



THƯ TỬ LAI VÃNG 2007

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

LƯƠNG SĨ HẰNG

VĨ KIÊN

Ấn bản 2023



*Thiền sư Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên
(1923-2009)*

B R, ngày 19/4/200....

Kính thưa Thầy !

Con nhận được thư minh giải của Thầy vào ngày 13/03/2006. Kính đội ơn Thầy! Không bút nào tả xiết được niềm vui lớn nhất của đời con, đồng thời giải toả được nỗi lo lắng bấy lâu nay , không biết con học hành bấy lâu nay có đúng không? Vì biết hỏi ai ngoài Thượng đế, Tổ sư Pháp lý và Minh Sư phổ truyền Pháp lý ra thì không có ai thấu rõ được sự hành triển và tiến hoá của tâm linh . Kính Thưa Thầy, Thầy ráng dạy con, mỗi ngày mỗi điều được 10 ngày Thầy chuyển cho con, Có được không Thầy? Thầy cố gắng dẫn dắt con theo Thầy nghe Thầy! Đừng bỏ con ! Con khổ lắm Thầy ơi.

1/ Tháng 10/2005 trong giờ nhập định thành linh xuất hiện trước trán con một trục hai cánh quạt rõ ràng, màu hồng quang rực rỡ và từ từ quay nhanh dần nhanh dần trung tâm cánh quạt tuôn ra những màu đen thui, nhưng khi ra khỏi trục thì biến mất liền trong vùng trời sáng rực .Khi cánh quạt quay tít thì những màu đen thui không còn nữa, trục và cánh quạt trong suốt màu vàng kim, dần dần cánh quạt ngưng lại và mất hút, thời gian hiện tượng là hai phút. Kính Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: “Điều này chứng minh là con đã giải được toàn bộ trục khí. Từ rày về sau rất dễ nhập định”.

2/Cánh giới niết bàn có phải là chơn lý hay không? Hay khối Đại linh quang vô cực trùm trọn cả càn khôn vũ trụ là chơn lý duy nhất tối thượng.

Niết bàn và thiên đàng 2 cảnh giới có khác nhau không? Vì thiện hạ phân chia hai ngôi Niết bàn cõi Phật Thiên đàng cõi trời Kính Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: “ Thanh Quang ban chiếu khắp nơi nơi; đó là Chân Lý. Niết Bàn là vô cùng thanh nhẹ, còn Thiên Đàng là thanh quang ban chiếu khắp nơi nơi. Khi hội ngộ được Thanh Quang thì mới biết Thiên Đàng là vô cùng lộng lẫy.

3/ Thầy nói chúng ta là hành giả tu vô vi phải hướng về luồng điển cái của càn khôn vũ trụ mà tu, nhưng làm sao biết được, cảm nhận được đó là luồng điển cái của vũ trụ.?

Đức Thầy trả lời: “ Còn thể xác, thì nên chú ý trung tâm bộ đầu, hướng về sinh lực càn khôn vũ trụ.

4/ Ngày 21/01/06 lúc 8g10 bỗng dưng con bất thành linh nhớ tới Cha trời da diết khó tả! Nước mắt con tuôn trào, nghẹn ngào khó thở hơn 5 phút dần dần mới hồi lại nhưng vẫn nhớ miên man không dứt suốt thời thiền.

- Cái thức siêu đẳng của vũ trụ có phải là thức của Thượng Đế không? Vậy khi ta hiệp nhất với Thượng Đế thì cái thức của ta trở thành cái thức của Thượng đế hay là sao xin Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: “ Đúng như vậy”

5/ Lục phủ có phải là 6 vùng gò xương cao ở hai bên mặt không? Vậy luồng điển lục phủ có giúp ích gì cho phần hồn khi thanh lọc Kính Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời:” Lục phủ trước, ngũ tạng sau”

6/ Kính thưa Thầy, Thầy nói khi nào ngũ tạng thức thì tâm mới thức được, con không thấu suốt được ý này vì theo con, thức là hiểu giác là biết. Thức giác là hiểu biết. Vậy cho nên ngũ tạng làm sao mà thức được . Xin Thầy giải thêm cho tỏ tường.

Đức Thầy trả lời: “Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển được quân bình, thì ngũ tạng mới thức trong trật tự. Thức là hiểu được sự sai lầm của chính mình, ăn năng sám hối mà tự tu”.

7/ Do pháp luân thường chuyển ngũ tạng khai thông thì ngũ hành có mất tác dụng khắc chế ngũ tạng không.?

Đức Thầy trả lời: “ Không, ngũ hành vẫn làm việc đều trong trật tự”

8/ Bộ đầu tự động rút, có phải là luồng điển tâm rút không? mà điển tâm có phải là điển hồn, mà điển hồn có phải là nhất điểm linh quang không kính thưa Thầy.

Đức Thầy trả lời: “ Đúng vậy.”

9/ Ý trụ trung tim bộ đầu, rút nguyên khí của càn khôn vũ trụ vào trung tim bộ đầu, bưng sáng choang hết cả cái đầu tiếp tục đi luôn xuống rún, thông qua mạng môn tức thận thủy, cũng cùng một lúc ý rút luồng điển chạy theo đường xương sống lên Hiệp tích, Huỳnh đình, tiếp tục theo đường xương sống chạy lên chiếu sáng cửu trùng đài , hang tám tối và 4 đường mắt, mũi, tai, miệng, rồi xung lên trung khiếu, tung lên trung tim bộ đầuĐường xương sống và tam tâm mát rượi. Nhưng có lúc làm sao nó cứ lợn cợn như có vật gì cản trở luồng điển, thấp ê, ê ở não bộ nhưng chỉ trong tích tắc hết liền, Xin Đức Thầy minh giải.

Đức Thầy trả lời: “ Đó là sự tiến hoá của điển quang theo khả năng phát triển của chính mình. Những vật lợn cợn cản trở luồng điển là gốc trước. Khi ngộ Thanh Quang, thì luồng điển sẽ được giải tỏa hết”.

10/ Thưa Thầy trong kinh vô vi pháp của Hà Liên Vô ảnh Tử có nói :Khí tại tai , Thần tại mắt ,mỗi người ai lại không tai mắt, tai mắt gom về Phật tánh khai. Có phải mắt trái là dương mắt phải là âm không thưa Thầy? Khi con soi hồn khoảng 15 giây thì thấy rất rõ rệt, có khi 2 luồng điển xuất hiện cùng một lúc giao nhau trên Ấn Đường một chút thành một khối tròn vo cũng có lúc mắt trái xuất hiện trước.....Xin Thầy minh giải của sự giao nhau này Con đội ơn Thầy

Đức Thầy trả lời: “ Nhờ sự giao nhau này mà biến thành Mô-Ni Châu tiến hoá khắp càn khôn vũ trụ”

11/ Thầy ráng dạy con thêm một điều nữa nhen Thầy! Ngoài giờ thiền con không có dụng ý chuyển pháp luân mà không biết hơi ở đâu từ rún thận thủy, nó cứ tự động chuyển đi lên rất nhẹ nhàng theo đường xương sống đi lên tới hiệp tích, huỳnh đình và xông thẳng lên trung tim bộ đầu ngày cũng như đêm triền miên không ngừng như vậy có phải là pháp luân tự động không thưa Thầy?.

Đức Thầy trả lời:” Đó là Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai là vậy”

Kính Thưa Thầy minh giải chỉ dạy con những điều trên đây. Ngàn lần đội ơn Thầy.

Con xin tạm dừng bút, Kính chúc Thầy trường thọ để dẫn dắt chúng con về cội nguồn !

Con

NTD

Kính thưa Đức Thầy,

Con là N ở thiền đường C xin kính trình Đức Thầy sự việc như sau và kính xin Thầy cứu giúp : Em con tên là T, hiện đang làm việc tại SA, thường xuyên về VN và trong thời gian gần đây đã bị bùa ngải khống chế nên tâm trí đang bị lu mờ một cách trầm trọng, khiến cho con và gia đình cũng rất hoang mang nên rất kính mong được thầy cứu giúp.

Kính xin cảm ơn Đức Thầy

=====

Thầy trả lời :

CN,

Con cần khuyên AT phải thường niệm Phật, ngậm miệng răng kẻ răng, ít nói chùng náo hay chùng đó, để ma quỷ không lấn áp tư tưởng mình. Phải cố gắng thàm niệm Phật để tự giải. Thàm tu trong thanh tịnh là được rồi.

Quý thương,

Vĩ Kiên

23-5-2007

Kính thưa Ông Tám,

Con tên NKP 41 tuổi Mùi nhà số.... Hiện con đang có ngoại xâm , con có thể niệm Phật theo kinh Ông Tám được không ? Xin Ông Tám hồi âm giúp đỡ.

Thầy trả lời :

KP con,

Khi con có ngoại xâm, con nên thâm niệm Phật thường xuyên để tự giải tỏa lần lần. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Vĩ Kiên

Kính thưa ông Tám,

Viết thư nay cho ông Tám vì con không tìm được hướng giải quyết nào cho đúng, con mong ông Tám cho con lời khuyên

Con tên NTKP

Chồng con tên D

Con của con tên P

Vợ chồng con sống với nhau được gần 19 năm, đó là 19 năm buồn nhiều hơn vui, chồng con làm ăn không bao giờ thành công, thường xuyên gây nợ gây nản, lại long bong bên ngoài ít khi ở nhà, không hề có trách nhiệm gì với vợ con. Anh lại là người đào hoa, buông cô này lại bắt cô kia, đã làm con rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Có lần con đã sắp điên loạn khi biết chồng mình ngoại tình, lần đó nếu không nhờ pháp soi hồn của ông Tám thì con đã không thể vượt qua được

Lần này anh lại quen với một người con gái khác suốt 3 năm trời con mới biết từ hôm mừng Tết năm nay, Con đã đau khổ vật vờ, nỗi đau càng chồng chất khi con không nhận thấy sự ăn năn hối hận của chồng mình, cuối cùng con đã quyết định ly hôn và đã gửi đơn ra tòa, Trong lúc con đang đau khổ vì chồng ngoại tình thì con lại nhận một nỗi đau khác lớn hơn vì ba con đã qua đời. Sau cái chết của ba con cảm thấy cuộc đời sao mong manh quá và con hiểu rằng còn nhiều cái đáng quý hơn và biết mình phải làm gì. Lòng con bắt đầu lắng diu khi con xem và nghe băng của ông Tám cũng như niệm Phật và soi hồn. Con cũng từ từ bớt giận chồng, và chồng con cũng đã bắt đầu bày tỏ thái độ ăn năn. Anh ta xin con thời gian để giải quyết vì anh dính dáng đến tiền bạc của người đàn bà đó không thể dứt khoát liền được. Hôm nay con nhận được thư của tòa án mời để xử lý hôn, con có nên tiếp tục ra tòa ly hôn hay cho chồng mình cơ hội.

Má con biết con có chồng rất khổ nhưng không đồng tình cho con ly hôn, bà bảo rằng con mất nợ thì phải vui vẻ trả cho hết nợ, nếu còn nợ ly di ra lại phải tiếp tục trả cho người đàn ông khác chứ không thể trốn được, quan trọng là phải ráng lo tu. Bà bảo con phải thương chồng nhiều đi vì bản thân nó tuy làm lỗi nhưng cũng không hề sung sướng vì sinh ra phải chịu số kiếp gian nan lận đận như thế. Bên cạnh đó con còn một đứa con nữa nó rất giống ba nó nên cũng rất khó dạy, nếu con không hy sinh cho con mình, đẩy nó vào cảnh gia đình có cha mẹ ly hôn nó sẽ bất cần và trở thành đứa trẻ hư hỏng, lúc đó con sẽ khổ nhiều hơn.

Lần này má con thấy con quyết tâm và sự việc của chồng con lần này phức tạp hơn vì vậy bà cũng không biết phải khuyên con như thế nào cho đúng. Nếu con chấp nhận tha thứ thì liệu chồng con có dứt khoát được với người đàn bà đó hay không? Điều rất rõ ràng nếu ly di chồng có thể con sẽ rất buồn nhưng qua thời gian quên được con sẽ rất nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng rồi con của con sẽ ra sao? Con có phải có chồng nữa không? Có phải khổ vì đàn ông nữa không?. Rồi còn cha mẹ chồng con nữa, họ cũng rất thương con.... Ly dị rồi cuộc đời của chồng con chắc chắn sẽ bê tha hơn vì anh ta đã gieo quá nhiều nghiệp chướng. Như vậy con có tội không? Vì nếu ly dị ra con không mất gì, còn chồng con thì mất tất cả, vợ con, cha mẹ, anh em, tiền bạc và cả cơ hội để tiếp cận với điều kiện sửa đổi thành người tốt và cơ hội để tìm hiểu và lo cho cuộc sống tâm linh cũng không còn... Nhưng liệu nếu tiếp tục sống với anh ấy, nếu con lo tu hành nghiêm chỉnh thì con có đủ sức cảm hoá được anh ấy không hay lại bị kéo đi luôn. Có nhiều gia đình có 2 vợ chồng cùng lo tu con thấy quý vô cùng và ước gì mình cũng được như vậy, mình có làm được không? ...Có quá nhiều câu hỏi mà con không tự trả lời được, rất mong ông Tám cho con lời khuyên để con có thể có được quyết định đúng đắn hợp tình hợp lý.

Con có nên tiếp tục ra toà tiến hành làm thu tục ly di, hay rút đơn lại va cho chồng con cơ hội và liệu anh ta có dứt khoát được hay không, hoặc có cách nào toàn mỹ hơn, xin ông Tám chỉ dạy cho con

Kính thưa ông Tám

Con may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có một người cha, người mẹ tuyệt vời và những người anh chị em hiếu thảo. May mắn nhất là tất cả mọi người đều có tâm tu. Ba Mẹ con và hai đứa em trai con đều theo pháp v vi của ông Tám. Gia đình con đã được đi dự đại hội 2 lần ở Singapore và Thái Lan. Chỉ có con là lơ là, mãi theo đuổi chuyện đời động loạn, con biết vì con may mắn có rất nhiều điều kiện thuận lợi mà không lo tu, nên ơn trên cho con học bài học đau khổ để con thức tỉnh mà chí cốt lo tu.

Con cũng hiểu nếu như con bắt đầu tu từ lúc được may mắn đi dự đại hội về thì cơ thể con đã không phải nếm mùi đau khổ hôm nay .

Con thành tâm xin đức ông Tám ban điển lành giúp cho gia đình con tất cả mọi người đều tu hành tinh tấn, nhất là con, người trì trệ và yếu kém nhất trong gia đình

Gia đình con gồm:

- Mẹ con - Chị con - Em con:
- Và con, NTKP

Thành tâm Đảnh lễ Đức Thầy, chúc ông tám luôn dồi dào sức khỏe để độ tha, nhắc nhở và diu dắt chúng con trên con đường tu hành

Con K P kính bái

Thầy trả lời :

K P con,

Ly dị thì con sẽ càng buồn tủi, không lợi ích gì. Con nên thương và tận độ người có lỗi với chính mình. Chúc con vui tiến. Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Vĩ Kiên,

Thầy kính thương!

Con tên là NHT, con đắn đo nhiều lần không dám viết thư cho Thầy, không dám làm nhọc lòng Thầy vì Thầy nay đã lớn tuổi, nhưng do sự mong mỏi của Má con và gia đình về tình trạng của vong linh Ba con, nên con xin Thầy tha thứ ban cho chúng con vài lời minh giải.

Ba con tên là NHC sinh năm 1936 hưởng thọ 72 tuổi, từ trần lúc 12g10' ngày 14-06-2007 nhằm ngày 29-04 năm Đinh Hợi tại L. Gia đình con theo lời khuyên của Bạn Đạo đã quyết định hỏa táng ngày 16-06-2007 nhằm ngày 02-05 năm Đinh Hợi, xong đem tro hài cốt rải biển Vũng Tàu cùng ngày mặc dù có rất nhiều lời dèm pha, những sự kích động quấy rối của 1 số người bà con. Nhờ ân điển của Bề Trên và của Bạn Đạo ngời thiên hướng tâm nên Ba con ra đi cũng rất nhẹ nhàng và đám tang của Ba con cũng được hoàn thành tốt đẹp với sự đưa tiễn tận tình của nhiều Bạn Đạo đưa linh cữu Ba con đến tận nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay khi Bạn Đạo ngời thiên hướng tâm xong là Ba con cũng trút hơi thở cuối cùng. Trước phút lâm chung Ba con rất tỉnh táo. Ba con còn đặt tay lên tay con, dòm con và nói "Niệm Phật". Anh B C nói phần hồn tỉnh táo như vậy là rất tốt và được tiến hóa rất cao. Các Bạn Đạo đưa tiễn linh cữu Ba con nói đám tang của Ba con cũng rất nhẹ nhàng. Lúc còn sống Ba con rất siêng năng hành thiện và hành rất đúng giờ. Chú Ba Em cũng có viết thư cho gia đình con ngay ngày hỏa táng, nói linh hồn của Ba Con đã lên 1 nơi thanh nhẹ hơn để tu tiến rồi. Nhờ sự động viên của Chú Ba Em và các Bạn Đạo, Má con và gia đình cũng đã vượt qua được những giây phút khó khăn.

Con kính trình Thầy trường hợp của Ba con và xin Thầy ban vài lời cho Má con và gia đình con, linh hồn của Ba con có được lên cõi thanh nhẹ, tiếp tục theo Thầy tu tiến không? Trong những ngày này gia đình con có làm tự thiện, ấn tống kinh sách, hướng công đức về cho Ba con. Việc làm đó có giúp gì cho Ba con được không? Con xin Thầy ban lời khuyên cho Má con, gia đình con và về những việc cần làm để tốt cho linh hồn của Ba con.

Cuối thư con thành tâm cầu mong cho chúng sanh có nhiều người tu hành hơn để Thầy bớt đi những nhọc lòng và cầu mong Thầy luôn khỏe mạnh khi còn tại thế.

Con xin thành tâm cảm ơn Thầy!

Con

HT

=====

Thầy trả lời :

HT con,

Ba con đã dứt khoát tự đi tự tiến đến cõi thanh nhẹ , vậy gia đình không nên lo nhiều, vô ích. Tự đi được là phước rồi, khỏi lo. Cả gia đình nên lo tu để có cơ hội tiến hóa mau lẹ. Quý thương,

Vĩ Kiên,

Ngày 24-8-2007

Kính thưa Thầy,

Mỗi buổi sáng con thường tập Chương hưởng dưỡng khí hít hơi thở bằng ý qua bộ đầu. Nhưng từ hôm qua đến nay tự nhiên bất cứ lúc nào con cũng tự thở như vậy. Con cảm thấy vẫn khỏe bình thường. Vậy hiện tượng này xin Thầy cho biết tốt hay xấu.

Kính thư

DT

Thầy trả lời

*DT,
Vậy là con có tập quán tốt, con nên tiếp tục thực hành như vậy thì mọi sự không hay sẽ tan biến. Con là người tự giúp con phát triển, đó là thật sự chơn tu. Ở đời này, rất ít người đạt được, vì tâm tánh eo hẹp. Nay con đã nhờ cơ hội này mà mở rộng tâm tánh, hóa độ quần sanh ở tương lai. Chúc con tiếp tục vui tiến.*

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Kính Thưa Cha và Bà Tám,

Con được tin CHA dạo này rất khỏe và có cuộc đá banh với các bạn dạo tham dự mà phần đông quý vị đã thua Ông Cha Già 84 tuổi. Con rất mừng với tin vui này. Cậu N có gửi qua internet cho con xem hình CHA nữa. CHA ơi, con nhớ CHA nhiều. Con có hai bài thơ dâng lên CHA đọc cho vui sau đó con sẽ gửi để đăng trong ĐSVV kỳ cuối năm nay.

LỆ TRẦN

Rưng rưng giọt lệ trần-gian

Nhìn bao cảnh khổ làm-than nhân-loài

Địa cầu bao tỷ năm dài

Chúng-sanh vạn-vật không ngoài tử-sanh

Thế gian lắm cảnh nhục-vinh

Nay còn mai mất tâm-linh luyện hồn

Trả vay vay trả dập-dồn

Nổi trôi theo phận nước non dân mình

Việt-Nam linh-địa hữu-tình

Phát sanh nhơn-kiệt anh-minh Đạo Đồi

Thiên-cơ chuyển hóa do Trời

Tùy thời xuất phát khắp nơi người Hiền

Miền Nam quê Mẹ trước tiên

Bắc, Trung, nói gót tập thiền sửa tâm

Ngàn xưa Pháp đã ươm mầm

Bão-Tạng vị Phật sư- tâm thực-thi

Ngài là PHẬT-TỔ VÔ-VI

KHOA-HỌC HUYỀN-BÍ cho kỳ Hạ-Ngươn

VĨ-KIÊN PHẬT hiện con thương

Hàng nữa thế-kỷ khai đường con đi

Đàn con kẻ học người thi

Vượt trùng cũng lắm voi đi cũng nhiều

Dạy con tự-chủ hồn-nhi

Thực-hành pháp-lý qui-y Phật Trời

Gìơ thiêng Thiên-Định không lời

Thanh-loc ngũ-tạng kịp thời kỳ ba

Không còn ý-lại cầu an

CHA TÁM nhấ-nhục không màng cao-niên

Xuống hàng con trẻ dạy thiền

Cơm chan nước mắt oan-khiêng bao điều

Khóc, cười, Tám giảng thương-yêu

Trong ĐỜI có ĐẠO dắt dìu đàn con

Phàm tâm con trẻ tài khôn

Nghi-ngờ oan-trái bảo-tồn thuyết tu

Hòa thương hóa-độ người ngu

Mong con thấu-triệt vấn tu hoài hoài

Ý-tâm nội-thức dũa mài

Không nhìn ngoại-cảnh chọn bài học tu

Sắc không, không sắc hõa mù

NAM-MÔ LỤC-TỰ' thả tù hồn con

Thiên -tai địa-chấn đời non

Con còn quê củ chờ con huy-hoàng

CHA thương, MẸ quý sẵn-sàng

TỔ, THẦY cùng BẠN nhạc vàng đón con.

Cung kính dâng lên Đức Phật-Tổ BẢO-TẠNG

và Đức Phật Thầy VĨ-KIẾN

Kỷ-niệm 50 năm truyền pháp của Ngài VĨ-KIẾN Phật

Cairns ngày 8/08/2007

Kính Bái,

Con PXH

TÌNH CHA

Tình CHA ám tựa nắng trời
Vỗ-về con trẻ bao lời yêu-thương
Đạo Đời tai-ách oan-khương
Do tâm phát xuất trên đường về quê
Thiên-tai địa-chấn tứ bề
Phật Tâm là chánh CHA kề bên con
Đem đêm tu sửa dũa mòn
Tánh hư tật xấu khi còn xác thân
Biết con ô-nhiễm bụi trần
Chưa thanh-thoát ý ngu-đần triền-miên
Nên CHA cười khóc nhĩn-tiền
Để con thức tỉnh nối liền thiện-căn
Mong con hiểu thấu ăn-năn
Tìm trong bản-thể san bằng nạn tai
Con ơi ! CHA diễn đủ vai
Dù con vạ nẻo kéo dài bao năm
Phàm thân sứ-mạng CHA làm

Khen chê nhuc-mạ tâm phàm đương-nhiên
Mong con hiểu rõ TÌNH THIÊN
Suốt thông bài-bản đừng phiền thị-phi
Quyết tâm tu sửa quy-y
Học trong nội-thức tùy-nghi thực-hành
Không nhìn ngoại-cảnh chung quanh
Đời muôn vạ nẻo thoáng nhanh thế-trần
Có không, không có, bao lần
Rồi khi buông bỏ ngấm thân được gì ?!
Đạo nền Pháp-Lý Vô-Vi
Tạo thanh-điển trụ để đi về Trời
Không còn nghi-vấn thờ-ơ
Nội tâm chủ-kiến không lời kinh-thi
Tiến lùi tự biết do mình
Thất-tình lục-dục phải minh mọi đường
Nghiệp trần xuất hiện khó lường
Len vào cấm địa xem thường Chủ Nhơn
Con nên trì chí chớ sờn
Dù cho nghiệp -lực tũi-hòn nghiền con
Về KHÔNG để hưởng con ơi
Tình CHA tình MẸ không rời con đâu
00

CHA TRỜI CHA ĐẠO CHA ĐỜI
Con thương CHA lắm đời đời con thương.

Cung kính dâng lên VỊ CHA ĐẠO của chúng con.
Kỷ-niệm ngày lễ CHA (Father Day) của Úc-Châu
Cairns, 2/09/2007

Kính bái,
Con,
PXH

Thầy trả lời

X H,

Thiên cơ nguyên lý Trời ban
Học thời phải hiểu mọi đàng phải tu
Chính mình khờ dại còn ngu
Nhịn nhục giải tiến trùng tu hoài hoài
Trên Trời có cảnh thanh đài
Thế gian có cảnh nói hoài không ngưng
Khí Trời chẳng phải người đưng
Hưởng từng giây phút cảm ứng luật Trời
Sống vui là cảnh ở đời
Nhớ Thiên nhớ Địa hợp thời tự tu
Chẳng còn khờ dại tạo ngu
Tu hoài không tiến vì ngu khó hành
Hướng Trời hưởng cảnh thanh thanh
Giải mê phá chấp tự hành đến nơi
Trời ban nguyên lý ở đời
Không tu không sửa khó thời tiến thân
Dùng hành tự đạt khí thanh
Trời ban thanh khí tự anh em hòa
Biết mình phải biết đến Cha
Từ tâm ban chiếu giải hòa thế gian
Khai thông tiến hóa mọi đàng
Trì tâm thực hiện khai màn nội tâm
Thế gian lắm cõi sai lầm
Tự mình thức giác tự tầm đường đi

Hai thằng con trai của con nay làm gì? Đã có việc làm chưa?
Con cố gắng tu, Trời Phật sẽ chiếu ban cho con một cơ hội tốt.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Montreal, ngày 10 tháng 9 năm 2007

G, ngày 16/9//2007

Kính thưa Cha,

Con có vài thắc mắc vì ngu muội, xin Cha tha thứ và giảng cho con được rõ để con được tu tiến hơn.

1) Con có thường nghe CD Cha đọc và giảng về các cuốn Du Ký của Đức Phật Sống Tế Công và Dương Sinh đạo các cõi để phỏng vấn, dạy đạo và đem lời giảng về thế gian và được thông dịch lại tiếng Việt, tâm thức con được mở rất nhiều, nhất là qua những lời giảng rõ thêm của Cha phù hợp cho pháp lý Vô Vi, nhưng người ở trên Thiên Đàng tại sao còn vóc dáng của người ta, ngay cả những vị Phật hay Bồ Tát, không phải chỉ là Hào Quang không thôi? Trong khi Cha nói Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật là hào quang, Phật là hào quang. Tại sao mang hình dáng con người hay tại là con người mang hình dáng của Tiên, Thánh, Phật?

- *Vì nhiệm vụ của những vị đó là muốn ảnh hưởng chúng sanh, nên cần lấy hình dáng con người để ảnh hưởng chúng sanh.*

2) Nếu có hình dáng con người, vậy Tiên Thánh Phật có mang bộ sinh dục như con người phải mang không? Như vậy có phải đại tiên hay tiểu tiên?

- *Nếu mang hình dáng con người, thì phải có, vì đó là luật của Trời Đất.*

3) Nhưng hình dáng đó là từ kiếp chót ở thế gian mang giữ lại Thiên Đàng hay sao? Nếu thật vậy thì không giải thoát được hẳn hình dáng chót ở thế gian sao?

- *Những vị này có khả năng chọn hình dáng để ảnh hưởng chúng sanh*

4) Thưa Cha, có phải Tam Thanh là gom góp Hạ Trung Thượng thành một đường về với đường Thiên Xích hay không?

- *Đó là từ ý muốn của người tu mà thôi*

5) Thưa Cha, xem từng người trong chúng sinh là Cha để không còn bị chệnh lệch. Vậy có đúng hay không để qui tụ về một mối như Cha dạy?

- *Qui tụ về một mối để dẫn thân độ đời*

6) Đọc các sách Du Ký hay nghe Cha đọc và giảng, con thấy thật là quý vô biên, tu bình thường cả kiếp cũng chưa chắc gì có đại duyên được hiểu và mở tâm trí nếu không có pháp Vô Vi, được có Cha đọc và giảng như vậy. Nhưng làm sao chúng sinh đồng biết quý như nhau và không bị kẹt trong những sự biến thể của sợ sệt?

- *Phải tu để biết quý chơn lý, là nhân loại có cơ hội ảnh hưởng chung cho nhau*

- 7) Thưa Cha, Cha có ăn được đậu xanh với tỏi không? Con nghe nói sẽ hết bị sưng chân tay vì được lấy nước ra theo đường tiểu tiện. Hiện con đang ăn thử, thấy sau đó nhẹ cơ thể. Ăn nhiều quá thì bị đậu xanh làm nặng bao tử. Con kính cảm ơn Cha trả lời cho con. YM

- *Thầy nay bình phục khỏe mạnh, không có sưng chỗ nào hết. Con không phải lo xa*

Luong Vi Kien

Kính thưa Thầy,

Sáng mai 11/10/2007 Thiên đường DCUC chúng con sẽ tổ chức ngày lễ đạo của Đức Ông Tư. Kính trình Thầy rõ.

Chúng con được biết sức khỏe của Thầy đạo này không được khỏe, chúng con xin có lời vắn an và luôn cầu nguyện ơn trên gia hộ cho Thầy luôn được bình an và khỏe mạnh để đi dắt chúng con trên đường tu học Pháp Lý Vô Vi.

Kính thăm Thầy

TPH

Thầy trả lời

PH,

Cám ơn sự lưu ý của con và các bạn đạo. Thầy vẫn khỏe mạnh, không có gì phải thay đổi. Phận sự của mình là nên lo tu thiền. Vô Vi là tu sửa nội tâm, không nên lưu ý chuyện bên ngoài.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Kính thưa thầy

Con tên là NVC, pháp danh T T, 50 tuổi. Con đã học theo sách thiền pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp.

Con tu học trong u tối nay đã 28 năm. Nay tìm gặp được thầy qua mạng internet con rất vui mừng và lòng tràn đầy hạnh phúc. Con có những thắc mắc trong công phu thiền định, rất kính mong thầy từ bi hoan hỷ giải thích và chỉ rõ việc đường trước, để con tu học thiền vô vi được tinh tấn hơn.

Khi làm pháp luân thường chuyển và thiền định có những hiện tượng như sau: có những đêm con thấy trong bộ đầu trống không và thanh nhẹ, nhưng bên dưới thân thì ngột ngạt. Như hiện nay về đêm khi thiền định điển tung lên bộ đầu thì có nước, nước nhờn trên bộ đầu chảy xuống mũi và đốc vọng. Ban ngày khi con xem tivi hay nhìn cái gì đó, hay tiếp xúc với ai thì trên đỉnh đầu rọ rại như có gió lay man mát, thường là như vậy. Từ khi gặp thầy con công phu rất tinh tấn, kính mong thầy hoan hỷ và chỉ điểm.

Cuối thư kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dìu dắt chúng con tu học thiền vô vi được đến nơi đến chốn.

BP

Con trò

N V C

Thầy trả lời:

Con nên tiếp tục cố gắng thiền nhiều thì mọi sự sẽ ổn định. Những hiện tượng bất thường sẽ giải hết. Trên đỉnh đầu có gió mát là điển bắt đầu hội tụ nơi đó. Chúc con vui tu.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng, Vĩ Kiên

A, ngày 16 tháng 12, 2007.

Kính thưa Thầy,

Con đang vừa viết thư này cho Thầy, vừa nghe âm thanh của Thầy trên Thư Viện Vô Vi Online mà tụi con mới làm xong phần đầu. Bao năm nhọc nhằn được một chút đó. Hiệu quả thấp quá! Tiếc là bước tu tiến của con không được một phần nào như Thầy ngày xưa mới tu, cho nên mới phải nhọc nhằn như vậy. Cũng lỗi tại mình, không trách ai được. Nghiệp lực nhiều mà không ráng giải quyết kịp thời nên mới vậy, phải không Thầy? ...

Con viết thư cho Thầy hôm nay, cốt là để trình Thầy những gì tụi con đã làm, và cũng để xin thưa với Thầy là phần đóng góp của riêng con cho dự án xây dựng Thư Viện phải chấm dứt ở đây, để còn phải lo giải quyết những nghiệp khác. Việc làm của con ở sở vẫn chưa tròn, và đang kích động và đòi hỏi nhiều hơn. Má của con ngày càng yếu và cần phải được săn sóc nhiều hơn. Anh chị em cũng còn nhiều kích động phản động. Con nghĩ chừng nào con chưa giải quyết xong những nghiệp lực này, con không thể nhẹ nhàng được.

Thư Viện hiện nay vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng đã tạm xong về kỹ thuật căn bản để bạn đạo khắp nơi vào xây dựng tiếp. Những cái căn bản đó là:

- Việc đăng ký hội viên, và các dụng cụ để quản trị viên xử lý những đơn gia nhập hội viên mới
- Các dụng cụ để hội viên tải tài liệu lên mạng, và sắp xếp, điều chỉnh chi tiết của một tài liệu.
- Dụng cụ để nghe băng Thầy trực tiếp.
- Dụng cụ chép băng
- Các dụng cụ để quản trị viên điều chỉnh và kiểm soát trật tự của tài liệu.
- Có thể dùng trong cả 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, v.v..
- Các thông tin cần thiết về Thư Viện ...

Con làm thư viện để mọi người cùng chung xây dựng, tiếc là nhiều bạn đạo chưa thông cảm, mà cứ nghĩ con muốn ôm hết! Có lẽ cũng vì con thiếu nhẫn thiếu hòa để giải thích cho rõ... Xin Thầy phụ giúp con một tay giải thích giúp.

Từ nay về sau, con chỉ có thể giải thích những gì con đã làm (về kỹ thuật VoViLib), và nếu cần, chỉ có thể làm cố vấn cho quý anh chị VMC về những chương trình phát triển tiếp tục, chứ không thể tiếp tục làm được nữa. Tuổi tác của con có hạn... Năm nay con 42 tuổi rồi mà chưa xong được chuyện gì hết ...

Cảm tạ Thầy và Bè Trên đã hỗ trợ cho con về phần tâm linh bộ đầu, qua những âm thanh văng vẳng con được nghe hàng ngày, và trong những lúc tâm giao thanh nhẹ ...

Kính thăm Thầy, và chúc Thầy vạn an.

Con,

THT

Thầy trả lời :

P, ngày 17 tháng 12 năm 2007

HT con,

Cảm ơn con đã xây dựng tốt cho một phần đầu phát triển về tâm linh. Sự đóng góp của con sẽ mở đường cho những người kế tiếp, tiếp tục xây dựng cho chung. Rồi đây các Ban Kết Tập Nhu Liệu, Chép Băng, Kiểm Duyệt Chánh Tả sẽ tiến tới chung hợp.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

THỈNH NGUYỆN THỜ của các Hội Trường Vô Vi trên thế giới

Kính Thưa Đức Thầy,

Chúng con, Hội Trường các Hội Ái Hữu Vô Vi tại Mỹ Châu, Canada, Úc Châu và Âu Châu đồng ký tên dưới đây, đại diện một số đồng bạn đạo khắp nơi cùng kính trình lên Thầy một thỉnh nguyện như sau.

Chúng con được tin Thầy đã nhập viện cấp cứu ngày 13-02-2008 và vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện. Năm mươi mấy năm nay vì thương chúng con, Thầy phải đi đây đi đó khắp nơi trên thế giới để giảng dạy, đánh thức không biết bao nhiêu phần hồn mê muội. Nhờ đó Vô Vi mới có được ngày hôm nay. Nhưng nay, tuổi Thầy đã cao, sức chịu đựng của thân xác có giới hạn, không ngoài định luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Nếu như người bình thường không thể nào sống được đến ngày nay. Vì vậy, chúng con và các bạn đạo đều tha thiết :

Mong mỗi Thầy sẽ ổn định một nơi, yên nghỉ và tránh di chuyển xa xôi theo lời dặn của bác sĩ.

Chúng con đã ý thức phải tự đi và trong thâm tâm không đòi hỏi sự phục vụ của Thầy qua xác thân này nữa. Chúng con biết rõ Thầy luôn luôn nhắc nhở chúng con phải lo tu, không nên lo gì cho Thầy hết. Nhưng đứng trước tình cảnh hiện nay, chúng con đành phải cất tiếng để nói lên nguyện vọng trong tâm tư của rất nhiều bạn đạo. Ước mong Thầy tha thứ và nhận nơi đây lòng chơn thành và thiết tha của chúng con.

Cô Bê đã hy sinh cả tuổi xuân và cuộc đời, hầu cận và phục vụ Thầy trong suốt mấy mươi năm qua nên bạn đạo rất cảm phục sự hy sinh cao cả của Cô. Nhưng trước tình trạng sức khỏe của Thầy hiện nay, chúng con không thể thụ động và trút hết trách nhiệm nặng nề cho một mình Cô. Chúng con sẽ cử người tiếp tay với Cô trong nhiệm vụ quan trọng này.

Ước mong Thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con để góp phần bảo trọng sức khỏe của Thầy.

Thành tâm cầu mong Thầy được sớm hồi phục.

Kính thư,

Hội Trường Hội Ái Hữu Vô Vi Philadelphia: Nguyễn Văn Phước

Hội Trường Hội Ái Hữu Vô Vi Florida: Nguyễn Văn An

Hội Trường Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas: Đỗ Trọng Hiếu

Hội Trường Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas: Quách Long Vân

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State: Nguyễn Trí Vượng

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California: Nguyễn Xuân Mai

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California: Dương Như Tùng

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii: Trịnh Cẩm Tú

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada: Phan Cao Thăng

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney: Thái Phúc Hải

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc: Huỳnh Minh Bảo

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc: Trần Thị Xuân Thu

Thơ Thầy trả lời :

Kính Gửi quý Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi khắp nơi trên Thế Giới

Tôi đã đọc rõ lá thư của quý vị đã phân tách rõ ràng, về việc cho Hội từ nay về sau. Tôi rất thông cảm tâm ý của các bạn đã thương quý tôi và muốn mọi việc phải được ngăn nắp và các vị Hội Trưởng sẽ làm việc theo ngăn nắp và trật tự chung. Điều này chính tôi đã ước mong rất lâu, nhưng chưa có dịp. Đến nay các bạn đã tuổi cao và thấy rõ những điều phải thực hiện!

Với tuổi trên 80, mọi việc đều phải chậm chạp, các bạn ở gần bên tôi đều không muốn tôi ôm nhiều việc như hiện tại. Lá thư của các bạn gửi đến mọi người đều đọc qua và vui mừng sẽ được cải tổ gọn hơn, chính tôi cũng vậy!

Điều lành cho chung chẳng có ai thối mắc cả!

Thành thật cảm ơn các bạn!

Ký tên

Lương Sĩ Hằng

VO VI ASSOCIATION OF CANADA

2590 ALLARD ST

MONTREAL, QC

H4E 2L4

CANADA