



THƯ TỪ LAI VÃNG 2000

LƯƠNG SĨ HẰNG

VĨ KIÊN

Edition 2022



*Thiền sư Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên
(1923-2009)*

LỜI GIỚI THIỆU

Những trang giấy đã in thành văn tự thủ tự lai vãng xuất phát từ chơn tâm đáy lòng của mọi người, đã dẫn thân tại mặt đất này, sống trong sự kích động và phản động cũng chung đóng góp tử trước tới thanh, tử thanh tới trước để mọi người cơ cở hội tử cảm thức nguyên lý của tâm linh hướng về sự trao đổi của tâm thức diễn tả và xây dựng cho nhau tử giây phút khác.

Đọc để cảm thức và tử dẫn thân vào trong mọi hoàn cảnh tâm linh, để chọn lấy một con đường thức tâm, tự tu tự tiến và phá mê phá chấp.

Ngày 25 tháng 4 năm 1989



Lương Sĩ Hằng,

Kính thưa Thầy (Ông Tâm)

Đầu tháng 12. 1999 con đã viết thư gửi Thầy. Cho thư hồi âm của Thầy số lâu. Nay diễn tiến bệnh tình con phức tạp. Con đã đi Tây y, Đông y, cả Tây y mà chưa hết. Và chưa tìm ra chính xác bệnh gì. Bệnh lâm sàng hiện tại là: đau ở mé trái mắt. Có cảm thấy ngứa mắt không thấy gì. Huyết áp đang cao. Được biết, chỉ còn một phương pháp chụp Citi cắt lớp là hiện đại nhất (như siêu âm, X-quang). Nhưng chụp Citi đắt tiền. Khoảng hai triệu đồng VN.

Nếu Thầy thấy con cần chụp Citi. mong Thầy giúp con 200, vì số tiền cũ con đã trị bệnh, trả chút nợ gần hết mà bệnh chưa hết.

Con đã học theo Thầy từ năm 15 tuổi đến nay 10 tuổi. Đã có nhiều tai nạn nhờ Thầy cứu giúp. Phải chăng tai nạn lần này là một đại nạn của con, giống như Ông Từ bị bệnh năm 1957, phải không Thầy? Nếu quá thúc vạy chỉ có Thầy mới cứu giúp được.

Kính mong sự giúp đỡ và chỉ dẫn của Thầy.

Kính thư,



Atlantic City ngày 1 tháng 1 năm 2000

Q M ,

Thầy vui nhận được điện thư con đề ngày 28 tháng 12 năm 1999 được biết bệnh tình của con chưa thuyên giảm. Con đã bị đau ở mé trái rốn, thuộc về hệ thống bộ ruột. Vậy con nên vào nhà thương xin thuốc xúc ruột, sẽ thuyên giảm, không nên để bón, nếu bón thì rất dễ bị cancer, chỉ có xúc ruột thì mới giải được độc tố ra ngoài, bằng không thì sẽ âm ỉ đau hoài, ăn uống thiếu diệp lục tố tức là chất xanh.

②

Quý thương
Lương Sĩ Hằng

Đầu tiên con kính chúc bác Thầy an Khang - trường thọ
chúc các bạn phụ tá giúp đỡ Thầy được an lành trong âm thầm
của biển Thiên để toàn năng, tất cả mọi pháp giúp đỡ đem
lại hoa hồng trên toàn thế giới.

Tôi thưa Thầy! Chúng con vui vì được Thầy và các bạn hỗ trợ
tâm thần lẫn vật chất, đặc biệt mà trước đây chúng con không
dầu nghĩ tới - chỉ có gắng giúp đỡ trong việc làm việc cố
gắng niệm tin Bất thối chuyển trong pháp lý vô vi mà Thầy
đã dạy cho chúng con trước trên những trước khi sang từ
pháp môn "lương đạo kỳ diệu".

Qua khoảng trên nhân được ở Sài Gòn, con đã làm thuê
thêm 3.000 m² đất ruộng, giúp ranch đất nước thuộc Nam
của Thiên Đàng - với giá 6 Chi (= 1000 m²) để có tiền kiếm
cho anh em với khám thị bình nữa. Làm ruộng dư thì lúa
để ăn thì lúa trong việc tư hành nên chủ giữ ruộng có
hơn cao 1 chút - Đất ruộng loại I gần Thiên Đàng sát

QL I. khoảng 1.50 m² - hiện giờ sẽ có bộ phận làm ruộng
để dư thì lúa gạo - con cũng nói cho các em phải ở
tại phòng trước - hi vọng làm ở đó giúp đỡ xem Thiên Đàng
là cái chúng ta phát triển UUBH từng từng lại. nếu qua
đời, chúng tôi sẽ lập mộ trên phần đất chúng trong Thiên
Đàng. (Tổng số đất mua được, hơn 2000 m² đất quốc lộ)

③ Hiện nay ngành y tế kiểm tra rất kỹ trong việc cấp
giấy phép thị bình dư thì thiên hay từ nhân - Máy móc cho
đem đất có đủ cấp bằng và kỹ thuật để mở phòng cho một
số bạn đang ở vùng Sài - Hiện nay con đã mua 1 máy
tóm thuốc để bảo chế các đơn để tiện cấp thuốc trong
khám thị bình miễn phí - Mùa này trời chúng con tu bổ
thêm mặt hồ sâu cho rộng và sẽ xây 1 cầu đi qua sông
ngay mặt tiền giáp quốc lộ để bắt con đi đường qua lại
thông thuận - (thước đây đi nhờ cầu nhà bên cạnh)

Ngoài ít người thụ cốt của Thiên Đàng, các bạn mới đều
hiện ngàn M giúp đỡ của Thầy và các bạn. chúng tôi
rất cảm ơn và thành hi vọng các NN vào Thiên
Đàng, con biết làm thế nào để bảo vệ của chúng.

Hầu được Vĩnh Viễn place in cho dân nghèo, tuy nghi hướng
dân họ thờ vì chuẩn pháp, để tự cứu rỗi được cho linh
hồn của chính họ.

Đức thầy kính mến: Nhớ ngày anh em đến thăm phòng thuốc
cây đồng, họ rất ủng hộ việc làm phúc thiện của chúng
con. Cũng còn phải làm giồng máu, từ lúc ăn tiếng thì
hình dáng xử thế và luôn luôn xét lỗi của đức mình
cũng từ cũng thấy nhiều lỗi và mỗi ngày phải tự sửa
sai. Con nhớ về các bạn: Thầy dạy chúng ta phải biết
phân biệt, không phải vì một sự phẫn cũng bỏ mà tự phụ
thi mãn sự làm giồng thanh khí đức, mà đi bị lừa thối
như những ông bủ thế. Kính thành cố dạy: tự phải là
thi ngẫu thờ Sơn người vào nước thiên đàng.

Con gửi thầy chuyện đề khoa học về luân lý Bửu Trưng
phong "Thi Biếu Máu Máu Kào". Đây là kính nghiên nhiều mẫu
của em thi các chứng cấp tinh - và qua con đủ thuyết
thức tại CLB Khoa học Sơ y tế Sóc Trăng. Xin thầy chỉ
dạy, có có vài câu hỏi:

④ Thời gian ở Thiên Cầm Sơn (núi Cầm) từ theo PLVVBH.
con có được hơn 5 phần thư thầy nghiên + đại bi - thập
ngoài giờ thiên đình, rảnh rỗi con đủ học thuộc loại mất tổng
này (Thần Chú Lăng Nghiêm) - ở núi mỗi sáng con thi kính 1 giờ
cũng thấy khi lúc cũng mãn khỏe hơn - hơn 10 ngày, sau khi
về đồng bằng con không còn thời giờ để thi kính Lăng Nghiêm
vì phải lo tự mình giúp bà con nghèo - Chi từ PLV viết 12 giờ
đêm - gần đây có lần con thử thi kính lại thì cảm thấy
khác lạ, khỏe hơn, xung mãn hơn, vậy con có nên tiếp tục trên
ngôi thiên văn thi Lăng Nghiêm (8 giờ tối hay 5 giờ sáng) được
không? - "Khẩu Khai Hết Khí Tẩu" có giáo bất đắc năng
của con hay không? Xin thầy chỉ dạy -

Cuối thư, con xin chào thầy và bạn - không quên chào
bà Tâm được mạnh khỏe, an vui thong, an nhiên đến Cha thờ
Chí Thành.

em
A. Mậu

Atlantic city, ngày 1/1/2000

V T ,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 10/11/99 được biết con đã nhận được tiền do Thầy phụ giúp cho việc làm từ thiện của chính con, thực hiện tâm từ cứu độ người nghèo khổ có cơ hội chữa trị trong lúc cần. Về y lý vững vàng cũng do bệnh nhân, thường xuyên đến với con, trình bày bệnh hoạn, cộng với tinh thần phục vụ của các bạn hợp tác tùy duyên mà phát triển, càng ngày càng đông người tham gia đóng góp trong sự thành tâm và thật thà. Y lý cổ truyền rất thích hợp với đồng bào nghèo khổ tại miền quê heo lánh. Sự phục vụ thành tâm của con sẽ có kết quả tốt ở tương lai.

Chúc con và các bạn vui tiến. Còn về việc tu hướng về tâm linh thực hành thì chỉ có một đạo tình thương và đạo đức, và khứ trước lưu thanh là cần thiết thôi. Chúng ta hành để phát triển luồng điện thanh tịnh của nội tâm hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Khi bộ đầu rút nhẹ không khác gì Thủ Lăng Nghiêm, tức là bộ đầu phát triển điện năng nghiêm nghị thực hành tu tiến là chánh pháp. Người tu biến thể câu chú, tạo thành một tập quán ý lại và yếu hèn, và nhờ phù hộ. Khi nhờ phù hộ, tức là lợi dụng Phật Pháp, tạo thành bến mê thay vì thanh tịnh tu tiến. Vạn sự trên đời là không, cuối cùng chỉ có thực hành mới tiến hóa tốt. Không pha pháp này với kinh kia, chỉ cực trí và không mở được. Khi giải được nghiệp tâm sẽ trở về không thanh nhẹ, phần hồn sẽ tiến hóa tốt.

Với tinh thần thực hành tự cứu cộng với sự bố thí chẩn mạch hốt thuốc miễn phí giúp đỡ người lâm nạn là điều quý nhứt trên đời này.

Chúc con và các bạn an vui.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng.

New Jersey ngày 23 Tháng 12 năm 1999

1. 01-2000
MN

Kính thưa Thầy.

Con tên L. Q. T. năm nay 51 tuổi
ta, kỷ sinh 1949 - số phone của con là!

Con có người chú bà con cô cậu là chú
L. T. ở Monaco, qua thăm
con, và có nhắc đến Thầy, con cũng có
loãng gởi chút ít quà đến Thầy, con
cũng muốn tu tâm giải nghiệp quả.
Con xin Thầy giúp cho con, soi sáng
cho con biết đường lối để tu hành
tinh tấn, vì con còn quá ngu ngốc.
Con đang mang bệnh Niêm Thấp khớp
nặng lắm, đi không được, liền giờ con
đi bằng xe đẩy và chống gậy. Qua sự
chỉ dẫn của chú con, con ráng soi hồn
và thọ làm theo lời Thầy dạy.
Con ước xin Thầy hướng con.
Con kính chúc Thầy sống lâu trăm
tuổi để dẫn dắt chúng con trên con
đường đạo, con cảm ơn Thầy -

Kính Bái

con

Umba

Atlantic City ngày 1 tháng 1 năm 2000

Q T ,

Thầy vui nhận được thư con và quà để ngày 23 tháng 12 năm 1999 được biết con muốn tu giải nghiệp tâm lẫn thân.

Thầy có gởi chị Tuyết một toa thuốc trị bệnh tê bại, con nên bổ đầy đủ và ngâm rượu mạnh trong một tuần lễ, có thể dùng để thoa bóp, toàn thân sẽ được nhẹ nhàn, hằng ngày cần thoa bóp khoảng 3 lần sớm trưa và trước khi đi ngủ.

(7)

Còn về con đường tu thì con cần đọc và xem băng video của Thầy mà hành, ít nhất một ngày xem hai lần, con sẽ hiểu được tại sao phải tu, phần hồn là gì ? Và nghe băng niệm Phật của Thầy mà thực hành, trí tuệ sẽ được khai triển tốt.

Mong con thành tâm nghiên cứu và thực hành.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

can au mo kroc cua thay, kich yeu, thi
qua chung con tong vien nhau hinh phap kinh sinh
tranh "tu kinh thi it; ma lai nhai thi nhieu
Thua thay, tu 20 nam qua, nam nao ban da
cung quay quan ben nhau ngay mung 02 tet am
de cung xuan, nhieu thi chong 100 ngoi it cung 5
hoac 60 ngoi, xuan mau dam 98 co Anh V.T. Uoi
die, chung con co chuc bin mot mat bang cassette
phut goi tham thay, goi anh songia thay, kinh ne
thay khong co nhan nen khong co the loi cho ch
con. Vay voi long do uoi, thuc thay noi chuyen
tuc tiep voi chung con, neu co the thuc xin thay
chi mot lan goi ve luc 11 gio tua ngay mung 0
tet xuan canh thin. Chung con sung dong lam khi
thuc thay ban in dien thoai nha con
neu thuc xin thay tra loi de chung con chuan bi

(8)

Thua thay,

Hon thuc con va Hayek H.V.Em cung mot bo ban tao
cung ky ten goi tho qua thay noi ve kin Kim Son B. Diem
con bo thay rai lam, nhung ma thuc te la vay, thay
cung goi ve cung hai kim son - co tien tu khong duoc.

Con ve phap huan dai, hoac 2 gio cua phi long
ma anh luon pho bin, hi tye lai co phan ham troi
vi ban tao khong huc y - aua thay, khi phi long lion
hoi mui may nam tuoc ve phap dam tu thay kher
con da co giai thich cho anh kinh chi song (Paris) ho
anh chi con 3 ben nha cung bo tong ban tao la:
Tai sao thay kher vi phi long dam sua phap uo
thay, hay lion thay, thay phai kher. Cho thay
dau co day chung ta tho nhu vay. Thay ta ho
phap nay tung phafon voi ^{khong} con hua mua.
ta thay ta thay rat o, may gon, con rui tho?

nhưng bạn đạo cũng không thể hiểu. Con mong nó
bây giờ đừng ta hỏi; nhưng ta muốn lấy thể loại
ông ở đây, bạn đạo - theo pháp nào để hiểu? Thấy
vấn đề lớn: thế, vì bạn muốn hiểu vậy bạn cứ để
đúng rồi mới hiểu.

Vậy xin theo ý phân động chung con kinh để nghĩ
lên thấy: nếu có thể thế kinh nhờ thấy lên
hình chơn thể, và cho đứng lên T. Đạo. P. T. nhìn vậy
chứ không biết pháp thế nào là của phi-lông chơn
không phải của thấy của pháp bị vô vi. để của một
bổ động bạn đạo dài khổ mà cứ nghĩ mình cao siêu
thật đáng thưởng. Mặc dù chỉ hiểu tâm đạo và thấy
đạo trả lời thấy, những bạn đạo không chịu tin lời
hỏi tâm. lời thấy đã kêu dẹp bỏ ngay pháp thế đó.
vì lợi ích cho đạo bạn con đạo phạm tội phùng

(9) tâm lo bên ngoài xin thấy không thể.
vô phân thêm vấn: chung con nghĩ theo thấy:

"chỉu lớn thế tức tất hổ cảm thông"
chung con đã tâm cho bỏ mặt thêm vấn công sự
càng khổ sắc. chung con nhờ thấy làm, càng như cũ
con càng hành pháp nghiệm định.
con xin đừng bắt vô kinh, tránh kẻ thấy vô.
tâm lòng tôn ni trong đạo của chung con.

thường kính
Unerki
V C T

nhưng bạn nào cũng xứng thế này. con này nó
bây giờ chúng ta học, chúng ta muốn lấy thi bằng
ông chồng, mà nó - theo pháp chế nào? Thấy
kính thưa ông: thế, vì bạn muốn như vậy bạn cứ học
đúng rồi mới thôi.

Kính xin theo ý phân công chúng con kính đề nghị
lên thầy: Nếu có thể được kính nhờ thầy lên
hàng chuẩn thi, và cho đăng lên T. Báo. P. T. Đ. Đ. này
cho anh em biết pháp chế nào là của phi-lông chế
không phải của pháp lý là gì. để cuối một
bộ công bạn nào dài khổ mà cứ ngỡ mình cao hơn
thật đáng thưởng. Mặc dù chỉ lúc - tâm ta học và thấy
ta trả lời thầy, nhưng bạn nào không chịu tin lời
lời tâm. lời thầy thì kêu dẹp bỏ ngay pháp chế đó.
vì lời ích cho anh em con ta phạm tội phung

⑨ tâm lo bên ngoài xin thầy lương thế.

Vô phân tâm viên: chúng con nguyện theo thầy:

"chữ lớn thế tục tất hổ cảm thông"

chúng con đã làm cho bố mẹ tâm viên cũng như
cũng như thế. chúng con nhờ thầy làm, cũng như anh
con cũng hành pháp nghiên cứu.

Có xin thầy một vài kính thánh lễ thầy với
tâm lòng tôn trọng đạo của chúng con.

thầy kính
Uweki
v c T

Fountain Valley ngày 18/01/00

C T

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 12 năm 1999 được biết con còn lo âu những điều vượt ngoài khả năng của chính con, tức là sửa pháp. Pháp chánh là lúc nào cũng chánh, không cần sửa nhưng chỉ có hành mà thôi. Đòi thì có sửa mới tiến. Đạo là chỉ có hành mới đạt, lý luận mãi chỉ sai lạc mà thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư giữa Trời Đất, tiến hóa theo trình độ sẵn có. Về Pháp Luân Thường Chuyển thì Thầy đã hành và giải thích cách thí nghiệm căn bản là hít hơi đầy rún đầy ngực và tung lên bộ đầu. Còn về việc làm phước từ thiện thì tùy duyên độ hành, nếu vọng động quá, biến thể của nó là tham dâm, khó tu sẽ ngộ nạn.

Muốn kiểm soát có thật hay không thì chỉ dùng một miếng bông gòn mỏng để trước lỗ mũi khi hít vô thì dính khi thở ra thì sẽ rớt. Căn cứ như vậy sẽ biết được bao lâu. Các bạn không chịu thí nghiệm mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài, tự tạo những lý luận tác hại lẫn nhau sẽ không tiến. Tu là có kẻ trước người sau, căn cứ theo người đi trước mà thực hành.

Còn nghiệp lực từ tiền kiếp thì cần sự dày công tự giải thì mới thoát được.

Những gì Châu Tuấn đã hành và đã hiểu là đúng, không nên ôm lấy tà thuyết gieo động và sẽ làm mất căn bản sẵn có của mọi tâm linh tại mặt đất. Về phần điện thoại của con bị cắt đứt lúc nói chuyện, không thể liên lạc được. Cần tu không cần nghe điện thoại vô ích, Thầy sẽ không bao giờ liên lạc điện thoại với con.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.



18-01-2000
M

A. Đ. ngày 5. 11. 1999

Kính gửi: Cháu kính mến!

Nhân dịp Anh Quốc về nước, con viết thư gửi đến Cháu kính chào Cháu an không và bố em khỏe mạnh.

Dần thì con xin chúc đầu tạ lời cũng Cháu. Con có duyên lành nhận được Pháp lý Cháu trao, được Cháu viết thư khuyên giải những em không cần rớt rầu để đạt Đao, em lo âu không ngầu không thiếu hiểu nguyên lý, nên ngày nay mới phiền lòng Cháu trong khi Cháu phải nhiều việc và già yếu sức khỏe giới hạn.

Vì vô minh thiếu trí, con quá tin tưởng cho bạn con là chủ tiệm vàng buôn bán lớn và uy tín gần 20 năm nay, gần như hết số tiền của con đi lấy lời hàng tháng. Nay bạn con mất khả năng chi trả, vô số ảnh hưởng đến em, làm em hết hàng, tinh thần gao đông. Sự việc kéo dài từ ngày 1.6.1999 đến nay, vụ án đã đến viên kiểm sát thành phố. Máy tháng nay em rất đau khổ, chạy đong chạy tay đi lo lót những không đạt kết quả, và vẫn chờ đợi đi phát mãi tại sân ra tòa.

①) Giải quyết. Nỗi đau này em không biết chia sẻ cùng ai và thổ lộ với ai. Đã nhiều lần thông đêm em khóc thối, cầu cứu Thầy giúp đỡ nhìn hình Thầy mà nói, nhưng vì em quá yếu không đủ tang số để bắt hình hiệu của Cháu, em vẫn mong sao có Thầy hiện thân chỉ dạy cho em trong lúc này. Con đã có duyên lành gặp được Anh Quốc Anh đã khuyên lời và chỉ dẫn cách công phu và kiểm tra lời thề. Em cứ nghĩ có lẽ Cháu đã nghe lời tham vấn của em, nên chuyển Anh Quốc đến với con. Nay em viết thư này trình bày để Cháu hiểu hiểu lòng em. Nay con đã nghe lời Thầy bằng lòng tu học, ăn niệm Shikido bằng lòng dần thân làm công tác xã hội, mà em lại bị tai nạn như thế? Có lẽ tại em tham. Mong Thầy rầy la chỉ giải cho em, để em sang suốt đời nhân và giải quyết việc này thế nào?

Con đã phiền Cháu, em xin lỗi và hứa sẽ cố gắng công phu để không phiền lòng Cháu.

Em

[Handwritten signature]

L T H



Fontain Valley ngày 18 tháng 1 năm 2000

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5 tháng 11 năm 1999 được biết con biết tu phước mà thiếu tu huệ cho nên lâm phải trận đồ tham dâm rất khó gỡ. Người tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là phát triển luồng điện trung tâm bộ đầu, chú không phải hướng ngoại tham lam và tạo nạn cho chính mình. Lợi ra biển cả, nước sâu mênh mông sẽ bị hụt giò và chìm; đó là luật tự nhiên, người chịu tu có thể tự cứu là lấy oán làm ân sẽ giải được nghiệp lực sẵn có đã cô đọng trong nhiều kiếp, dứt khoát tu tiến và tự hiểu vạn sự trên đời là không. Cần tu buông bỏ tất cả chuyện đời trong nội tâm thì mới có cơ hội tự thoát, con đường cuối cùng là dẫn thân tự tu tự thoát.

Chúc con hướng về thanh tịnh mà tu.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Tp. HCM, ngày 18. 12. 1999

1/10/2000

Kính thưa Thầy,
Con viết bức thư này kính gửi Thầy khi con đang ở trong một tâm trạng bất an, lòng con đầy lo lắng.

Cuộc đời tu học của con may mắn được Thầy giáo dục, con cũng hiểu được đôi điều nhưng khi đứng trước nạn tai sao lòng con bỗng cảm thấy yếu hèn, lo sợ.

Con không biết nghiệp lực của con thế nào mà sao tìm con hơi lộp lờn. Đây là linh tính báo trước điều không may hay chỉ là sự yếu hèn của tâm đời. Kính mong Thầy giáo luận và chỉ giúp con một phen vì con cảm thấy đuối sức quá.

(13)

Ngoài ra, việc tu tập của con thường khó khăn vì khi ngồi công phu con bị lặc ở eo lưng và cổ rất nhiều, có khi không ngồi công phu trọn vẹn được phải nằm lăn chiếu mình rồi ngủ. Hoặc trước khi công phu con phải thử pháp luân trước thì có thể mới yên đi hành tiếp các pháp niệm Phật, sơ hờn... Lắm như vậy không đúng thật tu? Con không biết có sao không? Ban ngày dù mới ngủ dậy, nếu con tập trung niệm Phật thì hai mắt cứ như muốn nhắm nghiền tại giống như buồn ngủ dữ lắm. Con có bị trước hay tại khi áp đảo hay không?

Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Cuộc đời khổ qua, muốn tìm về nơi thanh nhẹ mà tu tập không xong con thấy buồn quá, sợ là một kiếp người.

Con xin kính chúc Thầy an Khang.

Kính thư,

con

Duc

Fountain Valley ngày 18 tháng 1 năm 2000

V Đ ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 12 năm 1999 được biết tâm con bất an, thần kinh bất ổn, lo lắng và sợ sệt vì con hướng ngoại, tạo động trong nội tâm. Ngược lại con bằng lòng dẫn thân hành pháp thì sẽ giải được những phần không cần thiết, và nó giảm được sự lo âu bất chánh.

(14) Tim con yếu, không yên, biến thể của nó sẽ tạo ra nhiều bệnh như máu cao, tiểu đường và hồi hộp. Con cần xem bác sĩ điều trị một thời gian sẽ khỏi. Về Pháp Luân Thường Chuyển thì phải có ý niệm đầy rún đầy ngực và tung lên bộ đầu. Nếu niệm Phật hai mắt nhắm nghiền giống như buồn ngủ dữ lắm, thì cứ chú ý ánh sáng ngay trung tim chơn mảy và tiếp tục niệm Phật là đúng, từ đó con sẽ nhẹ và sẽ xuất phát ánh sáng, càng ngày sẽ càng nhẹ và bớt lo âu.

Chúc con thực hành trong thanh tịnh.
Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

H / John 16-12-99.

Cha Thượng Kinh.

Th 20-02-2000

Lâu rồi con chưa có đ/k ghi thư đến thăm
Sức khỏe Cha. Hôm nay con thank thư ghi mấy
đòng đến Tâm sự cùng Cha. Chúc Cha khỏe
mạnh bình yên cuối độ quân sand. Gia đình con
cố nhận được một bài thơ Cha viết cho con.
Gia đình con thank tâm cảm ỏ Cha luôn giúp
Tâm độ cho gia đình con. ý nghĩa bài thơ
Cha viết cho con thuộc về diện quang khai mở
thong nở Tâm, đọc thơ con cảm thấy vui vì
con đã hiểu được ý nghĩa của câu thơ. Con
đang cố gắng niệm phật và khi trước lưu than
nhiều hơn để khai mở Trí Tuệ, không để phí
kiếp này. Thư đến cũng cha con không có
gì hơn, chỉ có mấy câu thơ viết về diện
năng (con chuẩn bị gửi sang cho đài sau
kô vi đặng) Con viết để cha đọc cho vui.

(15)a

Diện Năng!

Diện năng phát triển Tiên Vô cùng
Thành tâm tu luyện vượt muôn trùng
Chẳng còn cò đọng nỗi tâm Thi'
Vượt khỏi tầng ô giải ý mù.
Ý mù cò đọng sông tham dâm
Chẳng biết tu sửa vẫn phải lầm
Đời đời kiếp kiếp luôn đau khổ
Dùng ý diện năng sửa Tiên Thặng
Tiên Thặng thanh nhẹ vui hòa cảm
Học hỏi không ngừng bởi chỉ không

Không mong không ước không chờ
Không còn vọng động, không gì nghĩ ngời.
Điền này thanh như sóng thanh thờ.
Đứng chân cõi Tâm nghĩ ngời cảnh Thiên
Tâm tu thê giác Cõi giao liên
Cõi khôn qui một chảng phiêu nổi Tâm
Tứ Trường Thanh nhẹ Chuyền diệu thâm
Khải thông kinh mạch tiên thang kịp Thờ.
Dù cho gian khổ ở đời
Tâm luôn hưởng thưởng nhờ Trời họa Vui!
Còn xin Tâm đừng dứt.

(15b)

Còn

Chợt
L D &

Fountain Valley ngày 19 tháng 1 năm 2000

Đ T

Thấy vui nhận được thơ con đề ngày 16 tháng 12 năm 1999 được biết con cảm thức được điển giới mà tu là điều quý mà con đã tự đạt, do công năng công phu của chính con đã cấy thành luồng điển thanh cao phát triển từ trung tâm bộ đầu.

Qui nguyên

Qui nguyên giếng mỗi đạt thanh cao
Điển giới phân minh rõ trước sau
Trùng tu khai triển trong dứt khoát
Tự minh thức giác hướng thượng cao.

(16)

Hướng về thanh nhẹ tâm càng mở
Thực hiện từ bi độ khắp nơi
Tinh Trời quý một thanh thanh tịnh
Không ngừng tiến hóa lại càng minh.

Gieo trồng ý tốt hằng cứu giúp
Bình minh sáng tỏa rõ tâm minh
Hòa hợp không gian tự nín thính
Không lời không nói không duyên nghiệp.

Giải tỏa phiền ưu tự phát khinh
Đời là tạm bợ nay thức giác
Thế cảnh đảo điên rõ chơn tình
Trí tuệ phân hành tự giác minh.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng.

16.20-01.2020
H

C + ngày 14 tháng 12, 1999.

Chây kính mến,

Nhân dịp sinh nhật thành Sơn về nước
và đến thăm việc tại Trường Đại học
Cần Thơ, con kính gửi ít hàng đến thăm
Thầy và kính chúc Thầy luôn được an
khang để điều dưỡng chúng con trên con
đường tu học.

Từ lúc con được gặp Thầy nhân dịp
con đến Mỹ và nhận được những bị chỉ
giao của Thầy, con vẫn tiếp tục luyện tập
những chùa được tinh thần và đức Khổng.

Con xin hứa với Thầy con sẽ cố gắng hơn nữa
để xứng đáng với những bị chỉ giao của Thầy, vì
được dịp gần gũi Thầy nhiều hơn dù trong
kỳ thăm.

Trong một hồi nghỉ tại Mỹ, theo bị chỉ dẫn
của Thầy, con đã có dịp trình bày "Niệm học
tư di đạo" và kết quả đã tạo ra được
hiệu ứng ở nhiều người, điều này
chứng tỏ hiệu quả ở phương pháp hành thiền
của chúng ta.

Con kính mong tiếp tục nhận được những
bị chỉ giao của Thầy và kính xin Thầy
giúp đỡ cho các con của con được sống
thiền gần gũi đi theo con đường tu học.

Con tin tưởng con sẽ được gặp lại Thầy

(17)

Đã dạy ông con.

Thầy cho con kính gửi lời thăm các bạn
và kính chúc các bạn luôn an Khang và
tinh tiến.

Con,

C B K

(18)

Fountain Valley ngày 20 tháng 1 năm 2000

B L

Thầy vui nhận được thư con đề ngày, 14 tháng 12 năm 1999 do anh Sơn chuyển đến, được biết con vẫn được bình an và tu tiến. Trên đường dài tu học, con sẽ chiêm nghiệm được sự huyền diệu của Trời Phật đã an bài. Từ quang vẫn quang chiếu khắp nơi. Tình Trời lúc nào cũng sống động và tận độ quần sanh.

(19) Con đang ở trong ngành nông nghiệp liên hệ với điện năng của Trời Đất là vô cùng. Cần thực hành để tăng trưởng điện năng sẵn có từ tâm lẫn thân liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ không ngừng nghỉ. Cần phát triển điển khí thì bài vở sẽ được thông suốt và dẫn giải mạch lạc hơn. Từ trường tham thiền nhập định của con càng ngày sẽ càng nói rộng hơn thì con sẽ cảm thấy được sự vi diệu của Trời Phật.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

7/1.20-01.2000

ngày 2-12-99

Kính Gởi Ông Tám

Con vừa nhận được thư của ông gởi về
 cô Nấm Huệ trong đó có một đoạn ông viết
 cho con và bà, con vô cùng mừng khi biết
 rằng, ông tám ở xa nhưng rất quan tâm
 đến con và bà và vẫn biết đến nỗi nhớ
 tâm con và bà. Đang mong đợi ông bạn
 cho chúng con một chút hồng ân của
 ông tám. Những số phận của con và bà
 thật bất hạnh gì nghiệp tâm, nghiệp lực
 vẫn hành mà không giải được, nên
 không có duyên được hưởng những gì mà
 ông tám ban cho. Con cũng không biết
 trình bày như thế nào để ông tám hiểu
 được hoàn cảnh khó khăn của con và
 bà, khi phải sống nhờ vả, cho nên
 khi vừa nhận được thư của ông tám
 thì con mừng lắm, con và bà có cảm
 tạ thư đến nhà của cô Nấm Sơn nhờ
 sự giúp đỡ của cô theo lời ông tám

(20)

nơi trong thư. Thi cô rùm sỏn cô nói
rằng từ lâu rồi, cô không có liên hệ
với ông tám và không nhận được gì
về con và bà có thể khác thi nhờ
cô rùm Huệ giúp đỡ, con nghe xong
cùng bà thư thư ra về, con cũng có
nói với ông tám, nhờ con thật là bất
hạnh và vô duyên nếu không có cảnh
miền Trung bảo vệ thì số tiền của ông
tám vừa gửi về cho cô rùm Huệ thì
con và bà sẽ được một mái ấm để
che nắng che mưa như con và bà hằng
ao ước trong quãng đời còn lại của bà
con, chủ sống tạm ở nhờ là một
nữ khác khác nhưng biết tâm nào trộm
con và bà phải cảm chịu nỗi phần
hăm hui trong nhà con và bà chỉ
hai bàn tay trắng cho rùm có đời ước
giàn mình và giàn đời nào nó để cho
con và bà phải chịu khổ. Nhờ thừa
ông tám cũng gì con phải chịu ảnh
hưởng với đồng bào miền Trung cho

(21)

nên số tiền ông tám giờ; cô rùm Huế ủng hộ đồng bào vượt ừit của mình không mai gặp phải thiên tai, chỉ trong vòng mấy phút mà rừ nghiệp gầy dựng bấy lâu nay đã trôi theo dòng nước. Bây giờ chỉ với hai bên tay trống mà phải chờ hàng cứu ừo từng giây từng phút thất là tôn nghiệp ông tám biết không, đây là lần đầu mà từ nhỏ đến giờ con mới thấy rừ thất hai năng rừ về bấy ừnh miền trung ông tám biết không con là một công nhân lành chỉ có rừu trăm nghìn một tháng mà con còn ủng hộ năm ngày công cho đồng bào miền trung thì ừừ hơn; cô rùm Huế ~~như~~ như rừu biết của con họ rất mong đời những rừi có tấm lòng ừ thiện đến với miền trung quê hương. Tuy vậy như ông tám cũng đừng quên con và bà ngày đêm vẫn mong đời, vì ông là

(22)

niệm kỹ vọng của con và bà, và qua
trăng dài phớt thanh, trong danh sách
ủng hộ từ thiện có ông Tâm ở cam tã
ủng hộ 1000 us mà con đã nghe, chửi
ông Tâm nghe, ông Tâm cũng ngạc nhiên
tâm phải không gì cô Sun Huệ ủng hộ
con muốn viết thư cho ông nhiều thật là
nhiều để nói con lòng con không gì
trong giấy quá ngắn con không thể viết
gì thêm nữa cả và con xin nguyện bút
chúc ông được nhiều sức khỏe và vui
lành nhận được thư con, cũng như con
đã mừng khi nhận được vài dòng thư
của ông. Với thư con xin lại trong tâm
con

NG I I

L

Fountain Valley ngày 20 tháng 1 năm 2000

T L ,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 2 tháng 12 năm 1999 được biết con và bà con rất thiếu thốn, nhưng Kim Sơn từ chối giúp đỡ bà cháu của con. Ông Tám vẫn có gởi tiền cho Kim Sơn giúp người nghèo, tại sao Kim Sơn nhận tiền mà không làm từ thiện là tự tạo một đại tội cho chính nó, lường gạt người nghèo là sẽ mắc phải tội tham dâm, gia đình sẽ khổ. Con cần niệm Phật theo băng giảng của ông để dứt khoát với những người tham dâm. Lúc này bị nạn lụt miền trung, ông Tám cũng không đủ tiền cứu trợ, chỉ giúp đỡ một phần nhỏ thôi.

Con nên kiên nhẫn chờ đợi, nếu có dịp ông Tám sẽ gởi tiếp.

Chúc con và bà vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

7/20-01-2000 L T 8.12.99

Kính bạch Đức Thầy Tam,
Con kính xin cảm tạ ơn Thầy dù
bận trăm công nghìn việc Thầy đã
sớm hồi âm cho con con đón nhận
thờ với lòng biết ơn vô vàng. Từ khi
nhận được thư Thầy đến nay con trả
qua không biết bao nhiêu khó khăn
thử thách. Cuối cùng

mất số anh em
ban đạo ở TT đã am thầm giúp đỡ
(25) con về tình trạng lần vật chất con đã
mua được mảnh đất gần rv s đã cất
cốc ở đây hơn 2 tháng nay từ khi
về ở đây bình tình của con đã giảm
nhiều việc công phu có phần dễ dàng
hơn tới con ngồi 2, 3 q khỏe lắm có
điều con ư bị ngập có từ nơi họ
ngập là phải xa Thưa Thầy bị ngập
có ngồi hiệp được không?

Mặc dù làm nhà trong cảnh thiếu thốn
rất vất vả? con gầy hần đi thui' mà
khi gặp chi' trở ma liền ai cũng khen
con mắt sáng & má' tươi, tinh huệ

②⑥ mọi khi con tham cảm ơn thấy rõ
khỏi điên' vô vi đã hủ' trở con và
nhu' với lòng rang tu

Hôm cắt tóc con vào xin phép anh
quản và nhờ anh đôn' cáo đất đai cho
con ngày khai môn' anh mang trái
cây ra cho & cáo lễ' lúc về' anh dặn
con: "khi nào có' ban đạo có' vào tiếp
bát" con hiểu' ý' thì như' thoang' có' bát
con mới' dani' vào

Không hiểu' sao người' tu mà vất'
tham' cần' có' để' vậy' đã không giúp
đỡ' gì' con với' gầy' khg' biết bao
khu' khổ' nào là tung tin' con khùng
rồi là con se' bán' nhà' bay' ra đứ'
kiểu' làm' cho con' nạn' bán' nhà' mà đi!
ngày vào xin phép anh quản' con cũng
đã nói rõ' tình' trạng' của' con không
thể' ở' đâu' được' con mới' về' đây' cắt
lúa mà' cõ'

Con phải làm gì bây giờ thưa Thầy 2/
Hôm cắt tóc con con nó 1 số tiền
mua vật liệu con bán vài tháng
đây đó có tiền rồi trả dần hiện
việc dạy của con đang bế tắc

(27) Viết những việc linh tinh này
đến Thầy thật chẳng phải chửi nào
những đấng nầy này con đang
phải cầu cứu thầy thôi. Kính xin
Thầy mở lòng từ bi ban cho con
chút ân điển mà hoá giải hộ con
con em xin đời ởk Đức Thầy

H có thể đọc mà H đâu có làm gì
hại ai H tu còn yếu lắm nên rầy làm
việc nhỏ nhất là "xưa" x H muốn
được sự thường yên x giúp đỡ của
tất cả nên H cũng không ở nhóm nào
hết có gì trái ý anh em xin hãy
niềm tình huynh muội đồng môn
mà hy xá cho. Hãy giúp H an
cử lạc nghiệp x tu hành tinh tấn
H. thành thật cảm ơn

(28) kính xin Thầy tranh thủ chút thời
gian quý báu cho con đôi lời
mình giải

Con kính lay Thầy

hull

Đ

B

H

Fountain Valley ngày 20 tháng 1 năm 2000

B H ,

Thấy vui nhận được thư con đề ngày 8 tháng 12 năm 1999 được biết con đang xây một cốc tu hành trong trở ngại. Khi thiền bị ngáp, con nên nhai một miếng chanh tươi luôn với thì sẽ bớt ngáp và giải được độc tố trong nội tạng và tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển. Người tu mà còn hắt hủi người tu là còn trước khí quá nhiều.

Cần làm Pháp Luân giải trước, lượng từ bi mới được mở, thiếu từ bi thì lúc nào cũng thích gây hấn và hà hiếp người tu.

Con thật tâm tu thì sẽ động lòng Trời, Đấng Toàn Năng lúc nào cũng tận độ người có tâm tu.

Con thực hành trong thanh tịnh, tương lai sẽ cảm động lòng người hung dữ.

Chúc con tu tiến trong thanh tịnh cố đôn.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Thành phố

ngày 10 tháng 12 năm 1999

Kính thưa Thầy.

Dầu thì con xin kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc. Con tên B K A sinh ngày 24 tháng 2 năm 1977 dương lịch, quê ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay con có đôi dòng tâm sự gửi đến Thầy, kính xin Thầy phân giải giúp con.

Nhà con có mười anh em, bảy gái, ba trai. Con là con trai út nên được gia đình ưu tiên cho ăn học. Các anh chị của con có người ^{đã} lập gia đình, các anh chị khác cũng nên danh nên phận, có ^{người} làm giáo viên, có người làm bác sĩ, được sĩ. Riêng người chị thứ ba thì sống độc thân để lo cho cha mẹ và các em ăn học. Tính con rất nghịch nhưng sao từ nhỏ con đã không thích đám tiệc vì con thấy nơi đó dù đông vui nhưng thiếu sự chân thành xây dựng cho nhau. Đa số họ chỉ lo chuyện thi phi, nhậu nhết say sưa rồi gây gỗ làm mất lòng hàng xóm. Con rất thích nghe băng kinh, giảng pháp và những bản nhạc buồn thời chiến. Giữa năm lớp 9 con đã trốn nhà ra tận Vũng Tàu để xin đi tu nhưng quý Thầy bảo rằng con còn đang học nên học hết cấp III để tiện cho việc nghiên cứu Phật học sau này. Gia đình con lúc đó cũng không gạn con mà chỉ sợ con không đủ dũng chí trên con đường tu học.

Lên cấp III con đã được vào học trường chuyên của Tỉnh. Lúc này con lại tập tành yêu đương, nhậu nhết cũng tụi bạn. Suốt 3 năm cấp III tâm con động loạn vô cùng, con thường nhiều người nhưng sao người nào thường lại con thì con lại sợ và không dám nghĩ tới nữa. Sau khi đậu vào Đại học Ngoại thường thì con rất vui vì gia đình đã hài lòng và bạn bè đồng ỷ hộ. Nhưng sau đó một năm, bắt đầu năm 1996 thì con bị bệnh rất nặng. Vừa đau thân, vừa nhức mình, các hạch ở khắp người đều nổi đốm đỏ, càng ngày càng to làm sốt cao, cứng cổ, tay bở. Người chị làm bác sĩ dẫn con đi trị bệnh khắp nơi uống thuốc, xét nghiệm rất nhiều nhưng bất được vài hôm rồi lại như cũ. Rất lâu sau mới có một bác sĩ kết luận là do bạch cầu tăng đột biến nên phải uống thuốc dài hạn, bệnh có hết nhưng sau vài tháng cũng trở lại.

Suốt thời gian đó tinh thần con suy sụp rất nhiều: phân vì bệnh chữa hoài không khỏi, phân vì gia đình gặp khó khăn. Mỗi khi

học bài thì thân kinh căng lên, hai mắt hoa lên không học được nhiều và rất khó nhớ bài. Sau khi học xong giải toán I thì con bị sốt kỹ thi tuyển vào lớp chuyên ngành phải chờ năm sau thi lại. Suốt ngày con chỉ lang thang nơi công viên, về thì ngồi quán cà phê, rồi sau lại thích đi chùa. Đến chùa nào con cũng khăn xin được gặp thuốc bầy, được gặp Minh Sư để học đạo.

Ít lâu sau có người dẫn con đến nơi chữa bệnh bằng trứng gà và thuốc nam. Ở đây có các vị về muốn xác một người nữ rồi xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Diêu Trì Kim Mẫu, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, Phật Vô Công, Phật Tây An, Mẹ Quan Âm, Ngài Quan Thánh, ... xuống cứu thế độ đời. Mỗi vị về đều có giọng nói phong thái khác nhau. Mỗi khi giảng dạy các vị đó thường nói thiên cơ, rồi nói trước những người nào sắp bị đại nạn, nhiều khi một người đại diện đọc tên những người hầu đàn rồi mỗi người được dạy một bài thơ gọi là soi căn. Người nào có nạn phải lập đàn cúng giải hình nhơn, rồi tiến thê anang có khi vài chục, vài trăm hoặc vài triệu đồng, mỗi lần cúng giải phải làm 3 lần. Có người mỗi tháng phải giải mấy lần, người nào kiếm chưa ra tiền thì bẽ trên cho gia hạn thêm. Chỉ có trên là những phần tiền cũng giải để trên bàn thờ chốc lát là biến mất nên con không tin cũng không được. Xác nữ đó là người rất hiền và hoa nhã, bà ấy nhờ người đưa con đi gặp thầy bùa ở gần đó để chữa bệnh, con phải sắm lễ lập đàn cúng giải tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không hết. Các vị về xác nói rằng con bị bệnh bà Thủy nên đưa con xuống tận Phan Rang để chữa. Con phải ở đó cả tuần uống thuốc viên, uống bùa, đeo dây ngũ sắc... khi về nhà phải cúng tế bà Thủy. Thời gian này con cũng rảnh rỗi, phần vì bệnh nhức mình vẫn còn nên rất thường lui tới nơi đây. Dần dần con cũng rất tin các vị ấy, rồi cũng lo kiếm tiền để giải nạn cho mình và gia đình. Khi thì con xin tiền nhà, khi thì con đi dạy kèm, khi thì con mượn ở bạn bè... nhưng vì số tiền cũng giải khá nhiều và cũng rất nhiều lần nên con không đủ khả năng trả lại bạn bè số tiền đã mượn. Phần vì không tiền để tiếp tục "biểu tượng" và "qua cơn thử thách" như

thức rồi khóc một mình.

Tình cô con được nghe anh Hoàng, người chủ nhà mà con đang trọ, cũng là người rất thân tín với xác nữ và các vị đó, nói về Thầy và việc anh ấy đạt được nhiều ấn chứng khi thực hành PLVV. Sau này vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dần dần anh ấy bỏ pháp. Lúc đó con rất sung sướng vì đã gặp được một phương pháp tu rất hợp với tâm ý của mình, mặc dù trước đó con cũng chưa hiểu được tu là thế nào. Sau này con được gặp chú Tư Cảnh và chú Tư đã dẫn con đến dự buổi chung thiên với ban đạo nhân ngày giỗ ông Tư năm 1998. Sau ngày đó tâm thức con gần như đã thay đổi hẳn. Con gặp lại một số bạn học cũ và quyết định đổi chỗ ở, quyết tâm chỉ đi theo PLVV dù gặp bất cứ khó khăn nào. Mặc dù trước đó các vị đó đã cảnh báo con rất nhiều về những tai nạn của con nếu như con không lui tới đó nữa. Không biết có phải vì lý do đó mà chưa đầy 10 ngày là cha con đột ngột qua đời do chứng nhồi máu cơ tim. Gần đây con có biết Thiên đường của Bác Hồ Văn Em, rồi con gặp chú Nghĩa Nhỏ, chú Chất, Cổ Mỹ... và rất đông ban đạo vô vi. Con cũng thường đến trò chuyện với ban đạo ở nhà Cổ Mỹ và con được biết thêm rất nhiều điều.

Sau khi thi giải đoạn lần II vẫn bị thiếu nửa điểm như lần đầu nên tưởng chỉ cho con học tiếp ở lớp Tại Chức ban đêm. Khi đó con cũng rất buồn và quyết định bỏ hết việc học hành về quê tìm thân tu học hầu có cơ hội ảnh hưởng gần gũi theo gương của Thầy. Ngày 04-9-1999 âm lịch con đã xuống tóc và quyết định về quê. Thế nhưng Mẹ và tổ ý không hài lòng vì gia đình đã dồn hết tâm huyết vào sự thành đạt của con. Bởi nhiều bạn đạo cũng khuyên con nên tiếp tục đi học và đi học lại mới có cơ hội "học bair" nhiều hơn, mau tiến trên đường tu học. Thật sự từ ngày thực hành PLVV đến nay con đã có sự thay đổi rất nhiều về tâm hồn thân, con đã ăn chay nhưng đôi khi gặp những tình huống khó tránh nên con đành phải ăn mặn. Những khi ấy con rất khó công phu và tâm thức tổng toàn rất nhiều. Nhiều khi con cũng vì lý do này, lý do khác nên phải ăn cơm gần giờ công phu làm con không thể ngồi được đứng giờ. Con tự xét thấy mình thiếu đức chí, thiếu sáng suốt nên đôi lúc làm chận trễ cho sự tu học của mình. Con xin tạ lỗi cùng Thầy và Trời Phật. Từ đây con sẽ cố gắng chứng minh tu sửa mình hơn để có cơ hội ảnh hưởng

- Con cần phải làm gì để bố đáp được công ơn sanh dưỡng của Cha Mẹ và gia đình một cách sáng suốt nhất. Con có nên đi tóc và đi học lại như nhiều bạn đạo sĩ khuyên không?

- Con có nên lui tới nhà xác nữ và nhà anh Hoàng nữa khi đi tóc long biết ơn và lễ nghĩa. Trước kia họ rất thương con và đã cứu mạng con trong suốt thời gian con ở nhà anh Hoàng

(33) Hôm nay con đã có được cơ hội bày tỏ những điều mà con không biết phải nói cũng ai. Con xin hứa sẽ tu hành thật tốt để có cơ hội được gần Thầy. Con xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe. Con xin tạ ơn Thầy.

Con.

Minh
P K A

Fountain Valley ngày 20 tháng 1 năm 2000

K A ,

Thấy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 12 năm 1999 được biết con đang đứng giữa điểm nan giải từ đời và đạo, chung qui cũng phải tự dứt khoát mới tiến tới được. Con đã tự cạo đầu nhưng tâm chưa dứt khoát, còn hỏi ý kiến người, nầy người nọ, làm sao gọi là tự quyết định được? Ở đời nầy tâm làm thì thân phải chịu, quyết định tu hành thì tâm phải dứt khoát từ tâm lẫn thân. Mỗi mỗi đều phải ngăn gọn nhiên hậu mới có cơ hội tu tiến, tự buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm thì mới có cơ hội tu thiền Pháp Lý Vô Vi .

Đời là tạm và động loạn, còn đạo là dứt khoát thăng hoa đi lên. Phần hồn là chủ của thể xác chứ không phải thể xác là chủ của phần hồn. Cần hồn là khởi xác thì mới thật sự có cơ hội học đạo. Hồn xác bất minh thì vẫn lẫn quẩn trong vòng lục đạo luân hồi. Ở trên đời nầy chỉ có một đạo tình thương và đạo đức là trên hết, không chịu thiền thực hành thì làm sao biết thương mình mà tu tiến.

(34)

Muốn báo hiếu thì phải thật sự giải được nghiệp tâm. Nghiệp tâm giải được thì nghiệp thân sẽ được nhẹ nhàn. Tự tu tự tiến là chánh, ngược lại nhờ đờ tha lực là rước trược vào tâm lẫn thân.

Tuổi trẻ cần phát triển nội tâm cho thanh tịnh và sáng suốt. Không nên lui tới với những phần tử nhờ tha lực mà quên phát triển chính mình.

Vạn sự trên đời là không, không nên tin những gì chính mình không hành được. Tu là phải hành tiến chứ không phải tu để nhờ, thực hành là trên hết. Xướng tác là người thích sạch sẽ và bộ đầu sẽ có cơ hội trực tiếp với dưỡng khí của Trời Đất nhẹ nhàn và mình mãn hơn. Chúc con vui hành tự tu tự tiến.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng

1.20.01.2000

S ngày 20.12.99.

Chúa thầy kính mến.

Đầu thờ con kính chúc thầy mạnh giỏi, thân
tâm an lạc, và con cũng kính chúc thầy sinh nhật
trường thọ. Hôm nay nhân dịp chú Sơn về VN con
có đôi hàng muốn cảm ơn thầy vừa qua đỡ đỡ mẹ
con tên là Phan T qua khỏi cơn
bệnh sốt huyết não, gia đình chúng con luôn đời
đn thầy, chúng con cố gắng sẽ tiếp tục tu hành
(35) để không phụ lòng thầy dạy dỗ.

Địa chỉ nhà con là

Chúng con cảm ơn thầy và kính
chúc thầy nhiều sức khỏe
con vuon

Chúng con kính xin thầy hình thầy để chúng
con luôn mang theo bên mình để giúp
③6) tại con tự tin hơn trong việc tu hành.

Cám ơn thầy.

Fountain Valley ngày 20 tháng 1 năm 2000

L U

(37)

Thấy vui nhận được thư của hai con đề ngày 20 tháng 12 năm 1999 do anh Sơn chuyển, được biết má con bệnh tình khôi phục và con tiếp tục tu để có cơ hội phục vụ mẹ hiền là điều quý nhất trên đời này. Con nên thường xuyên niệm Phật để sớm thức tâm.

Chúc con và gia đình an vui.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA



Department of Computer Science
2366 Main Mall
Vancouver, B.C. Canada V6T 1Z4
Tel: (604) 822-3061
Fax: (604) 822-5485

7/20-01/2000

Sh

27/12/99 (In the air)

Kính gửi Thầy quý thượng,

(cố lo chăm bẵm thi sinh viên)

Con vừa về lại Vancouver được 2 hôm thì lại đi trở lại VN cũng trong chương trình hợp tác chính phủ Canada - Vietnam, để xây dựng Master Plan cho giáo dục Công Nghệ Thông Tin cho 5 năm (2001-2005). Con sẽ ở Hà Nội khoảng 6 ngày (cho đến 3/1/2000) sau đó sẽ vào Saigon 6 ngày (cho đến 9/1/2000) thì trở lại Canada.

(38)

Chuyến về VN vừa qua, con cũng 1 Ông Giáo Sư người Canada và phải đến từ Bộ Giáo Dục đã đi thăm, khảo sát, (tại HN, TP HCM, Thái Nguyên, Đà Lạt & Cần Thơ) 15 trường Đại Học và Trung Học. Con nhận thấy sinh viên, học sinh & trẻ em VN tư chất rất thông minh và gần gũi với tâm linh. Nếu pháp thiên VN được đưa vào học đường & cả nước đều thiên thì quý biết bao!

Nhân đây, con xin gửi đến Thầy 1 số' thơ b/d VN như con chuyển, gồm thơ từ A. Châu B. Y. (Cần Thơ), A. Nguyễn C. B. (4 con gái anh), thơ & b/d do A. Mai v. C. & con bà Bảy T. Đ., anh N. do

anh H.V. Em trao. Con sẽ nhận blot khi
viết thư đến thầy rằng viết ngắn & gọn.

Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe
trong năm mới!

Thường kính,
Con Sơn

V T S

(39)
T.B. Con cũng đang tham dự đề án xin ngân
quỹ nghiên cứu về Internet (thế hệ tương lai)
và Software, chương trình quốc gia Canada
(Networks of Centres of Excellence). Con là co-leader
(Đồng lãnh đạo) chương trình với 120 giáo sư
từ 94 trường Đại học tại Canada cũng tham dự
Đề án đã được vào chung kết và cuối tháng 1
sẽ biết kết quả. Nếu được chấp thuận, sẽ có
\$30 Million cho 7 năm (+ khoảng \$20M từ
kỹ nghệ).

Tuy bận rộn với ~ việc trên, tâm thức con
không bao giờ quên trong tâm hướng thương & phát
triển tâm linh là chánh. Con luôn tưởng nhớ đến
lãnh đạo của thầy!

Fountain Valley ngày 20 tháng 1 năm 2000

T S ,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27 tháng 12 năm 1999 được biết con đã hoàn tất nhiều việc mà con đã đảm nhiệm, nếu tương lai có cơ hội giúp đỡ sinh viên tự tu tự tiến là điều rất quý, tùy duyên độ hành.
Thầy đã lần lượt trả lời thư cho các bạn nhờ con chuyển đến.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

21.04.2000

A

3-20-2000

Kính Thưa Thầy

Con có vai hàng kính chúc Đức Thầy và Bà Tam được nhiều Sức Khỏe.

Con bên Thủ Đức, Đức Thầy đang ở Sài Gòn. Con cũng nghe Đức Thầy nói trên cassette là tại nơi địa phương đang xúc tiến việc xây cất Thiên Viện quốc tế, nơi đó tại có khi

(41)

hầu ôn hòa. Sau này lúc nào già đình chúng con có điều kiện cũng xin được qua đó cho thầy cảnh đẹp thiên nhiên, để mở mắt nhìn và biết những cảnh Đức Thầy chọn. Các bạn của con tại ngoài quê đây cũng hơn 6 năm, đi nhà của chưa được yên ổn, làm việc cũng bị gò gáp nặng nề. Nên thường bị mất ngủ. Như Nguyễn Minh Thuận 3, bị gò sang mới đi làm về, chưa được lấy phụ đúng giờ. Những rất có hiệu lực từ Hong ra ngoài, Nguyễn Đăng Thi làm ca 1 nên mỗi tối con vẫn kêu lấy phụ đúng giờ hơn qua đây. Dũng bị dị ứng mũi, gần như lúc nào cũng chảy và tay bị ngứa mũi. Sức khỏe không bị khổ. Thờ như khi mới qua xu' lãnh. Cũng nhờ gặp Đức Thầy và được Đức Thầy bắt mạch

Nên sau khi về lại Atlanta một
thời gian thì trở về tu.

Nguyễn Vinh thì đi làm Nail
cách nhà hơn 1 giờ lái xe
gần đi theo xe chủ tiệm một
tuần về một lần, ở đó có 1 phòng
không nên lòng phải được yên tĩnh
vì cả nơi làm Nail cũng có mùi
loạt chất nên Vinh có mua một máy
 lọc không khí. Theo lời Đức Thái có
đảm trong gia đình cũng đủ để
đảm khi mua nhà sẽ mở tiệm Nail, vợ
có lưu nhà vua có điều kiện làm
công Đức. Riêng Nguyễn đến con vẫn
làm những việc tốt đẹp hơn hẳn cho
Nguyễn đến

(42)

Cần nhà vua đưa qua số số paden nice
bây giờ phát giác là bị mất an phòng
an bị lên xuống, họ đang chưa những
gia đình con thì chờ không mua nữa
vì chưa ra luật sư. Cần nhà đó không
có chỗ Thiên rông đủ cho những ngày
chúng Thiên chúng con đang tìm một căn
nhà khác. hi vọng con cũng ước mong
gặp được nhà có chỗ Thiên rông rai
mà các bạn và cả gia đình con được
tươi cười

Kính Chúc Đức Thái và Bà Tâm
heo có sức khỏe và vui vẻ. Tâm tu
con và cả gia đình heo như Đức
Thái con đang đi làm đẹp tu

Kính bái
con: M C

Sydney ngày 21 tháng 4 năm 2000

M C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 3 năm 2000 được biết các cháu và gia đình vẫn khỏe. Các cháu đều có việc làm và chú trọng về việc tu thiền và lần lần sẽ chọn chỗ tốt có phương tiện rộng rãi giành cho việc chung hợp tu thiền hằng tuần.

(43)

cháu Dũng bị nghẹt mũi vì bị dị ứng, nếu có dịp cháu nên liên lạc với chị H. B M và xin qua Montréal xúc ruột khoảng một tuần lễ. Nơi này ở sát một bên nhà Thầy, Dũng sẽ được nhẹ nhàng hơn.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

12.23.01.2000
Hh

Kính Gửi : THẦY CÙNG QUÍ ĐẠO HỮU
Hôm nay: 14/12/1999
Nhằm: 7/11/Kỷ Mão Ở nhà Bà Bảy T Đ

Tôi N con út Bà Bảy, và 4 vị Bạn Đạo, gồm Di Hai Đ, Chú Ba H, Anh Bảy N. & Cô H. Có hợp mặt ngôi tưởng niệm Má Tôi Phạm Thị N, và xin ơn điển của Cha, Mẹ, Ông Tư, Ông Tám, để chỉ dạy cho lớp người đi sau được nhẹ, nhàng, khai mở Huệ, đổ xuống thấy rõ trước trán.

1/ Di Hai Nguyễn Thị Đ :

Trong thời gian ngôi Di Hai nhìn linh ảnh cho biết điểm quang, từng vị bề trên đổ điển xuống, tượng thành hình ảnh trên bộ đầu của các bạn. Trước tiên điển Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếp theo điển quang Đức Diệu Trì Kim Mẫu, điển Bà Bảy, điển Ông Tư, Điển Di Lạc Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Cha Vô Cực Đại Thiên Tôn và cuối cùng là điển Đức Phật Thầy Rời gom vào cao rút lên. Điển Ông Tư & Di Bảy báo phải viết thư kể lại sự kiện các bạn Đạo đến viếng Di ảnh, đổ về thu vào linh ảnh nói với Di Hai Điển Bề trên sáng về khai mở bộ đầu. Để kính gửi Ông Tám cùng quý đạo hữu tưởng cảm.

-Sau khi các bạn ngôi xong thì tại chính giữa bàn thờ Má Tôi có hiện tượng chân nhang ở giữa lư hương cháy ngậm đỏ hồng ẩn dưới lớp tro và bốc khói cuối cùng cất đứt các chân nhang, xòe ra như hình một đóa hoa nở nhanh. Hiện tượng này được Di Hai giải thích, điển quang của Má Tôi được Cha Trời, Mẹ Đất rút lên ban hào quang sáng ngời cao siêu

(44)

2/ Tôi Nguyễn Văn H ở Cái Tàu (ĐỒNG THÁP) học tu pháp thiên thường xuyên liên hệ với Bà Bảy trao đổi cách thức ngôi tu. Tôi không hay Bà Bảy bỏ xác, khi du lịch Hà Tiên về ngũ phần đất của Anh Bảy Nam và có mặt chị Hai Đậu, lúc khoảng 8h giờ tối Tôi được điển rút mạnh mẽ nhẹ nhàng, Chị Hai nói có điển Cha Mẹ đến dạy các bạn, đồng thời có luôn điển Ông Tư, Ông Tám và Bà Bảy đến hộ rút điển Tôi, Tôi có hỏi Di Hai vậy phần điển Bà Bảy đến là người đã chết hay còn sống, Chị Hai hỏi Ông Tư Báo Bà Bảy chết rồi, sáng lại Tôi về nhà gọi điện đến nhà Bà Bảy thì được nghe tin Bà Bảy đã chết rồi. Tôi tính sắp xếp đến chúc mừng Bà Bảy được thăng hoa (theo lời Chị Hai Đậu). Nhưng định ngày nào sẽ đi bỗng nửa đêm lúc 12h mùng 6,7 tháng 11 A.L có tiếng gọi tôi thức dậy ngôi và sáng ra quyết định đi đến nhà Bà Bảy cùng con gái tên Hương, thì gặp ngay Di Hai Đậu và chú Bảy Nam đến trước, lúc kính lễ bàn thờ Bà Bảy xong Chị Hai ra ý kiến lên gác chỗ Bà Bảy sống để ngôi thiên chung, lúc ngôi Tôi rất khỏe, nhẹ nhàng và được Chị Hai giải pháp điển đã nói trên

3/ Kính Thầy con là Phạm Thành N (Bảy N) ở Hà Tiên (KIÊN GIANG) vào lúc 11h 30' trưa ngày mùng 5 & 6 tháng 11 A.L Kỷ Mão, Con ngôi tự tâm nhận được ý Ông Tư Đổ Thuần Hậu dạy Con đến nhà Bà Bảy liên hệ và ngôi để điển Bề trên giảng dạy và viết thư gửi qua Ông Tám. Lúc 7h trưa mùng 7/11 A.L. Con & Chị Hai đến ngôi gia viếng Di Bảy thì mới biết Di Bảy đã bỏ xác như lời Ông Tư cho biết cách đây 5 ngày. Đến 11h 15' Anh Ba Hội và cô Hương từ Cái Tàu lên viếng Bà Bảy. Cách đây 5 ngày lúc 8h tối mùng 2/11 A.L Anh Ba Hội và hai người con Hương và Thanh, hợp mặt với Chị Hai Đậu ở đất Hà Tiên. Lúc này chúng con nhận được cảm giác điển, được Chị Hai cho biết đó là điển Ông Tư, Ông Tám và Bà Bảy viếng thăm, ngày nay không hẹn mà chúng Tôi lại có duyên hội ngộ tại ngôi gia bà Bảy lúc 11h 30' trưa. Chúng con ngôi tại căn phòng của Bà Bảy, và được tiếp nhận ân điển bề trên đổ xuống với hào quang và cảm giác rõ ràng. Nhưng con chưa nhìn thấy ược linh ảnh, thì Chị Hai cho biết linh ảnh của từng vị bề trên như lời kể của Anh nghĩa con Bà Bảy

Chúng con được đại hồng ân, thời kỳ cận cuối này chúng con được Đại Hội điển bề trên trực tiếp giảng điển khai mở bộ đầu từ từ đắc huệ, chúng con nghĩ rằng khắp năm châu đều nhận được đại hồng ân Cha Mẹ chư Phật dạy điển khai mở đắc huệ khi chúng con viếng Cha Mẹ tại trung tâm Đại Hội kỳ 3 Thánh Địa Việt Nam

4/ Con Nguyễn Thị Hương ở Cái Tàu có linh cảm đến viếng lư hương đốt nén nhang trước di ảnh Di Bầy và tưởng về Cha Mẹ bề trên được nhẹ toàn giác khi lên phòng Di Bầy ngồi định, nhận được điển Cha Mẹ và các vị, điển Ông tư, Bà Bầy đồ mát nhẹ. Khi xả thiên xuống trước bàn thờ thấy hiện tượng một chùm chân nhang cháy ngấm dưới lớp tro đỏ hồng và cắt đứt phần chân làm cho phần trên ngã ra thành hình đoá hoa nở. Con đoán điều này là một ấn chấn điển âm dương của Bà Bầy được gôm nhẹ về trên. Vậy là hết phần trình bày của con với Ông Tám và quý bạn đạo.

Thay mặt bốn vị khách con Lê Văn Nghĩa (con út) Bà Bầy Thanh Đa xin kính chúc Đức Thầy và quý Bạn Đạo Hải Ngoại Thăng Tiến.

- Kính Thầy -

↓ v. N

T.B. Má con phạm thị Nguyệt bỏ xác khoảng 7 ⇒ 8 giờ.
Sáng ngày 6/10/4.L. kỷ Mão.

(45) Tối ngày 11/10 4.L. con và 1 vị Bạn Đạo ngồi trước bàn thờ, Má con có hiện tượng 3 cây nhang điếm trước thờ củi huyền thất tố trên gác, trước khi bỏ xác 3 tháng đúng. Má con đã bán giao xuống cho con trở, thì cây nhang điếm giữa 3 cây đã cháy ngấm như nhang thường.

- Khoảng ngày 16 ⇒ 17 tháng 10 4.L. con chưa từng thấy Bầu trời đêm và trăng lúc 8 giờ tối trong dịp như 2 ngày trên, cũng lúc có vầng hào quang ngũ sắc quanh mặt trăng, cũng đám mây trắng có hình 1 đầu rồng. Và 1 đám mây hình tờ thiên, từ trên cao buông mình xuống mặt trăng đó là những bài học con được thấy sau khi Má con bỏ xác.

Con Nhu

Fountain Valley ngày 23 tháng 1 năm 2000

N

Thầy vui nhận được tin vui của má con đã rời khỏi trần gian về nơi thanh nhẹ. Các con đều chứng nghiệm những điều lành đã ban giáng qua luồng điển minh triết và hiện tượng đặc biệt của bà Bảy đã sáng ban cho mọi người cùng dự và thông cảm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các con.

Chúc con vui trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

B. E. ngày 25 tháng 12 năm 1999 -

TL 24/12/99

Cháu kính mến,

Chưa con là Hoa kính thăm thầy và
Đã tam luôn luôn k. em kho. m. amb.

Hôm nay con rất vui nhận được thư
của thầy đề ngày 17/11/1999. Lúc nào thầy
cũng luôn nhớ và chăm sóc anh em học đạo
chung con cũng chia sẻ nỗi đau khổ của
người đ. lúc có thể suy nhược yếu đau.
Cảm lòng của thầy là cái quàng song đề cái
con học hỏi đ. đ. đ.

(47)

Thầy thầy ở xa chúng con, nhưng mãi
hồ điệp của thầy bay về Việt-Nam đến với
chúng con khiến chúng con vui-tin rằng
điện-quang của thầy nhất-định bao-trùm
tất-cả những ai chịu tu và nâng hàng thì
sẽ không bao giờ xa thầy.

Con vừa đọc thư thầy xong, nhắm mắt
là thôi-thiền, con đã nhận được ánh-quang
của thầy đến với con một cái êm-dịu vui
lớn. Con sung-hướng lắm. Thầy hiện không?

Ngày rằm tháng 11 vừa qua con thêm
một lần nữa tiếp-tục ho-tử phần trên của

Thầy đến với cái ban đạo suy nghĩ về tôn-chánh,
giúp họ vượt qua năm 99 dưới tron-ven. Một
phần giúp An từ Khai đến năm 2000 thuê luôn
quyền sách về cái lời giảng-giải của cha. An
từ Khai cũng mua-chuá lại thườn-đường của
An ấy dẫu cho năm 2000 là có cho chúng
hiện sang-không.

An em chúng con rất vui-vẻ trong
việc tu học và học-hỏi hằng ngày. Cũng tu
cũng chín và nâng đỡ nhau trên bước đường
tu-học.

(48)

Thầy là Kim chủ Nam lương dân chúng
con cũng trên vào thườn quốc, mặt này thanh
nhe và an-lạc.

Con cũng loan ra tờ Năm 2001 của
Đức ông từ đi cái ban ý-thức dưới sự việc
sắp tái mã vùng lòng từ đi có mặt trong Kỳ
Thường-nguồn sắp đến.

Kiên hòa vô cùng cảm ơn thầy đã sẵn-
lòng hỗ-trợ cho con có việc làm tốt đẹp. Và
khó ban vui là phần tôn-lời của thầy đã luy-
sinh cho An em chúng con và 1 số bênh nhân
Thầy đã giúp con thật nhiều. Dùng với câu
huyền-Huê song tu (lương tu tôn) - như phát-

giáo hướng này.

Thầy,

người lương võ đạo nếu có đủ 4 điều như là (pháp, tài, lực, địa) và nhất định chuyên tu, lương - hiếu tất cả để quay vào trong, nhất là trong thời - gian này thì, nhất định sẽ thành đạt và tạo - nghiệp.

(49) Chúng con may - mắn và có duyên với thầy nên lúc nào cũng nhớ tu sửa để được hàng - hoa, không phụ lòng thầy đã hết lòng vì chúng con mà giảng dạy, mãi dù tuổi của thầy đã già nữa, sức - khỏe có bao nhiêu thầy cũng vui - vẻ công - hiến. Mấy lần con xem phim thuyết pháp của thầy, nhưn thầy từ từ trên võ khán đài, con mừng đỗi thầy thầy và sẽ nhớ mãi. Xem đi xem lại mấy lần đều như vậy. Con không hiểu tại sao nữa. Con nhưn thầy rất dễ gần, càng nhưn tròn - quang của thầy càng trở sáng ra, thật vui sướng biết bao. Con mừng và hân - hoan vì thầy, mặt người đã đạt tới tâm quân - bình, trí - tuệ sáng - suốt, phẩm - cao rất xứng - đáng được kính trọng và sự tôn - trọng trong lòng của chúng con.

Năm đầu xuân - Hương con cũng có thể
Chín - hai Vài. Mẹ 3 tuần, Mẹ Sáu Lương, Mẹ chị 5
Năm ở Bà Rịa. Mẹ chị Thủy - Mẹ ở Bình Dương,
Mẹ Hồ Văn Tâm, và Mẹ Liên ở Saigon. Mỹ cho
thời có Phước Cơn (bốn mẹ và Mỹ cho rất gần nhau)

50) Hơn qua chị Thủy - Mẹ ở Bình Dương có
vẽ cho con biết là cô bác - Hai này giờ đã cắt tóc
như ở gần công viên Thiên - Niên từ cuối ở Long - Thành.
Cái bạn Đào giúp đỡ cho B. Hai này giờ người được
ở gần Thiên - Niên và 1 số cô giáo cũng vẽ mua đất
cắt nhà gần đó - như vậy con yên tâm sẽ vẽ mua
cho cô B. Hai yên nỗi yên chỗ đi tu.

Ngày mai là ngày con cắt cho 2 bạn Đào
1 cái nhà nhỏ đi sống và tu. như 2 bạn ấy thật
sự không sợ hãi, phải thay cái mái vì nó đã sứt
vẹo, xuống cấp quá đất, mái là đất nát, 2 bạn
này rất cần được sự giúp - đỡ đó thầy. và người
mà 2 bạn ấy thảo luận là thầy đó nghe. Hơn nữa
thầy thầy đi giúp 2. bạn ấy có sự an - ổn đi trên
tu - xin thầy hoan - hỷ. Con xin cảm ơn thầy

Thầy thầy qua năm 2000 thì sao? xin
thầy cho chúng con biết. Con Kính chúc thầy
mặt nam mới như sức khỏe và may mắn.
con kính chúc thầy là rất nhiều thầy.

Kính và thường
con

h

2 0 7

$\frac{26}{12}$
1999

Cháu ơi,

Sáng nay H đến nhà & rủ bạn đi cho
dùng cơm nhà mái lá cũ chôn. Cây và mái đã
được lấp kín - mà tôi bạn bị group đồ không công
kết lại như cũ cả. Đã liệt kê lên cuối chủ
Hocing ông đã 80 tuổi cũng leo lên mái đi lớp
group con của mình. Khương bị hỏi một xong.
những điều tâm linh hết cháu ơi, cái nhà cũ
khô cứng xấu được gì cả - lúc tưởng xuống mái
tham trường làm tao - Bấy giờ Hoa phải
cho thêm 1 cường máu kô, 1 số tâm vong và
nạp để dùng vacl - phải cho 1 cái bom và 1
ít ghê - & chỉ vậy thật là khô eo gì cả. Chỉ
có 1 cái giường của người bạn chủ hộ cho -
như cái lăm trươc mái khi bằng long group
1 cái nhà là đồ nó làm làm. Chờ đến đó
sướng dù làm trường cho thật vậy nhé!!

Cháu đã tin tưởng giao cho con, con
cũng gái ghem làm. Bấy giờ nhận chuyển qua
cháu con lại được đầu như - nhất là từ
nay đến năm 2000. Từ 2001 như ông cũ
đay mới được trả phát cho sung sướng. Lúc

Đó mới đ̄ar đ̄ao trong tu. như vậy đi h̄on là
lấy gīo. cũng may th̄ar gần này đ̄o đ̄u
c̄o th̄ay đ̄ung ph̄i sau.

Chũo th̄ay,

Đa đ̄at đ̄ūō con đ̄a ph̄at xong, h̄on
tại từ này đ̄in t̄et đ̄uong līc đ̄ū con v̄ai
ngày n̄i là h̄et năm 1999. Song năm līc đ̄ū
c̄o k̄uong 1 tháng n̄i. đ̄o đ̄e h̄on t̄at
(52) 2 đ̄e m̄u là đ̄ūō v̄a b̄an đ̄ao. Song đ̄ang
này con h̄on ph̄an nh̄a n̄i. 2 ph̄an đ̄ūō
h̄u như līc h̄on nh̄a v̄in c̄o k̄uong ph̄ai
hao t̄at nh̄u. chỉ c̄o ph̄an ngày h̄on này
là n̄ang h̄on 1 chũt.

2 b̄an đ̄ao này k̄h̄ đ̄am lam ph̄an con.
Song trên của th̄ay h̄u con c̄o b̄an ph̄an đ̄u
tōan cho 2 b̄an đ̄y. Cái b̄an k̄h̄ c̄o t̄i ch̄i
là giúp đ̄o này.

đ̄o c̄o 1 k̄ūe h̄ing t̄o ḡōu n̄ang
70g. Đây là vật mà con đ̄uong m̄ai đ̄i
c̄ū nḡūō từ m̄ay năm này. đ̄o đ̄e b̄in
đ̄e lam h̄uong v̄in n̄i. N̄i c̄o ai mua

Hôm Con bán - Tất cả cái lệnh ung thú đều
lên dùng nó để giao cái đồ nóng làm đầu
nhỏ - Kế cho loa mai và lên đường thì rất
mau. Hoa tô đi từ trước 1 số lệnh ung thú
là nhỏ nó đây - lượng thì đều hoàn toàn
theo các chùa từ của Hoa - Hoa : rất hiện
nghiêm. Trẻ nhỏ nóng sát da thịt sưng phù
con mai cho uống vài lần là xong. Không
lại những nỗi gì đâu. Hoa biết con chẳng
lấy của ai về nhà : gần nhà cũng vậy.
(53) như vậy con cũng còn 1 cái nữa. Khi con giúp
1 ông giáo hưu trí, ông này có rất nhiều đồ
cổ - khi hưu trí thì ông bán đồ cổ đi
sống những ông chưa sống thì giao lại - lúc
chết rồi. Bà vợ mới mang cái sống đó cho
con - Đó cũng là duyên mai của con - Trời
định cho con phải không hiểu. Vì vậy mà
con chưa được 1 số lệnh nguy hiểm.

Từ ngày con được thấy ban ơn gọi
Wan hồ trở về nhà trước và giao cho
con phân tủy nghé - con như con rỗng rỗng
mặt chột. Phân bắt chóc lên thường con giao

cho chị Nga đảm nhiệm mặt phẩm - ở một
mũi con làm sao con chạy như là hổ thối.

Mùa giáng sinh năm này lạnh lẽo vô
cùng. Bà con mừng chúa giáng sinh. Đường
phố đầy người ăn mặc tươm tất đi khắp phố
phường, mừng, vài nơi trên quả đồi cầu này
vất đai khô. Năm tai xảy đến. Họ có làm
kỉ thuật đâu!! Có người trở về với chửi.

(54)

những bài thơ năm làm sao kệ có
bạn đạo vô vi trong đó. Con hướng tất cả
vào nguyện cầu cho vòng luân của những người
rừng mai - năm thối như - nhưng như - thoát.

Hiện nay con có vài hàng lễ thầy
rủ. Con thán thán với lòng quý trọng.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Vạn vật tề tài - Bồ đề

Nam mô Năng cứu khổ cứu nạn cho
Vạn dân Bà Tánh Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thư,

Con

h

Las Vegas ngày 24 tháng 1 năm 2000

T H

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 12 năm 1999 được biết con đã phát triển hạnh đức giúp người trong cơn hoạn nạn và thiếu thốn. Chỉ có tâm thì mọi việc sẽ xong. Người chơn tu chỉ có mong được tự cứu và cứu người, tạo hạnh đức dâng Trời Phật. Phước Huệ song tu niềm tin không thay đổi, trí sáng tâm minh cũng nhờ hạnh đức niềm tin xây dựng sự tiến hóa của tâm linh, chiều hướng phát triển vô cùng, tự cảm thức từ bị là chánh, thực hành những điều cần thiết và không thực hiện những điều không cần thiết, tâm thức thanh nhẹ thì bộ đầu mới phát triển, điển giới mới đạt thông, an vui trong thanh tịnh. Đòi là tạm, nghiệp lực cuu mang, phần hồn vất vưởng trong vọng động. Trời ban ơn và chứng tâm cho những phần hồn tự ăn năng và sám hối. Con rơi lụy trước sự đau khổ, rồi đây thức hòa đồng bắt đầu mở, khi con hiểu họ là mình, thì mới chịu tu sửa tiến nhanh hơn người thường, dần thân độ đời thì mới thấy được sự đúng đắn của tâm linh, thực hành chứ không mượn lời mà không hành. Ngoại cảnh động thì mới thấy rõ thiên cơ đang giáo dục con người tự dứt bỏ phàm tánh động loạn thì mới thật sự hướng về con đường tu sửa. Thầy sẽ đóng góp những gì con cần giúp đỡ người hoạn nạn!

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

12.24.01.2000
M

12/16/99

Kính gửi Thầy,

Con rất tiếc ϕ đi dự sinh hoạt Thầy được.

Con kính chúc Thầy được 1 sinh hoạt nhiều vui vẻ
và thành hình Thầy được nhiều sức khỏe, sống lâu
hơn để lâu dài cùng con trở về nguồn cội.

Thầy ơi, Thầy nói đúng lắm nếu ϕ tu thì cuộc đời
cứ lần lượt trong tình, tiền, duyên nghiệp, sân, si, ni,
hỗ, ái. Nếu ϕ tu thì sẽ chán lắm vì ϕ con đường
nào để đi cả. Đúng trên đời này là để trả nghiệp

(56) qua từ tiền kiếp lỗi lầm mình đã gây ra mà thôi.

Coi con định bán nhà hàng khoảng tháng 4, 5 năm 2000.

Con mừng hết lớn khi nghe chồng con định bán nhà

hàng. Con xin thầy hãy giúp cho con bán được nhà hàng

và con xin thầy hãy giúp cho con có nhiều nghị lực để

vượt mọi những chông gai để tâm trí con được nhẹ 1 chút.

Khánh đã đi làm 2 tuần nay. Ba con tuổi càng lớn càng

khó tính, chỉ tội nghiệp cho má con mà thôi. Bà nội

con ở V.V. Bình gọi thăm Thầy. Với con cũng khỏe.

Thầy ơi, Thầy có thể cho con bài thơ nha, ~~Cười~~ thơ

Con rất thích vô Vi, mặc dầu con thiên còn dở lắm,

Nhưng có lẽ có q'áng hơn nữa và chữ sẽ 1 ~~lông~~ với

Vô Vi mà thôi. Cuối thơ con bình chúc Thầy được

57) nhiên sức khỏe để ở lại với chúng con. Và con

bình gọi Thầy \$500, xin Thầy hãy vui nhé. Con

Cảm ơn Thầy rất nhiều. Con mặt ngọt tay ~~phở~~ viết

chữ đẹp đũa.

Con
Uy alan

L N C

(chị K')

Las Vegas ngày 24 tháng 1 năm 2000

N C ,

Thầy vui nhận được thư con và quà chúc sinh nhật của Thầy và được biết chúng con bằng lòng bán nhà hàng là sẽ giúp đỡ cho con nhẹ gánh và dễ tu học hơn. Con quý Vô Vi là cần thực hành đúng đắn để tự cứu. Nay con cảm thức điều lành là cần thiết, cần có một bài thơ khuyến tu với tên con như sau:

LÂM	Giáng trần thọ hưởng nghĩa ân
NGỌC	Trong hữu báu tự phân lần
CHI	Phân đời đạo trong chơn thức
Giải	Tỏa trần tâm nguyện góp phần

Góp phần đời đạo song tu
Giải mê phá chấp an du phần hồn
Vạn linh khai triển chơn hồn tự tu
Biết mình khò đại còn ngu
Thành tâm tu tiến giải mù nội tâm
Tình Trời cảnh đẹp hát ngâm
Dựng xây xây dựng tự tầm đường đi
Biết mình hiểu họ tự ghi
Đường đi rộng mở tâm thì mới an
Đạo tâm khai mở nhiều màn
Về không thanh nhẹ đàng hoàng hơn xưa
Cảnh đời tạm bợ dây dưa
Tâm chơn dứt khoát khó vừa lòng nhân
Tình thương đạo đức tối cần
Giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Lòng thành tự thức đổi thay thể tình
Đi đi lại lại một mình
Thực hành chánh pháp đón nghênh Phật Trời
Thành tâm xây dựng nơi nơi
Tranh Trời thanh nhẹ giúp lời khuyến tu.
Quý thương

(58)

1)

28 - 12 - 1999

1.24.01.2000
NB

Kg: Ông Tam

Con vừa nghe và coi video ngày 27-12-99
Đại Hội Duyên Lành Kỳ Thứ 18. nói về Lang Vô
Vi úc Chân.

Con là N V T
cũng cháu K G H

(59) đồng ý cũng nhau xin chọn 1 phân
loại nhỏ để được tới đó ở tu sau này.
Con xin Ông Tam vui lòng cho con và
cháu vài lời

Con xin cảm ơn Ông Tam trước
con mỗi có việc làm 34 giờ 1 tuần lễ
cũng quét sân trường và việc lát vát ở trường

Con T

Tham

Ngày 24-01/2000

T con,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 28 tháng 12 năm 1999, được biết con đã xem qua video Duyên Lành kỳ thứ 18 có ý muốn tham gia làng Vô Vi tại Úc Châu để tu. Vậy con nên liên lạc với Hội tại Úc xem thủ tục ra sao? Mọi việc cần thiết hội sẽ phúc đáp rõ rệt cho con trước khi quyết định.

(60)

Nay con đã có việc làm, cần tu nhiều hơn.
Chúc con và gia đình vui khỏe.
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

F

i. 04.12.99

Tl. 25.01.2000

Minh Đức Châu

Nhân dịp Sinh nhật Đức Châu
gia đình con kính chúc Đức Châu
luôn vui tươi, khỏe mạnh. Minh

Đức Châu con tên E. D. L

sinh ngày 31.08.1953 tại Đà Lạt

Việt Nam, hiện nay cư ngụ tại Đức

(61) Quốc. Con là một tôi hồn đang

con u mê, bé trẻ trong việc tu hành,

và mong này cũng dần si nhiều.

May con Minh xin Đức Châu rộng

lượng ban cho con bài thơ. Để con

nhìn đó tu sửa hằng ngày và có

gắng mỗi mỗi không phụ lòng Đức

Châu. Con thành tâm dâng lễ

Đức Châu.

Minh thư

E. D. L

Las Vegas ngày 25 tháng 1 năm 2000

Đ L ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày, 4 tháng 12 năm 1999 được biết con vẫn còn sân si vì thiếu niệm Phật, chưa cải sửa được nội tâm, còn mong muốn đủ chuyện, tham dự vẫn tràn đầy. Nay con muốn có một bài thơ khuyến tu như sau để diễn tả tên con :

TRẦN	Thế trớ trêu mùi tục lụy
ĐẠI	Đồng thế giới vẫn tầm suy
LƯƠNG	Hồng dững tiến xây dựng tiến
Cương	Quyết không ngừng chuyển biến suy

Biến suy thay đổi tiến vì
Đường tu có sẵn tâm thì bình an
Càng tu khai triển nhiều màn
Tự do niệm Phật tiến sang đạo lành
Chung qui chỉ có thực hành
Trong không mà có đàn rành trao tâm
Lý Trời sáng tỏ diệu thâm
Tự mình thức giác tự tầm đường đi
Bình tâm học hỏi khắc ghi
Điều lành khai triển ta thời đạt thông
Cần tu phân giải một lòng
Trong không mà có gieo trồng thanh cao
Xa xưa cho đến thuở nào
Tự tu tự tiến vào chơn không
Dẹp phần trong ước ngoài mong
Giữ mình thanh sạch về không để dằng
Tình Trời tươi đẹp sáng ban
Một lòng tu tiến phát quang chơn hồn
Tự tu tự tiến sanh tồn
Từ bi rộng mở tâm hồn quang minh
Đi đi lại lại một mình
Thực hành chánh pháp hành trình quang khai.
Quý thương

(62)

7.29.01.2000
M C

ngày 28 - 1 - 2000

Đức Chúa Thượng kính của con!

Lời cầu tiên cho K con vẫn an
sức khỏe của Đức Chúa. Sau đó
con kính xin Chúa khai bút cho
con được bài thơ theo tên họ của
con là: M C C M

(63)

Thôn Giáp Ngõ

Sinh ngày năm 15.12.1954

con xin cảm niệm ân đức của Đức
Chúa, vì Chúa Sứ mà con đã
được có nhân duyên gần 30 năm qua
và tâm niệm đi theo bước chân của
Đức Chúa.

Con số P N T

Thượng kính

Ma

Fountain Valley ngày 29 tháng 1 năm 2000

T M ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 28 tháng 1 năm 2000
được biết con vẫn bình an và muốn được một bài thơ khuyến
tu với tên con như sau :

NGUYỄN	Giáng trần thọ hưởng nghĩa ân
THỊ	Hòa tâm sự tự phân lần
TUYẾT	Tan lại tựu tùy duyên thức
MAI	Tỏa xinh tươi chuyển giác lần

(64)

Giác lần đời đạo cân phân
Khai thông trí tuệ cảm tầng Trời cao
Xa xưa cho đến thuở nào
Tự tu tự tiến bước vào càn khôn
Cảm thông nguyên lý sanh tồn
Lui về thực chất giữ hồn lo tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Toàn năng ban chiếu vấn tu vấn hòa
Dù cho trú ngụ gần xa
Tâm thành tự đạt chan hòa tình thương
Thực hành tận độ gieo gương
Tình thương đạo đức mở đường cảm giao
Dù cho Trời Phật thanh cao
Tâm ta tu giải lúc nào cũng thông
Nằm trong nguyên lý hóa công
Thực hành chánh pháp hình trong luật Trời
Thành tâm tiến hóa hợp thời
Đời là tạm cảnh tự rời tham sân
Thực hành khai triển nghĩa ân
Sống trong đời đạo ân cần dựng xây
Dù cho biến đổi mưa mây
Tâm tu thanh tịnh chẳng thay đổi tình.
Quý thương

TP Hồ Chí Minh ngày 5.12.1999

Kính thưa Thầy!

Con rất bất ngờ và xúc động khi nhận được 500 đô la do Thầy gửi, và nhận được thư đề ngày 9.11.1999 của Thầy gửi.

Nhờ có tiền Thầy, con đã trả được nợ nần đã mượn lúc túng thiếu.

Nhờ có tiền Thầy con mới đi khám bệnh.

Bên chân trái của con yếu. Mỗi lần ngồi xuống đứng lên hai gân sau đầu gối nhức, và đầu ngón cái chân trái nhức. Khi co chân trái lên, thì thấy thốn đau nhẹ nơi mé trái của rốn.

(65)

Con đến Trung tâm chẩn đoán y khoa Hòa Hảo nơi tiếng hiện đại nhất để khám bệnh.

Thoạt đầu khi đo huyết áp 153/96 có hơi cao. Bác sĩ nghi ngờ tim mạch nên siêu âm, chụp hình tim, đo điện tim nhưng đều bình thường. Sau đó xét nghiệm máu, nước tiểu thì bác sĩ nói con bị viêm gan. Cho thuốc thấp khớp và viêm gan uống. Thuốc thấp khớp làm dạ dày

con khó chịu.

Con lại đến trung tâm làm nữa, gặp bác sĩ khác để tìm bệnh. Sau khi siêu âm và hỏi bác sĩ nói con bị viêm da dầy, ghi kết quả là "Hàng vi: có nhiều vết viêm đỏ và viêm loét xuất tiết - kèm theo ngứa chộp".

Tiền khám và thuốc Tây con đã xài là khoảng 100 đô la. Mà sao hôm nay uống thuốc da dầy cũng không bớt. Có chấm lên vẩy đau ở gần rốn mé trái. Mưng càng nặng.

(66)

Vì là tiền của thầy giờ con rất cần nhắc khi sử dụng. Thời Thầy, con có nên đi khám, uống theo thuốc Đông y (Nam, Bắc) hay là theo Tây y tiếp tục uống thuốc Tây và đi khám dò tìm bệnh tiếp tục?

Nếu bệnh như vậy, có nên uống một ly nước với nửa trái chanh, chút tiêu, chút muối để rửa ruột như lúc trước con hay uống vào buổi sáng? Vì Tây y và Đông y đều cần lấy chất chưa?

Một lần nữa con xin thành tâm kính bái trước sự giúp đỡ của thầy, một ánh sáng từ

bi tâm độ vô cùng vĩ đại.
Nam mô Đức Ông Tâm vĩ Kiên Phật.

Thánh tâm kính bái,

Muul

T 9. M.

(67)

(2)

Sydney ngày 5 tháng 2 năm 2000

Q M ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5 tháng 12 năm 1999 được biết con đi khám bệnh sau khi nhận được tiền Thầy gửi giúp con, nhưng bệnh tình chưa thuyên giảm. Vậy con cần chuyển sang thuốc bắc thay vì bác sĩ xem sao.

(68) Miệng đắng là gan nóng, cần uống thuốc mát như nước rau má hay là nước có chất diệt lục tố, một ngày uống 2 lần sẽ giảm. Chúc con sớm lành bệnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

16. 66.629000
KH

C

29.12.1990

Kính thưa thầy,

Con là P Q T là em của P + T
'77 Úc châu - hiện giờ con đang ở nhà chị con là Phạm
thị Kim Thoa còn vài ngày nữa con phải trở về Canada
nên không có dịp gặp thầy khi thầy đến đây vào ngày
16. tháng Giêng - Duyệt của con không gặp được thầy
những lúc nào thầy cũng trong tâm con - hiện giờ ở
Anh Quốc đang đến đây và có kế hoạch về thầy để
Anh Em học hỏi thêm nên con có nhờ Anh Quốc
chuyển những lời thăm hỏi thầy đến con - và con
Kính xin thầy cho con xin mấy câu thơ cho gửi đến
con và 3 đứa con của con -

Con	P	Quang T.
vợ	M	Có N
Con lớn	P	Đoan T.
Con trai	P	Nhật M
Con út	P	Phường N

} Kính mong thầy để cho 3 đứa con
học hành thành tài.

Con kính chúc Thầy luôn sức khỏe để mãi mãi dù
đặt chúng con trên con đường hồng phật.

Kính thư,

P Q T

Sydney ngày 6 tháng 2 năm 2000

Q T

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 29 tháng 12 năm 1999 muốn xin thơ cho cả gia đình một vợ 3 con của con. Những người ấy phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ít nhất một năm mới có thể cấp cho mỗi người một bài thơ 26 câu, chứ Thầy không làm thơ cho những người chưa tu. Việc học hành do phước đức của gia cang chứ Thầy không có khả năng phục vụ theo ý muốn của người đòi thọ nghiệp mà không chịu tu, không nên lạm dụng đủ thứ rồi quên tạo tội cho chính con.

Mong con mình xét khi cần xin bất cứ việc gì.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

R. 06/02/2000
Mn

Bon Anniversaire et
meilleurs vœux pour
l'année 2000

Estelle, Manielle, Daniel

(7)

Parce - qu'il est notre ami,
Et parce - qu'il nous guide
Parce - qu'à travers lui
J'ai comblé le grand vide
Parce qu'il nous donne son temps
Et sa pure énergie
Parce qu'il nous montre le chemin de
la compassion

Et réveille nos cœurs fermés
Je l'appelle Maître
Et j'ai un profond respect.

Manielle Maura
RODEZ

Sydney le 6 février 2000

Chère M

J'ai bien reçu votre carte avec les respects les plus profonds.
Je vous remercie beaucoup de votre bonne attention et en même temps
je vous souhaite une très bonne santé.
Bien à toi.

(72)

Lương Sĩ Hằng

11.06.02.2000
M

Tong Kinh

Gi Cha Gia men thuong va tat ca
Dinh Chi Em trong Hoi quy men that nhen

Dinh thua Cha va quy Vi Dai
An nhan cua chung con. Trong mien han
huan, Ton nhan tinh thuong Cao ca cua
Cha va cua quy Vi, luon nho den chung con
tan tat, nhất la nhung ngay bao lut niem Trung
chung con chiu tinh suong sung thong it,
moi sang can co loai mi nhe thi qua tot,
Ton lo gio thi doi chan te nhe to rung.

Thua Cha, Con than Cha va cai anh chi
Em trong Hoi van khoi va sinh hoạt sung
tho phat teien nhen nhe tron the gioi Chung
em mang lam. Cai em uy tan tat nhung
cung sui thich luyen tap nhung tong
tai nhe nhang hit tho cho co the
thuc manh, ngoi thien trong thiet lang
to cho tam kin thanh thanh va
cho em con tho bien nhung gia dinh
thon que quen biet sung giai va
thich luyen tap cho co the trong lam

(73)

Dinh Thua Cha, Cong suy nghi
cong Kinh trong va men thuong Cha
va quy An nhan trong Hoi that lau
lam. Thua Cha, thanh that na noi, cho
con nhain mat nhen mat len tro ki nhen
thay Cha Tang thien hoi Tang giung day
cho men san tren hay la phai, han cu
ki chue nhen ngoi.

Một lần nữa chúng con xin gửi tay
chỉ đến cảm ơn Cha và quý Ông
Đại An nhân rộng tình thương yêu các
con quá nhiều.

(74) Chúng con xin Đm L Chúc Cha
và quý Ông hưởng một mùa Giáng
sinh vui tươi thoải mái và đầy
hạnh phúc trong năm 2000 tràn đầy hy vọng

Y M cái em

Đm L R N

Bt Con nhân thế Cha như những lời hằng
đời.

Xin Cha vui lòng báo cho những vị
Đại An nhân số điện thoại của chị
con tại Đt.

Sydney ngày 6 tháng 2 năm 2000

Kính gửi soeur N

(75) Chúng tôi vui nhận được quý thư và những lời chúc tụng quý báu của soeur. Chúng tôi rất cảm động khi nạn lụt miền trung đã và đang hoành hành ở miền trung làm cho tăng gia sự đau khổ của người dân. Chúng tôi vẫn hướng tâm cầu nguyện và đóng góp tùy theo khả năng của chúng tôi. Soeur là người tiếp xúc và nhận lãnh trực tiếp sự đau khổ của những người lâm nạn, vẫn phục vụ cứu giúp trong tinh thần bác ái.

Chúng tôi không biết gì hơn là cầu xin Chúa ban sức khỏe cho soeur lúc nào cũng tráng kiện trong tinh thần phục vụ người lâm nạn.

Kính chúc soeur và các em vui trong hạnh phúc bác ái.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Bach đây, con tên là Xuân Liên thôi.
Đây là lần đầu tiên con đến đi gặp
thầy mà con có lệnh cầm đây là lần
đầu mà cũng là lần cuối. Nếu con
có được gặp thầy vào dịp khác thì
đó là con có duyên. Nên con xin thầy
cho con một bùa bài thôi. Con rất cảm
ơn thầy. Kính chúc thầy đời dài sức khỏe
và đây là địa chỉ của con.

(76)

l l te

11.20.2.2000
H

Melbourne ngày 20 tháng 2 năm 2000

TRẦN Thế trở trên mùi tục lụy
LIÊN Hành phân giải tiến thân tùy
HUẾ Hành chơn pháp tự tiến bước
Thành tâm tu luyện tự khắc ghi

Khắc ghi đời đạo bao lần
Sửa mình tiến hóa ân cần dựng xây
Thực hành khai triển hằng ngày
Đời là tạm cảnh đổi thay thế tình
Tự mình tu luyện cảm minh
Đất Trời là một hành trình quang khai
Tự mình thức giác sửa sai
Qui về một mối tiến hoài không ngưng
Cảm thông nguyên lý từ từng
Giải mê phá chấp tung bùng nở hoa
Thực tâm học hỏi chữ hòa
Thực hành chánh pháp minh xa hiểu gần
Khai thông trí tuệ lần lần
Biết mình biết họ giải phần ước mơ
Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Xác hồn tạm biệt thiên cơ giải bày
Dù cho tình thế đổi thay
Thực hành chánh pháp đời nay học hòa
Dù cho cách biệt gần xa
Tự ta tu sửa tâm hòa tiến lên
Cần Khôn Vũ Trụ đạo nền
Qui y Phật pháp chẳng quên Phật Trời
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(77)

T.L. 20.02.2000
H

A. ngày 19 tháng 2 năm 2000

Kính thưa thầy

Con rất muốn lên gặp thầy làm, trước là để thăm thầy và sau là để hỏi thầy một số câu hỏi để con biết rõ hướng đi của con cho những ngày tới, những cuối cùng thì con lại đi không được, do vậy hiện con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy.

1) Khi con nắm giữ thì máy ngôn ngữ tự nhiên của con, mặc dù để ngay lại thì một chút, nhưng nó cũng lúc lúc tiếp, như vậy là sao vậy thầy?

2) Con có một người bạn cho người bạn của anh ta mượn tiền \$ 20000, sau một thời gian người đó không trả, anh ta đưa người đó ra tòa. Cuối cùng anh ta hết tiền và mất \$ 20000. Anh ta lại phải trả tiền tòa và tiền luật sư, anh bạn này định dùng cách khác để bắt người giật tiền phải trả lại cho anh, vậy xin thầy cho ý kiến để anh bạn của con đi đúng đường. Con cảm ơn thầy. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe.

Con

T

86

M

8

Sydney, ngày 20 tháng 2 năm 2000

M T ,

(79) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19 tháng 2 năm 2000 được biết con đang mang bệnh thần kinh bất ổn. Cần xem bác sĩ chữa trị, còn về tiền bạc, vay trả đều do lòng tham của con người. Có luật nhân quả trừng trị ở tương lai. Cuộc sống đâu đó đều có luật. Cuối cùng cũng sẽ bị luật nhân quả trừng trị từ giai đoạn một. Cần có sự nhịn nhục và niệm Phật để có cơ hội ăn năn sám hối, nhiên hậu mới có cơ hội tháo gỡ được nghiệp lực của chính mình.
Chúc con vui tiến.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng.

GREETING TO MASTER TAM

7.22.82-2000

I am very please to hear that you are in Aust. & that you are very well. I have disappoint you in away which I can not explain, but I know one fact that I have disappoint myself, I have three request for you to answered.

⑧ 1. I wanted to go over-sea. Should you recommend I go to Japan to work? or not

2. Can you give me a peen of my future life? pleas

3. I want to move out of home, do you recommend I should moved out..?

yours sincerely Student
T D

Can you please send to

Sydney ngày 22 tháng 2 năm 2000

Dear T D ,

are

I'm very happy to receive your letter, knowing that you
going to Japan. Patience is the key to success.

THÁI Thượng phân minh rõ tiến trình
ĐOÀN Tâm Trời độ tự phân minh
Học Hỏi không ngừng chuyên tận độ
Phân Minh nguyên khí chuyển nơi nơi

Trời ban tình đẹp tuyệt vời
Độ tha tại thế nơi nơi an hòa
Dù cho thế sự gần xa
Cùng hòa tu tiến vượt qua khổ nạn
Tự mình thức giác bạc bần
Qui y trật tự vượt sang đạo đời
Tự tu thức giác hợp thời
Đời là tạm cảnh nơi nơi bất hòa
Tự mình thức giác gần xa
Tình Trời sống động chan hòa tình thương
Tự mình thức giác gieo gương
Thực hành chánh pháp quý thương luật Trời
Tự mình phát triển nơi nơi
Qui y Phật pháp do Trời dựng xây
Thực hành khai triển dịp may
Tu hành chất phát, ngày nay đạt thành
Tự mình khứ trước lưu thanh
Một lòng khai triển đạt thanh đạt hòa
Tự mình khôi phục tình Cha
Giàu lòng tha thứ vượt qua tình đời
Hồn tu thức giác xa rời.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

(81)

Tl. 26-02-2000
Gửi anh Đản/Anh Tuấn
bố Sơn Jose. Anh Tuấn K.

Ngày 14 tháng 01 năm 2000

Kính thưa Thầy.

Trước con kính chúc Thầy và Bà Tám sức khỏe tốt.

Sinh nhật Thầy con trẻ máy bay nên không có dự để được thầy tận vài câu thơ để nhắc nhở nếu như vậy con có thể có nếu Thầy thương cho. Con vẫn tiếp tục cuộc hành trình và nhờ pháp lực giã nạn con trông cái mà Thầy

gọi là Ô trước, con không dám cầu xin bề trên vì tâm làm thân chịu, con không có gì mong mỏi hơn là cúi lại bề trên cho con duyên phước được theo pháp Thầy, được Thầy dẫn độ lo tu học phần hồn đó là thực sự mong muốn của con.

Con mượn câu nói có nợ phải trả con cuối xin Thầy cho con biết, con đang bị trả

(82) **Nghệp hay vay thêm nghiệp** Con quý cái công phu hàng đêm nhờ pháp Thầy hướng dẫn cho con sáng tâm thức, con thực sự không muốn đánh mất đi và tạo thêm nghiệp. con có thể xin bề trên tha hay giảm không? Thầy ơi con thương Thầy Vô cùng vì đó là duy nhất an ủi trông lúc con đang buồn phiền, con kính mến Thầy đã cho con quá nhiều kinh nghiệm tâm linh mà con không thể tìm trong các trường ngoài đời. Xin Thầy cho con vài lời dạy dỗ để con thức tâm.

Thương Thầy nhiều và cho con giữ lời thăm Bà Tám

Perth ngày 26 tháng 2 năm 2000

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14 tháng 1 năm 2000 được biết con đang hạ từng công tác, hướng dục tự hại và tạo nghiệp lo âu không cần thiết. Nay con biết tu để tự giải thì phải dày công thực tập và niệm Phật đều, thì trí sẽ được mở và tái hồi tâm linh giúp hồn tiến hóa tốt ở tương lai. Chúc con và gia đình vui tiến.

Quí thương

Luong Sĩ Hằng

TP HCM ngày 25/12/99

16. 9702. 2000
Kính Ông Bám Chân mến,

Tôi mới nhận được 2 bức thư của Ông ngày 23 và 24 tháng 12/99. Tôi rất lấy làm hoan hỷ về sự dẫn giải và lời nói thánh thiện của Ông. Tôi xin ghi nhớ và biết ơn cũng lời Ông giải thích cho Châu Nam nó hiểu; Chính tôi cũng đã khuyên Châu Nam cố gắng tu hành cho Chân chính và tâm được nhiều phước thiện mới được quý Chúa không phải làm thiện đặng cho lòng về phở trắng bề ngoài cho hay mà trong lòng thì tâm không thanh tịnh thì cũng vô nghĩa, cho nên thiết kế Phật cũng có nói ở Đu xây chín đợt phù đồ không bằng làm phước của cho một người. Châu Nam nó nghe rõ lời khuyên như của Ông và của tôi nên Châu nó vẫn vui vẻ thường đến hỏi hơn tôi về sự tu hành Công phu chú không có phạm nữa gì cả.

(84)

Còn về phần tôi xin Ông giúp cho một món tiền để chi dùng việc tu bổ nhà của cho sạch sẽ thế thôi chứ dân có bất chước ai của cao nhà đẹp làm chi cho thêm phiền.

Theo trong thư Ông có nói gởi cho tôi 3000 để chi dùng, ngày 18/12/99 tôi đã nhận được 1000 đô rồi, Xin Chân thành cảm tạ và chúc Ông luôn mạnh khỏe để hưởng lộc tương sung mà công đức tu hành đã đạt được.

ngày hôm chưa chiều rất vui về ~~hôm~~ và hôm
nào cũng có bóng Đm đến thăm. họ không quên
công lao xa xôi, có người ở 2 Nhatrang Phan thiết
Tôi rất vui về hướng đến Đm em về đến
Đu tiên. Nhóm ngày kỷ niệm giờ Tô (Cụ Nguyễn Thất,
ngày 11/10 kỷ Mao Đức ngày 18/11/99 - Họ có đem
xe đưa tôi lên dự ở nhà Anh Tú Sơn địa phận
Huyện Hóc Môn, Hôm ấy các Huyện đã đến cùng
tổng ~~cả~~ cả 100 người Tôi đến cảm nhận kinh
vãi cũng Đm xong cũng tạo thiện độ 30 phút
Tất cả Đm rất vui về về cùng bình cảm
chạy rất thốn mắt -

(94b)

Tôi có sáng tác bài thơ về nhà Ông Tô.
Giờ Tô năm nay tốt đẹp thay,
Đệ huynh hợp mặt thật vui vầy.
Cộng phu để tổ loan thắm kính,
Triết nhã Công ờ Pháp cừ thay.
Của các tôn tạo vô vi,
Hôm nay hợp mặt có gì khác không,
Phải khổ hơn nhĩa hãm lòng,
Vì dân ta được thong dong hơn người,
Không phải là nước chảy xuôi.
Độc tâm tu luyện hẳn Trời thanh Cao,
Bất giờ ta mới tự hào,
Đến quang rực rỡ nhà sao trên trời,
Tung bay hồn phách chấp lời,
Như thấy phong cảnh trù phú mới êm,
Trời bất nản thấp tu tâm,
Đến nay hiểu được hờn an lộc trời,
Còn gì quý giá trên đời,
Đầu vầng nguyệt lờ mờ Chèo đèo,
Hỏi là ra?

Bởi ở Larga được ông Em đem gạo quý miền Linn -
họ mới đi chửi chửi nhà chửi kia xem danh lam
thấy cảnh chưa chửi rất vui về Linn. Tuần
nào cũng có ông Em đến thăm họ không quên
công lao xa xôi, có người ở Khương Phan thiết
Tôi rất vui về hướng đến ông em về đến
Đu Tiên. Nhóm ngày kỷ niệm giáo Tô (Cụ Nguyễn Tấn)
ngày 11/10 kỷ Mao Đức ngày 18/11/99 - Họ có đem
xe đi đến lên địa ở nhà ông Từ Sơn địa phận
Huyện Hóc Môn, Hôm ấy các huynh đệ đến cùng
tổng cả 100 người Tôi đến cầm nhang kính
vái cúng ông Em xong cúng tọa thiền độ 30 phút
Tất cả ông Em rất vui về về dùng bữa cơm
chay rất thơm mát -

(94b)

Tôi có sáng tác bài thơ để nhớ Ông Tô.

Cứ Tô năm nay tốt đẹp thay,
Đệ huynh họp mặt thật vui vầy.
Cùng phụng tế tôn thờ thánh kính,
Tuyệt nhớ Công ơn phép của thầy.

Cứ các đấng đạo Vô Vi,
Hôm nay họp mặt có gì khác không,
Phải nhớ ơn nghĩa năm lớp,
Vì dân ta được thông dong hơn người.
Không phải là nước chảy xuôi,
Độc tâm tu luyện hẳn đời thanh Cao,
Bây giờ ta nhớ kỹ hạo,
Đến quang rọi rõ như sao trên trời,
Tung bay hồn phách chấp hồi,
Như thấy phong cảnh trời trời chời âm,
Tủ búp nân thảo tu tâm.

Perth ngày 27 tháng 2 năm 2000

Anh C

(85) Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 25 tháng 2 năm 1999 được biết anh đã nhận được số tiền 1000 \$ đợt đầu để tu bổ sửa chữa cho căn nhà được khang trang và sạch sẽ, với tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa người tu thiền là khi cần thiết chú không phải lợi dụng và tạo nghiệp. Việc làm chơn chánh cần thực thi tốt. Việc làm hữu ích cho chung là việc cần làm của người tu Vô Vi. Có tâm tự tu thì lúc nào cũng quý hơn vàng. Người tu thật tâm xây dựng cho tâm thân ổn định và ảnh hưởng người kế tiếp, tạo thành pháp lực trường sanh là cần thiết.

Chúc anh và quý quyến cùng bạn đạo vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Tl. 28.02.2000

Lai Khieu 2.1.2000


Hồng Bình

Vì Cha già mến thương và thường thất nhiều của tiền con hạnh phúc cũng nhờ tình Cha.

Cha!
Đinh Thuà chúng con được sự vui mừng liên tục vì Hồng Ân Cha và quý Hối đem lại cho chúng con và tất cả anh em ruột thịt bị thiên tai lũ lụt. Thừa Cha hôm nay cho con nhận tiền finance của Cha gửi cho chúng con. Số tiền này qua tay của Thầy Chát và cô Mỹ mang tới, trong một tình thân nồng ấm. Chúng con xin cảm ơn Cha thật sâu và hàm ơn số của sản từ mình đạt đến. Chúng con vâng tay cúi đầu hướng về Cha, say khoe mừng tuổi Cha. Nguyên xin Chúa gìn giữ Cha sống team tuổi cả ba phát tình thương cho nhân loại.

(86)

Một lần nữa con xin cúi đầu cảm ơn Cha!

T.M các em. Con 

F. H. H

11.25.02.2000
M

Thưa Cha Sô Tiên Cha và thầy
Chàng Gỏi cho những người bị liệt
bảo Duyệt Trung. Mẹ Long chị em
ở tại Đà Nẵng và chị em chị
em rất rất hạnh phúc. Vì đó
mà Sô Tiên đã tận tâm tay người
nghèo khổ. Thưa Cha! Giờ đây
có những nơi chưa ai biết tên, như
Sô Tiên đã chị em chị em đi đến
nơi, để cứu sống. Họ sắp xếp
hội và không có lương thực

(87)

Chạy mất anh em bảo lụt con
Yin Cam, ơn Cha và tất cả những
vi Đại An nhân đã long tay giúp
lẽ.

Nguyên Xin ơn Đức ban
muôn hồng phúc cho Cha và, cho
tất cả anh chị em quý mến
trong hội thật sâu tâm.

Con M

F + D

Perth ngày 28 tháng 2 năm 2000

Kính gửi soeur N

Tôi vui nhận được thư và hình do bạn đạo Việt Nam viếng thăm qui trung tâm giáo dục các em câm điếc. Soeur là người đảm nhiệm và thực hiện bác ái qua lời giáo huấn của Chúa, thật sự thể hiện tình người, chung sức xây dựng cho xã hội ở tương lai.

(88)

Số tiền của chúng tôi đóng góp rất ít mà soeur đã diễn tả rất sâu đậm, cảm động từ tâm của mọi người đóng góp, vòng tay sẽ nối dài và xây dựng cho nhau giữa tình người và tình người, mọi người đóng góp một chút thì đại sự chung sẽ được phát triển.

Kính chúc soeur và các em sum họp trong vui tươi.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

@ Di

30/1/2000

1.31.03.2000
B

Kính thưa Đức ông Tâm, con là n a ở
ở Cầu Đước - Long An đã có vài lần gọi thờ qua
ông Tâm nhờ ông Tâm giúp vì cuộc đời của con
quá nhiều khổ đau, bất hạnh... con đã biết
Đạo từ lâu nhờ những giấc mơ theo pháp của
ông Tâm, những vì bệnh tật và nghiệp quả nặng
nên chưa đủ sức hành pháp của ông Tâm được,
những hàng ngày con vẫn thường hay niệm Phật
và cầu xin ông Tâm hộ độ tai qua nạn khỏi...
Đến hơn nay cũng bắt đầu phân nào nhưng cũng
con rất nặng, những ngày gần đây con bị thêm
mặt cú sốc về tâm lý rất nặng về mặt tình
cảm vợ chồng, con sợ mình không đủ sức vượt
qua nỗi đau này nên viết thư tha thiết cầu
xin Đức ông Tâm giúp đỡ đùm cho con, con chỉ
sợ mình Đạo chưa thành mà mất đi thì càng
cha một kiếp con người ngàn năm khổ đau
đường đạo đồ dang...

Vậy con xin ông Tâm giúp cho con giải quyết
chuyện gia đình và chồng con được tốt đẹp, giúp

cho vợ con sửa đổi tánh tình, trở thành người
tốt, con có nhiều nghi vấn về lòng chung thủy
của vợ con, nhưng chưa đủ bằng chứng, con
cần xin Ông Tâm cho con biết rõ chuyện này
(con nghĩ Ông Tâm đã là Phật chắc chắn biết
rõ). Xin Ông Tâm đừng giấu con để con phải
sống trong sự lừa dối của người vợ, đến sau
này mới biết thì mọi chuyện đã quá trễ, lúc
đó chắc ~~khó~~ con sẽ không thể nào chịu
đựng nổi nữa.

(90)

Chờ biết trước để chuẩn bị tinh thần
đủ sức chịu đựng, tìm cách giải quyết.

Đã nhiều năm nay con cũng có rất nhiều khổ
đau nhưng con ráng chịu đựng, không dám viết
thư số phẫn đến Ông Tâm và cũng sợ Ông Tâm
rầy như lần trước, cho đến hôm nay con
không đủ sức chịu đựng nên van xin Ông Tâm
cử lại Thầy Xót giúp đỡ cho con, con
mong chỗ sự giúp đỡ của Ông Tâm từng giờ, từng
ngày, bởi vì sự đau khổ kéo dài sẽ làm
con người chết dần, chết mòn. Chắc Ông Tâm

cũng hiểu
cũng cũng, con xin cầu chú cho ông Tâm luôn
khỏe mạnh, sống lâu để giúp cho đời tốt
khỏe, Đạo được mở rộng đến mọi người
giúp nhân loại sống trong hòa bình, hạnh phúc

con
du a ra
Trần

* con còn rất nhiều điều muốn nói cùng ông Tâm
nhưng sẽ viết nhiều phần ông Tâm nhiều.

(91)

Nhưng con nghĩ, ông Tâm đã là Phật, viết
ít khác ông Tâm cũng hiểu nhiều, và nhiều khi
không viết ông Tâm cảm ứng đến thì cũng biết,
nên con đành dừng bút sớm; mong ông Tâm hiểu
và giúp cho con. con không bao giờ quên Đ.Đ.

và trường hợp của con xin ông Tâm chỉ dạy
cho con cụ thể con phải làm gì để ~~được~~
trong lòng con không còn khổ đau vướng mắc.
(chuyện vợ của con)

Melbourne ngày 31 tháng 3 năm 2000

A T

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30 tháng 1 năm 2000 được biết con đang nghi ngờ về tình cảm của vợ con, rất lo âu và bận tâm mà không giải quyết được.

Con đã biết niệm Phật, niệm, thường niệm và vô biệt niệm thì đại trí của con sẽ được mở, thì mọi việc sẽ dễ tha thứ và thương yêu. Tổ ấm gia đình do Thượng Đế ân ban. Nay con nên nhịn nhục hướng tâm về chư Phật để dứt khoát và buông bỏ sự eo hẹp, thì mọi việc sẽ tốt tươi, tâm hướng dăng Trời Phật thì sẽ có cơ hội rộng mở trong sự thanh cao của Trời Phật.

Muốn thực hành như đạo thì phải mở rộng tâm xem xét, không nghi kỵ tạo động cho gia cang. Thành tâm niệm Phật tận độ quần sanh và gia cang bình an.

Vạn sự trên đời là không, hoa nào cũng phải héo và tan rụi, sau khi được như sanh tận hưởng màu sắc của Trời Đất ân ban. Một thời gian rồi cũng chán, sắc bất thị không, không tức thị sắc, thời như kiến ngũ uẩn giai không, chẳng có gì là trường cửu và của chính ta cả, cuối cùng cũng sẽ về không! Cần hưởng sự thanh nhẹ của Đấng Toàn Năng mà sống. Con nên tận hưởng những gì của Trời Đất ân ban và vui trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(92)

từng lớp, từng chữ của thầy thật luân ích
cho con, đời ờn thầy đã dạy con những lời
mình biết đó. Con đã sai khi quá lo
cho đạo viết ngoài nhà này của mình mình
những vì tình thường, thầy ban đạo đũa pháp
hạnh sai pháp, con lo nên con đống. Nhờ
thầy giải con đã hiểu. Bài tâm thanh tịnh
rất cần thiết trong giai đoạn này.

(93)

Con kính xin thầy phụ hôn, thầy với
tâm lòng quý trọng và biết ờn của con.

Đức thầy kính mến,

con sẽ chia hồn khi nhân được thọ

Thầy và tiên hồn để không phụ lòng kỳ
vọng của thầy gửi đến cho con.

Thưa thầy, bài học của chúng con ở
Thiền viện Tâm linh từ xưa không ít, nhưng nhờ
lòng kính tin mà thầy đã nhắc nhở cho chúng
con nên đến giờ này chúng con vẫn đang
vững và mãi mãi nguyện nghe lời dạy
của thầy là hành - hành và cương quyết
tuyệt - hành.

Thầy mặt từ ân kính chúc sức khỏe
Đức thầy và niềm tin không bao giờ dứt
đời với chúng con.

Hành Thầy
U. N. B.

Long Thành ngày 21 tháng Hai năm 2000
Kính thưa bác thầy,

Con mừng quá khi nhận được thư của thầy,
từng lời, từng chữ của thầy thật lòng ích
cho con, đỡ ơn thầy đã dạy con những lời
mình biết đó. Con đã sai khi quá lo
cho đạo viết ngoài nhà này mà quên mình.
những vì tình huống, thầy ban đạo đức pháp
hạnh sai pháp, con lo nên con đứng. Nhờ
thầy giải con đã hiểu. Lời tâm thanh tịnh
rất cảm thiết trong giai đoạn này.

Con kính xin được phép hôn thầy lời
tâm lòng quý trọng và biết ơn của con.

Đức thầy kính mến,

con sẽ chia hôn khi nhận được thư
Thầy và tiền hôn để không phụ lòng kỳ
vọng của thầy gửi đến cho con.
Thưa thầy, bài học của chúng con ở
Thiền viện Tâm linh Phật giáo không chỉ những lời
lòng này tin mà thầy đã nhắc đi nhắc lại
con nên đến giờ này chúng con vẫn đứng
vững và mãi mãi nguyện nghe lời dạy
của thầy là hành-hành và chúng quyết
trở-thành.

Thầy mặt hiền kính chúc sức khỏe
và hạnh phúc.

Melbourne ngày 31 tháng 3 năm 2000

C T

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21 tháng 2 năm 2000, được biết con đã thấu triệt lý của Thầy phân giải để cho con học tiến. Hiểu được cơ Trời thì phải giữ thanh tịnh để tự tu. Vạn sự trên đời là không, rất cần sự thanh tịnh. Học từ bi và thực hiện từ bi, hạnh phúc sẽ được tốt đẹp, kiến sen sẽ được lóng lánh quang chiếu giữa Trời Đất. Cần sự tha thứ và thương yêu thì mọi việc sẽ tiến triển tốt.

Quí thương

Lương Sĩ Hằng

Con thay mặt bạn đạo Đức vẫn an lạc khỏe Đức (chạy),
chi Bé và chi Jota.

Kính thưa Chạy, chúng con vừa lễ chúc mừng năm
xuân VN tháng 2.2000. Lễ chúc mừng nội bộ, bạn đạo quây
quần bên nhau, thật là vui vẻ tung tăng thân mật, khoảng
50 bạn đạo và các bạn hữu.

(47) Chấm Chạy, chúng con đã in xong 1200 cuốn sách
Chức hành từ cứu và đã phân phối khoảng 700 cuốn.

Bỉ 200 c, Pháp 240 c, Lục xãm Báo 30 c, Đan mạch
160 c, München 50 c, Hamburg 70 c, Nürnberg 15 c
Stuttgart 20 c, tặng thân hữu ở Frankfurt khoảng 50 c.

Chúng con sẽ phát sóng ra Đông Đức và các tỉnh có người
VN ở.

Kính thưa Chạy, gia đình chúng con vẫn bình thường,
chúng con thành thật biết ơn Đức Chạy và ơn trời cho
chúng con mua được căn nhà mới, nó sống như ước
mở đã thành hiện thực. Lúc dọn nhà vào ngủ 1 đêm
thức dậy, hai vợ chồng con ~~nhìn~~ nhìn nhau không ngờ
mình lại có căn nhà mới. Thật là huyền diệu vô cùng,

Chúng con đã trang trí xong, vợ chồng em phát tâm
làm thiện đường và tu ở Hối. Vợ chồng chúng con kính
mời Đức Thầy khi nào có dịp đến Ấn Châu sang đức
đến nhà chúng con ở và khánh thành thiện đường, tu
ở Hối. Vợ chồng chúng con thành thật nhớ ở Đức Thầy.
Cuối thư chúng con kính chúc Đức Thầy luôn luôn dồi dào
sức khỏe.

(98)

Kính bái

N

N

N

N

Melbourne ngày 1 tháng 4 năm 2000

X N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9 tháng 1 năm 2000 được biết con đã mua nhà và mời bạn đạo tham dự. Nếu có dịp Thầy cũng sẽ đến dự và chung vui với con. Thầy chúng tâm cho con về tinh thần phục vụ dân thân nói rộng đạo pháp là điều cần thiết cho người tu.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(99)

Tl. 01.04.2000
Hh

3

. 18/2/2000.

Kính thưa Đức Thầy,
Con là C m 20²N Y, thành
tâm đánh lễ Đức Thầy kính chúc Đức Thầy
và Bà Cám thật nhiều sức khỏe.

(100) Hôm Sinh Nhật Đức Thầy, con không có
tham dự được, con có nhờ Anh Chi Đảng Nga
trao đến Thầy thiệp kính mừng Sinh Nhật
Thầy của Con. Con thật là có lỗi vì còn quá
giải đãi bề bề phần lòng ân tộ của Thầy
con cúi đầu lay tạ Đức Thầy tha lỗi cho
con, con nguyện cố gắng công phu tính tấn
những sao khó qua, con khó tập trung qua
con xin cố gắng nhiều hơn nữa để không
phụ công ơn của Đức Thầy đã lo cho con
mấy chục năm nay. Nhờ Đức Thầy ân
tộ con mới được đi dự ở tại hồi 17-18
giờ qua nhưng con có lỗi quá vì còn trì
trễ nhiều. Con xin răn cố gắng thật nhiều.

Đức Thầy kính, hồi tưởng lại ngày
xưa Thầy đã chăm cưu và cho thuốc uống
cho gia đình chúng con khi con ở trong
cảnh tốt cũng đau khổ ân đức đó của Thầy
mãi luôn chảy mấy chục năm nay, không
có gì hơn con xin kính dâng đến Thầy
lòng tri ân sâu xa của gia đình chúng con

từ Mã con và hẳn các con của con Mã
dâng đến Đức thầy lòng biết ơn vô hạn
và kính dâng đến thầy món quà món này

(101)


con C Nguyễn ^{đó 100} Ng Văn B

con con Ng H H ^{đó 100} Ng T. P

Ng Thi H H ^{đó 100} Ng T. H

Ng Hui Hien + Ng Hui Hoa + Hui Hien ^{đó 100}

Chánh kính dâng lễ Đức thầy và
kính chúc Đức thầy vạn an.

kính bái

C Ng

Melbourne ngày 1 tháng 4 năm 2000

C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 2 năm 2000 và quà quý 600\$ tặng sinh nhật của Thầy. Thành thật cảm ơn sự lưu ý và giúp đỡ của gia đình con. Sự thành tâm sẽ luôn lưu tâm thức và sẽ có cơ hội tương ngộ. Sửa mình là chánh, mọi việc sẽ được yên vui.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con và gia đình.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

102

12-04-2000
Ngy

E . ngày 4.4.00

Con xin kính chào bố CHA thương quý.

Con xin có lời kính thăm CHA
luôn được vui và khỏe thật nhiều.

(103) Bì N lúc này rất là happy
ở bên Mỹ. Nó nói đó là xứ của nó
đó CHA. Và nó hiểu là ông Phật & Thượng
nó và lo cho nó rất nhiều. Con xin cảm
đội ơn CHA lúc nào cũng khổ như
với chúng con.

Con xin kính chào CHA và con
Thượng như CHA rất nhiều.

kính yêu CHA
con c

Sydney ngày 12 tháng 4 năm 2000

T C

Cha vui nhận được thư con và quà để ngày 4 tháng 4 năm 2000, được biết cháu Ngọc đã chọn được chỗ phát triển là niềm vui của chính con.

Con nên tiếp tục xây dựng trong niềm tin và thanh tịnh.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(104)

T.L. 01-04 2000

(1)

Ngày mùng 6 tháng 12 năm Kỷ Mão.

Trình Thầy cúng Ông Đạo Lưu

Còn nguyên đức Thầy Trùng Trạ, Ông Đạo Lưu tu học trình tâm tiến bộ.

Thưa Thầy!

Hồi quê hương Việt Nam, chúng con đã xa vắng Thầy hơn mười năm, nhưng qua bằng hình ảnh con vẫn được thấy và nghe lời Thầy giảng dạy, con đường tu học của chúng con như vẫn có Thầy thường hiện nơi tâm.

Và được Đại Hồng Ân cứu, ngày hôm nay chúng con có được Đại phẩm, Đại phát, Tổ² kê cơm một bên trực tiếp giảng dạy, dạy dạy, làm cho cõi lòng chúng con được ấm áp tràn ngập niềm an lạc vô biên, biết đường tu học ĐL V K H B A P của chúng con cũng được vững chắc tiến bộ hơn.

Một điều mâu nhiệm tiếng tiếng phước báu vô cùng mà ngàn kiếp chúng con mới được Đại Duyên phước thọ hưởng.

Thưa lại cảm ơn môn hạ nguyện, thưa lại chuyển tiếp qua môn Thầy Nguyễn Thành

(105)

Đức - Thời kỳ mà miệng đất ruộng cần phải được dọn làm cho sạch sẽ, và hạt giống được chọn để "UỐM MẦM" gieo sạ lên bình mình lỗ dồng.

Hạt giống chọn chọn là các con biết thức giấc, biết bưng trĩnh đứng dậy đi "VỀ" sau cơn mê trộm, vùi say lương giấc ngủ ở miền.

Trước nay chúng con đã thành PAVKHBPA là đã "UỐM MẦM", nhưng với thời kỳ Đại An Xá của Cờ Trời, Ngày nay chúng con cần được "Bón thuốc - vun phân tưới điện" cho cây phát triển, kịp kỳ đem lúa kết trái, đừng kịp mùa vụ thu hoạch.

Hạt giống bôn thì? chúng con cần thiết phải Qui về môn đất Tummy tam Đại Hội kỳ để được Cha mẹ, Chai phát, tổ^o uổm mầm chăm bón, vun phân tưới điện cho "Qui Tam - Hiệp Ngủ, lữ mầm thành Thai, Khai Thiên môn, xuất hồn tở về, Tiểu Linh Quang tỏa vớ Đại llioi Linh Quang". Trong Cờ Cáp Cửu này, Cha mẹ chỉ "Day Điện"

(106)

chứa dạy Lời Giảng Chơn Lý!

Trình thưa Thầy cũng cầu Đạo tuấn.

Thời kỳ này, Cha luôn bị mô^o môn
Tuỳng Nguyễn Thanh Đức "Tam Giáo Lưu Nguyễn
Ngũ^o Chỉ lược nhất". Nên Đại Hội Diên Bắc trên
đã sáng diễn đề^o chuyên dạy các con.

Con xin phép được trình bày diễn tiến
quá trình bài học "tức tiếp Diên quang"
mà con được Đại Hồng Ân Cha Mẹ chuyên dạy
và về mặt lưu^o vi con cũng được "Chỉ Hai"
Nhâm Diên, Nghe Diên hó^o hó^o luôn^o dần thêm

(107)

Từ ngày 15/6 âm. Tý mào, Diên Cha Mẹ
bắt đầu giảng thể^o cũng là ngày con được
tức tiếp "học Diên" cho đến nay. Con xin
tam chia học qua các giai đoạn:

A - giai đoạn 1 (15/6 âm - 30/9 âm) - kieu^o
tức lưu^o thomh.

B - giai đoạn 2 (1/10 âm - 6/12 âm):
Tchvai mô^o.

A - GIAI ĐOẠN 1 - KHU^o TRƯỚC LƯU THANH
Vào các thời công phu (Tý - Ngọ).

Sau khi Nguyễn, Sĩ, Chuyên, Đình. Từ

Trong giai đoạn Tiên Đình, liên liệt được điển:

1. Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế VC ĐTT
2. Mẹ Diệu Trì Kim Mẫu VC ĐTT
3. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.
4. Đức Phật A-Di-Đà.
5. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
6. Đức Di Lạc Bồ Tát
7. Đức Chúa Giê Su
8. Đức Mẹ Maria
9. Đức Phật Thầy Huỳnh Giáo Chủ.

(108)

10. Ông Tổ PLVUKHABPP, Đức Ông Từ Đổ Tuân Hậu.

Các vị luôn phiên giảng điển xuống
Hải Đảo Thanh và Mẹ luôn emg chuyển dạy,
cơng tế mặt thanh như hương vô nảo, ra
nhảm, ra mùi, hương xuống trâm... Mọi
thời công phu từ 5-7 vị luôn phiên chuyển dạy

Liên đầu tiên con học, con được Chú
Hai mồm "Linh Âm" lấy vị đồ điển về
tuông thanh Linh Âm trước trâm, Chú Hai
cho biết danh tự vị, vị từ điển đồ xuống
và luôn điển chuyển đồng.

Địa chỉ mới của con = P - A T (X)

B. CHAI ĐOẠN 2 : KHAI MỞ

Các nguồn điện lực bề trên giống vuông
lô² tử : KÉO, RÚT, XOAY, CHUYỂN² điện quang
nội tạng, các luân xa tương^{bản thể} Tiểu Thiên Địa đê²
khai mở² thông loa " Qui Tâm Bất² - Hiệp
Ngũ khí² - Tập Thôn² Thục² - Khai Thiên Môn²

Nguồn điện lực chuyển động được biểu
lô ra động tác bên ngoài như xoay mình,
xây bộ đầu --- Trong lúc này tâm y' vân²
luôn toàn² như tạo bình thường - y' chui²
động không cho xoay chuyển theo luật² nguồn
điện lực cũng được, điện sẽ từ xoay chuyển khai
mở² bên trong - Còn y' tha² long² thu² bộ đầu
(109) sẽ xoay chuyển theo luật² nguồn lực điện,
xôi điện từ đứng - Khi điện chuyển động toàn
bộ đầu đều rút công tế mặt cũng hết mức.

Các động tác đó gồm : Mặt quay từ
phải sang trái - Mặt quay tron² đứng từ
trên xuống dưới - Mặt giữa xoay vòng
- Minh xoay vòng - Đâu nguyên² phải -
Trái - Sau - Trước - Đâu chuyển theo hình
∞

Ngày mùng 1-2 / 12/2016 : giờ Tý - Ngọ
Hải đảo thành rút mồm, cẳng tay, té mắt
lạnh như nước đá, nhảm nhí, rút nhông lên dầm.
Chợt lưỡi cẳng té mắt lạnh như nước đá
, co rút từ từ lên vòm họng, rồi rút cẳng vút lên
móc họng.

Hải xương hàm trên dưới siết chặt kéo
cẳng chui nhàu, rầy như muôn kẻ, miệng mũi
rút chặt như miệng ngựa bị khóa.

(110)

Huyết trướng cuồng, xương sống, huyết
hồi âm, bộ phận sinh dục té mắt rút lên mắt
lông lọng theo mạch Nhâm - Đốc.

Đến nay thì bộ đầu con, hệ tuần cũng có
mở rộng và nứt thủng chui ít.

Con đực đầu của chi Hải thì Hải đảo thành
đá nứt rộng 1 ngón tay, 1 đường nứt chạy
dài ra trước trong bọng chiếc đũa, và ăn xương
nghe mềm.

Trình thưa thầy em Hải đảo luôn.

Đến nay hôm nay thì con từ kiểm tra
kết quả từ ngày con được học trực tiếp đến
quang của Cha Mẹ, chui phật, Tò =

11 - Tóm tắt sáng suốt, trĩnh táo, bình an
tức mọi việc xảy ra trong đời sống.

21 - Sức khỏe ổn định, vững vàng, tăng
thêm nghị lực.

31 - Định đầu tư ở nhà, mở thêm một
hạng và được khai mở dứt khoát.

Kính thưa thầy cúng Đuôi Đao tuấn:

Theo anh em chúng em ở nhà định,
tức tiên phải xây cất phòng thuốc nam, nhà
phấn --- tức là để trị bệnh miễn phí
cho các con nghèo đau khổ, sau em là
có điều kiện tư dưỡng cho các con "Ưu về
học" có nơi ăn chốn ở kín mùa lạnh nóng.

Tuy nhiên tại, tiền bạc chúng con còn
thiếu hụt rất nhiều, chưa có đủ tiền
để xây dựng nữa. Nhưng chúng con em
cố gắng y lệnh Cha, để sửa chữa tu
bỏ lại căn nhà cũ cho gọn gàng tuổm
tất, năm mùa không dột, tạm đủ điều
kiện về sinh đẻ Nhà Nước đến kiểm
tra, xem xét cấp giấy phép hành
nghĩa "Y Học Dân Tộc". Rồi từ từ

trình đau, lều có tiền cũng con sẽ tiếp
tục thực hiện đây đủ cả của Cha -
cũng con xin lệnh đức thầy Công
Qua Vô lượng, cầu báo lều sớm tu?
Mười lời, hương lều cũng cha tuong suoi
trinh thuong yeu bat tam.

Con xin phép ghi lại "Mật Tiêu Diêm"

Qua sự nhóm diêm và thuật lại của Chử Hai:

Vào lúc 12g30' - ngày mùng 1/12 cũ. 1g' nữa

Điền Đức Di Lạc Bồ Tát - Điền Ông Tổ PLVVKHABA

Điền Ông Từ Đổ Thuận Hậu - Điền Thầy Điền Ông Tâm

Lương Sĩ Hằng giảng về việc Ngồi nhà tại Trung Tâm.

Điền Đức Di Lạc Bồ Tát - Đây là nơi

(112) Thăm Láp Trung Tâm.

Điền Đức Ông Từ - Chai Trung Tâm một

chọn mời đây Láp Đại Thời Kỳ III.

Điền Đức Ông Tâm - Theo lệnh Cha

Tổ, tôi sắp xếp y lệnh Cha Tổ đây.

Điền Đức Ông Từ - Lương Sĩ Hằng

sắp xếp cho kịp thời, kịp lúc -

Con tuân trong lệnh chào và thong

tho thầy dạy -

Con.

P T N

Ngày mùng 6 tháng 12 á. năm Tý' Mão.

Khith giờ?

Huyonh Tâm

Tôi lnhic chuc Huyonh đuc mómh lúoc,
đôi đao thómh quomg vā óu Đao thūi tu lưc
đuc thómh tiên.

Tôi là H, người đuc Chā mē, Chūi
phāt, Tō' chom đē' nhóm' đien', đē' omh em
Bān Đao mómh "BIẾT" cūm' nóm' tay m' au
hō' vē Chā trong lón' khāo thūi này.

Tôi là người quē đót', không biēt viēt
đui', nên tôi mō Chūi Nam viēt vāi y'
gōi' đēn' Huyonh.

Vē māt Vô Vi, đien' quomg Huyonh vā
Tôi đā' m'hiēu lóm' tuómh mō. Chā đā' jōng
đien' hō' hō' cho đien' quomg Huyonh vā Tôi
đuc tiên vāo Trung Tâm Sinh hīc hōi mō
cūm' Chā, thāt là vīm' quomg, sōng' n'đi,
m' lác vō biēn phāi không Huyonh? Rōi
Huyonh vā Tôi cūm' đā' m'hiēu lóm' viēng'
mē cūm' Chūi phāt vā Tō'.

Vē māt lūi' vi, Huyonh vā Tôi cōn

(113)

mong vào thăm. Hồi phòng xa, Huynh vẫn
thường đi, dù dặt một em tu tiên bany
PLVVKHNBPP mà Đức Ông từ đã khai sáng.
Hồi quê nhà, tôi nhận được trách nhiệm
mới. Cha, tôi chuyên dạy bài học mới
" dạy trực tiếp diện quang, khai mở "Trần Môn"
bổ sung PLVVKHNBPP cho lớp Cổ Cấp Cửu âm
cuối môn hạ nhiệm này.

Bài học mới, bổ sung PLVVKHNBPP,
Chú Nam là người được tiếp học bổ sung
đầu tiên. Chú Nam sẽ giữ lại diện tiên qua
(114) lĩnh học diện Cha Mẹ... gửi đến Huynh
và Quý Bà Đào nguyên cứu xét.

Nguyên rặng, Huynh, tôi, các Bà Đào
và tất cả con cái của Cha mẹ tiên chấp 5
châu sẽ được hưởng đại hồng ân này. Y lệnh
Cha, tu học thặng tiên tu về Trung Tâm
Đại Hân, lứa Lâm mới với Đại lễ hội Linh Ấy
, an hưởng niềm an lạc tuyệt vời.

Kính Nguyên Hạp Nhất
Kính chào Huynh và Quý Bà Đào.

Melbourne ngày 1 tháng 4 năm 2000

T N

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 12 âm lịch năm 2000 được biết con đã dày công hành pháp và nhận được từ quang của Đại Từ bi khai sáng. Tâm thức qui nguyên thanh tịnh và sáng suốt, nay Ông Trên đang chuyển cho con xây dựng một cơ sở bố thí và dẫn tiến tâm linh khai triển trực giác, cần tiền xây dựng điều lành, cứu khổ ban vui, hội họp hành trì tu tiến.

(115)

Thầy cũng sẽ góp phần xây dựng cho cơ sở này sẽ được thành tựu. Bố thí là việc cần thiết của bạn đạo Vô Vi. Thầy sẽ lần lượt gửi về cho con xây dựng đại sự chung.

Chúc con và chị hai vui khỏe trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

sa^u na(.ng cu? a chu'. Tha^y o+i ! hie^ .n ta.i con buo^`n
 va` dda.u kho^? la('m Tha^y a., nhu+ng con nguye^ .n se~ co^`
 ga('ng vu+o+.t qua ba`i ho.c na`y dde^? ddi tro.n con ddu+o+ng
 DDa.o Pha'p ma` ba^y la^u con ga('n bo'. Ki'nh xin Tha^y
 ha-y vi` ti`nh thu+o+ng ma` ban cho con lo+i chi? da.y ta^ .n
 ti`nh va` ca^p ba'ch nha^t trong lu'c na`y. Tha^y o+i,
 con muo^`n tie^`n tre^n con ddu+o+ng dda.o, ki'nh xin Tha^y
 ha-y cu+'u con va` xin ha-y ban cho con su+. sa'ng suo^`t
 dde^? con ddu? su+'c chi.u ddu+.ng va` vu+o+.t qua. Con ddo^ .i o+n
 Tha^y!
 Va`i ha'ng ta`m su+. cu`ng Tha^y. Con ki'nh chu'c Tha^y
 vui, khoe? va` ma-i ma-i diu` da('t chu'ng con tre^n
 bu+o+'c ddu+o+ng tro+? ve^` nguoa^`n co^ .i.
 Nam Mo^ A Di DDa` Pha^t o' Nam Mo^ Vi~ Kie^`n Pha^t .

Con tha`nh ta`m ki'nh ba'i.
 T T N L

PS: Ki'nh xin Tha^y ddu+ng dda(ng ba`i cu?a con tre^n leb
 weekly, Tha^y co' the^? cho con xin the`m 1 ba`i tho+
 ve^` te^n cu?a con kho`ng ho+? Tha^y ? Tha^y tra? lo+i
 thu+ cho con qua dda. chi? Email na`y nhe'. Con mong
 thu+ Tha^y nhie^`u la('m !
 A` , hie^ .n ta.i con va^`n co`n ddi ho.c va` nay la` sinh
 vie^n khoa Tin Ho.co^`na(m cuo^`i. 20/ 4/2000 na`y con
 chua^?n bi. thi he^`t ho.c ky` va` cuo^`i tha'ng 6 to+i
 la.i thi to^`t nghi^ .p ra tru+o+ng. Con cu'ng co' ta`m
 su+. chuye^ .n na`y vo+'i o`ng ba` H V E, ngu+o+i cu'ng dda-
 no'i con la`m the^` la` ra^`t ddu'ng!

(116)

Sy D nay ngay 19-04-2000
 Thang vaoi nhon duoc ^{duoc} thi co'n con de nay 19/04/2000 duoc biet con tu ma thieu
 niem phat xing duoc duoc e ki cho anh hon bin hoa danh hoc trong ghi tinh cam anh hieu
 hoi su dam (gon con ket phuc k huyen ru va phat tinh dam thanh tao dieu bat khong
 tu hoi tinh tam, duoc di da lo con duat khong han nong sau hoi duoc con thi
 tinh tam tinh tinh thanh dae ham va khong, baue bo tinh ca si me lam tinh
 loi la dat duoc su ching gap trong noi tam tinh si hay sau con tinh phat ma tu
 ching tinh khong tinh thanh gap li ching tinh, khong tinh tinh khong tinh thanh tinh, nay
 con muon co tinh bat tinh khong tu voi tinh con khong tinh
 Tinh cam tinh hoc hoi tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh
 tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh

Vie^t Nam, 11/04/2000

Ki'nh thu+a Tha^y!

Sau dda^y Tha^y cho con ho?i ve^^chi. con. Bo?i vi` tha^`n kinh chi. con ye^'u ne^`n kho^ng the^? vie^'t thu+ cho Tha^y ddu+o+c.

Chi. con dda~ ta^p thie^`n cu-ng dda~ ddu+o+c mu+o+i ma^y na(m, nhu+ng nhu+ng na(m sau na^y bi. a?nh hu+o+ng va` ta^c ddo^ng cu?a ngoa.i ca?nh, ne^`n chi. con ra^'t la` tri` tre^., kho' tu, nhu+ng lo^ng chi. con va^`n nho+ tu+o+ng to+i DDa.o. Co' nhu+ng dde^m khuya muo^'n thu+c da^y co^ng phu nhu+ng ta^m la.i so+. nhu+ bi. a'm a?nh mo^t ca'i gi` ddo'. Lu'c ta^p trung thi` dda^u cu?a chi. con thu+o+ng bi. ke^u lu.p cu.p. Ki'nh xin Tha^y ha-y giu'p cho chi. con mo^t lo+i khuye^`n, dde^? chi. con la^y ddo' la`m dda` tie^'n. Bo?i vi` chi. con ra^'t tha thie^'t muo^'n tu. Con tha`nh tha^t ki'nh o+n Tha^y tha^t nhie^`u!

117

Tb: Ki'nh xin Tha^y, co' the^? cho chi. con ddu+o+c l ba`i tho+ ve^` te^`n cu?a chi. kho^ng ? chi. con te^`n la` : T
T X

Con tha`nh ta^m ki'nh ba'i.

PS : thay gui cho con theo dia chi email na^y.

T X Sydney 19.04.2000

Thầy và Ông, được nhận thư của con về ngày 11/04/2000, được biết thầy
kính gửi con yêu thân mến, khi viết được thư, dù đó là thư của P.P. và P.P.
P.P. nhiều thời gian PHẬT, có năm nhận tin thầy đang ở quê nhà của thầy
từ khi nhận được tin thầy kính chào thầy và gia đình thầy, thầy và gia đình
vui lòng gửi ra thầy và gia đình, anh chị gửi ra thầy và gia đình, thầy và gia đình
niệm PHẬT. Con chào con đã từ 10 năm nhận được tin thầy và gia đình
kính chào thầy, nay con xin PHẬT kính chào thầy và gia đình thầy và gia đình

Tâm Giảng Viên THO Hào. nhận tin
Thầy và Ông kính chào thầy và gia đình
kính gửi con yêu thân mến, thầy và gia đình
Dù là kính chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình
Chào thầy và gia đình

Diên Tu Khai Triên Núi Trầm
 Sứ Miên là e hân hân tu hân hân vâng
 Thúc hân hân khai Triên hân hân
 Bình Trâm hân hân vâng vâng Cầm Cầm
 Trâm Trâm hân hân Cầm Cầm
 Thúc hân hân tu hân hân Cầm Trâm hân hân
 Sứ miên hân hân hân hân hân hân
 hân hân hân hân hân hân hân hân hân hân
 hân hân hân hân hân hân hân hân hân hân
 Cầm Trâm tu hân hân hân hân hân hân
 Trâm Trâm hân hân hân hân hân hân
 Thúc hân hân hân hân hân hân hân hân hân hân
 Cầm Trâm hân hân hân hân hân hân hân hân hân hân
 hân hân hân hân hân hân hân hân hân hân

(118)

Cầm Trâm hân hân hân hân hân hân
 xây dựng Trâm Trâm hân hân hân hân hân hân

Trâm Trâm
 hân hân

Tl. 21/04/2000
Mỵ Cho Ngày - 9 Tháng 3 Năm 2000.

Hình Chua Cháy.

Con tên là N. v. c. con xin

trình bày đến thầy những sự việc sau đây

Con tu đến nay. cũng khoảng 6 năm.

nhưng đến năm xôn. và năm nay con

mới phát hiện có. luôn thambi diên ti

Hà đảo thambi rút đi lên rất mạnh.

(119) và thông cả đóc mach sau lưng. cảm

giác nhẹ nhàng và sưng sưng. nhưng

gần đây. con đi đến đâu hình như có

luôn diên rút liên tục trên bộ đầu.

cảm thấy một mẻ: một ngày kia con

đi có đến huyện thành bèn Tam cấp

trả ở Mỹ Cho. Chi. Huyện thành cho

biết là con đã ngộ đũa? luôn diên

của cha và mẹ. Huyện thành chi

cho con cách đi. tiếp luôn diên cha

đi khai mở. Số bom đang ở máy theo.
tức là. Khi khai mở. đầu tiên phải
tường niệm danh của. và sau đó. bắt
đầu phẩy phải nên liền dùng từ
tường phẩy thẳng vào giữa 2 chữ này
khoảng 5 phút. Kết quả. một số bom đang
đang khai mở cảm thấy. họ đầu và
mạch đóc rút thật mạnh có bạn thấy

(20) Chờ ngoài gác. mỗi người thấy mỗi khi
đến đây con xin trình bày đến thầy.
con giúp bạn đang như thế. tu rất tiến.
khoảng mấy ngày sau. thầy tu hành tiến
bỏ. nếu con làm việc đó như thế
có chuyện hay không.

con tu hành có trở ngại không.
có lọt qua không. ta đang không.
sau từ nhiên con thấy tâm con phát
nguyên của đó chú ý sanh. con làm
thức và con cảm đó được nhiều

người. nên con rất suy nghĩ.
con nghĩ. con sẽ tìm kiếm được
thế gian rồi tu hành ~~để~~ xuất hồn
trở về trên hay là tu một thời gian
có trình độ siêu quăng. để cứu độ chúng

(2) Sau khi mãn phần mỗi điều
trở về trên. kinh văn thấy mình
giải đi con tiếp tục con đường
c. tu hành của con.

N¹ N² G¹
U₁ →

Sydney ngày 21 tháng 4 năm 2000

V T

102
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9 tháng 3 năm 2000 được biết con tu đúng đường phát triển tâm linh. Tâm điểm tiếp xúc được thanh quang của Bề Trên từ trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ. Đốc mạch thông mối được rút mạnh. Thực hành tự cứu, cơ tạng sẽ được thanh nhẹ và bớt lo âu, nếu có dịp con nên giúp người khác.
Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

7/1.21.04.2000
Hh

TP. HCM ngày 17/3/2000

Lg Ô. Lâm.

Tuy Xuân đã qua nhưng vẫn chúc Ông
không tàn một năm mới. Vui tươi
thành tâm.

Đầu năm Canh Thìn ngày 15/3/2000
nhân dịp thờ Ông, tôi rất vui lòng
cung gia đình thêm phần khấn.

(123)

Lỗ tiên của Ông giúp cho là rất
hữu lý đời với đời. Ông Em bạn đạo
cũng bạn bè riêng tôi cũng rất Chăm
tráp về tôi về giúp của tu hành
huyền tập không kể này đây quyết
tâm tu đến ngày nay thời bề trên
giúp đỡ thấy cũng một mặt. Tôi nhận
đu lỗ tiên của Ông giúp cho mới
sửa chữa chu đáo hơn. Năm cũ đã
qua bị lũ về lại mùa hơn cấp xóm
đều ngập cũng lên 5 tấc nước ở trong
nhà. Đầu năm nay ăn Tết xong tôi

Kêu thỏ đến làm đã được hoàn tất
 xong mỗi ngày này, theo Công
 việc ý, không phải đến tàu Cao Sơn
 như nhà thiết sửa lại cũng gần 1
 mét 90/100, nên đặt ở Cao lên đến
 70 phân này chỉ mà chỉ Cao hơn một
 chút đó 1 tác thời; không dịp được
 phò của đang nói rồi và có đặt
 đây có ý lớn để choắt nước ra sông
 (124) Khi giờ thì Khử Côn sẽ gặp các hươu
 nên nhà lát gạch lát sửa tuôn và
 sửa lại như tấm cần trên Sa, sẽ
 hợp về Sinh. Ông Đh làm đơn đến thăm
 đến hỏi loan và nói với tôi, thấy Bác
 ông chúng tôi cũng thêm cố gắng có
 phu không ngại gìm lao vất vả.
 Thật đúng như lời Văn Tâm nói!!
 (-Thầy hiền là Có Tài đây không sợ
 khổ mài dũa.) Khó thì.
 L v C C

Sydney ngày 21 tháng 4 năm 2000

Anh C

(125) Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 17 tháng 3 năm 2000 cho hay là nhà anh đang ở được sửa vệ sinh và hoàn tất. Bạn đạo có đến thăm và vui khi nhận thấy người chơn tu thật sự được phước của Bề Trên ân ban. Có điển là có tiền và nạn tai sẽ biến mất, tâm thân được an vui. Kính chúc anh và gia đình vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

F. A. 9.3.2000

Dong Kint

Vi Cha gia ra quý Vi Dai An
Nhân của đon con cam diéc.

(126) Rinh thia Cha và quý Vi, Tinh thuong
của Cha và quý Vi không ngừng tuôn đổ trên
chung con. Chung con cam nhân nước tinh thuong
không biên giới, chung con sung sướng vô cùng
Tinh thuong đó bao bọc từ tinh thanh cho
đến miền quê, Vi năm vừa qua, các tinh
miền nam đi nước mưa quanh năm, tại cây mùa
mang thất thu trắng tay, vì đó mà không
ai có tiền sống học phí. Nhờ tinh thuong của
Cha và quý Vi chung con trang trải để sống
Cha đi. Hết thuong có Cha và quý Vi An
Nhân, chung con thông biết giờ đây ra sao?
chắc phải đi trường ra đầu trường có chỗ
Xin ăn qua ngày tháng.

Đem về chung con quý giới thăm
lãng Khu Van, Xin Amen Chúa thuong ban
đức thoe cho Cha và quý Vi và toàn
thê gia tinh luôn an lành như thoe
và sự vụ Duyen Đa của Cha lan rộng #/
phép năm châu để đem hạnh phúc cho
con người.

T. 21.04.2000

152

Một lần nữa con xin thay mặt các em gửi lời cảm ơn của và quý vị tại Ấn nhân của chúng con.

(127)

Chúng con xin ghi tạc và giữ những lời của thầy dạy qua bao quyển sách mà con đã nhận được, cảm thì con tưởng gần như là đáp từ lòng, những lời của thầy thật hiện bóng sáng lớn thêm.

T. M. các em Đức Cấn



T. P. L. D.

Sydney ngày 21 tháng 4 năm 2000

Kính gửi soeur N

Chúng tôi rất vui nhận được thư của soeur đề ngày 9 tháng 3 năm 2000 được biết soeur đã nhận đầy đủ và tiếp tục phục vụ các em, tránh cảnh thiếu thốn và đau khổ. Thật là một niềm tin quý hơn vàng, mọi người đều sống an vui giữa sự biến động của thiên cơ nhưng vẫn vượt qua.

(128)

Công lao và niềm tin của quý soeur rất có giá trị, đó là thực hiện tình thương và đạo đức.

Kính chúc soeur và các cháu sống vui.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

TL 25.04.2000 B t 22-03-00

Đức Thầy kính mến!

Hôm nay là ngày 22-03-2000. Con kính chúc đức thầy được nhiều sức khỏe & con cũng cầu mong đức cha thời ban nhiều điển lành cho thầy. Kính thưa đức thầy con đã nhận được những chỉ dẫn của đức thầy trong cuốn thư từ lai vắng và con có thấy thầy chỉ cho con con đường đi con đã tìm việc làm và học tiếp tục hiện con đang làm cho Cty mỹ phẩm (Debon LG VINA) của Hàn quốc chỉ nhánh tại căn Thờ (Số 82 Trần Hưng Đạo) phường an nghiệp tỉnh căn Thờ. nhiệm vụ là đi bán hàng mỹ phẩm. Và con học bên đại học (tại chức do trường Đại học kinh tế đại học quốc gia thành phố mở ở trung tâm tại chùa căn Thờ) ngành (học của con là) quản trị kinh doanh con đang trong giai đoạn thi lại những môn không đủ điểm và nếu qua con sẽ bước vào học giai đoạn chuyên ngành (từ năm 7-2000) thầy thấy việc làm con có được không hay con phải làm gì? Và ngành học của con có phù hợp với thi trường kinh tế Sao này không con cũng rất muốn có 1 chỗ làm việc có định có cả hơi thầy tiên và phù hợp với ngành học của con và thời gian con tu học. Con loay loay cũng hơi luyến chường không biết phải làm gì cho chính bản thân con. con tu cũng thì thế con rất buồn khi một ngày không công phu và đầu óc nó như bị cũng cũng & biết giải quyết mọi việc xung quanh mình An Sao khi như vậy con phải làm Sao thưa thầy mong thầy ban cho con vài lời giáo huấn. làm ở mỹ phẩm thì cũng được nhưng đi từ bán có khi về chủ được một ít như chuyển Sài đi Sóc Trăng bán được 3 triệu mấy xuống học liền được ít trăm ngàn. con cũng rất muốn sẽ tìm được cho con 1 việc làm lương có định phù hợp việc học & tu của con con rất muốn học nhưng con có 1 cái rất khó là toán con dở về cũng bài học lâu trước con & biết phải làm Sao để học tốt hơn trong đợt học tới mong thầy mình giải cho con để con có thể học tốt hơn. con về đọa con ngại không được lâu và thờ phụng luôn cũng & được thầy hỏi dài hỏi ngắn. con về & câu niệm con ừa lại đáp. như lúc bị phạp luôn thường chuyên nghi ở đây luôn đây ngọt tuy lên bộ đấm chủ "bồ đấm" Sao có khi con hít gần hết nghi vẫn chưa được con phải làm Sao. con ngại nhưng không biết mình đúng hay sai, có phạp

(129)

late

đúng là con người mới tuổi vui không thừa đây
con ở Việt Nam đi làm có khi đi ăn tiệc rất khó
khăn vào ăn 1 ta đi đi 2 ý con cũng không biết phải
làm sao. con ăn theo kiểu ăn sau 1 chút, hầu như
ở chi nhánh con làm đi ăn tiệc nên con cũng
khó tránh khỏi. và việc xin hoá đơn tại công
ty cũng tự như đi ăn thì xin ở Cty mẹ ở thì
đó cho khoảng 1 triệu nhưng nếu ăn ở quán có
hóa đơn đó thì không đủ nên ăn ở ngoài con
thì có quen với 1 vài x ở nhà như khách sạn
xin được hoá đơn đó thanh con có lợi tại không
thưa thầy mong thầy cho con biết. con cũng muốn
làm 1 người làm chính làm việc cho công ty cha thời
ở trần gian này. mong thầy giúp đỡ cho con trên
đường đời lẫn đường đạo con rất cảm ơn thầy. con
xin đừng bớt chúc thầy vui khoẻ. con mong được thầy
khỏe và được nhiều tiền bạc cha con.

"NAM mở a đi đả phật"

(130)

Con

Vanduy

L V D.

nhà đi 4 duyên chuyển đũa con con chân thành cảm
ơn đi.

Sydney ngày 25 tháng 4 năm 2000

V D ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27 tháng 3 năm 2000, được biết con đã nhận được thư Thầy, và con vẫn còn sự rắc rối cần giải quyết. Con phải có lập trường để phục vụ chính con. Thầy không có khả năng phục vụ liên tục cho con. Làm việc cho hãng nào thì tùy hãng đó quyết định sự chi phí cho nhân viên phục vụ. Đi bán hãng phải có tinh thần phục vụ và lễ độ. Học thì phải có tinh thần kiên nhẫn và siêng năng trong trật tự. Còn về phần tu thì phải siêng năng niệm Phật, tương lai trí sẽ được mở và ổn định.

Chúc con con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

ngày 2 tháng 4 năm 2002

Ông Tám kính Thương, đầu thư con chúc ông Tám sức khỏe dồi dào. Và đây con sinh nói lên, con thấy con là một người tội lỗi đầy đủ do trí óc tâm tôi mà tạo ra nghiệp dục và khi con thấy được lỗi do chính mình gây ra, con rất ~~buồn~~ ăn năn hối cải. Sau đó con biết được pháp và cái pháp này đã giúp cho con bớt rất là nhiều nhưng lâu lâu lại tái lập đến bây giờ vẫn còn con rất buồn và đau khổ trong tâm nhưng nhờ pháp con mới hiểu được rằng nói cũng là một ân sư để đẩy thúc cho con hành pháp đúng đắn hơn, trong đó con thấy được con đã làm cho bầu trời ô nhiễm do tâm dâm dục của con gây ra, và nhờ con thấy được cái tâm dâm dục là một ân sư do đó con không còn buồn nữa nhưng rất vui. Con rất may mắn được tham gia trong 3 ngày sống chung với ông Tám và các bạn đạo ở Đức, 3 ngày này tâm hồn con rất cõi mở là vui và sống động quên đi tất cả mọi việc của trần gian. Đây cũng là lần đầu tiên con viết đến ông và con xin ông tám chỉ dạy cho con ban con cho con vài lời vàng ngọc trên con đường tu học. Và sau đây cũng xin đánh lễ ông Tám tấu bực thấy lời con rất mong thư hồi âm của ông Tám.

(132)

L + c

Monaco, ngày 26/04/2002

T C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 02/04/2002 được biết con đã ăn năn sám hối và tự cải sửa về tham dục. Nếu thật tâm hành pháp Thực Hành Tự Cứu thì phải siêng năng, co lưới răng kể rằng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đại trí sẽ mở, tâm dục từ từ sẽ bớt. Người tu rất cần diệt dục. Con cần học thuộc lòng 10 điều tâm niệm như sau:

- 1) Nhịn nhục và cần mẫn
- 2) Dứt khoát thất tình lục dục
- 3) Tha thứ và thương yêu
- (133) 4) Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa
- 5) Bối thí và vị tha
- 6) Đối đãi thật tâm và lễ độ
- 7) Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ
- 8) Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra
- 9) Quên mình trì niệm lục tự Di Đà
- 10) Hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm.

Thường xuyên niệm 10 điều trên thì mọi việc sẽ được an bài tốt. Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Con ki'nh gu?i Tha^y Ta'm,

Con la` D T Q na(m nay con ddu+o+c 48 tuo^i, con
la` vo+. cu?a anh K V D la` em cu?a anh K
V C o+? O Hoa Ky`, chu'ng con ddang o+? VN.

Tru+o+c tie^ n con co' va` i lo+` i ki'nh tha(m tha^y luon ddu+c
nhie^ u su+c kho?e, sau ddo' con ki'nh nho+` Tha^y pho'ng
ddie^?n tro+. giu'p du`m con.

Hie^ n nay con ddang be^ nh ma` be^ nh vie^ n chu+a ti`m
ddu'ng be^ nh cu?a con.ne^ n ho^ m nay con co^ ba.o da.ng la` m
phie^ n Tha^y,nho+` Tha^y giu'p ddo+~ du`m con dde^~ con
bie^ t hu+o+`ng ddie^ u tri..

Ki'nh thu+a Tha^y con xin ke^? qua ve^ trie^ u chu+'ng cu?a
con nhu+ sau : hie^ n nay dda^ u cu?a con co' lu'c nhu+ ta(t
nghe~n tu+ phi'a sau 2 ga'y co^? ,co' lu'c con co' ca?m gia'c no'
kho^ng tho^ng ddu+o+.c le^ n dda^ u,con kho^ng bie^ t no' ta(t
nghe~n cho^? na`o va` cu+` mo^~i la^ n nhu+ va^ y thi` tay
,cha^ n con bu?n ru?n la.nh he^ t,ca'i dda^ u cu?a con co' tra.ng
tha'i kho' chi.u va` kho^ng ta^ p trung ddu+o+.c,lu'c ddo' con so+.
ra^ t so+. mi`nh bi. ddie^ n. Con ddi ba'c si~ thi` chuuu?©n ddoa'n
con bi. ro^ i loa.n tie^ n ddi`nh,thie^ u ma'u na~o,va` gai co^ t
so^ ng co^? nhu+ng ddie^ u tri. ga^ n 4 tha'ng,qua 4 be^ nh vie^ n
va` nhie^ u ba'c si~ ddo^ ng y ma` va^~n kho^ng he^ t.Ma(.c du`
be^ nh ha`nh con nhu+ va^ y nhu+ng tri' o'c cu?a con va^~n minh
ma^~n va` nho+` ro~ he^ t mo.i vie^ c.

Con ki'nh xin Tha^y pho'ng ddie^?n ve^ dde^? tro+. giu'p con.

(134)

Hai vo+. cho^ng con co^ng phu ddie^`u dde^`u dda(.n theo pha'p
ly' na`y cu~ng ddu+o+.c 15 na(m va` con cu~ng dda~ tru+o+`ng
chay ke^? tu+` nga`y chu'ng con ha`nh pha'p dde^`n ba^y gio+`.
Cuo^i thu+ chu'ng con ki'nh chu'c Tha^y su+`c khoe~ do^`i da`o
va` xin nha^..n no+i dda^y la` lo`ng tha`nh ki'nh bie^t o+n cu?a
chu'ng con.

Con ki'nh cha`o Tha^y

D T Q

MOKACO 11-03-2002

7 . 8

Thầy vui lòng được đến Thủ Khoa Huân ngày 10.03.2002
được biết con đang mắc bệnh tiêu máu, còn lại Bàn tay
phải sưng ở 7 Hơi cũng đau lớn Bơm máu lên óc mỗi lần
bơm 36 lần một ngày làm 3 lần, con tìm cách viên lạp lại như
có chút sức khỏe, con xin đi Thủ Khoa Huân xem có được không?
nếu được phải đi Bộ ít nhất một giờ Đưa H8. @Huân Con
vui khỏe.

Đến Thủ Khoa Huân



135

Đông Nai, ngày 23 tháng 6 năm 2000

Kính thưa Thầy,

Một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của nhân loại hiện nay là những lời chỉ giáo mình triết của Thầy. Đặc biệt là những lời phúc đáp của Thầy đối với bạn đọc khắp nơi qua các thư tử lai vàng; chúng con đều đọc nhân và xem như là bài học của chính bản thân mình hầu tu sửa từ tâm tâm thân.

Nay con nhận được lá thư Thầy viết phúc đáp cho Thư Cục - Thư Lan tại Montréal đề ngày 02 tháng 6 năm 2000 do anh Nguyễn Hữu Minh và anh Sáu Nghĩa photo và phổ biến rộng rãi khắp các nơi từ Sài Gòn đến Đông Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và một vài nơi khác...

(136)

Khi đọc qua thư con lấy làm ngạc nhiên vì lời văn chữ dầy có tính cách la liệt lại không có điểm, đọc qua là ngỡ nề mệt mỏi những chốt thư lại là chữ ký của Thầy.

Kính xin Thầy mình xác định cho lá thư con gửi thỉnh kèm theo đây có đúng là của Thầy hay không và cho chúng con lời dạy để chúng con được an tâm tiếp tục học hỏi những lời chỉ giáo mình triết của Thầy.

Xin chân thành cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục đưa dắt chúng con trên con đường đạo pháp.

Kính thư

Con

N T N Ý

TB: Địa chỉ của con:

Montréal, ngày 02 tháng 6 năm 2000

T C - T L con,

Thầy vui nhận được thư hai con đề ngày 16/4/2000. Cám ơn con đã có lời thăm Thầy, bà Tám, các bạn đạo, luôn hướng tâm thanh tịnh cầu chúc cho Đại hội tháng 7 gặt hái được nhiều thành công, kết quả tốt đẹp, không bị bọn ma tâm, quỷ tánh phá hoại nữa !

Được biết tại quê nhà, ngày đêm con vẫn hành Thiền đều đặn, tinh tấn lo tu sửa thân tâm ; tránh sự làm phiền cho gia đình, chồng con, bè bạn, đó là hạnh đức quý nhất của người tu. Con đã sớm thức tâm, bằng lòng tự tu tự tiến, tự hành tự đi, đó là điều cần thiết của một hành giả vô vi. Trời Phật, Bề trên các giới luôn chứng giám cho tâm thành của con !

Mỗi ngày, con cố gắng soi hột, pháp luân thường chuyển, thiền định và niệm Phật cho thật nhiều, đó là điều rất quý báu. Từ từ trí sẽ sáng, tâm sẽ minh, tâm linh càng ngày càng phát triển, trên không phụ lòng Trời Phật, dưới không phụ lòng các bạn đồng tu. Con nên vui vẻ chấp nhận tu trong nghịch cảnh, trong khó khăn, vì hoàn cảnh là ân sư, dạy cho mình những bài học quý báu, bổ ích. Những chuyện thị phi, chuyện ngoài tai con nên bỏ ngoài tai, phải lo tu tâm, mới là chánh kiến.

(137)

Tình tiền, danh vọng địa vị rất bạc bẽo và ô trược, chỉ tạo nghiệp khổ cho mình mà thôi. Điều này, chính bản thân và gia đình con đã chứng minh quá rõ ràng. Họ đã quên đi cuộc sống tâm linh, lập hạnh bố thí là chính. Ngày đêm chỉ ngụp lặn trong bể danh lợi, mà không thấy được cảnh khổ đau, đói khát, rên xiết của đồng loại. Riêng con, đã sớm thức giấc, biết lo niệm Phật, quyết chí tu hành tinh tấn, biết ăn năn sám hối, lo cho nghiệp sát của người thân, từ từ sẽ được ơn trên hóa giải. Mặc cho thiên hạ đặt điều, dèm pha, phỉ báng, nhưng chính con đã bằng lòng chịu nhẫn nhục, vững tâm tu tiến thì mới thực sự tự cứu mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng đến những người kế tiếp.

Tuy mới tu theo PLVVKHHBPP nhưng con đã có một đường lối rõ rệt, đúng đắn, thành tâm hướng thượng để liên hệ với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, mà tu, tự xây dựng cơ đồ tâm linh trong nhẫn nhục, trong chân chính, thật thà đối với chính mình, đối với mọi người, mọi giới, tự cảm thấy được tình thương bất diệt, Đức Đại từ bi của Trời Phật mà tu tiến. Không nên đặt mình vào chỗ ô trược, moi móc thị phi hơn thua nhiều chuyện, chỉ tạo khổ cho chính mình, tâm linh không được tiến hóa, thanh nhẹ. Hãy thành tâm thanh tịnh rồi con mới tự phân, tự giải một cách xuyên suốt, thấu đáo mọi vấn đề ... từ đời lẫn đạo ...

Còn những kẻ muốn lấy đạo tạo đời, muốn lật ngược tình thế, đánh trống bỏ dùi, ném đá giấu tay, nói láo gạt mình và gạt người, thiếu thật thà với chính mình, tâm trí vẫn còn thâm hiểm mưu hại người, tương lai nó chỉ chuốc lấy những sự khổ nạn từ tâm lẫn thân. Càng lập vị đặt ngôi, càng mưu đồ động loạn, tâm trí càng thêm đen tối rối ren, không khác gì một người hôn mê, khổ mình đường Đạo, để mất tâm linh, ... chính nó tự lường gạt nó mà thôi !!!

Con đã thấy, khắp các nơi, có nhiều hành giả đã bỏ công bỏ của, quyên góp tiền bạc của bạn đạo, để xây dựng Thiền đường, thiết lập Thiền Viện, nhưng chữ Hòa chưa có, Tâm Từ Bi chưa trọn, Thức Hòa Đồng chưa mở, nên đâm ra độc tài, ích kỷ, đặt điều thị phi, trách móc nói xấu bạn đạo, từ từ hé lộ ra bản chất thấp hèn, xấu xa của chính mình, càng ngày càng tạo nên sự cô đơn, lẻ loi ...

Xung danh tôi tu cao, tôi tu 25, 30 năm mà vẫn không cởi mở được bản cốt hẹp hòi, ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, chưa dẹp bỏ được tánh tự ái, tánh kiêu căng, vẫn còn giữ cái TÔI quá lớn. Cho nên, có nơi nhiều người vui vẻ đến chung thiền, còn có nơi nghe nhắc đến tên là kẻ le lưỡi, người lắc đầu, còn bậc chơn tu thì hoảng sợ, lánh xa ... Vì sao ? - Vì hành giả đó không phải tu trong chữ Hòa, trong Tâm Từ bi, mà họ chỉ lo tu trong việc củng cố địa vị, ta đây, kẻ có nhiều tiền của, nên đã cố tình đi ngược lại đường lối của vô vi - ngăn cản bước tiến tu của đồng đạo.

(138)

Con đã hỏi rằng : "Những điều trên đây, Trời Phật, Tổ thầy có biết không ? Và phán xét, hành xử ra sao ???

* Biết hết con, Trời Phật, Tổ thầy, Bề trên các giới đã biết rất rõ ràng, rất thấu suốt mọi hành động, mọi việc làm bất chơn chánh của họ, vì nó đã không chịu khép mình trong trật tự của căn khôn vũ trụ, chưa hành thiền đúng đắn, không làm pháp luận đầy đủ. Suốt ngày, bản thân hành giả đó thực hành không có bao nhiêu, rồi cứ đồn dập tới toàn những chuyện ăn uống, tiệc tùng, thị phi mất trật tự, nói năng mất trật tự, tâm không ổn, trí không yên đầu óc lộn xộn, động loạn mà không hay.

Một khi hành giả nào, tâm đã sáng trí đã minh, tinh thần ổn định, thanh nhẹ, thì nó không còn nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy nữa. Ngược lại, khi tâm nó chưa mở, trí chưa khai, thần kinh khối óc còn trì trệ, u ám, thì miệng nó nói tu mà không tu, nói sửa mà không chịu sửa, nói hòa mà tâm bất hòa, rồi chứng nào vẫn giữ tật đó : hung dữ vẫn còn hung dữ, dâm ô vẫn còn dâm ô, không giải được trước khí nặng nề trong cơ - tạng, đã và đang bám víu vào từng sợi thần kinh, khối óc, làm cho hành giả đó phải sa lụy vào con đường tình tiền, duyên nghiệp, địa vị, từ đó sẽ đi đến chỗ làm ô đạo, và làm nhục cho tâm thức nó mà thôi !

Nhiều lần, Thầy đã cảnh cáo :

* Không có Pháp môn nào xấu, không có con người nào xấu - chỉ có Tâm mình xấu, Tính mình gàn dở, rồi đâm ra chê bai, khinh dễ thiên hạ. Đó là hạng người chưa biết tu và thiếu tu, thiếu hành pháp - thiếu niệm Phật. Cho nên ông Phật đã từng nói : "Ta không sợ bậc trí giả, ta cũng chẳng sợ kẻ ngu si, nhưng ta rất sợ những con người gàn dở, không chịu sửa đổi chủ kiến của mình ..."

* Trong bất cứ một xã hội, đoàn thể, tôn-giáo nào trên thế gian này, cũng cần có những con người ngay thẳng, thiết tha, chân chánh - Tu Thiền mà còn tham vọng, tâm trí không dứt khoát, tánh tham lam vẫn còn, muốn có địa vị, thích kẻ khác sùng bái mình, lạy lục mình, rất dễ sa vào tình tiền, dâm loạn, tự phá hoại hạnh đức của chính mình. Thích làm lãnh đạo, làm giáo chủ mà lại thiếu Tâm Từ Bi, xưng danh tu, mà thiếu tu, ác trước vẫn là ác trước !

* Điều đó PLVVKHHBPP đã chứng minh quá rõ ràng : - Hành giả vô vi nào làm soi hõn, thờ PLTC đúng đắn, đầy đủ, thì trí sẽ sáng, thanh nhẹ, mặt mũi hồng hào, tươi tắn, đi đến đâu cũng đem lại sự bình an, vui tươi cho mọi người, mọi giới ... và sẽ được người người thương yêu, quý mến ...

(139) * Càng tu càng nhẹ, càng hiểu càng thức, càng tu mà càng nặng trước, không hiểu không mở, thì chỉ có rối ren, động loạn, rồi đâm ra nghi kỵ đầu nẩy, ngờ vực đầu kia, nói xấu đầu nọ, mà không chịu tìm hiểu lấy chính mình, tự lo sửa mình, chỉ lo đặt điều, dựng chuyện thị phi bên ngoài, không lo chuyện nội tâm, nội thức nên không thấy rõ những sự sai lầm, gàn dở của chính mình, mà cứ lo tạo, lo gán ghép những sự sai quấy cho người khác, đó là một Đại Tội !!!

Bao nhiêu năm qua, Thầy đã nhiều lần khuyên giải, thức tâm bằng băng từ, hình ảnh, kinh sách nhưng họ vẫn phũ tai, nhắm mắt giả ngơ. Ngoài miệng nó luôn nói : "Con thương quý Thầy, nhớ ơn Thầy, lo lắng cho Thầy, muốn bảo vệ Thầy ... nhưng bên trong, nó đang ngấm ngấm kết bè, kéo phái, lập mưu tạo phản ... hòng lập vị tạo ngôi ...

Thầy đã biết quá rõ ràng tâm tư, ý đồ của từng hành giả một, qua sự rung động luồng từ trường khi nó nói, lúc nó viết thư gửi qua cho Thầy ...

Cho nên, Thượng đế bắt buộc phải lập ra Địa ngục để giáo dục, giúp đỡ con người biết quay trở về với tánh thật thà, ngay thẳng của chính mình, và xây dựng tâm thức đúng đắn trong cơ đồ tiến hóa của NGÀI đã và đang sắp đặt ...

* ĐẠO : vốn là vô cùng, là tự nhiên, và hồn nhiên ; cho nên hành giả vô vi nào chịu bằng lòng khép mình trong trật tự của cần khôn vũ trụ, lo tu sửa đúng đường, hành Thiền đúng pháp, thì tự động tâm nó mở, trí nó minh, tinh thần tinh tấn, thân tâm an lạc, sẽ có cái nhìn sáng suốt nhạy bén, thấu đáo từng tâm tính, ý đồ của

bạn đồng môn một cách chính xác, không làm gì có chuyện tôi tu cao, anh tu thấp, tao tu lâu, mày mới tu ...

Người này là người chót, mà này là mà này ba, những cuộc hủy hoại hồi sinh sắp đến rồi, nên Đấng Bề trên xoay chuyển để cho người tu chạm mặt người tu, bạn đạo đung bạn đạo, để cùng nhau học bài, cùng nhau tu sửa, cùng thức tâm để cùng tiến hóa ... Vì nó học Thầy không tầy học bạn.

Về phần con, đã chuyên tâm, quyết chí tu sửa, hãy cứ giữ đúng đường lối vô vi mà đi, cố gắng hành pháp cho đúng đắn, đầy đủ, niệm Phật cho thật nhiều để mở huyền bí của nội tâm, luôn luôn giữ tinh thần phục vụ vô ái ngại, bất vụ lợi như Thầy thì kết quả sẽ thuận ý Trời Phật, thân tâm con được tiến hóa ... Còn hành giả nào xưng danh tôi tu vô vi, tôi hành vô vi mà muốn làm ngược lại đường lối vô vi, luôn cố tâm vận động, mưu mô muốn làm sư phụ, làm giáo chủ, làm lãnh đạo, thì họ phải tự chuốc lấy sự thảm hại cho chính mình mà thôi !!! Mưu sự đều do Trời đất tận độ ... Luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Điều gì sẽ thanh lọc rõ rệt, thanh trực phân minh, và sẽ loại trừ những phần tử bất chánh ... Sức mạnh của tâm linh sẵn có, chỉ nhờ pháp môn khử trừ lưu thanh mà tự thành đạt. Nguyên lý của trời đất sẵn sàng hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa, chủ đích của vô vi là thực hiện tình thương và đạo đức, chỉ có những người đau khổ dốc lòng tu, chịu hành pháp mới tự tiến hóa được.

Chúc con thành tâm tu tiến trong thực hành, mọi việc rồi sẽ thành đạt theo định luật của Trời Phật sắp xếp.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng

b

e.

11/6/20

ng 02-06-2000

flay kinh khuy

Bân nay con biên khú stê
 flay đê giut lên flay là con
 stê lo chu toa cho bái hai
 và có cả chi ba bân và
 số nữa, với ngôi nhà giut
 khuy mà flay đã bán
 cho bái bái với e flay
 giut đươc flay có 1 gần
 lạy bô gae như vậy
 flay giut e phải 1 người
 mà như người flay e
 nghi đê flay đã gia mua
 phải làm viết ngoc đên e
 người ngli stê có giut gae
 về cho mly người ngli
 kly flay flay là cao ca
 chú con e bút nêi gi
 với flay chú bút ean on
 flay với gần lạy e

(141)

quá nhiệt của chú con,
ghĩa là, về với cái
mà cho bài hai, hết là
khó khăn, và gần kêu
cái như, gì con phải
mua đất mới có mà cái
nhà, mua nên nhà hết
4.300.000 ngàn, ở và gần đất
gần yên của ông út nói: quý
là ở, vậy bạn, như cái
cái cho bác có đây, cái là
Hãy ngay ở, cái là gần
và chỉ 3 cây có là
đi bài, mà kêu sốy hãy
ngay ở, mà yên gần ga học
ghĩa là, hãy gọi gần là
lo cho bác, quý gần,
như chú con, cây gần là
~~đất~~ ở, là cho Hào, hết
đi cho hai người, có yên
mà gần như Vĩnh Viễn, của
đất, của bạn, hết

(142)

giữa đây, Suốt 1 năm qua
đây đã giữ tay cho con
lần nữa nữa, một lần
của đây là Hiên cho con
vở cũng họ lên với gần
đầu của con, con nói,
lần viết lên, mà nhất
nhất chuyên gì, cũng xin
đây, 9 gần cho một,
một con đứng đứng chỉ,
Hiên ngay, ở mà giữ giết
cũng như hôm nay con từ
khi từ lại con đây một
3ai sau đi mua dãi cái
nhà cho bác Hai, con đã
vở từ lâu cho ba mẹ
con cô bít, 9 sẽ cho
đó che mưa che nắng, gì
vừa khi con mua dãi
cái nhà cho bác Hai
thì nói đó là đồ của
của 3 mẹ con cô bít

(143)

mã ông út nói cho ở đó
khi nào ông bán thì mẹ con
có phải dọn đi, nay thì
mẹ con có ở nơi này thì
cây chi gì con, con cứ ở
phải làm sao, khi nghe có
bất kể về mẹ con có phải
lần nào hoặc cắt bị đất, là
nghe qua gạt lại giờ này
giờ, cho nên con ở với
mã chuyển đến ở là giờ
đến đây, đây gửi đến
cho mẹ con có phải về
con có sẽ này lần này
chủ có ở phải là việc của
phải lý nó đi, phải đây phải
đây đây con phải đây bất
kính chúc đây được như
sức khỏe, và này giờ
đây

(144)

T K H
Luo

11/6/20
Số ngày 28-5-00

Kính gửi: Ông Tâm

Cháu ông sẽ ngạc nhiên khi nhận được thư
con gửi, thưa ông con là người không được may
mắn lắm bao giờ khỏe, ngay cả khi Kim Thuê
một người em rất đã giúp đỡ và ~~cho~~ cho được
kiến pháp lý về vi khoa học Huyền Bí PHÁP PHÁP -
tức em giúp đỡ của em Kim Thuê qua tủy giải đoán,
cho em đã hiểu được thế nào là "chờ", cho nên
hôm nay con nhận ra chủ Kim Thuê đang giúp cho
hai người có một số ảnh hưởng và quay
về của ông tâm. Hà Bắc hai em ba ba và về số có
được một số nhà dân cư, em đã với em hiện
tại bây giờ em, mẹ của con và bé thật em
của em vẫn còn 3 tuổi đang học các môn
nhà của, ông biết không, không! Trước đây
như là em em học, em em có một số
số tuy đến số như, đây hai phút, thế là
ba em mẹ, em vì học các gia đình quá
đơn giản, mẹ học này em em không có nhà
con phải xếp gia đình mới để em em viết.
Bộ em em gặp một người em em về em em
ác, tất cả em em với em và em em em

(145)

về mẹ của em thì đã hơn 10 năm nay mẹ
không còn ở được, mẹ bị suy giảm, các bệnh
ai và suy giảm miễn dịch, trước đây khi chưa
có gia đình em lo cho mẹ, còn bây giờ
mang em bé trong bụng và còn em của
em nữa, em đã biết kể về nỗi đau của
đau lòng, ông ơi! em phải làm sao đây
trước hoàn cảnh này? Ông cho em một
lời khuyên nhé! em rất yêu quý bố
đời của em là thế đó, một ngày mai
đời tôi, em hiểu tại giờ này đang chờ
hỗ trợ đến, em phải làm gì đây ông?

47)

Thì đã đâu em xin đừng buồn, em may
mắn ở nhiều lần, xin ông hãy đem lại niềm
vui và sự sống cho gia đình em. Cuối cùng
em xin chào ông.

em

R

J. B

ngày 25-05-2000

N. N. G. 2000

ÔNG TÂM KINH THƯỜNG

nhân được thư của ông Tâm, con mừng
lắm vì con biết là ông Tâm vẫn còn khỏe
kính thưa ông Tâm vậy con kính chúc cho
ông sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm
tuổi để điều dắt những người chưa biết
đến sức khỏe và tâm linh, kính thưa
ông Tâm con đã nghe tiếng của ông Tâm
giống, con đã hiểu được phần nào về
tâm linh, con rất muốn được tránh xa
tội lỗi muốn theo con đường trọn lành
của ông Tâm, con đường con đang đi
để tìm về nguồn cội mà ông Tâm đã
giảng dạy, nhưng thưa ông tuy con mới
biết tu theo pháp lý vô vi nhưng thật
nữ con thấy là quyền bí, y như lời,
ông Tâm đã dạy, nhưng sau con thấy
tâm con còn động, cho nên sau lúc
ngồi thiền con cứ như người mê ngủ,
con vẫn thường thấy hình ảnh của ông

(148)

(149)

Tâm giảng nhạc trên mạng cũng nhớ qua
nhiều đêm liên tục như vậy, đó là tâm
còn động nên chưa được sáng suốt phải
không ông tâm, những cơn bệnh thế nào
thiếu thành thất với ông tâm cho nên
lòng con nghĩ sao thì con biết thì
cho ông vậy, trong tâm con lúc nào cũng
ao ước hình ảnh của ông giảng dạy trên
mạng ảnh nhớ từ chú không phải là
chú có riêng riêng nói về sự sống tử vong,
con đã cảm nhận được ông tâm những sâu
con thấy được ý muốn của con, tại
vì lòng con nhận mỗi tháng của con
chứ đủ con về bị nặng tâm qua ngày
nếu là con mà trở bệnh thì con con
phải phải khác hơn để giải muốn thì
biết đến chừng nào con mới có được một
điều từ từ như ý muốn, con có bao nhiêu
sai sót để gửi đến ông tâm để ông biết
được sự khỏe của con và tài con, con xin
đừng bút nơi đây, con kính tại ông

hurd

Montréal ngày 11 tháng 6 năm 2000

K H ,

(150) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 6 năm 2000 được biết con đã giúp đỡ cho bác Hai có nhà ở, là điều lành con đã phục vụ tốt. Tiện đây Thầy gửi cho chị Bình 500 \$ nhờ con chuyển cho cô để cho mẹ con cô tạm chi dụng.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

From: "T. T K A
To: "Hana (Be Tam) Sy Luong"

Date: Fri, 2 Jun 2000

Ki/nh thu+a Ddu+/c Tha^ly,
Ngaly 18 tha/ng 5, con gu+?i tha^ly mo^t e mail. No^i dung nhu+ sau:

- Con tru+o+ng chay mo+/i co/ 3 na(m tho^i; vil ye^u su/c va^t chu+/ kho^ng pha?i vil Pha^t dda.o.
- Con dda~ ky/ ddo+n vo+/i nha\ thu+o+ng la\, ne^/u ba^/t cu+/ nguye^nh nha^nh na\o khie^/n con che^/t ba^/t ngo+, con xin ta(.ng ta^/t ca? mo.i bo^a. pha^nh tre^nh tha^nh the^? cho nhu+~ng ai ca^/n chu+~a be^nh. Sau ddo/ ta(.ng ca/i xa/c cho ca/c sinh vie^nh thu+.c ta^p trong hai na(m. Hai na(m sau, ye^u ca^/u thie^u xa/c con, ddem vu+/t tro co^/t xuo^/ng so^ng bie^?n. Con "Bo^/ thi/ tha^nh xa/c" la\ vil tu+\ ta^m chu+/ kho^ng pha?i vil Phat da.o. Nhu+ the^/, mo^t ngaly na\o do/, khi con che^/t se~kho^ng co/ dda/m ta/ng, con cha/u cu~ng kho?i pha?i cu/ng gio^~ ha/ng na(m. Kho^ng la\m phie^/n ai ca?
- Ha/ng ngaly valo sa/ng so+/m con thu+o+ng tho+? PLTC;
- Con co/ the^? ngo^/i soi ho^/n ddu? **15 phu/t**; va\ the^m **15 phu/t** thie^/n ti~nh ta^m ; to^?ng co^ng la\ **30 phu/t!!!**
(E mail tru+o+/c, con dda/nh thie^/u so^/ 1, ho/a ra thie^/n ti~nh ta^m co/ 5 phu/t ma\ tho^i)^
- Con cu~ng co/ nha^nh duye^nh le^nh o+? tre^nh nu/i Vi~Kie^nh hai tua^/n, ddu+o+.c chi. Quy/ da.y Thie^/n, chi. Bi/ch "thanh loc ruo^t" cho con. Con ra^/t thu+o+ng me^/n hai co^ Bich & Quy/, se~kho^ng bao gio+\ que^nh d du+o+.c nhu+~ng ky? nie^m tha^nh tie^nh o+? tre^nh Vi~Kie^nh thie^/n vie^nh. Mong co/ co+ ho^i tro+? la.i do/.

(151)

Con tu+. halo la\ ngu+o+li tru+.c ti/nh, ne^nh con xin thu+a vo+/i Du+/c Tha^ly la\ con lu+o+li la(/m, ly/ do nhu+~ng va cha.m trong cuo^c so^/ng ha/ng ngaly khie^/n con na?n lo/ng; Co/ le~ ly/ do chi/nh la\ ta^m con chu+a trie^t dde^? TIN PHAT cha(ng !!!

Chi/nh vil "lu+o+li" ne^nh con chu+a pha?i la\ dde^a. tu+? cu?a VoVi; cu~ng chu+a la\ dde^a. tu+? ba^/t cu+/ to^ng pha/i na\o. **Du\ sao cu~ng coln tuy\ thuo^c valo nha^nh duye^nh.** Nhu+ng lo/ng con luo^nh luo^nh ki/nh phu.c DDU+/c Tha^ly, va\ ta^/t ca? nhu+~ng vi. xua^/t gia cha^nh chi/nh.

Ddo.c trong sa/ch chi? ca/ch ddo.c NAM MO A DI DA PHAT, con kho^ng hie^?u ro~ khi ddo.c chu+~ MO o+? ddi?nh dda^/u, ro^/i xuo^/ng chu+~ A o+? lu+ng no+i tha^nh. Ro^/i tu+\ chu+~ A le^nh chu+~ Di o+? ngu+.c; **thi\ mi\nh qua/n**

6/7/2000

no+i tho+? hay y/ nghi~ phi/a tru+o+/c hay phi/a sau lu+o+ng ?
Mong Ddu+c Tha^ly hu+o+/ng dda^~ n con ro~ra/ng ho+n. Con mong co/ nha^ⁿ
duye^ⁿ ddu+o+.c ga(.p Tha^ly o+? no+i na^o ddo/ trong co~i ta ba^ⁿ naly.

KI/NH

Thư gửi cô ty 6.6.2000

Kính,

Thư gửi nhận được địa chỉ của con đề ngày 2.6.2000 được biết
con biết sâu sắc vào đúng là tình hình của con và gia đình. Con và gia đình
con vẫn còn thiếu một chút với đời của gia đình và con sẽ cố gắng
Còn thấy như con đã sống 2 tuần là thêm tiền tại nhà và khi
chưa sẵn với 2 chi phần và để đã tạo tình hình. Con và chi này
còn ít từ số cấp của con thiếu hơn, con vẫn khó tìm nguyên từ của con
phần, muốn có năm từ của thiếu hơn từ chi phần này. Năm ngày
lâu ngày sẽ thêm một tập đoàn có thể thêm hơn nữa, nếu con có tiền
từ chi phần này thì con sẽ có cơ hội gặp thấy sự duyên từ học của
chính con, trong cuốn thiếu hơn từ chi. Có như vậy từ chi phần này
chính con thiếu hơn và thêm chính từ chi phần này.

(152)

Đức Thuận

B D 11/6/2000

(153)

Sinh trình Châu

Cháu con đã làm xong số việc từ thiện. Con xin trình qua Châu như sau.

2 căn nhà tình thương 11 trau đồng, giúp em Lê Thị Lang 1000.000 để năm bình viên, ủng hộ tổ từ thiện bệnh viện tình 1000.000, đài tiệc bán gạo 2 căn nhà 500.000, con tiêu sai lộ phí 500.000, vậy đã hết 1000 USD.

Con có nhận được thư Châu gọi cho con 2 lá cùng 1 phong bì. Con được biết có người nơi xa con rất nhiều nhưng con nghĩ rằng đó là sự hiểu lầm hay là người ta cố tình ghen thì thì cũng là chuyện của họ, riêng con đã phát tâm thì con mới nguyện sẽ đạt thành, trước sau như một không thay đổi. Con cầu nguyện cho Châu cũng quý bạn bè đó được nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp con hoàn thành vai trò của người làm từ thiện.

Hiền may báo đài, thời sự loạn tin nên khá nhiều nơi đến vẫn đông, vậy việc làm của con phải chắc và tốt đẹp hơn. Cứ trước đến nay con đứng tên của hội để cứu giúp người nghèo khổ đồng thời cũng được được nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, như là: Em "Thành từ" Liên sống bằng nghề chày lưới đánh cá ở ruộng, nay đã có nhà dờ và được làm công nhân cho xí nghiệp gạch và anh Đức. Sống bằng nghề sợi chày bắt lưới nay cũng có nhà và được đi làm thuê rất lương thiện và sinh sống. Trước kia không có nhà và phải đi bán vé số, bán đồ, nay cũng đã có nhà và cũng bỏ nghề bán vé số kiếm tiền chi bán heo heo. Tất cả là nhờ tiền của Châu và quý bạn gọi về, con giúp lại. Con kể tóm tắt với người chủ con nhiều lắm. Con đứng tên Châu để cầu đờ, cầu người thì không thể gọi là làm việc bất chính được.

Ở đây người ta gọi quấy cảm ta là con nhưng con luôn nghĩ những lời quấy đó ấy là của Châu và quý bạn bè đó, nên lần nào con cũng gọi tắt qua Châu.

(154)

con giữ lại bản gốc để lưu niệm, con mong ngày nào đó con sẽ gặp Châu và con sẽ quyết định với Châu để về lại những chuyện buồn vui - trong việc làm của con.

Công việc từ thiện của con đang dần cũng là công quả của Châu và quý bạn, con ở đây cũng góp một phần công, con biết đây là một sự công quả và công-trình lớn lao nên con phải biết trân trọng và giữ gìn. Con cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Châu. Thật sự là con ước mong nhưng chưa dám tâm sự với ai, con cũng không dám nói với Châu vì con sợ sợ người ta nói các mã đơn leo thang, con chỉ ước mong trong lòng con mà thôi, vậy mà Châu cũng biết và chúc con thành công trong công việc, con cảm ơn Châu rất nhiều. Con chúc Châu được nhiều sức khỏe. Con giữ lời thề anh Đức Hạnh và quý bạn lao bền bỉ.

Trong tháng này con có nhận 1000 USD, công việc tiền tới con sẽ trình Châu sau.

Kính bái

T. T. H. S



Ngày 30 tháng 6 năm 2000

K S ,

(155)
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 11/6/2000 được biết công trình từ thiện của con đã hoàn tất một phần cộng với những bằng chứng cấp nhà Tình Thương mà con đã lưu lại trong các công việc từ thiện đã xong. Thầy rất cảm động với tấm lòng quý báu của con, và Thầy rất vui vì ý nguyện của Thầy và con đã đạt. Tình thương thiêng liêng được xây dựng thật sự, không vì lý thuyết xuôi hứa mà chẳng làm được việc gì có ích lợi hết. Thầy lúc nào cũng hành trong thực tế, thay vì hứa mà không làm. Gần đây có bác Nguyễn ở VN đến thăm Thầy và báo tin là con đã chết. Trước khi ông đi Pháp ông có ghé Bình Dương thăm con và được gặp con gái của con bán nước mía cho hay là con đang đi chôn xác. Bác không biết địa chỉ của con ở đâu? Thầy không đồng ý những lời đồn đại bất chánh. Hôm sau trước khi bác đến tạ từ và đi về VN, Thầy có nói việc gì không rõ rệt không nên tin. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

19/7/20

C, ngày 11 - tháng 7, 2000.

Kính thưa Thầy.

Con là Hb v E, hiện ngụ ở C, N I, Kỳ Đại Hội này con không đi được, con xin gửi đến Thầy Sớ Kính Chào tôn kính, và cầu mong Đại Hội được thành công mỹ mãn.

(156) Gần đây con được đọc cuốn báo phát triển Điện Năng số 256, có đề cập đến lá thư của Anh Lý-Ngọc Cường về việc xin Thầy quy ẩn, và con cũng có đọc lời phân giải của Anh Ngọc Toàn: "Anh Lý-Ngọc-Cường không tại địa cho một Hội Vô Vi nào, một Chiếu tượng, Chiếu Việt nào, nên con thấy là lời Anh Cường không có giá trị, và rằng con, con xin kính Thầy tam sớ nạn lại trên chế độ phục vụ chúng sinh, hầu cứu vớt thêm nhiều người còn đau khổ".

Xin Thầy vui lòng sớ lại và phục vụ một thời gian nữa, từ đây con xin kính lễ Thầy 500 đò la đê Thầy, thêm vào quỹ Hoàng dương Đạo Pháp, của khổ ban vui.

Thật lòng. MĐE

Prague, ngày 15 tháng 7 năm 2000

Anh T ,

Vui nhận được thư anh đề ngày 11-07-2000. Được biết kỳ này, anh không có cơ hội tham dự Đại Hội thứ 19, và được biết anh đã đọc thư của anh Lý Ngọc Cương yêu cầu tôi nên qui ẩn.

Anh ấy tu cao hơn tôi, cho nên tôi cần sự chấp thuận của anh ấy tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn cho đến hơi thở cuối cùng.

(157) Nay được tin anh yêu cầu tôi tiếp tục phục vụ, nhưng không có lời đồng ý của ông Lý Ngọc Cương, vì xứ Úc là của ông, và ông ấy đã phục vụ trong vị trí dán tem phục vụ nhơn loại. Ông tự xưng là người liên sĩ, ông có quyền cao chức rộng, vậy anh nên viết thư xin phép người trước.

Thành thật cảm ơn số tiền giúp đỡ tôi là US 500 – do anh giành giùm.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

Prague, ngày 15 tháng 7 năm 2000

T M ,

Thầy vui nhận được thư con ngày 02-04-2000, cho hay con đi về Việt-Nam và muốn tiếp tục tu hành tinh tấn. Giai đoạn này chỉ có tự tu tự tiến kiên trì thực hiện Bi Trí Dũng sẽ đạt chơn pháp. Phần hồn sẽ được quang vinh. Có Trời có Đất có Đạo là Đại Bình An, dẫn thân thực hành tu tiến là cần thiết.

*Chơn không hành đạt trí không sòn,
Thực hiện qui nguyên tự biết ơn,
Đời đạo không còn thêm với bớt,
Tự tu tự tiến tự qui hườn.*

158

Cõi đời là tạm tự dứt khoát tu tiến thì mới đạt tới thơn danh. Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương,

T.B.: Cảm ơn con đã gửi cho Thầy 1000 Frcs.

TL 18-07-2020
Mh

con tên M t M

con kính lay thầy, kính chúc sức khỏe thầy luôn vạn an.

con tu theo PLUVKHHBPP từ 1985 đến nay mà sao con lần dần hoai, chắc nghiệp con còn nặng lắm; con vẫn hành pháp đến dần không bỏ một đêm nào, sai hơn lúc nào cũng đứng 15 phút mà sao linh nhiệt đầu của con nó không hết, con xin thầy giúp con để con tu đúng pháp.

(159) Việt Nam hàng ngày con đều nghe băng thầy, xem video con gặp thầy hàng ngày con nghe thầy giảng nhiều điều con học được, mà cũng giải cho con nhiều điều con chưa hiểu, chỉ có linh nhiệt đầu hơn 10 năm nay mà nó không hết.

Nay con bìn thủ này, lần đầu tiên con mong thầy thưởng mã cho con lờ dạy dỗ của thầy.

Xin thầy cho con bài thơ tên con

Cười Ahu con xin thành lễ thầy 3 lay con.

M t M 62 tuổi

Prague, ngày 19 tháng 7 năm 2000

T M ,

Thầy vui nhận được thư con, được biết con vẫn thực hiện PLVVKHHBPP từ năm 1985 đến nay nhưng con vẫn lặn độn hoài, vả con vẫn lo âu nghiệp con nặng. Bệnh nhức đầu vẫn còn, vậy con nên kiểm soát lại thức ăn của con và mỗi buổi sáng phải uống nửa trái chanh, sau 30 phút mới ăn sáng. Trưa nên ngưng tất cả muối đường, ăn chất rau xanh nhiều trong ngày thì sẽ cho bộ gan nhẹ và nhuận trường. Nếu có dịp, nên ăn hột kê thay vì ăn cơm, và thường xuyên niệm Phật theo băng Thầy đã giảng nhiều năm. Nay con xin một bài thơ khuyến tu tên con, như sau:

*Mã giáng trần học khổ tiến thân,
Tuyệt trong thanh sạch chuyển bao lần,
Mai hoa xinh nở tỵ phân lân,
Hứa hẹn cùng ai chẳng xét phân.*

*Xét phân đời đạo bao lần,
Dở hay cũng phải ân cần dựng xây,
Trời ban tình đẹp đổi thay,
Đời nay là tạm dịp may vẫn còn,
Bao la lớn rộng đường mòn cứ đi,
Tình đời đen bạc dặt thi,
Học bài vay trả vẫn ghi điều lành,
Nằm trong khối trước tới thanh,
Thực hành là chánh đạt ranh Phật Trời,
Trùng tu tiến hóa hợp thời,
Đời là tạm cảnh hưởng thanh đạt hòa,
Cần khôn vũ trụ tình Cha,
Trong ngoài là một chan hòa quý thương,
Thực hành trí tuệ khai đường tu,
Quy y Phật Pháp rõ tường đường tu,
Khai thông trí tuệ chẳng mù,
Cơ Trời sắp xếp an du phần hồn,
Ánh quang sáng chói trợ hồn,
Giải phân đời đạo ác ôn tiêu trừ,
Am thanh tiếng nói giọng cười,
Qui hồn qui vía người người đạt thông,
Tu tâm sửa tánh một lòng,
Về nơi thanh tịnh giải vòng ước mơ.*

Chúc con vui tiến,
Quý thương,
Lương sĩ Hằng

12.25.07.2000

T. NGÀY 9/6/2000.

KÍNH GỬI: ĐỨC THẦY.

CON LÀ @ ♀ @ 46 ^{tuổi}
HÀNH NGHỀ ĐÔNG Y. DẪN TỘC
Ở MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG.
THẦY KÍNH!

ĐẦU THỦ CON KÍNH LỜI
THAM BƯỚC KHỎE ĐỨC THẦY,

LUÔN LUÔN VÀ MÃI MÃI ĐƯỢC

(16)

VẠN AN, TRƯỜNG THO, HOANG
PHÁP LỜI SINH, ĐỒ VÀ TRÒ DUYỆN
CHO CHÚNG SANG ĐỀU ĐỒNG THANH
PHẬT.

THẦY KÍNH THƯỜNG!

NGÀY 21/1/98 (MONACO)

CON CÓ NHẬN ĐƯỢC THỦ CỦA

ĐỨC THẦY CÓ CHO CHÚNG CON MUA
ĐẤT ĐỂ CẮT THIÊN ĐƯỜNG Ở MỸ THO.
VÀ THẦY ĐÃ CHO TÊN THIÊN
ĐƯỜNG NÀY LÀ: MỸ THIÊN.
1. CINH XIN THẦY HỒN HI?

1. * CHO BÀI THỜ NƠI TÊN MỸ THIÊN.
NEU KHÔNG CẮT Ở MỸ THO THÌ
CÓ BAN ĐẠO CHO ĐẤT Ở ĐÃ LÁT
THÌ CẮT Ở ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG?

2. * CON MỜI XEM CUỐN BẢNG
CỦA ĐỨC THẦY NƠI: TÔI LÀ
(162) AI? XEM HẾT CUỐN BẢNG
NÀY VỀ CUỘC ĐỜI CỦA THẦY
THÀNH THẬT MÀ NƠI CON CUNG
ĐÃ KHỎE VÀ RẤT QUÍ THƯỜNG
ĐỨC THẦY. (KHỎ NẠN CỦA ĐỨC
THẦY Ở XỨ NƠI) (phát hiện)

- CON LAI THẤY MÌNH TU CỦA BÈ
TẶ. CUỐN ĐANG NẤY ĐẢ LAI
Y CHỈ THỜI THỨC CON PHẢI
DỪNG MẠNH HANA PHÁP HỒN.
VÀ TÌNH TRẠNG BỨT NẾP ĐƠN
DUỠNG HỒN. ĐỂ TRỞ VỀ THIÊN QUỖ

3 * ĐI TỪ THIÊN Ở HUYỆN LẠC
DUỠNG THUỘC ĐẢ LAY CAO
ĐÔNG BẮC SỐ THƯỜNG VÙNG
SẦU, VÙNG XA. GIÚP HỌ CÓ
NÊN LAM KHÔNG? MỘT NĂM
ĐI TỪ THIÊN MẤY LẦN?

(163)

4 * MỞ 1 LAM NUỒI TẶ MỒ
CÓI HAY NGƯỜI GIẢ TÀN
TẬT. CHO AÓ HOAN (HỒN)
CÓ CẦN THIẾT ĐỂ LAM KHÔNG
HAY LO TU THỜI? (LAM TU
VỒ/YI)
NHỮNG NGƯỜI NAY TÀN AÓ CHAY

GIỐNG NHƯ LAMP CỎ NHƯ LAMP TRẦN
NGAY XỬA.

5 * (CINH XIN ĐƯỢC THẦY HOAN HÍ
CHO CON BÀ THO:
TÊN CON LÁ: CAO PHƯỚC CÒN
VÀ 1 TẤM ANH CỦA ĐƯỢC.

(164)

THẦY ĐỂ CON LAM HANH
TRANG TU TIẾN GIỚI THẦY
CON CHẤM THẦY ĐỜI ỜN ĐƯỢC
THẦY. VÀ THẦY TÂM KINH
CHUỖ ĐƯỢC THẦY TRƯỜNG THO
VAN AN. ... CON CỦA THẦY.

NAM MỒ A DI ĐÀ PHẬT.

VAN VẬT THAI ĐINH.

COW

C P C

6/- KINH BACH THUY
HOAN HI² CHO CON BIET.
MOT KHOA SONG CHUNG CAC BAN
DAO. (KHOA TINH KHAU, HAY
ICHUA THANH TINH) ...

THI TO² CHUO RA SAO?

- BUOI² GANH THI CAC TRIEN
SINH LAM BI²? BUOI² CHIEU
VA TOI² LAM BI²? SINH HOAT

(165)
NHU² THE² NAO? KINH BACH THUY
CHI² DUY DE² SAU NAY CHUNG
CON SE² THUC HIEN² DUNG² DUNG².

LOI² TU VO² VI.

7/- CON MO² THIEN VIEN HAY TRIEN
DUONG NOI² TU HOE LAM VO² VI!

(GIỎNG NHƯ THIÊN VIỆN Q/TE UỐ CHẤU)

THÌ TỜ² CHẤU SINH HOẠT CHO

TẶNG SINH TRONG ĐÓ THÌNH

ĐỪNG RA TỜ² CHẤU SINH HOẠT.

NHỮNG THẾ NÀO? ĐỂ CHO TẶNG

SINH TỰ TIẾN TRƯỚC CƯỜNG

ĐƯỢC TRỞ VỀ THIÊN QUỐC?

CHẤU THANH ĐỘ¹ Ở ĐƯỢC THẦY?

(166)

S/- CON XIN MẠO MƯỠI HỎI CẦU NÀY

NEU SAU NAY THẦY QUA ĐỜI. (NHẬP NIỆP BẠN)

THÌ CÁC BẠN ĐẠO SẼ ĐEM PHẤN
XÁC CHỖN HAY THIẾU?

Ở VIỆT NAM HAY Ở HẢI

NGOẠI? CÓ TỜ² CHẤU CHI KẾT?¹

KINH CHẤU ĐƯỢC THẦY VẤN LƯU

CHỖ. ĐỂ DẪN DẮT CHỨNG CON

TU. TIẾN.

KINH THẦY.

CON

C P C

Karlovy Vary, ngày 25 tháng 7 năm 2000

P C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 09-06-2000, được biết con vẫn hành nghề, và xem qua cuốn Video Tôi Là Ai? Giúp cho con tỉnh thức và muốn dẫn thân tu tiến. Con muốn xin một bài thơ cho thiền đường Mỹ Tho như sau:

Mỹ Thiện

Mỹ duyên độ thế tiến hương hồn,
Thiện ý phân minh lý sống còn,
Duyên đạo tình đời không luyến cách,
Bình tâm tu luyện rõ vía hồn
Vía hồn đời đạo trung dung,
Giữ tâm thanh tịnh vô cùng tiến lên,
Cần khôn vũ trụ đạo nền,
Quý yêu muôn loại giữ bền bỉ tu,
Dù cho nghèo khổ tiền xu,
Tâm tu vẫn giữ, khờ ngu chẳng còn,
Thực hành thanh tịnh nỉ non,
Chẳng còn mê chấp đường mòn cứ đi,
Tự mình dẹp bỏ sân si,
Đường đi lớn rộng ta thì thức tâm,
Trở về thực chất chẳng lấm,
Cứu sinh độ thế tự tầm đường đi,
Thực hành học hỏi từ bi,
Về Không thanh nhẹ, tự ghi điều lành,
Thực hành khai triển về thanh,
Đời là tạm cảnh thực hành đến nơi,
Vạn linh phát triển về Trời,

(167)

Thực hành chánh pháp nghỉ ngơi nhẹ nhàng,
Tu hành cảm thấy rất an,
Trường chay diệt dục khai màn nội tâm,
Quán thông tự cảm mừng thâm,
Vía hồn tái hội chẳng lầm chẳng sai.

Kính bái,

Lương Vĩ Kiên

Thiền đường hay Thiền Viện cần thực hiện 10 Điều Tâm Niệm
như sau bất cứ ở nơi nào:

1. NHỊN NHỤC VÀ CÂN MẮN
2. DỨT KHOÁT THẮT TÌNH LỤC DỤC
3. THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU
4. NUÔI DƯỠNG TINH THẦN PHỤC VỤ TỐI ĐA
5. BỐ THÍ VÀ VỊ THA
6. ĐỐI ĐÃI THỰC TÂM VÀ LỄ ĐỘ
7. SỐNG TẠM ĐỂ CỨU ĐỜI, KHÔNG PHẢI ĐỂ HƯỞNG THỤ
8. GIỮ TÂM THANH TỊNH TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP XẢY RA
9. QUÊN MÌNH TRÌ NIỆM LỤC TỰ DI ĐÀ
10. HÒA TAN TRONG KHỔ MƯU CẦU SỚM THỨC TÂM.

Kính bái,

Lương-Vĩ-Kiên

Về phần từ thiện thì người tu phải có, nay con xin bài thơ tên con như sau:

Cao sanh tại thế cứu sinh hiền,
Phước độ chơn tâm hưởng cảnh thiên,
Còn mất chẳng màng tâm tận độ,
Cứu hồn tiến hóa cảm giao liên.

Trường đời thế đạo vượt xuyên,
Duyên lành Phật độ cảm yên cảm hòa,
Dù cho mức độ gần xa,
Thực hành chánh pháp chan hòa tình thương,
Tự mình khai triển mở đường,
Tâm linh tiến hóa gieo gương thế trần,
Tình đời tạm bợ nghĩa ân,
Tu hành trật tự xét phân điều lành,
Thực hành tiến hóa nhẹ nhàng,
Thâm tâm tự đạt các ngành cảm thông,
Cứu người chẳng có kể công,
Một lòng độ thế tham tông thế sanh,
Chẳng còn lý luận cạnh tranh,
Giúp người tự cứu tiến nhanh hơn người,
Nằm trong tiếng nói giọng cười,
Độ tha không ngớt người người quý yêu,
Bình tâm học hỏi nhiều điều,
Siêng năng tu tiến đạt siêu hơn người,
Mặt mày sáng sửa lại tươi,
Từ bi tận độ người người lạc hoan,
Tự mình thức giác tự bàn,
Quân bình tự thức qui hàng Trời cao.

Quý thương,

169

Tu đến mẫn phần rồi chỉ có thiêu rả tro bỏ biển là tốt nhất.
Chúc con và các bạn vui tiến,

(170)

Quý thương,

sao rớt quả y aeh quá!! Hiện nay con đang
tự kiếm điểm, con tự thấy có lẽ cái chính là do
con không phải hiểu đúng nghĩa của "đi đờ"
(hỏi thử của con còn ngẫu quá rồi chưa thể dùng
mạnh) đồng thời có bị chi phối bởi các vấn
đề khác.

Vậy, con xin kính thầy cho con lời chỉ
đạo nói chung đặc biệt con xin gặp thầy cho
con được hiểu theo pháp hiểu theo cái thế
thật sâu, đến đến ngợp. Vì sau ngợp là phơi
ràng, mà ràng thì có hồ xi ra đứt ít rồi tiếp
hết vô nữa cứ như vậy hết vô là được liền bằng
có hồ hồ hợp như vậy có được không thầy?

Con tin, nếu được thầy chỉ dẫn, cho gặp thì
con nhất định sẽ hiểu được, khi thì thắp con có thể
định được phải không thầy? Con nguyện cố gắng tu
đoàn tâm trí thành người đồng chí của thầy.
Như vậy con kính xin thầy cho con bài thơ
tên con là N. N N

Con kính trọng Thầy, con chúc Thầy thật khỏe
con rất mong gặp thầy - con kính bái Thầy! M

(172)

Karlovy Vary, ngày 27 tháng 7 năm 2000

M N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28-05-2000, được biết con đã thực hành Pháp Lý Vô Vi KHHBPP, sau khi tham gia chinh chiến khổ cực đã tự cảm nhận được nhiều điều không hay của trường đời, vợ chồng con đã gác kiếm đi tu là điều may cho phần hồn ở tương lai. Hơi yếu vì bản chất tham dục, tiêu hao phung phí của Trời quá nhiều, cần diệt dục, tiết kiệm tinh khí, thì nguyên khí sẽ được khôi phục. Pháp luân sẽ thuận chiều tiến hóa của tâm linh, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư. Người tu thực hành cần tiết kiệm tinh khí thần thì mới nên công. Pháp luân thường chuyển đẩy rún, đẩy ngực, tung lên bộ đầu. Trước khi hít vào, đường hướng đi lên liên tục như vậy. Thay vì hít cho thật sâu và thở ra không đều và gián đoạn thì trí tâm rất khó khai. Cần niệm Phật liên tục tương lai đại trí sẽ được khai mở rõ rệt, mỗi mỗi đều do tâm mà ra, vậy cần tu tâm sửa tánh dừng mãnh hành pháp thuận chiều phát triển của Trời Đất thì mới thành tựu.

Thế gian đô thị giả, bao nhiêu chuyện không hay đều tạo nghiệp! Tu khó tiến, cần thành tâm niệm Phật và nghe nguyên lý Thầy đã giảng trong băng, thực hành khứ trước lưu thanh thì tâm thành sẽ đạt. Chúng ta đã có một thể xác động loạn và tham dục, cần tu sửa thì mới cải tiến được. Tình đời hồ hào rất hay nhưng không bao giờ làm được những gì đã đề ra. Con đã đi lạc trong đường động loạn thay vì thanh tịnh, nay chịu tu thì phải thành tâm Niệm Phật tự giải những phần trước khí đã xâm nhập nội tâm từ bao nhiêu năm qua đã giam hãm tâm thức của chính mình, sân si động loạn nhiều hơn sự thanh tịnh của Trời và Đất đã an bài. Vậy con nên ăn năn sám hối thật nhiều thì mới mở được nghiệp tâm dứt khoát tu tiến thì mới có cơ hội gác kiếm thành Phật dứt khoát thực hành Pháp Lý thì mới mong tự cứu phần hồn ở tương lai, con có một tinh thần dừng mãnh tu tiến thì tương lai sẽ có kết quả tốt.

Vạn sự trên đời bởi nhứt không,
Thành tâm tu luyện tự khai vòng,
Đường đi sáng sửa cùng chung tiến,
Thức giác Trời cao tự khai tông.

Dứt khoát tham dâm thì tương lai sẽ được thanh nhẹ.

Đời là tạm cảnh chẳng xuyên tằm,
Thành tâm tu luyện đạo chẳng lằm,
Thực hành chánh pháp cần dứt khoát,
Quân bình tự đạt chẳng sai lằm.

Chúc con thành tâm nghiên cứu những lời Thầy phân giải mà thực hành sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Chúc vợ chồng con vui tiến,

Quý thương,
Lương-Vĩ-Kiên

27/7/20

Việt Nam ngày 28/5/2000

Kính thưa Đức Thầy Lương Sĩ HẪNG kính mến!

- Con tên là N M N, sinh năm Bình Ất

(56 tuổi) trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam

vào qua hàng tá con đã chết hàng chục lần nhưng

Sao con vẫn còn sống! Bây giờ con thấy ra kháng

địch từ nhỏ. Thời Pleh hồ cho con; cho

nên học 5 năm qua con đã "gặt hái", sự

những, có đồ vật chất của vợ chồng con đã

(171)

buôn bán làm khi chúng con ngộ Pleh Hồ

vì. Vợ chồng con tu, công nghệ làm, xem

hình ảnh nhiều của Thầy, chức nghệ nhân học

Khuyến của các bạn đạo và luôn coi trọng

hạnh pháp (ngày làm hàng 3 củ, nước củ

1 đến giờ, lúc bình lau ở đó công Pleh

lần nào)

- Các hình ảnh của con như nói trên những

Dưới đây con xin một bài thơ khuyến tu tên con như sau:

Nguyen giáng trần học khổ tiến tu,
Minh đời hiểu đạo tự phân màu,
Ninh không đạt được nay tự thức,
Khổ cảnh trần gian sớm dự trừ.

Dự trừ đời đạo song tu,
Nay còn sống sót chẳng ngu chẳng khờ,
Tự mình nhận xét bơ vơ,
Chẳng ai giúp đỡ đến giờ phải tu,
Thực hành thấy rõ mình ngu,
Học phần ác độc tạo mù tạo mơ,
Ngày đêm phung phí nhiều giờ,
Tự dầy tự hại mà mờ nội tâm,
Đến đây thấy rõ mình lầm,
Đường đời không đạt tự tầm khổ thêm,
Thâm tâm thức giác tạo niêm,
Tin Trời tin Phật tạo thêm thức tâm,
Tự mình giải tỏa sai lầm,
Lui về thực chất tự tầm đường đi,
Giải phần ô trước sân si,
Thực hành chánh pháp kỳ ni đạt thành,
Chẳng còn loạn động tham danh,
Qui y Phật Pháp đạt thành chơn nhơn,
Thành tâm tu luyện qui hườn,
Căn xưa nguồn cội rõ ơn Phật Trời,
Tự tu tự tiến hợp thời,
Trời ban tình đẹp nơi nơi hợp hòa.

Quí thương,
Lương-Vĩ-Kiên

174

TL. 25-07-2000
H

V N , B T ngày 07 tháng 1 năm 2000

Kính Gửi : Thầy Tám quý thương

Lan đm tiên con nết thu' thom thầy.

Con tên là L T P D 41 tuổi và mẹ con là Nguyễn Thị S 79 tuổi đã tu theo pháp lý vô vi do đọc sách Tội Tâm Đạo và Bác Sáu Lung hướng dẫn thực hành.

Về thời gian , con theo pháp và ăn chay được 9 năm từ khi chồng con mất Con luôn hướng về đường tu , bác Sáu khuyên con không nên lập gia đình nữa . Còn mẹ con tu theo pháp lý vô vi đến nay được 20 năm , sức khỏe rất tốt và đã nhìn thấy ánh sáng .

Do con còn phải đi làm cơ quan và trách nhiệm với đứa con của con và nuôi mẹ già, nên thời gian luyện tập hỗ trợ cho đường tu còn hạn hẹp chỉ ngồi thiền ban đêm cho nên đến nay con còn tâm tối chưa được thanh tịnh , điển rút và ánh sáng

* Mong Thầy chỉ dạy để con được tiến bộ hơn .

Con thường đọc tuần báo và mục Bé Tám , thầy khuyên nên niệm phật để giải nghiệp tâm , nhưng thực hành hay quên .

* Song Song với con đường tu , con được Bác Sáu hướng dẫn phải có tâm từ thiện cứu khổ ban vui . Một năm thường kỳ , không kể thiên tai đột xuất con làm trưởng đoàn tổ chức 3 lần : tháng giêng, tháng 7 và tháng 10 mời các bạn đạo trong nước và nhờ sự hỗ trợ của chị Cao bạn đạo bên Pháp để có một số tiền phát quà tận nơi đồng bào dân tộc , và những nơi gặp khó khăn . Việc đời không suông sẻ , con hay bị một nhóm bạn đạo khác dèm pha , nói con tổ chức chia rẽ , nhưng thực tế con đã làm công tác từ thiện nay được 6 năm trước họ nhiều . Có lúc con định Không tổ chức nữa nhưng có lẽ bên trên và một số bạn vẫn tín nhiệm nên Con không bỏ công tác từ thiện . Theo Thầy con làm việc từ thiện hỗ trợ cho con đường tu là có được không và có phải kiếp trước con đã từ thiện chưa .

Con mong nhận lời chỉ dạy quý báu của Thầy .

Con xin dừng bút và kính chúc Thầy trường thọ an vui

Con P D



175

Karlovy Vary, ngày 25 tháng 7 năm 2000

P. D.

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 07-01-2000, được biết con đã thực hành PLVVKHHBPP theo mẹ và nhờ sự giúp đỡ của Bác Sáu Lung khuyên con ở vậy lo tu là điều quý. Má con tu đã thấy ánh sáng, càng tu sẽ càng tiến.

(176) Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một pháp môn thực hành tại gia từ động loạn đi đến thanh tịnh và tự giác. Trên có mẹ già, dưới có con, chung hành trong cõi tạm thế gian đô thị giả. Tự tu tự tiến là điều tiên quyết. Có thực hành thì mới thấy rõ chính mình đã xa thế tục dần dần. Cảnh đời lúc nào cũng vất vả, về việc từ thiện là tạo hạnh đức cho người tu. Rất cần trong cuộc sống phù du, tâm từ càng phát triển thì càng tốt. Làm từ thiện, tâm từ thiện là phát triển Từ Bi thì mới vui và sẽ không còn keo kiệt nữa, rất dễ tu.

Chúc con vui khỏe,

Quý thương,

12/10/2000

T Đ 15.07.2000

Đức Ông kính yêu!

Con là Đ n Đ bạn đạo ở Đức quốc, vì không có điều kiện giấy tờ hợp pháp, nên con không đi dự Đại hội vô vi quốc tế kỳ này được. Mặc dù đại hội kỳ này được tổ chức ngay nước láng giềng. Hôm nay nhân dịp anh em bạn đạo Đức có duyên may đi dự đại hội, con mới dám cố gắng mạnh dạn gửi thư này tới Đức Ông nếu có gì sai sót xin thấy tha lỗi cho con nhé.

Lời đầu thư con xin được kính chúc Đức Ông luôn được mạnh khỏe, thân tâm thương an lạc trên bước đường hoằng khai đạo pháp phổ độ chúng sanh.

Và con cũng xin kính chúc đại hội thành công rực rỡ.

(177)

Đức Ông kính yêu! Nhờ ơn trên và sự quang chiếu của Đức Ông con mới có duyên may liêm được pháp qua một bạn đạo cuối năm 97, qua hành pháp và nghe những lời chân lý trên tria của Đức Ông phần giải tử đờ lần đạo, con mới biết trời phát cuộc sống và sự hiện diện của con người tế làm gì. Và qua hành pháp con càng cảm thấy phần tâm linh của con còn thiếu sót quá nhiều... và đây tâm tới... Có lẽ cuối cùng chủ là thực hành nghiêm chỉnh và chấp nhận trong nhìn nhận... mới có thể tự thảo gỡ nổi... Con nghĩ như vậy có đúng không Đức Ông.

Con còn ngu muội và tâm tới nhiều lắm vì con vẫn chưa thoát khỏi bỏ đầu Con cúi xin Đức Ông ban cho con bài thơ và những lời giải mở trực tiếp, để con có thể nắm đó mà vượt qua những sự tâm tới khi bị sống nhờ. Đa tạ ơn Đức Ông.

TĐ

Con xin lay thấy ba bầy

Con xin gửi ĐT 200 DM để ĐT sử dụng trong việc đạo pháp. Bây giờ con có thu nhập, đây là tiền của bạn đạo giúp con như con chia đúng.

con. Đ n T

Karlovy Vary, ngày 29 tháng 7 năm 2000

N T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16/07/2000 đđược biết con có cơ hội tham dự đại hội, nhưng rất tiếc giấy tờ không đầy đủ, thành thử kỳ ... thứ 19 này con vắng mặt. Bạn đạo Tây Đức tham gia cũng khá nhiều và rất vui. Con có tâm hành pháp cũng đầy đủ rồi, vạn sự khởi đầu nan, cần sự dầy công sẽ tự đạt. Cám ơn sự lưu ý của con và đã gửi tặng 200 DM khi cần để phục vụ bạn đạo.

Con muốn có một bức thư khuyến tu tên con như sau :

Đỗ giáng trần học khổ tiến thân
Ngọc trung hữu báu tự phân tâm
Toàn gia hợp lực cũng dưng tiến
Xây dựng cùng tu tránh sai lầm

(178)

Sai lầm sửa tiến chơn tâm
Qui y Phật pháp tự tâm đường đi
Tự mình giải tỏa sân si
Tu hành học hỏi dự thi tình đời
Cảm thông nguyên lý thức lời
Đời là tạm cảnh sống đời tạm vui
Tự mình thực hiện rèn trui
An vui tự thức rõ mùi đạo tâm
An năng sám hối sai lầm
Không còn nuôi dưỡng tâm hôn si mê
Thức tâm hướng trở lộn về
Vía hồn tương hội bối bê chẳng còn

(179)

Thích Ca Đắc đường mòn
Thực hành chánh pháp nỉ non đạt thành
Một lòng hướng thượng cõi thanh
Hồn về thiên quốc rõ rang Phật Trời
Thăng hoa tiến hóa hợp thời
Một lòng xây dựng lập đời tân dân
Ngày đêm tu sửa tối cần
Cùng chung tiến hóa cùng gần Phật Tiên
Khai tâm thức giác các miền
Do Trời tận độ mới giành Trời ban

Quý thương,

Th. 18-08-2000
Hh

F V ngày 31 tháng 7 năm 2000

Kính Thầy thương quý cùng các bạn đang chăm sóc Thầy,

Mới nghĩ đến Thầy con đã rưng rưng nước mắt. Kính mong Thầy và Bà Tám vẫn mạnh.

Hôm qua tuy không có dịp ra Thiền Đường nhưng con được đọc qua một số tin tức Vô Vi đang diễn tiến tại Úc Châu đăng trong tuần báo Phát Triển Điện Năng số 266. Lúc nào Thầy và bạn đạo Vô Vi cũng đang có những việc đòi hỏi hy sinh và nhẫn nhục giải quyết để tiếp tục đi tới.

Chiều nay ngày cuối tháng, cũng đã đến lúc gửi thư sang kính thăm Thầy và tường trình về kết quả chương trình Excel phần con trách nhiệm:

- Số bạn đạo Vô Vi vui lòng chuyển hãng điện thoại viễn liên của họ sang hãng Excel để giúp con gây một quỹ nhỏ đóng góp vào công việc Thầy đang làm là 36 người (danh sách đính kèm).
- Con xin đính kèm ngân phiếu \$1,000 Mỹ kim, gồm tổng cộng số tiền con nhận được trong chương trình Excel và một số do con và hai cháu Lê Hiếu Hạnh và Lê Long Thọ gửi về xin đồng đóng góp một phần vào công việc Thầy đang làm.

(178)

Học Đông Y đang giúp con hiểu thêm về những điều nhiều người đi trước đã nhận xét và ghi chép lại về sự cấu trúc tinh vi trật tự của cơ thể con người qua khí huyết để sống yên trên trái đất hưởng sự hỗ trợ siêu việt trong vũ trụ mệnh mông với quy luật. Về Thần, các giáo sư có nhắc qua, tuy chỉ một số nhỏ vị đã được học tập qua các thầy về Đạo Phật, Lão, Thiên, Yoga, mới giảng thêm được chút ít. Một số sinh viên có lòng muốn tìm học thêm thì được cho biết là không có sách dạy, chỉ truyền khẩu, phải cần bỏ nhiều công của đi tìm người vui lòng giảng thêm cho nghe qua các buổi diễn thuyết. Tuy nhiên về Pháp thực hành để phát triển thanh tịnh của chính mình để tự đạt thì con chưa nghe. Con gặp một số sinh viên bạn có từ tâm rộng và chúng con đều nhận xét thấy tầm quan trọng của sự tu luyện tâm điển, nhất là đối với người học về Y.

Con thật vô cùng may mắn được biết và hành Pháp Lý Vô Vi. Mỗi lần hiểu thêm được điều gì, lòng con rúng động và cảm tạ Thầy và Đức Ông Tư đã đi trước và bỏ công sức cả cuộc đời giảng giải Pháp Lý Vô Vi cho con nghe hiểu, và khuyến khích con hành. Công việc hành và giảng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp Thầy đang làm thực là việc nên và cần làm. Một phần vì lẽ đó con hay rúng động và ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến Thầy và những bạn đạo đang tu tập và cùng Thầy làm việc đóng góp trong công việc chung.

Xin gửi nơi lá thư nhỏ này tất cả lòng kính thương của con,

N t X A

Montréal ngày 18 tháng 8 năm 2000

X A ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 31 tháng 7 năm 2000 được biết con đã sáng tạo được một việc làm rất hữu ích tùy theo khả năng sẵn có của con đã gửi cho Thầy một tấm chèque 1000\$ để cho Thầy có tiền di chuyển tùy theo công việc cần thiết tùy duyên thực hành, thành thật cảm ơn tinh thần hỗ trợ của con, Thầy giao Phan Cao Thăng góp vào quỹ cứu khổ ban vui và Thăng sẽ gửi cho con một biên lai do hội hợp pháp ký nhận.

179
Còn về học đông y rất hữu ích cho trình độ tu tiến của con, có dịp đào sâu nguyên lý của Trời Đất mà dẫn thân tu học, con có đi học con mới biết được triết lý tu học là vô cùng, Thầy đã dẫn thân học hỏi trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, nhưng vẫn cảm thấy cần học hỏi thêm, cần thực hành hơn là lý thuyết, càng làm càng thấy giá trị vô cùng của Trời Đất đã và đang phục vụ nhơn loại không ngừng nghỉ, thật sự có Đấng Toàn Năng phục vụ và hỗ trợ cho tâm thành tu tiến, lần lần con sẽ khám phá ra nhiều việc sáng trí và hay ho hơn nữa, người tu Vô Vi chỉ có hành chứ không có nói, kết quả sẽ thực tế hơn.

Ước mong con phát triển theo sáng kiến sẵn có của con.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

AUG 21/00

Kính gửi đức Thầy

con tên là u. t. biết danh là u. L. kính
gởi đến thầy số tiền nhỏ nhỏ này. nó không là
bao nhiêu nhưng con thầy rất là vui làm sao.

Khi biết rằng con được đóng góp một phần bé nhỏ
vào làm phương tiện lón lao của Thầy.

Kính chúc đức Thầy được dồi dào sức khỏe

(180)

con

U. L.

ti,

Thầy vui như được TH8 con ĐỀ NGŨY 21/00 con
vũ một tấm Cờ của CB/MS, Group THUY PHAT TAI
Đào mìn việc làm của con rất Cao Quý, THỈNH CẢM
Đến con -/.

Đức Thầy

U. L.

Con đã nhận được một mớ tiền - một ngân phiếu 1000 USD của ông Tâm - giá trị tình thân # lại vô cùng cao cả - Con không biết nói sao cho hết lời - đối với lòng - Ông Tâm ban cho con - Thật lòng con - hiểu thì - đi qua Mỹ lòng con - mong ước - được gặp ông Tâm - Một buổi trưa - mà con ngượng mồm - và tên kính từ 35 năm - thì còn ở quê nhà - lúc đó con mẹ con - con thấy được cái may - thì đến Mỹ - con nghe ~~ng~~ nhiều bạn đạo - nói tho' gặp được - gì người ở ngoài tho' cho vô - mà đến thoai cũng tho' - con chóng nắng - khi ở con nói - khi như lời họ nói dần - khi ở con đến mấy lần - con được - nói chuyện với ông Tâm - con mừng lắm - Con đến Mỹ gặp lại các con và cháu - cũng vui - gặp vô chồng Thanh Hoa có lòng tốt - đến nước con và khi ở nhà - để sáng - đưa đi bác sĩ - vô chồng Thanh Hoa - con giúp con được tiếp chuyện với ông Tâm trong cơn đau khổ - con nghe được lời nói từ đi của ông Tâm - con rơi nước mắt - bình an lúc đó phần - Đem đó tại nhà Ch. H. con nghĩ con năm mở - thấy ông Tâm - đến 3 lần - lần nào con cũng la khi ở kêu - và khi ở nói - đó là Ông Tâm - đến từ bệnh cho em đó ngay hôm sau - bình an của con - biết - tho' vậy vô chồng Thanh - nói đưa đi - chơi - cho con biết nhiều nói - Hôm nay từ Las Vegas. trở về con

T. 23.8.2000

F V ngày 05.06.2000.

Ông Tâm kính mến.

Con đã nhận được tình thương của Ông Tâm -
một ngàn phiếu 1000 VND của Ông Tâm - giá trị
tình thân # lại vô cùng cao cả - Con không biết nói
sao cho hết lời - đối với lòng Ông Tâm ban
cho con - Thật lòng con - hiểu thì - đi qua Mỹ
lòng con - mong ước - được gặp Ông Tâm - Một
lúc này - mà con nguông mở - và tên kính
từ 35 năm - thì còn ở quê nhà, lúc đó con
mẹ con - con không được cái may - thì đến Mỹ -
con nghe ~~ng~~ nhiều bạn đạo - nói khó gặp
được - gì người ở ngoài kia cho vô - mà diện
thoại cũng khó - con chóng nắng - kuhl & con
nước - kuhl như lời họ mới đến - kuhl & con
diện mây lắm - con được - nói chuyện với Ông
Tâm - con mừng lắm - con đến Mỹ gặp lại cái
con và cháu - cũng vui - gặp vợ chồng Thanh Hoa
có lòng tốt - đến rước con và kuhl & đưa về
nhà - để sáng - đưa đi bác sĩ - vợ chồng Th -
Hoa - con giúp con được tiếp chuyện với Ông Tâm
Trong cơn đau khổ - con nghe được lời nói từ
đi của Ông Tâm - con rồi nước mắt - bình an
bức đầu phần - Đem đó tại nhà Th - H - con nghĩ
con năm mở - thầy Ông Tâm - đến 3 lần - lần
nào con cũng la kuhl & kêu - và kuhl &
nói - đó là Ông Tâm - đến trị bệnh cho em đó

(181)

Liên Em đi lên New York - con thím Em có phước
gì con sức khỏe kém qua đi thg được để
gặp - được ông Tâm -

Kính thưa ông Tâm - với khổ này con ghi khác
tray tâm con - ông Tâm . thg thay đổi . ông
Tâm - là bậc cao cả - ông Tâm có sự may
Thượng Đế đã tạo cho ông Tâm - để cứu độ
cho con người đau khổ - lan phước cho tất cả
mọi người - Kính xin ông Tâm - cho con gửi lời
đến bà Tâm - con nhớ thm ở quê nhà -
Mỗi lần con và Anh Liêm con - đi chợ lớn
ngang qua nhà đến nhà - ông Tâm - Anh ở
con kính lời cảm tạ - và mong được diện kiến
ông Tâm - Con thg có sức khỏe - nếu có
con và Anh Liêm sẽ - đi New York - để gặp
ta ông Tâm -

(182)

Kính thưong

Bà 41

x. 12

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

Chị L ,

Tôi vui nhận được thư chị đề ngày 5 tháng 6 năm 2000, được biết chị từ Việt Nam đã bình an đến nơi và được gặp các cháu và bạn đạo, bạn đạo Thanh Hòa đối xử với chị như đứa con ngoan trong gia đình, chị thấy rõ nhờ thực hành tu tiến, các em mới được thay đổi tốt như vậy. Anh L cũng có than với tôi rằng rất tiếc chị chỉ lo ôm nghiệp càng ngày càng nặng, không có cơ hội tự thức và tu như những người tu đã và đang tu. Cơ duyên tại ngộ giúp đỡ nhau là chuyện thường, chị nên vui lên thì sức khỏe sẽ tái hồi. Chuyện của Trời Phật giúp chị và gia đình chị không bao giờ thấy được, đó là dịp may trong kiếp này, cần tu trong thực hành để tự cứu, kính chúc chị và gia đình vui khỏe.

Quí thương

Lương Sĩ Hằng

(183)

S 27/6/2000

T. 23.08.2000
M

Kính thưa thầy,

Con tên H + C con có 1 việc băn tâm dù đã cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không thấy ổn, nay mạo muội viết thư này đến thầy, mong được thầy chỉ dẫn.

Năm 1980 vợ chồng con chia tay, vì những bất đồng, không thể hàn gắn. Con ở vậy nuôi con trai và gặp những khó khăn trong việc dạy dỗ cháu.

May mắn thay lúc đó năm 1996 thầy đến Sydney, con nhận lời hội này có xin đến thăm anh thầy và thầy đã dạy con những điều làm con bản khoăn mãi đến hôm nay.

(184)

Trước kia thầy bảo rằng chúng con không tốt là chúng con đó.

Nhưng sau này thầy lại khen rằng chúng con có nghĩa khí với bạn bè, nếu con khinh dể anh ấy, thì sau này già lại sẽ bị dọa.

Chúng con xa nhau đã 20 năm, con không hề hối tiếc, con đã quen dần với nếp sống 1 mẹ 1 con. Thì nay chúng con muốn trở về với mẹ, con, con.

Con thật sự không muốn trở lại, nhưng con
nhớ lời cảnh giác của thầy, nên con
thầy không yên tâm.

Con biết thầy nhìn trước nghiệp quả của
cuộc đời con. Nhưng con con tâm tới chia
hiều rõ trước lời thầy.

(185)

Nay kính mong thầy, cho con một lời minh giải,
để giúp con qua cơn bĩ cực này, con thành
thật mang ơn thầy.

Cúi thư con kính chúc thầy, dồi dào sức khỏe.

Con

H T C

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27 tháng 6 năm 2000 được biết mẹ con của con vui khỏe, nay chồng con muốn tái hợp sống chung với con là điều may phát triển lòng từ của chính con, mong con chấp nhận và xây dựng một gia đình an vui thay vì buồn tủi.
Chúc con vui tiến .

186

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(1876)

Klõõn nãm sã y mã mết Sãm đũa (tí đũa đũa đũa)
Kính chầu đũa ở Sãm Sãm KHi Tãm Hãm . .

Đũa Tãm



(1876)

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

Kính gửi hội từ thiện Vô Vi charitable trust,
Hội ái hữu Vô Vi tay Úc,

Chúng tôi rất vui nhận được tin quý hội phát tâm nhận lãnh nhiệm vụ cao cả phục vụ khắp năm châu, sau khi nhóm Vô Vi thực hiện đặc san Vô Vi quyết định giải tán ngừng ấn hành và phát hành đặc san Vô Vi, là điều rất quý đang cần có một số người thật tâm phục vụ bạn đạo, xin lưu ý 7 điều nội qui như sau :

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

Quý hội nên giữ nghiêm luật thực hiện đúng nội qui sẽ in ở trang đầu điều của mỗi đặc san. Không nên sơ ý mà vạch sai đường lối đã qui định..

Kính chúc quý vị sáng suốt khi thực hành.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(188)

7.23.2000
C 54

7-13-2000 (Con xin bác Thầy 100 đô)

Thỉnh gửi.

Đức Thầy thường.

Thỉnh bạch: Con đợc t. Hl có đời lời trườe hình
thăm Thầy, Bà Tâm khỏe-mạnh, con chúc Thầy Bà Tâm,
cô Bê dôi-dào sức-khỏe, hoàng khai đạo pháp độ tâm quân
sanh, Hình thừa Thầy năm nay con không có đi Đại-Hội
vì tài chính eo hẹp, con xin Thầy tha-thứ cho, con hiện
gặp lại Thầy ngày Đại Thọ của Thầy tháng 11 tới.

184

Sau đây con có một câu chuyện thác mắc ở lòng con,
con nghĩ hoài không ra Chử Kê Bắc Á xin Thầy về V-N
Thầy không cho, con riêng con Thầy hỏi la lần, và hôm
Thầy về hai không, Thầy hỏi lần nữa, Khi chứng nào con
về V-N, con thấy bạn đạo bu lại Thầy đồng quá, cho nên
con với trả lời ngắn gọn, về để làm gì? Thầy nói rằng:
về để lấy chồng, con không hiểu câu đó, nên con viết thư
này xin Thầy giải đáp cho con được rõ, vì hiện nay con
thầy lòng con không còn muốn chứng cho nên con mới
xuống tóc để lo tu, Thầy thấy làm sao, mà nói vậy, hay là
con còn nỡ nản ở V-N, con suy nghĩ hoài, và tởm lấy vài lần
đạo thân, Thầy nói "Đề về V-N lấy chồng là sao? lo báo Thầy
nói không đủ, không thiếu, chắc chi con nỡ nản gì đây.

Chối vài hàng con xin gửi đến Thầy, mong Thầy thông cảm
giải đáp cho con rõ. Bởi đây con xin tạm ngưng bút.

Thỉnh bạch
Con của Thầy
Đg tk

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

K con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13 tháng 7 năm 2000 được biết con đang thắc mắc lời nói thổ tâm của Thầy, khi con đã gặp phải, nếu con dứt khoát lo tu là rất quý, cơ sở tại Việt Nam con đã dẫn thân đóng góp, mỗi người tại đó luôn luôn nhắc nhở và ca tụng con, nếu con dịp con nên về thăm họ một lần cho vui.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

140

V

, 07-11-2000

Kính Thầy, Montreal 23.08.2000

Sân híp có anh Tài đi dự Đại hội, con với viết ít dòng kính thăm Thầy. Con kính chúc Thầy hớn hớn khỏe vui khỏe

(191)

Trẻ ngày em của em qua đời, em nhận thức rõ tình huyết sinh tử, em cố gắng lo tu tập nhiều hơn và nguyện cầu cho nó được an vui giải thoát. Đại hội năm này chắc có nhiều mối lạ, rất tiếc em không đi được.

Vài dòng kính chúc Thầy đời đạo siêu khỏe, em hy vọng đi thăm Thầy khi thầy về lại Atlantic city. Con cũng kính gửi lời thăm Bà Tâm.

Trần Linh

Tên này luôn được thể hiện đi ngày 07-11-2000
Đạo viết kết.

Kính -
Trần Linh
N O T
V

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

Anh T ,

192
Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 11 tháng 7 năm 2000 được biết anh và gia đình và các cháu vẫn khỏe, tôi đã trở về Montréal an dưỡng, cảm thấy khỏe hẳn, bạn đạo không có khuấy rầy nhiều, tôi sẽ về Atlantic city sau khi thật sự khỏe, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp tại đó.

Chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

10 Đ n ngày 25/3/2000

23/8/20

Cháu Lương Sĩ Hồng kính mến

Con là V E năm nay 80 tuổi tuổi Sửu 89

Quang Tri này vào ở với Con tại Đông Hải.

Hôm nay mình dan viết thư đến cháu như sau

Cách đây khoảng 6, 7 năm em Con Lat Võ Thi Sĩ

ở bên Tampa có gởi về cho Con Quyển Sách

Chiến Vô Vi. Con tử xem sách tập Chiến.

Con tập 6 tháng Luân thường chuyển xong tập

6 tháng Luân chiến mình xong, từ đó đến nay

Con thường thường đêm nào cũng chiến vào lúc

giờ Tý. Phần 1 nguyên, phần 2 dời lên,

phần 3 Luân thường chuyển tập, thứ 4

đến 12 hồi, xong chiến định phần thứ 4 trong

lúc chiến định 2 tay bắt ấn 8am mười xong,

chiến định đến phần thứ 5 xong chiến vượt

trên đầu xuống vành tai xuống cằm 2 cái, rồi

xả xả bàn tay cho nóng rồi lấy lòng bàn tay

ở bên sông nước vượt lên đầu rồi vượt xuống

vành tai xuống cằm 3 cái. Xong bốp vượt

2 tay 2 chân xong, ngồi Co chân bốp và

bê quặp ngón chân cái cho khỏi té chân

Xong xả xả 2 bàn chân 50 cái.

Con nước bĩa ấn miem 5 câu chú, lúc

7 giờ tối miem bắt chánh. Sáng ngủ dậy

(193)

lúc 5 giờ Con ngồi sám hối trong ngày
Cố làm điều gì sai trái với đạo pháp
16²³ Con xin sám hối. Xong Con cũng phụng phất
Buôn chiến mình tập thờ năm 78 cái
Không Con ra Sấm Tập thế due trở luân
Con lấy kính Vô Vi Con chưa có điều kiện
để lấy kính Vô Vi Con xin thầy chỉ giáo
cho Con. Hình Thửa Thầy Con chiến đã lâu
mà chỉ có tên mô ác nói lên 1 cue
chứ không có nich và chưa có xuất hồn
và chưa có hào quang sáng xung quanh mình
Lấy kính Vô Vi Con không có sức để lấy 50
cái, có được không. Vậy Con xin thầy được
nhận Thầy là Thầy (người hướng dẫn) và
được làm đệ tử của Thầy môn ma Thầy
là người đang lãnh trách nhiệm của bề trên
Tuyên bố cho nhân loại. Con viết hồi đại là
muôn bay Tô Nông tất cả chớ là có sự
sắp xếp của bề trên Con có ý định sẽ quyết
tâm tập pháp môn chiến Vô Vi đệ tử của
mình, Con muốn thầy giúp Con và chỉ giáo
cho Con thêm, ngoài ra Con hy vọng sẽ nhận
được thư thầy đồng viên nhắc nhở đây đó Con
rất hân hạnh. Vì vậy Con viết thư này mạnh
dạn để đạt với thầy nguyện vọng của Con mong

(194)

25
Thầy chấp nhận và cho ý kiến.
Cứ đây Con xin Tô lòng biết ơn đời
với Thầy.
Đin kính chúc thầy An Khang
Thường lạc
Kính thư
Đệ tử V T

T

ngày 23 TH 6 năm 2000

Kính thưa thầy con tên là V T S 73 tuổi
con mạo muội viết thư gửi đến hỏi thăm sức khỏe
thầy và con cầu ơn trên chữa ban phúc lành cho
thầy được dồi dào sức khỏe, thì con mừng lắm
Kính thưa thầy lần lần con không có dịp gặp thầy
thầy. Kính thưa thầy kỳ đại hội thành tỉnh này con
cũng không đi được bởi vì con không có duyên lành
cho nên con không được đi kính thưa thầy con không
có giấy lát bo xin thầy giúp cho con, con đợi ơn thầy
kính thưa thầy con ở nhà con dù tâm thành kính
bánh thiên hướng tâm về đại hội, con cầu chúc
đại hội thành công tốt đẹp đến đây con xin
ngưng bút, con có điện gì sẽ sót xin thầy bỏ
qua cho, con, thư con V T S

(195)

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

V T ,

(196) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 3 năm 2000 được biết con dự định thực hiện pháp môn cho đến cùng, với 80 năm con đã sống trên mặt đất, đã nghe và thấy không ít chuyện phải và trái trên đời này đã và đang diễn tả trong tâm con không ít, nhưng con vẫn qua cho đến ngày hôm nay, thấy rõ khả năng của mọi sinh linh trên mặt đất đều có để ứng phó từ thuận cho đến nghịch và từ nghịch cho đến thuận, nhưng vẫn qua, ngày ngày khó qua nhưng ngày vẫn qua, cuối cùng phải tự xách nhận rằng là vạn sự trên đời là không, cuối cùng rồi cũng phải ra đi bằng hai bàn tay không.

Nay con liên lạc với Thầy, con sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn, Thầy chỉ xây dựng cho con tự hiểu và tự thực hành pháp môn bất cứ ở hoàn cảnh nào, cũng nuôi dưỡng sự thanh tịnh của chính mình để tự vượt qua trận đồ khó khăn, mọi cuộc sống của hành giả tại thế gian đều có sự sắp đặt của Bề Trên, càng thúc tâm tu sẽ càng được tiến, dũng hành tu tiến, trì tâm niệm Phật, niệm, thường niệm, vô biệt niệm đại trí sẽ được mở rộng hơn, sự sáng suốt sẽ phán xét rõ rệt hơn.

Chúc con vui tiến

Quý thương
Lương Sĩ Hằng

L July 05, 2000

11. 13. 08. 2000

Kính thưa Thầy,

Con đã về đến Hoa Kỳ bình an vô sự sau hai tuần trở về thăm Việt Nam. Con xin cảm ơn Thầy đã lo lắng, hỗ trợ cho chuyến đi của con và gia đình.

Con đã gặp một số anh em vô vi như các anh Hồ Văn Em, Lý Công Luận, Đỗ Xuân Hải, anh Bá và chị Phương Hoa, anh Hiền, chị Hạnh, anh Phi Long, chị Hương, chị Yئن... Các anh chị em cũng hướng dẫn con đi viếng trung tâm di tích

(197)

Thư An, nơi Soeur Nhiễm cùng các soeurs khác trông nom các trẻ em câm, điếc. Các em rất vui mừng chào đón chúng con.

Con cũng tiếp tục đi thăm viếng chùa Kỳ Quang 2, nơi nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em mù, trẻ sơ sinh không ai trông nom. Trước khi về Sài Gòn từ Long Điền, Vũng Tàu, con có ghé thăm Tông Lâm, Bà Rịa, nơi nuôi dưỡng trẻ em mù côi, các bà mẹ kém may, không đủ điều kiện nuôi

con ... con không có dịp đến thăm thiền viện Tâm Linh Từ Cửu ở Long Thành.

con xin có vài lời kính trình Thầy về chuyến đi Việt Nam vừa qua. C rất vui sướng được trở về thăm quê gặp lại những bà con thân yêu, gặp những người bạn vô vi mới.

Năm nay, con không có dịp đi dự Đại Hội Thành Tích ở Trại Khỏe. con

(198) kính mong sang năm, khi nào có dịp thuận tiện, Thầy sẽ trở lại thiền viện Nhân Hòa nghỉ ngơi.

Chúng con xin kính chúc Thầy và bà Tâm được luôn vui khỏe. Thầy cho con gửi lời thăm cô Bê và cô Indra.

Kính thư.

Con

T B L

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

B L ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5 tháng 7 năm 2000, được biết con đã được đi một chuyến về quê, thăm người thân và bạn đạo, vui vẻ trong tình thâm tương ngộ và được dịp thăm nơi những người bị tật quyền thiếu thốn là dịp tốt cho con phát triển tâm từ bi, rất tiếc năm này con không có cơ hội dự đại hội thứ 19 Thanh Tịnh tại tiệp Khắc.

Thầy và cô Bé đều bận việc phục vụ bạn đạo quanh năm, cho nên không có dịp về thăm anh Vương và thiền viện Nhẫn Hòa.

Chúc con vui khỏe

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

199

HTL 27.8.2000

JAN. 19TH 2000

THƯ AN SỬ MUÔN VẠN KINH MẾN

THƯ AN SỬ, GIANG SINH VÀ SANH NHẬT ĐẠI THỌ 77 TUỔI CỦA AN SỬ NĂM 1999 VỪA QUA, CON ĐÃ GỬI THIẾP VÀ QUẢ BƯU BẰNG (MONEY ORDER #100) ĐỂ CHÚC THỌ 77 TUỔI ĐẠI THỌ CỦA AN SỬ.

CON ĐÃ GỬI THIẾP NÀY CÙNG QUẢ BƯU CHO HUYNH P.C.T. HAHNV CANADA ĐỂ CHUYỂN HỘ ĐẾN TAY AN SỬ NHẬN. CON TƯỜNG LỄ CHÚC THỌ CỦA AN SỬ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CANADA, NÀO NGỜ NĂM RỒI ĐƯỢC LỄ CHÚC THỌ CỦA AN SỬ LẠI ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ATLANTIC CITY, NEW JERSEY, USA. VÌ VẬY, CON ENGRẠI THIẾP VÀ QUẢ BƯU CHÚC THỌ CỦA AN SỬ LẠI GỬI Ở ĐÚNG CHỖ, VÀ KHÔNG BIẾT AN SỬ CÓ ĐƯỢC NHẬN CHĂNG? VÀ LẠI POST OFFICE FLORIDA CHO BIẾT, HỌ NHẬN HÀNG NGÀY 3 TRIỆU 1/2 ĐU LOẠI BƯU PHẪM THIẾP XMAS VÀ CÁC THỦ KHÁC TRONG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN KHÔNG KHỎI TRÁNH ĐƯỢC SỰ SỖ SỞT XÂY RA V.V...

(200)

CHO NÊN CON RẤT LO BA LA VẬY, CON THÊM 1 VIỆC VỀ PLTC VÀ NIỆM PHẬT. CON XIN TỐM TẤT NHỎ AN SỬ CHỈ GIẢO KHAI SANG CHO TẤT CẢ B/Đ VÔ VÌ KHẮP 5 CHÂU NÓI CHUNG ĐỂ KHỎI THẮC MẮC NỮA, VÌ ĐẦU CON THỜI GIẢN NHIỀU ĐỂ THẮC MẮC, LO TU RỐT RÁO CHẠY NƯỚC RÚT CHO KỊP. CỤI XIN AN SỬ NHIN CHỨT THÌ GIỜ RÀNH RANG ĐỂ KHUYẾN KHÍCH NHẮC NHỞ B/Đ VÔ VÌ CHÚNG CON GIẢ RỒNG DỪNG MÃNH NHIỀU HỒN ĐỂ THỰC HÀNH CHO ĐƯỢC PLTC NÀY RẤT QUÍ BẬU CỦA CHỦ TIÊN PHẬT...

B/Đ VÔ VÌ Ở QUÊ NHÀ ĐÃ HÀNH PLTC THANH SÔNG VÀ TỰ TRỊ HẾT BỆNH TẬT KHỎI DỪNG THUỐC MEN, THÌ B/Đ VÔ VÌ Ở NƯỚC NGOÀI CHÚNG CON CUNG PHẢI HÀNH ĐƯỢC, VÌ SỢ CHẾT BẤT TỬ THIẾU CAN ĐAM VÀ BỮA HẠ QUYẾT TÂM MUỐN GIẢI THOÁT, CHO NÊN ĐẠI ĐA SỞ VẤN CON BỊ KẾT VÌ: "HẾT PLTC CHO ĐẾN ĐU, ĐẾN NGOP RỒI TỰ TỬ THỜ HỒI RA X.X" ĐẾN NAY CHƯA NGHE ĐẠI ĐA SỞ B/Đ VÔ VÌ KHẮP 5 CHÂU HỒI HỒI VỎ HOẶC THỜ HỒI RA THANH CÔNG TỰ TRỊ HẾT BỆNH TẬT V.V... HỌ CHƯA CHỊU KHÓ HỌC NHƯ Ô GIÀ, SỢ CHẾT! (CIN XEM TIẾP TỜ 2)

AN SỬ KINH MIẾN.

CON CÓ 2 CÂU HỎI RẤT MỜI VỀ VÔ HÌNH HAY VỀ KHỐI THANH...
 I) BUỔI CHIỀU KHÔNG 3-4 GIỜ NIỆM PHẬT ĐƯỢC 1 PHÚT, CON THẤY MẶT TRỜI TỪ TRÊN CHỤP XUỐNG HẾT THÂN MÌNH CĂNG LỰC CĂNG SÁNG KHỎI, THẬT LÀ QUÁ!

ÁNH SÁNG MẶT TRỜI LỚN NHƯ VẬY MÃ KHÔNG NÓNG, KHÔNG LẠM HẠI CƠ THỂ CON NHỨC NHỐI HOẶC NÓNG BỨC KHÓ CHỊU NGƯỢC LẠI GIÚP CON DỄ CHỊU THOẢI MAI, TÌNH THẦN SÁNG KHỎAI NHẸ NHÀN VÀ THÊM DÙNG TÂM KHÔNG BIẾT SỢ HẠI, CON BÌNH TĨNH NỮA. NHỜ HỌC ĐƯỢC CHỮ "DÙNG CÂM" ĐÓ, CON LÀM PLTC ĐAU CÔN SỢ CHẾT, HÍT VÔ 1 HỜI 2-3 PHÚT, THỜ RA 1 HỜI 1 PHÚT 1/2...

CON CỬ CỐ GẮNG TIẾP TỤC LÀM PLTC TỪ THÁNG 10/99 ĐẾN HÔM NAY, CON LÀM PLTC 4-5 PHÚT CHO 1 HỜI VÀ THỜ RA 1 HỜI 1/2 - 2 PHÚT... Ồ LỬN & KÊU CỤP CỤP NHIỀU LẦN, ĐẾN NAY HẾT BỆNH ĐAU LƯNG, VÀ HẾT BỆNH CHẠNG MẶT KHÔNG ƯÔNG THUỐC C.M. 2-3 THÁNG NAY, CON RẤT MỪNG, CON THẬT CẢM ƠN TRỜI PHẬT VÀ ĐỨC TỔ SƯ, VÀ AN SỬ ĐÃ HẾT LÔNG & HƯỞNG DẪN CON.

AN SỬ KINH MIẾN, XIN AN SỬ VUI LÒNG GIẢI THÍCH DÙM CON ÁNH SÁNG MẶT ^{TRỜI} CHẠP LẤY CON CÓ NGHĨA THẾ NÀO, XIN ĐATA AN SỬ.

II) LÚC CON LÀM PLTC HÍT VÔ 1 HỜI THẬT LÂU 2-3 PHÚT VÀ CĂNG LÀM PLTC CĂNG HÍT VÔ CĂNG LÂU HƠN NỮA, 4-5 PHÚT CHO 1 HỜI, CỐ TĂNG KHẾ. CÓ GIẢM, LÃ NHỎ CON ẠP DỤNG BỘ ĐẦU "ĐIỆN TÂM" TRƯ ĐÌNH THƯỜNG XUYÊN Ở ĐÓ NÓ MỜI KÉO DÀI THỜI GIẢN HÍT VÔ LÂU...

NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG? XIN AN SỬ CHỈ DẪN THÊM ĐATA AN SỬ.

VÍ DỤ: CÁCH ẠP DỤNG "ĐIỆN TÂM" LÀM PLTC GIỐNG NHƯ "CHỮỐNG HƯỜNG DƯỜNG KHÍ" BUỔI SÁNG CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG?

THANH THẬT ĐATA AN SỬ, NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN NĂM MỚI "CANH THÂN" 2000. CON VÀ GIẢ ĐÌNH CHÚC PHÚC AN SỬ, BÀ TAM CUNG & QUÝ BỬU.

QUYẾN, LUÔN LUÔN KHỎE MẠNH, THÂN TÂM AN LẠC. | T B + GIẢ ĐÌNH ĐỒNG BÀI CHÚC

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

T B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19 tháng 1 năm 2000 được biết con đã gửi quà sinh nhật cho Thầy, anh Thăng đã nhận được, về việc Pháp Luân thường chuyển Thầy đã cách nghĩa nhiều lần cho con. Thầy đã làm lễ chúc thọ tại Atlantic city đã xong, kỳ tới này là 5 tháng 11 năm 2000 là sẽ có lễ đại thọ tại Philadelphia, những gì con gửi đến Thầy đều nhận được cả.

202

Con làm pháp luân thường chuyển có ánh sáng, chứng minh luồng điển của con vượt khỏi thể xác và ánh sáng ban chiếu rõ rệt, vậy con cứ giữ lấy mà tiếp tục thực hành, khỏi cần hỏi thầy nữa.

Chúc con vui vẻ, thực hành trong thanh tịnh thì mọi việc sẽ tốt ở tương lai.
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

L. 23-08-2000 L A , July - 10th - 2000

Kính Thầy,
Trước con xin kính lời hỏi thăm sức khỏe Thầy, Bà Tam và Cô Bê; Thưa Thầy con là m n. Gia đình con đến hôm nay vẫn chưa được cấp Thẻ tạm nên không thể đi du lịch tại Hội ở các quốc gia khác ngoài nước Mỹ; nên con nhờ chị Mai mang dùm thẻ này đến Thầy cũng một ít quà đến tặng Thầy, xem như tấm lòng con trắng trẻo nhớ đến Thầy. Tuy lòng con luôn ao ước được gần gũi, tâm sự cùng Thầy, ảnh hưởng thanh đức của Thầy; nhưng lại ngại ngùng vì thấy mình vẫn chưa xứng đáng để làm phiền Thầy, trong lúc Thầy lại quá bận rộn để lo cho cỏ đào, con lại dần lòng tự nhắc nhở mình, gắng lo tu sửa chỗ ở đến một ngày nào sạch bớt nghiệp chướng, thức tâm nhiều hơn để trình diện trước Thầy mà không hổ thẹn, con cũng ít có dịp tiếp xúc với nhiều bạn đạo, trong gia đình chị em mẹ con cũng nhau tu, và cũng chính trong gia đình, con đã thấm thía bài học nhân nhục tha thứ và thương yêu mà Thượng Đế đã ban cho con và con cũng đã thức tâm phần nào xem nhẹ và quên đi mọi chuyện, có cả hội làm phước thì ráng làm để trả bớt nợ và nuôi dưỡng tâm từ Bi như lời Thầy đã dạy; cố kiên tâm và tự nhắc nhở mỗi khi tánh tham dấy động, gắng nhớ niệm Phật thường xuyên để ý không phóng đi quá nhiều. Chị em con thỉnh thoảng về nhà may để chăm sóc cho Mẹ, nên ít có dịp tiếp xúc với bên ngoài nhiều.

(203)

Má con rất tin tưởng Thôi Phát, người thật thà chất phác, tâm thức chưa khai mở, chỉ biết phải ngớt Thiên Tước khi ngủ và 12 giờ Trưa Thiên song niệm Phật, ngoài giờ thì mẹ phỉm cái lương.

Con cũng xin chân thành cảm tạ Thầy là con gái con đã sinh nở mẹ tròn con vuông, cháu là bé gái và rất lành lặn khỏe mạnh. Con cũng xin lỗi Thầy vì Thầy đã cho cháu tên Phước, nhưng vì là con gái nên Ba má cháu đặt lại tên là Sabrina. Sau khi sinh cháu bé, gia đình cháu xáo xáo không ngưng, tháng Rê ra ngoài làm ăn thâm kinh bất ổn, nên về nhà thường hay sanh sự chưởi mắng, đi đến đâu; như cơn h (204) của cơn cái long đầu như cắt, đôi khi không dám đứng lên tiếng can thiệp lại bị hiểu lầm, tưởng là gia đình phải đổ vỡ; nhớ có lần Thầy dạy con đứng cảm bước đường tiến hóa của con cái, con lại khuyên cháu cố gắng chịu đựng, tha thứ nếu nó biết lỗi, mặc dù mọi người xung quanh khuyên cháu ly dị. Bây giờ gia đình cháu đã tạm yên trở lại, nhưng không biết sống giờ có còn trở lại hay không. Lúc qua Mỹ con luôn mong anh em con cái được sống gần gũi nhau như ở Việt Nam để cũng giúp đỡ và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng qua đến đây lại phân tán nhiều rồi.

Thưa Thầy, lúc đầu con chỉ định viết vài hàng thăm Thầy để khỏi mất thời gian Thầy, nhưng viết một hồi con lại kể quá nhiều; con biết Thầy sẽ hoan hỉ tiếp nhận tất cả tâm sự của chúng con, phải không Thầy. Con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và sống lâu trăm tuổi.

Kính Thưa N

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

M . N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 7 năm 2000, được biết con đang thực hành trên đường tu học đòi đạo song tu :

Đòi là phải lo âu và đặng trạm, nay con thấu triệt được sự bận rộn của Thầy vì cơ đạo, cần rất nhiều thì giờ làm việc để phục vụ cho chung và con tự cố gắng tu là quý, nợ chuyển kiếp mọi người đều phải trả thì mới đạt tới sự dứt khoát tu tâm, má con thật thà và biết thiền xong niệm

(205) Phật là điều quý, phim cái lương là khơi dậy lòng từ cũng là giếng mỗi thực hiện tình thương và đạo đức.

Tâm sự của con là đường đi gian khổ của Thầy, lúc nào cũng phải hoan hỉ bước qua.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

HCM city 20 June 2K.

23-8-2000
182

Kính gửi Thầy Tâm
xin Thầy loan lí trả lời giúp con
2 câu hỏi sau đây:

1. Hỏi hiện tại, thầy hai ở VN ra
sao? Con năm nay 64 tuổi, tuổi
Đinh Sửu. Thưa Philip Thiên Hiền
20 năm nay.

2. Mai âm gia đình và Quốc lương
là 2 yếu tố hàng đầu của con người hay
bà SÔNG (điều làm phúc hay bất
hạnh là do nghiệp chướng của mình.)

Gia đình con đã trốn vượt biên không được,
chỗ chường tình di HO cũng không xong.

(206)

Năm 1980 con bị 40 con ong rô vò vè đánh
hên đầu, bị ngất xỉu 6 tiếng đồng hồ ở
dưới cùn đá không chết, là rất hi hèn.
Vây tiền kiếp con là cái gì, có biết tu không.
Tại sao hiện tại hoàn cảnh của con (kiếp này)
lại khác nghiệt như vậy.

Con xin Thầy loan lí trả giúp con
vượt qua đê có điều kiện, sức khỏe ngày
đến đời lần 2.

Kính bái Thầy
B a N

Tài bút: xin thầy loan lí cho con

1 bức ảnh của thầy là cái bảo
hiểm đời. Thầy mở Vaste, thật là rất xa
đeo kính trắng, con rất mến yêu thầy.
Chúng cháu con mới được điều kiện
thầy, như thầy khi anh thầy đơn
đã đến gặp và hỏi chuyện với ông Bảy Đăng
ở đê ở gần nhà con.

- Rất mong lời dạy của thầy.

Kính mến thầy.

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

N N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 6 năm 2000, được biết con muốn hiểu thiên cơ, tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Thiên cơ để giáo dục phần hồn của con người tiến hóa, thấy khổ mà dứt khoát lo tu, ngày nay Thầy đã dứt khoát lo tu và không học hỏi về thiên cơ địa lý, tự cảm thấy vạn sự trên đời là không, chỉ lo tu là trên hết. Chuyện của kiếp này là chứng minh cho kiếp trước đã thiếu tu và tạo ra nghiệp lực động loạn cho đến nay, mọi việc đều bất thành. Vậy con nên dầy công niệm Phật để khai triển đại trí, dũng mãnh tu tiến thì mới giải quyết được trận đồ hiện tại.

Chúc con an vui.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

T.L. 23-08-2000
NSC

H NGÀY 8-4-00

THƯA CHA.

KÍNH THẤY KHAI TRIỂN CHO CON THẤU
TÂM SÁNG TỰ NHIÊN THỬU BAN ĐẦU
NÓ ĐÃ BẬT RA TỪ VÔ THỨC
LÀM SẠO? THAY ĐỔI CON THỨC CẦU.

CON HỎI RỒI LẠI TỰ TRẢ LỜI

(208)

BỤI TRẦN PHƯƠNG TIÊN QUẢ CAO SẦU
TẠI SAU CON MÃI VƯỜNG BỤI SẦU
NHIỀU ĐÊM ĐỨT KHOÁT LẤU ĐI TỎI
CÁI TÁNH LỜI KIA LẠI ĐỨNG ĐẦU.

NGÀY 5-3-00

NHƯNG CŨNG KHÔNG GIỮA LÝ MÀN. TRONG
KINH ĐI ĐÃ CON NHƯ CÓ CẦU " TÁ BÀNH CỨ,
HỮU BÀNH CHẬP - TRUNG BÀNH MANG " LỜI CŨNG
CÓ SIÊNG CŨNG CÓ. CŨI CŨNG CŨN CŨNG PHẢI
THỨC CẦU.

CON

C.

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

V C ,

Cha vui nhận được thư con đề ngày 8 tháng 4 năm 2000 được biết con đã và đang gặp trở ngại trên đường tu tiến, nhưng con cương quyết rồi mọi việc nó cũng sẽ qua, người tu Vô Vi chuyên lo niệm Phật để dẹp con ma làm biếng chuyên môn ăn rồi ngủ, cố gắng thiền thì lần lần sẽ khôi phục trật tự điển năng hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ thì ánh sáng sẽ đến với con và con ma lười biếng sẽ tự động rời khỏi vị trí của nó, người tu Vô Vi đầu tiên là lo niệm Phật để diệt trừ bản chất lười biếng của nó, ngày đem niệm Phật và siêng năng tu thiền thì mọi việc sẽ được yên.

(209)

Châu : Tả bành cư, hữu bành chất, trung bành mạng là nhắc nhở cho hành giả biết rõ nguyên lý cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, khi đạt tới điển quang sáng choan từ khối óc cho đến cơ thể thì sẽ thấu triệt nguyên lý này.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Tl 23-08-2000
M

H ngày 17 07.00

Đức Thầy kính yêu!
Bà Tam, Cô Bé và các anh chị gần gũi Thầy
Kính quý. Con tên là Đ. Đ.
Kính thưa Thầy tuy đã được lãnh lễ Đức Thầy trong
đại hội nhưng em nghe nói chân của Thầy bị đau
nên trong lòng cảm thấy bùi ngùi thương nhớ. Lá
thư này em viết cho Thầy trong lúc đang được sống
bên cạnh Thầy, để chia sẻ những tâm tình và lòng
thành kính lên Đức Thầy lên người cha già đã hết
mình cho đạo pháp, đã hết mình cho dân em khổ dài, và
cũng đã hết mình ha mình, chia sẻ gánh vác và nâng
đỡ cho hàng bà con xã những sinh linh như những tờ
hôn chưa hoàn tất. Đang ngập lặn trong cảnh
Tiền, Tình, danh, lợi. Kính thưa Đức Thầy, em cũng
không tránh khỏi quý mến này, nhưng nhờ ơn phước này
bắt được pháp quý. Con vốn là người ngang bướng là
thiếu niềm tin những nhờ cuộc sống cùng tham việc tiền
tình duyên nghiệp không không, có có đến từ thiên ca
Paris thì em đã nhận pháp là hành pháp, từ lý
luận cho đến lễ rồi và bản chất sâu xa em thấy
có phần cải sửa rất nhiều, những kính thưa Đức Thầy
trong hoàn cảnh đời đạo song tu còn ít thối mặc mà
em đã nhiều lần dùng pháp để tự sửa mà cứ bị
phạm rồi tái phạm. Và mỗi lần phạm lỗi thì em
cảm thấy như có lỗi lỗi là em rất nhiều em nghĩ mình
đã ngu muội trầm trở lại em kéo nhiều người bạn đồng
hành với mình bản đề này em cũng đã nhiều lần
khóc và khóc thật sự là em đã tự hỏi tại sao đã 4
năm rồi mà không dứt khỏi dưới tuy nhìn vô chứng
nhưng đã ăn chay từ khi hành pháp một thời
gian dài rồi ấy do em thiếu trí, hoặc là do em hành

quả năng em thật lớn mình. em Kính mong Đức
thầy thứ lỗi cho em đã cho em lời chỉ bảo.
Nếu được con xin Đức Thầy bài thơ Sứ cảm
mọi lời Khuyến bảo đã dạy dỗ của Đức Thầy con
nguyện đời đời ghi nhớ

em Kính Gây Cha Mẹ
Đức thầy cho phép.

em Kính bài Cha



T . D . T

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 2000

Đ T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17 tháng 7 năm 2000 được biết con đã ăn năn sám hối vì hành động tham dâm của con đã làm liên lụy đến vợ con, gây thành một tập quán xấu tạo ra trục khí gia đình bất ổn, nếu con thật tâm tu Vô Vi thì phải ý thức rõ ràng là hồn xác của con cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, cương quyết tu tiến sẽ đạt tới điển giới trọn lành, xuất hồn định lễ Phật, muốn đạt tới điểm này thì không được mang một chút trục vào thân, dứt khoát tu tiến thì mới có kết quả, phần hồn là chủ của tiểu thiên địa có trách nhiệm xây dựng trong thực hành liên hệ với Trời Phật, nếu con muốn tu thì phải dứt khoát hiểu điều mà thực hành thì tâm thân của con sẽ được ổn định, mong con ý thức rõ những điều không cần thiết và thực hiện điều cần thiết thì cuộc sống sẽ được bình an, vạn sự khởi đầu nan, con phải siêng hành thì mới có kết quả, trì tâm niệm Phật thường xuyên đại trí sẽ mở, lúc đó con mới thấy rõ hoàn cảnh là ân sư, con mới quý thương vợ và giúp đỡ cho chúng tiến hóa tốt. Chúc con vui tiến.

212

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Bài thơ khuyến tu con đã xin như sau:

TRỊNH Giáng lâm tại thế tự khổ hành
ĐỊNH Điển chưa thông mất điểm thanh
TOÀN Hành chơn pháp tùy duyên tiến
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền

Thực hành cảm thức tiền duyên
Nơi vay không trả nối liền kiếp tu
Thực hành giải tỏa mê mù
Lương tâm cần rất khó tu khó hòa

213

Tự mình cảm thức thiết tha
Muốn hành không tiến khó qu cực hình
Đi đi lại lại một mình
Thở than khổ cực hành trình Trời bạn
Trì tâm tu luyện khai đàng
Quý yêu Trời Phật mở màng đạo tâm
Thực hành khai triển mừng thầm
Có Thầy có bạn tự tầm đến nơi
Cần Khôn Vũ Trụ do Trời
Dựng xây xây dựng không lời thở than
Trí tâm khai triển nhiều màng
Một lòng tu tiến thiêng đàng tự đi
Hồn là chánh giác huy nghi
Tâm tu tự đạt trí thì đạt thông
Thực hành một dạ một lòng
Tay không đã đến cuối cùng về không
Chẳng còn lý luận ngoài trong
Thực hành là chánh cảm thông Phật Trời
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

24/8/20

b - e

ngày 15.06.2000

Thư gửi thầy ??

Lời đầu thư con kính chúc
thầy được nhiều sức khỏe
đi du lịch đất Nam Sah
liên tay, gần luôn thầy
bê khỏe.

(214)

kính thưa thầy
Suốt 1 năm qua, thầy
đã giúp dạy cho con
Lam & bút bao nhiêu
Là viết liền, như con
thư chưa có thói quen
nào sẽ viết thầy
xem viết, như thầy đã
viết Lam của con gần
thần, và các bạn đã
chấp nhận, con đã gửi
qua, còn sẽ & lâu
như gì bất chấp

Hôm nay con xin ^{Từ} bày tỏ
cô bình, mà cô đã bình
cho lấy qua thủ ^{giữ}
con đã ^đđang ^llơ, khi ^{tr}trở
Hoon ^ccả ^hhạt ^{ng}ngặt
thà mẹ cô bình và ththưa
con ^đđi ^ggửi, ^ccó ^ssảy ^aa
điều mà ^{ch}chết ^uu ^aa ^ggần
đó là ^llời ^ccô ⁿnói ^vvới
con ^qqì ^ccó ^{ph}phải ^ssảy ^đđến
trên ^{ng}nghep, ⁿnhưng ^HHùng ^ggọi
cái ^đđơn ^ccái ^ssống ^ccòn ^aa
cô ^{ng}ngay ²2 ^bbuổi ^{ch}châu
Sau ^ccó ^{ph}phải ^ssảy ^đđi
trả ^{ng}nghep ^{cho}cho ^kkiếp ^ggiữa
vớ, ^ssố ^llượy ^HHùng ^đđi
của ^mmẹ ^{cô}cô ^bbình ^đđi ^ggần
chỉ ^ccó ^đđ.80000 ^{ng}ngàn
mẹ ^{cô}cô ^ccòn ^đđang ^mmang
chạy ^bbuốt ^{ng}ngặt ^{ng}nghep
trên ^ggửi ^đđính, ^ccó ^vvà
mẹ ^{cô}cô ^đđi ^ggửi ^đđi

(215)

nhà của ông út, vợ ông út
điếc kia cho ở nhà này
đất, nay thì ông bán nên
nhà lại cho con, nay
thì con xây dựng lại cho
bác Hai to hơn nay là
Hồng Giang, kết quả là
con đập đầu cuối lại
đây, xin đây gửi bố
nghĩ và gửi đồ cho
mẹ con cô vợ lúc đó
khẩu, con cũng biết là
mẹ con cô có duyên ở
Hạt phap mà bố phải
lưu tâm học vấn, nhữ
gì đây hơn cả qua
biết đất, nếu đây đây
cảnh đó đây sẽ là
tổng lớn, vợ anh gửi
đồ về đây là 25 năm
về trước, mà sau con
gửi lại với ngay nay,

(216)

thừa thầy,
gần gũi ý nguyện
của con gọi đến thầy ở
nay con viết thư này, con
còn nhớ u cần phải thầy dạy
đây, bây giờ con học cho thầy
nghe nhé.

(217)

phục vụ mọi người gần
được như
Đầu năm Hiền dạy thầy còn nhớ
Đai bị gần đó o gần khế
thực Hiền giết người chôn

chôn chôn
cho thừa thầy đã gần 80 tuổi
mà con còn học cách này cho
thầy thì con thầy gọi lời vô
cùng nhớ con em a biết gì
Sao? kìa lại thầy dạy thầy
đó thầy bài cho thầy dạy
Suốt và nhớ lời dạy của thầy

l
h
l

Montréal ngày 24 tháng 8 năm 2000

Kính gửi,

Thầy nhận được một lượt 5 lá thơ của con nói về từ thiện nhưng từ đầu đến cuối Thầy đã đọc và không hiểu gì hết, con không phải là người Việt Nam, đã nhiều lần Thầy cố cho con hay năm nay Thầy đã 77 tuổi, già mắt lờ, đọc thơ của con chữ nghĩa không rõ rệt, càng rối trí thêm, vậy từ rày về sau con muốn viết thơ cho Thầy nên nhờ người Việt Nam biết chữ viết ngắn gọn và rõ rệt những gì con muốn viết cho Thầy.

Còn về việc của chị Phan thị thanh Bình, thì Thầy phải hỏi lại người giao tiền cho ai mà không nhận được và sẽ gửi tiếp.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

218

KINH THƯA ỦY BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THANH-TINH

Kinh thưa Thầy và quý bạn đạo
Con tên T T H là vợ O.D T H hiện cư ngụ tại

24/8/20

Con kính lạy Thầy ba lạy.

Con kính xin Thầy và quý bạn đạo cho con được nói lên lời nói sau đây.

Kinh thưa Thầy và quý bạn đạo.

Cả gia đình chúng con đã Thiên theo Phương Pháp VuVi này được 18 năm, rất là hạnh phúc, các con của con rất là hiền hòa, nhất là cả gia đình con không có ai bình hoạn, chúng con rất vui mừng.

Thưa Thầy và quý bạn đạo cách đây ba năm con bị thất nghiệp con ở nhà luôn.

Ba năm nay vợ chồng con nguyên tu và trưởng chay diệt dục, the mà năm rồi vợ chồng

con có đi Đại hội Canada, tình cờ chồng con gặp lại cô (M.N) bạn cũ của chồng con, cô

ta cũng Tu thiên VO VI. Từ ngày đi Đại hội về đến giờ cô ta và chồng con luôn hẹn hò

nhau bằng điện thoại, hai người hẹn đi North Carolina một tuần AN ÁI, trước khi hai

người hẹn nhau, con nghe được. Con có năn nỉ chồng con, anh đừng đi ngủ với cô (M.N)

nữa, chồng con hứa là không đi, Nhưng đến ngày hẹn thì chồng con và cô (M.N) vẫn đi

như thường.

Kinh thưa Thầy và quý bạn đạo, nếu con nói hết câu chuyện này thì dong dài lắm.

Con chỉ xin Thầy và quý bạn đạo cho con biết, chồng con và cô (M.N) này họ Tu Thiên

kiểu gì vậy! và việc làm của họ có bao giờ Trời Phật ban tha cho họ không? con xin hết.

Cuối thư con kính chúc Thầy an vui và quý bạn đạo một mùa Đại hội vui vẻ và thanh tịnh.

Kinh bậy

con



T T H

219

Montréal ngày 24 tháng 8 năm 2000

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 7 năm 2000 báo tin là chồng con đã ngoại tình với bạn đạo là một đại tội, phạm dâm tánh sẽ bị hạ tầng công tác, tâm làm thân chịu, Thầy không có quyền can thiệp vào việc cá nhân được, vậy con nên thành tâm niệm Phật hướng độ cho chồng con càng ngày càng sớm thức tâm mà tự xa rời trược điển.

Con có cơ hội học nhĩn nhục và thanh tịnh, kiên trì niệm Phật lo tu thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai.

Chúc con thanh tịnh và tu tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

220

lãnh Con có hỏi anh con, thì nói là không, có hy vọng
gì hết, con rất hy vọng được định cư ở Úc vì ở
Phi con chưa phải là công dân phi. Được định cư ở
Úc con sẽ làm người công dân hợp pháp con sẽ bảo lãnh gia
đình và 1 con cháu tại đây. Con xin thầy Đam
cho con lời chỉ dạy, con phải làm thế nào?
(222) Con có được đi Úc hay ở lại Philippines?

Con và gia đình kính chúc Thầy Trưởng sanh
đê diu đất chúng con trên đường tu học. NAM
MÔ A DI ĐÀ PHẬT, Vạn vật Thái bình.

Con
N

Montréal ngày 24 tháng 8 năm 2000

N con,

223
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 3 tháng 8 năm 2000, được biết con đã nhận video thực hành, còn niệm Phật nhắm mắt, coi lười, răng kẽ răng, dùng ý từ từ niệm, Nam chú ý tập trung ngay trung tâm chân may, Mô cũng vậy, cũng như chữ Nam, Di Đà Phật điều chú ý như nhau, ngay trung tâm chân mây mà thôi, đúng lực lượng nó sẽ chạy lên trán và mỏ ác và trung tim bộ đầu, con sẽ cảm thấy rõ ràng, tất là điển sẽ chạy khắp bộ đầu. Trong cuối video có giải thích rõ ràng, vậy con phải nghe cho kỹ để tự thực hành. Tại Manila, Thầy không có thiền đường tại đó, nếu con cần sách, Thầy sẽ gửi cho con sau lễ đại thọ của Thầy tại Philadelphia. Còn về việc di trú của con thì con phải chờ đợi dịp may sẽ có bất ngờ. Chúc con vui tiến
Quý thương

Lương Sĩ Hằng



V , 10/6/2000

Th. 24. 07. 2000

Kính Thầy quý' thương,

Trước hết con cũng gởi và các bld Vancouver kính thăm & vẫn an sức khỏe Thầy.

Nhân đây con ^{xin}chuyên' đến Thầy & bức thư con nhận được từ & bld L Thi H và L + P D ở VN trong đợt con về VN hồi đầu tháng 1. Nội dung thư không có gì khẩn' nên con định sẽ trao khi gặp Thầy. Nhưng con không có cơ hội gặp Thầy, ~~nay~~ nay con xin gởi đến Thầy hôm nay.

(224)

Con cũng kính trình Thầy con cũng anh Xuyên sẽ về Việt Nam vào 1/7 đến Hà Nội 3/7, vào TP HCM 7/7 và rời ^{Việt Nam} (TPHCM) vào 10/7, con ^{và anh Xuyên} sẽ ở VN 1 tuần lễ làm việc tiếp tục trong đề án Giáo Dục Đại Học về tin học và viễn thông VETiNH.

Kỳ này con không tham dự Đại Hội, Mẹ con, P và K sẽ tham dự. Lần đầu tiên con "miss" H.

Con kính chúc Thầy luôn vui khỏe!

Thương Thầy nhiều lắm! Sơn Quang V 7 S

Montréal ngày 24 tháng 8 năm 2000

T S ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 6 năm 2000 và được biết con về Việt Nam và trở lại bình an.

P K và má con có gặp Thầy tại Đại Hội, mọi người đều vui. Việc làm của con và xuyên rất cần thiết trong giai đoạn này. Lần này con không tham dự Đại Hội được, rất tiếc, cũng có nhiều bạn đạo hỏi đến con, này được biết tin con vẫn vui khỏe.

(225)

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

T.L. 24-05-2000
ML

Kính gửi Cháu,

Con là L. Kính xin Cháu tiên
đề con tiếp tục công việc của con,
(226) nếu Cháu thấy thuận tiện.

Con xin được phép hôn Cháu.

Con,

L

TP.H.C.M, ngày 29.5.2000.

Montréal ngày 24 tháng 8 năm 2000

L ,

(227) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 29 tháng 5 năm 2000 xin tiền, tiện đây Thầy gửi cho con 1000\$.
Chúc con tu tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Kính Ông Tám,

25/8/2020 T, ngày 02.8.00

Mấy hôm rày, tự nhiên con bị kiệt sức một cách lạ lùng, hơi thở ngắn, bước đi rất chậm, mọi hoạt động đều yếu lại. Đi bệnh viện xét nghiệm toàn diện thì không tìm ra bệnh, ăn cũng ít. Nếu tiếp tục tình trạng này thì chắc chắn xác con không thể duy trì tiếp tục. Con định về VN để bố xác ở VN. Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại con cũng không thể đi được. Con không biết nhờ ai. Con xin nhờ ông Tám hoàn hi? giúp đỡ và cho con ý kiến gặp để con sẽ tìm nơi y khoa của Ông Tám mà có hướng đi. Xin Ông Tám sẵn lòng cho con số phone để con có thể liên lạc trực tiếp với Ông Tám được không? Tình trạng sức khỏe của con kể rày con cũng phục không còn ở mức độ bình thường như trước nữa. Sau khi sốt hơn và pháp luân, vô thên định không được. Con ăn chay theo kiểu gạo lứt với muối mè cộng với một ít rau đậu. Có lẽ vì vậy mà nó thiếu máu làm con kiệt sức khỏe. Mọi việc đều bị bế tắc và chậm lại. Con đang tâm bỏ bẵng mà "Erisure" và nữa đi. Không biết có cần vẫn với tình trạng sức khỏe của con hay không. (228) Đi bác sĩ gia đình, thì họ cho là thiếu máu, được chẩn đoán thiếu máu và cho uống thuốc thiếu máu. Với tất cả tâm nguyện gửi tới Ông Tám và kính xin Ông Tám hoàn hi? quan tâm. Kính chúc sức khỏe Ông Tám được đi đây để tiếp tục truyền pháp và cứu độ chúng sanh. Kính chúc sức khỏe Bà Tám.

Trân trọng kính thương Ông Tám

↓ q ↓
Tuổi quý Dậu, 68 tuổi,

(Bớt Ông Tám từ trước 1975 ở VN, mới qua Mỹ, được gặp Ông Tám vừa rồi ở thên Viên (00) Hai Khổng. Xin nhắc để Ông Tám nhớ. Trân trọng).

Montréal ngày 25 tháng 8 năm 2000

Anh L ,

Thầy vui nhận được thư anh đề ngày 2 tháng 8 năm 2000 được biết anh lâm bệnh kiệt sức vậy anh nên tiếp tục niệm Phật liên tục may ra cứu rỗi tình trạng này, chỉ có Trời Phật mới có thể cứu anh trong giai đoạn này, mong anh trì niệm lục tự A Di Đà, khối trước sẽ không còn tấn công nữa. Nếu có dịp anh nhờ bạn đạo ra health food mua một hộp proteine về uống vì ăn chay thiếu chất bổ.
Chúc anh vui vẻ để tự cứu.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Đức Quốc, 21.08.2000

Kính thưa Đức Thầy.

Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc chúng con xin có lời vấn an Đức Thầy. Chúng con kính mong Đức Thầy luôn mạnh khỏe. Hôm trước chúng con được tin Đức Thầy bị đau vai nên phải trở về Canada để chữa bệnh, không biết hiện giờ sức khỏe Đức Thầy đã bình phục lại chưa?

Kính thưa Đức Thầy, chúng con xin thỉnh ý Ngài một việc như sau:

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức chúng con có dự định tổ chức Khoá Sống Chung và Sinh Nhật Đức Thầy vào ngày 4-5.11.2000 cho Bạn Đạo Đức, trùng với ngày Thiễn Ca và mừng Đại Thọ tại Philadelphia, vì đa số Bạn đạo không có đủ điều kiện để qua đó tham dự. Chúng con dự định sẽ tổ chức hàng năm nếu được Đức Thầy cho phép.

Một lần nữa chúng con kính chúc Đức Thầy luôn mạnh khỏe

Kính thư

N. X. N

25/8/20

228

Montréal ngày 25 tháng 8 năm 2000

X N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21 tháng 8 năm 2000 được biết hội ái hữu Vô Vi Đức định tổ chức khóa sống chung nhân dịp lễ sinh nhật của Thầy vào ngày 13 tháng 11 âm lịch chứ không phải ngày 5 tháng 11 dương lịch. Nếu tổ chức thường niên thì chọn đúng ngày chứ không nên chọn sai ngày vì ban tổ chức không thể muốn được chỗ đúng ngày sinh nhật cho nên phải muốn sớm hơn dự định.

Về bệnh đau vai của Thầy, về đây được an nghỉ từ từ khôi phục, hôm nay Thầy vẫn khỏe và sẽ đi Atlantic City lo về tổ chức đại thọ và thiền ca vào tháng 11 tại Philadelphia.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

229

15.6.2000

Thưa Ba,
Con nghe các anh em gọi Thầy bằng Ba con thích lắm nên lâu nay con ráng cao tâm nay con mới dám cao đầu, kính xin Thầy cho phép con được gọi Thầy bằng Ba.

Từ khi nhận được thư Ba đến nay con luôn làm theo lời Ba chỉ dạy. Song Ba cũng thừa biết những khó khăn mà con đang gặp, những khó khăn này không thuộc về con!

(230) Con nghe mấy em qua gặp Ba con ước lắm, ước gì con có được diễm phúc đó. Con cũng biết Ba đang xây dựng TV & T con thích trông trọt lắm đủ con bửa ni ra hoa, nhàu cũng sắp kết quả, rau đậu trong vườn mùa mưa này thừa ăn.

Con đang ^{trồng} tiểu & cây ăn quả đủ loại khắp vườn con cũng làm được những công việc nhỏ. Song con con yêu lắm

Kính xin Ba hãy xét thưởng cho
đứa con, khi mà cho con cơ hội
được sống gần Ba & các anh
chị có sẵn tư tâm. Rất mong
được gặp Ba bằng xác thân này
(231) Kính lạy Ba cho con được toàn
nguyên.

Con

Phu

V H

TB: Nếu có thời giờ, kính xin thầy
gợi về đề

29/8/20 L

T

25.6.2000

Ba kính yêu

Con nghe các anh em gọi thầy bằng Ba con thì
lắm, nên lâu nay con rằng cao tam nay mới
cao đầu - kính xin phép thầy cho con được gọi
bằng Ba. Từ khi nhận được thư Ba đây này con
luôn khép mình làm theo lời Ba chỉ dạy - song
cũng chưa biết những khó khăn mà con đang gặp
khó khăn này đâu phải do con hư Ba ?!

Con nghe mấy em qua gặp Ba con ước làm
được gì con có được điểm trước đó, con
(232) biết Ba đang xây dựng TV & T con thì ch
trông
lắm du du con bua mi ra hoa rồi nhau cũng
kết quả, rau đậu trong rổ mùa này
ăn con trông tiêu & cây ăn quả đầu loại

vườn. Con cũng làm được những công việc
song con còn yếu lắm !! kính xin Ba hãy
thương cho đứa con khổ mà cho con cơ hội
đến sống gần Ba & các anh em có sẵn tư
tâm
rất mong được gặp Ba bằng xác thân này
đó là mơ ước duy nhất của con.

Kính lay Ba cho con được toàn nguyện

MUA

V H

Montréal ngày 29 tháng 8 năm 2000

V H .

Thầy vui nhận được tho con đề ngày 15 tháng 6 năm 2000 được biết con muốn gọi Thầy bằng ba. Ba và Thầy cũng một thú mà thôi, kính trọng lo tu tiến là cần thiết. Thầy lúc nào cũng yêu chuộng tự do, muốn kêu Thầy bằng ba hay bằng thẳng cũng được. Vị trí của Tình Thương là không có giai cấp, lúc nào cũng vui học và tiến. Nhiều người gặp Thầy lại vui, xa Thầy lại buồn, đó là tâm thức chưa quân bình. Sự có có không không là xây dựng cho con người dùng Dũng Chí Tu Tiến; chú không còn tui hận nữa. Con có duyên được trồng cây ăn trái càng thấy rõ tình thương của Trời Đất xây dựng bằng điển năng dũng chí thẳng hoa, không ngừng nghỉ. Khi phải đặt vấn đề muốn là rất khó tu, lòng tham chưa dứt khoát, chuyện có có không không là của Trời Đất sắp đặt để giáo dục người tu tỉnh thức và dứt khoát.
Chúc con vui tiến.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng

M 7 Ngày 20 tháng 7 năm 2000
Hình gửi thầy. 30/8/00

Bố có hết con hình đến thầy. lời thăm.
Sức khỏe thầy. được bình an để cuối đời
chung sinh. Sau đây con có thể mác
một số việc. Hình đến thầy giải đáp cho
con và một số bạn đạo ở Mỹ Tho và Sài Gòn
đều an tâm mà lo tu hành.

Là thờ dân tiên thầy gửi cho con. có ghi một
đoạn là (bản thân của con tiếp xúc được Thanh
Quang của bị trên từ trung tâm sinh lực của
con không vũ trụ) từ hôm thầy gửi thư về
(23/1) con đến nay, con cố gắng hành thiện làm
ngay có chút thời giờ đi giúp bạn đạo để
tu tiên. gia đình con khổ đau. và không chấp
nhận việc con làm, vì thế con không thấy làm
nhiệm và cũng quyết một đường mà đi. con
biết đó là bài học để thức tâm con.
con vẫn công phu. đến một ngày kia. sau

Khi con soi hôn phải luôn đã được thông con
nhân thấy có một luôn đũa nhỏ, xuống.
trung tâm bộ đầu, và càng lâu. thì luôn
đũa xuống thẳng tốc mạch. Con cảm thấy
nhẹ nhàng. thông suốt. và con thấy luôn đũa
xuống đến đầu khai thông đến đó. càng
ngày luôn đũa càng mạnh. và đi sâu hơn
đến nay. con thấy lực lượng càng dòn dáo.
mặt mày hồng hào. có đũa quang. khi
con đến một bạn đũa nào. thì bạn đó
(235) cảm thấy nhẹ nhàng bộ đầu rút mạnh,
tôi nghĩ thấy có phần tiến hóa hơn
trung khi đi giúp bạn đũa hoặc đi về nhà
thường, con thấy tâm vẫn bình thường không
mang nề và nhiệm vụ, không mất đũa
và tôi cũng phụ. vẫn bình thường luôn
đũa vẫn đi xuống như thường lệ.
con xin hỏi thầy trong bảng từ tài liệu
hình sách. không có đi cập đến luôn đũa

đi xuống. anh con đã nhận được không
biết con tu như vậy có đúng không con
có sửa pháp không. Khi con giúp bạn đạo
Cương, giúp luôn đến đi xuống chỗ không
đứt lìa. thấy kết quả nham. về những
nhiệm vụ sai mất đi.

Kính xin thầy giải đáp cảm k. là anh
hướng đến một số bạn đạo rất lớn
ở mỹ tho và sai gòn trong vấn đề
tu học.

236

Vấn đề thứ 2. con có đến huyện Thành K
hình ngũ tại cấp dân nam xã đang phục.
huyện chỗ gạo từng giồng nhỏ con học
thầy là có phải huyện. có luôn đến của phật.
thầy tây an. và làm việc cho tea tam giáo
của chúng tôi. hay là huyện tu bên
khởi nào. đại vi có một số bạn đạo ở mỹ
tho và sai gòn. đã đến thảo luận rất hay
và chính xác. những gần đây có một số:

Tang hoàng mang. Sở đến đó nhiều lần
sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tu học.

Còn riêng con có đến chơi hoặc hỏi vì vấn
đề tu học về luân đĩn của con, thì huynh
thành nói rất chính xác.

câu hỏi của con. ① hiện nay con tu mà có
nhận được luân đĩn đi đường có đúng không.
có sửa pháp không. có chỉ dẫn cho người
khác hành như thế được không. ^{là đĩn đĩn vì} luân đĩn của con

② Các bạn đạo lui tới huynh thành có
(237) bị ảnh hưởng vì không? hiện huynh thành
làm việc cho ai?

③ anh tư âm là (anh của con) tu hôn thầy
còn ở Việt Nam. đến nay cũng nhận được
luân đĩn như con. nhưng không dám hành
theo, vì sợ không thay, xin thầy chỉ dẫn
Còn thầy con câu chú Sài Khơ thầy được tốt.
và các bạn đạo ngoài được vững tin tu
hành tinh tấn.

M V E

Uyen

Montréal ngày 30 tháng 8 năm 2000

V T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 7 năm 2000 được biết con đang bị thử thách về điển giới. Con đi lên mới cảm nhận được luồng điển ban chiếu ngay đốc mạch của con, cho nên khi con đi lên, luồng từ quang mới ban chiếu xuống. Vậy con nên tiếp tục tu tiến, không cần biết những chuyện ở xung quanh phê bình chỉ trích, vì những người ấy chưa thực hành đúng, thì làm sao nhận được luồng điển từ bi? Con cương quyết thực hành là đúng, không nên chán nản vì bất cứ lời phê bình nào chuyển đến. Sự thanh tịnh và sáng suốt luôn luôn ẩn tàng trong con.

(238)

Mong con thực hành tu tiến. Còn về việc điển của Thầy Tây An không có dính dấp gì đến Vô Vi cả. Vô Vi chỉ có thanh và trược mà thôi, không nên lấy tam giáo tòa hù hiếp người tu. Người tu Vô Vi chỉ có dũng mãnh thực hành tu tiến, không cần nhờ đỡ bất cứ ai. Con nên chỉ cho người khác thực hành tự tu tự tiến mà thôi.
Chúc con vui khỏe.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng

B D , ngày 12 tháng 9 năm 2000 (lúc 2:00)

Kính thưa Thầy!

Duyên lành hôm nay con được dịp viết thư thăm Thầy, đầu thư không hơn gì con cầu chúc Thầy cùng bà và các cô được dồi dào sức khoẻ, đồng cho con gửi thăm tất cả các chú, các bác lời thăm hỏi ân cần nhất của con.

Thầy ơi! đã lâu rồi con không viết thư thăm Thầy vì phần không biết được địa chỉ, phần con biết Thầy bận rộn nhiều công việc không dám phiền Thầy, lâu nay Thầy có được khoẻ không? Con nhớ Thầy nhiều lắm nhớ và thương, dạo này con biết Thầy chịu nhiều lời không hay nhưng Thầy vẫn an bình trong thanh nhẹ để giải toả mọi gút mắc, tha thứ và thương yêu mà Thầy hằng mong ước. Càng nhìn ở tấm gương quá bao dung đó con như đã nhận được những bài học quý báu cho mình với tuổi đời quá cao mà Người vẫn còn bốn ba khắp nơi gieo rải những giọt tình thương yêu quý để đưa con người về với bến bờ hạnh phúc thật sự và đúng nghĩa. Vì đại nguyện vì tình thương yêu con người lớn lao, Thầy không nghĩ đến tấm thân mình, sẵn sàng hy sinh mặc cho người chửi mắng, mặc cho người lường gạt, trách móc Thầy vẫn an nhiên độ tha và xây dựng trong tình thương sẵn có của Người

Kính thưa Thầy! con vẫn mong Thầy khoẻ mạnh để dẫn tiến chúng con trên con đường đầy chông gai, thử thách mong Thầy hãy bỏ qua tất cả và tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Con vẫn nghĩ bên cạnh Thầy còn rất nhiều và rất nhiều những con người thật sự cùng chí hướng cùng tình thương cao đẹp mà họ luôn mong mỏi và cùng thực hiện trong tình yêu xây dựng học bàn của Thầy để đóng góp xây dựng cho những ai sự chân thật không tính toán mưu mô, không gạt lường giang manh mà luôn hướng về con đường mà những người đi trước đã để lại cho hậu thế một tình yêu vĩ đại.

Thầy ơi! Thầy đã từng nói đời là bể khổ, thật đúng như vậy, chúng ta cần phải biết xây dựng cho chung thì con người đâu còn là sự khổ, sẽ mãi mãi sống trong sự an nhiên tự tại, biết vậy nên chúng con vẫn luôn luôn học tập để đạt được điều mong ước đó. Thôi đến đây con xin dừng bút vài lời tâm sự con gửi đến Thầy để chia sẻ cùng Thầy trên chặng đường hoàng hoá. Một lần nữa con xin được gửi lời chúc sức khoẻ đến Thầy.

TB : Vì Thầy bận nhiều công việc nên con không dám làm phiền Thầy. Đây là lá thư thứ ba con gửi đến Thầy. Mỗi buổi chiều con thường hay ra đằng sau nhìn về phương trời xa xăm nghĩ về Thầy con rơi lệ. Rơi lệ vì thương Thầy vì nhân loại Thầy đã hy sinh quá lớn. Rơi lệ vì con chưa xứng đáng trong tình thương bao la của Thầy xin Thầy hãy cho con những lời khuyên để con làm hành trang trên chặng đường còn lại. Mong được thư hồi âm của Thầy.

Sau đây Thầy cho con hỏi 2 câu hỏi :

1/ Từ khi thực hành đến nay con ăn chay. Trước kia con cũng thích ăn chay. Khi cô Ngọc Sương về nước thấy con ốm nhiều lần khuyên con ăn mặn, con không ăn cô khuyên con viết thư hỏi Thầy tuy con được nghe Thầy giảng rất nhiều về vấn đề này. Sau đó những người bạn và những người cùng công tác khuyên con ăn mặn để có sức khoẻ đi làm (họ thấy con ốm yếu, bệnh tim mạch mà ở lá thư đầu con có kể cho Thầy) nhưng con thấy ăn chay vẫn tốt vì con cảm nhận cơ thể mình nhẹ hơn ăn mặn (con nghĩ mình thử chiếu mình ít nên ăn chay vẫn tốt hơn giảm trực). Vậy con nên phải thế nào xin Thầy cho con lời khuyên bổ ích.

2 / Con có người cô ruột suốt cuộc đời sống khổ. Hiện nay lại phải còn khổ hơn vì phải mang chứng bệnh ung thư chạy chữa không giảm (vì điện kinh tế không có mỗi lần đi chạy chữa phải đi xin bà con chòm xóm giúp đỡ vì tụi con cũng không có nhiều chỉ giúp đỡ được một phần nào

239

Vậy mong Thầy có cách nào chạy chữa bằng thuốc ít tốn kém xin Thầy chỉ giúp. Thành thật cảm ơn Thầy

À Thầy ơi! Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa con có ông nội tên là Trần Văn Hương tuổi dần đã mất cách đây 3 năm (1997) vì bệnh lúc 11:45 khuya ngày 14 tháng 8 âm lịch (trung thu) ông là người ông cũng là người bạn đồng hành cùng con trên con đường tu học trước những ngày ông mất, ông nói khi ông ra đi ông không muốn trở lại thế gian giả tạm này nữa nên khi mất trong nhà không ai thấy ông như những người chết khác (báo mộng chẳng hạn). Vậy mong Thầy minh giải, ông nội con hiện giờ có cơ hội để tu học tiếp không hay phải quay trở lại. Xin chân thành cảm ơn Thầy.

Con

H H

Atlantic City ngày 15 tháng 9 năm 2000

H H ,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 12 tháng 9 năm 2000 được biết con vẫn theo dõi hành trình tu tiến của Thầy đi khắp năm châu như con dẫn giải trong thư, bất chấp gian lao khổ cực và vẫn tu tiến, độ tha tại trần. Đó là nhiệm vụ của người tu truyền pháp, trên đường đi lúc nào cũng gặp phải những trở ngại gian nan của nhơn sanh nhưng tâm từ cũng vượt qua. Tuy có khi phải dùng nước mắt chan cơm nhưng vẫn sống cho đến ngày hôm nay, lại được đọc lá thư của con đồng tình thương quý những gì Thầy đã làm, chung đường hướng phát triển ai nấy cũng đều hoan nghênh, ngược lại thì bị chửi mắng hay trừ ẻo!

Còn về phần chay mặn thì người tu Vô Vi sẽ tự chọn chứ không có bắt buộc bất cứ ai. Ở đời khoa học đã phân tách rõ rệt, thích khẩu và khỏe mạnh thì cứ ăn. Mỗi người một duyên khác nhau, có người thích chay, có kẻ thích mặn, dừng mảnh tu tiến thì cũng sẽ thành công.

(241)

Còn người chết rồi thì sẽ phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa chứ không đặt vấn đề muốn hay không.

Còn về bệnh ung thư thì bác sĩ cũng phải bó tay, tùy duyên của mọi người hướng về đạo đức thì có thể cứu được một phần mà thôi. Thầy chỉ biết co lười răng kẻ răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong thời gian bệnh hoạn thì may ra gặp y sĩ tốt. Thầy chỉ dùng cách tập trung điển và tự giải qua nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng

Atlantic City ngày 20 tháng 9 năm 2000

T Á ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 6 năm 2000 được biết những sự pha dèm ở bên ngoài đều là không đúng. Người dấn thân làm việc thiện lúc nào cũng bị kẻ khác vạch đủ điều, nhưng cuối cùng lòng từ sẽ bao che tất cả. Chị Kim Sơn rất quý và thương những người nghèo khổ, đó là tình thương căn bản của chị Kim Sơn.

Người tu cần xây dựng hạnh đức, tất là phục vụ đại sự chung mới có giá trị nếu ngược lại, thì chỉ bị đọa mà thôi. Con đang vui sống với chị Kim Sơn không nhiều thì ít con cũng được ảnh hưởng tốt bởi chị.

242

Còn về việc chồng con, còn duyên thì còn lợi dụng lẫn nhau, hết duyên thì chẳng muốn gặp nhau, đó là chuyện thông thường của tình đời. Nay con thức tâm lo tu là tốt cho phần hồn ở tương lai, Trời Phật sẽ chứng tâm cho con. Giai đoạn này thì con chỉ lo niệm Phật thường xuyên và phụ chị Kim Sơn làm việc thiện là tốt cho phần hồn của con.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Ngày 2-9-2000

H. S. 10²⁰⁰⁰



Reverend Ông Tâm mến quý,

Sáng ngày 30-8-2000 - đúng hai tuần lễ sau ngày gia đình tôi tổ chức mừng Sinh nhật thứ 80; (15-8-2000) của bà Nghiễm; đồng thời hoàn kỷ niệm 43 năm, bà lãnh nhận Bích Tích Rửa tội, hồi nhập vào Cộng Đồng Công giáo - tôi nhận được củ tiền thoai, mà tôi đến đoàn đường về sân Bửu (Cưòng Minh Giảng cũ) nhận, quả từ Canada gửi về. Lại một tin vui đối với người Khôn Khô... Chúng tôi liền nghĩ: Chắc là quả Ông Tâm gửi tặng.

(243)

Trong buổi chiều, tôi đã đến tại địa chỉ chỉ định và đồng nhận được 300 USD - quả của Ông Tâm - đúng như tiên đoán. Muốn vẫn cảm ơn tâm lòng ông Tâm.



Ngày 15-8-2000, gia đình tôi hoàn bị cảm tạ Thiên Chúa - trong câu kinh lời nguyện - về mọi hồng ân Ngài đã ban phát - che chở, diu dắt, gìn giữ gia đình - hồn xác - trong di vắng nhất là trong thời gian bị thử thách - đau thương quây bô...!!

Trong dịp này, chúng tôi cũng bày tỏ lòng tri ân của gia đình đối với quý vị ân nhân xa gần - mà Ông Tâm là vị ân nhân để Nhất của chúng tôi... đã và đang thường tinh

giúp đỡ ở mọi trường, còn thử thách của thiên
giới và... Ân tình nghĩa nặng đó... tâm sao
chúng tôi quên được!

Nguyễn xin Chiên Chúa, Đấng Toàn
Năng hằng hiển - Đấng tạo thành vũ trụ và
lời ngài trả công và chúc phúc cho tất cả
những ai đã giúp chúng tôi...

Cầu chúc Reverend Ông Tâm Vạn An,
Sức khỏe dồi dào - Thành công mỹ mãn trong
Sử Mệnh, cao quý và năng nề - Chiêng Đê
giai phò: vun trồng, xây dựng, năng độ, đức
dắt Tâm Linh và Tinh Thần - các Ban Đạo
bồi dưỡng - trên con đường đạo lý - tu thân
tích đức - nhân hậu - hiếu thảo - hiếu
về cộng đồng: Tinh Thượng - an bình - Hạnh
Phúc vĩnh cửu.

244

Sau cùng, chỉ biết thưa với Ông Tâm.
Tôi trọn tâm lòng chân thành biết và ghi ơn!
Eoan gia đồng thành cảm tạ.

Gia trưởng


9 9

Atlantic City ngày 5 tháng 10 năm 2000

Anh N ,

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 2 tháng 9 năm 2000 được biết bà Nghiêm đã làm lễ đại thọ năm 80 tuổi và anh đã nhận quà 300 \$ mà tôi đã gửi, trực nhớ lại vào tháng 11 tới đây tôi sẽ làm lễ đại thọ 77 tuổi tại Philadelphia. Tất cả bạn đạo sẽ qui tụ về đó và có chương trình thiễn ca đặc sắc do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sắp xếp. Mọi người sẽ chung vui và hãnh diện đón nhận sự đóng góp cho nền văn hóa VN được hợp thời.

Kính chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Atlantic City ngày 5 tháng 10 năm 2000

P con,

Thấy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 8 năm 2000 được biết con đang thực hiện đại nguyện giải thoát, nên bắt buộc phải chịu nỗi quạ. Vợ chồng là nghiệp duyên, cộng hưởng khi vui và nhận lãnh khi bị nỗi; sự liên hệ đó không ngừng nghỉ được.

Người tu bị hàm oan là chuyện thường. Người đời không hành như con thì họ sẽ cảm thấy con không tiến về đời. Nay con lui về một góc để thực hành pháp môn, càng ngày con càng vun bồi ý chí hướng về thanh tịnh mà tu thì mọi nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Giai đoạn này con cần niệm Phật liên tục để giải tà khí và ổn định tâm thân. Nếu con có dịp xuất ngoại nên đi Canada một chuyến cho vui. Ở Canada cũng có nhiều người hành nghề may mặc mà vẫn tu, và mọi sự vẫn được bình yên. Dưới đây con xin một bài thơ khuyến tu như sau :

TRẦN thế trở trên mùi tục lụy
VĂN hay siêu diệu chuyển muôn chiều
PHÚC tâm tu tiến, không mà có
Thành tâm hướng Phật cảm thông nhiều

246
Thông nhiều đời đạo đạt siêu
Bề Trên chứng chiếu đạt nhiều thức tâm
Thực hành giải tỏa sai lầm
Trong không mà có vững tầm đến nơi
Chung qui ban chiếu bởi Trời
Lấy Không làm đích mở lời nhủ khuyên
Khuyến người giải tỏa tiền duyên
Thực hành chánh pháp nối liên căn cơ
Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Hương thanh tiến bước giải mơ cõi trần
Chung qui giải tỏa tâm thân
Chẳng còn thắc mắc chỉ còn dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Tự tu tự tiến vui vầy cảm giao
Chẳng còn lý luận khổ đau
Đời là tạm cảnh trước sau vui hòa
Chẳng còn lý luận tâm ma
Tự mình thức giác tự hòa tiến lên
Cởi thanh là cõi Bề Trên
Dấy công hành pháp đạt nền cảm thông
Một lòng một dạ khai thông
Đường đi rộng mở một lòng tự tu.

Quý thương
Lương Sĩ Hằng

10-10-2000
H

B. T., ngày 22.9.2000

Thầy Kính Hưởng,
Hôm qua H đã gửi thư
cho thầy. Hôm nay H gửi mật
vào từ việc về Lũ-Lũt Đông-Băng
Lông Cửu-Lông do Báo Tuổi Trẻ
đang ngày hôm nay.

(247) Bây giờ muốn về miền tây
cửu-Trô phải đi bằng Tàu, Các
quốc-lô hướng về Long-Myên, Châu-
Đốc, Đông Thạnh, Cần Chó không có
xe chạy. Tuyến đường miền tây
đã bị cấm. Thầy xem hình ảnh.

Đầu thu trước đây thầy gửi
cho con thầy có bài về người Ba
vô Miền ta. Vì thầy đã biết Việt-
Nam năm nay gặp đại nạn (phải
đòi nợ) khổ mà cứu. Con các
sấm giảng cũng có bài rất rõ về

Ngũc Ba và Mơn ba tập tạt. Thua
Việt - Nam năm nào cũng có lũ - lụt
thất khùng khấp thấy 9. Một loài
gỗ cảnh làm than này mới đắt!!!

Thầy ơi,

Có thì nào thấy xin Đứ Ngoc.
Hoàng Trường Đé ăn gạo đượ không?
chứ như thì này thì nhân dân làm
sao sống này. Và nếu 10 phần hết
sắp thì mất sống cũng khổ lắm.

(248)

Đem nào vô-vi chung Con cũng
câu cho Vạn-Vật Thái-hình Trước Kh
Sai-hôn, pháp-luân Hưởng-chuyển và
tưên-định mô sai đau-khổ Vạn đau-
khổ, làm than vẫn làm than.

Con này vô lý thì qua nhiều.
ung thì từ kêu, ngày mặt thêm hơn
hoa của thầy muốn khổ sai nê. Con
mong đừng có ai biết. thì mà hiểu
càng ngày càng đông, thì thất thầy
nghe, như là hoa muốn trốn lười.

Nhưng người ta lâu rồi Con không nhớ
buông bỏ vì vậy mà Con phải đến
thăm đến cái người lính, lui về thì
hít thở chồm mũi đi xa ra. Vậy
thường Con không?

Buông ra 1 ngày thì Con đi vùng
sâu vùng xa để gặp quý vị neo dờ
mà nhà nước không có phương các
giao - quyết - vì vì phải tiến về các
vùng đau - khổ đó.

(249) Ngày nào cũng có người kêu
đai - Kín đau vì vậy Con chưa
thể vô tư được. Ở đây mới có
công việc làm phải không thấy 9/10.

Nhà Việt - Nam ngày sau làm
được 18 nước mà lao vẫn nạn tại
hoạt - Con có đi tham quan một
số việc tại lưu uy - lao và thấy một
vài việc lạ. Một cái chết 30 năm học
(gọi là xác rử) Lưu chết chỉ 18 tuổi
nay gần 50 rồi, nhưng không học,

Không thui, Khô nước lú, Khiến bò vào
có quan có lỗ thông hở ra ngoài
nhưng thui như không có chút nước
hơi thui: Trái lại tôi lại chết hết
ngón môi này dài ra hơn vài tấc.

Hải Lâu Hạo còn sống có này
vài giờ đồng hồ sau này các năm
một thời gian rất là ngắn đây.

(250) Lú của chết giờ đồng hồ mang chân
như hao như xé chết khai. Sau
3 ngày của hao mới cho toàn giờ
đồng hồ để mang của lú.

Đã lú thì tôi hao như sữa
cứng chảy vào lưng - chân tay diều
như, sau đó thì khô lại - mất
vấn nhay đều, cái B5 hồ chỉ đó rồi.
rất nhẹ như tôi lú dùng máy đó.
mất thì tay chân lỏng như khô
lại.

Sau này dưới đất Hạo 1 con
gạt cây tại chỉ - Vam Hạo Vung Hạo

2

Hảo đi về hướng Tân Châu Hồng-Ngũ.
Ái quon khố đặng nấp vắn mô đặng
bằng khố khố lượ, xai - từ nhưn
nhưn vảo lả thối xai rỏ năm vớ
y phuc mau vãng - măt đặng măt
chối khố mau nâu.

(251)

Ba mươi năm trước người Mỹ
có đến mua xai rỏ đờ mang về nước
xít nghiên - những người nhà không
nhập 400 Mỹ Kim đó và vắn đi
quang tại nhà trên 1 căn gát cây.

Khi còn sống người em trai
năm còn cậu Hảo đượ nghe nhiều
về 1 số việc sai này, những khố
đam lỏ ra, hay còn năm hong bị
măt.

Năm nay ái quon xai rỏ không
dùng quá 45° về tay măt các này
vắn tháng hong năm 2000 - người
nhà có đi ngày ngày trở lại - say

Tại lại có quan Văn xoay 45° như cũ

từ lúc chết đến năm 1999 chưa
có máy chụp hình nào chụp được để
lấy ảnh.

Vừa sát Bộ Trường là giao thông
Văn Tài Hà Nội vô gặp ông Ba ở hàng
Đồ Đâu trước vùng núi Cấm này về
ngủ tại Long Xuyên - ông Ba này
khi có nhà và con đã cho ông 1 chỗ
ngủ đi ông chưa biết cho bà con
thức biết không biết làm.

(252)

ông Ba ra Hà Nội và được sao
đó mà gặp ông Bộ Trường lương đã rồi
ông vào Nam ở.

ông Ba đưa ông Lương và 1 số
người về chỗ Văn tham khảo sự - Tất
cả đồng căn cứ đi được chụp ảnh -
em trai của ông Hao được chuyển bố
vô vị cho phép chụp - thì là chụp
được.

Thầy xem 2 ảnh nhé !!!

Hoa Kỳ biết về việc này như
xin thầy thầy xem như thế nào !!!

Hoà tan với mặt Trời Huế, thấy
lẽ như tâm tương hờ - Bên này
từ ông Ba cho đến mọi người đang
chờ mặt sự gì đó theo môn Trời.

Còn Vô-Vi Khoa-học Huyền-Bí
phát pháp thì vẫn hắt và trên - Đến
quang sát quan tưng trong Kỳ Ba này
nên Kỵ thì Kỵ hãi - Nặng hắt
thì nặng đất, nặng cây đến đường
hường thối hết mỡ từ lúc.

(253)

Khi mạng của Hoa phải quan
sát hết mọi sự về thì ngày sau
Hoa mới có thì làm về dưới. Con
có về đa-hi qua xin thấy đứng rầy.

Có tu, có chúng bô bô đêm thuyên.

Trong một buổi thì nào đó, Hoa
có viết cho thấy rằng: Hoa làm về
tôi làm tháng 9 thơ. Nhưng thấy
gợi lên về nửa Hoa nghi là Hoa
phải xếp tại làm nửa rớt - lúc

này mà Hoa rút vào trong lam sao
được khi mà tai nạn của Trời qua như vậy

Thường đi ra lái, hãy giữ Hoa
phải lam. Không thì nghĩ dưới.
Con trượt lú là dưới chèo thấy mà
Hứa thì phải lam - chui Con rất
vui vì trong việc của Khuê bằng việc
này.

(254)

Và Con lại chèo thuyền Cam
ở thấy và cái ban đầu là danh
cho Con việc làm tốt đẹp.

Lời sau cùng Con kết thúc và
chưa thấy cùng bà Tam và cái ban đầu
Âu - Á An lạc.

Kết thúc,

* Tôi sao ai cũng bảo
con giống thầy.

Hoa

B , ngày tháng năm 2000.

Tên họ, Kí hiệu, Hưởng,

Hôm nay H. tin thầy sẽ
là quả của Thầy gửi về H. đã
nhận được là 1000 USD, vào ngày
16/8/2000.

Trước nhất H. xin cảm ơn
thầy đã Hưởng và hỗ-trợ cho ban
đạo và cả Con nghe, đây yêu cầu
Bên Trẻ.

(255)

Số lương thưởng 1000 cây loại
tè và 1 số thưởng Việt kiều đời
gần, lúc mai và lúc Khỏe đất
vào qua đã hết. Ngặt bình như
qua mà Hưởng thì chỉ có giới hạn
thời. Nay được thầy yên trí nữa
con xin cho thầy biết cô ở vùng
sâu vùng xa sẽ biết và tiếp tục

Khi nào đều phải niệm Phật
khi sống thưởng của Hoà và Khi
tử tại Hoà lúc Hưởng đều có niệm
phật cho cả Con yong mau Khỏe mau.

Hôm thấy quí thường,

Trong "tứ đại pháp kinh" có lời của thường - Đi dạy răng - Đi 1 chân không kiêng đi hai chân - Nhưng đi hai chân phải chạy lia chạy lia - Bây giờ Hoa mới thấy rõ là phải chạy lia lia. Thấy ở, con mết những vui vì thấy giáo cho con "vui làm" - cái khổ bằng vui cho người suy yếu khổ khổ.

(256)

Vợ chồng An di Nguyễn Huệ Huệ năm ngoài có nói rằng: "thầy học năm nay Việt Nam bị năm đói lớn" - Ôi!! Bây giờ đồng bằng sông Cửu - Long bị tràn về đi đâu như hai năm 78 và 96. Cái đất An - giang, châu thổ và đồng ruộng nước dâng lên Long Vương vậy ham - nhà của chìm trong biển nước. 1 là trẻ con chết vì nước dâng quá sâu.

Cái ông nhà nước này Kng có biết câu nguyện chi hết - chi viết phát thanh là phòng chống bão lụt - Bao

lụt lôm sáo chóng mặt. Đến thì
mùa xuân, dẫu thì trăm lần thất
hạt vô cùng đó đây.

Bây giờ tiếp tế chỉ có ngô
và gạo, thên cho bà Con - phar
nhieu tay với nên Kei - chỉ không
thì nào trong mắt ai có thể làm
này.

Lũ của năm 2000 từ trước đến
nay chưa từng thấy, xem thì Hổ
rất nước mắt. Bớt làm sau há

(207)

thấy. Người xưa thường nói:
Khô vô số ngày này có mây
là mai sau như thấy bay hơn!

Lũ này từ Tây-Nguyên Trung Lào
đến vùng Hạ Lào. Campuchia là ngập
rất nặng, nước lên hồ trăm ruộng
nên Đàng, châu Đốc, Đông Tháp,
sắp sửa đến gần thế này.

Từ nay đến mừng 9 tháng 9
2000 chưa biết sẽ như thế nào ?!
Sông này Phước Côn này thì gọi
con sông hợp tại đi cuối trở miền

Tây trong những ngày say tới đây.
phần dùng tài đi vào cái vùng sâu
vùng xa, không thể đi đường lộ được
nữa. Con gọi đũa cho liệt rằng.
lộ cái chày sắt.

Thầy ơi!

Nghe bà vợ mình kêu sao mà thì
tham quá - thầy hãy cầu nguyện cho
Việt Nam hết tham sầu. Đây giờ
con mới thấy rừng rẫy. những ngày
chưa là sẽ khô hạn - Con sẽ còn nhiều
(258) việc sẽ xây tới nữa.

Hiện Hoa ở vùng Bên Thế Tam yin
ở ở nước lên xuống. Nếu cái nò khôn
khô thì Bin Thế phân cứu đói - Sau
này TP và cái nò phân chạy về Bin Thế
nên con phải chuẩn bị - Huống và thuê
phần khô đi cứu trợ.

Năm này Đại Hội ở Prague Hoa
chủ tịch xem phim - Lúc này Hoa lu
lưu nên Hoa quên tham thầy. Thầy
thả lời cho Hoa nghe - Sư thật Hoa
rất nhỏ thầy - Trín đầu của Hoa
lúc này cũng có thầy - Song Hoa

2

phải làm như vậy đến nỗi gọi một
lời cho thấy mà Hoa cũng ho
trẻ. Nhưng Hoa em là thầy sẽ vui
là Hoa không có hi vọng trong việc tu
thiền.

Đã đến đó rồi kìa cho Con rất
nhiều. Con rất cảm động và nguyện
phục vụ vô phục vụ vô đạo pháp,
không ngừng nghỉ.

(259)

Con tin là thầy không bao giờ
lìa chúng con. Vì con nhất định với
pháp lý vô vô khoa-học huyền lý pháp
pháp này ngay tại thế gian này.

Thầy biết không, như phân
con gặp con rất ho vui vô cùng.
Con chỉ có hi vọng mà con như vậy
cái vô đó như hươu thầy rất không
con luôn luôn được nữa.

từ chỗ elio lên con đưa
cái vô đó vào pháp pháp. H.

Được cứu ngay từ khi còn sống -
Công ơn của thầy thật rộng lớn, con
cũng phải liến liến.

Bây giờ con phải tiếp tục làm
việc - vậy con xin dừng bút.

(260) Hoà Kính Cháu Thầy và Bà Tâm
cũng lái ban đạo nam châu thôn tâm
luôn em lái.

Con Kính Hương Thầy,

Hoà

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Nương cứu khổ cứu nạn,
Quan Thế Âm Bồ Tát - Ma Ha Tát.
Nam Mô Long Hoa giáo chủ Di Lạc
phật.

Atlantic City, ngày 10/10/2000

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/9/2000 được biết nhiều chuyện lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào bị tổn thương rất nhiều. Bệnh hoạn triền miên xuất hiện, nghề thuốc bắc của con hầu như bó tay và chánh quyền cũng phải chịu luôn. Có sanh có diệt, luật Trời rõ rệt, không thể cứu và không thể cầu xin, chỉ nhìn mà ăn năn sám hối, hướng về thanh tịnh mà tu.

261
Còn về việc xác chết mà vẫn mềm dẻo là nhờ chôn nơi phần đất dưỡng thi, người đời hay mượn đó làm thiên cơ suy đoán sai lầm. Sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh là định luật cấu trúc bởi điện năng của Trời Đất hình thành. Người tu nhìn thấy việc làm của Trời Đất ăn năn và tu nhiều hơn thì mới thấy rõ nguyên lý của Trời Đất mà học. Chỉ cần niệm Phật thanh tịnh thì mới thấu triệt sự sanh tồn của Trời Đất mà xét. Không nên xuất ngôn luận xét bùa bãi, tạo khổ cho tâm lẫn thân. Hướng về tự nhiên và hờn nhiên mà hành sự thì mọi thứ sẽ rõ rệt hơn, quay 45° hay 90° cũng do diển năng của Trời Đất xoay chuyển. Người tu không cần quan tâm đến, luật lệ của Trời Đất là sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Dầu có rõ ràng trong giai đoạn này, cứu người là tùy duyên độ hành ; nếu việc không đến là không làm, việc có đến là có giúp thì hiệu năng mới có. Việc làm sẽ đến trong khả năng của người đạo, vậy con nên bình tâm lo tu là tốt.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

6 - e - ng 21.09.2000

il. 11.10.2000
thưa thầy: gửi gởi thầy?

hôm nay con buồn dài dằng
chủ, hầu đến thăm thầy, con
cần chúc cho thầy được nhiều
sức khỏe, chúc con xin cảm
ơn thầy, đã giúp đỡ con
mà cho cháu con nhiều sự
tốt lành của thầy:

(262) thưa thầy, con nhớ được từ
của thầy gửi về cho cô bút
ng. 09-9-2000, con đã sửa
sổ bút, và có gửi lời cảm
ơn thầy. thưa thầy.

hôm nay con viết lá thư này
con hay học thầy để sẽ chế
chạy viết nhanh đến thầy, để
thầy em khỏe em nam cho đạt
báo ở sự nước từ, đồng
thầy, gửi gởi thưa thầy tin
cho thầy con kể gửi gửi
của con, vào ngày 18.09
con đã đi theo phái đoàn

(263)
y học cổ truyền của huyện lên
thầy đi một quả, con thầy
phát kho' đi khi nước từ trên
về rất mạnh, bốc đi như
mặt thầy nhua, để lại như hỏ
sâu 5-6 gát, rất kho' khăn cho
ai đã đi qua môn thầy này
chạy con đũa nhỏ sử quít là của
người dân ở hai bên thầy, đũa
còn mỗi một đũa được lấy nước
từ, cuối cùng thầy còn cửi đến đũa
huyện gan này, và gan Hổ, gươm
đũa thép, au giay, đũa đá sử
trò, gạo, mi gạo, và 2 sả thuốc
uấy lọc nước, đến với bà con
ở này là, thầy còn và chỉ ph
cử quyên thuốc 2 số tiền, 782500
nó 2 số đồ cũ, để quít cho
bà con dạy này cả phát này
đổi với bà con mỗi chỉ đến
cử câu thuốc, và phát đũa quít
khi nhân được những phần qua
họ đã kho', có như bà quít
nói ở phát lời, khi nộp quít

Thưa thầy.

Sự chú ý của ông bà như là
đời sống do biết, và như người
trẻ đời phải chớ quên học hỏi, rồi
rồi này rồi đi còn rất lâu nữa
gì tìm thấy vẫn do biết, nước lũ
vẫn tràn về, đời sống kinh tế. Hiện
nay có trên 130 hồ có cả máy
điện lực và máy bơm nước, họ
đang xây các hồ khác biệt rất
khác. Họ dân được đi với lên với
môn cao she bạc ở đó con gái
cả đời sống rất vất vả, xin thầy

(264) Thầy em này và giữ như ý
cũng quên học, như vậy là học.
con đã về về gây 23, thì ngày
24 con biên như đời sống với
như gì con đã sống đây nước lũ
như thầy. con sẽ sống bé
hãy. cháu em thì học con
cò kể thầy nghe qua như nước
chủ sản này, lấy đất và như đất
gây với như bà em đã lấy
cò như số tiền để em biết
như thầy con biết thầy

rất thích yêu thích các đồ vật nghệ
trào, nên đã đem gửi thầy và bạn
thân phục vụ xã của tôi giúp tôi
bởi hạnh phúc của thầy và bạn
các em vui thì tôi cũng vui
gần gũi thầy bạn, sau rất may mắn
được thầy bạn đưa về nhà. Khi
thầy chủ trì, tôi là thầy đưa về
thầy bạn cho các em thân ái suốt

con kính thầy bạn
l k to
lưu

B. C. ngày 27-09-2000

Thỉnh thưa thầy con vừa
được thư thầy viết ngày: 24-8-2000, con
rất mừng vì biết thầy vẫn còn khỏe, vẫn quan
tâm tới chúng con, thưa thầy những lời thầy
dạy trong thư từ chữ con đều hiểu rất rõ nhưng
con rất muốn viết nhiều và gần gọn nhưng con
không phải biết viết làm sao cho gần và gọn, mỗi
khi con cầm viết, xin thầy thứ lỗi vì những lỗi lẽ
cung, về mặt đứng ~~quá~~ con tại nghiệp, con về
viết làm từ thiện của con, từ con phát tâm
và muốn phục vụ cho những người bạn cùng
khốn khổ, vì hoàn cảnh ai nấy cũng thất đường
đường, nên con mới xin thầy cứu đỡ, nhờ đức
hồng ân của thầy mà họ thoát khỏi nghiệp tâm
(266) nghiệp chướng, của họ, chỗ con không có lợi dụng
tình thương của thầy mà dùng gạt tiền của, để
dinh thân phi da con chủ xin thưa với thầy nếu
con có tâm ta bất chánh với thầy thì có tội chu
đất diệt, con nói ra đây không phải để tạo lòng
tin ở thầy, mà lòng làm người, con phải sống
sao cho tròn tình nghĩa, thưa thầy, rất cần đến
sự giúp đỡ của thầy vì hiện nay ở quê hương
mình đang băng sông cứu long đang sống giai

đoạn tàn phá khốc liệt ở vùng nông thôn lu lút
ghiết gĩa tiếp tục tràn vào các thị xã từ tỉnh
huyện An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long
An và nhất là ở nước hòa không biết bao nhiêu
nhà bị ngập hơn 40000 hồ, dân đang thiếu đói
bà con phải ngả lưng nhiều cảnh thiếu thốn, do sông
vòi những dòng nước ô nhiễm mà phải chống chọi
lại thiên tai một cách mòn mỏi, cả thầy có biết
chống cơn đau lòng hơn thế nữa một lũ trẻ em
chết dúi dòng nước lũ càng ngày càng gia
tăng cho nên, họ kêu gọi hãy vì tình thương
(267) mà cứu lấy họ (chấn cấp trong lúc này, thầy
có biết không có không bao nhiêu người đã góp
tiền ủng hộ nhưng cũng không đủ vào đâu cho
họ kêu gọi và cần sự giúp đỡ của nhân dân trong
cả nước và ngoài nước xin thầy hãy vận động
các bạn cứu trợ đi thầy dù ít hay nhiều đũa với
đồng bào miền lũ thì cũng chia sẻ phần nào một
mắt, con có vài lời ghi trên thầy. Kính chúc thầy
được nhiều sức khỏe con rất mong tin của thầy

con phải nhớ cháu con bên thầy cho
thầy. Kính chúc thầy tâm thân tiến bộ
L K H
ƯỚ

Atlantic City, ngày 11/10/2000

K H ,

Thầy vui nhận được thư đề ngày 24/09/2000 và 27/09/2000 được biết con đã đi thăm vùng lũ lụt. Tiện đây Thầy gửi cho con \$US 1'000.- để con làm từ thiện. Trận lụt này Thầy đã cho hay từ lâu, nay bắt đầu xuất hiện, dân phải chịu nạn tai vô cùng thảm khốc ! Khắp thế giới đều hướng về và bàn luận về việc cứu độ, chính quyền cũng bắt lụt. Trong lúc khó khăn này, người bốn địa cũng phải tùy duyên giúp đỡ.

Người tu Vô Vi cần siêng năng hành pháp và niệm Phật để tiếp thu điện năng của Trời Đất để tỵ cứu.

Chúc con hành tiến.

Quý thương,

Lương sĩ Hằng
Vĩ Kiên

1. 12-10-2000
1/4

LÔNG CON

Cha đi! lông tao đã thức tâm
Quay về bên giác trở về với cha
công cha tạo cảnh, công thầy truyền
pháp

Soi hân ổn định tri tâm an.
Pháp nhân thiên định tu và sửa
Đời Đạo Song Hành tâm vỹ tâm
Lông đây thanh mệ tâm thanh tịnh
Bên tâm vỹ Đốc con gây tiền
con có soi tâm cho sáng trong
Về bên cha để tu hành tiến
Khởi phu lông thầy đang đời mong
cha đi con đã quá ngẹn.
nhờ thầy mới biết dân chúng say
Bồ cảnh là thầy con vỹ tin.
THƯỜNG THÁI truyền pháp tại đình
Đã già bệ quan kỳ tịch thân mình
năm chân bốn bên là nhà
Phải đi hoảnh hoá phải hoá độ đời
lông con vỹ Đốc Đạo Đời

(269)

Kính tặng người Thầy và
tất cả các bạn đạo anh thường
cư p. Lời tâm tụy bhí
được chắt chiu một lòng. bấy và bài
bhí đượ âm sắc những đó là
một tâm chân tình của một người
Raj nói đượ ra là một tôi hồn
đau và đang rày rứt thì ngày
ngày sắp đến gần... mà mình
(271) ai mãi vẫn quán bhí lời hoạt
động khiến hồn tình, cho nên một
mặt cứ rờ, bỏ bôn cho mình
thường cho thầy, nay đã qua mà từ
quê ~~đi~~ rằng mà đến bhí còn
rầy mà chày có ai nghe chăng
xì hiện, Rồi đây đượ về có ai
còn ai để hồn thầy, thật là khổ
quá! Ai hồn của tôi đi, sao tại
ki-sao? Xin lời tất cả mọi người
xin lời ki có một người bạn bhí
xưng đây là bạn đạo của các
bạn bhí xưng là đệ tử của thầy

Ưông Sĩ Hằng kính yêu

con rất cảm ơn thầy và các bạn đã
giúp đỡ con trong lúc túng quẫn. Con

không dám làm phiền mọi người nữa từ nay

(272) trở đi xin cố tâm tu để giải nghiệp
cho bản thân mình xin thành thật cảm
ơn mọi bạn cùng thầy yêu kính.

H. S. -

Atlantic City, ngày 12/10/2000

H S ,

(273)

Thầy vui nhận được thơ con ăn năn sám hối. Tâm linh biết tự độ là điều quý nhất trên đời này. Biết tu nên dốc lòng tu sửa sẽ được tiến. Không nên nuôi dưỡng bản chất tham dâm nữa. Đường hầm tối tăm đi thét cũng sẽ gặp ánh sáng ban chiếu.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

16.12.10.2000

MB

TP.Hồ Chí Minh ngày 18.9.2000

Kính thưa Thầy

Con là Võ T. q. M. Con đã
gây ra nhiều điều lỗi lầm. Vì ham
mê ngoài cảnh con đã mắc nợ bị bắt cơ
Tiểu Thầy gọi về cho chồng con đi trị
bệnh và tu học, vì thấy con bị nợ nên
chồng con đã hi sinh cho con hết. Con
ăn năn nên bắt đầu tu thiện trở lại
đã được hơn 22 ngày để mong chuộc
lại lỗi lầm và sửa tâm tánh.

(274)

Nay con cầu xin Thầy một lá chuông
tâm cho sự ăn năn và giúp con đứng
hòn và không có cơ hội sai lầm nữa.

Hai lá nếu được mong Thầy ban ơn cứu
độ con 500 đô la để con trả nợ và
hoàn trả lại số ít cho chồng con đi
trị bệnh, tu học.

Kính mong Thầy ban cho con ít lời
giáo huấn.

Con mong Thầy còn xa và cho con
củ hột chốt rỗng.

Nam mô Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu
nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

(275)

Kính thư

T. t. n. H

hok

Atlantic City, ngày 12/10/2000

N H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18/9/2000 được biết tâm con nói ăn năn sám hối với mục đích kiếm tiền chứ không thật. Thầy không phải kho bạc, nhưng chỉ giúp cho chồng con một giai đoạn thôi. Chồng con cũng vậy mưu mẹo tham dâm, không muốn làm mà có ăn. Thầy không thể nuôi dưỡng những người lợi dụng đạo pháp và lòng biếng.

(276) Lúc nào nhận được thư của vợ chồng con cũng là lần chót. Lúc này tiền bạc khó kiếm. Đối với những người thiếu trung tín lại càng khó khăn hơn. Luật nhân quả không cho phép người tu trở thành xạo gạt !

Tiện đây Thầy gửi US\$500.- cho vợ chồng con tạm sống và đừng tưởng là Thầy ngu.

Chúc con và gia đình lo tu tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

TL 12/10/2000
T

Ngày 10/9/1991 Kỷ Nguyên 2000

Kính Thủ Hữu Thâm Đức Thầy

Hôm nay con Tam Ngưng Hành Kính, Kêu am
Thuyền Con Liên Biên Thủ Chúc Thọ Sứ Kêu Thầy,
Cầu xin Đức Thầy Thi ân Bồ' Đức, Hàng hóa Cửu Cảnh
Tân Đố Tân Sinh Cửu Cảnh nhân Linh, Khúc Sinh Tâm
Linh, Liễu Nguyễn Linh, Đủ hữ Thành Linh.

Kính Bạch Thầy Từ Bấy lâu nay con
Hàng mong Đh sứ Thi ân Bồ' Đức của Thầy và Phòng
Khử, Trợ giúp am Thuyền lái Con, Con Lúa Thiểu
(277) Thôn mừi Phướng Tiên Điền Kiên, Khủng am Thuyền
nhân Đức sứ Trợ giúp của Thầy.

Này Con Thầy mãi am Thuyền Cầu xin
Thầy mở Lòng Bối ái Tình Thường giúp Cho am
Thuyền các Con một Tiên Truý Lòng Hào Tâm của
Thầy.

Trong khi Chờ Đợi sứ Thi ân Liễu Đố của Thầy
Con xin Chân thành Cảm Thọ Tạ ơn Đức Thầy. 1

Con C T C

Khuyết Danh T T

Atlantic City, ngày 12/10/2000

T C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10/9/2000 được biết con đang thiếu thốn đủ mọi mặt. Người tu cần nhịn nhục thiếu thốn, tâm thức thẳng hoa hướng về Trời Phật, dứt khoát tu tiến. Trong không mà có là vậy. Tâm thanh tịnh thì mọi việc sẽ tiến tốt.

(278) Tiện đây Thầy gửi cho con US\$500.- để con tạm sống.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Th. 12-16-2000

A

, ngày 23. 9 - 2000

Kính Thầy,

Con rất mừng và cảm động khi những lời hỏi thăm đây từ ai đến con và gia đình con. Lòng con vui sướng cảm thấy ấm áp tưởng chừng như lời thở của cha con. ~~Chaque con đã qua đời từ lâu~~ không thể để con sống như bỏ vớ, đi tìm chân lý vẫn hoài công. Những cơn bi cực cứ lần áp đến con, con chưa thấy những ngày thái lai. Từ ngày tu sửa đến nay, con bị cực vẫn đến tìm con nhưng con lại thấy ánh "Thái lai" trong ngày bị cực. Nhận được chân lý của thầy như "Ngày khổ qua, ngày ngày qua", "Trong khổ có sướng, trong sướng có khổ" và "Tu bằng trí bằng ý", con lại thấy ấm áp và những ngày thái lai ở bên con. Con thành tâm cảm ơn cái siêu lý tâm mắt hồn con. Con xin phép dời giải tên thầy qua ý nghi của con. Kính mong thầy thu lời cho con. Thầy Lương Sĩ Hằng: Lương: một bác danh y tại tại. Sĩ: Một đại nhân uyên bác. Hằng: hùm hươu lạng hươu trong tâm của những người hiểu được chân lý của ngài.

(279)

Thử con quá đau đớn. Kính chúc thầy vui khỏe trong niềm vui của ánh đạo. Con cũng không quên kính chúc bà phần an lạc. Con xin gửi lời mến chúc cô Bê mạnh khỏe, em nguyện mở cô Bê qua cái tình hy sinh và phục vụ cho đạo pháp. Kính chào thầy, em hy vọng gặp thăm thầy ở Atlantic city.

Xinh thầy,
[Signature]

Atlantic City, nga`y 12/10/2000

Q T ,

Tha^`y vui nha^`n ddu+o+.c tho+ con dde^` nga`y 23/9/2000 ddu+o+.c
'bie^`t con va` gia ddi`nh va^~n kho?e. Tu+` ta^m va^~n vu+o+.t qua
su+. cho^ng gai cu?a ti`nh ddo+`i dden ba.c. Ngu+o+`i tu ca^`n thanh
ti.nh va` nhi.n nhu.c to^i dda thi` mo+`i vu+o+.t qua kho^? na.n.

"Sanh, tru., hoa.i, die^`t va` ho^`i sanh ", cho+n ly' ddo' kho^ng
bao gio+` thay ddo^?i.

Tie^`n dda^y Tha^`y go+?i cho con US\$500.- dde^? con ta.m so^`ng.

Chu'c con va` gia ddi`nh vui kho?e.

Qui' thu+o+ng,

Lu+o+ng Si~ Ha(`ng

Vi~ Kie^`n

(280)

Kính Ông Tám

Con tên S A con bà Đ K S kính
lời thăm Ông Tám, bà Tám và Cô Tuyết được nhiều sức
khỏe. Kể đó con xin cảm ơn Ông Tám đã giúp đỡ
mẹ con và gia đình con.

Con không biết địa chỉ của các quý đạo hữu đã
giúp đỡ gia đình con nên con không thể viết thư cảm
ơn từng người được. Kính xin Ông Tám cho tặng giúp
con trên tuần báo "phát triển điện năng" quý đạo hữu:

Cô Huệ Giác, cô Huệ Sườn, bà Lai, bà Hậu, bà Trâm,
Chú Cảnh, Anh Thành Hoa, Anh Dương Thanh Sơn, Chu An
Cổ Hạnh (TV Quy Thúc), Cô Huệ và các quý đạo hữu ở 15

Thiền tại mẹ con đã khá hơn bên phần bị liệt chân
đã có lên xuống chầm chầm được, tay hơi nhức nhẹ;
chỉ có trí nhớ là chưa phục hồi nhiều, có lúc nhớ

(281) lúc không, lúc biết người quên lúc thì không biết,

Sau khi xuất viện mỗi ngày mẹ con đều phải chạy
điền và tập vật lý trị liệu.

Sau cũng con xin thay mặt gia đình chân thành
cảm ơn Ông Tám và quý đạo hữu đã giúp đỡ gia
đình con vượt qua cơn hoạn nạn. Con cũng kính xin
Ông Tám giúp cho mẹ con và con vẫn lời chuyển báo.

17.12.2002
S A

T.P.H.C.M ngày 6 tháng 10 năm 2000

Kính thư

con

N T S A

Atlantic City, nga`y 13/10/2000

I A ,

O`ng Ta'm vui nha^.n ddu+o+.c tho+ con dde^^ nga`y 6/10/2000
ddu+o+.c

bie^'t me. con dda~ thoa't na.n. Mo^~i tai na.n xa?y ra dde^^u o+?
trong lua^.t nha^n qua?.

O`ng ngoa.i cu?a con lu'c na`o cu~ng kho^ng thi'ch ngu+o+`i lo+.i
du.ng va` ca^`u xin. Me. con co' lo`ng giu'p ddo+~ ngu+o+`i kha'c
nhu+ng

cu~ng lo+.i du.ng ti`nh the^' kie^'m tie^^n dde^? so^'ng, cho ne^n
pha?i bi. na.n. Co' ddu.ng, co' hie^?u ; co' hie^?u thi` pha?i co'
na.n, kho^ng ne^n tie^'p tu.c ca^`u xin va` lo+.i du.ng. Ca^^n
tu+. tu tu+. tie^^n, kho^ng ne^n
nho^` thie^ng lie^ng se~ co' ha.i ve^^ sau.

Co`n ve^^ pha^^n con thi` pha?i trung hie^'u vo+'i cha me., thi`
mo+'i tie^^n ddu+o+.c.

O`ng Ta'm co' bao nhie^u lo+'i va` chu'c con va` gia ddi`nh vui
kho?e.

Qui' thu+o+ng,

Lu+o+ng Si~ Ha(`ng
Vi~ Kie^n

282

M

1. 10. 2000

cô T thân mến

Coi nhớ cô ủng hộ trước cho lời mượn 1000 đô (một ngàn đô)
kính dùng Thầy 600 đô. còn 400 đô tùy cô. hay là
cô hỏi ý kiến của Thầy mình giúp mỗi nào.

Xin cô chuyển lời của tôi và T, ngày lễ sinh nhật của Thầy
tôi kính chúc Thầy Trưởng Thọ an Khang sức khỏe đời dài

mình thăm các bạn đạo các nơi ở quê nhà của Thầy
trong, tình thân hội ngộ chung vui ngày sinh nhật
của Đức Thầy

(283)

mình chúc quý bạn đạo hưởng ~~đời~~ nhiều
thanh diện của đấng cha lành và Đức Tổ Sư
Đức Thầy ân ban

Chuyến lời lời thăm chú Đình
và cô Bê, bà Tâm
Chúc cô - chú Đình - cô Bê
Ani khỏe

Thân mến
Nguyễn Thị L + T
Linh

Atlanta City 15-10-2000

T.

Thầy vui nhận được đơn TTĐ Đứ ngày 01-10-2000 của với số tiền
USD 1.000 - 600 - Gửi cho Thầy KHí Cầm USD 600 - Gửi KHó Bưu
vui 500 cho anh Phạm Cho - TTĐ Đứ. TTĐ Đứ Cầm 01 Cầm. Chúc
Còn vui khỏe.

Sứ TTĐ Đứ

A. S. M.



Kính thưa Thầy,

Tl 16-10-2000
HB

Con tên là N b T, Sinh
ngày 12 tháng 2 năm 1950. Thuộc
thiên hướng T, ở tại

(284)

D, T. Con kính xin thầy,
cho con một bài thơ. Con kính chúc
thầy khỏe mạnh.

Kính thư,

N b T.

WESTFIELDS
INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER

14750 Conference Center Drive • Chantilly, Virginia 22021 • (703) 818-0300 • 800-635-5666

Atlantic City, ngày 16/10/2000

B T ,

Thầy vui nhận được thư con biết con vẫn bình an và muốn có một bài thơ khuyến tu như sau :

Nguyêⁿ giáng trần học khổ tiến thân
Bá danh Trời độ tiến chuyên cần
Trị^l sửa chính mình tìm lối thoát
Thực hành chơn pháp tự mình phân

Mình phân đời đạo bao lần
Khổ hành tự tiến ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Thực hành đứng đắn đổi thay thế tình
Tự mình chất phát cảm mình
Tự tu tự tiến hành trình quang khai
Thế gian chẳng có ai tài
Tự mình sửa tiến tiến hoài không ngưng
Thế gian chung điển tưng bừng
Cố Trời cố Đạo vui mừng tự tu
Chẳng còn lý luận khờ ngu
Pháp không hành triển tạo ngu tạo khờ
Tự mình cảm thấy bơ vơ
Hòa đồng không có không giờ đạt thông
Quyết tu phát triển một lòng
Trong không mà có lòng vòng khai thông
Thực hành cảm thức hóa công
Dù cho khó khổ góp công thực hành
Chơn thành phát triển hướng thanh
Hòa tâm tu luyện thực hành đến nơi
Giải mê phá chấp nhớ Trời mà tu
Thực hành chánh pháp chẳng mù quang khai

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng



11.16.10.2000
T.K.P

Kính thưa Thầy,

Con tên là B. T. K. P., Sinh ngày 2-12-1952
thuộc về Thiên đường T, tại D, T.
Con cúi đầu lạy thầy tạ ơn, đã giúp cho gia đình con
rất nhiều, trong đoạn đường tu học, con không biết làm
gì hơn là cố gắng tu, để đền đáp phần nào công ơn
của thầy - con kính xin thầy cho con một bài thơ
để làm một cảm nung trên đường tu học

Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và vui vẻ

(286)

Kính thưa

T T K P

WESTFIELDS
INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER

14750 Conference Center Drive • Chantilly, Virginia 22021 • (703) 818-0300 • 800-635-5666

Atlantic City, ngày 16/10/2000

K P ,

Thầy vui nhận được thơ con được biết con muốn có được bài thơ khuyến tu tên con như sau :

Trần n thế trở trâu mùi tục lụy
Thị hòa tâm sự tự tâm suy
Kim chỉ dẫn đường trong hành tiến
Phượng vũ cần khôn tự xét suy

Xét suy đời đạo bao lần
Thực hành chánh pháp ân cần dựng xây
Niệm Phật khai triển hằng ngày
Trí tâm thanh nhẹ vui vầy cảm giao
Xa xưa cho đến thưở nào
Trời ban thanh tịnh bước vào cần khôn
Vạn linh khai triển sanh tồn
Đời là tạm cảnh giữ hồn lo tu
Cảnh đời lý luận tiền xu
Không tu khó tiến tạo ngu tạo khờ
Tự mình cảm thức bơ vơ
(287) Thực hành chánh pháp rõ cơ Phật Trời
Tự tu tự tiến hợp thời
Vía hồn thanh tịnh hưởng Trời mà tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Sửa mình là chánh tròng tu hoài hoài
Tự mình khai triển đời mài
Lấy không làm đích đổi thay thế tình
Càng tu càng hiểu chính mình
Ăn năn sám hối hành trình Trời ban
Từ đời qua đạo chuyển sang
Một lòng tu tiến phát quang bộ đầu.
Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

T.L. 21/10/2000
M

M

1 VA đct. 10-00

Kính thưa Thầy,

Con là H B H và H T H
chúng con xin gửi kính lên Thầy, tên
hàng, hàng để Thầy tùy nghi xử dụng.
chúng con kính chúc Thầy và gia đình
an Khang trường thọ để dạy dỗ chúng
con.

(289)

Kính bái Thầy,

H B H & H T H

Atlantic City ngày 21 tháng 10 năm 2000

B. H

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 10 năm 2000 cộng với một tấm chi phiếu 200\$ tặng Thầy nhân dịp lễ Đại Thọ 77 tuổi của Thầy.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của hai con.
Quý thương

LUONG Sĩ Hàng
Vĩ Kiên

Còn tên 96 1 1 B Sinh năm 1966, Em hành pháp vô vi
từ năm 97 đến nay vẫn bình thường, từ từ lúc Sơ hồn đến (Chi
Xã Thiên là 1 tiếng đồng hồ Thi Sany đây 0 Sao, Em nên ngồi hinh tiếng
mấy là Sany đây Em thấy mệt ở Hóc đầu thất lý. (Em nghĩ
lúc Em nhức đầu, Cảm, nóng trong người Em niệm phật ngay trên
Thi Bồ đầu như có hổ nóng đi lên nở trên thi trí năng, Em xoay
8 9c Thi lần tàn nhất nhất, Mấy cô chú Ban đạo bên này 0 Cho
lắm Sơ hồn, pháp luân, chiêu miết, từ 3 giờ trưa trở đi nên bị
nhức đầu em cũng 0 đâm lam qí hết, chỉ niệm phật mà thôi
Giữa thấy từ bảy giờ Em nên niệm Di Đà nhỏ trên, hay niệm
xoay ốc, hiên giờ em niệm hêm Thi nó trí năng có lúc như Càng
Cả bộ đầu, Em cũng con lam pháp luân (vào giờ chẵn hết vô
thước (Choa) 4, 5 lần) Thi nghi 2 lần tại áo là Sao vậy thấy
Em ngồi xếp bằng kiêu bàn gia (từ đầu trở xuống) lúc Thiên thấy
lực, Sacti báp đầu trí xuống nó hay quít quít ^{lên} vào cái rổ hết (Ban
ngay Em Sơ hồn nó cũ quít ^{lên} vào cái), C phải tại ngồi chen ép
mềm 0 lúc Thỉnh hân nó quít phải 0 Thi, Thấy? (bởi tới
ngồi xếp bằng nhằm mặt niệm phật có Sao không thấy, có bị
hết trước (Chống ^{và} Em chớ có thấy ánh sáng bao giờ) Thấy đi
lúc trước Em rang ăn chay cả ngày, Em bán ngoài chợ ngày, thỉnh
0 aj bán đồ chay, Em đi bán Sấm làm 0 năn ăn lập điểm tâm
hầu Sany con ăn xít, bánh ngọt, chuối, Sữa, Toàn là Món ngọt nên
nó từ Côn Cao nong, (Cho chịu ^{trên} nên năn cù lúc Em muốn đồi rùn
Kiếm 0 cù Món lạt, Em ăn canh bằm của rau muống, Em 0 dăm ăn
hinh tiền cũ, thịt, trùn về em nấu đồ chay ăn trưa, chiêu được
0 Thi, Thấy chỉ dẫn cho em, ai em nghĩ hân em qua ồm chỉ cù 35 kg
Mà em em chay, nhưy Em ^{Chữ} này có gây ăn thước bước ngay
hào hay ngày này, Con lay kiếng vô vi Cui Xung là bị chong
mặt Em đã làm mấy lần đến như vậy nên giờ con chỉ rang
(29) niệm phật thôi, Thấy kên Em nên làm pháp luân nhiều lại Sao, thấy
(giờ chẵn) Thi pháp luân 12 Cui, làm p thờ Thêm vào cái 0 Cui
đem tiếp có Sao 0 (hay là Thi pháp luân lúc 4 giờ Sany
10, 15 Cui hay 0 Cui đem Mui Thi bao nhưy tự ý thước 0
Thấy vi pháp luân con hết Em rất yên (Em Sơ hồn, pháp luân
Thiên ngoài bửn 0 nguyên có Sao 0, Cui phu trên ^{gạt} này qua
Em mà Cui cái hững năn có Sao 0, Châm Em Học Thi, nên mở đến Sany đến
giờ Cui Phu em phở ngoi có Sao 0 Thấy? Tại Sao phải Tắt đèn, chong Cui
k n xin Thi ^{quá} cho em biết. Em xin chuy bút. Em xin Chúc Sui (Choé Thấy

T B: Cho em hỏi Thêm, Thưa Thầy Sau Khi chết, xác đem thiêu
vậy phần hồn có bị đốt nóng và đau o, con thì gặp luôn Ông
Thiên trước vài phút Sạc mình mấy em như Kim châm chít chít
đi chút rồi hết, em nghĩ xuống Khi đứng lên thì thoải mái quá
hay cái (Chết) này lên cái cái, xin Thầy giải đùm em

(291)

Em xin cảm ơn Thầy.

Con

T. B

Atlantic City ngày 22 tháng 10 năm 2000

T B ,

Thầy vui nhận được thư con được biết con đã hành pháp từ năm ~~1966~~¹⁹⁷⁷ cho đến nay, vẫn bình an. Mỗi đêm con thiền một tiếng đồng hồ thì không sao, nếu con thiền hơn một tiếng thì sáng sẽ thấy mệt và đau thắt lưng và nhức đầu, điều đó chứng minh luồng điện của tim gan và thận chưa điều hòa. Con cần làm pháp luân thường chuyển nhiều lần hơn thì sẽ bớt mệt và đau lưng. Con tiếp tục co lưỡi răng kè răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tốt. Nhớ co lưỡi răng kè răng dùng ý niệm Phật thì nước miếng sẽ chuyển chạy điều hòa; thận thủy khí điện tương giao thì sẽ có giấc ngủ tốt. Khi con thấy trĩ nặng giữa trán thì điện bắt đầu tụ nơi đó. Con tiếp tục một thời gian sẽ được nhẹ, nhắm mắt chú ý nơi trung tim chơn mây, tiếp tục niệm Phật nơi đó sẽ được nhẹ. Con nhớ bớt ăn muối, con cần ăn rau sống nhiều hơn thì bộ gan sẽ được mát và bộ tiêu hóa sẽ tốt. Lỗ tai kêu rờ rờ là bộ gan nóng, thiếu chất xanh. Con nên uống sinh tố rau nhiều để có chất Diệp Lục Tố (chlorophyll) uống hằng ngày để có chất xanh đầy đủ.

292

Muốn sớm đạt tới thanh tịnh thì cần mỗi ngày ngồi nhắm mắt niệm Phật chú ý ngay trung tâm chơn mây, không lâu nơi đó sẽ được nhẹ.

Còn về khớp xương thì sự tích tụ độc tố của thể xác quá nhiều, nếu ở ngoài này thì xúc ruột sẽ hết.

Còn ở Việt Nam nên chặt cây sù cùi thường trồng làm kiếng có bông trắng, xắt từ miếng nhỏ phơi khô, dùng trà đất sào cho hơi vàng rồi úp dưới đất để rút hết mủ cây, rồi cất trong bình sành khi dùng chỉ hốt một nắm bỏ vào siêu sắc ba chén còn 8 phân uống khoảng vài ba tiếng đồng hồ sẽ đau bụng đi cầu nóng, giải tất cả độc tố ra ngoài thì bệnh sung chân hay sung đầu gối sẽ hết.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên


Đ 7 ngày 4 tháng 8 năm 2000
A/lonhe
26/10/20
Kính thưa Thầy

Khi thọ pháp Vô Vi
mười Sáu tuần đầu thọ pháp mẫu
Thầy giảng dạy đồ nhíp cần
ta tay vẫn vất vả không cảnh thân
la năm tu học chuyên cần
đạt quan ảnh sáng nhiệm vụ khai hoáy
mình tâm cần chú thừa hành
gặp đời gặp đạo nỗ lực tu thân
ngày nay thầy ở phương xa
để con ở lại bỏ vô cảnh thân
học đạo học khổ đủ bề
nhớ lời thầy dạy hay hay lễ rồi
con đi ở lại cố tu

chuyên tâm hành pháp chỉ đứng bờ qua
lời thầy dạy dài thiết tha
Ba thầy con phải làm sao hỏi thầy
Thế này con phải phải dạy
gặp con thế hỏi thầy mà chình mình
xưa kia lược hệ năng

Thô chuyên y tá có hưu đi cứu đời
(293) ngày nay con phải phải dạy
tâm hệ hỏi thầy mà giúp nhân
chúng mình tâm đạo Viên Viên
tư li phải khổ với niệm mà đi
mặt cho đời phải khh khi

Vô phương thật học mà là tu chôn
Thầy đời còn khổ lu lu
Tình giảng dạy pháp rày rạo cho người
đầy mà hoạt nhủ lần lần
gặp thầy gặp đạo phân Hôn tiến tu

T. U. n. H


Chứa thấy (lần Qua Con khoa Việt hơ đến thăm
Chạy gì suôn cánh khó kháng con khoa liệt địa
chỉ của thấy nên ngay con nhỏ ứng từ chuyên hơ này
đến thấy) nước hãm thấy đã đã tắm đang nhiên
Sức khỏe của khó ban vui trên con đường
đạo pháp.

Viết phẩm con có nhiên thất mất sinh thấy
Vui đó cho con liệt đang mà con sửa tìm
Đó hãm trên con đường hành pháp
xin la chuc năm mà nju Qua thấy đi
phải nhớ thấy gái đẹp cho con.

- 1) Nước liệt Sài Gòn con thấy bước rặng con
con vo một em màu xanh có khi (vòi như) rặng
cúc có khi rình giữa có vông đen có khi thấy
chuyển như kim ^{lấp} tằm đủ màu có khi thấy sáng
trơn vo như mặt trời, có khi màu vàng bạc
30 chuc năm mà thấy như vậy hoài mỗi ngày
xinh thấy gái đẹp cho con liệt
- 2) Phẩm pháp luôn thấy chuyếm con liệt vo
đầy bươm thì có thể chiêm đặng cả nju với em
hiết tất cả thế là như lai thấy mình gái cho con
- 3) Con vo chiêm định thì lúc nào con cũng khế
gi nh an thấy cảnh đời loan là khó khoa
(294) Khóng đối thì phải khế liệt với gi hãm thấy
cảm nhân của con hãm nju
- 4) Khi con làm pháp luôn thấy chứng thì để
tay trên đầu thì cách một gan thì hỏi miệng
từ đầu đưa lên làm nju làm tay trên đầu
(con nói làm đạo con để thủ trên đầu cũng miệng
xát nhân là đượ như vậy có đượ hai khế
xinh thấy cho con liệt để con sửa lại
con nữa)
- 5) cảm nhân làm Việt hãm nju lần lần con nju
lô tai con kêu lên nju nju 000 lần làm
rủi mắt khiến khi con nju con tập đưng lên
phát tập trung luôn điếm lên đầu thì đầu của
con có một cái sức hút vô cùng ở cả đầu của
con hiện liếng đó là gi xinh thấy mình gái
con nữa

III

chúng mình cho (biết liền) thấy tại chỗ: Cửa thế Sát
con Lân Pháp Luân (đưa ra các lỗ thủng long
nghe) có thể chạy tan rã, tất cả là chòm long
mũi lên cực cực cũng mình hết, con người thế
nát, mình làm là được con Khổng mình thì thời
(đó là tích Thiền) cái đó có phải chúng mình luôn
điền Văn hành thấy có thể mà con điền Khổng đức
phải Khổng Thiền mình gian cho con biết

Con ăn chay 2 năm thì ^{phần} ăn chay có
thể là sao thì con đã chứng nghiệm tiên bố làm
những nhà kho hãy ở con làm gần mỗi ngày thì
hỏi Khổng của con người hay là làm cho con chiến
khổng mỗi nhà luôn cả gia đình cũng vậy nên làm
như vậy là bố hết tất cả gia đình lần xã hội
thì con quyết định bỏ ăn chay ăn cơm trở lại,
thì bố lại bình thường vẫn phạm nữa nhận định đức của
chưa thấy con nên ăn chay hay ăn cơm ^{ở đời}
đây cho con biết đây đường tu hành của con
tiên bố hơn

Thành thật cảm ơn thầy
thầy ơi con đã viết hỏi nhiều nhà chùa thầy long
con con sinh tâm ^{đầu} lập không dám làm phiền thầy.
mong thầy sẽ ngay đến thầy hỏi ân

(205)

con của thầy
U ma H



Quan Trọng nhất là hai pháp, 201 năm.
 làm thế nào cho đó, nào đó ra ánh sáng, tôi sẽ
 ra lời cho các bạn về hồ sơ cũng như những cái
 còn pháp luân, những chứng là Quan Trọng nhất
 nếu các bạn làm thật một chút thì sự uyển chuyển
 vì nó thành pháp trước nên công pháp trước ở mọi
 thì đi trước hành pháp. Sau khi
 chính các bạn phải nghiên cứu cho kỹ phải để ý bằng
 ở thế đang rất định như thế nào.
 tôi nói số cho các bạn để ý nếu các bạn hít thành
 thì tạo hành tâm những này và sám si
 còn các bạn đó ra một thì tạo đức và phạm
 khổ mà an tâm thiền định cho được cho các bạn
 biết thân chí bố pháp luân với cho cuộc đời tu
 hành nơi tâm ra chế pháp chi biết có địa vị tiền
 đone và tham đức là đúng thì sự hành sai lầm khó
 lắm. tôi viết ra đây cho các bạn nghiên cứu và cảnh
 vật chính tôi phải đó 30 năm nghiên cứu mới biết mới
 ra cho các bạn nghiên cứu tăng hành công trên con đường
 đạo pháp đang lên đó thấy tâm cho thấy tâm khó lắm
 các bạn nghiên cứu hành công trên con đường tu hành pháp
 thì các bạn cố gắng học hỏi sự tiến bộ hành có ý
 trên con đường hành pháp nếu các bạn ý lại tăng
 học đời cao là ở đây tiến sĩ thì các bạn phải khổ
 mà thời giờ cây bany cấp đó đưa đến tới phần Hôn nhân
 rồi theo định luật của các bạn
 thời cho đã dài với làm sao hết của người tu thiền
 nếu các bạn muốn học hỏi trên con đường sẽ được hưởng
 của phần hồn thì các bạn phải cố gắng tu hành pháp cho
 kỹ là sự tiến bộ của tôi bởi vì làm sao cũng của sự tiến
 hành pháp và hành pháp của các bạn, phải của đây
 phần hồn của các bạn, thành thật cảm ơn các bạn

(297)

Xứng là giáo chủ thiên thân
 dân như ta đã xa về cõi trời
 ông ấy tâm bạn phải âm cần
 chiến tâm hành pháp phần hồn ra số
 chào bạn
 chú các bạn nếu ai cứ bị như HàoSEM
 đánh lỗ pháp và thấy

Kính gửi hội ái hữu Võ Văn Khoa Kỹ

Kính Thăm Các Bạn

Coi đúng tên là T. V. H. Nguyễn tại ấp 9
h. A. K. B. 5. Huyện = L. T. H. T. V.
gửi thư đến thăm các bạn đạo ái hữu Võ Văn Khoa Kỹ
chúc các bạn được nhiều sức khỏe tu hành tiến
Đạo trên con đường đạo pháp làm vui cho các nơi
các bạn ở đời phước đức vô lượng (gi. l. m.)
Tôi tu pháp môn Võ Văn đã 30 năm, từ ngày lấy tâm ngộ
hội Võ Văn Khoa Kỹ Nam Việt các bạn tu hành pháp lý
Võ Văn Khoa Học thì tôi cũng biết các bạn tu làm
Sao tôi cũng biết nhưng mà không nói cũng không viết
Tởm phần các bạn cũng là lời của tôi muốn xa địa các
đạo gì hoàn cảnh thế không nói ở tiền viết thư đến
phần các bạn nay tôi viết thăm phước đức vô lượng cho
địa chỉ tôi nói biết đây viết thăm các bạn các nơi
hội ái hữu muốn kết bạn cũng các bạn đạo ái hữu Võ Văn
Đạo Đạo pháp môn tu học mà hay đã đại cho các
đạo đạo học hỏi lên trên con đường tu luyện mà bây
đây nay tôi đang hành ở chùa nhà
Đường làm muốn trao đổi cũng ở được ân thân mà tu nhân
đẹp này tôi gửi đến là thư Võ Văn một tâm ảnh Võ Văn Tuổi
đời 50 muốn cho các bạn coi lời hành pháp lý Võ Văn
30 năm là Sao của người hành pháp ở chùa nhà Đạo Đạo
để chứng minh cho các bạn thấy mà si nghĩ tôi sẽ là
người chứng minh cho các bạn coi con người đạt pháp
như là đạo hành pháp như là đạo để đem lại
một sức khỏe Võ Văn một tâm ảnh Võ Văn sống lâu
cho các bạn thấy. Lời yêu cầu của tôi và cần xin
các bạn hành pháp cho thật là đúng thì các bạn mau
tiến Đạo còn nếu rất đi niệm của đời tu hành mà các
bạn ở tiền bạn hãy nghe đây 2 lần thư cho các bạn
đi đây như cho kỹ. Thời gian tại thế chẳng dài
(296) nơi sanh nơi diệt vậy ai giúp mình
các bạn ở đi trên con đường hành pháp môn đạt
lời chú của tôi thì các bạn phải nghe tâm cho kỹ

Quam Tông xuất lời hai pháp. Sỏi hân,
 làm thế nào cho đó nào bốc ra ánh sáng. tôi sẽ
 ra lời cho các bạn tổ học sao cũng như bạn hiểu
 còn pháp luân cũng chẳng là Quam Tông xuất
 nếu các bạn làm thật một chút thì sự nghiệp làm
 vì sự thanh phá trước nên công phá trước ở nơi
 thì lại trước hành hải. Sau khi
 chính các bạn phải nghiên cứu cho kỹ phải để ý bằng
 cả thể đang xét định như thế nào.
 tôi nói số cho các bạn để ý nên các bạn hít thở
 thì tạo thành tâm miệng này và Sấm Sĩ
 còn các bạn đó ra hết thì tạo đức và phạm
 khổ mà an tâm thiện định cho được cho các bạn
 biết. thân chỉ bỏ pháp luân với cho cuộc đời tu
 hành đời tâm ra chỉ pháp chỉ biết có địa vị tiền
 đàng và tham đức là đúng thì sự hành Sai Biệt khổ
 lẫn. tôi nói ra đây cho các bạn nghiên cứu và cảnh
 vật chính tôi phải đó 30 năm nghiên cứu nói liệt nói
 ra cho các bạn nghiên cứu đang hành công trên công đức
 đạo pháp đang lập đó hãy tâm cho hãy tâm khổ lẫn
 các bạn nên thành công trên con đường tu hành pháp
 thì các bạn cố gắng học hỏi sự việc đạo hành công
 trên con đường hành pháp nên các bạn ý lại tập
 học đời các bạn tiên sĩ thì các bạn phải khổ
 mà thời giờ này cấp đó đưa bạn tới phần Hôn tâm
 ra theo định luật của các bạn
 thời chỗ đã dài rồi làm sao hết của sự việc tu thân
 nên các bạn nên học hỏi trên con đường về Quê Hương
 của phần hồn thì các bạn phải cố gắng tu hành pháp cho
 kỹ. là sự việc bạn đạo của tôi lời nói Sao cũng của sự việc
 hành pháp và niệm pháp như các bạn. phải của đây
 phần hồn của các bạn. Thành thật cảm ơn các bạn

(297)

xứng là giác chủ thiên tâm
 dân như ta đã xa về cõi Trời
 sự nghiệp tâm bạn phải cần cần
 chiêm tâm hành pháp phần hồn ra số
 chao bạn

T. C. M. H.
 Amy

Atlantic City ngày 26 tháng 10 năm 2000

M H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 7 tháng 8 năm 2000 được biết con đã tu Vô Vi 30 năm nay điển chơn tâm hội tụ làm thơ phân tách đủ điều thực hư, tức là bắt đầu bước vào điển giới phân minh đủ điều qui không thanh nhẹ. Sự dày công của con sẽ đạt được kết quả tốt, đại nguyện của con sẽ có giá trị. Nếu con tiếp tục tu tiến, dũng mãnh hành pháp, nội tâm của con đã và đang phát triển. Cần dụng chạm và thúc tâm hành pháp. Mục đích của Vô Vi là giúp người hội tụ điển quan tiến về chiều hướng thanh tịnh mà tu. Thúc hòa đồng sẽ mở rộng, càng ngày càng hiểu chính mình nhiều hơn, ai ai cũng có nghiệp lực từ nhiều kiếp. Cần phải niệm Phật và tu giải thì mới yên.

Pháp Luân Thường Chuyển đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu sẽ giải tất cả nghiệp tâm từ nhiều kiếp. Cuối cùng sẽ trở về Không thì mới an nhiên tự tại, chuyên tu sẽ có pháp lực mạnh mẽ, lúc ấy mới dẫn thân cứu đời, tâm từ bi sẽ được mở rộng độ tha tại trần, dẫn thân học hỏi và tận độ quần sanh.

Luồng điển phát triển từ trung tâm bộ đầu hiệp khí cùng Trời Đất thì sẽ có luồng hơi nóng xuất phát từ trung tâm bộ đầu. Nên thành tâm hành tiếp sẽ tiếp xúc được với bên ngoài.

Luồng điển của Đấng Toàn Năng luôn luôn hỗ trợ sự tiến hóa phần hồn của con. Luồng điển hội nhập với thanh quang thì trí mở tâm vui, thấy rõ cảnh đời là tạm. Cần tu để tiến hóa tới vô cùng. Điển rút mạnh thì bộ đầu sẽ ê, tâm lúc nào cũng an định.

Con đang đi trên đường điển giới phân minh đời và đạo.

Muốn tu tiến tốt thì chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, tiếp tục pháp luân đều đặn thì sẽ hiệp khí cùng Trời Đất mà tu.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

298

T.B : Hình của con mắt sáng mặt tươi đúng đường phát triển. Trường chay diệt dục là có cơ hội xây dựng tâm từ bi và giải nghiệp. Mạch nhâm đốc tương thông có thể ngủi được mùi hôi thúi của người đối diện. Người tu Vô Vi bén nhạy và thanh nhẹ là vậy, tránh được trực khí là tâm thân sẽ được yên ổn hơn.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

2/1/12

M. T. , 12.10.2.000.

Kính Đức Thầy.

Hai con B và T. Kính vẫn an sức khỏe Đức Thầy.
Thầy ơi, chúng con mừng lắm, khi hay tin cô P. gửi
chức vụ Hội trưởng và chịu trách nhiệm xây dựng T.V. Q.T. bên Úc.
Chúng con dâng trọn niềm tôn kính quý yêu đến Đức Thầy, và
tín tưởng cô P. vô hạn. Chúng con đã biết được phần nào
nỗi lo âu về việc xây dựng T.V. Tâm - Linh trong tương lai. Chúng
con kính trình dự định của chúng con lên Đức Thầy, xin được Đức
Thầy chỉ dạy cho chúng con.

Hôm trước cô P. điện về thăm, con có xin gửi qua cô
2.000 USD để đóng góp vào việc xây T.V. Q.T. Cô P. nói sang năm
mới khởi công, hiện giờ đang lo thủ tục giấy tờ, và con không
ngờ phải vay tiền Ngân Hàng mới có làm.

Chỉ còn bằng nghĩ ra, ở bên này không biết bao giờ nhà
nước mới cho phép, mà chỉ em con đau yếu hoài, rui có qua
đổi thì ước nguyện không trọn. Hiện giờ có hơn 3 mẫu đất
ở xa nhà, chúng con lo bán có thể được hơn 100 cây, đổi
20.000 USD gửi qua cô P. Số tiền này xin cho chúng con
gửi, cứ tạm lấy xài vào việc xây T.V. Q.T. Đến khi nào bên này
cho phép thì cô P. đưa lại cho chúng con xây dựng T.V.
Tâm - Linh. Nếu như chị em con qua đời hết thì coi như
chúng con đã đóng góp vào việc xây T.V. bên Úc. Cô
P. nơi có thể Tết sẽ về. Con hy vọng mọi việc thuận lợi
cho chúng con, có tiền để gửi cô P. 22.000 chúng con sẽ
yên tâm hơn. Xin Đức Thầy cho phép con.

2019

Kính bạch Thầy,

Chị em con đã rời Sài Gòn lên Nhơn Trạch ở đường 15
tháng rồi. Ở đây dân địa phương gọi nhà con là nhà ở trong
rừng. Chúng con cũng rất sợ, nhưng có niềm tin vào sự che
chở, gói gắm của Đức Thầy nên chúng con được bình yên,
dù trước của nhà đã xây ra mấy vụ cướp và sau đó
công An đã bắt được cả băng. Nửa năm nay ban đêm chị
em con ở có 1 mình, ban ngày thì có công nhân làm chèo vò

Cách nay nửa tháng, con thuê được 2 căn cháu ở Vĩnh Long
lên, ở căn nhà ngoài. Sau cách con 100m đi chăm sóc 4r
điều cao sản con mới trồng! Mấy hôm trước con ra, thấy có
cây cột giữa nhà đóng 1 tấm ván đi lủ lượm và 1 thùng
hình phát nhỏ để thờ. Con la nó muốn làm gì. Sao không
hỏi qua con, và đi đi báo đã thờ rồi. Thế cứ thờ, nhưng
chỉ nào đi chỗ khác phải đun thêu (vì lúc mới tu con
từng bị điều đứng vì đẹp hết bàn thờ). Xin thầy dạy con,
chầy đi, bài học trên đời dưỡng như không bao giờ
đứt. Mỗi lúc mỗi bài học khác, con đã phải đau trí
rất nhiều.

Có chuyện này xin thầy hoan hỷ thường con.
Con khổ vì thân bệnh quá. Hiện giờ con đi thuê bình
Áp huyết cao, thiếu máu bơm lên não, mặt tím, ruột yếu
viêm khớp tay chân. Con thiên yếu lắm, mặc dù nổi vẩy
vẩy, yên tĩnh rất tốt cho người tu. Con chỉ con thì bị gan.
Mỗi ngày con đọc mấy quyển sách dịch của Trung Hoa
thì thấy nhà con bị phạm rất nhiều.

1/ Nhà không mà kéo cột nhỏ: nhiều tật bệnh.

2/ Cửa bếp quay ra đường: luôn uống thuốc thang.

3/ Sau nhà đao ao, cắt đứt hình, thuốc thang đi đứt.

4/ Cho trich miệng lên, dưới nhỏ, thơm cuống, thúi kiến.

Chầy đi, con nên sửa chữa hay là vì phạm tra
thần nghiệp nên khiến con đã làm nhà như vậy, thì
con phải chấp nhận trả.

Chỉ em con rất mong được sống cho tới ngày hoàn
thành Thiên Viện Tâm Phật mới yên lòng ra đi.

Con xin kính trình lên đức thầy một điều con nghĩ
là kỳ diệu vì trở lại chỗ đầu tiên.

Năm 94 lần đầu tiên lên đây con mua miếng đất 1
mẫu 1, để xây T.V. Đến năm 95, con mua được miếng

1M 35 tương lớn đẹp hơn, nên đổi ý, định xây ở chỗ
này. Kế cho phường chị Hoa VC chỉ nhỏ nên mua t in

1M 3 nửa kế phía sau để làm chợ được rộng là 2M, 65
Thời gian trôi, con được hiểu nên rất SĐ phải

360

bị lệ thuộc người, mà làm Sài dương lời Tô² Thầy truyền
đầy, nên con có ý định tách ra, từ chủ 1 mình cũng
với cô Phấn mà thôi, vì con tin cô Phấn là người cũng
chung ý hướng.

Khi con rời Sài Gòn lên đây, ^{chọn chỗ} đường mới mở. Kê miếng
đất 4 công (mùa năm 96) con cất nhà. Miếng 1M, 1 đầu
tên năm ở² liền, sau nhà. Con bán đất ở² xa, mua
được 3 mẫu hũe là, có được 1 khu đất 200m x 210m.
hơn 4 mẫu. Không ngờ huyện chủ² đaso mở 1 con đường
lớn thẳng ra Vũng Tàu, trên miếng đất 4 mẫu của
con. Như vậy khi ho hoàn thành con đường thì khu
đất của con 1 bên được hơn 2 mẫu, 1 bên được hơn
1 mẫu, trong đó có 5 công của cô Phấn.

Chúng con mong sẽ được xây dựng 5.v. trên phía bên
hơn 2 mẫu đó, rộng rãi, và có chỗ lập vườn cho người
ở² đó có cái ăn mà tu, nếu được thầy đồng ý cho
phép chúng con.

(201) Con cũng mong bên này đừng xây ra tình trạng
như bên kia. Con không ngờ đức thầy vô cùng sáng suốt
con rất xúc động. Khi cô Phấn được đặc ân, vinh
đại và phước đức to lớn như thế, vui mừng tràn ngập
lòng con.

Con cũng nghe 1 số điều đầu lòng, chúng con xót
xa thường kính thầy xiết bao. Kính xin thầy hoàn bị²
thường tất cả chúng con, sống lâu với chúng con,
tha thứ cho chúng con.

Chúng con kính chúc đức thầy được an Khang
trường thọ.

Hai con, chỗ đại bử vô² 5.v.N

Thanh

N T B V N T.F.

Atlantic City ngày 2 tháng 11 năm 2000

B và T

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12 tháng 10 năm 2000 được biết hai con vui mừng được tin cô P nhận lãnh nhiệm vụ chỉ huy và xây cất làng Vô Vi tại Cairns Úc châu, càng ngày càng lớn tuổi cần có công tác thiêng liêng vì đại chúng thì phần hồn sẽ an vui. Chúng con có tâm muốn đóng góp một số tiền để cho cô P xây dựng tốt là điều rất quý trong giai đoạn này. Còn về việc xây cất thiền viện ở Việt Nam thì lúc này chưa thuận tiện, chúng con nên kiên nhẫn chờ một thời gian nữa sẽ bàn lại và xây cất sau. Số tiền hai con dự định gửi cho cô P giữ thì rất tốt. Tết đến cô P sẽ về thăm hai con thì hai con sẽ có cơ hội bàn bạc tiếp. Chúc hai con may mắn và tiếp tục niệm Phật lo tu. Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

TL 02-11-2000
MA
Kính Thương Đức Thầy

0013100

Con xin kính chúc Đức Thầy mừng sinh
nhật Thầy được dài dài sức khỏe để
truyền bá Đạo Pháp cứu độ chúng sanh.

Con sanh được ba gái vào tháng 4

Mẹ con được Sư an, Anh Ngọc và
còn Hào ^{con} còn khá giả giúp được con

mua được căn nhà nhỏ mobilehome

(303)

Đời sống vất vả vất vả của con bây giờ

thời mùa. Con ở nhà nhà này giờ hết

Con ở nhà anh hiện thất nghiệp về

lo cho 3 đứa con, Anh Ngọc

bây giờ khá là Thầy. Nghe lời

Thầy ở giao du với cô ấy nữa.

Anh Ngọc ^{con} gọi đến chúc mừng sinh nhật

Thầy 5.000 U.S, Anh và anh Hào

con cũng mới gọi 9.200 về VN giúp

hạn bớt mua gạo. Con nhớ anh lâu

có trên thì làm được nhiều.

Đó cũng là nguyên vọng của con,
nếu con có khả năng, ước nguyện của
con về V.N làm được, những bài
giữ thì con vẫn còn nghe.

Đường của con thì bây giờ đã
nhưng con phải control sugar, ăn
uống, bây giờ con bị bệnh chân
tay có cái, mấy ngón tay con sáng
ngủ giấc nó tê và đau có quắp
lại.

(304) Con o biết bị đái tháo hay
phòng thiệp. Thời con xin kính chào
Thầy. Con kính chúc Thầy vui vẻ
và con nhớ Thầy nhiều. Con xin
kính gửi th 200.000 U.S mừng sinh nhật
Thầy.

Thường Thầy
Con N + B + K.

Atlantic City ngày 2 tháng 11 năm 2000

B. K.

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 31 tháng 10 năm 2000 cộng với quà sinh nhật tặng Thầy, và con đã tiếp tục sinh một bé gái, mẹ con vẫn được bình an. Ngọc và Hào đã giúp đỡ được con mua được một căn nhà nhỏ, mobile home, con được sống trong sự thoải mái của tâm hồn. Nay Ngọc đã thức tâm không còn vướng bận vào tình cảm là quý, mẹ già bớt bận tâm vì sự tham dâm của Ngọc. Số tiền Ngọc đã tặng Thầy trong dịp lễ Đại Thọ là 5000\$, rất quý cho khi cần, còn việc tận tình giúp đỡ người nghèo khổ đúng theo sự biến chuyển của thiên cơ rất quý. Còn về bệnh chân tay co lại thì có thể dùng toa thuốc ngâm tẩm với rượu. Chúc con mau lành bệnh, con cần ăn hột kê thay cơm thì đường sẽ giảm dần, ăn rau nhiều là tốt nhất, không nên ăn thịt đỏ nữa.

Chúc con và gia đình an vui.

Quý thương

LƯƠNG SĨ HẰNG

Vĩ Kiên

1/02-11-2000

C ngày 29. 10. 00

Sứ Phu Kính Thờng.

Lạy thầy, xin thầy cho con gọi hai tiếng Sứ Phu. Hai tiếng Sứ Phu này con đã mở nước từ lâu. Từ Phu của con lúc con tại thi, chủ dạy cho con về đời. Con thầy dạy con từ đó qua đời. Công thầy dạy đời con hơn từ Phu của con.

(306)

Kính thưa Sứ Phu, lúc chúng con làm chung thầy đã ra công dân đặt hôn chúng con lo cho đi học đạo. Khi con gặp khó tốt cũng, sức con đã mệt mỏi, sắp sửa ngã quỵ, Trong cõi vô hình thầy đã cho con lời khuyên, cũng như thầy đã phúng thành thiên của thầy cho con, con thất mái thiên gì, thầy cũng đều giải thích cho con, con đều nhận được cả. Công ơn đó con không biết lấy gì đền đáp, Con ~~con~~ cũng nhớ thầy nhiều lắm, ngày Sinh Nhật của thầy, con muốn theo chị Bạch Mai bay qua thăm thầy, nhưng ngặt mỗi hàng này con mới làm chùa được năm tháng, những trước, sau con đã nghỉ hết một tháng rồi. Chủ con quá tốt đã cho con đây. từ hướng

→

Vì thế con Kháng thì nào làm bằng
tốt của người mà nghĩ thêm, trong lúc
người đang cần con. Để đó bằng kính
thượng của con tới với Sư Phụ, cho con
gửi biếu Sư Phụ món quà Sinh, như
có Bê mua hộ. Xin thầy nhận cho đây
là tất cả tấm lòng thượng kính của con
tới với Sư Phụ.

(307)

Quả phư T. v. T, như danh
K. T

Atlantic City ngày 2 tháng 11 năm 2000

Kính thưa,

Thầy vui nhận được thư con và quà chúc thọ Thầy là 200\$ được biết chồng con đã bỏ cõi loạn động trở về thiên giới tiếp tục tu. Lúc sanh tiền bạn bè đều quý thương sự dẫn thân tu học của chồng con, nay chồng con đã từ trần, mọi người đều mến tiếc, mọi sự đã an bài rõ rệt, sự đến và đi của chồng con rất yên ổn, không bị sự hành hạ của thể xác là may mắn lắm rồi.

308

Chúc con vui tiến và tiếp tục hành pháp, niệm Phật hướng tâm về chồng con, cho phần hồn người được tiến hóa tốt.

Chúc con an vui.

Quý thương

LUƠNG SĨ HẰNG
Vĩ Kiên

11.08.11.2000
H

Quận C ngày 6 tháng 10/2000.

Con kính thăm thầy luôn vui mạnh
Đã nhân anh được đi dự Đại Hội,
con gửi thiệp chúc mừng Sinh Nhật
Thầy.

(309) Con rất nhớ, thầy ahing con thật
vô duyên vô phước nên không đi được.
Có lẽ từ nay con sẽ hiếm có dịp
được gặp thầy ahing lòng con xin vẫn
tôn kính thầy. Mong thầy thông cảm
cho sự vắng mặt của con trong các
kỳ Đại Hội. đã qua và sắp tới.

Thương nhớ Thầy luôn.

Đệ tử X P

Atlantic City ngày 8 tháng 11 năm 2000

X P ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 10 năm 2000 được biết con không có cơ hội tham dự sinh nhật của Thầy tại Philadelphia. Anh Được và anh của anh Được có tham dự kỳ này, mọi người rất vui, có đoàn lân người Mỹ múa rất giỏi.

Con bận việc không có thì giờ tham gia, rất uổng. Con không có tâm thì sẽ khó gặp Thầy ở tương lai vì sự ngăn cách của chính con.

(310)

Chúc con vui khỏe.

Quý thương

LUƠNG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Atlantic City ngày 9 tháng 11 năm 2000

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5 tháng 10 năm 2000 được biết con ăn năn sám hối về nghiệp tâm của con, từ tâm tham dâm mà ra. Tham dâm thì con người không còn đạo đức nữa, mong con hiểu hành vi của con mà tu sửa sẽ có cơ hội tiến thân tốt. Rất cần sự cố gắng và dày công mà không tu đứng đàng là đại tội, nay con biết ăn năn sám hối và dày công tu tiến là điều quý.

311

Mong con thành công trong sự nhịn nhục sẵn có trong tâm con.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

1.09.11.2000

V.N S T Ngày 17-10-2000

Kính gửi: Đức Thầy

Con tên: T. H. Trước tiên con xin
gởi lời chào Đức Thầy và Bà Tâm.

Sau đây con có mấy điều thất mật,
kính nhờ Thầy giải đùm cho con. Trước
tiên về vấn đề công phu.

1/ Con bắt đầu hành theo PLVUKHHOPP

(312)

Thì con hành theo cách niệm NAM MÔ A DI ĐÀ

phật theo băng giảng của Thầy. Có nghĩa

là con lút vô một hơi là con không có

niệm và thở ra con mới niệm băng

NAM MÔ A DI ĐÀ phật sáu chữ trong một hơi

nhưng trong khi niệm con vẫn miệng ngậm

lưỡi. Vậy có đúng không Thầy.

Thưa Thầy sau con bị nhớ lại lời niệm

phật cũng vậy 301 Hôn cũng như thiên đình

cũng như, tức là nó lút vô từng hơi một

và thở ra từng hơi một, tức là nó không

thở hơi bình thường mà nó lút vô một

hơi thở ra 1 hơi nhỏ nhẹ vậy đó, bình thường.

làm công việc hay ngồi chơi vật là gì đó thì không có nhớ, tới công phu thì nó lại nhớ từng hơi một chúng nào ngồi thiền mà thì nó mới thôi bằng không nó nhớ vai?

2/ Sau con thử chiếu mình rất là khó, khi con thử là con nhìn ngay trung tâm hai chân mày và nhớ run, nhưng mà con liếc vô rất là khó và dễ bị chạy xuống dưới đồng đực con thử ra thì đó đó. Tại vì con nằm thử là cái bụng nó khó phình lên cho nên rất là khó thử?

(313)

3/ Con bị liên tưởng rằng khoảng nửa năm nay tức là con lợng phu hay giờ không có lợng phu cũng vậy. Khi mà cái điện con rút trên bộ đầu là toàn thân đều rần rần và xuống sống rần rần chạy lên tới bộ đầu, thì tất cả là chân long cơ thể con đều to to lên?

4/ Thầy nói lay kinh vô vi là giải trược và đẹp từ ai. Giải trược thì có con? Ai thì con còn quá nhiều, làm cách nào như tư tưởng và trí ý mình như thế nào trong khi lay kinh để đẹp được từ Ai?

Sau cũng con xin thầy cho con bặt thử

làm hành trang trên đường tu học
xin thầy phân giải từng câu 2 cho con
hiểu trí con rất là ngu xin cảm ơn thầy !
Kính thưa thầy sau đây con xin hỏi về
phần mà con một chút. Như con khi con còn
nhỏ là đã biết nhà có làm nghiệp xae, tức
là làm heo và trâu cho tới khoảng 7, 8 năm
nay mới nghỉ làm, làm khoảng 20 năm và
cũng vẫn nghèo, nay nhà con còn một số
rường cũng bán và tài sản trong nhà cũng
bán hết trả nợ mà vẫn chưa đủ. Con
cũng biết gia đình con lao nghiệp, thì bây giờ
nghiệp đến đời. Nay ba anh em con theo
tâm tu và cũng có khuyên cha và mẹ con tu
để giải bớt nghiệp xae, khoảng 1 thời
đian thì cha con đã theo tâm tu, giờ
cũng được mấy tháng rồi, con mà con thì
chưa, ba anh em chúng con cũng khuyên mẹ
tu thì mẹ nó khi đi ngủ nhắm khi nằm cũng
có niệm phật và mẹ con cũng học thuộc
mấy câu nguyện lủa vô vi trước khi công phu
Con xin hỏi thầy mà con học thuộc mấy

(314)

câu nguyện mới sau không thực tâm công phu, lo phải những phần hồn ma ma và gia đình, con gây ra, nó đến đời và làm áp không cho phần hồn ma con thực tâm tu?

Thưa thầy nếu phải con lui xin thầy và Đức ông Từ độ dứt những phần hồn đó sớm siêu thoát, để cho ma con sớm được thực tâm tu hành theo PLVVKHHBPP xin thầy giải đùm.

(315)

Sau đây là lời về phần kinh sách.

Trong cuốn THTC in bài sám tu hành
- câu là: Năm tạng ngũ tạng sau cuộc trần/.

Còn bài sám tu hành mà ông mai-ngọc-pháp in tặng bạn đạo thì câu trên là:

- Năm tạng, ngũ tạng, ăn sáu cuộc trần
trong hai bài sám trên bài nào đúng?

- Cuối thư con xin chúc thầy vẫn khỏe
Kính chào thầy

Con
T H

Atlantic City ngày 9 tháng 11 năm 2000

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17 tháng 10 năm 2000 được biết con có những thắc mắc - vì con niệm sai, trong băng có dạy rõ là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải hít vô hay thở ra mới niệm. "Niệm một hơi" là Thầy niệm cho con nghe một hơi, còn về phần con thì phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật rặng kờ rặng và co lưỡi đụng ^{lưỡi} ~~miếng~~ chân răng trên. Dùng ý niệm, thì nước miếng sẽ chảy ra nhiều, khi đó con quay mặt về phía trái nuốt xuống để cơ tạng được chuyển chạy điều hòa, những gì con đã kể trong thư là làm chưa đúng, niệm đúng sẽ giải được nghiệp tâm.

Gia đình con hành nghề sát sanh thì những vong linh luôn luôn theo bám sát lỗ chân lông. Con cần niệm Phật cho đúng thì nghiệp lực sẽ mòn dần. Mỗi ngày con rảnh, nhớ nhắm mắt lại ý nhìn thẳng trung tâm chơn mày, niệm Phật thì sẽ xây dựng được tập quán tốt ở tương lai.

(316)

Nếu con muốn đẹp được tự ái thì mỗi ngày sớm, trưa, chiều niệm Phật và lạy kiến Vô Vi mỗi lần 50 lạy thì tim của con sẽ được khỏe mạnh và đẹp tự ái.

Con xin thư, lúc này Thầy chưa cho được, khi con đã hành thiền một năm con sẽ viết thư xin thì lúc ấy Thầy sẽ viết cho con. Còn về sấm tu hành thì rất cao siêu, con cần niệm Phật nhiều thì mới hiểu được.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

11.11.2000
H

Westminster ngày 28-10-2000.

Hình thư Thầy,

Con là P L K, Con ở Thiên đường
Khanh Đức, Westminster, nam California.

Sinh nhật Thầy năm nay, chị Nhung và anh
Quát có nhà ý cho con 600 đô (mỗi người 300 đô)
đi đi dự lễ sinh nhật Thầy. Song vì con còn yếu,
con đang trong thời kỳ Chemo, điều trị bệnh ung
thư của con, nên kỳ này con không tham dự mừng
sinh nhật Thầy. Bệnh ung thư của con có co nhỏ lại,
song bệnh ngứa lại gia tăng.

(317)

Hình thư Thầy,

Nhân nào quả nấy - Tánh sanh ra bệnh. Những
quả xấu, những bệnh nan y con đang mang đều
có nguyên do của nó. Giờ con từng phút, từng giờ
mong muốn thay đổi và chuyển hóa nó. Khó vô cùng,
thầy Thầy. Con xin cảm ơn Trời Đất, em xin cảm
ơn Thầy đã giúp con tìm lại chính mình mà 50
năm qua, con đã lỡ nhịp với trật tự của bản thể
con, của cuộc sống, của em, khôn vũ trụ. Ấy thì
nhiều, thiện không có... Kính thưa thầy, con thôn
thức ăn nằm, sám hối và có những lúc con có
cảm giác cô đơn, cô độc vô cùng.

Tao hoá xoay vần - Giờ em hướng trở cấp xã hội
vì bệnh tật. Con ở Board and care dành cho những
người mắc bệnh tâm thần. Trong tình trạng rất khó
khăn, lòng em hướng về thanh tịnh, tịnh trường và
đạo đức để nĩa, nĩa... nĩa...

80 giờ kính thưa thầy, một chút lòng thành,
em xin kính mừng sinh nhật Thầy và ủng hộ
Thiện ca năm 2000, 100 đ.

(318)

Con
P. L. H.

Kính thưa thầy, em có nên lên Thiện Viên
Vi Kiến đề chúc mừng không? Xin Thầy cho
em biết.

1. 13-11-2000
H

Ngày 03 tháng 11 năm 2000.

Kính thưa Thầy,

Con là B L H, em đã viết thư nhờ chị Khoa chuyển đến Thầy. Giờ em lại viết thêm 1 lần nữa nhờ chị Xuân An chuyển đến Thầy.

Kính thưa Thầy,

(319) Dù đã ý thức những sai trái và mất quan hệ trong cuộc sống, gốc của những căn bệnh ngặt nghèo của con (da + ngứa), ung bướu và đã gặp Pháp Vô Vi để thực hành từ cứu, nhưng con vẫn còn nhiều lúc bị đắm chìm trong những cảm xúc cô đơn, sợ hãi, hối hận, làm con khổ sở vô cùng. Có phải vì con yếu đuối, hèn mọn chưa đủ dũng mãnh hay tại vì nghiệp quả của con lớn quá nên không thể vượt qua những trạng thái này?

Hay tại vì con chưa bằng lòng với cảnh sống hiện tại, còn sống chung với những người mắc bệnh tâm thần trong Board and Care (Điều kiện để hành Pháp rất giới hạn, Thưa Thầy) Cho nên con em mong mỏi:

- Được 1 ban đạo nào đó có nhà dưỡng, có tử tâm, có đủ điều kiện muốn giúp đỡ con, cho con về sống chung.

- Chủ Thiền Đường Thiền Thức và các ban Đạo ở đó dùng ghế sofa bệnh tật của con, cho em thiền ở...
rất

Thư đó là 1 cái phước lớn của con, giúp con được nhiều cơ hội tốt lành, thuận lợi trong bước đường tu sửa, trên bước đường trả nợ cái nghiệp quả quả lớn lao này.

Kính thưa Thầy,
Nhưng mong mọi của con có phải do tham
không thưa Thầy?

(320) Cho đến hôm nay, con còn sống, tức là con
còn được thêm 1 ngày để trả nợ trời, ác, đó cũng
là 1 ân phước của con rồi, có phải thế không
thưa Thầy. Xin Thầy mở mắt giúp con.

Hơn 1 năm nay rồi, khi con làm pháp
luân chiêu mệnh và Thường chuyển, cơ thể con
chỉ nóng lên, nhưng chưa bao giờ sút được
mồ hôi, tức là trước (bệnh ngứa và da của
con là do trước nhiều lắm). Xin Thầy chỉ
dạy thêm cho con.

Con xin cảm ơn và con xin được kính
chào Thầy. Con mong tôn Thầy.

Con P L #

Atlantic City ngày 11 tháng 11 năm 2000

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28 tháng 10 năm 2000 được biết con đang được điều trị uống thuốc tây, trị dứt bệnh này nó sẽ sang qua bệnh khác. Con nên kiên trì nhờ nhiều khối óc tân tiến của bác sĩ điều trị, hy vọng sẽ giảm dần dần. Con đã biết được luật nhân quả thì chỉ có Trời cứu thôi. Vậy ở giai đoạn này con nên niệm danh Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Thôn chuyển cho con sớm gặp y sĩ tốt. Việc thanh lọc và xúc ruột có thể giúp cho bệnh cancer rất nhiều. Vậy khi có dịp con nên lên Vi Kiên nhờ Bích sẵn sóc cho con vài tuần, vừa kimo vừa xúc ruột thì sẽ tái hồi hồng huyết cầu tốt.

Chúc con may mắn.

Thầy đã nhận được 100\$.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng

Vi Kiên

Atlantic City ngày 13 tháng 11 năm 2000

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 3 tháng 11 năm 2000 được biết con đang trông đợi thư hồi âm của Thầy, bệnh mà hiểu được luật nhân quả chỉ có chấp nhận mà hướng về Trời Phật mà tu. Bệnh hoạn và đau khổ là mới hiểu được chính mình và ăn năn sám hối hơn bao giờ hết. Nay con có dịp tốt là xúc ruột giải trực, trong ngoài đều được cơ hội tự giải. Vậy con phải bằng lòng mà làm tới là sẽ tự cứu. Trời Phật lúc nào cũng cứu độ người chịu ăn năn sám hối. Con nên tin nơi Trời Phật mà tu, duyên may sẽ đến với con.

Lá thư trước Thầy đã phúc đáp cho con ngày 11 tháng 11 năm 2000. Mong con nhận được những gì Thầy khuyên.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng

Vi Kiên

T.L. 14-11-2000
1492

H 10-10-2000

Đức Thầy kính nhớ

(322) Con gửi đến Đức Thầy một cái Travelers Cheque 500 US dola, để đóng góp vào chương trình tổ chức Thiển ca.

Kính chúc Đức Thầy luôn mạnh Khỏe và hõn nhiên.

Kính bái

Quang

N -v -Q

Atlantic City ngày 14 tháng 11 năm 2000

Q ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 10 năm 2000 cộng với tấm
chi phiếu 500\$ giúp đỡ thiên ca. Thầy đã chuyển cho cô Bé lo việc này.

323

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Th. 11. 2000

Ông Tâm Kính mến!

Con tên là N K S. Con sinh vào
mùng 6 tháng 3 năm Đinh Mùi (Âm Lịch).
Con theo pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
phật pháp hơn 2 năm. Con được biết pháp
này rất hiệu nghiệm và rất tốt cho sức khỏe
lân tâm linh. Con cố gắng luyện tập và tu
thiền theo pháp này. Nhưng con chưa rõ cuộc
đời của con trong tương lai sẽ ra sao,
đường đời lân đường đạo. Khiến bạn đạo
khuyến khích con viết thư nhờ Ông Tâm
(324) phân giải cho. Con thành tâm nhờ Ông Tâm
mở lòng, quảng đại ban cho con bài thư để
dẫn dắt con hướng đúng đường đi. Con thành
tâm cảm tạ ơn đại lượng của Ông Tâm. Con
rất mong lời hồi đáp của Ông Tâm.

Con biết Ông Tâm rất bận nhiều việc
nên con kèm theo phong bì có stamp để tiên
việc hồi âm. Con xin kính chúc Ông Tâm
được dồi dào sức khỏe và trường thọ để giúp
đỡ chúng sanh hướng về đạo pháp.

Con
N K S

Atlantic City ngày 14 tháng 11 năm 2000

K S ,

Ông Tám vui nhận được thơ con, được biết con đã thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp được 2 năm, nhưng con chưa rõ cuộc đời của con sẽ ra sao! Nay con xin một bài thơ khuyến tu như sau :

NGUYỄN Giáng trần thọ hưởng nghĩa ân
KIM Xuyên đường chỉ vạch tiến lần
SON Tinh thủy tú luân phiên hiện
HỌC Hối tỵ tu nguyện góp phần

Góp phần đời đạo song tu
Tự mình sửa tiến an du phần hồn
Xác thân nguyên lý sanh tồn
Nghiệp lực lôi cuốn góp phần dựng xây
Tinh đời đen bạc đổi thay
Trong vòng kích động xưa nay vẫn còn
Dù cho thế sự đường mòn
Người người phải học vẫn còn si mê
Dù cho sống khổ muôn bề
Giải thông đời đạo rõ quê cõi Trời
Thực hành tiến hóa hợp thời
Về nơi thanh tịnh tỵ rời tham sân
Nguyện tu đóng góp một phần
Quý yêu Trời Phật ân cần dựng xây
Chẳng còn lý luận mua mây
Biết đời là tạm đổi thay thế tình
Tu hành tỵ cứu chính mình
Tham dâm tỵ giảm hành trình Trời ban
Lắm khi nghiệp lực bạc bàn
Từ tâm xây dựng đàng hoàng hơn xưa
Lưới Trời xem thấy rất thua
Đố ai vượt khỏi răng cưa lưới Trời.

Quý thương
LUONG Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Thành Phố Hồ-Chí-Minh, ngày 17.11.2000

Có thay đổi

Kính thưa ông Tám,

Con tên là V M T , con bắt đầu thực hành PLVVKHHBPP từ ngày 14.03.97 do ba con là ông P.L hướng dẫn.

Thoạt đầu, ba con chỉ dự định cho con thực hành Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Pháp Luân Chiếu Minh trong thời gian 3 tháng.

Con Soi Hồn từ 15 đến 20 phút, sau đó làm Pháp Luân Thường Chuyển 6 hơi. Ba con khuyên con nên cố gắng thở Pháp Luân Thường Chuyển cho thật dài hơi, càng dài càng tốt và thở ra cho thật sát bụng của mỗi hơi thở. Con cố gắng thở Pháp Luân Thường Chuyển trong khoảng thời gian 10 ngày đầu và 6 hơi của con được 15 phút, rồi đến 30 phút, kế đến là 45 phút cho 6 hơi. Con không biết thế nào là thở thông nên khi ba con hỏi "lúc này thở Pháp luân ra sao?" Thì con có trình bày lại như đã viết ở trên.

Ba con bảo thở như vậy là thở thông rồi, nhưng để cho chắc, ba con bảo con bây giờ thở 3 hơi thôi, 2 hơi đầu hít vô và thở ra vừa ngộp còn hơi thứ 3 thì hít vô thở ra tối đa.

Trong thời gian con thở 6 hơi điển rút rất mạnh bộ đầu căng thẳng, lúc Soi Hồn cũng vậy, đau nhức ê ẩm cả đầu, có lúc đang làm Pháp Luân Thường Chuyển con thấy ánh sáng ngũ sắc, có khi còn thấy cảnh nữa.

Sau khi nghe lời ba con thở 3 hơi, lần đầu tiên được 30 phút, rồi 40 phút, tới 50 phút, thấy có tiến bộ rõ rệt ba bảo chỉ hít một hơi xem được bao nhiêu phút, thế là con hít được một hơi được 30 phút, 40 phút, 50 phút, 60 phút rồi 75 phút,. Tuy số giờ tăng không đều nhưng đối với con rất quý, vì khi làm Pháp luân Thường Chuyển là con tính từng giờ, từng phút, từng giây, đôi khi con cũng tự hào đôi chút vì hôm nay con đạt được kết quả tốt hơn hôm qua. Từ lúc bắt đầu thực hành Pháp Lý đến lúc hít vô thông con chỉ mất có 15 ngày, hiện tại con hít vô một hơi được 1 giờ

326

- Ngày 10.04.97 con cảm thấy bộ đầu có vẻ khác thường, rất đau nhức ê ẩm chưa bao giờ có, nhưng con vẫn cố gắng trấn tĩnh mình để tiếp tục hành pháp. Sáng dậy con cảm thấy trong người rất tỉnh táo và sản khoái nhưng trong đầu vẫn còn đau âm ỉ.
- Ngày 11.04.97 vào lúc 11 giờ trưa con bắt đầu ngồi và ra lệnh pháp luân hít vô, lập tức tất cả những điểm trong bản thể con chạy rần rần tập trung ở bộ đầu. Lúc đó con càng hít càng nhẹ, điển càng rút mạnh, đỉnh đầu con lúc ấy đau nhói, giống như có một lỗ hồng ngay trên đầu, bị một vật gì đó hút lên bên trên, con để ý xem thì thấy nó cứ đi thẳng chẳng biết là đi đâu. Khi con ở trên đó nhìn xuống thì hơi ôi nẩy giờ đã đi quá xa, giống như con đang ở trên sân thượng của một nhà cao tầng vậy.
- Ngày 12.04.97 con ngồi thở thì có cảm giác giống như hôm trước, nhưng hôm nay có hiện tượng kỳ lạ hơn là ở giữa 2 chân mày có cái gì đó cứ động đập mãi không ngừng trong suốt quá trình ngồi thở.
- Ngày 13.04.97 hôm nay con thở được 1 giờ 10' , có hiện tượng khai mở tam đệ nhãn, luân xa ở sau lưng xoay chuyển, bốn đường Bàn Quang Kinh lần lượt khai mở, nó xuất phát ngang thắt lưng quần chạy thẳng lên vai.

- Đào Thành. Sau những giờ học Anh Văn mệt mỏi và căng thẳng, con thường đọc Kinh điển để tìm thấy sự thanh thản nhẹ nhàng trong chính bản thân mình.
- Ngày 06.05.97 con thử Pháp Luân không còn cảm giác hít vô hay thở ra nữa, giống như ngừng thở vậy, không biết có đúng không?.

Thưa ông Tám, đó là tất cả những gì con đạt được trong quá trình tu học, nhưng sau khi con bước vào Đại Học thì con có quá nhiều vấn đề để giải quyết như là bài vở ở trường, ở nhà ... Và vì thế con có những hơi xao lãng trong việc tu học.

Đôi khi con rất buồn vì nếu như tập trung vào việc học thì đường tu đi xuống và ngược lại. Mặc dù con cũng thấu hiểu được câu nói: “đời đạo song tu” nhưng để thực hiện được lý tưởng ấy thì đối với con không phải là một điều dễ dàng. Lúc này con đang lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” mong ông Tám khai tâm giúp con. Hiện nay con đang theo học ngành Quản Trị Kinh Doanh (năm thứ 2) và con cũng không biết mình có đủ dũng khí và nghị lực để đi hết quãng đường học vấn này không cũng như từng bước gặt hái được những thành công trên con đường tu học không? Kính mong Ông Tám chỉ lối cho con.

Cuối thư con kính chúc Ông Tám được dồi dào sức khỏe và luôn sống mãi với chúng con để chúng con luôn được sưởi ấm bởi tình thương và ánh sáng của Người.

Con
M T

327

Thầy trả lời như sau:

Atlantic city, ngày 28 tháng 11 năm 2000

M T ,

Ông Tám vui nhận được thư của con cho hay mỗi cơ thể đều khác nhau. Con được khai mở theo cấu trúc của chính con. Vậy con nên tiếp tục hành theo nguyên khí của Trời Đất mà tu. Con sẽ thông minh và sáng suốt thêm lên. Qua nguyên khí giềng mối của càn khôn vũ trụ mà tu, mọi trạng thái cũng sẽ qui về một mối. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Date: Fri, 17 Nov 2000

Kính thưa Thầy,
Con tên là L H K , 31 tuổi, ở tại H , NS,
Canada. Con đã thực hành thiền được 9 tháng. Nơi con ở
không có thiền đường, cũng chẳng có ban đạo xung quanh
để trao đổi kinh nghiệm trên đường tu học. Nay con có
điều thắc mắc, xin phép Thầy giảng giải cho con thêm.

Hơn 1 tháng nay, mỗi lần công phu xong nằm xuống thọ
chiếu minh, hai hàm răng con cứ bị danh vào nhau nghe
lụp cụp mà con không có cách nào kiểm lại được.

Con xin cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để
sống mãi với chúng con.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Con
H K

328

H K

Thầy vui lòng được biết thư của con đã nhận ngày 17-11-2000 được biết
khi con thiền xong nằm xuống thọ chiếu minh hai hàm răng lụp cụp
Con không biết làm được để làm cho mình thiền được như Thầy
Thiền Thiền, con nên có 'Góc Trip' của một Thiền Bồ Tát thì sẽ hết
Chúc con vui tiến-1.

Đức Thầy

11/20/2000

1.14.11.2000
NHN

kins thừa Thầy,
chúng con được tin Thầy năm nay đã cao
tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều, chúng con càng
mong có ngay được hộp gỗ, vẫn an Thầy một
lần để thỏa mãn tình cảm bấy lâu của xa.

May con có một việc xin Thầy giúp đỡ.

Con của con là L N C N, 13 tuổi,
từ nhỏ nó thường nghe bằng giảng của Thầy
và luôn thường nó có người sợ hơn.

Vừa rồi nó năm mở thầy Thầy đến
nhà chúng con gọi con và nói với con
rằng 7 tháng nữa Thầy sẽ đặt phân hồn
của nó đi tu. Lâu sau thì thầy Thầy nói
con 3 tháng nữa. Con một lần nữa nó thấy
Thầy kêu con cùng đi lên gặp ông Trời và
Ông Trời đã cho phép từ cái phút hiện tại
đại gia không mà nó đang đeo (phần hiện
nay được ở Bảy Thaus đã chúng đến).

Từ khi nó thấy những giấc mơ này
nó thường luôn luôn lo sợ và khóc. Hôm
qua nó khóc nhiều lần vì nó sợ rằng 2 tháng
nữa nó sẽ chết, phân hồn của nó sẽ xuất
ra đi tu như trong giấc mơ mà nó đã
thấy.

(329)

Vợ chồng chúng con vô cùng bối rối vì không hiểu nguyên nhân, gas hốt mai nó mới kể lại chuyện những giấc mơ này cho chúng con nghe.

Con cố giải thích cho nó hiểu đó chỉ là do giấc mơ Ông Tans không đặt ai đi đâu cả mà chỉ dạy mình tự tu tự tiến thôi, không chịu lệ thuộc ai cả dù đó là Ông Tans đi nữa.

Nhưng nó không tin lời con mà cứ một mình trầm tư và có cái cười, thái độ khác thường. Khi con đang viết thư này thì nó đang ngồi nghe thầy giảng và khóc một mình.

Trong cuộc sống hàng ngày nó rất nhút nhát, rất ít nói chuyện. Khi đi học nó hay bị tâm trạng lo sợ vì áp lực bài học và nỗi khi thầy có la nó thì nó bị đis, tủng nảy nẩy, nỗi sợ nhiều lần đến nỗi trong người nó mà không giải tỏa được.

Nay con chỉ xin thầy ban ân phúc hơn giải giúp chúng con chuyện này và mong thầy viết riêng cho nó một bức thư để nó tin tưởng và giải tỏa sự ngộ nhận hiện nay. Nó cũng mong thư của thầy.

Kính chúc Thầy an Khang.

Con,
Duc

10: Kính như Thầy Hòa Âm (p)
Con cứ con muốn xin
Thầy ban cho một Lucy nữa. Nếu có
thể được mong thầy giúp. Cảm tạ ơn Thầy
(330)

Kính thưa Thầy,

Con bị viêm khớp gối một năm nay, hai
chức đi đứng nặng nề và dễ tan nhớt. Hiện
nay con thiếu rất khó vì cột sống mới, phải
ngồi dựa ghế mềm phát một lúc mới đứng
thẳng lưng lên được. Khi đi tay lên sờ sờ
thì cột sống lắc rất nhiều ở eo lưng làm cho
máu mới và thiếu cân không được. Hằng
ngày con chui 2 ngón mềm phát là thấy dễ vì
quãng rút ở đây đều đặn nhưng có thể
thì rất dễ mới một năm thiếu không trọn
vẹn được.

331) Nhà con gần đời đi một ngón chưa,
không biết có ảnh hưởng gì đến gia cũng biết
hay chưa chúng con hay không.

Kính mong Thầy chú ý dạy.

Cảm tạ ở Thầy.

Con

Duc

L v t

Atlantic City ngày 19 tháng 11 năm 2000

Đ con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 10 năm 2000 được biết con bị bệnh khớp xương là do độc tố kết tụ nhiều năm hình thành. Con cần ăn gạo lức muối mè thanh lọc trong một tuần lễ xem sao. Nếu nhẹ thì cứ tiếp tục ăn thêm rau xanh, bộ tiêu hóa sẽ tốt và rất cần làm pháp chiếu minh thì mới thanh lọc kịp.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Atlantic City Ngày 19 tháng 11 năm 2000

C N ,

332

Người tu Vô Vi cần thực hành tự thúc, không nên mơ mộng và thuyết sai, thần kinh của con yếu. Cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo băng Thầy đã giảng là thần kinh khối óc sẽ đạt tới quân bình và mạnh dạn không sợ sệt. Có Trời, có Đất, có Đạo, là sẽ có tất cả. Còn về việc tưởng tượng mộng lung thì sẽ bị thiêng liêng nhập xác hãm dọa và hù hiếp sự sống chết. Người tu Vô Vi không tuổi tác, vạn sự trên đời là không. Tâm tu chỉ hướng về không mà hành, không tin bất cứ chuyện gì ngoài khả năng của chính mình.

Con cần niệm Phật liên tục để tự giải sự mơ mộng hình thành trong ảo hư không thật.

Thầy chỉ hành và chỉ đường lối cho mọi người tu hành, chú không mê tín chuyện không thành có mà không có thể đạt được.

Ước mong con thực hành những gì đã phân giải.

Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Kính thưa Đức Thầy

Tuần vừa qua sau khi đi dự Sinh Nhật và Thiền Ca, Ra về lòng còn lưu luyến "Duyên lành" đã được hội ngộ cùng Đức Thầy và Bạn Đạo, kể đến là buổi lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư đã xảy ra vô cùng tốt đẹp tại Thiền Viện Vĩnh Kiên, tuy nhiên cuộc vui nào cũng tàn, bàn cờ nào cũng có chút hương vị đậm đà nên con xin tưởng thuật đến Thầy một vài sự việc đáng được chú ý và mong muốn được sự giúp đỡ, góp ý của Đức Thầy.

Tuần qua sau khi đi dự buổi Tưởng Niệm, Anh con (Đoàn ngọc Toàn và Đoàn Phước Lộc) đã đến thiền Đường Thiền Thức để gặp bạn đạo Úc Châu vì có vài việc cần thảo luận cho xong, khi đến nơi thì chị Khuê thị Phẩm ở Úc tung những câu chữ rất đáng giá của người tu như: " Anh là đồ khốn nạn... là Đại Ca...tôi đến mà anh không tiếp tôi..." trước mặt đông đủ bạn đạo của Thiền Đường Thiền Thức (muốn biết thêm chi tiết xin tìm chị Minh Tâm ở Úc)... và sau đó anh Lộc đã từ từ giải thích và sự thô lỗ của chị Khuê thị Phẩm đã được nhiều bạn đạo bất mãn với thái độ này. Con xin đại

333

khái, ngắn gọn vì con không có mặt ở hiện trường. Và việc kể đến con có nghe anh Toàn thông qua và cũng thấy rất đáng được sự chú ý của Đức Thầy là việc anh dự định trong tương lai được sự chấp thuận và đồng ý của Đức Thầy và Ban Tổ Chức Music VoVi LED Production để thực hiện một chương trình Đại Qui Mô chưa từng có trong lịch sử của Cộng Đồng Tôn Giáo đó là được copy right cuốn Thiền Ca "Anh và Tôi" để phổ biến cho gần NỬA TRIỆU người Việt Nam tại vùng Orange County, và có thể toàn nước Mỹ và bạn đạo các nước có thể theo đó tiếp tục phân phát khắp thế giới để đưa Đạo vào Đời cứ \$100 của bạn đạo đóng góp sẽ có 50 cuốn Thiền Ca gửi đến tận nhà, vừa thích hợp phong trào tiến hóa Âm Nhạc vừa Lồng Đạo vào nhạc để truyền vào DÂN GIAN đây là một ý kiến rất hữu lý, nên con chưa hồi ý đã vội vả biên thư cho Đức Thầy, mặc dù con biết anh Toàn đã trình cho Thầy rồi và còn chờ sự quyết định, tuy nhiên con biết Thầy rất bận Thầy không có nhiều thời giờ để nói từng chi tiết nên con đánh sẵn một lá thư với chi tiết để Thầy chỉ cần nhờ chị B chuyển là xong.

Kính thưa Đức Thầy Anh Em chúng con là những người có quyết tâm phục vụ Đạo Pháp mặc dù có rất nhiều điều đã và đang còn hiểu lầm nhưng không vì vậy mà rút vào bóng tối vẫn ung dung với nghịch cảnh để thuận đường tiến hóa tu học, những việc đưa đến con nghĩ đều là thuận Ý Trời mà hành sự con thiết tha xin Thầy và ban tổ chức chấp nhận để anh em chúng con cùng bạn đạo Nam Cali có cơ hội phục vụ Đạo Pháp và xây dựng nền tảng tiến hóa của VoVi đang từng bước có biến chuyển trong tương lai. Rất mong được sự chấp thuận của Đức Thầy và Ban Tổ Chức Thiền Ca.

Đ M Đ

Atlantic City ngày 28 tháng 11 năm 2000

M Đ ,

Thầy vui nhận được điện thư con cho hay những chuyện không hay xảy ra tại thiền đường Thiền Trúc. Chuyện này Thầy không cần biết, tâm làm thân chịu đó thôi.

334
Còn về việc in video ấn tống gửi đến cho mọi người để phổ biến đạo pháp thì anh Toàn có điện thoại cho Thầy hay hội sẽ làm một điều hữu ích cho mọi người Việt Nam ở Orange county. Nếu thật sự phát tâm thì rất quý. Bản chánh hay copyrights thì hội Vô Vi Canada vẫn giữ, nếu quý hội cần sang ra bao nhiêu bản thì xin đặt nơi Hội Canada cung ứng tùy theo nhu cầu cần thiết. Bản chánh không thể giao cho người không có phận sự và trách nhiệm.

Chúc con vui tiến.
Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

1/64-12/17
HN

, ngày 27-10-2000.

Linh thưa Chầy.

Con tên là HB + C, 59 tuổi, chồng chết
 con có 4 đứa con trai đều lớn hết, đứa út hiện
 đang ở chung nhà với con tử nhỏ đến nay được
 31 tuổi (cháu tên là D + E), rất
 hiền hòa, không chịu có vợ, trước gặp Chầy hai
 lần tại sân Hời Las Vegas và khỏa sống chung ở thôn
 Les Bains, cháu bị cái vết theo tử thi một sẩn,
 mỗi đầu bằng đầu mít đỏ như sơn, bác sĩ báo
 không sao, dần dần theo năm tháng lớn to dần, tuy
 vậy mà nó cũng không lành, đầu óc cũng mờ-mẫn
 vì con trai lớn, muốn làm đẹp nên (đầu năm nay
 chắt, có đi bệnh viện giải phẫu thay da, nhưng bị
 nhiễm trùng làm độc, phải mổ 3 lần trong vòng
 50 ngày, tưởng chết rồi, thank niệm mà như ông
 tử chóng gầy, vì lòng thương con, những lúc xe
 đưa vào phòng mổ con tập trung bỏ đầu hướng tâm
 về Chầy, con rất bình an, Chầy là một phật tử, đó
 là niềm tin mạnh hết con đứng mạnh tu hành nhiều
 hơn. Con cảm tạ ơn Chầy rất nhiều, đã cứu gia đình
 con tử mấy chục năm nay qua con nhỏ non cực kỳ
 gian nan hiện con đang sống vui với Pháp tử hân.

(335) Chừa Chầy,

Hôm nay cháu bình phục trở lại bình thường,
 con kính thỉnh ý Chầy có cách nào để chữa
 cho vết theo không lan rộng ra thêm, kính mong
 Chầy chỉ dạy vết trong lòng cháu mang mãi cảm
 nên củ lo nghĩ hoá không yên.

Cuối thư, con xin cảm tạ ơn Chầy rất nhiều,
 hôm ngày Smith - Nhật chúc Chầy lần thứ 78
 con kính chúc Chầy ngày Smith - Nhật thật vui tươi
 và sức khỏe thật tốt đẹp. Con kính lời thăm

Bà Tâm được An. Khang vui về.

(335 b)

Đinh Thi
Con

H + a

CTD

Đinh Tâm: Tâm ảnh con của con

tên là: H T T

1.4.2000
P
M

, ngày 30-10-2000.

Linh gửi Đức Châu kính yêu,
Ngày Sinh Nhật Đức Châu là ngày he-trong
sẽ vớt con nơi riêng và huynh đệ từ mười lăm
năm châu nơi chung, vì hoàn cảnh con không có
điều kiện để đến. Hiện mừng ngày sinh nhật lần
thứ 78 của Châu; con buồn, con khóc Châu a,
những từ an ủi, thời kỳ này chưa có duyên,
đời này tới vậy, con xin muốn biết mức để
nói lên lòng con thường yêu Châu vô cùng, chỉ
có gắng lo tu là món quà dâng lên Châu, con biết
Châu chỉ mong cho chúng con được vậy.

Chưa Châu, tuy con không đi dự, nhưng kỳ
này có dâu của con (tên Gilbert Reine) người Pháp
vợ của N T con của con, con thấy
cũng phúc đức lớn cho gia đình con. Thành tâm
mến chào Châu đã cứu vớt linh hồn con chìm
đắm nơi cõi âm u tai-răn, ngày hôm nay nhờ
công phu hành phật, con thấy tâm thần thật là
bình an, vui tươi hơn, nhiên, chuyên sóc của các
hầu như không còn vướng bận đối với con, cơm
rau đạm bạc ngày hai bữa là vui rồi. Ngay ngày
con lo hành giới, tu sửa mình cố gắng tối đa, tu hành
tâm để trở về nguồn cõi, không phụ lòng Châu
(336a) Đức Phật ngửi. Biết; con xem thấy mặt
bàn đạo Pepsigiam (Pháp) kính chúc Châu một
ngày Sinh Nhật thật là vui tươi, kính chúc
Đức Phật Châu được đời đạo khỏe mạnh.
Chúng con không quên kính lễ thăm Bà Tâm
và cầu chúc Bà Tâm được nhiều sức khỏe
vui vui An Lạc.

Kính thư,
P.

Tiếp theo là chúng con có món quà vật chất
bi nhỏ dâng lên Thầy, kính mong Thầy nhận, cho
tặng con vui. Các bạn gồm có:

1. Tô Thị B 500 FRS.

2. Lê Thị M L 300 FRS

3. Con H B F C 200 FRS.

(336b)

H. Võ công N T Đ Vã G R.
1.000 FRS.

Địa chỉ của con:

H T C

Cái bút: Con có được thư trả lời của Thầy báo đã có
nhận 1.000 F của các bạn đạo ở Perpignan - Pháp cũng
những lời dạy bảo thật là quý giá. Chính thật
cảm tạ ơn Thầy rất nhiều. Quan tâm tặng đưa con một.

Kính bái.

Con.

Con

Atlantic City, ngày 4 tháng 12 năm 2000

T C ,

Thấy vui nhận được thư con đề ngày 29-10-2000, được biết con biết tự tu tự sửa hướng tâm về Trời Phật mà tự tu. Còn bớt của cháu sanh tự nhiên như vậy, không nên mổ. Vì một lần mổ thì sẽ chích thuốc mê làm cho thần kinh bộ óc tê liệt, cháu sẽ hành động chậm chạp hơn.

Con nên khuyên cháu co lười răng kê răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hướng về không xây dựng cho phần hồn tốt tươi trong tự nhiên và hồn nhiên, còn hơn mổ xẻ. Mọi việc trên đời này là không, nếu cháu bằng lòng xây dựng cho phần hồn thì tương lai sẽ được thanh nhẹ. Hồn vui mới thật là vui. Ngược lại, sửa cho bề ngoài đẹp mà tâm không vui cũng chẳng ích chi. Không nên nghĩ về cái bớt Trời sanh, cháu mới có cơ hội tự sửa. Nguyên lý Trời Đất đã hình thành, có Trời có Đất có Đạo là an vui. Hành Pháp, phần hồn sẽ sống vui trong tự nhiên và hồn nhiên. Mọi việc trên đời này là không. Cháu không nên lo nghĩ vô ích, vui sống gần mẹ hiền và tự tu, thì một kiếp người sẽ được bình an.

Chúc con và cháu vui tiến.

Quý thương,

Chung con o Dong Da Ha Noi ,Viet Nam gui loi knh chao thay .Chung con cau mong chu phat bao ho thay manh khoe ,tri tue nhu hai de dan dat chung con di theo dung duong loi chinh phap cua phat ..

Kinh thua thay chung con cac ban dao o que nha hang ngay van nghe theo to , theo thay ,tu ren rua minh .chung co tha thiet mong muon tung gio ,tung ngay duoc gap thay ve tham que nha ..

qua nhung trang tuan bao(Phat trien dien nang) cua nam 2000.mac du chung con khong nhan duoc deu dan nhung van tin thay khoe ,de diu dat duoc cac ban doa nam chau .

Kinh thua thay ! Tai nha con o Dong Da ,Ha Noi ,Viet Nam ,noi co cac ban dao ,huynh de o Sai Gon,Long Thanh nhu : bac Ba Em,Thien Nghi, Sau Nghia va rat nhieu anh chi em da ra Ha Noi den o day voi chung con .Chung con da toa dieu kien de to to chuc nhung ngay song chung cung o voi cac huynh de Sai Gon , da tung duoc thay chi giao cho duong tu hoc

Den hom nay con thay da mo duoc con duong lien lac voi thay bang dien thu vi con vua hoa mang ngay 18/9/2000.Email cua con : chuthinh@fpt.vn .Con muon luon nhan duoc tin qua trang bao tuan de PTDN de chung con duoc hoa dong cung voi cac ban nam chau . Con muon thua voi thay duoc hoi ve nhng ban dao o Auckland ,Newzealand vi con moi co nguoi con sang du hoc o do . Kinh thua thay!Con xin ngung but .Thay mat cac ban dao o Ha Noi cau mong cho thay suc khoe ,than tam an lac ,tri tue nhu hai de chung con di theo got cua thay .

Kinh thu

Con: C T N

Ha Noi ngay 19/9/2000.

C T N ..

Tha^y vui nha^.n ddu+o+.c ddie^u.n thu+ cu?a con dde^ nga`y 18/9/2000 ddu+o+.c bie^t ca'c ba.n y' thu+c ddu+o+.c tu su+?a la` chi'nh, la` ddie^u ra^t ca^`n cho mo.i ta^m linh tre^`n ma(.t dda^t na`y. Giai ddoa.n na`y ra^t ca^`n nie^m Pha^t thu+o+`ng xuye^`n dde^? so+`m ddu+o+.c khai trie^?n ta^m linh. Lu'c na`y Tha^y lo+`n tuo^?i ro^`i, ddi ddu+'ng kho^ng tie^u.n, cho ne^`n kho^ng co' co+ ho^a. ve^` VN tha(m ca'c ba.n qui' thu+o+ng cu?a Tha^y. Chu'c ca'c ba.n da`y co^ng tu luye^u.n va` vui khoe?.

Qui' thu+o+ng,

Lu+o+ng Si~ Ha(`ng

pha'p danh Vi~ Kie^u.n.

th. 25-02-2001
H,

Anh chị Thanh - Hoa kính.

Em xin gửi Thầy \$200.00 nhân dịp
anh chị qua thăm Thầy ở Houston.

Nhờ anh chị chuyển lời của má và
đất cả chúng em kính thăm Thầy, cầu
nguyện Thầy dồi dào sức khỏe và sống lâu.
trăm tuổi.

(341)

Em nhờ anh chị chuyển hình cho
bà Tâm. cảm ơn anh chị rất nhiều.

Em

A. H

Dallas, ngày 25 tháng 12 năm 2000

Á H ,

Thầy vui nhận được quĩ US 200\$ do anh Thanh Hòa chuyển đến, và lời
chúc tụng tốt đẹp của gia đình con. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các con.
Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

342

TL 28/12-2000
M

Việt Nam 30/8/2000

Kính thưa Đức Thầy !

Trước tiên kính xin Đức Thầy cho con kính gửi lời thăm Bà Tám và tất cả những người thân yêu, gần gũi bên Đức Thầy tại đất CANADA được thân tâm thường lạc. Sau nữa kính xin Đức Thầy minh giải cho con những điều sau:

Thưa Đức Thầy: thư con đề ngày 23/8/1999 kính gửi đến Đức Thầy, đã được Đức Thầy dạy bằng thư đề: Montreal ngày 12/11/1999. Thầy dạy con :

1/ Con đã thực hành theo PLVVKHHBPP nhiều năm và đã đạt được kết quả tốt về từ quang thanh nhẹ tận độ quần sanh. Kính xin Đức Thầy giải nghĩa rõ cho con về từ quang thanh nhẹ tận độ quần sanh, vì trình độ của con sợ không hiểu tới nơi tới gốc.

2/ Thầy dạy con: " nay con đang bước vào ổn định tâm thức nhờ từ trường quân bình của con, tâm thức sẽ được an vui. Kính thưa Đức Thầy có phải tâm thức đây là tâm thức siêu đẳng không?...Kính xin Đức Thầy minh giải cho con.

3/ Đức Thầy dạy con: Con phát triển được là nhờ từ trường quân bình của con. Vậy kính thưa Đức Thầy xin minh giải cho con Từ Trường Quân Bình là gì?...

Kính mong Đức Thầy minh giải cho con 3 điều con đã trình bày trên.

Cuối thư con kính chúc Đức Thầy và Bà Tám cùng những người thân yêu gần gũi bên Đức Thầy tại đất CANADA được thật nhiều hạnh phúc.

Kính lạy Đức Thầy

Con của Đức Thầy



T N Q

TB: Con viết thư này sau thời gian chăm chỉ hành pháp.

(243)

Atlantic City ngày 28 tháng 12 năm 2000

N Q ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30 tháng 8 năm 2000 được biết con đã nhận được thư hồi âm của Thầy nhắc nhở về sự quân bình âm dương trong cơ tạng. Từ quang hội tụ, duyên lành sẽ đến với con, những gì con đã nhận định rất đúng. Siêu tức là không thấy mà có. Tụ thức tụ tu, bí trí dững đầy đủ, dẫn thân học đòi đòi. Duyên lành đến thì chỉ có phận sự minh giải mà thôi, trí sáng tâm minh là do dày công hành pháp, quân bình là nhờ luồng điển âm dương hội tụ bùng sáng nội tâm, dày công hành pháp sẽ tụ hiểu và sáng trí trong tự nhiên và hồn nhiên.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

Date: Wed, 29 Nov 2000

P C

Thầy vui nhận được điện thoại của con đề ngày 22/11/2000 được biết con rất muốn tu nhưng chưa đạt vì con chưa ý thức rõ giá trị của VôVi. Cho nên con vẫn lẩn quẩn theo tình đời đến bạc khi tình khi mê. Tâm con chưa dứt khoát, muốn tu theo VôVi thì phải thực hành đời đạo sống tu mỗi đúng. Đời là thế xác. Đạo là sự quân bình trong tam thức. Con hạnh phạp có chỉ cho con cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có lỗi rằng kẻ rằng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nước miếng sẽ chuyển chạy, hương về tay trái nuốt xuống. Cứ vậy mà niệm khi ranh rang liên tục như vậy, thì đại trí sẽ mờ tâm sẽ yên và quân bình lúc ấy mới thấy rõ đạo là gì.

245

At 02:02 AM 11/22/2000 -0800, you wrote:

Con h là PVHC tp HCM

Con kính lạy Thầy trong tam 3 lạy chúc Thầy mạnh khỏe và trường thọ.

Thầy à con theo PLVVKHHBPP cùng gần 3 năm vậy mà không tiến bộ chút nào con quá tuyệt vọng vì làm sâu trong trường đời, Thầy cho con một vài lời khuyên để con làm hạnh trang trong trường đời cũng như đường đạo a. Con sinh năm 1974 do đó con rất cần lời chỉ dạy của thầy vì con còn nhỏ tuổi qua. Con buồn quá vì không có lời nào thoát trong cuộc sống Thầy a. Vì thân phận của con quá bị đất. Kính mong Thầy gửi cho con một vài lời khuyên

tiền thể xin Thầy gửi cho con Led Weekly.

Còn cảm ơn Thầy. Chào thầy và chờ tin Thầy gửi cho con

SAN JOSE, ngày 24/02/01

h. N. 22/2001
M

Thưa thầy,

Con nhớ khi tranh với thầy về Chương trình phát triển thầy dạy là làm giống như Anh Toán, con hiểu ý thầy bảo là con phải làm đúng nhất, sau khi con hiểu Anh Toán đưa CD đã phát thanh rồi, về nhà lại thì nhận thấy trong lời giới thiệu về Thầy có vài điểm không đúng đúng như sau:

1/- Tuy thầy không nhầm mình là Sĩ phu nhưng ban đạo vẫn gọi thầy là Sĩ phu "điểm này không đúng, ban đạo chúng con chỉ gọi thầy là Thầy hoặc là người Cha kính yêu, vì kính trọng và yêu quý"

2/- Thầy sinh tại Qui Nhơn nhưng nói sinh tại Bình Định "Tuy rằng biết Qui Nhơn là thị xã của Bình Định nhưng hầu hết sinh võ của Võ vi đều gọi thầy sinh tại Qui Nhơn"

3/- Thầy rời khỏi Việt Nam là năm 1978 nhưng nói là năm 1979 thầy xuất ngoại. "đúng hai chữ xuất ngoại con sợ là có sự hiểu lầm là thầy được chỉ đạo Công dân đưa đi, nên phải đưa lại cho đúng là thầy vượt biên"

Thưa thầy vì muốn làm cho đúng sự thật và chính xác nên phải sửa lại những điểm nói trên trong lời giới thiệu về thầy

Chúng con ý thức được lâu dài phát triển là dịp chúng ta mang lại cho Công đồng Việt Nam Hải ngoại hiểu rõ về vị hôn. nên không kéo dài lại đi người lại. Chúng con có bốn phần đem lời giảng dạy và việc làm hay sinh cao cả của thầy đến với mọi người, hầu mong mọi người đều nhận thấy được chân giá trị quý báu của pháp môn tu võ vi. thực hành từ từ cứu mình, không cầu xin mê tín, thiết lập với thời đại văn minh khoa học hiện tại.

(246)

Tài liệu mà thầy để lại cho chúng cháu, chúng con nhận thấy quá đầy đủ, từ âm nhạc lời giảng cho đến thi thử, không thiếu bất cứ thứ gì, chúng con được hưởng những của cải quý báu này, từ nhận thấy mình có hồn phàm mang đến cho mọi người được hưởng như chúng con ở tương lai.

Con và bạn bạn SANTIJOSE hợp tác soạn thảo và nghe lại hết những tài liệu có được của thầy giảng dạy nhiều năm về trước. Sắp xếp lại cho thích hợp với từng giai đoạn cho có trật tự, lâu lâu thảo luận trình phát thanh để áp dụng cho hiện tại và để lại cho những người kế tiếp.

Bạn bạn SANTIJOSE chúng con rất vui được thầy cho phép làm nhiệm vụ này, hầu hết mọi người đều háng say đóng góp nhóm lực và tài lực, tuy chúng con nhận những tâm không yên, con sẽ liên lạc với anh TOM để trao đổi ý kiến xây dựng, hy vọng tương lai chúng con sẽ hợp tác tốt đẹp về chương trình phát thanh.

(247)

Riêng con rất cảm ơn Bì đã nêu lên ý kiến này cho con, khi làm thêm trong bất cứ công việc gì mình đều có cơ hội để học hỏi, con càng thông cảm với Bì nhiều hơn.

Chúng con đã ký xong hợp đồng 1 năm với Tổng đài phát thanh tại SANTIJOSE. trên băng tần KSJX AM 1500 phát thanh nửa tiếng vào lúc 7^{h30} sáng đến 8^{h00} thứ Bảy mỗi tuần chi phí 100⁰⁰ cho mỗi kỳ, kèm theo đây con xin gửi kèm thầy 2 cái CD mà chúng con đã soạn thành, tình phát thanh vào ngày 5/1/02 và ngày 12/1/02 xin thầy bỏ chút thời giờ nghe và ban lời chi dạy cho chúng con.

Vì mỗi hạ lễ đầu tiên chúng con biết chết con nhiều khuyết
thêm phải sửa đời, nhất là về kỹ thuật.

(218) Vai hàng con xin gởi đến thầy, Kính chúc thầy
vui khỏe, con rất muốn đi Houston vào Xuân Mai
gặp thầy, nhưng nhớ lại thầy bảo con đừng đi, thời
thời phải tuân lệnh.

Kính thư

con

L V

rua cháo.

Con đã nhận được thư thầy, cảm ơn thầy đã cho con được dự phần đóng góp cho Đại sứ Chung, Chương trình phát thanh ngày đầu tiên đã có kết quả, là có 3 người đến xin tài liệu tu học.

Thật là một sự khích lệ cho anh em chúng con. Anh Quản lý của Tổng đài phát thanh KSJX sau khi nghe qua Chương trình phát thanh của chúng ta, lại một lần nữa vui vẻ tự động phát thanh free thêm 1/2 tiếng, Ban đạo đức tin rất vui, hy vọng tương lai lời giảng của thầy sẽ được lòng đồng bào Nam tại Hải Ngoại biết đến nhiều hơn nữa, đó là niềm ước vọng của chúng con.

(219)

Thưa thầy, con đã liên lạc với anh toàn và nói cho anh biết về việc khuyết điểm trong phần phát thanh ở LOS, anh em chúng con theo dõi với nhau một cách thẳng thắn và thành thật trong tâm thân vui tươi cởi mở, chúng con sẽ trao đổi nhau về Chương trình phát thanh để bổ túc cho nhau những ưu khuyết điểm, hầu mong tương lai phục vụ đồng bào một cách tốt đẹp, hy vọng pháp lý vô vi KH+B phát pháp sẽ là một pháp môn được nhà nhà học hỏi; người người tập luyện, biết quý trọng nó để làm hành trang cho cuộc đời, hầu mong đem lại chơn hạnh phúc cho tâm linh thân thể, gia đình sẽ bớt đi sự tan vỡ và giết hại lẫn nhau. Biết tu lễ tự cứu mình, cũng như anh em chúng con ngày hôm nay, ý thức tu

tu phép lý vô vi, thật sự đã đem lại cho chúng ta tình yêu thương chân thật, hằng tâm chúng con sinh hoạt học hỏi nhau qua lời giảng dạy của thầy, chúng con đã được thầy đưa tiễn về miền quang, anh em ai nấy đều tiễn bố thầy rõ, tâm tấu thay đờ. Cờ mở rất nhiều.

(250)

Tiền đây con như Mỹ Nhi đưa cho thầy 6 CD đã làm xong, phần 1 và 2 đã phát thanh, con CD 3. 4. 5. 6 sẽ phát thanh kế tiếp, Xin thầy bỏ chút thời giờ nghe qua, và chỉ dạy cho chúng con thực hiện cho tốt hơn, đồng thời đưa cho anh Hội Trưởng Houston và Dallas để làm tài liệu khuyến khích ban đạo đồng tâm hiệp lực lòng tấu để phổ biến phát thanh

Cuối thư Kính chúc thầy vui khỏe.

Kính thư

con

L V

Houston, ngày 29/12/2000

L V ,

251
Thấy vui nhận được thư con với 2 CD do Xuân Mai chuyển đến. Những gì mà con đã kiểm nhận thấy sai, thì con cũng nên viết thư cho anh Toàn hay để sửa đổi đúng hơn . Đại sự chung rất cần minh xét rõ rệt. Chúc con và các bạn vui tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Việt Nam ngày 19/12/1999.

1. 20.01.2000
Kính thưa Thầy.

Nhân dịp anh Sơn về V.N, con
xin được phép viết vài lời gửi đến
Thầy, được trên gia đình con
kính lay tạ ơn Thầy đã cứu vớt
con tên Đ. Đ. P. M. 53^T

được thoát nạn vì bệnh xuất huyết
não, ngay hôm được thoát được nghe
âm thanh của Thầy dạy bảo cho
tên hôm nay, bệnh tình của vó con
được khỏi phần lớn rất nhiều, vài
ngày nữa sẽ được ra viện về nhà,

(252) suốt ngày đêm, vó con vẫn đờ
nghe băng niệm hát của Thầy và
nhớ niệm theo cho thần kinh
luôn ổn định về phần con thì
tu hành lễ độ, con đã bỏ game đờn
suốt hơn mười năm lo chạy theo
tình trên danh lợi, cho đến năm
1998, vào một ngày buồn bã, con
đọc lại bức thư của Thầy gửi

mười năm 1988 tại Reunion,
đọc bài thơ con đã khóc suốt một
vì quá đúng với tâm trạng của con.
Hiện tại con đang sống với vợ và hai
đứa con gái, một đứa 28 tuổi và một
đứa 25 tuổi, riêng con lại có thêm
một người đàn bà khác và một đứa
con gái được 10 tuổi, mà vợ con và
hai đứa con gái của con không
nhìn nhận đứa nhỏ này.

Không hiểu thầy, lúc con quyết tâm
tu lại thì mọi sự đã lỡ dở rồi,
con thật vô cùng đau khổ mà không
biết phải làm sao cho hơn, con kính
(253) thầy chỉ cho con một con đường đi
đúng để hướng tâm con không còn lay
lắt nữa. Vì con mới tu nên chưa
có thực ởn chứng nào để trình lên thầy,
con cảm thấy xám hổ lắm, vậy cũng
ơn thầy đã hết lòng dạy dỗ cho chúng
con từng ly từng tí con xin tạ ơn
trước thầy, và xin lấy thầy 3 lần.
Con thỉnh cầu thầy thêm tâu An lạc.

con,
Ngũ Ba

21 C F

Fountain Valley,

C B ,

(254) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19 tháng 12 năm 1999 được biết vợ con đã thuyên giảm sau khi được nghe qua âm thanh của Thầy qua điện thoại và vợ con vẫn còn nghe băng niệm Phật của Thầy và đã cảm động khi đọc lại bài thơ mà Thầy đã gửi cho con. Khóc vì bỏ tu, nay con định tu trở lại thì phải dứt khoát, chọn một con đường tâm linh thay vì ô m sự tham dục của thể xác. Xác là tạo sồng sông mê động loạn, tham dục và tự đọa. Chúc con vui tiến trong dứt khoát.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

VO VIASOCIATION OF CANADA

2590 ALLARD ST

M O N T R E A L , Q C

H 4 L 2 L 4

CANADA