



---

# THƯ TỪ LAI VÃNG 1999

---

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

*LƯƠNG SĨ HẰNG*

*VĨ KIÊN*

*Edition 2022*



*Thiền sư Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên*

*(1923-2009)*

## LỜI GIỚI THIỆU

Những trang giấy đã in thành văn tự thủ tự lại vẫn xuất phát từ chơn tâm đáy lòng của mọi người, đã dẫn thân tại mặt đất này, sống trong sự kích động và phản động cùng chung đóng góp tử trước tới thanh, tử thanh tới trước để mọi người cơ cở hội tử cảm thức nguyên lý của tâm linh hướng về sự trao đổi của tâm thức diễn tả và xây dựng cho nhau tử giây phút khác.

Đọc để cảm thức và tử dẫn thân vào trong mọi hoàn cảnh tâm linh, để chọn lấy một con đường thức tâm, tự tu tự tiến và phá mê phá chấp.

Ngày 25 tháng 4 năm 1989



Lương Sĩ Hằng,

7/12/98

Kính Ông Bám

Em chớ nữa anh nên thư trả - Ông  
Bám thông cảm cho em.

Hôm giờ Ba em có về quê xong chi  
đồ vô nhà thấy Hai cũng xong lại trở ra  
cũng chi bầy ghé máy đến mộ Ba - Li xong  
dưới ra về - Đi vui lắm Có Anh chị Khanh  
Hoa và chị Thuý nữa - Về đến Saigon  
cũng 10 giờ đêm là đến nhà em - Một  
quả bệnh luôn đến hôm nay 7-12-98 em  
chưa Khỏe.

Kính Ông Bám em có nhận được 500\$  
USD do chị Thuý đưa - Em rất cảm ơn  
Ông Bám lúc em kết chuyện này chuyện kia  
lúc nào cũng Ông Bám giúp đỡ.

Em xin gửi 1 ảnh bạn thơ Ba và  
1 ảnh đám cưới có Ông Luân nữa - Cháu Ông Bám  
và gia quyến Khỏe.

Em  
Lên

Frankfurt ngày 6 tháng 1 năm 1999

Cô T ,

Tôi vui nhận được xem video của vợ chồng Thanh Hòa gửi tặng, được nhìn lại mọi người đã và đang bước vào xế chiều. Ai cũng muốn tự tu tự tiến và mong được tái ngộ tôi. Cô có niềm vui là cháu gái đã trưởng thành và được bước vào xã hội mới như cô trước kia. Tình thương liên tục như vậy trên mặt đất không khác gì chỉ dệt thành vải che thân tạm sống ở cõi trần, theo luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Măng tre mọc cây tre phải nhường chỗ vươn lên theo định luật sẵn có, chung sống trong sự có có không không mà tiến hóa. Chỉ có tự tu thì mới thật sự tiến luôn, nếu không thì phải chịu luật nhân quả mà tiến thân chậm chạp theo trật tự hóa hóa sanh sanh.

Niềm vui của cô là con gái lớn khôn, gả về nhà chồng. Chính nó sẽ tự vươn lên, và cha mẹ sẽ giải dần bớt sự lo âu. Con rể vẫn được sống tạm vui, dù thế nào đi nữa, người mẹ cũng đã lo tròn phận sự, từ sự mang nặng đẻ đau cho đến lúc trưởng thành. Tình mẹ lúc nào cũng âu yếm nhớ nhung. Cuộc sống vẫn liên hệ không giờ dứt giữa tình mẫu tử. Chúc cô với gia đình vui khỏe.

②

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

TB: Bàn thờ rất uy nghi và sáng sủa.

ngày 11 tháng 12 năm 1998.  
ĐC 07-01-98  
con tên B, 12 tuổi, ở nhà của cô Kim Sơn  
M500.000 để đi học, con hứa sẽ ngoan  
nguyên và làm theo lời cô dạy phải  
+ hưởng yêu và kính trọng ban bố con sẽ làm  
nhiều điều tốt để mọi người đi thường yêu con  
Con B

(30) ngày 15 tháng 12 1998  
Bố: Bô thi hỏng Thanh có nhận  
của chị Kim Sơn 1000000  
để ăn mừng, Bô nay được  
mạnh khỏe, Bô xin cảm ơn những  
tâm lòng từ thiện, và cảm  
ơn chị Kim Sơn  
lập

Số 10000 (10.000) năm 1998  
Lý Thời Sơn Đưa Sang Tôn  
Tâm Từ Tự Thái @Hôm Cơn 8.1.1998

Đức Thích  
Mục

MONTAHL 03.01.98  
K S,

(4) Thấy vui nhiều được TKS CON ĐỂ NGÀY 3-12  
98. ĐƯỢC BIẾT CON ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TIỀN VÀ ĐÓN  
LÒM ĐÁNH THỜI, GẦN BÀN ĐÓNG ĐƯƠNG, SẼ  
DÍNH THỜI ĐÓ ĐỒ LỚ ĐỒ CHƠ ĐỒ, THỜI LỚ  
NỮ CỬA SỬ SỬ LỚ TỬ CỬA CỬA TỬ  
LỚ ĐỒ TỬ ĐỒ, THỜI RẤT VUI KHI NHẬN ĐƯỢC  
TỬ TỬ TỬ THỜI CỬA CON, THỜI CỬA CỬA ĐỒ  
CỬA TỬ. NỮ CỬA CỬA TỬ LỚ THỜI THỜI  
NỮ CỬA CỬA TỬ CỬA TỬ. NỮ CỬA CỬA TỬ  
THỜI THỜI, LỚ XỨ THỜI CỬA KHO  
MONTAHL.

@Lúc CON ĐÁ CỬA ĐỒ TỬ TỬ.

Đức Thích  
Mục

(4b)

T.B. Này đã đọc và hiểu rõ THĐ KINH THAO, THƯỜNG  
KẾT QUẢ MỚI NGAY KHI ĐƯỢC TRUYỀN ĐO CẢM THỨC

Ng



Frankfurt, ngày 9/1/99

**TRẦN** thế tró trêu mùi tục lụy  
**VĂN** chương chỉ rõ tự phân tùy  
**BA** đường tiến hóa trong tâm thức  
Khổ học tiến lên hành khai tri.

(6)

Khai tri đòi đạo xét suy  
Đòi là tạm cảnh uy nghi thực hành  
Bình tâm hướng trọn ý thanh  
Lui về thực chất lại nhanh hơn người  
Cảm thông tiếng nói giọng cười  
Do Trời ban phúc người người đã thông  
Tu hành dứt khoát một lòng  
Khai thông trí tuệ tự phòng tự tu  
Biết mình khờ dại còn ngu  
Chưa thông nguyên lý chưa tu được nhiều  
Lý Trời cảm thức rất siêu  
Duyên lành Trời độ rất nhiều thức tâm  
Tự mình thức giác thì thâm  
Cộng đồng xây dựng tự tâm đến nơi  
Tình thương ban chiếu bởi Trời  
Ngày ngày học hỏi lý Trời đạt thông  
Cần khôn vũ trụ hóa công  
Sanh sanh hóa hóa một lòng độ tha  
Chung vui khai triển một nhà  
Tình thương huynh đệ chan hòa quý thương  
Chung vui phát triển chung đường  
Tri tâm tu luyện yêu thương chính mình.

Luong Sĩ Hằng

Thiền Đường **DUYÊN LÀNH**

Tái ngộ chung vui tâm tu tiến  
Giải bỏ trần tâm giải nổi phiền  
Thực hành chánh pháp duyên Trời độ  
Phát triển tâm linh đạt thanh hiền.

Hướng về thanh cảnh giới thanh  
Trời ban tình đẹp hướng tâm thực hành  
Cùng tu phát triển thật nhanh  
Qui y Phật Pháp chơn thành tự tu  
Giải phần trước điển mê mù  
Quân bình tự đạt an du phần hồn  
Trí tâm khai triển sanh tồn  
Hồn tu đạt pháp giải cỏi si mê  
Thành tâm tự hướng trở về  
Quê xưa Thiên Quốc giải mê cỏi trần  
Nguyện tu đóng góp một phần  
Thành tâm tiến hóa ân cần dụng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Tự tu tự tiến đổi thay thế tình  
Thực hành phát triển đẹp xinh  
Minh tâm kiến tánh hành trình quang khai  
Tâm tu khai triển chơn tài  
Thành tâm tu luyện tiến hoài không ngưng  
Dù cho cách biệt người dung  
Cùng chung một mối tung bùng cảm giao  
Dù cho kẻ trước người sau  
Thành tâm tu luyện đổi trao chơn tình.  
Kính bái,

7a

Lương Vĩ Kiên

1/22/1999

(7b)

Thầy vui nhận được thư của vợ chồng con đề ngày 21/1/99, được biết con đã cất xong nhà và phát tâm lập thiền đường đón rước bạn đạo đến chung thiền. Nay Thầy đặt tên thiền đường là thiền đường DUYÊN LÀNH.

T.L. 27<sup>02</sup>.99  
H

Ngày 13.1.1999

Kính thưa đức Ông Tâm!

Hôm nay con xin được phép viết thư gửi đến Ông Tâm. Trước tiên con kính thăm Ông Tâm, câu chúc Ông Tâm vui khỏe và nhất là câu chúc Ông Tâm đang hoàn thành gánh nặng mà Ông Tú đã khóc trước lúc Ông Tú già cõi đời. Câu chúc Ông Tâm bước sang năm 2000 sẽ hoàn thành gánh nặng và có nhiều bộn đạo tu tiên do Ông Tâm dày công dùi dặt.

(10)

Kể đến con kính xin được bài lay Ông Tâm đề tổ long cảm ơn Ông Tâm đã đang dùi dặt công và bộn đạo ba cõi. Thành tâm kính bái và kính thưa Ông Tâm.

Sau cũng con lại tiếp tục được nghe lời mình huân của Ông Tâm:

Thưa đức Ông Tâm!

Trong năm 1998 vừa qua, con vẫn tiếp tục tu và có cơ duyên học hỏi. Con đã tự nhiều lần cố gắng tự giải tự trả lời.

nhưng mà cuối cùng con phải quyết định nhờ Ông Tâm dạy bảo để tạm bỏ chức quan thiên can. Từ ngày tu thiền đến giờ ngoài Ông Tâm là bậc Thầy bậc Phật sống ra, con đã có nhiều cơ duyên đi học hỏi Kim thân Cổ kim, các lương điền vườn xác xướng danh v.v... Nhưng bây giờ con đang gặp một người, theo con nhận thấy đã bước vào hàng Phật, Bồ Tát. Đó cũng là phước đức cho VN khi đức Ông Tâm còn rao giảng ở hải ngoại. Và con nhận thấy Phật có trình độ Phật khác nhau. Con cũng xin nói rõ người này cũng không xướng danh nhưng do con tự cảm thức được như vậy.

(11) Từ ngày được học hỏi, con được hiểu thêm một số vấn đề để mở trí thêm. Nhưng mà con luôn không muốn mình chú quan phần diện cho nên muốn nghe lời giáo huấn của Thầy để được sáng suốt hơn.

Cuối cùng cuộc đời của con ở kiếp này thật trở trên mũi tục lụy, mong đức Ông Tâm từ bi âm giám âm xá cho con

(12)

được cơ hội ăn năn sám hối tu hành  
Con nguyện sẽ gắng đạt thành con đường  
vô vi kìa trả ơn người truyền pháp ở  
tuông lai.

Thần tâm kính bái,



Con

Monaco, ngày 27/2/99

Ông Tám vui nhận được thư của con đề ngày 13/1/99, được biết con vẫn khỏe và nhắc lại câu nói trần trời của Ông Tư đã ban cho Ông Tám lúc Ông Tư sắp rời khỏi trần gian. Ông Tám vẫn tự tháo gỡ từ giai đoãn một, đứng theo đường đạo dày công tu tiên, chịu đựng mọi trở ngại trong cuộc sống lần la cho đến nay, đã được 76 tuổi đời. Từ có đến không và từ không đến có, thật là một dày công. Trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, đại trí càng ngày càng được mở, bất chấp sự gian lao dần thân độ đời. Trời vẫn chứng tâm. Ông Tám và gia đình vẫn sống an vui trong thanh tịnh. Càng thanh tịnh lại càng có duyên lành tu tiên. Hiện nay con có tâm xác cấu trúc thanh cao và huyền vi của trời đất đã cấu thành đạo mẫu, tự tu tự tiên. Dẫn cho lời nói xây dựng thanh cao từ đâu đến cũng do Đấng Toàn Năng xây dựng và ban bố. Cuối cùng cũng do hành gia tự tu trong thanh tịnh, nhiên hậu mới thấu triệt được cuộc sống là tạm. Thực hành là chánh và vĩnh cửu. Con cảm nhận lời phân giải của người khác là thâm thía. Đó là duyên lành đến với con, càng niệm lục tự nhiều hơn, đại trí sẽ tự mở và đón nhận điều lành. Nói đến Phật là ánh sáng từ bi thanh nhẹ, con nên học từ bi và thực hiện từ bi thì mọi việc nan giải trên đời sẽ có cơ hội tự vượt qua. Chúc con tiếp tục trong thanh tịnh để đón nhận sự thanh tịnh bất cứ từ đâu đến. Chúc con và gia đình vui khỏe.

13

Quý thương,  
Lương Sĩ Hằng

H K , 08 tháng 03 năm 1999

Kính gửi Đức Cha kính yêu,

Nhận được lá thư Cha gửi cho con từ Thiên-Viện Quy Thúc, con rất cảm động và khóc rất nhiều. Con thấy Tình Cha quá bao la, Cha phải gánh vác việc hoằng hóa chúng sanh, trăm điều phải làm từ hữu vi đến vô vi, nhưng lúc nào Cha cũng nâng đỡ tinh thần các con, và con thật không dám làm Cha bận tâm.

Bấy lâu nay, con cũng không có dịp để thỏ thẻ cùng Cha, về vấn đề tài chánh cho rõ rệt. Từ đầu năm 1997, khi hăng củ của con giải tán qua hăng mới, thì con được cấp một số tiền do cổ phần hăng thưởng trong 7 năm làm việc. Cộng với tất cả những số tiền con dành dụm trong bank, và sự đóng góp của một ít bạn đạo khác, thì chúng con mới có đủ phương tiện xây một cái Cốc mới để Cha về nghỉ ngơi khi viếng thăm Thiên-Viện. Tất cả chi phí khoảng 100 ngàn dollars.

Con tưởng đã trắng tay, nhưng sang năm 1998, vì hăng củ giải tán, nên nhân viên có quyền rút hết tiền hưu trí hoặc giao tiền hưu trí cho hăng mới quản trị. Con đã nắm cơ hội này, và nhờ số tiền hưu và những cổ phần hăng thưởng cho con, con lại tiếp tục có phương tiện làm cái hàng rào bao quanh Thiên Viện và con đường niệm hành. Tất cả chi phí khoảng 70 ngàn dollars.

Đến năm 1999, vì năm ngoái, con trả tiền phạt rất nhiều khi lãnh tiền hưu, nên sở thuế sẽ hoàn trả lại cho con khoảng 16 ngàn dollars. Ngoài ra, đầu năm, con còn một ít cổ phần bán xong cũng được khoảng 8 ngàn dollars.

Tuy nhiên, tâm con lúc nào cũng vui nhẹ, học cái nguyên lý có có không không của thế gian tạm bợ này, và con chỉ biết cố gắng làm theo những điều Cha dạy cho con.

Nay Cha muốn con thảo kế hoạch rõ rệt về mọi chi tiêu sắp tới về nhà bếp và đường niệm hành:

- 1) Chi Phí dự trù để xây lại Khu Bếp Lộ Thiên:
  - Đặt một cái septic tank để thoát nước dơ từ rửa chén và giặt đồ: 3 ngàn 600 dollars.
  - Đổ 1 nền xi-măng dài khoảng 32 feet rộng 29 feet ( 8 m x 7.5 m)



- Làm tường và mái hiên dài khoảng 12 feet, rộng 29 feet (4m x 7.55m)

2 món trên chi phí là 12 ngàn năm trăm dollars

Đặt ống nước cho bếp là 750 dollars

Chạy giầy điện là 300 dollars

Tiền công thợ là 3000 dollars

Thêm water heater nước nóng, cái bồn rửa chén, linh tinh 1000 dollars

Tổng cộng là 21 ngàn 150 dollars.

## 2) Về con đường niệm hành:

Con đang hỏi Contractor estimate lại và chưa có con số rõ rệt, vì ban đầu con chỉ định sửa căn bản thôi trong khoảng 2000 dollars.

Hiện nay, con đường lộ dài 1500 mét, nhưng chỉ có độ 30 mét bị hư vì mạch nước lũ chảy xuyên qua. Phần còn lại, trải đá ròi, đi rất tốt.

Bây giờ thợ phải nghiên cứu đặt thêm ống nước, và đắp đê xi-măng và đá để

chặn mạch nước lũ từ trên núi, dẫn vào ống nước cho khỏi phá con đường.

Dù có muốn đổ dầu hắc, chúng con cũng phải lo đặt ống cống và đắp đê

trước. Con xin đợi khi Cha về thăm Hai-Không, Cha đi trên con đường lộ và

xem thế nào.

Trong năm nay, vì con muốn sửa lại Cốc Chì Bê, nên phí tổn của con như sau:

- 1) Cốc Chì Bê - xây lại một cốc mới: 10 ngàn dollars
- 2) Nhà bếp - 22 ngàn dollars
- 3) Con đường lộ chưa tính - ít nhất là 2 ngàn.

Trên số 34 ngàn, con chỉ có 24 ngàn, còn số tiền còn lại, nợ 10 ngàn thì con tính đi làm hàng tháng để dành trả lần. Tuy nhiên, con hiểu Cha dạy con phải công khai mọi sự việc để gầy dựng được tốt đẹp hơn.

(14b)

Chúng con đã có trình bày về việc xây lại khu bếp lộ thiên ở Thiên Đường.  
Nay chúng con sẽ đọc lại bản kế hoạch xây dựng nhà bếp một lần nữa để  
cho bạn đọc rõ cùng lá thư Cha viết cho con.

(15)

Con kính chúc Cha luôn được sức khỏe dồi dào,

Kính thương,

Con

H K , 19 tháng 02 năm 1999

Kính gửi Đức Cha kính yêu,

Nhận được thư Cha gửi về, con thật là vui, như được một liều thuốc bổ vậy. Con thành thật cảm ơn Cha lúc nào cũng giành thời giờ ban cho chúng con những chơn ngôn thấu tận tâm can.

Nay con xin được trình lên Cha những công việc chúng con dự định kiến thiết tại Thiên-Viện Hai-Không, để Cha cho con ý kiến và giúp con được sáng suốt, làm những việc thật sự cần thiết cho cơ đạo trong tương lai. Vì con không dám sử dụng tiền của Cha mà không đứng chỗ.

Việc thứ nhất là sửa lại Khu Bếp Lộ Thiên sát bên hông Mobile Home. Sàn bằng gỗ nay đã mục nát, và nước rửa chén không có lối thoát, nên chúng con định làm một sân bằng xi-măng, đặt một septic tank để nước dơ có lối thoát, và lợp một phần có mái nhà để đặt lò bếp và bồn rửa chén. Để khi bạn đạo tề tựu đông, có nơi nấu ăn và ngồi ăn tươm tất hơn trước.

Việc thứ nhì là sửa chữa lại Cốc chị Bê, qua năm tháng bị ẩm mốc, con định xây lại rộng hơn, có đủ insulation, để tương lai chị Bê, Indra có về, thì chỗ ở được tốt hơn trước.

Sau cùng, qua những cơn bão táp, con đường niệm hành bị nước mưa phá nhiều chỗ, con cũng muốn sửa lại để khuôn viên Thiên Viện có được một con lộ tốt đẹp hơn.

Chúng con chỉ biết đây là mảnh đất linh thiêng của Thượng Đế, và cố gắng gầy dựng theo nhu cầu chúng con cảm nhận được. Và những người có tâm tu sẽ có nơi chốn thanh tịnh và an toàn hơn để phát triển tâm linh.

Con mong là con đang đi đúng đường, và cuối thư, con kính chúc Cha luôn được sức khỏe dồi dào,

Kính thương,

Con



Monaco, ngày 10/03/99

X M

Cha vui nhận được thư con cho hay công tác đóng góp đã qua và sắp tới rất cần thiết và đầy đủ. Thành thật cảm ơn lòng thành đóng góp của chính con, lúc nào cũng hãnh diện là người chơn tu, bất vụ lợi.

Cha thấy Hai Không cũng cần có một máy lọc nước toàn bộ cho việc ăn uống và tắm.

Đường đi con đã vạch rất đáng và cao quý, nhứt là con chịu dấn thân phục vụ bạn đạo.

Cha quyết định gửi cho con 30'000 \$US đóng góp cho con lúc cần. Chị em ở Qui Thúc sẽ mang đến cho con trong dịp Đại Hội Toronto.

Chúc con tiếp tục trên hành trình tốt đẹp.

Quý Thương,



Lương Sĩ Hằng

(17)

TL 10.03.99  
M

S

-05-03.99

Con Kính Gửi đến Đức Thầy

Số: Tiền 10.000 để thầy làm lộ phí đi đường  
Xé đóng góp, Vào chương trình; cứu Khó  
ban Vui; Số: Tiền này con đã dành dụm  
Năm 1982; Gia Đình con mới qua Pháp.

18a

Những này con gửi đến Thầy; chuyển cho  
Người nghèo Khó, Số: Tiền Tuy những nó nhỏ  
có hữu ít cho con người... Con mong số  
Tiền nhỏ này mang lại một ít niềm vui  
cho người nghèo Khó ở VIỆT NAM và làm  
giảm bớt một phần nào niềm đau xót của  
Lúa Thầy đối với chúng sinh.

Kính mong Đức Thầy, nhận nơi đây  
Sống thành kính yêu của con đối với Đức  
Thầy... Con rất mong nhận được thờ  
kính âm của Đức Thầy.

Sao đây con Cầu chúc Đức Thầy  
Đảm thân an lạc, luôn luôn được  
nhiều sức khỏe.

Kính thưa Đức Thầy  
Con tên là: Huỳnh Lăng Phước  
Năm nay con 67-Tuổi.  
Con có 10 đứa con, 5 trai 5 Gái  
Về con cũng tu; mà không <sup>biết</sup> tại sao  
có chuyện lung củng hời.

(18) b

Con kính xin Đức Thầy giảng dài  
dùm cho con; Về phần con chủ nhà  
thì Khém, viết chữ chắt chảnh ta.

Con mong Đức Thầy hiểu cho con.

con

Monaco, ngày 10/3/99

Đ P ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 05/03/99 cộng với số tiền 10'000 Quan Pháp giúp đỡ lộ phí của Thầy và người nghèo tại Việt Nam. Thầy đã dùng số tiền này vào quỹ cứu khổ ban vui. Con yên tâm, số tiền này sẽ mang đến tận tay người thiếu thốn ở Việt Nam.

19 Vì gia đình đông con, tu còn lục đục nên việc sửa tâm phải động mới nhận thấy được sự sai lầm của chính mình mà ăn năn sám hối. Đó chính là nghiệp lực của người tu.

Chúc con bình tâm niệm Phật mà tu. Mọi việc sẽ được yên sau khi hành đúng pháp. Dành dụm cho người nghèo là sẽ tạo hạnh phúc tốt cho gia đình.

Quý thượng,

Lương Sĩ Hằng

10/02/99  
16/02/99

Đức Bрай Đỉnh yêu,

Đầu năm mới, 27<sup>2</sup> Máo 1999  
Chúng con toàn thể ban  
đạo cũng thủ đô Washington,  
Hoa Kỳ.

Đồng Đỉnh Đức Bрай  
một năm an Khang, trường thọ.

(19) Chúng con Đỉnh dâng lên  
Đức Bрай một thành quả mới  
mà chúng con gọi là một hoàn  
thành: quyển "Prep Xuất Hôn"

em Đức Bрай Sư.

Chúng con thành tâm  
tưởng nhớ đến Đức Bрай,  
quyết một lòng thành phụng,  
hiên tri, nhân đức, tha  
thứ và trường thọ.

Một lần nữa, chúng con  
câu xin Bề trên ban  
nhiều phúc lành đến Đức  
Bрай, và câu nguyện  
khé giới sớm được thành  
bình, hạnh phúc.

T.M. Ban đạo Washington, D.C.

Hình bài  
Quay  
V Q



Monaco, ngày 10/03/1999

V Q

Thầy vui nhận được thơ chúc Tết của các bạn đạo trong dịp đầu năm Kỷ Mão và quà. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn đạo, in sách khuyên tu cho người kế tiếp là một nghĩa cử tốt.

(20)

Chúc các bạn tự gặt hái được một hạnh phúc tốt rất dễ tu.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

76.10-0399  
B

T

5-03-99

- (21) Kính Đức Phật Thích  
Tạo Đức Phật con đời sau Đức Phật Thích đã cứu con  
thoát nạn, sau lại con xin trình lên Đức Phật Thích  
hình bà che Thi Nue, Bà Nue đi được lên trình diện  
và được thánh lễ Đức Phật Thích, một học tử Vô-Vi  
đã học đi 8 năm nhựt chưa bao giờ đi thánh lễ  
đời này thế-Vi mà chỉ đi cảm nhân tập Vô-Vi,  
nhưng như vậy Bà Nue đã cảm đi tiên rút bỏ đầu  
cung mã-ni. Chầu Phật sáng nói trong tâm chân  
may, Với lòng kính cẩn mang ơn Đức Phật  
Thích đã dẫn dạy trong tiên-giới Bà

16u nhs con dang len due th. thay mot  
mon qua nho' de wo' Ba voi het  
long hau kinh va biet sn thoi bien ma  
due that thay la an to cho Ba.  
Ba the ky viet tinh tien Viet men uho

Con lam giup viec nay -

Ba nguyen re co pang ke lap di' mung  
tuoc gap due that thay tu chi' mot  
lan - va xin ngay ma' hi cho Ba la te  
dang puot de' de cho hau con dang tu  
hoc do-Vi, cung xin due th. thay bau an.  
phieu cho tai con con dang loi trong  
cho toi tao-tien nay -

Toi 05-3-93

(22)

Rieng con, toi nay con te upoi sau 2  
- hang ghe ma due that thay tang ngoi,  
chi' nhen lo' tau cua' due N: Ai khi, con  
da nhen tam pu' het nhu' gi' con la' muon  
trinh due th. thay loi, cho nen hon con  
thanh than' va' nhu' neo nuong trong tam  
thuc an lang' cua' con. ~~soi~~

Con mang sn due that thay loi loi.  
Con kinh thucup due that  
thay. Con

Monaco, ngày 10/03/99

X H

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 05/03/99 báo tin bà Mụ không lên thăm Thầy được, nhưng thật tâm tu tiến, điển của bà vẫn rút bộ đầu. Đó cũng nhờ công con giúp đỡ và xây dựng cho lòng thành của bà ấy tự cảm thức được luồng điển hỗ trợ của Vô Vi. Thật là một ơn phước quá tốt. Thành thật cảm ơn quà với lòng thành của bà đã bền lòng tự tu.

23

Chúc bà Mụ vui tiến trong duyên lành.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

16/03/99

Kính thưa kính thưa  
 con xin kính lễ thầy  
 con xin kính chúc thầy luôn  
 vui tươi khỏe mạnh chúng con  
 mừng thật là đại phước khi  
 chúng con được chung sống  
 với thầy trong mái nhà  
 pháp thầy đã cho con đời  
 con cố gắng tu tập sẽ hành  
 thế tử tử tế người đời  
 thầy ơi ngu nhân con không  
 biết nói gì hết xin thầy tha  
 tội cho con, sở tiền này chúng  
 con phải gửi con hết con kính cầu  
 lên thầy để thầy biết nghĩ  
 ban ơn con xin chào ~~lưu tâm~~  
 con tại hầu pháp thị trấn  
 xin cầu cầu kính lễ thầy

kính bái

t

Monaco, ngày 10/03/99

T ,

Thầy vui nhận được thư và quà, thành thật cảm ơn sự lưu ý của con, lớn tuổi rồi cần thành tâm niệm Phật tự tu là quý.

(25)

Chúc con vui trong sự xây dựng niềm tin.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Le 15 mars 1999

Monsieur Tam,

Je ne peux pas venir à Thonon les Bains participer au congrès.

Je vois assez bien par rapport à ce que j'ai connu comme problèmes dans le passé tout en pratiquant peu le Tō-Uī à mon grand regret. Je prends régulièrement de bonnes résolutions de pratique du Tō-Uī que je fais un peu.

J'aimerais savoir si c'est possible pourquoi j'ai autant de difficultés à me "motiver" alors que c'est quelque chose qui me parle énormément.

Je ressens que je suis quelqu'un ayant des capacités limitées. Quand j'arrive à mes limites, j'ai des passages à "vide" importants. Et après, je repars tout doucement d'une autre manière.

(27)

J'ai rompu avec ma situation familiale car j'ai pris la décision de divorcer au bout de 22 ans de mariage. J'ai pris le temps de réfléchir pour faire le moins de mal possible à mes 2 enfants et à mon ex-mari. C'était une vie sans communication, avec beaucoup de devoirs et peu de joies. Je m'y sentais de plus en plus mal. Je n'ai pas réussi à maintenir ma famille tout en pratiquant un peu le Tō-Uī.

C'est là que je réalise aussi que je suis une personne limitée et peut-être égoïste. Mais que faire devant une situation familiale qui me dépassait - j'avais envie de vivre davantage selon mes aspirations et puis surtout je voulais laisser à mes enfants la possibilité de dire "Non" aux gens qui ne voudraient pas s'intéresser à eux et aux situations fausses.

Mon but est de trouver l'équilibre, la paix, la joie et l'amour de moi-même et que mes enfants soient plus heureux que moi.

(28)

Par avance je vous remercie de votre compréhension. Je souhaite de tout coeur que le congrès amène beaucoup d'énergie et de joie à tous les participants et à vous-même.

Je vous prie de croire, Monsieur Tam, à l'expression de mes meilleurs sentiments.

C. Novette



Monaco, ngày 11/03/99

Chère C N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 09/03/99 được biết con học hạc với chồng con vì hết duyên. Cho nên tâm con muốn dứt khoát ly dị và tự tránh sự thiếu thông cảm giữa hai bên. Con nên suy nghĩ lại, có duyên mới kết thành vợ chồng. Nay đã có hai mặt con, vị trí của hai bên đã được thành chúc trong tình thương của Chúa. Đàn bà là lãnh chúc hiền thê và từ mẫu. Đàn ông là lãnh chúc nghiêm phụ và từ phụ, cần phải nhớ lại mối tình lúc ban đầu quý yêu lẫn nhau mới hình thành. Chúa đã ban cho đôi bên có một mái ấm, gia đình ổn định. Lâu dần vắng mặt tình người, biến thể của nó là ly tán. Hình thành thì khó, ly tán thì dễ. Ở trên đời này không có gì buồn bằng sống trong cảnh ly tán cô đơn, nhìn con nhớ chồng khổ biết là bao. Con muốn tái hợp tình yêu đậm đà lúc ban đầu, thì hành pháp Vô Vi tái hồi trật tự trong nội tâm, nhiên hậu mới có kết quả ảnh hưởng những người kế tiếp gặp phải cảnh ngộ như con.

Mong con bình tâm nghiên cứu cuộc sống quý giá của Chúa Ban.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

Chère C N ,

J'ai eu le plaisir de recevoir ta lettre datée le 09/03/99. J'ai appris que tu ne t'accordes plus avec ton mari parce qu'il n'y a plus d'entente réciproque. C'est pourquoi tu as décidé de divorcer pour éviter le manque de compréhension mutuelle.

Tu dois bien y réfléchir, cette entente a donné naissance à la vie de votre couple. Aujourd'hui tu as deux enfants, votre union est basée sur l'amour du Christ. La femme joue le rôle d'une épouse douce et d'une mère aimante, l'homme, celui d'un bon époux et d'un père exemplaire. Vous devez repensez à votre couple du tout début où vous vous êtes aimés et estimés mutuellement. Dieu vous a bénits en vous donnant un bon toit et une famille unie et heureuse. Au fil des jours, l'amour s'estompe, la bonne entente et le respect mutuel diminuant, conduisent ainsi peu à peu à la séparation. Une union durable demande beaucoup de sacrifices, mais une séparation est si vite arrivée, sans qu'on soit averti, si on n'est pas sur ses gardes.

30

Dans cette vie terrestre, rien est plus triste que de vivre séparée et seule. La présence des enfants rappellent toujours celle de ton mari, quelle terrible souffrance ! Si tu veux retrouver l'amour du tout début, tu dois pratiquer la méthode du VoVi pour rétablir l'ordre et la paix intérieure. Une fois ces deux choses acquises, tu pourrais alors, à l'avenir, aider les gens dont la situation familiale ressemble à la tienne.

J'espère que tu sois sereine pour éduier la vie précieuse bénie par Dieu.

Bien à toi.

LSH

Cher marie,

J'ai bien reçu votre dernière réponse et je vous remercie car je sais que vous êtes mon ami et que vous êtes toujours prêt à m'aider.

Je crois que je dois me prosterner davantage devant le miroir de soi-même pour aider mon cœur à me détacher, à devenir plus léger. J'ai bien reçu dans vos paroles le mot: illusion, que tout est illusion. En effet dans ma vie je voulais toujours rencontrer cette femme que j'aimais (dans une vie passée); je courrais à droite et à gauche mais au bout du compte, je me retrouvais toujours isolé, triste et malheureux. Pour moi c'est cela l'illusion, chercher en amour impossible quelque chose que l'on ne trouve jamais et qui pourtant existe quelque part dans votre conscience. L'illusion est aussi de penser que je n'ai pas trouvé cela, comme si la vie se refusait à moi. Si j'ai mal vécu ma vie c'est par dépit de n'avoir pu trouver celle que j'aimais et que la vie semble me refuser. Bien sûr je comprends tout à fait vos paroles mais voyez vous dans ma vie je ne me suis pas libéré d'elle moi-même. Les rencontres avortées, vous me dites que c'est mon karma; cela aussi je peux le comprendre mais j'aurais besoin de voir, de savoir, de comprendre. Or il y a une partie cachée. Bien sûr je vois vos paroles et cela m'aide beaucoup; je suis heureux de vous avoir rencontrés dans ma vie, car j'étais si triste. Vous m'avez dit toute sorte de choses: "celui qui est malheureux, il n'aime plus rien de malheur", et aussi qu'un jour lorsque je me marierai je verrai combien est grand l'amour de Dieu"

une frustration. C'est comme si l'on me demandait de couper tout avec  
un couteau avec cela. "Il ne faut pas avoir peur de perdre l'amour ter-  
restre", avez-vous dit, oui c'est tout à fait cela. Mais il est clair  
que dans ma vie il y a deux forces : la force spirituelle d'adhérer à  
Dieu et aux autres puis l'attachement de la vie. Je comprends très bien  
vos paroles, que mon cœur n'est pas détaché, mais je me senti-  
rais en difficulté entre ces deux forces et cela se manifeste dans mes rêves, au  
niveau de ma sexualité. C'est comme si l'on me demandait de renoncer  
à tout cela d'un coup. Or, dans ma poitrine il y a comme une in-  
flammation, rien qu'une est riche, c'est comme si je manquais de souffle.  
D'ailleurs vous m'avez dit : "tu n'as même pas assez d'énergie pour  
toi-même". Or cette énergie, je dois en avoir assez pour pouvoir  
être en bonne santé et pratiquer la méditation, les activités physiques  
et le service aux autres. Je me rends compte que j'ai vécu isolé,  
isolément des autres et je n'arrive même pas à bien me comprendre  
moi-même.

En août 1997, il s'est passé, pour moi sur le plan spirituel,  
quelque chose de très merveilleux : je me trouvais sur le bateau  
qui va d'Ennis à Larzac. Sur le quai en voyant les deux  
employés de la Compagnie de navigation dans le même habit  
bleu ciel !, j'ai commencé de percevoir une plénitude, une unité  
d'égalité parfaite entre les choses. Égalité et harmonie en quittant  
le quai, lorsque sur la grève j'ai aperçu cet oiseau que je re-  
garde et qui était moi ; il ne restait que je traversais un  
grand lac qui était moi, d'une rive à l'autre avec au mi-  
lieu ce grand oiseau ; je ne restais ni démenti, ni déconteré  
que j'ai pleuré tout au long de la traversée tellement je restais  
d'émotion intense, et puis au milieu de tout cela il y avait Dieu,  
mais que je ne comprenais pas. Il fallait affronter tous les périples,  
j'avais peur de couler, d'être submergé (je comprends mieux main-  
tenant cette image de Christ marchant sur les eaux) moi qui ne  
suis pas quelqu'un de combattif.

En fait c'est comme si j'avais peur de la vie, peur de ...  
dangers que je dois affronter pour rejoindre Dieu ; cette peur de  
l'inconnu, par car voyez-vous la chose la plus importante est  
d'être accueilli par Dieu, qu'il m'accueille et me pardonne.

Je voulais vous dire les paroles avant que l'on se rende à Am-  
phion et vous remercier pour votre aide précieuse.

Le mois prochain, mon amie d'Allemagne doit venir, j'ai  
toujours la pensée sexuelle qui m'attache à elle ; je voulais vous dire  
cela car je me sentais tiraillé et mal. Ainsi je vous demande quelle  
peut commencer à pratiquer la méditation.

Je voulais également vous poser les questions suivantes sur ma santé  
physique :

- 1 - Je ressens comme une inflammation dans ma poitrine ; je n'arrive  
pas à bien respirer. La gorge est sèche. Pouvez-vous m'expliquer  
à qui cela est dû et quel médecin ou régime je dois suivre  
pour me débarrasser de ce mal ?
- 2 - Depuis plusieurs années j'ai des spasmes dans mes mollets, comme  
des contractions. Je sais que cela ne va pas bien ; dans mes jambes  
je me sentais faible. A qui cela correspond-il ? et que dois-je  
faire pour remédier à cela ?
- 3 - Pourquoi est-ce que la chaleur me fatigue autant ?

Avec mes sincères remerciements et  
mon attachement

J. - Paul

Monaco, ngày 11/03/99

J

Thầy vui nhận được thư con, tỏ ra sự thành thật của chính con, đang bước vào điển giới tình cảm, gọi là duyên tiền kiếp. Nay gặp lại bao nỗi nhớ nhung chưa thể dứt khoát được, vẫn trong vòng lẩn quẩn. Nếu con muốn dứt khoát thì phải gia công trong thực hành thì mới giải cứu được. Con đang đi trong giới điển quang, tình cảm bao vây, gây thêm sự nhớ nhung, khó tiến. Trong thư trước Thầy đã chỉ rõ cho con phải dấn thân một thời gian, tới lúc chán chường thật sự thì tự động sẽ bước ra khỏi giới mê muội ấy. Tu để hòa tan và thấu triệt nguyên năng của mọi sự việc, thì mới thật sự thấu đáo và dứt khoát, cuối cùng sẽ được trở về không, thì mới nhẹ nhàng.

Chúc con vui hành chơn pháp tự cứu.

Quý thương,

Monaco le 11 mars 1999 (version của Indra)

J

Dans ta lettre, tu t'es exprimé avec sincérité : Tu t'es orienté vers la voie sentimentale. C'est une relation karmique maintenant retrouvé, si tu veux te détacher, tu dois pratiquer davantage.

34

Je t'ai indiqué clairement dans ma précédente lettre que tu peux te marier (pour répondre à tes questions) et oeuvrer pour cette nouvelle famille pendant un temps et un jour quand tu en auras assez tu quitteras cette voie obscure.

Méditer pour s'harmoniser, pour comprendre la valeur de chaque chose et quand on aura bien saisi leur valeur on s'en détachera.

Finallement on doit revenir au Vide pour avoir la légèreté.

Je te souhaite de bien pratiquer la vraie méthode pour te sauver.

Bien à toi.

R ce 19 février 99

7.10-03-99  
RH

Monsieur TAM,

Je me permets de vous adresser ce courrier par l'intermédiaire de Monsieur Garcia.

Mon souhait serait d'être présente à T honam en ces jours où les amis pratiquants sont réunis pour partager et communiquer dans l'énergie; ma santé ne me permet pas de me déplacer.

Je souffre beaucoup de la colonne vertébrale et je suis gênée dans mes mouvements. il m'est difficile de bien pratiquer la méthode.

Je vis mal cet état de souffrance et de dépendance. Je n'ai pas toujours le courage de persévérer dans la pratique. il m'est difficile de prier et de croire que Dieu a la vraie puissance de m'aider.

(35) Je me ressaisis; mais bien vite je sombre dans le découragement.

Je me fais du souci tant de ma santé physique que de mon évolution spirituelle.

Je comprends que je suis dans l'erreur; je désire au plus profond de mon être avancer un peu plus dans la voie et progresser.

Pourriez vous m'aider à comprendre ce qui va me permettre de réaliser et comprendre le vrai sens de la vie.

(36)

Je vous remercie sincèrement et vous rejoins dans  
l'énergie ainsi que les amis pratiquants

Odile



Monaco, ngày 11/03/99

B O ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19/02/99 được biết con đang bị nghiệp thân không thể tham dự cuộc sống chung với bạn đạo tại Thonon. Garcia đã đích thân trao thư của con cho Thầy, đã nói là nghiệp thân, là bộ ruột bất ổn, cần dùng thuốc thanh lọc thì sẽ được nhẹ nhàng và dễ di chuyển hơn, bộ ruột có sáu lần hơn thể xác, đã chứa đựng biết bao nhiêu độc tố, cần phải thanh lọc lấy ra, thì thể xác mới được nhẹ nhàng.

(37)

Vậy con cần liên lạc với thiền viện Qui Thúc nhường lại một bộ thanh lọc bằng cây cỏ của Mỹ sáng chế, con dùng y như sự chỉ bảo, thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

Monaco le 11 mars 1999 (version của Indra)

O B

J'ai bien reçu ta lettre datée du 19 février 1999 et sais que tu as eu de problèmes de santé; c'est pour cette raison que tu n'as pas pu participer à la réunion de fin semaine à Thonon-Les-Bains. C'est Garcia lui-même qui m'a communiqué ta lettre. Le problème de santé est du au travail de l'intestin, on doit prendre des médicaments spéciaux à base d'herbes pour se purifier. L'intestin est 6 fois plus long que le corps et a pu stocker on sait combien de toxines, on doit se purifier ainsi pour les éliminer, par là suite tu seras plus légère. Tu peux contacter le centre Qui Thúc pour te procurer de ces médicaments, tu les prendras comme indiqué, ton mal sera atténué. Je souhaite joie et santé.

Bien à toi  
Luong Sĩ Hằng.

38

Version corrigée (Chi. Hà)

O B

J'ai eu le plaisir de recevoir ta lettre datée le 19/02/99, qui m'apprend, qu'en raison de ton karma corporel, tu n'as pu participer à la réunion de fin de semaine à Thonon. C'est Garcia qui m'a personnellement remis ta lettre. Ton karma corporelle vient du trouble du système intestinal. Il te faut alors prendre des médicaments à base d'herbes et de plantes pour faire le nettoyage du colon. Ainsi le système intestinal sera léger et amélioré dans son bon fonctionnement.

La longueur des intestins est six fois <sup>plus</sup> celle du corps. Ils devraient, certainement, emmagasiner bien des toxines. Tu dois faire une cure de désintoxication pour les éliminer et tu te sentiras bien plus légère après:

Tu dois te mettre en contact avec des personnes du Centre Qui Thuc et leur demander de te céder une cure complète de désintoxication, fabriquée aux USA, à base d'herbes et de plantes. Tu la prendras selon quantités indiquées et ton mal sera atténué.

(39)

Je te souhaite beaucoup de joie et de santé !

Bien à toi,

LSH

Monaco, ngày 12/03/99

K s ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 11/2/99 được biết con đã đem niềm vui cho mọi người thiếu thốn xung quanh con. Mọi người cùng vui xuân với con là điều quý. Giữa sa mạc tặng nước uống, việc làm rất cao quý, mọi người đều kính phục con. Việc làm tốt cảm động lòng người, chỉ có người chơn tu mới dứt khoát, chỉ lo bố thí chơn ngôn lẫn vật chất. Trong dịp Tết Xuân Trời, hình ảnh con gửi qua rất cảm động - là hành trình thực hiện tình thương và đạo đức. Người tu Vô Vi tại quê nhà không bao giờ quên thiên tính của Trời ban: sống vui và hòa bình. Tu là thương mình, giúp là thương họ, việc làm sưởi ấm tình người của con càng ngày càng vui. Thêm bạn bớt thù, chung vui và sum họp giữa tình người và tình người trong tinh thần xây dựng cho chung là điều lành cho những người kế tiếp.

43

Thầy lúc nào cũng vui khỏe và luôn luôn nhận được tin lành phục vụ người nghèo khổ khắp các nơi.

Chúc vợ chồng con và các cháu vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Monaco, ngày 12/03/99

N T

Lâu không nhận được tin, nay nhận được lời chúc tụng quý báu, thành thật cảm ơn. Thầy lúc nào cũng vẫn vui.

(45)

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Monaco, ngày 12/03/99

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12/9/98. Sau nhiều năm xa cách, nay được tin vui, thành thật cảm ơn con gửi lời chúc sức khỏe Thầy. Lúc này Thầy vẫn vui khỏe và nhận được nhiều tin tức của bạn đạo tại quê nhà. Thật là quý!

46

Chúc con vui khỏe và thành tâm tu tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

1. 11 M

B

le 9 mars 1999.

Kính thưa Thầy

Con xin hỏi Thầy về ba ngày đen tối vào cuối năm 2000. Tế thì nơi không đen không nước không điện mà không biết ngày nào?

Còn trong sách thì nói không có không biết, chẳng đó ai cũng chết. Ở bên trên xuống thấy ai còn sáng thì cứ đem đi một coi khat,

Thưa Thầy mình sáng cho con điều này:

như chúng con ngồi thiền < công thiền người  
(47) tu thiền nhiều > thì sẽ chỉ chỗ cho sự ấy được hay không? Cũng như tổng tất thì có thể được.

Lúc này Con bị chóng mặt thấy cái chết quá dễ, và con hay sợ ngộp lâu. Lúc đó có xảy ra con

xin cho con ngủ rồi đi luôn (trong 3 ngày đen tối ấy). Con có ngồi thiền bỏ đầu rút rồi con xin bê trên cho con đi luôn. Vì coi sợ ngộp lâu.

hồi 1972 con đọc cuốn sách của ông em viết về Thầy có mấy câu sấp nói về ba ngày đen tối ấy, từ đó con tu tâm mà tránh thêm pháp để đi đến chỗ sáng. Để được có ai cứu giúp lúc đó

có điều gia đình con chưa tu thiền, Con cũng như đứng không biết làm sao? Xin Thầy chuyển đồ cho gia đình con. Con để gặp lại thầy coi hết bình. Kính chúc Đức Khổ Thầy yên vui.

Con kính dâng một ngàn đê đồng góp билет d'avion để Thầy đi giảm đạo.

Con lại xin nhờ Thầy bỏ thì vì Thầy biết chỗ nào và Thầy biết nghiệp gia đình con còn nhiều. Xin Thầy giúp giúp con cho bớt nghiệp cho từng đê đê con.

Con kính đánh lễ Thầy.

Con đã thông tình cho gia đình con biết qua điều này rồi.

Monaco, ngày 12/03/99

L X B ,

Thầy vui nhận được thư con cộng với quà, một phần giúp người, một phần giúp Thầy và lộ phí. Thành thật cảm ơn con.

Theo như những hiện tượng mà con kể trong thư, thì mọi người sẽ chết hết.

(48)

Thiên cơ bất khả lậu, tới đâu hay tới đó, không nên gây sự hoang mang cho chính mình. Thành tâm tu tiến là cần thiết, chết sống vô cang bình tâm tu tiến là cần thiết. Thầy gửi kèm theo đây một bản nguyên nhân và hậu quả cho con đọc qua để hiểu những việc ngoài tầm tay của loài người thì phải gánh chịu đó thôi.

Chúc con trì tâm tu tiến.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng



Tl. 12.03.99

Kính thưa Đức Thầy kính thương.

Đã lâu lắm con không dám viết thư thăm Thầy. Vì thấy Thầy quá bận rộn với chúng con, nào phúc đáp thư từ, nào viết mục bé tằm cho chúng con học, nên con không dám làm phiền Thầy. Vừa rồi con coi LED mới biết Thầy bị nạn rồi nghe nói Thầy mờ mắt.

Nay nhân tiện con cũng nhớ Thầy lắm, nên con mạo muội viết vài hàng. Trước kính vấn an sức khỏe Thầy và con cũng cầu xin Cha Trời cho Thầy được sống lâu để dạy dỗ chúng con.

Kính thưa Thầy ! Từ ngày con bị nạn rồi con được thư Thầy khuyên con ráng tu cho có pháp lực mới giải nghiệp lực, có từ trường tốt để ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên con bớt đi công quả, một năm con chỉ đi có 3 lần thôi, còn bao nhiêu con ráng ở nhà tu. Nhưng nghiệp tâm con quá nặng, nên hành rất chậm tiến, mặc dù con cố gắng hết sức nhưng cũng không đi đến đâu. Trong khi đó, những người làm pháp luân kiểu của Anh Luận chỉ đến mở bộ đầu hết. Riêng con sao hít không có hơi hay sao mà không mở được, con nhớ lúc Thầy còn ở Việt Nam con hỏi Thầy, Thầy bảo mua B12 uống, lúc đó con cũng xuất vía, và thấy ánh sáng. Có lần con đến nhà, Thầy nói con tu khá rồi, cố gắng đi. Rồi từ đó Thầy ra đi sao con bị chững lại đến giờ. Vậy xin Thầy dạy giúp con mau tiến, và con muốn đi dự đại hội xin Thầy chuyển cho con được đi, con cảm ơn Thầy.

(49)

Thôi vài hàng con kính thăm Thầy và kính chúc Thầy được khỏe mạnh, sống lâu, sống mãi, để dìu dắt chúng con.

Sau đây con có mấy câu thơ, có gì Thầy chỉ dạy cho con:

Thầy nay ở chốn xa xăm  
Thơ này con viết kính dâng thăm Thầy  
Mong Thầy sức khỏe đủ đầy  
Sống lâu trăm tuổi sum vầy chúng con.  
Việt Nam bạn đạo mỗi mòn  
Trông Thầy trở lại, chúng con đón mừng.  
Công phu cố gắng không ngừng  
Mong ngày hội ngộ đếm từng phúc giây,  
Mong sao chung sống cùng Thầy  
Được Thầy chỉ dạy, ơn này không quên.

con L T I Kính lạy Thầy 3 lạy

Monaco, ngày 12.03.1999

T L ,

(50) Thầy vui nhận được thư con, được biết con vẫn bình an và tiếp tục làm phước khi có dịp, vừa sửa trị tâm thân vừa giúp đỡ người nghèo là điều phước cho tâm lẫn thân. Mọi người đều vươn lên trong tình thương xây dựng, tức là tu và giúp đỡ thực hiện tình thương và đạo đức. Con quý thương Thầy với hạnh tu, bố thí chơn ngôn, nên mong mỗi được sớm tái ngộ cùng Thầy. Mọi sự sẽ được an vui, xuân đến xuân đi xuân hện hò. Duyên này Trời Đất đã sắp đặt cũng sẽ có ngày tái ngộ và chung vui. Không có gì quý hơn thực hiện được tình người tự tu tự tiến. Mỗi người đều có nghiệp lực. Tu để giải là cần thiết thôi, không nên tham lam cúng quảy và cầu xin quá nhiều. Ngược lại hành đúng pháp là rất cần thiết. Con rùa sống lâu hơn con người cũng nhờ Pháp Luân Thường Chuyển mà sống mãi, dù bất cứ hoàn cảnh gì xảy đến.

Chúc con và gia đình vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Kính thưa Thầy,

Con định điện thoại để thăm sức khỏe của Thầy và luôn tiện trình với Thầy về sức khỏe của Bà Tám.

Con thường liên lạc với Quý qua telephone thì được biết sức khỏe của Bà Tám được có kết quả tốt, tuy nhiên về phần bụng của Bà Tám thì hôm nay là 40 inches so với ngày bắt đầu vào chương trình là 46.50 inches, mất được 6.50 inches vòng bụng.

Con có nghĩ tới máy tập thể dục để vòng bụng của Bà Tám tốt hơn, và có nói với Mỹ Kim, và Mỹ Kim đã mua xong máy này, hiện tại đang có ở nhà Bà Tám. Con có hỏi ý kiến của anh Phan cao Thăng về tình trạng vết mổ của Bà Tám trước khi sử dụng máy này, anh Thăng hôm nay có đến nhà để xem máy thì anh có nói là dùng được. Anh Thăng, Anh Quyền, Cẩm Hồng, Quý có cho con biết là sức khỏe của Bà Tám rất tốt, thấy Bà Tám có vẻ đỡ hơn, nhiều.

Hôm nay con xin trình cho Thầy rõ để Thầy yên tâm. Phần con thì hôm nọ con có định là đi về thu xếp chuyện nhà, nếu được thì con sẽ qua trở lại Montréal, tình trạng sức khỏe của con không tốt lắm, con đang theo chương trình châm cứu của ông bác sĩ người Tàu, ông ta cho con biết là khí huyết của con bị suy, người bị hàn khí nhiều. Con đã bị chứng bệnh " Hàn phong nhập lý" 8 năm qua chưa hết gốc.

Kính thưa Thầy, hiện tại thì Quý ở lại Montréal cho đến April 12 mới trở Về Mỹ. Và có một số bạn đạo yêu cầu con viết sách nấu ăn dưỡng sinh, cố gắng để có thể kịp cho ngày Đại Hội sắp tới, ngoài ra con còn đón 2 đứa con đi học mỗi tuần, 2 đứa nhỏ 13 và 15 tuổi. Thêm vào con có khóa học 1 tuần ở Cali, vì thế con sẽ không qua Montréal. Quý thì rất là chu đáo lo cho Bà Tám, cho nên con cũng yên tâm.

(5)

Hôm nay mọi việc con trình với Thầy, và chúng con cố gắng lo cho Bà Tám xin Thầy yên tâm.

Con cũng xin Thầy chỉ dạy thêm cho con trong hoàn cảnh này con phải làm gì?

Con kính chúc Thầy được sức khỏe dồi dào,

T H M

Monaco, ngày 12/03/99

H M ,

Thầy vui nhận được tin lành của con đã và đang giúp đỡ Bà Tám, kết quả rất tốt. Còn về bệnh tình của con thì nên liên lạc với chị Hoa Anh Mùi tại San Jose, xin số điện thoại của ông thầy Tàu đã từng trị bệnh nan y tại Washington States, đã trị cho người Mỹ khỏi bệnh, và người ấy đã tặng cho ông một căn nhà, để giúp đỡ người mới đến chờ trị bệnh tạm trú.

5A

Bệnh của con phải uống thuốc tàu mới đúng. Ông thầy thuốc bắc này trên 80 tuổi. Bệnh ngặt nghèo chỉ trị vài ba than là hết bệnh. Con nên liên lạc và đến đó nghiên cứu xem ra sao.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý giúp đỡ cho Bà Tám.  
Chúc con may mắn.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

14/03/99

Kính thưa Thầy,

Trước hết con kính thăm Thầy và chị Bê đầy đủ sức khỏe. Con là T M H (làm bánh ở Montreal lúc trước) hiện đang ở Vancouver. Chắc Thầy nhớ con!

(53) Con kính xin trình đến Thầy về tình trạng trầm trọng sức khỏe của Ba con (T L M , sinh nam 1921 - 79 tuổi) đang nằm ở bệnh viện General Hospital, Vancouver, bị bệnh tim, nay Bác Sĩ nói bị bệnh Cancer bao tử, lúc tỉnh lúc mê. Gia đình, Má và con rất thương Ba con, chỉ biết niệm Phật hướng tâm! Kính xin Thầy cho con một vài lời khuyên, không biết Ba con có nên dùng thuốc Ta hay thuốc OMX trong cơn ngặt nghèo này!

Kính thương,

Con T M H

M H

Con c<sup>h</sup>ỉ niệm Phật hướng tâm (c<sup>h</sup>ỉ Đ<sup>h</sup>o), con s<sup>ợ</sup> c<sup>h</sup>ết Ba  
con của Sĩ Th<sup>ơ</sup> Sĩ Đ<sup>o</sup> R<sup>u</sup> Đ<sup>o</sup>, con c<sup>h</sup>in tu v<sup>à</sup> niệm Phật niệm N<sup>h</sup>ơn  
Thầy sĩ c<sup>h</sup>úng c<sup>h</sup>in n<sup>g</sup>uyện c<sup>h</sup>o Ba con Th<sup>ơ</sup> Sĩ Đ<sup>o</sup> R<sup>u</sup> Đ<sup>o</sup> n<sup>h</sup>ơn KH<sup>ổ</sup>  
Nếu có KH<sup>ổ</sup> n<sup>h</sup>ơn n<sup>h</sup>ơn c<sup>h</sup>o c<sup>h</sup>ết OMX

1.6.14.03.99  
M

Ngày 23.12.1998

Kính gửi Thầy,

54  
Qua bạn Kim Sơn lân cận tiên con được  
liên lạc thờ với Thầy. Nhân dịp đầu năm  
mới con kính gửi lời chúc Thầy sức khỏe  
dồi dào. Nhờ các bạn giúp đỡ con được  
hành pháp PLVVKH#BPP. năm năm con đạt  
được kết quả như sau con xin kính trình lên  
Thầy để thầy vui với chúng con. Nhờ hành  
pháp vợ chồng con đạt được kết quả tốt là hết  
nhiệm tật bệnh và hiện rất khỏe mạnh công  
vời nghiệp tâm được giải rất là hạnh phúc.

Kính mong thầy ban cho vợ chồng con và  
con bé nhiệm thuận diên. Chúng con kính  
tạ ơn thầy. Chúng con rất quý thường thầy.

Kính thường,

Long

T B L

Monaco, ngày 14/03/99

B L ,

(56) Thầy vui nhận được thư vợ chồng con đề ngày 23/12/98, được biết con có duyên lành gặp được pháp tu, trong thực hành đã gặt hái được kết quả tốt và cảm thấy hạnh phúc trong thực hành. Hình cháu bé rất vui và khỏe mạnh.

Chúc gia đình con sẽ hưởng niềm vui trong nội tâm.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

76.16.03.99

25 - 12 - 98

M  
Kính gửi thầy.

Con tên là Nguyễn Thị B 61 tuổi

Hiện sống xã Tân Phước Khánh.

Vô phúc sống meo đơn ~~độc~~ một đứa con

bi không ~~đi~~ không có nhà cửa sống

~~chửi~~ chửi s cái lều canh trại tre

đi trú đồ nắng mưa, may mái lều đó

ưng mục nát không tiền ~~lập~~ lại vậy

~~con~~ con có đến nhờ cô Kim Sơn đến xem

và giúp đỡ. Hoàn cảnh ~~con~~ sống hằng

ngày ra chỗ bán thuốc vài lổ rau

ưng chi<sup>2</sup> để nuôi thân và một đứa

con khác. Vậy cô Kim Sơn hớ hớ

dẫn ~~con~~ ~~viết~~ ~~gửi~~ qua thầy để<sup>2</sup> thầy

biết và gửi tiền về để<sup>2</sup> Kim Sơn có

(57) tiền đưa lại mái nhà cho ~~con~~, nếu

được sẽ giúp đỡ của thầy cho ~~con~~ đứa

cái nhà cho mưa che nắng mừng thân

trong lúc tuổi già vậy ~~con~~ rất thành

thật đời ơn thầy và ~~con~~ xin tu sửa

tâm thân những ngày còn lại

Kính Bái

Nguyễn Thị B

B



Monaco, ngày 14/03/99

T B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25/12/98, được biết con có duyên gặp được vợ chồng Kim Sơn giúp đỡ tận tình trong khi thiếu thốn. Kim Sơn là người tu Vô Vi giàu lòng bác ái, giúp đỡ người thiếu thốn, vậy con nên noi gương Kim Sơn học tu và khai triển đạo pháp trong nội tâm. Ở đời này chỉ có thực hành mới tu cứu được. Biết Trời, biết Phật, biết đạo là sẽ tự đạt tới sự quân bình và an vui.

58

Chúc con vui khỏe

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

11/11/03.99  
Mn

Sài Gòn ngày 23-12-1998

Kính gửi Thầy

Con tên H - nhân diệp đầu Xuân.

Con có đến thăm Kiềm Sơn và Viên Thiên Dưỡng. Nhân diệp này - gửi thư qua kính chúc Thầy được an nhiên sức khỏe.

Sau đây con có vài điều xin trình Thầy nhớ Thầy giải đáp dùm con.

Thầy ơi con nhớ lời Thầy dạy an hưởng ~~Sao~~ ~~Đạo~~ không ~~Hiên~~ ~~Sao~~ con ~~ngủ~~ và ~~anai~~ long chông. ~~Thần~~ con ~~điều~~ ~~đi~~ và không ~~Hiên~~ và con không ~~an~~.

(59)

Đau con kính xin Thầy giải đáp  
Kính Thầy  
đáp giùm con

Chi Hồng là người đời chữ rên  
viết không rành.

Ý của Chi Hồng muốn Thầy giải  
đáp vì Sao không ~~tiên~~ ~~nên~~ và  
cử ~~mã~~ long chông trên con  
đường đời. Chi Hồng rất mong  
được Thầy giải đáp.

Monaco, ngày 14/03/99

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23/12/98, được biết con muốn tu, nhưng chưa mở trí và khó hiểu. Con cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo băng của Thầy, lâu ngày con sẽ được mở trí và dễ hiểu đạo hơn. Mọi việc muốn đạt được thì phải dày công mới đạt được, mỗi ngày mỗi niệm, thực hành quen thì sẽ gặt hái được kết quả tốt ở tương lai.

60

Chúc con vui khỏe và tiếp tục dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Monaco, ngày 14/03/99

K S ,

Thầy vui nhận được bản ghi ơn của Hội Chủ Thập Đỏ Bình Dương, và thư của con gửi ngày 31/1/99, được biết con đã xữ dụng số tiền Thầy đã gửi từ Đức Quốc, Frankfurt.

(63) Con cất nhà cho bà Bự, tinh thần phục vụ người nghèo của con rất cao quý. Thầy rất hài lòng việc làm của con, và cảm ơn bản ghi ơn của Ban Chấp Hành Hội Chủ Thập Đỏ, cơ sở đã ghi ngày 25/12/98.

Thành thật cảm ơn tinh thần phục vụ của mọi người.

Quý Thuong,

Luong Sĩ Hằng

Monaco, ngày 14/03/99

Kim Son,

Thầy vui nhận được thư con báo cáo về số tiền Thầy đã gửi về cho con làm phúc thiện, con đã khéo léo tận dụng giúp đỡ người thiếu thốn. Thầy rất vui, những việc làm của con đều có ý nghĩa. Tiếp tục con sẽ nhận được số tiền mới gửi từ Đức, từ Pháp và từ Montréal Canada, số tiền ít, nhưng việc làm cho chung thì cần.

Thiền đường đặt tên là "Duyên Lành". Mọi người dân học thiền và tá túc, càng ngày càng đông, sẽ cứu được nhiều người thức tâm tỵ cứu : sống trong sự an vui và xây dựng tâm linh, tỵ giảm bớt nghiệp tâm, chung sống trong sự an vui của Trời Phật.

Chúc con sống vui trong thanh tịnh.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

19 - 1 - 99

T. 140399  
con

Hình gửi đũa Chây.

Trình Ngọc Hoa. Hiện nay con rất là nghèo khổ nắng bệnh & namy không tiền chạy chữa, nên con phát nguyện rằng con đến thuyết đường của chi Kim Sơn để nương thân trị bệnh, đồng thời được khỏe mạnh con làm công quả để trả ơn hiện nay con được bị cảm ơn của chi Kim Sơn nên con cũng hạnh phúc vậy mọi bạn đạo của chi Sơn cũng coi con như một bạn đạo, con rất mừng lòng vô cùng vì thấy mọi người cũng thường yêu con, lúc đầu mọi người đến chăm sóc làm nguyệt trì dùm con, lần lần hướng dẫn con từ trị lấy, hôm nào nay bạn đạo đến thiền đường rất đông ở lại ngủ chung giống như đại gia đình, con phục vụ bếp nấu cơm con mệt như người lái con khỏe và vui. vậy con rất mong rằng Chây tiếp tục ủng hộ cho thiền đường của chúng ta được duy trì mãi mãi để chúng con có được một nơi thanh tịnh để diễn giảng nhau. con rất mong Chây giúp đỡ cho chúng trong đó có con được hưởng

(67)

con Trình Ngọc Hoa  
Kính bái Chây

Monaco, ngày 14/03/99

Ngọc Hoa,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19/1/99, được biết con có duyên may được tá túc nơi người hiền. Trời Phật chứng tâm cho người tu tỵ sửa và thực hành. Con cảm thấy an vui vì mọi người ý thức rõ con người và vũ trụ là một, cần tu sửa hơn là lòng gạt lẫn nhau, duy trì sự thiển lành của Trời Đất đã hình thành. Thành tâm tu thì sẽ có kết quả tốt.

(68)

Chúc con tận hưởng niềm tin sẵn có, tỵ tu tỵ tiến, và tỵ tránh khỏi sự mê lầm, mọi người đều quý nhau như con một cha, sống chung một nhà, nuôi dưỡng và xây dựng tâm linh.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

69

- > kinh gọi thay, con tên chi, con kính chúc thầy được nhiều sức
- >khỏe. con mới vừa bị 1 tai nạn nên phải của hết 1 ngón tay, và đã trở
- >thành kẻ tật nguyền. Con buồn lắm nhưng phải danh chấp nhận thôi. Con
- >chỉ thực mặc khi thiên thì sẽ do bị tai họa, sao con lại bị mắc nạn lớn
- >vậy. Không lẽ nghiệp con qua nặng hay là con là người có quả nhiều tội
- >loại. con bây giờ giống như giam tù long, không đi đâu, không làm gì được
- >hết. Một tháng nữa con sẽ phải mổ nua, như vậy trong đời con mổ được 5
- >lần. Không biết sau lần này con có đại họa nữa không? Xin thầy cho con
- >loại mình giải để con sang suốt để mà tiếp tục con dưỡng con lại của con.
- >Con nhỏ và thương thầy nhiều lắm.

>  
 > Con, Chi  
 >

Chị Con,

Vừa rồi thầy có nhận điện thoại của con ở Ho Chi Minh thì mới biết  
 bị mất một ngón tay, con tu mà muốn khỏe được vẫn còn nhất thiết,  
 nếu con muốn tu vì lợi thì cần phải suy nghĩ có lẽ nên bỏ đi. Phải ý  
 niệm làm việc thiện đã nhiều con, nhưng con cần phải biết rằng sự cứu  
 độ của Phật không phải là sự cứu độ, làm việc thiện không phải là cứu độ  
 của Phật. Nếu con tu để cầu lợi thì con tu để cầu lợi, nhưng con cần  
 phải biết rằng sự cứu độ của Phật không phải là sự cứu độ, làm việc  
 thiện không phải là cứu độ của Phật. Nếu con tu để cầu lợi thì con tu  
 để cầu lợi, nhưng con cần phải biết rằng sự cứu độ của Phật không  
 phải là sự cứu độ, làm việc thiện không phải là cứu độ của Phật.  
 Nếu con tu để cầu lợi thì con tu để cầu lợi, nhưng con cần phải biết  
 rằng sự cứu độ của Phật không phải là sự cứu độ, làm việc thiện không  
 phải là cứu độ của Phật.

Chúc con khỏe và vui. Thầy Phật tử tu.

*Thầy*



1/ 27-03-1999  
M

Đất đai Việt Nam  
03-01-1999

Đức Thầy Kính mến -

Thầy đã nhận được Thư 2 con qua Bài Trì  
Chuyển hồ lớn. Sau đó 2 con nhận được thư  
Thầy hồi âm. Đọc thư Thầy chúng con xúc  
tộng, xúc biết Thầy lúc này thỉnh thoảng  
mới đi giảng đạo. Bài Trì ghi về cho chúng  
con 1 tấm hình của Thầy chụp trong lúc  
Thầy đang đi chuyển với đàn con với.  
Tôi thấy bác hàng năm trong vòng hào  
quang rực sáng như một ngôi sao.

Chúng con đã chuyển tấm hình này đến  
tân tụy ban trợ Chấm ngưng. Dù vậy,  
(không lấy đủ duyên, chỉ mua được một  
lần thôi) lên Thầy thỏa nguyện! Không  
được tiếp gặp Thầy những qua hình  
video chúng con đã gặp Thầy hàng ngày,  
âm thanh của thầy trong những bài giảng  
đã in đậm trong tâm thức chúng con -  
Như đến Thầy, chúng con càng tinh tấn  
lòng phụng sự, niệm Phật.

Thăm thoát một năm lại trôi qua, một  
năm nữa sắp đến, những gì trong năm mới  
này xảy ra sẽ là thành quả tốt đẹp mà  
các Khôn vũ trụ. Chúng con chấp nhận và  
tâm bình tâm định. Đó.

Chúng con ở quê nhà vẫn khỏe mạnh,  
ban trợ vẫn thường lưu - hằng ngày chuyển

tâm lạc sông rồi xuất, sớm sớm công phu  
tu tập.

Qua 8 lần bảo lụt, chúng con đón nhận  
quá nhiều thử thách ngoài sức của mình.  
Trước mặt chúng con đó vật chất, nhưng về  
trình thân thì đó nó đầy đủ. Tâm là tâm  
phật. Hiện tiền ở thế gian là thấy thấy  
quang chiếu tận đở.

Giờ đây, chúng con chỉ biết về  
Thượng Thầy, cầu chúc Thầy tăng Tuệ thọ  
thần tâm thường an lạc.

Trước mùa xuân mới năm 99 ở hải ngoại,  
Đức Thầy rầy quần chúng con ở quê nhà.  
hãy báo cho chúng con một chút ân đức.

Qua thư này, mong phúc cho chúng con  
chuyển tới Hố Hố Lạc HTHAH và Hố Hố Hố.  
Báo biên tập VÕ VILED và tất cả bạn đạo với  
Đầu năm mới - ở Hải ngoại hưởng trọn một  
mùa xuân an lạc - hạnh phúc.

(71) Tại quê nhà, rừng cao nguyên đất đỏ,  
Đức Lão Việt Nam - Chúng con nguyện trọn  
đời tinh tấn tu học. Hình tâm công phu tu  
học, toàn kết, thường yêu nhau để là hành  
động cụ thể thường nhất tể xếp tâm công ở  
mình một lần thấy, đã đầy công đầy cho  
chúng con.  
Chúng con kính lễ Thầy

re u m

ng p đ

Monaco ngày 27 tháng 3 năm 1999

Q và M

Thầy vui nhận được thơ của hai con đề ngày 3 tháng 1 năm 1999, được biết hai con vẫn khỏe mạnh và tự thực hành tâm đạo cùng chung ảnh hưởng cho nhau trên đường tu học. Có lao động có tu tâm là đường lối khỏe mạnh và sống động như của cuộc sống. Có Trời có Đất có Đạo là đầy đủ rồi, chỉ lo thực hành là cần thiết.

Thầy lúc này vẫn vui khỏe, vẫn nhớ pháp tu đêm đêm thực hành, bác Trí vẫn vui và vẫn làm thơ trong đời đạo.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý thực hành của các con với những nhiều lời chúc tụng quý báu gửi đến bạn đạo hải ngoại.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng



Ngày 14 tháng 12 Mậu Dần 1998

T. 77, 03 94

Ông Tâm kính mến,

Nhân dịp Xuân về, hoan hỉ thi hành  
tập tục truyền thống tốt đẹp;

Erân trọng kính chúc Ông Tâm và Bức quyền  
Năm Mới Thịnh Vượng 1999 Thức Học Cho  
An Bình và Vạn sự Như Ý.

Cung dịp với lòng chân thành Đền ơn Báo Nghĩa,  
Đồng tâm hợp ý và đồng thanh với Ban đạo Năm Châu  
Cầu phúc Lành Đạo Sức Khỏe đời dài  
Gặt hái nhiều Hoa Quả thiêng liêng tươi đẹp thơm ngon  
Thành công kết quả của đây công lao khổ nhọc,  
Đời dài, chi đạo trung thực luôn tâm bình  
Em thân thích đức hạnh đạo  
Eong cuộc hành hương đi về Nhà Cha;  
Nâng cao tinh thần Hướng Thượng  
Chặng tiến, tiến về Cõi Trường Sinh - Thiên Cung  
Cung dịch của cả loài người -  
Của chúng ta: "Sanh đạo và Ban đạo bốn phương"  
Những người thành tâm thiện chí,  
Cần, Cẩn và Mến Đấng Chí Cờn - Toàn Năng - Hằng Hữu

(73)

Dai Phúc thay!

Kính chúc với tâm lòng thành thật kính mến  
và biết ơn. Cầu gia đồng tâm, nhất trí, đồng thanh  
mến chúc.

*[Signature]*

92 92



Monaco ngày 27 tháng 3 năm 1999

Anh Nghiêm,

Đầu năm vui nhận được thiệp chúc Tết của anh và gia đình tràn đầy tình thương và đạo đức liệt kê trong thơ đề ngày 14 tháng mậu dần 1998 bao gồm những lời chúc tụng thâm sâu của đạo mẫu. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của anh và gia đình.

Quốc sống hiện tại do Đấng Toàn Năng đã và đang ban chiếu và hình thành. Cần sự hướng tâm thanh nhẹ thì mới cảm nhận được điều lành ban chiếu.

(74)

Kính chúc anh và gia đình sống trong niềm vui và tình yêu của Đấng Toàn Năng.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng.

1. 17.03.99  
M

Atlanta 10. 2. 99

Kính thưa Đức Thầy  
 Nhân dịp Tết sắp đến, Cheng Lon kính chúc  
 Đức Thầy luôn sức khỏe Cheng Lon mừng  
 Cheng Lon kính chúc Bà Tâm luôn hôn nhân  
 luôn và cháu Dung vui vẻ "tôi-tu" VN  
 ở đây ai cũng nhớ Đức Thầy. Lon  
 có ở nhà ông Bà Tâm -  
 Lon cũng có được Thầy Châm, chữa trị  
 ngày sáng, và hơn thế được có chỗ  
 nghỉ ngơi Bắc học mau + học gan.  
 Cháu Minh, sau khi sức khoẻ xong  
 Thầy cũng đỡ hơn ngay ăn gạo lức  
 một rau củ và vẫn uống thuốc  
 tiếp. Để cho dứt bệnh  
 Cheng Lon luôn nhớ ơn Đức Thầy  
 đã quý và săn sóc Cheng Lon.  
 Lon vẫn tâm niệm hai câu của  
 Đức Thầy như sau:

Thần người khó được  
 phát phát kho tâm

(75)

Nay Đức Thầy đã cho phát tu  
 Cheng Lon luôn luôn lo cho có sức  
 khoẻ tốt để lấy phước lấy quả lương  
 thiện. Ngoài việc đi làm các lon lấy  
 phước in kính thầy Bày để các bạn  
 đạo học. Thầy Tuấn thêm bi bái  
 học Lễ Week.

Cheng Lon xin kính biểu chiếc áo  
 Keomono để Đức Thầy mặc cho vui.  
 Kính biểu Bà Tâm một giỏ trái Tết  
 Cheng Lon đặng cảm tạ

Kính bái  
 Cheng Lon

Monaco ngày 27 tháng 3 năm 1999

M C

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 2 năm 1999, được biết con đã bình an trở về từ Việt Nam và nhiều người đã nhắc nhở đến Thầy. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Con đã nghe qua và nhớ hai câu :

Nhơn thân nan đắc,  
Pháp nan ngộ.

Đó là xây dựng niềm tin cho hành giả Vô Vi tự nhờ được đường đi nước bước mà tu, nếu các con lưu ý điều này rất quý cho tâm lẫn thân.

(76)

Thành thật cảm ơn con và gia đình gửi quà tặng Thầy.

Chúc con và gia đình an vui với đường lối thực hành đã vạch sẵn.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Tràng bom. 2/2/1999.

Đức Thầy kính kính thường.

Nhâm dịp có chị Mông Chi về thăm V-Nam  
chị ấy sắp qua lại Mỹ nên con với viết  
thư này kính bầu thăm Đức Thầy.

Đầu thư không gì hơn con kính chúc  
Đức Thầy, cũng Bà Tam được bình an và  
nhiều sức khỏe. Bên này tình huống  
con cũng có gặp các ban đạo ở nước  
ngoài về con đến hỏi thăm sức khỏe  
Đức Thầy có người nói Thầy bây giờ già  
lắm rồi lại có người nói Thầy vẫn còn  
trẻ khỏe nên con không biết Đức Thầy  
bây giờ ra sao và con cũng thăm cầu  
mong Đức Thầy luôn mạnh khỏe để

Chúng con được gặp Đức Thầy ở V-Nam

Thưa Đức Thầy! Tuy con chưa  
được gặp Đức Thầy nhưng qua các băng  
tử con vẫn thường xuyên nghe âm  
thanh âm áp của Đức Thầy qua các  
bản giảng và con rất xúc động. Con  
cảm thấy rất gần gũi với Đức Thầy.

(77)

Con tên là Đỗ Thị Đào 50t gia đình  
con hiện ở gần khuôn viên của Thầy  
Được chăm của con có ba đứa con là  
Trưởng đình Bảo 27t Trưởng đình Quốc 26t  
và Trưởng Mỹ Linh 20t Thầy được đến  
đó" đây cho ba đứa và giúp đỡ chăm  
của chữa bệnh, ăn học nên người con kể  
để Đức Thầy mừng cho con, chớ con  
cũng công phư và làm vườn để sống



qua ngày hai đứa con trai con hỡi  
như thi ngọc những giờ lớn có đôi  
lúc cũng lên phiên long Thầy được  
vả chúng khảo con cứ mỗi lần như  
vậy thi Thầy được khuyên con rằng  
cũng phải niệm phật hễ giờ rỗi ư ờng  
thi cầnb lại sum. sẽ con rất cố gắng  
lên theo những đôi lúc cũng thấy  
buồn lắm Đức Thầy ạ.

Đây là lần đầu tiên con viết thư  
gởi Đức Thầy con muốn tâm sự thật  
nhiều nhưng không dám sợ mất thi  
giờ của Đức Thầy.

Đức Thầy kính ! Khi thư này  
đến tay Đức Thầy chắc U-Nam đang  
đón mừng năm mới Kỷ Mão

(78)

Một lần nữa con và gia đình kính  
chúc Đức Thầy, Bà Tâm và các bạn  
quanh Đức Thầy một năm mới  
an-khang may-mắn và thật nhiều  
sức khoẻ. Con luôn thường nhớ Đức Thầy

Địa chỉ của con :

Kính thư

con

Đ. + -Đ

Monaco ngày 27 tháng 3 năm 1999,

T Đ

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 2 tháng 2 năm 1999 do Mong Chi chuyển đến được biết con và gia đình vẫn khỏe mạnh.

Cám ơn lời chúc tụng của con gửi đến Thầy. Lúc này Thầy rất khỏe mạnh và vui tươi, mọi người đều kính mến, việc làm vẫn thường xuyên phục vụ mọi người như lúc ở quê nhà. Có Trời có Đất có Đạo là cuộc sống vẫn an vui. Tu để dẹp bỏ lòng tham. Thực hành đúng đắn tận độ quần sanh.

(79)

Con trai lớn lên phải sống theo chiều hướng của xã hội, con cần tu tạo cây dù phúc đức cho con cái được may mắn hơn.

Chúc con và gia đình xây dựng trong thâm tình tu học.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

16/07/03/99

Ngày 14 tháng 3 năm 1999

Kính gửi Thầy,

con H      9      K      bạn đạo San Jose.

Trước con cầu xin Thượng Đế ban cho thầy sức khỏe  
trạng kiện và mạnh khỏe.

Sau con có đôi hàng thư cùng Thầy. Con có duyên may  
ngộ được phép ly vô vi và được thầy chỉ dạy những lời  
chơn lý tu hành.

Thưa Thầy,

San Jose, anh vô thanh vân, với anh lý vinh. Tất cả  
đâu tước thay phiên nhau làm việc đạo. Nay con cũng cố  
gặp văn thân phụng sự cơ đạo của thầy. Để anh vân,  
vĩnh có thời giờ chưởng dưỡng hào quang trước tạo phước đức,  
sau con muốn kêu gọi anh em bạn đạo đến chiêm tượng  
bách tượng đạo vô vi ra công đồng. Tuy nhiên anh vinh,  
có xu hướng vào ban quản trị, có văn. Có tâm thanh tịnh.  
anh em hợp tác nhau làm việc, thay phiên nhau cho có  
thời giờ dãn chân. Kính xin thầy cho ý kiến. Con xin  
lắng nghe.

Bác Bảo sức khỏe yêu kính ở Đại Hội Duyên lành ở Úc.  
Kính xin bác thầy Ban phước lành cho Bác sớm bình phục cho  
Bác tu hành tinh tấn - kính chào bác thầy - xin thầy  
cho lá thư. cảm ơn thầy, con,

H      9      K

(80)

Monaco ngày 27 tháng 3 năm 1999

Q K ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14 tháng 3 năm 1999, được biết con muốn dẫn thân phục vụ bạn theo đường lối thực hành của Thầy. Chính con đã thực hiện từ lúc biết Vô Vi, chính Lý Vinh thường ca tụng hạnh đức phục vụ tốt của con đối với bạn đạo, nghĩa cử tốt nên gìn giữ và tiếp tục phục vụ càng ngày càng sẽ được mọi người quý mến trong thực hành. Không nên đòi hỏi nửa chừng rồi nổi sân làm bế tắc hạnh đức sẵn có của chính con.

Đối với người tu thật chẳng cần đòi hỏi dân chủ như người đòi đã làm chánh trị, có Trời có Đất có đạo là sẽ có sự quân bình phục vụ cho những người kế tiếp. Hạnh đức sẽ tỏa sáng khắp nơi nơi. Hứa thì phải hành, nguyện thì phải làm cho tới cùng thì nền tảng đạo mẫu sẽ phát triển tốt tươi, không khác gì hoa sen dâng Phật, còn về phần bác Bảo lớn tuổi rồi phải lo niệm Phật tự tu thì mọi việc may mắn sẽ đến với sự thành tâm của bác.

Chúc con kiên trì tu tiến.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng.

11. 25. 03. 99  
Nh

Vi TRUY. le 26. 03. 99

Châu Linh Thượng.

Đầu thư con xin chúc thầy luôn  
Đ. để để hưởng dân chúng con được về  
nguồn cội.

Chưa Thầy! con đã hành pháp  
gần 10 năm nhưng con cảm thấy mệt  
cũng chưa được, hên lúc nào con coi  
như mới thiên.

(82) Đây là lần đầu tiên con mạo muội  
viết thư cho Thầy, mấy ngày ở Thonon,  
con chỉ nhìn đức Thầy và gửi tâm thành  
tỉnh để tưởng niệm đến Thầy.

Nay con có vài thắc mắc nhờ Thầy  
giải thích để con được yên tâm tu học.

Đạo này con ngồi thiền định thầy trong  
núi rất nhẹ, khi con nhắm mắt lại thì  
trắng có ánh sáng thật trắng từ trên đầu  
rơi xuống, mà mở mắt cũng vậy, con  
không biết là gì, và mỗi lần con ngồi thiền  
1 tiếng rồi bắt đầu từ bụng nó quay vòng  
tròn, rồi ở ngực nó giũ mạnh, con có cảm

tiền, như trai tìm nó muốn vàng ra  
cứ như vậy con lại xả thiên, xin Thầy  
cho con biết tại sao?

Con về gia đình từ nhỏ con đã biết  
khi lớn lập gia đình đã bao phen lớn  
đau, nay có chồng và 2 con, tuổi chông  
con và con không hợp bị vào chủ:  
(Tuyệt mệnh) vì vậy con không dám  
lạm dám cưới, xin Thầy cho con ý  
kiến.

③ cưới thì con kính chúc Thầy  
mãi mãi sống với chúng con để đi  
đất chúng con thoát khỏi cảnh khổ  
này.

Con xin chúc Thầy 1 bài thơ  
để con học thuộc mà lo tu học  
cảm ối chúc Thầy

con.

L + L

Monaco, ngày 27 tháng 3 năm 1999

T L

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 26 tháng 3 năm 1999, được biết con đã thực hành tu tiến, luồng điện của ngũ tạng chuyển hướng đi lên. Con cần làm pháp luân thường chuyển nhiều trước khi nhập định bằng ý: hít đầy rún đầy ngực và tung lên bộ đầu. Con sẽ khỏe mạnh hơn và chuyển hướng thuận thiên mà tu, đó là sự tiến bộ của tâm linh nhẹ và thấy ánh sáng, tu lâu như mới tu là đúng. Con xin một bài thơ khuyến tu như sau :

LÝ giáng trần học khổ tiến thân  
THI hòa tâm sự tự phân lần  
LIÊN danh hoa tốt Trời ban phước  
Thực hiện chơn tu nguyện góp phần

Góp phần đời đạo song tu  
Tùy duyên học hỏi giải mù giải mê  
Thực hành phát triển hướng về  
Quê xưa thiên quốc giải mê cõi trần  
Nguyện tu khai triển một phần  
Tình thương đạo đức ân cần dựng xây  
Đường đi khai triển hằng ngày  
Đó đây là một tâm này cảm giao  
Thực hành khai triển trước sau  
Trong ngoài là một đối trao thể tình  
Tự mình khai triển tâm linh  
Qui y Phật pháp chính mình tự tu  
Thế gian nghi kỵ tạo mù  
Thiên đàng giải tỏa an du phần hồn  
Thực hành giải tỏa ác ôn  
Chẳng còn suy luận ôn tồn tự tu  
Đời là tạm cảnh tạo mù  
Giải mê phá chấp an du phần hồn  
Vạn linh khai triển sanh tồn  
Điện năng Trời độ ác ôn tiêu trừ  
Thành tâm khai triển nụ cười  
Qui y Phật pháp người người đạt thông.

84

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

11.27.0399

H e h

- 9/2, '99

142 Kính thưa Chú Uyên -

Thưa Chú - Con đã nhận được thư chú viết  
đi từ Montreal cũng một lúc 2 lá. Đọc và  
suy nghĩ lúc được nhận điều rất cảm  
thích và giàu kinh nghiệm tuy cuộc sống  
"đời thường tẻ nhạt" chú đã từng dạy lại  
cho con - Con luôn thật cảm ơn chú -

Thưa Chú - Trong thư chú viết đi ngày 18/12/98

(85) Chú có nói con sao thư của con viết đi  
ngày 20/11/98 viết là lần cuối sau này lại  
viết tiếp - "Lý luận xác trãi không thật" -

Thưa Chú - Con vẫn viết tiếp là vì con  
nhận đươc thư của chú viết đến ngày 2/1/99  
Trong thư chú có viết câu "Yêu cầu"  
của con bao nhiêu lần có con sợ rõ  
rệt chú ngại giúp được... Con đọc câu



ngày con cũ thấy là chú có thể có khả năng  
giúp con trong lúc chú theo phát của ông  
Tadi "Chức sống đã đi đến cùng như ông  
không còn trên bu như cũ con đã mất  
tất cả - Ông hi một sự sai lầm nào đi  
trông đi thường con vấp phải - con xin <sup>chú</sup> đừng  
chối con - con xin hứa với chú - con sẽ  
lưu giữ vẫn như trước -

Ước chú - Ở Trăm tay mới này được  
chính mình - và con chú van xin một  
điều - khi nào chú đi chú đi về  
cho con để con làm sống này -  
Chờ thôi con xin chú chú trước sang  
năm mới lược mang và An Khang -

Con -  
Mam  
L K T

(86)

Monaco ngày 27 tháng 3 năm 1999

K T

Chú vui nhận được thư con đề ngày 9 tháng 2 năm 1999, được biết con đã thấm thía trong cuộc sống thiếu thốn. Nay con mới thấy rõ chính con đã hành động bất hiếu đối với cha, người đã nuôi dưỡng con đầy đủ và tạo lập nhà cửa cho con, một tài sản với đầy mồ hôi nước mắt. Lúc trưởng thành con lại phản trắc, đối xử tồi tệ với công ơn nuôi dưỡng của người cha. Nếu ngược lại các con của con đối xử với con như thế thì con nghĩ sao về việc này?

Tội thiếu thốn là vì khi cô lại không biết quý trọng kẻ bạn cùng thì nay phải chịu thôi.

(87)

Chú không cách nào giúp đỡ người bất hiếu, dĩ ngược lại hiếu hạnh của loài người. Luật nhân quả không cho phép chú phục vụ những xác không hồn, thiếu tâm linh bất cần luật nhân quả của trời Đất, có cuộc sống của Trời Phật ân ban lại từ chối thì phải tự lập một cuộc sống mới hay hơn.

Chúc con vui tiến trong lời hứa thật tâm của con.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Ngày 30 tháng 3 năm 1999

12.03.64.99  
Hh

Kính trình Lương Thiển Sư  
Sư phụ của bạn đạo Vô Vi khắp 5 châu

Kính lạy Tôn sư

Đã một năm qua, bị bệnh hoạn nên con không được hầu hạ Tôn sư bằng thư từ, nhưng về phần tâm linh thì con vẫn van vái Tôn sư hằng ngày và cầu xin Trời Phật độ cho Tôn sư luôn luôn dồi dào sức khỏe để cứu độ quần sinh, nhất là bạn đạo Vô Vi chúng con ở khắp 5 châu được nhiều hồng ân của Tôn sư ban rải. Con rất thương Tôn sư, đã gần 80 tuổi mà vẫn phải đi khắp bốn bể, năm châu để cứu khổ ban vui cho nhân loại không hề than van, phiền trách, không biết mỗi một. Công đức to lớn ấy sánh bằng trời bể. Con cầu mong Tôn sư sống mãi mãi để dạy bảo bạn đạo Vô Vi chúng con tiến hóa về phần tâm linh, để tiến tới Thượng Nguyên Thánh Đức. Con rất sung sướng khi nhận được thư của Tôn sư dạy bảo con, thư đề ngày 11-04-98 tại Sydney, Úc Châu.

Kính lạy Tôn sư,

Bây giờ con xin phép Tôn sư được tường trình lên Tôn sư về bệnh hoạn của con trong 7 tháng vừa qua. Kỳ tháng 3/98, bệnh "Tai biến não" của con bị tái phát lần thứ 2, mà Tôn sư đã cứu con và khỏi được 80%, chân tay mềm mại, đi lại tương đối dễ dàng. Thật là con đội ơn Tôn sư vô cùng, và con đã mừng tưởng là hết bệnh.

Thế rồi đến ngày 20/8/98, tự nhiên tay và chân con đột phát rất nhanh và nặng hơn kỳ 2. Chỉ trong có 2 ngày mà cánh tay phải của con nó liệt, chứ không tê, mất hết cảm giác từ bàn tay lên đến bả vai, cánh tay co lại thu vào trước rốn, các ngón tay co lại không duỗi ra được, chân thì nhấc lên không nổi, phải kéo lê bàn chân trên mặt đất, mồm thì hơi méo, môi trên (mé tay phải) cứng lại, nên 2 môi khép lại không kín, khi uống nước thì nước tự động chảy ra. Cái lưỡi cũng hơi cứng, cho nên nói không ra tiếng và ngọng nghịu. Trước bối cảnh đó, nhưng con vẫn không buồn vì con nghĩ đây là con đang được trả nghiệp. Cho nên mấy ngày đó, các bạn đạo con, cứ bảo con chạy đến Tôn sư cầu cứu. Con biết ngày đó Tôn sư đang ở Hoa

(88)

(89)

Kỳ, nhưng con nghĩ, Tôn sư đã cứu con lần thứ 2 rồi, mà lần này lại tái phát thì đúng là nghiệp chướng của con quá nặng, đã vay thì phải trả, nhưng con nhờ được Tôn sư dạy con Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nên con đã có chút ít vốn liếng, nên con vui lòng "Trả Quả". Thế rồi ngày 24/9/98, con đi Việt Nam, thì con được người quen giới thiệu đến một bác sĩ châm cứu người Việt. Thế là con đi châm cứu trong 2 tháng trời và kết quả là bệnh con đã đỡ lại, và con đã về Canada hôm 20/3/99. Con đội ơn Trời Phật, con đội ơn Tổ sư, con đội ơn Tôn sư đã gia hộ cho con gặp được bác sĩ châm cứu đó và hiện giờ (30/3/99) bàn tay con đã cử động được, các ngón tay đã duỗi ra được, để cầm muỗng xúc cơm ăn, một cách vụng về, ngượng nghịu, chứ chưa cầm được đũa, chân con đã đi lại ở trong nhà được nhưng rất chậm và yếu, tất cả các gân cốt còn yếu lắm, nhiều lúc nó kéo lên con mệt. Tất cả những sự kiện trên chỉ phục hồi được 60% của lúc chưa tái phát lần thứ 3. Theo con nghĩ thế là được tối đa rồi, ngoài sự mong ước của con. Bây giờ con chỉ biết hành Thiện, theo sự giáo hóa của Tôn sư, để tâm linh được tiến hóa.

Kính lạy Tôn sư,

Con kính xin Tôn sư tha tội cho con vì con đã mạo muội biên thư này để làm mất phần nào sự thanh tịnh của Tôn sư và cuối cùng con kính chúc Tôn sư dồi dào sức khỏe, thân, tâm an lạc để cứu độ quần sinh.

Kính lạy chào Tôn sư,

Đệ tử

T Q S - 76 tuổi.

Monaco, ngày 02/04/99

S. con,

Thầy vui nhận được điện thư con đề ngày 30/03/99 và được biết con đã được hoàn toàn hết bệnh. Sau khi tái phát trầm trọng, duyên may lại được cứu rồi, trong không mà có, cũng do tâm tu hành tự đạt. Những gì con đã diễn tả trong thư là do-chất chi trong gan bất hòa, khiến bộ óc không điều khiển được tay và chun. Vậy con nên đi tiệm Health Food hỏi mua loại bổ khí bằng cây cỏ, nên dùng theo toa, thì tay chun sẽ khôi phục tốt như xưa.

Càng tu càng thấy rõ nghiệp lực từ bao nhiêu kiếp mang theo, nay phải chịu, nhiên hậu mỗi học được chữ nghiệp là gì ?

(90)

Sau khi lành bệnh nên bồi bổ lại bằng thuốc bắc thì tốt hơn. Nếu con có dịp, nên liên lạc với ông thầy Tàu trên 80 tuổi tại Washington States đã từng cứu người Mỹ vượt khỏi bệnh ngặt nghèo và họ đã tặng cho ông một căn nhà để giúp đỡ người bệnh tạm trú để chữa bệnh. Ông chỉ cho uống vài ba thang là khỏi bệnh, vậy con nên lưu ý, địa chỉ của ông như sau :

Heng Seng Herb  
1(206) 328-2828  
3013 Peacon Avenue South  
Seattle, WA 98144

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

Kính thưa Thầy ,

Em của con , thằng Đức từ GEORGIA ( nước này gần MOSCOU ) mới về SUISSE ,  
đi khám tổng quát bác sĩ mới khám phá ra có nước màn phổi bên phải , đã rút nước ra  
và đang làm analyse xem có bị tuberculose hay cancer . Có hy vọng là không phải bị  
CANCER.

Con có nên khuyên nó uống PARACLEANSE hay TIAO HE để lấy độc tố ra được không  
trong lúc đang trị bằng thuốc tây ?

Con có nên khuyên mẹ con bỏ tiền của bá tánh cho mẹ con để làm phước , để cứu cho  
con trai mình được không ?

Giữ tiền của bá tánh cho riêng mình như vậy con của mình có bị ảnh hưởng xấu  
không ?

Thằng Đức có nên đi gặp bà RENEE để nhờ check up và thanh lọc hay không ?

Con xin Thầy vài lời chỉ bảo

Con cảm ơn Thầy .

Y M

(91)

TB : con còn ở tại thiền viện Quy Thức tới chiều thứ hai 05/04/99

Việc này mẹ con đã nói với Thầy Thích Nhất Hạnh rồi. Mẹ con cũng nói  
với con, con nên nói mẹ hay nói Đức để mẹ có thể yên tâm và nói với  
mẹ con được.  
Con và việc này nói với bà Renée thì nói là con nói với Thầy Thích Nhất Hạnh  
rồi. Con cũng nói với mẹ con trước khi Đức nói.

Thưa Thầy con còn quên Cô Sê thì yên cũng gọi 1 lượng  
trúng đề góp phần trao đổi xây dựng Làng Xô Viết xin Thầy chứng  
nhận cho cái con Cô Yên tá em hết cool với cô Sêm tá em.

TL. 07-04-99

mạo Thầy trở về VN có xây dựng làng  
Xô Viết thì anh Ba đưa ra cũng  
giảm con, nếu con còn sống thì  
Thầy cho con vô ở tu cho tới ngày  
bỏ xác, con con có qua đời thì các  
bạn tu ở và con có người chi bà con  
tu Xô Viết cũng lần rồi chi thường  
gọi tiền đi cho người nghèo và cái  
trai mở cái nhà chi ở gần ông  
Bảy Kềm cái em cho chi 1 lượng  
vàng chi cũng muốn gọi cũng vào  
làng Xô Viết con xin Thầy chứng minh  
cho chi em con được hồn y nguyên  
con rất cảm ơn Thầy.

Thầy đừng nói cho ai biết việc  
này, xin Thầy hỏi âm cho con  
gặp đi con con đem gọi anh Ba  
bi con số anh Ba không giảm  
nhận nếu con xin phép Thầy trước  
rồi mới gọi anh Ba sau, nếu  
trước Thầy đồng ý con rất vui  
mừng. Kính thư

con xin lay Thầy ba lay. 2 + 2

(93)

Chanh Phó Hồ chí Minh

Ngày 3-3-1999

Linh Thừa Châu

Thân dịp đầu năm con kính lời thăm Châu và gia đình, được nhiều sức khỏe con rất mừng.

Con mẹ con và con vẫn bình thường, mẹ con lúc này khỏe hơn trước nhưng cũng sống ngày nào hay ngày đó.

Hôm nay con có điều thưa với Châu đã lâu quá con không gặp được Châu, không biết chừng nào con mới được gặp Châu khi Châu về VN con có điều gặp Châu không, nên con có ý nguyện đã từ lâu rồi là con muốn góp phần vào việc xây dựng làng Xô Viết sau này, đến nay mẹ con đã bán nhà để chia cho cái con và chia sớt cho người nghèo khó mỗi người hưởng một chút, nên con muốn thưa với Châu con sẽ gửi anh Ba con 10 lượng vàng SJC nhờ anh Ba giữ gìn khi

(93b)



Thầy con có mấy điều thắc mắc  
xin Thầy giải thích cho con,  
được hiểu, con có nghe Thầy nói  
mà con không nhớ cõn bằng nào.  
Thầy nói ở Nô a đ đ P là hướng  
Điền, chỗ không phải ông Phát, và  
Thầy đã đi lên hỏi Phát a đ đ  
thì được trả lời không biết ông a  
đ đ là ông nào. Vậy tại sao  
ông a đ đ Phát của ông Lương Thiên  
sinh đi lên cõi Tây Phương đánh  
lẽ của Phát a đ đ và con có  
nghe trong bằng Thầy giảng cái ban coi  
Chương Đệ giảng Chơn Lý, Thiên Đàng  
Lu Kỳ, Địa ngục Lu Kỳ cái ban  
đem được bao nhiêu vào tâm, còn  
cái ban coi Hình a đ đ là cái  
ban đem hết vào tâm, đem vào  
tâm là sao có phải là nhớ không?  
và Thầy có mọi tất cả muôn loài  
cỏ cây thú người đều nằm trong  
nguyên lý Nô a đ đ P. con cúi mặt  
mười lăm xin Thầy chỉ dạy cho con  
được hiểu con xin cảm ơn Thầy.

(94)

xin Cháu cho con gửi lời thăm  
Hạnh - Hoàn và cậu Hùng

con Kính lay Cháu  
con rất mong tho Cháu.

Kính thư S T L

(95)

(96)

Monaco ngày / tháng 4 năm 1999

Cô D.

Vui nhận được thư cô, được biết cô sẵn sàng gửi cúng số tiền để xây cất làng Vô Vi, vậy cô nên giao cho ông Em chuyển cho Thiền Viện Tự Cứu là đúng, cô lúc nào cũng mong muốn cho người kế tiếp được tu, tình thương đóng góp xây dựng rất cao quý.

Niệm, thường niệm, vô biệt niệm nguyên lý A Di Đà Phật mà tôi đã phân giải trong cassette là sẽ mở đại trí và phát quang toàn thân. Đức Phật A Di Đà cũng đã thực hiện nguyên lý A Di Đà Phật tận độ quần sanh với từ quang của Ngài.

Người tu Vô Vi dùng ý niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là sẽ khai mở Đại Trí, bất chấp mọi sự gian lao và khổ cực của trường đời.

Nam : Thật phương nam lửa Bình Đỉnh

Mô : Chỉ rõ vật vô hình

A : Nhâm Quý gồm thâu nơi thận

Đi : Giữ bền ba bảo linh: tinh khí thần

Đà : Ấy sắc vàng bao trùm khắp cả

Phật : Hay thân tịnh ở nơi mình.

96

Với những sự phân tách kể trên thì cộng cổ cũng nằm trong nguyên lý này, niệm nhiều sẽ thông suốt, thì thức hòa đồng sẽ được mở rộng, chỉ có hành mới đạt, nếu niệm la lô om sòm thì khẩu khai thần khí tán, không bằng cơ lưới răng kè răng, dụng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được mở đại trí, hiểu được nhiều việc hơn. Hùng và Minh Mẫn vẫn đi làm và vẫn tu. Thành thật cảm ơn những lời thăm hỏi của cô. Chúc cô vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương.

Lương Sĩ Hăng

99 D A , ngày 21/3/99 - (B D)

16 07.04  
M Con bà B và má con ba ba năm nay 77 tuổi  
Con kính chúc Thầy <sup>lúc</sup> khỏe dồi dào để  
điều dắt chúng con trên đường đạo, mặc dù chúng  
con sanh sau để muộn, chưa biết một Thầy  
mới biết tu đây, nhưng trong chừng bao con  
cũng gặp Thầy; trước đây Thầy cho con ly nước trong  
và hôm nay gặp Thầy một lần nữa Thầy bảo  
con "chút nữa bà con xem trẻ <sup>hỏi</sup>?" thưa Thầy,  
nhỏ vậy có đúng không? Hay là <sup>nhỏ</sup> con mong <sup>nhỏ</sup> Thầy qua  
con và má con thì <sup>hỏi</sup> hie cảnh sinh. Kính lạy Thầy  
ba hay. Xin được Thầy một bài dạy đó.  
Má con có kính gởi Thầy một mảnh bông vải ngũ  
sắc do tú tay má con khâu may, do anh V.T. Sơn  
trào Thầy đả nhân chúc không. Kính Thầy -

Con

B

(97)

Monaco, ngày 07/04/99

B con,

98) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21/1/99 được biết con thành tâm tu tiến, trong tưởng có tượng, được ngộ Thầy trọng giặc chiêm bao hai lần. Đó là dịp may trong thành kính của con tự đạt. Con rất có phước được gần mẹ già, lớn tuổi vẫn vui, nhớ thương Thầy lại càng vui hơn, chứng minh người tu thành kính lại được gần lòng đến từ bi, tâm trí được thanh nhẹ và an vui. Lúc rảnh rỗi, cần co lười rằng kể rằng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên thì nghiệp lực sẽ được giảm.

Chúc con và mẹ vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

L. 07-04-99

M

hi m Ngày 29. 03. 1999

Con tình thương đây  
 Ban bao lấy bản vẽ, Bông dĩa  
 con rất nhỏ, thích lắm con  
 đẹp sao vậy  
 con cũng biết vì hôm nay  
 có gói công phụ cho hình ảnh  
 để dạy ở đây, mà vì con  
 mà sao 8 tuổi, nhưng làm bài  
 con lúc nào cũng thấy vui  
 con cũng biết vì vì lớn  
 là con rất nhỏ, thích  
 con xin kính chào đây  
 3 lần

(99)

con. 8. T. 8. 8 tuổi

Tình yêu đây

ra

T T H

Monaco, ngày 07/04/99

T Đ ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28/03/99. Được biết con hướng tâm về Thầy, trong tưởng có tượng, thấy được Thầy là do tâm thành kính của con, hướng về Trời Phật lại càng vui. Nền niệm Phật nhiều như bằng Thầy đã phân tách nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, con sẽ mở tâm khai trí, lúc nào cũng an vui. Thành tâm thực hành Vô Vi thì sẽ không có tuổi tác già nua nữa, lúc nào cũng trẻ trung và an vui.  
Chúc con vui tiến trong thực hành.

(100)

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

11.07.04 L -T , 12 - 03 - 1999.

Kính bạch Đức Thầy,

Con P -B -H , tuổi Quý Tỵ.

Con kính đánh lễ Đức Thầy trong tâm. Cúi xin Đức Thầy mở lượng từ bi cứu độ con. Vì vô minh con đã có những ý nghĩ, việc làm chưa đúng nên đã 10 năm qua, con bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều, các anh chị đi trước cũng có giúp đỡ song con vẫn chưa tiến bộ. Cách đây mấy năm, con có gửi thư cho Thầy, mặc dù không nhận được thư hồi âm song tình trạng của con có những chuyển biến khá hơn. Con đã gặp chú Ba, anh Linh Chị Lớn, chị Liên cứu con ra khỏi bế khổ... Anh Linh chị Lớn đã cứu mang con hơn 1 năm nay, chẳng lẽ vì lòng tốt của anh chị mà con ở mãi nhà anh chị được sao? Hơn nữa ở đây con phải chung đụng với người dùng ngải. Bản thân con còn yếu cho nên con bị gặp không ít những điều phiền toái. Kính xin Đức Thầy quang minh, mở lượng từ bi ban cho con chút ân điển mà hóa giải hộ con. Con nghe bằng Thầy giảng: Muốn làm cái bánh ngon thì phải chịu nhồi chứ... Còn nghiệp lực cũng năm năm, mười năm... Thân gái như con phải chịu đựng cảnh không điển, không tiền, không nhà, không người thân thích suốt mười năm trường. Bản thân con chỉ biết ráng hành pháp với ý nghĩ "pháp sẽ giải nghiệp lực" song con gặp phải trở ngại lớn, việc hành pháp của con rất khó khăn, Soi-hồn trật lên trật xuống, thổ thì ỉ à ỉ ạch, Gần đây anh Ân, với tâm từ sẵn có, anh đã đến giúp đỡ con, động viên con ráng Niệm Phật cho nhiều, Soi-hồn, thổ Chiêu-minh, Lạy kính nên tình trạng của con đỡ hơn. TV. Tâm Linh Tự Cứu mở, con là người đầu tiên đăng ký và trong 1 cuộc băng do anh Tuấn tổ chức thu, con cũng có nói ý nghĩ đó song có lẽ hiện tại TV. chỉ cần người lao động mà bản thân con thì lao động chẳng bằng ai, việc nhà việc bếp quá tẻ nên chưa được anh Tuấn thu nhận! Con kính xin Đức Thầy bỏ chút ít thì giờ quý báu cho con đôi lời minh giải tình trạng của con hiện tại nên ở đâu và làm gì là thiết thực nhất? Con cúi xin đội ơn Đức Thầy.

(101)

Rất mong nhận được thư hồi âm của Đức Thầy.

Kính lạy Thầy.

Con 



Monaco, 07/04/99

B H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12/03/99, được biết con muốn một nơi an nghỉ và tu học. Anh Tuấn đã mở thiền viện tâm linh tỵ cứu cho mọi người có cơ hội thực hành. Con nên đến đó dẫn thân tu học và lao động tùy sức của con. Anh Tuấn sẽ thông cảm và thấu nhận con. Cần sự thành tâm chịu thực hành của chính con và con sẽ được an vui. Anh Tuấn không nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan, thì lúc nào cũng hợp thời tiến hóa. Con muốn tu nơi đó, có Trời có Đất có Đạo là đủ rồi. Chỉ có bằng lòng tu thì sẽ được chứng đắc.

(102)

Con nên liên lạc với anh Tuấn và thực hiện điều này.  
Chúc con vui tiến trong thực hành.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

12.19.06.99  
M

L.

May. 28. 1999.

Kính thưa Thầy.

- Con kính lễ thăm Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Con cảm ơn Thầy đã thường nã gửi cho con 1 cái thư dạy con về vấn đề lo cho má con ở Việt Nam. Nếu khi má con Chết. thì phải làm sao! và các bạn đạo ở Việt Nam cũng gửi lời kính thăm Thầy. Cảm ơn Thầy rất nhiều. hôm Tết Kỷ Mão con về Việt Nam thăm má con. con có gặp bà Hai Hồng ở ĐAKao. Bà cũng gửi lời thăm Thầy. Chúng con cũng có giúp đỡ bà chút ít và các bạn đạo nghèo.

Thưa Thầy. hôm nay con nhận được thư của các bạn đạo gửi cho con. họ không biết địa chỉ của Thầy. nên nhờ con gửi cho Cô Bê. những lời Thờn nhớ Thầy. và xin Thầy biam cho họ mấy lời để họ thêm đức tin vì được Thầy nhớ đến má sẽ có góp tu hơn. vì họ số 2.000 năm tân thế. Không được gặp Thầy của mình. Con xin đề tên mấy người bạn đạo cho Thầy xem nghe Thầy. Thầy tha tội. Con làm phiên Thầy. người Thầy đã cứu độ cho linh hồn này mấy chục năm trước đây. Thầy chữa cứu trị bình cho con chuyển thế dạy con tu. mỗi lần có chuyển qđ con cũng đều làm phiên Thầy. nhưng con biết Thầy rất thương con. nên con có góp tu hơn. để làm vui lòng Thầy. con được qua Mỹ năm 1984. con vẫn gặp Thầy mỗi khi có Đại học

(103)

học khóa học. con rất kính yêu thầy nên con ít  
đến làm phiền thầy chỉ lo tu. và mỗi lần con biết thầy  
có đến đó con là đủ cho con rồi, đó là phần con.

và đây là danh sách các bạn đạo của con ở Việt Nam,  
con kính trình thầy và xin thầy độ cho các bạn đạo ở Việt Nam.

1. Phạm (xin thầy bài thơ ngắn) bị chóng mặt

2. Lê cô này là bạn đạo từ mẹ tu lâu rồi.

3. Lê cô này tu.

4. Nguyễn chú Ba ở Trà. 74 tuổi, tu lâu rồi.

5. Nguyễn cô này tu lâu và cũng biết thầy.

6. Nguyễn Bà Hai Hồng ở Đakao.

7. Lê Dung ở Quảng Long bị bệnh mắt ngũ tạng chực nằm đó thầy

8. Lý cô này cũng tu lâu rồi.

9. ~~Nguyễn~~ TRẦN tu lâu rồi.

10. Trương

(104)

Thưa thầy

con xin thầy gửi những bài thơ cho bạn đạo về  
địa chỉ con. con sẽ chuyển cho họ (nếu họ không cho địa chỉ)

con xin cảm ơn thầy.

Nà con xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe.

con kính thầy

T

Monaco ngày 7 tháng 4 năm 1999

L T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28 tháng 3 năm 1999, được biết con có về Việt Nam ăn Tết và đã trở qua Mỹ, cộng với hình ảnh của Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu, hình của các bạn rất vui.

Còn về việc má, con quyết định rất tốt, khi hồn rời khỏi xác thì chỉ có thiêu cho nghiệp lực tiêu tan, tro bỏ biển, rất tốt, luồng điện liên hệ với từ trường của cung trăng và rất dễ thăng hoa. Còn thủ tục đưa phần hồn khi lâm chung thì 7 nam 7 nữ đúng hai bên niệm Phật là sẽ đưa phần hồn ra đi nhẹ nhàng. Thầy có giảng về việc này trong một cuốn băng tại Đức, nơi Thiền Đường anh Đoàn Văn Thuận ở Giessen, con nên khuyên má niệm Phật cho nhiều, nằm ở nhà không làm gì hơn là niệm Phật, tức là dọn đường cho phần hồn tiến hóa. Nếu có dịp con hỏi chị Xuân An xin cuốn băng Thầy đã giảng cho anh Đoàn Văn Thuận tại Đức cho má nghe trước giờ phút lâm chung.

(10.5)

Nếu bạn đạo đến dự cũng phải niệm Phật trong thanh tịnh, không nên khóc lóc vô ích.

Chúc cho bà thượng lộ bình an là xong. Ban đêm đến giờ Thiền, cầu nguyện cho tên họ của bà được siêu thăng tịnh độ là đủ rồi, không mời thầy tụng niệm tạo nghiệp cho phần hồn bất an.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng

Ông Tám kính mến,

Thấm thoát mà đã hơn 13 năm, con mới có dịp viết thư thăm ông Tám. Trước hết con kính chúc ông Tám được dồi dào sức khỏe.

Ông Tám kính mến, quá trình hành pháp của con trên đường suông sẻ và thẳng tiến, bỗng một hôm con đang ngồi thiền thì trong đầu có ý muốn biết Thượng đế là người như thế nào? Dài hay ngắn, tròn hay méo? Thì trong đầu con nghe tiếng nói: "Muốn biết Thượng đế như thế nào thì quay về bản thể". Vừa nghe xong luồng điện của con từ trên cao rớt xuống bản thể liền. Mấy hôm sau con ngồi thiền và có ý hướng luồng điện đi lên như mọi khi thì hơi ới luồng điện đi lên yếu xìu, không còn thanh nhẹ và vững mạnh như trước nữa. Con nghĩ chắc vài hôm thì sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng hồi ời! Năm năm dài con chỉ đi quanh quẩn trong bản thể mà thôi chứ không hề xuất ra ngoài, cứ đi lên rồi lại đi xuống. Đó là học đạo ở bên trong, còn bên ngoài là cái thể xác Cha cho con học đủ thứ kể cả "tứ đồ tường" môn nào cũng thuộc hết ráo. Thể xác con càng học nhiều chừng nào thì ý chí của con lại càng mãnh liệt chừng ấy, đã bao lần con đã cố gắng hướng luồng điện xuất phát ra khỏi bản thể, con rất là đau khổ. Nhớ lại ngày nào mình cũng đã từng đi mây về gió mà ngày nay bị giam lỏng trong cái thể xác khó chịu này, phải chăng là để trả cho cái giá "Muốn biết Thượng đế là ai". Cuối cùng rồi thì con cũng biết Thượng đế là ai, có những đêm ngồi thiền con ngâm mấy câu thơ trong bài "Biết được Cha Trời" mà ông Tám đã gởi cho con hồi trước. Phải chăng ông Tám đã chỉ trước cho con nhưng tại con vô minh không hiểu ý để rồi phải trả một thời gian dài năm năm. Bây giờ con đã biết rồi và thời gian cũng đã hết con lại được phục hồi năng lực như xưa và có tiến bộ hơn trước. Đó là lý do tại sao trong thời gian dài con không viết thư thăm ông Tám, nhân đây con xin ông Tám giải thích giúp con vài câu hỏi.

1/- Năm 1989 con đã khai mở cửa khiếu và sau đó gặp bài học thì cửa khiếu đóng lại, ngày hôm nay cửa khiếu lại được khai thông, trạng thái cũng giống như ngày trước (1989). Kính xin ông Tám cho biết trên đỉnh đầu chỉ có một lỗ là Hà đảo thành, còn tám lỗ kia thì không, phải chăng 8 lỗ đó là 8 lỗ bằng điện?

2/- Khi cửa khiếu khai thông con cảm thấy cái đầu của con như được phủ một cái nón sắt, cảm nhận hơi nặng nề, vài hôm sau thì nó cao hơn và nhẹ hơn, cuối cùng thì thật nhẹ khó mà cảm nhận được, đôi lúc con cũng cảm nhận được nó như một cái gì đó che chắn trên đầu?

3/- Hành giả tu tới giai đoạn hoặc trình độ nào thì mới khai thông cửa khiếu?

4/- Tám lỗ điện đó với điểm Hà đảo thành có liên quan gì với nhau không?

5/- Khai thông cửa khiếu thì hành giả tiến đến giai đoạn nào trên đường tu học?

6/- Pháp Luân Thường Chuyển của con ngày nay đi đến giai đoạn không hit vô mà cũng không thổ ra, nhưng mà cảm nhận nó đầy, không biết có đúng không? Con là người đã đưa ra Pháp Luân Thường Chuyển dài hơi mà hiện tại bạn đạo trong nước cũng như ngoài đang bàn thảo, anh Luận cũng đã nhiều lần nhờ ông Tám chứng minh về Pháp Luân Thường Chuyển.

Thư khá dài con xin dừng bút, kính chúc ông Tám luôn luôn được nhiều sức khỏe.

Con,  
P L

106

Monaco, ngày 08/04/99

P L ,

Ông Tám vui nhận được điện thư của con và được biết con vẫn còn tưởng nhớ đến ông Tám, tức là nhớ khởi điểm tu học của chính con khi thực PLVKHHBPP. Điểm chánh của nó là PLTC. Chú ý PLTC mà hành thì tất cả luồng điện trong cơ tạng sẽ được khai thông và ổn định, thì mới cảm thức được phần hồn từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thể xác, tu xuất tới vô cùng tận. Hồn hợp với Đại Tự Nhiên mà tiếp tục hành pháp tới vô cùng, lúc nào cũng không ngừng nghỉ, tức là dày công tu tiến bằng trí, bằng ý. Càng tiến càng hiểu được Thượng Đế là vô cùng, thanh quang bao trùm khắp cả càn khôn vũ trụ. Người tu thiền tưởng đến Ngài thì sẽ được gia tăng tinh thần phục vụ nhu Ngài, lúc nào cũng phục vụ trong sáng suốt, tự cảm thức giờ thiền là giờ làm việc với Ngài, thì hành động sẽ phát triển theo Đại Bi mà tiến hóa, trong sự có có không không mà tận độ mà thôi.. Biết được Thượng Đế thì sẽ biết tất cả. Trong tự nhiên và hồn nhiên đạt tới thanh tịnh là sẽ đạt được sự sáng suốt, tự cảm thức được bài học của Ngài đã tận độ và an bài, trong thực hành mà học tiến đi tới vô cùng, nhiên hậu mới thức được phần hồn là vô sanh bất diệt. Hiểu được mình nhiên hậu mới có cơ hội giải nghiệp tâm trong dứt khoát. Qua nhiều năm thực hành liên tục, con mới cảm thức chính con là quan trọng, liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Bộ đầu phân ra Đông Tây Nam Bắc, cảm thông được điều này thì mới cảm thức cứu khiếu trụ hóa trên khối óc. Hành pháp là giải thông cơ tạng thì mới rõ nguồn căn vạn linh đã kết tụ trong và ngoài tiểu thiên địa. Mỗi mỗi đều từ điển quang mà hình thành, chấn động của khối óc sẽ quân bình, tự dẹp bỏ Tham Sân Si, an vui trong cuộc sống. Có Trời, có Đất, có Đạo là mãn nguyện, rồi, trụ vào điển giới mới phát triển ánh sáng thật sự thanh tịnh.

*C Húc C O M V I T H I K H O N G T H A N H T I N H . / .*

Quý thương,



Luong Sĩ Hằng

Kính thưa Thầy ,

Con tên là Q , là em của chi V K o M , con hiện đang sống ở VN. Chi K có cho con địa chỉ email của Thầy để con liên lạc.

Con biết Thầy và pháp tu này từ trước 75, lúc đó con mới 15 tuổi. Con có thực hành 1 thời gian nhưng sau vì lo sinh kế nên con ngưng, nhưng thật lòng con lúc nào cũng nghĩ rằng nếu cuộc đời mình không tu thì chẳng có gì là có ý nghĩa nữa, tiền tài vật chất rồi thì cũng sẽ mất đi. Nay con đã 40 tuổi rồi, và bây giờ con mới có cơ duyên được nói chuyện với Thầy , con mong Thầy sẽ cho con 1 lời khuyên để con lấy đó làm phương châm mà tu tập.

Con biết Thầy rất bận rộn nên không dám viết nhiều , con xin dừng ở đây. Rất mong thu Thầy.

Con,

N Q

108) Thầy vui như được thấy THỔ CỬN CON ĐỂ NGÀY 12 APR. 1999. ANH BIẾT CON ĐÃ NHỜ ĐẾN THẦY ĐỂ TÌM CẢ ĐÁP KHIÊU VÀ TỬ THẦN TÊN CỨT NÊN CÓ PHẬN NÀO THỰC THÌM, BỐT ĐR SỰ THÌM ĐHM VÀ MƯỜN ĐẶC TẾ. CỨT UỐN KIDONAT ĐÃ TỬM NẤM ĐỀM SỰ CỨ ĐỪNG NHỚT BỬU CỨN TỬM ĐỂ ĐAN BẮC MƯỜI ĐẶC LƯỚI TỬ SỬN CỨ ĐỂ NẤM NAY, MƯỜN ĐỂ CON ĐƯỢC GIỮN CỨ NẤM BẮN BẮC VỂ PHƯƠNG ĐỂM THÌC KỂNH CỨN CỨ ĐỂ ĐỂ CỨN THỂC KỂNH, MƯỜI NGƯỜI CỨ TỬM CỨ ĐỂ CỨ ĐỂ MƯỜI KỂNH NAY. TỬ PHƯƠNG ĐỂ ĐỂ NẤM CỨN CỨ MƯỜI MƯỜI. ĐỂM ĐỂ MƯỜI MƯỜI TỬ CỨ CỨ TỬ VỂ TỬ ĐỂM KỂNH TỬ, LƯỚI TỬ BỂM MƯỜI, KỂNH! KỂNH! KỂNH! MƯỜI MƯỜI. TỬM BỂM VỂ BỂM GỬI CỨ ĐỂ TỬM MƯỜI TỬ, CỨ CỨ CON VỂ TỬM TỬM TỬM TỬM TỬM TỬM

ĐỂ TỬM

154

O , ngày 13 tháng 4 năm 1999

Kính thưa quý bác quý chị em thân mến,

Trước tiên tôi xin thành thật cảm ơn quý bác quý anh chị em đã có lòng đề cử tôi vào chức vụ hội trưởng hội ái hữu Vô Vi Bắc California.

Thú thật tôi không có ý định ra tranh cử vào chức vụ trên, sở dĩ tôi chấp nhận sự đề cử vì lẽ mọi người đều nhận thấy:

Thứ nhất, ban chấp hành hội này được lưu nhiệm quá nhiều lần (gần 10 năm) vì vậy hội đã và đang đi vào con đường độc tài, phe phái, lạm dụng quyền hành gây nhiều bất mãn trong anh em có bác tại địa phương.

Thứ hai, hội quá thiên về tiền bạc và thế lực, có tinh thần kỳ thị trái với tôn chỉ của vô vi. Thí dụ có người phát tâm ra làm việc nhưng bị gán cho cái tội là trót theo đạo Thanh Hải rồi trở lại nên không xứng đáng làm hội trưởng hội ái hữu Vô Vi, không đóng đủ tiền nguyệt liễm nên không được ứng cử cũng như bầu cử v.v..

Thứ ba, càng ngày càng có nhiều người đóng cửa thiền đường, thiền viện không ai muốn lên thăm viếng, tu sinh chịu không nổi áp lực bỏ đi hết, thậm chí có người bị đuổi đi xin về cũng không cho. Bất cứ điều gì cũng dùng luận cứ "Thầy bảo". Sắp đến cái màn Thầy biểu hội trưởng hội phó ở lại làm việc muôn năm. Nếu như Đức Thầy đã lo cho công việc ấy, tôi đề nghị để Đức Thầy chỉ định, không nên bầu bán.

Thứ tư, cốc Thầy là nơi tôn nghiêm được mọi người kính trọng, nay bỗng nhiên có người chiếm ngụ. Nhiều người than phiền với tôi rằng dù Thầy có cho phép được sử dụng chằng nữa, đã là người tu thì ít nhất cũng phải biết liêm sỉ, nghĩa là không được chà đạp lên quyền tôn kính ấy.

Thứ năm, cuộc bầu cử vừa qua thiếu vô tư, có sắp xếp từ trước, phe phái, thiếu tinh thần dân chủ, nhiều bạn đạo đã so sánh nó cũng tương tự như các cuộc bầu cử tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày trước.

(109)



Thứ sáu, những sự việc đã xảy ra trên đây không thể nào sửa sai được, nếu như không bãi bỏ ban chấp hành cũ để bầu lại một ban chấp hành mới cho hợp tình hợp lý hơn.

Vì những lẽ trên, tôi xin các bác các anh chị em có quyết tâm phục vụ đạo pháp, hãy mạnh dạn đứng ra gánh vác tổ chức lại cuộc bầu cử. Riêng cá nhân tôi xin quý bác quý anh chị em tha lỗi, được rút tên ra khỏi danh sách ứng cử hội trưởng.

Thành thật cảm ơn sự ưu ái của các bạn. Kính chúc các bạn thân tâm thường lạc. Nam mô a di đà Phật

Kính thư,



V T V

Bản sao kính gửi Đức Thầy

“ Để kính tường trình “

110

Tu Hành

*Đời người diễm phúc được thông dong  
Danh lợi xá chi phải bận lòng  
Đã biết phù sanh là cõi tạm  
Sao còn tham luyến buộc vào trong  
Sức sanh quen thói thường tranh đấu  
Tu đạo trước tiên nhấn phải tòng  
Mong muốn muốn mong thêm xáo động  
A di sáu chữ nhẹ trong lòng*

V T V , ngày 13 tháng 4 năm 1999, để kính tặng bạn đạo VVBCalif.

San Jose, ngày 13 tháng 4 năm 1999,

Kính thưa quý bạn đạo,

Nhân cơ hội lá thư của anh V T V , chúng tôi xin được trình bày như sau:

1. Sau khi đã được bạn đạo chấp thuận làm hội trưởng HAHVVBC, anh Vân có nhã ý mời một số bạn đạo để cộng tác xây dựng cho chung. Anh có lên Thiên Viện Hai Không vào ngày thứ hai 12 tháng 4 năm 1999 để gặp chị Xuân Mai và mời chị cộng tác trong chức vụ phó hội trưởng. Chị Xuân Mai liền nói việc bầu cử vừa qua là bất hợp lệ và chị đã trình lên Thầy. Chị từ chối hợp tác với anh Vân và sẽ lập liên danh mới. Theo chúng tôi thấy thái độ này là thiếu lễ độ và không thực tâm hợp tác phục vụ cho chung.
2. " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn ". Nhớ lại khi xưa vào năm 1984 Thầy đã đi cùng anh Vân từ San Jose đến Oroville xem đất để chọn lập thiên viện. Tuy rằng lúc đó không được dư dả cho lắm nhưng anh đã không ngần ngại bỏ ra liền một số tiền lớn để mua ngay miếng đất. Thêm vào đó, biết bao nhiêu công sức mồ hôi của rất nhiều anh em bạn đạo không ngại đường xa lên thiên viện để xây cất, phá rừng suốt trong nhiều năm liền... Thử hỏi nếu không có sự phát tâm của anh Vân và những bạn đạo đi trước thì ngày nay chúng ta có được một thiên viện hay không?
3. Chúng ta ai cũng nói thương Thầy nhưng mà lúc nào cũng quấy rầy và làm phiền thân già của Thầy. Những việc tại địa phương của San Jose thì chúng ta phải tự giải quyết theo tinh thần hợp tác phục vụ cho chung. Không nên lúc nào cũng nhân danh " Thầy bảo " để làm việc này việc nọ.

Kính chào,

Monaco, ngày 16/04/99

Kính thưa bạn đạo San Jose,

Tôi vui nhận được thư của bạn đạo trình bày về quá trình của Anh Vân và tôi. Được biết sự phát tâm quý giá không tính toán đều là quý, ngược lại tạo điều trở ngại cho công trình phục vụ của người kế tiếp là sẽ không đem lại kết quả tốt cho chung.

Người tu Vô Vi cần sự thanh tịnh trong thực hành, không nên lập phe lập phái chia rẽ sự tự nhiên và hồn nhiên, là sẽ không được ích lợi gì !

(112)

Lá phiếu do bạn đạo đề cử thì mới thật sự có giá trị. Nếu mưu mô phá quấy để đạt thành thì sẽ không thuận ý nhiều bạn đạo.

Sự quyết định chung do bạn đạo đóng góp mới đúng. Ước mong các bạn minh xét và chấp nhận.

Chúc các bạn vui hợp trong thanh tịnh.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

Monaco, ngày 16/04/99

Y M ,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 13/04/99, được biết con đã khởi phục phần nào sau cơn tức giận, không cần thiết. Thầy thường nói ôm chấp là tạo khổ cho chính mình mà thôi. Quá trình Thầy đã chọn tức con biết bao nhiêu trận, con mới thấy sự nhịn nhục là cần thiết. Con muốn thực hiện như Thầy thì phải bằng lòng bất cứ sự phản trắc nào xảy đến, thì mới tiến thân. Học như Thầy thì phải tự vượt qua biết bao nhiêu sự khổ tâm và cực trí mới nên.

(114)

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng

11. 16. 06. 99  
Hh

N. , le 12 Avril 1999

Kính thưa Thầy  
Lương Sĩ Hằng

(115)  
Kính thưa thầy,  
Duyên tiền định, con được sự ban ơn của thầy từ khi con  
biết vài cuộc đời Vô Vi, sự thiện đem lại rất nhiều  
kết quả đẹp cho con, tuy nhiên con vẫn biết rằng  
con đường còn rất dài và còn phải nhiều khổ chịu khổ  
tư thân và tha thân, Ba của con là Ông Quách Văn  
Văn, Ông này là Quách Văn Thời là một Thầy thuốc tâm  
rất giỏi ở gia đình, Ông ngoại là Lương Vĩnh Thời  
là bác học trường trung học Phan Thanh Giảng ở Cần  
Thơ, mà con là Lương Cẩm Văn, tức là bên má  
là giống họ LƯƠNG. Từ nhỏ từ 10 tuổi con ở  
trong một gia đình đông anh em 12 người, con  
hăm học và niềm thành tình đi học hơi vì  
thời lúc ra khỏi trường học là con đi đến chùa  
để tìm lại thành tình và học hơi khi trở về nhà  
là bài vở đã xong. Trong lúc thời gian đến chùa  
một vị sư đã giảng dạy con chữ có và chữ không  
nhờ thâm hiểu hai chữ này từ lúc nhỏ con  
trải qua tuổi thanh niên vượt qua một kiếp khàn  
con sang Pháp trong lúc đất nước chiến tranh  
với mệnh tử tại Việt 19 tuổi. Tiên mệnh tất

② Xú người không biết một ai, rất là chông gai, ngôn ngữ, ăn uống, sự học, và sự tinh nhạy tại chính của một sinh viên. Đêm đêm phải tự đánh răng ở một tiệm ăn sang ở Paris để tiếp tục sự học, đôi khi ngủ gục trong lớp, khi tăng học, giáo sư phải gọi thức dậy. Rất là nhiều chông gai. Những rồi còn vẫn được bằng kỹ sư kê trên diện từ "ingénieur Informaticien" vì lẽ đó nên hiện tại còn là consultant về "Solution Domaine Ressources Humaines". Còn ở Nice 3 ngày làm việc, tuần tới từ 19/04/99 đến 23/04/99 còn sẽ tên EVIAN để làm việc cho hãng Fau Evian và Casino Evian, trong 5 ngày của tuần tới còn mong muốn với sự chấp thuận của thầy để có dịp hậu chuyện với Thầy ở thiên viên Qui Thúc.

Những ngày ngắn ngủi ở Thonon 5/3/99 đến 7/03/99. Còn đóng góp trong chương trình văn nghệ. Còn được một may mắn chỗ nhạc bài của thầy với bài về số, khi trở về Paris, hôm tới chưa nhất, bài về số vẫn còn vắng vắng trong trí óc con.

①①⑥

Ngay khi Sài vừa qua, được một bức thư của chị Nguyễn Kim Hà, với một bài thơ mới của thầy là bài cười. Còn rất là sung sướng và vinh hạnh để đóng góp thêm một bài như nhạc của bài thơ cười của thầy.

(3)

Con cố gắng đi piano nhạc, để góp công trong phần  
 biên soạn ca. Bài này con sẽ gửi ~~lên~~ <sup>hộp</sup> các  
 huynh đệ Pháp lập hát để có một dịp gần  
 đây công hiến trước Thầy và các ban hữu  
 vô vi. Một lần nữa con rất cảm ơn Thầy đã  
 gửi đến con bài thơ của đình Thầy đặc nói  
 lên 4 câu tóm tắt cuộc đời của con và những  
 câu kệ tiếp là khuyên nhủ, con rất là cảm  
 động sự nồng nhiệt và ~~đốt~~ <sup>đốt</sup> sáng của Thầy.

(117)

Con cũng không quên lời cảm ờng của chị  
 Hoàng Vinh, chuyển lời lại cho Thầy.

Thư khá dài, con xin tạm bút và chúc  
 Thầy luôn nhiều sức khỏe.  
 Mong gặp lại Thầy một ngày gần.



Monaco, ngày 16/04/99

V T

(118) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12/04/99, được biết con bắt đầu đi công tác năm ngày tại Evian và muốn gặp Thầy tại thiền viện, việc đó chẳng có khó khăn. Từ lúc trẻ cho đến lúc thành tài cũng đều nằm trong trật tự của cuộc sống. Trời Phật đã và đang hy sinh, nhiên hậu mới có hạnh đức tốt để ban chiếu cho chúng sanh. Sau khi ngộ nạn thức tâm tu, là điều lành của cuộc sống tâm linh. Căn bản của nó là khai triển phần hồn tiến hóa tới vô cùng mà tu. Sự thật là sự thật, không thể sửa đổi được. Ở đời này có duy linh và duy vật, hai chủ "có, không" dạy cho người đời tiến hóa và giải bỏ sự tranh chấp vô lý mà tu. Thực hiện sự cần thiết và không thực hiện những điều không cần thiết. Con đã và đang cảm thức những gì đếm được rồi cũng phải buông bỏ mà ra đi. Hiểu được điều này thì hồn vía mới được hồi sinh hướng về không giới mà tu. Tu thì phải có pháp và có trí, ý, mà tu. Thời đại càng ngày càng văn minh thì sẽ không cho phép chúng ta mê tín và dị đoan. Nhơn sinh phải học hòa và học nhẫn mới tu được.

### C U Ộ C Đ Ồ I

Cuộc đời tạm bợ vẫn quanh co  
Thế thái nhon tình vẫn dần đo  
Uyển chuyển tình đời trong học hỏi  
Thức tâm tu tiến chẳng dạn dò  
Trí ý thực hành trong không, có  
Thế thái nhon tình vẫn phải lo  
Lời hay lẽ phải cũng do  
Tâm mình chịu học quanh co tiêu trừ  
Cảm thông tiếng hát giọng cười  
Siêu nhiên cấu trúc vui cười nở hoa  
Bình tâm thanh tịnh một nhà  
Cần khôn vũ trụ chan hòa yêu thương  
Điện năng sáng chói như gương



(119)

Bền tâm học hỏi yêu thương mọi người  
Cảm thông tiếng nói giọng cười  
Trời ban tình đẹp người người cảm thông  
Biết mình tùy thuộc hóa công  
Sanh sanh hóa hóa một lòng tự tu  
Biết mình khò đại còn ngu  
Thành tâm tu luyện an du phần hồn  
Vạn linh sống động sanh tồn  
Cùng tu cùng tiến cùng hồn dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Ông tu ông đắc ông thay tình Trời  
Vui hành tâm trí sáng ngời  
Về nơi thanh tịnh chẳng lời thổ than.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Monaco, ngày 17/04/99

Lý Vĩnh,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17/04/99. Tường trình mọi sự việc đã qua của Hội trong kỳ bầu cử vừa qua, tràn đầy sự khiêm nhường và nhịn nhục. Đúng theo đường lối người tu Vô Vi, với khả năng tự nhiên và hồn nhiên, mọi người đều hướng tâm và đóng góp phiếu cao cho sự hạnh phúc của con, chứng minh bạn đạo vẫn sáng suốt. Ai đúng ai sai, căn cứ trên tổng số là phiếu đã bầu thì sẽ thấy rõ.

112b. Hội trưởng Vô Vi là người không còn tranh chấp mới được mọi người kính mến. Sự kết quả trong tự nhiên và hồn nhiên, có nhân lành thì sẽ có quả tốt. Nhiều năm rồi bạn đạo cũng đã thấy rõ tinh thần phục vụ của con là thật sự bất vụ lợi. Vô Vi cần có những người phục vụ tốt.

Nếu con từ chối chức Hội trưởng kỳ này thì mọi người lại càng thấy rõ tinh thần phục vụ của con hơn. Thiên cơ thay đổi, tình người cũng phải dứt khoát tu tiến thì mọi sự sẽ được êm xuôi.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

B D , ngày 21 tháng 4 năm 1999

Thưa Thầy,

Thời gian qua con có cơ hội giới thiệu PLVV cho một số người tại Hà Nội. Cho đến nay số người này đã làm quen được với PLVV và họ đã đi vào thực hành. Trước đây tại Hà Nội cũng có sẵn một số người tu theo nhiều kiểu khác nhưng họ có thực hành động tác Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển. Vì không hiểu rõ đường lối của PLVV, cũng không có người hướng dẫn nên đã đi lệch với chủ trương và đường lối của vô vi " Tụ tu và Tụ tiến".

Về sau đó có anh Thắng, anh Nho, anh CỬ, anh Ninh và cô Lan vào học thanh lọc bản thể và Thực hành Thiền tại Thiền đường Saigon. Quý vị này trở về địa phương hướng dẫn lại một số người khác. Nhờ vậy mà số người thực hành pháp lý vô vi tại Hà Nội ngày càng đông. Con đã ghi băng và tài liệu ra Bắc khá nhiều Nhưng các bạn vẫn yêu cầu có người hướng dẫn và đàm đạo thì rất quý. Con vừa gửi thêm quyển "Thực Hành Tụ Cứu" của Thầy dày hơn 400 trang cho anh Thắng Hà Nội. Con rất thích quyển sách này Nó đầy đủ. Và rất thực tế. Bất cứ lúc nào và ở thời nào thực hành tụ cứu vẫn có giá trị và tồn tại. Theo ý con: Đây là quyển sách gối đầu nằm cho tất cả các hành giả vô vi không phân biệt mới hay cũ. Thưa Thầy, Bạn Đạo miền Bắc nhờ con nói với Thầy , " Xin Thầy thương và cứu độ các bạn đạo vô vi miền Bắc." Con không hiểu Thầy có kế hoạch gì không? Riêng con thì con tự nguyện hưởng ứng phục vụ cho bạn đạo miền Bắc. Con cảm thấy con có duyên với họ, nhưng không biết giúp họ bằng cách nào! Nên con viết thư này cho Thầy: Con xin Thầy cho con 500 ( năm trăm ) quyển Thực Hành Tụ Cứu để con phục vụ cho các bạn đạo Thanh Hóa, Hải Phòng và Hà Nội Con xin trình Thầy để Thầy minh xét.

(20)

Thưa Thầy, tiện đây con xin được tỏ thể cùng Thầy thêm chút chuyện. Hiện nay ở VN có người hàn h đạo Vô Vi và hành thêm Đạo diễn nữa. Đó là cô Lê thị Kim Sơn ở Sông Bé chú không phải Kim Sơn ở Long Thành. Tất cả những bức thư và hình ảnh mà Thầy nhận được từ tỉnh Sông Bé gửi đến Thầy có nội dung: Cảm ơn Thầy, nhờ Thầy mà con được cái này cái kia.

Nhờ Kim Sơn giúp đỡ đủ mọi chuyện có kèm theo hình ảnh sống động đều là do Kim Sơn dựng lên và đạo diễn.

Những người có tên trong thư, trong hình không có ai là bạn đạo cả.. Đó là nội bộ và giòng họ của vợ chồng Sơn và Trai ( chị chồng, cháu chồng, em gái, mẹ ruột, mẹ chồng, và một số con nọ của Kim Sơn chưa có khả năng trả nợ cho Sơn Trai Sơn Trai dạy họ đóng kịch vai bạn đạo Vô Vi để viết thư xin tiền Thầy. Kết quả Thầy đã cho tiền trả nợ cho họ hết. Mà chủ nợ là vợ chồng Sơn Trai Con nợ viết cho Thầy khá nhiều nhưng không có ai nhận được tiền. Tất cả tiền đều do chủ nợ Sơn Trai nhận hết.

Có người ký tên nhận 13 triệu và viết thư cảm ơn Thầy. Ký tên có cho hồ sơ cho bằng có để Thầy tin chú không có nhận tiền. Chụp hình người này trong cảnh nhà xiêu vẹo đổ nát để Thầy tin là nghèo khổ. Sau đó chụp hình chị này đứng trong 1 ngôi nhà sang trọng. Làm chủ nhà 5 phút, chụp hình trình Thầy để Thầy vui. Đó là kết quả thành tích công quả của Sơn Trai. Trường hợp này là của cô em gái Sơn Trai. Tính ra Thầy đã trả nợ cho Sơn Trai khá nhiều. Nay mai Thầy sẽ nhận được nhiều thơ của những người ăn nhậu cò bạc đóng vai bạn đạo vô vi do Sơn Trai đạo diễn tiếp tục đòi nợ Thầy nữa. Nội một bức thư của cháu Phượng 13 tuổi, cháu của Sơn Trai đăng trên LED là Sơn Trai hốt bạc. Chính con mang tiền đến trao cho cháu Phượng, con mới chúng kiến một cảnh đau lòng và sự thật : Mẹ của Trai là bà Ngoại của cháu Phượng. Kim Sơn là mợ dâu làm đạo diễn nên mới có tiền và quản lý "trợn gói " gây ra sự mâu thuẫn giữa đôi bên. ( Bà Ngoại của Phượng là mẹ chồng, Kim Sơn là nàng dâu). Thầy đã chịu khó trả lời không sót một thư nào và đã đăng lên các LED làm cho bạn đạo VN và nhất là toàn thể bạn đạo Bình Dương phải kính nể và khâm phục Kim Sơn. Đạo diễn xuất sắc. Kim Sơn còn khéo léo hơn đã dùng tiền "cống sù" cho chánh quyền địa phương để nhận được 1 thẻ Hội viên Chữ Thập Đỏ và 3 giấy khen của xã. Nhờ vậy mà Kim Sơn lên mặt, hiên ngang, xây dựng cho vợ chồng anh bán vé số căn nhà, rồi gắn lên 1 tấm bảng hình chữ nhật có những hàng chữ: P.L.V.V.K.H.H.B.P.P.

(121)

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng  
Thương Tặng Nhà Tình Thương (KIM SON)

Được tin này anh H.V.E. bảo con đến xem, coi có đúng vậy không. Nếu đúng thì khuyên Kim Sơn nên làm âm thầm và khéo léo. Không nên phô trương. Con có đến tận nơi thấy đúng như vậy Con đến nhà Kim Sơn thì có nhiều ý kiến tố giác hành động của Kim Sơn ( con có ghi âm đầy đủ). Trước đây Sơn Trai nhận con là Bố giúp đỡ trong đường tục Con phân tích sự phải trái cho nó nghe - vì hành động của nó có đầy đủ chứng tích vi phạm luật pháp VN.

Nhưng anh Trai ỷ lại có chánh quyền xã ủng hộ đã tỏ thái độ ngang bướng. Anh cho biết tụi vô vi nó làm bậy nó mới sợ chớ tôi bán cà lem tôi làm gì sợ? Anh chửi bọn vô vi không tiếc lời. Sẵn đà anh chửi luôn Thầy một cách thậm tệ và tục tĩu ( người tu không ai có thể nói được).

Sau đó vài tuần thì công an huyện Thuận An mời con đến họ điều tra Họ luôn luôn nghi ngờ con là tay sai của Thầy để làm chánh trị xã hội

Họ hỏi Lương Sĩ Hằng đã làm được bao nhiêu nhà tình thương? Con trả lời không biết. Họ chỉ ngay căn nhà của chị bán vé số. Con nói nhà này là do cá nhân Kim Sơn giúp đỡ thế nào con không rõ chứ Lương Sĩ Hằng không có dính dáng gì vụ này. Sau đó con được công an tha tội.

Thưa Thầy, con cũng không biết nghĩ sao Con là người có tay nghề xây dựng - chịu phục vụ cho bạn đạo. Chính con đã cất nhà cho chị Ba ( thông gia của cha mẹ Sơn Trai) và chín nhà bếp của Kim Sơn con cũng tu sửa lại. Thế mà Thầy bỏ ra bao nhiêu triệu cất nhà cho bạn đạo mà con không được tham gia đóng góp công sức. Ngược lại Thầy giao việc cho Kim Sơn đạo diễn. Từ đó Kim Sơn không còn kiêng nể ai cả. Làm việc trực tiếp với Thầy là đủ rồi

Thầy ơi! Thầy thương bạn đạo VN. Thầy thương anh H.V.E. Thầy con và Thầy thương tất cả. Xin Thầy coi lại tất cả bằng có bằng thu tù và hình ảnh sống động do Đạo diễn nguy tạo. Và cũng tùy việc mà Thầy làm việc trực tiếp .

Chú trực tiếp theo kiểu Sơn Trai này là chết tụi con rồi Thầy ơi!

Thầy ơi, cứu con!

Hôn Thầy

Trần -dây niềm tin tưởng

N V L

Monaco, ngày 23/04/99

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21/04/99, được biết con vẫn lưu ý những gì Thầy đã và đang giúp đỡ người nghèo tại quê nhà. Kim Sơn là người nghèo mà dám đóng góp và xây dựng cho người nghèo là tâm thức cao quý. Thầy quý Kim Sơn chịu dẫn thân làm phước. Tuy nghèo nhưng tâm không nghèo. Ngược lại những người có tiền mà khi để người nghèo thì Thầy không quý trọng. Nếu vợ chồng Kim Sơn đi ngược lại đường lối phát tâm của chính họ, thì sẽ bị luật nhân quả của Trời Đất xét xử. Thầy chỉ có giúp chứ không có quyền xét xử. Người nghèo không khác gì người sống ở sa mạc, luôn luôn mong muốn có được một giọt mưa, trong lúc khô cạn ở đời này. Người làm được sẽ bị ganh tỵ bởi người không làm được, luôn luôn trì kéo nhau như vậy cho đến lúc lâm nạn thì mới bằng lòng tu sửa.

Thầy làm từ thiện để giúp cho cơ đạo tiến hóa tốt, chủ không có phá hoại tâm thức của người tu. Nếu các con còn ganh tỵ, nghĩ sai, thì tâm thức sẽ không được bình an. Con tin nơi sự tử bi sẵn có trong người con, thì con nên dẫn thân độ đời khi cần sự hiện diện của con. Chúng ta là người tu Vô Vi, việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không, thì mới được bình an. Còn về việc sách "Thực Hành Tự Cứu" mà con muốn gởi giúp bạn đạo miền Bắc, thì Thầy đã cho chị Kiều Hòa hay và lo việc này.

Thầy rất cảm ơn những bản sao thu từ chồng đối Kim Sơn rất đầy đủ. Thầy chỉ làm việc trong khả năng của Thầy thôi. Mỗi người mạch một việc biết tin ai và bỏ ai ! Tình Trời lúc nào cũng có nhiệm vụ ban chiếu và xây dựng. Người tu Vô Vi phải hội nhập tình Trời là đúng. Kim Sơn sẽ bị sự soi bói của bạn đạo, Thầy đã biết trước điều này từ lâu. Tu là phải

(123)

(124)

thực hành thanh tịnh, cầu thành sự sáng suốt xây dựng cho chung. Giữ tâm thanh tịnh là cần thiết. Trời ban cho chúng ta vô cùng, nhưng thực hiện chẳng có bao nhiêu, so đo thì thực hành ít.

Chúc con thanh tịnh, khai tâm mở trí, hướng về Đại Bi mà tu.

Quý thượng,

Lương Sĩ Hằng

Ng 0 Ngày 22 - 12 - 98

Kính bạch Đức Thầy

Ngày 11-12 Hè mẹ con có nhận 2.880

Đã và lời nhắn gìn của Ông Phan Cao Thăng  
Đại Diện cho Đức Thầy và Quý bạn Đạo gửi  
kể VN cuối Khố<sup>2</sup> bạn vui cho đồng bào Nghèo.

con và cụ Sinh Lê Minh Hỷ đi về  
Tỉnh AN giang Huyện Tỉnh Biên.

Nơi đây là rừng bẫy Núi, quy<sup>2</sup> bị hủ  
lụt những loại bị nạn Dịch chuột cắn  
lúa tàn hại rất là phạm Khóc.

Sau khi hoàn tất các quy<sup>2</sup> lệ, chính  
huyện Địa Phương cho Phép: Đoàn cứu  
trò bạn vui: Được bốn xã:  
AN cũ, Vĩnh Thuận, Văn Giáo, Tân Hiệp.

Vải 4.000 Kỳ gạo 12.000 gói mì và  
2.000 cuốn tập 1.000 cây bút bi  
cho phát cả 4.000 gia đình và 1.000  
em học sinh nghèo. 12 bản ghé  
Đã cho trường học Văn Giáo.

Sau hôm ngày công tác: cuối Khố<sup>2</sup> bạn vui, rừng  
bẫy núi miền Tây nam VN nhờ hồng ân Đỉnh  
của Đức Thầy nên chúng con đã hoàn tất  
nong tằm vui và rất đẹp.



Ông P. e. T. Đại Diện cho Đức  
Thầy và các bạn Đạo toàn Thế giới trong  
Đại gia Đình số 11 trường Đức.

H. H. Đại Diện cho đồng bào  
nghèo bán sả, nơi biên địa núi rừng  
lưng bấy núi miền Tây VN.

126 Tất cả chúng con xin thành kính cảm ơn  
Đức Thầy và Đức bạn Đạo đã phát tâm  
từ bi trường tốt chúng góp số tiền rất quý  
gởi về VN cứu khổ ban vui cho chúng con,  
là những người Nghèo đói nơi miền hoang dã  
sa đui này.

Một lần nữa tất cả chúng con kính xin  
Được chấp tay cúi đầu niệm Nam mô A  
Di Đà Phật ban Phước lành cho Đức Thầy  
và Đức vị Đức Thế AN. KHANG Đức Đức  
Van Van Phước.

Đồng Bối Kính

Mu

H.

H.

Montréal ngày 3 tháng 5 năm 1999

H M ,

Thầy vui nhận được thư con cho hay công việc từ thiện của con đã được thành công và phục vụ tốt cho đồng bào nghèo khổ nơi miền hoang giả thất sơn. Đây là một điểm son con đã làm xong trong tinh thần cứu độ quần sanh.

(127)

Thầy và các bạn đạo đều vui khi nhận được tin và hình ảnh.  
Chúc con và bạn đạo cộng tác được khỏe mạnh và chuẩn bị tinh thần cho kỳ tới.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng

Kính thưa đức Thầy.  
Con tên là T P U, là con của cha mẹ  
con tên là T U Q và N E B. Hôm nay con  
xin được gặp thầy thăm thầy và được hỏi thăm thầy về những  
công tác mà con đã hành để được hết bệnh và trở về bổn phận  
Con rất mong sớm được lời chỉ dạy của Thầy để con thực  
hành đúng hơn. Sau đây là chương trình mà con đã làm:  
Con kính mong đức thầy nhận xét và cho con một chương  
trình thực hành sớm hết bệnh:

- Buổi sáng: con ra hít thở không khí, rồi uống nước nài  
chấm hơi ấm. Xong, con xuống mở bồng thầy niệm Phật và con  
lạy (50 lần), trở luân (15 phút), soi hồn (15 phút). Có khi  
con soi soi hồn hơn 15 phút, thưa thầy có sao không? Con  
xã rồi xoa bóp theo cuốn băng "Đã thông kinh mạch".  
Con nằm xuống thở chiều mình, con hít vô thở ra theo  
một câu niệm của Thầy, y vậy tập trung nơi rưng, thưa  
thầy có sao không? Trở luân và lạy cũng theo từng câu  
niệm của Thầy. Xong, con sốt một chén nước thanh của  
đức mẹ Maria ban cho, có trong lòng giếng do người ta chi  
Xong, con uống một chén chanh muối tiêu và chườm ấm.  
Sau đó con ngồi coi nhà và niệm Phật

(28) Buổi trưa: con ngồi soi hồn (15 phút) và nằm xuống thở  
chiều mình (con có thở bồng niệm Phật của Thầy). Xong, con  
ngồi dậy xoa bóp

- Buổi chiều: con chi thở chiều mình và xoa bóp

- Buổi tối: con ngồi chằm mắt ở trần (tử trung tâm chằm  
mắt lên đầu tóc là 3 điểm), ở sau ốt (bốn điểm ở chân tóc, bốn  
điểm hai bên đũng sau ốt, bốn điểm ở chân lòng tai xuống). Trước khi  
chằm ở trần, con đã chằm ở giữa ngón tay cái và tro (hai bên  
tay). Kế tiếp, con chằm ở hai bên đầu gối (hai chằm), ở giữa ngón  
chân cái và tro. Mỗi điểm chằm, con đều có niệm Phật ba lần.

cách chằm này, nếu không đúng xin Thầy chỉ dạy

Vào buổi chiều, con chi ăn cháo sủi uồng sủi tiêu. Cho  
được dễ tiêu. Con chi ăn tiêu đầy đường (mẫu chườm) hoặc buổi cho

tốt với con. Con cũng tâm sớm không tâm tối. Sau khi chấm xong, con nằm xuống xem tivi rồi ngủ sớm. Vào khuya (11 giờ), gia đình con đẩy ngói thiêu, riêng con lại không đẩy được (nơi uống "nước rửa do con bệnh). Erice đây, lúc con bắt đầu bệnh, em ngồi thiêu may bị đứt, ngã, bệnh phát nên Ông Sáu Sung bảo: "Chi đi con đẩy lúc nào thì ngói lúc đó rửa đứng có ngói sáng, từ từ rồi tăng lên", do con bị liên tục rửa kéo dài. Đây giờ con không bị như vậy, chi bị một hoặc hai lần rửa ban đêm rửa ngày (có khi không bị). Con xin hỏi đức Thầy: "Đây giờ, con có thể được kêu đẩy ngói vào đêm sáng?" Bà mẹ con nói rằng: "Có kêu, lắc tay - chân mà con rửa mà không thối". Xin thầy có cách chi đẩy đi em không em thối nữa.

(129) Trên đây là chương trình mà con ~~đã~~ tập hằng ngày, kính xin đức thầy chi bảo và cho con chương trình tập mới, sớm hết bệnh, được ngồi thiêu hằng đêm cũng gia đình.

Kính chúc đức Thầy luôn luôn được khỏe mạnh  
Tạ ơn đức Thầy.

Em

T P U

Dưới đây con xin gửi tặng đức Thầy một bài thơ của con.

Thầy Thầy đánh thức nội tâm

Chức hành tranh pháp phát tâm suốt đời

Phát tâm tu luyện kịp thời

Erain gần sắp phải chuyển dời gần đây

Sống em luôn tưởng nhớ thầy

Mong chỗ thầy được sớm ngày về quê

Gia Đình ngày 17 tháng 1 năm 1999

Montréal ngày 1 tháng 5 năm 1999

P V ,

Thầy vui nhận được thư con cho hay con đã tự sắp chương trình hành pháp của con mong cầu tự giải được bệnh căn. Con cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên để tự chấn chỉnh thần kinh khối óc, điển năng sẽ được dồi dào, pháp Soi Hồn và Chiếu Minh rất cần thiết, kiên trì như vậy thì tâm thân sẽ được bình an, còn về châm cứu như con đã kể trong thư thì pháp tu cần hành giải thì đúng hơn, không cần châm cứu hằng ngày như con đã làm.

Thầy có thực tập trong video con nên xem một ngày ít nhất 2 lần mà tự hành, không nên gia giảm nhiều điều không có lợi ích cho tâm lẫn thân. Tu Vô Vi là phải thực hành vào giờ Tý thông khai của Trời Đất từ 11 giờ đêm trở đi thì tâm thân dễ ổn định hơn.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng

1.67.05.99  
M

S. J ngày 2.2.99 Bức Tam thư  
Hính thưa đức Tôn Sư Con tên T Bó Kính trình  
lên Minh Sư một Việt như sau:

Khởi hôm rày đến thầy chất cứng nghe bác chỉ phê phán  
về gia đình vô vi của chúng ta, mà do cha hướng tạo ra và bồi  
lò cho vô vi, có 1 điểm con thất mất lúc đầu cái ngày 8 năm  
ai đi cũ hướng lên chú cha, cha nhân hoa, vậy tên hướng này từ  
đầu đến, và khi cha có chú cha, cha và 1 số bạn tạo phản nghịch  
thầy muốn hỏi thầy giúp đỡ tên hướng lên thầy thế cho thầy chú  
giữn tại Thiên Viên hai e e, như trời e cho phép ý đồ tham  
vọng biết chính đố, nên cha li khai vô vi 8 năm nay, hôm nay  
cha là tên con Sơn đầu họ, phản dân hai nước, phản đạo trời  
và bồi bỏ cho vô vi, thật là cha đấm nước giẫm vô vết máu  
vô vi đấng, tên hướng này đã cảm Saek địa ngục du ký, xem và  
giảng cho bạn đạo nghe, và tên hướng này đã xem Saek chín đấng du  
ký giảng cho bạn đạo nghe, cha có lẽ hiểu nhiều hơn từ con e  
qua mặt thầy chỗ cha qua bạn đạo vô vi có lẽ cha quá hiểu  
49 chướng kính tu đạo đức nguyên thủy thuần tôn Thủy Đức mà  
sao cha e bỏ luật trời Sáo D... - cha giám nói làc là cha  
nói cha là ngày hàng với đức ông tử, còn thầy là đức tử của cha  
thầy lấy cha nhiều lần, có 1 số bạn đạo hao thành chuỗi qua  
hầu thầy, như chính mặt con thầy bị đại hư nhân hoa vô đấng  
hai e e là cha đó thầy và kiếp này kính né thầy mà cha nói làc  
e có căn cứ, rồi cha học kinh giữa họ và li con Sơn làm đấng bao thầy  
đầu thầy và từ con e là bạn đạo sai cho con Sơn, lúc Sài Gòn  
như con đạo ngày nò nói làc thầy quá nhiều, báo Việt nam từ do e  
nói làc thầy vô vi quá nhiều, con nghe ngao e nói ra lời hoa  
cung e biết mình oan e ai đấng, có ng hời hời con tại Sáo ở tâm  
đấng đi tu mà còn làm e. Sài Gòn chỉ vậy con tra lời ở tâm e làm  
e. Sài vô vi phi chuẩn từ, họ tra lời ở tâm là đức tử tên hướng m  
tên hướng là đầu họ con Sơn mà, con nói tên hướng e phải ở vô vi họ  
nói từ vô vi ở hai e e và nhân hoa có tên hướng có mặt mà con  
tra lời ki ở ta thành phần bất hiếu thầy từ là ở tâm là chuỗi  
ông ta ra vô vi 8 năm rồi cha e có ở vô vi, họ tra lời là

(131)

biết tâm tại anh ở biệt thự, họ lại hỏi con Vọng anh từ nay về sau  
anh chơi với vô li và ông tâm như thế nào?... tôi trả lời là  
từ nay về sau tôi chơi với vô li và ông tâm tôi rất tin tưởng và tôi  
tư tâm tiền hơn nhiều, vì các ông ở ở trợ vô li ở ở tâm là ai  
và đi huyện bị lừa ở tâm các ông ở ở rồi, còn tôi là người tin ở tâm  
nên tôi hiểu quá nhiều ở tâm, tôi nghĩ bây giờ viết ra toàn là nói  
láo chớ tôi còn với nói con nuôi, con nuôi nói con với ở ở đi  
thật chính nào cả, họ lại hỏi tại sao ở tâm ở viết báo phần  
khai và cái chính lại đến danh chịu Vọng sau, còn lại trả lời là người  
tư chính đạo học như học Hoa mà cho người đời phải bán, người tu  
cung cấp tư tài chấp nhận nghiệp因果 và oan trái của Chi phi, đi thật  
là thật, con trả lời với họ lúc đầu phải nói tu khổ hạnh  
mà họ còn nói phải đi đày, phải ăn muối, phải đi giày rơm  
rơm cưa ở ở và tôi gì mà họ ghét phải đến thế, cho đến lúc đi  
phải cho với cả cho phải chết như phải đến qua khỏi thì ở  
tâm ngày nay ở ở Vọng đó thôi, quá đỗi các rau chấy mà li  
bà mẹ chấy bà chấy làm từ để, hàm oan là về vô chửa tu  
giả trai khi li thì máu ăn hai nếu lúc đó bà cụ khai ra thì  
thì máu li thì từ li thì máu chết oan 2 hai thì, theo học chấy  
nhân mà li mẹ con thì máu, sau con thì máu để với giao con  
cho bà nuôi họ nuôi từ chấy hàm oan nào ai hay biết chỉ đến  
lúc bà mất nước khai phá ra mới oan về cuộc đời quá đỗi thì  
chấy đó mới rồi, thì ở tâm ngày hôm nay ở ở Vọng đó thôi chấy  
đến lúc ở tâm li chấy đày chấy báo mới rồi ở tâm là ai vô chấy  
đó đi tâm ở tâm, ở tâm có đầu mà tu, Vọng chấy báo chấy đày  
liết sử nó ở ở trả lời cho hàm thế, thì chấy báo chấy 1 thì đày  
khởi thày lúc con tham thiền nhấy định nghi đến hàm oan của thày  
con, con lại rồi li và đầu thày cho thày con, sao người tu khổ hạnh  
ngày lo giải nghiệp cho ban đày chấy báo làm việc từ thiện từ thiện  
lấy ăn lo tu ở hai ai ở li chấy ai ai mà sao có một ở  
người ghét thày con, con ở thày đày trả lời chấy có  
thầy người này, viết đến đây con đi chấy và rồi li đày đày nước mà  
con tham Hoa với người này, phải chấy ban ân đức cho con đến con  
khỏi qua thày 8 con đi tốt vô li con ở chấy con, con với đi chấy gặp

(132)

16.09.05.99

S J Ngày 21-4-99

Hình thức được thấy Tam quá lâu con o gặp được được thấy hôm nay sao trong tâm bụi mới li rơi lã chà như cũ biết một ta đến loại từ bị của đức thầy, con mỗ viết sao mưa hè năm nay thầy về thiên viên hai o cho con được nhau nhĩa duy nhân của đức thầy, thầy có gọi thỏ cho anh biết và thầy có nhân trợ thì anh biết là thầy dạy con nên niệm phật và cúng phước cho đức thầy con vẫn lời thầy dạy đầu có đạo lâu, cái sát của con mỗ sắp li khai cõi trần cho nên ngày đêm con ôm ấp tâm hồn con khi bố phật làm sao con được gặp thầy con đó là đức con mỗ viết suốt ngày đêm, hình lay thấy khi con bố sát vẫn lay phật thấy đó cho con qua cái cõi địa ngục đến con học đạo và được hái bên cạnh thầy được vậy dù có bao nhiêu từ phước dù có bao nhiêu quyền thế cũng hóa ra gió bụi, o có gì quý hơn gặp thầy kính thầy mới vào rồi con bị gặp anh Vinh, anh này quê ở quê không người hoa, chính là cụ quê và cụ ở chụ với thầy lúc con nhỏ, lúc thầy dạy xe cho con mới biết tên thầy hỏi nhỏ o phải lấy di hầy, thần phước đức thầy và thần phước cha anh Vĩnh chân lâu và thầy và anh Vĩnh cụ chơi thân lúc nhỏ lắm, con cho anh 26 cuốn bản cassette của đức thầy giảng, 1 quyển sách thức hành từ cội, 1 cái video thợ phụng pháp cụ phước, anh nói anh vì ham mê tiền bạc mà xa đạo về bị, xa thầy anh rất hối hận viết đã qua, đầu thầy 5 này anh về trợ quốc thêm ba con 1 lần cuối rồi qua mỹ anh ta mới làm đầu lo tu và đi mỗ viết của anh làm sao thầy về SAN JOSE 1 lần cho anh gặp một lần anh ta lời với thầy, anh có nói là thầy có dạy anh là muốn gần thầy thì phải tu con o tu gần thầy làm chi vô ích, bây giờ anh rất hối hận, anh thấy anh biết quả nghề xưa có tâm đạo nên cái xe anh biết quá cũ đi o được là chết máy hoặc nên anh muốn cho anh biết 1 ít tiền để bán xe cũ mua xe khá hơn, anh đi tự quốc rồi anh về làm chuyện đó anh kêu gọi con cụ bố 1 số tiền chụ với anh đã mua xe tốt hơn cho anh biết con cụ nhân lời nhự chừ sao con cụ ít hơn lời con nhự gia có 1 ít tiền gia tiêu ở đầu vô đầu, còn anh Vĩnh là chủ chỗ kinh anh gần lắm, họ bố chụ cho anh họ lấy cái chỗ lại họ cho anh 1 triệu năm trăm ngàn đồng và anh nhân tiền chụ 1 tỷ anh tốn 1 ngàn đô, nhà anh ở trên đầu núi cái nhà như biết chi...

(133)



nhà của anh bên bên Viên, nhà anh, anh may thấy về Sân Taje  
anh như thấy lên nhà anh chỗ, anh Việt biết nhà anh  
Việt nữa, thấy nhân thế này nếu thấy bán làm thì thời con  
lúc có tranh chấp cho con xin ít chữ

đề từ của anh thấy Tán  
con L T B Le Bao

1 lần nữa con mở viết thấy về Thiên Viên hai 0 ty mua  
hệ này đó là si mở viết của con làm đây  
mỹ họ đạo hân ty này họ đem lại thế và nước uy và gạo  
thức phẩm họ chi từ số năm 2000 hi nguyên từ họ  
lâm nhưn tiến bậ, 1 chỗ họ làm hân từ an mál 1 chỗ  
lò go trun mà nhưn chỗ như vậy con có phaj tu thấy can  
cho, con có lo tự diun đui đui và mero phat thời nếu gi  
thi hân con theo thấy đui thấy cái con

(134)

(88)

Montréal ngày 3 tháng 5 năm 1999

T B con,

Thầy vui nhận được thư của con tràn đầy tình thương và đạo đức. Nay con muốn minh oan cho Thầy, đối với người đời chẳng có ích chi, nhà báo là chuyên môn vạch lá tìm sâu, dựng lên những điều không cần thiết để tìm mối lợi hằng ngày như là quảng cáo nói láo kiếm tiền, đó là nghề kiếm ăn của chính họ. Chúng ta là người tu chơn vượt khỏi tầm tay của họ, dù cho họ đặt điều nói bậy cũng không sao. Việc của họ họ cứ làm, việc của chúng ta tu cứ tu.

Đối với người đời thì chúng ta là người bất vụ lợi, hai vị trí khác nhau, không có sự liên hệ mật thiết giữa nhà báo và chúng ta, việc ai nấy làm rất rõ rệt. Con không nên quan tâm, chỉ có người đồng tu hiểu nhau là đủ rồi.

(135)

Thầy lúc nào cũng không có quan tâm đến thị phi của tình đời dù đen hay trắng. Những gì con đã nghe thấy và đọc đều là không thật, vậy con yên tâm lo tu, Trời Phật có luật nhân quả để giáo dục những thành phần bất hảo bất minh, báo ứng nhãn tiền!

Cảm ơn sự lo lắng của con đối với Thầy.

Chúc con tu tiến trong thanh tịnh.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

Ngày 31 Tháng 3 Năm 1999.

Kính Gởi: Đức Thầy Lương Sĩ Hằng.

Kính Bái Đức Thầy - Quý Thượng.

Thưa Thầy, Con tên là V T T Con cư ngụ tại Olympia tiểu bang Washington. Trước tiên Con xin phép được kính hầu thăm sức khỏe Đức Thầy vẫn khỏe mạnh.

Kính thưa Thầy, Sau đây Con xin phép được kính Dâng Bái đến Thầy 300. đồng Con hằng ghi nhận không quên và vẫn luôn nhớ mãi ngày đó. Từ lâu đã nhiều năm qua 1988, Con được đi khóa lễ Tết Hồi Sinh tại Thiền Viện Nhân Hòa. Lần đầu tiên Con được phước Hồng ân nhiệm mầu, may mắn Con được viên kiến Cung kính gặp Cha Thầy - Đồng thời Thầy và Cha Nhân Hòa đã có chữa bệnh chỗ ta tai nạn đó cho Con. Và Con được hồi phục lại nguồn khí Sinh lực - Thần Thức Con được mạnh, Con cảm nhận trong tâm thức Con, Thầy và Cha Nhân Hòa là bất Đẳng Mãi trong tinh thần của chúng Con.

(136)

Kính Thưa Thầy, Hôm nay Con xin Thành kính Cảm Ơn Thầy lòng từ Bi cứu chữa. Đối với Đức Thầy về Vật Chất là không đáng kể mọi thế gian này - tuy

2) 300 đồng máy không là bao - nhưng nó cũng là một hình thức nào đó - mà con vẫn hình dung và không quên. Hôm nay con xin kính chào Thầy và đến Thầy. Con không dám cầu mong xin được Thầy không chê con và khiêng trách.

Thưa Thầy, Thời gian qua và gần đây con vì Bối Cảnh rất có quá nhiều việc lu bu nên con chưa được tham gặp Thầy qua nhiều buổi lễ và những lúc Thầy về Thiên Viện Nhân Hòa. Con xin Thầy và được Thầy tha thứ cho con vắng mặt. Mặt dù đi vắng làm việc xa nhà con không kịp đề vào chào thăm Thầy, những tâm khảm con vẫn luôn hằng khắc khoải tưởng thưởng nhớ đến Thầy Quý Thượng và kính Trọng trong tâm con, con kính cảm Ơn Thầy đã cảm thông con - với rộng lòng từ ái đó.

(137) Kính Thưa Thầy, Trước khi con xin phép được đứng Bút, con xin kính Chúc Đức Thầy vẫn luôn luôn dồi dào Tuổi Thọ Sức khỏe và vui mạnh. Tinh độ dấn dặc - Chung Sanh - Nhân loại mà chúng con.

Kính Thử.

Con của Đức Thầy.

L

B

V T T

Montréal ngày 5 tháng 5 năm 1999

T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 3 tháng 3 năm 1999, được biết con và gia đình vẫn vui khỏe, cộng với một món quà 300 us \$ gửi tặng Thầy. Thầy thành thật cảm ơn sự lưu ý của con, lâu ngày không gặp, mỗi lần về đến Thiền Viện Thầy đều có hỏi thăm đến con, nhưng không gặp, nay được tin con, Thầy rất vui. Nhớ lại năm xưa đã từng nói chuyện với con. Mỗi khi được gặp tại Thiền Viện Nhẫn Hòa, nay Thiền Viện rất khang trang khác hẳn lúc xưa, cũng nhờ anh Vượng phát tâm lo lắng, nếu có dịp nên về thăm anh Vượng và các bạn đạo cho vui.

138 Lúc này Thầy vẫn khỏe mạnh và phục vụ bạn đạo đều đều,

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương.

Luong Sĩ Hằng.

L. T. ngày 01 tháng 3 năm 1999

T. 05.05.99  
M

Kính thưa thầy,

Với tâm lòng quý trọng, con gởi lên Đức Thầy lời thăm hỏi của con và các bạn ở Thiên Viên. Tâm linh thể cuối. Mong thầy được trường thọ, không phải vì tham lam mà vì chúng-bach tại thế còn quá cần đến Đức Thầy dạy dỗ. Hôm nay con biên thảo kính trình lên Thầy như vầy:

\* Đất sát cạnh T.V. kểu ban 2000 m<sup>2</sup>, Anh em tu con họp lại và quyết định mua vì cần giữ cho sau này giá cũng rẻ khoảng 500 US. chúng con đã nỗ lực ra công. Anh T. Đình Long có gởi cho con 1.000 đ để đào giếng những đào giếng công nghiệp phải 1.500 đ hơn nữa tui con chưa có tiền. Nếu đào giếng cũng không bơm được. Vì con đánh bơm dưới biển lên lung-lung, rồi bơm lên nữa lên T.V. như vậy cũng tạm được.

\* Tui con định dùng số tiền này để xây bậc lên T.V. vì đờ cao, người già đi dễ trượt, ngày hôm nay tui con đi khảo giá thì tiền không đủ, còn khoảng 2.000 US nữa. Vậy nếu khi có tiền, tui con có nên xây bậc thang không? con kính xin thầy cho ý kiến, hay để số tiền này để từ mỗi qua ban đạo chăm sóc T.V.

(139)

Hiện tại T.V. có ba bàn đạo: Anh chị hai liêu; Anh Tâm Long; coi ngõ giữ giữ trông-trị; có trách nhiệm rất cao, vì thế con phải lo-lắng nước uống cho họ ở dưới mỗi tháng chừng 60 US \*

\* Vừa qua chanh-quýt kêu con ra hach-sach để đưa về T.V. nhưng nhỏ đờ đó của Thầy vì mỗi khi khi khơn con liền nghĩ đến Thầy, thì mỗi lần đi qua. chúng con quyết tâm tu dưỡng. phạp và làm việc theo

Montréal ngày 5 tháng 5 năm 1999

C T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 3 năm 1999, được biết con và các bạn đạo đều vui khỏe. Gần đây Thầy đã gửi cho con 2 000 us \$ để cho con tu bổ Thiền Viện, từ Amphion-Les-Bains Pháp Quốc, không biết con đã nhận được chưa? Tâm của con lúc nào cũng thành tâm phục vụ người kế tiếp là điều quý.

146

Thầy lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nhu con, cảnh vui nhờ mọi người thành tâm phục vụ cho nhau. Đồi là tạm tâm là chánh, tiền bạc của Thượng Đế ở khắp nơi. Người thật tâm tu sẽ nhận được món quà tình thương của Ngài trong tự nhiên và hồn nhiên,

Chúc con và các bạn vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng.

16.09.1999

S ơ , ngày 10 tháng 4 năm 1999

Kính Đức thầy,

Con có đôi lời kính trình Đức thầy, trước con cầu thường để ban phước lành cho thầy được nhiều an bình.

Thưa thầy,

Thiên cơ biến chuyển khắp nơi, như những câu thơ thầy cho chúng con: Thiên cơ biến chuyển thông ngưng nghỉ... và như Ban Đạo San Toà bị kho khăn về tại chánh. Tháng 3, 4/99 các ban Đạo bị layoff: TRẦN THỊ XÂM, LẠI THỊ MỸ LOAN, TRẦN-THỊ-HUỆ, HUYNH THỨC-TRIỆT (RONALD), NGUYỄN-NHƯ-HOÀNG... vì ở Châu Âu khốn, Âu châu chiến tranh...

Thưa thầy, con giúp các Ban Đạo phương tiện đến Thiên Đàng và khuyên các Ban Đạo có nhà lập Thiên Đàng, chia gánh nặng với nhau.

Thưa thầy, xin Thầy giúp Bắc Đẩu, Bồ Đề không sớm lìa bỏ lo âu, cho con lời khuyên về việc tu hành và dự định Tụng lại.

Con tội do Thầy. Cháu Đức thầy.

Xin thầy là chỗ. Con.

H Q Z (RONALD)

(141)



Montréal ngày 9 tháng 5 năm 1999

Q K ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 10 tháng 4 năm 1999, được biết con vẫn khỏe mạnh, thường xuyên phục vụ bạn đạo trong lúc khó khăn, đó là hạnh phúc sẵn có của chính con, có cơ hội thực hiện điều lành, nhìn bạn đạo, tâm lại quý sự tu hành hơn. Nay con muốn một lá thơ khuyến tu, cho tên con như sau :

HUYNH Thiên bất phụ hảo tâm nhơn  
QUỐC chuyển minh tâm chẳng thiệt hơn  
KIẾT sức do mình tâm loạn động  
Bình tâm tu học tự qui hườn

Qui hườn đòi đạo thực chơn  
Qui y Phật pháp chẳng hờn giận ai  
Thực hành phát triển tiến hoài  
Thành tâm hành pháp rõ ngai Phật Trời  
Tự mình thức giác xa rời  
Đòi là tạm cảnh nơi nơi bất hòa  
Chiến tranh tạo khổ ta bà  
Có Trời có Đất không tha thiết hành  
Nguợc chiều trở lại cạnh tranh  
Không tu khó đắc tự hành lấy tâm  
Quyết tâm theo Phật tự tầm  
Tù bi rộng mở âm thầm tiến tu  
Thực hành thanh tịnh giải mù  
Trí tâm thanh nhẹ an du phần hồn  
Trời cao nguyên lý sanh tồn  
Tâm không chánh gốc giữ hồn lo tu  
Quân bình giải tỏa mê mù  
Trí tâm thanh nhẹ an du phần hồn  
Thực hành thanh tịnh sanh tồn  
Vô sanh bất diệt giữ hồn lo tu  
Thế gian tạo cảnh mê mù  
Về nơi thanh tịnh giải mù giải mo.

T.B. : Nhờ chiến tranh mới có thể nhận diện rõ luật nhân quả, không có một mảy may sai chạy được.

Quý thương.  
LUONG Sĩ Hằng.

142

12.27.01.98  
Bh

S J ngày 20-12-98

Trình đức thầy tâm Con nhân thú thấy cách dạy ở chùa  
nay con hỏi, anh thấy rõ, tất cả con nhân thấy 3 là Đức  
là thú nhất và là thú 2 lời lẽ tuy 2 này là 1, là thú  
3 Con tìm học, được thầy cho phép con gặp hình Chuyết với thầy và  
lưu niệm thầy giữ ở ở gì Sung Sướng bằng và con được  
danh đức thầy nhân con là đệ tử con lữ phát từ khi  
ở phải là chuyển đến bài từ có cơ hội niệm tra, con ngộ pháp  
và được pháp nhân làm con ở Sao kiếm được ở là phước  
được nhân duyên sao mà con được gặp ai Thầy Đệ ban cho  
mà con giữ lại gặp được phát sống qui đi là quý thầy ở  
thầy đi là thú thú 3 con xem đi xem lại nhiều vòng và nước  
mặt con khó Can, con thấy thầy rưng cả cái tâm con ngày đêm con  
ở quên chơn chơn của thầy và lời lẽ thầy dạy con nhất  
ánh từ quan phát ban chiếu, tình thầy từ như kéo Sơn ở Bao  
giờ phải lạc, con 65 tuổi mới ngộ pháp vô vi, từ năm 23 tuổi  
con đã gần pháp giác và sau con ngộ pháp môn cao đài đến  
năm 79 con qua Mỹ lại gặp đạo sư lãnh và con nghe bản đạo  
phát giác hóa hóa, giờ chết con mới gặp vô vi, cái đạo con  
nhiệm mười chữ có từ bên ngoài ở từ nơi tâm và ở biết diện  
là cái gì và ở biết phân hơn là gì chỉ nhân ở là ai  
Chỉ có Ca tuy cái đẹp cái hay của ở phát của Chuyết và cái  
xin của phát phước, bước 1 kiếp con niệm từ mới ở gần pháp  
ở thầy phát đạo và con từ vô vi ẩn chỉ thấy rõ rầy và lúc  
năm một khi lần nữa gặp thầy là thấy đến với con và thầy  
trở tâm trí và năm niệm thấy bay từ nơi này nơi đó và  
gặp có việc nhiều lần làm Sao con ở Thế được thầy ở  
nhất là thầy ở bên con bày tâm thức, vô vi là 1 pháp môn  
vi diệu dạy tiếp người đời ở mà ai thức giác và tìm  
tìm mọi cái để ra để mà từ này đi là này, thọ pháp môn  
hỏi bị rơi và nghe bản cassette thầy giảng rồi nghe các pháp

(143)

2)

Môn khai nó cháu làm sao thầy ơi, con mẹ các bạn gần của thầy như nguyên lý tần số 1, nguyên lý tần số 2, nguyên tử cho xác, điển nghiệp, đạo tâm, máu đỏ 27, đại hội tu tâm linh vân vân...  
 Căn tu, mẹ con gần chết ở có 1 mốt bị náo giãy như đức thầy của con ngle qua 1 mốt làm người ngle và thì thời tâm hồn con thầy thầy ruy cả tâm can của con bị về lại ở lại chùa, ở thờ phật vậy hễ với đời mới đi biết mà tu, mới ở thầy chùa mới ở lấy ra cái chùa mà tên của bạn đạo rồi như bị phát gỗ ra thì họ về họ lấy chùa mới ở thầy chùa hễ quá đức thầy vật chất quá đời mà tu người ở cho? con thầy thì ở hoàng đưng đạo phật phải đi đó đây, mà ở có tâm phải đi chùa kính thính tôn mô đi hành đạo thầy quá vật và, có mới đi đơm tiền lý vô vi báo giáo chỉ lý chùa mà thôi, lấy tâm con nó cần rúc mà ở biết làm sao mà giúp cho thầy con được, vì con gần với 1 làm sao ra tâm mà giúp cho thầy đỡ khổ, thầy thầy khỏe khỏe một mốt đơm chim vậy, nước các thầy 3 năm con được 550, ao mới thầy giờ con còn có 450, ao 1 thầy vì con của con nó mua nhà ở hòn núi trên nên đã hỏi cho con 450, ao 1 thầy mà bà vợ con quản lý mới thầy bà cho con có 300, ao bà nhiều lúc là lấy luôn nên con ở có tiền, thầy dạy con học nhàn học hòa như thầy làm lui ngu ở đờn tuế quý, lúc con ở V. Nam trước năm 75 chửa một nước tiền bạc con như nước tại sao con ở gặp thầy con, đến đi làm ở làm ra tiền nào lại gặp thầy thầy thầy ruy tìm mà ở có tiền giúp thầy con hỏi tiền về em trước năm 75 ở quê nhà con có 1 cửa tiền luôn đó set, do đây bán xây cất hết tiền 3 ngày là bán ra 2 triệu, ở Sài Gòn con có căn nhà bà hát mua hết đó 100 triệu vậy, ở Trảng Chanh con có căn phố mua 5 triệu, ở phước tử con có căn phố 3 triệu làm sao 28 triệu năm 5 triệu, ở Vũng Tàu con có 2 căn phố mua 5 triệu bán đi - ngư phủ ở Sài Gòn nó lấy của con 10 ngày đem đi nó cho vô li nhất con ra đi với 2 bàn tay trắng cho nên

(144)

ở đầu

3, Cơn Sấm lớn kể đầu tiên chuy viết con di con có chết báo  
 nhiên kiếp con cý ở người đời e. Sấm đầu, mà vô bị chết  
 thầy cý ở uy hi về thân nên con hay ý và hay đi  
 với thầy sớm lắm, giờ chỉ từ cho ngày nào e. Sấm  
 Sấm đó mà con may theo gót thầy về lại quê hương  
 mà dạy dạy có đi tâm linh con đó con chết mất ở  
 theo thầy về v. Nam mà gặp viết chuy viết thầy dạy  
 như ăn tiền, như ăn thầy cứu đời cho con, con muốn theo  
 thầy phải hát lăm phải hôn nỳn lăm đời của thầy  
 hết kiếp này đến kiếp tới, thầy và con từ 2 chỉ sai từ  
 ở nhà là thầy ở trợ con, con ở trợ thầy, đến đây  
 con khi tam nỳn cuối đời lay thầy 1 đ lay bị đi

(145)

Con ký tên h T B. Lo Đ B ao

Bị Chai: ký tới con sẽ gở hết chuy chuy với thầy  
 thầy chữa đi cho con đời thầy ở nam 99 con ở  
 đời như thế vô bị đời mà gặp thầy

Montréal ngày 9 tháng 5 năm 1999

T B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21 tháng 4 năm 1999, được biết con vẫn bình an và lúc nào cũng muốn được gặp Thầy tại San José. Con năm nay lớn tuổi, nên lúc nào cũng thông cảm người lớn tuổi. Nỗi khổ đó chính người đồng hạng lại càng hiểu nhau. Con nhìn lại cuộc đời người lớn tuổi không tu rất uổng, chạy theo tiền bạc, phung phí thời gian vô ích, cuối cùng phần hồn chẳng hưởng được gì, dù có du lịch năm châu bốn bể cũng sẽ về không. Đó là định luật của Trời Đất đã và đang an bài. Anh Vinh là người biết Thầy lúc còn trẻ, Thầy rất quý thương anh như em út trong gia đình, nay anh Vinh cũng đã lớn tuổi rồi, mỡ mắt ra thì chỉ có đếm tiền lời lỗ mà thôi, lúc nào cũng động loạn vì cơ sở làm ăn của anh phải tích trữ rất nhiều món hàng khác nhau, thuế má bao quanh, tính ra thì giàu nhưng tâm không lúc nào yên cả, chúng mình phần hồn của anh vẫn thường xuyên bị giam trong đồng tiền, không có lối thoát. Thầy cũng đã có đến dùng cơm tại nhà anh cách đây 4 năm năm, anh em gặp lại rất vui, nhắc lại lúc ấu thơ chị em quây quần trong nhà của anh rất vui, người đời nói chuyện cho vui, còn tu hành thì không, hôm đó Lý Vinh cũng có mặt chung vui với Thầy có mặt của đề đốc Chon. Thầy có nói chuyện rất nhiều với nhiều người tái ngộ, **nhưng** chẳng ai chịu thực hành pháp quý mà chúng ta đang hành. Hữu duyên thiên **lý năng** tương ngộ, vô duyên đối diện bất phùng, chẳng ai giúp ai nếu không chịu hành. **Anh Kiệt** lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo, mọi người đều quý anh. **Thầy có viết thư khuyên anh** dứt khoát tu tiến, hạnh đức của anh sẽ tạo được **điều lành cho anh, càng** chịu phục vụ sẽ càng bớt nóng tánh và an vui, lúc này rất bận, chưa **có thì** giờ rảnh về Hai Không chơi.

**Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.**

**Chúc con vui trong thanh tịnh.**

**Quý thương.**

LƯƠNG Sĩ Hằng.

T.B. Đã nói là **thiên cơ thì** bất khả lậu, chúng ta có pháp tu thì cú tu, chết sống vô can, **mỗi đêm thực hành thì** đường đi đã vạch sẵn, không nên lo những việc ở ngoài tâm tay của chúng ta, **biết được** chính mình đã sống một lần và sẽ chết một lần là xong, không nên mong ước **những điều** tạo khổ cho tâm lẫn thân.

Montréal ngày 11 tháng 5 năm 1999

Cô K L ,

147 Tôi vui nhận được tho cô cho biết bà Renoit có đến thăm cô và cụ tại tu gia của cô. Chụp ảnh rất đẹp và bàn thờ uy nghi của cụ với tâm thành kính trọng của bà Chon Không Renoit từ Pháp về thăm. Hữu xạ tự nhiên hương, mọi người đều kính mến hạnh phúc của Ngài mà tu.

Thành thật cảm ơn lời chúc tụng của cô.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

Ngày 17/05/94  
Huyện T. ngày 18/04/1999.

Kính gửi thầy Thường niên.  
Đầu thư con kính chúc thầy cũng các bạn được an Khang, mạnh khỏe, đây ở của bác thường đi Kàu Hoành pháp giúp nhân sinh trong thời kỳ quân cứu cũng vậy.

Tuổi tết em có thư cho thầy qua địa chỉ của Chi Kiều Kàu ở CA - báo cho biết là phòng thuốc đã hoàn thành với đầy đủ liều theo pháp nhân thân anh em đất thầy đã giúp cho chúng con làm công việc nhân đạo từ thiện.

Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của chúng con được ơn thần đáp ứng. Nhờ khai sáng chúng con được biết pháp nhân thân anh em đất thầy đã giúp cho chúng con làm công việc nhân đạo từ thiện. 117 m<sup>2</sup> con được sử dụng vì chi thông báo cho chúng con là tạm thời đất phòng ứng dụng thừa kế. Mọi việc cho dân nghèo. Khi nào em không làm Chủ tịch nữa thì em sẽ được hưởng. Hiện nay vẫn phòng tin sẽ đặt ở đây. Từ trước miền tây nhà người.

Tất cả các thầy và anh em pháp nhân thông phòng thuốc đều là những người có đạo đức và đầy lòng nhân đạo. Họ đến đây để làm việc thiện, nó chuyên đạo đức học tập về Nhân tướng và đạo đức đạo thầy đã dạy cho chúng con.

(48) Được tập thể đồng ý bầu em là Chủ tịch Hội đã hơn 3 năm, con không hề có kinh phí của nhà nước - lời chỉ có pháp nhân hoạt động con đã nỗ lực xây dựng rất nhiều phòng chẩn trị y học - với nguồn thuốc Nam vô tận ở vùng sông nước. Các anh em Nam nước đã giúp đỡ điều trị nhiều bệnh nhân nghèo khổ. Không tiền đi BV. vì các phòng Nam y miễn phí của lời giải quyết được nhiều vấn đề khó về bệnh hoạn, liệt thưng các nhà BV quá tải không giải quyết kịp.

Từ đây chúng em yên tâm lo tu và làm tiếp tục việc thiện - phòng thuốc hiện nay không còn lệ thuộc vào ai vì chúng con tự quản lý này, đây cũng là công ơn của thầy và các bạn đã giúp - trong thời gian qua thầy giúp cho em ngắm khoảng đi làm công tác nhân đạo, giúp người nghèo và bệnh thuốc được thanh tịnh - với số tiền chưa

trong tâm hồn rất cho chúng ta. kiếp sau phải chịu mang  
đây những khổ đau.

(149) Kính thầy! Ở đây tất cả các bằng thuyết giảng về đạo đức  
đạo lý hay phương pháp công phu do thầy hướng dẫn chúng  
con đều có ở đây chuyên môn để học tập, phải nhờ cho nó  
đi từ từ, từ từ. Con thường nhắc các bạn: pháp lý với KPSH  
là phương pháp giúp cho ta được thâm trầm an lạc, từ đó phải từ từ  
tập để giải thoát cho chính mình. Thầy chỉ là ngọn đuốc soi đường  
cho chúng ta đi. Mỗi người đều có 4 duyên nghiệp tại thế. Tại  
mình phải gỡ rối. Mỗi người đều có hình do nhiều về vô vi khác  
nhau. Có người không cần làm việc thiện chỉ cần cố ăn mà lo tu, người  
vì thầy chúng ta khổ đau khổ phải làm khổ khổ tất và đồng thời cứu  
lo tu. Khó trong cái khổ của người, những thặng cái vui của người  
gặp dịp dần dần người giải ngộ về pháp pháp để họ từ từ giải  
cho chính họ. Có người cần một tu, một lý thuyết của Bài Bật. Tất cả  
đều có trong cái môn đạo ở thế gian. Chúng em thường nhắc nhở  
nhau. Hiện giờ đạo này là ra ngoài, ai trước thường lời lẽ. Phải từ  
bỏ để có thể giúp được đời. Thế này làm công, từ lòng mình  
từ giải thoát được cho chính mình, như trong "Thi Phạm đạo" 7" thầy  
cố dạy - kính thưa thầy! Em được biết trước đây thầy là y sư chăm  
cần. Đó cũng từ Paul từ thiện giúp bà con. Hiện nay các từ lương  
hân học. Xin đời thầy phật độ Chăm thơ + Mừng Niềm Cao Kực cấp mìn con  
thuyết trình chuyên đề Khoa học tại Hội nghị Trung ương. Người ta cứ đứng  
đều trong tay, chỉ được. Rất mong thầy bổ túc thêm cho con để con  
có dịp học thêm. Hiện nay em cũng không quên nguyện cầu các bạn khi  
mọi con đã từng từ được từ. Các bạn từ từ chạy - con chờ chờ  
âm của thầy. Ngoài việc từ bình, em chỉ lo tu. Vì thanh phước cuối  
con là những giờ thiện định giao tiếp với thầy (Chỉ đến của  
từ đất. Rồi thì em kính chúc Thầy, Chư vị Bồ đề cũng các  
bạn được vui an. Không quên chúc Bà Tam được khỏe mạnh,  
vui tươi. Luôn luôn.

em  
Phước  
- - - - -



Montréal ngày 12 tháng 5 năm 1999

T con,

Thầy vui nhận được thư con và hình ảnh của văn phòng chữa bệnh và chăm cứu. Cứu đời miễn phí thành tâm phục vụ người nghèo khổ và tự tu, thật là một điều may mắn cho nhơn sinh tại thế cộng với bản luận bệnh khí xung cao huyết áp tạo lập trật tự vận hành của cơ tạng đúng theo nhu cầu cần thiết của bệnh nhân. Nhờ tinh thần phục vụ miễn phí cho đồng bào nghèo mà con được nhiều kinh nghiệm trong ngành y học. Tình Trời sống động, lúc nào cũng ban chiếu cho người thành tâm phục vụ nhơn sinh. Vậy con nên tiếp tục trong thực hành đời đạo song tu, cuối cùng cũng phải trở về với tự nhiên và hờn nhiên, giải bỏ uất khí cô động trong nội tâm. Người tu thiền liên hệ với Trời Đất và đạo, cuộc sống sẽ hòa hợp với sự tự nhiên và hờn nhiên, tâm từ bi sẽ được mở rộng sau những chuỗi ngày thật tâm phục vụ bất vụ lợi.

150

Trước kia Thầy cũng thành tâm dẫn thân phục vụ người lâm nạn trong trại cải tạo và tiếp tu thực hành tu thiền, ý chí không thay đổi, dịp may càng ngày càng được dồi dào hơn. Nhiệm vụ của Thầy là chia sẻ những gì Thầy đã đạt được cho người kế tiếp, cuối cùng chỉ có thiền thức thì mới sáng tạo được điều hay lẽ phải để ảnh hưởng cho chung. Ngày đêm Thầy đều có việc làm trong tinh thần phục vụ nhơn sinh. Thành thật cảm ơn những gì con đã phát tâm phục vụ người kế tiếp.

Quý thương.

LUONG ST Hằng.

Al. 13-14-99  
M

9, 10-4-1999

Ông Cẩm Kính mến,

Triệu hết gia đình tôi xin kính chào, có đôi lời vẫn an, xui chúc Ông Cẩm và bunn quyền sức khỏe vạn an và những điều tốt đẹp - tâm linh và thể xác.

Ngày Chúa nhật 04-4-99, lễ Phục Sinh Đức Giêsu, ngày hoan hỉ của các đạo hữu Thiên Chúa Giáo - 2 vợ chồng già chúng tôi - đã đang bị cơn cảm cúm nặng nề, sốt, ho hen, sổ mũi - nhức đầu các khớp xương, cả thân thể... bấp thiet... phải từng thu sinh năng lực. Lại bỏ ăn, kém ngủ... những cũng rằng đi dự Lễ Phục Sinh - chia sẻ niềm vui với cộng đoàn - cũng dâng lên Thiên Chúa loan năng, hằng hức lòng tôn thờ, Tôn Cây Mến Sầu với lời cầu xin tha thiết.

Ngày Đại Lễ Phục Sinh vừa qua... bình minh thể hai Phục Sinh, tin vui lại đến với chúng tôi. Qua 300 USD Ông Cẩm gửi ban - đã đến tận tay chúng tôi, sáng ngày 05-4-99... những vì thân thể bất an mãi đến hôm nay - tôi mới kính trình Ông Cẩm tiếng Kính tạ tạ tâm lòng vâng Ông Cẩm...

(152) Nhân dịp này có tôi hàng sẽ lược báo cáo lên Ông Cẩm, trang hướng 2 vợ chồng già chúng tôi (79<sup>t</sup> và 82<sup>t</sup>) trong những tháng ngày vừa qua. Năm 1998 tưởng tôi bình an vô sự - Bà Nghiễm mắt phác MP giải phẫu năm 1995 vì bị viêm võng mạc xuất huyết - nay không còn xê đượg tiều nào. Mắt trái MT - đã một năm nay ngày càng mờ... do đó đi lại khó khăn... thường bị vấp ngã. Ngày 1-3-99... tính đi khám b.s nhãn khoa (Trung Tâm Mắt của Nhà nước → clinique Saint Paul cũ). Vừa khám xong, b.s cho biết phải giải phẫu trong ngày kế tiếp. Vậy là ngày 02-3-99 giải phẫu - theo phướng



VIA AIRMAIL PAR AVION

phép khoa học tân tiến. Kỹ thuật M<sup>2</sup> Phaco (Phaco Emulsification) - M<sup>2</sup> được thủy tinh thể. Giải phẫu thành công... mắt sáng... đời trước... đi đường tránh xe trước, hết vội ngã trước công công... Bà Nghiệm yên vui và lên tinh thần... và sau đây là chi phí xuất viện:  
 Chi phẫu thuật 3.200.000<sup>ĐVN</sup> + 400.000 (Sinh phẩm bác sĩ, thuốc uống và nhỏ mắt trước và sau giải phẫu) = 3.600.000<sup>ĐVN</sup>

Nhờ món quà Ông Tâm gửi ban trong tháng 11 năm 1998 hai ông bà già không một chút lo âu... thanh toán đầy đủ. Tỷ giá trong thời điểm (3-4-99) = 13.915<sup>ĐVN</sup> = 1 USD  
 13.915<sup>ĐVN</sup> x 300 = 4.174.500<sup>ĐVN</sup>

Trước sự vụ việc nhân tiên với sự sắp đặt khôn khéo từ trước của Thiền Chủa Quan Phòng và sự công tác của Ông Tâm - chúng tôi xin chân thành chấp tay đồng thanh cảm tạ vì ân nhân cao cả của chúng tôi - đầy lòng mến liêng bác trẻ an ủi chúng tôi - tâm linh, tinh thần và vật chất.  
 Đa tạ... đa tạ tiên đời xin ghi ơn.

Trước tình nhân Thiền Chủa toàn năng và cũng nhân hậu; chúng tôi xin tạ ơn Ngài - nhớ ơn Ông Tâm. Kính xin Ngài trả ơn chước phúc cho người làm ơn cho chúng tôi và bác ái - kính Ch<sup>2</sup>u, yêu người; Ông Tâm ân nhân của chúng tôi - đã nhiệt tình và rộng rãi giúp đỡ chúng tôi trong cơn gian nan thử thách - và trong cuộc đời già nua tuổi tác, cần thân.

(153) Tôi xin ngày ngày chăm chú nghiên cứu ngày thêm nhiều chỉ giáo, hướng dẫn của Ông Tâm. Trên bước đường tâm hành đạo để có thể đáp phần nào tình Nghĩa cao cả và Kéo D<sup>2</sup> (bằng cách đồng khiếm nhục, nhơn nhục, bao dung nhân bản đời tâm lòng nhân hòa, tử bi, bác ái. Trong buổi chiều tà của cuộc đời - từ chốn lều d<sup>2</sup> xa quê tung cuộc hành hương hướng thượng, thăng tiến, hướng về Nhà Ch<sup>2</sup>u cũng tích của tôi người và của mọi người, chúng tôi xin quyết tâm bền chí.

Sở tâm lòng chân tình và thành thật xin kính chào biết ơn Ông Tâm.

Qua tình mang ơn  
 Nguyễn Văn Tâm



VIA AIRMAIL PAR AVI

Montréal ngày 13 tháng 5 năm 1999

Anh N

Vui nhận được thơ anh đề ngày 10 tháng 4 năm 1999, được biết anh chị đã vượt qua trong sự bất ngờ mà đạt thành. Nhon duyên hòa hợp tốt đẹp trong tình thương và đạo đức, vừa xây dựng tâm linh và hỗ trợ, không khác gì con mưa trong bãi Sa Mạc, những gì của Đấng Toàn Năng ân ban đều thanh nhẹ và hợp thời hỗ trợ cho cuộc sống tâm thành của hành giả trên mặt đất. nguyên khí của Trời Đất luôn luôn tận độ và xây dựng, nhưng người đời chỉ biết tham dục và phung phí của Trời mà khổ đó thôi.

Thiên địa hữu tình nhon loại hóa  
Mặt người thú tánh nhận không ra  
Long lanh trước mắt cho là đẹp  
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà.

Càng khổ càng cảm thức được giá trị của tình thương và đạo đức đã cấy sẵn trong người, nhưng không chịu tu sửa trong chu trình tiến hóa, lâm nạn mà không hay. Có Trời có Đất có Đạo là cuộc sống sẽ được bình an, càng ngày càng già càng hiểu rõ chính mình sai, chẳng có ai sai. Trong sự có có không không đã và đang giáo dục tâm linh khiêm nhường trong chiều tiến hóa, hướng thượng hồi tưởng và thương nhớ quê xưa thanh nhẹ vô cùng mà sống. Thực hiện tình thương và đạo đức chung một hơi thở, chung một nhịp tiến hóa hợp với càn khôn và vũ trụ, tâm thức rộng rãi, mở thức hòa đồng cùng các giới đang sống trong định luật hóa hóa sanh sanh của Trời Đất. Nhân lành thì quả sẽ tốt, nhân xấu thì quả không tươi. 79 và 82 tuổi đã và đang vượt qua biết bao nhiêu sự trở ngại của tình đời đen bạc, tràn đầy sự nhớ nhớ thương thương chưa dứt khốt được. Tâm tu vẫn vững mạnh trong hành trình tiến hóa và chịu đựng, vui trong cuộc sống tràn đầy thử thách nhưng vẫn qua. Sự dũng tiến của Đấng Toàn Năng từ đời lẫn đạo đều huyền diệu và thanh tịnh, niềm tin xây dựng sự dũng mãnh thắng hoa nhẹ nhàn. Cuộc đời là tạm, tâm linh là chánh. Mỗi người đều có một phần hồn sáng suốt hỗ trợ cho tâm lẫn thân, phục vụ đúng theo luật nhân quả mà tiến thân. Luật Trời đã có, luật đời chỉ noi theo mà sống. Chúc anh chị vui khỏe và hồi tưởng lại những giây phút trẻ trung và ngộ nghĩnh của Trời Đất đã an bài.

Quý thương.  
LUONG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 14 tháng 5 năm 1999

M T ,

Con có duyên lành hành PLVVKHHBPP và tự giải nghiệp duyên từ tiền kiếp, cảm thúc bộ đầu khai minh và sáng khoái. Đó là điều lành của chính con, càng làm pháp luân thường chuyển càng hiệp nhứt cùng Trời Đất, thông khai, trí tuệ minh mẫn, đó là đạo, nhiên hậu mới cảm thúc được có Trời có Đất có Đạo là bình an. Hậu sanh khả ái tiến hóa không ngừng, dừng mãi tu tiến sẽ thành, tức là hồn vía sẽ tương ngộ, điều hòa chánh khí của Trời Phật, tự giải quyết mọi trận đồ tham dục, tự hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Mô ni châu của con bắt đầu tập trung và sẽ thành tựu, tiếp tục thực hành sẽ đạt tới sự thanh tịnh và an yên. Con có duyên đọc qua điển văn của ông Tám, tự cảm giác sáng khoái là vì tâm con đang phát triển trung thành cùng ông Tám, thật sự liên hệ cùng Trời Phật mà tu, con muốn có bài thơ khuyến tu của tên con như sau :

VÕ Trụ càn khôn tiến triển hành  
MINH Tâm tiến hóa lại đạt nhanh  
TÂM Thành tựu đạt trong qui luật  
Hồn Vía hồi sinh giác tự hành.

Tự hành đời đạo phân ranh  
Thành tâm tu luyện thực hành đến nơi  
Tận cùng chỉ có quê Trời  
Giúp hồn tiến hóa hợp thời thắng hoa  
Dù cho cách biệt gần xa  
Tâm hòa thượng giới chan hòa tình thương  
Cảm thông nguyên lý mở đường  
Cảm minh thiên địa yêu thương muôn loài  
Khai thông trí tuệ trong ngoài  
Trời cao tận độ tiến hoài không ngưng  
Biết mình biết họ cảm ung  
Cùng chung tiến hóa cùng từng khai thông  
Thực hành khai triển một vòng  
Trí tâm tu luyện thông dong đạo đời  
Tự mình thức giác chẳng rời  
Đường tu là chánh hợp thời thắng hoa  
Thức hồn vũ trụ chung nhà  
Thực hành xây dựng chan hòa tình thương  
Tự mình thức giác gieo gương

(155)

156

Độ tha tại thế tìm đường tự đi.

Con cần niệm Phật liên tục để kịp kỳ khai mở đại trí. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.  
Quý thương

LUONG Sĩ Hằng.

TL 6/6/99  
anh trai

D D, 2/6/99

Kính thưa Đức Thầy,

Con là N, cũng vợ là P

hiện đang ở tại San Diego và 3 con

T L, T T, T L ở M

Kính thăm Đức Thầy thân tâm an lạc và luôn được đời  
dầu sức khỏe, hằng ban rải tình thương cho nhân loại  
chung sinh.

Đức Thầy kính thương! Vì thiếu phương tiện đi  
lại nên con chỉ đi sinh hoạt, chung thiện hằng  
tuần tại thiền đường Thanh-Hòa. Con quá u mê  
đen tối, không có biểu hiện, ấn chứng nào như số  
ấn chỉ em ban đạo đã có. Và con cũng không đủ  
phước lực để lời cuốn vở, con hành thiện theo PLVY  
KHHB PP, mặc dầu vợ và các con của con luôn có tâm  
đạo, luôn hướng về Trời Phật, có lòng từ bi và vì  
thà và rất kính thương Đức Thầy qua hình ảnh và băng  
giảng Video, Cassette. Con chỉ có thêm là nghe lời  
Thầy dạy, luôn luôn trung tín, toàn kết thường yêu,  
khô. thí phỉ, có lòng thương người, nhất là người  
nghèo khổ, hoạn nạn; sẵn sàng "cười khó" ban vui  
mãi dầu và chống chúng con thiện sống nhờ vào welfare.  
Những chắt nhỏ bị Trời và Đức Thầy đã ban thương cho  
chúng con nên lúc nào - chúng con cũng thấy đủ cả. Con  
vợ cũng vui sống và xúc động là từ ngày đến đất  
(159) Mỹ chưa đầy 4 năm (28.8.95) mà con đã được Đức  
Thầy qua điện thoại 5 lần tại thiền đường Thanh-Hòa  
và 7 lần được diện kiến Đức Thầy tại thiền đường  
Thanh-Hòa; Hank Đức, Thiền Trúc Khê, Hotel Marriott  
Atlantic, thiền viện Ni-Kiên và Thiền Viện Nhân Hòa.  
Con luôn cố gắng soi rọi bản thân để tu sửa,

Buông bỏ nghĩ gì Khg, cần thiết và nhập tâm điều gì  
hữu ích, Ngk, con vẫn thấy con còn quá nhiều tội lỗi  
Vây con cúi xin Đức Thầy ban cho chúng con một bài  
thờ dạy đợ cho chính gia đình chợ. con đợ chúng con  
luôn tâm niệm bên cạnh 10 điều thủa ban tâm đạo mà  
con phải luôn tu học hằng ngày.

Tiền đây, con xin chuyển lời kính thăm của  
số ban đạo tại VN, đến Đức Thầy cũng 1 số tình anh  
vũ bằng video của các Anh Chi em mà con cố dịp  
tham gia trợ. các công tác từ thiện giúp đỡ người  
nghèo khổ, tàn tật, già cả nướ đon, cõntri, xã  
hội theo Tôn chỉ Chử Khô ban vui của Đức Thầy.  
Ngoài ra, các Anh Chi em ban đạo ở VN mong mỗi  
sẽ đợc Đức Thầy nhắc nhở các phần hành ở hải  
ngoại hỗ trợ thêm phần nào về mặt tài chánh đợ  
việc cứu trợ đợc bền vững và lan rộng hơn vì  
tầng lớp nghèo khổ, đau khổ trợ. xã hội VN.  
càng ngày càng gia tăng. Thường thường, con  
gởi về VN. hỗ trợ ban đạo trợ. các công tác từ  
thiện, cứu khổ ban vui theo địa. chỉ;

(160)

Một lần nữa, gia đình chúng con kính cảm tạ  
Đức Thầy và kính chúc Đức Thầy luôn mạnh khỏe đợ  
day đợ chúng con tinh. tâm tu dưỡng tu học. Cố điều  
gì sờ sờ, kính xin Thầy tha lỗi cho con với chút lòng thành  
Kính thường,

T và gia đình



Montréal ngày 6 tháng 6 năm 1999

T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 2 tháng 6 năm 1999, được biết con ước nguyện tự tu tự tiến và đã có một gia đình đầy đủ tình thương và đạo đức, trung tín và đoàn kết tu tiến là sẽ mở trí trong chu trình tiến hóa của phần hồn. Tu để ảnh hưởng vợ và con là đại phước cho phần hồn ở tương lai, còn về việc làm phước là tùy duyên và khả năng sẵn có. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con đã gửi cho Thầy 200\$ cộng với những hình ảnh của những người được sự phước thiện chiếu cố và hình mộ của gia đình tổ sư. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

161

1.06.06.99  
M

Trình Thưa Thầy

Con nghe Thầy sắp về Las Vegas con mừng lắm. Con định đi theo bạn đạo lên thăm Thầy. Xin ơn Trên cho Thầy sống mãi và luôn khỏe mạnh để đưa dắt chúng con trên bước đường tu học.

Theo gương Thầy, theo hạnh đức của Thầy đã 5 năm liền con ở nhà ngoài giờ đi dạy kèm kiếm sống, lo cho các con nên người và đóng cửa lo tu không đi chơi, không tiếp xúc với ai cả.

(162)

Thưa Thầy, bây giờ chẳng còn qua đời và các con của con đã nên người, con xin Thầy độ cho con tu luôn.

Thưa Thầy con ham tu và muốn tu lễ theo như những không biết sao con  
→ 2

con lại lập gia đình và bây giờ (2)  
gia đình: chồng, con dâu đó đã an bài  
xin Thầy đồ cho con tu luôn trong cu-  
ổi còn lại của con -

Thưa Thầy, Anh Xuân có cho con biết  
anh qua thăm Thầy ở Canada. Con với  
biên thư thăm Thầy, Con kính xin Thầy cho  
con một bài thơ về cuộc đời tu học  
của con. Con xin Thầy gửi theo địa chỉ  
của con trong thư này -

Thưa Thầy con xin gửi Thầy cái  
cashier's check \$3,000.00 -

\$1,500.00 - con xin kính biếu Thầy làm lộ  
phi đi thuyết giảng -

(163)  
\$1,000.00 - Con xin nhờ Thầy gửi về V.N.

mua hơn giúp người nghèo qua đời

\$200.00 - Quy cầu khổ ban vui

\$300.00 - Quy bằng kính của Thầy -

Con kính chúc Thầy luôn an lạc -

con x D

Montréal ngày 6 tháng 6 năm 1999

X con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5 tháng 6 năm 1999 cộng với một tấm  
chèque 3 000 \$ chia ra như sau :

- 1 500 \$ tặng Thầy làm lộ phí
- 1 000 \$ giúp trại hòm tại VN
- 200 \$ giúp quỹ cứu khổ ban vui
- 300 \$ giúp băng kinh của Thầy

Tổng cộng là 3000 \$

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Chúc con thanh tịnh tu tiến.

Quý thương

(164)

LUONG Sĩ Hằng.

Paris, ngày 28 tháng 5 năm 1999

Tl. 06.03. M  
Bố kính yêu,

Con xin gửi cho Bố 1 tập *MỞ* bằng 2 thủ tiếng Việt và Pháp, kèm theo với 1 *MBE 103* câu tiếng Việt.

Con thấy tập thơ này rất hay, hay quá là hay. Do là cả một pho Phật Pháp mà Bố làm quà cho nhân-loại để sống vui cho kỹ-nguyên mới. Nên con cố gắng nghiên-cứu trình-bày cho sống động cho quân chúng để chung vui. Bằng dịch tiếng Pháp kỹ rồi con cho Bố xem ở Monaco có vài sửa đổi cho gọn thêm.

Con hiện nay như đứa trẻ thơ đang vô tay nhận quà và khám-phá tất cả các khía cạnh của món đồ. Càng khám phá con càng thấy hay quá là hay. Con lại càng thương quý Bố nhiều hơn vì Bố đã kiên-nhân đến bao nhiêu để tìm ra các nụ cười này cho chúng con, hiện-diện trong mỗi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày.

Con cũng gửi cho Bố 1 cassette video mà con thu được trong chương-trình tài-liệu: hiện nay, giới *MEDIA* bắt đầu nói rất nhiều về hiện-tượng Nhật-thực vào 11 tháng 8 này. Họ tiên đoán sẽ có tận-thê diễn ra, v.v... Ngoài ra có 1 CD về thành-phố Prague mà Bố có thể xem bằng *Computer portable*.

Có 1 cái thơ của chị Kim Hương gửi cho Bố.

Bố có gì kể cho con nghe không?

Con mong thơ Bố.

Con 7

Mhu

Montréal ngày 6 tháng 6 năm 1999

T con,

Bố vui nhận thơ con đề ngày 28 tháng 5 năm 1999, được biết con phát tâm không ít chung lo trình bài thơ cười của bố cho mọi người cộng hưởng, từ sáng kiến này cho đến sáng kiến nọ thâu thập không ít nguyên lý sống động của Trời và Phật; khi kiểm chứng chỉ có tu mới tự thoát, còn sống là còn cười, hết sống là thanh tịnh tiến hóa trong cõi trời thanh tịnh, nhẹ như nguyên khí của Trời Đất.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con đã gỡ cho bố những tài liệu quý báu của cuộc Trời Đất thay đổi theo nhịp tiến hóa của tâm linh. Bố rất cảm động nhận được thơ của Hương, nếu có dịp bố sẽ gặp lại Hương tại Montréal. Chúc con và Titô chung vui trong thanh tịnh. Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

166

7.16.94  
San D. Ngày 02 Tháng 6, 1999

Kính gửi Đức Thầy

Chúng con Ban đạo San Diego  
kính gửi lời thăm Đức Thầy  
sức khỏe được dồi dào

Ban Đạo chúng con tại T/A  
THANH HÒA có đồng ý gây một  
quỹ và đóng góp mỗi tháng  
tùy theo khả năng. Kính dâng  
lên Đức Thầy để Đức Thầy tùy  
nghĩ sử dụng trong việc hoành  
pháp, cứu khổ ban vui.

Con Khánh + Quyên được B/A giao  
phó trách nhiệm làm thủ quỹ.

Kèm theo là money order \$500<sup>00</sup>

Kính dâng lên Đức Thầy

(167)

Con,

K v A

Montréal ngày 7 tháng 6 năm 1999

K và N

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 2 tháng 6 năm 1999 được biết chúng con phát tâm giúp đỡ Thầy tùy theo khả năng sẵn có của các con, thành thật cảm ơn sự lưu ý của các con.

Thầy rất cảm động khi nhận được ngàn phiếu 500 \$ của các con gửi tặng, Thầy sẽ có dịp giúp đỡ những người thiếu thốn xung quanh Thầy, Thầy nhin ăn giúp được người nghèo thì Thầy sống vui tươi.

Chúc các con vui khỏe trong niềm tin sẵn có.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

168



1.07.06.99

0, June 2<sup>nd</sup> 99

Kính chào Thầy,

Con viết thư này để thăm thầy và Bà Tâm. Được mạnh khỏe và đi ta ở nhà thầy đã đỡ cho con trong thời gian qua.

Thưa thầy, con đã đi làm từ H tháng này, việc làm của con là dentist assistant, con cố gắng học để thi lấy bằng assistant tại một trường, sau khi con có giấy giới thiệu của Bác sĩ, con đã đầu bằng lái xe, hôm nay là ngày thứ nhì từ lái xe đi làm một mình vì con là đệ tử của thầy nên cái việc gì cũng từ từ, từ tiền và từ túc.....

Con kính dâng lên thầy món quà nhỏ, hy vọng thầy vui trong ngày lát đi nhớ đến đưa con khỏe tại nhà thầy.

(169)

Con kính chúc Thầy kính thư,  
luôn mạnh khỏe,

Cái em ở Florida như  
Thầy và mong thầy về  
đây, Nhà em đã hưởng H T N T  
rừng vô vi, khi thầy về

Florida, Thanh sẽ chờ thầy  
ở Disney mỗi ngày. Kính Longhan

Montréal ngày 7 tháng 6 năm 1999

N T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 2 tháng 6 năm 1999 cộng với quà tặng như sau :

- 2 cái chemises trẻ trung
- 1 tấm chèque 500 \$

Và được biết con đã có việc làm tốt và được sự giúp đỡ của bác sĩ làm rằng, mọi việc đều được trôi chảy cũng do sự cố gắng tu học của chính con và con đã thi đậu bằng cấp lái xe và sẽ đưa Thầy đi chơi khi Thầy qua thăm con, dịp may hiếm có, cần cố gắng học hỏi và phục vụ tốt, tu để cứu mình và độ tha do hạnh đức tốt của chính con, gương lành là giá trị có thể ảnh hưởng người kế tiếp.

Chúc con và Long thành tâm tu tiến.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

170

11.06.06<sup>99</sup> T G N 115199

Đức Thầy kính yêu.

Mấy ngàn năm Chanh pháp mới ra đời  
Đức Phật mới xuất hiện. Chúng con là kẻ hèn  
duyên sinh ra đời gặp nhân Chanh pháp đang  
lưu hành, Đức Phật đã có mặt tại thế. Chúng  
con thất lạc đại phúc.

Một 20 năm dài mỗi năm chờ đợi chúng con  
chờ gặp Phật qua ảnh vô bóng, Chử Đức Phật  
bằng nước, bằng đất thì Chử, thật là tức  
thần vì thiếu phúc phải không Đức Thầy?

Đức Cha Bửu và Đức Thầy ban cho chúng  
con sự sống, chúng con mới tìm ra và tìm  
ngay đó là lẽ thật, đúng ngay, là Chanh pháp.  
Đức Cha trên ban bố cho chúng con sự sống  
đó, chúng con mới gặp được niềm tin nở đóa  
pháp trước đời thế quả khổ khôn vầy búa,  
để cố gắng duy trì tu học hành pháp cho đến  
ngày hôm nay.

(171)

Nếu Chanh con đánh mất niềm tin và hy vọng,  
(vì rằng sự tu cho chính mình) thì trước sau gì,  
trước sự hư đốn, rạn vỡ, khủng bố và tù đày  
để cần cần triệt tiêu. Chúng con sẽ bỏ pháp

Chúng con sẽ bỏ pháp như Chỗ, Thừa Đức Thầy.

Khinh trỉnh lên Đức Thầy.

Thầy Thầy Hồ vào em gây giận, đã phân tủy  
trời Chín đấng sự đây ai trong từ trong và suốt  
mấy năm trời, thật là đau xót.

Cũng vì đạo, vì pháp lí vs vì mà Huyết Bức  
HVE nói đi từ đây. Đem đạo Chúng con xin  
chân thành chia sẻ nỗi niềm đây đây, khổ  
nhục rất thối bại tâm ấy, và qua Đức Thầy con  
xin gởi đến Huyết Bức HVE hết lòng chân thành  
là sự nữ nam kính trọng nhất.

(172) Còn Chúng con tâm là an ổn ở đâu, khi nhận  
được pháp báo của Thầy An. Để trên áp đấm  
vết thối thối nên đũa gây trước 2 hôm làm Chúng  
con phải suy nghĩ, dần dần, lo âu, thấp thỏm. Có lẽ  
kia dài thì gần để hành hạ tâm thân, làm  
mất ổn định về mặt tư tưởng, để Chúng con không  
chống và mất niềm tin.

Hồi thế nữa, trước bỏ mặt gần gũi với Thầy  
mặt số nói này nữa, với lời hỏi vọng vô,  
quang quẻ, lung tung, Chúng con hơn thêm niềm

lưu đi đã và luôn cầu may, kêu cầu Đức  
Thầy cứu giúp. Chốc lú ấy Đức Thầy ứng  
nhiệm phụng diễn giảng, hướn gài bên thềm  
điền chỗ che cho chúng con lạy phải khang  
Đức Thầy!

Đức Thầy Kính Thượng.

Chánh pháp và Đức Phật ra đời nhằm mục  
dịch cứu khổ chúng sanh đặng giúp lãn, đản chơn  
trong biển mê trầm thế.

Vớ Lam Ông (phu, quả, trũ). Chúng con cũng muốn  
quyết tòng pháp lớn, thời pháp loa lớn. Chúng  
con cũng muốn vớ và hết cho thật lớn, thật to,  
cho ấm thanh chúng con vầy vầy và Chơn đờng  
khắp nơi nớ nớ gỏi, đẽ chúng sanh ở kỳ 3  
này nể tình đết rầy Phật và Chánh pháp đã  
ra đời mau mà theo lấy tu hành lo công phu  
(173) đặng đản đẽ tu chơn minh vớ đản cứu khổ  
của Chơn Đờng qua kỳ phồn kết cuối cùng  
này.

Nói gờ thì nói làm cái gờ cũng phải là  
Thầy... Cho nên Đức Thầy ơi! Đức Phật ơi!  
"Đức Phật thì 8" ơi! Chúng nớ nớ về Việt  
Nam.

Mình đây già rồi hết quanh me mà năm xưa  
thở than, Trời ơi! Đất ơi! Chết nào Đứi Phút  
nhớ về, Chết nào Đứi Thây nhớ về, Cho Chết  
Con sống ấm.

Lòng Con Con đau nói sao Cho chết... Con xin  
đata kính Cháu Đứi Thây. Một lần nữa Con  
xin kính dẫu lễ hay ta Đứi Thây cũng đem  
đáo khắp nơi trên thế giới van an.

(174)

Cuối cùng qua Đứi Thây Con xin bày tỏ  
lòng mong muốn là bạn đèo khắp nơi trên  
thế giới hãy yêu thương giúp đỡ bạn đèo  
ở Việt Nam hiện! Về là vật chất lẫn tinh  
phần.

Kính lay tạ Đứi Thây  
Con là



Montréal ngày 6 tháng 6 năm 1999

S. con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 5 năm 1999, được biết con dốc lòng tu tiến theo từ hạnh của Đức Phật, ngộ được pháp và cảm thức điều lành cần tu tiến, chung qui chỉ có sự thanh tịnh mà thôi. Nhìn Trời thì cảm thức sự minh triết sống động bằng từ quang ban chiếu khắp mọi nơi, chỉ có hành giả thì mới có cơ hội quán thông. Trước thì lúc nào cũng bị bao phủ bởi trược khí, rồi đâu cũng sẽ về đấy, cuối cùng của nó là từ quang và thanh tịnh là trên hết. Nếu quyết tâm tu thiện thì không bao giờ bỏ pháp. Thực hành là chánh, có tình đời đen bạc thì mới thấy rõ sự quang chiếu của Đấng Từ Bi.

Chúc con và gia đình vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

LUCNG Sĩ Hằng.

(175)

Giáo viên tọa thiền về phần tu học trong giờ phút cuối cùng này chúng  
có chi là tức rồ cả. Con xin Thầy cho con một ý chính rồ rồ  
ngôn gọn -

Kính thưa Thầy  
Kính thưa Quý bạn Công Pháp.

Thầy cũng Quý bạn có cất ngôi Thiền Viện ở Song Thành, do Chủ  
Tôn năm quảng lý. — Thưa Thầy — Thưa quý bạn nước ngoài  
cũng như trong nước VN. cho tôi được phép tham thời mỗi cảnh

tu học suốt cuộc đời còn lại - ( Tu nhất kiếp ngộ nhất thời )  
Gia đình làm gì có thanh tịnh tròn vẹn theo như ý !!  
Nhưng cảnh không có nghĩa ở đó luôn cho đến chết !! mà lên xuống

Vô vi - Không trở ngại - ( Kỳ thi ) Vì có linh con mặc cảm! Thưa Thầy  
bù đắp một mặt tu học. Mục đích tham con giúp quý bạn VN nâng cao trí  
giác về Pháp lý và giải mình cho quý bạn trong thuyết âm lý học (hiện nghĩa là

trí tuệ) trong thiền đạo - Phật học - Khoa học - Tâm thân nhân đề thế vô  
vô vi - Conclude mà chạy theo lời sống mới thì Tâm - Hôu hoàng mang - Hôu  
cái Pháp thời hành từ cầu - từ tu từ hiện - Thành giả - ôm chặc Thầy như

chăm rồ bám vào cây - Sinh ra đay vắn - Chạy hành cái Pháp đời cầu đạo  
âm thầm mà đi, có Thầy hướng, dám không sai lạc rất khoe? — Xem sách  
Phê Band Thầy và Chương để giảng chơn lý - nghiên cứu các sách kinh khác

Thành giả trở nên nhà triết học - nhà Song thời nhất lý. Thơm Van lý mình  
mâm gọn ở vấn tu - Quán mình tu để giải thoát quên vô vi  
Vấn Chương quá nặng nề!! Nếu con không đến pháp Thầy con sẽ vô lễ làm!

Con ta Cuo cũng của Thầy lại là ngữ đót - Con học nhân - nhân học Sấm  
hỏi - lời đót trên 10 năm còn những giờ phút cuối con học cho tròn - cái khố  
mê - chấp đề giải thoát - Mong Thầy - B. om - Ô! Kê -  
con sẽ tu cái Sen Vải - ở thế ecoe ra - về xếp lại - hương thanh thiền  
cảm

(176)

Thầy : Chương để đi làm rồi  
Đồng con - am ở tư tu không phiền Thầy B. om, trong  
cần chăm ngôn - Thầy dạy: 1. từ tu - từ hiện - từ. B. om. từ. Khai  
từ giác - từ phê - từ Kiềm - từ đố - từ tu - từ giác giác tha - từ đố đố tha

từ cầu - đố đố chấp từ - Vô vi đi to etua trong giờ tọa thiền - Minh cầu  
mình không ai cứu mình được - Chấn động lực của Thầy âm thầm cứu quý bạn  
Vô vi Khoa học huyền bí này - những phải thanh tâm - 1. từ tu - 2. từ hiện - 3. từ  
l. H. từ Khai - 5. từ giác - 6. từ đố - 7. từ phê - 8. từ Kiềm - 9. từ tu - 10. từ  
cầu -

Kính Chao Thầy nhớ cho con Bị quyết sống mà Cập  
chết - Nam Mô Phật Đấng từ Thích Ca mô an -

76 9



Chầy cũng Quý bạn có cất ngôi Thiền Viện ở Sông Thành, do Xưa  
Quần chúng lý. — Chùa Chầy — Chùa quý bạn nước ngoài  
cũng như trong nước VN. cho tôi được phép tham thời miếu cảnh

tu học suốt cuộc đời còn lại (tôi nhất kiếp ngộ nhất thời).  
Gia đình tam già có thành tâm tròn vẹn theo như ý!!

Miền cảnh không có nghĩa ở đó luôn cho đến chết!! mà lên đường  
vui vẻ - Không trở ngại - (tự nhiên) vì có bình con mặc cảm! Chùa Chầy  
sử dụng một môn học Mật tế sám - con giúp quý bạn VN nâng cao trí  
giác về Pháp lý và giới mình cho quý bạn trong khạp âm lý học (như nghĩa lễ  
tử tử) trong thiền đạo - Phật học - Khoa học - Chỗ thân nhân để thế  
vô vi - Cười mà chạy theo lối sống mới thì sám - Hô hoàng mang - Học  
cái Pháp thế hành tử cứu - tử tu tử hiện - Thành giả - Âm chác thầy như  
chấm rổ làm vào đây - Sinh ra đây vẫn - Chấm hành cái Pháp đời cái đạo  
âm thầm mà đi. có Chầy hướng dẫn không sai lạc rất khác - xem sách

phụ bạn Chầy và hướng để giảng chơn lý - hiển hiện các sách kinh khác  
Thành giả trở nên nhà triết học - nhà Chơn đạo nhất lý thông Vạn lý mình  
nằm gọn ở vẫn tử - Quán mình tu để - giải thoát - quên đi vì

Vấn Chầy quá nặng nề!! nếu con không đem phép Chầy con sẽ vô lễ sám!  
Con ta Cười cũng của Chầy lại ta ngữ đạo - Con học nhân - nhân học sám  
hỏi - tôi ở trên đó năm con những giờ phút của con học cho tròn - cái Khế  
mê - chấp để giải thoát - Mong Chầy - B. am - Ô - Kê -  
con sẽ tự cái Sen và ở thế ra về xếp lại - hướng thành chơn  
cần Chầy - Hướng để đi làm rồi

(17)

Sống còn - âm ở tự túc không phiền Chầy B. am, trong  
cần chơn ngôn - Chầy dạy tử tu - tử hiện - tử sám tử nhân  
tử giác - tử phê - tử kiềm - tử độ - tử lực - tử giác giác tha - tử do độ tha  
tử cứu - do ta Pháp tử - Vô vi đi to chưa trong giờ tọa thiền - Minh cứu  
mình không ai cứu mình được - Chấn động lực của Chầy âm thầm cứu quý bạn  
Vô vi Khoa học huyền bí này - những phải thanh tâm - 1. tử tu - 2. tử hiện - 3. tử  
đ. 4. tử nhân - 5. tử giác - 6. tử độ - 7. tử phê - 8. tử kiềm - 9. tử lực - 10. tử  
cứu -

Kính Cháo Chầy nhờ cho con đi quyết sống mà lập  
Chết - Nam Mô Phật Đản tử Thích Ca mô quý -

Đam đạo VN học nước Bé sám nhóm Sông Thành Diên Hoa, nhóm  
Chấn đức. S. gôn Kính gửi thăm Chầy. 1. Con xin Chầy và B. am đạo  
miếu ngoài một chỗ đất lập cảnh giác thoát 2. Chầy cho cái đi quyết rất rõ  
- mẫu tự những âm thầm 3. Chầy ô kê thì phước cho Chấn Đức Thiền

(177)

viên Long thành liệt. Lối gọi. gồm các thầy trong tam giới  
 hành cũng như. Diên giới rất. có giá trị - trong sáng - Chí Tâm quản  
 lý nơi đó tuy hiểu ta của chúng. Long chúa trăm đức. Lue tướng thế  
 new nhìn các tam bộ và thường vật chất trời buớc tâm mình vào trong tâm  
 quân - Đản cảm phép của Ông để hợp lệ với trần tục. Chuẩn thiên  
 giả hân - - nghĩa thiên giả vọng - mong thấy. Bồ am. Thấu hiểu con  
 theo tâm hiện có nhân - tâm nhìn thì 000 không vô cùng tâm lý ở  
 trong ngục tù của các hình. Thiên Âm - nhờ lời thầy dạy: (ở on thời hiện tại  
 trên đời. Nhân sanh tam bộ chử ngày phân ly. Lạc thế - không sắc liên tục.  
 Diên thanh. Diên trấp. Thước máu. giả Tâm -

Montréal ngày 8 tháng 6 năm 1999

T     â ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30 tháng 4 năm 1999, tràn đầy triết lý của cuộc sống, tự tu tự tiến và dứt khoát trong thanh tịnh, sống chết v6 can, yên ổn trong hành trình tu học, tự giác, giác tha là điểm chánh, chỉ có thực hành tu thiền mà thôi. Mừng con tự hiểu mà tu nhiều hơn là nói.

Chúc con an tịnh trong lúc thiền, Trời Phật ôm con chú con không có khả năng ôm Trời Phật, thức trong duyên lành của Trời Phật, minh giải trần tâm, độ tha tại thế.

Chúc con thanh tịnh dứt khoát tu tiến.

TB. Bản sao gởi cho Thiên Hương.

Quý thương.

(178)

LUONG Sĩ Hằng.

16.09.06.99  
Hy

S ngày 7-6-99.

Kính trình Đức Thầy.

Con Trần Đình Long, trước hết con xin vẫn  
 an Đức Thầy và bà. Tam được bình an khỏe mạnh.  
 Sau con xin lời Đức Thầy về những cái thư  
 bạn đạo v.v. chuyển đến Thầy qua trẻ, vì  
 con từ Thiên viện nhân Hòa về Cali cuối  
 tháng 5. Bây giờ con đang đợi người làm non-  
 bộ cho cái hồ thêm tươi đẹp, con sẽ lên lại vào  
 cuối tháng 6 hay đầu tháng 7, cuối thg 7 chắc  
 phải xong! và sau đây con kính trình Thầy  
 bài viết của ông Lê Văn Châu viết từ Việt Nam  
 ông Hồ Văn Em gửi qua ông Nguyễn Huỳnh Chung  
 và ông Nguyễn Xuân Liêm, đã gửi d kỹ trước con  
 Thầy không hợp với đường lối pháp lý vô-vi nên  
 con không đăng kỹ này mà gửi qua cho Hồ à  
 nếu vô-vi Học kỹ chuyển đến đặc san đây.  
 coi như làm áp lực, con có tham khảo với anh  
 Nguyễn Văn Hoa và Nguyễn Trí Vương cả 3 đưa  
 con đến kỹ đồng ý. Vì kỹ cần tu tâu luyện  
may, và không đức khắt tu vô-vi lâu xa ở trên  
 mà suy nghĩ bạn đạo. Chúng con kính trình lên  
 Thầy cho chúng con ý kiến!

(179)

Con nhớ Thầy khiến con càng cố gắng tu sửa  
 và làm việc cho chúng! - Con kính chúc sức khỏe  
 Thầy 1 lần nữa và con sẽ gặp Thầy vào đại hội!  
 Duyên lành!

Kính trình  
 T \* L

Montréal ngày 9 tháng 6 năm 1999

Anh L ,

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 7 tháng 6 năm 1999, được biết anh có duyên lành nhận được sự thành công của người thực hành tu PLVVKHHBPP và nhờ cách ăn uống đã đạt thành. Nếu có dịp anh nên phổ biến việc làm rất hữu ích từ tâm lẫn thân, rất cần cho cuộc sống vật chất đa dạng ham mê hiện tại để dứt khoát tu tiến hơn, không ngoài nội qui của đặc san VôVi. Ông Lê Văn chính là người đã thực hành đúng đường và muốn cho người kế tiếp thực hành như ông, hạnh phúc phát triển trong sự tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất. Đặc san VôVi có quyền đăng tải những sự đóng góp của bạn đạo đã thực hành tốt. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý báo.

Kính chúc toàn ban biên tập vui hòa tu tiến.

Quý thương

LUONG Sĩ Hằng.

186

24 - 2 - 99

11. 06. 99  
M<sub>2</sub>

Thính gửi Châu!

Đầu thư con không biết nói gì hơn, Trong tâm trạng của con hiện giờ buồn vui lẫn lộn, vui là vui cho những người đang lăn mớ học được giáo lý của Châu và nghe được lời khuyên nhủ của con, còn buồn là buồn cho họ còn nhiều khó khăn và đói khổ, không có tiền may nữa quần áo để mặc, chỉ mướn đồ phở thầy của người khác, nhà cửa không đủ trâu ngựa chọi mùa, họ chỉ biết than thở với con, nhưng con không biết phải làm sao vì ~~con~~ con chỉ là một nhíp câu mà thôi. Vây Trăm sự con nhờ Châu. Còn riêng con chỉ có công và có lời khuyên nhủ, nhưng con thấy với họ chưa gọi là đủ vì họ thật sự đang khổ.

Châu ơi! khi con nhớ đến tiếng khóc của Châu thì con nghẹn ngào ứa lệ nên khi cầm viết để viết thư nhớ Châu thì con thấy ngẩn ngại làm sao, nhưng con không biết làm gì khác nữa để giúp cho họ vượt qua cảnh nghèo và yên lòng tu sửa. Con tự nghĩ rằng phải chỉ có nhiều người như Châu thì đỡ cho những người nghèo biết mấy.

Chờ thì con càng cầu mong cho Châu được nhiều sức khỏe để cứu vớt mọi người còn đang đắm chìm trong bể khổ.

(181)

Thính bầy

F S

A t K S

Montréal, ngày 9/6/99

K S ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 2 năm 1999, được biết con có tâm từ thiện sẵn có trong người của con, thế gian đều là khổ vì tham, đối với người tu thì phải dứt khoát tham dâm thì mới được bình an, có Trời có Đất có Đạo là đủ rồi, nguyên khí thường trực ban bố cho nhơn sinh có cuộc sống vui hòa với các giới.

Mỗi mỗi đều do tâm thành tự cứu, nói được mà không làm được cũng như không!

Thiên địa hữu tình nhơn loại hóa  
Mặt người thú tánh nhận không ra  
Long lanh trước mắt cho là đẹp  
Hóa đục quần sanh lãnh khổ mà.

182

Mỗi người đều khổ nếu không biết giá trị của sự quân bình của nội tâm.  
Chúc con thực hành trong thanh tịnh.  
Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

1. 07-06-94  
M

Ngày 22 tháng 2 năm 1999.  
Kính gửi đức Ông Nguyễn Sĩ Hoàng Sĩ Hoàng  
Con tên Phan Chí Hoàng 56T hiện ngụ xã Tân  
Phước Khánh.

Quang cảnh rất khó khăn thêm gia đình  
quản tang vất, không ai nuôi dưỡng sống với  
1 đứa con gái 14 tuổi không được học  
học phải đi làm thuê kiếm tiền sống qua ngày  
nay tôi tìm đến cô Kim Sơn học đạo 01 tuổi gia  
đình tôi chưa biết đường đi nay tôi muốn tìm  
đường để giải bớt nghiệp thân và để cho con  
tôi tìm ra ánh sáng và cũng cũng học đạo.  
Biết được cô Kim Sơn nhà ở sông cát nhà cho  
ngồi tư, con phẫn tôi cũng nhà sách sách nóc  
nàng vì chăm sóc đến thế. Nay tôi viết thư này  
nêu đến Thầy hãy thương tôi và thương những người  
nghèo khổ học đạo giúp cho Kim Sơn để Kim Sơn  
giúp lại chúng tôi. Xin đừng cho thầy hiểu với hay  
cảm ơn rất thật tha mong cầu.

183

Kiêu huy  
Đ. O. Đ.  
Kính bái



Montréal ngày 9 tháng 6 năm 1999

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22 tháng 2 năm 1999, được biết con đang gặp hoàn cảnh khó khăn không người nuôi dưỡng tuổi già bệnh hoạn cô đơn tàn tật, cần học đạo để tự tu tự tiến, con có duyên lành gặp được Kim Sơn có sẵn một tâm hồn từ thiện, quyết tu để giúp đời độ tha tại trần, nếu con có gì khó khăn nên bàn bạc với Kim Sơn, chị sẽ tìm cách giúp đỡ tùy khả năng phương tiện sẵn có của chị.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

184

LUONG Sĩ Hằng.

11. 09. 06 99 M

Thầy kính mến: 39.038

con đã biến phủ cho 1 thầy  
qua, như chưa gọi được  
vì thất lạc địa chỉ của  
thầy, nay tìm được địa chỉ  
mới của bạn nên con gọi  
đến thầy, và con cũng bị  
giết lên thầy, là con xưa  
lâu còn gác giở giở nay  
đẹp từ nay mà 99  
như thầy còn gác giở  
mà đây là lần đầu tiên  
con mới phát âm giết đồ,  
như người nghèo khổ, và theo  
phụ mẫu, ở quê nhà, ở nơi  
con đang sống, con đã  
giết Hết theo giở vô lương tâm,  
theo giết giở giở bị bác Ai,  
cũng như thầy, và các bạn  
đã giết con, có ngày Hôn

(185)

ngay, con ở giữa có bảy ai  
giấy các ban, như ở  
mùa cầu đánh lái, mà ở  
giải thường đối với người  
đầy gặp và vào đầu không  
như con, cho nên chú con  
cây Hiên và giữ đồ cho  
nhau, theo con nghĩ, đây  
cũng là ở đây, như diện  
con đã gặp được và giữ  
đồ Hai vị, cho ở gần  
nhà cũ nhà, con sẽ học  
con đã giữ vật vớ đi bán  
Hãy bảy? và rồi từ đi  
lâu "Hãy bảy giấy", đã có  
cơm ăn và sống đồ vớ là  
Hãy đến chú con như là  
và Hiên <sup>như</sup> ban con ra  
đồ giấy và rồi đi, chú  
Ja sẽ ở con khó nữa  
con và số ban nên số  
Hạt Hạt như, để theo

(186)

đôi và giải khai những vô vi  
đã có, và cũng phải đi  
này con xin viết đây là  
con đang chuẩn bị cắt tóc  
đó cũng con sẽ học tập  
giữ, và cũng đó giữ cái  
cái các vi, khỏi phải đi  
ở chỗ này ở VN này, đó  
đến đến này, có như gia  
đình và vi mỗi học tập làm này  
có người này và là nhà để  
ở đây ở chỗ, như đây  
đó và cũng là giờ đây và  
VN rất như, như con con  
nhất là phải có này, để này  
xây dựng người, đó, giữ  
bài qu và và này, đây  
hơn cách khi khi này  
giữ này, xin này này  
giữ, cho con, cho gì con  
phát này muốn như VN  
phải giữ cho các bạn

187

(188)

cò chổ Sít Hốt, là nơi  
 ở, đìền của mỗi quố,  
 đờ các ban kỏi phải  
 và Hội Hợp-jay giả Sít Hốt  
 đờ đừc gấu ngừ với nhau  
 ả sẽ lờ chừ con sẽ giữ Hốt  
 xừ thày Hốt trở và giút chừ  
 con, đó là fân ngừ chừ  
 của chừ con, ghi chừ đờ  
 đờ, con xừ đừc bít nờ đờ  
 con may nài đừc gừ  
 hời ân của đờ  
 và đừc lờ đờ  
 y k H  
 ho

Montréal ngày 9 tháng 6 năm 1999

K H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 29 tháng 2 năm 1999, chữ viết không rõ rệt, năm nay Thầy 76 tuổi, mắt có hơi mờ hơn xưa, nếu con có viết thư cho Thầy xin con viết cho rõ ràng hơn, còn việc cất nhà cần sự giúp đỡ là bao nhiêu? Phải có con số rõ rệt, Thầy có gửi tiền cho Kim Sơn làm từ thiện vậy con nên liên lạc với Kim Sơn để bàn bạc về việc xây cất.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

(189)

7.1.09.06.99  
1/2

L + 30.5.99

## Trông Kính

Đi Cha Già quý mến và Học VV  
thân thương của chúng con.

Chúa Cha và quý Hỡi, thăm  
khóat năm học đã trôi qua, chúng  
con sống ấm áp trong vòng tay Cha  
và quý Hỡi. Hè sắp đến chúng  
con đang lo âu và sợ hãi. Vì  
chúng con, còn lại 3 trường hơn 50  
em, không Cha, không Mẹ, tiền chò  
kết eo hẹp, đi chò gặp nhiều,  
khó khăn, vượt chúng con sắp  
leo lại. Sinh Cha cảm nghiệm được  
bây con đang than khổ. Cha và Hỡi  
liên Hỡi, nguồn Sinh Khi đời  
sao áp ừ chúng con. Chúng con  
xin vòng tay từ tay thật sâu  
cảm ơn Tình Cha và Hỡi Hưởng

(190)

đoàn con số bỏ bèn. Chúng con  
không biết dùng từ nào để nói  
lên lòng biết ơn của chúng ta.

Chúng con nguyện dùng linh thi  
này cho Xing Láng; là chúng  
con ham thi học tập tốt, Song  
ngân ngân vàng lời thầy cô  
và học nghề cho tốt để sau  
thi ra trường, chúng em có cái  
nghề từ Song và giúp ích cho  
gia đình và Xã hội.

Chúng con tận tâm cố gắng cầu  
nguyện số 7 Láng để xin được  
Đưa Đan nhiều Hồng Ân cho  
Cha và quý Hội luôn an mạnh  
và Hội càng ngày càng phát  
triển mạnh vững bền.

T. // cái em  
Gửi P. H. D.

T.B. ngày 2.6.99 con đi tỉnh Hàm Tân 13.6.99  
con trở về lại triệu.



09.06-99

Kính gửi soeur N

Duyên lành đã đến, tôi đã vui nhận được tho của soeur và hình ảnh tốt tươi của các em cầm điếu vui trong buổi cơm trật tự và thanh đạm, cũng không ngoài sự lo lắng sắp đặt trật tự cho các em cộng hưởng. Ở trên đời này có gì quý hơn được cơ hội phục vụ người thiếu thốn, chúng tôi là người thực hành PLVVKHHBPP lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ và xây dựng cho người kế tiếp được an lành hưởng phúc do niềm tin sẵn có của hành giả trên mặt đất, đây sự tranh chấp và sai lầm. Bệnh do tâm bất ổn và cuộc sống thiếu an vui trong nội thức. Sự có có không không đã và đang giáo dục loài người lui về thực chất và đứng vững xây dựng niềm tin và phục vụ người kế tiếp. Có Trời có Đất có Đạo là cuộc sống sẽ được an vui trong thanh tịnh.

Vạn sự do tâm chẳng lụy phiền

Quý thương muốn loại sống bình yên

Dù đời phí báng tâm thanh thân

Quý trọng tình thương chẳng lụy phiền.

(192)

Xã hội tốt do tâm lành tận độ quần sanh, tình thương không bao giờ gián đoạn giữa người đau khổ và tình Trời thanh nhẹ.

Kính chúc soeur và các em vui sống trong tình thương của Đấng Toàn Năng.

Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng.

T. 10. 06. 99  
M

P , ngày 12 / 06 / 1999

Kính thưa Cha,

(193)

Con có gom được một ít tiền, kính chuyển cho Cha để Cha tùy nghi sử dụng.

Tui con lúc nào cũng nhớ đến tình thương của Cha.

Con, T

Montréal ngày 10 tháng 6 năm 1999

M T

194

Cha vui nhận được tin của con cho hay đã chuyển số tiền 35 000 frs cho Cha  
tùy nghi sử dụng.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

1. 18/06/99

Sai gôn date 6-6-1999 no

Ông Bà Nội Kính Thương!

Đầu Thư con kính chúc Ông Bà Nội được nhiều sức khỏe & phước Thọ An Khang.

Hôm Qua chị Hồng con có phone về. Chúng con có hỏi thăm Ông Bà Nội, nghe chị con nói Nội bị bệnh Tiểu đường + huyết áp cao. Nội ơi! Nội có khỏe không? Tóc mái có dài không Nội? Con gia đình con vẫn đang ăn những bữa khỏe Qua, con & chị Trâm thì không được tốt lắm. Mỗi người mỗi bệnh, con vì gan của con yếu tóc không tốt nên bị đi rụng mỗi mē đây thật người, hiện thời con đang uống Thuốc Bại. Ông thầy thuốc ở Trại núi, mảch lý thầy rất chu đáo. Tiếc rằng Nội chưa thể về VN được. Nhưng mà hôm nay đi tái khám chúng con có hỏi thăm thầy về bệnh tình của Nội, vì Nội ở xa quá nên không thể bắt mảch cho Nội được. Nhưng thầy nói thầy cần biết Nội cần nặng bao nhiêu kg & huyết áp hiện thời của Nội là bao nhiêu? để thầy kê toa theo thể trạng của Nội để điều trị, đồng thời thầy có cho chúng con 1 toa thuốc tạm dùng để trị bệnh Tiểu đường & huyết áp, để chúng con làm rồi sẽ gửi Qua nội uống thử Nội nhé. A! Nội ơi, Nội đừng uống trà khô Qua nhiều Qua vì ở Qua có tính mát sinh hàn, uống nhiều sẽ bị hư ruột & hư thân. Thầy nói bệnh của Nội nên cứ ăn đường mía, có thể ăn đường thuốc, Nội nên uống cafe đen + đường.

145



Thuốc, 1 ngày 2 lần, mỗi lần khoảng 1 ly sữa chua, cho đường nhiều hơn ngọt (đường tốt), Sơn Bà Nội, Bà Nội có

**VIA AIRMAIL PARAVION** khỏe không? nghe chị con nói dạo này Bà Nội lên cân phải không? Nếu có thể Nội cho Bà Nội về VN 1 chuyến để thầy bắt mảch & điều trị cho cơ thể Bà Nội săn chắc lại & khỏe mạnh hơn.

Thưa Nội! Sau khi Ba con năm xuống, kể đến Ma Lai

bố chúng con ra đi. Anh chị em con thật sợ bố vợ & hắt hững. Những Nôi ở. chúng con còn có Nôi đó là niềm phước của chúng con. Già đình con từ xưa đến giờ gặp bao phen sóng gió, nhưng nhờ có Nôi luôn giảng rộng, đôi tay bao la, ra che chở cho già đình con. Nếu không có Nôi không biết già đình con sẽ ra sao nữa. ÔN của Nôi ví như Trời như Bức, con nguyện Khấn cốt ghi tâm. NAM MÔ A - DI - ĐÀ - PHẬT, NAM MÔ - A - DI - ĐÀ - PHẬT, NAM MÔ A - DI - ĐÀ - PHẬT.

Thưa Nôi! Trong 3 chị em gái, so với 2 chị của con, con là người dở nhất, dở về mọi mặt. Nôi ở! Nhịp bễ ngoài của con vậy chứ thật ra nôi tâm của con rất nhứt nhứt, ăn nôi lại không được khéo như 2 chị con. Nôi ở! sau mỗi khi gặp chuyện con cũng rung con rất sợ mình đứng ra đường đầu gối quyết tâm đi vì đâu **Ồ** con rồi bởi không biết nói làm sao, lời lẽ bày đầu mắt, chỉ mong có chị con hoặc ai đó nói dùm con. Tại sao vậy Nôi? Có phải con ngu dốt lắm không, **Thử** Trước đến giờ con chưa từng ra xã hội đi làm, tiếp xúc rất ít, ăn nôi lại kém hiểu biết, không biết tương lai con phải làm sao đây Nôi. Thưa Nôi! lúc Nôi đi Sơn qua nhà con nghe má con nói lúc con còn nhỏ Nôi có coi bàn tay của con, Nôi nói số con sau này giống má con. Nôi ở! đêm đường đời má con qua đây chông gai nếm đủ mùi chua cay chát đắng. vậy con còn đời con có khổ như má con không Nôi? Nôi ở! con có

(196)



VIA AIRMAIL PARAVION

1 việc muốn Thưa với Nôi, xin Nôi Thưởng con mà đừng giận con nhé. con muốn xin Nôi ban hồng Ân cho con xin 3 điều với, việc muốn Thứ nhất của con là xin Nôi đình đót việc kiếm duyên cho con. Nôi dạy sao con xin vắng **Thảo** lời Nôi dạy Bao con xin nữa. Điều ước Thứ hai tên của con là **Trần Bình Loan** xin Nôi cho con **Bài Thơ Về Đời Con**, và điều ước Thứ Ba

2

date

no

Là xin Nội giúp con Khai Triển bỏ đầu, vì Khi Ngồi Thiên  
 con tập trung lên đỉnh đầu không được. Xin Nội coi con  
 bị nghẹt chỗ nào. Nội gỡ dùm con cho thông để con  
 có giải bớt nghiệp tâm của con. con cảm ơn Nội  
 nhiều ..... nhiều lắm. A! giấy tờ của chú con làm  
 gần xong rồi, có lẽ cuối năm này chú Trâm sẽ được  
 gặp Nội. con con không biết Khi nào mới được phép  
 gặp Nội đây. con buồn Quá.

197

Thưa Nội! Thủ đã dài con xin dừng bút, con cầu  
 xin ở Trên ban cho Ông Bà Nội được dồi dào sức khỏe  
 & Thật nhiều ..... Thật nhiều Tình thương của  
 chúng sanh. NAM - MÔ - A - DI - ĐÀ - PHẬT. NAM - MÔ - A - DI -  
 ĐÀ - PHẬT. NAM - MÔ - A - DI - ĐÀ - PHẬT.

cháu của Nội kính bút.

Loan

Tl B L



VIA AIRMAIL PARAVION

Montréal ngày 18 tháng 6 năm 1999

B L ,

Nội vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 6 năm 1999, được biết cháu muốn có đôi bạn, điều này do con quyết định, hạp thì già không hạp thì thôi, thời buổi bây giờ không phải như xa xưa, áp gã không thành sẽ xảy ra chuyện rắc rối ở tương lai. Nội lớn tuổi rồi không thể nhìn con khổ mà vui.

Còn về bệnh của nội đã có từ lâu, áp huyết cao và tiểu đường trên 20 năm rồi, nội đã tự thanh lọc có kết quả rất tốt, con khỏi lo điều này, nội vẫn khỏe mạnh và bình an, bà nội ăn nhiều thì phải lên cân và khỏe mạnh.

(198)

Con cần co lười rằng kè rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi đi ngủ hay khi rảnh rỗi để tự giải nghiệp tâm. Sanh ra mang xác làm người ai cũng khổ cả, người tham thì khổ nhiều.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

Thiền Viện Nhân Hòa, ngày 12 tháng 4, năm 1999.

Kính thưa Thầy,

Chúng con và bạn đạo vùng Tây Bắc Mỹ Châu xin có lời kính thăm Thầy và con xin trình Thầy về sinh hoạt tại Thiền Viện Nhân Hòa.

Thưa Thầy, kể từ Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên đến nay thì Thiền Viện không có tu sinh, tuy nhiên chúng con vẫn sinh hoạt đều đặn và bạn đạo các nơi như Vancouver, Portland vẫn lui tới và nhiều người ở lại vài ngày thật vui. Tháng trước anh Trần Đình Long có đưa một người bạn chuyên làm hòn non bộ ở Cali lên xem địa thế để đào hồ và trang trí khuôn viên Thiền Viện. Ông này người Thiên Chúa Giáo nhưng đã tập thiền ở trong tù, mặc dù có soi hồn và thờ Pháp Luân mà không biết là thiền PLVVKHHBPP. Nay gặp con ông ta đặt nhiều câu hỏi về thiền và đã muốn thiền lại. Thứ Bảy tới tu sinh Mỹ sẽ trở lại, và chị Kim cũng sẽ về ở Thiền Viện như đã xin Thầy trước đây. Khí hậu cũng đã tốt hơn nên chúng con có thể xúc tiến công việc chỉnh trang Thiền Viện. (Anh Trần Đình Long cũng sẽ trở lại Thiền Viện vào tháng Năm này để đào hồ và chuẩn bị Trại Hè Nhân Hòa hàng năm).

149 Thưa Thầy, trong tháng Hai vừa qua, ở sở con làm, có nhiều người biết con thiền và đã đạt được ít nhiều kết quả nên vào dịp họ tổ chức “Hội Chợ Sức Khỏe” (Wellness Fair), họ mời con nói chuyện về Thiền. Đã có khoảng hơn 40 người đến tham dự và hiện nay thì có khoảng 20 người tiếp tục thiền và tổ chức thiền ngay tại sở làm, con có dự định giới thiệu Thiền Viện Nhân Hòa với họ để sau này họ sẽ ra Thiền Viện sinh hoạt vào cuối tuần. Thưa Thầy con thấy trong tương lai họ sẽ còn rủ nhau gia nhập nhóm này đông hơn nữa.

Rồi trong tuần qua, có một phóng viên người Mỹ của tờ báo địa phương tìm cách liên lạc với con để viết bài báo nói về Thiền. Con đã gặp anh ta khoảng một giờ ngắn ngủi, sau đó anh ta lại xin chụp hình tại Thiền Viện vào ngày hôm sau. Con tưởng họ muốn chụp hình cơ sở tâm linh này, nhưng họ lại muốn chụp hình con ngồi thiền! Con lo quá, nghĩ ngay đến Thầy thì người thợ chụp hình đề nghị con ngồi ngay dưới hình Thầy treo trên bức tường bên trái của phòng thiền vì “Ông này là ai mà coi hiền, trông giống Ông Phật vậy?”! Con yên trí ngay! Con cho họ biết đây là người truyền Pháp không bao muốn làm Thầy mà chỉ đem cái kết quả tốt lành đã đạt được truyền lại cho người đi sau... Họ rất khâm phục và cho là có lý.



Họ chụp rất nhiều hình và ngày thứ Bảy họ đăng bài này với một tấm hình con ngồi nhắm mắt... Bài báo không nói được hết những gì con muốn nói nhưng bài rất ngắn gọn và đầy đủ. Bài này làm cho đa số độc giả khen là hay và đã có rất nhiều người gọi điện thoại xin học Thiền. Người phóng viên này và cả người thợ chụp hình cũng xin trở lại để học Thiền.

Người ngoại quốc nay đã đến với PLVVKHHBPP ngày càng đông nên con lại càng bận rộn trong việc dịch phương pháp công phu của Thầy và các tài liệu khác của Vô Vi ra tiếng Anh vì các bản dịch trước, phần nhiều không thoát nghĩa và có thể gây ra nhiều sự hiểu lầm về Vô Vi.

Thưa Thầy, con đã nộp đơn xin miễn thuế đất từ tháng trước mà chưa thấy họ trả lời (Họ có nói là có thể kéo dài cả năm trời). Con vừa gọi điện thoại để hỏi thì người thanh tra ở đầu máy chào hỏi rất vui vẻ và nói là "Tôi thấy hình ông trong báo và tôi còn để bài báo ấy ngay trước mặt tôi đây nè!". Ông ta nói ngày thứ Sáu này ông ta sẽ đến để thanh tra và quyết định về việc thuế đất, vì thứ Sáu Ông ta sẽ có nhiều thì giờ hơn để... xin học Thiền luôn! Như vậy là mọi việc đã tỏ ra có nhiều chiều hướng thuận lợi. Chúng con sẽ cố gắng chỉnh trang Thiền Viện trước tháng Bảy và kính mời Thầy về Thiền Viện nghỉ ngơi ít lâu và cho bạn đạo, nhất là bạn đạo mới, có dịp được hưởng ân điển của Thầy.

Chúng con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều thì giờ nghỉ ngơi và sớm trở về thăm Nhẫn Hòa.

Kính bái,  
Con và bạn đạo Nhẫn Hòa,

  
N T V

Con xin gửi kèm theo đây bài báo nói trên.

D: ngày 24/5/99

Kính gửi Đức Thầy,

Con là L V M ở T/D . Nghe chị Bê nói Thầy còn ở lại Montreal để Tune-up nên con vội ghi vài chữ kính thăm Thầy và bà Tám. con kính chúc Thầy và bà Tám luôn luôn vui khỏe.

Hôm trước con về VN không có xây T/D vì theo ý Thầy việc đó chưa thuận tiện. Tuy nhiên con có cho bạn đạo trẻ một ít tiền và họ đã mua được một công đất rẫy cấp quốc lộ 50c Trảng - Bạc Liêu, cất được cái nhà bằng lá, lát gạch, có khoang giếng nước, điện và nhà vệ sinh sạch sẽ đặc biệt là có gát nữa (chắc họ bắt trước Thầy ngũ trên gát cho sớm đắc Đạo). Hàng tuần bạn đạo đến đây chung thiên rất vui. Có 6 bạn trẻ ở đây trồng rau cải ăn và lo tu thời, đó là Tôi, Thành, Nhân, Hào, Hiền và Linh. Ngày 8 tháng 6 này con về thăm gia đình nên con kính xin Thầy cho bạn đạo ở đây bài thơ và đặc tên cho thiên đường tí hon này để làm quà tu tiến.

Anh Dân ở Sóc Trăng và anh Lý Công Luận ở SG có gửi con 5 cái Logo nhờ Thầy cho tí Điển vậy kính xin Thầy giúp cho.

Anh chị Trị ở Dallas có nhờ con gửi biểu Thầy 500.00\$ và con cũng xin kính biểu Thầy 500.00\$.

Con kính chúc Thầy và bà Tám trẻ đẹp mãi.

Kính thư  
Con

(201)



L V M

TB: Thầy nhờ bạn đạo gửi logo liền trở lại cho con kịp mang về VN.  
có vài tấm hình kính gửi Thầy xem cho vui.

7L 18-06-99  
H

Am... 06-15-1999

Kính thưa Đức Phật Thầy Liông Sĩ Hằng,  
Hôm nay con viết thư thăm Thầy và Bà Cảm  
mạnh khỏe, sẵn dịp con xin gửi 100 đô la để  
nhờ Bà Cảm hay chị Đê mua thuốc ăn uống  
sinh phẩm cho Thầy con cảm ơn Bà Cảm và  
chị Đê nhiều.

(202)

Con xin nguyện viết kinh chúc Thầy sức  
khỏe đời dài sống lâu trăm tuổi.  
Cho con gửi lời thăm Bà Cảm mạnh khỏe.

Con kính thờ.

H. C. H.

Montréal ngày 18 tháng 6 năm 1999

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 6 năm 1999 và 100 \$ tặng cho bà Tám đi chợ nuôi Thầy, thành thật cảm ơn, vừa rồi Thầy có nhận 600 \$ tiền mặt của con gửi tặng bỏ trong thư, Thầy đã chuyển giao cho anh Thăng ghi vào trương mục cứu khổ ban vui, số tiền này sẽ gửi giúp các em điếc câm tại trường lái thiếu do soeur Nhiệm điều khiển, thành thật cảm ơn sự lưu ý cứu giúp của con. Chúc con khỏe mạnh, từ rày về sau không nên bỏ tiền mặt vào bao thư, có thể mất, con nên mua money order tại bưu điện gửi thì sẽ chắc chắn nhận được.  
Quí thương.

263

LƯƠNG Sĩ Hằng.

26.06.99  
1/2  
Thành Phố Hồ Chí Minh  
Ngày 10-5-1999

204  
Linh gửi ông Tâm  
Con đã nhận thư ông Tâm  
rồi, ngày 10-5-99 con đã lên  
anh Ba Em trình bày như  
lời con đã thưa với ông Tâm  
thì anh Ba nói bây giờ anh  
không giám nhận, vì tiền ông  
Tâm đã gửi về, anh Ba đã  
kêu điện thoại cho ông Tuấn hay  
thì ông Tuấn nói anh Ba  
hay cắt đó bây giờ chưa có  
lâm gì hết nên không giám  
đem về, và anh Ba mới có  
mên kiếm mua đất ở Bảo Lộc,  
vì ông Tâm nói đất ở đó tốt  
không khi đều hoặc không nóng  
không lạnh, sau này mua đất  
ở đó lập làng ở đó, con đâu  
có biết đâu mà mua và con  
phải coi khu đất đó có tốt  
hay không?

hơn nữa ai là người thông coi,  
và anh Ba nơi này, 2.000  
sẽ làm nhiều việc làm, lúc  
đó rất cần tiền.

(205)

Chưa ông Tâm dạy con,  
phải làm sao cho tròn ý  
nguyện của con.

Con kính xin danh lễ  
ông Tâm  
Dinh Chul

Q T D

Montréal ngày 19 tháng 6 năm 1999

LÊ Lết trần gian một kiếp người  
THI Hòa tâm sự tự vui cười  
DŨNG Hành tâm pháp truy mùi đạo  
Tâm nguyện về Trời sống sáng tươi

Bình tâm dứt khoát tự cười  
Đời là tạm cảnh người người phải theo  
Dù cho thế cảnh khổ nghèo  
Tâm tu vẫn tiến vẫn theo ông Trời  
Thực hành chất phát ở đời  
Quý Trời thương Phật nơi nơi an toàn  
Bình tâm khai triển nhiều màn  
Thức tâm tự thức đàng hoàng hơn xưa  
Dù cho thay đổi nắng mưa  
Trí tâm tu luyện mới vừa lòng nhân  
Cảnh đời công lý cán cân  
Tâm tu tự thức ân cần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Thân già tóc bạc vẫn say tình Trời  
Tu hành tiến hóa hợp thời  
Trí tâm thanh nhẹ đời đời dựng xây  
Có Trời biến chuyển đổi thay  
Tâm tu vẫn tiến vẫn thay tình Trời  
Bình tâm học hỏi kịp thời  
Dấn thân tận độ thoát lời chơn ngôn  
Tâm tu thức giác qui hườn  
Thanh quang điển giới rõ ơn Phật Trời.  
Quý thương.

06  
LƯƠNG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 19 tháng 6 năm 1999

NGUYỄN giảng trần học hỏi tiến thân  
THỊ hòa chơn thức tự khai lần  
HỘI hành chơn pháp cùng nguyên lý  
Thân trí an vui nguyện góp phần

Góp phần đời đạo cân phân  
Dựng xây xây dựng tự lần tiến tu  
Tình thương sáng suốt đắp bù  
Qui về một mối an du phần hồn  
Thực hành khai triển sanh tồn  
Quý yêu muôn loại chẳng còn chấp mê  
Thành tâm tu luyện hướng về  
Xa xưa thiên quốc mãi mê thực hành  
Chẳng còn lý luận cạnh tranh  
Thực hành là chánh rõ ranh Phật Trời  
Tu tâm tiến hóa hợp thời  
Đời là tạm cảnh nơi nơi bất hòa  
Dù cho sống ở gần xa  
Trí tâm chung cõi mới là người tu  
Biết mình khờ dại còn ngu  
Dày công tu luyện an du phần hồn  
Thực hành thanh tịnh sanh tồn  
Qui y Phật pháp ác ôn tiêu trừ  
Tử trong tiếng nói giọng cười  
Đều là tạm bợ người người cảm thông  
Tu hạnh tự nguyện một lòng  
Qui y Phật pháp tử trong ra ngoài

207

Quý thương.  
LUONG Sĩ Hằng.



Montréal ngày 19 tháng 6 năm 1999

TRẦN Thế trở trâu mùi tục lụy  
THI Hòa tâm sự tụ tầm suy  
MỸ Hành chon pháp trí tâm tiến  
Thức giác tâm thành pháp pháp truy

Pháp truy đời đạo cũng vì  
Đường tu tụ thức tâm thì đạt an  
Bình tâm học hỏi bạc bàn  
Tham sân tụ nó xa rời  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Qui y Phật pháp đổi thay thế tình  
Thực hành khai triển tâm linh  
Quý yêu muôn loại chính mình phải tu  
Sanh ra Trời đã dự trù  
Giúp hiền tiến hóa giải ngu giải khờ  
Bày rõ biến chuyển thiên cơ  
Đổi thay thay đổi từ giờ phút giây  
Bình tâm tu luyện dịp may  
Thức hồn tiến hóa đổi thay thế tình  
Dở hay cũng bởi hành trình Trời ban  
Thực hành tụ cảm thấy an  
Một lòng tiến hóa một đàng tụ đi  
Tu tâm dẹp bỏ sân si  
Qui y Phật pháp tâm thì đạt an.

208  
Quý thương.  
LUONG Sĩ Hằng.

23-06-99  
M

Thanh Tuyên 9-2-99

Lính thuở ông Tâm

(209)  
Con tên là T. Thị ở H, 45 tuổi  
(giúp ngo). Hồi nhỏ năm nay con bị  
bệnh phụ khoa như vậy năm gần đây  
con bị đau nhiều, có lúc cả đêm không  
ngủ được, con lần lên khám kêu một  
vị này con muốn tư vấn ngò cũng  
phụ không được gần đây con đi bệnh  
viện khám ra được bệnh, con bị gãy  
cột sống, u xơ tử cung, sỏi thận và  
thận bị u nước. Đi nước và chích  
thuốc giảm đau nhiều ngày, con bị  
đau bao tử, viên lươn vào trán, và  
liền đi, ở vùng gan bị tử nhiều,  
hay đau miệng, nhưng con chưa biết  
được bệnh gì.

Điêng bệnh u xơ cái này hai năm  
Bác sĩ khuyên con đi mổ, nhưng con  
không có tiền đi mổ. Hiện nay con  
đi khám cầu bằng điện ở Học Môn,

Ông thầy có khi nào phát hiện từ niềm  
bình có giảm đôi chút. Nhưng không biết  
con theo từ lâu dài có hết luôn không?  
Xin Ông Tâm chỉ cho.

Hình hay Ông Tâm, xin từ từ chỉ giúp  
cho con: con là bình như vậy là do  
nguyên nhân gì hay do nghiệp quả?  
Xin Ông Tâm chỉ cho cách giải và cách  
chuyên nghiệp để con tiếp tục tu hành  
số con phải hết vì bình, con chỉ  
xin Ông Tâm cân nhắc sau cùng: Khi que  
cổ bên kia Ông Tâm đứng gần dần  
đất và chỉ dạy con tu.

(200)

Đam mô A di đà phật.

con rất thành tâm.

Kính thư

nghe

T T N H

Montréal ngày 23 tháng 6 năm 1999

N H ,

212

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 9 tháng 2 năm 1999 được biết con đang bị bệnh, nguyên khí cơ tạng bất thông, tạo ra uất khí sanh ra bệnh thận và gan. Bệnh là nghiệp lực từ tiền kiếp mang lại cho đến ngày hôm nay, không tu thiếu phúc, sanh ra bệnh nan y, cơ tạng bất ổn, gặp thuốc hay dở cũng uống, từ bệnh này sanh ra bệnh khác, khó khổ vô cùng. Chỉ có Trời Phật cứu mà thôi! Vậy con phải thành tâm hướng về Trời Phật mà tu thì luồng điển trong cơ tạng của con sẽ được thay đổi thuận chiều của Trời Phật mà tiến. Ông Tám lớn tuổi rồi, không làm gì ra tiền, chỉ có chút đỉnh để sống, tiện đây ông Tám xin gửi tặng cho con 200 \$ can để con mua thuốc men tạm mà thôi. Chúc con vui nhận và lo chạy chữa may ra đỡ được một phần nào.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

(1)

Tây Đức - Ngày 3-6-99.

Kính thưa Cha!

16. 19-06-99

Con tên là L. Đ. Đ. - Kể từ ngày gặp Cha tại trại quốc  
 lại này, không biết Cha có khỏe không? Nhớ và thương Cha  
 nhưng không biết làm sao - chỉ biết viết thư thăm hỏi. Sợ khỏe  
 Cha mà thôi - Là đời thứ không ngoài là cầu nguyện cho Cha  
 luôn được khỏe mạnh để truyền bá đạo pháp. Còn chúng con  
 ở trại quốc vẫn tham gia sinh hoạt đời, giúp đỡ lẫn nhau,  
 trại quốc bận đạo cũng vậy cũng đồng vui lẫn. Nhờ Cha ban  
 phước cho nên mới có chúng con ngày nay. Gia đình con vẫn  
 khỏe - Từ ngày gặp pháp vô vi lại này gia đình con dần dần  
 hơn vì hiểu đạo - hiểu được sự thanh nhẹ là cần thiết, cần  
 phải khai sáng phần hồn mới có sự hòa nhập với đạo bí - cho  
 nên đêm nào cũng lo nghĩ thiền. Con niệm phật đã khai mở được  
 huyền bí trong nội tâm, bước tiến không ngừng nghỉ - cuộc đời của  
 con chỉ có đạo mà thôi - có chuyện đạo con mới vui - mỗi khi  
 con nghe tiếng giảng của cha, con thấy, cảm nhận được tâm  
 con bừng sáng - Con niệm bát chánh thấy đã gần thấy hết. Nhưng  
 mà nghiệp con vẫn thân đây, nhờ nghiệp - nhờ đến đâu  
 con mới thôi tâm - Có đến đâu mới biết được thế xác là  
 giả tạm - Con đã khởi phước được lương thiện rồi. Thấy tìm  
 bộ đầu - mỗi khi con niệm phật nhớ đến Cha Thầy, hoặc các  
 thầy tử bi là thấy nó rút đi một cái - con đã thí nghiệm  
 nhiều lần niệm phật - giả thì vô cùng - Có nhiều lần về  
 con đau ốm con niệm phật mới hòa giải được nghiệp.  
 Con ăn chay Thầy - Con không uống sữa, không ăn thịt - chỉ  
 có ăn cơm trắng - rau những tâm lúc nào cũng vui - Con  
 cũng không ngờ Thầy phật đã ban phước cho con đi vào  
 đường đạo một cách dễ dàng - Cũng không ngờ con

(243)

đã cảm động được lòng người - có người con viết  
Tặng cho họ một bài thơ - họ đọc xong họ khỏe 15 phút  
Có bạn đạo Tuân lớn bặc cha của con - nói nó chuyện đạo  
cũng con tự nhiên họ khỏe, bài chúc mừng sinh nhật Cha  
Con viết - và con ngâm thơ - có bạn đạo nói mãi lời họ  
thứ bầy là họ lại khỏe - con cũng không ngờ con lại  
Cảm động được lòng người như thế! đây cũng là nhờ ơn  
Thần giảng chiếu con mới nhận hiểu đạo và Thế Tâm.  
Con không bao giờ quên những lời thuyết giảng nhân như  
của Cha - Con phải khai sáng Tâm thế. Hôm nay con  
viết thơ cho Cha cũng chỉ vui vẽ đạo - và chỉ biết  
Tâm sự cũng Cha mà thôi - người tu thì nhiều - nhưng  
người hiểu đạo thì ít - Con ghi thơ cho Cha mong Cha  
chứng giám lòng thành của con là đạo. Con sẽ qua vài  
nút đề' cha hiểu một đũa con thật tâm tu tiến.  
Cuối cùng một lần nữa - con chúc Cha luôn khỏe mạnh  
đề' cuối độ quân sanh - qua thơ cho con gửi lời hỏi.  
Thăm sức khỏe cô Bê, bà Tuấn và các bạn đạo ở bên đó.

Con xin Tâm dũng bút.

Cái con của Cha.

Lê

Thân

Lê.

Lê

gia đình con vẫn ở chỗ cũ - giấy tờ vẫn gia hạn 3 tháng một  
lần - Con cảm ơn Cha phết thơ đã ban ân phước cho gia đình  
con ở lại đây cho đến nay.

- Con viết thơ riêng cho cha - không muốn đăng lên  
LeckWely là vì sợ các bạn hiểu sai về con.

(2)

Sau đây là bài thơ con viết để chúc bi. gửi  
cho đại san vô vi - viết theo biết độ tu học của con.  
Cha xem con viết có đặt yêu cầu không nhé!

Bài thơ: TRUYỀN CẢM!

TRUYỀN CẢM LÒNG NGƯỜI BỒI ĐO ĐÀU  
NGƯỜI TU THANH TỈNH - THỨC HIỂU SÂU  
DIỆU QUANG THANH NHẹ - TÂM BỈNH SÁNG  
GIẢI TỎA NỖ PHẬN CẢM THỨC MẠN  
THỨC MẠN SỐNG CẢNH ĐỒ TRAU  
LÂM SAO TÂM SÁNG - TIỀN MẠN NHẹ NHANG  
NGƯỜI TU THỨC GIÁC THIÊN ĐĂNG  
LÀ NỖ THANH NHẹ - LỢE SÁNG CHÂN TÂM  
TU THIÊN NHỚ THẤY DIỆU THÂM

(215)

QUYÊN NĂNG PHÁT PHÁP - ÂM THÂM ĐỈNH XÂY  
THƯỜNG YÊU THA THỨ XUM VÂY  
CẢM GIÁC - GIÁC CẢM - HĂNG NGẪY VUI TIÊU  
TRUYỀN CẢM LÒNG NGƯỜI THỨC LỘ ĐỒ  
DIỆU QUANG TỎA CẢM KHẬP MẠ NỖ  
CẢM KHÔN VỮ THỤ - MÌNH LÀ MỘT  
TIỀN HOA KHÔNG NGỪNG - TỰ THỨC TU  
THỨC TU SỐNG CHĂNG CỒN NGU  
BIẾT ĐỒ GIẢ TẠM - HẠM TIÊN XU LÂM Ợ  
AI GIẤU - NGHIỄM KHỒ? - CHĂNG PHÂN BỈ  
MỘT LÒNG TU TIÊN - TỬ THỨC ĐẶT THÔNG  
THÔNG KỖ SỐNG CHĂNG CỒN MONG  
HỒA TẠM CẢ GIỚI - THONG DONG ĐỒ ĐỒ  
AI THƯỜNG - AI GẾT - AI CỨU  
CHĂNG CỒN MỀ CHẬP LÀ NGƯỜI YÊN VUI!

Hon berg. 3-6-99.

Montréal ngày 23 tháng 6 năm 1999,

Đ T con,

(216)

Cha vui nhận được thư con tràn đầy tình thương khai mở trong nội tâm, tâm tho lai láng, diu tiến nhơn sinh. Con cảm tác được điều lành khuyến tu nên gởi đặc san VôVi dăng và trao đổi cùng bạn đạo khắp năm châu rất quý. Mọi người sẽ hành và sẽ cảm thúc chiều sâu của điển quang tận độ của Trời Phật. Tu thì phải hành, hành thì khám phá sự thật, làm người sống một lần và chết một lần, chỉ có thật tâm tu thì mới tự cứu được. Nay con có mái ấm gia đình và có đạo trong tâm là sẽ sống yên vui hơn nhiều người trần trược tranh chấp ở đời.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.



Sang đêm nhà cha ở, cha có bóng mặc liền không, cha cho con xin.  
Cha ở nhiều bằng, cha cho con ăn tốt.  
Bên này bằng đi đến với làm cha ở kinh tế 3 tháng.

(223)

Việt nam At 6/4/99.

Con kính gửi cha thường,  
cha ở con đã viết thư đến cha. nhưng  
con không tiện gửi đến cha.

Cha ở, ở Việt nam, con đang khóc, và  
con khóc nhiều lắm cha ở, con khóc  
ngày khóc đêm. ngày khóc không gạo  
ăn, bình đầu không tiện mua thuốc uống  
nó nản thì cứ theo đến để đỡ. Lối mua  
ngày mua đêm. 3 mẹ con của con không  
có nhà ở ở cha ở. trong nhà cũng  
như ngoài trời. Hoàng cảnh của mẹ con  
của con ở bên này đang khổ lắm cha ở.  
mất nó 4, 5 triệu tiền Việt nam. liên giờ  
con đi gom cây thuốc về chữa để cứu  
bà già bà lành. ngày ngày con đi gom  
cây thuốc. cả 4, 5 ngày mẹ con của con  
không có cơm ăn. mà con vẫn vẫn về  
đi gom cây thuốc nam về cho chữa.  
biết trong nhà không có 1 bát gạo ăn  
nhưng vẫn đi vui về. gần đây nhà con  
cả mất nạn hoai cha ở. tháng con nhỏ  
của con vẫn bị xe trên đường đứng cả nửa  
tháng mới lành. thì cả 3 mẹ con của con  
bình cũng cả 2 tuần kể mới hết.

cho con 1 số ngân, để con trang trải nó nữa.  
Vết cắt lại nhà để 3 mẹ con mà con có 3. Chờ nặng đực giữa.  
có ngọc ẩn. để con dùng dạ tu hành. tu ngày tiền vàng  
-bên chiếc thuyền của cha mẹ trổ phật, cha ở con xin cha từ bi cho con...

(224)

bên cả 3 mẹ con của con, như trong  
nhà đầu có ngân đầu mà mua  
thuốc uống đầu cha.  
liệt bên con tiếp tục đi kiếm gôm  
cây thuốc đem về chữa. chúng sanh  
đang chờ con đó con thừa cha.  
chờ ở, 11 giờ ngày mùng 5. 2 mẹ  
con của con bị chó điên của ai không  
biết, tới nhà con lúc 8 giờ sáng. nó  
nằm liệt cho tới 11 giờ mới nó cần  
thăng con 7 tuổi của con trước. rồi  
kể tiếp con thăng như tuổi  
thần căn tuổi của con. đó con thừa  
cha, qua mùng 6. nó thay khắp  
người nhất Lâm cha ở, con lên bên  
viên chích không có tiền con phải thay  
vết bả chỉ ở xa kấm khác cha. con  
cần xin chi cho con miễn được gần  
cả tiền bạc đem về chữa ngựa sấu.  
rồi nó không nó. ở đây con khước ngựa  
khước đêm. con kiên nhẫn tâm bởi xanli  
đó con thừa cha. con khước nhiều kấm cha  
ở. con kiên nhẫn tâm bởi xanli đó cha ở.  
con vẫn biết bên đó cha đã già rồi.  
nhưng bên này con đã không còn đường  
mùa cha ở. đành viết thư qua xin cha

Montréal ngày 23 tháng 6 năm 1999

N D ,

Cha vui nhận được thư con đề ngày 12 tháng 4 năm 1999 được biết kiếp trước con thiếu tu. Kiếp này lại tiếp tục trong cảnh gia cang khốn cùng, khổ quá nhiều mới bằng lòng hướng tâm về Trời Phật mà tu. Nợ là nghiệp lực lôi cuốn hằng ngày, nghe qua cảnh đau khổ của con động lòng Trời Phật, cha không biết làm gì hơn gởi cho con 500 \$ để lo trang trải nợ nần và tạm sống, khổ thì chỉ có tu thiền thực hành thì mới tự cứu được.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

225

đều tốt đẹp. Lần sau con được nhận tiền lại từ chú Sáu Lương, con có hỏi là "khi kim sơn lâm xong nhà, kim sơn sẽ mời các chú, các anh đến kiểm tra, vậy có ai đến không?" thì chú Sáu Lương và anh tú mình trả lời là "không không, kim sơn lâm gì thì làm, một cục gạch chúng tôi cũng không đủ biết, vậy thì chúng tôi cũng không có kiểm tra đi làm gì?". Qhuda Ghây khi con chưa nhận tiền thì có rất nhiều ý kiến là phải như vậy, như vậy... và ban đạo họ cho con biết là con làm gì cũng có người kèm sát và phải kiểm tra con rất chặt chẽ. Vậy tại sao bây giờ không ai đến để kiểm tra hết?, chỉ có chính quyền địa phương kiểm tra, con mà thôi.

Qhuda Ghây, con chấp nhận làm một sứ giả của Ghây, tức là con thay Ghây làm điều từ thì. Vậy thì con có quyền làm từ thiện từ do bất cứ hình thức nào, chỉ con đâu phải là một từ nhân của những người ban đạo đâu mà, họ phải giống như là không chế và kèm kẹp con quá vậy, nếu, tiền con không được nắm trong tay, mà do người khác giữ thì người giữ tiền đó lúc nào cũng kê căn bên con khi con cần chi cho ai, ở đâu thì họ phải chi ngay. Thì con có thể còn chịu được, còn đang này ở cách nhau 3, bốn chục cây số, khi tiền lạc gậy được họ thì phải mất một buổi ngày, như vậy rất là khó khăn. Trước đây ý kiến là như vậy, con không bán hàng làm ra

vậy có ai đến không?" Thì chú Sáu Lương và anh  
tử mình trả lời là "Không không, Kim Sơn làm gì  
thì làm, một cục gạch chúng tôi cũng không đủ  
biết, vậy thì chúng tôi cũng không có niềm tra đi  
làm gì?". Ghuta Ghây khi con chưa nhận tiền thì  
có rất nhiều ý kiến là phải như vậy, như vậy...  
và bạn đạo họ cho con biết là con làm gì cũng có  
người kèm sát và phải kiểm tra con rất chặt chẽ.  
Vậy tại sao bây giờ không ai đến để kiểm tra  
hết 9, chỉ có chính quyền địa phương kiểm tra,  
con mà thôi.

Ghuta Ghây, con chấp nhận làm một sứ giả của  
Ghây, tức là con thay Ghây làm điều thì thế  
vậy thì con có quyền làm từ thiện từ do bất cứ  
hình thức nào, chỉ con đâu phải là một từ nhân  
của những người bạn đạo đâu mà, họ phải giống  
như là không chế và kiểm kẹp con quá vậy, nếu  
tiền con không được nắm trong tay, mà do người  
khác giữ thì người giữ tiền đó lúc nào cũng sẽ  
cần bên con khi con cần chi cho ai, ở đâu thì họ  
phải chi ngay. Thì con có thể còn chịu được,  
con đang này ở cách nhau 3, bốn chục cây số  
khi tiền lại gặp được họ thì phải mất một buổi  
ngày, như vậy rất là khó khăn. Trước đây  
ý kiến là như vậy, con không bằng lòng làm như  
cuối cùng cũng giao lại cho con. Con được biết  
họ nói cô thanh nào đó bảo họ làm như vậy. Có

(227)

124-16<sup>cu</sup>  
B

D. 17/5/99

### Tình Trình Ghây!

Nay con đã làm xong hai căn nhà, con xin tình trình qua Ghây để Ghây vui.

Chưa Ghây trước đây con định xây cho bà Hồng nhưng đất bà Hồng đang bị tranh chấp, không xây được, và theo yêu cầu của Ủy Ban Tân phước Khánh nên con xây cho một cô gái tốt nghiệp cũng ở xã Tân phước Khánh, tên là Lan Em. Chưa Ghây con hoàn tất được hai căn nhà, con rất là vui, nhưng con vẫn buồn vì con phải làm theo lời yêu cầu của phân đồng ban đạo, con không được ghi danh Ghây và không treo được bản hiệu nhà tình thương có tên Ghây, riêng con chỉ muốn làm trang trí danh Ghây và pháp môn vô vi để đời như ở thầy được và chúng con cũng được tự do qua lại, sinh hoạt với nhau mà thôi. Ở dưới đây con có bị cheo kéo về vấn đề tiền bạc nên con sợ không làm được hai căn nhà, nhưng cuối cùng cũng được êm xuôi.

Con làm xong chỉ phí là 9000.000<sup>đ</sup>, lần này con được đời xung kích (đời xây dựng) hết tình ủng hộ nên giá thành lại rẻ và nhà cũng đẹp. Hội chủ thầy để chúng con có đạo tạo được đời xây dựng từ thiên tức là đời xung kích, anh em hết tình thương con như ban đạo vậy, nên con chỉ tốn tiền vật tư thôi còn phần xây dựng anh em chỉ tốn chút ít nước nướ. Chưa Ghây.

Montréal ngày 24 tháng 6 năm 1999

K S ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17 tháng 5 năm 1999, được biết con đã làm việc vui cho đời. Điều ở thế gian chỉ biết chê và khen mà không chịu làm, Thầy tin cậy nơi người có hạnh đức tốt, dẫn thân giúp đời với thiện tâm, chứ Thầy không bao giờ tin người có ác ý liệng đá dấu tay.

Trong giai đoạn này là cần người thật tâm giúp người thiếu thốn và đau khổ! Chứ không cần người nói dối và bán thân thánh để ăn nhậu. Lập trường của Thầy lúc nào cũng vậy và không thay đổi, Thầy gửi tiền giúp người nghèo vậy cứ làm đúng theo duyên đến với con là đúng. Thầy không cần sự quảng cáo về Thầy, Thầy là một con người khổ, rất thông cảm người nghèo khổ! Tận nhơn lục tri thiên mạng, giúp người là quý mà thôi. Thầy vẫn cố gắng tu thiền để ảnh hưởng người kế tiếp. Chúc con và gia đình vui trong hành trình từ thiện.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

230.

Việt Nam ngày 05 tháng 6 năm 1999.

17.24.06.99  
M

Kính thưa Đức thầy,

Con và bạn - đạo ở T.V. Tâm Linh Từ - Cầu Kính Thánh Lê Thầy với lòng kính trọng và biết ơn của tu-con, chúng con, đang tìm - kiếm làm đường nước-thăng lên T.V. trong khu vực eo hẹp thị trấn. Đất 2.000 của thầy, mừng qua - tin vui đến với mọi người - con, như, Hân - tin - được thêm quan - chúng con đã mua đá xuất khẩu ở núi Ông Tỉnh - Đà Rịa - đá nặng nhất step một viên (3 tấn x 6 tấn) - giá gần 02 tỷ. Đường dài hơn 100 m, rộng 02 m. để từ tám - chín công thợ làm một tháng một xong. đến nay con chúng 6 ngày nữa là hoàn thành, ai khó tính cũng phải khen, chúng con gởi theo hình ảnh thầy.

(231)

Thưa Thầy, - được thầy quan tâm lo - giúp chúng con thầy ân - cũng trong đây - dù qua thầy - được Thầy gởi lời thăm hỏi cũng mừng và cảm động. Hôm sinh - hoạt LED: câu hỏi: "phần đai người mà hình ảnh trong thi - bầu quả sẽ ra sao?" và câu: "thường thấy thi phải làm sao?" chúng con khai thác sâu xa lại câu hỏi và con bước những khen: "chưa chắc một tin - hi trả lời hay như quý bạn".

Ở đây chúng con âm thầm tu qua lời thầy dạy: "Thầy mình tâm to sáng cây cho mình." (trước ai cũng quay về thầy mình sai chỗ không có ai sai. Thầy đã hàng bị cho chúng con quả thầy đi, việc còn lại là chúng con ráng hành đúng lời thầy dạy. được giống trái phải nào là chúng con mừng phần này. chúng con thường nhắc nhở nhau, phải học như 100 điều tâm niệm. phải hành đúng phép do Thầy dạy vì V.N có người sùng phật - thờ đại mây tiếng đồng hồ danh ra đồng lúa đồng dân hành đồng, hai lần, hai hồ hào ban đạo theo vì ham ăn dưng.



Montréal ngày 24 tháng 6 năm 1999

C. T. ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 5 tháng 6 năm 1999 cộng với 3 tấm hình công tác sống động và vui tươi của bạn đạo. Thành tâm phục vụ, trí óc và sức lao động của người tu đều vô giá, thâm tu và nền tảng niềm tin trong xây dựng cho người kế tiếp đều là quý. Công trình và khối óc xây dựng trong trật tự với một khả năng bất vụ lợi, phục vụ cho chung là điều quý nhất trên đời này. Thực hiện hình thành trong tự nhiên và hờn nhiên xây dựng tâm linh là điều hy hữu.

Thầy lúc nào cũng ước mong làm được việc hữu ích cho chung. Chúc con và các bạn vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

232

T. 24.06.17  
Mh



Thụy sĩ, G , Chúa nhật, 13.6.1999

Kính Thưa thầy,

Con viết thư này trước xin kính thăm sức khỏe thầy và bà Tám, chị Bê và chị Indra, anh T , chị . Sau là xin phép được hỏi thầy vài câu hỏi về đời và đạo, về đời thì con xin có câu hỏi sau :

Nhận thấy ngành Họa thiết kế máy qua D.A.O của con quá khó khăn để tìm được một việc làm, mặc dù con đã có gần 15 năm kinh nghiệm trong nghề này, nay con đang muốn xin học lớp Technicien ET en Informatique (cán sự điện toán) buổi tối ở trường học gần nhà con. Hiện nay con đang làm đơn xin trợ cấp của Genève để theo học trong vòng ba năm rưỡi cho lớp cán sự điện toán này, tổng cộng cả học và cả làm bài thi để lấy diplôme là 17000 SFR. Theo như luật của Genève thì họ sẽ giúp từ 1000SFR đến 10000SFR, như vậy con có được họ chấp thuận không, thưa thầy ? Tiện đây con cũng cho thầy biết là con đã xin nhập tịch Thụy Sĩ rồi, đến năm 2001 con sẽ được, vì theo luật của liên bang Thụy Sĩ phải chờ ba năm để hoàn tất hồ sơ.

233

Báo Văn Nghệ Tiền Phong có nhiều lần đăng tin về vụ Trần Văn Trường Muốn kiếm tiền US\$100.000 của V.C nên đã làm bậy, treo cờ V.C và hình H.C.M ! đồng bào đã biểu tình cả mấy chục ngàn người ở trước cửa tiệm cho thuê băng video của y tại Cali liên tiếp mấy tuần lễ, T.V Mỹ chiếu trực tiếp cảnh đồng bào mình biểu tình chống T.V.T., tội nghiệp quá, có nhiều bà cụ, ông lão đã bị cảnh sát Mỹ quật té lăn sấp mặt xuống đường, còng tay bắt đi ! Người Việt Nam nhỏ bé bị những cảnh sát Mỹ to lớn đánh và còng tay bắt đi ! Báo còn nói Cảnh sát Mỹ đã chửi người Việt Nam biểu tình thậm tệ, nhưng họ không in những lời chửi mắng đó ra vì sợ sẽ nổ lớn chuyện thêm ! Sau đó Trần Văn Trường đã bị cảnh sát Mỹ tịch thu mấy ngàn cuộn băng sang lậu, mấy trăm đầu máy video và bị còng tay ra tòa

về tội sang băng lậu ! quả báo thiệt là quả báo ! Báo có nói về chuyện trước đây Trần Văn Trường đã xưng danh là Ngọc Hoàng Thượng Đế và đã bắt những bạn đạo Vô Vi chui qua háng của y, trong đó có những ông già bà lão đáng tuổi cha mẹ, chú bác y ! V.C ở Sài Gòn đã bắt Việt Kiều Mỹ về thăm nhà nộp US\$50 cho quỹ mượn luật sư cãi cho Trần Văn Trường, ai không nộp bị làm khó dễ ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất ! Sau khi trở về Mỹ những Việt Kiều này cùng đi biểu tình với đồng bào mình và họ chửi Việt Cộng hăng nhất ! Hiện nay T.V.T đã có biệt danh là Trần Trường, vì đã mất tất cả, băng và máy thì bị cảnh sát Mỹ tịch thu, cửa tiệm thì bị chủ phố đuổi ! Vụ T.V.T khắp thế giới đều biết nên con xin thầy cho phổ biến lá thư này trên LED Weekly để các bạn đạo không đọc báo cùng được biết và cùng học thêm bài như quả nhơn tiền, tiện thể xin Thầy nói vài lời về vụ T.V.T. Chúng ta không thể nào bỏ qua không bàn đến, vì trước đây T.V.T đã là Cha Trời của rất nhiều đạo hữu Vô Vi!

Chúng ta là những người tị nạn cộng sản, không thể nào không lưu ý tới những đoàn thể chính trị lẫn tôn giáo... Chắc thầy cũng biết mặt trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh chứ ? Báo cũng vừa đăng 2 lá thư : 1 của luật sư Hoàng Duy Hùng ở Texas và 1 của ông Phạm Văn Thành ở Paris, cả hai ông đều kể giống nhau về cái chết anh dũng của chủ tịch mặt trận Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu ( ông Hoàng Cơ Minh và 3 chiến hữu đã dùng súng tự bắn vô màng tang trong trận Đông Tiến 2 ngày 28.8.1987 ), lúc đó đoàn quân kháng chiến đã vào tới sông Sa Thầy thuộc địa phận Pleiku vì đã bị phản bội ! Số tử vong trong 3 trận Đông Tiến 1, 2, 3 hơn 200 chiến hữu và số bị V.C bắt, chết trong lao tù cộng sản cũng không ít ! Họ là những người chết vì lý tưởng cao đẹp. Tuy có nhiều tin đồn xấu trong và ngoài mặt trận này, nhưng chúng ta không vì lẽ đó mà không kính phục những chiến hữu đã anh dũng chết vì lý tưởng ...

234

Lúc này con ngồi thiền giờ Tí mỗi đêm được trên 3 tiếng, bộ đầu mát mẻ, điểu tụ nhiều tại trung tâm hai chơn mày, càng tu càng thấy tâm hồn thêm thanh thoát, không muốn dính đến một tí gì của đời ! Vì toàn là giả dối và lường gạt lẫn nhau ! Càng đọc báo càng buồn thêm và càng được nhiều bài học khôn ngoan cho kiếp người ngắn ngủi này ! Khi chúng ta được học khôn thì đồng loại đã phải trả nhiều giá đắt bằng tài sản, tù tội, đau khổ, chết chóc... để dạy ta ! Chính trị, tôn giáo... những anh hùng và những tiểu nơn, thiện và ác... những cặp đối nghịch này sẽ muôn đời chống đối nhau

và sẽ muôn đời cùng nhau tồn tại ! Chỉ có tu và tu thật sự trong khổ hạnh thì mới vượt thoát âm dương, ngũ hành sanh khắc mà về với thuận chiều tiến hoá, về với đại bình an và về với đại thanh tịnh. Thế như hỡi, ở đâu tìm ra được Đại Hiền này ?

235

Hỡi Đấng thanh tịnh, hôm nay con làm phiền Ngài hơi nhiều, xin Ngài thứ lỗi, vì lòng con quá buồn cho kiếp như sinh yếu đuối và đại ngu này ! Con chỉ biết một lòng lo tu để trở về nguyên bản, hoàn tất bài học làm người, cứu độ chúng sanh theo đại nguyện và theo Thiên ý .

Kính chào Ngài và kính chúc Ngài thượng lộ bình an trên con đường hoằng dương đạo pháp.

Kính bái,



N T



Montréal ngày 24 tháng 6 năm 1999

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 6 năm 1999 được biết con muốn dẫn thân học hỏi trong vòng trật tự của xã hội Thụy Sĩ thật là phước ở tương lai của chính con. Học nhiều hiểu nhiều, tu nhiều thanh tịnh nhiều và sẽ tự giải sự suy tư không cần thiết thì phần hồn mới được thanh nhẹ. Chỉ có học mới tiến, chỉ có hành mới đạt, chuyện ngoài tai nên bỏ ngoài tai, mỗi mỗi đều có luật nhơn quả quán xuyên. Anh hùng cũng phải bị sự giới hạn của sự có có không không, diu tiến bản thân bắt độ hà thân độ. Điều này con đã học không ít trong thực hành, nay nhờ tu đã tự trưởng thành, mọi việc ở tương lai sẽ được tốt đẹp tùy theo sự học của chính con.  
Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quí thương.  
LUONG Sĩ Hằng.

TB : Về việc của Trần Trường thì nhìn lại con cũng vậy đó thôi, chỉ có thật tâm tu thì mới giải quyết được.

236

Bà Ch

17.5.99


1.2.4.6.99  
M

Thỉnh. gửi. Đức Thủy

Con là. Huệ An Chi Hoa. Đầu thư con xin cảm ơn Đức Thủy, cầu xin lòng tốt đi gửi về để chi Sơn Sơn giúp con được 1 mái nhà, cũng thời gian này nhờ lời khuyên nhắc của chi Sơn và chi Sáng, chồng con cũng đã quay lại với con. Và ngày hôm nay, vợ chồng con được giao tặng như thể tình thường do chi Sơn Sơn tặng và lời chi Thủy đã cùng tặng gạo và tiền.

Như vậy con được nhà ở, được gạo, được tiền. Thật là chu đáo con mở cũng chưa được, Vậy mà chi Sơn và chi Sáng là một nhịp cầu để giúp con được như ngày hôm nay. Vậy con xin chân thành cảm ơn chi Sơn và chi Sáng, và để cảm tạ ơn thầy con xin nguyện sẽ từ xưa để gia đình được hạnh phúc, và vợ chồng đồng lo cho con cái để có một bắt đầu năng cho ta hơn.

Con xin cảm tạ ơn thầy!

H - C H  
↓  
  
Binh Bay.

Montréal ngày 9 tháng 6 năm 1999

T H

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23 tháng 2 năm 1999, được biết con đang sống trong cảnh khổ và vạ sự bất thành, con có duyên gặp được Kim Sơn là người có từ tâm giúp đỡ người nghèo khổ trong đó có Thầy hỗ trợ cho việc từ thiện do Kim Sơn phát tâm phục vụ người nghèo khổ! Con cần gì nên bàn bạc với chị Kim Sơn là được rồi, khi cần viết thư xin Thầy, có khổ mới có tiến, khổ nhọc là bài học từ kiếp này để hiểu luật nhân quả do tiền kiếp đã sinh ra, cần sự nhịn nhục mới giải quyết được, tu là tự cứu, tu thì mới chịu ôn hòa mà sống, tu dứt khoát tham dục mới thành, tu để thấy sự liên hệ giữa loài người và Trời Phật, tu để thấy sự liên hệ mật thiết giữa càn khôn vũ trụ.

Chúc con và các cháu sống vui.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

238a

Montréal ngày 24 tháng 6 năm 1999

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17 tháng 5 năm 1999 cho hay con và gia đình đã nhận được nhà do Kim Sơn và chị Sinh giúp, thật là một dịp may hiếm có, không khác gì con mua giữa sa mạc nóng bức. Tinh thần xây dựng lo cho đại chúng chỉ có người thật tâm tu thì mới chịu dấn thân làm điều này, xoay chuyển tình thương phục vụ đại chúng.

(238b)

Kim Sơn đã thật sự đem lại niềm tin cho mọi người tự tu và tự tiến. Chúc con và gia đình vui hành trong thâm tình của Trời Phật mà tu. Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.



San Diego June 20, 1999.

M Kính thăm Đức Thầy, Bà Tam.  
Chúng con ban đạo San Diego tại T/Đ Thanh Hoa Xin  
bình lời thăm sức khỏe Đức Thầy và Bà Tam.

Kính thưa Thầy chúng con xin kể những sinh hoạt  
cuối tuần của chúng con. Mỗi tuần đến sinh hoạt  
Mục Bè Tam của Đức Thầy. Anh chị em ban cải xôi  
mỗi rất cố gắng và vui vẻ trong tinh thần học tập  
mỗi người vui vẻ và nhân được thanh Quang điển lành  
của Đức Thầy trong mục Bè Tam. Khi ra về hầu quên  
đi những biên chuyện của thời cuộc. Mỗi tuần lễ mục  
Bè Tam là liên tục bỏ cho chúng con ăn này chúng  
con không biết gì trả chỉ biết cố gắng tu tập và  
mai gương tất cả những gì Đức Thầy đã dạy dỗ chúng  
con. Chúng con cũng luôn luôn hưởng ứng Video, cassette  
thiền ca của Đức Thầy. Đức Thầy đã làm những bài  
hát cho hầu thế để người đời nghe được thức tâm  
tu sửa. Sự dạy dỗ của Đức Thầy chúng con xin đời  
đời kiếp kiếp in sâu trong tâm hồn.

Để mai theo gương Đức Thầy từ đời này Đạo chúng  
con đã từ nguyện phát tâm hàng tháng dâng góp một  
phút quỳ mạn đến Đức Thầy để là một ít công ơn  
của Đức Thầy đã hy sinh cho chúng con.

(239)

Sau cùng chúng con xin được đánh lễ Đức thầy trong tâm và kính chúc Đức thầy và Bà Tam thật nhiều sức khỏe, tâm thân an lạc hầu dần dứt dần cơn ngu muội thức tâm trở về nguồn cội.

Sau đây là danh sách các ban đạo tại T/Đ Thanh Hoa đóng góp trong tháng này.

Già đình Bắc Tường 100<sup>00</sup>

Lê Mai

Lê Đức 100<sup>00</sup>

Già đình Anh Tao San Diego

V ĐA 10<sup>00</sup>

Thanh, Hoa

Khanh, Quyên

Chi Mai + Anh Đề 20<sup>00</sup>

Phạm Kính Hoàng

Banh Chi 100<sup>00</sup>

Giảng Minh 50<sup>00</sup>

Bà Thanh 10<sup>00</sup>

Kính chào Đức thầy

Chúng con Ban Đạo San Diego  
Tại T/Đ Thanh Hoa

(240)

Montréal ngày 25 tháng 6 năm 1999

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 6 năm 1999, cộng với 500 \$ do Bành Chí chuyển đến ngày 23 tháng 6 năm 1999 nhờ dịp hai chị em đến đây súc ruột và thăm Thầy vừa lúc Thầy cần tiền gửi cho gia đình Nguyễn Thị Ngọc Diệp, nhà bị đột nát mẹ con không có cơm ăn. Thầy đã nhờ anh Phan Cao Thắng gửi gấp về Việt Nam cho gia đình chị Diệp ở khu ấp Hòa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam trị 500 \$. Ước mong gia đình chị ấy nhận được và sẽ vui, cũng không ngoài sự giúp đỡ của bạn đạo thiên đường Thanh Hòa San Diego.

(241)

Thành thật cảm ơn các bạn đạo thiên đường Thanh Hòa. Làm phúc sẽ được phúc, chúc quý bạn đạo vui khỏe. Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

N. 25. 6. 99

R

ngày 22. 6. 1999

Kính gửi Đức Thầy,

Kính thưa Đức Thầy con tên là K ở 2 Los Angeles, hôm nay kính hầu thăm Đức Thầy được mạnh khỏe.

Từ sau ngày con được nói chuyện với Thầy qua điện thoại thì mấy ngày sau mà con mạnh khỏe trở lại rất nhiều và hiện nay mà con vẫn mạnh, ăn uống và ngủ được bình thường.

Mà con và con kính xin cảm tạ Đức Thầy đã cứu giúp mà con và con xin bày tạ Đức Thầy đã hộ độ cho mà con.

(242) Con không biết nói gì nhiều hơn nữa, kính xin Đức Thầy hộ độ cho con được tu hành tinh tấn, dứt khoát thoát tình lục dục, nhân nhục và nơi giảng tâm tử bi của Đức Thầy.

Cuối thư con kính xin ơn trên hộ độ cho Đức Thầy luôn luôn được mạnh khỏe cứu giúp chúng con trên đường tu học.

Con ước mong có điều kiện về V.N lo cho mà con trong tuổi già được vui vẻ và có con bên cạnh.

Con của Thầy.

K

Montréal ngày 26 tháng 6 năm 1999

V. K.

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 22 tháng 6 năm 1999, được biết má con vẫn mạnh khỏe cộng với số tiền 300 \$ do Lộc chuyển tặng Thầy. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con. Nếu con muốn dứt khoát tu tiến thì phải thường xuyên dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thật tâm hướng về Trời Phật mà tu.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ HẰNG.

(243)

1.30.6600  
Hồng n Ngày 6/3/99

Kính gửi Cười Dâu trâu Mắm hũ  
Thầy Con Kính Chúc Thầy Dờ Dạo sức  
Khỏe Tề vương hóa Cúi Đổ Chúng sinh, Lớn  
Tâm Con nức Đức thầy Chuyền Lối Con Mắm  
Hỏi sức Khỏe Bông thối tâm gạo.

Kính bạch Đức thầy Con hiều thầy  
Vay Dờ Dờ từ học tiền xưa Tề gạo tâm  
Linh vật Chết vừa qua Con đã nhận được  
Thư và số tiền gửi tiền là 300 us, Con Lớn  
viết thư hỏi thăm ơn Đức thầy nhưng Sai  
Địa Chỉ thư Hoàn Lại. Nay Con Biên thư  
Kính Chúc an sự vọng sự như ý Hầu  
Hoàng Hoa Cửu Cảnh quân Thánh Tiên  
(244) Hoa Kỳ Kỳ từ từ Thiên Linh theo  
Thiên ý Tồn Dờ Tồn sinh Cho Tam Tôn  
Chúa phúc sinh, Mừng an Thiên.

Kính bạch Thầy Cái Con Hỏi ai  
Mẫu từ Thiên viết nam Trong Chỗ như  
sự thì an Bồ Đề của thầy Tề gạo  
và Long Hải tâm của Bông thối Hải  
Ngoại đề Cái Con Có Mương tiền tiền

(245)

Niên Lâm Chuyền Nhưc Thien Lap  
Cung Bôi Đức Thưng Thanh Đức, Con  
Thay mác Hồ ai hiểu vô pháp cảm tạ  
Thơ ần Đức Thây Cung Bông Thây Hải ấ

Con Pháp Kiều

H m r L



Montréal ngày 30 tháng 6 năm 1999

H M P L

246

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 5 năm 1999, được biết con đã nhận được tiền và tiếp tục cứu giúp từ thiện tùy theo khả năng từ bi sẵn có, là điều may mắn cho những người thiếu phước và đã nhận được nó. Quý khi thiếu, thừa khi phí! Thầy sẽ gởi thêm để cho con tiếp tục cứu độ quần sanh khi cần.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương.

LUONG SI HANG.



D 6-20-99

Thầy kính thương,

1. 30.6.99  
Nh  
Nhân dịp Father day, chúng con xin kính gọi đến Thầy lòng thương nhớ và lời chúc mừng của chúng con, cầu xin ơn Trên ban đặc ân cho Thầy luôn luôn vui khỏe và thoải mái.

(247)  
Theo đây con xin đính kèm bức thư của đạo hữu Luân gửi cho con để Thầy coi và xin cho con ý kiến. Nếu ở Mỹ đã làm đầy đủ nghĩa là các bang Thầy dạy tú lúc ban ĐẦU CHO ĐẾN KHI Thầy rời Việt Nam, thì con sẽ gửi phân đóng góp, bằng như Thầy xét nên để cho đạo hữu Luân làm như trong thư đính kèm thì kính xin Thầy cho con biết để cho đạo hữu biết.

Nếu Thầy bận thì xin Thầy báo cô Bé hay cậu Thăng cho con ít chữ.

Kính thu,  
Con

N - đ - T

## Kính gửi Bác Trí

Cháu là Luận có nhận được thư của Bác nói về vụ chép băng.

Những điều mà Bác trình bày rất đúng, sự thật việc làm này ai nghe cũng rất tán đồng và khuyến khích nữa.

Cháu đã nhận được 200 của Bác gửi, cháu liền mua 4 cái máy cassette để làm việc trên và hết số tiền Bác đã cho.

Thật ra việc chép băng tại cháu đã làm lâu rồi, nhưng vì công việc nó đòi hỏi phải có kinh phí rất nhiều nên tại cháu bên đây chỉ chép ra những đoạn mà mình cần.

Thí dụ: Những bài Thầy giảng, những bài Pháp, những đoạn Thầy giảng hay vấn đạo về Soi Hồn, về Pháp Luân Chiếu Minh, về Niệm Phật v.v.

Tại cháu đã làm xong quyển Kinh A DI ĐÀ, ĐỊA NGỤC DU KÝ v.v... trong đó có ghi thêm lời của Thầy giảng.

Về phần chép băng, cháu xin ghi lại những công đoạn qua quá trình chép băng như sau:

- 1- Thâu ra từ băng gốc
- 2- Thời gian chép trung bình mất 12 giờ cho 1 cuộn băng, nếu băng khó nghe có thể thời tăng tăng gấp đôi, mỗi lần chép độ 2 tiếng phải nghỉ vì thấm mệt.
- 3- Sau khi chép phải cần người khác nghe lại.
- 4- Thuê người đánh máy vi tính.
- 5- Copy ra làm nhiều bản để lưu lại.
- 6- Gửi email qua Bác.

Như vậy một cuộn băng tốn khoảng 14 US.

Cháu xin địa chỉ email của Bác hay của bạn nào nhận dùm để cháu gửi qua cho tiện.

Hiện anh em đang chép bộ băng Thầy giảng tại Việt Nam năm 1977-1978 (21 cuốn C90).

Sở dĩ từ trước đến giờ tại cháu chép ra từ những băng giảng của Thầy với dụng ý là để cho quý bạn mình có dịp nghiên cứu sâu về phần chuyên môn như Soi Hồn, PLTC, PLCM v.v... toàn những lời giảng của Thầy để cho phần thực hành ít sai.

Hiện tại số anh em Hành Sai Pháp rất nhiều mà khó lấy ra ở đâu để kiểm chứng.

Có một số vô tình hay có ý Sửa Pháp

Thành ra cháu bên đây đã có chép một cuốn tập chuyên về phần Soi Hồn, một cuốn chuyên về Pháp Luân Chiếu Minh, một cuốn chuyên về Niệm Phật, một cuốn

248

chuyên về Pháp Luân Thường Chuyển v.v... để quý bạn mình xem mà thực hành cho đúng theo lời chỉ dạy của Thầy.

Cháu có nghe Thầy nói là sau này sẽ lập Đại Học Vô Vi và người ta sẽ nghiên cứu và rút ra từ trong những bài giảng của Thầy, như vậy là mình đã đi trước một bước.

Sau này nhờ có những bài anh chị em sẽ chép ra, cháu sẽ được dễ dàng bổ túc thêm cho những cuốn sách cháu đã và đang làm như cuốn Nghiêm Cứu Pháp Luân, cuốn Soi Hồn, cuốn Niệm Phật v.v.

Đó là về phần chép băng. Cháu xin được trình bày với Bác về việc giữ băng hay lời giảng của Thầy cho lâu. Như Bác đã nói là Bác có cả ngàn cuốn băng mà bây giờ đã hư hết phân nửa. Nếu bây giờ Bác muốn lưu lại cho chắc ăn, cháu xin có ý kiến như sau: mình lưu lại băng của Thầy bằng đĩa CD, nó rất tiện lợi như sau:

Thứ nhất nó sẽ ghi lại gần 100%, điều này chép lại không làm được.

Thứ nhì ghi lại âm thanh điển quang của Thầy, có thể loại bỏ những tạp âm và chỉnh lại âm thanh cho tốt.

Thứ ba một đĩa CD Rom có thể chứa bằng 10 cuộn băng cassette mà giá thành chưa bằng phân nửa 10 cuộn băng cassette.

Thứ tư đĩa CD để bảo quản và rất bền.

Thứ năm âm thanh trung thực, băng cassette để lâu mất tiếng bổng. Ở bên đây băng giảng của Thầy sang đi sang lại nhiều lần cho bạn đạo cũng bị giảm chất lượng âm thanh.

249 Nếu Bác có ý giúp tụi cháu việc này, xin Bác giúp cho 1.000 US để nâng cấp máy vi tính: mua đĩa CD Writer và phụ tùng cần thiết. Hiện tại thì có kiến trúc sư Phước tu trên 20 năm phụ trách việc này. Bạn Phước rất có nhiệt tình và biết rõ kỹ thuật máy vi tính.

Nếu có dịp, xin Bác nêu dùm tụi cháu việc trên với Thầy và quý bạn mình để xin sự giúp đỡ về tài chánh.

Cháu xin trình bày sơ lược và xin thỉnh ý kiến Bác.

Cháu có đôi lời cầu chúc hai Bác và đại gia đình được an khan trường thọ, tu hành tinh tấn.

Kính thư,

Luận

Montréal ngày 30 tháng 6 năm 1999

Bác Trí,

(250)

Vui nhận được thư bác đề ngày 20 tháng 6 năm 1999 cộng với lá thư của Luận gửi từ VN qua. Ở đời này không có gì quý hơn lưu lại những gì mà mình muốn. Các bạn tại VN rất cần có âm thanh giảng giải của tôi từ lúc mới tu cho đến bây giờ. Nếu có dịp bác cũng nên giúp cho anh em được lưu lại những lời minh triết mà mọi người cần có.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của bác, kính chúc bác cùng gia đình được an vui và khỏe mạnh.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 29 tháng 6 năm 1999

Kính gởi anh Đoàn Ngọc Toàn,  
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California.

Trích yếu : Về việc in kinh sách.

Kính thưa quý hội,

(251)

Tôi rất vui mừng được biết quý hội phát tâm in kinh sách do tôi viết để ấn  
tống và phổ biến sâu rộng để phục vụ quần chúng, quý hội được phép in tất  
cả những sách mà Vôviled Publication đã in, những không được quyền sửa  
đổi nội dung và tư hữu hóa triết lý của tôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của  
quý hội.

Quý thương.

LUƠNG Sĩ Hằng.

Nhân dịp Tết chúc liên lạc về VN thăm nhà về có  
chế thăm gia đình tôi. Thôi hoàn cảnh sống khổ khăn  
nghèo đói từng thiên năm có cho đưa chỉ vật nhỏ viết  
thư cho cô.

Tôi là Lê Quang Vinh và ba tôi đã tu theo Phật giáo VS  
Vị sau 75, hiện ba tôi đã xuất gia được và vẫn tu tập dạy.  
điền thiên, trước giải phóng ba tôi là công chức đã về hưu.  
Mẹ ba mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi tôi vẫn phải phụ dưỡng,  
vật mồi VB VB hai con. Vợ tôi là công nhân May công nghiệp.  
mày đã nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Tôi phải bán một số sản  
trà đá, chay ăn tăng bả rất tưng thiên, nhà ở thì bị đốt  
mất tháng mùa gió rất khô nắng... Rất mong được có hoàn  
hệ trợ giúp bạn đạo nghèo ở VN. Thành thật cảm ơn, chúc cô  
được nhiều sức khỏe, sống phước huân ngày càng  
tinh tấn. Kính chào.

(252)

Lê Quang Vinh.  
280/70/78 Bùi Hữu Nghĩa  
Phường 2 Q. Bình Thạnh.  
TP. Hồ Chí Minh, VN.

Montréal ngày 8 tháng 7 năm 1999

Quang Vinh,

253

Ông Tám vui nhận được thư con do cô Bê chuyển đến, được biết ba con vẫn tiếp tục tu thiền và khỏe mạnh, người chơn tuchia biết thực hành và tận hưởng sự thanh tịnh của Trời Phật mà sống, còn về đời thì phải khổ thì mới tiến, ông Tám cũng vậy đêm đêm hành thiền và phục vụ bạn đạo, tiện đây ông Tám gửi 500 us \$ để cho con tạm dùng trong khi cần.  
Chúc con và ba má an vui.  
Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

12.07.99  
M

California ngày 7 tháng 7 năm 1999

Đức Thầy Tâm kính quý của Con,

Con và anh của Con rất vui và cảm  
động nhiều khi được thờ của Đức Thầy.  
Từ khi mẹ con qua đời cách đây hai năm  
con đã quyết định bỏ việc làm cũ có rất  
nhiều stress và pressure từ người xếp  
buộc con làm những việc vượt quá giới  
hạn của con không thể chịu theo ý, rồi  
phần chuyển tình cảm của con lại không  
như ý bị nhiều chuyện dưng đứng tại phi  
không đúng sự thật của phía bên kia, họ  
lại còn kiếm chuyện mà con đã kể Thầy  
nghe lúc trước. Trong tâm con, con luôn  
(254) quý trọng Đức Thầy là người đã hướng dẫn  
đầy đủ bài tánh bằng tất cả sự bao la  
chất chứa từ đây lòng và sự kiên nhẫn,  
tân tình giúp đỡ của Đức Thầy đến các  
con, con đã quyết định thực sự bước vào  
việc tu tập và thực hành PLVV KHHBPP  
sau bao năm con đã hứa hẹn với chính con



mà vì u mê ngu muội con đã chạy theo  
cái vòng lẩn tránh của việc đời nào đi  
lầm đâu hại mắt tôi, nào lo chuyện bình  
yêu trái ngang để họ bắt bẻ và bắt  
xấu mình vì mình làm không vừa ý họ.  
Nay con đã hiểu rõ hơn và con tôn vinh  
tất cả những lời dạy của đức Thầy trong  
các tapes mà con đã nghe qua nhiều  
lần, nay con mới thực sự thấm sâu  
là những lời dạy mà Thầy đã ban cho  
con có được nhiều may mắn <sup>có dịp</sup> nghe qua  
và thực sự thực hành để dứt khoát  
mọi đam mê ngu muội mà con đã vướng  
vào năm xưa.

(255) Bây giờ con càng ngày càng cảm thấy  
sự an bình trong tâm hồn, mọi việc  
đời chỉ là ảo ảnh, có rồi không không  
rồi có - Con nghĩ già tao nhiều hơn  
thực sự tu kiến. Vì hoàn cảnh con  
không đi xa để được gặp và nhìn Đức  
Thầy bằng thân xác những trong lòng con  
mỗi khi nhắm mắt nghĩ thiền, hình ảnh  
Thầy và lời giảng dạy luôn vây quanh và  
tồn tại mãi mãi trong lòng con

Con cầu xin Thượng Đế, Đức Phật ban  
điền lành để Thầy luôn dồi dào sức  
(256) khỏe và giúp người trần thế thoát khỏi  
vòng bụi lụy. Đức Thầy mãi mãi là  
Ông Phật sống trong con.

Kính lạy Thầy

Con

D. H.

Montréal ngày 12 tháng 7 năm 1999

D H ,

Thầy rất vui nhận được thư con đề ngày 7 tháng 7 năm 1999 được biết con đã nhận được thư thầy đọc và cảm động đó là duyên đạo trong xây dựng, nay con đã hiểu được một phần nào, đời là giả tạm, bằng lòng tự quay vào nội tâm mà tu là điều quý cho con.

Trời Đất mệnh mong, chỉ có đạo là sự quân bình trong nội tâm, chuyện ngoài tai nên bỏ ngoài tai thì con sẽ được bình an, người đời mang xác làm người, rước vào thì sự động loạn sẽ gia tăng, cuối cùng mọi người cũng sẽ ra đi với hai bàn tay không, chỉ có luật nhân quả của Trời Phật mới có quyền trị họ, ngược lại người tu chỉ có trì tâm niệm Phật tự khai mở đại trí, thì mới có cơ hội tự cứu và để tha thứ và thương yêu hơn người thường.

Cuộc sống có Trời có Đất có đạo là đủ rồi, người đời sợ sự nghèo khổ vì tham sống và sợ chết, vì chưa thấu triệt được nguyên lý của Trời Đất, lúc nào cũng hoang mang và khó khổ! chúng ta đã có pháp tu nên hành để tự giải và tự cứu.

Chúc con vui tiến trong thực hành.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

B 6 , ngày 19.4.1999

Đức thầy Kính mến,

Hôm nay con có đài lễ trước kính  
thăm thầy. Chúc thầy luôn như xưa khi khỏe đi phụng  
hộ quốc vương.

Con ở bên tre, con cũng ngại pháp của  
thầy. Hôm nay thì đêm trụ ở lều của con rất  
nhau. Con xin cảm ơn thầy đã hết lòng dầm dãi  
chung con trên bước đường tu giới-thoát.

Thầy ơi, Trước khi đi vào thiền-định, thầy  
đã dạy nguyện. Năm Mùi A Di Đà Phật, Năm Mùi  
Quan Thế Âm Bồ-Đề, Năm Mùi Long-Hoa quả-chủ Di-Lạc  
Phật.

Thưa câu thứ 3 là câu Di-Lạc Phật. Chính vì lý  
do mà hôm nay con quyết-tâm gửi bức photo hình  
chức công trước ngôi chùa Di-Lạc. Ngôi chùa  
này không thờ Phật nhưng lại là Phật Di-Lạc sau này  
con đã thấy trên 20 năm rồi ở tại BT. Lúc ngủ vào  
của con đã đi vào ngôi chùa đó. Cảm như thế này  
con kể thầy. Đến 2 tuần sau được dịp ông Cầu  
dẫn đi thì khi bước vào khu đất chùa con vỡ công  
ngay như vậy. Hư ra con đã đến đó trước rồi.

(258)

Ngày năm tháng sẽ trôi qua, con vẽ di lễ  
kỳ niệm có sự ông chùa Huệ-Hoa. Di lễ kỳ chót  
vả tại sao từ lâu đã có 2 công rồi, bây giờ mới  
kết lâu làm công chưa từ sau này Phật sẽ đi.  
Con tin rằng thầy sẽ hiểu. Vì vậy hôm nay  
con có thư này. Vì lời của ông Đạo năm có  
lời rằng cái công chính từ sau này người nước  
ngoài làm, có phước. Hôm nay Hoa tử đã được vẽ  
ra. Vậy con xin thầy cũng cái loan đạo phụng  
xa trong dịp trong việc xây dựng này đi ngay.

Sau cái kèn đao có dịp về thăm thú Di Lạc.

Hôm nay thấy là phát vi-Khôn, Con xin  
thầy ủng hộ trong việc xây dựng này - Con xin đến  
tạ thầy trước.

Ở Việt-Nam chúng con mong có ngày được  
hội ngộ cũng thầy. Trong 1 cuốn băng con nghe  
thầy kể rằng Việt-Nam sau này sẽ đẹp lắm hay  
sao. Hôm qua con xem cuốn băng "Cái hội tam linh"  
tại California, con thấy cái kèn đao Khôn như là ở  
thầy Khôn, trở lại thì đó nữa. Con khâm!!!

Thầy ở - 7 năm Cường quốc sau này sẽ làm  
bê trên đó chuyên thầy ra thì ngoài đi cứu độ báo  
như người - thì mình cứu thầy về cũng khó như  
nhưng con khá nghe thầy than thở chút nào - Anh  
quang cứu thầy lúc nào, cũng tang chôn. Việt Nam  
chết như phước - và biết có ai có duyên gì được thầy  
đi qua cứu hàng phước.

Thưa rồi con có về gặp Anh ba tuấn ở Long-  
(259) thạnh. Tại con về thăm-Viên thì cứu và ngủ tại đó.  
Đền Viên Viên có cây im hương-phước. Đường như có  
cây cũng thườn nữa thầy à. Khu đất về đêm con  
như về thườn phước thật đẹp. Đền khá trang mã  
thườn Viên Viên sang. Đất Long-Thạnh là thành-địa và  
là trên đôn quả cái kim tử sau này sẽ khá thầy.  
Chúng con kèn đao Việt-Nam rất mong thầy  
lên sau cũng con Khôn chú chú thầy Khôn  
tam luôn thườn lạc.

Này Khôn,

Thưa,

ngôi chùa thườn Hoa tử

lạc lạc tại cũ-lạc giảng thườn Giảng.

Con xin gọi thầy như đi như về chừa

công. Phước hầu cứu thầy rất như con mới xin thầy.  
OKAY. thầy h.

Thưa

Montréal ngày 13 tháng 7 năm 1999

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19 tháng 4 năm 1999 được biết con có tâm hướng về Trời Phật mà tu, việc bất ngờ tái hội lần lần với con gọi là duyên lành hội tụ. Trong tương thì sẽ có tượng, lịch sử đã cho chúng ta thấy không biết bao nhiêu cảnh giới khác nhau, hiện trong tự nhiên và hồn nhiên tại mặt đất hiền lành này. Cảnh chùa lúc nào cũng thể hiện sự từ bi đóng góp bởi các giới hình thành, di thiện tối lạc thì chùa nào cũng đẹp và từ bi cả.

Chính anh ba Tuấn cũng không ngờ cất được một thiền viện "Tự Cứu", ảnh hưởng cho chung với tâm thành đóng góp của người tu chơn là quý giá vô cùng, lúc nào cũng in sâu vào trong tâm khảm của người muốn thực hành, không khác gì hoa sen nở rộ giữa đồng hoang sinh lấy, dâng Trời Phật trong một ý nghĩa tốt tươi. Người đời thường nhắc đến câu ca dao rằng : Sự cố gắng tu tịnh của hành giả không khác gì hoa sen sống bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Chỉ có tu thì mới tạo được hạnh đức thiển lành dâng Phật, hoa hạnh đức nghìn năm không héo, chỉ có tâm thì mới đạt tới sự kết quả tốt ở tương lai, thấy điều ngoài ý muốn của chúng sanh, việc của Trời Phật sẽ hình thành trong sự tự nhiên và hồn nhiên bất ngờ đó gọi là duyên lành của Trời Phật, lúc nào cũng vĩ đại và kiên cố, con muốn tạo được điều lành cho tâm lẫn thân, thì chỉ xây dựng bằng trí tâm niệm Phật hướng thượng tu hành, kết quả sẽ đến với con trong tự nhiên và hồn nhiên.  
Thầy lúc nào cũng sẵn sàng trong tinh thần xây dựng cho chung.

Chúc con thành tâm tu tiến.

Quý thượng.  
LUONG Sĩ Hằng.

Th. 10.07.99  
Mh  
F

, e ngày 6-7-99

Kính thầy,

Con kính gửi<sup>2</sup> thầy môn quã.

Chúc thầy luôn mạnh khỏe<sup>2</sup> -

Kính lễ thăm Bà rằm, chị Bê  
và Incha -

Kính chào Thầy -  
Con,  
N Đ

(261)

Montréal ngày 14 tháng 7 năm 1999

N D con,

(262)

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 7 năm 1999 cộng với money order 1000 \$ giúp đỡ Thầy khi cần. Thành thật cảm ơn sự lưu lý của con. Chúc con vui khỏe và thiền tốt.



B D 29-4-99 11.17.5799

Thầy kính yêu.

Vâng lời thầy khuyên, trong năm vừa qua con nằm ở nhà lo tu, tuy con không có đi Hà Nội nhưng con vẫn có cơ hội giúp đỡ và phục vụ cho các bạn đạo. (Bạn đạo từ như trang và Phan Rang đến thực hành với con tại nhà mỗi người tập 2 tháng)

Hàng tháng nhờ có bạn đạo Nguyễn Huỳnh Lâm áp tải bằng hóa đi Hà Nội bằng tàu hỏa. Nhờ vậy mà con cũng cấp tài liệu kèm theo để giúp đỡ của bạn đạo miền nam giúp cho bạn đạo ở miền Bắc không có gì khó khăn.

Tại Hà Nội có rất nhiều người nghiên cứu và thực hành pháp lý với KHHBP, toàn là cán bộ, có người tại chức và có người nghỉ hưu, họ rất dễ dặt, họ âm thầm tu tu. Trong số này có anh Nguyễn Đức Thịnh. Anh Thịnh gặp anh Quát tại Hà Nội và đã theo anh Quát về Saigon để học thực hành tại Thiên đường H.V.F.

Sau khi về Bắc anh Thịnh tu có kết quả tốt. Hòa khí trong gia đình anh lương được mọi người chung quanh và họ hàng đều vui vẻ.

Anh Thịnh cần thực được tinh người là Thiên tính.

Gia đình anh Thịnh phát tâm dựng căn nhà của mình để làm thiên đường mời các bạn đến chung thiên, tạo điều kiện cho gia đình tu và mọi người cùng tu. Anh đã thường kiêng vớ v.

(263)

Thầy đã viết thư xin chứng tâm và khai sinh thiên đường. Thư nhờ anh V.T. Sơn chuyển đến thầy. Nay anh Thịnh viết thư tiếp trình thầy. Thầy nhờ con chuyển. Anh Thịnh sợ thư bị thất lạc.

Thưa thầy, nhà anh Thịnh con có đến ở? Căn nhà ba tầng lầu, nằm trong khu phố Hà Nội số 143 phố phường Mei Đông Đa Hà Nội, địa điểm rất thuận tiện cho bạn đạo tới lui.

Thầy có điều gì dạy bảo xin thầy hướng dẫn. Ở đây con kết hợp với anh H.V.F và anh luân có kế hoạch giúp đỡ và phục vụ cho bạn đạo miền Bắc yên ổn và tốt đẹp hơn.

- Bạn đạo miền Bắc hướng lên về Thầy
- Con cúi lạy thầy cầu độ Tâm linh cho bạn đạo ở miền Bắc.

con kính lạy tạ thầy.

  
ng . v . l

Montréal ngày 13 tháng 7 năm 1999

V L

Thầy vui nhận được tho con đề ngày 29 tháng 4 năm 1999, được biết duyên đạo đã đến với con, thôi thúc con thực hành và tận độ quần sanh. Người tu Vô vi không có gì quý hơn được cơ hội phục vụ người kế tiếp. Người dân khổ không khác gì sa mạc thiếu nước! Rất cần tình thương của Trời Phật gia hộ cho tâm linh được tiến hóa tốt đẹp, nói về mặt đời thì phải có người dẫn thân phục vụ. Nay con đã làm được điều này là rất quý, trên đường thực hiện tình thương và đạo đức, lúc nào cũng phải gặp phải sự trở ngại của tình đời đen bạc xen kẽ phá hoại, nhưng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế vẫn hiển ngang xây dựng cho quần sanh tự thức, mãi cho đến nay Thầy chưa nhận được tho của anh Thắng nhờ anh Vương Thanh Sơn chuyển.

Thầy xin đặt tên Thiên Đường của Thắng như sau :

Thiên đường qui hội tâm linh tự cứu  
Tinh đẹp Trời ban chuyển khắp nơi  
Nguyên lý ân ban rõ ý Trời  
Bình tâm học hỏi chẳng rời  
Cơ Trời sắp đặt nơi nơi  
Cần khôn qui một thánh thời thực hành  
Tự mình khai triển hướng thanh  
Thực hành chánh pháp đạt nhanh hơn người  
Tử trong tiến nói giọng cười  
Người người hoan lạc rõ nơi an toàn  
Tâm linh khai triển nhiều màn  
Pháp tràng xây dựng đàng hoàng hơn xưa  
Thực hành khai triển mới vừa  
Trí tâm thanh nhẹ vẫn ưa luật Trời  
Thực hành khai triển nơi nơi  
Trời cao tận độ xuất lời chơn ngôn  
Cần khôn vũ trụ sanh tồn  
Qui y Phật pháp giữ hồn lo tu  
Khai thông trí tuệ chẳng mù  
Bình tâm học hỏi an du phần hồn  
Vạn linh tiến hóa sanh tồn  
Qui không thanh nhẹ ác ôn tiêu trừ  
Cần khôn vũ trụ loài người  
Cung chung tiến hóa cùng cười cảm thông  
Tự mình thực hiện ngoài trong  
Trong không mà có một lòng tự tu  
Kính bái

264

7.1.14.07-99

San Diego Ngày 5 tháng 4, 1999.

Trước lời chúng con kính -thăm  
Đức Thầy, Bà Tam và Cô Bê được nhiều  
sức khỏe.

Như đã trình qua Đức Thầy, chúng con,  
Bố mẹ, bạn đạo vùng San Diego, và vài  
bạn đạo vùng Orange County đã đến nhà  
chúng con ngôi thiền đề Thượng Kiêng  
Vô Vi ngày 4 tháng 7, 1999. Ngày hôm  
đó bạn đạo đến rất đông, vui vẻ học  
mục Bé Tam rất sống động.

Như thường lệ mỗi đầu tháng bạn đạo  
San Diego chúng con có đóng góp vào quỹ  
cứu khổ bạn vui, hoành pháp của Đức  
Thầy, thì nhân dịp này chúng con lại có  
dịp trình bày cho các bạn đạo vùng  
(265) Orange County biết qua sinh hoạt tại San  
Diego.

Sau đây chúng con gửi kèm theo một  
tấm money order \$500<sup>00</sup> mà bạn đạo  
đã đóng góp trong ngày Thượng Kiêng  
Vô Vi tại Thiền Đường Liễu Động Khánh  
Đuyên.

Kính Thưa,  
Vanbunw  
K + Q

Montréal ngày 14 tháng 7 năm 1999

K Q ,

Thầy vui nhận được con đề ngày 5 tháng 4 năm 1999 cộng với sự hảo tâm đóng góp của bạn đạo vùng San Diego tổng số là 500 \$ nhân dịp thượng kiến Vô Vi tại thiền đường lưu động Khánh Quyên, bạn đạo vui khi tham dự. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của bạn đạo.

Kính chúc các bạn chung vui và thiền tốt. Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

266

SGN ngày 15 tháng 07 năm 99

Kính thưa Thầy,

Xin Thầy giúp dùm bạn đạo VN một việc:

Cụ Lâm Quang Sáng, mọi người thường gọi là bác Sáu Lâm Quang, sanh ngày 06-10-1902, nhằm ngày rằm tháng 09 năm Nhâm Dần. Cụ là người đã có công ghi lại quyển Phép Xuất Hồn và Kinh A Di Đà chú giải lúc Ông Tư còn sống. Sau khi Ông Tư xuất hồn đi, Ông trở về đọc văn cho cụ Lâm Quang chép ra sách.

(267) Cụ mất ngày 7.7.1999 nhằm ngày 24.5. năm Kỷ Mão, lúc 12 giờ trưa tại Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, hưởng thọ 98 tuổi.

Xin Thầy chuyển đến Thầy và Ledweckly để được đăng lên cho Thầy giúp đỡ phần tâm linh và được mọi người cùng cầu nguyện cho cụ.

Xin cảm ơn Thầy.

N

(268)

15/5/99  
M

Ngày 8-6-1999

Kính thưa Chị

Công ngày 4-6, con có đến khách sạn đường Trần Hưng Đạo. Con có nhận 1000 đô, người trao tiền có cho con biết là tiền từ Canada gửi về.

Con rất cảm ơn Chị và quý bạn đã thương con và thương người nghèo.

Công việc tới con sẽ xây một căn nhà tình thương và kế tiếp có thể con xây 1 phòng thuốc đông y, nhưng vì chỗ sử chấp thuận của cấp huyện và tỉnh nên chắc có lẽ hơi chậm.

Việc xây nhà tình thương thì con sẽ làm ngay.

Chưa Chị việc con dự định làm phòng thuốc phải thuận vì con thấy rất là thuận huyện, vì con có được Thầy thuốc có bằng hẳn rồi và có lòng từ thiện giúp khám bệnh cho người nghèo, con cũng có vài ba anh chị bạn đang lang thang trên các nơi để kiếm việc làm, nhưng họ chỉ thích các nơi tự mình để họ làm từ thiện chứ họ không thích ra ngoài cạnh tranh mua bán hoặc làm thuốc, hiện nay họ tự đi tìm cây thuốc nam và họ muốn đến con để cầu giúp những người bệnh nghèo khó, con thấy đúng sự thật là huyện thành như tỉnh Chị đạt, nhưng người họ đến với con tuy là họ nghèo nhưng họ có tâm lòng phục vụ, tâm họ muốn làm việc lành nên con muốn tạo điều kiện cho họ có việc làm, cũng và phục vụ cho xã hội và xã nhà cũng rất cần chúng con làm việc này, Hội Chữ thập đỏ cũng ủng hộ và...

những năm lành tốt nên con sẽ tu chí và  
việc làm phải ngày càng tốt hơn, muốn cảm  
ơn Cháu con phải như vậy chứ con không  
viết lời cảm ơn bằng hàng chữ Suông đâu.  
Con chúc Cháu vui khỏe và gửi lời chào  
tất cả bạn bè

(273)

Janet

L. T. K. S.

Hình Bức

Montréal ngày 15 tháng 7 năm 1999

K S ,

(274) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5 tháng 4 năm 1999 được biết con đã phục vụ tốt và được mọi người chung vui hợp tác. Điều lành cú thực hành đúng thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Phần hôn sẽ được thanh nhẹ và dễ tu hơn, tâm bố thí rất cần - biết bao nhiêu người thiếu thốn và đau khổ!. Con thân phận đàn bà yếu ớt mà dám làm việc bố thí như một vị đại trượng phu ở đời này rất hiếm có, con có tâm tốt từ căn bản vậy con cứ tiếp tục phục vụ người nghèo khổ là tâm con sẽ bùng sáng và chư Phật sẽ tận độ cho con và gia cang bình an và tu hành tinh tấn. Muốn khai tiến một con đường thẳng thì thế nào cũng phải đụng chạm cây cõ bên lề đường. Việc này đương nhiên phải có, nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy, triển khai tốt đẹp ở tương lai. Chúc con và gia đình vui tiến.  
Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

T.B. Hôm trước Thầy có xin con gởi cho Thầy một tấm hình căn nhà của chị út mãi cho đến nay Thầy vẫn chưa nhận được, mong con lưu ý.



Montreal ngøy le 16 juillet 1999

Cher J P ,

J' ai eu le plaisir de recevoir ta lettre datee le 2 juin 1999, ayant appris que tu es sur le chemin de comprendre la valeur du detachement et d'accepter d'invoquer les phonemes Nam Mo A Di Da Phat et de construire ta volonte dans la pratique de la voie de perfectionnement afin de retablir l'ordre dans ta conscience.

Tu as eu aussi l'opportunitè de te rendre compte qu'il est tellement

nuisible quand le flux d'energie descend vers en bas. tu as pratique la methode depuis plusieurs annees et tu as pu ressentir que ton esprit fonctionne plus vite qu'auparavant. Apres la reception de ma lettre, il apparait dans ton cerveau beaucoup de questions que tu n'arrives pas de choisir lesquelles faut-il me poser anterieurement ou ulterieurement. Cela prouve que seule l'energie puisse fonctionner de maniere aussi rapide, c'est pourquoi tu dois t'efforcer de continuer a invoquer plus assidument les six mots mantriques et penser au flux d'energie illumine des Bouddhas afin de retablir enfin le principe d'equilibre, de purete et de legerete.

Tout depend de la perseverance de ton propre travail pour parvenir a un bon resultat. De ce qu'on a gagne, on va le perdre, c'est cela la juste voie de la spiritualite! Tu as pu te detacher toi-meme de cette personne donc tu vas dissiper et eviter de justesse d'etre entraine par une attraction karmique et tu vas facilement acquerir la maitrise de soi. Ce que tu es en train de vivre, je l'ai traverse aussi moi-meme. Apres des difficultes, viendra la reussite de la conscience spirituelle. alors tu dois regarder attentivement : Il existe le Ciel, la Terre et la Voie spirituelle c'est deja suffisant. A tout moment le flux d'energie pure et legere de la grande compassion t'eleve, te porte et te construit jusqu'au stade final de la purete et de la legerete.

Rappelle-toi de pratiquer les exercices de respirations sans retention de souffle plusieurs fois pendant la journee apres les invocations mantriques.

Tu vas ressentir des changements apaisants dans ta conscience interieure. La concupiscence va diminuer et tu acceptes mieux de te corriger et d'evoluer.

Tu vas sentir que tu as besoin a tout moment de la purete, de la legerete et de la relaxation, et tu seras moins lie aux complications de l'exterieur. La beaute physique d'une autre personne ne pourra pas etre egale a la compassion merveilleuse de Dieu et du bouddha.

Quand tu pratiques les exercices de respiration sans retention de souffle, tu inspires directement le souffle originel du Ciel et du Bouddha afin de retablir l'equilibre de la conscience interieure.

(275)

Ton esprit sera illumine et ta conscience sera lucide, c'est aussi grace à ton travail perseverance pour parvenir à ce stade. L'intensite d'energie dans ton organisme va devenir normale et tu vas ressentir que l'ordre est necessaire. Il est necessaire de pratiquer de l'ordre au lieu du desordre. A ce moment la tout ce qui est calme et joyeux viendra a toi. J'ai ecrit un poeme intitule

(276) " Rire " pour la joie collective de tous les pratiquants, il est traduit en francais. Tu peux eventuellement en demander une copie au centre de meditation de Paris pour le lire afin d'etre joyeux et le lire pour ouvrir ton esprit. Il est aussi recompose en un chant pour etre performe au Congres. Les pratiquants de France vont le chanter dans l'auditorium de Toronto, souviens-toi de ne pas manquer a ce spectacle et de l'ecouter attentivement. Tu l'as traduit en francais et elle en a tres contente.

Je te souhaite de la sincerite dans la pratique pour evoluer.

Bien a toi.

Luong Si Hang.

Th. V. Mh

V

le 3 juillet 1999

Kính thưa thầy

Chúng con rất vui mừng thành tựu doan kết và vui tươi trong nội tâm để thực hiện cuốn băng nhạc cuối này. Tuy nhiên chúng con cũng hiểu rằng, chúng con không phải là ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp nhưng với tài môn hồn nhiên và cố gắng nói lên và ca lên qua những câu thơ trang đầy ý nghĩa sâu xa, hơn nữa nhờ bài ca Cuối đem đến cho chúng con, bạn đạo VSV Pháp một bề yêu thương nhau nhiều hơn nữa và niềm vui khi tập dợt cả khi Châu băng, từ trẻ đến già lại thêm người Việt, người Trung Hoa, người Pháp cùng nhau hòa đồng giọng ca tiếng cuối. Riêng phần con, trong tháng Năm vừa qua vì rất bận rộn Việt làm đi nhiều nơi trên xứ Pháp trong lúc phổ nhạc, ngồi nghỉ lại cũng là là. Có biển xanh (ở Nice), Có núi lửa (ở Puy de Dome vùng Clermont Ferrand), Có rừng cây mệnh mông (Puy du Fou vùng Vendée), Có trên trời mây trắng thăm thẳm (lúc đặt nhạc trong máy bay Air Bus 320), Có suối chảy (tại Evian), Có không khí trong lành (tại Chatel Guyon kế Volvic)...

(278)

Đó cũng là một sự tình cờ và may mắn  
thốt lên những lời nhạc vui buồn lẫn lộn  
Cái cười của thầy rất là thắm thía không  
phải là cười ăn say, hay là cười nửa má,  
cười hạnh phúc, cười thỏa mãn... mà là  
Cười để hiểu, Cười để vui...

Rất tiếc là con không có dịp trú tại hội  
kỳ tới ở Toronto để cùng bạn đạo hát bài  
này. Tuy nhiên bạn đạo pháp cũng có đủ  
phương tiện và đã tập dợt rồi, nếu có phương  
tiện trình bày trong đại hội tới.

Niềm vui thâm kinh của con là phổ nhạc  
những vần thơ sâu xa để phổ biến. Con  
nghe rằng nếu con không theo phương pháp  
Vô Vi này với sự hiểu biết về âm nhạc  
không thể vào thốt ra những dòng nhạc  
hồn nhiên và đi sâu vào bản thể đây  
ý nghĩa diệu thâm trên lời và giải phá  
hâm tâm.

Một lần nữa con cảm ơn thầy đã dành cho  
con một hình ảnh để có dịp đóng góp  
trong công việc phổ biến Vô Vi qua giọng ca  
tiêu nhạc. Ca một trăm lần không ngán  
và không mệt, con bắt đọc 100 lần chặc  
chắc không đủ can đảm thục hành. Các bạn  
đạo Vô Vi pháp đã tập hát trên 4 tiếng đồng  
giờ bài cười! Ca một sự kên nhâm và  
Thành công trong nội tâm.  
Mong gặp lại Thầy sớm.



Montréal ngày 21 tháng 7 năm 1999

V T ,

Thầy vui nhận được thơ con cộng với một cuốn băng nhạc hát bài cười. Mọi người nghe qua rất vui, nhờ sự đoàn kết của bạn đạo pháp hình thành xây dựng tâm thức rõ rệt do điệu nhạc cảm thức của con đã phối hợp, tiến tới sự thanh nhẹ VÔ Vi , một nu cười vui nở ở đôi môi người, ước mong sẽ được hát nơi đại hội Toronto, thác nước du dương, giọng hát lại càng du dương.

280

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của bạn đạo pháp và sự đóng góp của con.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

76 22.07.99  
C , ngày 12 tháng 7 năm 1999.

Kính gửi: L U Ớ N G Thien-Su  
Su-phụ của các bạn đạo Vô-Vi khắp năm châu.

Kính lạy Tôn-Su.

Ngày 21/4/1999, con rất vui mừng và sung sướng khi nhận được thư của Tôn-su, con muốn hồi-âm ngay, nhưng con lại sợ vì con cứ lăm rón Tôn-Su hoài nên con lại không dám. Hôm nay vì có việc con muốn trình lên Tôn-Su cho nên con mới mạo muội biên tâm thư này.

Kính bạch Tôn-Su! Con được nghe các bạn đạo cho con hay tin là: Tôn-Su đã đi Trung Quốc để cứu khổ ban vui. Được tin này con mừng lắm, cho nên tuy con ngồi ở nhà mà con hằng cầu nguyện TROI, PHẬT gia họ Tôn-Su đi hoang đường đạo pháp được hoàn toàn may mắn và mãn nguyện. Vì tự nghi đến thân con, thì con lại càng thương Tôn-Su nhiều hơn, vì Tôn-Su đã già rồi mà cứ con hy sinh vì đạo pháp, làm việc không ngưng nghỉ, cứ bay hết từ Đông sang Tây rồi lại bay từ Nam chí Bắc.

Kính bạch Tôn-Su! Thư trước Tôn-Su đã chỉ dạy cho con liên lạc với ông thầy Tau ở Washington States để uống thuốc Bắc. Con vâng lời, nên con đã liên lạc với bạn đạo NGUYEN TRI VUONG để đi, nhưng khi con đi thì không có ai phụ giúp, đành dạt vì con đi một mình thì không nơi. Các con cai của con thì chúng nó đi lăm hết và chúng nó ở riêng mỗi đứa một nhà, con vợ con thì cũng già yếu chẳng giúp đỡ gì được cho con cả, ngoài ra mỗi ngày nấu cho con một bữa cơm, vì thế con không thực hiện được lời chỉ dạy của Tôn-Su, con cúi đầu lạy Tôn-Su tha tội cho con.

Kính bạch Tôn-Su! Bệnh tật của con đến nay thì 10 đã bớt 8, chân tay không còn nhức nữa nhưng các đường gân vẫn còn co rút, cơ lẽ nó thành tất luôn, tay vẫn không cầm được đĩa khi ăn. Con sức lực trong thể xác thì con nhận thấy suy nhược nhiều, đi lại trong nhà thì chậm rãi, lụng cụng được, chủ đi ra ngoài đứng chừng độ 100 mét thì nhọc lắm. Vì thế nên con kính bạch Tôn-Su là con PHẢI VỀ VIỆT NAM để có người giúp đỡ, săn sóc, chủ như ở bên này thì tình trạng như vậy, Tôn-Su cũng đã biết. Vợ con và các con của con cũng đã đồng ý như vậy. Con trình lên Tôn-Su là ngày 03/8/1999 này, con về Việt Nam và có lẽ con ở luôn bên đó cho đến ngày bỏ xác, vì con cảm thấy cái thân tu-đại này cũng đã rạo hết rồi không còn xài lâu được nữa. Vậy con kính trình lên Tôn-Su để kính tường và tiện đây con có chút quà mọn dâng lên để cúng dâng Tôn-Su, dù đã thiếu

con kính xin Tôn-Sử nhận long thành kính của con (đính kèm đây một money-order 500\$ CAD).

(282) Kính bạch Tôn-Sử! Ở Việt Nam con còn hai đứa con: 1 con gái đã 55 tuổi và một con trai 50 tuổi (2 đứa này là con vợ trước). Con sẽ về và ở với thằng con trai, con có nhiều cháu nội và cháu ngoại cũng đã lớn và con sẽ được sự quan tâm của chúng nó.

Cuối thu, con xin kính chúc Tôn-Sử quý thể khang cường, thân tâm an lạc để điu đạt chung con bạn đạo Vô-Vi khắp năm châu được tiến mạnh trên đường ĐẠO.

Kính lạy Tôn-Sử.

T Q S



Montréal ngày 22 tháng 7 năm 1999

Q S ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12 tháng 7 năm 1999 cộng với một tấm money order 500 \$ gửi tặng Thầy xữ dụng khi cần, còn về việc đi Trung Quốc thì chưa thực hiện được, còn đang chờ cơ hội tốt, đối với sức khỏe và thòi cơ.

Thầy lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nhơn sinh dù khổ hay sướng đều phải làm việc cả, con đã chọn ngày trở về xứ sở mà sống gần các cháu thì rất quí. Ở Việt Nam cũng có nhiều thầy thuốc bắc nổi tiếng có thể phục vụ con khi cần, số tiền này sẽ giúp Thầy nới rộng tầm tay cứu độ khi cần.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.  
Chúc con thượng lộ bình an và may mắn.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.



11.23-07.94  
H

X H 13.4.94

Trọng Kim L

Vi Cha Già và quý Vi Đại An Nhân của  
Trần con bất thành ở Lạc Hữu.

Đinh Thủa Cha và quý Vi Đại An Nhân  
Đời vui mừng rất lớn mà Cha và quý Vi lúc nào  
cũng hưởng hạnh phúc chung con. Chúng con xin cúi  
đầu cảm mến tình thương, cao quý mà quý Vi luôn  
quan tâm chăm sóc chung con. Đinh Thủa Cha và  
quý Vi thế này, chúng vui vẻ và khỏe mạnh  
nhiều. Mặc dù, từ xưa về trước tổ tiên, cũng có  
công việc làm vất vả, mà không biết mệt mỏi,  
Vi lúc nào Cha và quý Vi cũng lo lắng, có  
chất lượng cao, lại còn nhận được mỗi em  
một bộ đồ thật đẹp, cũng do Cha và quý Vi  
gởi về cho chúng con. Thế chúng con chỉ còn  
ở Lạc Hữu, hơn 60 em nam nữ. Chúng con cố  
gắng trau dồi tay nghề thật khéo, chúng  
con không phạm 3 những lỗi lầm, một  
giờ. Nếu thế Cha và quý Vi quên, chắc chúng  
con khổ sở lắm.

(284)

Đinh Thủa Cha và quý Vi, chúng con luôn  
nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân cho Cha  
và quý Vi luôn khỏe mạnh.

T.M các em bất thành

Đinh P H D

Vi Cha! Cha ơi! có những lúc trời mây tối tăm, bóng  
Chúa tối, chúng con luôn tìm  
Đinh Cha và quý Vi. Chúng con không biết ngày  
trên này chúng con sẽ sao.

Montréal ngày 23 tháng 7 năm 1999

Kính gửi soeur,

(285) Mua hè chung vui của tất cả, quang chiếu tận độ quần sanh, hón hõ trong xây dựng cho chung. Soeur đã đầy công phục vụ các em tự xây dựng nền tảng cho xã hội được tốt tươi, không khác gì mùa hè đơm hoa. Tình Chúa thương yêu lại càng sáng tỏ, các em vui làm việc hăng say mà không mệt mỏi, đó mới thật sự là đạo đức do công xây dựng của tuổi trẻ dần thành học nghề tốt để phục vụ người kế tiếp, món quà tốt ý thiện lành dệt thành tranh Trời tốt đẹp dù là điếc hay câm cũng có trí xây dựng tốt cho loài người cộng hưởng, phục vụ là người sống cho chung, đâu đâu cũng có tình thương của Chúa ban chiếu, hoa nở vui nụ cười tốt.

Kính chúc soeur cùng các em vui tươi và khỏe mạnh.  
Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

Portland, ngày 14 tháng 7 năm 1999

14.7.99  
L.T

Kính thưa Ba,

(286)  
Chúng con là L T xin gửi lời thương thăm Ba được nhiều sức khỏe chúng con mừng. Hôm nay chúng con có một chút quà kính biểu Ba với tất cả lòng biết ơn sâu xa của chúng con.

Chúng con và các cháu đều vui khỏe, bền chí tu hành. Chúng con luôn luôn nhớ thương Ba và mong đến Đại Hội Duyên Lành để được gặp lại Ba.

Thương kính,

L T

Montréal ngày 22 tháng 7 năm 1999

L T ,

Ba vui nhận được thư của hai con đề ngày 14 tháng 7 năm 1999 cộng với món quà 5000 \$ giúp ba thù nghị xứ dụng khi cần, số tiền này ba sẽ thay hai con phục vụ những người nghèo và thiếu thốn, không khác gì người tưới cây giữa sa mạc trong khi thiếu nước.

287

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của hai con và gia đình.  
Ba chúc hai con và gia đình vui khỏe.  
Đại hội Duyên lành sẽ tái ngộ.

Quý thương.  
LUONG Sĩ Hằng.

1.67<sup>05</sup> M. Minh Thiã Đức Thãy

Con Minh xin cảm ơn Đức Thãy đã gọi cho con & là thư tháng 3 và tháng 5 mà con mới nhận được. Tuy theo Đức Thãy có khuyên khi về VN, nếu chưa tự đứng thì được thì không thì sẽ hiểu vậy. Con Minh xin cảm ơn Đức Thãy đã cho con lời khuyên quý báu. Nay được về VN khi chỉ được thăm mẹ & lần và khuyên về Saigon nhờ Đại Sĩ Thãy Chăm Chĩa đây chẳng nay đã trở về được đã nghỉ Chăm mẹ.

Kỳ này con về nhờ bà Phi bạn & lái đò và lái tại được vốn. Con đang nay chuyên bay cả tháng để về lại mà không được vì người đi cho học qua đò, con mới về lại hai hôm nay.

Con được Đức Thãy khuyên cho các con học học cho có tiếng lại và Đức Thãy khác lại & Bài Thơ: Khôn Thân Vạn Đắc

(288)

phạt nạn ngộ

quả vũng con đường vách sần

Thật sự qua 25 năm chúng con gặp nhiều khó khăn và nghịch cảnh. Con cũng như anh tài và tất cả các con đều chịu đựng, vẫn hết lòng phục vụ Bội và Đạo làm công quả để dành phúc đức cho các con. Hôm nay con kính xin Đức Thãy cho chúng con ý kiến có nên mua nhà để chúng con được ổn định cuộc sống.

Mà được yên tâm để hơn trong đời đạo  
Chứng lên hôn mang tent thần được gì vẫn  
đang gọi - xây dựng tinh thần, cho giờ đình  
cung như ta hề -

Các bạn đạo ở đây đã mua nhà. Chạy  
khôn cuộc sống nơi đây, quay quanh việc  
khác đời và đạo.

Nhà ở đây không đắt, chỉ down  
có 5000<sup>2</sup> và lãi tháng trả 600 hay 700  
mà có căn nhà. tuy lúc 6 năm nay  
chứng lên như nhà hàng thông tin 700.  
và đời nhà 5 lần, mỗi lần cũng  
cực và tốn kém.

(289) Đức Thầy khuyên cho Chứng lên  
bởi khuyên -

ở VN trên chú có gọi là như mua  
đất cái nhà, nhưng gọi gọi từ khó khăn  
nên chú nhà vẫn ở - Muốn như thế hiện  
cũng lên lâu dài. Vì vậy con nghĩ về  
tạo cuộc sống yên ở đây cho giờ đình  
đời vật vã, lúc nào cũng rầy rầy, mai đó  
không được gì, còn thêm lần nữa, khó tu.

Vài hàng Đức Thầy khuyên gọi là  
lên Đức Thầy Đức Thầy và Bà Tam luôn  
vui vẻ khỏe mạnh con mừng

Thưa Đức Thầy, con có đức bà  
bị ai chửi dè không? con Mong Chư  
Đức Thầy gọi là.

Montréal ngày 2/08/99

M C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 8 năm 1999 và quà mang từ Việt Nam về. Thành thật cảm ơn con, còn về việc mua nhà thì rất cần cho gia đình đông con. Con nên lựa nhà hạp hướng với con, tránh khu có con gió lốc, gia đình con có tâm tu và phục vụ cho người kế tiếp là rất quý.

(290)

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

Cõi trần ngày 4.7.1999  
CAN ĐƯỢC VƯỢT NAM.

Ông Tóm quý thân,

"Đạo vốn không lỗi". PLVVKHHEPP - vô biên. Cõi đời là Học + Thực.  
Viết ít dòng như tác Duyên với Phật Sư đang sống.

Có 2 chg trình lớn:

1) "Vô vi": ~ Tết Năm Thìn →<sup>0</sup>

(291) 2) "Hữu vi" Từ nay đến Tết: Nếu hữu duyên  
Cần ~ 100 ĐĐ - LA Học Hành nghề võng đạo (dạng cầu<sup>2</sup>  
thạch)

Kính trình lên Phật Sư tâm tình. Xin hết. Xin hết.

Con,



T B Đ

(T.B) Rất chề tui vui rất vui là thư Hồi - Âm - Riêng - Sơn<sup>2</sup> của<sup>2</sup>  
Giáo sư<sup>2</sup> - Phật!



Montréal ngày 1 tháng 8 năm 1999

B P ,

Đạo vốn không, rất đúng, thì không nên lấy đạo tạo đời. Muốn nhập vào đời thì phải học lễ trước khi vào đời, tiên học lễ hậu học văn. Duyên do Trời chuyển chứ không phải dùng lời kích động mà đạt. Từ bi thì lúc nào cũng tận độ, thiên cơ giáo huấn người phạm tục.  
Chúc Phước vui khi nhận được điều lành.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

(292)

12. 04. 08 99  
ML

L July 8. 1999.

Kính Thầy.

Con là L T. xin kính thăm và chúc sức  
bỏe Thầy.

Con xin cảm ơn Thầy đã thường tặng cho  
các bạn đạo của con ở Việt Nam những bài  
thơ quý báu. để làm hành trang tu học  
của chúng con. Con thi tu học theo Thầy  
đã lâu lâu lâu rồi nhưng con chưa dám  
xin Thầy. xin Thầy đừng buồn con nghe thầy  
có thể thấy cho con 1 bài thơ, cho con  
nhìn, đọc, mà nhớ Thầy, lễ tu, lễ tưởng  
nhớ ơn Thầy.

(29) Đa hôm nay con xin trình lên Thầy.

Con về Việt Nam. Thầy Thiên Viên Tâm linh Tọa chủ  
a. Ông Võ Châu Tuấn. con vui lắm. Các bạn ở VN  
có tâm tu như vậy thật là quý báu cho pháp lý Vô Vi.  
Nhờ con muốn xin Thầy để con gửi về 500 dollars  
cho Ông Tuấn. đóng góp với nhà này của con, để  
xây bức Niệm hành. (vả con xin Ông Tuấn để với  
bức gạch đầu tiên là (Liên Tâm Lạc từ niệm hành)  
được khố, thưa Thầy? để tên con được các bạn tu  
đáp lên. cho con thích tâm mà tu.

con xin thầy thưởng mã trả lời cho con.  
con nhớ thầy. mong sẽ như thầy. Thầy  
(294) kính yêu trong Kỹ Đại Học Duxley Lamb ở  
Canada thầy & tôi đây.

Con kính chúc thầy nhiều sức  
khỏe

Kính thầy

con.

J T

Montréal ngày 3 tháng 8 năm 1999

L T ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 8 tháng 7 năm 1999, được biết con đã nhận được 10 bài mà con đã xin cho bạn đạo tại Việt Nam, việc con đã nhờ, Thầy đã hoàn tất, nay tới phiên con bài thơ như sau :

LUU hành tại thế rất cam go  
TÂM chuyển tự tu đã dặn dò  
Chánh pháp thực hành tâm tự thức  
Cần khôn qui một chẳng quang co

Tự tu tự tiến tự dò  
Đường đi rộng mở quanh co chẳng còn  
Thực hành khai triển lòng son  
Qui y Phật pháp chẳng còn si mê  
Thực tâm hướng trở lộn về  
Qui hướng thiên quốc trăm bề êm xuôi  
Tự mình qui hội đạo mùi  
Qui y Phật pháp rèn trui thực hành  
Cảm minh thiên địa giới thanh  
Trùng tu thanh nhẹ thực hành đến nơi  
Tâm linh khai triển mở lời  
Nhũ khuyên thiên hạ nơi nơi thực hành  
Trì tâm tự đạt giới thanh  
Thực hành chánh pháp đạt nhanh hơn người  
Bình tâm thanh tịnh rưới tươi  
Người người hoan lạc rưới tươi chơn hồn  
Thực hành giải tỏa ác ôn  
Tự mình cấm thức sanh tồn vô sanh  
Thực hành tự giác tâm thành  
Sửa mình tiến hóa đạt thanh đạt hòa.

295

Còn về việc phát tâm của con thì nên gởi thẳng đến anh Tuấn, nếu phát tâm thì không có điều kiện, nếu có điều kiện thì không phải phát tâm.  
Chúc con vui tiến.

Quý thương.  
LUONG Vĩ Kiên.

11.07.08.99  
M

S. J ngày 25.7.99

Hình thức thấy "mền" thường con là L T B. hôm nay  
con đã bắt phần nào con có gắng viết thư thăm thấy và tin  
cho thấy mừng cho con, con đã nhận thư thấy cedit đây 4 hình  
nhị con còn quá mệt ngay con hơi ấm cho đức thấy đây.  
nguyên nhân bệnh con cách đây 20 năm là bệnh máu cao, qua  
12 năm sau nó biến chuyển dần, mỗi năm bệnh đa tiết lần  
máu lại cao hơn lên, đến thấy 2 năm 99 thì bệnh đã nguy hiểm  
mà bác sĩ già đưa ở Chiềng đèo qua bác sĩ chuyên môn để trị  
bệnh đến thấy 6 năm 99 thì bệnh con đã báo hiệu khẩn cấp và  
sẽ chết vì 2 cái thận của con bị chết và tế bào toàn thân  
ăn vào nó ở lọc được chất bỏ, đồ tế lan tràn khắp tế bào nó  
lâm tới nguy ở đây được mấy, thì hỏi ra ở Chiềng đèo người  
suy toàn thể một lô tới đất quặng cao rồi con ngã xuống hôn mê  
bất tỉnh ở cơn biết chi cả, con của con kêu cứu ba lần đến 1  
giờ cuối thấy 1 giờ cuối hôn và 3 giờ cuối cứu được con nằm hôn  
mê ở biết chi cả họ làm hô hấp nhân tạo lúc đó tim con  
ngưng đập 20 phút rồi họ cho thở ô xi đi rồi, chết thuốc hồi  
đời được mạch cho ấm lại rồi họ chuyển đi rùm, rồi họ đưa  
lên xe cứu chữa cho thấy vào nhà thấy đến nơi có 3 bác  
sĩ và 15 y tá túc túc ở vườn bệnh con, họ phân phá  
ra là con bị đờ tử cao tế bào nó lên máu ô cao tim và  
hư cái bộ phận khác đó ở từng đũa họ sau họ đem vô phòng  
giải phẫu họ mổ 2 cái thận của con họ đặt vào 2 ở như  
họ rút máu ra cho qua cái thận nhân tạo rồi họ lọc chất  
độc rồi họ mới cho máu vào lại ban thì lọc bớt 1 tuần  
lên như vậy mỗi lần lọc là 3 tuần rưỡi ở họ, họ  
chuyển đi rùm ở 1 tuần ở nghi phẩu nào, họ chuyển vô  
mức con 2 ngày máu tươi 4 lít máu tốt, họ cho uống  
1 ngày 15 viên thuốc và họ chết 1 ngày 3 mũi thuốc  
thức, 1 mũi thuốc tế bào 1 mũi thuốc thần 1 mũi  
thuốc đái bô, thuốc vẫn uống chi đái bô thì vô lọc máu liên  
tục rút cái chất nước ở con người ra, tuy 7 ngày họ cho  
con uống 1 ngày 1 ly nước họ tới và 1 ly họ rú ở ngoài ra

(216)



Montréal ngày 3 tháng 8 năm 1999

T B ,

298

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 7 năm 1999, được biết con có cơ hội dẫn thân sửa tâm và chữa xác thoát nạn vừa qua con hiểm nghèo, nay được nhìn rõ và bớt lo, sự âm ỉ trong người được thanh lọc, bao nhiêu khối óc chuyên môn phục vụ con, thật là đại phúc, nay con được nhìn rõ sự căm động của con cái, bằng lòng báo hiếu, đờ đạo phân minh rõ rệt, còn về tâm linh thì con không bao giờ muốn oan phí. Duyên lành đến mọi sự sẽ được bình yên.

Chúc con gửi vững niềm tin tu tiến.

Quý thương.  
LUONG VI Kiên.

16.06.08.99  
1/2

B. Ch ngày 24-7-1999

Kính gửi ông Tâm:

Con xin báo tin để ông Tâm hay ngày 22-7-99 con đã đưa số tiền đó cho anh Ba Em cất giữ giúp con rồi, anh Ba nói số tiền ông Tâm gửi về đã đưa cho ông Tuấn làm đường nên anh Ba mới giám nhận của con, anh Ba cất giữ đó tới năm 2.000 cần làm việc gì hưu ích hay xây cất làng xã thì ông Tâm cho hay thì anh Ba đưa cũng giúp con, như vậy là con đã yên tâm, nếu có chết con không hối hận vì con đã gửi cũng rồi, con rất mừng. Con xin kính trình để ông Tâm biết.

Con 10 lượng, chị Ba tên Tô Thi Liên nhà gần ông Bảy Tô quê 1 lượng, Lê Thị Yên <sup>lên</sup> kèm có Lưu Tâm 1 lượng



300  
Tổng cộng là 12 lượng STC  
và Chầy đã cho 7 chi em con  
7 bài thơ, con xin thay mặt  
cái bạn thành tâm cảm ơn Chầy  
luôn nhắc nhở cái con nhớ  
Kiệm Phật tu hành tinh tấn.

Con xin dành lễ Chầy 3 lễ  
Chầy cho con kính lễ  
Thăm Bà Đám

Hình Chử

Q + S

Montréal ngày 6 tháng 8 năm 1999

Cô D ,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 7 năm 1999, được biết con đã gởi được một tâm tu phát nguyện cho người trung tín lót đường cho người khác được đi là thật sự làm phước, dịp may sẽ đến với con khi cần các bạn đồng hợp tác trong xây dựng rất quý. Bà tám lúc này rất khỏe mạnh tuy tuổi 70 nhưng vẫn sống vui.  
Chúc con và các bạn đồng vui và hành tiến.

Quí thương.  
LƯƠNG Sĩ Hằng.

TL 06-05-99  
Hh

ngày 26-07-99

Linh Thưa thầy

cho mỗi gói Bôn này con  
mỗi già lái thì cho 1 gói, mỗi  
chị con đây này thì 1 gói, sút  
3 này nữa qua, với số tiền 500  
mà con vẫn chưa được, từ khách sạn  
Hồng Xuân chuyên đến với lái tiền  
của chị gái từ Canada gửi về cho  
con, con vẫn chưa tiền là ngày  
16-07-99 - con nghĩ làm gì con

(302) Sắp hoa thật cây với, gì con  
đưa giúp này cái gần 1 này  
e có tiền để này mua vật  
tên như thế họ bạn đi dài  
bà lái cây với này, sút này qua  
con phải đi lên để kinh phí  
mà này đây, con này là từ đây  
với này là, là là con sẽ khỏe

giết chết, và con họ way con  
số 700 chiếc khóa số chuy để  
cơ mới cái ban, con đã biết  
điều, và yêu cầu khi đã biết  
điều, nếu con đã có thể phải  
hồ sơ, phải đã gửi cho con  
với các cái gửi phải vào qui  
và sử dụng tại đó và bỏ  
bên của phải, của một người  
phải gửi cho con cả,

(303)

kiến thức phải, con đã hiểu và  
được phụ vụ chuy, nếu làm việc gì  
cũng có gửi gửi, con ở nhà phải  
gửi cho con, để con muốn cần  
đánh lái, con gửi tài số lưu  
chữ đây, đâu ra đây, bị phải  
gửi cho con có sử dụng các  
và đây đây, cũng như con đây  
cần một thời gian ở của phải

và một lời mời xin đi  
vài phút thuyền trôi trôi qua  
cho con, con rất may mắn  
được lời giới thiệu của thầy  
đi lại thầy, con xin đi lại  
thầy thầy xin con,  
nó con và một nơi con đang  
phải vào, là số 500 một  
con nước nhà được, là một  
thầy cho con, chỉ a phải cần  
chỉ gần, vậy con cũng có  
dài lời, rất thầy thầy thầy  
chỉ như con

(304)

con con pa  
ở trên của thầy  
đi lại  
ly le H

Montréal ngày 6 tháng 8 năm 1999

K H ,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 28 tháng 7 năm 1999, được biết con đã nhận được tiền và thực thi những điều mong muốn phục vụ bạn đạo của con, và hiểu lầm là tiền của chị con và nhờ Thầy chuyển giùm lá thư đến tay chị con, rất tiếc trong thư không có địa chỉ của chị con, Thầy không trao được, vậy khi nhận được thư này nên viết cho Thầy địa chỉ hay số phone của chị con tại Montréal, Thầy mới chuyển đến được.

(305)

Con nhớ viết thư cho Thầy chữ nghĩa phải rõ rệt và trật tự.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

S

Việt Nam,

31-7-99,

Thưa Ông <sup>Việt Nam</sup> <sup>1-0-88-99</sup> Ông Linh Thâm Thầy,

Con là P t P M

Kính xin chúc niê khỏe Thầy  
 được đời dāo và an Khang,  
 Con mặc dù xa thầy vẫn dām  
 những lúc nào con nghĩ đến  
 thầy và rāng tu hành để thờ  
 phư long thầy. Nhìn những băng  
 (306) Video cassette của thầy con thām  
 khỏe. khỏe thật nhiều con thường  
 thấy quá. Nay có bạn đāo chỉ  
 Học Sư ở Pháp về và chỉ được  
 đi đại hội. Con xin gởi lời thām  
 thầy và xin thầy ban ân diên  
 cho con bài thờ của thầy để  
 con cố gắng tēn đường tu học. Con.  
Thm

Montréal ngày 8 tháng 8 năm 1999

P M ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 31 tháng 7 năm 1999, và cảm ơn lời chúc tụng của con gửi cho Thầy, dưới đây là bài thơ khuyến tu của tên con như sau :

PHAN Giáng trần khổ luyện xác thân  
THI Hòa các giới tự phân lần  
PHUONG Tiện thực hành qui một mối  
MAI Hành chơn pháp giải phân lần

Phân lần đời đạo nghĩa ân  
Thầm tu thắm tiến ân cần dựng xây  
Thực hành khai triển hằng ngày  
Cảm giao giao cảm vui vầy tiến thân  
Tâm vui khai triển lần lần  
ĐỒI là tạm cảnh ân cần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Tâm hành chánh pháp tâm thay tình Trời  
Cần khôn vũ trụ sáng ngời  
Quý yêu xây dựng hợp thời thặng hoa  
Tình thương huynh đệ chung nhà  
Tâm ta tâm họ chung hòa tiến lên  
Qui y Phật pháp đạo nền  
Bền tâm vững chí chẳng quên Phật Trời  
Tu tâm khai triển chẳng rời  
Trời cao bể rộng nơi nơi an toàn  
Thực hành khai triển nhiều màn  
Quý yêu Trời Phật vẫn bạn thàm tình  
Tự mình phát triển tâm linh  
Giải mê phá chấp chính mình tự tu  
Khai thông trí tuệ chẳng mù  
Lui về thực chất an du phần hồn.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.



Thành Phố Hồ Chí Minh

11.08.08. Mh

Ngày 31. 07. 99

KÍNH THĂM THẦY

Con tên Lê Nguyễn Lưu  
25 tuổi, Con kính chúc Thầy được  
nhiều sức khỏe. Con muốn xin thầy  
1 bài thơ để hỗ trợ tinh thần  
con, Con cảm ơn Thầy nhiều.

(308)

Con

L U

Montréal ngày 8 tháng 8 năm 1999

L U ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 31 tháng 7 năm 1999, được biết con muốn có một bài thơ khuyến tu với tên con như sau :

NGUYỄN	Giáng trần học khổ tiến thân
PHAN	Minh đường đạo tự phân lần
LÊ	Tâm minh định tâm thành đạt
UYÊN	Trí phân hành tự xét phân

Xét phân đòi đạo bao lần  
Thức tâm tự thức thức gần Phật Tiên  
Cảm thông nguyên lý các miền  
Trí tâm tu luyện tự xuyên đạo đời  
Bình minh sáng tỏ chơn lời  
Diệu nhau tiến hòa lập đời an Khang  
Thành tâm tu luyện bạc bàn  
Quý yêu Trời Phật phát quang chơn hồn  
Tự tu tự tiến sanh tồn  
Vô sanh bất diệt ác ôn tiêu trừ  
Thành tâm dẫn dắt nhiều người  
Cung tu cùng tiến cùng cười nở hoa  
Tình thương sống động chung nhà  
Điện năng sẵn có chung hòa tiến lên  
Qui nguyên thanh cảnh Bề Trên  
Vạn linh tự thức giữ bền bí tu  
Vía hồn thanh nhẹ giao du  
Cung chung tiến hóa cùng tu hoài hoài  
Cần khôn vũ trụ thanh đài  
Chơn hành ban chiếu hai vai nhẹ nhàn  
Thực hành cảm thấy rất an  
Quý y Phật pháp đàng hoàng hơn xưa.  
Quý thương.

309

LUÔNG Sĩ Hằng.

31-7-99

Thành phố H C M

16.08.08.99  
M

Kính thăm thầy

con bà N

P

A

T

28 tuổi

kính xin chúc thầy sức khỏe được

dồi dào, xin thầy cho con một lá

thờ bà giúp cho con tu hành tinh tấn

con xin cảm ơn thầy

(310)

MHL

Montréal ngày 8 tháng 8 năm 1999

A T ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 31 tháng 7 năm 1999, được biết con muốn có một bài thơ khuyến tu từ tên con như sau :

NGUYỄN	Giáng trần cảm khổ tỵ tu
PHƯƠNG	Trời xa cách vẫn an du
ANH	Hành chơn pháp thông đường đạo
THU	Giác chơn hồn tỵ tiến tu

Tiến tu sáng suốt giải mê  
Không còn mê loạn trùng tu thanh bình  
Vía hồn giao cảm tỵ mình  
Trì tâm học hỏi hành trình Trời ban  
Tâm hồn thức giác phát quang  
Trời ban tình đẹp muôn màn đổi thay  
Bình tâm tu luyện theo Thầy  
Qui y Phật pháp tâm này đạt an  
Từ đời qua đạo chuyển sang  
Trùng tu chánh pháp khai màn đạo tâm  
Thực hành khai triển nguyên âm  
Giúp hồn tiến hóa âm thâm tỵ tu  
Thực hành khai chuyển chướng mù  
Quý yêu Trời Phật trùng tu hoài hoài  
Cần khốn vũ trụ thanh đài  
Khai tâm mở trí tiến hoài không ngưng  
Tình Trời chẳng phải người dung  
Cung chung nguyên lý tung bùng nở hoa  
Cảm thông nguyên lý chung nhà  
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương  
Lui về thực chất mỡ đường  
Giải mê phá chấp yêu thương muôn loài.

Quý thương.  
LUONG Sĩ Hằng.

311

(214)

1/12

A , Ngày 5 tháng 8 năm 1999.

Kính Sư phụ

Con tên là H T K H. ở Úc. Sản dịp anh kiệt đi  
vui chơi qua gặp Sư phụ, con gọi thư mấy đến Sư phụ.  
Trước hết con gọi lời thăm sức khỏe Sư phụ. Sau con xin  
kể những ấn chứng của con sau 2 tháng qua sau khi  
phone cho Sư phụ.

\* Niêm phát khe mắt hết người, khe ra khỏi da và phát  
ra hơi gió mát rất mạnh. Hầu như con niêm phát mắt  
ngay từ khi mới chngên.

\* Mỗi khi niêm phát - đầu lạnh - tiền đình thăng ở đỉnh đầu,  
2 con mắt khe mắt, mũi thở rất thông vì có hơi khe mát  
lạnh, mở miệng nói chuyện hay niêm phát đều khe mát

\* Niêm phát bây giờ khe mát mà nó tỉnh vì hồn thức trước  
lắm như trong người có 1 phép lạ

\* Bây giờ mình con nhẹ lắm, bản quần áo mùa đông  
mà như không bản, đầu con nhẹ như không có tóc.

- Mỗi khi xuống nước tắm hay gội đầu người nhẹ bổng lên  
như có phép lạ.

- Tay sờ vô da, da rất lạnh và mềm.

- Lạnh tay viết lên đầu tóc lạnh như nước đầu dừa

- Hai chân luôn luôn khe mát nên đi rất nhẹ nhàng.

\* Soi hồn nhẹ người như không có xác, soi xong buông ra 15, 16  
phút mà không thấy mỏi, lúc soi hồn điện đình thăng đầu  
mắt lạnh

- lấy điện vô vi người rất nhẹ, chung quanh người khe mát  
và có trạng thái mê đi.

- cách đây 1 tháng con thiền bình thăng và cho lên như 7, 8 tấc  
điện đình thăng trên đỉnh đầu suốt buổi thiền, đầu mát lạnh,  
ít cảm như có kiến bò

- cách đây nửa tháng rồi con thiền mình mây, tay chân  
mắt hết chỉ có lòng điện đi thăng lên (15 ngày nay không xác)

- cách đây vài ngày trong lúc con ngồi thiền điện ra 1 khung

không có xác, cái không không có biết gan, trông rỗng, hình dạng ông phát chung quanh phát sáng nhìn lại có xác của con, hình như thể này con vẽ cho Sứ phi coi



(313)

Đưa hôm sau con thiên, người không có xác, mình mấy tay chân mắt hết chỉ là 1 khối trắng (màu trắng như miếng mồi) chỉ có diện đứng thẳng, chung quanh thể mát lạnh.

Con suit 7 kí lô gọn gang không còn mập như trước

- năm xuống miềm phát chung quanh thể mát và phát ra hơi gió như là 1 phép lạ.

- lúc này con ăn chay thôi.

Thầy con viết hơi dài làm Sứ phi đọc mệt con xin dừng bút và chỉt Sứ phi mạnh và có nhiều sức khỏe.

Con rất cảm ơn Sứ phi và gửi lời thăm bà Tam, cô Bê và cô Inna.

- con gửi cho Sứ phi gạo dõ la.

- lúc này con nhắm mắt lại con.

thấy sáng bên trước.

\* cảm móng chân cái

của con khi nó ra

là nó mọc quặm

nhờ Sứ phi chỉ thuốc.

\* mấy ngày này, đứng, nằm, ngồi con nhắm mắt lại thấy

sáng chung quanh con.

hoa

☯ ☯ ☯ ☯

Montréal ngày 8 tháng 8 năm 1999

K H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5 tháng 8 năm 1999, được biết con đang tiến tới đường tâm đạo, bùng sáng trong nội tâm, tự cảm thấy toàn thân được quân bình và nhẹ nhàng, đó là điều quý của người chịu tu và tự đạt, phù hợp với nguyên lý của Trời Phật, tu để được nhẹ, tu để được tiến, tu để giải thoát ngục tù an vui cùng Trời Phật, không phí công và thâm tâm sáng suốt, tự giải nghiệp và sẽ tiến đạt sự quân bình, hướng thẳng về thiên giới mà sống, thế gian đô thị giả, chỉ có lòng diễn thanh nhẹ sáng choang là chánh mà thôi, hòa tan với biển yêu của Thượng Đế mà thức giác và tiến thông, sẽ qui hội nhiều điều quý báu ở tương lai, cuộc thay đổi của nội tâm là một phép lạ của Trời Phật ân ban, nó cũng là một kỳ công của chính con, đa lạng, xác mềm là diệu pháp chuyển chạy toàn thân, ngồi thiền thẳng lưng là đúng, mạch nham đốc đều thông, diễn chạy toàn thân, con nên ra health food store mua calcium uống theo toa chỉ dẫn hằng ngày thì móng chun sẽ được tốt.

Chúc con thanh tịnh tu tiến và được tốt, anh Kiệt và anh chị Đức đã đến bình an.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

1. 68.08.99  
162

S. date 28-7-1999 no

Ông Nội kính thưa:

Đầu thư con xin kính chúc Ông Nội và Bà Nội tuổi :  
"Phước Thọ An Khang" "Sống lâu muôn Tuổi", gia đình cô Tuyết  
luôn vui khỏe và đầm ấm như ý.

Kính thưa Nội ! về giáng tờ mà con hiện đang chờ bên  
Singapore xem xét trả lời về họ có chấp nhận cho con qua Canada  
định cư hay không, nếu không có vấn đề gì trở ngại thì họ sẽ  
cấp giấy visa cho con, con cũng mong mọi việc được suông sẽ để  
có thể sớm qua Canada được thăm lễ Nội như ngày nào Nội còn ở  
Vietnam. Nội ơi ! Nội đừng uổng "Thà khổ qua" nhiều quá, vì  
nó hết là hên, uổng nhiều sẽ bị "Suy Thân".

Con xin đừng bứt, cuối thư con kính chúc Ông Nội và Bà Nội  
tuổi : "Vạn Thọ Vô Lương" và "Thế mãi - Thế mãi luôn Thế mãi".  
Con xin phép được thăm lễ Nội : Nam Mô A Di Đà Phật, Nam  
Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhớ và thương Nội nhiều.....  
Cháu và Nội

(315)

Tuan

T B T



VIA AIRMAIL PARAVION



VIA AIRMAIL PARAVION



Montréal ngày 8 tháng 8 năm 1999

B . T . con,

Nội rất vui nhận được thư con. đề ngày 21 tháng 7 năm 1999 được biết con vẫn vui chờ đợi tin lành ra đi và sẽ đến hội tụ cùng nội tại Canada, điệm lành sẽ đến và việc sẽ thành nếu con quyết tâm thực hành tu tiến, mong con hướng tâm về tình thương và đạo đức mà tu.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

(316)

Đức quốc R 3.8.99

Chạy bình yên!

T. 10-08-99 M

Dài thư con kính chúc thầy mạnh khỏe. Đại hội kỳ này con không có điều kiện tham dự. Con gửi qua bạn Nghiễm tặng thầy 500 đô la Mỹ để thầy tùy nghi sử dụng trên đường hoàng pháp. Khoa sống chung ở Tenon - Pháp quốc vừa rồi con cũng không tham dự được nên chỉ gửi qua bạn thầy qua anh Chánh. Sau đó ở Monaco thầy có viết thư cho con chuyển qua anh Đông Bông Chi. Anh Chi gửi tiếp tới địa chỉ anh Chánh bằng tên con nhưng con không nhận được nội dung vì ai đó đã lấy mất một thư mà quảng trả phòng bị ngoài. Con buồn quá, lá thư đầu tiên thầy viết cho con lại bị mất. Con còn buồn cái bản thân con nữa có thầy có pháp mà tu tập không đều đặn đúng trí yêu ở hay đó tại ngoài cảnh có nhiều khổ khăn. Khi nào lúc con muốn viết thư tới thầy nhưng nghĩ mình tu chưa đạt, không xứng đáng làm phiền thầy.

Chạy thương yêu, con rất nhớ thầy, lúc lân gần bên thầy là những kỷ niệm sâu sắc của đời con. Ngày đầu vào tu Vô vi con chẳng dám mơ rằng lại được bên thầy đi dạo bên hồ hồ Leman cả nửa giờ đồng hồ như vậy. Khoa sống chung Đức quốc đầu năm nay con lại được hỏi ngộ thầy. Chưa thầy con luôn có cảm giác kỳ lạ sáng chẳng phải thầy chỉ là sư phụ dạy đạo cho con mà con có một mối liên hệ & nào khác sát gần gũi mà con không tả được chỉ tạm ví như cây liên cành, như rễ cũng chum. Con cũng linh cảm là thầy đã nhận ra con rồi. Con cảm ơn Trời Phật thưởng người có tâm vì con đã đi tìm người mang tên Lương Sĩ Hằng đời sau năm và cầu đạo cả mấy năm

(317)

Chê mai sao con không tu rớt sao được, con hen quá. Anh Thanh nói con có bị những thiếu Dũng mà thiếu dũng thiếu hành thì 'Trì không mở'. Anh Thanh nói: "Từ ngày quen em thấy em lo âu gặp nghịch cảnh bây giờ con phải mà con khổ như vậy đến lúc kết phước thì còn ra sao. Thôi sang tu đi. Con vẫn thường đi làm thêm buổi đêm, tuy rất mệt và đồng lương cũng không cao nhưng con cũng ráng làm vì nghĩ rằng một buổi làm thu nhập có thể giúp nhiều người nghèo khổ ở Việt Nam. Bệnh đau lưng khi tập Pháp vẫn không giảm. Cứ tập vài buổi là lại bị đau dai dai phải ngừng thì thời gian sau mỗi hết tập trở lại là lại bị lại và sau một chu trình đều đặn hành pháp là lại gặp bước sau khi xả thiền đi ngủ làm cho con số (đã xảy ra 2 lần). Hai lần con hỏi thầy đều nhắc nhở coi chừng lộ ruột. Con đã tránh lạc Taohe, tránh lạc băng máu xúc ruột của cả hàng chục Tây. Thầy Chấn này nếu có dịp nghỉ dài thì con sẽ tránh lạc thuộc xúc ruột như ăn 7 ngày.

Thầy thấy con muốn hỏi thầy một thắc mắc: Con xa nhà đã 11 năm. Con muốn khi có dịp về thăm mẹ già sau bao xa cách và thăm năm mô bố con đã xa nhà có mười năm nhưn tiền góp chút tiền về giúp đỡ những người nghèo cũng ở quê hương. Nhưng một bandao khuyên rằng nếu muốn giúp thì gửi vào quỹ "Lời khỏ ban ơn" vì đồng tiền làm việc thiện nếu không sử dụng đúng chỗ đúng cách thì lại phản tác dụng. Chứ có Thầy một buổi mới biết rõ chỗ nào cần làm cần giúp đúng mà trả về nghiệp. Thầy giải đáp cho con.

Lẽ ra như thường là con chỉ viết vài dòng chúc sức khỏe thầy nhưng lần này nhờ thầy nhiều vì đã nhiều dịp không được gặp thầy nên con viết dài tâm sự. Con chỉ mong hơ âm của thầy. Nếu lá thư trước con lưu bản thì thầy cũng gửi cho con nhé.

Hành hương, Con D t D B

DUB

(318)

Montréal ngày 10 tháng 8 năm 1999

T con,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 3 tháng 8 năm 1999, nhân điệp anh Nghiêm qua thăm Thầy cộng với 500 \$. Tiễn đây Thầy gởi tiếp bài thơ tên con như sau :

ĐỒ	Giáng trần học khổ tiến thân
THI	Hòa tâm sự tự phân lần
DAN	Tu tự thức lòng tha thiết
TÚ	Cảm Trời ban chuyển tiến lần

Tiến lần đòi đạo song tu  
Tinh thương đạo đức nhiệm màu khai minh  
On trên ban chiếu hành trình  
Giữ hồn tiến hòa chính mình tự tu  
Khai thông trí tuệ chẳng mù  
Qui y Phật pháp trùng tu hoài hoài  
Thực hành khai triển trong ngoài  
Quân bình tự thức tiến hoài không ngưng  
Cần khôn vũ trụ vô cùng  
Thực hành là chánh trung dung đạo đời  
Thức tâm tự giác tự rời  
Đoi là tạm cảnh nơi nơi than phiền  
Tu hành tự đạt thanh duyên  
Qui y Phật pháp nối liền căn giao  
Thực hành khai triển đổi trao  
Bình tâm học hỏi bước vào cần khôn  
Vạn linh khai triển sanh tồn  
Quý yếu Trời Phật giữ hồn lo tu  
Thực hành giải tỏa mê mù  
Trí tâm thanh nhẹ an du phần hồn  
Lòng thành tương ngộ chí tôn  
Khai minh trí tuệ chẳng còn si mê.  
Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

(319)

12.10.08-99  
M

Cây Lúa 07.08.99

Cũnời Lúa quố' chúng con  
vũ hai cháu kính chớ' Cha  
Mẹ Cãm sống lâu khỏe  
mạnh - chúng con kính chúc  
toàn thê' các ban đạo đi đứ  
đại hời nhận đượ' nhều ỏn  
phước' củ' Bề Trờn - tâm  
thần an lạc - Chúng con vũ  
hai cháu kính dâng Cha chút  
ít tiên - xin tủy ý' Cha xũ'  
dung - Chúng con sẽ' cố gắng  
sũ' tâm tánh mình, bớt  
hũ'ng ngoai đong loạn như  
lời thờ' khuyên tu Cha đũ'  
ban - Chúng con vũ hai cháu  
xin đỏi ỏn Cha đũ' ban rũ'  
hông ỏn cho gia đĩnh con vũ  
cả thê' quố' này.

- Kính bút -

Chúng con Nguyễn  
Nguyễn  
Nguyễn

(320)

Nguyễn

Montréal ngày 10 tháng 8 năm 1999

M L ,

Ông Tám vui nhận được lời chúc tụng quý báu và số tiền 30 dm tặng cho ông,  
ông rất cảm động khi nhận được số tiền con đã giành giùm và gửi tặng cho ông, ông rất quý thương con và chúc cho con và gia đình được an vui.  
Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

(321)

16.10.08.94  
M H Le 20 juillet 1999  
Nam mô A DI DA PHAT  
Kính Thầy

on có 5 thước thiêu 2 tốt hỉsơ  
bà 1000F pháp kính dâng Thầy  
chút qua môn, với lòng thành tâm  
lo tu hành để được xứng đáng là đệ tử  
của Thầy. Kính Thầy thân tâm không an  
Lạc

Montréal ngày 10 tháng 8 năm 1999

C K ,

(323) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 7 năm 1999 và một xấp vải to 5 thước thiếu 2 tất, có thể may được một áo chemise dài tay và một áo cụt tay, với 1000 frs , thành thật cảm ơn sự lưu ý của con  
Chúc con tiếp tục tu trong thanh tịnh.  
Quý thương.

LUƠNG SĨ HẰNG.



21 ngày 18-3-1999

Kính thưa Thầy,  
Con là L. t. B (tức L)

Dari Xuân Kỳ Mão, con thành kính Chúc Thầy-Cô  
luôn luôn khỏe mạnh để đi dạt chúng mình chúng con  
thoát khỏi mê muội, lầm lạc để trở thành người tốt có  
ích cho đời.

Từ ngày con tìm được đạo của Thầy, con như được  
đồng lại! cái bệnh của con đều khỏi hẳn, con được khỏe cả tâm  
hồn và thể xác. Con thấy ngày một sáng suốt hơn nhiều, trong  
cũng sử con cấp ứng hơn và không nóng giận như trước.

Thưa Thầy hiện nay con chỉ đi chợ bán măng, nấm, lạc v.v...  
và con chỉ biết có tiếng rưỡi con cả ngày, đến con dùng thời gian  
cho việc học tập và công phu. Mỗi khi nghe tiếng Thầy thuyết pháp,  
lạy con vô cùng xúc động và nhất là con được nghe Bản đạo-  
kê về Thầy thầy dạy bảo ta bị Bảo luật, Chết-Chóe thì  
Thầy khóc; nghe lời đó con không sao ngăn được nước mắt  
cứ trào ra. Con lại nghĩ đến công ơn to lớn của Thầy đã vì chúng  
mình chúng con, mà Thầy đã phải rời xa Tổ-Quốc, quê hương để  
cải vớt chúng mình qua khỏi lầm lạc vì ham mê tiền tài, dục-  
dục, mà quên cả Bản thân, Cha mẹ, vợ con, bạn hữu. Con nghĩ nếu  
bản thân con ~~muốn~~ không có "bản năng" vô vi khoa học huyền bí  
đời đời đời con là chỉ một tên dài bất tận.

324

Kính thưa Thầy,

Con là L. t. B (Lam) xin tỏ lòng thành kính  
bằng lời hứa: quyết tâm rèn luyện ngay đến công phu, thực hiện  
điều dạy lời giáo huấn của Thầy, để được xứng đáng là con của  
Thầy.

Con L. t. B

Lam

Montréal ngày 13 tháng 8 năm 1999

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 3 năm 1999 được biết con vẫn vui và bắt đầu thay đổi tốt và dày công hành pháp và thực thi theo lời giảng dạy của Thầy.

Cảnh khổ chung mọi người đều động lòng và thương xót, cảm động và rơi lệ là chuyện thường tình của người tu, dù không có tiền đóng góp nhưng phải có tâm bác ái.

Duyên lành của Trời Phật có, sự thanh tịnh của tâm linh cũng có. Cần tu thiền để có cơ hội tương giao tốt đẹp.

(325)

Tùng cộng rau xanh cũng là do Trời Đất hình thành món ăn dâng hiến cho chúng sanh. Con đang thực hiện tình thương và đạo đức. Ở trên đời này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Con càng hành pháp thì con sẽ cảm nhận được sự thay đổi của chính con, từ nặng cho đến nhẹ. Tâm thức sẽ ổn định hơn. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

16-08-99  
196

Name	Klasse	Datum	Seite
Thu	2a	7.8.99	Blatt 1

Con là N h T, 9  
tuổi. Kính chúc Ông Phật  
khỏe. Con sẽ ngoan ngoãn  
nghe lời Ba Mẹ và Ông Phật  
đạy. Con có 20<sup>DM</sup> kính tặng  
Ông Phật.

(326)

Con là N M L 7  
tuổi. Kính chúc ông Phật  
mạnh khỏe. Con có 30<sup>DM</sup>  
kính tặng Ông Phật.

Montréal ngày 10 tháng 8 năm 1999

T con,

Ông vui nhận được thơ con đề ngày 7 tháng 8 năm 1999, được biết con rất ngoan và gởi tiền giành giùm của con 20 đm tặng cho ông, rất cảm động với

(327)

tấm lòng vàng của con, con rất có hiếu biết nghe lời cha mẹ dạy là quý nhất trên đời này.

Quý thương.

LUONG SI HANG.

8 a, California 7.10.99  
Kính thưa thầy. 7/13/99

Đây là lá thư đầu tiên con nhớ bạn  
đạo chuyển đến thầy nhân dịp  
đại hội vô vi tổ chức năm nay tại Canada.

Kính thưa thầy! Tên bạn đạo thường gọi  
con là Dũng. Con đã tu học theo pháp của  
thầy từ năm 93 nhân dịp con lên thiền  
viện Vô Kiên trong ngày gỗ của đức ông tu.  
Bạn đạo thi nhiều quá nên con g biết thầy  
nhớ con g? Những ngày con thi con luôn nhớ  
câu nói của thầy dạy bảo con.

“Con tu được, năng tu đi!”

Kính thưa thầy! Năm nay con đã 43  
tuổi rồi. Y thức được lời dạy quý báu của  
thầy nên con đã g lập gia đình g g thiền  
năng coi thân là giả tạm và con cũng  
như các bạn khác đến đây để học hỏi  
hơn cho tinh tiến hơn để rồi một ngày  
(328)  
này, bỏ xác ra đi để sạch bụi trần. Quý  
hạ thầy “nhôn thân nam đác, pháp nam

ngộ" như thói thường nơi. Trong thời kỳ nguồn  
mặt kiếp này, con có được cả 2. Tuy nhiên  
trong vấn đề tu học mà con trong 5 năm  
qua = tiến triển như con mong đợi. Ngoài sự  
khả đạt trong cuộc sống mà tu sinh nào  
cũng phải trải qua. Đối lúc con chưa đi "DƯA"  
như tên của con. Tuy vậy đêm nào con cũng  
có gắng thiền và niệm Phật. Kính xin thầy  
ban cho con vài lời chỉ dạy đề nghị tu học mà  
con tiến bộ hơn. Đó là điều mà con ao ước.  
Con cũng có dịp về và tiếp xúc với các bạn đạo ở  
VN, nhất là miền tây. Hạnh hy sinh và tu  
học trong gian khổ mà các bạn ấy làm con  
rất thần phục.

Rất tiếc là năm nay con = có điều kiện để  
đi đại hội và diện kiến thầy, vì con chưa đi  
lần nào. Con hi vọng trong thời kỳ ở nhà  
gắng hơn. Hạnh hy sinh trong gian khổ, thần  
thần tâm độ quân sanh mà thầy trong bao  
năm đã là tấm gương sáng cho con và các  
bạn nơi đây trong tinh thần thường báo la tâm  
đó. Con xin cúi lạy thầy và kính chúc thầy  
được vạn an lành đi đâu đất chững con. Con  
cũng kính tham bả & và tâm gia quyến. /  
Con: Đ                      Kính Thầy.

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 1999

D con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 7 năm 1999 được biết con muốn dừng hành như tên của con, nhưng mọi sự con tự cảm thấy khó khăn và chậm trễ. Người hành pháp đương nhiên phải gặp trở ngại vì sự tham muốn quá nhiều cho nên thấy chậm. Nếu con muốn tu thì phải trì chí hành pháp thì mọi việc sẽ thành ở tương lai, bất cứ tôn giáo nào ở trên mặt đất này đều phải tự xây dựng trong sự dũng cảm và trì chí hành pháp và tự xây dựng niềm tin sẵn có trong óc, nhiên hậu mới đạt tới sự quân bình. Chúc con vui tiến.

(330)

Quý thương.  
LUONG ST Hằng.

14 - 8 - 1999

14. 23. 08. 99  
Hc

Thầy kính yêu!

nhân dịp Mai Quang đi  
đại hội, con xin kính gửi đến

Thầy chút ít tiên đề<sup>2</sup> Thầy  
cứu khổ<sup>2</sup> ban vui cho những

bạn nghèo ở VN.

Kính chúc Thầy vui mạnh

(331)

thương nhớ!

con

M A



Montréal ngày 23 tháng 8 năm 1999

M A ,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 14 tháng 8 năm 1999 do Mai Quang chuyển đến với số tiền 2000 \$. Thầy rất cảm động khi nhận được số tiền giành dụm của con và giàu lòng cứu độ quàn sanh. Thành thật cảm ơn tấm lòng vàng của chính con.

332

Quý thương.

LUƠNG Sĩ Hằng

16.23.05.199  
M

**Kính Gửi Đức Thầy**

B

3.8.99

Nhân Diệp Đại Hội Duyên Lành, vợ chồng chúng con  
Xin gửi đến Đức Thầy lòng nhớ thương vô tận và cầu mong Đức Thầy  
Vui vẻ trẻ đẹp rất tiếc chúng con không có điều kiện để đi dự Đại Hội  
Đàn chò Đại Hội năm 2.000 luôn tiện Phong Tâm hai đứa nhỏ có dự  
Đại Hội, nên chúng con gửi thư thăm Thầy và Kính dân lên Đức Thầy  
bức hình chụp ngày Khai trường **Thiền Đường An Lạc**  
Hôm Khai trường Thiền Đường có 42 bạn Đạo Tham dự tất cả đều nhớ  
Thượng Thầy. Chúng con hy vọng sang năm Thầy sang Âu Châu ghé qua  
Đức Quốc đó là hy vọng chung của Bạn Đạo Đức, cho chúng con gửi lời  
thăm cô Bê và intra

Chúng Con P V K

K T V

(333)

Thiền Đường An Lạc



Montréal ngày 23 tháng 8 năm 1999

Thầy vui nhận được thư con và hình ảnh của thiền đường An Lạc, đầy đủ bạn đạo tề tựu do Phong và Tâm chuyển đến. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của bạn đạo.

(334)

Kính chúc bạn đạo vui khỏe và tiếp tục tu tiến, nếu có dịp Thầy sẽ ghé ngang thăm bạn đạo tại đó.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

7.12.2008.99  
H

Ngày 13 tháng 08 năm 1999

Kính thưa Đức Thầy kính yêu.

Trước con cầu chúc Thầy và Bà Tám Được nhiều sức khoẻ và chị Bê mọi sự tốt đẹp như ý. Con có vài lời xin thưa Đức Thầy, con tối giờ phút này vẫn đang tiến hành thủ tục cho bạn Gái của con và con gái của con qua Mỹ, con biết sẽ làm nhiều người đau buồn nhiều như vợ con và Mẹ của con. Con bao nhiêu ngày suy nghĩ thì có phải đây là một qũa nghiệp do tham dâm mà ra, rồi mai đây con sẽ gây ra thêm nghiệp lực khác đối với vợ con, tức là cộng thêm nghiệp nữa. Như vậy con chỉ còn cách là siêng năng hành pháp và niệm phật thường xuyên ngoài ra con còn cách nào khác hơn nữa thưa Thầy. Cúi mong THầy soi sáng cho con để con thoát khỏi cảnh u mê ma tình quỷ giục, con biết con chỉ có một lầm lỗi là đã quá nhân từ và trách nhiệm nên con phải có lỗi với THầy và gia đình con. Cúi đầu mong Thầy giúp một phần hồn đang rơi vào nghiệp khổ, con xin tạ ơn đức Thầy. Vợ con hy vọng được Thầy cho gặp mặt trong lần đại hội này vì vợ con không biết ai để mà thăm hỏi với lại không quen nhiều với ban tổ chức cho nên con mong Thầy cho vợ con được một lần gặp Thầy cúi xin Thầy cho toại nguyện của vợ con (Số phòng vợ con sẽ viết lên bì thư) và mẹ con gửi \$100.00 tận đức Thầy làm quà của

(335)

Mẹ con.

kính tạm ngưng và mong sao gặp Thầy nếu Thầy cho phép con

Kính THầy Và Bà Tám.

H - 2

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 1999

L con,

336  
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13 tháng 8 năm 1999 và được biết con đang lâm vào cảnh khổ thay vì đã tự tháo gỡ được phần lớn về tội lỗi đã qua. Nay con đang lâm vào trận đồ trước ô, tạo khổ cho tâm lẫn thân, càng gánh càng nặng! Nhờ đó con lại dũng hành hơn. Đạo là từ trong khổ mà ra, vậy con nên coi vợ con là ân sư của con mà tiếp tục tu sửa tánh hư tật xấu của con. Kỳ này đại hội rất vui và mọi người cảm động và thấu triệt tình người hơn. Con nên đón xem video sắp ra. Chúc con thực hành trong nhịn nhục.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

23.05.79  
M

Kính thưa Đức Cha,

Hôm nay sáng dịp Cô Bích đi Sài Gòn có ghé  
Vào thăm con,

Con viết ít hàng nhờ Bích kính chuyển lên  
Đức Cha

Lâu lâu con kính thăm sức khỏe của Đức  
Cha và bà Tâm. Con xin cầu chúc cho Đức Cha  
được thân tâm thường lạc, và sẽ tho mai mai  
đề cửê đồ cho nhận loại nơi chung và nơi  
riêng cho đấm lễ từ ngu như tới tâm, được  
thi mong mà nghiệp lay đây, như con đang  
đam.

Cho con gửi lời thăm về nhiều.

Kèm theo thư này con, kính gửi tới thầy \$200  
Hai trăm đó, \$100 kính cúng dường Đức Cha,  
Con lại \$100 thì chia hai, \$50 vào quỹ cứu khổ  
Ban Vui, \$50 con lại để m sact (thực hành  
tử cứu).

(337)

Con đang bình an xin Đức Cha  
câu nguyện cho con, Vạn sự ở Đức Cha  
xin được ứng bút

T.B  
Con xin thành tâm  
cầu chúc cho Đại Hội  
được thành công  
Tốt đẹp

Đ. tử của Đức Cha  
nay kính

K F. H

Thưa Cháu cho con được viết thêm vài hàng.  
Công ơn của Cháu lớn, như thời gian,  
với cái thân già yếu, bình bần tiền niếu như  
con biết đến kiếp đến đáp lại cho vữa.

Con chỉ con biết từ nay phải cố gắng tu  
đũa và ăn năn sám hối những lời lầm sai trái,  
mà con đã phạm phải, cái kim Đức Cháu cũng Đức  
Ông Cha, ân xá giảm bớt tội lỗi cho con.  
Con kính lạy Đức Cháu cũng Đức Ông Cha.

Kính Bái

con viết có hơi lộn xộn  
vì đau đầu bốc nạng,  
chân tay thì lạnh ngắt  
vì thiếu gạo, cá gần  
2 tuần con thiếu pháp  
Luân ở được thì sẽ  
hôn và niệm phật  
con phải viết mấy ngày  
mới xong cái thư này  
lộn xộn xin thầy tha  
lỗi cho con.

N T H

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 1999

Kính gửi bác H ,

Tôi vui nhận được thư bác do Bích chuyển đến, cộng với số tiền 200 \$ và được biết đang bị bệnh. Bác đã biết được phước mỏng và nghiệp thì dày, ngày đêm lo tỵ giải bằng một phần của pháp tu và biết ăn năng để tạm sống là điều lành cho phần hồn tiến hóa.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý và hỗ trợ của bác gửi tặng người đau khổ in sách, và tôi.

(339)

Chúng tôi rất cảm động khi nhận được sự hỗ trợ giành giùm của bác tặng cho. Thành thật cầu nguyện cho bác được sống khôi phục và bình an. Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.



23/05/94  
LH

03-08-99.

1. Kính gửi Đức Thầy.

Con là m + nhân dịp đại hội ở CANADA con rất tiếc và không có duyên để dự đại hội, nên hôm nay con muốn giấy trắng mực xanh này để gửi đến thầy đời sống tâm sự của con. Kính xin đức thầy tha thứ lỗi lầm của con và cho con đời đời dạy bảo để con làm cảm mang tâm tu tâm tiến, con cũng thường tự nhắc nhở rằng lo tu tu tu tiến, cố gắng không làm phiền người khác càng nhiều càng tốt.

(340)

Kính thưa thầy. đã nhiều lần con muốn mời lên những gì thác mắc của con đã gặp phải trong cuộc đời cũng như trong hành trình tu học, có nhiều cái con tự giải được nhưng có nhiều cái con không tự giải được, nay nhân dịp thiên mệnh đi dự đại hội, con xin thầy cho con vài lời dạy bảo. Tại sao lúc con ~~con~~ sống chung với chồng con vào khuya con giấc mình thức giấc hoặc dậy để thiên thi con nghe có mùi rãng hỏ hành, con hít và tìm kiếm ở dưới giường cũng không thấy vậy mùi đó ở đâu ra, ở trong con hay lát chồng con. nếu là của con vậy con ~~con~~ có được giải thoát <sup>con về</sup> không, trong thời gian con hành đạo con thấy có hiện là giải được nhiều bệnh tật và tánh nóng nảy, ghen ghét và ít kỷ không muốn chồng con có người khác nhưng nay con đã hiểu nhiều hơn, về tâm linh con thường xuyên cầu nguyện cho gia đình con nhất là mẹ con được tai qua nạn khỏi tâm thân an lạc,

Riêng về Mạnh Thuận con

tối 3,4 giờ sáng, rồi con đi ngủ thường  
thấy chiêm bao đi dài hơi rất lớn, có  
lúc con bay đi dài xa lắm, có lúc con  
thấy có sức lực mạnh lắm con bình tĩnh  
và niêm phát, có lúc con mỗi năm xuống  
chưa ngủ thì con cảm thấy có cái gì đè  
rất nặng 2 tay con đan vào nhau để trên  
ngực con dùng dây thắt mỗi khe, sau đó  
con ngủ ngon giấc không còn thấy nữa.  
có khi con nghe đầu và tai con nghe e e v v.  
con nằm chuẩn bị ngủ những đầu lại rất,  
con nghe luôn điện trong người đi ra  
trên đầu rồi kêu tét t cái con vẫn tiếp tục  
ngủ những sáng dậy con nghe khó chịu con  
(341) -thở phập phần thường chuyển khoảng 5 phút  
sau mỗi bình thường lại vậy con có gì sai  
và con phải làm sao, đôi khi trong giấc  
ngủ ~~vẫn~~ <sup>con thấy</sup> ~~thấy~~ <sup>thanh</sup> ~~chống~~ con vỗ đôi hơi sinh lý với con.  
con dùng dây những không chống lại được xong  
rồi con giặc mình thừe giặc vẫn còn cảm  
giặc, khoái lạc. ở dưới của mình vậy con  
phải làm sao, con nghe trong băng có  
anh bạn đạo kêu lấy salad sơn say vớng  
với đường phen những chưa hết, ngoài  
cách đó Sơn xin thầy chỉ dạy cho con  
thêm. thưa thầy đôi lúc con hơi hôn và  
thở phập phần thường chuyển ~~trong~~ con ngh  
đầu con rút thật mạnh rồi con nghe  
bực t cái thật mạnh giống như có cái  
gì dẫn ra khỏi đầu con, lúc đó  
con cảm thấy nhẹ nhàn và lỏng  
như con đang lột bỏ cái gì nặng nề  
trong người của con, vậy là sao, con xin  
thầy chỉ dạy con cảm ơn thầy.

Kính thưa thầy có phải bốn phần con. Xương  
đây để cứu người và hút thuốc, vì cứ con  
gặp họ mặt mày đen thui và cứ qua  
họ nơi chuyển với con + lát họ vui về  
nạt mày họ cười sáng hồng hào lên, nhất là  
có ban đạo mới tìm đến nhà con nhờ con  
chi? họ tho? chiều mình, chi ấy tu thiên 2 năm  
rồi, những mặt mày đen đăm sùi, con nói  
chi? tho? thu? cho con xem, chi ấy tho? như  
người ngu? họ ngày <sup>ừ con chỉ tho?</sup> <sup>lại</sup> sau chi? dần thêm  
người ban khác đến nhà con, chi này bị họ  
(342) giục hui con khuyên chi cố gắng tho? chiều mình  
và niệm phật thường xuyên bất cứ chỗ nào cũng  
niệm phật và, lên giường ngủ? cũng niệm phật và  
giở mào rảnh thì soi hồn để đầu óc tỉnh táo  
và tâm, thân ổn định, chú? nhất con chỗ này  
chi? chi? thiên đường họ nói ở? thiên đường  
hồng như băng nhà con, nhưng con  
không giải thích cho họ là lúc đến nhà  
con họ nói chuyện với con bằng người con nghe  
khó chịu và nghe ở? nghe. con cố gắng  
tho? để đưa ra ngoài. mà mấy chi không biết.  
Tóm lại: Hôm nay con xin hỏi phải đó là  
bốn phần của con phải không, vậy con giải  
bằng cách pháp luân và chiều mình có đúng không  
2 chi ấy nói chuyện làm con say đắm và tế  
người con muốn không chịu nói vậy đó; Con  
xin cảm tạ hồng ân của đức thầy. con luôn  
ghi nhớ con chi? biết cố gắng lo tu để  
không phụ công ơn của thầy. Cuối cùng con  
xin kính đản rớt gĩa nhờ này và lòng hiếu  
thao của con kính xin đức thầy chấp nhận  
để con được vui mừng, con kính chúc Đức thầy

đời <sup>đ</sup>gầu <sup>đ</sup>sức <sup>đ</sup>khỏe <sup>đ</sup>đông <sup>đ</sup>bá <sup>đ</sup>miền  
trường <sup>đ</sup>tho <sup>đ</sup>và <sup>đ</sup>tâm <sup>đ</sup>thần <sup>đ</sup>an <sup>đ</sup>lạc.  
con <sup>đ</sup>kinh <sup>đ</sup>bái <sup>đ</sup>Đức <sup>đ</sup>Thầy.

(343)

con  
N T N

(đ 300.00 AUSTRALIA).

con <sup>đ</sup>kinh <sup>đ</sup>mong <sup>đ</sup>sự  
hồi <sup>đ</sup>âm <sup>đ</sup> của <sup>đ</sup>Đức <sup>đ</sup>THẦY.

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 1999

N con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 3 tháng 8 năm 1999 được biết con rất muốn tu tỵ giải độc khí trong người nhưng không biết từ đâu đến. Thật sự nó đang ẩn tàng trong bộ ruột, do sự ăn uống bất cẩn của chính con. Vậy con cần ăn chay gạo lức muối mè trong 7 ngày để thanh lọc bộ ruột thì mùi hôi đó sẽ biến mất. Mỗi buổi sáng con nhớ uống nửa trái chanh pha nước và rắc một chút muối và tiêu thì bao tử sẽ tốt và giải được độc tố trong bộ ruột, uống trước khi ăn sáng 30 phút.

(344)

Người tu thực hành đứng đắn thì sự cảm giác sẽ được thay đổi theo trình độ thực hành. Gần người trọc sẽ hút trọc, gần thanh thì sẽ được thanh hơn. Con cần Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hơn thì mọi sự sẽ được giải tiến. Kỳ này Đại Hội rất vui, rất tiếc con không có cơ hội tham dự. Chúc con an vui tiếp tục hành pháp.  
Quý thương.

LUƠNG SĨ HẰNG.

Montréal ngày 23 tháng 8 năm 1999

X M ,

Cha vui nhận được tho con đề ngày 14 tháng 7 năm 1999, được biết con đã bỏ công của tái thiết trật tự cho Thiền Viện Hai Không rất gọn và dễ thương. Sự tin tưởng và bền vững của con đã tạo thành rất quý, mọi người đến đó sẽ cộng hưởng và an vui.

345

Khi có dịp Cha sẽ về đó chung sống với các con cho vui. Thành thật cảm ơn sự lưu tâm xây dựng của con. Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

C

8-15-99

Kính Thầy,

Con tên là Q L N<sup>2</sup>  
thôn đường Hương Hải Dallas Texas.

Con có vai lờ kính tham đức,  
Thầy. Anh em chúng con qua  
đông nên thầy không có thời giờ  
nhiều nói chuyện với con, con  
mới viết cho thầy.

(346)

Ba con vẫn khỏe mạnh, đi học  
máu mỗi tuần, 3 lần, ăn uống,  
đủ. Con làm ở thầy đã giúp  
gia đình con qua nhiều, con có  
món quà nhỏ kính thầy xin thầy  
nhân với tấm lòng biết ơn của con.

Con cố gắng tu hành để khỏi phải  
tặng thầy. Con Cầu xin Thượng Đế ban  
cho thầy được sức khỏe dồi dào.

Thành kính

Q L N

Montréal ngày 16 tháng 8 năm 1999

L N ,

(347) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 8 năm 1999, được biết ba con vẫn khỏe và được lọc máu mỗi tuần 3 lần và ăn uống bình thường. Con cố gắng tu vượt qua nhiều cơn nguy biến, với lòng thành con đã gửi tặng Thầy một chi phiếu 2000 \$ phụ giúp Thầy có cơ hội làm phước. Thầy xin thành thật cảm ơn con và gia đình.

Chúc con và ba con vui khỏe.  
Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.



7/2/505/99  
M

S J, CA ngày 2 tháng 8 năm 1999

Thỉnh Thầy,

Đôi hàng kính gửi, đến Đức Phật thầy kính yêu của chúng con. những lời chúc lành nhất và kính mến nhất.

Thưa Đức Thầy,

Thầy là một vị Phật tử bi. chúng con cần phải học nhiều nơi thầy. chưa nắm thực những điều thầy dạy bảo, vì vô minh. Thưa thầy, thương xót cho chúng con, từ từ để giải nghiệp lực. Xin thầy cho con lời cố vấn ở đây lại.

Thưa thầy, con dự định mua một chiếc xe van, để chở Ban đạo lên Thờ viện Hắc Khung, hoặc chuyển chỗ thực hành khi cần thiết. và để Ban đạo đi thăm người. nhưng vì hoàn cảnh của con lúc này, tài chính quá hẹp, con bị thất nghiệp ba tháng nay. Xin thầy thương xót giúp cho con, đạt được ý nguyện, giúp đỡ và tiếp tục phục vụ anh em Ban đạo. và khi lúc cần thiết. con nghĩ rằng, xe van loại phước thiện, cần thiết và hiệu quả, để đi chuyển ban đạo tốt nhất.

(248)

Thưa thầy, B/P Trần Thị Châu (sau thế, con kính kính thầy - Bác Bảo, bị bệnh thận tê liệt. và nể nặng 4 lần. con đang lo cho Bác Bảo. Bác Bảo người yêu, bệnh không thuyên giảm, bị liệt thập, đứng tu bị tê liệt. Xin Thầy Ban Hộ ân và dùng huyền linh cứu cho Bác, hết bệnh để tu kính tinh tấn. Đại ân Đức Thầy.

Riêng con, tại u, lưng đau không thuyên giảm được. Xin thầy cứu giúp hết bệnh. con đi Bác Sĩ nhưng không hết. Để thêm được tốt, đi ăn đồ chay. Xin thầy cầu nguyện. Kính chào Phật Thầy. Con, H, G, H

Montréal ngày 25 tháng 8 năm 1999

Q K ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 2 tháng 8 năm 1999 được biết con muốn phát tâm phục vụ bạn đạo khi cần là điều cho người chơn tu, nhưng về vật chất tiền bạc cũng cần mua sắm trong tầm tay và khả năng sẵn có. Không nên xủ dụng quá mức sẵn có của chính con. Tâm yên thì mới phục vụ tốt, bác Bảo mang nghiệp thân là vì hậu quả của thuốc tây, nhưng bác vẫn được phước là nhờ bác sĩ thoát khỏi bệnh ngặt nghèo. Còn về phần con bị đau lưng là thiếu làm pháp luân thường chuyển. Cần niệm Phật liên tục và thực hành pháp luân thường chuyển.

Con xin thư khuyến tu như sau :

HUYỀNH	Thiên bất phụ hảo tâm nhơn
QUỐC	Tịnh tâm hành chẳng giận hờn
KIỆT	Hạnh Trời ban qui tỵ giác
SỬA	Mình tiến hóa tỵ qui hườn

Vía hờn thanh nhẹ rõ ơn  
Toàn năng tận độ chẳng sòn chẳng phai  
Thực hành hạnh đức thực tài  
Sửa sai tỵ tiến tiến hoài không ngưng  
Cấm thông nguyên lý tú từng  
Giải thông đời đạo cấm mừng nội tâm  
Chiều sâu tâm đạo chẳng làm chẳng sai  
Tu tâm tỵ tiến tiến hoài  
349 Tâm thân thanh nhẹ chẳng đầy lấy thân  
Thực hành khai triển chuyên cần  
Tâm khai bình đẳng góp phần dựng xây  
Thực hành tình thế đổi thay  
Qui y Phật pháp ngày ngày đạt thông  
Cùng chung khai triển một lòng  
Tự tu tỵ tiến khai vòng độ tha  
Tự mình thúc giác thật thà  
Thực hành chất phát chan hòa tình thương  
Một lòng tận độ gieo gương  
Giúp người tiến hóa tìm đường tỵ đi  
Dẹp phần động loạn sân si  
Bình tâm học hỏi dự thi cõi trần  
Thực hành chơn pháp giúp thân.  
Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

- NAM MÔ NGỌC HOANG THƯƠNG ĐỀ VÀ CỤC ĐẠI THIÊN TÔN.  
- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. S J . 14-8-1999.

Thư 2508/99  
Mh

THƯA ĐỨC THẦY (Ông Tam) KINH THƯỢNG NHƯ! !  
Lần đầu tiên con mạo muội viết thư cho thầy.  
Kể từ ngày biết được Đức thầy cũng như biết  
pháp lý vô vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.  
Năm 1982 tại Philipines (Trại tỵ nạn Palawan). Đầu  
thứ xin chúc thầy cùng các bạn đạo khắp năm  
châu có được những ngày Đại Hội tốt lành nhất.  
Con đang có khó khăn hai vấn đề đời và đạo xin  
thầy giải đáp cho. Thật ra về đời con rất may  
mắn so với nhiều người. Nghề nghiệp nhà cửa và  
có 18 hai con một trai, một gái. Gần đây 18 con  
đã mang thai khoảng 10 ngày. Như thầy đã biết  
Cuộc sống ở Mỹ con đông thì khổ quá! Vì vậy  
18 con dứt khoát không muốn thêm bé nữa...  
theo con nghĩ về phần lý Khoa học thì không  
hẳn là sai. Nhưng về đạo lý, con bản thân  
thật còn ngu muội. Nên không biết phải xử  
sao? Xin Đức Thầy từ bi ban cho con vài lời  
giáo huấn. Con về trường Đạo của con, con quả  
thật là một bạn đạo chu toàn nhất trong tất cả  
bạn đạo. Duyên lành đã cho con được biết pháp  
lý vô vi từ năm 1982 tính đến bây giờ đã gần  
17 năm. Nhờ lại năm xưa đi vào pháp lý vô vi  
hoàn toàn là vì hiếu lý (lúc đó mới được 17 tuổi).  
Duyên may tái ngộ lại thầy năm 1995 Kỳ Đại  
Hội Hợp Hòa Bình (Las Vegas), Do Anh Lý Vĩnh Liên  
lạc cho biết. Nên lúc gặp lại thầy con khóc  
thật nhiều, cảm tưởng như tìm lại được người

350

Cha kính yêu mà mình đã bị thất lạc từ lâu. Phần  
thì thấy mình khổ hơn so với cái ban Đạp Chấm chi?...  
Trong lòng cũng từ hừa Sau kỳ Đại hội đó. Về sẽ  
đi chạy trường bỏ thuốc lá...v.v. Để lo tu hành cho  
Kịp lúc. Nhưng sự sáng nắng chi? được có vài tháng.  
Sau đó lại bề bề, Thấy thương! bây giờ mới thấy  
chiến thắng với chính bản thân mình thật khó vô  
cùng. Thấy gì! đến bây giờ thỉnh thoảng năm  
chém báo thấy Đuê thấy hoài. Nhưng sự đến rồi  
của Đuê thấy sau khi tỉnh giấc vẫn thấy mở hồ.  
Thật ngàn người đời với con, Chắc có lẽ vì con còn  
nặng trước quá, nên thấy không ngu lâu vậy. Sự  
thật là thế nào, vẫn còn ngu muội. Xin thấy giải rõ  
cho con thêm thanh thản tạ ơn thấy. Dù sao đi  
mãi, cũng nhờ vào ở duyên tại ngộ lại thấy ngắm đó.  
Phần hồn không bị lạc loài hoàn toàn, vì mỗi lúc rảnh.  
nghĩ nhớ đến bỏ đầu, thì cảm giác tê tê nặng nặng  
ở bỏ đầu và giữa trán vẫn còn đó. Nhưng cứ trì trệ  
mãi thế này, thì cuộc đời tu học của con sẽ ra sao?  
(25) Xin Đuê thấy cho con một ít thì giờ quý báu của  
Đuê thấy, mà hồi âm cho con. Đại Hội Kỳ này  
đang lẽ con đã sắp xếp xong để đi. giờ chốt có thấy  
đời nên đánh phải nhớ chú Huỳnh Quốc Kiệt mang thư  
này trao cho thấy. Được biết thấy khỏe mạnh con  
vui mừng. Một lần nữa cuối thư con mong Chue Đuê  
thấy cũng ban đạo năm châu khỏe mạnh và thành công  
trong những ngày sắp đến. Riêng Đuê thấy được vui  
tươi mãi mãi. Xin thấy cho con 26 câu thơ về cuộc đời  
tu học của con, tạ ơn thấy.

Con L B B

Montréal ngày 25 tháng 8 năm 1999

B B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14 tháng 8 năm 1999 được biết con và gia đình vẫn bình an. Còn về việc vợ chồng thụ thai là chuyện duyên nghiệp phải chấp nhận thì tương lai sẽ được dịp may tự cứu. Đối với người tu thì nên chấp nhận, không nên trốn trách nhiệm do Trời Phật đã qui định. Có con đông thì phải có nghiệp lực, có nghiệp lực thì mới có cơ hội sớm thức tâm ăn năn sám hối mà tự tu tự tiến. Hiểu được luật nhân quả thì mới thật là người tu. Tiền kiếp thiếu nợ nhiều thì kiếp này phải có con đông thì mới dưng mảnh trả nợ. Thầy thương gọi hoàn cảnh là ân sư, vậy con nên trì tâm nhịn nhục trong thực hành, không nên học lễ lối đả phá luật Trời, sẽ bị mang nạn nặng hơn. Kỳ đạ hội này người nào cũng vui cả. Chúc con nhịn nhục thực hành nguyên lý của Trời Phật giáo dục : Tâm làm thân chịu. Mọi việc sẽ được tốt đẹp ở tương lai.

Bài thơ khuyến tu của con như sau :

LÊ Lết trần gian rõ tiến trình  
BẮC Nam qui hội tự giam mình  
BÌNH Tâm thanh tịnh giải phần mê  
QUI Hội chọn hồn cứu chính mình

Chính mình đời đạo phân minh  
Trí tâm đạt pháp sửa mình tự tu  
Quý yêu Trời Phật giải mùi  
Tự tu tự tiến trùng tu hoài hoài  
Chính mình loạn động tạo sai  
Khổ hành tâm thức khổ hoài không ngưng  
Tu hành khai triển từ từng  
Cảm giao giao cảm tung bùng nở hoa  
Bình tâm thực hiện thật thà  
352 Tu hành tự giải phần ma trong người  
Tâm linh phát triển tự cười  
Đời là tạm cảnh người người phải theo  
Tâm tu chưa đạt cảm nghèo  
Quý yêu Trời Phật tự theo về Trời  
Bình tâm học hỏi chọn lời  
Uy nghi Trời Phật cứu đời dựng xây  
Cảm thông nguyên lý vui vầy  
Trì tâm tu luyện thân này đạt an  
Khai tâm trí tuệ bạc bần  
Đời là tạm cảnh sống an cấm hòa  
Chẳng còn nuôi dưỡng tâm ma  
Quý yêu Trời Phật chan hòa tình thương.  
Quý thương  
LUONG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 25 tháng 8 năm 1999

LUƠNG Tâm giải tiến tùy tâm thúc  
MINH Cảm Trời ban tu thực hành  
TRÍ Tuệ không ngừng xây dựng tiến  
BỀN Lâu thanh tịnh đạt phần thanh

Phần thanh đời đạo phân minh  
Hành trình sáng tỏ chính mình tự tu  
Khai thông trí tuệ chẳng mù  
Quý yêu muôn loại trùng tu hoài hoài  
Thành tâm khai triển thực thì  
Về không thanh nhẹ tiến hoài không ngưng  
Cảm ung luật lệ tử từng  
Lui về thực chất tung bùng cảm giao  
Thế gian cảm thúc muôn màu  
Dụng xây xây dựng trước sau dung hòa  
Thực hành cảm thúc gần xa  
Trong không mà có vui hòa tiến lần  
Cần không vũ trụ đạo nền  
Vui hành chung tiến giữ bền bỉ tu  
(353) Khai thông trí tuệ chẳng mù  
Bình tâm học hỏi an du phần hồn  
Tự mình giải tỏa ác ôn  
Thực hành chánh pháp ôn tồn dựng xây  
Xung quanh hoàn cảnh là thầy  
Thành tâm tu luyện vui vầy cảm giao  
Tự mình thực hiện đổi trao  
Về không chánh pháp nơi nơi cũng yên.  
Quý thương

LUƠNG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 25 tháng 8 năm 1999

T H ,

354  
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 8 năm 1999 được biết con vẫn bình an và đã chuyển qua nghề đồng y và bằng lòng phục vụ mọi người nghèo khổ khi cần, đó cũng là tu phước, tiến hóa từ giai đoạn một, do phước duyên từ tiền kiếp đã qui định, kỳ này chỉ có hành theo khả năng sẵn có mà thôi. Tiện đây Thầy gửi cho con 500 \$ cho con có phương tiện xoay chuyển giúp đỡ người nghèo khổ!  
Chúc con vui hành và tạo nền tảng đạo đức. Quý thương

LUONG Sĩ Hằng.

7/1/77-0899

S J M ngày 4-7-99

Kính thưa thầy thân mến con con ngày 3 ngày nữa là con vào nhà thầy nữa cái chân đũa lạc nước trời, Việt nữa thân o biết chết sự ra sao, sau khi nữa hay đời 3 tuần nữa mới lạc nước đũa nên đặt đại hồi tét duyên lãnh này o có con, quá nhỏ quá thầy thầy cũ stand vậy thôi, anh biết con gửi cho anh là 500 Dolla gửi thầy cho anh bi đát thân tình giữa thầy trò o biết lấy gì và làm sao cho hết thầy, con gửi với thầy con cũ o làm sao có lúc cũ o con nữa thầy đầu với con như núi thái Sơn, như nước trời người chảy ra, con đầu với thầy o làm sao báo đáp chữ hiếu đây con xin em đầu lấy ta ơn thầy, đến đây con con lại o biết làm sao cho được sự ân tình cho được giữa thầy trò, cuộc đời của con sắp li khai chỉ nhờ ơn thầy cứu độ, con quả mộ một đũa hay con là phải đại mà gặp được thầy của con

(355)

May mắn con L T B.



Montréal ngày 27 tháng 8 năm 1999

T B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 4 tháng 7 năm 1999 và 500\$, được biết con sắp được mổ thận để lọc nước tiểu. Rất tiếc con không thể dự đại hội duyên lành được.

Dù con mang bệnh vẫn nhớ thương Thầy. Sự trung tín của chính con sẽ giúp con tự cứu và gạt hái thêm may mắn. Nhà thương với những phương tiện tối tân đang giúp con và sẽ tạo cơ hội cứu sống con.

Con nên yên tâm giữ phần hôn tu tiến.

Chúc con hướng về tâm linh tự cứu.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

256

11.08.27.99  
M

S. J. ngày 2-7-99

Khính thầy Tán Mưu Thường con tên là Lê Tiến Bảo kính gửi  
thờ đức thầy như sau:

Họ giáo nhân chỉ bình của con như sau. Cách đây 10 năm con có bình  
áp huyết cao, lâu năm nó ở bất dau 6 năm nó tạo ra chỉ tiểu  
đầy đến năm ngoài chỉ tiểu đầy nó phá 2 cái thận của con bị  
hư, rồi nó làm cho tiểu bị nghẹt chỗ, rồi nó qua bộ tiểu  
hoà ăn ở đũa, bây giờ nhà thầy bái si ho tiểu ăn cái thận  
của con bị hư 2 quả thận về hết đến 80% nên bị tiểu, máu  
cao lên 2100, một ngày từ hơi, máu tiểu tràn từ từ bị  
gửi bị tiểu hoá ăn ở nạp, bắt cứ chết lúc nào, đó hơn 1  
tuần nữa bái si si nó 2 cái thận con họ làm thận nhân tạo  
họ cho nước tiểu ra dưới rốn, nước tiểu ra 2 cái bị búi hủ và  
1 ngày thay 4 bị nước đêm thay 1 lần cho nó lọc chất độc  
trợ máu để cứu vợ con thầy được ngày nào hay ngày này  
hôm nay một con bị liệt và tay bị run, gửi thầy bái si  
có thể đi đợ phải có gậy và người đỡ, con bị thiếu vi  
ngôi ở đũa nữa, vì nước ở thoát ra ngoài, nó nằm tự cái  
tế bào nhiều quá, do thận ở lâu viết nên nó ở thái chết  
chờ ra ngoài, hôm lại còn chỉ chỉ ngày chết mà thôi.

(357)

Còn quả thầy thầy Tán qua nhiều ở ngày ở xa con sẽ xa  
thầy xa bạn vĩnh viễn, con sợ mà ở hàng pháp đũa, ăn ở  
đũa, đi đợ ở đũa, đi chơi ở đũa vậy cái sự của con hóa  
vô nghĩa, con muốn đi 1 mình thủa từ từ cho khỏe nữa  
chờ bố nghĩa này, nhý con lại số luật từ ở cho phép và  
thầy ở ở cho, vậy con kính lạy thầy xin bái kính cho con  
chết cho sớm để khỏi bị hàng cái sát của con tội  
nhý cho con, sau khi con làm chy rồi con ước lạy tạ ơn  
thầy cho con đũa về số từ thủa cho phàm hủi con từ  
tiếp đó là đức con rất mộ viết lạy tạ ơn thầy

Con của con nó ở cho sát sát nó đã mua huyết mà  
rồi 1 phần đất 8.000,00 phần đất bị 2 cửa họ cho  
nó xây mộ, vậy thầy quyết đũa cho con ý thầy muốn chết mà  
con thì nó nó, từ quả để nó chết con về hết đau đũa

(358)

anh biết đi đại hỏi con sẽ gọi thầy chửi ít tíu mà đi đ  
bi con quá thầy thầy, qua gọi tra chửi rưỡi tởm  
thần tình giữa thầy họ mà thôi, cái này này kể cái  
thứ gọi anh biết xin thầy đừng đứng lên là thầy vô lí  
chi con 9 mươi, khi con qua đời là bố con cho thầy hay  
bố anh Lê Văn Lạc tin cho thầy đây  
Cần biết lấy tạ ơn thầy kỳ lân

L T B

S J Ngày 1-8-99

Kính đức thầy Miền thượng Con là L T B gởi đức thầy tam cầu ở Ngõ ngày hôm nay con còn viết thư thăm thầy và vọng cầu của con còn ở đâu đây thế mà gặp thầy miền thượng của Con, kính thầy Con người của Con còn tin tưởng ài khứa đức là bao, ngày vô nước 4 lần ở con lọc máu nữa, chỉ vô nước mà thôi 1 lần vô nước là 2 lít nước, cả 2 lít 2 lít nước tuy người ra là cho nước khai vô lại, luôn luôn Cét chưa tuy người 2 lít nước 24 hủ 24 hủ to và này nê làm, vì 2 cái thân của con bị hư cả ở hoạt động được nữa, nếu họ nước vô chỉ nó thay chất đổi ở người ra lỏng ra bơm nước nữa vào, Con người tâm phỉ tuy nhiên vào lúc 1 giờ đêm con cứ đưa gỏi vào vách tuy con sai hủn vô phút con làm phật luôn thầy chuyên ở hời nhự ở thờ đức miền thượng vì bị chửa 2 lít nước và bị mô tư bực đái qua thân nó rần đây chầy đau quá Con làm nữa mà thôi rồi con nhập định mỗi đêm con còn phỉ đức 1 giờ rưỡi.

(359)

Ban ngày con mới bán niệm phật thầy cho, con niệm theo luôn kính thầy con quả mả đạo miền thượng quả mả con bị nhưy thân này quả ở làm đạo tu cho hơn khi, nói đến đây nước niết con tiền chầy như đười, Con kính lạy ta ơn thầy nhờ ơn thầy xin hộ lễ tâm cho con bình tĩnh được thầy giảng phân nào và còn các nào của vậy cái thân khá lại đi con học tu tập, nếu kiếp con đã hết xin thầy nhờ lễ tâm cho con viên tịch cho con khỏi khổ phân xác của cha và lấy thầy làm phân hời con tu tập tất cả nhiệt nhiệt đức con nhy chầy khi con chết là đót xác họ rai liên thầy liên đạo con nhy vậy Con đã nói với vợ con của con rồi cái linh thầy là cái lên trời.

Kính đức thầy kính yêu

Con L T B

chỉ con viết lại sum tay

Xin thầy tha lỗi

hãy ngày vô nước có anh biết Châm Sóc Con, mới thấy con của con hời anh biết Đạo, ao tâm tu

Montréal ngày 3 tháng 8 năm 1999

T B ,

360

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 7 năm 1999, được biết con có cơ hội dẫn thân sửa tâm và con vừa thoát nạn qua cơn hiểm nghèo, nay được nhìn rõ và bớt lo. Sự âm ỉ trong người được thanh lọc, bao nhiêu khối óc chuyên môn phục vụ con, thật là đại phước. Nay con được nhìn rõ sự cảm động của con cái, bằng lòng báo hiếu, đời đạo phân minh rõ rệt. Còn về tâm linh thì con không bao giờ muốn oan phí. Duyên lành đến mọi sự sẽ được bình yên. Chúc con giữ vững niềm tin tu tiến.

Quý thương.

LƯƠNG Vĩ Kiên.

76 27-03-99  
M



Thưa Thầy,

Kính thưa Thầy, con tên là D N T sinh ngày 03/03/71. Xin thầy cho con một bài thơ để được Thầy nhắc nhở trên con đường tu hành. Cảm ơn Thầy rất là nhiều.

Cao  
Lungduong

(361)

Tiên này để cho thầy tùy tiện dùng  
Kính Biên Thầy

SKYLINE BROCK

SKYLINE FOXHEAD

VILLAGE INN

5685 Falls Avenue Niagara Falls • Ontario • L2E 6W7 • 905-374-4444 • www.fallsview.net  
SKYLINE BROCK Fax 905-357-4804 • SKYLINE FOXHEAD Fax 905-371-0157 • VILLAGE INN Fax 905-374-0800

Montréal ngày 27 tháng 8 năm 1999

N. T. ,

Thầy vui nhận được thơ con với quà và được biết con xin thơ khuyến tu cho con như sau

DUONG Gian khổ học tiến hành trình  
NHU Tụ dẫn thân tụ cứu mình  
TÙNG vững niềm tin triển địa linh  
Tâm Người tụ giác càng minh

Tinh đòi đen bạc chính mình phải tu  
Vía hồn thực hiện ngao du  
Trí tâm thanh nhẹ tròng tu hoài hoài  
Cần khôn vũ trụ thanh đài  
Ban ơn không ngớt độ hoài tụ tu  
Tâm linh phát triển dự trừ  
Cứu nhơn tại thế an du phần hồn  
Thực hành giải tỏa ác ôn  
Giúp hồn tiến hóa ôn tồn dụng xây  
Cấm thông nguyên lý vui vầy  
Trời đã sắp đặt tâm này tụ tu  
Giải mê phá chấp giải mù  
Quí yêu Trời Phật an du phần hồn  
Cấm thông nguyên lý sanh tồn  
Giải mê tụ giác giải cõn si mê  
Thực hành phát triển trở về  
Tâm linh Trời độ giải mê cõi trần  
Nguyện tu đóp góp một phần  
Độ tha tiến hóa ân cần dụng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Tụ tu tụ tiến đổi thay thế tình  
Hướng về Thượng Cõi tâm linh  
Minh đòi minh đạo hành trình Trời ban.

Quí thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

1. 770899  
Nh



(363) Kính thưa thầy  
con vô thi thành, con cầu xin thầy  
cứu cho con của con là H

, tức là N. H >

Thầy đã giúp cháu và chữa bệnh  
cho cháu 1 lần rồi cháu đã bớt  
đước 70/100 những thủng thởng lâu  
lâu cháu lại bị vào ngày Rằm  
hay mùng một có 1 ngày cháu bị

4/ Đón năm lần nhờ thầy cứu giúp  
con biết trong ngày đại Hội thầy rất  
bận và mệt mọi con không

5685 Falls Avenue Niagara Falls • Ontario • L2E 6W7 • 905-374-4444  
SKYLINE BROCK SKYLINE FOXHEAD VILLAGE INN  
FAX 905-371-8347 FAX 905-371-0157 FAX 905-374-0800

Dám làm phiền thầy cảm ơn



Montréal ngày 27 tháng 8 năm 1999

T T con,

364  
Thầy vui nhận được thư con được bệnh của cháu tái phát và muốn cầu cứu giúp đỡ của Thầy giúp cháu được bình an. Rất tiếc Thầy đã lớn tuổi rồi thì phải hạn chế chuyện chữa bệnh. Vậy Thầy khuyên con nên nhờ nhà thương cứu chữa. Nền tảng văn minh rất đầy đủ phương tiện phục vụ cháu sớm lành bệnh. Vậy gia đình của con nên nhờ bác sĩ thần kinh mà cứu cháu.

Quý thương.

LUƠNG SĨ HẰNG.

N F le 19 Août 1999.

T.L. 27.08.99  
Mh

Cher monsieur TAM.

Je n'ai pas eu vous rencontrer directement,  
aussi je vous écris.  
Je suis chargé par les participants de Rodez et sa région  
de vous inviter à venir au milieu de nous -  
Ceci lorsque vous viendrez l'an prochain en  
Europe et bien entendu en fonction de  
vos possibilités et de votre planning -

(365)

Nous arrangerons vos déplacements ainsi que  
ceux de vos accompagnateurs (-trices) à votre  
convenance ; par les moyens que vous penserez  
les mieux adaptés ; de même pour les lieux  
et durée de séjour.

En espérant que vous pourrez répondre  
positivement ; nous en serions très heureux et  
en vous remerciant pour ce très beau et très  
profond Congrès de Niagara Falls.

Avec nos vœux de bonheur et de Santé

Notre Dévoué

J

G

Montréal ngày 27 tháng 8 năm 1999

Cher R

J'ai bien reçu ta lettre datée du 19 Août 1999 m'annonçant que les pratiquants de Rodez veulent m'inviter lors de mon prochain voyage en Europe. A mon âge, je ne peux plus visiter point par point comme avant, je dois me reposer avant le congrès de l'an 2000. Je vous remercie bien de votre invitation. Bien à toi.

366

LUƠNG Sĩ Hằng.

f. w ngày 6. Tháng 8 - 1999

Hình thức Lưu Đông

Con ở hình gửi lời thăm sức khỏe của Lưu Đông luôn tiếp tục khỏe. Con có số tiền 500 Dollars xin thường gửi đến Lưu Đông để làm phương tiện hàng ngày. Hôm nay con có thời gian thăm Lưu Đông. Con xin được dừng bút.

Con thành kính chúc Lưu Đông luôn luôn có được sức khỏe tốt để cùng đi cùng sang và tất cả bạn bè và người thân. Con trên cùng tư tiên.

Hình Thường.

(367)

Con ở w ở

Thal

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 8 năm 1999 cộng với 500 \$ gửi tặng Thầy chi dùng trên đường hoằng pháp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương.

LUƠNG SĨ HẰNG.

368

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

NGUYỄN	Giáng trần học khổ tiến thân
MINH	Tâm tự thức chuyện tối cần
CHÂU	Minh tự giải tùy tâm tiến
Giải	Bỏ Trần tâm nguyện góp phần

Góp phần đời đạo song tu  
Giải mê phá chấp giải mù nội tâm  
Lý Trời siêu diệu thậm thâm  
Bình tâm học hỏi khổ làm khổ sai  
Qui về một mối tiến hoài  
Trời cao sống động hai vai nhẹ nhàn  
Thức tâm tự hiểu tự bàn  
Đời là tạm cảnh khai màn đạo tâm  
Thực hành khai triển chẳng lằm  
Tự tu tự tiến góp phần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Thực hành là chánh trả vay đạo đời  
Tình thương ban chiếu hết lời  
Tự tu tự tiến hợp thời thăng hoa  
Bình tâm học hỏi chữ hòa  
Qui nguyên chơn giác giải ma trong người  
Thực hành đóng góp nụ cười  
Gần xa cũng vậy người người quý thương  
Khai thông trí tuệ mở đường  
Qui y Phật pháp yêu thương muôn loài  
Thành tâm học hỏi học hoài  
Trong không mà có chẳng ai hại mình.  
Quý thương

369

LUONG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

TẶNG      Giáng trần học hỏi triền miên  
XUÂN      Tinh ướm nở cảm giao liên  
HUONG     Thơm bát ngát lòng chơn thật  
Tu          Luyện thực hành tự xuyên

Sống yên đời đạo tự xuyên  
Qui nguyên giếng mối nối liền cảm giao  
Tinh thương diễn tả muôn màu  
Thực hành tiến hóa kết tầu về quê  
Thành tâm thực hiện muôn bề  
Dần dần tiến tới hương quê của Trời  
Dựng xây xây dựng hợp thời  
Qui nguyên giếng mối đời đời dựng xây  
Tinh thương đạo đức vui vầy  
Trí tâm thanh nhẹ thân này cảm an  
Tự mình khai triển cảm an cảm hòa  
Dù cho khai triển gần xa  
Thật thà thanh tịnh chan qua tình đời  
Thành tâm khai triển hợp thời  
Chung vui hợp tác đời đời dựng xây  
Thực hành khai triển duyên may  
Cùng chung tiến hóa đổi thay thế tình  
Cơ đồ xây dựng tâm linh  
Tự hành tự tiến hành trình quang khai  
Kết thành thanh cảnh chơn đài  
Giữ mình thanh sạch tiến hoài không ngưng.  
Quý thương

370

LƯƠNG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

TẶNG	Giáng trần học hỏi triền miên
HIỀN	Tâm tự đạt tự giao liền
Thực	Hành chơn pháp tùy duyên tiến
Quý	Tướng Trời ban tự an yên

An yên thức giác nối liền  
Cùng tu cùng tiến tâm hiền đạt thông  
Giải mê phá chấp một lòng  
Trí tâm thanh nhẹ tham tòng lý chơn  
Chẳng còn nuôi dưỡng thiệt hơn  
Qui y Phật pháp giải hờn giải mo  
Bình tâm tiến hóa từ giờ  
Đạo Trời có thật thiên cơ hợp bàn  
Tu hành tiến hóa cảm an  
Đời là tạm cảnh mở màn đạo tâm  
Thực hành chơn pháp tiến dần  
371 Bình minh sáng tỏ ân cần dựng xây  
Xung quanh hoàn cảnh là thầy  
Thành tâm nhịn nhục vui vầy cảm giao  
Thực hành minh cảm thấp cao  
Muôn màu phát triển trước sau dung hòa  
Tự mình thức giác gần xa  
Quý yêu muôn loại chan hòa tình thương  
Thực hành kiến tạo gieo gương  
Giúp hiền tiến hóa yêu thương muôn loài  
Tự mình thức giác thanh đài  
Cùng tu cùng tiến cùng rời đạt thông.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.



Montréal ngày 31/08/99

TẶNG	Giáng trần học hỏi xét phân
CUÔNG	Tu tự đạt tự phân trần
HẢO	Trí tu tri tâm dũng tiến
Thực	Hành chất phát tự tiến lần

Tiến lần đòi đạo nghĩa ân  
Thành tâm tu luyện ân cần dựng xây  
Thực hành quyết chí theo Thầy  
Gieo duyên tận độ tâm này đạt thông  
Sửa mình tiến hóa một lòng  
Thúc tâm tự thúc tham tông lý chơn  
Bình tâm thực hiện ghi ơn  
Trời cao bể rộng chẳng sòn chẳng phai  
Thực hành thanh nhẹ hai vai  
Tự mình thúc giác hành hoài không ngưng  
Thực hành đòi đạo người dung  
Cùng chung một gốc tiến từng phút giây  
Một lòng tu tiến theo Thầy  
Quý yêu Trời Phật vui vầy cảm giao  
Thế gian muôn sắc muôn màu  
Cùng chung tiến hóa cùng tàu về quê  
Thực hành chánh pháp giải mê  
Tri tâm tu luyện trở về chơn như  
Bền tâm học hỏi vui cười  
Đời là tạm cảnh người người phải theo  
Ra đi xác rã lại nghèo  
Về Trời thanh nhẹ chẳng đao bạc tiền.  
Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng.

1. 28. 8. 2019

Sóc trăng ngày 18/07/99

Mi con Lâm Thanh nhân 52 tuổi

Ngày con xin chức Chầy luôn  
được đời đảo sức khỏe, mỗi năm  
mỗi kỳ Đại Hội, đều hạnh từ bị  
của Chầy cũng gìn lũng vì hợp nhất  
với ánh sáng đại bị của Chưởng Đê  
Chầy là ánh sáng soi đường chỉ  
lối cho chúng con tiếp bước theo  
quông Chầy.

(373)

Đến cuối năm 27 tuổi con mới  
được biết pháp soi hồn, từng bước  
thực hành pháp, con luôn mưu đường  
ý chí không lập gìn đình, quyết  
chỉ tu giải thoát.

Thời gian qua nhanh, gần năm  
năm, sự tham môn sâu si, đức  
vong có giảm, còn về điển trụ, rút  
bộ đầu chưa có, hiện nay mặt  
bị nạn, còn lớn nhỏ sách tra  
bấy ngày bị mỗi một mục nhật  
như mạch lương gần cột sống

hiện giờ sức khỏe bình thường, có  
điều sống sống thảnh, không có  
khôn công như người khác,  
Giữ Chàng như vậy có thể  
ngoại trong việc hành pháp không?  
hay là con hành chức đúng mức  
hãy sai sót điểm nào, xin  
Chàng ban cho con lời dạy thật  
bôn câu thơ để tâm hành trong  
trên bước đường khai mở tâm linh  
trở về nguồn cội.

(374)

Một lần nữa con xin kính tạ  
thâm ân của Chàng và kính chúc  
Chàng cũng gia đình luôn bình  
an vui khỏe.

Con cố gắng công phu tinh tấn  
để vui lòng Chàng. Mong Chàng đừng bao  
tâm.

nhu

con 4 6 22

14-08-99  
M

VIỆT NAM.

96ha Cgia 19.07.99

Thầy Kim Mien!

Chúng con nhóm bạn đạo  
epuyet Sưu tập thân tu cầu  
giải thoát, xin thầy chúng tâm  
đã cho chúng con mỗi đứa một  
bài thơ để làm hành trạng tu  
học:

(375)

Con:

1. Lê

48 tuổi<sup>2</sup>

Khau

✓ 2. Lâm

36 tuổi

Ngư

✓ 3. Quách

38 tuổi<sup>s</sup>

Kh. Chau

✓ 4. Lâm

32 tuổi<sup>?</sup>

anh

5 Tầng C  
Đạo

27 Tuổi<sup>2</sup>

6 Tầng X

22 Tuổi<sup>3</sup>

7 Tầng N  
Chú

21 Tuổi<sup>2</sup>

8 Tầng

19 Tuổi<sup>0</sup>

(376)

sinh chue thay tam than  
thuong an lae.

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

T N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 7 năm 1999 được biết con thành tâm muốn tu sửa tiến tới sự thanh nhẹ sẵn có của Trời Phật. Nay mặt con bị nám, chứng minh ruột già bị do và không nên ăn ngọt, nên ăn gạo lứt muối mè thanh lọc bộ ruột thì da mặt sẽ láng và bớt nám, trị luôn bệnh trĩ mạch lương. Chúc con thực hành đúng pháp. Quý thương

377

LƯƠNG SĨ HẰNG.

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

LÂM Trần học hỏi tự tiến xa  
THỊ Trí phân minh rõ chữ hòa  
NGA Hạnh tràn đầy duyên Phật độ  
TỰ Minh tu tiến rõ gần xa

(378)

Gần xa đòi đạo cảm hòa  
Qui y Phật pháp thật thà tự tu  
Thức hồn tự thức ngạo du  
Bình tâm học hỏi trù tu hoài hoài  
Cần khôn vũ trụ thanh đài  
Dựng xây xây dựng tiến hoài không ngưng  
Luật Trời thật sự cảm ung  
Bền tâm vững chí tiến từng phút giây  
Dù cho thế sự mưa may  
Thực hành vượt khỏi tâm này đạt an  
Bình minh sáng tỏ bạc bàn  
Duyên lành tận độ khai màn đạo tâm  
Lý Trời siêu diệu thậm thâm  
Trì tâm học hỏi chẳng lầm chẳng sai  
Thực hành chất phát tiến hoài  
Sửa sai tự tiến thanh đài cảm minh  
Dấn thân thực hiện hành trình  
Tâm minh đòi đạo tâm linh vững bền  
Thành tâm tự thức đạo nền  
Có Trời có Đất chẳng quên luật Trời  
Thắng hoa tiến hóa hợp thời  
Duyên lành tận độ nơi nơi an toàn.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

QUÁCH      Giáng trần xây dựng tâm thân  
KHÁNH      Tu tiến hóa tự phân trần  
CHÂU      Tâm thức giác cùng tu tiến  
Phân      Giải minh tâm nguyện góp phần

Góp phần đời đạo nghĩa ân  
Dựng xây xây dựng cao tầng tự đi  
Tự mình dập tắt sân si  
Bình tâm học hỏi tâm thì đạt an  
Khai thông trí tuệ bạc bần  
Minh tâm kiến tánh đàng hoàng hơn xưa  
Lưới Trời trước mắt rất thua  
379      Đố ai thoát khỏi rặng cưa lưới Trời  
Tự mình thức giác thanh thoi  
Thực hành chánh pháp rõ Trời ân ban  
Dày công tu luyện đàng hoàng  
Lui về thực chất cảm an cảm hòa  
Tự mình thức giác gần xa  
Duyên lành tận độ chan hòa tình thương  
Thực hành thức giác gieo gương  
Thương yêu tha thứ tạo đường thức tâm  
Bình tâm tự thức sưu tầm  
Lý chơn ban rải chẳng làm chẳng sai  
Tự tu tự tiến tiến hoài  
Về không rõ rệt thanh đài tự đi  
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si  
Thực hành chánh pháp kỳ ni đạt thành.  
Quý thương

LUƠNG Sĩ Hằng.



Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

LÂM Trần học hỏi tự tiến thân  
THANH diệu Trời ban nguyện góp phần  
NHÂN Trí thực hành trong thức giác  
Bền Lâu tu tiến tự phân lần

380

Phân lần nguyên lý cao sâu  
Trí tâm học hỏi kết tầu về quê  
Cảnh Trời điển giới mãi mê  
Trong lành tốt đẹp hương quê cửa hồn  
Cùng chung nguyên lý sanh tồn  
Vô sanh bất diệt ác ôn tiêu trừ  
Cảm thông tiếng nói giọng cười  
Trời ban tình đẹp người người đạt thông  
Nằm trong định luật hóa công  
Tự mình thức giác một lòng tự tu  
Vía hồn thanh nhẹ giao du  
Trí tâm học hỏi trùng tu hoài hoài  
Cần khôn vũ trụ thanh đài  
Học hoài không hết tu hoài chưa xong  
Thành tâm tu luyện một lòng  
Thực hành chánh pháp tham tổng lý chọn  
Cảm minh thiên địa ghi ơn  
Đại bi quang chiếu thọ ơn Phật trời  
Cảm thông nguyên lý đời đời dựng xây  
Dù cho kích động mưa mây  
Thân tâm bền vững tâm này đạt thông.  
Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

Montréal ngày 28 tháng 8 năm 1999

TĂNG       Giáng trần tự luyện tâm thân  
MINH       Đòi minh đạo tự phân lần  
THÀNH      Tâm tu luyện tùy duyên thức  
Cơ           Đạo phân minh tự góp phần

Góp phần đòi đạo thân tâm  
Thực hành tiến hóa giải tầm ước mơ  
Cảm thông từ phút từ giờ  
Thanh bình tự đạt thờ o chẳng còn  
Qui y Phật pháp đường mòn  
Cùng chung tiến hóa chẳng còn si mê  
Thực hành tự trở lộn về  
Nhơn sanh đạt pháp bối bê chẳng còn  
Thành tâm tu luyện nỉ non  
Đường mòn Phật pháp vẫn còn tro tro  
Thực hành tiến hóa từ giờ  
Bình tâm học hỏi thiên cơ họp bàn  
Dù cho chuyển động vẫn an  
Thực hành chánh pháp đàng hoàng hơn xưa  
Bình tâm học hỏi mới vừa  
Thành tâm tu luyện vẫn ua luật Trời  
Cùng chung tiến hóa họp thời  
Quý yêu Trời Phật đòi đòi dựng xây  
Thực hành lại có dịp may  
Trời ban tình đẹp đổi thay thế tình  
Sửa mình tiến hóa hành trình  
Thực hành minh cảm chơn tình Trời ban.  
Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

1/02/89

ngày 07/08/99

phở gói phẩy từ 2M

Kính thưa thầy:

con gần là 1 1 A, con kích  
bình với anh đũa phẩy, và đã  
lê đũa phẩy đũa đũa,

Sau đây con kích bình từ 1  
phẩy mới viết, mà con nói  
về cách từ bị đã ở qui  
nhỏ đây vô cũng khó khăn

(382)

vì gần tại các đều, cách 2  
ngày, sau, khi con bình là phở  
quê đến phẩy, phở phẩy ở xã  
gần phở, phở gần gần đây với  
khó cách chỗ con ở ở xa  
lâu, đã phải chịu khó, khi  
còn bao lâu nữa nữa, anh gần  
lưu ngày, biết bao thế giới  
phải chịu khó, và phải đau đi  
gần với khỏe, đã có sự

Hố phải bị mất, gi đơn ở khi  
con đã đến với tôi chỉ lấy đó  
→ đã đã gói gói từ trước, chèn  
sẽ với kỹ thuật nghe kìa:  
đó phải gói gói đây mai.

(383) ngày 31 qua qua tại bất phương, rồi  
báo báo ở nước từ đây từ  
phải hai ở bất bao gia từ, con  
đã nghe phải được của từ, ~~con~~  
của từ ~~con~~ gói phải báo phải  
gói với mất nước sau con đây  
chức con phải gói kỹ tại phải  
phải, và hôm sau mới gói cho gói  
kỹ thuật từ sau, đây là gói  
nghe từ gói này ở que được,  
con đã gói, nước cho kỹ thuật  
từ sau, gói gói ở: từ cần  
phải là bột sa, đôi là ở  
ở con ăn, và như là kỹ

(384)

đứa trẻ, và mấy người già  
lên cơn sốt, chỉ hốt ah theo  
nhóc, của chỉ đứa trẻ, khỏe đời  
còn gần, gọi phát là đau đay  
con đá ở con được việc mất  
quê từ each người và người  
sau bị đất giá, và họ phải  
sợ ra sao khi sợ gió lay  
giết, nhà của ở có, nhà của ở  
con, Hết giờ đầu bị hoáy đay  
là lần đầu con dưới chấy kêu  
và thấy sự phát bệnh đay đay đau  
nhức cái, con đá mỹ họ so phụ  
mì và một số đồ của của con  
đi tìm của phụ nhà hàng này,  
chỉ gọi mì, họ chỉ phụ chỉ  
qua cơn khó, khó làm máy đi  
người xa kêu gọi chỉ của  
vạch chiếc quần ba gác chỉ đi  
có đay chiếc bát người già

phải chịu ảnh hưởng bởi phần vai chèo  
 điệu, cho nên con biết phải đi  
 đây, con còn may nữa đây  
 đây của tay này nữa con của  
 đây qua còn kia, đây đi. Họ kia  
 lên đây đi, đây có sau qua  
 chèo từ buổi giờ. Phần này, các  
 đây cũng đã biết đây hết ảnh  
 (385) đầu này đó, con biết từ lên  
 đi đây này lên, con đi đây  
 và con may quý bạn dạy dạy  
 dạy lý nó vì số này được, và  
 chia sẽ này gì mài mài do  
 phần vai kéo đầu với giữ do  
 ảnh. bạn cũng qua còn kia.  
 biết thì con bị ảnh này cần  
 kỹ này đã từ này ở với con  
 con sẽ gọi này hết ảnh này này  
 gì phải này, các quý đi đây này  
 J K H  
 20

Montréal ngày 3/09/99

K H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 7 tháng 8 năm 1999 được biết con có tham gia từ thiện và thăm vùng Bình Thuận bị lụt, dân ngộ nạn đói khổ! Con muốn cầu cứu nơi Thầy, vậy Thầy xin đóng góp 500 \$ cho con phương tiện giúp đỡ người thiếu thốn.

386

Chúc con vui khỏe.

Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

b e ngày 06-06.89

Đính thưa thầy

Cháu em thầy kính yêu của em, hiện giờ em đang trong thủ quỹ, em đang tìm kiếm một lời cảm ắp của đức thầy, xin thầy khoan hãy bùa cho em chừa hồng ân, của thầy

Kính lạy thầy:

(387)

Ồi qua em có gửi đầu thầy Hải là thầy, và em có gửi bùa sẽ viết, là em có bùa thầy, thầy gửi cho em chừa chi phí là gì em đang xây rất là đẹp chúng em ở sinh hoạt thầy thầy quản, và mỗi thầy, thầy chúng em có 1 Ni pi gặt đơm mà xây bầy chúng em các bạn em thầy kính giữa thầy, và Hải, thầy chúng em thầy thầy, Di



các bạn, con làm và xin  
 thầy hỏi về thầy, con làm ở  
 lại mà phát gần với chủ  
 (388) khi đưa đầu thầy, thầy ở  
 đó, như em chỉ con, mỗi tuần  
 sinh hoạt rất khó khăn, giờ ở  
 chỗ nào đó tìm việc, thầy này  
 ở chỗ này, tuần sau thì phải ở  
 chỗ khác, ở tìm cho các cô bác  
 làm việc, ở có phục vụ để đi  
 mà như là mấy người bán mỗi  
 tuần chỉ con tới tìm thầy, với  
 thầy theo thầy thầy giáo, sẽ ra  
 lại, thầy, thầy con Hai của thầy  
 thầy là mấy vị bố mẹ, để ra  
 đời sẽ phải ở nhà thầy bị phạt  
 thầy, sẽ đưa thầy thầy dạy.  
 khi đưa thầy, là giờ gần thầy  
 ở ở con, ~~ở~~ ở phải sau  
 là phải phục, cho nếu con

phải xây như đó, chỉ con sẽ  
 hoạt, nhưy gi chi phi era con  
 qua it, o du du con phut thien  
 (389) khuy dien hoo muon, gi say son  
 bin thay, bau cho con khie thay au era  
 thu thay, sau khi con hoon phat  
 con se goi khuy hinh anh, noa pay era  
 chuy con, do put lau thu thay, se  
 oi thay thay bau huan gi, va tau era  
 sil hoạt sua khuy era,

con binh lay thay, khuy  
 era goi lai phan thay  
 khie khie thay say most  
 khie khie thay, no thay au  
 era thay era thay era  
 era khie, era lau thay thay  
 thay khie era. khie lay thay

Montréal ngày 9 tháng 6 năm 1999

Kính H ,

(390)

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 6 năm 1999, chữ viết không rõ rệt. Năm nay Thầy 76 tuổi, mắt có hơi mờ hơn xưa, nếu con có viết thư cho Thầy xin con viết cho rõ ràng hơn, còn việc cất nhà cần sự giúp đỡ là bao nhiêu? Phải có con số rõ rệt, Thầy có gửi tiền cho Kim Sơn làm từ thiện, vậy con nên liên lạc với Kim Sơn để bàn bạc về việc xây cất. Chúc con và gia đình vui khỏe.  
Quý thương.

LUONG Sĩ Hằng.

Lai Châu 8.8.99

11.07.99 M

TRONG KINH

Vi Cha Già Nhân ái và quý vị Đại An Nhân của bạn người tan tạt.

(391)

Anh Khuya Cha và quý vị, cuộc đời của chúng con bất hạnh, nhưng Cha và quý vị luôn đem đến cho chúng con niềm vui và sự hy vọng chan chứa không ngừng. Thật chúng con rất có phúc, đang ở trong vực sâu thăm thẳm mà Cha và quý vị cứu vớt cuộc đời của chúng con, đưa chúng con đến nguồn ánh sáng, từ miếng ăn, cái mặc, từ sườn gỗ cây bút, từ máy khâu, từ vi tính cả máy nghe, nhờ đó chúng con khỏe mạnh, học hành tiến bộ, luyện nghe, luyện nói, mở miệng gọi mẹ kêu ba như những đứa trẻ.

Thưa Cha. Công ơn của ai??? mà chúng con mới có ngày hôm nay. Nếu không có Cha và quý vị chăm sóc chúng con, giờ đây chúng con đã sao, chắc chìm luôn trong vực thăm thẳm.

Giờ đây hướng về Cha và quý vị, chúng con cúi đầu, chắp tay lạy cảm ơn Cha và quý vị thật sâu.

Chúng con luôn nguyện cầu cho Cha và quý vị khỏe mạnh hồng phúc ở đời này và đời sau vô cùng.

T.M. các em Sister P A. M.

Montréal ngày 3/09/99

Soeur N

392  
Vui nhận thọ của soeur đề ngày 8 tháng 8 năm 1999, được biết soeur và các em đã nhận được quà và có dịp thực hành và phát triển sự mong muốn, thật là may cho các cháu. Duyên may của Chúa ân ban mọi người cộng hưởng trong tình thương yêu và xây dựng từ không đến có, từ có đến không, mọi người cũng sẽ có cơ hội hội tụ với tình thương của Chúa. Quý thay và lành thay mọi điều đã được sự sắp xếp của Bề Trên! Người sống trên mặt đất chỉ có tu sửa và tiến hóa mà thôi. Kính chúc soeur và các em được an vui.  
Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

11.02.09.09  
M

Monsieur THM,

En ces jours où vous êtes réunis avec les amis pratiquants, je me permets de vous adresser ce message.

Je suis de tout cœur avec vous tous et partage ces moments de Paix et de sérénité.

En ce moment j'ai de la difficulté à pratiquer correctement. j'ai beaucoup d'angoisses je me laisse perturber par les événements extérieurs, par mon passé; je me culpabilise par ce que j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de temps, alors que le temps est court.

Je n'arrive pas à mettre de l'ordre en moi, je manque de sérénité.

Ma santé est un obstacle pour moi

(193)

évolution, ce corps physique me fait  
beaucoup souffrir et me perturbe.  
Je manque de courage et de persévérance.  
Pourriez-vous m'aider à mieux comprendre  
le vrai sens de la vie.

Mon vœu c'est de progresser et avancer  
dans la voie; je n'arrive pas à réaliser  
ce que je voudrais.

Je vous remercie sincèrement pour  
votre aide et vous assure de mes  
sentiments respectueux.

(394)

Edite

Montréal le 6/09/99

O B

J'ai bien reçu ta lettre datée du 9 août 1999 et comprends que tu veux te corriger mais il te semble difficile de le faire. Toute chose au commencement est difficile, si tu veux réussir tu dois tout d'abord placer les six phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật et t'orienter vers La Grande Compassion.

Quand tu places en permanent les six phonèmes Nam Mô A Di Đà Phật tu élimineras l'impur de ta conscience ainsi elle retrouvera l'équilibre.

Placer les six phonèmes c'est te sauver : Alors tu te préoccuperas moins de ce qui n'est pas nécessaire et tu t'orientes plutôt vers la construction positive, ainsi tu seras bien équilibrée (pour ton système nerveux) et heureuse de pratiquer la méthode en commençant par la concentration de l'énergie spirituelle et la respiration allongée et progressivement la méthode Vô Vi dans son ensemble.

A partir de là tu acquerras la bonne habitude.

J'espère que tu le mets en pratique d'une façon sincère.

395

Bien à toi.

Luong Sĩ Hằng



12.09.09.99  
M

Hình Đức Thầy

Con xin đóng góp chút nhỏ mọn này

Thầy đi đây đi đó

Củ Hồ<sup>2</sup> ban vui 5000.F

Con xin chúc Đức Thầy được nhiều

đức Phước

(396)

Thầy điều dắt chúng Con bước

đường Tu Học

Con xin chào Thầy

N I D

Montréal ngày 9 tháng 9 năm 1999

D con,

Thầy vui nhận được thơ và quà của con đã gửi đến tặng cho Thầy cứu khổ ban vui, qua sự dành dụm của chính con, làm phúc được phúc, duyên lành đã đến với con trong những ngày tham dự Đại Hội và Thiền Ca đã khêu dậy tâm tu và cảm động lòng con :

Vương lên trong xây dựng và đóng góp.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Quý thương.

397

LƯƠNG Sĩ Hằng.

T. 15/09/99  
MS

NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1999

BACH THẦY LƯƠNG - SĨ - HẰNG

NHÂN DIỆP ĐẠI HỘI DUYÊN LÀNH CON THÀNH

KÍNH CHÚC ĐỨC THẦY ĐƯỢC DỜI - DẪO SỨC KHỎE ,

VAN - SỰ AN - LÀNH VÀ TÂM THÂN AN - LẠC

CON CÓ CHỨT LÔNG THÀNH 200 ĐÓ U.S.A ĐỂ GỬI ĐẾN

ĐẾN THẦY CỨU KHỔ BAN - VUI CHO NHỮNG NGƯỜI

NGHÈO KHỔ Ở VIỆT NAM

(398)

THÀNH THẬT CẢM ƠN THẦY.

KÍNH BÀI  
CON

Wahallam L H N

TP: KÍNH THẦY BAN TẶNG CHO CON MỘT BÀI THƠ  
- CẢM ƠN ĐỨC THẦY.

Atlantic City ngày 16/09/99

Hoa Nam,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 15 tháng 8 năm 1999 và quà cứu giúp người nghèo khổ. Thành thật cảm ơn con, con muốn có một bài thơ khuyến tu, tên con như sau :

LÝ	Giáng trần học hỏi tiến thân
HOA	Trung hữu bầu nguyện góp phần
NAM	Hành chơn pháp qui một mối
Khổ	Hạnh bình tâm tự xét phân

Xét phân đòi đạo bao lần  
Cùng tu dẫn tiến ân cần dựng xây  
Thực hành chơn pháp hằng ngày  
Giải phần ô trược đổi thay thế tình  
Chơn tu tự sửa chính mình  
Luu thanh khú trược hành trình Trời ban  
Thực hành chơn chánh pháp quang  
Giải mê phá chấp đàng hoàng hơn xưa  
Dù cho thế sự nắng mưa  
Thành tâm tu sửa mới vừa lòng nhân  
Thực hành khai triển từ phần  
Điểm Trời vẫn chiếu ân cần dựng xây  
Chính mình tự thức đổi thay  
Bền tâm tu học hưởng ngày vinh quang  
Từ đời qua đạo chuyển sang  
Qui y Phật pháp khai môn đạo tâm  
Lý Trời cao quý diệu thâm  
Sửa mình tiến hóa tự tầm đường đi  
Hồn thời tiến hóa hợp thì  
Qui yêu muôn loại dụ thi cõi trần  
Nguyện tu đóng góp một phần  
Tu tâm sửa tánh lần lần tiến lên.

Quí thương  
Luong Sĩ Hằng

(399)

76.15.09-99  
1/2

A 08-30-99

Kính thưa thầy

Sau cái ngày ba con chết đi thì con có cơ duyên được học thuốc bắc với một ông thầy việt lai tâu ông ta đã truyền nghề cho con không lấy tiền và con đã thành công làm được sáu thang thuốc tế và đã phổ biến thuốc này cho một số bạn đạo tu và khi họ dùng qua thấy khỏe và thấy bớt bệnh cho nên họ khuyến khích con nên tiếp tục làm thuốc để giúp đỡ cho những bạn tu thiền lo tu mà quên dinh dưỡng phần thể xác .

Vì thế con đã liên lạc với chị mai nguyên người đã lo cho bạn đạo thanh lọc súc ruột thì được biết chị đang bắt đầu học thuốc nam với một người bác sĩ , chị cho biết sẽ sẵn lòng giúp cho con về những kinh nghiệm thuốc và chỉ cho con những phương pháp thanh lọc còn con thì sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về thuốc bắc cho chị mai học lại

Thành thử con viết thư này xin thầy ban ơn lành và chiếu sáng cho linh hồn của con để con có cơ hội làm công quả nếu chương trình làm thuốc bắc này nó thành công giúp cho những bạn tu có sức khỏe để tu và con có cơ hội phục vụ bạn đạo trong tinh thần cứu khổ ban vui để linh hồn của con mau sớm phát huệ không còn tối tăm ngụp lặn trong thể xác eo hẹp này nữa .

(400)

Con không mong làm giàu trong nghề thầy thuốc mà cũng không mong trở thành một ông thầy thuốc bắc mà con chỉ mong sao dùng cái nghề thuốc bắc này là một phương tiện công quả để giúp cho linh hồn của cá nhân con mau được tiến hóa thăng hoa lên chỗ thanh nhẹ hơn và nếu được như vậy thì xin thầy cho con biết và xin thầy cố vấn cho con một đường đi không xấy ra những chuyện rắc rối về sau để con yên lòng lo tu lo giải tỏa nạn tai trong tâm thức

Con kèm theo ba tờ giấy của 3 hộp thuốc này đã làm xong qua và thuốc do chính tay của con làm ra rất cực khổ vì con bỏ công rất nhiều mới xong được một thang thuốc có chừng khoảng 300 viên

Khi con bắt đầu làm việc thì con không có vốn nhưng có bạn đạo bỏ tiền ra cho con mượn vốn để mua thuốc bắc và máy tán thuốc bắc thành bột cũng như

máy cân thuốc ,máy cắt sâm hoa kỳ ,máy tán sâm hoa kỳ tổng cộng lên đến gần hơn \$15.000 đôla rồi và phòng ngủ của ba con hiện nay con lấy làm phòng thiền và làm phòng thuốc.

Thưa thầy

Con rất vui sướng khi đi vào trong nghề thuốc bắc vì trong lúc xây thuốc những mùi thuốc của 150 vị thuốc khác nhau có mùi thơm có mùi đắng có mùi hôi tất cả làm cho con liên tưởng đến tình thương của thượng đế ban bố cho chúng sinh muôn loài có cơ hội được hưởng chung trong thanh nhẹ để có cơ hội thăng hoa về cõi trên , thảo mộc có cơ hội phục vụ hy sinh cho chúng sanh dùng nó để trị bệnh ,chúng sinh dùng nó để có sức khỏe mà lo tu thiền và rồi tất cả đều được tiến hóa tùy theo trình độ mỗi một cá nhân

Tuy con thành công vì thuốc làm ra một số người bớt bệnh khổ hẳn ra nhưng mà đối với pháp luật hoa kỳ thì thuốc của con cần phải có cần chứng ở tòa có nghĩa là cần phải có người có bằng bác sĩ hay dược sĩ đứng tên ra xin giấy phép thì những toa thuốc của con mới hợp lệ nếu con muốn phổ biến thuốc tung ra thị trường nhưng nếu con chỉ phổ biến cho bạn đạo và gia đình họ hành anh em thì lại không cần giấy phép cầu chứng ở tòa vì chẳng có ai thưa gởi cả những tiệm khác cũng không mất khách vì số bán thuốc của con trong giới hạn.

Do đó con xin thầy giúp cho con có một vị quí nhân nào đó có thể đứng tên xin cầu chứng giấy phép ở tòa để cho con phổ biến thuốc này cho hợp pháp và khi thành công một phần tiền nhỏ con xin ủng hộ gởi vào chương trình xây thiền viện úc châu để mau sớm được thành công.

Con thành tâm đội ơn của thầy nguyện cầu xin thượng đế ban ơn lành cho thể xác của thầy trở thành kim thân bất hoại để chúng con có cơ hội sống chung với thầy nghe pháp sống trong mưa pháp để linh hồn chúng con mau mau trở về quê xưa chốn cũ

Con N            A    T

(401)

Atlantic City ngày 19/09/99

A T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30 tháng 8 năm 1999, được biết ba con đã ra đi, con lại có duyên học nghề thuốc bắc, giúp đỡ bệnh nhân miễn phí. Tại xứ Mỹ con nên lưu ý luật lệ hiện hành, con nên đăng ký vào đại học có dạy cách chăm sóc bệnh nhân bằng thuốc bắc. Sau khi học trật tự và vệ sinh, chữa trị bệnh nhân, con sẽ có cơ hội giúp đỡ nhiều người hơn. Làm phước sẽ được phước, con sẽ có dịp học thêm tại Trung Quốc nếu sau này có phương tiện giúp cho con tiến tới ổn định hơn.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

(402)

Luong Sĩ Hằng

TB. Thầy có nhận được thuốc của con, rất tiếc không để rõ một ngày phải uống ít nhất là mấy viên?

A 09-16-99

Kính thăm thầy

Con gửi cho thầy hai hộp thuốc do chính tay con làm ra và mất đúng một tháng mới xong một thang thuốc gồm có 30 hộp mỗi hộp có 20 viên giá là \$120 đô la , tiền vốn là \$ 100 đô , tiền công là \$20 nhưng hiện nay thì con đang bán cho bạn đạo giá chỉ có \$100 đô lý do chờ thêm một số đồng người cho biết kết quả thì sau đó con mới tính thêm \$ 20 đô nữa , bây giờ thì chịu lỗi vì con đã làm được hơn 6 thang thuốc rồi.

Trước hết con xin phép được trình cho thầy rõ là với cái trình độ ngu dốt của con thì làm gì có khả năng mà làm thuốc trong một thời gian ngắn như vậy nhưng mà con vẫn thành công vì những toa thuốc này là đã có sẵn gia truyền của ông thầy thuốc giao tận tay cho con và chỉ cho con cách làm ra viên thuốc tể này .

Từ lúc mua thuốc về phải nhặt sạn , đá , lông gà , giấy cao su , bụi cát của trung quốc , sau đó mang ra rửa nước và phơi nắng cho khô để qua đêm để hút sương , rồi mang vào lò để sấy cho thật khô

Kế tiếp là mang vào máy say cho thật nhuyễn và sau đó thì trộn lại theo cân lượng và nấu mật ong rồi trộn thuốc vào và khi nguội thì lấy sâm hoa kỳ đã xay nhuyễn dùng nó để mà lặn thuốc .

Từ lúc bắt đầu làm cho đến khi vào trong hộp thì có má con và người anh rể phụ giúp cho nên công việc mới xong và mục đích làm thuốc này không vì tư lợi để kiếm cơm ăn vì làm thuốc rất cực khổ tuy rằng những máy móc con mua rất tối tân của năm 1999 này nhưng mà cái kết quả thành công là những bạn đạo cho biết họ dùng qua thấy có công hiệu và bịnh đã ngưng ngay tại chỗ khi dùng qua một hộp thuốc đầu tiên thí dụ như thuốc phong thấp có 56 vị và thuốc vạn linh ứng hoàn thì có 87 vị và thuốc tiêu độc thì có 36 vị tất cả đều dùng sâm hoa kỳ để dẫn thuốc luân lưu trong cơ thể và tái lập sự quân bình cho ngũ tạng .

(403)



Con đường đi của linh hồn con vẫn không thay đổi con vẫn đại nguyện theo dấu chân của thầy cho dù hiện nay con hành triển công phu chẳng đi tới đâu cả nhưng từ khi cha con chết đi rồi thì tâm thức của con được tiến hóa thăng hoa lên , con hiểu con được nhiều hơn , con ý thức được rằng đúng như lời thầy thường nói tất cả đều là do thượng đế ân ban và hiện nay con đang có tất cả cũng là do bề trên ban ơn cho con có một cơ hội để làm công quả vì cá nhân của con làm gì mà có tiền để mà làm ra một cái phòng thuốc phí tổn gần đến \$ 15,000 đô và tiền mượn đó con cũng không biết chừng nào lấy lại vốn để trả lại và ông thầy thuốc đã già rồi muốn về hưu ông ta sang tiệm lại cho con với giá \$ 30.000 đô nhưng mà rồi rút cuộc con cũng có tiệm thuốc ở trong gia đình và cuộc sống gia đình của chúng con bắt đầu hòa thuận vì từ khi một người cha mất đi tất cả bắt đầu nhìn lại với nhau biết thương yêu nhau hơn và cái nhìn cái cư xử cùng nhau bắt đầu đúng đắn hơn và cá nhân của con hiện nay thấy rõ là từ khi con bắt đầu làm thuốc thì con đã có những giấc ngủ an lành không suy nghĩ vấn vương không làm những gì quá mơ ước tầm tay con an phận trong cuộc sống làm người có pháp tu có thấy điều tiến có gia đình để học hiểu học hòa cuộc sống làm người tuy có khổ vì vẫn còn ở tù trong thế xác nhưng tâm thức của con vẫn được thăng hoa vì tình thương của thượng đế ngài vẫn không quên con ngài vẫn dẫn dắt cho con đi qua từng giai đoạn một con rất sung sướng và cảm động vô cùng và khi con sung sướng nhiều đêm con nằm ngủ mà nước mắt tự nhiên tuôn tràn con nhớ đến thầy con nhớ thương thầy nhiều lắm tình thương này không phải chỉ có vài dòng chữ hay là vài câu nói văn hoa nói xuôi cái lỗ miệng mà con thương thầy suốt đời này suốt kiếp này và mãi mãi con phải trở nên giống như thầy thì con mới trả được cái ơn nghĩa này cái ơn của thượng đế cái ơn của thầy cái ơn của chúng sanh cái ơn của cha mẹ cái ơn của đạo pháp đã ôm ấp và điều tiến linh hồn của con được tiến hóa cho nên cá nhân con lúc nào cũng ăn năn sám hối tội lỗi của chính con và ngày hôm nay con cũng xin thầy ban ơn lành quang chiếu thanh quang điển lành điều tiến cho linh hồn của cha con tên là N H T 73 tuổi chết được hơn 6 tháng

qua, trước khi cha con chết ông ta ao ước được trở về trong cộng đồng vô vi  
lo tu thiền phụng sự phật pháp

Trở lại vấn đề làm thuốc xin thầy cố vấn cho con con có nên tiếp tục làm  
thuốc giống như hiện nay con đang làm không và làm thuốc này có phải chỉ là  
một phương tiện để tu tâm sửa tánh không? và con có nên phổ biến trong lá  
thư hàng tuần phát triển điện năng của vô vi để cho các bạn đạo có cơ hội  
được dùng thuốc nhất là những bạn đạo sau khi thanh lọc lại quên phần dinh  
dưỡng quan trọng nhất là bồi bổ ngũ tạng trở lại

Con xin ngừng ở đây kính chúc thầy sức khỏe được bình an để những ngày cuối  
cùng của thầy được thanh thản nhẹ nhàng ban ơn lành cho chúng sanh ý thức  
đạo trời lo tu hành đạt đạo

Con N            A    T

405

T/B CON XIN GỞ "LOU" ĐỂ CHO THẦY ĐI DU THIỆT

A 06-18-99

Kính thưa thầy

Ba con đã mất được hơn 6 tháng qua và những chuyện buồn phiền vẫn cứ xây đến cho con khiến con không tập trung tinh thần để giải quyết được cho nên con lại phải lăm phiền đến thầy mong thầy ban ơn lãnh cờ vãn và giúp đỡ cho con trong giai đoạn hiện tại này .

1- Người con gái này đã sống với con được hơn 7 năm qua và sau khi con đã xin được tiền bình diện cho cô ta mỗi tháng được \$ 675 thì cô ta đã dứt con ra khỏi nhà và đồng thời trao trả thẳng con nhờ 7 tuổi cho con nuôi .

2- Căn nhà con và mẹ con đang ở chung với nhau thì bà chi ruột của con nhất định đòi bán đi, mẹ con thì rất buồn vì mẹ con không muốn dọn đi ở chỗ khác vì hình ảnh của ba con chết đi vẫn còn ở đó hơn nửa căn nhà có vườn ở phía sau những lúc mẹ con buồn thì bà ta ra ngoài vườn để mà cây đất trồng cây vì vậy con xin thầy giúp cho con hai điều như sau:

**\*Thứ nhất con xin thầy ban cho con một người vợ hiền lành tử tế thật thà biết tu thiện để giúp cho con nuôi thẳng con 7 tuổi của con và cùng chung tu cho hết kiếp này.**

**\*Thứ hai là xin thầy cho con một số tiền để con có thể mua lại căn nhà**

(406)

**mã con đang ở được hơn 20 năm qua để mẹ con khỏi phải buồn khổ khi phải đi ra ở riêng.**

Và năm 1981 tức là hơn 18 năm qua khi thầy đến nhà con lần đầu tiên thầy có nói rằng căn nhà của con sau này sẽ trở thành một cái chùa cho nhiều người đến tu học và từ nhiều năm qua con lúc nào cũng mong ước căn nhà này nếu con được làm chủ sẽ trở thành một cái thiền đường cho nhiều người đến tu thiện nghiên cứu về pháp vô vi.

Nhưng vì hoàn cảnh ba con còn sống ông không bán long bây giờ ông ta đã mất đi rồi thì con không biết nhưng gì con mò ước có thành tựu hay không vì thế nếu thấy thấy rằng thiên có sẽ thay đổi rút cuộc rồi phải bỏ tất cả để về việt nam thì làm gì cần phải mua nhà hay làm thiên đường thì xin thầy cho con biết.

**Và vấn đề lấy vợ thì con phải cần có một người vợ hiền chung sống với con vì hiện tại đang con nó đeo theo bên con như hình với bóng khiến cho con không làm được chuyện gì cả đi đâu cũng phải mang nó theo vì vậy có một người đàn bà để coi nó thì cũng đỡ một phần nào.**

Xin thầy ban ơn lành chiếu sáng cho con vì trong cuộc sống làm người này chỉ có thầy mới đủ quyền năng giúp đỡ cho con từ tinh thần đến vật chất và con cũng xin gửi đến thầy \$100 đô la để đóng góp vào trong quỹ cứu khổ ban vui của thầy.

Con xin đội ơn thầy

N a t



467

Atlantic City ngày 19 tháng 9 năm 1999

A T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 9 năm-1999 được biết con và gia đình vẫn vui. Hai hộp thuốc tế và 100 \$ do con gói tặng và trình bày rõ rệt về tâm thành phục vụ những người kế tiếp trong tinh thần bất vụ lợi đúng theo đường lối người tu Vô Vi. Còn về việc pháp lý của xã hội thì phải áp dụng đúng luật lệ hiện hành về vệ sinh và trật tự thì sẽ tránh được mọi hậu quả không tốt sẽ xảy ra ở tương lai. Luật lệ công minh của xã hội hiện tại, đồng thời cũng là dân Mỹ, không nên làm việc không có trật tự.

Còn về việc gia đình thì cần sự nhịn nhục mà hành sự thì tương lai mới có kết quả dù có ở hay đi thì cũng phải xây dựng tình người. Sau khi ba con ra đi để lại một số tình người chưa hoàn tất. Cần tiếp tục tu trong xây dựng thì mọi việc sẽ được ứng hiện trước mắt.

(408)

Chúc con và gia đình vui tiến.  
Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

Th. 19. 9. 99  
M.S.

Ngày 20 - 3 - 99

Kính thưa Emin Hương,  
Ngày 18 - 2 - 99, anh có nhỡm quẹo,  
biên khoản 5 giờ huộc lờ<sup>m</sup>, do một sự  
kết quả tên. Anh cảm ơn em  
Đit người đang giữ em Hiến toàn  
có hồ sách gì vụ phòng.

Anh chụp lại anh, trong phòng  
khách, có hồ sách - keepen thất tở,  
năm ngày 26 tháng giêng Su lờ<sup>m</sup>.

(A10)

Anh gửi sách khoả gia đạ<sup>m</sup> an<sup>m</sup> klan  
vui ở<sup>m</sup>

Anh gửi lời chào toàn thể bạn đạo  
ngày Tết năm này mà<sup>m</sup> vui vẻ có  
gắng ke<sup>m</sup> lên.

Anh Hương

Force

1 - 8 - 99

Atlantic City ngày 19/09/99

Anh B ,

Em vui nhận được thư anh với một tấm hình bàn thờ tổ tiên có hình ảnh của ba má và dì Tám, hình lưu niệm rất đẹp, em đề nghị không nên để hình ảnh trên bàn thờ, vì ma quỷ hay lợi dụng hình ảnh làm điều không hay xảy ra cho gia đình bất ổn.

Kính chúc anh và các cháu vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

411b

7.6.19.69 99  
Mg

ngày 16-7-99

Chào Tâm Hương,  
Anh vừa nhận được số tiền 500 US  
do cô Nhung chuyển giao vào  
ngày 11-7-99  
Anh rất cảm ơn em,  
Sức khỏe em và Hiem tâm cô  
manh giỏi khéo. Cháu Tuyết có  
gia đình làm ăn ra sao,  
Cho anh gửi lại Hiem Bà đi  
Điêng anh và cô Văn sức khỏe  
rất tốt, anh vẫn tu tập đều  
đều. Hiem Hằng cho anh em  
cũng đừng quên tâm trí làm  
sĩ vụ nó mở thêm, cảm, rất  
tốt khác, con gái nó lên  
kể gửi Hiem Hằng 200 US, gia  
đình sống thoải mái, thank rất  
em có gửi cho nó 1000 US  
em cũng già rồi, đừng tốn  
khố phải đi kiểm  
Cháu và gia đình, hãy cứ  
sức khỏe, Vạn sự nãi ý  
nguyện.

(409)

Anh Hiem Hằng,

Boan  
L S D



Atlantic city ngày 19 tháng 9 năm 1999

Kính gửi anh B ,

Em vui nhận được thư anh đề ngày 16 tháng 7 năm 1999, được biết anh vẫn khỏe mạnh, cháu Tuyết và gia đình vẫn vui. Bà Bát Dí đã về Tròi rồi, vợ em năm nay cũng 70 tuổi rất khỏe mạnh, ăn nhiều bụng lớn, về phần em thì lúc nào cũng không rảnh rỗi, tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn dồi dào, và vẫn liên tục phục vụ mọi người khi cần đến em.

Chúc anh và các cháu vui khỏe.

Quý thương.

LƯƠNG Sĩ Hằng.

(411)

14 / 9 , le 6 septembre 1944

Kính thưa Thầy,

Trong khi Đại-Hội vừa qua con không  
giảm lời gẫu Thầy, vì con thấy con rất bê bối  
và tẩn tưởi.

Luê rai con về Orleans, con sang thiển  
điền hơn và con <sup>không</sup> bao giờ quên những lời  
Thầy dạy con trên đường tu học. Con sang  
~~đến~~ trở lại học tất đâu <sup>ở</sup> con.

Minh và Luciel về Louvre, Hai-Học tiếp tục  
làm trong Ministère de la Marine - Hai-Học đang  
hiện diện làm tại Paris.

Con rất cố gắng ở Orleans, hiện con định  
băng cái appartement con đang ở tuy ở đó thấy  
rất thoải mái về vật chất nhưng xa em gái  
và xa bang đạo.

Wak-end vừa qua, con lên Paris vì anni-  
versaire của Marie-Lierre - Con rất vui mừng gặp lại  
bạn đạo - con đi với Alain Couët, Ariane, Marie-  
Lierre, Annie đi thăm Bảo và Phụng tại appartement  
mới mừng ở Neuilly/Seine.

Tháng September này ngày 20 tây con  
vào hospital St Louis tại Paris - Ngày 22 septembre  
đi làm repérage cái vị mắt (Siêu dục) coi có cellule  
cancéreuse hay không. <sup>ở</sup> lấy một chực thịt làm  
recherche trong 15 ngày <sup>ở</sup> có resultat. Con <sup>ở</sup> được  
chụp thuốc <sup>ở</sup> (anesthésie générale).  
Con nằm hospital 2, 3 ngày - Con sẽ viết thư  
đến Thầy sao đây.

Con thường nhớ Thầy  
Con - M

(412)

Atlantic City ngày 19/09/99

Á N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6 tháng 9 năm 1999, được biết con tự cảm thấy chính con vẫn còn tâm tối, không dám gần Thầy trong Đại Hội. Con cố gắng tu là đúng, Thầy rất vui cảm nhận được sự ăn năn sám hối của chính con, gần đây con sẽ đi khám cancer, kết quả sẽ cho Thầy hay sau.

Chúc con thành tâm tu sửa tốt.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

413

11.18.01.99

C G , ngày 11-4-1999

Kính gửi: Đức Ông Tâm (Đức Thầy LSH, Vũ Kiên).  
Dưới sự khuyến khích của một vị BĐ, con mạnh  
dạn viết thư cho Thầy. Trước hết con có lời kính  
thăm sức khỏe Đức Thầy, sau là con xin kể chuyện  
về gia đình con và có vài thắc mắc nhờ Đức Thầy  
giải đáp.

Con tên là Phạm Văn Bền, mẹ của con tên  
là Lê Thị Đáng sinh năm Bình Quát (1946) vừa tử  
trần ngày 12-11<sup>al</sup> năm Mậu Dần (1998), hưởng dương  
53 tuổi.

Mẹ con tắt thở lúc 7 giờ 45 phút sáng nhưng  
đến 11-12 giờ trưa người vẫn ấm như người sống, tay  
chân mềm dãn. Con đứng bên cạnh, có để tay lên ngực  
và lên trán mẹ niệm Phật. Lúc ấy cửa của con vừa mới  
bước tới thì có 3 người trong nhà thấy mặt của mẹ con  
(xác chết) tự động nhướng lên. Cả nhà lập bàn cầu  
nguyện, riêng con chỉ ngồi bên cạnh niệm Phật.

Vào những ngày rằm, mùng 1 con có nhờ BĐ  
chung thôn cầu nguyện ở nhà một BĐ (vị điều kiện xa  
xôi). Có một lần, nhà BĐ thường hương v.v., sau khi  
thường kiếng xong, chúng con hướng thượng cầu nguyện  
cho những thân nhân (trong đó có mẹ con) vừa mới tử  
trần.

(414)

Đến lễ cúng 100 ngày, chúng con cầu siêu  
ở nhà một BĐ. Khi xong buổi lễ có một BĐ phát biểu:  
Hồi này trong lúc cầu nguyện hướng thượng tôi có nói  
trong trí: Nếu như lòng tin của Đức Ông Tâm và Bà  
Trên có giúp đưa phần hồn bà Lê Thị Đáng sang  
một cõi giới khác nhẹ hơn thì xin cho bỏ đầu dưới  
rút, hồn đó bỏ đầu rút lên lên. Vì vậy vị này  
xác nhận rằng mẹ con được tiến sang một tầng giới  
khác nhẹ hơn (Siêu thăng Tịnh độ? Lên Cõi Lớn Sơn?).

Con có những thắc mắc, nhờ Thầy minh giải:

1. Tại sao mẹ con đã tắt thở mấy tiếng

đồng hồ rồi mà lại còn những mắt lên như vậy? (Có người nói vĩa phách đi ra ở 2 bên trái làm cho đồng đến mắt, có đúng không?).

2. Lễ thường kính v.v. kết hợp với câu siêu như vậy có gì sai không? (Vì có bạn nói: ý là Thầy còn sống mà vậy đó, sau này Thầy tịch chắc còn bày vẽ nhiều hơn nữa!).

3. Lời xâu nhân của vị Bồ trên có đúng không? Hiện nay mẹ con tuộc lên một giới nhẹ hay là còn đoạ ở địa ngục? Kính xin Đức Thầy cho vài lời phê bình để con an tâm theo hành Pháp Môn Tối Cửu.

4. Con xin kính trình Thầy mấy câu thơ:

Nguyên tu đầu Đạo cứu mình

Bảo ân Cha Mẹ hành trình dựng xây

Nơi theo Chơn Pháp Tổ Thầy

Pháp duyên vậy trả vui vậy quy không.

Kính chúc Thầy trường thọ, to tuộc nhiều chúng sinh.

Kính thường

Con

Am

P U B

(415)

Atlantic City ngày 19/09/99

V B

416

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 11 tháng 4 năm 1999 được biết mẹ của con vừa qua đời ngày 12 tháng 11 AL năm mậu dần, lúc chết trước ngực vẫn ấm là uất khí chưa ra khỏi thể xác vì đang trông đợi một việc gì chưa xong. Khi người thân yêu chết nên lấy tay vuốt mắt thì mắt sẽ được nhắm lại. Trong lúc chết nếu có nhiều bạn đạo thành tâm hướng thượng niệm Phật, dẫn tiến phần hồn thượng lộ bình an để tiếp tục tu là rất tốt. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

72. 16-9-99  
M

Ngày 2-9-1999

Kính thưa Thầy,

Trước hết con kính chúc Thầy được an khan trường thọ để dẫn dắt chúng sanh về bến giác.

Theo lời Thầy dạy, con vẫn cố gắng thực hành tu tập. Những gì Thầy dạy trong bài thơ có tên con mà Thầy đã cho con cách nay hơn 20 năm, giờ đây con mới hiểu và thấy ứng nghiệm từng lời từng chữ. Nhờ bài thơ của Thầy con có thêm niềm tin và sức mạnh để dũng tiến trên đường đạo.

Thưa Thầy con có một điều mà bấy lâu nay con vẫn ưu tư, nay kính trình lên Thầy xin Thầy giải cho con. Thường khi con ngồi tịnh chuyên tâm Trì niệm Lục tự bất kể là ngày hay đêm, con thường cảm thấy thân mình như tan biến vào hư không, chỉ còn cái thần thức du dương theo âm ba của tiếng Niệm Phật, khi hồi tỉnh lại thì một hai giờ đồng hồ đã trôi qua mà con tưởng chừng như vừa mới Niệm trong chốc lát, bằng Niệm Phật của Thầy con mở bên tai hết băng hồi nào con cũng không hay mặc dù thần thức con cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, không mê hẳn mà cũng không thức hẳn. Rồi có lúc con được thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ, nhiều lần thấy cả Thầy và ông Tư. Nhưng khi tỉnh lại con cũng không hài lòng, vì không biết thực hư như thế nào, cho dù là cảnh thật trong Tiểu Thiên Địa hay ngoài Đại Thiên Địa rồi cuộc con vẫn thấy còn động vẫn còn hư ảo, mục đích chẳng qua để dẫn tiến tâm linh tiến hóa như cảnh trần mà thôi.

(17)

Đã bao nhiêu kiếp rồi, lên lên xuống, quanh đi quẩn lại cũng không ngoài âm thanh sắc tướng. Kiếp này may mắn gặp Pháp gặp Thầy, con nhứt định phải cố gắng tu học để trở về Hư Không Đại Định. Khi con có ý nghĩ như vậy thì tự nhiên trong con nảy ra tư tưởng, muốn đạt được mục đích đó, phải:

1- Dứt khoát trần tâm ngay cảnh đời này, ở trong âm thanh sắc tướng nhưng không bị âm thanh sắc tướng quyến rũ gạt gẫm.

2- Hướng về trung tâm bộ đầu là nơi liên hệ với Trung Tâm sinh lực Càn Khôn Vũ trụ cũng là Hư Không Đại định Giới của Tiểu Thiên Địa mà tu và niệm Phật- Niệm, thường niệm, vô biệt niệm.

Hiện nay con vẫn nghe lời Thầy dạy là niệm Phật ngay Trung Tim chơn mảy, xin Thầy minh giải và dạy thêm cho con rõ.

- Giềng mối tu hành trực chỉ trở về Hư Không Đại Định, không bị lạc

qua cảnh giới âm Thịnh Sắc Tướng .

Kính thưa Thầy, trước khi rời Việt Nam Thầy có dặn vợ con : Sinh con gái đặt tên N D , sinh con trai đặt tên T D

Sau này khi hai cháu lần lượt ra đời, con đã thực hiện y lời Thầy dạy.

Cháu gái sinh năm 1978 con đặt tên : N D

Cháu trai sinh năm 1982 con đặt tên : N T D

(418) Hai cháu năm nay đã trưởng thành một cháu sắp vào Đại học, một cháu sắp tốt nghiệp Đại học. Các cháu tự tìm hiểu và thực hành theo PLVVKHHBPP, chúng con rất mừng, vì chúng con không nài ép, khuyên bảo hay dụ dỗ các cháu tu. Chúng con để các cháu phát triển tự nhiên và tự thức giác. Chúng con chỉ cố gắng thực hành để ảnh hưởng các cháu và giảng giải cho các cháu khi các cháu có điều chi thắc mắc mà thôi.

Qua kinh nghiệm bản thân, con kính xin Thầy ban cho mỗi cháu một bài thơ có tên của các cháu, coi như đó là móm quà tâm linh của Thầy lưu lại cho các cháu trong cuộc đời còn lại sau này.

Con xin đa tạ ơn Thầy.

N V P



Atlantic City ngày 17/09/99

V P ,

Thầy vui nhận được điện thư của con đề ngày 2 tháng 9 năm 1999, được biết con vẫn thành tâm tu tiến. Con hiểu được âm thanh sắc tướng là tạm còn về chiều sâu tâm đạo thì phải thực hành đến vô cùng sáng lạng thì mới thấu triệt được nguyên lý của Trời Phật. Khi cảm nhận được ánh sáng vô cùng của Trời Phật thì thật sự bước vào biển yêu của Thượng Đế. Con đang tiến tới nhập định, quên tất cả sự hận thù và mê loạn, chỉ biết tu để sửa mình trong chu trình tiến hóa từ có cho đến không thì mới thật sự nhập vào điển giới mà tu. Càng hành trong điển giới sẽ càng thấy đạo vốn không, sẽ tự thấy mình động loạn và chậm trễ. Càng tu càng khám phá nguyên năng của tiểu thiên địa - hiểu phần hồn đang được diu tiến bởi định luật sanh, lão, bệnh, tử, thế gian là đô thị giả, và biết rõ cõi phù sanh hơn để sống trong luật nhân quả mà tu.

Chỉ có thiên thì mới có cơ hội dứt khoát từ điểm một, tránh phạm rồi tái phạm, sẽ có cuộc sống bình an hơn lúc chưa tu.

Nhờ âm thanh sắc tướng mới thấu triệt được nguyên lý vô sanh là điển quang vô cùng tận và nhanh nhẹ nhất trong càn khôn vũ trụ. Nháy mắt đã đến nơi thanh nhẹ siêu giác, không cần tụng kinh gõ mõ nhưng vẫn thấu rõ nguyên cơ mà tu tiến.

Duyên lành vẫn đem lại cho con có hai cháu một trai một gái đồng tu chung đường với con. Đâu có thấy Trời Phật nhưng duyên lành vẫn thành tựu, tự thức và tránh được cõi âm hoành hành vô trách nhiệm.

Khi biết được trung tim bộ đầu liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là may mắn hơn những người có óc mà không biết được vị trí phát triển thức hòa đồng của chính họ. Bằng lòng về không thì sẽ không bị đi lạc.

Quý thương


  
Lương Sĩ Hằng

(419)

Atlantic City ngày 17/09/99

**NGUYỄN**      Giáng trần thọ hưởng nghĩa ân  
**NGỌC**        Trung hữu báu chuyển tiến lần  
**DUNG**        Nhân Trời độ duyên thanh thoát  
Tự              Hiểu đời nay nguyện góp phần

Đóp phần xây dựng cân phân  
Tu tâm dưỡng tánh lần lần đạt thông  
Tin nơi Trời Phật một lòng  
Tự tu tự tiến giải vòng ước mơ  
Rồi đây cũng sẽ đến giờ  
Vía hồn thoát tục giải mơ cõi trần  
Thành tâm học hỏi lần lần  
Cơ Trời là một ân cần dựng xây  
Gia đình hoàn cảnh là thầy  
Dạy cho hiểu đạo tâm này đạt an  
Thúc tâm tự hiểu bạc bần  
Qui y Phật pháp khai màn đạo tâm  
Lý Trời siêu diệu thậm thâm  
Đố ai vượt khỏi rặng cửa lưới Trời  
Nắm mô lục tự chẳng rời  
Khai tâm mở trí tự rời tham dâm  
Tự mình phát triển truy tầm  
Vô sanh là gốc chẳng lầm chẳng sai  
Thế gian là cảnh tranh tài  
Cuối cùng cũng đạt được ngày về không  
Qui y Phật pháp một lòng  
Từ bi rộng mở trèo tròng tiêu tan.  
Quý thương


  
Lương Sĩ Hằng

(420)

Atlantic City ngày 17/09/99

<b>NGUYỄN</b>	Giáng trần học hỏi tiến thân
<b>TIẾN</b>	Thông đời đạo tự chuyên cần
<b>DŨNG</b>	Tâm đạt đạo tùy duyên thức
Quý	Tướng Trời cao tự góp phần

Góp phần đời đạo nghĩa ân  
Cùng chung xây dựng cùng lần tiến lên  
Cần khôn vũ trụ đạo nền  
Ban ơn không ngớt giữ bền bĩ tu  
Tự mình giải tỏa khổ ngu  
Duyên lành đạt pháp trùng tu hoài hoài  
Cảm thông nguyên lý thanh đài  
Bình tâm xây dựng hai vai nhẹ nhàn  
Vô sanh thức giác bạc bàn  
Đời là tạm cảnh khai màn đạo tâm  
Tình thương đạo đức ngấm ngấm  
Giải mê phá chấp chẳng làm chẳng sai  
Thực hành tự sửa mới tài  
Sửa mình tiến hóa ngày ngày đạt thông  
Tự tu tự tiến một lòng  
Qui y Phật pháp tham tông nhất nguyên  
Lý khai cái cảnh đồng tiền  
Lui về thực chất gieo duyên Phật Trời  
Đời nay Phật đã hết lời  
Giúp hiền tiến hóa lập đời Tân Dân  
Tréo trồng trong cõi nghĩa ân  
Bình tâm tận độ ân cần dựng xây.  
Quý thương

  
Lương Sĩ Hằng

(421)

11.20.01.99  
M

04-05-1999

Kính thưa Đức Phật Thầy Liễu Sĩ Hằng

Hôm nay con viết thư thăm Thầy mạnh khỏe  
Sẵn dịp con xin gửi 100 đô la này để nhờ Thầy  
trao tặng bà cảm dùm con, con cảm ơn Thầy  
nhiều. con có bị bệnh nhiều nhưng con đã bớt.

(422)

Con xin ngừng viết kính chúc Thầy và Bà  
Cảm mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi.

Con kính thờ

Đo E 76

Atlantic City ngày 20 tháng 9 năm 1999

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 4 tháng 5 năm 1999 và 100 \$ gởi tặng cho bà Tám, Thầy đã chuyển giao nhơn dịp bà về đây thăm Thầy. Con cần niệm Phật nhiều, mọi sự sẽ yên.

(423)

Cám ơn sự lưu ý của con và chúc con được an vui.  
Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng.

B H Đ N

ngày 24/7/99

Đức Thầy kính!

Hôm nay con viết thư đến thăm Đức Thầy, cầu THỦ con chúc Thầy được nhiều sức khỏe, để giúp các bạn tu học sớm trở về quê hương.

Thưa Thầy, từ khi Thầy chúng đặt cho tên Thiên Viên tâm linh, và sức khỏe ngày 2/1/97, thăm thoát đến nay đã hơn hai năm giằng bản thân con cố gắng tu học và làm theo lời Thầy dạy trong thư, tu phải trong nội thức, khai sáng tâm linh, nên con ảnh hưởng được mà con tu theo pháp lý, Cũng con ở Thiên Viên, Ngày 28/3 âm lịch mà con phát tâm cho con 20,000,000.

Để xây dựng ngôi nhà tương đối Khang Trang, với diện tích dài 8 mét 10 Ngang 6, 60 có gặt cây để bạn đợ lại vàng tu học.

(424)

Đền này phần xây dựng đã  
được hình thành.

Thầy kính! nay phần hoàn  
thiện còn thiếu số 6.000.000  
tiền Việt Nam. là hoàn tất ngôi  
nhà, Con xin thầy hoan hỉ giúp  
con sớm hoàn thành, để bạn chơ  
lại vắng tu học nơi Trung  
nghiêm Thanh Tĩnh.

(425)

Cuối thư, Con chúc thầy sống lâu  
giúp chúng con tu học, sớm được  
giải thoát

Con

Thư

N V T

Atlantic City ngày 24/09/99

V T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 7 năm 1999 và hình nhà đang xây cất.  
Thầy xin gởi 1000 \$ để cho con tiếp tục hoàn tất căn nhà để giúp người hiền tá túc tu  
thiền.

(426)

Mong nhận được tiền và thực hiện điều lành cho chung.  
Chúc con an vui và thanh tịnh.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng



T.L. 22.09.99

T.P.H.C.M 24-7-1999

Câu khởi yểu,

Chuyến này tôi bên ngoài mùa hè thật buồn, con thấy như câu chuyện, thêm những ngày hơn như theo câu được câu giảng dạy bao điều, tâm luôn được yên lành, ấm áp.

Giữa câu, thời gian thời nhanh này con đã cảm một đời tuổi già, tay chân đau nhức, những hàng say của tuổi trẻ cứ xa dần. Cuộc đời có những khúc quanh không ngờ, đã có bao đời thay trong cuộc sống. Chúng ta nên những gì phải làm chúng ta của cha mẹ, cách sống tốt nơi buồn trong lòng tâm coi long làm con mang tâm trạng chán chường - không còn thích ăn áo nào nuốt nữa.

Chúng con đã hầu sắp thay đổi cuộc sống. Con đã bán nhà Nguyễn Đình Chiểu và dọn về ở thuê 1 căn chung cư Bình Phú 2.C gần đường Nguyễn Văn Trường. Đây là khu dân cư bình phú cách chi 10m với 2 km, con đã mua 1 nền đất cách đây 2 năm và nay xây trên căn nhà tạm thuê ở thuê để qua lại trong coi cho dễ. Có lẽ khoảng 2 tháng nữa mới xây xong. Các con đã lớn lên ở củ quá chất chời, xúng cạp nên sau khi bán nhà, cảm nhấc và chúng con chọn cách thay đổi này. Con về đây được 2 tháng cuộc sống nơi đây có ít nhiều khổ khổ, những khi này yên bình Hoàng mát, nước sông con đi tập thể dục gần nhà, gặp gỡ làm quen được những người bạn mới (427) cũng đi hành phàn, tất cả khá vui bình cứ mở và ăn cơm. Con đã mấy phen cất nhà mà ở hoàn cảnh không được ở, nay đến hết mức "gà" xây căn này có lẽ là sau cùng, để cả nhà cùng đoàn tụ, cũng "an cư để lạc nghiệp" khi này người ta đầu tư vào cũng nhiều, các con mấy căn là nhà hàng "ở Huế" xây khá lớn. gần con có mấy người bạn bán ở chi lớn vào, con quen nhiều người bạn, chủ nhiều hàng xóm, học hỏi nhiều điều cũng hay hay, họ rất vui vẻ, cảm thấy và nhiều lần với nước con đến nhà nhiều con chưa muốn giao tiếp sâu thêm nên mới

thứ chỉ còn trong số gạo. Con hy vọng sẽ thay đổi chế độ này sẽ làm tuổi già của con đỡ dần dần hơn. Khi hoàn thành con sẽ chụp hình gửi qua để cậu biết và rất hy vọng sau này được đón tiếp cậu nhé đây.

Thưa cậu, cậu mẹ vẫn khỏe? ước gì sau này con sẽ tự tay nấu nấu cho cậu mẹ đây, bây giờ con biết nấu ăn nhiều món, nhớ lại hồi đó mẹ nấu cho "con ngài phước" ăn hoài. Phải con sẽ xông nước hết khoảng tháng 10. Có gần Noel nữa mẹ về trước con sẽ rất vui mừng đón mẹ ở chơi với gia đình con. Nhà mới rộng rãi, khang trang con mới dám mời mẹ. Lâu rồi con có nghe cậu nói mẹ đi Hồng Kông sẽ ghé VN, lúc đó chế độ của con thật là bế bít nên con rất ngại ngại khi xong nhà con mới về VN chơi một chuyến. Em quyết chắc là cùng bám bấu với chồng con, lâu lâu con em sẽ nhớ lại những kỷ niệm lúc đưa vui với quyết mà thấy hưởng thật nhiều. Cho em kính lại thăm ba đi, chú ý nhé.

Cái con con vẫn khỏe, đi đang học lớp 12 cuối năm học thì bị tai nạn, anh em qua cháu nhỏ thì lớp 9 tức là đi trong học hồi xưa. Suốt ngày lo nấu nướng dọn dẹp, dạy dỗ các con cũng hết cả giờ. Về chồng con cũng cũng chạy lo cho gia đình.

Con kính chúc cậu mẹ luôn an lành, khỏe mạnh và thật nhiều niềm vui sẽ đến với cậu mẹ và gia đình.

(428)

Hôn cậu mẹ thật nhiều

Cháu của cậu mẹ

Phu

7 1 11 9

Atlantic City ngày 24/09/99

K P

Cậu vui nhân được thơ con đề ngày 24 tháng 7 năm 1999 được biết con đã bán chỗ cũ dọn đến chung cư mới. Kể sanh người tử, con đã chứng kiến những gì cậu đã nói từ lâu. Cảnh sanh lão bệnh tử không ai tránh khỏi được. Nhìn Trời cảm thấy rất thua, đổ ai tránh khỏi răng của lưới Trời? Sanh trưởng tàn lụn rồi phải ra đi. Vốn vẹn chỉ có cái hồn là chánh. Phải đắm chìm trong luật nhân quả, lê lét mấy chục năm rồi cũng phải chia tay ra đi. Nhân lành thì sẽ được hưởng phúc. Nhân xấu thì phải chấp nhận. Quả xấu lẩn la trong suốt cả một cuộc đời. Nhìn ba mẹ mới thấy chính mình sẽ đi dần tới cảnh già nua và bệnh hoạn. Càng hiểu mình thì lại càng chán chường cái cảnh phù sanh này. Mỗi mỗi đều là tạm, khi ra đi với hai bàn tay trắng, ra đi rồi có cũng như không. Người ở lại chưa dứt lòng tham vẫn còn giành giật của cải vì sợ nghèo, bắt buộc phải tham, bày ra đủ chuyện, cuối cùng chỉ có tranh giành mà phải giết hại nhau, mất hẳn tình người. Thiếu tu thiếu phúc, khổ! khổ! khổ! mới bắt đầu bước vào biên giới của Phật pháp mà tu. Càng ăn năn sám hối lại càng thấy tội đầy mình mà không hay! Nghiệp lực lôi cuốn nhiều kiếp, đầu óc không yên dù có điều kiện thanh tịnh nhưng không sao hưởng được! Luật là luật không thể chạy trốn được!

Con đã qua nơi mới, làm quen được một số người cho là tốt. Chơi lâu mới biết tâm của họ ra sao. Vì tham dâm làm cho con người trở nên thất tín. Nhìn hoàn cảnh của họ mới thấy rõ phúc đức của mỗi người đều khác nhau. Con chưa chạy giặc chưa thấy cảnh giành ăn giữa con người và con người đều không có giá trị. Cho nên cậu thường nói cuộc đời đen bạc rất khó lường. Con đã sống qua trong thương trường lại dễ thấy hơn. Nhiều khi nói thật nhưng mà xạo gạt lẫn nhau không hay. Cậu năm nay tuổi hạt chất đầy đầu nhưng vẫn chán giữa con người và con người lúc nào cũng muốn dè đầu lẫn nhau.

Mẹ Tám vừa ra chơi với cậu 10 ngày và đã về Montréal, Canada vì bà nhớ nhà và thích người hiền.

Bà Ba Dí đã về Trời rồi, Chú và Tuyết vẫn khỏe mạnh. Mẹ không thích về Việt Nam vì sợ dân cu động và ồn ào. Năm nay mẹ cũng đã 70 tuổi rồi, tóc bạc bụng phệ, ăn được ngủ được, con càng lo lắng và giúp đỡ các cháu lại tưởng nhớ cảnh khổ của mẹ hiền, tận tụy vì con suốt đời, rốt cuộc cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng.

Cậu năm nay cũng đang trên đường đi tới 80, xác già sức yếu chỉ có biết thương tiếc cho những người thiếu tu, sống vất vưởng, vắng mất tâm linh, chạy theo đời quên đạo, lúc chết không có đất đứng chân.

Sự nghiệp lúc nào cũng nặng nề và bận rộn.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Cậu của con.

LUONG Sĩ Hằng.

429

Th. 23.09.99  
M

C, ngày 29 tháng 7. 1999.

Kính gửi Đức Thầy.

Thưa Thầy, con là M N, trước con có lối học thăm sức khỏe của thầy, Bà Tam, cũng toàn thể bạn đạo đang quay quanh bên Thầy. Như con đã có thùa qua với Thầy trên điện thoại, là năm nay con không đi dự Đại Hội được, vì con chưa có Thẻ Xanh, nên con đã nhờ Bích mang số tiền 1,000 \$ gửi đến thầy, để thầy sử dụng trên bước đường hoàng hoa đạo pháp.

Thưa Thầy, vài hôm nữa con sẽ qua Houston để phụ con gái, vài tháng sau sẽ sinh nở. Xin Thầy để cho cháu được mẹ tròn con vuông.

Thưa Thầy, sau nhiều mấy năm hành pháp, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, con đã hiểu ra được phần nào những lời Thầy đã dạy, nhất là trong "Mười điều tâm niệm". Cuộc sống có chàm hòa tình thùy yêu và tha thứ, thì tâm hồn mình mới được nhẹ nhàng vui vẻ, và cuộc sống mới có ý nghĩa hơn. Con không biết nói gì hơn để tạ ơn Thầy là phải thăm tu, thăm sửa; cố gắng được chút nào, vui chút ấy.

(430)

Trước khi dừng bút, một lần nữa con xin cầu nguyện cho Thầy sức khỏe luôn dồi dào và gia quyến luôn được bình an.

Nay kính.

N

Atlantic City ngày 25/09/99

M . N ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 29 tháng 7 năm 1999 được biết kỳ này con không đi dự Đại Hội và có nhờ Bích chuyển cho Thầy số tiền 1000 \$ giúp Thầy có phương tiện khi đi hoằng pháp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con đối với Thầy, làm phước được phước, cháu sẽ được bình an sau khi sanh nở, con biết thâm tu thâm tiến là điều cần thiết cho cuộc sống hiện tại.

(43)

Chúc con và cháu sống đồng chung vui.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Th. 23.01.11  
M

P, ngày 20/9/1999

Kính thưa Đức Thầy,

Con là P & & U, thuộc thiên đường Paris. Để Đức Thầy nhớ con là ai, con xin phép được nhắc về con: hôm ở Thonon les Bains, con có giới thiệu chương trình văn nghệ và phần số 55' vô vi. Hôm Đại Hội ở Toronto, con không được dự vì còn nhiều việc phải giải quyết.

Thầy, từ lâu con vẫn muốn viết thư đến Thầy, trước là để nói lên lòng kính thương của con vì lúc nào thiên, khi con để cassette thầy giảng, con vẫn tự nói với lòng: cũng ăn Thầy sao lớn như Trời Biển. Thầy giảng dạy cho chúng con hết cuốn cassette này đến cuốn cassette khác vẫn không quên công ơn ơn. Như vừa nói con nghe 5 cuốn về Đại Hội Hằng Vi Đạo Liên, một mấy ngày Đại Hội thầy giảng hai không dứt, con nói thêm: ở ngoài đời không có người nào có mức liên tri

(2)

Như Thầy đã nói trước như vậy, ngay cả các Ông Đại Giáo sư có bôn phần phải giảng dạy cho học trò để lấy tiền, cũng không thể giảng dạy như Thầy đã thường giảng cho chúng con. Như như vậy con vẫn kính phục Thầy và đứng lên trong lòng niềm thương mến vô tận.

Hôm nay con mạo muội viết thư này vì các bạn đều đều bảo con phải viết trình cho Thầy hay, con thì cứ dằn dừ vì con nói Thầy có biết bao việc phải làm, con không có lý do gì để viết thư nói lên tên Thầy, nhưng ai cũng nói con phải viết vì chúng con là để triêng dưới hào quang của Thầy, phải trình cho Thầy những gì quan trọng trong đời sống của mình.

Kính thưa Thầy con có hai việc xin trình Thầy như sau:

Atlantic City ngày 25/09/99

T V ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 9 năm 1999 được biết con đã ý thức được sự tu học và phục vụ. Thầy là người thật tâm tu sửa mới tận tình phục vụ mọi nơi mọi giới khi có mặt Thầy. Cho nên mọi người đều quý mến tinh thần bất vụ lợi của Thầy mà bằng lòng nghe băng giảng của Thầy mà tu. Nhưng trên đường tu thì phải tự bước qua mọi sự chông gai của tình đời đen bạc, dụng tâm từ bi tha thứ và thương yêu nhiên hậu mới có cơ hội vượt qua mọi sự nan giải. Con đã am tường việc làm của Thầy là do tâm. Tâm càng tu thì sẽ càng phát sáng và dẫn thân phục vụ tận tình, chứng minh có sự chứng tâm của Trời Phật hộ trì. Việc làm dù khó khăn cho cách mấy cũng vượt qua. Con được duyên lành điện đàm với Thầy từ Pháp, Thầy đã phân giải những gì cần thiết con nên giữ lấy và tiến hành.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

434



23.09.99  
M

Ti Ngày 17-8-99.

Thầy Kính Thương,  
Con La-ngọc - Phụng Kính chúc Thầy  
Tâm Thân an-lạc, và Bà Tam sức-Khỏe Đồi Đào  
Tu hành tinh tấn.

Con đã lãnh được tiền bệnh gần năm nay,  
con có ý phát tâm mới thầy 50 đô để góp phần  
cứu khổ Ban Vui.

Nay con kính dâng 600 đô lên thầy, xin  
Thầy nhận cho.

- 200 đô kính biếu thầy tùy tiền xư-dụng
- 100 đô con hùn vốn với thầy, khi thầy  
đi Casino.
- 300 đô con xin góp "Cứu khổ Ban-Vui".

Con không biết con làm như vậy có đúng hay không?  
Có chi sẽ-sốt kính xin thầy chỉ dẫn con và tha lỗi  
cho.

(435)

Thưa thầy con có đứa con 17 tuổi, nó không  
chịu học hay bỏ nhà đi chơi, chúng con dạy không  
được; chúng con lo và cảm thấy khổ-tâm vô-cùng  
kính xin thầy đề và chuyển giúp nó hồi tâm tu-  
tâm và học hành, vô-chông con rất cảm ơn ân-Đức  
Thầy và sẽ cố-gắng hành phụng tinh tấn hơn để tạ  
ơn Thầy.

Chông con là mẹ - Vĩnh - Hùng mới lãnh phát  
bón 1 năm. kính xin thầy cho chông con baji thò  
chỉ dạy thêm trên đường Đồi Đào Song Tu. Chúng con  
cảm ơn thầy nhiều.

Cười thì con có lời kính chúc thầy và Bà Tam  
Tâm Thân luôn an-lạc, và bất hoại mãi mãi ở bên  
chúng con. bất cứ thời gian và không gian nào.

con kính bái  
P

Atlantic City ngày 25/09/99

N P ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 17 tháng 8 năm 1999 và số tiền là 600 \$. Thầy đã chuyển giao cho anh Thăng cho vào quỹ cứu khổ ban vui, Thầy không cần tiền đi cờ bạc nhưng Thầy rất cần tiền cứu khổ ban vui. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con, con làm phúc sẽ được phúc, con cố gắng niệm Phật, tu hành tinh tấn thì con của con sẽ có duyên may. Hồn tâm tu sửa, tuổi trẻ luôn luôn thích sống theo chiều hướng của xã hội, đừng phải rồi sẽ thức tâm. Con đang ở vị trí của một hiền thê hiền mẫu, nên cần tha thứ và thương yêu, nhiên hậu mới cảm động được chồng con. Đây là bài thơ khuyến tu cho chồng con như sau :

LỤC        Giáng trần học hỏi nghĩa ân  
VĨNH        Tâm khai triển tự phân lần  
HUNG        Suy tự giải chung tiến bước  
KHỨ        Trước lưu thanh nguyện góp phần

Góp phần đời đạo cần phân  
Thành tâm tu luyện ân cần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Thành tâm tu luyện đổi thay thế tình  
Thực hành thức giác càng minh  
Đòi là tạm cảnh hành trình Trời ban  
Từ Đòi qua Đạo chuyển sang  
Quý y Phật pháp đàng hoàng hơn xưa  
Thành tâm dũng chí mới vừa  
Tu hành tinh tấn cảm ưa luật Trời  
Đại bi ban chiếu khắp nơi nơi  
Thành tâm tu tiến tự rời tham sân  
Nguyện tu đóng góp một phần  
Quý yêu Trời Phật lần lần tiến lên  
Cần Khôn Vú Trụ đạo nền  
Độ tha không ngót tâm bền bỉ tu  
Chẳng còn loạn động tiền xu  
Độ tha không ngót trùng tu hoài hoài  
Cần Khôn Vú Trụ thanh đài  
Chiếu ban tận độ ngày ngày tiến thân  
Nam mô lục tự giải lần  
Nhận thanh giải trước ân cần dựng xây.

Quý thương  
Lương Sĩ Hằng

(436)

(437)

I D  
11.17.64.214  
1/77

ngày 30/8/1999

Bình gửi <sup>2</sup>Chây

Đầu thư con xin hỏi thăm lúc này Chây có khỏe không, con luôn luôn cầu nguyện Chây luôn luôn mạnh khỏe để tận độ cho đời, Chây đã thấy đó mấy lá thư gửi xin, không những bao nhiêu đó mà còn bao nhiêu người đến vây quanh nhờ sự giúp đỡ, tuy là nhà ~~không~~ Việt Nam chưa công nhận cho phẩy rồ vì những người dân của nước Việt Nam rất cần sự giúp đỡ của người tu, dân nghèo rất cần Chây, cần con, cần những người có tâm lòng từ thiện. Vậy dân cần thì nhà nước đang cần phải không Chây? nhưng có điều là người đại diện cho dân vẫn đang buồn khuôn lo ngại mà thôi, chứ ~~thật~~ ở nhà nước cũng đang cần những nhà hảo tâm, những tâm lòng từ thiện ủng hộ để giúp dân nghèo vươn lên trong xã hội. hỏi vậy chứ nhà hảo tâm là ai? những tâm lòng từ thiện là ai? nếu người ta không tu học, không trao đổi tri tuệ thì làm sao người ta có được tâm lòng như vậy? Tóm lại toàn là những người tu, chỉ có một cách tu, mỗi trình độ hỏi khác nhau chút xíu mà thôi. Bây giờ thì xa gần đều biết đời con, rất cần sự giúp đỡ và chỗ nào cần từ thiện thì họ cũng mời con tới, dù sao thì con cũng được biết ~~đời~~ đời giúp được người có cơm ăn, nhà ở, giúp người qua cơn bệnh, đó là việc cần phải làm, còn việc công phu thì đó là điều chính trong đời con rồi, bây giờ có nhân duyên, có cơ hội thì con vẫn làm, đến lúc nào đó rồi

'nên đã nhấc đến con nhười.

Quên Phây còn 800 đô nhưng con đoi 100 đô để giúp  
mấy chuyện nhỏ cũng với tiền Anh Đức Hạnh gởi về,  
hiện nay con còn 400 đô con sẽ tiền hạnh xây căn  
nhà cho ông vô rấn Hà.

Anh Hạnh thay cho quý bạn bên đó mỗi tháng  
gởi về cho con 200 đô để giúp tiền gạo cho người  
nghèo. Trong đó anh giành 100 cho gia đình con  
500.000 VN, nhưng con cũng lấy ra giúp cho người  
nghèo, con tiếc lắm chứ nhưng vì họ nghèo hơn  
con nên con phải giúp, Anh Hạnh gởi được 2 tháng  
rồi Phây a!

Anh Đức Hạnh hiền thiết y như lời Phây  
nói vậy, Anh viết thư để thương lắm, nhưng mà  
muông thương thì không để đâu phải không Phây  
còn người muông thương thiệt là thương thì khó  
lắm, còn thương để xạo xạo thì dễ, rồi đến  
khi ghét thì cũng rất dễ, cũng như người ta nói  
thương Phây vậy. nếu thật sự thương Phây thì  
không có để như nói vậy, họ thương Phây  
thì phụng mà họ nghe 1 đề tử của Phây  
cô chuyện thì họ tránh né hết, họ không dám  
tới nhà, không dám gặp mặt, như vậy là thương  
thiệt không để phải không Phây? còn thương  
giả thì đi thương mà không được. Nơi việc  
con gởi hết qua Phây, con gởi lời thăm có  
Bê và quý bạn  
Tài bút  
con t. t. h. s  
Kính Bấy

Atlantic City ngày 28/09/99

K s ,

(441) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30 tháng 8 năm 1999 và những thư từ của những người muốn được sự giúp đỡ của con. Mỗi mỗi đều phải gặp sự khó khăn của tình đời đen bạc. Con chỉ biết vui là đã được cơ hội giúp đỡ người kế tiếp là đủ rồi, không tiền có tâm thì lúc nào cũng sống vững. Những chuyện gì con đã làm là sẽ được Trời Phật chứng tâm - tình thương bất vụ lợi của chính con cũng đủ sức ảnh hưởng người kế tiếp. Biết được sự khổ mà bằng lòng cứu khổ ban vui cũng là đường lối cao quý. Dẹp bỏ hận thù, ghen ghét là điều quý. Niềm tin đang ẩn tàng trong nội tâm của người làm điều từ thiện, sóng nhồi thì thuyền mới tiến tới và tự vượt trùng dương mà tu. Cần thiết nhất là tinh thần phục vụ bất vụ lợi trong giai đoạn này. Tình thương và đạo đức lúc nào cũng ban chiếu cho tâm thiện lành.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

1-800-NU-ROOMS

2/27/94

**La Quinta**  
Inns · Inn & Suites

n cuối xin THẦY, Tha Thứ cho  
đệ TỬ, không làm tròn, lời  
đại nguyện, trước tam giáo thầy.

Cuối lay THẦY cứu con kiếp này  
đệ con nhẹ nhõm "con TỬ"

(442)

Kính lay THẦY

Atlantic City ngày 28/09/99

T H ,

Thầy vui nhận được thư con và được biết con ăn năn sám hối về tội con hứa với Trời Phật mà không hành thì sẽ bị nghiệp lực bao vây. Nếu con muốn thoát khỏi trận đồ này thì phải tự phát nguyện và niệm Phật trong tâm thì mới mong giải được nghiệp. Chỉ con là người tự tạo và tự giải mà thôi. Thầy cũng vậy chỉ vọn vẹn một pháp cho mọi pháp , thành tâm niệm Phật tự cứu mà thôi. Một kiếp người rất ngắn ngủi, không tu thì rất uổng, chết đi chỉ có biết khóc trong sầu thảm mà thôi! Chỉ có tu giải nghiệp thì nghiệp mới nhẹ.

Mong con thành tâm tu sửa thì sẽ cùng vui với Trời Phật trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

443

16.02.69.99  
Th

, ngày 20 tháng 7 - 195.

Bố' thương yêu,

Con rất mừng và cảm động khi nhận được  
thẻ của Bố'. Cảm ơn Bố' đã viết thẻ cho con.  
Con rất vui khi nghe được những lời nói thân  
thình của Bố', làm con bồi thường lại những ngày  
qua thân ái mà Bố' con suốt đời có dịp sống  
với nhau dưới mái nhà chung của ở Ngõ Bưởi.

Bố' lúc nào cũng lo phụng dưỡng mọi người, thương  
yêu và nuôi dưỡng dần dần con đại diện con ở trường  
trở về quê quốc!

(444) Con thật là xấu hổ vì đã không làm được gì  
cho Bố' vui, ăn hành trẻ mãi, luôn miệng nên không  
đạt được điều gì làm cho Bố' được hài lòng,  
may Bố' niệm tình cha con mà tha thứ cho con,  
may Bố' cũng xài hồ vì có một đứa con hiếu  
như con nhà Bố'! Con sẽ ráng làm cho Bố' vui hơn.

Con cũng muốn qua thăm Bố' làm mà không biết  
có được không, con nghĩ con ăn "e" quá nên không  
có phúc được gặp Bố', chỉ may nhận được thẻ Bố'  
thôi. Kính chúc Bố' luôn vui khỏe, an lành.

Con hôn Bố' thật lâu. Con của Bố'  
Th



Th 20/9/99  
M

C , ngày 18/9/99

Bố kính thương.

Con nhận được thư Bố gửi từ Canada, cảm ơn Bố đã dành thời giờ để viết thư cho con.

Bố thương, con lúc nào cũng nhớ và thương Bố, khi nào con có phương tiện sẽ qua thăm Bố một chuyến. Rất tiếc là con không thể đi chơi dài hơi, chắc là vui lắm phải không Bố? Chị Hà còn nữa còn cho Bố ăn không hay đã về Tây? Chỗ Bố ở hiện tại có vui lắm không? Bố có vui không? Bố có khỏe không? Sau dài hơi chắc là Bố mệt, mong Bố lấy lại sức khỏe sau một thời gian nghỉ xả hơi ở Atlantic city này.

(446)

Con xin Bố gửi cho con quyển băng niệm Phật của Bố, chỉ cần 1 quyển cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Con rất cảm ơn Bố.

Vãi chắp thăm Bố. Kính chúc Bố luôn vui khỏe để dìu dắt tụi con.

Con hôn Bố thật lâu.

Con của Bố

Atlantic City ngày 28/09/99

K H ,

Bố vui nhận được thư của con đề ngày 18 tháng 9 năm 1999 được biết con rất nhớ bố và muốn có một cd niệm Phật của bố.

Chị Hà đã trở về Pháp rồi. Hiện tại Bố đang nghỉ mát ở Atlantic City, sau những ngày Đại Hội bố rất cần nghỉ ngơi đến cuối tháng 10 Bố sẽ về Montréal tiếp tục làm việc. Bố sẽ nhờ anh Phan Cao Thăng gởi cho con một cd niệm Nam Mô A Di Đà Phật của bố đã từng phục vụ bạn đạo khắp năm châu. Nếu con muốn qua thăm bố thì kỳ tới vào ngày 18 tháng 12 năm 1999 là ngày tổ chức sinh nhật của bố, con có thể giữ chỗ trước, đến đây để có cơ hội chung vui với bố.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

12/27/04/99  
M

S. J 9/13/99

Kính thưa Đức Thầy,

Con là Võ Hồng Tâm bạn đạo San Jose. Trước tiên  
con kính gửi lời vãn an sức khỏe Đức Thầy  
luôn mạnh khỏe là con mừng.

Kính Thầy, chị Nguyễn Thị Nhi là bạn đạo San Jose  
có nhờ con gửi đến Thầy 300 Mỹ kim vào  
quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy.

(447)

Cuối thư con kính chúc Đức Thầy luôn luôn  
dồi dào sức khỏe và sống lâu 100 tuổi  
để diu dắt chúng con trở về nguồn cội.

Trân trọng kính chào Thầy.

Con

V H T

M

Atlantic City ngày 28/09/99

H - T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13 tháng 9 năm 1999 cộng với số tiền 300 \$ do bạn đạo nhờ con chuyển tặng Thầy để cứu khổ ban vui.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của chị Nhị.

Lúc này Thầy vẫn khỏe và phục vụ bạn đạo đều đều mỗi 3 giờ khuya.

Thành thật cảm ơn lời chúc tụng của con.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(448)

Genève, ngày 20.09.99

16. 28.09.44

Chưa yêu dấu,

Con hiểu Cha quá và con có vài hàng lính thêm Cha.  
ở Atlantic City Cha đi tập fitness ở đâu? Chắc  
nhấn là phải có trong các hotels.

Đạo này week-ends con đi làm thêm, cho ông Triệu  
Phú "mặc đơ" tên Christian. Làm được cho ông tới  
đầu thì hay tới đó trong lúc ông gặp khó khăn  
trong nghề nghiệp. Nếu Cha cho con có khả năng tới  
đầu thì con giúp tới đó, chỉ làm cho 2 chỉ một  
lúc mệt trí quá, không ai tu mà thấy mình mệt  
trí, có bữa con ăn bún chàn với nước mắt, lại càng  
Hương Cha nhiều thêm nữa! Họ không giúp đỡ lẫn  
nhau mà chỉ muốn ăn cướp nhau. Con nói: Cũng Trời  
định đặt mà sao không biết Hương nhau?

Từ ngày con chơi với Christian đến nay, ông chịu sửa  
tính, liền với mọi người xung quanh ông. Con nói ông  
tôi không bao giờ thích hơn ai hết, chỉ thích hơn  
với mọi người vì mình cần mọi người và mọi người  
cần mình, còn muốn hơn là mình phải bị cô lập,  
ông hiền và với là ông cũng thích như vậy. Con cho  
gia đình ông ăn chơi gì nữa mấy chỉ làm cho liền  
bớt. Con thấy trái đất này có những chuyện ngược,  
nhà nghèo đi cho nhà giàu ăn cơm. Họ giàu của mà  
đi nghèo tâm linh. Con có cha nên con học làm nhà  
giàu! Con hiền dốt et! Đạo này ông Tân Hiền tốt hơn

Con như<sup>ML</sup> Cha quá và con có vài bằng kính thềm Cha.  
ở Atlantic City Cha đi tập fitness ở đâu? Chắc  
chắc là phải có trong các hotels.

Đạo này week-ends con đi làm thêm, cho ông Triệu  
Phú "mặc đơ" tên Christian. Làm được cho ông tới  
đầu thì hay tới đó trong lúc ông gặp khó khăn  
trong nghề nghiệp. Nếu Cha cho con có khả năng tới  
đầu thì con giúp tới đó, chứ làm cho 2 chú một  
lúc mệt trí quá, không ai tu mà thấy mình mệt  
trí, có bữa con ăn bún chàn với nước mắt, lại càng  
thương Cha nhiều thêm nữa! Họ không giúp đỡ lẫn  
nhau mà chỉ muốn ăn liếp nhau. Con nói: Cũng Trĩ  
ông Đát mà sao không biết thương nhau?

Từ ngày con chơi với Christian đến nay, ông chịu sửa  
tính, liền với mọi người xung quanh ông. Con nói ông  
tới không bao giờ thích hơn ai hết, chỉ thích hơn  
với mọi người vì mình cần mọi người và mọi người  
cần mình, còn muốn hơn là mình phải bị cô lập,  
ông liền và với là ông cũng thích như vậy. Con cho  
gia đình ông ăn cháo gạo của mấy dì làm cho liền  
bớt. Con thấy trái đất này có những chuyện ngược,  
nhà nghèo đi cho nhà giàu ăn cơm. Họ giàu của mà  
đi nghèo tâm linh. Con có cha nên con học làm nhà  
giàu! Con liền đỡ ết! Đạo này ông Tân Hiền tốt hơn  
con. Con hơn Cha nhiều biết nhiều. Y t

(449)

Atlantic City ngày 29/09/99

Y M ,

Cha vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 9 năm 1999 được biết con đang thực thi sự ảnh hưởng của chính con đối với những người tham lam hướng về vật chất mà đành phải quên hẳn tâm linh. Có tiền chết rồi cũng như không. Sự đau khổ của những người thiếu tâm linh sau khi lìa thế chỉ có biết khóc thương mà thôi. Người thật tâm tu chỉ có đủ khả năng phục vụ người thiếu tâm linh.

Thác Niagara đã nhắc nhở người tu, khi luồng điện trung tim bộ đầu phát triển thì luồng điện từ quang sẽ tuôn chảy không ngừng gọi là tào Khê.

Thơ của ông Tân, cha không trả lời vì ông có nghề tự tu tự tiến - về không mới thật là người tu.

Chúc con và ông Tân thiên tốt.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng

Th. 28-04-99 D 7.19-99  
Kính Thầy,  
Mãi nhớ Thầy mãi  
nhớ mãi, nhớ hoài  
con mới có ý, liền  
lặn lội khổ sau giờ  
thiền và đảnh máy  
gởi trình Thầy đợc  
chờ vãi.

Con đã mua vé máy  
bay để đi thăm Thầy  
vào dịp sinh nhật.

Xin cho con gởi lời  
Thăm Bà Tâm và cô lời  
thăm, chúc mừng cô  
Bê mọi lúc nhé ý.

Kính thư,

N.Đ.T

(451)



## Lòng Mẹ hay lòng Phật

Mẹ thường mẹ dạy đủ điều  
 Mẹ muốn con học được nhiều điều hay  
 Tiếc thay mẹ dạy lâu ngày  
 Mà con chẳng có mấy tay chân thành  
 Thúc lòng mẹ muốn con hành  
 Hành trong thanh tịnh mới rành nguồn cội  
 Dạy con buồn bỏ giận hờn  
 Dạy rằng đùng có thiết hờn làm gì  
 Đêm ngày mẹ dạy tử-bi  
 Mong sao cố gắng mà đi đúng đường  
 Mong con phát triển yêu thương  
 Tử-bi rộng mở tâm hướng ngập tràn  
 Mong con sớm đến Thiên-dân  
 Mà trong vạn trẻ chẳng nằng mây ai  
 Con nào cũng muốn khoe tài  
 Lối danh thì chẳng muốn ai hơn mình  
 Nhân-hóa tha thứ hy-sinh  
 Đêm ngày nhắc mái cho mình tâm hồn  
 Dạy luận phải diệt ác độn  
 Mà còn vẫn cứ hoạn hờn ù lì  
 Đôi khi mẹ muốn bỏ đi  
 Tử-bi không nở ra đi không danh  
 Lòng buồn thao thức năm canh  
 Mới mòn tâm trí lòng thành buồn thay  
 Bao lần mẹ thấy đắng cay  
 Học bài nhần nhục mẹ thay Cha Trời  
 Thấy con mà dạ tới bồi  
 Vì thương mà phải đổi đổi hy sinh  
 ,Mấy ai thương mẹ hết mình  
 Mổ lổi tám huyết tận tình cảm thông  
 Thương mẹ con học chữ không  
 Thường mẹ nói hết nôi lòng xót xa  
 Mặc dù mẹ chẳng nói ra  
 Mà lòng thông, cảm mọi là quý thương  
 Quý mà pha rồi bên đấng  
 Nghĩa tình sâu nặng, vắn thường vắn hòa  
 Du cho chẳng hiểu tình ta  
 Nghĩa ân đến đấng, Phật mà kê chi  
 Hái hà vô lượng tử-bi  
 Kiếp này mẹ muối sau thì hướng lên  
 Đứng quên lòng, đã bé trên  
 Lúc nào cũng muốn con nên người hiền

Kính bái,  N-D.T

(452)

Atlantic City ngày 29/09/99

Bác T ,

(453)

Vui nhận được bài thơ của bác đề ngày 19 tháng 9 năm  
1999

Chon tu thức giác tự suu tâm  
Thanh tịnh thức giác lý diệu thâm  
Chất phát thực hành qui một mỗi  
Càng tu càng giải hướng tình thâm.

Chúc bác và gia đình vui khỏe.  
Quý thương

Lương Sĩ Hăng

Emia Chêch,  
Con gởi mấy clippings  
này đến trước cho Chêch để  
đính mong Chêch luôn  
vạn lành, phước lành duyên  
TB. Con cũng mong Linh,  
chêch quang gảnh to đi. Lên Mai Thảo.  
TAM THAM Thết Thừng

(454)

"*thông lớn nổi thành người*" (Quê Hương nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân). Mỗi người chỉ có một Mẹ và tình yêu hương đó không bờ bến, không biên giới. Tất cả những dòng sông đều chảy và tất cả những dòng sông đó đều quy tụ để hướng về ngọn nguồn đầu bể. Cũng trên điểm này lại thấy thêm một thoáng rộng lớn lao của thơ Đỗ Trung Quân. Khoảng rộng đó nhường chỗ cho tiếng nói thời đại, dân tộc. Một thoáng rộng để nhìn ra Mẹ trong Tổ quốc. Tổ quốc ở trong Mẹ. Nhưng uyết nhiên từ phía của thi sĩ, Đỗ Trung Quân vẫn chưa hề đổi thoại gì cả. Đây chỉ là những độc thoại của một người chung cuộc. Một người có mẹ vừa qua rồi từ hôm qua và hôm nay mùa Vu Lan đang tới.

Nguyễn Hữu Hồng Minh

## MẸ

*Con không đợi một ngày kia khi Mẹ mãi đi mời giặt mình khóc lóc  
Nhưng dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ  
Con hối hoàng trước thời gian khắc nghiệt  
Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua*

*Mỗi ngày qua con lại thấy ngắn ngủi  
Ai nín nói thời gian? Ai nín nói?  
Con mỗi ngày một lớn thêm  
Mẹ mỗi ngày thêm già cõi  
Cuộc hành trình thăm lạng phía  
hoàng hôn  
Con sẽ không đợi một ngày kia có người  
cài lên áo cho con  
Một vù bạch hồng  
Mới thảng thốt nhận ra mình mãi Mẹ  
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những  
bông hồng  
Hoa đẹp đấy - cô sao lòng hoảng sợ?*

455

*Tà ra đi mười năm xa vòng tay của Mẹ  
Sống tự do như một cánh chim bằng  
Tà làm thơ chốc đời và cho biết bao người  
con gái  
Có bao giờ thơ cho Mẹ ta không?  
Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn  
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc  
Có bàn chân đã giẫm xuống lòng ta độc ác  
Sao vẫn cứ đem về thao thức làm thơ  
Tà quên mất thêm xưa dáng Mẹ ngồi chờ  
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi  
Tà mê mải trên bàn chân rong ruổi  
Mắt Mẹ già thăm lạng đôi sau lưng  
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân  
Mấy kẻ đi qua - mấy người dừng lại?  
Sao Mẹ già ở cách xa đến vậy  
Trái tim ấu lo đã giục già đi tìm  
(Tà vẫn vô tình, ta vẫn thân nhiên)*

*Hôm nay  
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen  
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố  
Ai mất Mẹ - sao lòng anh hoảng sợ  
Ngày tháng kia ... bao lâu nữa của mình?  
Bài thơ này xin thắp một bình minh  
Trên đời Mẹ qua những ngày tăm tối  
Bài thơ như một nụ hồng  
Con cài sẵn cho tháng ngày  
Sẽ tới.*

Đỗ Trung Quân  
(1986)

## Trăng

*Mẹ ta tro bụi trên sông  
Xuôi bèo hoa nõn hư không Mẹ về  
Chiều hoa trắng rợn bốn bề  
Trần gian thêm một kẻ về mở cõi  
Từ nay chỗ Mẹ ta ngồi  
Mây như tóc trắng - rồi bởi mây qua ...*

Đỗ Trung Quân

## Mẹ Là Tất Cả

*Mẹ là gió mát sớm thu  
Ru con mùi giốc cho dù khổ đau  
Mẹ là chái trước, vườn sau  
Để con đêm hạ gối đầu ước mơ  
Mẹ là cầu nhỏ, sông thơ  
Ngày qua đêm nhịp giữa bờ đảo điên  
Mẹ là hoa, bướm - là tiên  
Con là cả những luy phiền Mẹ nâng  
Mẹ là chùa cổ quen thân  
Dạy con lễ Phật mỗi lần can qua  
Mẹ là sáng đẹp trăng ngà  
Theo con từng bước quê nhà ngóng trăng  
Mẹ là biển rộng mệnh mỏng  
Dờ thuyền con lướt theo dòng xa khơi  
Mẹ là tất cả Mẹ ơi  
Ngân năm con vẫn trọn đời thương yêu ...*

Huệ Thành Mang Viên Long

Từ một bài thuốc Nam chữa được những căn bệnh nan y

## Huyền thoại từ con "Rồng đất"

"Địa long" tức "Rồng đất", quả thực chẳng hề xa lạ với bất cứ ai. Hễ ra gốc chuối, bờ ao hay ruộng mìa ... nếu để tâm tới và chịu khó đào bới một chút là ta có thể gặp ngay "rồng đất". Nghe "rồng" có vẻ to tát và huyền bí chứ thực ra "rồng" ở đây chỉ là con trùn đen - thứ trùn vừa to con vừa có vẻ khó ưa. "Rồng" to bằng đầu chiếc dĩa, đen thật đen và có ánh xanh xanh ở vùng cổ. Khi đào lên bắt gặp, "rồng" cuộn tròn ngay lại như con cuộn chiếu, đặc điểm có vẻ ... không

rồng chút nào này cho phép ta phân biệt được "rồng đất" với bao loại trùn khác chỉ dành cho trẻ em làm mỗi nhử cá.

"Rồng đất" sau khi bỏ ruột, rửa sạch, sấy khô, xác "rồng" mảnh như sợi lạt buộc bánh chưng ngày Tết, cứ khoảng 50 con như thế tương đương 50 gr, được hầm với đậu xanh, đậu đen mỗi thứ 100 gr, rau bụ ngót từ 200gr-300gr băm nhỏ cả công và lá - là vị thuốc "THẦN ĐƯỢC CỨU MỆNH". Bài thuốc thần dược này có trong quyển sách về thuốc Nam từ đầu thế kỷ và là một trong 200 bài thuốc quý của Ông Lê Văn Tinh - Sa Đéc in năm 1940.

Vị thuốc thần dược này, sau khi được phân tích và qua kết quả điều trị thực tế, thấy rằng: vị thuốc có khả năng làm dai mạch máu và dây thần kinh, nối liền các chỗ dây thần kinh bị đứt, các mạch máu bị rách, phục hồi sự sống cho các tế bào đã bị chết thối, vực dậy võ công nhanh chóng sức chống trả bệnh tật của con người (sức miễn dịch của cơ thể). Người bệnh sau khi uống "thần dược địa long", sau 60 phút bệnh quyết phải lui, mọi hiện tượng làm sáng đều biến mất. Do vậy, "thần dược địa long" được dùng và cho công hiệu nhanh chóng trong các trường hợp cứu khiếu xuất huyết, ngũ tạng, lục phủ xuất huyết, não bộ xuất huyết hôn mê kéo dài nhiều ngày, phù thận, phù gan, đột ngột phát điên không rõ nguyên do, bị đại tiểu tiện, bụng trương nước ...

"Thần dược địa long" hiện đang được Lương y Nguyễn An Định (trưởng nam nhà ài quốc Nguyễn An Ninh) hiện ở Bà Điểm (ĐT.: 891-4379) giới thiệu và dùng chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân từ khắp các tỉnh nghe tin và tìm đến.

Lương y Nguyễn An Định mua con địa long sấy khô từ các hiệu thuốc Bắc ở khu vực Hải Thượng Lãn Ông ở Chợ Lớn để bốc thuốc cho các bệnh nhân. Ở đây muốn mua cả ta "địa long" khô cũng có. Sở dĩ có được số lượng lớn như vậy vì người ta nuôi trùn đất (trùn hổ) bằng phương pháp công nghiệp. Cứ một ô đất được ngấm ra chừng 10mét vuông, người ta đổ đầy đất và rơm mục, sau đó thả trùn giống vào, khi thu hoạch, xúc một xéng có thể được cả trăm con "địa long". Nuôi bằng phương pháp này, trùn không sợ bị lai tạp và bảo đảm được như cầu ngày càng cao của bệnh nhân. Ông Định con cho biết ở Đại Han người ta có tập quán dùng cháo con trùn như là món ăn đặc sản dùng để tăng cường sức khỏe. Lương y Nguyễn An Định cho biết Ông đã từng chữa dứt bệnh ung thư tử cung đang ở giai đoạn cuối cho bà Nguyễn Thị Nga 57 tuổi ở 814 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F. 28 Q. Bình Thạnh (dùng 20 thang địa long); bệnh nhiễm trùng máu và ung thư não cho Ông Trần Đức Sơn 78 tuổi ở Tân Linh Bình Thuận (dùng 32 thang địa long); vị Tư lệnh thủ đô Phnom Penh - Campuchia đã được trị dứt bệnh viêm gan siêu vi B. "Rồng đất" còn trị được bệnh mụn ở da và làm cho da trắng ra ...

(Trùn, đậu và rau bụ ngót sao cho thơm dòn, giã nhỏ; tất cả cho vào nồi đất hay nồi nhôm, sắc 4 chén nước còn nửa chén hoặc 1/3 chén. Thường nên uống 3 thang trong 3 ngày, sáng nước nhất, tối nước nhì. Số lượng trùn: 50 con cho người lớn, 30 con cho trẻ em từ 5-14 tuổi; 20 con cho trẻ nhỏ (1-4 tuổi)

NGƯỜI VIỆT 51

Atlantic City ngày 29/09/99

M T ,

Thành thật cảm ơn những bài photocopy của báo chí đã  
giúp chệt hiểu thêm nhiều việc tự nhiên và hồn nhiên  
của Trời Đất.

456

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Anahiem 09-16-99

Kính thăm thầy

Em con là N. n n sau khi vợ bỏ đã mang 3 đứa con trai về nuôi và hiện giờ thì em con đang ở chung căn nhà mà cha con đã chết đi được hơn sáu tháng qua. Hiện nay em con quen được cô gái này và hai đứa muốn sống chung cùng với nhau và cô ta muốn đến căn nhà để ở chung phòng với em trai của con cuộc sống của hai đứa sẽ không có hôn thú và tiền ai nấy xài và cô ta không muốn săn sóc 3 đứa nhỏ và cô ta chỉ thích đi nhẩy đầm, đánh bài và đi ăn nhà hàng vì đời của cô ta đã trải qua 3 người đàn ông ngoại quốc rồi.

Con xin thầy ban vài lời nhắn nhủ cho em con ý thức được cuộc sống làm người trọn đạo hiểu nghĩa nhân để mà lo cho mẹ già và 3 đứa con của nó thay vì quanh quẩn với một người đàn bà không muốn có trách nhiệm gánh vác sống chung.

Cá nhân con không thể khuyên em con được vì căn nhà này con không làm chủ và tiền đóng góp chỉ có một phần nhỏ nếu thiếu người đóng tiền nhà thì căn nhà phải bán đi do đó con không bằng lòng cũng phải chấp nhận cho cô ta cuối tuần đến nhà chơi và đánh bài tú sặc cho đến sáng cuộc sống này như vậy đã xảy ra từ lúc cha con chết đi may là con có phòng thuốc để mà lo làm thuốc nếu không cũng bực mình và nổi nóng nhưng mà biết làm sao đây khi con không có tiền trong túi.

Nay nhờ thầy ban ơn lành cố vấn cho em con một lối thoát để cho nó có một người vợ hiền lành tử tế săn sóc cho 3 đứa con trai của nó thay vì để cho gái ăn hết tiền rồi lại đau khổ trong duyên nghiệp sai lầm.

Con thành kính mang ơn của thầy

N A T

(456)

Atlantic City ngày 29/09/99

A. T. ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 9 năm 1999 được biết sự phản động lực của gia đình con đã trì kéo, vì nghiệp lực của gia cang lỗi cuốn, vì mọi người thiếu dứt khoát tu tiến. Sau khi cha con ra đi để lại nghiệp lực đến với từ người một phải chịu một cuộc sống trái với đạo luật quân bình trong nội tâm. Mọi người nổi nóng và bất bình, có thể sanh ra những lời bất chánh, gây hận lẫn nhau. Về việc giao dịch với cô gái tham dâm nên dứt khoát lánh xa hơn thay vì nhảy xuống bùn lầy càng ngày càng sâu. Em con thần kinh bất ổn vì thiếu tu, luật nhân quả không cho phép em con tiếp tục phát triển sự tham dục. Cần tu để giải trừợc thay vì thu hút thêm trợc khí của một cô gái vô trách nhiệm và thực hiện phung phí tạo tội cho chính cô. Em con cần niệm Phật và dứt khoát thì tương lai sẽ có cơ hội tốt hơn thay vì tiếp tục nhận lãnh sự bất ổn và làm cho gia đình rối ren ở tương lai. Chỉ em con chịu dứt khoát sự tham dâm thì mới có cơ hội giải quyết chuyện này. Có Trời có Đất có Đạo là quan trọng, muốn có một gia đình tốt thì phải tu thì mới có kết quả tốt ở tương lai. Gia đình đông người không nên gây sự bất ổn cho chung.

Con nên niệm Phật nhiều, mưu cầu từ trường điển quang sẽ tự giải những trợc khí.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

16.10.99

Silver Spring, Oct. 4-99

Mỹ Đúc Chầy kính yêu,

Con là Võ Quang, xin được thay mặt gia đình và bạn đạo Chung Tâm Vô Vi Washington, D.C. kính gửi lời thăm hỏi sức khỏe Đúc Chầy, và đồng kính chúc Đúc Chầy Hạnh Phúc An Lạc.

(458) Chúng con hân hoan gửi đến Đúc Chầy vài quyển sách trong số 1,000 quyển "Diệu Phương Cửu Đới" được tái bản lần thứ hai, vừa mới in xong.

Kính xin Đúc Chầy nhận nơi đây lòng tri ân sâu đậm của chúng con,

Kính bái,

Quang

V Q



Atlantic city, ngày 6/10/99

V Q. ,

Nhơn dịp bác Phú qua thăm, có trao cho Thầy những quyển sách Hoa Đà Diệu Phương Trị Liệu bằng rau quả, tái bản lần thứ hai, được biết vợ chồng con có tâm tu và rất muốn phục vụ bạn đạo. Nhưng chúng con chưa hiểu ý của Thầy; nay Thầy muốn chúng con lo tu tại gia nhiều hơn, để mong sớm cầu tiến hóa cho phần hồn. Từ nay con nên lo tu tĩnh tại gia, không nên tham gia đại hội và các hội hè Vô Vi để sớm dứt khoát ý niệm xách động và tranh đấu trong bạn đạo, như những hành động của con đã làm trong thời gian gần đây. Như thế sẽ giúp cho tâm thân của con sẽ được nhẹ nhàn ở tương lai. Con cần phải thành tâm hướng về sự thanh tịnh mà tu, theo những gì đã in trong sách mà chúng con đã phát tâm ấn tống.

Từ nay Thầy sẽ không muốn tiếp các con nữa, là cầu mong cho các con ý thức được những gì Thầy đã dạy con, nắm đó mà tự hành, bỏ đi thói quen rủ ren đám đông xách động vô ích, không có lợi cho chính con và cho chung.

(459)

Tự tu tự tiến, thì hữu xạ tự nhiên hương là vậy!

Muốn có tương lai tốt và vinh quang cho phần hồn thì con nên ý thức rõ ràng những lời khuyên dạy của Thầy theo như những quyển sách của trung tâm đã ấn tống.

Chúc con, gia đình và bạn đạo vui khỏe.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng

1  
T. 07.10.99  
1/2

C. T. ngày 25.9.1999

Nam mô a Di Đà Phật

Con kính lễ thầy!

Sau một thời gian gián đoạn không viết thư đến thầy cũng như dưỡng tu con bé trẻ, con xin sám hối với Bụt trên và Thầy mong Thầy tha thứ những lầm con lúc nào cũng hướng về với Phật pháp mong thầy chứng minh và ban diễm lành cho con.

" Bao năm con cách xa thầy

Dưỡng tu bé trẻ xin Thầy thứ tha

Ngày đêm con niệm Di Đà

Nguyên ngày sửa đời thoát qua biên thân

Nghiệp con đã trả lần lần

Bây giờ hiểu rõ tiến xa đạo mẫu

Thi ra thầy dạy cao sâu

Cho con hiểu thấu cảnh trần khổ đau

Đứt lìa nỗi khổ tâm sâu

Hướng về Phật pháp cao sâu nhiệm mầu

Định con vẫn nhớ ơn sâu

Nguyên sau con vẫn theo Thầy đề tu

Tu cho con thoát ngục tù

Hướng về Phật pháp an lạc đời đời

Ở đây con có đời đời

Xin thầy giúp thế ngàn đời không quên?"

Kính thầy!

(460)

2

Con xin trình Văn tât để thầy nắm rõ phần nào về chuyện của con.

Nguyên là nhà của cậu huyện thất Tở con đã quá xưa nay nó muốn xấp, nên con có ý sửa nó, vì ông Thầu nhà con nói gét con là sẽ cho con gói đầu tiên sửa nhà, nên con mới dám sửa, không để nữa chúng ông không cho nên con phải đi vay tiền nhà nước trả cho ông ấy, bây giờ tiền với con bị thất thoát lại công tiền vay của nhà nước con trả không nổi, số người ta lại tiếp thu nhà, nay con viết thư đến cậu cứu thầy, mong thầy nhớ một số nhà hảo tâm chi cho con mượn một thời gian nào đó, con sẽ hoàn lại cho, đúng gói cho con mà chỉ mượn một thời gian nào đó con sẽ hoàn lại.

(461) Số tiền này tính theo tiền Việt Nam là 250 triệu tiền Việt Nam, con cũng đang buôn bán bên này, rồi dần dần ~~con~~ con sẽ một tiền gói trả lại, mong thầy nhớ một số nhà hảo tâm giúp con. Con đang âu lo vì sự việc này làm con bất an, bây giờ con lại làm phiền thầy và các vị ban đạo con thất ái ngại vô cùng, nhưng không còn phương cách nào hơn đành phải viết thư đến phiền thầy, mong thầy tha lỗi cho con, bây giờ chỉ có thầy mới cứu gia đình con thoát nguy.

(3)

mã thời, xin Thầy cứu con.

"Đa lay này con xin thầy nhân  
thốt chút lòng con mang nặng suốt đời

Đem nhân đi tâm từ Thầy có  
Cứu gia đình con tửe không quên

Đức Phật Vì Kiên Trì Trì Dũng

Đem tình thương ban rải khắp mọi nơi

Cứu chúng sinh thoát khỏi chốn sông mê

Đem Phật pháp hoàng khai cho muôn loài

thức tỉnh con mê cho nhân loại

TRỞ VỀ CHƠN CỬ ĐÃ RA ĐI "

Nam mô A Di Đà Phật

(462)

xin Thầy chúng mình.

Con đã xem một vài cuốn băng Thiên Ca  
thấy thầy dân khỏe con mừng vô cùng, con  
cảm thấy xấu hổ với tâm mình không xứng  
đáng là một đệ tử của một bậc Đại Giác  
đã dạy mình đi lời, nhưng con vẫn chưa  
hành đúng lời thầy dạy, cảm thấy xấu hổ  
bởi chính bản thân mình, xin thầy ân xá  
con.

Kính lễ thăm thầy và xin chúc cho  
thầy sống lâu năm trời để dạy những  
đứa con ngu khờ như con, và đưa dắt  
cho nó thức tỉnh trong mọi nghịch cảnh.

Kính lễ thầy

Con

Ước

(4)

TB: Đến tháng 12 từ 15 tây là con hết hạn  
với nhà nước - mong Thấy cứu con.

(46)



Atlantic City ngày 9/10/99

T B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 9 năm 1999, được biết con đã bỏ tu, chạy theo tiền bạc tạo nghiệp thì phải bị nghiệp lực lôi cuốn, quản trị rất khó tu. Đường đi rất rộng có chiều lên và chiều xuống, nay con ý thức được sức mạnh của nghiệp lực mà biết gia công tu tiến thì cũng sẽ có cơ hội thoát tục. Vốn vẹn chỉ có phần hồn là chánh. Càng tu thì mới mong thoát ngục tù bao vây bởi tâm thân tham dục lại càng khổ hơn, dứt khoát tu may ra thoát nạn.

Thầy năm nay chuỗi hạt cũng đã 76 tuổi đời, ngày đêm chỉ lo hành pháp tu sửa tâm thân, không còn mua bán như xưa làm sao có tiền phụ giúp con một số tiền khổng lồ như con đã kể trong thư? Thầy chỉ biết tu giải chứ không có thì giờ tạo nghiệp nữa. Ở đời này thiếu nợ một đồng xu chưa trả cũng không thể về Trời được, gọi là nghiệp lực cuu mang từ kiếp này cho đến kiếp nọ. Chưa xong luân hồi lục đạo, có hy sinh thân xác xương thịt cũng trả chưa xong, chỉ có dốc lòng dứt khoát tu thoát thì mong trả xong nợ. Tu để độ tha chung tu cùng tiến như Thầy chẳng hạn. Ngày đêm lo tu giải và tiếp tục phục vụ người kế tiếp. Vui trong đạo hạnh, dẫn thân độ tha tại trần. Thầy ra đây chỉ có biết tu chứ không biết kiếm tiền, tay không đến và tay không đi, rất rõ rệt.

Ước mong con có thì giờ đọc kỹ lá thư này, hướng về tâm linh mà tu. Chúc con vui tiến.

Quý thương  
Lương Sĩ Hằng.

(A6A)



16.4.10.99

Très cher Maître,

Je ne sais comment vous  
remercier pour m'avoir  
permis de participer au  
Congrès de Toronto - Sans votre  
Aide et la grâce de Dieu je  
m'aurais pu venir - Ma conscience  
s'ouvre petit à petit et je vois  
mes erreurs et mon manque de  
pratique - Aujourd'hui j'ai vu  
votre souffrance, votre sacrifice et  
au fond de moi j'ai mal et j'ai  
honte d'être si paresseuse et de  
manquer de courage dans la  
voie spirituelle - J'aimerais vous  
ressembler pour pouvoir dispenser  
de l'Amour et me vouer aux

autres - Votre courage m'a pas d'égal  
et je remercie Dieu de m'avoir mis  
sur votre route, c'est le plus beau  
cadeau qu'un être vivant puisse  
avoir sur cette Terre - Je vous  
aimerais toute ma vie et je sens  
que mon Amour grandit chaque  
jour - Le songe m'apporte beaucoup  
de bonheur, votre présence et la  
présence des amis pratiquants  
réchauffent mon cœur - Mon  
Âme se remplit d'espoir et mon  
envie d'aider les autres augmentent  
(464) Si Dieu m'accorde la possibilité  
de concrétiser mes projets dans  
l'avenir, j'y mettrais tout mon  
cœur et mon courage - Vous  
êtes mon carburant et vous  
me donnez l'énergie pour avancer.





Dieu m'a accordé de  
l'argent pour venir à  
ce congrès cette année.  
C'est une grande chance  
et un grand cadeau.

Je vous remercie sincèrement pour  
cette aide si précieuse.

Le village où j'ai beaucoup  
touché, j'ai mal de ne pouvoir  
apporter ma contribution mais  
je fais vœu d'aider dès que  
je le pourrais.

<sup>(465)</sup>  
Je vous remercie encore de tout  
mon cœur, vous êtes au fond  
de moi tel un Joyau Sacré que  
je garde précieusement près de  
mon cœur pour ne jamais  
oublier le Père de plus

extraordinaire ; le plus merveilleux  
qu'il existe sur cette Terre.  
Je vous aime Tendrement.

(466)

Y H T

Atlantic City ngày 9/10/99

H T ,

J'ai bien reçu ta lettre et sais que ta conscience a pris la connaissance de la bénédiction de Dieu envers les personnes sincères. Ton cœur se réveille et s'ouvre vers l'Amour et la vertu; chaque pratiquant spirituel espère réaliser l'oeuvre de bienfaisance. Tu sais aimer père et aimer Dieu, alors ton cœur sera en paix. Je te souhaite du progrès dans la pratique sereine.  
Bien à toi.

(467)

Lương Sĩ Hằng.



Bonjour, Père Chéri et Bien-Aimé,

Permettez-moi de vous rendre Hommage-  
Grâce à l'Heureuse Opportunité Karmitas  
grâce à vous, à votre grand Amour,  
grâce aux Bouddha et à Dieu, j'ai  
eu la chance de venir à ce joyeux  
congrès. J'ai eu la chance de  
gagner de l'argent pour venir ici,  
en faisant des brocantes pour  
(408) vendre des tas de choses. Lors de  
l'une de ces brocantes, un petit  
garçon voulait me vendre à son

Il avait un porte-clé pour 5 francs -  
Il en avait un énorme carton - Je  
lui ai dit que j'accepterai de lui en  
acheter un, à condition qu'il soit  
exceptionnel et particulier - Alors le  
petit garçon plongea sa main dans les  
centaines de portes-clé et m'en tendi-  
un - Mon cœur fut rempli de joie et de  
bonheur en voyant celui qu'il me pré-  
senta - C'était un porte-clé qui repré-  
sentait une petite roulette - Je lui ai  
bien sûr acheté afin de vous l'offrir -  
Le jour là vous étiez tout près de moi  
et j'étais joyeuse et heureuse et fière et  
je ressentais toute votre estime et votre  
Amour pour moi, et j'éprouvais tant de  
reconnaissance, de respect, de tendresse et  
d'amour pour vous - Dans mon cœur  
je garderai ce beau souvenir précieux -  
Père Chéri je vous aime si profon-  
dément, et toujours davantage et  
je vous salue tout contre mon cœur -



En cet instant précieux où je  
vous écris, j'éprouve dans  
mon cœur un amour encore  
plus grand, plus beau, plus  
fort. Un amour qui me  
transporte et qui ouvre mon  
cœur plus grand. Cette amour je  
vous le dois, ma vie je vous la  
doit. Je suis votre enfant Huệ Hòa,  
qui vous rend hommage et vous remer-  
cie. Je vous souhaite beaucoup de  
bonheur, de santé, de joie, de paix,  
de tranquillité, de prospérité.  
Nam Mô A Di Đà Phật.

que mon amour remplisse votre cœur,  
et que mes baisers se posent comme de  
doux pétales de fleurs parfumées sur  
votre joue.

(470)

Votre Enfant

L → H H  
qui vous aime.

Atlantic City ngày 9/10/99

H H ,

Je suis heureux de recevoir ta lettre et comprends que tu as ressenti la bénédiction de l'énergie de la Compassion dans ta conscience lors de ta participation au congrès de Toronto.

Aujourd'hui tu comprends la valeur de la Compassion; l'apprentissage de la Compassion et sa réalisation sont donc le devoir d'un pratiquant, et après de longs jours alors il présentera l'Amour et la Vertu comme la juste Voie pour l'Homme.

De combien d'Amour tu as pour père, père a de même pour toi, c'est la loi équivoque de Dieu et du Boudha.

Je te souhaite te progresser le plutôt vers la sérénité et l'équilibre.

Bien à toi

471

Luong Sĩ Hằng

L. 16-10-89.  
M

M. ngày 21.2.99

Kính thư  
Anh Lương.

Một người bạn cũ của Anh, tức là Tết ta, từ CANADA tới Melbourne để gặp con gái. Ông ta chia lá thư này cho Anh Hai, nhờ em gửi chuyển cho Anh.

Tết ta năm nay gia đình em rất vui. Anh chị Hai từ Anh Quốc <sup>1990</sup> lại khoảng 40 ngày. Vợ chồng thông thạo từ Singapore qua. Lương lớn và thông thạo em trai Anh Hai ở Mỹ qua, và con gái em từ Bắc về đoàn tụ với gia đình rồi 2/3/99 đi qua Anh Quốc làm việc tại 01 phòng thí nghiệm của 01 trường Đại học 2 năm.

Rất tiếc chị Hằng đã mất 01 bình ung thư ngày 28 tháng 11 tại chị Hằng đã giúp một cuộc Anh chị Hai và con gái em.

(472)

Khi em đang là Associate của 01 Công ty Neutraceutical của Mỹ tên là Mannatech Incorporated, em chỗ xem khác hàng, cũng có kết quả tốt rồi mới giao gửi thư với Anh.

Năm mới, em xin chúc anh chị đaò sức khỏe.

Kính chào Anh,

Hien

H. H. L.



Atlantic City ngày 16/10/99

Chú H ,

Tôi vui nhận được thư chú và được biết gia đình đoàn tụ rất vui. Kề còn, người mất là cuộc sống thường tình của luật tự tan. Cõi phù sanh tạm bợ này gặp được ngày nào hay ngày nấy, ai ai cũng vậy, không thể sống đời đời được. Con gái của chú đã nên người và cộng tác với xã hội giúp người kế tiếp, đó là niềm vui cho gia đình.

(473)

Chúc chú vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

N. 05.10.95  
M

Kính thưa Đức Thầy,

Sau đây xin trình bày thêm một việc nữa: Chú Đức có mua quém cho gia đình con một lô đất tại Long Điền, gần Thiên Đường Hiệp Hội Thanh Quang (Chú Ba Khê đã có vẽ) cách nhau khoảng 300m.

Trên lô đất đó, có một căn nhà cũ mà người chủ đất sau khi bán, vẫn xin ở một thời gian và có làm gác tay, vì không có nơi đi chạyển. Chú Đức có khuyên chúng con nên để cho họ ở để làm phước.

Gia đình chúng con kính xin Đức Thầy cho phép chúng con, sau này được trở về tại Việt Nam, sống quây quần với nhau, gần gũi các bạn đạo thân quen. Để luôn có sinh hoạt chung, ảnh hưởng tốt cho việc tu học, sửa, được liên tục. Các con của con cũng nhờ Âm Điện của Đức

(474)

Thầy chiếu tỏ, nên được hiểu biết, rất tận tình khi có những công việc gì cần tương trợ năng, thích có môi trường sinh hoạt, thực tập cho thanh niên, như ra hồ v.v. những từ khi qua đây, chưa gặp nên chỉ gửi ba má in bảng in led Weekly hàng tuần cho bạn đạo,

Đến tháng 12, dùng sẽ xin về VN một tháng, để gặp chú Đức, nhờ chú cất cho một căn nhà đơn sơ sẽ tu bổ thêm khi sẽ dành được thêm tiền.

Vai hàng con kính xin trình bày. Xin Đức Thầy ứng hộ cho chúng con.

Kính bái M C

A. 4-10-1998

Kính gửi: Đức Thái

Con có vai hàng kính chúc Đức Thái Sức Khỏe.  
Đã nhiều lần con định biên thư trình bày  
tâm sự của con, mà đôi lúc con nghe  
Đức Thái không khỏe nên con ai ngại.

Vừa qua đọc thư Đức Thái cho hay bác  
gờ rất khỏe, nên con mạnh dạn biên thư  
này, kính mong Đức Thái gửi cho con  
được khai thông.

Từ khi con con ở VN. Sống chung trong một  
ngôi nhà có người bà con chơi đùa ngoài,  
qua tình thương con thường hay bệnh. Riêng  
con thì thỉnh thoảng, nhiều khi đang khỏe  
mạnh, tự nhiên có những tiếng điên cuồng  
đến và như đột con, làm cho con bị hoảng  
rồi là người, trạng thái bị kích thích, đã  
bị khô, khi đó người bị sút cân, sau  
vài ngày lại bình thường. Sau khi qua Mỹ  
(475) trạng thái đó cũng đến với con như vậy.  
Mấy lúc này con cũng bị như con đã kể  
trên đây, như bị áp đảo nặng ngực và  
mũi, ứ cả tai, nghe tim đập nơi lỗ tai  
và có khi tim đập trong đầu. Những lúc  
như vậy con thấy sút cân.

Kính thưa Đức Thái, đó có phải là ảnh hưởng  
của bệnh ngoài không. Con vẫn uống chanh.  
Kính xin Đức Thái gửi cho con được  
khai thông.

Thường con làm việc mình ban đêm  
con hay bị ốm hơn, như vậy con  
có bị ảnh hưởng hay bị xáo trộn

tư tưởng đến năng lượng người của  
lớn bị nghẹt không. Xin Đức Thầy giúp  
cho lớn được làm việc mình đúng, để  
kinh sách được khai thông.

Lớn phải luôn thường xuyên thì lâu lâu  
lớn cũng được nhẹ nhàng, đôi lúc cũng  
nghẹt nữa - như vậy có phải tại việc  
làm của lớn năng lượng không? lớn xin  
Đa tạ Đức Thầy.

Nhân tiền hôm nay lớn cũng xin làm  
sự việc Đức Thầy một bài chuyện mà hôm  
mấy năm qua lớn cũng làm dần.

Không hiểu tại sao. Những lúc lớn vào  
bất cứ hàng xóm nào lớn cũng bị đề ý,  
hay bị nhân viên rất nhanh, từ chủ hàng,  
phó, hay manager hay nhân viên. Khi  
lớn nhân việc là những người đó đi  
(176) kiểm tra nơi lớn đang làm việc, và hàng  
ngày họ cứ đứng ngó. Đôi lúc lớn đi chợ  
hay phố thì cũng bị những người đứng  
tại ngó. Những lần như vậy lớn cảm nhận  
tư tưởng của họ, khi thì mắt, khi thì buồn,  
khi thì đau khổ - không biết họ muốn gì.

Thầy lớn là họ bị hết. Nhiều khi lớn  
phải chờ hàng đợi vì lo sợ. Những lúc như  
này - trong hàng họ cũng bán hàng. lớn xem  
phát cũng không hết. Ngoài ra bán thế của  
lớn rất dễ bị mất tiền khi gặp nơi chuyện  
vội vã. Kính xin Đức Thầy giúp cho lớn cách  
nào để từ bảo vệ. lớn xin Đa tạ.

Vai hàng kính chúc Đức Thầy nhiều sức  
khỏe.

Kính bái: Om C

Las Vegas, ngày 18 tháng 10 năm 1998

M C ,

Thầy vui nhận thư con đề ngày 4/10/98 được biết con muốn dọn về VN sống gần bạn đạo, là điều lành của người tu muốn có ngày sống chung trong tình thâm bạn đạo. Con đã có pháp trong tay, ở trong giai đoạn này chỉ có thực hành để nhận thức rõ diệu pháp mà tu, không nên nghĩ về chuyện bùa phép mà tự hại thần kinh khối óc, càng ngày càng suy yếu. Niệm Phật để giải tỏa sự trần trọc có thể xâm chiếm. Cần niệm Phật để duy trì sự quân bình của bộ gan. Không nên nghĩ đến sự pháp quấy của người khác, xâm chiếm tâm thân mà tạo khổ cho chính mình. Có duyên phước, con mới được thực hành PLWKHHBPP. Hành đến nơi thì chỉ có giải, chú không có (477) đầu, mọi việc sẽ được quân bình, sẽ không nhận bất cứ luồng điện nào tấn công. Chỉ niệm Phật để khai triển nội thức của chính mình là cần thiết. Thần kinh suy yếu, hay sợ sệt những điều không cần thiết. Niệm Phật là rất cần thiết cho tâm lẫn thân. Dừng mảnh tu đi, sẽ giải quyết mọi sự lo âu không cần thiết. Sự nóng từ bộ gan phát ra, làm toát mồ hôi, điều đó chứng minh bộ gan đang bất ổn, vì sự lo âu bất chánh, không trụ được điện và đang bị phân tán. Con nên ra tiệm health food , mua chlorophyll uống để bộ gan được mát, và bình an.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

l e 01-09-99

Linh giữa đây. Linh mà  
nhận được chữ đây. ngày 1.9.99  
con này Lâm, và con đã miền  
nguyên, rồi nay con Thiên, sẽ  
khởi Hân con, gì có luôn đến  
của đây Hồ? cho con, con  
sẽ luôn Hủy dân sẽ cho và  
đây, và con cho Thiên tại đây  
khởi đến,

(478) Giữa đây, nữa qua  
con đã nhận quân, và con đã  
Lâm công tác từ Thiên nhân  
đạo, để giữ độ nhân dân  
bi Thiên cơ lực, ở quê nhà  
gồm nơi con đây Sít Sốt  
ở Tân Phú, thuộc Huyện  
Tân Yên, tỉnh Hải, và chữ  
Hải, nữa là ở Bình Thuận

Số 11 - 1950 con có kết phi  
mã hoạt động, là qđ 1 tay  
hoạt 2 tuần, con mới gọi  
phiên viết một lần, theo xe  
chở Hạng Hoa, cho nên con  
muốn mấy bạn có đầy đủ  
sách chi, dân và số bầy giầy  
(481) của thầy để họ hiểu, giáo sư  
và đặt lý sư giải, để đưa  
giải nghị, dân, và trở về.

nguồn cội.

Kính gửi con em, tay

Thầy và dứt lè

Thầy trong năm

1 12 16

lu

Montréal ngày 30/10/99

K H ,

Liên tục nhận được 5 lá thư của con tường trình về việc làm từ thiện của con đã giúp đỡ được các trẻ em thất học, là điều rất quý. Hiện con đang cần dùng tiền tiếp tục làm từ thiện. Thầy chỉ giúp con trong khả năng sẵn có của chính Thầy. Tiện đây Thầy gửi tiếp 1000\$ cho con tiếp tục giúp đỡ người nghèo khổ!  
Chúc con và bạn đạo vui khỏe.

482

Quý thương

Lương Sĩ Hằng



16. 29.10.99

Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 99  
Đức Thánh King đến,  
Hôm rất vui mừng nhóm dưới  
Tôn Hui của Thánh ngày sáng hôm  
nay.

Hôm nay Hoa An đi thấy số  
lô Hoa đã nhóm 500 USD ngày 4.9.99  
ngay là Hoa nhóm chín lại King biết  
đang gọi là ai, chỉ dưới biết mỗi  
giờ là Canada.

Hôm chót nhà Hui của  
Thánh gọi cho Hoa vào tháng 7.99  
đi - đi tại Canada. Hoa nghĩ số tiền  
đó là của Thánh chỉ King ai biết.

(483) Hôm lãnh tiền về Hoa bị cảm  
nặng rất mệt mỏi, song vẫn đi  
vào nhà đá thấy 2 mái gỗ ghi  
sân 1 số mẹ vào ngày 5.9.99 thì  
là Hoa nghĩ luôn sau biết đến tại  
những King sang và xây nhà, đến  
trước hôm sau mới hiểu tất hết.  
Sau đó Hoa King hiểu khỏe lại. Hoa

hư nó xếp lại, mãi dư # vẫn không ngừng  
hết vào. những lần sau đó thì lại còn  
ngập ngập, tho' nữa, hỏi tho' ra lại với  
vàng, no như nhau.

Khi thiên hỏa kỳ còn biết rằng  
# có cái bên thì này nữa - nó tam vào  
lại kỳ. Bấy giờ mỗi một thì loan, ngoài  
ra # kỳ biết tới 5 nữa - kỳ biết  
lại lo #. Vì như vậy như người vô sự vậy.  
Những gặp chuyện thì hòa giải - quyết  
cơ - việc lẽ làm - nó làm sao và ngã làm  
thứ thứ. Chạy đũa # chỉ theo như  
vô hồn - như là # hiện ngay.

(490)

Exeter khi đang biết hòa kỳ chưa  
thầy đũa - đũa sủi - kho' đi piece sự và  
đạo pháp.

Kính thư,

ngày 17.8 1999. Ans Lê Minh.

Hoàng có gửi thư cho # viết

về Đài - Hết đũa - Lãng tại đài

nước Niagara ở Canada - Ban đạo

tham dự 50 người - Ans Hoàng nói rất vui.

Chúng con ở BT rất mong được xem buổi về

Đài - Hết đũa Lãng trong những ngày sắp tới.

Montréal ngày 30/10/99

H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9/9/99 được biết con rất thành tâm tu học và thực hiện điều lành trong giai đoạn này rất quý. Làm việc do chơn tâm thực hành.

Tình thương và đạo đức rất cần trong giai đoạn này. Thầy chỉ biết chia sẻ trong khả năng sẵn có mà thôi.

(492)

Tiện đây Thầy gửi thêm 1 000 \$ để tiện cho con giúp đỡ bạn đạo hay là bệnh nhân khi cần.

Chúc con vui khỏe và tiếp tục hành thiền và độ tha tại trần.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

R ngày 1 tháng 10 năm 1999

TL. 30-10-99  
M

Kính Bạch Thầy.

Đầu thư con kính đánh lễ Thầy. Gần hai năm con không có dịp tham gia sinh hoạt với các anh em bạn đạo trong những khóa sống chung để có dịp sống bên cạnh Thầy vì cảnh nhà đơn chiếc( có tiền đi dự, nhưng không ai trong nom nhà cửa). Tuy nhiên con luôn luôn khép mình tinh tấn hành pháp thường xuyên hàng ngày và cũng thấy có những tiến bộ. Con cũng mong có dịp được gặp Thầy để hỏi Thầy về những gì mà con cảm nhận được trong khi công phu mà con có ghi chép lại..

Kính thưa Thầy, tháng 7 dương lịch vừa qua, con có gửi về Việt nam một số kinh sách Pháp lý gồm những cuốn như sau: Thượng Đế giảng chân lý, Khai ngộ chân lý, Phương pháp hành Pháp lý Vô Vi, Phép xuất hồn, Đồi đạo song tu, Chú giải kinh A Di Đà, và Diệu phương cứu đời( do Trung tâm Vô Vi Washington gửi cho con).

Đối tượng mà con gửi tặng là một số người có tâm đạo và thân quyến họ ở Sài gòn và vài sư sãi ở Thiền viện Thường Chiếu Long Thành của Thầy Thích Thanh Từ qua trung gian người cháu con tu ở đó.

Sở dĩ con gửi về bởi lẽ một số người bên đó có nghe Thầy truyền bá Pháp lý Vô Vi. Họ có cảm tình, nhưng lại không hiểu rõ Pháp lý và Thầy. Riêng ở chùa Thường Chiếu, hầu như theo con biết, kể cả "Thiền sư" Thích Thanh Từ, không hiểu gì nhiều về Pháp lý Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp, nên có những nhận định không chính xác. Điều này con được biết qua đọc sách khi còn ở quê nhà trước năm 1990 và qua người cháu biên thư hỏi cách đây trên hai năm.

Trong tâm thành muốn quảng bá Pháp lý Vô Vi mà Thầy đang rao giảng đó đây, đồng thời cũng giúp họ hiểu đúng đắn Pháp lý mà một số có dụng tâm xấu xuyên tạc, mà con đã làm việc này. Ngoài ra con cũng gửi về hai cuốn băng video về Sự giả hòa bình và Thiền ca Paris để họ có dịp xem và đánh giá cách đây gần hai năm.

(493)

Người cháu con vừa rồi gửi thư qua cho con mà con nghĩ là đằng sau có một số sư sãi thuộc Thiền viện Thường chiếu ở Long thành. Họ nhờ con chuyển những thắc mắc "Tham vấn Đạo lý" đến nhờ Thầy giải đáp. Nguyên văn như sau:

- 1-Theo Tổ sư Đổ thuận Hậu giải thích mỗi ngàn là 600 năm. Ba ngàn là 600 x 3 = 1800 năm. Bắt đầu từ năm 2001 gọi là Thượng ngàn. Thắc mắc: Nước Việt nam có lịch sử 4000 năm văn hiến; trong số 4000 thì 2000 năm sau cùng được gọi là Thượng ngàn, Trung ngàn và Hạ ngàn. Còn 2000 năm về trước gọi là gì?
- 2- Từ trước đến nay, Hội Long Hoa được khai diễn 2 lần rồi(kỳ 1 và 2). Cuối thế kỷ 20 này, Long Hoa Đại Hội kỳ 3 mới khai diễn để lập đời Tân Dân Thánh Đức. Mư thế Long Hoa kỳ 1 và 2 được khai diễn từ thế kỷ nào trong lịch sử của nhân loại và Thánh địa ở tại đâu.

- 3- Theo các khoa học gia cho biết quả cầu 68 này có tuổi thọ 4, 5 tỉ năm. Và loài người có mặt chính thức trên hành tinh này được mấy triệu năm? Thiên sư LSH đặc lục thông chắc chắn có thể giải đáp được 3 câu hỏi trên
- 4- Trong kỳ Phán Xét tận thế sắp đến, các cõi Trời(Dục giới) ở xa hơn quả cầu 68 chúng ta đang ở có nằm trong đợt Phán Xét này không. Hay kỳ Phán Xét này chỉ dành riêng cho chúng sinh ở cõi Ta bà này mà thôi.
- 5- Thiên sư LSH đặc lục thông, nghĩa là trình độ tu học ngang bằng các vị cổ phật thuở xa xưa. Vậy hiện nay Ngài LSH có biết được trú xứ các Ngài Mục Kiên Liên, Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Trần Nhân Tông, Thiên sư Vạn Hạnh...nằm ở cảnh giới nào trong càn khôn vũ trụ này không?

Tiện thể, con cũng xin biết ý kiến của Thầy về cuốn sách con soạn "Hành Trình Vào Thiên" mà con đã trình Thầy 2 năm trước đây. Hồi đó con nhận được thư Thầy với ý kiến như sau: "Nếu con phát tâm, nên chuyển cho Voviled Publications do anh chị Khiêm và Kiều Hòa phụ trách, những gì con cần, nên bàn với anh chị trước khi in". Sau khi được ý kiến Thầy, 10 ngày sau đầu tết Mậu Dần, con biên thư cho chị Kiều Hòa nói rằng con không cần gì hết, chỉ yêu cầu chị đọc lại văn bản cuốn sách đã có sẵn nơi Thầy( hoặc muốn Disk thì con sẽ trao) để sửa lỗi dấu chính tả vì con mới tập sử dụng computer nên đánh sai. Con cũng yêu cầu chị thêm vào chương nói về sự hoằng pháp của Thầy ở hải ngoại những hình ảnh mà chị có để minh họa cho chương này phong phú. Ngoài ra con chỉ yêu cầu chị sau khi sách in xong, chị gửi cho con độ 10 cuốn để con gửi cho người cháu ở Thiên viện Thường chiếu trao cho các sư bên đó đọc để hiểu Thầy và Pháp lý một cách đúng đắn.

Thế nhưng từ đó đến nay gần 2 năm, chị ấy không hề biên thư hay điện thoại cho con biết ý kiến đã in ấn gì chưa hay gặp trở ngại tế nhị nào đó. Đã vậy sau đó con cũng không còn nhận được Led Weekly hàng tuần nữa. Cũng tin Thầy rõ: Thế theo lời yêu cầu của người cháu muốn hiểu Thầy, con có thực hiện trên computer 2 cuốn để cho nó đọc lúc con về VN năm 98. Tiện thể, con xin thỉnh ý kiến Thầy luôn: Phải chăng vì cuốn đó chưa thuận lợi in phổ biến trong lúc này hay vì một lý do nào khác. Nếu Voviled không in theo lệnh Thầy, thì cá nhân con có thể để cho một nhà xuất bản nào đó ấn hành được không.

Hồi về VN tháng 5/98, con có đọc một tờ báo an ninh chính trị của công an, trong đó người viết tên là Vũ Cao đã xuyên tạc Pháp lý và bôi nhọ Thầy. Thế rồi qua lại Mỹ, con nhận được tập san Vô Vi do anh Nguyễn Thạch phân phối. Con có biên thư cảm ơn anh ấy và có nói với anh về sự xuyên tạc thô bỉ của Vũ Cao mà con lại thấy một bạn đạo tu Vô Vi dấu tên đăng bài ngay trên tập san lại ca ngợi, hoan nghênh ý kiến Vũ Cao, và cũng từ đó con không còn nhận được Weekly hàng tuần nữa.

Để chấm dứt thư cho Thầy, con kính xin thầy đọc và giải đáp các câu hỏi tham vấn. Thầy gửi văn bản trả lời cho con rồi con sẽ gửi về Việt nam cho họ qua trung gian người cháu. Và sau cùng con mong môi Thầy luôn luôn mạnh khỏe để đi dắt chúng con trên cuộc hành trình tu học.

Kính bái

Con T T C

Mi nh Dao

Montréal ngày 31/10/99

T C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 10 năm 1999 được biết con vẫn phát tâm và thấu triệt việc làm tại thế của Thầy và ước mong được phổ biến cho mọi người cùng hiểu. Đó là một việc làm trong nghĩa cử tốt đẹp, bất vụ lợi của con rất cao quý, giúp người tu tự phát triển tâm thức hướng thượng.

Còn về sự thắc mắc của người tu không thật luôn luôn phát hiện trong tâm thức là do lòng tham muốn của người đời. Ngược lại người tu chơn thật thì chỉ hành pháp liên hệ cùng Trời Phật mà tu. Còn thích thiên cơ là tâm chưa tịnh, muốn biết mà không bao giờ thấu triệt. Ngâm nga bên ngoài thì chỉ hiểu được một khía cạnh mà thôi. Muốn thấu triệt mọi việc thì phải tu giải tiến tới lãnh vực thanh tịnh của nội tâm. Bừng sáng sẽ thấu triệt nguyên lý của Trời Phật mà tu trong thực hành chứ không phải dựa vào thiên cơ mà đắc pháp được.

Còn về việc in kinh sách thì hiện nay đã thay đổi, người nào phát tâm đều có quyền ấn tống độ tha tại trần. Mỗi đạo càng ngày càng lớn rộng hơn. 4000 năm chung qui chỉ có chơn tâm hành sự mà thôi, tùy duyên phát triển theo cơ Trời ấn định. Anh Khiêm và chị Kiều hòa là một công ty tư nhân, thích thì làm, không thích thì thôi, không có sự ràng buộc bất cứ từ đâu. Anh chị giúp đỡ tùy theo khả năng sẵn có mà thôi. Tu ngâm nga và tu xạo gạt thần thánh thì rất nhiều, Thầy không chủ trương thực hành những điều không cần thiết cho tâm lẫn thân. Đã nói là đi tu thì phải dẫn thân tu sửa, chứ không phải tọc mách chuyện ông Phật này, bà Phật nọ có thể làm lạc hướng đi. Dẫn thân tu học thì phải dứt khoát gánh nặng thị phi không cần thiết. Long Hoa Đại Hội do tâm thanh tịnh ướm nở Hoa Tình Thương phối hợp thành từ điển hướng về Đại Bi mà tu tiến. Bản thân : thượng trung hạ chưa thấu triệt được, lại muốn đạt được nguyên lý của Đất Trời là điều mờ ảo.

Thiên cơ biến chuyển là giúp cho loài người tự dẹp bỏ lòng tham dâm và sân si. Cần hành triển tâm thức để nhận định sự thật sẽ đi về đâu. Nhẹ thì làm Trời nặng thì làm Đất, chuyển hóa vô cùng, theo luật nhân quả mà tiến hóa. Vị Phật nào cũng hướng về cõi thanh mà tiến tới vô

(495)

cùng thanh tịnh mà tu. Người đời tham lam muốn biết tất cả lịch sử của chữ Phật. Đọc thuộc lòng nhưng không giải được nghiệp lực của chính mình, cuối cùng chỉ học được hai chữ thị phi mà thôi! Sự trong lành của tâm thức rất cần thiết. Như loại hướng về tâm linh sẽ tạo được Thượng Nguồn Thánh Đức là con người sẽ tự động giảm bớt sự tranh chấp, chỉ có tu sửa tiến hóa là quan trọng, thực thi những chuyện cần thiết cho tâm lẫn thân, không thực thi những chuyện không cần thiết nữa.

(496)

Vạn sự trên đời là không, ghi chép làm gì, tạo thêm sự cực nhọc cho nội tâm.

Chúc con cùng các bạn vui hành tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

1.6.11.99  
M

ngày 20-10-1999

Kính THẦY yêu thương,

Bach THẦY thương yêu! ngày 18-10 con nhận được  
thư THẦY với 2 lá thư mới, thư thầy viết ngày 19-9-98  
đọc thư THẦY con xúc động chảy nước mắt THẦY thương  
thấu lo cho con nhiều quá ... Đm này con biết làm  
sao đây đến rồi ... con là đứa con có tội, chậm tiến  
lỗi lệnh hoàn nghệ khổ lắm THẦY phải làm tâm lo  
lắng, con đã xin THẦY xá tội cho con, con cố gắng tiến  
vấn mới mới vâng lời THẦY dạy. Ngày ngày 18-10-99  
lần 500đ xong con đến ông thầy nhân nghĩa đường,  
thầy TAU dạy võ môn làm, luôn là thầy thối tư lòng  
bỏ súng bắt nạt, thầy ở độ độ, không trong hiền.  
Thầy TAU nhân nghĩa đường thì biết cho con có thức  
viên vọng và thuốc thoa đem về ... mua vài bịch cho con.  
Bach THẦY kính Thương! con có lời thư khoản thu  
ta 3, THẦY

(495)

Bach diên cõ đôn kiệ, bot bèo.  
THẦY thương hổ trẻ vượt nghệ tiến lên.  
Thương THẦY còn quyết chu bền (tu)  
Yêu THẦY con gắng đây nên đứng xây.  
THẦY thương tha thứ quấy rầy,  
Đã thông con trẻ thư ngày chậm về.  
CHO con diên sáng giải mê,  
CON cũng giải thoát theo THẦY không lời.  
SỐ đời con trẻ chơi với,  
TIỀN, cần gieo nghiệt nên giữ bình đầu.  
con nguyện gắng sửa đời trau,  
nhận chịu tất cả những gì đã gieo.





Montréal ngày 9/11/99

K L ,

**Thầy** vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 10 năm 1999 và được biết con đã nhận được thư và tiền để chữa trị khi cần. Hiện con lo tu là đúng, mọi việc về phần hồn sẽ được tốt đẹp ở tương lai.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương

(497)

Lương Sĩ Hằng

Ms Saigon ngày 8 - 10 1999  
Con tên là Nguyễn Thị Hoa (Tê Mỹ Hoa)  
Đầu thư con xin gửi lời thăm sức khỏe  
của Thầy Cụ Tô Thê gia đình thầy <sup>đầy đủ</sup>  
Bất yên vui khỏe thi con nỳ

Thưa thầy con tu theo pháp lý vô vi  
từ ngày thầy con ở Việt Nam, con cần nhận  
thầy pháp vô vi là chân pháp từ ngày đó  
đây nay con vẫn tiếp tục hát thiền, nỳ vì  
nghĩa lực của con qua này cho nên  
cũng chưa đạt được lực tâm thầy như  
thầy đã giảng). Tuy xa thầy nỳ con  
còn thấy thầy khó xa chuy con, nê lúc  
nào con cũng cần thầy tìm thấy các thầy  
đã báo tâm pháp tâm con  
về tâm lực thi con cần ứng như vậy  
con về hầu hinh thi con nhận thầy  
(498) nê nỳ <sup>lưu</sup> thuyết pháp <sup>đạt</sup> thầy được  
Đại hội Kỳ Quan, hay về <sup>đạt</sup> thầy được  
Tuy xa nỳ con và nhà

Tung xa nhựt gia đình con và nhà Đức Bynant  
Hay, Mue he' Tan ma do tay thay da' vết  
Chy Minh la thay huc nao cy' quon' ta' di  
Cac con o' khu' Viet. Nam noi chy' va gia  
đit con noi thay, vi cho' do' cho nen co can  
phai' co' giay de' phai' phuc loy thay  
Hien nay cac con cua con deu co' tan tu

Huy ve' vo vi, nhuy thay hay thi co  
đua lam deu, co' đua hat it, co' đua hat  
đeu.

(499) Sau đay con khil di thay  
cho gia đit con của con

Thay con đau loy của con nua nay chiu  
45 moi lui linh suy' tu' hai can lat  
cham co' thin' đit một thời gian rôi ho'  
sau lai thin' tro' lai rôi ho' hay gio'  
thin' tro' lai nhuy thay hay thay huc  
hat thi cu' bi nua lam rôi thay huc  
nhu la' co' thay thay vay, va co' lai lat  
AO' thay nghe co' thay nghe noi lai tai  
luc thi khua... huc thi huc. la' cho do' lai

Montréal ngày 10/11/99

Hoa con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 8 tháng 10 năm 1999, được biết con và gia đình vẫn cố gắng tu tiến và nhận được lời giảng khuyến tu của Thầy mà thực hành.

Con tự cảm thấy nghiệp lực rất nặng nề, người tu có dũng chí thì xác xa chú tâm không xa. Con vẫn nhận đều đặn lời giảng của Thầy. Còn về mắt mờ thì siêng Soi Hồn mỗi ngày 3 lần thì mắt sẽ có cơ hội sáng lại. Tại Việt Nam ánh nắng mặt trời quá nhiều, có thể mang bệnh cataracte, mắt mờ nhờ bác sĩ mổ trong vòng 20 phút sẽ sáng tốt như lúc trẻ. Thầy đã mổ hai con mắt nay nhìn mọi vật đều tỏ. Khoa học rất tiến bộ, con nên nhờ bác sĩ nhanh hơn, còn về pháp luân thường chuyển thì phải hạ lệnh đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu liên tục như vậy mới thông.

Thầy và gia đình lúc này vẫn khỏe và vui.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

T.B Con nên ăn gạo lứt muối mè khoảng một tuần lễ sẽ thanh lọc bộ ruột tốt. Kiến Vô Vi phải có ánh sáng mặt Trời chiếu vào mới tốt.

1/11/99 M

Tên AN - Ngày 26-9-1999

Thỉnh Sỏi Thây

Được con hình Hãm Thây dưới  
nhiều súc Khoc.

Sau con xin hình bài Thây  
chi dài cho con.

Thưa Thây năm nay con dưới  
BST. Năm con 32T con có giải phần  
phần về huyết sản sau đó con bị  
chứng gian Thây kinh (toàn bộ)  
chạy chữa hơn mười năm mà không  
khiết, 1974 con dưới biết Thây giảm  
ở T/A Hồ Văn Em con dưới gặp Thây  
gặp Thây, và hành Thây dưới Thây  
gian Thây chứng huyết, gian toàn bộ  
Thây kinh của con hết lúc nào không  
Thây, có hơn hai mươi năm con không  
hết, bệnh gì cả và cũng không hết  
nặng một viên Thây nào cả

(503)

Đến những chứng ba năm nay con  
Thây nặng Thây Thây hồ Thây kinh  
loại B1 + B6 + B12.

Đặc điểm là khi con cố gắng  
cùng, phụ cho tình cảm hơn thì con  
bị oái ngời và đuối sức, rồi lại là  
khi xuống sông con bị rút mạnh  
thường lên nghe một cái rớt trong  
sông sông, và thấy rất nhẹ, sau đó  
con lại đuối sức, nhiều lần như vậy  
nên con phải giảm bớt tốc độ lòng  
phụ cho đỡ bị oái ngời, vì vậy  
nên con thấy con rất chân thật,  
xin thầy phân giải và chỉ  
giúp dẫn cho con.

(504)

con xin kính bái thầy

con. 1. 1. 1.

10/1

Montréal ngày 10/11/99

T Đ ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 26 tháng 9 năm 1999 được biết con đã dùng thuốc bổ B1, B6, B12 chuyên trị bệnh nhức mỏi, muốn được thuốc tây phải có sự cố vấn của bác sĩ mới được, bằng không sẽ sanh nhiều bệnh nan y về sau. Con cần ăn gạo lứt muối mè khoảng một tuần lễ, thanh lọc bộ ruột và thiên đều sẽ khôi phục. Nếu cần bổ dưỡng thì uống thuốc tào còn hơn.

505

Pháp Luân Thường Chuyển giúp cho thông nhâm đốc mạch, lúc con cảm thấy xương sống rút mạnh và nhẹ, tức là đốc mạch thông. Cần hành liên tục sẽ tốt và mạnh khỏe.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng



11/11/99

Việt Nam,  
Hà Nội  
ngày 22-9-1999

Kính gửi: Thầy  
Đông Di JB anh.

con & p & 46 tuổi  
emg vò Nguyễn Thị Liên và  
đứa con Lê Ngọc Diệp 19 tuổi  
đang đóng hàng "pháp lý"  
lỗi vi khoa học tuyên bố phát  
pháp" đã lâu nhưng rất  
chậm tiến, và không được  
kết quả mấy.

(506)

may con muốn giấy nước  
thay gia đình còn để tìm bài  
lê này.

bà kính tìm thầy mở lòng  
Em Di, mà bạn cho gia đình  
con và lời minh triết hướng  
dẫn trực tiếp để chúng con

được sớm về đoàn tụ với Đại  
gia đình

Đình bài Lê Châu  
con

d p t

tại bnt: nếu Châu có gọi  
thư riêng cho con xin về  
Chi Minh.

Sỹ yểm quân 1  
thành phố Hồ Chí Minh  
cho chuyển tại

(607)

Montréal ngày 10/11/99

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22 tháng 9 năm 1999, được biết cả gia đình của con đang tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nhưng rất chậm tiến, không được kết quả mấy. Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cần sự kiên nhẫn của hành giả nhiên hậu mới giải được nghiệp lực từ nhiều kiếp. Cần niệm Phật liên tục nhiên hậu mới khứ trừc lưu thanh. Thần kinh sẽ khôi phục tốt và khỏe.

(508)

Chúc con và gia đình vui khỏe.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Kính gửi Đức Thầy !!

Thầy Kính Thượng !

Đã lâu con không dám viết thư thăm Thầy vì con sợ làm mất thì giờ của Thầy. Nhưng nay cô, dịp cô lưu tâm trở về Mỹ, con đành đo mặt và quyết định viết thư gửi đến Đức Thầy. Đầu thư con xin vẫn xin niềm khỏe Thầy, Con xin cầu chúc Thầy được dồi dào sức khỏe và trẻ mãi không già.

Thầy Thượng ! Con có vài chuyện muốn hỏi Thầy con mong Thầy giải đáp dùm con với Thầy. Con nhà mà con về gia đình đã ở gần 30 năm nay, vậy mà nay lại đi đến mục phải đăng bán "bản nhà". Như vậy có phải đến ngày mà gia đình con đã hết duyên với căn nhà rồi phải vậy không Thầy. Con buồn buồn lắm, hoàn cảnh gia đình con hiện nay hoàn toàn bế tắc, bây giờ con có muốn lưu cầu hoàn việc bán nhà cho gia năm 2000 thì cũng có lý nào để mà lưu cầu hết. Vì tiền nó chắc đã nhiều lắm, mà dù ba của con không nói ra nhưng con cũng biết, vì lúc nào trên giường ba cũng nặng nề, lo nghĩ. Con mà của con thì lúc nào cũng đau bệnh, có đôi lúc con nhìn thấy mà ngồi mà tuyệt vọng với căn bệnh đau nhức, con cảm thấy xót xa nhưng lại không giúp gì được. Con người này con đã 30 tuổi rồi mà cứ lo giãy phờ không lo làm ăn, cứ vào tù ra khám, đem lại gánh

(509)

-nặng cho cha mẹ. Con sống trong gia đình xây ra bao  
 -nhiều chuyện như vậy là do sự tu học của con quá iều  
 -bên phải vậy hôn thầy. Có nhiều lúc không nghĩ đến  
 -những việc xảy ra trong gia đình thì hoá ra mình  
 -người ích kỷ, con cảm thấy cũ nai với những ánh mắt  
 và những lời nói phản nân về con "Con nhỏ đó, cứ đi làm  
 về là nắm bắt gân tũn ghê bô", lim dim như không lo  
 gì cho gia đình hết" Con biết lo gì đây thưa thầy,  
 ngay cả bản thân con không biết làm con mới ổn  
 định được một chút. Con e nghe anh chi bạn đạo  
 -nói khi không khi trong gia đình, nặng nề quá thì  
 mở băng thầy giảng lên sẽ nhẹ bớt. Nhưng cũng là  
 -một việc con chưa làm được, con một việc mà con  
 chưa thực hiện được nữa là, con ước ao đặt hình thầy  
 -ngay bên làm việc của con vậy mà không dám, chi  
 bỏ trong tủ khi nhớ thầy thì mang ra xem, không  
 biết như vậy con có phạm sai lầm không? Thưa  
 thầy. Con rất mong thầy cho con lời khuyên thân thương  
 và sáng suốt của đấng thầy để con vững vàng hơn b  
 con đường con đã chọn.

Con bình mong thầy tha thứ vì đã đem chuyện  
 của gia đình con làm phiền đến thầy. Con xin cha  
 thầy, con chúc, luôn vui vẻ, đời dài sự khỏe và  
 Vạn sự như ý.

Con xin kính chào thầy.

(510)

01.10.1999.

con

V P P

Montréal ngày 10/11/99

N P ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 10 năm 1999 được biết con đang lúng túng về việc gia đình. Về chuyện nặng nhẹ vô thường, tùy theo luật nhân quả mà sống. Kiếp trước có tu thì kiếp này sẽ được tiến hóa thuận chiều hơn. Kiếp trước thiếu tu thì kiếp này thiếu trí rất dễ xảy ra chuyện rắc rối, rất khó giải quyết. Biết lấy oán làm ân rất dễ qua, tức là tự tu. Thuận chiều của Trời Đất, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên sẽ vong, tức trí không giải quyết được. Người tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp biết rõ có Trời có Đất có Đạo là bình an.

511

Chúc con và gia đình vui khỏe.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Thành phố Hồ Chí Minh 23/8/1999

1. Kính thưa Đức Thầy.

Hôm nay con xin kính gọi tên Đức Thầy lên  
Cửu nguyên đờ trên cha trời duy trì sức khỏe cho  
Đức Thầy; để Đức Thầy cuối đời, và hoàng hóa  
chúng mình ở cõi trên thế này, trong họ ba huân  
chuyên.

Tiếp theo con kính dâng lên Đức Thầy cuộc  
đời tu học của con, để Đức Thầy soi sáng  
và cứu độ cho:

(512) - "Kính thưa Đức Thầy con bắt đầu tu theo  
PLVV KHHBPP năm 1974 cho đến nay 1999

Quang quá trình tu học (từ 1974 con là 1 thanh  
niên 24 tuổi đời, sống tột thân). Chất là đầy  
trần trước, tởm lờ, mang bệnh hoạn sắp chết, và  
cũng nhờ được phao cấp cứu kịp thời là PLVV.  
Vâng kính thưa Đức Thầy, đạo của Đức Thầy Tô?  
(Ông Tô Đò - Thuận - Bắc), của Đức Thầy PLVV đã  
cứu độ và giúp cho con trên hóa đến hôm nay.

Kính thưa Đức Thầy, trong quá trình tu học con  
đã được nghe Đức Thầy giảng pháp tại Thiền đường  
Thiền-vân-Em, Thiền đường của ông Nguyễn - xuân - Liên  
ở Hòa-Hưng vào năm 1974. Về buổi nữa lại Thiền  
Thiền đường của ông Mai-ngọc-pháp ở Nguyễn-Biền.

Con đã được Đức Thầy chăm cứu ở nhà riêng  
của Đức Thầy. ở Nguyễn-Biền (Thiền đường Mai-ngọc  
pháp) và Con Vĩnh lưu trước Đức Thầy chứng minh

cho ông thành tu học của con (tại thiền đường Mai  
ngọc pháp vào thời điểm 1977 - 1978) là Đức  
Chầy con vẫn ghi nhớ. Khi con nói:

14 - Chúa ông Lâm thường xét chúng mình cho  
con; Con tu sao khô' quá? Chắc con chết  
quá ông Lâm ở!!... 49.

Lời ông Lâm dạy:

(513)

14 - mây tu đi, chết là thành ma bỏ về đó.  
Thời xưa làm cây cõ con chịu đùng đùng, bây  
giờ hững đùng Thiên ngang là ở con người  
Cố gắng tu đi sẽ được giải khô'. Ngươi tu  
chết ghe ở bên đùng, mà còn cố gắng tu, vậy  
mây ở thế như vậy mà chán nản, cố gắng  
tu đi. Khi ông Lâm xoa đầu con, sau khi đã  
châm cứu cho con: "Về sau nữa khi ông Lâm  
(Đức Chầy đã ở nước ngoài). Chỉ vào năm 1980  
con có kính gọi Thế đến Đức Chầy, thì được  
Đức Chầy gọi Thế từ lời dạy đạo và ban  
quả (từ năm 1980 - 1981 được 03 Quả, 1 quả  
quả). Kính thưa Đức Chầy, con vẫn tu, vẫn hỏi  
hỏi dò tìm theo dõi và cũng nhận được những  
tài liệu dạy đạo của Đức Chầy gửi về Việt Nam  
Kính thưa Đức Chầy con từ gởi ý chỉ hướng về  
tu học, và từ sách của con thỉnh tu học như sau  
1 phần thành tâm tu học theo bất cứ tôn giáo  
hay tín ngưỡng nào mà mình đã theo. Và



phải thành tâm thực hiện từ giao. Từ người  
lấy một cách nghiêm chỉnh, Trung tâm là phải  
thành tâm.

27 phải có lòng từ bi thường xét chúng sanh, không  
gây đau khổ, buồn phiền cho bất cứ chúng sanh  
nào dù bằng hành động; lời nói; hay ý nghĩ,  
và phải thường yêu giúp đỡ.

37 Công đạo luật có 2 điều: Điều thiện và điều ác

(514)

- Điều ác: tuyệt từ nghiêm cấm; không bao  
giờ được làm điều ác.

- Điều thiện: có điều kiện thuận tiện trong sinh  
hoạt từ, sống hằng ngày thì làm. Và  
có đầy đủ bahā nāy tế làm điều  
thiện thì hằng hái làm giúp đỡ,  
cứu khổ. không ép buộc làm điều  
thiện, nếu không có điều kiện và bahā nāy  
làm. Nói chung cần có thái độ tích cực và  
sống một tế hạnh tạo.

Kính thưa Đức Thầy ở tinh tế của con. Con không làm  
tài nguyện, hứa hẹn với bất cứ ai về tâm hạnh tạo  
của mình. Nhưng với chính bản thân có thì con hứa  
với con là:

- Con không tài nguyện. Nhưng con xin kính nguyện  
đến thân ở những nơi có người đau khổ, nghèo  
đói, bệnh tật, để giúp đỡ an ủi những người  
đau khổ này, nếu được phần Phước thiện con  
sẽ trợ giúp cho họ. Kính thưa Đức Thầy con đã  
lên thân đã đi làm trong các công tác từ thiện xã

Hỏi: giúp anan bảo lụt: nghèo đói; tan tã đau khổ; Con rất mong có điều kiện, hoàn cảnh để làm công quả và khi làm công quả ta con làm đúng theo nguyên công quả mà Đức Thầy đã dạy:

đt: - Làm công quả là làm việc không công; <sup>đúng</sup> công việc làm có biết quả tức là làm công quả. Kính thưa Đức Thầy bây giờ con xin biết: Hiện giờ con rất vui, đã đạt được biết quả mong muốn:

- Chân thể con được khỏe mạnh, không ăn rất ít dùng thuốc.

(515)

- Tâm thân yên tĩnh, sáng suốt giải quyết những công việc bình thường, cũng như những công việc quan trọng đều tốt và đúng theo ý mình.

- Nơi nào có người bệnh, những người đau khổ con đến thăm, đê đức nhanh chóng bình phục và biết làm đau khổ, bị hôn cả những bệnh nặng người bệnh phải nằm viện.

- Linh tánh Cõi mở sáng suốt do tâm thanh tịnh việc xây đền, và biết quả công việc khi làm.

- Khi con niệm phật, nước miếng con được ngọt lỏ, tâm hồn con được yên tĩnh, tinh tấn công phu luyện đạo. Con có một quyết định rất

những nề thơ là con còn rất dâm dục, lòng sắc tình dục rất hấp dẫn con, con vẫn bị chao đảo bừa bãi lời cười đùa về dâm dục, con dùng pháp luân thường chuyển và niệm phật để chế ngự, thì cũng đã không cầm cự tam kính thưa Đức Thầy qua tình <sup>đây</sup> của con, kính mong Đức Thầy ban ơn cứu độ. Con hình như Đức Thầy và tất cả bạn đạo hãy ngoài luôn luôn được khỏe mạnh. Con của Đức Thầy (con như nay 43 tuổi vẫn sống ở Bắc Ninh)

T - n - 2

Montréal ngày 12/11/99

N Q ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23 tháng 8 năm 1999 được biết con đã thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhiều năm và đã đạt được kết quả tốt về từ quang thanh nhẹ và tận độ quần sanh. Những gì Thầy đã hành và đã nói đều phát triển tốt nếu hành giả chịu tu và chịu hành thì sẽ đạt được kết quả tốt, tùy duyên mà tiến hóa, chuyển theo tâm từ sẵn có. Học từ bi và thực hiện từ bi, hạnh tu sẽ được tiến hóa tốt và tận độ quần sanh trong giai đoạn khó khăn này. Còn về vấn đề dục thì luật Trời đã phóng luồng điển hóa hóa sanh sanh của mặt đất. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng để quân bình hóa uất khí trong nội tâm. Nay con đang bước vào ổn định, tâm thức với từ trường quân bình của con sẽ được an vui. Những việc mà con đã và đang làm rất thích hợp cho người tu. Nhờ từ trường phát triển tốt, con mới thức được lấy oán làm ân mà tiến hóa. Thế gian đô thị giả, vạn sự trên đời là không, dễ thấy và dễ tu hơn.

(516)

Con nên giữ một lòng cương quyết theo điều con đã hoạch định là đúng hướng của người tu, Thầy cũng đã hoạch định 10 điều tâm niệm như sau :

#### Mười điều thực hành tâm đạo

- 1 - Nhịn nhục và cần mẫn.
- 2 - Dứt khoát thất tình lục dục.
- 3 - Tha thứ và thương yêu.
- 4 - Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa.
- 5 - Bỏ thi và vị tha.
- 6 - Đối đãi thật tâm và lễ độ.
- 7 - Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ.
- 8 - Giữ tâm thanh tịnh trong bất cứ trường hợp nào xảy ra.
- 9 - Quên mình, tri niệm lục tự.
- 10 - Hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm.

Mười điều kể trên là giành riêng cho những hành giả Vô Vi thực hiện điều lành, phần hồn rất dễ tiến hóa.

Con nên áp dụng 10 điều trong nội tâm, hướng đi sẽ tốt thêm. Ở trên đời này có Trời, có Đất, có Đạo, là lúc nào cũng bình an.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

12/10/99

B D 31/8/99

Kính Lay Thầy Tôn.

Con là Q. K o<sup>2</sup> B. D. M. Vài ngày 1/8/99.

Con có cơ duyên điện đàm 15' với Đức Thầy. Trong cuộc điện đàm, Thầy có chỉ<sup>2</sup> dạy về cái bệnh Tri<sup>2</sup> ngoài của con " Do đói T<sup>2</sup> trong bộ ruột, phải ăn gạo lứt + muối mè. liên tục một tuần lễ. sẽ giúp cho cái bệnh " Con đã thực hành và thấy có hiệu quả giảm bệnh, rõ rệt, những chướng hoàn toàn dứt bệnh. Nay con kính xin Thầy chỉ<sup>2</sup> dạy thêm là phải thực hành (ăn cơm gạo lứt + muối mè) thêm một thời gian nữa cho đến khi hết bệnh hẳn hay là chỉ<sup>2</sup> đói ăn trong một thời gian nhất định rồi thôi. Và xin Thầy chỉ<sup>2</sup> rõ cái lợi và hại của cách ăn gạo lứt + muối mè.

Con có ăn thêm Canh rau húng với đồ ăn khác có được không?

(517) Tiếp theo, con xin hỏi Thầy về phần Chướng hành Công Phu.

Vì con quá mệt mỏi nên thường hay thức đến giờ Thiên, bị như vậy con thực hành được rõ rệt hơn, trụi táo và đói đi hơn.

Con nhớ ngày trước, đến khi đói hễ rạo, thức dậy hành Thiên thì hay bị mê khi ngủ hơn, thì pháp luận

Không được thông, đặng dủ và thường thì bị mất  
phần X ở dưới, mặc dù lúc nào cũng có đở bằng  
niệm Phật của Thầy nhỏ nhỏ. Khi nhỏ đở X ở dưới  
thì đở nài trên đầu Pepsi và đở Sang trời.

Do giới lúc ngủ lạng và bỏ hết quá nhiều  
Do ăn cơm chiều quá trễ. Nên xin Thầy chú  
lạy - Soi hồn thêm vào buổi sáng có lời hay hai,  
và khi soi hồn đở → Thở pháp luân có đở bằng  
niệm Phật của Thầy. đở đở dưới 15' và thở  
hở ra vô đở đở đở và chính xác tức là có  
đở y tiếng niệm Phật đở hít vô và thở ra đúng  
đở thời gian, như vậy có đở hay không. Hay  
cần phải sửa lại.

(518) Giác Mạng Đức Thầy Phức đáp thờ em. Con vô  
Cũng biết ơn Thầy, lúc nào cũng Quay chiều  
vô giúp đở chúng con trên con đường tu  
học.

- Lạy tạ Thầy

Con. Q. +

Janlae

Montréal ngày 12/11/99

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21 tháng 8 năm 1999 được biết con đang điều trị bệnh trĩ ngoại bằng gạo lứt muối mè, nhưng chưa hoàn toàn lành bệnh. Vậy con nên tiếp tục ăn cho thật hết bệnh, có thể ăn thêm rau hay carotte. Con có thể Soi Hồn vào buổi sáng không có hại, lúc nào hành pháp để băng niệm Phật của Thầy rất hữu ích. Pháp Luân Thường Chuyển thì phải hạ lệnh đầy rún, đầy ngực và tung lên bộ đầu thì tâm trí sẽ được mở. Thực hành theo trật tự và tùy cơ tạn chấp nhận là tốt, không cần sửa pháp.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

519

7/12/11/99  
M

### Kính thưa thầy

Đã mấy năm rồi con muốn viết thư đến trước chúc sức khỏe của thầy sau con có nhiều điều thắc mắc mà không biết hỏi ai, may mắn dịp có cô Ngọc-Sương ở út về con may mắn viết thư này gửi lên xin Đức thầy giảng giải cho con, xin thầy tha lỗi cho con làm bạn rớt Đức thầy, vì cách may duyên, mười mấy năm con ngồi công phu thời lúc thẩn thình thì con thấy một đàn trắng sáng y như mặt trăng ngày rằm, ở xa chạy tới ngay mặt con rồi nhập vào ngày trắng con rồi mắt vậy là sao? Khi may con đã lớn tuổi rồi con ngồi không lâu được, ngồi công phu niệm Phật rồi sỏi hơn 15 phút rồi thờ, pháp luân 12 cái có lần thờ thật là tốt có lần con thờ có 6 cái thôi mà con định không được con niệm Phật một hồi con thờ pháp luân nữa rồi con định lại định cũng được thì con niệm Phật và thờ pháp luân nữa cứ vậy

(520)

Thầy thưởng con bìa cho con vài  
lời dạy bảo, và giải cho cho con  
những điều con thắc mắc, con rất  
đôi ơn thầy, xin thầy gửi ngay địa  
chỉ: C - m - B

(524)

Con xin thầy cho con bài thơ để con có  
gắng tu, Hồi chưa gặp thầy con có gửi tên  
con, cho con của con Quách Lộc đem xuống  
thầy, thầy có cho con yêu thơ

Trên thế làm đều trong ác mộng  
chạy tâm thực hiện chuyên luân vòng  
Bản đồ chưa đến nay từng nguyên  
Thập lý giải mình tại thế tâm  
Thầy ơi con tâm đúng pháp mà trẻ quá thầy  
không biết con đủ sức hành pháp hay thầy  
xin thầy ban đũa lời dạy bảo



Montréal ngày 12/11/99

M T ,

Thầy vui nhận được thư con và được biết con đã ý thức được pháp quý và tự hành là điều quý. Làm người sống trên 80 thì khớp xương bộ đầu sẽ được mỡ tùy theo trình độ sẵn có. Nếu con có dịp tu theo Vô Vi thì sẽ được mở thêm và để nhận được luồng điển của Càn Khôn Vũ Trụ mà tiến lên. Cố gắng niệm Phật theo băng của Thầy đã từng giảng, sẽ được giải trừ lưu thanh, hòa hợp với thanh quang mà tu tiến. Cần làm pháp luân thường chuyển, hít vô dầy rún, dầy ngực và tung lên bộ đầu thì mới có cơ hội hiệp khí cùng Trời Đất thì sức khỏe sẽ được gia tăng. Lớn tuổi rồi nên nhớ : có Trời, có Đất, có Đạo, là sẽ được bình an. Không nên đặt ra sở nguyện của chính mình nhưng phải thành tâm tu tiến là cần thiết. Tu lâu mà không thực hành đúng pháp cũng như không. Pháp khư trừ lưu thanh cần niệm Phật đúng và nhiều thì mới có cơ hội thức tâm.

(526)

Con đã thực hành giả trừu bằng cách niệm Phật thì trừu khí sẽ không có cơ hội xâm nhập tâm thân. Người chơn tu cần hành đều đặn, từ trường sẽ tốt và giải tất cả nghiệp lực nhiều kiếp đã ẩn tàng trong tâm.

Có đời có đạo, nếu người tu không chấp nhận đời để tiến hóa thì đúng chí không phát triển. Nhiều vị Phật tu và đã hy sinh trở thành cây cỏ làm thuốc cứu đời để thể hiện được tâm từ bi.

Thiền mà thấy được ánh sáng của mặt trăng nhập vào trán, chứng minh là từ trường điển quang của khối óc được phát triển đi lên vượt khỏi Vòm Trời rất quý. Còn nước còn tác, tu được phút nào hay phút nấy, không cần ngồi thiền như cục đất! Tu là cần hành pháp đúng đắn đầy đủ là tốt. Niệm Phật thay thế sự lo âu.

Bốn câu thơ Thầy đã viết cho con, hiện nay con đang truy tầm và cầu tiến. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

TRẦN	Thế trở trêu mùi tục lụy
MỸ	Hành chơn pháp tự tầm suy
TÂN	Niên tự thức duyên Trời độ
Thức	Giác bình tâm tự xét suy

Xét suy cơ đạo thực thi  
Trí tâm thanh nhẹ an vi đạo đời  
Chơn tu tiến hóa kịp thời  
Giải thông đời đạo giữ lời chơn ngôn  
Dù cho thanh trước vẫn tồn  
Trả vay rõ rệt ác ôn tiêu trừ  
Thành tâm học hỏi nơi người  
Đỡ hay cũng phải vui cười học thêm  
Thực hành tu luyện đêm đêm  
Bình tâm niệm Phật ấm êm thực hành  
Chẳng còn lý luận cạnh tranh  
Thực hành là chánh, đạt thanh đạt hòa  
Dù cho học hỏi gần xa  
Tâm hồn tự thức chan hòa tình thương  
Thực hành thức giác gieo gương  
Độ tha tại thế tìm đường tự đi  
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si  
Thành tâm tu luyện cũng về hồn thiêng  
Tình Trời chẳng phải của riêng  
Thực hành chung tiến mỗi giềng cảm giao  
Nhật Quang ban chiếu muôn màu  
Tham lam dứt khoát đối đầu thiên cơ  
Quý thương

527

Lương Sĩ Hằng

Bé Tâm Quý Thương,

7.15.1999

Các bạn Hải Minh, Tư Sơn, Tư Thắng, Cô Nam, Cô Tụ, Ba Thanh, Năm Thành, Sáu Điển...nhận được thư phúc đáp, chúng tôi vui mừng rơi nước mắt. Ngày nào chúng tôi cũng nghe băng cassette, xem video, nghe giọng Bé Tâm. Nay lần đầu tiên chúng tôi nhận được thư phúc đáp, mừng lắm. Chủ Nhật rồi chúng tôi vẫn chung sống hòa bình, chúng tôi đã đọc lên các cây hỏi và thư Bé Tâm và rất thích câu trả lời giá trị thanh tịnh và vĩ đại kiên cố. Thanh tịnh là do mình tự tu tự sửa, tự cứu và đọc bài thơ giỗ Ông Tư. Năm nay chúng tôi sẽ giỗ Ông Tư ở nhà Tư Sơn cùng với các bạn ở các nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ đem lời phúc đáp của Bé Tâm. Chúng tôi sẽ họp lại và đọc lên và đều hiểu rõ đúng như Bé Tâm trả lời. Giống như trong các băng cassette duyên lành mà Bé Tâm ngâm. Rất rõ ràng dễ hiểu. Đúng là tất cả chưa giải được nghiệp lực trong nội tâm vì ở VN trước nặng lắm. Đúng là hưởng ngoại lo ra quá nhiều, lo cứ đời, lo giúp người khổ, lo hòm chôn người nghèo.....tu lo âu nên quên tu sửa, thiếu thanh tịnh. Bé Tâm nói đúng quá, rõ quá, Tự cứu mình trước, tất cả đều hiểu bằng trí bằng ý, pháp luân thường chuyển. Công phu 12 giờ đêm đều đặn, hít thở đầy rón, đầy ngực tung lên bộ đầu, do đó 1 số bạn tu đúng như Năm Sam, rất vui vẻ thanh tịnh đầy đủ, ai thấy cũng quý thương, còn một số bạn khác vào đạo nói nhiều làm ít.

(528)

Chúng tôi vui mừng đọc thư phúc đáp trong ngày giỗ Ông Tư sắp tới và chúng tôi hiểu rõ cần áp dụng điều cần thiết. Cảm ơn Bé Tâm đã giúp chúng tôi sau 20 năm tu, được phát triển điển năng, từ nay được thanh tịnh. Nhóm Duyên Hoàng Vĩ Đại Kiên Cố.  
Quý thương.

Mr. Five

Montréal ngày 15/11/99

Bé Tám rất cảm động nhận được thư của các bạn đã tự tu tự tiến, thấm nhuần những lời phân giải của Bé Tám mà vui tu tiến. Cuối cùng là hạnh phúc chung, có Trời, có Đất, có Đạo, có tình thương và đạo đức xây dựng chung hành chung tiến. Các bạn đã chung lo tu tiến là rất quý trong giai đoạn thiên cơ biến chuyển này. Rất cần sự thương yêu tha thứ và xây dựng. Có xây dựng và tiến hóa từ hồn lẫn xác, thì mới cảm thấy thế gian đô thị giả. Chỉ có hành thì mới có tiến, ngược lại lý luận từ đôi môi thì chỉ tạo khổ mà thôi. Các bạn đã có pháp trong tay chỉ có tự hành tự đạt mà thôi. Tự tu là tự cứu, thần kinh từ cơ tạng cho đến khối óc sẽ ổn định và khai thông trí tuệ vững vàng.

(529)

Người đi trước đã hành đạt, chúng ta là người kế tiếp cần dẫn thân hành triển sẽ có cơ hội ổn định và tự thức. Bé Tám cũng vậy nhờ Bé chịu tu nhiên hậu mới có cơ hội phục vụ các bạn kế tiếp.

Chúc các bạn an vui và nhắc nhở nhau tu tiến. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn và chúc các bạn chung vui thực hành.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

16/10/99  
-M

giờ đi, con kính chào bố thấy trong tâm

Phần khi điếu thời thấy nhưm bị qua của con  
con được thấy thường như vậy con rất cảm động và  
rất cảm ơn Bè thân bạn sức khỏe cho cháu đi  
thầy luôn luôn hàng của giúp chúng con.

Con xin hợp tác với cháu để hoá giải  
Cải Nghiệp của con và các con và cháu con

Con xin trình lên cái cheques là 5 ngàn quang.  
thời giờ một ngàn. Vì có sự đóng góp của các con

- 1° Lê Xuân Lan Nicole 1957.4.4. ở quê trước đầu trâu  
nhỏ dưới giá thị trường đang chờ rồi về ở với con.  
Chồng sẽ đi gwentane gamier này 2000 năm
- 2° Lê Xuân Sơn Noel 1964.24 Dec bị nạn làm công ty  
bi gat. 3° Phan Penh. Bộ tin lương gat và thya len ambangade.
- 3° Lê Xuân Tâm Lisa 1966. (Có chồng làm there se ra  
trường này nay. và 2 đứa con gái. 2! Bà 4! Đóng góp 8000  
k° Lê Xuân Briul Tina 1966. đóng góp 3.000 F\$.  
đứa thân song rên.
- 3° Lê Xuân Sinh. đang đi làm Hotel Hilton lên đến sẽ  
hoc matre d'Hotel. Có lương. Tách con non. và đã  
bớt nhiều làm rồi.

530

Phần anh nó là Lê Xuân Sơn trình lên cho thầy  
trong điếu thoại. lúc thầy hỏi (con ở đây ở) nó ở  
đường nào. Con xin biếu sau này.  
EIT Noel Lê Xuân 115 street 143 SanKat Olympic  
Phan Chamkamon. Phan Penh L. •

2  
Kiểu nhân Noel. Họ làm công ty với những  
người này tên là Robert Augalec. Rút hết tiền  
tra không lý do chánh đấng. Lớ đống giấy cho  
Noel làm bộ ba với Ông Bác Sĩ<sup>2</sup> Trinh & Ngọc  
là chầu rết. Chúng nó danh cội với nhau để  
tên & Lierry Bordes vô làm lại công ty làm thủ  
như tôn 30.000 ngàn qua. Năm nay tiền vô,  
lấy hết tài liệu đó, o bê Noel, ngoài sau lưng  
câu kết lại vô ở Bồ Bê Mỹ tại góc, Cóp hết  
đem về mở ở<sup>2</sup> tại Việt Nam 3 miêng.  
Lúc tranh tài tranh sáng câu Noel làm chúng  
liệt rồi. Đành chớ bỏ rồi. Ông Robert kiểu xô  
lâm lại, nó không chiều vì ông này là cá mập  
và cả bộ ba chúng nó lúc đầu ngọt sau  
thì không trả tiền. Noel đàng băng viết vệt  
thường, nhờ còn lại và sang làm đôn cho 2  
ambassade<sup>2</sup> Mỹ và Pháp, còn những người lương gạt  
chỗ tiền nhg thấy, nhờ còn lại chút để xoay  
trở. Đang làm về pharmacie công ty  
rất cần bác sĩ<sup>2</sup> và thuốc. Xin anh Bác Sĩ<sup>2</sup> Ngọc  
lưu ý cho nó. Phone sáng này.

(531)

Đờikinh trình kên thấy. Chúng con như kẻ  
lính khai tên bác sĩ<sup>2</sup>. Con cho Noel nó hay là,  
con có trình "Car" nó cho thấy, hay rồi để nó  
tìm lại niềm hy vọng. anh, on trên chuyên cho  
cái nghiệp nó và con. Chúng con cậy vào on trên  
sắp xếp cho Noel được dịp mai làm việc bên vãng

SP. về thuốc Pharmacia liên Sunshine ở  
Mỹ. Con xin hỏi thầy có hệ nào Thầy cho  
phép Con ty của Noel đứng ra bán thuốc  
cho Camboge Phompeu và có bản si<sup>2</sup>  
chỉ dẫn cho thị trường Camboge.  
bên do đem rất cần thuốc và bác sĩ<sup>2</sup>

Thầy cho phép con đi qua rồi nộp thì con  
muội dám đi.

<sup>Chưa biết</sup>  
lúc ngời thiên bố dân rất lý chúng hướng  
về luôn tiến nhanh như của Th. Đ. chủ đô  
quang sinh

(532)

(hay là lương về luôn tiến nhanh  
của Thượng Đ.)

2) lương về anh sáng vô cùng tận  
có khác nhau không? Thưa thầy chỉ con  
thêm.

Con sáng nó có 2 miền - sáng rồi  
liệt tae.

sáng thật là sáng như thật là như  
mỏi là đúng - vô cùng tận như không chưa

Thầy. Con cảm ơn chỉ dạy thêm cho con.

- Con thiên nhiên tiến tiến này nước miền con nó đang  
như vậy là gì? Thưa Thầy. B

→ Con biết thiên nhiên nó kết đồng  
con vật thiên nhiên nó số số.

3 (Việc đã li dị năm 1951)  
yên ổn, và con cũng yên tâm tu hành. Cho  
Chúng con mẹ trẻ mở Heli, giải nghiệp  
cho ngay gọn giải hết, những người trong conty  
này là ở trong France maçonnerie làm việc  
địa thần Noel đã quyết định không làm ĐĐ  
họ nữa. Con xin có giúp vốn cho nó làm  
mở conty Re traite và chúng không có nhất là  
so chúng con chưa biết xin rachat ở đâu. và  
những ngày đi vô không quân Việt Nam từ 19 tuổi  
1959 đến 1975. Ở bên quý lợi quốc tế ON U. 60  
Ông 9 làm thầy Kiên đang tranh đấu về nhơn  
đạo cho thế binh <sup>khôi</sup> và Re traite cho ở <sup>ở</sup> quang  
Việt Nam Cộng Hòa <sup>chưa</sup> đã <sup>ai</sup> mất <sup>ai</sup> sang từ 1938 như  
thế hệ của chúng con. Con xin trình lên  
xin bề trên chuyên <sup>phần</sup> cho được cửu xét có người  
lãnh giúp đỡ.

(57)

Re traite của con xin bị bắt, làm lại. và có người  
tốt chiều làm đỡ cho con. Chính phủ Pháp  
cho con từ 18T 1959. Con làm việc từ lúc nhỏ  
giúp gia đình là nhà hàng thiên lợi, thiên 5,  
Thiên 6. tức con có làm việc với gia đình từ lúc  
15T. họ không cho. Con đang xin recours  
gracieu x.

Rình trình lên thầy. và con mong được đóng  
góp mỗi tháng vào quỹ cửu trở luôn luôn.  
Rình trình lên Thầy trong tuần

B



Montréal ngày 15/11/99

X B ,

534

Thầy vui nhận được thư con và quà 5000 frs mà con đã gửi tặng.  
Còn về nghiệp lực của gia đình là phải có, các cháu sống chung với xã hội phải bị gặt gấm của người đời thì mới thấy rõ tình đời đen bạc. Sự thất bại là mẹ đẻ của sự thành công. Cháu sẽ trưởng thành trong đời và đạo. Về phần con thì phải lo tu, thì lời cầu nguyện mới có hiệu lực. Nhắm mắt mà thấy ánh sáng là ánh sáng thật hiệp khí cùng Trời Đất, nên tiếp tục thực hành, đạt tới ánh sáng là phải hướng về ánh sáng mà tu.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của gia đình con.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

7/15/11/94



A P ngày 31. 3. 1999

Kính thưa: Đức Thầy:

Dầu thì con kính mong Đức thầy đi dạo gia tăng tuổi thọ để Thầy hưởng phúc và dần tiến tâm linh chúng con.

Con đã nhận thư của Thầy từ lâu, nhưng em không dám liên lạc sợ bạn rình cho Thầy kính thưa Thầy những lá thư của Thầy đối với em rất quý. Em lúc kia con phớt vân, lững chững, lúc thì con chạy theo đường đời, lúc bùm

khò thì con chạy theo đường đạo. Mặc dầu con biết PLUVKHHPPP thì 1976 đến nay mà con chưa đạt đạo. Là thì Thầy gọi cho em 6/1997. ít nhiều con đã thức giấc, lâu lâu em đọc thư Thầy, con suy nghĩ và cố hành theo Thầy chủ dẫn, con thấy trong con có sự thay đổi chút ít, tức khởi gia tăng, bớt đờng loam, bớt giận hờn, bớt ham muốn và con thể hiện từ bi. Cũng là thì đó, đúng chủ đề mà 1997 con đọc con thấy khác và 1998 con đọc em thấy khác càng về sau con hiểu thêm ~~thêm~~. Vì con con không dứt khoát nên đường đạo con yếu kém, và đi không vững bền và làm ô danh đề từ của Thầy, con cố không làm điều sai quấy, như đoạt tiền, đoạt tiền và những gì ở Hồ Gia Trang nhờ em điều hành trên đúng hính thần v.v. Như làm công việc từ thiện. Vì công việc còn làm lâu ngày thành ra bây giờ chỉ Farida cũng nhờ con làm và chỉ Pa Em cũng nhờ rồi nhờ người làm CTXH cũng hay rồi con tham dự.

(535)

Kính thưa Thầy này con đã chịu thề thành PLVV, con biết công phẩm là chơn, con công quả là phẩm, mỗi lần đi công quả ít nhiều em bớt công phẩm đi. Vì đi suốt ngày, thức 2-3g đêm. Con con thức tiếp từ chức thì con cũng đồng hờn. Như kêu gọi người tu: đồng tiền, nhà hàng học, làm thế công việc, tâm lại là mệt cho em. Nhưng em làm vì thấy người ta khổ con hay đồng lòng và em cố từ chối những chỉ Farida và chỉ Pa Em nói em cứ làm rồi Thầy sẽ chuyển, bây giờ chia có người tìm cây để thay thế. Là thì 1998 Thầy có gọi và Thầy có nói: nếu con năng về



việc làm Phước thì đã biết Tâm Linh em sẽ chăm lại. Vậy thưa  
Thầy, em có nên bỏ không nhận CTXH nữa hay không? Và em phải  
làm sao để vẹn toàn Phước Huệ, mong Thầy chỉ giáo.  
Và con rất kính mong Thầy rầy là chủ giáo đi cho con mau  
thức diện đi em, hân hoan Đat Đao.

Và con kính xin Thầy một điều: con có người Anh ruột thịt  
em rất thương vì Anh đã nuôi và dạy em nên người. Anh tên là  
Lương - Khai - Minh mới gần 70 ANH anh ruột liền và mất tích  
đầu năm 1988, con không biết làm cách nào chỉ biết buồn và khóc  
Nay có bar đao khuyến cứu siêu. Con đã đi công quả và cầu siêu  
và tổ chức chửi thề cầu siêu. Nay con xin Thầy trình độ  
với Thầy biết được, mong Thầy cầu giúp cho Linh hồn Anh còn  
đi về siêu thoát và khuyến tu. Con rất cảm ơn Thầy vô cùng.

Vấn hàng con gửi dâng Thầy. Con rất mong Thủ Thầy chủ  
dạy. Xin Thầy cho con số tel và địa chỉ của Thầy con có thể  
liên lạc. Chúng con rất mong Thầy về VN thăm chúng con  
~~Và con mong có dịp du lịch đi được chi. Đại Hòa cùng Thầy,~~  
Anh Hồ - Văn. Em nói vui với bạn đao Hải ngoại. Về nhân ông tâm  
đi tâm đi mà còn bỏ sót một người bà em ở VN tại An Bình. Các  
bạn Hằng Thất hỏi ai vậy? Anh Ba chủ con đây là Lương - Thi  
Huyền cũng họ Thầy không bà con là gì? Tất cả cầu 5 lần  
Con kính chào Thầy. Mong Thầy chỉ giáo.

Em

~~huynh~~

L T H

(536)

Montréal ngày 15/11/99

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 31 tháng 3 năm 1999 được biết con đã nhận được thư Thầy khi đọc có cảm giác có sự thay đổi hằng năm. Con là người thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, hành đều sẽ có sự thay đổi về điển khí, cho nên mỗi khi đọc được thư viết bằng điển khí sẽ cảm thức khác hơn sau khi hành pháp. Cuối cùng sẽ rõ chữ Không hơn. Vạn sử trên đời là không, biết được điều này thì tâm sẽ an mà nhận định mọi sự việc xảy đến trong chiều hướng trước và thanh: Nguyên lý của đời đạo đều do điển trước và thanh cấu thành và phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên.

(537)

Con thực hành đúng pháp khú trước lưu thanh thì mọi việc sẽ tự hiểu và sẽ không còn thắc mắc trong định luật sanh trụ hoại diệt, hồi sinh và luật nhân quả. Cuối cùng cũng phải tự tu tự tiến, thành tâm sẽ tự đạt, tin nơi khả năng hành pháp của chính con, càng niệm Phật càng mở trí và phá mê phá chấp. Càng thực hành càng thấy rõ hơn, nguyên lý của Trời Đất vận độ và xây dựng. Bồ thí giúp đỡ người nghèo khổ tùy khả năng của chính mình là điều tốt. Thiên cơ biến chuyển lú lục và chết chóc. Mục đích thiên cơ giúp cho tình người càng ngày càng khẩn khít hơn và sẽ xây dựng tốt hơn.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

E , ngày 24-10 -1999

BỐ KÍNH YÊU ,

Vào ngày 10-10-1999, buổi sinh hoạt tuần báo " PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG " tại THIỀN VIỆN QUI THỨC lại sôi nổi và hào hứng khi trả lời các câu hỏi mục bé tám đã được Bố đặt ra trong thời gian Đ❏i HỘI DUYÊN LÀNH.tại NIAGARA FALLS.

Dư âm thác đổ vẫn còn văng vẳng bên tai như âm ba điển quang vẫn tuông chảy vô cùng tận không ngừng nghĩ theo dòng tâm thức.

Mỗi hành giả hồi tưởng và nhắc lại những kỷ niệm sống động nhất của mình trong những ngày Đ❏i HỘI DUYÊN LÀNH tưởng chừng như thời gian và không gian bất chợt ngưng đọng tại thời điểm này và lắng đọng trong tâm tư mọi người không bao giờ phai nhạt . Những kỷ niệm đầy màu sắc và phong phú làm hành trang tiến bước trên con đường độc hành xa xăm trong vòng điển quang nâng niu Trời độ .

Con tưởng chừng như hòa tan trong âm hưởng tiếng thác đổ , trong màu sắc rạng rỡ của ánh chiều dương ẩn hiện qua dòng thác lũ , trong bầu điển quang ngập tràn trong hội trường, trong lời thỏ thẻ của Bố đã đưa hồn chúng con vào THIỀN GIÁC và trong tiếng nhạc du dương và lời thơ sống động của THIỀN CA , diễn tả làm sao được sự rung cảm và niềm cảm động , khi bất ngờ nhìn thấy Bố xuất hiện trên sân khấu trong bài " kinh thiền vô vi " tại Living Arts Center ở MISSISSAUGA .

Bố như ánh đạo màu bùng sáng chói chang huy hoàng , rực rỡ và điển quang từ ái của NGÀI bao trùm tất cả hội trường và khán giả

Văn chương và lời nói quá thô sơ và thiếu sót để có thể diễn tả những nỗi niềm rung cảm trước sự ưu ái dịu dàng và tế nhị không

7.15.2004  
H

(538)

tưởng tượng của Ngài trong tâm thức .

Con không biết nói gì hơn là ôm ấp một cách quý báu sự ân ái của Ngài trong tâm khảm và cảm thấy hổ thẹn những sự sai lầm của mình trước tình yêu bao la của TR-I ĐẤT , trước tinh thần phục vụ cao độ của ban tổ chức , toàn thể ban chuyển vận đã làm việc bất kể giờ giấc cũng như tất cả các bạn đạo đã đóng góp để hình thành nên ĐOÀN HỘI và tất cả các bạn trong VOVILED MULTIMEDIA and MUSIC PRODUCTIONS đã xây dựng nên THIỀN CA ANH VÀ TÔI đã đem lời thơ tiếng nhạc VÔ VI vào đời và sử dụng kỹ thuật hiện đại đã gây chấn động và rung cảm tâm hồn của tất cả khán giả tại LIVING ARTS CENTER đêm 20-08-1999.

Một lần nữa con xin đội ơn và khắc ghi thâm tình của Bố. Con cũng xin tri ân tất cả các bác, các anh chị bạn đạo khắp nơi trên thế giới đã góp phần xây dựng nên ĐOÀN HỘI DUYÊN LÀNH và THIỀN CA ANH VÀ TÔI .

CON KÍNH BÀI

K H

TB: kính xin chị Bê chuyển lá thư này lên Bố , rất cảm ơn chị BÊ

Montréal ngày 15/11/99

K H ,

(540)   
Bố vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 10 năm 1999 được biết các con đã chung hợp trong ý thức rõ rệt để làm việc phục vụ cho chung. Sự thật là sự thật, vẫn lưu luyến trong tâm của mọi người. Sau khi đã dự đại hội và thiễn ca, tâm thức phát triển không ngừng nghỉ do công năng công phu của hành giả. Người tu đạt đến thân phục vụ không mệt mỏi và không chán ghét. Mỗi tình từ bi đều được trình bày diễn qua lời nhạc chung hợp và an vui. Chỉ có một số người thiếu trí phản trắc và vọng động phê bình tham lam và bất chánh. Mọi người ra về đều lâng lâng và tự vút mạnh áo bản trong tâm, sau đó báo chí đã đăng và khen tặng và ước mong được dự thiễn ca ở kỳ tới.

Thành thật cảm ơn sự cảm thức của con đối với đại hội và thiễn ca.  
Chúc con và chúc Victor vui khỏe.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

B D 1. 11. 99

1/23.11.99

Kính gửi Đức Thầy

Sân dịp Hùng viết thư cho Thầy, con cũng xin phép viết vài lời gửi đến Đức Thầy. Thưa Thầy, trong dịp Đại Hội Duyên lành vừa qua, con nghe Thầy giảng và hiểu được là kể từ nay trở đi, Thầy chuyên tâm cầu phải rất tốt tu cho kịp kỷ tiến hóa, và Thầy không còn muốn tiếp các bạn nữa.

Vài hàng kính thăm Đức Thầy, con xin Thầy cho con vài lời dạy bảo.

Kính Thầy

Tru

N. t. T

(541)



Montréal ngày 24/11/99

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 11 năm 1999 và được con đã nghe qua cuốn băng đại hội Duyên Lành vừa qua. Thầy đã khuyên mọi người nên siêng năng tu tiến để đề phòng đại họa ở tương lai. Thầy đã phục vụ nhiều năm rồi, nhưng nếu các con tu không tiến, Thầy xin rút lui và sẽ không tiếp ai cả.  
Chúc con và gia đình vui khỏe.

542

16.11.99 B. O., ngày 8.11.1999 -  
Cháu quý Hương,

Hôm nay con tin thấy rõ là  
con đã nhận xong 1.000 USD của thầy  
vào ngày 7.11.1999.

Con thay mặt tất cả bạn đạo  
và đại diện trẻ em - thanh niên - ở  
tâm lòng của thầy đã giúp đỡ, con  
rất cảm động.

(543) Sau này con được một số  
bạn cho biết có một bà ở cầu Chánh-  
Thất Cao-Dài mái nhà rất nát. Con  
cũng bạn ấy đến tham-quan - ở thật  
lạ khó tưởng nữa, làm sao có thể  
che được mưa. 2 tấm vải phủ che  
cho mưa khô rất đáng sống. Có  
Chánh-Thất sát bên mà chẳng một ai  
chú giúp đỡ, mái dù bà là tên đồ  
cao-dài. Con ra về với chiếc cầu  
Kính bên Cầu-Chánh.

Cháu Hương mến,

Số đôn-thuật của con - Đao-giờ thầy  
cho con đái ơn đũa nghe lời của thầy  
thầy thầy gọi cho con nhé !! Con xin  
con ở thầy trước.

Hôm nay là mừng 2.10.99.  
Ngày 11.10.99 Long-Chánh tổ-chức lễ  
Kỷ-niệm Đức Ông Từ. Ngày này cái  
bàn họp nhau đông-dủ, Con đũa  
đi gặp lại cái bàn đáo Vô-vi của  
năm 99. Luôn luôn con ghé thăm  
"Chôn-Vườn Từ Liễu" của thầy.

(549)

Con kính thưa thầy và gia-  
đình. Con chúc thầy và Cát-Cả như  
Sức-Khỏe

Kính Thương

Con



Montréal ngày 17/11/99

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 8 tháng 11 năm 1999  
được biết con đã nhận được 1000 \$ do Thầy gửi đến.

Thánh thất mà thất, thì có không Thánh thì làm sao giúp đỡ? Có tiền  
nói thánh xây dựng, không tiền thì mầy chết thôi. Trời Đất ân ban  
nguyên khí cho nhơn gian cộng hưởng. Những người đời nào hay biết  
gì? Chỉ có khổ, khổ, khổ mới chịu bước vào biên giới của Phật pháp mà  
tu. Con chịu tu là sẽ giải được nghiệp tâm tức là vui mãi mãi. Có Trời,  
có Đất, có Đạo, là vui hơn người không biết đạo.

Có thực tâm tu thì mới giựt được đạo. Còn lo ăn no mà có cơ hội giành  
giựt được đạo là giành cho người tham sống sợ chết, như vậy rất khó  
tiến.

(550)

Nếu không tu thì làm sao tạo tâm quân bình đạt vị thanh cao?

Vô Vi không có tuổi tác, già nua nhưng có tâm tu hay không đó thôi.

Có tu sửa thì sẽ có duyên cùng Trời Phật.

Con biết được luật nhân quả thì chỉ có tu mới giải quyết được nghiệp  
lực của chính mình.

Chúc con và các bạn vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

23.11.99  
b e - 19 04.1199  
M. Sinh giữa ngày:  
trước hết con xin báo AN  
ngày, và tình lên ngày gần  
khẩn cấp của con, vào  
19 03.12 99. còn lúc lúc miền  
trung, đã gọi giữa giữa  
khí - quản trị, quản nan đã  
nặng, lúc lúc gây gút Hải  
này rõ rõ tại sau của  
dân miền trung. con số lên  
e biết là bao, như chắc  
là nhiều lắm đó ngày.  
còn lúc hôm nay lên đến  
10 lần 30 với mức mức  
hôm con có chủ kiến ở  
Huyện Hàm gần là Đức Lít.  
đi sinh giữa ngày, con vừa  
đem qua chửa lít, qua mầu

(551)

con, chớ con nửa ngày liây fới  
xê của ah ấy là 600.000  
nhỏ gái lớn là 500.000  
nhỏ-kẻ là 200.000  
con cũng bỏ ra 30' 500.000  
và 2 mền bạn đèo 3.70000  
con flat giũ là đèo 2.1700000  
con số gởi cho gia đxon bảe  
cũng đư flat ph' đ' của 10', con  
chữ giũ của con, sẽ theo Hội y Học  
cố gắng giũ giũ đ' phục vụ  
(554) giũ đ' khi đ' giao giũ 10',  
lại, chớ giũ của ch' con k'it  
moy giũ giũ 10' giũ ch'ch  
đ' con cũng k'it moy Hội đ' 10'  
s'vi đ' giũ giũ đ' cho qu'ê  
Hi'ng m' giũ đ'ay c'ân đ'ên,  
nh'ng đ'âm l'ay v'ay, con k'it  
xin ch'ng b'it, ch'ng giũ s'ic  
k'ho' đ'oi gi'au, l' k' H  
l'ho'

Montréal ngày 24/11/99

K H ,

Thầy vui nhận được 3 lá thơ của con gửi đến, báo tin nạn lụt miền trung. Cả thế giới đều có tâm trạng cứu giúp như con đã làm, còn về hội thì mọi người cũng đều đóng góp kể ít người nhiều, gửi về cho Hồng Thập Tự Quốc Tế tiếp tục việc cứu trợ này. Con nhận được tiền mà biết làm từ thiện là quý. Thầy sẽ gửi tiếp cho con nếu có dịp. Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(563)

TL 30.11.99  
K

Kính gửi Đức-Thầy  
Lưỡng-Si-Hàng

H 21.11.1999

Thưa Đức Thầy

Đầu thú con có vài lời thăm hỏi sức khỏe Thầy và Bà Tam, kê đến con xin phép  
thình ý Thầy một việc như sau.

Trước đây con có tâm nguyện muốn mở tiệm bán thức ăn chay, từ 2 tháng qua con giúp  
việc trong tiệm bán thực phẩm A Châu, ngoài đồ hộp, đồ đông lạnh (cá-tôm-cua), rau tươi  
chủ còn đặt 1 quầy bán cơm đĩa, mỗi ngày gồm 4 món mặn và 1 món chay. Tiệm nằm ngay  
trong phố nên trung bình có khoảng 30 khách vào ăn trưa, họ chỉ đứng ăn chứ không  
có bàn ghế ngồi, chỉ có 2 bàn cao và 1 kệ dài sát tường mà thôi, chủ chỉ bán cơm trưa  
mà thôi. Tiệm đã mở được 5 năm Bà chủ than mệt vì con còn nhỏ và sức khỏe yếu, nên  
Bà muốn sang tiệm lại. Ý con thì muốn lấy tiệm này để làm ăn, vì con cũng có thể nấu  
các món ăn như Bà. Thời gian đầu con vẫn bán thức ăn mặn và chay, từ từ con đổi món  
chay nhiều hơn. Riêng thực phẩm A Châu con cũng bớt cá tôm mà thế vào các đồ chay  
của Đức và chả giò chay, tiệm không lớn lắm, nhưng sáng sủa, có điều là không được  
phép kê thêm bàn ghế. Thời gian đầu có 2 Ban đạo phụ giúp con, anh Quan thì chỉ lo  
giấy tờ, sổ sách, vì anh vẫn giữ việc làm ở hàng và trong coi con cái. Nếu sang thì  
con đứng tên chủ, tài chánh thì con có 1 phần và 1 phần phải đi vay.

Con xin Thầy giúp ý kiến và cho con lời dạy.

-Con có nên sang lại tiệm này không? Con sanh ngày 6-1-56. tuổi Dậu.

-Con cho Thầy địa chỉ của tiệm:

Con xin ngừng bút và kính chúc Thầy, Bà Tam, cô Bê, cô Indra nhiều vui Khỏe.

Nay kính  
Con

Y



Montréal ngày 30/11/99

Chị Y ,

Tôi vui nhận được thư của chị đề ngày 21 tháng 11 năm 1999 được biết chị định sang tiệm cơm chay đã có sẵn khách hàng lai vãng và những món ăn mà chị đã từng phục vụ việc làm đã quen với chị. Mọi việc sẽ dễ dãi hơn tạo ra một cơ sở mới với chương trình của chị rất tốt. Vậy chị nên mượn cơ hội này mà tiến, tương lai sẽ có kết quả tốt.

Chúc anh chị vui trong vẫn làm đã hoạch định.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(565)



16/23/11/99

D, ngày 01. 11. 1999  
Thầy kính thương của con,  
Nay vì con nhớ Thầy, nên con viết  
thư này, trước hết con kính thăm hỏi sức  
khỏe của Thầy.

Thầy ơi, không hiểu sao con đang  
nghe băng giảng của Thầy thì con thấy  
nhớ Thầy quá, thôi thúc con viết lá thư  
này đến Thầy. Khi Thầy đọc đến đây  
cũng là lúc con đang nhớ về Thầy vô cùng,  
dù gì Thầy cũng cho con gặp lại Thầy để  
được nghe trực tiếp giọng nói thân thương  
của Người Thầy mà con kính yêu trước khi  
Thầy rời mắt đất nhà Thầy.

(566) Con có ít lời kính gửi đến Thầy và  
con rất mong đôn nhận được sự hồi âm  
của Thầy cho con những lời dạy quý báu.

Con của Thầy,

T . V H



Montréal ngày 24/11/99

H con,

567  
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 11 năm 1999 được biết con vẫn tu đều. Chúng ta hành chung đường tiến hóa thì lúc nào cũng khấn khít với nhau, chứng minh sự thật không có bao giờ xa lià. Xác xa nhưng tâm không xa là vậy.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

I T 09-09-99

Th.  
30.11.99  
Hw

(568)

Kính Thăm Thầy  
 Nhân dịp Cô Cô Sùng ở út về, Con  
 viết thư gửi qua thăm Thầy, và Con xin  
 bày Thầy ba lời, để nhớ lên Thầy, và  
 Chúc Thầy được nhiều Sức Khỏe và Kéo  
 dài Tuổi Thọ, để dìu dắt chúng Con  
 Chúa Thầy, Con có đôi điều thề  
 ước, xin Thầy mình giải cho Con, Tên  
 Con là Hương thì phải 46 tuổi, từ  
 năm 79 bị Ma phá đầu tiên, nhưng Con  
 cũng cố gắng tu, Con đã đi chùa mấy năm  
 nay rồi, Con tập pháp luân thông chơn  
 cách đây 3 tháng, Con được cảm thấy do  
 pháp luân hướng dẫn, bắt đầu Con tập  
 hít vô rất khó, Con có nghe theo  
 bằng lời Thầy bắt hít vô cho ngộp thở  
 luôn, Con cũng tập như vậy, Con hít  
 mấy mấy ngộp thở, rồi Con phải  
 thở, Con mới cho mấy chết luôn, rồi  
 Con hít vô gần hơn nữa tiếng thì Con  
 thấy rất khỏe, thấy 3, sao con thở  
 năm được, hay bị tức ngực, 2 biết



do con sai cái gì, vậy con phải phải  
 luôn luôn chuyên đi học, vậy con tiếp  
 tiếp tục học đúng giờ. Xin thầy mình giải  
 cho con. Con thì là cái thì vô là do cái  
 niềm phấp của thầy, phở sa cũng vậy.  
 Vậy có thể ở thầy, xin thầy chỉ rõ.  
 Nhà dúi con làm đúng bắt mỗi ngày, và  
 xin thầy cho con kết luận khuyên bảo  
 của thầy, con đang khao khát sức khỏe  
 tim thầy, và xin thầy cho con cái thể  
 để làm kỹ niệm?

(569)

Con

Tại đâu:

khởi thảo thầy: H

Phụ

Tại sao em hay  
 bị trúng gió, thì  
 chữa mỗi lúc đi  
 lúc kỳ? mong thầy  
 giúp đỡ em.

khởi thảo

em gọi tên cả 2 mẹ em vào em để  
 tránh dúi thầy, để em xa các thầy  
 gọi thầy. Cháu lúc con đang học  
 gọi thầy. Cháu lúc con đang học  
 gọi thầy. Cháu lúc con đang học

Montréal ngày 30/11/99

T P ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9 tháng 9 năm 1999 được biết con đang làm Pháp Luân Thường Chuyển gặp khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan, cương quyết rồi cũng sẽ đạt Pháp Vô Vi hiệp khí cùng Trời Đất mà tu. Có Trời, có Đất, có Đạo là đủ rồi, cương quyết tu tiến trong thực hành thì sẽ đạt, nếu có dịp con nên ăn gạo lứt muối mè ít nhất một tuần lễ thì bộ ruột sẽ được tốt và sẽ dễ thở hơn, niệm Phật thường xuyên không cần đợi đến lúc hít thở mới niệm. Con thường bị trúng gió vì cơ tạng suy nhược. Cần ăn gạo lứt muối mè để thanh lọc bộ ruột. Con muốn có một bài thơ khuyến tu của tên con như sau :

HUỲNH	Thiên bất phụ hảo tâm nhơn
THỊ	Trí phân minh lại biết ơn
PHƯỢNG	Minh đời đạo tiến không sòn
Không	sòn thông cảm Trời cao

Chơn tâm thực hiện bước vào càn khôn  
Thanh cao nguyên lý sanh tồn  
Từ bi rộng mở ác ôn tiêu trừ  
Dù cho tiếng hát giọng cười  
Đều là tạm bợ người người vẫn theo  
Không tu cảm thấy mình nghèo  
Đeo theo tiền bạc vẫn treo chỉ mảnh  
Mạnh hơn chỉ có thực hành  
Giải mê phá chấp đạt nhanh hơn người  
Tâm thân đạt pháp rưới tươi  
Tình Trời ban chiếu người người cảm thông  
Thực hành định luật hóa công  
Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu  
Chẳng còn mê loạn tiền xu  
Tay không đã đến an du phần hồn  
Chẳng còn nuôi dưỡng ác ôn  
Minh tâm kiến tánh giữ hồn tiến lên  
Bình tâm đạt pháp vững bền  
Dày công tu luyện chẳng quên luật Trời  
Thành tâm tu luyện sống đời  
Có không không có hợp thời thặng hoa  
Biết mình với họ chung nhà.  
Quý thương  
Lương Sĩ Hằng

574

11.30.11.99 M

R e ngày 20/11/99.

Kính thăm thiền sư Lương sĩ Hằng .

Con tên là L Đ H. quê ở miền Trung VNam, Quảng Tr  
sinh năm 1942, Qua Mỹ nay được 6 năm - Có gia đình  
và có 2 con.

Con có người bạn tên là TRƯỜNG THỰC CÔN, người đã  
ngộ đạo và đang hành pháp vô vi .

Khoảng đầu năm con thường qua lại với CÔN và đã  
có dịp nghe những băng nhạc, có nhạc, được phở  
từ những lời thơ của Thiền sư, cũng như được xem  
các cuốn video lúc Thiền sư giảng giải pháp lý vô vi  
tại Mỹ, Thái Lan và Pháp. cũng như cách hướng dẫn  
của Thiền sư về phương Pháp Niệm, soi hồn, Pháp luân  
thường chuyển và Thiền định, tất cả là khoa học vô  
mang nhiều lợi ích cho người thực hành - Đặc biệt  
là con đã được đọc "Tâm Tâm Đạo" của cụ HỒ V. EM  
nên con đã quyết định hành theo Pháp lý Vô Vi .

(575)

Con đã bắt đầu thực hành đúng vào đầu tháng  
9/99 và nay đã tạm ổn định. Tuy chưa được  
gặp thầy, nhưng nếu tâm con thành thì chắc bằng  
cách này hay cách khác con cũng được gặp .

Trong đêm 2/10/99 Trong lúc đang thiền, con bỗng giật  
mình và run cả người vì có điện chạy sau lưng từ  
thắt lưng lên quá vai rồi ngưng lại, tất cả là 4 lần  
cách nhau từ 2 đến 4 phút lần cuối là lên đến đầu  
mé bên phải - Con rất sợ nên cứ niệm lục tự  
A. Di Đà liên tục - Con hỏi CÔN, CÔN nói có thể có  
thanh điện của thầy trợ giúp. Từ đó đến nay con cố  
gắng công phu đúng giờ. Kết quả là đã giảm được vài bệnh  
trong người. Con xin kính chúc thầy khỏe để dẫn dắt  
các đệ tử đồng tu. Kính, con

UhuBuk L đ H

Montréal ngày 30/11/99

Đ H ,

(576) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 11 năm 1999 được biết con đã an cư với gia đình hai con. Nay con có duyên lành học hỏi nơi Cờn theo đường lối của Thầy đề ra, là tu trong đời đạo song tu. Con đã hội tụ được ý thiện lành tu tập, trước sau cũng sẽ tương hội qua từ quang đã gom thành trong sự thực hành. Vì Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là thực hành và phát triển nguyên lý của Trời Đất tương hội trong điển năng sẵn có của mỗi hành giả trong thực hành. Có tâm tu thì sẽ có cơ hội gặp nhau trong cõi phù sinh này. Điển chạy từ sau lưng thận thủy lên quá vai rồi ngưng lại. Điển này chứng minh là luồng Đốc Mạch sẽ hội tụ ngay trung tim bộ đầu mà phát triển. Nhâm Đốc sẽ tương thông và diệt dục, sẽ biết được cơ hình là tạm, do tứ giả: nước lửa gió đất hợp thành, sống theo luật nhân quả mà tiến. Người tu Vô Vi sẽ có cơ hội hiểu lấy chính mình nhiều hơn. Cứ vậy mà tiếp tục con sẽ biết được nhiều chuyện quân bình của Trời Phật mà tự tu, đạt được sự quân bình trong nội tâm thì sẽ được an vui.  
Chúc con vui tiến.

Quý thương  
Lương Sĩ Hằng



S J ngày 23 tháng 11 năm 1999

Kính thưa Thầy,

Con là V T T S , con của ba con là Chú H V T V ở thiền viện Hai Không. Trước hết con xin kính thăm sức khoẻ của Thầy. Thưa Thầy, càng nghĩ về Thầy con càng thấy thương Thầy nhiều hơn. Cả đời con người mà con kính phục và thương mến nhất là Thầy. Con kính mong Thầy sáng suốt chỉ đường cho con đi. Con tự biết ở trên đời này không gì quý bằng tu cả, chỉ có tu mới cứu được mình mà thôi. Con đường của Thầy đi biết bao nhiêu chông gai, chịu nhiều nghịch cảnh mà Thầy có thể vượt qua được, còn riêng con đã biết nói tu là tự cứu mà sao con lại cứ đau khổ, con kính xin Thầy chỉ đường dẫn lối và ban cho con sự sáng suốt để giải quyết mọi việc. Thưa Thầy tình cảm vợ chồng của con và anh Trung 9 năm nay rất tốt đẹp, chuyện ân ái vợ chồng con rắng tiết kiệm tối đa, nhiều khi con lờ luôn chuyện đó. Sau 3 lần về VN anh Trung đã quen được 1 người con gái khác và anh nói là anh vẫn còn thương con nhưng anh muốn bước thêm một bước nữa, anh muốn có người để cho anh giải quyết vấn đề tình dục và anh muốn sanh con. Anh nói con bị đau tim không thể sanh con cho anh được và anh nói ngày xưa khi lấy nhau Thầy có nói với anh là lấy vợ giống như bị bánh xe nghiền nát, cho nên anh muốn để yên cho con tu và không muốn cho con sanh đẻ, anh sợ có lỗi với Thầy. Con không nghĩ đó là lý do chính đáng mà là vì anh đã có người khác. Thầy ơi, con đau lòng lắm, con đau lòng cho tình đời đen bạc, con đang bị mâu thuẫn, khi con nhìn anh Trung con thấy anh rõ ràng đã thay đổi, con nhìn hoài, nhìn hình mạo của anh, con suy nghĩ hoài tại sao con có thể thương con người như vậy được. Anh nói anh muốn con cứ ở chung với anh và anh sẽ bảo lãnh cô gái kia qua Mỹ mượn chỗ ở riêng để sanh con cho anh, nhưng anh sẽ không ly dị con. Con không biết bây giờ con phải làm sao. Con cảm thấy con bị phân biệt. Trong vấn đề vợ chồng làm sao có kẻ thứ ba được. Con không thể nào tha thứ cho anh Trung khi anh đã có ân ái với cô gái đó rồi. Con bây giờ nan giải quá Thầy ơi. Con xin Thầy chỉ đường cho con đi. Con buồn quá Thầy ơi. Con cố gắng niệm Phật nhưng khó hóa giải quá. Con cần phải đi xa để cho vợ buồn, con cần phải đi xa để quên anh Trung mà tu học. Con không biết con phải làm gì bây giờ, con xin Thầy chỉ đường cho con đi. Con xin Thầy đừng có cho đăng lá thư này lên báo. Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Xin Thầy hồi âm cho gấp. Xin Thầy e-mail cho con ở địa chỉ:

Con chờ lời chỉ dẫn của Thầy

Con,  
T S

(577)

11.30.1999  
[Signature]

Montréal ngày 30/11/99

T S ,

(578) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23 tháng 11 năm 1999 được biết con đang đứng trong vị trí khó xử. Con đã biết đường tu là tự cứu từ lúc chưa có chồng, nay có chồng tạo nghiệp khổ tâm. Vì thương mà sanh lòng ghen ghét, đó là lẽ thường tình, cho nên Thầy thường gọi là tình đời đen bạc vô thường, nay thương mai ghét. Vì tình thương thu hẹp, ba con đã gặp được bà vợ là đại phúc, biết ghen cho nên thuyền chạy thẳng một đường, không giám ghé bến nào cả! Nay con mang bệnh tim, cần nghỉ ngơi và dẹp bỏ tất cả sự suy tư bất chánh, hướng về Trời Phật mà tu thì mọi sự nan giải của tình đời cũng sẽ về không. Vạn sự trên đời là không. Nên thực hiện những điều cần thiết và không thực hiện những điều không cần thiết. Nay chồng của con đang phát triển, con đường tâm dục tự hại tâm thân mà thôi. Cuối cùng cũng chẳng gặt hái được việc gì! Chỉ có khổ! Khổ! Khổ! thì mới chịu tự tu tự tiến, hướng về tâm linh mà sống.

Con nhìn kỹ người bạn mới của chồng con đang mang một hình hài của nữ giới như con, lúc nào cũng ước mong có một cuộc sống bình an vì chưa biết tu như con. Vậy con đem lòng thương yêu như chồng con đã quý thì mọi việc sẽ được êm xuôi.

Chúc con vui tiến trên đường tình thương và đạo đức.

Chuyện này rất khó làm, nhưng sau khi làm được sẽ tốt và ảnh hưởng người kế tiếp.

Quý thương

  
Lương Sĩ Hằng

19-11-99

Kính thưa!

con lý kim Huệ, đây đây cuối  
lạy xin kính An đây, mong đây  
gha chủ: đây lịch.

con nhận được gửi đây, ngày  
19-12-99, gửi giơy chủ, nhà  
lời giao Huân của đây con  
phát vô cũng cảm động, đi gửi  
thường của đây đối với chủ

(579)

con phát vô cũng con cả  
đây đối với chủ con gửi Sài  
Hòn biển, chủ con chỉ con  
biết cố gắng đi thăm hát đây  
cho đây đó là thăm nguyên  
của chủ con, đi đây lịch  
đi thăm tại bãi ngỗ này đến  
từ ngày 03-11, được đó hai  
ngày cho nên, con mới gửi lên  
đây, dù biết đây đây biết

Được giữ ghi đem ủng Hồ Hết  
Số giữ như vậy, con e quen gần  
đầu đời khổ đau ở nhà của, sự  
nhỏ gia khổ khem của Hai Bà.  
con chỉ khuyên Hai Bà, dù sao  
đi nữa mặt ở đây, vẫn ở ở  
ở ngoài miền này, Ho đây cho Hai  
sử ở, Ho khổ khem khi phải làm  
lại giữ đầu, gì giờ đây Ho e còn  
(582) gì nữa cả mấy lời con viết lên  
giấy ~~những~~ <sup>xin</sup> giấy tha tội cho Việt  
Lâm của con, nó cũng phải phát  
giữ gìn, con đã làm phải đến giấy  
vậy con xin giấy Hoàng Kỳ mà  
giữ cho bà Hai, và bà nhỏ ở  
lần nữa thôi, con sẽ ở giữ ý của  
gì mà ở ý kiến của bạn đạo, gì đó  
là niềm vui chung, mà giấy đã đến  
niềm vui cũng như bạn để cũng  
và cũng thêm. lên khi giấy.

Montréal ngày 5/12/99

K H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 11 năm 1999 được biết của đã cấm động trước tình cảnh đau thương của đồng bào nạn lụt miền trung và rất muốn làm từ thiện, là điều quý, người tu cần có tâm bố thí, Thầy sẽ tiếp tục gởi tiền cho con tiếp tay làm điều thiện.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(587)

- C 8 - năm 1982.

1.04.12.99 M  
Kính Thầy.

Con gởi đến Thầy bài thơ  
mà con đã viết năm 1982 mà  
nay mới được đến tay Thầy.

Hồng Thầy tham cứu và chỉ  
dạy thêm cho con vì con vừa năm  
mở thấy 3 Đ.T, 8Ha ngul trên bầu  
trời rất đẹp và sáng rõ cũng.

(528)  
Con vừa thấy và khi mừng  
Ngài thì con thấy con đến dưới  
chân Ngài, ôm chân Ngài mà,  
khóc với tất cả lòng cảm xúc  
thiết tha của đứa con hiếu lạc  
vừa trở về. Sư thầy thức làm  
con tỉnh dậy và còn rõ thấy có  
mùi thơm.

Giấc mơ này có nhiều điềm  
rất giống trong chú nguyện mở đầu  
của con từ ngày chực hôm nay.

Hồng Thầy nhà giám....

1982.

Đuan Năm Quát mùa xuân kỷ 14  
60 năm trạch nhiệm đặng chu toàn  
Đời nghiệp hàn trời bước lên đàng  
Sang chuyển giáe tìm về ngôi cũ  
TRÊN THƯỜNG ĐỀ CỬ TRUNG HUYỀN VŨ  
Dưới Hoàng Thiên Hậu Thổ chúng mình  
Nguyên Công phu, công Quả công trình  
Luyện Thần Khí trở về Tiên Thế  
Ngõ nhứt Hiệp tri Lâm Kêu bề  
Mãi miên danh Thường Đế Khử ngưng  
(589) Điện Hồng Ân và chiếu soi đường  
Mở Thần từ biến Khai được huê  
Ơn cứu độ thêm sâu rõ kể  
Công sanh thành trời bề Khá lưỡng  
Báo Nghĩa Ân đạt Đạo Vô Thường  
Ngôi Chánh Giáe trở về hiệp nhứt.

Đường ngàn dặm lơ thê 1 bước  
Cửu Lich Thầy Hiệp diễn trở duyên  
Lò Thiên Lữ nhiệm nhốt bị huyền  
Thất Trung Bửu thêm sâu khó mở  
Đường ngàn dặm phương xa cách trở

Diễn Quang minh Thầy bô giúp con  
Hò Húc lòng sống suốt hôm son  
Khai Trung Khiếu Thái báo Kê Tập  
Xã diều vôi trũng đường khó gặp  
Khen thưởng Thầy vàng giũ lời Thầy  
Đỗ giúp con vững bậc thang mây  
Ngày hội ngộ dâng Thầy Kê quả

Đình chúc Thầy bình an - Con  
rất mến thương Thầy.

(590)

W 48 tuổi

Thầy còn nhớ ngày mùa báo  
lúc Thầy ở Long Xuyên ngoài đồng  
rồng - 3 me con con đã muốn xuống  
vào thăm Thầy trong mái nhà tranh  
ngập nước.



Con gặp Thầy lần ấy là lần  
đầu tiên và cũng là lần cuối cho  
đến nay.....

Thầy nghĩ con sẽ không được  
gặp lần nữa vì con đang đau  
tim - huyết áp và tiểu đường.

(591)

Hồi tháng qua con đã vào  
viện cứu cấp 2 lần và con cũng vừa  
xuất viện hơn 1 tháng. Sự mong  
ước gặp lại Thầy sẽ không bao giờ  
thực hiện...

Con kính chúc sức khỏe Thầy  
và rất mong tin hỏi thăm của Thầy  
luôn luôn con được an lành tu học

Con M

Montréal ngày 5/12/99

Thầy vui nhận được thơ con đề năm 1982, được biết của đã được hồng ân cứu độ phần hồn của đấng Cha lành thiêng liêng quá độ, đó là niềm tin vững chắc cho phần hồn của con được tiến hóa, nói sao làm vậy cần sự dứt khoát tự tu của con sẽ đạt thành bài thơ đã nữ khuyến con tu trong dứt khoát.

592

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

16.04.12<sup>đ4</sup>  
M

A. Nov. 15. 99

Trong Hình Cháy Tâm,

Con rất vui mừng vì hôm nay con có được địa chỉ của thầy để gửi lá thư của má con đã mong đợi thầy trả lời cho thắc mắc của bà mỗi mấy năm nay. Con đã làm trọn lời con hứa với má con trước giờ bà nhắm mắt. Con mừng lắm. Con cảm ơn thầy nhiều thật là nhiều.

Trong clip này, con cũng xin thầy một vài lời cho con trên bước đường tu học. Xin thầy chỉ cho con một điểm sai nào lớn nhất trong con và làm cho con chậm tiến trong hành trình đi học đạo. Con chỉ mong mỗi điều ấy và cảm ơn thầy vô cùng.

(593)  
Khi thầy còn ở VN (1980) má con và em con theo thầy. Nhưng vì hoàn cảnh con lúc đó quá nhiều động loạn và cay đắng nên con có những tư tưởng không đúng và xúc phạm đến thầy. Chính mong thầy tha thứ cho. Và từ đó thầy đã theo con suốt trong tâm khảm để đến bây giờ thầy giải độc cho con và con theo thầy được 5 tháng nay. Con không có ban đạo để trao đổi đúng sai. Nhưng con vẫn tin tưởng vô và không hề có lòng. Kính xin thầy năng độ chỉ dạy điều sai trái

cho con để con Kip lên đồ về.

Chưa thấy, tên con là:

P. T. S. S. 53 tuổi

tuổi Ất Dậu.

(593) b

Chưa thấy, thư thấy gửi cho mẹ con về VN  
nếu thấy thấy không tiền, xin thấy gửi về  
địa chỉ con tại Austin, con sẽ chuyển  
cho mẹ con. - Cảm ơn thấy vô vàn.  
- Thấy cho con hen gặp lại thấy trong  
Vô Vi - Và con tin chắc chắn sẽ được vậy.

Thỉnh chào thấy.

Con,

~

Con vừa đến Mỹ được hơn 1 năm.

Duyên may con mới được biết thấy hơn 5 tháng  
và hôm nay được thấy nhân thư. Con xúc  
động lắm. Thấy tìm con và chuyển cơ hội  
đến cho con. Con tin vậy. Để khỏi mất thì  
giờ quý báu của thấy con sẽ cố gắng tu hành  
tín đản để tạ ơn thấy. Mong thấy chứng  
minh.

~

Montréal ngày 5/12/99

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 11 năm 1999 được biết con vẫn khỏe và tưởng nhớ đến Thầy, Người tu cần sự dứt khoát của nội tâm nhiên hậu mới thành đạt, chỉ có dứt khoát thì mới giải được nghiệp lực của nhiều kiếp đã ẩn tàng trong nội tâm. Người tu Vô Vi thì chỉ có Trời, có Đất, có Đạo, là bình an hơn người thường, cố gắng tu đi thì sẽ đạt.

594

Chúc con vui tiến, tu hành tinh tấn.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

04-12-99  
M

A 15-11-1999

Kính thưa Đức Phật Thầy Lương Sĩ Hoàng,  
Hôm nay con viết thư kính thăm Thầy và Bà  
Cảm mạnh khỏe.

Sân dịp con xin gửi 100 đô la để nhờ Bà Cảm  
hay Chi Bê mua thuốc ăn dưỡng sinh cho Thầy  
ăn. Con không có đủ dụng tiền đô la của  
người Mỹ để bố thí ~~na~~ con chỉ xin gửi  
cho Thầy để Thầy sử dụng. Khi nào con thấy  
cần thì con gửi.

Con có nhận được hai lá thư của Thầy gửi  
cho mà con không hiểu chữ Bý là nghĩa gì.  
Con có lại bản thư kính lễ Vô Vi Cầu nguyện Thầy  
nhưng con không được biết số. Con nghe tiếng  
điện kêu con làm theo nhiều việc mà từ 7, 8 năm  
nay con không có làm. Bây giờ con không  
muốn tiếp tục làm, những việc đó mà Vô  
(595) Vi có thể con yếu đuối, sức lực không đủ để  
làm những việc giống người khác. Con xin Thầy  
giúp, con y hùn có nên ăn ngũ, đừng chạm  
với người nam hay không? hay là con phải ăn  
thịt, cá? không.

Con thường nghe tiếng điện kêu con đem  
đồ ăn như hai cây hay đồ ăn mặn đến  
trước bàn thờ kính Vô Vi Cầu nguyện Thầy, nói  
Má Cảm, Chi Bê Ann Hoàng Vinh về chúng giúp  
cho con ăn được khỏe mạnh? Con không biết  
những việc này đúng hay sai, con xin Thầy  
từ bi giáo đáp vì đâu có con không mở  
nên con bị nạn hoài.

Vi khi con ăn thịt cá vô, chân con bị lở  
người con bị ngứa con không ngờ thối đi  
hoặc khi con lại gần người khác thì người  
đó con bị ngứa, miệng đắng nghét, chân cũng  
bị lở đin Chay giúp con giải đáp, tiếng điện  
thường nói bên tai rầy là đủ quá nên con  
nằm phật khó quá đin Chay cho con biết  
con có nên tin mà làm theo không? Vì con  
lúc đ thấy Chay hiện ra trước mắt con hoặc  
mỗi lần con cãi lại thì thấy Chay khóc đ  
hai mắt nên con phải nghe lời mà nghe  
song tâm thì con thấy bị bình

(596)

Con có nên đem đồ ăn đến trước bàn thờ  
Kính Vô vi để cầu nguyện cho ba con đ  
âm sau khi hết vi tháng 12 này là đ  
ba năm ba con qua đ. đin Chay giải đáp  
con đ đin Chay, Bà Cẩm và Chi Bê giúp  
đ con bớt bình.

Con đin ngưỡng Việt Kính chúc Chay, má Cẩm  
đà khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi

Con Kính thờ

H H H

10. Cho con đin gọi cái thờ Chi Bê kèm theo  
đây đ chỉ dạy con ăn loại thức ăn gì đ  
con đ đ khỏe mạnh con làm đ Chay  
đ của Ông Chay đ con nghe tiếng điện đ  
quảng lừng vô thưng rác con lừng vô thưng  
rác người ta đ đ rác ra bên hết rồi  
con gọi ta má công ông chủ con

Montréal ngày 5/12/99

T H ,

597  
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 11 năm 1999 và một tấm chèque 100\$ tặng Thầy mua thực phẩm dưỡng sinh, thành thật cảm ơn sự lưu ý và giúp đỡ của con. Chứ si là si mê và không dứt khoát, như con đã thường lưu ý tiếng điển vãng vãng trong lỗ tai ý dục của con cảm thấy thật, càng ngày nó sẽ càng lộng hành, chỉ huy con đủ điều, nếu con quyết định không nghe tiếng gọi trong lỗ tai nữa thì mới có cơ hội niệm Phật và tự tu, bệnh hoạn thần kinh yếu, không nên đụng chạm với người nam, ăn cá với rau xanh là tốt, tưởng tới Trời Đất khi ăn là tốt hơn đem thực phẩm đặt trước kiến Vô Vi cúng, kiếng Vô Vi có nhiệm vụ thu ánh sáng và phóng ra chống lại phần trược khí, không cần phải cúng bái, cần quì lạy trước kiếng 50 lạy tập cho tim và thần kinh khỏe mạnh và điều hòa khí huyết.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng



C , ngày 7 tháng 12, 1999.

Kính thưa Thầy,

Trước hết, chúng con xin có lời kính thăm sức khỏe của Thầy và của Bà Tám.

Thưa Thầy, ít lâu nay, từ trước Đại Hội Duyên Lành, con liên lạc trực tiếp với Thầy không được và nhiều thư con gửi đã không đến tay Thầy. Con không dám làm phiền Phan Cao Thăng vì biết Thăng rất bận. Hôm nay con xin nhờ cô Mỹ-Kim chuyển dùm con thư này đến Thầy.

Thưa Thầy, hiện nay có rất nhiều người Mỹ muốn học Thiền và người nọ giới thiệu người kia, tự kiếm con để hỏi. Đúng như lời Thầy đã nói, là khi họ hỏi con càng nhiều bao nhiêu thì con lại càng học được nhiều bấy nhiêu. Và thấy họ đúng là thầy mình thật!

Như con đã trình Thầy trước đây, con đã viết lại Phương Pháp Công Phu bằng tiếng Anh, một cách hết sức giản dị, dễ hiểu. Con nhắm vào những người ít hiểu biết các danh từ về tâm linh cũng như con em Việt Nam lớn lên ở nước ngoài, hiểu tiếng Anh mà không hiểu tiếng Việt. Trong phần Nguyễn, con đã không phiên âm các lời nguyện bằng tiếng Việt ra tiếng Anh mà họ không hiểu được. Thay vào đó con nói là họ phải tự nguyện hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh v.v... Điều này con đã trình Thầy bằng điện thoại và Thầy đã đồng ý... Trong số bạn đạo mới có nhiều người có học thức cao (Dr., Ph.D. v.v) nên họ đã giúp con trong việc đọc lại cuốn này và cũng cho con biết những thắc mắc của họ để con giải thích thêm. Con đã gửi một bản cho bà Bobbie. Nay con xin Thầy duyệt qua và cho con biết con viết như vậy có được không? Chỗ nào cần thêm, bớt hay phải sửa lại.

598

Còn một việc nữa con cũng xin trình Thầy:

Thưa Thầy từ hơn 10 năm nay con KHÔNG HỀ LIÊN LẠC với bọn Bá và Lan Anh, cũng như bàn bạc bất cứ điều gì với Võ Quang, mà sau khi đi dự buổi ra mắt cuốn Video Thiền Ca Anh và Tôi ở Toronto về, “Gian Thương” ở San Diego đã lớn tiếng rằng: “Anh Vương bây giờ theo Bá, Lan Anh lập môn phái mới ở Nhân-Hòa”. Thưa Thầy những tiếng thị phi, vu cáo con nghe đã quen và cũng học hỏi được không ít, nhưng con không biết tình trạng này có lợi cho bạn đạo hay chỉ thêm gây chia rẽ? Xin Thầy cho con biết, con có nên làm như không có gì xảy ra như con đã thường làm bấy lâu nay hay con phải làm gì để chấm dứt tình trạng này? Con chợt nhớ đến bốn câu thơ Mẹ con đã làm trước khi cụ qua đời. Lúc ấy cụ đã ngoài 90 tuổi:

Tôi vẫn là tôi ở thưở nào.  
Bao nhiêu cánh ngộ, chẳng là bao,  
Miễn tôi biết được tôi là đủ,  
Ai biết thế nào... cũng chẳng sao!

và hai câu thơ của Thầy:

.....  
Niềm tin không đổi lòng thanh tịnh,  
Một bước chân đi, một niệm hành. (trong bài Niệm Hành).

Con rất mong nhận được sự chỉ dạy của Thầy. Con xin kính chúc Thầy và Bà Tám luôn luôn vui mạnh.

Kính bái,

A T V

Montreal, ngày 10 tháng 12 năm 1999

Anh V

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 7/12/99 được biết anh than phiền rằng anh rất khó liên lạc với tôi. Cho nên anh phải nhờ Mỹ Kim chuyển dùm thư đến tôi. Trước đại hội Duyên Lành, tôi đã nhận đủ thư từ của anh gửi đến tôi và đã trả lời. Tôi đã nói với anh là người Mỹ sẽ đến với anh càng ngày càng đông để học hỏi những gì anh đã cống hiến bằng Anh Văn, là một cơ hội tạo hạnh phúc cho chính anh trong tinh thần phục vụ nhân loại của anh.

599  
Cuốn sách công phu mà anh đã dựa theo quyển Thực Hành Tự Cứu do Kiều Hòa và Khiêm đã sắp xếp là rất quý. Để phát triển về thiêng liêng tánh, thì phần niệm rất cần có lời nguyện với chấn động thanh nhẹ, vạch rõ đường lối tiến hóa của môn phái vô cùng - như thế thì mới giúp đỡ được phần hồn tiến hóa tốt ở tương lai. Người Mỹ cũng có hồn có xác như người Việt Nam, cũng cần hướng về sự thanh tịnh để hiểu phần hồn hơn. Nếu họ không niệm để phát triển về tâm linh, thì phương pháp chỉ còn là một môn thể thao mà thôi.

Bá và Lan Anh không phải là người xấu. Lúc nào họ cũng muốn giúp cho cộng đồng Vô Vi tiến hóa tốt, nay cần tu thêm một thời gian mới hội tụ được điển lành giao duyên tốt, độ tha tại trần. Tôi vừa quay xong một cuốn video do đích thân tôi thực hành và sẽ làm ra trong vòng sáu đến tám tháng nữa sẽ xong. Cuốn video này cũng sẽ có phần Anh Văn, Pháp Văn ... để giúp cho có sự đồng nhất, tránh sửa đổi, mất bản chánh hòa hợp với thiêng liêng tính.

Người chơn tu biết lấy oán làm ân thì lượng từ bi sẽ được mở rộng, tâm thức sẽ an vui hơn. Gần đây anh có ý nghĩ sai, một ly đi một dặm. Anh nên nhờ bác sĩ xem lại thần kinh của khối óc có gì sai lạc hay không? Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh và xin chúc anh chị vui khỏe.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng

16.9.2009

M.T. 21/10/99

Chính Thầy!

Đầu thư con xin kính chúc Thầy được dồi  
giàu sức khỏe để hướng dẫn chúng con trên  
con đường tu học

Thầy ơi! Con đưa con gái đau khổ Con o  
biết nói cũng ai con chỉ biết tâm oí qua  
trang giấy, nói với hủ không Mong Thầy  
nhường lấy cho Con. Con đưa con gái sinh ra  
là 1 người sao bất hạnh, bất hạnh ở đây  
không phải con o có cha mẹ. Con có 1 già dĩnh  
đầy đủ những bất hạnh tới với người con gái  
là không sắc, không hưởng, o địa vị, o tiền  
tài chỉ có con số không to tướng toả khi  
lớn lên hiểu được thì em không lúc nào sung  
sướng cả sống trong nước mắt, trong tội lỗi  
cả đây do tâm thức của em, lúc nào cũng  
chủ động thuê-thiết người khác Con cũng  
o như nữa đó tạo làm con chỉ khổ thêm  
với riêng con, đôi lúc đau khổ lột mình con  
muôn chết đi cho rồi, sống chẳng có ích  
lợi gì cho ai, cho chính bản thân mình  
Con cũng có đũa sen em vẫn biết những  
gì con nhận lãnh đó là nghiệp lực của em,  
nhân nào thì quả nấy. Con chẳng dám trách

(600)

Thầy ơi! Con có nỗi? Khó tâm gia đình con  
phải lo tiền đẻ con qua bên đó rất là tồi kém  
Con ở mang qua đó đẻ làm giàu chi? mong con  
có công ăn việc làm lo chính bản thân con  
giúp đỡ gia đình Rồi con còn làm đẻ tạo  
nợ cho người khác Học nghĩ rằng qua  
đó sẽ hết bạc ở băng họ ở. muốn con theo  
con đường tu học Con biết con ở thì đưa  
tranh cãi đời được chi? mong đủ sống giúp  
đỡ cha mẹ chút đỉnh đẻ trả hiếu công lao  
cha mẹ lo cho mình. <sup>hà ở vì con đã vậy mà ở đó gần</sup> Nhưng nếu con ở  
có nhiều tiền thì mọi người sẽ thất vọng  
vì con, bao nhiêu hy vọng ở con thì bài  
ra tiền cho họ. Con khéo tâm làm thầy  
giúp cho con? Con phải làm sao đây?

(604)

Thầy kính! viết thư, con ở bắt phải viết  
như thế nào chớ bị hết ý của mình, phải  
xếp đặt ý nên con chi? mong gặp thầy con  
kể hết tâm sự của con. Xin thầy hãy  
nhân con là đứa con của thầy, chỉ dạy  
cho con. Vì con xin thầy nhìn chút thời  
gian làm cho con 1 bài - thư đẻ con được  
thức tâm hành tiến trên con đường tu học  
của chính con. Con nghe tranh Long nói  
tháng 12 này mình nhất của thầy. Con  
chúng mong gì hơn chúc Thầy Người Cha của  
Con có nhiều sức khỏe và con xin chúc

Chưa tu hành đến bờ cõi. Con cũng mừng,  
giấy tờ sớm đề qua đó gặp cha điều tiết  
Con trên đường tu học.

(605)

*[Faint, mostly illegible handwritten text on lined paper, possibly bleed-through from the reverse side.]*

Montréal ngày 10/12/99

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21 tháng 10 năm 1999 được biết con đang đứng giữa ngã ba đường của tâm linh, lúc nào cũng vấn vương và thiếu dứt khoát, không có lập trường tự thức, việc gì cũng muốn biết, mà không bao giờ đi sâu vào vấn đề. Con đã nhìn nhận là đời không thật, sống tạm rồi cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng. Sự sống còn từ có có không không để tự hiểu một phần nào của Trời Đất đã ban dạy cho nhơn loại sớm thức tâm. Con đã biết tự niệm Phật để giải tỏa sự phiền ưu của nội tâm mà tự đạt tới thanh tịnh qua sự dầy công của chính hành giả trên mặt đất này, tức là khú trước lưu thanh thì tâm sẽ bớt động loạn, cuối cùng cũng phải hướng về sự thanh tịnh mà tự cứu.

Con còn rất nhiều tự ái, chưa dám động lấy chính con để khai thác lấy trước khí sai lầm của nội tâm. Cần trì niệm lục tự A Di Đà nhiều hơn để tự cứu, nhìn xác thân cấu trúc bằng nguyên khí của Trời Đất đã hình thành, từ tứ đại: nước, lửa, gió, đất, tụ tan vô thường. Có óc không sáng, có tâm mà không tịnh, chỉ ruốc sự kích động và phản động từ bên ngoài chuyển vào nội tâm. Để thấu khó gỡ, vì sự tự ái đang bám sát. Thần thức bất ổn, làm việc gì cũng không xong. Cuối cùng chỉ có tự tu tự tiến thì mới đem lại sự bình an của nội tâm, dứt khoát tiến tới lãnh vực thanh tịnh thì mới yên, con xin một bài thơ khuyến tu như sau :

606.

<b>NGUYỄN</b>	Giáng trần thọ hưởng nghĩa ân
<b>THỊ</b>	Hòa tâm sự tự phân lần
<b>HUỆ</b>	Tâm bừng sáng duyên Trời độ
Khó	Khổ do tâm tự thức tâm

Thức tâm nguyên lý Trời ban  
Thành tâm tu luyện khai môn đạo tâm  
Lý Trời siêu diệu thâm thâm  
Người tu thành thật giải lằm giải mê  
Hồn tu tự thức trở về  
Quý nguyên thanh tịnh hướng về nội tâm  
Càng tu tự giải sai lằm  
Quý yêu muốn loại tự thàm dẫn thân  
Tự tu giải tỏa tối cần  
Thanh thanh diệu diệu góp phần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Tâm lằm thân chịu đổi thay thế tình  
Nguyên tu đóng góp tự mình  
Tình Trời tình Phật tâm linh đạt hòa  
Tự mình phát triển gần xa  
Tùy duyên học hỏi tùy miên cảm thông  
Nằm trong nguyên lý hóa công  
Trong không mà có một lòng tự tu  
Tu là tự giải mê mù  
Ốc tâm tươi sáng an du cõi Trời  
Tự mình thức giác thành thời  
Đời là tạm cảnh hợp thời tự tu.

Quý thương  
Luong Sĩ Hằng  
Chúc con vui tiến trên đường đạo.



Industry Canada Industrie Canada

I t

13-12-99, Dec 3, 1999

Kính Thầy thương kính,

Trên phi cơ trên đường về VN  
con viết gởi đến Thầy vài lẵng  
văn an sức khỏe của Thầy.

Lần trước về VN trở lại  
Canada vào tháng 9, con có  
điện thoại đến Thầy ở Atlantic  
City, nhưng Thầy không có ở  
nhà, con nhờ Indra chuyển  
lời đến Thầy con về bình an.  
con cũng đi đến Thầy nhưng  
lần khác đến AC và MTL nhưng  
không có duyên được gặp Thầy.  
Hôm 27/11 con đến Toronto dự  
1 hội nghị & book về bay lên  
MTL thăm Thầy nhưng được biết  
Thầy đi Washington DC!

Canada

( → )

Nhân đây con gửi đến Thầy  
thư của a. b/d Thăng tại HN  
nhờ con chuyển.

Con sẽ đến Hà Nội vào 4/1.  
vào TP HCM 11/12 & sẽ đi thăm  
Cần Thơ, Đà Lạt - các trường  
Đại Học trong chương trình tài  
trợ của chính phủ Canada (CIDA).  
Đang lý chương trình sẽ đi thăm  
các trường ĐHTT tại Huế & Đà Nẵng  
nhưng vì hoàn cảnh khó khăn  
do nạn lụt vừa qua nên thay đổi  
lộ trình.

Con dự định sẽ trở lại Canada  
24/12, sau đó lại vào lại VN  
26/12 cho đến 10/1/2000.

Lần này con có mang 2 cuốn Video  
Thiên Ca, <sup>Anh & Kỳ</sup> hy vọng sẽ đem vào được.  
Con kính chúc Thầy vui khỏe!  
Thường Kính, S L V S



Atlantic City ngày 14/12/99

T S ,

Thầy vui nhận được thư con viết cho Thầy trên đường về Việt Nam gửi thăm Thầy. Thành thật cảm ơn con. Indra có chuyển lời điện thoại con đến Thầy trong lúc Thầy đi bộ về nhà.

Ngày 27 tháng 11 năm 1999 Thầy được đài phát thanh mời phỏng vấn tại Washington được khoảng một tiếng đồng hồ về Vô Vi.

(609) Nay lại nhận được thư của Thắng do con chuyển đến, cộng với những hình ảnh chụp từ Hà Nội. Sinh nhật tại nhà Thắng mọi người đều cười vui, mọi người đều êm lặng nghe trình bày của con trong khung cảnh rất đầm ấm, công việc của con liên tục không ngừng nghỉ sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 1 năm 2000.

Thiền ca kỳ này cũng giúp ích cho một số người thức tâm, hy vọng sẽ đem được về Việt Nam.

Chúc con vui khỏe và tiến hành tốt.

Quý thương

Luong Sĩ Hằng.

ngày 10 tháng 9 năm 1999.

11-12-99

Thầy kính thương!

Con và Bác Trần Bảo đã nhận được thư của Thầy viết riêng từng người.

Có anh Vương Thanh Sơn về Hà Nội, con nhờ anh Sơn chuyển thư trình thầy để thầy yên tâm là chúng con đã nhận được thư của anh của Thầy.

Đồng thời chúng con tự liên lạc mật thiết với các anh Hồ Văn Em, anh Sáu Lương, anh Quát, Vương Thanh Sơn. học hỏi thêm kinh nghiệm thực hành, xin sự giúp đỡ khi thực hành.

Thường Thầy hết mực nên kể Bác người nam tìm đến nhau dạy nhau hành pháp. Để giảm nhẹ gánh nặng truyền pháp Thầy đảm nhiệm trong đau khổ và yêu thương.

Chúng con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe. Minh chứng sự tu hành đồ lực của chúng con ở Hà Nội!

Kính thương Thầy

con

Thy

đ &

T.B: Con đã nhận được thư của anh

Quát đề ngày 10/6/99

có căn dặn con hành pháp

U

Atlantic City ngày 14/12/99

Đ T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 9 năm 1999 do Thanh Sơn chuyển đến, cộng với những hình ảnh gặp gỡ anh Sơn và các bạn tại nhà của con ở Hà Nội.

(611) Con có duyên lành gặp được anh Quất và anh Sơn, luôn luôn phục vụ người kế tiếp với khả năng sẵn có và thành thật thực hiện pháp lành. Càng tu càng thanh tịnh, gia đình Vô Vi càng ngày càng lớn rộng, tình người sẽ được sống động hơn, hướng về sự thanh tịnh của Trời Phật mà tu, nam bắc sẽ sống chung một mái nhà tình thương và đạo đức của Thượng Đế ân ban. Có khổ có tu sẽ được sớm thức tâm hơn người không có pháp tu. Chúc con và gia đình vui khỏe.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Th. 70.11.99  
H

S. J ngày 20-11-99

Kính thưa thầy Tâm mến thương con Lê Tiến Bảo đã quá lâu quá  
 nhớ thầy những con gái trên thơi cho thầy ở dưới tầng đại họ nói đi  
 điện thoại của thầy tìm Computer ở có đi điện thoại của con nên gọi  
 ở dưới nên con biết phải viết thư thăm thầy đây, ở biết lúc này  
 sức khỏe thầy ra sao, con thì quá yếu 1 ngày học 4 lần vô nhà  
 ăn uống rất ít ngủ 1 chầu chầu, thức và tài, ăn 1 chầu cơm mà ăn  
 ở hết chỉ uống sữa vì nó đủ và ăn ở vô có lúc phải mất nhiều  
 phút bình hờn tại chỗ, vì có phải thì mới đem con có phải 1 giờ rưỡi  
 sai hơn 10 phút, phải luôn thầy chuyển ở học này khi ở dưới tầng vô  
 lâu vì sức lực suy kiệt con ngày thức tỉnh cái ghế vì ngày kể  
 bây ở dưới vì lý bởi do chưa tìm 2 lít nước nên ngày nó  
 thức ngày ở dưới, lúc chưa bị mất thì thức tỉnh rồi anh ấy  
 họ đầu, năm này thầy bay đi đây đi đó và thỉnh thoảng ở ở  
 có biết họ chuyển và năm chín bao có thấy 1 người bạn bè hôm  
 thỉnh thoảng lại gặp thầy từ khi bị mất cho đến nay và học  
 nước ngoài ở thầy chỉ cần ở ở thầy thầy nữa và như ở thầy  
 bay và ở ở thầy gửi bị thiếu tiền tài, cái này ta ở  
 thầy vì nghĩ, thậm của con quá này, con biết con ở thời này lâu  
 dưới nữa này và biết ngày nào hay này này chỉ như học tuần  
 con ở đi thỉnh thoảng lời lý do ở thời này lâu dưới bị mất  
 mất và cái 4 tiền đây họ là vô nước 1 lần nên chỉ nhất ở  
 thời đi thỉnh thoảng, con biết lấy ta cho thầy con xin gửi linh hồn  
 của con cho thầy khi con chết xin đi để đến thầy cho con được hầu  
 bên thầy và thầy hộ đần cho con đi con được hầu bên thầy là  
 đần con một vài ngày đem, vì tình hình thì ở bất biết gì đây ra  
 năm 2000, nga này quá gần, tàu thì từ thế này này này này này  
 chỉ ở tại như đến ban đầu đó lúc mình tự V. Nam này là biết đây  
 ở biết ngày nào mất vì V. Nam mà ở vốn ở. Sản đến lúc biết  
 đây ở biết thầy ở đầu mà đi tìm cho ra thầy đây, xin  
 thầy nhân thế này thầy cho con biết cho con đến ở gia  
 này kính thư

(612)

Ký tên L T B Lê Bảo

Atlantic City ngày 22/12/99

T B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 11 năm 1999 được biết con đang lọc thận một ngày 4 lần vì bộ thận không làm việc và con vẫn nhớ thương Thầy. Lớn tuổi rồi phải chịu nghiệp thân trì trệ đường tu, có khi thuận chiều cũng có khi nghịch chiều vì xác động. Ăn uống không còn như xưa nữa, nhưng con vẫn giữ niềm tin. Có Trời, có Đất, có Đạo, đêm đêm vẫn thực hành, tiến lúc nào hay lúc nấy. Đã lâu không nhận được thư của con, Thầy nhờ Xuân Mai liên lạc với con lúc này ra sao?

Sau khi nhận được thư con, được biết con vẫn cố gắng tiến từ giờ phút khắc, tự mình vượt khỏi nghiệp thân, tùy khả năng sẵn có.

Kỳ này sinh nhật của Thầy rất vui, mọi người đều phát tâm đóng góp rất cảm động, Thầy cũng lớn tuổi rồi, chỉ có chấp nhận tùy duyên mà sống. Với sự liên hệ cùng Trời Đất và đạo, sự sống còn của chúng ta chỉ nhờ nguyên khí của Trời Đất mà sống, bình an hay không cũng nhờ sự thanh tịnh, mong con niệm Phật liên tục để hỗ trợ cho cuộc sống được bình an. Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

(613)

Atlantic City ngày 23/12/99

T T ,

ĐI LÊN,

Tiến hóa chơn tu thực hành  
Hướng thượng minh tâm hướng về thanh  
Thiên ân tận độ qui hồi  
Chơn căn tự thức rõ nơi Cha Trời  
Thật lòng tiến hóa đến nơi  
Trời cao vẫn độ nơi nơi an hòa  
Dù cho cách biệt gần xa  
Điểm thanh tương ngộ tương hòa nơi nơi  
Tu hành thanh nhẹ thảnh thơi  
Trí tâm khai mở lập đời tân dân  
Tự mình sáng suốt xét phân  
Thanh trước hai cõi vẫn cần phải tu  
Trí tâm tu luyện an du  
Tình đời đen bạc vẫn tu vẫn hòa  
Xét mình thấy rõ tình ta  
(614) Tiến cùng các giới chan hòa yêu thương  
Thực hành khai trí mở đường  
Tạo gương tận độ yêu thương muôn loài  
Giải mê phá chấp giúp đời  
Trong không mà có hợp thời độ tha  
Điện năng sáng tỏa chan hòa  
Từ bi xây dựng thật thà độ tha  
Thực hành chơn thức mặn mà chơn tu  
Dẹp phần lý luận khờ ngu  
Trở về chơn thức an du phần hồn  
Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng

C

ngày 12 - 12 - 99

Kính thưa Đức Thầy,

Con xin kính lời van' om Đức Thầy và cầu xin Thượng Đế ban cho Đức Thầy được nhiều sức khỏe và sống lâu để cuid' đố chúng sinh.

Con kính xin cảm ơn Đức Thầy đã quan tâm cho sức khỏe của con khi có ban đạo trình lên Đức Thầy và Đức Thầy có nhân' nhớ con phải đi khám cuid'. Trong lúc bị đau con đã phải đi 8 bài đi Tây y và 3 bài Thầy Đông y / khám cuid' / điện châm và nay con đã gồm hoàn toàn được bình phục. Trong dịp mừng sinh nhật của Đức Thầy được tổ chức quy mô năm nay, Xuân-An có mời con tham xếp để cũng đi tham dự

(615)

nhưng con đã không dám liên lạc thực hiện vì rất nhiều lý do: - Con đã hết ngày nghỉ phép vì đã duy gìn đở cho 10 ngày con nghỉ bệnh.

- Từ 15/12 đến 17/12/99 con sẽ phải đi lên Columbus ở tiểu bang Ohio (mà lúc này cũng đang rất lạnh) để giám sát một công ty của Pioneer về tiêu chuẩn kỹ nghệ xe hơi áp dụng cho quốc tế mà xưởng này muốn xin được giám sát để đở kỹ.

- Ngày 18/12/99 con phải có mặt trong Hội Giảng Sinh của công ty Pioneer tổ chức và cũng là ngày có sự thay đổi ông President mới và sẽ là xếp trực tiếp của con mà chưa biết bị thay đổi sẽ ảnh hưởng ra sao trong việc.

Con kính xin Đức Thầy lượng thứ cho sự vắng mặt của con.

Đo sự yên cầu của hầu hết ban đạo tại Thiên Đứng Hàng Đồi, chúng con đã trả phần nửa và thuê lại phần nửa trong hợp đồng nửa 1 năm (có tái tục) để có nơi cho b/đ tiếp tục thiền và có nơi để công đở để liên lạc, xin kính saib tài liệu tại đây thư đở của người Việt tỵ nạn. Tiền thuê \$722/1 tháng cộng thêm bảo hiểm và điện nước. Có tổ chức thêm chug vào tổ thứ sáu và thứ 7 mỗi tuần.

- Một lần nữa kính xin Đức Thầy bảo trợ sức khỏe.

Trần Trung  
Nevanhal  
L - V - L

Atlantic City ngày 23/12/99

Anh L ,

(616) Vui nhận được thư anh đề ngày 12 tháng 12 năm 1999 được biết anh muốn đi dự sinh nhật của tôi tại Atlantic City nhưng không thành, vì trật tự của xã hội lại cần đến sự có mặt của anh để chứng giám về tiêu chuẩn quốc tế của một công xưởng và thần kinh bộ mặt của anh cần điều trị và nghỉ ngơi trong lúc này. Cháu Phúc và Xuân An có đến thăm tôi, kỳ này mọi người đều vui và thật tâm đóng góp, tôi rất cảm động và cùng rơi lệ với bạn đạo, người bằng lòng phục vụ thì lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.

Sau cơn bệnh chúc anh vui tiến trong công tác giám sát của anh.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng.



1.24-12.91  
Mn

Ri

N

T B

Con kính gửi lời thăm thầy  
ngày lễ sinh nhật của thầy  
con không có mặt tại nơi đó  
nhưng con lúc nào cũng tưởng  
nhớ đến thầy mãi không bao giờ  
con quên cả.

Con bây giờ chỉ có lo tu sửa  
thần con hằng ngày để ngày nào  
sẽ gặp thầy nơi thiên quốc!

(617)

Những lời thầy dạy con không  
bao giờ quên cả, cảm ơn thầy  
rất nhiều vì con bây giờ chỉ  
có một đường là lo tu niệm lúc  
tủ đi đã và bỏ rất nhiều duyên  
không cần đến tâm bản thân con.

Sin ơn th trên hộ độ những gì  
con đã làm và tiếp tục hành hoài  
không ngừng.

Con Bè

quy yều thầy

an

T B

Con gửi cho thầy chút  
ít dollar để thầy sai  
50,00

Atlantic City ngày 25/12/99

T B ,

(68) Thầy vui nhận được thơ con và quà quý với những lời tự thức và hành theo đường lối Thầy đã và đang hành, là điều quý và đáng mừng cho con. Thành thật cảm ơn ý chí cương quyết và không lay chuyển của con.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Hình gửi

Đức Thầy thương yêu

Chưa Thầy số tiền loan đạo Thiên - Thủ đóng góp cho thầy  
để mua nhà,

Bây giờ Cầu Thần loan, tui con lấy tên lấy lại, để cho Thầy  
tự nghĩ sử dụng.

Chưa Thầy tiền đó bây giờ ai giữ, nếu Cầu Thần giữ  
thì tui con lấy lại, rồi cũng gửi về Thầy, nếu Thầy giữ  
thì đừng gửi trả lại, tui con tặng Thầy luôn.

(619)

Vì tui con không tin lời Cầu Thần nói, cho nên dời  
lại, làm đâu ra đó cho rõ ràng.

Thôi con có vài hàng Thầy rõ, và Thầy Hối - âm cho con  
liệt sử thật ra sao?

Con chúc Thầy vui - khỏe.

Hình lái

con của Thầy

Ngay TK

Cali 12-18-99

Atlantic City ngày 25/12/99

K con,

(620) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 12 năm 1999 được biết con và các bạn vẫn khỏe mạnh, về số tiền đóng góp mua nhà cho Thầy tại Las Vegas đã bán xong và số tiền Thầy đã mua money order gửi hoàn cho con và các bạn. Vậy con nên kiểm nhận, Thầy đã nhận được tâm thành giúp đỡ Thầy khi cần.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

Calif 12-16-99

T.L. 24/12/99  
MN

Đính gửi

Đức Thầy thượng yêu

Đính thưa Thầy Hôm trước con có gửi cho Thầy lá thư  
chắc Thầy chưa nhận được, cho nên con chưa được Hồi âm  
Thưa: Thầy về việc nhà bán, ANH TRẦN BẢO BỬI con là  
nhà Thầy bán rồi, vậy Chi Đệ đưa địa chỉ và tên các bạn  
Hồi đó đóng góp vào nhà Thầy, để Thầy sẽ viết thư gửi từng  
người cảm ơn, nếu ai lấy tiền lại, hoặc cho luôn, con báo  
các bạn đóng lại số tiền đó, Anh Trần Bảo Búi con để  
gửi danh sách này qua cho Thầy, rồi Thầy sẽ mua máy  
oder trả lại, vậy Thầy có nhận danh sách của tui con TĐ  
thiên. Thư gửi qua Thầy chưa? Nếu Tiền ~~đ~~ bạn nhà  
mà Thầy gửi, thì Thầy ~~đ~~ gửi số tiền đó qua cho tui con,  
tui con biết Thầy để tui nghỉ sẽ dùng, con nếu anh Trần  
giữ số tiền bạn nhà, thì tui con lấy tiền đó lại, đưa ra đó  
cho rõ ràng, rồi tui con cũng gửi lại biết Thầy, và Thầy  
đừng viết thư cho từng người mất thì giờ của Thầy.

(621)

Chơi con có vài hàng Thầy rõ, con chúc Thầy sức khỏe  
dồi dào, sống lâu trăm tuổi, trẻ đẹp, chơi con xin tạm  
ngưng bút nãi đây /.

Đính lại  
con của Thầy  
Đệ TK

T.B. Thầy nhớ hồi âm cho con rõ.

Atlantic City ngày 25/12/99

K con,

622) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 12 năm 1999 được biết con và các bạn vẫn khỏe mạnh, về số tiền đóng góp mua nhà cho Thầy tại Las Vegas đã bán xong và số tiền Thầy đã mua money order gửi hoàn cho con và các bạn. Vậy con nên kiểm nhận, Thầy đã nhận được tâm thành giúp đỡ Thầy khi cần.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

Việt Nam

01

16. 78-12-94 T N ngày 24/11/1999

Kính thưa thầy,

Con tên là p. v. t. Sinh 07/09/1960.

\* Năm 1979 con đi bộ đội bên Campuchia và có phạm tội: Sính vi phạm nội quy trên thị trường 15 ngày sau con đau bụng và đi mổ ruột thừa (mổ gấp) rồi bắt đầu đau phần không bụng, hơn ba giờ không suy yên lần lần con thấy khó sống được mới quyết định quay về Việt Nam và tới đó con đứng nhìn về những Việt Nam và đợt Nam mô quan thế âm bồ tát cho con về nhà con

(b23) chết được gần mẹ con. Thì qua ngày mai con về được VN rồi tiễn đón đây bình hoa ra về được và xe đạp kiêm máy cày. ăn qua ngày sủa nhà về gần dân như cảnh đời người ta ăn vào đêm đó con làm việc tới 11 giờ con đứng nhón trái và nói rằng tạo hóa bất công, thì linh nghiệm là ngày hôm sau có một anh lái xe đạp và nhón con nơi em bệnh viện quá chi cho con cách niệm phật, con về có giấy niệm hồi và nghĩ rằng chết chắc như đũa chứt.

(05)

và mềm phar wen tục dưới 15 phút sau thì  
cái vị ấy bên máp vát bô giờ thì còn đã  
máp em được đi và trog có thể còn đau như  
nhien quá nhưng con cứ cố gắng lay và cố  
phu đều đàng có lúc em à có lúc thì xáo trộn  
trong người nhiều lắm. bây giờ thì con bị từ  
thầy lưu vì đến về nhà đều đàng đap con hơn  
con còn ăn mẩu này đi.

(027)

Kính thưa thầy vì em đã phạm tội nhiều  
quá trog kiếp này thế và sau khi biết pháp,  
con than máp từ làm cố phu từ lúc con chơ  
hà sống lại. hiện giờ trog đầu con có 1 kenha gi  
đó kha há con kha mềm phar qua thầy đi.  
\* con chủ xin thầy từ ngày bỏ đac em  
có phar xuống địa ngục kha há thầy,  
\* con cố gắng trì niệm cố phu thì có được  
thầy chich có đến hơn con kha há thầy.

vũ đài - hơn tại em làm sủn xe đap và ở  
con thì bin về số có đườ em trai đườ  
18 tháng.

Kính thãm thầy và thỉnh  
thầy niệm.



Atlantic City ngày 28 tháng 12 năm 1999

V L ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 11 năm 1999 được biết con đã tiến trong khổ và cố duyên tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Sự biến đổi rất nhanh, người sống đã khổ và sau khi tu lại còn khổ hơn thì mới thấy được cảnh Tiên Phật có thật, chiếu sáng và trợ duyên cho người tu thật tâm thực hành. Con đã học và thấy đời là tạm, tiến tới bờ vô bệnh hoạn, tâm thức bất ổn, chính mình phải tự trách nhiệm gọt rửa trần tâm nhiên hậu mới đạt pháp từ thấp đến cao; tất cả cũng đều là thử thách trong chu trình tiến hóa. Có đau có khổ thì hồn mới chịu tu sửa và ăn năn sám hối. Con nên tiếp tục hành đúng pháp thì tương lai sẽ đỡ nạn.

Con là người đã tham gia giải phóng nhưng con quên giải phóng tánh hư tật xấu của chính con, cho nên hành trình lặn lội phải có. Nay con còn dịp may phục vụ như quần là vá ruột xe đạp cho mọi người được đi đến nơi đến chốn, từ ác trở nên thiện, chịu phục vụ như quần thì mới thấu triệt được lượng tử bị phục vụ và cứu độ của Trời Phật mà dẫn thân tự tu tự tiến trong thanh tịnh.

Cần thực hành tự cứu chú không cần gọi Thầy.  
Chúc con thực hành tùy duyên tận độ của Trời Phật.  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Trong nhà

Đi Cha Già, Bài tháng và tất cả anh chị em  
trong nhà mỗi tháng của những người bị thiên tai  
mặt trăng.

Giống như Bác, chúng con nhận được  
tiền thưởng và quý thời thật to lớn và anh em  
Cầm đầu hoàn bị trong tinh thần của quý thời. Đã  
hai lần chị con nhận được hàng ba của quý thời, con  
vội vàng trao và cho Mẹ giám định ở thành phố. Mẹ con  
liên lạc bay ra tiếp Đông và Quảng ở Yên Bái, và các  
Chi tá ở khắp nơi trên tầng này ở Miền Trung.  
Ở tá các Chi tá vào tận vùng sâu, vùng xa  
hà chia nhận được của anh, quân có thể mở, vì chi  
ai luôn chân tay. Các Chi tá tận nơi phân phát  
từng người một và biết rõ như cây cho họ  
sớm giờ. Nhà Đông cũng con đã lâu rồi.  
Đã khắp nơi và giờ đây tha năng cũng con  
rời đi đã hết, lúc 2, 3 lần báo là giờ đây  
quý thời tiếp tay với chúng con đến cầm quân  
cho các người lại là. Con xin thay mặt anh chị  
em báo lại cảm tạ Hội rất nhiều và đồng ý  
xin đa trên nhà sáng. Bài báo cho quý thời.

630

Đức  
H H

Atlantic City 30-12-99

Kính Gửi Sister Maria

Dear Sister Maria, I have been thinking of you very much lately, and how much I love you. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I have managed to find some time to write to you. I have been thinking of you very much lately, and how much I love you. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I have managed to find some time to write to you.

(631)

Dear Maria,

M. Stans

12.30.12.99  
M

(1)

Kính thưa ông mẹ Đức thầy 11/17/99  
Nhân dịp ngày sinh nhật sắp đến của thầy  
con B K thành tâm xin chúc thầy  
một sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào  
đề thầy luôn bị đau khớp, đề giúp cho  
mọi limb của thức tỉnh quay về nguyên vẹn.  
Con muốn đi tham dự mừng sinh nhật của  
thầy, nhưng con đang mang bầu 5 tháng,  
(632) và con lại đang bị bệnh tiểu đường,  
ngày nào con cũng phải chích vào tĩnh mạch  
tay 4 lần để chủ máu, và con phải chích  
insulin vào bụng 2 lần cho đến khi sinh  
con phải kiêng ăn uống chỉ lạp. Con luôn luôn  
luôn nhớ nhớ tới thầy, mỗi lần con nghĩ  
tới thầy nước mắt cứ tuôn trào, vì cuộc đời con  
quá khổ, tâm con muốn tu, mà em o hiền  
lại sao con không hành được. Con sáng đề đánh  
hình để đi Đại Hội Kent Tỉnh, và mong gặp lại  
thầy và bạn đạo. Tiên đây con xin thành tâm gửi

②

chức ít qua nhà để mừng sinh nhật thầy.

Con xin kính chào thầy, và thầy thường  
giúp và đỡ cho linh hồn con sáng suốt

(633) nghe thầy, con cũng sáng niềm Phật. Anh  
Quốc anh có dẫn con có bài thi  
nên xoa bụng và niệm Phật nhiều.

Kính chào thầy

TB: Mong gặp lại thầy

Con N t B K

ở Tiếp Khắc.

(con gái của N B K)

Atlantic City ngày 30 tháng 12 năm 1999

B K con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 17 tháng 11 năm 1999 được biết con đang mang bầu 5 tháng không thể tham gia sinh nhật của Thầy tại Atlantic city và đang bệnh tiểu đường nặng.

Thành thật cảm ơn quà 100 \$ đã gửi tặng Thầy nhân dịp sinh nhật 77 tuổi, con nhiều thì sự tham dự lại càng gia tăng, con đã quen nghề làm vợ và làm mẹ, nghiệp thân tràn ngập, cần tự săn sóc nhiều hơn hằng ngày, chán chường lại muốn tu, nhưng sao tu được vì nghiệp lực tham dự của chính con lôi cuốn, khó tu khó tiến.

Chúc con nhịn nhục tối đa để vượt qua nạn tai sắp tới.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(634)

Westminster ngày 20 tháng 11 năm 1999

Kính Đức Thầy,

Con xin kính gửi Đức Thầy danh sách của các bạn đạo có đóng góp vào nhà Thầy ở Las Vegas và muốn lấy lại số tiền đóng góp. Kính xin Đức Thầy nhờ chị Bê mua Money Order hoặc Cashier check gửi lại cho những bạn đạo này. Đây là danh sách thứ nhất mà con đã liên lạc đưa đi xin địa chỉ cho Thầy viết thư cảm ơn và gửi tiền lại cho họ. Còn một số ít (chúng hơn 10 người bạn đạo) con chưa liên lạc được để lấy địa chỉ của họ. Khi nào liên lạc với họ được, con xin gửi cho Thầy danh sách thứ 2.

(635)

Riêng Thiên Đường Thiên Thúc ở Westminster của chị Nguyễn Thị Khế, tất cả các bạn đạo có đóng góp của Thiên Đường này đều xin lấy lại số tiền đóng góp. Họ yêu cầu đi Money order tổng cộng tất cả số tiền và đi đến anh Đăng Cường Lĩnh và gửi về Thiên Đường Thiên Thúc (địa chỉ đính kèm). Anh Lĩnh sẽ lãnh tiền ra và đưa cho họ. (danh sách trong trang đính kèm).

Sau đây là danh sách các bạn đạo (ngoài Thiên Đường Thiên Thúc) xin lại số tiền đóng góp:

(Trang 1)

Montréal ngày 1/12/99

C và D ,

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của hai con tổng gộp là 7000 \$ đã mua căn nhà tại Las Vegas tặng cho Thầy, nay đã bán xong và xin hoàn tiền kể trên cho hai con.

(638)

Mong con vui nhận và cảm ơn.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

c.c. Trấn Đoàn



Montréal ngày 1/12/99

L T ,

(639) Số tiền tổng cộng đã đóng góp mua căn nhà tại Las Vegas tặng Thầy là 6755\$, nay nhà đã bán xong và xin hoàn tiền là 6700\$, mong các bạn nhận đầy đủ và xin cảm ơn sự giúp đỡ kể trên.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

c.c. T Đ

Montréal ngày 1/12/99

D và H ,

(640) Số tiền đóng góp mua nhà tại Las Vegas là 5600\$, nay nhà đã bán xong, xin hoàn lại tổng cộng số tiền là 5600\$. Mong hai bạn nhận đầy đủ số tiền đã đóng kể trên. Thành thật cảm ơn.

Kính chúc hai bạn vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng  
c.c. Trấn Đoàn

Montréal ngày 1/12/99

H M ,

(641)

Số tiền đóng góp mua nhà tặng Thầy tại Las Vegas tổng cộng là 2000\$, nay đã bán nhà xong, xin hoàn lại tổng số là 2000\$. Mong bạn nhận đầy đủ, xin thành thật cảm ơn sự lưu ý của bạn.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng  
c.c. Trần Đoàn

**VO VI ASSOCIATION OF CANADA  
2590 ALLARD ST  
MONTREAL, QC  
H4L 2L4**