



---

# THƯ TỪ LAI VÃNG 1998

---

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

*LƯƠNG SĨ HẰNG*

*VĨ KIÊN*

*Edition 2022*



*Thiền sư Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên*

*(1923-2009)*

## LỜI GIỚI THIỆU

Những trang giấy đã in thành văn tự thư tử lai vãng xuất phát từ chơn tâm đáy lòng của mọi người, đã dẫn thân tại mặt đất này, sống trong sự kích động và phản động cũng chung đóng góp tử trước tới thanh, tử thanh tới trước để mọi người cơ sở hội tử cảm thức nguyên lý của tâm linh hướng về sự trao đổi của tâm thức diễn tả và xây dựng cho nhau tử giây phút khắc.

Đọc để cảm thức và tử dẫn thân vào trong mọi hoàn cảnh tâm linh, để chọn lấy một con đường thức tâm, tự tu tự tiến và phá mê phá chấp.

Ngày 25 tháng 4 năm 1989



Lương Sĩ Hằng,



N. F. 12/11/97

1. Kính thầy Quý thương -

Trước hết con cầu xin thầy được luôn luôn khỏe mạnh. Gần đây con nghe tin báo lớn gây thiệt hại nhiều về tài sản cũng như sức mạng tại Nam Việt Nam. Con nghĩ chắc thầy đã và đang làm việc rất nhiều về điều này! Con không biết phải làm gì hơn!!! Chỉ biết xin đóng góp vào quỹ cứu trợ của thầy trong khả năng hạn hẹp của con. Để xin thầy chuyển cho người bắt hàng!!!

① Khi' hậu ở đây Naples Hi-

âm - Nhưng người ở Naples  
thì cô đơn trống rỗng ! thì giờ  
của con là cố gắng hành pháp  
nơi giống thầy mà đi - nhưng  
khả năng thì chậm chạp đôi  
lúc con thấy buồn cho chính  
mình lắm... Thầy đã dạy cho  
tất cả rồi - con không còn gì để  
hối nữa chỉ lo hành thôi nhưng  
sao yêu quá - con cũng biết phải  
"đứt khoát" "đúng trí và ý"...  
con rằng thế dạy hành ngay và  
hành pháp - bồi dưỡng thêm lần  
tâm yên lặng ~~đó~~ như thầy chính  
mình - trống rỗng - thầy có lời  
lẽ gì cho con không.

②

"Nghe đến thầy thì tâm con mở  
rộng". Thầy quý thương con thật  
sự nghe đến thầy nhiều lần -  
lần đến phòng và hand của thầy  
không cầm nước mắt được.  
Thầy đã cho, con thầy quá  
trừ rồi không dám quay rầy thi  
gió của thầy nữa -

③

Kính, Kính bái thầy

Con A.T.N.

Paris, ngày 1 tháng 1 năm 1998

A T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12 tháng 11 năm 1997 cộng với món quà tốt cho người nghèo khổ. Thầy vẫn làm việc với những người đang sống trong một xã hội bị bỏ rơi.

Con thành tâm tu luyện cho tâm thân là điều rất cần thiết cho kỳ này. Nay con tự đạt tới tâm không, là phước cho phần hồn của con ở tương lai. Khổ hạnh sẽ thành đạt.

Thầy cũng vậy, ngày đêm lo phục vụ bạn đạo và sửa mình tu tiến, lúc nào cũng cảm thấy an vui. Duyên lành tận độ quần sanh là điều đáng mừng trong một kiếp làm người của Thầy.

Thành thực cảm ơn sự lưu ý và đóng góp của con.  
Chúc con và gia đình an vui trong xây dựng.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.



1. 07/1/98  
M

F

31-10-97

Trình gửi thầy

Thưa thầy, từ khi ở nhà thầy về đến Đức con muốn viết thư thầy, con sợ làm phiền thầy lúc ăn uống. Năm vừa qua cũng con thêm chung ở gia đình từng - Ban đạo đi Qui Thuố về nơi mất đã hồi phục con vui mừng viết thư vẫn an sức khỏe thầy và kính thăm bà Tam thật nhiều.

Thưa thầy con có vài vấn đề thỉnh ý thầy kính xin thầy hoan hỉ cho con đê lời.

a) ở nhà thầy con tự ý xin thầy lên thiên viên quốc tế khoảng 3 tháng - thầy nói con đê biết Cairns rồi. Con nga nười không hiểu ý thầy - con trã lời lên đê con thiên - thầy bảo con hên lạc Anh chị Đường.

Jeli đi ra khỏi phòng thầy lòng con rai rức câu nói của thầy con đê biết Cairns rồi, con chấy con đang cãi lời thầy day làm cho thầy buồn, tâm trí con không an, con nhớ lại năm 1996 con có hỏi lên thiên viên tu học thầy con lên 2 không năm con bị mề đầu gối đi không được, có viết thư thông báo anh lý Vinh không đên đê. Hôm nay con tự ý xin thầy lên thiên viên quốc tế con đê cãi lời thầy tâm trí con đau đôn và buồn kính xin thầy mở rẫy lòng từ bi hoan hỉ cho con lên thiên viên 2 không tu học cuối tháng 12-97 đên giữa tháng 3-98 - con đê đê đi làm lại.

b) Thưa con có nên nghỉ năm nghỉ 1/4 tháng với năm lên thiên viên tu học? (nghỉ 1/4 tháng không lãnh lương)

⑤

c) Mả con Nguyễn Thị Cẩm tuổi đê, đê cao, lãnh hộ cấp, muốn về Việt Nam cắt nhà con không nên - cắt không ai ở. Tại gì chính phủ đê không có cho ai mang Pass từ nân về Việt Nam - Mả con về đê đên pin, tương cần sát lấy giấy tờ kopic gửi lại, con tương mả con bỏ ý định cắt nhà, không ngờ

mã con vay bạc ngày cắt nhà tại chỗ Rachel Gou  
 Các Căn Phố (khoảng) 15 km còn hơn 20 cây vàng  
 tiền lãi ngày mã con trả sao rồi con đóng viên các  
 an con gọi tiền về thanh toán, mã con vui giúp  
 mấy xong còn nhà nói ỏn thì giúp mã con. và Thiệp  
 Kiêng vôi, chỉ các bạn mã thiên, con gọi kết  
 điếu ông tài và kính thầy về, con có nói người anh  
 thú ba đưa các bằng giảng của thầy mấy năm  
 con mang về để anh thú ba sáng cho ai cần.

con hỏi mã con đi đại Las Vegas không? mã không  
 đi con có phân thân khi qua từng lại làm cho mã  
 buồn, con cảm thấy con đại bất diên con cúp  
 điện thoại chỉ thiên mã thiên không được đến kiêng  
 vôi xăm hơi tự tác vào mặt 2 con - từ hết tài  
 sao làm cho mặt con buồn - hằng đêm thiên  
 xăm hơi ăn năng nhưng không sao trái khối  
 lưỡng tâm tâm khỉ<sup>2</sup> rêu. Hiện giờ mã con ở Việt  
 nam, có ~~phần~~ <sup>mã con</sup> tin về thăm Sri Kusa Sốp cùng bên pháp.  
 (6) - Chưa <sup>thấy</sup> xăm hơi hằng đêm có chi không? Con phải làm  
 sao? kính xin cho con chờ đợi?

Cười thủ <sup>đỉnh</sup> giá con kính chúc thầy và bà tâm thiên  
 tâm an lạc sức khỏe dồi dào

Kính bít.

Nguyệt Lan

N	X	N
	T	T
H	D	M
N	M	V

Paris, ngày 3/1 /98

X N ,


Thầy vui nhận được thư con đề ngày 3/10/97 được biết con vẫn khỏe mạnh và mà con đã xây dựng được một căn nhà tại Việt Nam. Giúp mẹ là mục đích làm cho mẹ vui trong lúc tuổi già.

(7)

Còn về phần con muốn lên Hai Không tu ngắn hạn thì rất tốt, nên liên lạc với anh Lý Vĩnh trước khi đến đó.

Tu là thật sự báo hiếu, thực thi 10 điều tâm đạo để xây dựng hạnh đức tốt cho phần hồn. Mà con có dịp đi tham dự đại hội rất tốt vì mà đã lớn tuổi rồi, chỉ có sống với Trời Đất và đạo là rất tốt cho phần hồn ở tương lai. Mà bằng lòng sống chung với Thầy ở khóa sống chung ở Pháp rất tốt. Về phần con, con phải tu nhiều để phát triển tâm tử bi của chính con là cần thiết. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng,

1.11.2019  
1/2

ngày 10 tháng 11 năm 2019

Thưa Đức Thầy kính yêu,

Con là Thành nhân liên tiếp hai bức thơ thì lòng con đầy tràn kích lệ và xúc động, con xin phép được thay mặt ban - đạo của gia đình kính dâng lên, Đức Thầy nỗi niềm hoan hoan của chúng con. Vì con của con thất xúc động khi đọc câu thơ thầy rằng rằng, cả nhà thấy như được thưởng, cả nhà con đều ăn chay khi thấy Thầy dạy bảo.

Thưa Thầy, từ khi nhận thơ sau của Thầy con có tình với Hugly Em ta thì con đã nhận tất cả nguồn tài trợ từ lo từ số để trả rồi, kính nhờ Anh Bà đến qua Thầy để thầy đò lo, ngày 16.11. thì con họp nhau phát quang đất, xin hoạt thật vui và đoàn kết; hứa ngôi Thiên ai cũng cảm nhận tình ruột qua mạch, mọi người đều mừng, nghĩ rằng Thầy và Bê - hân đã chúng.

Khi về nhà nghe nói Anh V.T. Sơn có điện về cho biết Thầy đã chúng, còn gổ - hân cho nữa. Chúng con thất sự xúc động trước thầy, thầy đã cho chúng con quá nhiều, không bỏ sót được con nào cả, đâu B' đầu hân một đất này; Thầy cho tiền lai cho hân nữa, Thầy cho một đồng vàng quý, hương hồ tới 2.000 đ. thì con có người đã khóc và có hai ý: A. - không dám nhận, vì Thầy đã già, có chút sức của quý. Cái khổ ban hân của Bê Tam - để chảy lo chỗ khác. Chúng ta để tiền trả rồi. Con cũng nhờ Anh Bà hỏi với Thầy để thầy khổ lo hơn cho chúng ta.

(8)

B. - Thầy cho là ban ban - không nhận là thất lễ và thất kính với Bê hân. Hơn nữa trước mặt con bao nhiêu chuyện cần hân, Minh Sơn tự để đến ở, thầy và con lực để tâm chuyển lời. ý kiến B' đồng lòng, vậy khi nhận được hân con sẽ mua thêm vài công đất kế bên để mảnh đất có thể phay thuy đẹp hơn.

Tại con hiểu: "Tĩnh xá trong tâm bồ đề" chúng  
con không y' hai hoặc tư nơi đá mà phải; cũng quyết  
thử hành lại chánh. Bề trên giao việc phải làm để  
giúp người đi sau. Chúng con cũng nhắc lại thầy dạy:  
"Núi làm đạo phải có đạo... mà phải hiểu tâm linh mới  
là đạo". Vì con rất mừng khi thầy cho tên:

THIỆN-VIÊN TÂM LINH TỰ CỨU.

Bài thơ của Thầy cho là cái đĩnh nhất, là hết lối  
của pháp lý vô vi KHOA HỌC HUYỀN BI PHÁP-PHÁP. Chúng con cũng  
cùng nhau học hỏi bài thơ này.

Con xin cảm ơn Thầy đã chúng mừng cười sách của con; khi  
con viết con xin phết khổ tâm vô vi, chửi phết, xin phết thầy.  
Tổ chức trên cho con, luôn con vẫn ở mình viết không quên,  
bị thầy quở? Giọng trước mắt cho con con thấy, ai tu cha  
khá, cũng mong con - con cao - đến bị bắt. Những khi con bị  
kháo, con đến nghĩ đến thầy, nếu có thầy, thầy sẽ khuyên  
ta những gì? chắc chắn thầy khuyên: Khinh - nhục - Thường -  
Yêu và tha thứ. Lấy 10 điều tuở hành tâm đạo của  
thầy để ứng xử. Con thấy ăn cũng là như cảm nhận  
điều thầy bao trùm lấy con và con thấy dư - dư  
trong lòng thường thấy từ ân áp. Xin phết được kính hòa  
thầy: với tâm lòng tôn bử trong đạo và thầy nhỏ của  
chúng con.

Kính thánh lễ thầy

Uhenhi

T

Paris, ngày 3/1 /98

C T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25/11 /97 được biết con đã nhận số tiền Thầy đóng góp để xây dựng cơ đồ tâm linh cho những người kế tiếp xây dựng tâm thức là điều quan trọng cho nhơn sinh quan.

Các con vui thực hành phát triển tâm linh là điều rất cần thiết cho xứ sở hiện tại, trong chương trình tái nối xây dựng hàng rào tâm linh. Dân sẽ vui, nước sẽ mạnh, âm binh sẽ tự nó xa rời, ánh sáng tâm linh sẽ khôi phục tốt đẹp. Người người sẽ được hoan lạc sống đúng theo nhịp độ tiến hóa của căn khôn vũ trụ. Tâm thức sẽ siêu giác, dẹp bỏ nghiệp tâm và dẹp bỏ sự mê chấp. Nghịch lại chiều tiến hóa của toàn dân, hướng thượng phát triển tâm linh, thật thà trong xây dựng, phát triển đại sự chung, nhơn loại sẽ nhìn gương lành mà tu tiến. Việc làm từ trong nội tâm cho đến bên ngoài thuận tình Trời mà tiến hóa. Chúc các con vui học và xây dựng trong trật tự của đạo màu.

Qui thương,



Lương Sĩ Hàng,

Ngày thứ Bảy 4 Janvier 1998.  
Kính thưa Thầy

1.06 JM B

Rất vui mừng trong tâm được gặp lại Thầy ở Pháp đầu năm 1998. Lòng con hừng hực như được bác nước nóng, như ngọn đèn được châm thêm. Hoàng cảnh quay quẩn trong dòng dề<sup>2</sup> tìm tình. Con xin tạih lễ Thầy trong tâm và thắm hỏi míc khỏe Thầy trước, sau là con xin đứng lên Thầy lời lẽ của một đứa trẻ 8 tuổi, nhờ con trình lên vi lòng tử bi xin Thầy nhân từ. Vì hoàng cảnh cha và mẹ thời niâu Mẹ sắp sang ngan. Có chồng khất người Algerien làm việc chại bông cho nhà hàng Mẹ nó 26 tuổi cậu này 28 tuổi, cha tuổi thính 33 tuổi. Cháu quá đau khổ ở lứa chỉ mong xin Bn trên cho Cha mẹ được sum họp lại. Probleme là Cha phải đi Asia làm việc để lại cái appartement đang mua góp. 2 năm b<sup>2</sup> thất nghiệp nợ chất chôn, nên phải đi xa lâu, Mẹ sẽ ốm về ở chung với ba mới. Cha rước không chiều muốn đem đi theo hay là gởi cho Bà nội và ông nội. là LEXUAN làm và Berthe Trương đang học là ở vị trí đang nhẩy hơn một lớp, rất là không ngoan hiện là thường niên mẹ và cha vô cùng. Cháu đau khổ chia ly gia đình làm cháu thực<sup>tâm</sup> tình nhiều. Mẹ cháu tên là Christelle de Sastre sinh ngày 22 janvier 1961. Con là Jeremy Le Xuan, sinh ngày 24 avril 1989. Cha là Lê Xuan San hoai, sinh 24 Dec 1964. Cuộc đời của trẻ ngay tho Kinh dom lên phát triển. điều đặc biệt đang cho con, trẻ và cha mẹ bình an trong tâm hồng Kinh bài đa ta gia đình con tạih lễ Thầy.

Con Sam 11' h<sup>2</sup> Đại ngu nên rất đau khổ nhiều  
Con Nmi Thầy bao chưa cho gia đình con mới biết kính từ<sup>2</sup> ơn Thầy  
Chồng con rất muốn gặp thầy (1) Thầy bao - mui chú Tiên gởi thiệp rất vui, sẵn lòng gặp  
19 muốn gặp thầy để biết về thầy và được gặp thầy. Bani lochie. Các bạn con phải tìm pháp để míc con Khona (Sam)

Không em có lên T. Đông gần Alam hai bên nhà hoa - Chi em, Cầu Bèo thì chưa biết con  
 nhà em - không em đâu có thiên con không mấy gì vui. Bao cũng thấy thích lắm; biết 3  
 nơi đây cho anh mission đi lên đó mọi chuyện lúc đi chung con - Thấy 3 là 3 con lên 3  
 ở Pháp sau con con - Thấy thêm con cũng thấy quay 3 Pháp này em thấy học cho con rất cảm ơn

Kính thưa Cha,  
 Con hồi tháng nọ khỏe, thấy sau đây -  
 Con kính gửi đến Cha số tiền 100 đô  
 nhờ bé này để gửi một nửa mua gạo  
 cho đồng bào hương ở Đất và tiền  
 chi phí vé máy bay cho Cha đi  
 khắp năm châu - em đó Quang Sơn.

- Con có gửi nhờ qua Alam 100 dollars do  
 hôm đi lên sang Mỹ đi Đại hội - qua qua -  
 chắc Cha đã nhận được rồi -
- 10) Con rất cảm ơn Cha chỉ cho con qua điều  
 thời ... năm rồi, là hưởng về luôn điều thanh  
 như của Thượng Đế. Chiều là con hết bệnh -  
 này con hết đau rồi con rất vui nhé -
- 20) Con hàng đêm, phạm luật T. Ch. rồi nhập đình xin  
 hưởng về Phật Cha và T.S. Đốt Hầm. Con <sup>đang</sup> đánh lễ  
 rồi con mới hưởng về luôn điều thanh như của  
 T.Đ. - như vậy có được không Cha? Con tu biết là  
 phải kính nể luật lệ Phật Trời -  
 Giờ này là bê phước để mình được thức tâm  
 về về nguồn cội vậy kiếp này như hồn mình  
 xin được giải thoát con phải liên hưởng về  
 luôn điều nào? Mẹ. Điều từ Kim Ngân? Hay là  
 T.Đ.? Cha chỉ cho con rõ, hay là con  
 con gia đình con cháu phải lo - con phải  
 làm và hưởng như thế nào lúc trước thấy chỉ con  
 hưởng về Phật vì con con gia đình -
- 13) Hôm thứ sáu 2 Jan 1978 đêm ngủ nhập đình  
 và xin Cha cho con danh lên Cha rồi cho con đi  
 học đạo. Sáng hôm con thấy Cha cái thu  
 con thấy Cha rõ lắm. Có phải con gặp thấy thật sự  
 hay là chim báo - Con thấy đang nghe Cha giảng đạo  
 đó là con có tốc mạch xin thấy Cha lời - và xin trả lễ  
 cho con vậy rồi.



Paris, ngày 6/1/98

X B con,

Thầy vui nhận được hai lần thư và quà của con đã gửi đến. Thành thật cảm ơn con. Con được tu tiến, phải hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà thực hành bất cứ trường hợp nào xảy đến. Con có gia đình tức là có nghiệp lực từ mọi trạng thái, vậy con phải hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mới giải nổi, hòa trong sự thanh nhẹ nhiên hậu mới đạt tới sự thanh tịnh và ánh sáng vô cùng. Tâm thức của con được nhẹ thì mới thấy rõ sự thanh nhẹ của Thầy, chung đường lối hành triển thì tâm tâm tương ứng là vậy.

Còn về việc chồng con muốn gặp Thầy và đưa bạn đến thì phải dung hòa thủ tục giữa hội và cá nhân. Bảo cũng đứng trong tinh thần phục vụ chung, chứ không phải riêng biệt của cá nhân. Chồng con nên thông cảm tình trạng chung mà hành sự là rất tốt. Không nên chia cách giữa cá nhân. Hội Vô Vi là làm việc xây dựng cho chung, cho hội viên thực hành pháp môn sẵn có, chứ không phải lý luận chơi và vô trách nhiệm.

14

Về việc con cháu và gia đình là nghiệp lực của gia đình con. Con nên bình tâm tu luyện, từ từ sẽ giải quyết. Trời bao che cho con, chú Thầy không có nhiệm vụ đó.

Ông thầy tàu muốn tu thì phải tự tìm tài liệu của Vô Vi mà thực hành. Nếu có kết quả tốt thì cứ tiếp tục, tương lai phần hồn sẽ được nhẹ. Nhiều người bên Trung Quốc cũng đã và đang thực hành. Pháp môn này qua anh Khổng Quốc Vinh chỉ dạy giai đoạn đầu là Soi Hồn và Pháp Chiếu Minh.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng,

Kính gửi Đức Thầy,

Anh Chị Em chúng con viết bức thư này kính xin Đức Thầy giúp xác nhận lá thư của Thiền Đường V N. phát ra nguyên văn như sau:

### VỀ PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN

Xin tin cùng các bạn là Bé Tám mới giảng thêm về cuốn Nghiên cứu PLTC của bạn LCL.

1. Phần đầu tức các câu vấn do Ô. Tư, Ô. Tám đáp: các bạn đọc kỹ và hành y theo lời giảng.
2. Phần sau tức lời tự thuật của 1 số bạn làm PLTC: Không nên làm theo, vì có bạn bị thiêng liêng ảnh hưởng, nên mê đi là tưởng là mình hít hơi dài hàng chục phút hay hàng tiếng đồng hồ.

Thiền Đường  
03/01/1998

Hiện tại ở VN có một số bạn rất tiến bộ, do làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng đắn như lời của Đức Tổ Sư và của Đức Thầy nhưng sau khi nhận được lá thư của Thiền Đường VN., có một số không nắm vững lý thuyết của Pháp Lý, đâm ra sợ và hoang mang nên không dám tiếp tục luyện thêm nữa.

- 1.- Xin Đức Thầy minh xác dùm chúng con những lời ghi trong lá thư của Thiền Đường VN. nguyên văn lời phát biểu của Đức Thầy hay là Thiền Đường ghi lầm?
- 2.- Thời gian đầu sau khi làm Pháp Luân Thường Chuyển hít vô không còn ngộp nữa thì chưa mê, ngồi tỉnh queo, sau một thời gian giải được phần lớn độc tố, trục khí, của cơ thể đi đến thanh nhẹ, mới bắt đầu trong mê có tỉnh.
- 3.- Theo lời dạy của Đức Tổ Sư làm Pháp Luân Thường Chuyển là liều thuốc giải cho cơ thể và trừ tà.
- 4.- Theo lời dạy của Đức Thầy làm Pháp Luân Thường Chuyển là bùa vô cùng tận.
- 5.- Những bạn đã thở không còn ngộp nữa ghi trong cuốn Nghiên Cứu Pháp Luân đều là tự lực, hành đúng theo lời dạy của Đức Tổ Sư và của Đức Thầy.
- 6.- Những bạn này quyết tâm, trí chí, cố gắng hít thở hết sức mình, trời chết nó mới hết ngộp.
- 7.- Những Anh Chị Em này không có cầu xin, ý lại, nhờ sự giúp đỡ mà chỉ quyết chí một đường thực hành tiến tới.
- 8.- Những Anh Chị Em vọng động, cầu xin, mở cửa rước vào, mới bị nhập.
- 9.- Trong khi thực hành: răng cắn răng cơ lưỡi đem dương khí vô hoá giả âm khí làm sao mà bị nhập được.

*Hành !  
Thiền Đường Có Kết Quả Văn Cứu Thế Môn Nhập H.  
Khôn nên Thuyết Đới*

(15)

16/09.12.17

10-19-1997

Kính Bà,

Tôi đã có gửi thư cho ông Tâm để nhờ ông giải thích cho tôi về việc lỗ tại <sup>tổ</sup> bụng mai, <sup>chỉ có tài phải</sup> nghe như tiếng chổi kêu suốt ngày. Thư gửi ngày 21 tháng 9, 1997. Cho đến bây giờ gần được một tháng mà không thấy ông Tâm trả lời. Tôi cần thân tình kèm 1 phong bì dán tem sẵn, để ngoài bao thư địa chỉ nhà tôi để ông Tâm tiện việc hồi âm.

Việc bà có hỏi nếu muốn đi gặp ông Tâm, thì nhờ người cũ quen gần vùng tôi để xin qua giảng dạy. Cách gửi thư đến tu viện. Tôi rất cảm ơn bà, chắc tôi không đi được, hơn nữa tôi đã có thạc máu lươn thì cho ông Tâm rồi, giờ đây nếu bà có dịp gặp Ông Tâm, xin nhắc hộ tôi, nhờ Ông Tâm giải đáp giúp tôi về việc tôi yêu cầu.

Bà Thiên ngày 2 lần: 12 giờ Khuya và 5 giờ Sáng, như thế tốt quá, tôi chỉ làm được 1 ngày 1 lần vào lúc 5 giờ Sáng. Và lúc tôi nghĩ riêng tôi Thiên để giúp thân sức khỏe, đỡ bình hoàn và đỡ nóng nẩy tác giận, chỉ tôi không có một mục đích nào khác nữa.

Đời người ngắn ngủi, bao lâu còn ở trần gian, tôi nghĩ nên tận dụng chuỗi ngày còn lại để tự giúp bản thân thoát khỏi hệ nô ai ở

Kính thưa Bà dờ dờ Sức Khỏe và  
xin cho tôi gửi đến Ông bà và gia quyến được  
an Khang hạnh phúc.

Nếu có dịp rảnh rỗi, khi đi Long Gấp,  
Ông Tâm, bà vui lòng cho tôi biết mọi sự,  
thật rất quý thay!

(17)

Cảm ơn bà đã dành chút thư giải biên  
thờ cho tôi và kính chúc bà được mãi mãi  
là đề từ ông Tâm và thân hân ái tạo đề  
tâm nguồn vui trong cuộc sống và khi phúc  
tập, kien riep và nhiều gian tuan dan khie

Kính thư,

T

Q

D

1/13/98

Anh Đ Q T ,


Tôi đã nhận được thư trước của anh và đã trả lời rồi. Nay được tin anh chưa nhận được, lại được biết anh thiên theo ý muốn, chứ không phải thực hành như chúng tôi đã và đang hành chung một pháp.

(18b)

Còn về việc lỗ tai lưng bưng, thì anh nên đi xem bác sĩ về máu cao. Nếu thực hành theo đúng PLVVKHHPBPP thì phải Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiên Định mới giúp được bệnh lật vật trong người.

Chúc anh vui tiến và kiểm lại sự thực hành xem có đúng hay không?

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng,

P. - l ngày 25.11.97

1. 12.01.98 Kính gửi Ông Tâm!

Dù con chưa một lần  
điền-kiến cũng Thầy, nhưng  
con lúc nào cũng tôn Thầy  
là bậc Minh-Sư của con  
và con hành theo pháp  
môn của Thầy hướng dẫn  
qua những tài-liệu "Tâm  
tâm đạo" 1, 2, 3 v.v...  
và hơng bãng của Thầy  
truyền dạy.

(19) Ô, Tâm kính mến!

Vì phước-mong nghiệp  
dày, nên đường tu của con  
gặp trở ngại, khi con mang  
phải chứng bệnh nan-y này  
đé như con đã chết. Nhưng  
con cố bám-vịn đé kéo  
dài kiếp sống chờ ngày lìa  
hồn ra đi được nhẹ-nhàng.

Quả lời giới thiệu của  
Thầy Thanh còn đã biến  
thủ thành Thầy và cli  
Kiên-Hoa, con có thể  
hỗ hoàn-cảnh của con  
đang gặp, thủ đề 12-5  
97, sao mãi đến nay  
con chưa được hồi-

âm!!  
②0 Thầy ơi! Con muốn  
nghe lời vâng vặc của  
Thầy khuyên dạy, cho  
con có niềm tin giúp  
Sống chỗ này mãi kiếp.  
Chỉ con đã tuyệt-vọng!  
thân bại liệt không muốn  
sinh kế, chỉ dựa vào một  
bà mẹ 82 tuổi, với 1 đứa  
con thất-nghiệp tại quê  
nhà, nếu nó đi xa thì  
bố con không ai Sơn-Sóc  
chơi lam Sao,

lơng thầy, mà chỉ nhân  
được sự khinh bỉ

(Samuel Johnson)

Những Thầy thân thương  
và tử-bi dân nô khinh  
con phải không thừa thầy!  
Con rất mong nhân  
được lời-âm của Thầy.

(21) Cuối thư con xin mạn  
phép dừng bút. Con  
khinh chúc Thầy và chi  
Kiến-Hòa cũng huykh  
đê luôn vui khỏe đê  
cửn-đô quân-Sauh.

Kính lạy Thầy

Lam

♀      ✕      ♀



Monaco, 1/13/98

K T ,

Ông Tâm vui nhận được thư con, muốn có lời an ủi của Ông Tâm gửi đến con trong lúc cần. Con đã thành tâm hành pháp là điều may cho phần hồn của chính con. Con đã thức tâm qua tài liệu tu học của Ông Tâm, bằng lòng niệm Phật để tự khai triển huyền bí của nội tâm. Xác thân là tạm, hồn là chánh. Cần tu sửa thì sự sáng suốt sẽ được dồi dào. Bệnh nan y là không có lối thoát, chỉ lo tu sửa cho phần hồn được thanh nhẹ là rất cần thiết cho giai đoạn chuyển tiếp này.

(22)

Bằng lòng niệm Phật hướng tâm về Đấng A Di Đà Phật thì sẽ được cứu trong đường tơ kẻ tóc. Con nên tự tin nơi khả năng sẵn có của chính con. Toàn thân là điện năng vi diệu của Trời Đất đã hình thành một thân xác và tâm hồn có một không hai tại mặt đất, bằng lòng tự tu sẽ được cứu.

Chúc con vui tiên trong thanh tịnh.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

TB: Muốn có logo, nên liên lạc với bác H V E

Chầy Chường Kính Mãi Mãi của Con,

Chầy Kính Chường,

Qua tin tức hàng tuần của LED Weekly, con được biết Chầy vẫn khỏe mạnh với phục vụ nhân loại từng phút từng giây không kể ngày đêm và bất luận mọi trở ngại không gian.

Nơi nào Chầy cũng đến dù phải khô<sup>2</sup> nhọc ngồi suốt bao nhiêu giờ bay để<sup>2</sup> vượt không gian tìm đến với chúng sanh đau khổ;

đang sống mãi mê trong vòng chấp trước dằng dặc. Hạnh hy sinh của Chầy là <sup>lớn</sup> quảng ngàn đời để<sup>2</sup> chúng con noi theo hầu

tranh đấu với bản thân để<sup>2</sup> bước theo dấu chân Chầy đã in hăng trên khắp năm châu và ẩn sâu trong tâm trí chúng con.

(3)

Chầy đang vượt thời gian, Chầy đang nắm lấy thời gian phũ phàng trôi, trong khi chúng con còn mê ngủ, để<sup>2</sup> thực hiện những tài liệu tu học lưu lại ngàn đời cho những thế hệ mai sau. Con không giờ phút nào không tưởng nhớ đến Chầy,

'Chầy là lẽ sống của con. 'Chầy luôn luôn  
bằng bạc trong tâm linh con, trong tiếng niệm  
phật không xuyên rang âm trong tai' não con.  
'Chầy ơi! Con thương Chầy vô cùng. Cũng  
giống chữ hồi tiên giấy gửi đến Chầy  
là từng giọt nước mắt con tuôn rơi  
vì sự cung đốn thôn thức theo âm ba  
cửu tổ của Chầy. Con luôn luôn cảm  
nhận 'Chanh Quang Đền Lành của Chầy  
và của Đệ Cửu ban chiếu, nên con có  
đủ sức mạnh để vững lên dù nghiệp lực  
có tu kéo đến đâu con vẫn không chùn  
bước.

(24) Chầy Chai Chương, toàn thể ban đạo lễ  
Châu đang cực lực hiệp tác với Anh Kiệt  
để thực hiện chương trình Thiên Ca. Anh  
Kviet vừa đi một vòng đến Sydney và Melbourne  
để thảo luận với tụi con về mọi chi tiết  
của buổi Đại Nhạc Hội Thiên Ca Sử Giả Hòa  
Bình. Mọi việc đang tiến đã diễn tiến rất  
đẹp. Riêng ở Melbourne chúng con sẽ bán vé  
và trình bày sinh hoạt của Vô Vi tại Hội

Chợ Tết Lở chúc vào ngày 31/1/98 và 1/2/98  
Anh Kiệt đang thu xếp in Bích chương để kịp  
cho túi con trêng bày vào ngày Hội Chợ Tết.

Chúng con hy vọng đến ngày này sẽ có băng  
Video của Chiên Ca Washington DC để bán trong  
Hội Chợ Tết. Nếu không túi con sẽ chiếu Video  
Thiên Ca Paris và phân phát tài liệu Thiên  
mới nhất. Bộ Phường Pháp Long Fluss in màu  
vừa phát hành vào dịp Thiên Ca Washington  
DC cả bản Việt và bản Anh đã đạt đến mức  
hoàn hảo. Chỉ Anh chi bạn đạo hoàn tất tại  
biên này rất tuyệt mỹ. Con vô cùng cảm kích  
tiếc công tác phục vụ của các anh chi đơn hợp  
tác dưới sự chỉ đạo của Thầy để phát hành  
(25) tài liệu tư học luôn luôn bắt kịp với đà tiến hóa  
của khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến.

Con xin kèm theo đây những dự thảo về trại  
hè tại Cairns sau chương trình Chiên Ca Ue  
Châu để bạn đạo thế giới có ý niệm sơ  
thợt hầu chuẩn bị cho sự tham gia trại  
hè và Chiên ca.

(A)

Con xin chân thành chúc Đại Hội được thành công mỹ mãn và toàn thể ban đạo tham sự đại hội cũng như tại địa phương ở khắp Năm Châu tôn nhân nhiều Hồng Ân của Phật trên của Tổ Sư và của Thầy Quý Thầy muôn đời của chúng con Đức Phật Thích Ca.

(26)

Con xin thân nguyện và mong thầy được nhiều sức khỏe để kéo dài sứ mệnh tận độ nhân sinh sang Thời Chương Nguyên Chánh Đức.

Toàn thể ban đạo Lê Châu đang mong chờ và chuẩn bị đón Thầy.

Linh thiêng Thầy muôn vãng  
Con C

# Dự Chảo Trái Hè Tại Cairns

Lịch trình của Chạy đến Úc Châu.

Chạy đến Sydney ngày 4/4/98

Chiến ca Sydney được tổ chức vào ngày 18/4/98

Chiến ca Melbourne được tổ chức vào ngày 19/4/98

và Perth vào ngày 26/4/98

Chạy rời Perth đến Ayer Rock ngày 27/4/98

và sẽ đến Cairns vào ngày 29/4/98.

Trái Hè tại Cairns sẽ bắt đầu vào

ngày 1/5/98 trong suốt một tuần.

Chi phí tiền phòng và di chuyển:

(27)

Phòng 6 người → mỗi người trả \$200 U.S/một tuần

Phòng 4 người → mỗi người trả \$300 U.S/một tuần

Phòng 2 người → mỗi người trả \$400 U.S/một tuần

Phòng có phòng tắm nước nóng, nên ăn uống tự túc.

Viếng thăm tại sân Hải tống Vương \$US\$100

(Đi du thuyền xem san hô + cớm trưa)

Tham quan viếng thăm cảnh Cairns US \$100

(2)

Đan hỏi chức Trưởng Hệ sẽ sắp xếp ngày thăm  
viếng Thiên Viên Vô Sĩ Quốc Tế và tháng cả  
ở các vùng quanh Thiên Viên trong một ngày.

Đan đạo Thế giới đến tham dự Chiến Ca  
Kế châu có thể đi hết các tiểu bang theo  
lịch trình nêu trên hay ở lại tại một  
tiểu bang nếu có gia đình hay bạn bè;  
nếu không bạn đạo địa phương sẽ giúp thu  
xếp nơi ăn ở để chờ đến ngày tham gia  
Trái Hệ. Đan đạo Thế giới nên mua vé máy  
bay trước khi đến để tùy theo lộ trình sẽ rẻ  
hơn mua tại Úc. Nội địa điểm dừng chân  
(one destination) cần mua một vé gọi là

(28)

Australia Explorer Pass. Giá phỏng đoán tại Mỹ  
là US \$ 170. Muốn đi bao nhiêu nơi thì mua  
bấy nhiêu Pass.

Đan đạo Thế giới xin liên lạc về chương  
trình Chiến Ca và Trái Hệ trực tiếp với ba  
địa phương Sydney - Melbourne - Perth hay

Đan hỏi chức Trưởng Hệ tại Melbourne

Đ t C

Monaco, ngày 15/1/1998

T con,

Thầy vui nhận được thư con tràn đầy tinh thần xây dựng, như con đã biết Thầy đã và đang thực hiện đại nguyện của chính Thầy: tử vi đạo. Khổ cực cho đến mấy, Thầy cũng dần thân phục vụ. Về phần con cũng vậy, đã nhiều lần phát nguyện cùng Trời Phật quyết tâm tu cho đến cùng.

Nhân dịp VMP tức là một số bạn đạo thức tâm đóng góp cho Đại Nhạc Hội Úc Châu sắp tới, con là bạn đạo tâm thành chủ trì trong tinh thần xây dựng chung, cần đóng góp trong kỳ Đại Nhạc Hội Sứ Giả Hòa Bình này. Chúng ta đồng lòng xây dựng thì đại sự chung sẽ thành; anh Cách và anh Kiệt cũng đã am tường việc làm xây dựng cho chung. Trong lúc nhơn sinh vì danh lợi tạo cho phần hồn bơ vơ, chúng ta là người có trách nhiệm cống hiến phương pháp tu học đã thực hành nhiều năm, cũng đã vượt qua tình đời đen bạc. Chúng ta cảm thức điều lành đã nhận được từ tâm lẫn thân, dưng mãnh dần thân độ đời theo phương tiện sẵn có của chúng ta. Anh chị em chung sức phục vụ tối đa thì mọi việc sẽ được kết quả tốt.

(30) VMP sẽ đứng ra tổ chức du lịch tại Úc Châu, theo lịch trình anh Kiệt đã gửi qua, bạn đạo địa phương cần hợp tác chặt chẽ cho cuộc chung vui sắp tới, sống trong thức hòa đồng và xây dựng, Vô Vi Úc Châu sẽ nổi tiếng sau khi phục vụ tốt.

VMP còn nghèo, mượn được một số tiền giới hạn đưa nghệ sĩ sang Úc sau khi thu được tiền mua vé của khán thính giả sẽ hoàn lại. Thầy đứng ra bảo đảm điều này. Chúng ta nghèo nhưng có tâm phục vụ với khả năng sẵn có của chính mình. Thượng Đế sẽ chứng tâm.

Chúc con và gia đình vui trong tinh thần xây dựng đại sự chung.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng

cc: anh Trần Bình Kiệt



M

15-1-98

11 giờ đêm

Chạy Chường Kính Mẹ Mẹ của Con,

Con vừa nhận được Chờ Chạy, con xin muốn vẫn  
 ta ở Chạy đã cho con có hộp phục vụ và lớp trình  
 Con vẫn biết việc gì cũng có cái lợi và cái hại  
 cái vui và cái buồn theo luật quân bình mà Chạy  
 vẫn thường dạy bảo chúng con. Con luôn luôn tôn trọng  
 tình thân phục vụ của tất cả anh chị em vô vị và  
 để chứng minh điều này con vẫn luôn luôn lợi  
 người phục vụ, quên mình, thông báo giờ vi cá nhân  
 con mà luôn luôn lo cho tất cả chúng. Chạy rất  
 hiểu tâm lòng con, nên con chỉ biết âm thầm làm  
 việc theo hết khả năng con. Để ơn của Chạy ban  
 cho Ue cháu, chúng con biết làm sao diễn tả được  
 chỉ có một cách duy nhất để đền đáp ơn Chạy là  
 đến thăm lo cho mọi việc thăm sát kết quả thấy mãn  
 Chạy ở! Xin Chạy yên tâm - Con là người hòa được  
 với tất cả mọi người và con đã quen như như - Ai  
 chào con, con vẫn vui cười - Con chỉ biết làm hết  
 phục vụ hết thời - Để với con thông báo giờ có tư  
 nghỉ - chỉ khi khắp tất trở đến đâu con vẫn quyết  
 luôn tiến bước. Sự hợp tác của tất cả bạn đạo Ue  
 Chạy vô cùng hòa hợp, nhất tâm và vui vẻ - Con  
 vẫn thường xuyên liên lạc Anh Dũng - Anh Hùng - Anh  
 Biết để chuẩn bị Thiên La được chu đáo. Chúng con  
 đang lo tăng góp để gửi về máy bay cho Ngô Sĩ  
 Việt Hùng theo chỉ thị của Chạy. Tại Melbourne  
 chúng con sẽ bắt đầu bán vé vào ngày 31/1 và 1/2/98  
 vào ngày Hội chợ Tết. Con sẽ thường xuyên liên lạc  
 Hoàng Vinh để Chạy biết diễn tiến của Ue Chạy.

(29)

Hoàng Vinh, cho chỉ xin số điện thoại để mai 16/1/98  
 lúc 10 giờ sáng chỉ gọi điện thoại qua Chạy. Kính bầy Chạy  
 Con O.

Monaco, 1/16/98

T con,

Thầy vừa nhận được thư con đề ngày 15/1/98 được biết con đã nhận được thư Thầy trong đó có câu: "chúng con đang lo đóng góp để gởi vé máy bay cho nghệ sĩ Việt Hùng theo chỉ thị của Thầy". Thầy không có chỉ thị như trên, điều này không có đúng. Thầy có hứa là sẽ đem thiền ca đến Úc Châu, lời hứa đó không bao giờ thay đổi, còn vận động bạn đạo đóng góp tiền bạc cho việc này theo chỉ thị của Thầy là không bao giờ có. Nên căn cứ trên giấy trắng mực đen.

Về phần bạn đạo Melbourne, muốn có thêm ca sĩ, thì nên liên hệ và đóng góp với anh Kiệt, VMP Úc Châu để sự sắp xếp chương trình văn nghệ được chu đáo. Đầu đó đều phải có trật tự thì mới vui.

Thiền Ca là một dịp để quảng bá đạo pháp. Con có thể kêu gọi bạn đạo nhân cơ hội này phát tâm ấn tống Thực Hành Tự Cứu, Tội Tầm Đạo, Vấn Đạo là điều rất tốt và cần thiết cho chiều hướng phục vụ cho chung.

31

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hàng,

cc: HAHVV Sydney & HAHVV Melbourne và HAHVV Perth.

T.V. 15.01  
MM

H 7-1-1998

Đức Thầy kính nhớ!

Con gửi đến Đức Thầy gói quà Sinh Nhật, của Ban đạo phát tâm mua tặng. Đám lễ Ban đạo Nhân tâm qua Las Vegas, để trao cho Đức Thầy nhân dịp đi dự Đại Hội Vô Sĩ Quốc Tế. Những hàng đã giao hàng trễ. Lần này chúng con tặng Đức Thầy đôi giày màu trắng, Đức Thầy mang trong dịp ra thuyết giảng, thầy sang hơn!!

(33) Trong Khóa Sứ Chủng Âu Châu vào tháng 2 sắp tới, Ban đạo Đức ghi danh được 54 người, đây là lần đầu tiên Ban đạo đi dự đông nhất. Nhân dịp này con có nhã ý muốn xin phép Đức Thầy cho con và anh Đoàn-Văn-Thuận gặp, riêng khoảng 12 giờ, tùy ý Đức Thầy ấn định ngày giờ. Chúng con qua ngày 18-2, ngày 22-2 thì trở về, vào buổi sáng.

Lúc ở T.V. Qui Thúc, vợ con có trình bày qua điện thoại với Đức Thầy, về việc vấp mở nhà häng chay tại tỉnh con ở (Itanan). Vợ chúng con đều đồng ý chung sức nhau làm. Con vẫn tâm trí làm häng tiếp. Vợ con lo nhà häng với các B. đạo, phát tâm giúp mấy thực dân. Chúng con cũng nguyện sẽ hỗ trợ T. Viên Vô Sĩ Đức theo khả năng chi thu của tiệm. Đức Thầy ban cho vợ chúng con vẫn lời dạy bảo.

Vào häng để Đức Thầy vợ con kính chúc Đức Thầy - CS Bê và Ban đạo Ai Tuyệt nhiên sức khỏe và vui vẻ trong thời gian tĩnh dưỡng nơi này.

Kính bái

Con. 2

Monaco, ngày 15/1/1998

Anh Q

Vui nhận được thư anh đề ngày 7/1/98 cộng với món quà sinh nhật đã qua, thành thật cảm ơn sự lưu ý của bạn đạo.

Về việc gặp riêng anh nên trình bày với ban tổ chức hiểu rõ lý do làm mất thi giờ của bạn đạo. Ban Tổ Chức đồng ý sắp xếp, thì lúc nào tôi cũng tán thành. Còn về việc mở tiệm chay, cũng phải do sự đồng ý chung của bạn đạo tại Tây Đức, bằng lòng hợp tác trong tinh thần xây dựng chung. Tương lai sẽ được tốt. Chúc anh chị và bạn đạo một năm mới vui hòa hợp tác.

34

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

*Chiến,*

TB: Còn về in sách khuyến tu hữu ích cho quần sanh do bạn đạo phát tâm nên in và ấn tống rất tốt.



7.17.01.98  
JMN

ngày 02 tháng 10 năm 1997

Hình bạch đực thày;

Con N<sup>1</sup> -<sup>2</sup> -<sup>3</sup> hiện  
thường trú tại Bante, Con Cui xin thày  
nhân nói đây với tâm lòng thường  
mềm hình Cui Cui tâm tử con.

Hình bạch thày; Con hành  
pháp VV+BH trên 20 năm nay, Cách  
đầy & thày, Con có nhân được quyền  
luyện thơ PLIC, có 52 Cui vẫn  
đẹp và bài giảng về Thanh Khí điển<sup>12</sup>  
Cui thày. Sau đó có 14 ban đạo  
tướng thuật cách tập pháp thơ này  
có kết quả, bút vào 1 tiếng hoặc  
2 tiếng bút mãi vẫn được hoàn.

Trong 14 ban này có biên thư  
qua trình hỏi thày, thày trả lời  
giảng dạy cách thơ này là đúng  
ở vào trình đó như hơn.

Do vậy; Cách đầy & thày  
con áp dụng theo pháp thơ này  
như sau:

(35)

Con tập trung ý tưởng trên đỉnh đầu, Con hít hơi trên đỉnh đầu và ló mũi một lúc (Con tra lờn: đây chính đây người tung lên bò đầu) Con hít hơi đến lúc Con hít không được nữa, Con tiếp tục ép tiếp, Con có cảm giác như nó vỡ một lớp, Con tiếp tục hít hơi vào tiếp nữa, Con có cảm nhận như nó vỡ thêm tầng thứ 2.

36) Khoảng 10 tiếng sau Con áp dụng cách thở như trên, Con hít hơi được thoải mái, Con xem đồng hồ được 1 tiếng. Con cảm nhận thở được 1 tiếng hơi vào, chưa thêm vào đầu, từ đó tới nay từ giờ nhắc Con thở cách trên. (Cũng phụ Con thở 6 hơi như lời dạy của thầy)

Kính bạch thầy ngay gần đây có một số huynh đệ hỏi Con thở như vậy sai phạm, sai phạm sẽ bị diệt! Con cúi xin thầy ban lộc Chủ dạy và Kháng đức, cho

Chúng con biết; cách tốt như  
con trình bày như trên ĐẶNG hay  
SA: • Để con kịp thời tường báo  
mục để các nơi, theo lời chỉ dạy  
của thầy.

Kính bạch thầy; vì hiện nay  
cách tốt này được lưu truyền nhiều,  
qua quyển sách với lời dẫn dạy của  
Đức Ông Từ, 52 câu vấn đáp và bài  
giảng về thành khí đức của thầy.  
Sách dày 128 trang, khổ 15 x 20.

(37) Kính bạch thầy, chúng con  
ở quê nhà xa thầy, khó sai ra  
bể tể trên phần công phu, chúng  
con không biết hỏi đi, không ai giảng  
dạy. Chúng con cũng biết thầy  
đưa toàn công chuyên khắp 5 châu  
nhưng trong gian đoạn này, nhiệm bài  
học thì đưa đến với chúng con.  
Kính bạch thầy, phần bài học thì con  
vẫn cố gắng khắc phục nó qua, với  
âm thanh truyền giảng của thầy!

"Lấy không làm chín đời đời  
An Vui". Con phải phải tuở chúng  
con hoàn toàn bị tạc. Xin thầy  
ban ơn chỉ dạy, để chúng con  
Vững lòng tin, quyết chí tu học.  
Chúng con rất trông đời  
thầy thầy, ban ơn với lời dạy.  
Đúng hay sai cách luận tỏ  
nên trên.

(38)

Trân trọng; chúng con kính  
biết ơn thầy, kính dâng lên thầy,  
với tấm lòng tha thiết, cảm niệm  
thường ơn của Đức Cha Giêô an  
cho chúng con.

Minh Bại

con của Đức Thầy

16 v 8



Monaco, 1/17/98

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề tháng 10/1997, được biết con đã tu trên 20 năm đồng hành PLVVKHHBPP với Thầy, chung đường tiến hóa cảm nhớ thương Thầy. Con ơi! Nhơn thân nan đắc pháp nan ngộ, nay con có cả hai, đã và đang thực hành, tự xây dựng khả năng tiến hóa của chính con, có nhân có quả rõ rệt. Nghiệp lực bao phủ thân xác từ trước tới thanh, chỉ dùng nguyên khí của Trời Đất giải phần ô trược của nội tâm và nội tạng, tùy theo trình độ mà tiến hóa. Con có đầy đủ tài liệu giải thích của Thầy mà hành sự là đúng, tri chí thực hành sẽ có kết quả cho phần hồn ở tương lai, hít nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy, tương lai dùng ý chuyển là hít đầy đủ, thì huệ tâm mới khai. Thở Pháp Luân phải thở đều và không gián đoạn, không nên ép như nội công. Cần khai thông đi lên, chứ không cần xuống thấp quá rón. Toàn thân của chúng ta là điển của trời đất giao tiếp, huệ tâm khai mở là dụng ý chuyển thức tức khắc. Cho nên người tu lâu nói một là một, hai là hai, hứa đâu làm đó, không sai chạy, đúng theo luật tiến hóa của trời đất. Hiện tại con rất đầy đủ tài liệu tu học, chỉ cần nhịn nhục cần mẫn thực hành mà thôi.

Chúc con và các bạn vui tiến.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng

Kính kính thây Mẹ yên  
Bố đi đã 4 tháng nay con Bố ngại học  
đạo con tính ra gần 1000 giờ của con  
kể Bố ạ Vì con Mổ, lo qua ~~lấy~~ <sup>đến</sup> nay vẫn  
con đau đi đứng con đau quá ~~lên~~ <sup>hết</sup> con ở  
thổ học tiếp được từ Sài Gòn tăng thêm  
mình con cũng không hành được, ~~đó~~ <sup>đó</sup> lớp  
đau lớp con sợ Bớt vết thương ra hiện  
ai ở vẫn con đau khó khăn Bây giờ  
con phải ~~làm~~ <sup>làm</sup> Sao con Mang Bó cho con  
vai lại để con yên tâm mặc dù con  
nhớ mang người cha từ bi khổ ái của  
(40) con như cha đi đi mãi ở Võ Đang  
con mang nhớ cho giờ tính tâm hay  
chờ giấc ~~ngủ~~ <sup>ngủ</sup> cố đến đi tìm cha ở một  
phương trời nào mà cha hay đi như con vẫn  
chưa được đi 7ca quay đầu ~~trở~~ <sup>trở</sup> lại mà  
đau lòng, ~~đường~~ <sup>đường</sup> tính thương con cố đi tìm

gặp cha đang lo đó mà học thêm ở  
nghĩa con đi quãng đường thì đang chăm  
quang lại thất là Buôn giao bác con chưa  
có tiếng nhiên thì đi không được rồi  
~~lên~~ học nhiên vì con như gốc quả,  
nhiệm đêm Tâm u Tới thì tháng Buôn phiên  
mới hay từ đây con có học hành như  
con năm học làm Sao Bấy giờ con  
con mang bố Buôn cho con thêm sách  
nàng Bình phục trở lại con có học mãi thêm  
nhiệm hôm như con không biết tháng nào

(41)  
nay con được ở tháng hai năm con năm  
vũ Xưa qua thấy ở cô 3 năm ở đây chưa  
con lương vào cô nhà kết gạo như vậy là Sao?  
Bố cho con biết, con có địa chỉ Cửa Bồ  
con đi đi pháp gặp Bố, hỏi địa chỉ Bồ cho con địa  
chỉ như con ở thấy nên con ở Biết Bồ ở đâu nữa  
đi con kính chúc Bố mạnh khỏe, con Cửa Bồ

Monaco, 1/17/98

Oanh con,

Thầy vui nhận được thư con được biết con đã bị mổ còn đau, không thể thiền được. Con cần tiếp tục nhờ bác sĩ giúp đỡ thuốc men tùy theo căn bệnh của con.

Thầy rất tiếc không có số điện thoại của con, Thầy không thể liên lạc được. Trong giấc chiêm bao, con ước mong gặp được Thầy, nhưng nghiệp lực của con không ít, phải trở lại thế xác để hoàn tất nghiệp lực của chính con. Nhờ lòng trung tín mới thấy được chút đỉnh ánh sáng. Vậy con nên dày công niệm Phật tiếp trong cơn đau đớn, sẽ có dịp may đến với con. Giai đoạn này chỉ có Đức A Di Đà Phật cứu giúp trong đường tơ kẻ tóc. Chúc con bình tâm niệm Phật cho phần hồn được nhẹ thêm.

Lúc này Thầy rất bận, không có đủ thì giờ đến thăm con. Con nên gọi cho Thầy số điện thoại mới của con để tiện việc liên lạc với con.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

1.2.17-01.98  
M

05 - 09 - 1997

Thầy kính yêu.  
Con ạ. Hôm nay con xin kính gửi đến  
Thầy tấm lòng cảm tạ ơn đức độ con qua  
con khổ nạn qua sức chống đỡ bé  
nhỏ của con.

Đến hôm nay con

Nhờ Cha sao sức trong lòng  
Nhờ Thầy ăn đi ở chưa thuốc bái  
Con nguyện gắng chí dõng mài  
trên ơn khổ nhọc của Thầy ngày đêm  
Ngày đêm Thầy ăn củi tìm  
Đón đường tâm tới u mê cõi bán  
Thầy thương không nề nhọc nhàn  
Thầy ethics con đường sáng suốt đi đi.

(43)

nhân ngày Đại Hội 96 ở Thái Lan tuy không  
được đi dự những ngày đầu Đại Hội  
con đã nhận được món quà vô giá của Thầy

Hola: Hoa Mai tuy bé mà xinh  
Thầy thương Thầy độ nở hoa kịp kỷ

Hải hoa thay lấy cho con  
Mong con sớm được trưởng thành như hoa

Hôm nay con có vài thỏi mìn mong thầy chỉ  
dạy cho con tân tưởng.

- Khi làm giáp luận thường chuyển hết đây  
xùn đây ngữ tung lên đến lưng cả bộ đến  
hỏi đến giải đoạn hết ... hết ... mới hết hoài  
hỏi vào mới đến giải đoạn này thì phải làm  
sao thưa thầy có phải cũng thế 6 cái này không  
nếu thế một cái dài mà nó mềm luôn thì  
con đỡ, đang này nó linh quẹo mà con  
ngỡ 3 → 4 tiếng

(44)

- Thưa thầy, thầy có nói máy bay muốn cắt  
cánh được là phải quân binh  
thì thầy chỉ hỏi quyết quân binh để  
máy bay chúng con sớm cắt cánh  
đi học đạo

Sau thì chú Ba Em, các anh Luân cũng vài  
ban đi Hà Nội thuyết giảng pháp lý vô vi

đi về nhà như công nhân chấp lý vô vi giúp  
nhất cho con người và xã hội nên đã ký giúp  
cho mở Thiên đường ở các tỉnh và thành  
phố, chú ba Em đang lo việc xây cất tại  
Thiên đường. Chúng con mong ngày  
đón Thầy và các bạn trở về đoàn tụ  
cùng nhau chung cái góp sức xây dựng  
và phát triển những tiềm năng của tâm linh  
ấn tượng trong mọi người.  
Con cầu nguyện cho Thầy được dồi dào  
sức khỏe để sống và dân đất chúng  
con tất cả về đồng đều.

con kính bái



(45)

Europe, 1/17/98

T con,

Thấy vui nhận được thơ con đề ngày 5/9/97  
được biết con vẫn bình an tu tiên.

Dày công tu cũng không ngu  
Không nghe không nói không du cảnh đời  
Làm thình nhện nhục ở tù  
Hồn thời giam hãm tâm mù tối tăm  
Tự hành tự giải mừng thắm  
Trời ban tình đẹp giữ tâm thanh bình  
Lui về thực chất càng mình  
Tình Trời là một đẹp xinh độ đời  
Thế thiên hành đạo không rời  
Chấp mê đẹp bỏ thành thời vui hòa  
Cần khôn vũ trụ chung nhà  
Tiếp thu thanh điển chan hòa tình thương  
Ánh quang lóng lánh như gương  
Độ đời không ngớt yêu thương muôn loài  
Hoa kia vẫn nở xinh hoai  
Giúp người cảm thức tận đài thanh cao  
Thực hành tâm thức đối trao  
Về nơi thanh nhẹ bước vào cần khôn  
Giải phần ô trược ác ôn  
Mình tâm kiến tánh giữ hồn lo tu  
Thực hành giải tỏa mê mù  
Trì tâm tiến hóa an du phần hồn  
Vạn linh tiến hóa sanh tồn  
Phần hồn là chánh chẳng còn si mê  
Thực tâm tu luyện trở về  
Tự do thiên giới muôn bề êm xuôi  
Xác thân tu luyện rền trui  
Phần hồn là chánh an vui tiến hành  
Dựng xây đẹp bỏ hư danh  
Thật thà tiến bước đạt nhanh hơn người  
Lân la tiếng nói giọng cười  
Bình tâm học hỏi người người đạt thông  
Bề Trên định luật hóa công

(46)



47

Vô sanh tận độ một lòng độ tha  
Cùng chung học hỏi chữ hòa  
Gieo trồng ý đẹp thật thà thương yêu  
Cảm thông nguyên lý thật siêu  
Độ tha không ngại đủ điều đó hay  
Ngày nay con biết được Thầy  
Con tu con đức con xây tình người  
Chung vui ước nở nụ cười  
Người người hoan lạc người người cảm thông  
Chúc con khai triển điển vòng  
Về nơi thiên cảnh thông dong đạo đời

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

12/18/1988  
31 tháng 10 năm 1997

1 Sinh giờ? Đức & hãy kính lễ!  
Đời đầu tiên của con kính thăm gửi cho  
Đức thầy được an Khang và gia quyến khỏe  
mạnh cũng cầu ban đạo hải ngoại tinh  
tân tu học thuần hóa đồng rộng mở.

Kính thưa Đức thầy con tu theo pháp  
lý vô vi ngày 9/3/1995 âm lịch nhân  
chuyến lành đạo tuổi "Đời tâm  
đạo" của đạo huynh Hồ Văn Em - Đản  
đời con thuộc hâu ngay (Chông ngàn ngai  
Go do lli cá. Nhưng sau qua trình tu  
tập có nhiều trên làm cho con Go sệt  
và thối mái xin & thầy từ bi minh giải  
giúp con.

(48)

Cuối đời con từ nhỏ 11 tuổi cha mất  
18 tuổi mẹ bị bệnh tâm thần (người  
đời gọi là điên) Suốt đời nay gần 24  
năm trôi dạt loạn (lông nặng nghi?  
Gia đình con cũng Chay "thầy, bà" rất  
nhiều nhưng Chông lết qua xin thầy  
từ bi cho con được biết mẹ con bị  
nghịch chi nặng quá, có cách chi giải  
trừ được không?

vô phần con tu cũng có trên là Chai  
Thiêng con Tam gọi là trên này xác  
Lúc con ngồi thiền Chông nữa thảng

Không có gì tại hai nên con cư' ngồi tiếp.  
Đến khoảng 6 tháng thì con thấy hủ Sa và  
vài tháng sau đó thì con thấy một cụ đồ đi  
như mèo bay vờn trước mặt. Hình này thì  
biến đổi ra cực sáng vàng, tròn và nhỏ

như trái đu đủ. Con ngồi thiền có  
thay đổi rất lớn về tâm tình từ đồng loạn  
nóng nảy nay đã tốt, biết thưởng và đối  
xử với mọi người và loại vật có tốt hơn  
trước. Về tâm linh thì thấy có xuất ra  
vài lần trong bản thì, có biết được chết  
ít về đường chướng, nếu ta...

Khi phải  
luôn thường chuyển nghe mắt toàn thân

Khi ngồi có cảm giác điện chạy lên xuống  
xông sông và tung lên đó đâu. Khi làm

điều sai quấy biết sai và có sửa. Vật  
tốt đây con thì biết là con sẽ đồng  
biết ở đây, đó và bạn đạo "đó và em

(49)  
giúp con hiểu tâm tư về tâm thức không  
lượng thường. một bước đường tới quan  
trọng của chướng saub ở thế gian này phải  
không thấy.

con xin tiếp theo về phần điện nữa ở ở  
đoạn trên; tiến từ sáng là quan cách phải  
âm ra ra tiếng luôn thấy. phần điện nói  
là "ngài" đó con tu.

ở Bên trái có hai tiệm chung thườn (từ  
tổ chui ở nhà riêng) là nhà của cậu tu.

Mười (chị này có bạn đạo đạo là đạo làm việc  
vô vi ở đây một học nhân) có cho biết  
lẽ (Chồng nên thối vào buổi trưa ở trên mặt  
trời rất nóng thối lâu không tốt, Thối thối  
có đúng (Chồng). con Chồng thối ở đây một  
thời gian thì có một buổi nghỉ Chồng thối  
con cảm nhận có lương thiện nóng ấm ruột  
bỏ đau con rất mạnh và tay con vuốt cảm  
con bỏ đi như vuốt râu dài và tử xướng:  
"Nước Hoàng Thượng đề" và lan lời giảng đạo  
và khuyên tu cũng cho biết thối cơ. Mỗi  
đầu bạn đạo rất tin tưởng. Mười Sáu  
đó họ sợ con bị họa xâm. Nên (chị này  
Chồng thối bạn đạo tu học ra: ple tu  
mới và nghỉ ngơi cùng với con còn ple tu  
hỏi lâu thì nghỉ riêng; con nghĩ có lẽ  
bạn đạo sợ ảnh hưởng. Con cũng (Chồng  
trước bạn đạo ở học vì quá tâm học biết  
của Chồng con (gần đây con cảm thấy  
ngại mình là nỗi lo sợ cho bạn đạo nên  
con đi về (Chồng đến đây thối nửa lên  
Thầy cho con lời chỉ dạy.)

về phần thối mà con nên ở trên (Chồng  
có lần áp về phần hôn cận con, con vẫn  
bớt (chị này dạy đạo và sau đó đến  
xuất ra người con vẫn (chị này tình trí  
xin (chị này mình giải thối này các có  
hai cho biết đường tu thối của con (Chồng

Kính thưa Đức Thầy:

Đạo này con cố gắng tu (trước đó có hơi đờng chột ít) nhưng (không biết như thế nào gọi tu nó cứ vọng tưởng như chuyện này chuyện kia lung tung; có (chi năm năm bao thầy chuyện của bao giờ gặp hay nghi? tới. Như vậy, thì à Thầy con tu theo lui thời chuyện? Hay con tu có điều chi sai chăng: Hằng ngày con đi làm chiều tới mới về. Chiều 7 giờ tới con ngồi niệm bửu châu, Sớ hồn, pháp luân thường chuyển và niệm Phật (Chứng 1 tiếng có được (Chứng!

Con xin phép Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa thôi vì con biết làm mất thời gian

(51) của Thầy rất nhiều.

Gần đây (chi ngồi định thân có điều rất lơ đãng và con có cảm nhận có luồng hơi phát xuất từ ngực tạng xung lên ở, có (chi ở bên tay; có một bạn đạo cũng có trình trạng giống như con là ở lần tiếng đến nói bà vợ của bạn đang ngủ giật mình lên: - "nửa đêm ông làm gì giống cọp gầm (Chứng đi người ta ngủ làm phát ớn há".

Đền đây con xin tạm dừng bút. Kính chúc Thầy Kim Cang thi an (Chứng, gia quyến đời đời sức khỏe hạnh phúc và que thầy chú đạo hải ngoại tấn tấn và đực pháp.

Monaco, 1/18/98

Sác con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 31/10/97, được biết con dốc lòng tu tiến, hành pháp nhưng vẫn còn vọng động, nhớ nhiều việc không cần thiết cho tâm linh. Khi tu thiền ta nên hiểu rõ xác ta đang bị bao vây bởi luồng điện trước và thanh. Điện trước là nghiệp lực từ tiền kiếp đến bây giờ. Người tu thực hành PLVVKHHBPF là khứ trước lưu thanh, tự giải nghiệp tâm tiến về không giới và học sự quân bình của Trời Đất.

Con tu mà xưng danh là trước bị nhập, mượn xác thuyết lý vô trách nhiệm, muốn được tôn thờ là vẫn còn nghiệp. Tu về Vô Vi là tu để hiểu mình cùng nguyên lý của trời đất đã hình thành. Tu còn múa máy là Vô Phật, không thoát. Vô Vi đã từng cứu nhiều người từ Vô Phật, tự thức giác trở về thanh tịnh và sáng suốt. Học tử bi và xây dựng tử bi, giảm bớt sự mơ ước và ảo mộng, hoàn toàn tự chủ và không lệ thuộc bất cứ một luồng điện nào, trí tâm niệm Phật tự giải sự mê lầm của nội tâm, nhiên hậu phần hồn mới sớm thoát khỏi tầng ô trước của nội tâm.

Các con bằng lòng tu sửa như Thầy thì các con sẽ có cơ hội gặp Thầy bằng da bằng thịt, lúc ấy chúng ta sẽ cộng hưởng tình Trời ban chiếu trong thanh bình tốt đẹp. Mọi người sẽ đồng vui trong thâm tinh cõi mở.

Chúc con thực hành trong thanh tịnh.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng.

TB: Còn về bệnh thần kinh điên loạn cũng nằm trong luật nhân quả, có người phải chịu đựng đến suốt kiếp làm người. Con nên niệm Phật tinh tấn cầu nguyện cho mẹ sớm tai qua nạn khỏi. May ra cứu vớt một phần nào thôi. Ánh sáng từ đó biến tới vàng và xanh là tốt. Ở là trước khí của bao tử, mỗi buổi sáng nhỏ uống nửa trái chanh và chút tiêu và muối, sẽ giải độc tố ra khỏi bao tử. Mỗi buổi sáng đều làm như vậy, uống xong nửa tiếng, thì ăn sáng, bao tử sẽ tốt. Thiên giờ ngọ buổi trưa cũng tốt.



21-01-98  
H

M 7 NGÀY 5/11/97.

KÍNH GỬI ĐƯỢC THẦY.

TRƯỚC CON KÍNH LỜI THAM ĐƯỢC  
THẦY LUÔN ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHỎE  
THÂN TÂN LUÔN ĐƯỢC LAE AN.

ĐƯỢC THẦY KÍNH THƯỜNG!

CON ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THỦ CỦA  
ĐƯỢC THẦY ĐỂ NGÀY 2/9/97 GIẢI  
ĐÁP THẮC MẮC VỀ VIỆC MÀ CON  
ĐÃ TỰ TRẦN. THẦY NÓI: KHI CON  
SỐNG MÀ CÓ TU, DẦU PHÁP MÓN NÀO  
KHI CHẾT ĐỀU ĐƯỢC CỬU VÀ TIẾP  
TỤC TU. CON CHÂN THÀNH CẢM  
ƠN LỜI GIẢI ĐÁP CỦA ĐƯỢC THẦY

(57)

KÍNH THỬA ĐƯỢC THẦY!

TỪ KHI MÀ CON MẤT, CON RẤT  
ĐAU BUỒN... VÀ RẤT NHỚ THƯỜNG  
NGƯỜI, BỞI LẼ KHI MÀ CON CON  
SỐNG NGƯỜI RẤT QUI VÀ THƯỜNG  
CHUNG CON LO CHO TUNG ĐUA MỘT  
(SANG TỚI 10 NGƯỜI CON) SUỐT CUỘC  
ĐỜI NGƯỜI SỐNG TOÀN NƯỚC MẤT  
KHỎE ĐAU, VÌ CHỒNG, VÌ CON...  
THỂ MÀ BÀ VẪN ẦM THẶNG CHỈU

ĐỂ TÔI LONG BIẾT ƠN CỦA  
NGƯỜI. SANG THANH DƯƠNG DỤC  
CAO THÂM. NHƯ TRỜI CAO BIÊN  
RỘNG CON NGUYỄN BỀ TRÊN  
VÀ PHÁT TÂM ĐẠI NGUYỄN  
NHƯ SAU:

1/- TRƯỜNG CHAY.

2/- TUYỆT DỤC (đáp BỒ: SANG, SI, AI, O...)

3/- THIÊN TÂM THỜI.

a- TỐI.

b- SANG.

c- TRUẢ.

4/- ÍT NƠI (TÍNH KHẨU CÁN TỐI)

5/- CHÚNG SANG THANH  
CHANG CỦA PHÁT, THI  
ĐẠO MÌNH MỠI THANH, NHẬP  
NIỆP BAN. NẾU CHÚNG KHÔNG  
THÀNH, THI LÀM HẠNH BỔ TH.  
TẬN ĐỘ Ở CỠ TA BẢ NAY  
MỠI. MỠI. ---

(CHUNG SANG CHƯA ĐẠO ĐẠO THI ĐẠO MÌNH KHẨU  
THÀNH)

(58)



Monaco, 1/21/98

P C con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/11/97 được biết con phát đại nguyện dẫn thân thực hành pháp môn tự cú. Còn về phần má con, người tu trong khổ nhục của tình đời, chồng con vầy xéo nhưng một lòng một dạ thực hành trong nhịn nhục động lòng Trời Phật chứng tâm cho người.

Nay con mới có duyên ngộ được PLVVKHHBPP mà tu. Hạnh đức của mẹ con là cái dù phước đức che cho gia cang được bình an. Mỗi tình âu yếm đó không sao dứt bỏ được trong lòng người con có hiếu đối với mẹ hiền. Con tu để được khỏe mạnh từ tâm lẫn thân, trí tuệ khai thông, phục vụ quần sanh, đền ơn mẹ hiền, đấng thân thực hành từ thiện để xoa dịu phần hồn tiến hóa của từ mẫu, đã chịu đựng trong tình thần nhịn nhục. Nước mắt chan cơm gạo đục một bầu con chiêu chít từ sơ sanh cho đến lúc trưởng thành. Âm đức cao dày đó không sao kể xiết. Con đã thốn thức viết ra một bài thơ ca tụng, đã chứng kiến sự từ bi nhiệm màu của một hiền mẫu trong đời con. Nước mắt tình thương đó như dòng suối mát tươi tận độ quần sanh. Con được thực hành PLVVKHHBPP càng ngày càng thức tâm. Con sẽ hãnh diện để được một bàn tay diệu hiền của một từ mẫu có một không hai trong đời con, cũng sẽ là một chiếc thuyền từ đưa con về bến giác.

60

## Mẹ Hiền

Mẹ Hiền xe chỉ xó kim  
May thành chiếc áo êm đêm độ con  
Tình thương tối đẹp vương tròn  
Che thân phước còn ngày nay cứu người  
Thực hành pháp lý rưới tươi  
Nhu hoa ươm nở vui cười nở Me  
Quyết tu sớm trở lộn về  
Quê xưa Thiên Quốc tương kề bên Me  
Tình thương sống động mãi mê  
Tham thiền nhập định tự về đến nơi  
Chung qui phải hướng về Trời  
Qui y thân mẫu hợp thời tháng hoa  
Hoa sen thơm phức chan hòa  
Mẹ đâu con đó vượt qua tình đời

Tâm từ Mẹ ở khắp nơi  
Từ bi tận độ con xơi tình Trời  
Nói sao cho bết chơn lời  
Mẹ thương Mẹ độ con thời gắng tu  
Hồn con tại thế như mù  
Lo tu lo tiến an du cảnh Trời

Còn về khám bệnh là rước trực vào thân. Cần nằm trong bồn nước muối biển khoảng 15 phút, để giải trực từ lỗ chân lông sau khi khám bệnh. Phát tâm mua đất cát thiên đường để điu người kẻ tiếp thì rất tốt. Chỉ cho họ tự tu, tức là cứu khổ ban vui. Cần người tu tinh tấn có hạnh đức tốt đứng ra đảm đương trong tinh thần xây dựng cho chung bất vụ lợi.

(61)

Lấy tên thiên đường Mỹ Thiện, mọi người đóng góp trong tinh thần xây dựng thực thi phát triển điển giới trong nội tâm, không gieo sự mê tín dị đoan cho bất cứ ai. Nếu con làm được điều này thì mẹ con sẽ hưởng sự ấm áp của con. Con cần niệm Phật để hướng tâm về Mẹ là dứt khoát và cao quý nhất, hiểu hạnh sẽ tràn đầy ở tương lai.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hàng

7.2.18.01.98L

ngày 28/1/1997

Kính thưa Đức Thầy  
 Chúng con kính gửi Đức Thầy và quý ban đạo niề  
 người về một bức thư của cô Phạm Thị Ngọc Trân và  
 Giám đốc TTNCTHực nghiệm Thiền Đường Sinh Đệ (còn  
 anh, Hồ Văn Sơn) đề Thầy và quý ban đạo niề  
 về cách của cô Trâm và Vũ Thị Khánh:  
 Vậy BTC có nên mời Vũ Thị Khánh đi dùi  
 hơi ở Ue hay không, chúng con kính chúc  
 sức khỏe của Đức Thầy.

Chúng con đang hành pháp công phu theo  
 như Đức Thầy đã chỉ dạy không bao giờ  
 sửa pháp và sửa pháp theo chúng con hiện  
 là một đại tội, chính vì thế chúng con thấy  
 cô Trâm mỗi hành PLV mỗi ngày thì ông anh  
 từ ý sửa pháp nên chúng con kính báo đến  
 Đức Thầy và quý ban đạo niề lần

(66)

Chúng con đợc bức thư Thầy gửi cho cô Trâm  
 chúng con phục Thầy lắm như Thầy gặp cô  
 Trâm ở Hà Nội vậy vì những điều thầy nói  
 về cô Trâm đều đúng hết.

Chúng con kính dâng lễ Đức Thầy

Thư

N v N

Monaco, 1/22/98

N con,

Thầy vui nhận được thư con ngày 28/11/97 được biết con đã đưa tin xây dựng cho chung là điều tốt và sẽ đem lại trật tự ở tương lai, ồn ào ào ào rồi đầu sẽ vào đấy. Chuyện của Trời Phật là minh chánh, không gian dối và tạo loạn. Chơn lý là sự thật, nghìn đời không thay đổi. Pháp là ban bố cho những người tự hành tự giải sự ô trược của tâm thân, chứ không phải nhận được pháp rồi sửa pháp, đàn sai người khác và tạo tội cho chính mình, bất chấp nghiêm luật của Trời Phật đã ban hành.

Sự nghiêm chỉnh lúc nào cũng cần thiết cho người bằng lòng tu sửa. Nếu đi ngược lại thì chỉ bo vo tại trần, rồi sẽ ra đi với phần hồn tâm tối và thọ tội. Bao nhiêu chuyện trong cuộc đời đã xảy ra, tạo thành tình đời đen bạc, cản ngăn mức tiến của tâm linh. Người tu là cần thiết, hiểu được chính mình, sửa sai dùng mãnh tu tiến, tương lai mới thành đạo.

Thiền Ca tại Úc Châu là đóng góp đạo pháp cho quần sanh, chứ không mời ai cả. Ai muốn học thì đến bằng không thì thôi. Chẳng có gì bận tâm cả. Chúc con vui tiến trong thực hành.

· Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng

Việt Nam. Ngày 15. 12. 1997.

### Kính thăm Đố Thầy.

Kính thưa Thầy con tên là K 49. tuổi 1 và 6 con. Trước năm 1983 con chuyên đóng băng nghề đánh bắt cá đến cuối năm 1983 con bị bệnh tê liệt cột sống không đi lại được.

Những nhờ nhân duyên con gặp được PLVVKHHBP Từ ngày 15 tháng giêng năm 1984 con bắt đầu thực hành Pháp lý mặc dầu bản thân con đang bị tê liệt. Những con vẫn cố gắng thực hành Pháp lý đều đặn. Kính thưa Thầy trong lúc ngồi thiền con được 1 vị sư mặc áo cà sa màu vàng tay cầm tích trường đất con đi đến các cảnh bên trên liên tục gần 2 tuần lễ.

Kính thưa Thầy cách 2 tháng sau thì con được gia đình đưa đi bệnh viện chổ Rẫy để mổ cột sống, trong thời gian mổ vào khoảng 3 tháng sau con cố gắng tập đi lại bình phục như xưa.

Nhờ cảnh ngộ mà con đã bước vào địa ngục trần gian, nên con cũng thêm thút tâm trên đường tu học trở về nguồn cội, và từ đó đến nay con đã từ bỏ nghề đánh bắt cá.

(68) Kính thưa Thầy, vì vô minh ngu muội trong tình duyên nghiệp nên con đã tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi, đến ngay nay con luôn luôn cố gắng lo tu sửa thân tâm để lần nữa dám hỏi lại những tội lỗi mà con đã gây ra trước đây.

Khiến nay con cố gắng thực hành Công phu, Công quả, Công hạnh, để lập công bồi đức ở nhiều nơi. Trong đó có Thiền viện Phan Thiết vì con đã làm bạn chí thân từ ngày đầu tiên khai phá ra mảnh đất đến nay để làm Thiền viện đã được 9 năm rồi.

Kính thưa Thầy hiện nay con ngồi thiền được rất lâu, nhưng con không định trí được. Hằng ngày trong lúc công phu con cố gắng niệm Phật, nhưng tạp niệm vẫn len vào.

Kính thưa Thầy nhờ Thầy minh giải cho con hiểu, trong lúc ngồi thiền để được nhập định.

Kính thưa Đức Thầy cho con xin bài thơ để làm thưởng  
chăm tu học.

(69) Cuối thu con xin kính chúc Đức Thầy được Khang an  
trường thọ để dùm đất chúng con trở về quê hương.  
Con xin cảm ơn Thầy.

Kính thư  
Huỳnh Khôi

or K

Monaco, 1/24/98

K con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/12/97 được biết con thoát nạn và thành tâm tu tiến. Duyên lành phát triển tâm linh thì mới gặp được người hiền dẫn dắt con. Nay bệnh tình đã bình phục, cần xây dựng niềm tin, niệm Phật thường xuyên để khai mở huyền bí của nội tâm. Con làm nghề đánh cá tạo nghiệp rất dễ gặp nạn. Nay con chịu tu là phước cho phần hồn của con hướng tâm về con đường tu học. Cần khẩn hành pháp hầu sớm khôi phục tâm linh, làm điều phước thiện giúp người cứu mình là điều chánh khai triển tâm linh trong thực hành đời đạo song tu. Niệm Phật để huyền bí của nội tâm mở thì mới nhập định được.

Con xin thơ, thi phải học thuộc lòng từ câu từ chữ, tương lai sẽ thông suốt ở trường hợp nào cũng xử dụng được; thơ sách bảo cho con tự khai mở và tiến thân.

Bài thơ như sau:

NGUYỄN giảng trần học khổ tiến thân  
KIỆT tâm bùng sáng chuyển bao lần  
Nguyện tu đóng góp tinh thâm đạo  
Giải quyết trận đồ rõ hiểu ân

Hiếu ân đời đạo xét phân  
Đời là tạm cảnh ân cần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Trì tâm tu luyện đổi thay thế tình  
Càng tu càng tiến càng minh  
Tình đời phụ họa chính mình lo tu  
Vợ con nghiệp lực tạo ngu  
Tự mình thức giác trùng tu hoài hoài  
Cần khôn vũ trụ thanh đài  
Hồn tu hồn tiến đạt ngày vinh quang  
Tự mình thức giác tự bản  
Đời là tạm cảnh bước sang đạo lành  
Bình tâm hướng cõi đẹp thanh  
Trời ban điển khí hóa sanh muôn loài  
Dựng xây xây dựng tiến hoài  
Cảm thông nguyên lý sửa sai tiến dần  
Trời cao bể rộng xét phân  
Chơn tâm thức giác ân cần dựng xây  
Thành tâm học hỏi mỗi ngày  
Chơn tâm tiến hóa dịp may vẫn còn  
Tình Trời sống động ní non  
Tình người tu sửa chẳng còn si mê.

Quý thượng,

  
Lương Sĩ Hàng.

(70)



## Hội Ái Hữu Vô Vi CHLB Đức

VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e. V.

H. 16-1-1998

Đức Thầy kính nhớ!

Trước nhất con có lời thăm hỏi Đức Thầy - Cô Bé và Cô Ái Tuyết được vui khỏe.

Thưa Đức Thầy: trên báo Led Weekly số 127 có đăng bài tạp thuật K.S.C. Thân Thương và Hòa Bình của Hội A.H.V.V. Đức. Nội dung ghi lại những hiện tượng xảy ra trong phòng Thiền, lúc Ban đạo sinh hoạt cũng như lúc Tham thiền. Cho đến nay tất cả các Ban đạo tham dự khóa đó, vẫn mạnh khỏe và đến sinh hoạt chung thiền định kỷ hạnh thanh như thường lệ.

Sau khóa sắp chung con có viết thư cho Đức Thầy, đề cập ta Đức Thầy và Bà Tròn, về sự hỗ trợ trong 3 ngày chung sống với qua. Hôm thứ Bảy Hội có nhận được thư của Đại diện Ban đạo V.N, Huỳnh M.V.C. có đề cập đến lời hoạn mang và lo ngại về những hiện tượng đã trình bày của K.S.C. Huỳnh có nhắc lại lời dạy của Đức Thầy khi còn ở V.N. "Không nên trụ vào Âm Thính Sắc Tưởng, bầy Khổ có thể bị gạt bởi phân Thiền Liệp...v...v...".

Để giải tỏa các nghi vấn này, thay mặt Ban đạo Đức Quốc, con xin Đức Thầy vui lòng cho chúng con lời minh giải, về những hiện tượng được thấy, bởi các Ban đạo tham dự khóa.



- 1 - 3 vòng Hào quang sáng hiện trong phòng, lúc 1 mi<sup>2</sup> Bàn đạo đang xuống tóc, có ý nghĩa như thế nào?
- 2 - Phòng Thiên có mùi thơm như nước hoa, do đâu mà có?
- 3 - Đức Ông Tử - Đức Thầy và Đức Quan Thánh có thật đã hiện diện bằng VSVi, lúc Huỳnh V.H.L đang thiêu đình không?
- 4 - Các quân binh vô hình theo hộ vệ 3 Ngài, có thật hay không?
- 5 - Trên bàn thờ, chỉ có 2 bình búp trầu và 1 đĩa đựng 5 loại trái cây, có đúng theo VSVi mình không?

Con gửi kèm 1 tâm hình cho Đức Thầy xem.

(80)

Đức Thầy đừng gửi thư trả lời riêng cho con, con muốn cho Bàn đạo 5 Châu đều được biết, xin Đức Thầy gửi qua VSVi Led đứng lời mình gửi của Đức Thầy.

Con xin cảm ơn Đức Thầy, kính chúc Đức Thầy và gia đình bình an, nhiều thắng lợi khi giải trí trong Casino ở MONACO.

Kính bái

Thay mặt Bàn đạo Đức Quốc

Con

Quang

N - u - d

Monaco, 1/25/98

Vui nhận được thư của quý hội trưởng hội ái hữu đã phục vụ tốt cho bạn đạo địa phương, được tham dự ba ngày chung sống thân thương, tràn đầy lòng tôn kính bề trên, dứt khoát hành pháp tu tiến, khai triển tấm lòng thân thương trong đường lối xây dựng đạo mầu, cảm thức nhiều điều hữu ích, giải nghiệp qua nước mắt, tiến tới sự thanh nhẹ và vui tươi. Tình đồng đạo thấm thía vô cùng, đó là điều lành của bạn đạo vô vi hải ngoại đã cảm động giềng mối tình thâm thiêng liêng đạo mầu. Bề trên đã thật sự chúng tâm và xây dựng, không cầu xin không vọng tưởng, chỉ có hành triển khai hóa tâm thân, không có gì quý hơn phát triển tâm thành của hành gia. Lời hứa của chơn lý, nói một là một, hai là hai, lúc nào cũng không có sai biệt, *tâm thành thì không có mê tín dị đoan mà khai triển trực giác của hành gia*. Xác xa nhưng tâm không xa, có chất phát thực hành thì tâm thân sẽ được sự quang chiếu của bề trên bất cứ ở chỗ nào. Bạn đạo Tây Đức đã và đang kết hợp tốt, trong tinh thần dìu tiến lẫn nhau. Muốn có hòa bình thì phải kết hợp thâm tình thiêng liêng, xứ lạ quê người chỉ có Trời Đất là thân thương nhất. Hành đạo để tự cứu rồi phần hồn ở tương lai, tạo được niềm tin thì cứ dùng mãnh tu tiến là đúng đường phát triển tâm linh. Chúc các bạn thành tâm tu tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

11.26.1998

S J , ngày 20 tháng 12 năm 1997.

Kính Đuể Thầy Tâm,

Sau khi thờ chiêm minh và Thiên giác khuya.  
Con biên thư cho Thầy kính yêu của anh em Ban Đạo  
vô vi chúng con.

nhơn hạnh tử bô của Thầy và lắng nghe những  
lời chọn lý tử nơi Thầy. Không ít thì nhiều  
chúng con háy thụ đưêc các lời dạy <sup>quý</sup> báu của  
Thầy, và hiểu đạo nhiều hơn.

Kính Thầy,

Qua năm, tháng học đạo mục Bô Tâm do thầy đưêc  
thân dạy bảo. Chúng con thấy hay vô cùng, tâm  
trí khai sáng. Chúng con biết chắc chắn Thầy là  
người đặc đạo và pháp lý vô vi thua học huyền bí  
phật pháp là một pháp của tất cả mọi pháp.  
Chúng con mừng là đi đúng đường và chúng con  
tìn tưởng nơi Thầy trọn vẹn. Hướng Tâm đến phật  
thầy và đem thầy vào tâm.

(82)

Con nguyện tinh tấn tu hành, học hành thầy, lắng  
nghe lời dạy của thầy, lo tu sửa. Truân đưêc  
đức hạnh người tu. Thương gôn và cha mẹ,  
công bằng và bình đưêc. Hê Thầy vui.

Cuối thư, kính chúc Đức Thầy mùa giáng sinh  
1997 vui tươi, một bình nhất của thế thầy, Ban  
Đạo bên thầy. Chao con xun vãng hân hạnh như vê.  
Thầy nói tên Thiên viên Hai Khôg, con niệm phật thì  
có việc. Sau Đạo Hội Hội Tu Tâm bình 1997 LAS Vegas,  
con vô đi lam. Đa tạ Đức Thầy.

con HAK  
SAN 2056 12/1997

Monaco, ngày 26/1/98

Q K ,

(83) Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/12/97 được biết con có việc làm sau đại hội Las Vegas. Con đã cảm nhận được giá trị phục vụ của Mục Bé Tám, giành riêng cho bạn đạo thực hành vô vi. Người tu vô vi không tuổi tác, không địa vị, tức là bình đẳng thực hành Pháp Lý hầu có cơ hội phục vụ quần sanh. Điều lành sẽ đến, con bằng lòng học thì sẽ có cơ hội tiến vào lãnh vực thanh tịnh mà tu. Chúc con tiếp tục vui trong thanh tịnh.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

82.21.9/1/10

9

TT. 02. 1970

Kính gửi quý vị thầy cô chú kìa và đặc biệt Mĩs Sđ  
dường si Hấp,  
kính thưa Mĩs Sđ,

Chúa Jesus có nói rằng: "Ta đến thế gian để làm  
cho kẻ mù được sáng và kẻ sáng trở nên mù!"  
Thưa Mĩs Sđ,

Tôi đã có hứa với Mĩs Sđ là không viết phở bình,  
chỉ trích... Mĩs Sđ nữa, và Mĩs Sđ cũng đã viết  
cho tôi là "không ích lợi gì"! Tuy nhiên vì qua  
một thời gian im lặng (khoảng 6 tháng), tôi có nhận  
được lời phân trần, trách móc (của) của Mĩs Sđ  
và của vài vị đạo hữu. Đặc biệt là có nhiều vị  
đã chấp nhận tâm cấp tôi, gọi tôi là "thầy" và  
lại và nhiều ngày trong giờ "Thiền Tĩnh"! May  
thay nhờ kỹ lực của Phật Pháp tôi đã được thoát  
nạn và... còn tiếp bình thường tôi ngày hôm nay!  
Thưa Mĩs Sđ,

Trong CD "Nguyên lý tâm đạo" ngài có nói là:  
"...Tâm Mĩs Sđ học đạo mà tâm thức chấp đả  
lại cũng như không..." à, cái này nó nằm  
trong cách dạy của Mĩs Sđ. Phải nói là nên  
chưa bị đả

Đến trước tôi đã viết cho Mĩs Sđ rằng chấp  
lại của không phải trong là thể tâm bị. Phải  
này tôi xin được viết cho Mĩs Sđ rằng chấp  
lại của thể đạo từ một trong Tam Thế.

(84)

Trong tất cả một người, Trung Hòa nào cũng đều  
có một cặp kiêu bên ngoài và một cặp đạo  
bên trong. Cặp kiêu thì đạo mạo, thạp,  
nghe, là bài... còn cặp đạo thì nên, thật,  
cần, dứt, hết, vô... Cặp kiêu thì cho là cần,  
phải có để đả, để giao... còn cặp đạo thì

② Chỗ lều ban, cặp ngai, ghế bành ... là đôi  
môi của Jean d'Y. Ngồi phụng sự ta nên: "Chỉ  
thà các thư gửi đôi" phụng sự đôi bên thì  
đôi, đôi hủ và, viết thoát ra ngoài, và  
vết, lên trên tất cả mọi sự đây rập bừa  
cả đôi tất ra!  
Thảo luận nên thoát đi, có vị đến tới trong  
lầu đôi có cái: "Ta đôi với cái vị cao  
nên, nên tới, có hai đá, hai như than, có  
khi đá thì như cha, có hai đá than như than,  
và có khi đá như thạch như đá, thì, đá  
quyết không làm đôi đi cho có nên!"

Thưa Mũi ở  
chỗ ở mà đôi đá viết cho, ngồi trong là thể  
trên, nó không ở trong cái "phần này" thảo  
đồng, nên thảo luận của người đôi, mà nó  
nằm ở trong cái đây đây, trong cái nên đôi  
đôi mà ra. Trong gia đình, thì ông hiện này,  
hà con đôi đá lên ngang hàng đôi đôi,  
khi kiến, mi than, mi chỉ trích đây đây do  
nhau, có đôi do đôi trong, đôi do nên  
bên như thể: thì mới có, nên hòa và từ  
giả đôi mi học, cuối cùng nên thì vì học,  
và giả sử nên đôi am học. Nên ai như  
đôi giả như giả đôi viết Nam đá, nó đặt  
một bộ, như vậy, như vậy, là nên rồi! có  
cái nó nên đôi, nên đôi trong nên, nó  
kiếm và, kiếm, nên đặt đôi, do thoát  
cái đôi của Lê Giáo biết khi!

④0 Đôi sao sao đôi, mũi ở đôi có hai đôi nên  
đôi đôi lên trên vị đây, học sao nên của  
jen thật. Tôi có nhiều chỗ tại phine mũi ở,  
trên thì có ra từ mũi, mà mũi ở cặp lên,  
trên, đôi, đôi cặp ở rập từ đây, gần 10 ph



Ngày 25 tháng 2 năm 1998

Kính gửi ông N T ,

Vui nhận được thơ của ông giảng dạy về những lời siêu thức của ba vị mà nhân gian thường ca tụng.

Đã nói là siêu thức thì chỉ thanh tịnh mà tu, thì mới có dịp sống trong siêu thức ổn định, tự do phát triển trong thanh tịnh. Ông tu quá giỏi, đầu to chỉ lớn, chứa đựng rất nhiều chơn lý cao siêu quý giá vô cùng.

Thư trước, tôi cũng đã cảm ơn sự dạy dỗ của ông. Thư này vẫn tiếp tục cảm ơn ông. Ước mong ông tiếp tục tu trong thanh tịnh để có dịp tận độ quần sanh ở tương lai. Người tu đắc chẳng có gì phải trách móc. Nguyên lý tận độ thì trình độ tới đến đâu, nói đến đó thôi. Xin ông nghe kỹ lại, tôi có gì trách ông đâu? Nếu về việc làm của ông đúng, thì chẳng có ai nghi xấu đến ông. Xin ông lưu ý mà hành sự.

Siêu là không lời - thanh tịnh trong siêu giác mà thôi.

Phần của tôi thì lo tự tu tự tiến, tự khai triển trực giác của chính tôi. Người nào chung hành với tôi thì họ cũng sẽ đạt được như nhau: gọi là bạn đạo là vậy. Còn xưng hô mình sư thì tôi không dám, riêng ông có khả năng phong chức cho tôi, tức là ông tu hơn tôi nhiều bậc rồi, cũng như cha Kim ở VN cũng từng phong cho tôi là Phật, nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi chỉ nhận làm bé, là ai cũng cao hơn tôi được. Tôi không có địa vị tiền tài danh vọng, chỉ có ông Nguyễn Tân còn thương quý tôi và ban cho tôi nhiều câu triết lý cao siêu của Jesus Christ, Khổng Tử và Lão Tử. Xưa kia cũng là một phần hồn ôm xác phàm tu thoát mà thôi. Xác người cấu trúc bảy ức niên mới hình thành, cũng là một giống xa xưa, phải chịu khổ nhục như nhau mới tiến. Xin ông lưu ý bản thân của ông cũng vậy thôi.

Kính chúc ông tâm thân an lạc và tu tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

92



T.L.° / h

15/12/1997

Hình ảnh Thầy.

Con được phúc duyên thọ giáo pháp của Thầy qua cái ảnh truyền dạy. Quy rằng thời gian tu tập trung hơn hai năm con run rẩy, con uể uải cố gắng nhiều, hàng ngày trau dồi để mình tiến bộ hơn. Lòng tu tập con càng thấy sự vi diệu đã đem đến cho con niềm tin trên con đường thần lý, đã con đức thấp sáng cho con thêm nghị lực trong những lúc con gặp như thách đến với mình. Dù rằng ở lãnh đạo Thầy muốn đảm, những sự rộng và tinh thướng ở nơi Thầy đã thướng hàng, bất diệt ở trong con, một hình thướng đã đánh thức trong con sự thức tâm tu học.

Dù cho con con thiếu phúc duyên chưa được diện kiến Thầy, những con vẫn con may mắn đến nhân những lời Thầy dạy bảo qua các cuốn băng, từ các ảnh cái lộ đã truyền sang cho con nghe sau những buổi Thầy giảng dạy. Khi bấy, nhiều thời, con uể uải thấy mình thành phúc, vì lúc nào bên cạnh con uể uải có những lời Thầy chỉ dạy, khuyến khích, những lời dạy thật bình dị, dễ dàng, những uể uải thật là khó nếu con không tu sửa. Ngày con mỗi bước ra đường đạo, những thách thức suy tư thướng khởi niệm trong con với biết bao suy nghĩ. Con uể uải có những lời văn lời, nhờ cái ảnh chuyển đến Thầy và được Thầy phúc đáp vào tâm ý của con, và chỉ là mình con mỗi tâm niệm hết những lời Thầy chỉ dạy, những điều con uể uải bản thân tâm căn giải mở mở hiện tu trên con đường Đạo hạnh.

Con xin thưa với Thầy, sau quá trình tu học có những sự vi diệu mà con đơn thân được, đó là sự thức thành trong con bằng phương pháp công phu, mà phúc sau Thầy có

(97)

hướng dẫn phân đã thông kinh mạch. Nguyên nhân là trước năm 97, bên cạnh tay trái của con thất đau nhức, mỗi lần làm pháp môn nơi trời con phải cố gắng nhấc lên và chịu đựng sự đau nhức này trong vòng 15'. Đôi lúc con muốn thức và suy nghĩ, tại sao cái anh mới thức hành sự lòng phũ này sẽ giải đi những bệnh tật ở chính mình mà thời gian qua con tu tập mà không thấy bớt. Có những lúc con đã đến bệnh viện để chụp hình xem khớp xương tay có gì nguy hiểm, những lần nào cũng phải chờ đợi, con không có thời giờ dành ra về và từ khắp nhân dân bệnh này không đi bệnh viện nữa. Con cũng không nói với ai, tự mình ráng chịu đựng, vì dù có nói thì cũng không ai chia sẻ và thấu hiểu nỗi đau nhức mà con đang gánh chịu. Và cho đến một hôm nhân duyên đưa đến, anh Phú về nước có ghé lại thăm gia đình, và gọi cho con một số bằng chứng đó có quyền phương pháp lòng phũ Thầy Chí day. Con mở ra xem và trong phần cuối thấy có hướng dẫn phân khai thông kinh huyết, hồi đó con thức hành ngay và mỗi ngày ba thời lòng phũ sau giờ đã thuận, con đều áp dụng phương pháp thầy chí day. Mỗi thời kinh mạch làm 36 lần, trong đó có phần ở lòng tay và bàn tay, thầy nói làm phần này về sau giải đi sẽ không bị tê liệt. Chỉ ba ngày, sau khi thức tập con đã thấy rõ cũng vì điều, cánh tay trái năm sáu tháng trời con chịu đựng đau nhức đã biến hẳn rồi rằng một cách linh nghiệm, và đến bây giờ con không còn bị đau nữa. Con thăm nguyện làm ơn cúng kiếng, đôi ơn thầy và những nhân duyên đã đem đến cho

(98)

- Với những phúc duyên lành, hộ trợ cho con tiến  
 bước để hình thành trên bước đường tu học. Với  
 giới đây, sau mỗi lần thiền định con đều thức  
 hank thon ven phướng pháp thầy chú dạy. Vì  
 mỗi lời nói, mỗi việc làm của thầy đều mang  
 đầy ý nghĩa tận đở chúng sanh, chỉ có các  
 con là chưa cần ý hết những lời thầy chú dạy.  
 Con chỉ nói ra đây một phần vì điều mà con  
 đến nhân từ nói thầy đã an diện cho con,  
 và trên bước đường tu học con còn cảm nhận  
 được nhiều điều nữa. Những con không lấy đó,  
 mà cho mình đã đủ, vì bước đường chân lý  
 con đi vẫn còn đa điều với mà từ thức  
 chúng của con thì chỉ trong giây phút hình  
 ảnh mà thôi, con vẫn phải cố gắng nhiều  
 trong cuộc sống, chấp nhận những thử thách  
 đến với mình thì đạo hạnh mới vững vàng  
 trên bước đường tu học.

Hôm nay, con được <sup>biết</sup> đã đến ngày Đại hội,  
 tâm niệm con hướng về thầy với những dòng  
 cảm xúc nở ra đây, mà từ lâu con đã  
 muốn gọi đến những tâm từ suy nghĩ về thầy,  
 một hình ảnh đã đánh dấu cho con một bước  
 ngoặt trên bước đường tu học, một nhân duyên.  
 (99) Con đã gặp được thầy trong Ảnh Đạo, với đức  
 từ bi vô lượng đã chiếu sáng đở cho con  
 vững bước tiến đi trên con đường chân lý. Tất  
 cả đã có trong con lòng từ ái vô hạn,  
 con luôn luôn thuộc Pháp tâm những lời thầy  
 chú dạy. Dù mai này thầy có cách xa ... thì  
 từ lòng và niềm tin ở nơi thầy con luôn ghi  
 nhớ mãi ...

Con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, an vui từ  
 tâm trung niệm tin yêu mà những người con Phật đang  
 hướng niệm về thầy trong Ảnh Đạo từ bi.

Hình Đức  
 Con: 21 21

Cairns, ngày 3 tháng 5 năm 1998

N N

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/12/97 được biết con đã và đang hành PLVVKHHBPP. Lúc nào cũng giữ tâm thức hành tiến tới vô cùng. Một lần hành là một lần trao đổi tâm thức trong chu trình tiến hóa. Vạn sự khởi đầu nan, có hành có tiến thì có giải mọi sự ô trược trong tâm thức. Cần sự gia trì và dũng mãnh trong chu trình tiến hóa, phải ý thức cõi của phần hồn là cõi vô sanh bất diệt, phát triển theo ánh sáng diệu thanh của Đại Bi, qui về thanh tịnh mà hành sự. Con đã có một khối óc tinh vi liên hệ với Trời Phật đã hình thành. Nay có pháp tự tu tự giải, càng hành càng thấy chính mình có nhiệm vụ tu giải thì mới cảm thông được nguyên lý của Trời Phật. Phật là từ một con người dẫn thân hành pháp tự đạt thành, lưu truyền cho nhơn gian tu tự thức, dẹp bỏ mọi sự tham dâm, lui về ánh sáng vô cùng tận giải tiến minh tâm. Đạo là quân bình tiến hóa nơi nơi vô quái ngại, thường xuyên niệm Phật tự khai mở huyền bí của nội tâm, sẽ không còn bơ vơ nữa. Tình đời đen bạc không còn lôi cuốn được nữa, thực hành đúng đắn vui trong hành trình tiến hóa của phần hồn, sẽ không còn bỏ ngỡ giữa đời và đạo nữa, bình an vô sự, cảm thức được Phật Pháp vô biên, tận độ muôn loài vạn vật, thực hiện tình thương và đạo đức trui luyện những gì sẵn có của Trời Phật đã và đang ân ban, từ mọi tia điểm từ bi trong sáng, hội chiếu cho khối óc của hành gia sống vui trong thanh tịnh, cảm nhận được sự ban chiếu của Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật, trong cuộc sống hiện tại dũng mãnh phục vụ quần sanh trong chơn thức bình đẳng và xây dựng tâm thức siêu thoát nhiên hậu mới có cơ hội trở về nguồn cội vi diệu của phần hồn, khai triển tâm thức cống hiến chơn ngôn độ tha tại thế. Cứ vậy mà hành sự thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Nhớ Thầy và hành như Thầy thì mới thấy rõ chơn kính tự giải. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

100

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

7/03/05/98

M

Kính gửi Đức thầy - lòng siêng  
- 2701-98

con tên là LK. H. năm  
nay 112 tuổi, quê ở tỉnh Thừa  
Huyền Quận An, tỉnh Bình Định

thừa thầy, nghỉ của con là đi bán  
Hàng bông, không con là gọi bé, chạy  
bè mui, trước khi theo pháp lý với  
nay con theo pháp lý vô si đã được  
3 năm, thì mọi chuyện xong già đủ  
con đều thay đổi

Kính thưa thầy, từ trước chồng con  
mang phải chứng bệnh nan y, như đau  
ghân kinh tọa, viêm khớp, chạy hết  
giữa, những ở hết bệnh, nay tại phải  
đeo ~~phải~~ thêm chứng bệnh đau khớp  
kỵ hú 2, đi lại khó khăn, con  
thì ở đi bán ở được như H. ở trước  
con phải cho 2 đứa con gái con  
nghỉ học, đứa con gái lớn năm  
nay 15 tuổi, nhỏ 13 tuổi.

(102)

đi làm để phụ cho gia đình lo  
thuốc thay cho anh ấy, còn nhỏ  
lít của con 14 tuổi. Là con đi  
học, con không bỏ học.

con nghĩ chắc biết việc con ở quê  
nên biết này con mới không  
con không gì chống con, đừng nộp  
~~phần tiền~~, nếu con ở quê được  
không học không tiền, con ở nhiều gia  
đình của gần gũi, rồi đưa đi  
gần con ở được ổn định, mà dù  
đều đặn có gặp quê, đẹp bỏ mà  
mặt của quê hi, ~~đó~~ ~~đó~~ quê  
thể dài sẽ nói lên quê, anh  
ở được thay đi, mỗi lần con  
ngồi thuyền chèo 30 phút, là đầu  
con nghĩ vui vui, con ở quê  
được, con soi hỏi chèo 10 phút  
là con cũng bỏ ở soi được, vậy  
con phải làm sao để đẹp bỏ  
Hết bao nhiêu nào, để có thể  
giải bước trên con được quê học

(103)

(104)

Cây con kít mọng thấy thối bỏ  
mà chỉ dài cho con, để con  
được hiểu cái mà gọi là Siêu Nhân  
Siêu đũa của người đời để ăn  
con pin ngày bít, và con chực thấy  
thối (đốt) thiên quốc họ.

Đinh thủ  
l k H  
ku

Cairns, ngày 3/5/98

K H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21/1/98 được biết con đang sống trong mọi sự khổ tâm của nghiệp lực gia cang đang lồi cuốn. Ở đời này có khổ, khổ, khổ thì mới bằng lòng bước vào biên giới Phật Pháp mà tu. Vạn sự khổ đầu nan, con đã tự gieo một tập quán nông cạn của tình đời đen bạc thì óc của con lúc nào cũng động, nhìn thấy, nghe thấy mà không làm được việc gì hữu ích cho chính con, tức là hướng ngoại, tạo loạn trong nội tâm. Nay con gặp được pháp lành tự cứu, tức là giải phần trước, lưu phần thanh hướng về Trời Phật mà tiến hóa, hướng về Trời Phật là tâm thức tự buông bỏ mọi trước khí trong nội tâm, trì niệm Phật thường xuyên tự giải cứu, trì tâm hành pháp từ động tới tịnh, thì mới cảm thức được sự nâng niu của Trời Phật đã và đang dìu tiến tâm linh của chính con. Pháp sẽ giúp con khai triển tâm thức, qua pháp Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển, liên tục niệm Phật và hành pháp từ từ mọi sự sẽ được ổn định từ tâm thân cho đến gia đình, sẽ ý thức được sự căn bản của Trời Phật ân độ mà tu. Con có tâm có xác mà không hành và tự khôi phục được sự quân bình của nội tâm thì uống cho một kiếp làm người. Con tu để tự cứu con và khai triển từ trường điển quang trong con thì thanh tịnh mới phụ giúp cho gia đình của con được may mắn và bình an. Con đang đóng vai trò hiền thê và tử mẫu, không tu tức là thiếu nhịn nhục, làm sao xây dựng cho gia cang tốt được? Chồng và con đều là nghiệp lực trong cuộc sống, vợ và mẹ thiếu thanh tịnh và nhịn nhục thì gia cang bất ổn, nhiệm vụ học từ bi và thực hiện từ bi của con là quang trọng nhất trong gia đình. Nếu con bất loạn thì gia đình không ổn, làm sao tu được? Tiên Phật cũng nhờ nhịn nhục mà hình thành cứu độ quần sanh. Con muốn giải nạn thì phải thành tâm hành pháp, thì sẽ bớt nạn tai và dịp may sẽ tái hồi. Chúc con vui tiến trong nhịn nhục hành pháp.

Quý thương,

(105)



76.02.0598  
M

Đ. T. ngày 14 / 01 / 1998.

Kính thưa Đức Thầy.

Cúng con kính đánh lễ Đức Thầy với tâm lòng quý trọng và kính mến của chúng con. Chúng con không dám làm phiền Đức Thầy nhưng vì có sự việc chúng con muốn kính trình Đức Thầy.

Hiện môi đạo ở VN đang trên đà bị xé lẻ, nhóm thì phản cha phản ban, nhóm thì theo ông lên bà xuống, nhóm thì tranh tài cao thấp, nhóm thì hành pháp để có vụ lợi, nhóm thì hành không đúng theo PLVVKHHBPP (sửa pháp)... đã cấu kết với nhau gây chia rẽ hòng nguyền PLVVKHHBPP có mức trầm trọng.

(106)

Khai lá thư Đức Thầy đã gở về cho huynh Tuân đã bị xuyên tạc mãnh liệt. Nào là Châu Tuân đã bị Thầy bài xá rồi môn Thầy đã dùng từ "Hành bại" ở cuối bài thơ (đặt cho Thiên Viên). Nào là Châu Tuân đã bị Thầy loại bỏ nên viết sách "đứng trình qua Thầy nữa"...

Đức thừa Đức (hãy) đời với người chân  
tu thì những lời trên không động tâm gì.  
Những huynh Tuân là người hữu ích cho  
bạn đạo vô vi trong thời gian (hãy) xa (ng)  
VN Anh ấy đã chỉ dạy nhắc nhở anh em  
hành pháp chính đính không sửa pháp.  
Nay lại được bề trên và Đức (hãy) khuyên  
cho phép có trách nhiệm trong (hiện) Viên Âm  
Linh Cửu Cửu. Chúng con rất e ngại  
những lời khuyên tác kia sẽ làm ảnh hưởng  
lớn đến vận đề sinh hoạt của (hiện) Viên  
cũng như gây hoang mang cho nhóm bạn  
đạo vô vi chơn chính. Hiện cũng đã ít  
nhiều ảnh hưởng cho những ai ý chí chưa  
vững vàng.

(107)

Đức thừa Đức (hãy), nghe tin được  
(hãy) chúng cho thành lập (hiện) Viên Âm  
Linh Cửu Cửu, nhiều lúc lương đã và đ q  
thực quấy phá huynh Tuân về mọi mặt.

Chúng con khuyên huynh Tuân nên  
trình qua Đức (hãy) hết mọi sự việc những  
huynh Tuân không cho, cứ bảo là để bề

trên chuyên, không nên làm phiền (chây).

Chúng con thấy nếu không báo hết mọi  
sự tình thì cũng báo một phần nào đó  
kịp đến Đức (chây) vì sẽ bị ảnh hưởng về  
đạo trong phạm vi ngày một lớn rộng  
nên chúng con lên huyện (tuân kinh báo  
lên Đức (chây) nhân định và dạy bảo.

108  
Thỉnh nhờ Đức (chây) mình xáo cho  
hai lá thư (Đức (chây) đã gửi về cho huyện  
(tuân) và cho chúng con lời dạy bảo  
cũng cố lại lòng tin tưởng cho những ai  
hạ quyết tâm hành PLVVKHHBPP không  
phải lạc vào cõi ảm như Đức (chây)  
đã từng dạy.

Thỉnh cảm ơn Đức (chây).

TM một số bạn đạo đã thực  
hiện cuốn băng gửi đến Đức (chây)  
Con

MM

ta ta M.

Cairns, ngày 3/5/98

T M con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14/1/98 được biết con đang sợ sự phân tán của khối bạn đạo, hướng ngoại thay vì tự thức. Đối với Tuấn là người thực hành chất phát đường lối rõ rệt, nghiêm chỉnh trong thực hành. Nếu các con là người Việt Nam, đọc thư của Thầy sẽ hiểu rất rõ ràng, tại sao lại bóp méo sự thật và xuyên tạc đường lối chung tiến của Vô Vi trong thực hành? Thư trả lời của Thầy kết luận bằng: “Kính bái” với tâm linh cầu tiến chứ không có phá hoại. Nếu ai nghĩ ngược lại thì chỉ tự hại lấy chính họ mà thôi. Trình độ của Tuấn đủ sức đảm đương và xây dựng cho quần sanh trong xã hội, nên Thầy nói viết sách khỏi trình Thầy là vậy. Đường lối thực hành của Tuấn liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, khai triển trực giác và không mê loạn.

(110)

Các con nên noi theo gương của Tuấn mà thực hành, khôi phục sự phát triển trực giác của mỗi tâm linh tại mặt đất, nhiên hậu mới đem lại sự hòa bình cho nhân loại, hành đúng pháp thực hiện đại sự chung, không một ai có thể xuyên tạc bằng lý thuyết thiếu trí và thiếu tâm linh. Chúc các con bình tâm thực hiện nhịn nhục, hướng về thanh tịnh tự giải mọi sự ô tạp động loạn bất cứ từ đâu đến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

12. 7. 85

fn

Kính gửi Thầy Tam.

Trước hết con có lời kính chúc Thầy một năm mới  
độc An Khang Thịnh Vượng và sức khỏe luôn luôn dồi  
dào tinh thần luôn sáng suốt để dẫn dắt chúng con  
hên con đường Đạo.

Kính thưa Thầy,

Cách đây vài tháng con có dịp gặp anh Phú, em  
của anh Sơn trong chuyến công tác về VN và anh Sơn đã giới  
thiệu anh Phú cho Bích (người trước ghép hộ với anh Giàu)  
em ruột con, để anh em có dịp quen biết nhau. Con là  
người đưa đơn và dẫn dắt em con trong công việc quản  
lý hoặc giấy tờ về Bích sau (8) tuần mới về đảo Philippe  
trở về VN bỏ nghề và xa lạ với đường phố mới. Do vậy  
khi dịp đó con có dịp gặp anh Phú và nghe anh ấy  
nói về Thầy và được anh Phú đưa một cái đĩa quạt  
về Đạo pháp Vô vi và cái Thiên để chữa bệnh đau đầu  
của em. Thật tình con cũng lo lắng trăn trở và có  
nói với anh Phú là sẽ thử xem sao.

Vào năm 1983. khi con lập gia đình con đã thành  
thân với 1 người đạo Công giáo, con đã phải học đạo  
và tìm hiểu đạo Công giáo qua đạo lành của chồng con  
và gia đình chồng. Tuy theo đạo nhưng lòng con luôn nghiêng  
đều điều gì có thể cụ thể học mô hình kỹ niệm, dù  
khi làm nhân lành phép rủa trừ theo Đạo con cũng đã  
tôn trọng lòng ngưỡng thờ khi cúng có điều bất biết  
vô lý thiếu khoa học làm con thấy khó chịu và cúng  
khi ít khi con và chồng con cãi nhau về vấn đề Đạo  
Đến năm 1992 chúng con chia tay và được 1 gái 1 trai, khi  
con biết người chồng mà con đã kết hôn từ, 1 con người  
luôn mang 1 tâm hồn đạo đức(?) đã thẳng thắn phân biệt  
con để công khai đến với 1 người đàn bà cũng có đạo, đã  
ly dị chồng và có 1 con riêng. Vì xót xa nhất là gia đình  
cố ta và gia đình chồng con lại anh em kết nghĩa.

(111)

Thưa thầy, khi con biết 2 con người đó quan hệ từ  
lỡ với nhau thì trong con sụp đổ hết mọi đức tin. Họ là  
~ gần như đấng đấng gốc lỗi ~ con người luôn nhắc nhở trách  
móc con. Khi con học lưu tâm hơn về đạo lại chính  
là ~ kể đời sống đạo, 10 điều tâm niệm của Đạo lương  
thường giảng dạy là đọc qua của miệng để làm gì?  
trong khi con 1 lòng tin Đạo thì chính khi chính giữ  
mà con tin nhất lại làm cho con thất vọng nhất.

Con đang làm việc suốt một năm như thế kể 1 tiếng  
mới đồng đều kể đời phải hoạt sự yên lòng của mình để  
chứ không 1 sự công bằng của Chúa. Nhưng 1 năm rồi 2-  
3 năm... con đi đời nhưng có Ngài không? Ngài có đặt ra  
~ điều ràng buộc kỷ luật không? Hay chỉ là con người đặt ra  
để bắt ~ kể để tin phải tin và... họ vẫn ủng hộ  
sống sống sống làm ai vậy cũng phát đạt trong khi một  
con con ngày thêm khổ vì 1 mình con phải xoay sở cho  
3 miệng ăn rồi nợ nần chồng chất vì nếu lao đầu vào  
tìm sinh kế thế giáo dục và học vấn con cái phải bị bỏ  
là mà quan tâm lo lắng từ khi con thì hình thể bị  
thiếu hụt con đã cái rằng làm đúng có vui sống cho qua  
ngày hy vọng 1 ngày nào đó kể làm chuyện làm của nhân  
bớt được sự sai lầm của chính mình nhưng mọi hy vọng  
của con đã trở thành thất vọng.

Khi niềm tin của con đã bị ~ con người đấng đấng đấng  
rõ con thấy mình lạc lối bỏ về về mặt thể chất.

112 Khi theo đạo chính con đã bị đa số ~ người trong gia  
đình trách móc kể từ khi con bị phụ bạc lại càng làm  
cho gia đình con lấy đó làm đề tài để trách móc như  
lời, gần 3 năm nay con kể biết mình là người đạo nào?  
1 bên thì đã bị con từ bỏ còn 1 bên con đã mất hết niềm  
tin, đời khi con từ bỏ đời mình nhai nát x uôi tay  
lành hồn con sẽ đi về đâu và về bên nào??

Kính thưa thầy,

Nhà làm này khi con được may mắn gặp được anh  
Sơn, 2 chị em con được anh Sơn cho đi theo anh đến  
Thiền viện, đến ~ như anh chị em bạn đạo, được  
đi + sinh hoạt ~ được sinh hoạt học hỏi trong mục Bê tam

chưa đi chạy lại được như bình thường con đã tập tành học cách bơi lội, phương pháp thiền, kinh lịch con có duyên theo đạo thầy lịch thường con thấy ~ lúc thiền con cũng thấy có những ánh sáng lơ lửng rồi cũng tắt ngay có lẽ con chưa tập trung trọn vẹn(?)

Trân trọng thầy,

Kính lễ thầy cố gắng con kỳ nếu con nói rằng con vẫn chưa thật sự tìm đạo pháp này vì đã 1 lần vấp ngã vì sự cá tính con đã bỏ nó mấy năm rồi mới lấy lại được quân bình cho bản thân nhưng có điều con phải thú nhận rằng ~ anh chị em trong ban đạo mọi người đều rất quý mến nhau lịch lịch giúp đỡ nhau và nhất là đều 1 lòng kính trọng thầy và sự tôn thờ như một vị Phật sống điều đó đã làm cho con kỳ ít sự nghi về đạo hạnh của thầy và kỳ diệu vô tình hay có duyên phần trong lần đi họp nhóm ban đạo với anh Sơn & quân 4. Lẽ ra vì mọi người đều được rúc 1 iap đưa thầy đó có 2 câu thơ tặng cho mỗi người coi như quà đầu năm thì lịch lịch sao con lại bất ngờ cập đưa nói lên tâm sự của chính mình:

- Phần mình lưỡng giới chẫu tà.

Thần linh vui vẻ học mới là người tu.

Hai câu thơ này đã làm cho con suy nghĩ rất nhiều, sao lại nói lên đúng tâm tư uất của mình, bao nhiêu năm nay con đã suy nghĩ mãi mà chưa dứt được tư tưởng chính mình

Thưa thầy, nghe anh Sơn luôn nhắc đến thầy với niềm kính mến thương tràn đầy và anh luôn nói thầy rất quan tâm đến anh chị em ban đạo đúng con ở VN nên con mạo muội viết lá thư này gửi đến thầy xin thầy giúp con gỡ rối gút mắc này ra để con có 1 con đường <sup>đúng</sup> nghĩa để đi

Thầy là người như ra lịch rỗng xin thầy chỉ dạy cho con để con biết đúng nào đúng, đúng nào sai, năm nay con đã 45 tuổi rồi gần một đời rồi mà vẫn chưa tìm được 1 lối đi cho linh hồn sau này, con thấy mình thật tội lỗi và bất hạnh hơn ai hết

(113)

(114)

ngươi việc có thể điều thức nước mà con sẽ bị đau khổ  
Thầy quan tâm nhưng con vẫn lỳ vờ này dù ít dù nhiều  
đều được lời thầy này của con ít nhất Thầy cũng nhớ  
1 chút nào đó trong tiên thức của Thầy, có 1 lần hôn bả  
vở lạc lối lạc có 1 bên bả nào để đầu đang cho Thầy  
mở rộng rộng tay để dẫn dắt chỉ bảo bên nào đúng,  
bên nào sai.

Một lần nữa con kính chúc Thầy luôn luôn khỏe  
mạnh và sáng suốt để dẫn dắt chúng con trên con  
đường đạo pháp.

Kính thư.

Con.



P H D



Cairns, ngày 7/5/98

N D con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28/1/98 do Phúc chuyển đến, được biết tâm trạng của con đã mất niềm tin đối với Chúa và tâm đạo bị dập bởi một cơn thử thách của tình đời đen bạc. Con ơi! Vạn sự trên đời là không, thương ai hơn họ, thương mình hơn ai? Lấy chồng tạo nghiệp con cái thì phải gánh chịu mọi sự phẫn trắc của cuộc sống. Con chào đời đã 45 năm, cha mẹ của con đã chịu đựng không ít vì con. Trong tình thần nhin nhục tối đa, nhiên hậu con mới tạo được duyên mà tiếp tục cuộc hóa hóa sanh sanh tại thế. Qua cơn đau khổ của tình đời càng ngày càng khổ thì mới bằng lòng bước vào biên giới của Phật Pháp. Nay con có duyên lành gặp được anh em Sơn và Phú, đã và đang hành pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thành thật diễn tả lại những gì mắt thấy tai nghe và sự cảm nhận của hai anh cảm thức về Thầy, để cảm động lòng người mà tự tu tự tiến, thay vì cầu xin và nhờ vả mà chẳng đi đến đâu.

Thực hành chánh pháp khai mở tâm thân thì mới thấy đạo là gì? Đạo là luật quân bình của nội tâm, chỉ có niệm Phật, chấn động của nội tâm sẽ đạt đến quân bình. Tâm thức quân bình thì mới thấy sự diệu thanh của Chúa hằng hữu trong tâm con. Tu thì phải dứt bỏ nghiệp duyên thì mới tu được. Nếu ôm nghiệp duyên, chồng con tạo nghiệp lực lôi cuốn phần hồn đa đoan rất khó tu. Tu đạo không bằng đòi hỏi, mà cần thực hành với một phương pháp khổ trước lưu thanh, thì mới cảm nhận triết lý cao sâu, mà tự tu tự tiến, sẽ không bị bỏ ngõ trên đường đời lẫn đường đạo, tự sửa thì kẻ hung sẽ hóa hiền, làm người tại thế đã và đang được sự quang chiếu của Trời Phật, từ giờ phút khác. Chỉ có tu sửa tánh hư tật xấu của chính mình thì mới thấu triệt nguyên lý của Trời Phật mà tu. Vợ chồng là hôi tanh và tạo nghiệp, chẳng có gì đáng tin cậy cả. Con bằng lòng tu thiền niệm Phật là sẽ tái tạo sự quân bình của nội tâm. Hiện tại con đang đứng trong mọi vị trí của một hiền mẫu. Cần nhin nhục tối đa, phần hồn sẽ được nhẹ nhàng thì hành nhiệm vụ xây dựng con quý của Trời ban. Hành pháp tu thiền, điển quang của con sẽ được quân bình, tận độ gia cang bình an. Vô Vi không mê tín dị đoan, và lý thuyết vô trách nhiệm, hành pháp sống tạm để cứu mình và phục đời hữu hiệu hơn. Nếu con cảm thấy cần thiết cho tâm thân của chính con, con nên thử nghiêm chỉnh hành pháp một thời gian, thì con sẽ đạt được những sự may mắn hơn hiện tại. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

(115)

Chây Kính Chương,

12.  
8.05.98  
M

Con rất tiếc không được tham dự trại hè năm nay tại Cairns trong sự hướng dẫn tâm linh của Chây và tìm hiểu đạo Chan hòa của tất cả quý bác, anh, chị, em.

Chây vẫn thường dạy Vô Vi Độn<sup>2</sup> Quang bao trùm không gian và thời gian nên dù ở<sup>2</sup> bất kỳ nơi nào tâm linh vẫn luôn luôn trường ứng và sống trong cùng một nhịp độ thăng trầm, xây dựng, hướng thay đi lên trong sự tận tụy của bề trên và của Chây.

(117)

Con xin cầu chúc Chây nhiều sức khỏe để<sup>2</sup> điều đạt chúng con trên con nhiều chóng gọi.

Con xin lay tạ lòng thương yêu bao la của Chây và nguyện tu thân để<sup>2</sup> thông phụ lòng Chây

Kính thương Chây  
Con  
Minh

Cairns, ngày 8/5/98

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30/4/98 được biết con vẫn còn nuối tiếc không tham dự được cuộc chung vui hòa hợp cùng các giới cộng đồng Vô Vi Úc Châu năm nay.

Mỗi kỳ vui mỗi sắc thái khác nhau, không giống như tình đời đã đoán trước, mà không hành được. Thật lòng phục vụ thay vì hứa nói mà không làm được, không khác gì một miếng giấy mỏng. Hành pháp thì mới thật sự đóng góp cho cộng đồng Vô Vi, tiền bạc nay còn mai mất. Thầy làm việc không không gian và thời gian, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ mọi người khi cần đến, chứ không quậy phá như tình đời ngu xuẩn và đen bạc.

Liêm chính là cần thiết để xây dựng cho Vô Vi. Nếu mỗi người đồng lòng làm việc như vậy, thì chúng ta mới có thể đóng góp cho đại sự chung. Thành thật cảm ơn sự giúp đỡ và chúc tụng của con.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

1/ 05-01-98

S

12-1-98

M<sup>o</sup>  
Con Kính Lạc Thầy

Con tên C. T. T. Con theo

7LVV đã 20 năm, nhớ theo Pháp  
Mạc con nhóm ra sinh con đã gần  
20 bao nhiêu từ từ vô kể, con đã  
ăn mặn sớm từ xưa tam địa  
tài con như nghe bằng học sách  
nên con biết ơn trên đức thầy  
đã giúp đỡ và ăn xa cho con rất  
nhiều, nhưng con cảm ứng xi và đến  
đơn quả, nên những lời giảng dạy của  
thầy con chẳng biết nhớ bao nhiêu  
khi nghe âm thanh của thầy yêu

(119)

2

Con chỉ biết khóc và cầu xin Ông  
Phật ban ơn cho Thầy có nhiều sức  
khỏe để Thầy dạy bảo chúng con  
tu tập về nguồn Phật, vì con đã  
chưa học hỏi được Thầy nghe dân  
nhật, đất nước này con còn tham lam  
nhiều lắm con cầu xin Thầy  
ra ơn cho con, Thưa Thầy con  
con mẹ chồng năm nay ~~91~~ 91 tuổi  
tại Trại thị trấn, tu đạo Phật bên  
Việt Nam, con cầu xin Thầy đừng  
đắt cho mẹ con theo bên VV để  
tâm trí người đó khỏi mỏi

(120)

5

Sang năm mới con kính  
chúc thầy mẹ hạnh phúc  
sức khỏe của thầy rất tốt. Đại  
gia đình của thầy & hàng an  
toàn. Các học sinh của con cái  
báo con bình thản với thầy nhưng  
thiếu một, nhưng con sợ thầy buồn  
vì con ngu xi quả. Xin thầy bỏ  
chung và độ lượng cho con chỉ báo  
cho con đi con cố gắng sửa tâm  
sửa thân

Thầy Lay thầy

con a t e

(121)

Cairns, ngày 8/5/98

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12/1/98 được biết con đã và đang thực hành PLVVKHHBPP nhưng kết quả chẳng được là bao, vẫn còn sân si buồn tủi tham lam không giải tỏa được. Con cần thường xuyên niệm Phật để tự khai mở huyền bí của nội tâm, thì lãnh vực tiến hóa sẽ rộng hơn. Sân si buồn tủi vì sự eo hẹp keo kiệt của nội tâm mà sanh ra bản chất đó. Con cần niệm Phật để giải nó ra. Thực hành PLVV đều đặn thì sẽ tự đạt tới sự bình an của nội tâm.

Về phần mẹ của con tu theo chùa thì để cho chùa lo. Với tâm thành của mẹ cũng sẽ đạt đến ở tương lai. Mẹ con năm nay 91 tuổi là đã quá thọ rồi. Chỉ chờ ngày ra đi bình an mà thôi. Mẹ biết niệm Phật là đã biết tự cứu. Người ngu si đần độn là ôm một cục cứng ngắt không giải được. Tu theo PLVVKHHBPP là tự khai tâm thức học từ bi và thực hiện từ bi, lúc nào cũng tận độ và vui hòa với các giới. Thành tâm phục vụ và không vụ lợi, thương giúp và xây dựng mà thôi. Thầy lúc này vẫn khỏe mạnh và làm việc nhiều hơn xưa. Con nên lo tu sửa cho tâm thân được sớm khôi phục tốt. Chúc con vui tiến.

(122)

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Hàng L & Khỏe Túc Đ N  
Ngày 7-2-1998.

16  
09-05-98  
HN

Đức thầy khỏe mãi con!  
Con tu theo phụng dưỡng thầy từ 1/79  
đến nay đã hết sang năm thì  
là trên con đang tu học. Nhờ đức  
gật mãi con đã phân cấp qua thủ  
giao đơn đức thầy 7/97 qua thầy  
và vì let và đơn đức thầy 7/97  
lên tay và vì let 118 con 97. Sau đó  
lại được 1 thư thầy gửi từ 18/9/97  
đến tên nhà con là Ng. Thi Phụng  
đ. 6. Xã an Phước. Huyện Long Thành  
tỉnh Đ. Nam VNAM, với dụng ý thầy  
đây là 1 người thầy rất tốt và  
mình vui mừng rất nhiều về con.  
Như thế này: thầy 9/97 con có  
đ. Hanoi, và ở ah Dũng Thanh Sơn,  
Đức thầy dân Hanoi, một phụng dưỡng, rất  
đáng trọng hơn nữa, học rất tốt thầy  
với phụng dưỡng VVKH HBP và học rất giỏi  
gặp đức thầy 1 ngày kia xa xa  
thầy chửi chửi con ở nhà chửi làm  
thầy chửi đ. tu thầy, các làm chửi  
gửi thư cho con cuối 97 và làm  
thầy 2 năm dân và tham con.  
Thầy ở, may mắn qua gồm các thầy  
12 Đức Sơn con lại gặp ah Đức Sơn  
đ. lại gặp ah Sơn ở Hanoi và  
gặp thầy dân Sơn tốt lắm dân nhà 2/98,  
thầy đi sang đây làm như mình con  
gặp đức thầy, đ. thầy phải ở Hanoi,  
vì, gặp thêm con ở hướng này àn  
thầy dân Đức thầy lên thư 2 sau  
hỏi thư thầy, nhất con đã nhận được  
như thế này: Đức con gửi thư con  
này may gặp thầy, thầy trả lời  
con đức thầy 2 (Sinh 29/3/30)

(123)



gặp và gặp anh, Bui đợ phing nhiều hơn,  
hỏi về sự việc, về gặp anh và  
gặp nhà em trên đường nhiều hơn  
con đợ từ học hôm nay mới  
mới đến từ là 6/2/98.

(124)

thầy đợ! Con gặp thầy thầy, như thầy.  
ngang đim tặc các tu học, anh Sơn  
đợ hôm nay 3 tên con cả gặp anh  
mới đợ bắt anh Hân để kiểm tra  
thầy, nay gặp anh Hân và Em gặp anh  
đợ kiểm tra thầy mới đợ trả và Sơn  
Hân, qua mấy hôm, mới đợ thầy  
anh Khương thầy thầy.

Về gặp em  
P. H.  
N. T.



Cairns, ngày 9 tháng 5 năm 1998

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9/12/97 được biết con đã và đang hành thiền từ lúc Thầy còn ở quê nhà, mãi cho đến nay vẫn bình an và khai triển sự cảm giác của chính con.

Điểm nhập xác là từ bên ngoài đi vào. Còn Vô Vi hành pháp và niệm Phật đúng đắn thì tự tái lập sự quân bình điển quang của chính mình xuất phát đi lên, vượt khỏi sức hút của hồng trần, qui hội điển lành xuất phát từ Hà Đào Thành trở đi, để học sự quân bình của đạo pháp, hội nhập cùng luồng điển cái diệu thanh của Đấng Toàn Năng ban chiếu vô hình vô tướng, giải tỏa tất cả sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, hiệp khí cùng Trời Đất, thì mới thấy rõ nguyên lý của Trời Phật mà hành triển, không cần lưu ý những phần điển nhập xác vô trách nhiệm, bất cứ từ đâu đến, mạo danh Thầy, Quan Âm và Thượng Đế, cơ bút giáng lâm mách bảo đủ thứ, nhưng không một pháp khú trước lưu thanh, xưng là đại đạo, nhưng thật sự đệ tử không có pháp tu thì chỉ có đại ba xạo với tượng giả và thần thánh mà thôi. Một kiếp cũng sẽ không đi đến đâu, nếu không khai triển được trực giác của chính mình. Tham và lợi dụng ông Thánh này, bà Phật kia, tự dọa tâm thân mà không hay, đã khổ vì nhờ đỡ mà không lối thoát lại càng khổ thêm.

Chỉ có trì niệm lục tự xuất phát đi lên là chánh pháp mà thôi, không ỷ lại và cầu xin. Thích Ca đã lưu gương lành tự tu tự tiến, lưu truyền mấy ngàn năm, nhưng rất tiếc chúng sanh mê muội, cầu xin cúng bái, khó thành khó thức, cho nên phải chịu nghiệp quả luân hồi. Người càng ngày càng đông, chỉ có tạo loạn và không tự cứu được. Vô Vi là một pháp cho mọi pháp, khú trước lưu thanh đạt thành chánh quả, tự biết được gốc gát từ đâu đến đây và sẽ về đâu, và tự cảm thức được vô sanh bất diệt là cội nguồn của tâm linh.

126

Con dốc lòng tu Vô Vi, thì không cần lưu ý hình ảnh của bất cứ vị nào. Ánh sáng là cần thiết mà thôi. Ánh sáng vô cùng tận, nơi đó toàn là minh sự tự giác, phục vụ tận tình vô quá ngại. Ngày đêm chường dưỡng hào quang trong lành và tận độ quần sanh. Vô Vi thanh nhẹ là vắng, là ánh sáng, hồn vía hội ngộ minh chánh trong thực hành, tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp, không lãnh chức và ôm chức. Cuối cùng cũng phải chịu luật nhân quả của trời đất mà tiến thân, thức giác vô cùng và tiến triển vô cùng. Chúc con vui tiến trong hành trình thanh quang và thanh tịnh.

Quý thương,

T.L. 10.05.98  
M

V ngày 15 tháng 4 - 1998

Kính thưa Đức Thầy,

Trước hết con xin kính chúc sức khỏe của Thầy - tiếp theo đây con xin giới thiệu Thầy bài báo của Tổng Cục CAND HÀ NỘI, đăng về Thầy và hoạt động võ vi -

Vì do CA Việt và phổ biến nên ai cũng biết rõ tình cảnh xuy tuột đời bác, từ hình ảnh của Thầy đến các hoạt động võ vi, vì đó là nghề của những tà ma, ngoại đạo - mà người tu võ vi phải y' thức nỗ lực và vĩnh viễn trên con đường tu tập.

Bạn đạo Thu cũng đã mô tả sơ lược về đường lối của vài người đã tu lâu rồi, mà vì còn lo sợ cho cái thân tài đại nên vô tình làm tụt phần tiền hóa diêm quang - tức là đe dọa của phía bên tà phái!

(127)  
Con thấy bên Mỹ và khắp nơi khác, người nào không vững tâm thì dễ bị rơi vào quỹ đạo của hàng này! Và con vô cùng thương nhớ, xót xa đến Thầy qua những khổ đau - nhọc nhằn - van nài các bạn đạo -- phải cố gắng tu -

Kính Bái,

Con V P

● CHÂN DUNG "PHẬT SỐNG" LƯƠNG SĨ HẰNG

Nếu chỉ thoạt trông qua, không ai có thể tin rằng người đàn ông năm nay đã 75 tuổi ấy là "Phật sống", ngoại trừ cái đầu cạo nhẵn thín. Cao hơn 1m70, nặng 80 kg, Lương Sĩ Hằng có dáng dấp của một "xi thầu" trên thương trường và giỏi về sự hoan lạc hơn là một vị chân tu đạo hạnh. Da dẻ hồng hào, bụng phệ to tướng - chứng tích của sự thừa mứa, và bức ảnh chụp ông ta trần truồng ngồi thiền dưỡng sinh với một chiếc khăn nhỏ che ngang cơ thể khiến người ta có cảm giác ở nhân vật ấy, cái phần "con" nhiều hơn cái phần "người".

Sinh trưởng tại đất Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, năm 26 tuổi Lương Sĩ Hằng tốt nghiệp bác sĩ Y khoa rồi làm việc trong một bệnh viện ở Sài Gòn. Năm 1958, sự đàn áp các giáo phái ở miền Nam do chính quyền Ngô Đình Diệm khởi xướng đã bước vào giai đoạn cuối. Nhân cơ hội này, Châu Văn Thất - một công chức trong bộ máy cai trị của Diệm đã âm thầm lập ra đạo "Vô Vi" với phương pháp tu hành dựa trên nguyên tắc ngồi thiền của Lão tử. Nhưng vì sợ Diệm nên lúc ấy Thất chỉ dám phổ biến "Vô Vi" cho một số người quen trong gia tộc với chủ trương "Vô Vi" không sử dụng kinh sách, giáo lý. Người vào đạo cũng không cần quy y, không cần làm thủ tục nhập môn mà chỉ cần "tự tu tự tiến" theo những bài giảng của... thầy! Hai đệ tử đầu tiên của "Vô Vi đại đạo" lại chính là Phạm Thị Hiếu Nghĩa, vợ Châu Văn Thất và con trai y là Châu Nhật Tân.

Năm 1963, chế độ Diệm - Nhu sụp đổ, xã hội miền Nam rối loạn vì những cuộc chỉnh lý, đảo chính triền miên, Châu Văn Thất bắt đầu tìm cách phổ biến tôn giáo của mình với ý đồ tạo ra một thế lực trên trường chính trị. Trong dịp tình cờ, Thất quen Lương Sĩ Hằng và Hồ Văn Em. Sau nhiều lần gặp gỡ, bàn tính và tuyên truyền rủ rê, chúng lôi kéo được một số người nhẹ dạ, cả tin. Nhưng phải đến đầu năm 1971, bộ ba này mới quyết định chính thức cho ra mắt cái gọi là "Vô Vi đại đạo". Tuy nhiên đến đây, sự mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh vì Châu Văn Thất chủ



"PHẬT SỐNG" CẤT BẢNG KHÁNH THÀNH MỘT THIÊN VIỆN Ở MỸ

*Thật ra, nếu muốn hiểu chính xác thì tên gọi đầy đủ của Lương Sĩ Hằng đã đặt cho nó phải là: "Vô Vi khoa học huyền bí", hay vẫn tốt hơn: "Vô Vi đại đạo". Nhưng cũng như "Đạo Trắng" của Thanh Hải Vô Thượng Sư, "Đạo Nhà Trời" của "Ngọc Đế" Nguyễn Thành Công... "Vô Vi đại đạo" chỉ là một hồ lớn khoác áo tôn giáo qua những triết lý vay mượn từ đạo Lão, đạo Phật, rồi sau đó những kẻ sáng lập ra nó đã nhào nặn thành một thứ "đạo" sặc mùi mê tín dị đoan, phản khoa học...*



VÔ VI ĐẠI...  
"XAO" VÀ  
"PHẬT SỐNG"  
LƯƠNG SĨ HẰNG

trương phát triển đạo trong giới bình dân, còn Lương Sĩ Hằng lại muốn bành trướng "Vô Vi" vào giới người trí thức, thương gia. Mâu thuẫn sau nhiều lần bàn bạc mà không hàn gắn được, Châu Văn Thất tách ra khỏi nhóm, thành lập "Vô Vi quy nguyên", còn Lương Sĩ Hằng và Hồ Văn Em thì đặt tên cho đạo của mình là "Vô Vi khoa học huyền bí".

Từ đó cho đến ngày 30-4-1975, "Vô Vi khoa học huyền bí" phát triển mạnh, số tín đồ có lúc lên đến hàng nghìn người. Không chỉ ở Sài Gòn, Lương Sĩ Hằng còn bành trướng đạo xuống Cần Thơ, Long Xuyên, Cà Mau, lên Biên Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu... Các báo cáo mật của Tổng nha Cảnh sát dưới chế độ cũ cũng ghi nhận rằng: "Vô Vi" chỉ là một thứ mê tín dị đoan. Nhưng thực chất của nó là ru ngủ người dân quên đi cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa do đế quốc Mỹ và tay sai đang tiến hành, đồng thời quảng bá cho cái gọi là "tự do tín ngưỡng" nên nguy quyền Sài Gòn đã làm ngơ như họ đã từng làm ngơ với ông đạo Dừa ở Bến Tre, đạo Vuốt ở Cần Thơ, với thầy Tư nước lạnh ở Long Xuyên... Nhờ có mào bác sĩ nên Hằng được một số trí thức, thương gia tin tưởng. Trong lúc "Vô Vi quy nguyên" của Châu Văn Thất lại không được mấy

ai nghe theo, dần dà "Vô Vi quy nguyên" tan rã.

Hiện nay, một đệ tử cốt cán của Châu Văn Thất tại Việt Nam là Phan Quang Công - người được Thất phong làm "Hồng Ân Kim Cang" vẫn thường xuyên nhận tài liệu của vợ con Thất từ Mỹ gửi về để tuyên truyền, tán phát.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Lương Sĩ Hằng vẫn không ngừng tìm cách phát triển "Vô Vi khoa học huyền bí". Việc làm sai trái của y không thoát khỏi tai mắt của nhân dân nên tháng 1-1976, Hằng bị chính quyền Cách mạng bắt vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan và bị đưa đi cải tạo 13 tháng. Những tưởng đây là một bài học nhớ đời. Nhưng không! Ra khỏi trại, biết rằng mình khó có thể hoạt động tại Việt Nam, Lương Sĩ Hằng vượt biển. Sau vài tháng ở trại tị nạn, y được đưa đi định cư tại Canada. Sau này để "đánh bóng" mình, trong một bài viết đăng trên tờ *Đặc san Vô Vi* - nhưng ký dưới cái tên khác, Hằng nói: "Thầy Lương (tức Lương Sĩ Hằng) ở trại cải tạo ra đã chữa lành bệnh cho nhiều người, dạy cho họ phép ngồi thiền, dưỡng sinh nên sau khi ra trại, thầy có quyền muốn quay trở lại chữa bệnh cho các trại viên lúc nào cũng được...". Thăm tra hồ sơ lưu trữ của trại cải tạo nơi Lương Sĩ Hằng bị giam giữ, chúng tôi không tìm ra một chứng tích nào khả dĩ có thể xác định được chuyện này, ngoại trừ những nhận xét của các cán bộ quản giáo: "Tuy là bác sĩ nhưng Lương Sĩ Hằng thường xuyên khai bệnh, khi thì đau lưng, khi thấp khớp, khi cao huyết áp để trốn tránh lao động".

Những ngày đầu ở Canada, Hằng sống bằng tiền trợ cấp nhưng ông ta vẫn

128

Cairns, ngày 10/5/98

Anh P ,

(129)

Vui nhận được tin lành do anh đã gom gởi cho tôi được biết mọi người, kể  
hàng người hiền, cũng đều lưu ý đến tôi. Cám ơn sự quảng cáo không  
công của Tổng Cục Công An Hà Nội. Tin tức này tôi đã nhận được khi  
xuất bản. Những người thiếu trung thực đặt điều sai sự thật, uổng công vô  
ích cho tâm lẫn thân của chính họ. Vô Vi luôn luôn lấy oán làm ân và gắng  
tu tự sửa là điểm chánh trong cơ tiến hóa hiện tại. Người VN sẽ đến với tôi  
càng ngày càng đông, cũng nhờ nhiều kỳ quảng cáo không công như vậy.  
Cám ơn những khối óc thô thiển đã đóng góp. Tôi chỉ biết vui chấp nhận  
và tiếp tục học hỏi nhiều hơn. Thành thật cám ơn sự lưu ý và sự thông tin  
của anh chị.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,



12.05.98 B 0, ngày 07 tháng 02 năm 1998

Thầy kính thương

M Nhân dịp chi sống về Việt Nam thăm gia đình, và sắp trở về Úc, con gửi đến Thầy bức thư này với lời thăm hỏi kính thương, kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe.

Thầy ơi, những lời dạy quý báu của Thầy con vẫn nhớ và cố gắng kiên trì hành pháp đêm đêm. Con cũng vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được tái ngộ thân xác người Thầy thân thương của con một lần nữa trước khi Thầy rời khỏi mặt đất.

(131)

Con có vài lời kính thăm Thầy, kính chúc Thầy khỏe mạnh.

Con,

W

T V H



Cairns, ngày 12 tháng 5 năm 1998

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 7/2/98 được biết con và gia đình vẫn khỏe mạnh. Thật tâm tu thì chỉ có chuyên lo hành pháp để tận hưởng những gì Trời Phật đã an bài, gặp được ánh sáng trong nội tâm tức là đã gặp được Thầy.

Qui hình vạn trạng là chơn thức  
Tiến hóa thâm sâu rõ lý tình  
Kiếp kiếp không ngừng xây dựng tiến  
Thành tâm tu luyện tự mình mình.

(132)

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

7.1.12-0598

3 10 ngày 10/1/98

Hình Gay đại đức con chúc thầy được an Khang  
trường thọ, lòng từ bi của thầy thật là  
cao cả thiêng liêng!

Đại đức thầy: Con tên là: Q H Q  
28 tuổi. Sau má số, phàm thật là gặp bài  
hoc rất là khó

con cuối đầu lạy đức thầy giải mở đường cho  
con trong gia đình hiện nay con có  
ba, mẹ thì mất 3 năm rồi. Con mới  
gặp pháp của thầy, nhờ bạn mẹ tên Di. bạn  
nhiều giúp con ở nhà thêm được 1 năm

Thì gặp bệnh không mai cầu ở bên út có  
theo đạo vô di lâm bệnh nhân điên,

Kêu con lên Sài Gòn gặp bà thầy ở nước ngoài  
Về, con từ chối ở đi một lóng 1 đã theo pháp  
con nghĩ có duyên lãnh mở: gặp được pháp tự tu  
tự tiền

theo con nghĩ rằng mở người có một cái duyên  
con nghĩ rằng tự mình giải cái này nhờ bà thầy mở Huệ nhãn,  
đạo nhà con rồi thiên rất là khó khăn, ở nhà

(133)

bạn đạo thì rồi rất là dễ nhân  
xin cuối đầu lạy đức thầy giúp cho gia cảnh  
được yên, \*

đề con hành pháp cho dễ mà sao cố gắng  
hết sức cầu nguyện nó hư một chút nhân con nghĩ  
đó là nghiệp

hỏi con con chưa về thì con nghĩ rất là dễ  
sao cầu về UN thăm bà ngoại con; Cầu con nói  
có bà thầy ở nước ngoài về Sài Gòn; Cầu coi bà  
thầy nói có ba người theo con;

Liên nghĩ rằng gắng hành pháp thiên của đức  
thầy thì chắc giải nghiệp  
con nghĩ rằng có một đức tin niệm Nam Mô A  
Đi đã phát chốc trắng sẽ được



Con cười đầu lay đũa thấy giúp dùm con gạo mà  
khi thỏ chi mình thì đi đũa đầu óc con không  
nhớ gì hết

Con về thăm câu con ở nước về thăm tết đi về  
về rồi ;

mã gạo ngũ thấy câu ở nhà con và ngồi trên  
giường có sự trở ngại hỏi: Khó công phu

hỏi: lúc chưa về thì ngộ: thiên thuốc nhiều

bây giờ ngũ nhiều có gạo không nhớ thấy giải  
đáp cho con

Con cười đầu lay đũa thấy (chạy) chi bảo dùm cho được

con nguyện mỗi hôm một lòng một dạ theo  
pháp mã hành, chớ không theo mã con o có duyên.

(134) Con cảm tạ đức thầy được đời giàu sức khỏe

Cairns, ngày 12 tháng 5 năm 1998

H L ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10/1/98 được biết con cố lập trường tự tu tự tiến, là điều quý cho chính con. Làm người ở mặt đất này, ai ai cũng mang nghiệp từ tiền kiếp đến đây. Thành tâm niệm Phật theo bằng Thầy giảng thì sẽ được giải nghiệp tâm, tùy theo sự khai triển huyền bí trong nội tâm, nhiên hậu mới cảm nhận được qui không là đúng. Vạn sự khởi đầu bởi nhút không, trở về không thì mới đạt thông. Người đời học từ không đến có, từ có đến không mà tiến hóa. Tu sửa thì phải giải tiến. Nếu ôm chấp và lo âu thì sẽ không bao giờ thành. Sự hiện diện của con có một không hai trên mặt đất này. Không thể có người thứ nhì chế con ra được ngoài Đấng Toàn Năng. Con niệm Phật để tự phát triển huyền bí của nội tâm mà tiến hóa. Phần hồn sẽ ổn định và dứt khoát. Nếu con bằng lòng niệm và thường niệm vô biệt niệm, thì mỗi việc từ đời lẫn đạo sẽ khôi phục trong thanh tịnh và bình an. Cuộc sống của con hằng ngày tiếp xúc với điện năng của trời đất và đạo. Niệm Phật để xây dựng cơ đồ tâm linh của chính con là rất cần thiết. Chúc con vui tiến hướng về thanh tịnh mà tu.

(135)

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

B D J ngày 7.2.98

Kính gửi Đức Thầy  
Nhân dịp Thầy sắp sang  
Úc châu trên đường du thuyết  
để dự phiên ca, con có đôi lời kính thăm Thầy được  
đôi dào sức khỏe.

Thầy kính yêu.

Gần đây con có được nghe băng giảng của Thầy  
các bạn hỏi Thầy trả lời năm 99 Thầy ra đi, Thầy  
đi, vậy là năm 99 đã gần kề, gần 20 năm qua  
chúng con không được về hỏi lễ bên Thầy để nghe  
những lời siêu giác, vậy mà nay Thầy sắp ra đi con  
biết tìm đâu ra được một vị Thầy kính mến  
có một không hai tại mặt đất này.

Con vô cùng tiếc nuối nếu từ đây tới năm  
99 con không được diện kiến xác thân Thầy tại quê  
hương. Dù rằng Thầy thường dạy hãy gặp Thầy ở  
cõi thanh nhẹ, nơi đó mới thật sự là vô cùng.

Những Thầy ở hiện tại con còn đang trong hành  
trình tu học, chưa thoát trần được, làm sao diện  
kiến Thầy cõi thanh nhẹ được. Kính xin Thầy thương  
chúng con cho gặp lại Thầy không riêng gì con mà  
toàn cả bạn đạo VN đang mong ước được gặp lại  
Thầy cũng như con.

(136) Sản dịp chi Sướng về thăm nhà, con có đôi  
lời qua thăm Thầy, vì quá nhớ thường Thầy con có  
lời đồng loan mong ước. Kính xin Thầy thương  
bỏ qua cho con.

Thưa Thầy: Nhân đầu năm mới con xin Thầy  
ban cho chúng con lời huân từ trong năm  
mới. Con kính lời cảm ơn Đức Thầy. Con xin  
phép được dừng bút. Kính chúc Thầy  
một năm mới dồi dào sức khỏe  
để sống mãi với chúng con,



11.12.2005.98  
K

Con của thầy

*[Handwritten signature]*

N T T

Thư về con :

(Con thông tin thầy)

137

T.B: Thưa thầy! Cho phép con được hỏi thầy?  
Trong nhiều buổi giảng, con nghe thầy thường nhắc  
sẽ có một sự chấn động bất ngờ của mặt đất, nếu người  
tu chưa đạt tới diện giới sẽ không qua được tận đến  
thánh đức, vậy con không biết đến ngày ấy có còn  
gặp lại thầy không?  
Xin thầy thương minh giải cho con.



C , ngày 12 tháng 5 năm 98

T con,

Thầy vui nhận được thư con, muốn biết sự sống chết và tương hội với các con là ngày nào. Cần tinh tấn tu hành thì hậu quả sẽ tốt, và trường sanh bất diệt. Hồn vía vui tiến trong thanh tịnh, trong không mà có thì mới đúng. Trong ước vọng không thành là trật, bất ngờ gặp được mới thật là gặp. Năm mới cũng như năm cũ, chỉ có tu thì mới có phúc, không tu thì tự hại mà thôi.

(138)

Mậu Dần dũng mãnh trì tâm luyện  
Ý chí thâm sâu giải ảo huyền  
Kiến tánh minh tâm khai đĩnh đạo  
Tâm thành tự giác tự mình yên.

Chúc con và gia đình yên vui.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Ngày 20-  
12.05.98  
Thưa Ông. Tâm kính mến!

Con nhận được thư của Thầy vào ngày 9-2-98. Con mừng quá vì được Thầy ban cho những lời dạy nọ. Tiếp theo đó con lại nhận được 200 đô của chị Thiên-Hoa tặng con. Đúng là Song-hỷ 2 cái vui cùng một lúc.

(139)

Thầy ban cho con vui Đáo. Chị Thiên-Hoa ban cho con

đời ân đức của thầy  
và con cũng xin cảm  
ta ơn của chị Hiền  
Hoa đã giúp con qua  
lo nan của đời.

Con nhớ lại lời của  
cha giúp tu sẽ hạnh  
phúc nhiều lắm.

Quả đúng như vậy

(140)

Con nguyện cố gắng  
vui vẻ niềm phát  
hân đáp tạ ơn thầy  
và bạn.

Thành kính

Tri Ân

Con

Lam

K.T

Tb: Thừa Thầy

Con Khê có địa chỉ

C , ngày 12 tháng 5 năm 1998

K T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/2/98 được biết con đã nhận được thư và quà trong lúc cần, đến Tuyết Sương lại có than sưởi ấm. Đó là dịp may của người đến bất ngờ, trong không mà có là vậy. Con nên niệm Phật nhiều hơn nữa để tự cứu trong cơn nguy biến. Chúc con hướng tâm về thanh tịnh mà trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thật tâm niệm Phật mới là tự cứu.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

141



11.12.0598

S , 27 - 3 - 98

Ông Nội thường nhớ :

Đã lâu con không có viết thư để kính thăm Nội, vì phải lo  
vũ chằm sóc chế con và cho đến khi chế con qua đời, đến nay con  
mới viết thư cho Nội, con xin Nội đừng buồn con nghe Nội!

Ba con qua đời chưa vài được nỗi buồn nay lại đến chế con  
cũng nỗ lòng bỏ rơi tui con ra đi, thật đau đớn biết đường nào....  
Nội ơi! vì sao Đ/t Ba chế con lại đến nỗi này, chế con là người  
hiền vậy mà không được Ông Trời che chở và cho vượt qua bệnh tật  
này, để có thể tiếp tục tu theo pháp lý vô vi, và sống thọ thêm  
mười mấy tri mười năm nữa với tui con hả Nội! giờ trong nhà  
chỉ còn lại có 3 chi em con, còn anh chi con thì ở xa quá, buồn  
lắm Nội ơi! Con cầu xin Trời phật và cũng xin Nội từ bi độ tha  
mê liệt Ba chế con được tiêu diêu nơi miền lúc lai để tiếp tục  
tu hành. Đầu năm 98 chi em con có nhận được quà của Nội cho,  
con đã nhận đủ 1.000 USD, tui con xin đời ở Nội đã ban phước  
và gìn đời tay diên hiền che chở Đ/t Ba chế con cho đến ngày  
hôm nay, thật sự ở của Nội sánh như Trời như Biển, ở của Nội  
tui con không bao giờ dám quên, dù biết có giáng Thiên đê cho Nội  
sui. Nội ơi! hiền con vẫn đời Nội bác con qua bên,  
gồm anh chi, có chi có em và nhất là được gồm

142

Nội đê với lột nỗi buồn mắt Ba chế!

Con xin được đánh lễ Nội : NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,  
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Cuối thư con xin kính chúc Nội và  
phật bồ được "phước Thọ An Khang & Thế  
mãi không già" và Đ/t chi Tuyết luôn  
sui khỏe và may mắn.

Nhớ và thường... Nội nhiều:  
Cháu của Nội

Uan  
T B T



C , ngày 12 tháng 5 năm 98

B T ,

Nội nhận được thư con đề ngày 17 tháng 3 năm 98, được biết con vẫn còn buồn vì xa Ba Chế của con. Đó là định luật của trời đất đã sắp cho mọi gia đình có đến có đi theo luật nhân quả. Làm người cần nhịn nhục và tu sửa tâm thân. Tự diệt tham dục thì mới được cứu. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nhân quả liên hồi giáo dục và dẫn tiến phần hồn. Trong định luật có có không không, kẻ đến trước sẽ đi trước, kẻ đến sau sẽ đi sau. Cứ vậy mà thay đổi đổi thay trong trật tự đã qui định của trời đất. Chị con hứa sẽ giúp con xuất ngoại, tiếp tục tu sửa, nội không có cách nào bảo đảm con cả vì nội năm nay cũng đã 75 tuổi. Không có sự nghiệp hay là mua bán, không đủ khả năng giúp con trong tuổi xế chiều của nội.

(143)

Con cố gắng niệm Phật tu thiền từ từ giải tiến nội tâm, thì sẽ có dịp may đến với con. Chúc con vui tiến, không nên buồn hại nữa. Ba và Chế của con đã thoát khỏi nghiệp thân, con nên mừng hơn nên buồn.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng



1.6 n-05.98  
M

E

03-09-1998

Hình thừa Đức phát Chạy Lương n<sup>h</sup> Hằng.

Hôm nay con viết thư này hình thăm Chạy mạnh khỏe, sẵn dịp con xin gửi 100 đô la này cho Chạy để nhờ chị Bê mua thuốc ăn đường mình cho Chạy ăn dần con cảm ơn chị Bê nhiều.

Con xin ngừng viết hình chúc Chạy sức khỏe dồi dào sống lâu trăm tuổi.

Con hình thư

H B H

(144)

TS. Con không biết con bị định gì control con không ngờ hình được ngày nào. Hình xin Chạy giúp đỡ vì gần năm 2000 con chưa tu được lần nào.

Con có mấy cái thư của Chạy gửi, con đi tên bạn thư con không biết ai vô lấy mất và lấy luôn bằng giảng của Chạy.

C , ngày 12 tháng 5 năm 1998

T H ,

Thầy vui nhận được thư con cộng với món quà giúp đỡ Thầy khi cần. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con, được biết con tin mà không thiên được, vì điển thường đến phá khuấy con. Vạn sự do tâm con mà thôi. Con có tâm kính trọng Trời Phật, thì phải thành tâm niệm Phật theo băng giảng của Thầy. Niệm thường niệm, vô biệt niệm thì huyền bí nội tâm của con sẽ được phát triển, nhiên hậu mới học thiền đúng cách. Không nên nghi ngờ bất cứ ai. Tu thì phải hành. Muốn hành trước tiên phải niệm Phật, tự tạo một tập quán tốt thay vì nghi kỵ đủ thứ, tạo động và hại mình mà không hay. Chúc con vui tiến.

Quí thương,

Lương Sĩ Hằng

R C , 05-05-1998

TL. 13-05-98  
B2

Kính gửi Đức Cha kính yêu,

Con mong Cha vẫn khỏe và có dịp nghỉ ngơi sau những ngày du thuyết ở Úc và Đông Nam Á. Con mừng là Thiên Ca đã gặt hái những kết quả tốt. Hôm qua, chị Kiều Hòa nhắn tin là Cha cần cái ruột bút để viết cho khỏi đau tay, nên con xin gửi ngay để Cha dùng.

Hiện nay, công việc làm hàng rào bọc Thiên Viện Hai-Không đang tiến triển tốt. Lúc đầu chúng con chỉ định bọc 2 mặt nhìn ra đường lộ. Nhưng bây giờ chắc chúng con ráng làm thêm phía sau của Thiên Viện và dọn một con lộ nhỏ đi bọc quanh Thiên viện để bạn đạo có thể đi dạo cảnh sau này. Công việc do người Mỹ làm bằng máy móc, có xe ủi, nên vững chắc, và mới có đủ sức để dời những tảng đá của Thiên Viện.

Trong những ngày 23, 24, và 25 tháng 5, chúng con sẽ tổ chức cho bạn đạo lên Thiên Viện để thiền chung và học hỏi Mục Bé Tám. Chúng con kính mong sẽ được sự ban chiếu của Cha để mọi người đồng tâm hướng thượng lo tu thiền, hầu giải bớt nghiệp tâm.

(146)

Chúng con thành tâm ước mong có dịp đón Cha về Thiên Viện nghỉ ngơi vài ngày khi nào thuận tiện cho Cha, để chúng con được dịp sống trong tình thương sống động của Cha. Khi con lên Thiên Viện, vào thăm Cốc của Cha, con lại nhớ Cha vô cùng, nhớ hạnh của Cha làm việc không ngừng nghỉ. Con không biết làm gì hơn, chỉ biết ráng tu, và đóng góp chút ít để cơ sở của Thượng Đế ngày thêm tốt đẹp.

Con kính chúc Cha luôn được sức khỏe dồi dào,

Kính thương,

Con  
α

C . ngày 13 tháng 5 năm 1998

X M ,

147  
Cha vui nhận được thơ con đề ngày 5/5/98 cộng với mực viết bài vớ hàng ngày để phục vụ bạn đạo. Nhận viết của con tay Cha đã giảm sưng. Thành thật cảm ơn con đã giúp đỡ. Con dâng hiến những gì sẵn có để phục vụ quần sanh ở tương lai, là điều cao quý nhất. Chính người tu không thật đã và đang trốn tránh. Cha cũng vậy, không bao giờ xa lìa tâm thành của hành giả Vô Vi. Duyên lành ban chiếu của Trời Phật, kỳ này tour Cairns rất vui. Mọi người đều cảm thấy thoải mái, loại trừ một số người óc xấu, tự họ xấu hổ mà thôi. Con lúc nào cũng đứng trong vị trí phục vụ và cống hiến, không khác gì việc của Cha đã và đang làm hằng ngày. Nhờ VôVi không tuổi tác, trọng trẻ giúp già, lúc nào Cha cũng vui và tận tình phục vụ các giới khi cần. Chúng ta đã chọn một con đường đi thì cứ đi. Tương lai sẽ đến đích. Có dịp Cha sẽ giành giờ thăm con và bạn đạo. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

167 M HONG KMT

Vi Cha Già yêu quý nhất của đản  
con mà Cha đã luôn luôn chăm sóc dưỡng  
nuôi ngày đêm trong tim Cha.

Cha ơi!!! Mềm xúc đượ Chúa từng lấy  
ra trong đời con, Con vừa sống sống,  
vừa nhận ngạo, lời lẽ nhân quả của  
Cha. Chung con biết rằng: tuổi Cha đã  
cao mà Cha đã bao bọc, khổ Cha đổ  
hết cho chúng con, chúng con vô cùng cảm  
xúc trước tâm lòng người Cha già, yêu  
thương đản con hơn con chạy chúng, Cha  
đi, Cha dặt, Cha dẫn đưa từng bước một  
trong cuộc sống đầy đau khổ, nhưng có  
Cha già yêu thương, tất mọi là yêu  
(167) thương, mọi đau khổ, đau buồn đều  
tan biến, chỉ còn có hy vọng tràn trề  
trong tình Cha yêu thương mà thôi.

Chúa Cha, dù sống xa Cha ngàn  
triệu dặm, mà lòng chúng con luôn sống  
bên Cha, cố gắng học hỏi cho bằng được  
những gì Cha dạy bảo, lời Cha Cao Siêu  
già chúng, phải say sưa trong cõi Thiên  
mới thấu hiểu được lời Cha. Con,  
mân mữ và con đĩ hiểu và cố sống  
can thiệp sống cảm người Cha ơi,

một lúc con cu, một lúc con uo, một  
nhịp tim đập, em tôi hướng về Thiên Chúa  
tối cao và gần bên cạnh Cha. Con  
cảm thấy làm nhà không biết mở một  
vì bên con có Cha yếm tếp rất  
sâu đậm con em sợ gì nữa.

(168)

Ôm Cha chúng con vô bờ,  
ơn Cha như trời như biển, làm sao con  
em. đây lên cho xứng

Thưa Cha, chấp tay người mặt lên  
tôi Xin Chúa tạ công bố hầu cho  
Cha bây giờ và đời sau mãi mãi.

Thưa Cha, con áp dụng thường thấp  
của Cha con cảm thấy, con càng gần  
Thiên Chúa tâm hồn thanh thản nhẹ nhõm  
biết yêu Chúa, yêu người thật tình, không  
giả dối, không bao giờ nghĩ đâu về ai.  
ai nói xấu cũng không buồn vì mình con  
xấu hơn điều người ta nói và hằng ngày  
cố gắng tiêu diệt những gì tội lỗi  
và lưu giữ những gì tốt đẹp để đem  
hạnh phúc Chúa về cho anh em đồng loại  
của mình.

Thưa Cha! Con tin rằng Cha không  
bao giờ bỏ con, chỉ em Xin Chúa làm  
sao cho Cha con luôn khỏe mạnh để  
thầy thế giới đem yêu thương cho mọi người  
em T.M. các em Sœur P. 7. H.

Cha như ân nhân con như Cha. Con không yêu tất cả  
các anh chị em cùng em như Cha. Con không yêu tất cả  
các anh chị em cùng em như Cha. Con không yêu tất cả  
các anh chị em cùng em như Cha.



C , ngày 14/5/98

Kính gửi soeur N ,

Thu soeur đã đến ngày 20/3/98  
Tôi vui nhận được những lời tặng khen  
Tâm tu sáng tỏ như đèn  
Gieo duyên tận độ người quen tánh trần  
Mỗi người đóng góp một phần  
Trở thành tâm đạo ân cần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Tâm giao bình đẳng đổi thay thế tình  
Tâm linh phát triển càng minh  
Tình Trời tình Phật tình linh hơn người  
Thanh cao tiếng nói giọng cười  
Người người hoan lạc rưới tưới lòng sâu  
Thành tâm giải tỏa cơ câu  
Trí tâm thanh nhẹ chẳng sâu chẳng mê  
Chúa ban khai triển từ giờ  
Khai minh trí tuệ rõ cơ Cha Trời  
Bình tâm tiến hóa hợp thời  
Trong không mà có có lời dựng xây  
Vía hồn tái ngộ ngày nay  
Tự tu là chánh đổi thay thế tình  
Tình Trời sáng tỏ cảm minh  
Độ tha tại thế hành trình Trời ban  
Chơn tâm khai triển bạc bàn  
Thực hành là chánh khai quang chơn hồn  
Về trời Thiên Quốc sanh tồn  
Trường sanh bất diệt giữ hồn lo tu  
Thế gian tạo cảnh mê mù  
Tu không đến đích tạo ngu tạo khờ  
Chẳng còn nuôi dưỡng giấc mơ  
Thực hành là chánh bơ vơ chẳng còn

(150)

(151)

Đường đi có sẵn đường mòn  
Tu hành chất phát tạo con người hiền  
Minh tâm kiến tánh tạo duyên  
Trì tâm tu luyện rõ miền thiên không  
Thương yêu xây dựng một lòng  
Giúp người tiến hóa chơn hồn khai minh  
Mong soeur thấu triệt hành trình  
Cùng chung xây dựng cùng minh đạo Trời  
Quý thương xin tạm dứt lời  
Tâm linh sáng suốt hướng trời thực thi.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

12.18.0598

M  
Đầu thư con kính chúc thầy được an  
Khang trường thọ, con cầu xin ông  
trên ban phước lành cho thầy được  
ở lại sống với chúng con để duy  
dắt chúng con trên bước đường tu học.  
Triều đây con sống rất khổ sở vì  
bệnh tật và cuộc sống gia đình khiến  
con nhiều khi muốn sống nữa ch<sup>2</sup>  
muốn chết hoặc đi tu một thời.

Khi lĩnh tờ báo do ông trở sắp xếp  
con được 1 bản báo đưa con vào b<sup>2</sup>  
thầy dạy tập. Tới đó con mở ra  
xem, những lời thầy nói trong b<sup>2</sup> sao  
đúng với tâm trạng con lúc đó quá,  
con mừng quá và ngay đêm đó con  
trần thien cho đến bây giờ.

(152)

Đó là ngày 4/10/1996.

Từ ngày trần thien tới nay về  
mặt thể xác sức khỏe con được khá  
liên tục, về tâm linh thì con đã  
trở được đến bờ đầu, chầu mây.

Con có nghe thầy giảng người tu đ<sup>2</sup>

bà đầu thì trí này cũng mở miệng con thấy  
Sao cũng tu mình cũng kìm mồm dù con  
cố gầy dẫu chút thì giờ thêm thêm say và  
chịu hầu thì miệng phật hoặc coi lý  
Sách thầy giảng ra xem. Những lời thầy  
giảng con rất thích thú những ở hiệu  
sao khi gia đình lớn xôn con muốn nói  
điều gì đó thức tỉnh mọi người thì mà  
sao không nói được và có khi con biết  
việc con làm là sai mà không kiếm được.  
Lúc đó con rất buồn và giận mình tu  
như vậy sao mà tiến được.

(153)

Khi con thiền vào ban đêm cũng vậy  
mấy thầy đầu im xuống ở có chuyện gì  
đến 1+ hôm con đang ngồi thiền có cảm  
nặng rất nặng và sắc cắn vào chân con  
điều này xảy ra 2 lần làm con tử độ  
đến nay khi ngồi vào ban đêm nhớ á  
hồ con về sự hôm. Mặc dù con cố niệm  
phật và khẩn thầy Đức tổ giúp con.  
N. lúc đó con ở biết thầy có nghe lời  
con khẩn ở ?

Thưa thầy, con xin thầy cho con biết  
Khuyến là để phát triển tâm linh con có nên  
tự giác ăn chay trong giai đoạn này o?  
Khi sức khỏe con ổn yếu lắm chỉ nặng 30k  
và lại nào giờ con ăn rau củ o quen  
con sợ ăn chay o để rồi sẽ ảnh hưởng  
đến sức khỏe tu o được (mặc dù sau  
này con o thêm thịt cá nữa).

Đề sức khỏe có 1 bàn đũa chỉ ăn  
mới sáng uống 1 ly nước chín + muối + tiêu  
chanh. Con o biết uống thuốc xuyên suốt  
buổi sáng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe?

(154)

Con có điều này nhờ thầy chỉ giúp  
khi người thân bị bệnh con có nên lại  
thăm thường? Khi con đang ngồi thiền  
trên o ngồi nhưng con vật như chó mèo  
tray lại ~~gần~~ ngồi kế bên hoặc nhảy  
vào lòng con chửi con có nên đuổi nó?  
(thì vì con sợ mất điện).

Thưa hỏi dài con xin đừng bắt  
(mặc dù con còn rất nhiều điều nữa  
muốn hỏi thầy) chúc thầy luôn

mai khỏe con và bạn đạo VN.  
luôn mong ước có ngày thầy sẽ trở  
đề VN, chúng con sẽ giúp đỡ  
thầy bằng xiêng, bằng chít để thầy  
lấy mong nhớ.

TB H N L 40<sup>T</sup>

(155)

con đũa này con xin hỏi thầy con  
có đũa con 12<sup>T</sup> (dân) con đũa cho nó  
đeo lộc mà thầy o biết có đũa o?  
những người o tu theo pháp lý HVKH này  
đeo có đũa o?

C , ngày 18/5/98

N L ,

Thầy vui nhận được thư con không đề ngày và địa chỉ hồi âm, được biết thần kinh của con bất ổn, cần thanh lọc bộ ruột giải bớt độc tố bên trong thì con sẽ được khỏe mạnh và ăn chay tốt. Con ngồi thiền thấy những hình ảnh thú vật là bên trong chưa giải thông phần trước điển tích tụ thành độc tố. Con muốn Thầy sống lâu để phục vụ các con, thì con phải niệm Phật và tu thiền nhiều thì mới cảm nhận được những gì Thầy đã và đang phục vụ vì các con. Nhờ hành pháp luân thường chuyển đều sẽ gạt hái tốt. Những gì con đã thấy đều là nghiệp lực của chính con. Uống nước chanh với một chút tiêu và muối có thể giúp giải độc tố mỗi buổi sáng. Con uống liên tục mỗi buổi sáng khi bụng trống sẽ giúp bộ tiêu hóa tốt. Người khổ lúc nào cũng muốn chết hay muốn tu. Nay con có duyên tu theo PLVVKHHBPP thì sẽ được khai triển tâm linh hướng về Phật Pháp mà tu. Khi chưa đủ trình độ điển quang nói chuyện thì chẳng ai muốn nghe. Cần làm pháp luân thường chuyển đều thì trật tự bên trong sẽ được phát triển. Âm thanh sẽ thay đổi, ấm êm thay vì nóng nảy, biết được mà nói không được là vậy. Logo là giành cho người chịu hành thiên đeo để nhắc nhở phương pháp công phu tự khai thông lấy chính mình, hiểu mà đeo thì sẽ có giá trị, còn không hiểu mà đeo cũng như không. Từ rày về sau muốn viết thư cho Thầy cần đề ngày tháng và địa chỉ hồi âm và chữ ký. Không nên gửi thư không có trật tự mà muốn được hồi âm. Chúc con vui tiến.

(156)

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng



19.05.98  
M. J.

S. D. ngày 27/4/1998

Con kính gửi... Thăm Thầy

Trước hết con thăm thầy và cầu cho thầy khỏe an  
khang - trường thọ.

Về phần tu học lúc nào con cũng sẽ bèn có phát  
huy hiệp con.

Con nói ra cái gì cũng thiếu từ thán thật.

biết vậy như không sao nữa chừ... Nên lúc nào con cũng  
muôn làm sao tập niệm Phật đườc.

(157)

chàng thì này thì được thầy và con xip cho con trai  
-thê để mình giải nỗi tâm cho con.

Người gửi:

T. H.  
T. H.





C , ngày 19/5/98

P H ,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 27/4/98 được biết thần kinh con yếu, chư niệm Phật đúng đắn được, vẫn còn tà ý sợ ma vì thiếu thành thật với chính con. Cần cố gắng tập niệm Phật liên tục, nhiên hậu mới khôi phục bản chất thật thà phù hợp với nguyên lý của trời đất mà tu. Chịu tu sửa thì quỷ thần phải kính phục, áp dụng pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì hồn vía sẽ được khai minh, chơn tình sẽ bộc phát, giải toả sự mê muội sai lầm. Niệm Phật thường xuyên, nghe băng niệm Phật hằng ngày sẽ bắt được nhịp tiến hóa của tâm linh. Con xin thơ khuyến tu, cần học thuộc lòng lâu ngày sẽ mở trí.

Thơ của con như sau:

TRAN tâm loạn động trí hoang mang  
PHUOC độ không hành khó chuyển sang  
HAI hội tâm tu tỉnh thức giác  
Cảm minh thiên địa tự mình an

158  
Minh an phát triển đàng hoàng  
Gieo duyên tận độ vượt sang đạo đời  
Tự mình thức giác hợp thời  
Đời là tạm cánh nơi nơi bất hòa  
Cảm thông nguyên lý gần xa  
Tình ta tình họ tình hòa tiến lên  
Thực hành khai triển bên trên  
Trời cao rộng mở tạo nền dựng xây  
Chẳng còn lý luận mưa mây  
Thanh cao Trời độ tự xây đắp nền  
Tự mình giải tỏa tự quên  
Buồn vui tranh chấp tạo nền u mê  
Thực tâm khai triển trở về  
Thật thà chất phát giải mê cõi trần  
Nguyên tu đóng góp một phần  
Sửa tu tiến hóa ân cần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Trí tâm thanh nhẹ đổi thay thể tình  
Tự mình phát triển tâm linh  
Cứu mình giúp họ âm thầm cảm hòa  
Thực hành khai triển gần xa  
Khai minh tâm đạo chan hòa tình thương.

Quý thương  
Lương-Sĩ Hằng

<sup>1. 2. 3.</sup>  
S. K. H. H. Thừa thầy,

Con đã hành pháp Vovi 3 năm, xin thầy  
lâm ơn cho con bài thờ. Tên con là:

N. T. T. T.

Con xin cảm ơn thầy.

(162)

T. N.

Xin lâm ơn gửi về địa chỉ:

M , 5/6/98

T T ,

Thầy vui nhận được thơ con xin một bài thơ cho tên con. Sau khi nhận được, phải học thuộc lòng, để nhắc nhở chính con lo tu tiến, phân minh đời đạo rõ ràng trong tâm thức. Thơ của con như sau:

NGUYỄN giảng trần học hỏi tiến thêm  
THỊ hòa tâm sự tự phân lần  
THU đông phát triển tùy duyên thức  
THẢO mộc hóa sanh uyển chuyển lần.

Tâm thành thực hiện căn phàn  
Đời là tạm cảnh an cần dựng xây  
Xa xưa cho đến ngày nay  
Dùng hành tu tiến đổi thay thế tình  
Cần khôn vũ trụ tâm tình  
Tình Trời tình Phật tình mình đạo lành  
Chung qui cùng phải thực hành  
Quý thương Trời Phật đạt thanh đạt hóa  
Sống trong chất phát thật thà  
Giải phàn mê chấp chan hòa tình thương  
Tự mình thực hiện gieo gương  
Trĩ tâm tu luyện yêu thương muôn loài  
Bằng lòng dẹp bỏ đua đòi  
Thành tâm tu luyện tiến hoài không ngưng  
Qui về một mối cảm mừng  
Cùng chung Trời Phật giải từng ước mơ  
Xác thân cũng phải đến giờ  
Hồn đi bỏ xác rõ cơ đất trời  
Điện năng phong phú thành thời  
Trời ban tình đẹp rõ nơi cụ hình  
Tu tâm sửa tánh hành trình  
Tự mình nhện nhục quang vinh phần hồn  
Quý thương

Lương Sĩ Hằng

163

14-06-98  
C/Mr

6-12-98

Đình gửi,

Đức Thầy Thượng.

Đình thưa Thầy, hôm nay Cầu Kiệt đi Jam jode thăm Thầy, có hỏi con đi thăm Thầy không? Kiệt chủ đi thăm luôn, nhưng con kết Bé Bi, con thì bây giờ chưa nhứt lo TĐ, là lòn phần hằng Tâm, con có găm công-quả, công-phúc để giải nghiệp Tâm và Thân.

Luôn đây có bạn đạo ở V-N gọi biết Thầy môn qua, từ lúc có Tâm đi V-N về gọi cho con, Hôm nay có dịp gọi Thầy.

164) Chời con cũng có vài hàng kính Thăm Đức Thầy đôi-dào - sắc - khỏe sống lâu trường thọ diu-dắt chúng con trên đường tu Học. Tới đây con tạm ngưng bút xin chào sau.

Đình lái

con 98/TK

T.B: à quên con nhân được thờ Hồi âm.

Thầy gọi cho con rồi, con rất vui mừng, và đọc đi đọc lại mãi.

San Jose, ngày 14/6/98

K con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 12/6/98 được biết con vẫn khỏe và nhận nhiệm vụ giữ trẻ và thực hiện tình thương. Thành thật cảm ơn món quà của bạn đạo VN gửi tặng Thầy.

Lúc này Thầy vẫn làm việc đều và sức khỏe vẫn dồi dào. Các bạn đến thăm vẫn vui mừng vì thấy Thầy lúc nào cũng vẫn bình thường.

(165)

Lúc này cần niệm Phật và gắng công tu thiền thì mọi việc sẽ được êm xuôi. Chúc con thanh tịnh và vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng.

Cairns, ngày 10/5/98

Kon,

Thầy vui nhận được thư con với hình ảnh công việc xây dựng một thiền đường phục vụ người kế tiếp là điều cao quý. Nay đã hình thành một cơ sở tâm linh để anh chị em có cơ hội chung thiền. Tu hành phải thành tâm phục vụ người kế tiếp là điều cần thiết. Con và chị Nho định cất cho Thầy một cái cốc để Thầy tu tại Long Thành, là điều không cần thiết. Thầy cần tu tâm chứ không cần tu cốc. Con và chị Nho nên để dành tiền làm phước giúp đỡ người nghèo còn hơn. Người tu không nên chia rẽ. Nên tạo hạnh đức phục vụ chung. Mọi người sẽ có cơ hội cùng tu tiến. Mọi người cần tự xây dựng hạnh đức phục vụ người kế tiếp, chịu nhịn nhục thì mới có cơ hội về VN ở luôn được.

(166)

Con trì tâm nuôi dưỡng ý chí thiền lành rồi cũng có cơ hội thành tựu. Trời Phật luôn luôn tận độ tâm thức thiền lành, con đã chứng minh vượt qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời của chính con, nhìn thấy trước mắt nay còn mai mất, giáo dục quần sanh, học bài có có không không trong người tự hiểu. Cuộc vui do Vô Vi tổ chức đều có cơ hội học và tiến. Mỗi sắc thái khác nhau, con sẽ tham dự Hùng Vĩ Giao Liên lại càng vui hơn. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

# Trong Linh

17-06-98  
M

Cha Già quý mến của chúng con nhiều,  
thật là nhiều.

Linh thưa Cha! Chúng con luôn hướng về Cha với tất cả tâm tình thường mến, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng con tin rằng Cha luôn thanh thản an bình và may mắn. Chúng con qua đời sống sống vì đang ở trong tình trạng sức khỏe mà Cha đã dùng sức lực tận tâm tận lực. Con Cha đi, hiện giờ VN đang nắng hạn, chúng con thiếu nước và thiếu tiền chi tiền. Trước kia chúng con làm tuần lễ ba lần, nay nông qua chúng con phải làm mỗi ngày, và bông tâu chi giặt hàng ngày 3 30 cm, nhờ Linh yêu thương chăm sóc của Cha, mà chúng con tưới mát không bị ghé chóc, ban rải là một điều vui sướng khôn tả.

(164)

Linh thưa Cha! Chiều mà nắng hạn kéo dài chắc chúng con chết mất, mùa màng tâu thất, nhiều nơi cả ghé, lúa nếp tâu bị cháy sạch và nước mặn càng ngày càng dâng lên cao. Thưa Cha! Chúng con không có vàng tay của Cha và quý Vị Đại Ân Nhân giờ đây chúng con đã sao. Chắc Cha đã gặp được thư của chúng con trên 3 lá... Cha biết, từ con đất lần rữa, những ngày ngày con bảo đưa cháu đi khắp nơi. Saigon, Chợ Lớn, Gia Định

Vân Đỉnh, Ba Thiều, Yô Vập -- Sinh Hương  
Thủ Đức để tìm các Đạp báo lưu lại  
những quyển, những tờ -- mà con thấy không  
hay. Con thông muốn những người thân  
chuyến của con làm phải một thư thân  
nào, Cha đi hết sức Cần thận, vì không  
biết ai là thân ai là -- mà để thông.

Những con nghĩ đến đời này, ta muốn  
thực hoạch một kết quả tốt đẹp, đời ta phải  
đau khổ, phải hy sinh rất nhiều cái thân quả  
mỏi Cao quý. Con nhận thấy Cha ban lễ phật  
phát tinh Hương Tam hành phước cho người  
đau khổ, Thiên Chúa cứu độ Cha.

(170) Chúa Cha! Chúng con cũng gần hết rồi  
những sung còn lại hơn trăm em về thông  
có thể năng để về hè, thành ra quanh  
năm Tết, Hè chúng con đều phải rất là  
thông có ngày nghỉ. Mỗi năm chỉ có em  
đi có nghỉ 10 ngày để về nhà Giám  
Đỉnh ở Thủ Đức Vĩnh năm 10 ngày để chỉ con  
hoàn toàn bình lặng thông một tiếng tụng, con  
bà hồ mà thuê hành từ cứu.

Chúa Cha! ngày Tết con luôn nhớ  
Tên Cha, nhớ tên anh chị em và những vị  
đại An nhân của chúng con trong lời nguyện  
thưa thiết thân tưởng trong lúc thờ nguyện. Con xin  
vong tay cúi đầu cảm ơn Cha rất nhiều.



## Trong Kim

Vì Cha Già thương yêu của chúng con,  
thật là yêu thương, chúng con không sao liên  
ta cho con.

Đỉnh Thủa Cha! Chúng con cảm thấy không  
như Cha, nhìn ăn như uống, sống cuộc đời  
kém khổ, gọi tên gọi về nước sông chọi  
con. Mỗi lần nhìn nước lỉnh Cha thương yêu  
chúng con, phứt sống sống như mọc dục  
cánh để bay về Cha, tay vuốt tóc dơ  
tay, chân rung rẩy, nước mắt lưng tọng  
nơi không ra lời. Cha thương chọi con không  
tính toán, không nề hà. Mong sao cho chọi  
con nên người, ích lợi cho xã hội. Tính thần  
sống suốt, xưa tuổi mọi phiền não, giải  
tỏa mọi âu lo, giúp nơi tâm trở lại thanh-  
bình và an lạc là Cha vui và đáp đền,  
cũng ơn Cha một tí xui. Chọi con cố gắng  
sống như lời Cha khuyên dạy trong  
"TÔI TAM ĐẠO". Cha ơi chọi  
con quý gọi cái TÔI này cảm ơn tình  
thương hải hà Cha dành cho chọi con.  
Giờ đây chọi con như cây cá mai, con  
tươi tắn do bờ lợi trong giếng nước mát.  
Cha nhìn thấy TÔI con tung tăng vui

(171)

Đông Chai Cha hai lòng. Bên  
mẹ nhà xa xôi mà chị con luôn  
gặp Cha nhân hậu nên Đức trong  
Sang. Chung con luôn nguyện cầu  
cho Cha luôn khỏe mạnh, để  
đảm con chung hưởng niềm lạc  
của Cha.

(172)

Chung con Xin chào và  
Cha những giấc ngủ yên lành của  
chị con.

T.M. Con P.T.H.

T.B. Linh Hứa Cha, hiện cha đi về chị  
con Xai rất lý, những như cầu cần thiết  
con mới xử dụng. Con hiện đang đi mua  
hai chiếc xe đạp để chung con đi chỗ  
mua sắm, chứ từ lâu chị con đi bộ đã  
hòn hai cây số và mua mung, và vài  
may thêm quần áo cho các em quá  
thiếu hụt. Cha đi. Có Cha và những  
vì tại ân nhân nên <sup>chị</sup> con mới có ngày hôm nay  
Chung con cúi đầu cảm mến tình Cha.

Montreal, ngày 16/6/98

Kính gửi soeur N ,

Tôi vừa về đến nhà nhận được năm lá thư và hình của các cháu cùng quà tặng của các cháu do anh Phan Cao Thăng chuyển đến. Thành thật cảm ơn soeur và các cháu.

Những lời triêu mến kính thương của soeur đã gọi về cho tôi rất cảm động. Tôi đã làm việc tối thiểu - mà Đấng Toàn Năng đã ban cho tôi cơ hội phục vụ trong một giai đoạn: học từ bi và thực hiện từ bi đối với người đau khổ. Nhờ sự đau khổ mới thấu triệt được giá trị của tâm linh mà tu tiến.

173 Các cháu được mạnh khỏe không khác gì bình minh quang chiếu cho các cháu, sống vui và bùng dậy trong tình yêu thương của Chúa. Sự ray rức cảm động này lúc nào cũng ẩn tàng trong tâm thức của người tu chọn giải thoát.

Kính thưa soeur, đời là tạm, tình thương là thật và trường cửu. Thế gian này chỉ có một đạo thôi; nó là tình thương như soeur đã và đang dẫn thân tận tình phục vụ. Những đứa trẻ chưa mở tâm khai trí, đó cũng là một trường học dẫn tiến tâm linh có thực chất, phục vụ từ khổ nạn cho đến an vui. Việc làm của soeur thật là cao cả trong hành trình theo lời ban chiếu của Chúa, khai triển tâm linh bất vụ lợi. Nhờ qua việc làm mới chứng minh được người tốt hay xấu đó thôi.

Tình người thấm thía trong yêu thương  
Xây dựng không ngừng thức rõ tường  
Tạm cảnh thực hành chơn lý pháp  
Thành tâm tu luyện tự mình thương.

Tôi vừa đi Úc và các nơi về, sức khỏe vẫn bình an. Kính chúc soeur cùng các cháu vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

M , ngày 17/6/98

Kính gửi soeur N

(173b) Tôi vui nhận được thư của soeur chuyển từ anh Trường đề ngày 5/5/98 được biết soeur và các cháu vẫn bình an trong mùa hạn hán. Thời tiết bất thường khắp các nơi, ai cũng đều lo âu về những lời tận thế. Tình thế gặt gao chùng nào tâm lại được tự sửa và cảm thức được sự mầu nhiệm của Chúa ban. Kẻ có người không đồng gánh chịu. Luật của Trời Đất rất rõ rệt, người tu thanh tịnh luôn luôn cảm nhận được điều của Chúa ban dạy trực tiếp trong tâm thức. Xác phàm nhục dục không có sự kích động và phản động thì không tiến. Muốn có một miếng đất lành hay là một cái chén tốt, thì cần phải trui luyện mới hình thành. Tình người cũng vậy, có khổ mới chịu tu sửa chính mình. Tình đời bắt buộc phải đen bạc trong cơ tiến hóa, thì mới thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh an yên của Trời Phật. Nhìn nhau rơi lệ sau mọi sự đau thương và khổ nhục. Cần sự thanh tịnh mới tự cứu, đứng mãnh tham thiền lập lại trật tự của tâm linh, thực hành đúng đắn trong chiều hướng xây dựng của càn khôn vũ trụ. Xin soeur và các cháu không nên bận lòng vì tôi. Danh là danh giá, đàng là đàng tu. Có kích mới có tiến, có động mới có tu. Có ngu mới có sáng. Mọi bên đều có sự kích động và phản động thì mới được thăng hoa theo trình độ sẵn có của nhân sanh. Cuối cùng cũng phải về không mới đúng luật, từ không giới vô tư rồi cũng phải trở về với hai bàn tay không mới đúng luật nhân quả của Trời Đất. Ôn ôn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Trật tự luôn luôn là trật tự, đâu sẽ vào đấy. Kính chúc soeur và các cháu tận hưởng tình yêu thương của Đấng Toàn Năng.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

16 11 ngày 28 tháng 5 năm 1998

Kính thưa Thầy,

Con là L T - ♀

Con xin thay mặt gia đình, con thành kính Chúc Thầy và Bà cùng quý quyến luôn luôn mạnh khỏe.

Chưa Thầy con nhận được thư của Thầy gửi con ngày 15-10-1997 mà mãi đến nay con mới viết thư thăm sức khỏe Thầy, con thật có lỗi quá!

Con mong Thầy thư cho con. Chúng con luôn mừng nhớ ơn phước của Thầy qua rèn luyện hàng ngày: "Thiền tĩnh tâm" và soi <sup>hồn</sup> luân đày đù theo dự chi giáo của <sup>Thầy</sup> trong <sup>đạo</sup> kinh và sách nhằm để tu sửa lỗi lầm hàng ngày để xứng đáng được làm người học trò bé nhỏ muôn năm mà Thầy đã dạy:

"Con gặp Thầy quá trễ, song nếu con có tâm, có trí thì thành". Con nghe lời Thầy như thêm hơi <sup>đức</sup> cho con trên đường tu luyện để vượt bao gian khổ trong đời riêng của bản thân.

Con gặp được Thầy, như đi trong đêm, mà nay nhờ có ánh sáng soi dẫn

đi tranh được nhiều vật phẩm  
dại dột: con đã từ được những  
thời hư tất xấu như ngang ngược,  
ghen ghét, iết kỹ và ham muốn tiền  
bạc, làm ảnh hưởng đến tính cảm giữ  
đi, làm lạc ảnh hưởng em. Con đã hiểu  
do được sự dạy dỗ của Thầy, con  
càng nhận thấy vô cùng tin tưởng và  
kính trọng người Thầy; đã suy nghĩ cả  
cuộc đời chẳng hề suy tính, chừa biệt  
bao lâu thường như nhà để đem  
lại một ánh sáng "tâm linh" bằng tập  
"yêu thương vô hạn sẵn lòng tha thứ",  
chẳng còn phiền muộn oán hận chi  
mấy cho người người đâu hết khổ,  
đi coi nhân như ảnh em một nhà.

Con luôn nghĩ bạn thân con vẫn  
(175) con có được may mắn hơn nhiều ch  
em vì con tuy gặp Thầy có muốn sống  
con vẫn được gặp Thầy và rồi đây con  
về mà sẽ có ngày con được trực tiếp  
được gặp Thầy và ngày ấy con rất là  
may mắn thừa Thầy.  
Thưa Thầy qua qua con vào Nam

12.1.1965  
Chăm một số cái Bài và cái ang em  
bàn đạo học hỏi của Thầy chúng còn đều  
thực nhất ai biên thư hỏi cho Thầy thì  
chuyên lời Câu chú và thêm hỏi sức khỏe  
của Thầy và gia đình.

Thưa Thầy con đã gặp:

Ông Hồ Văn Em và gia đình, con đã  
gặp Ông Chú Sáu Lương, và Anh Liên -  
Chị Chi Phương đều đang năng tu -  
luyện rất đều đặn mỗi ngày. Chị con  
gặp nhau như người thân đi xa ngày  
hở vè, tay bắt mặt mừng vô cùng cảm  
lạc thưa Thầy. Điều khiến con suy  
ngẫm "Thầy nào trơ vạy" chẳng hề tiếc  
nhau điều chỉ trợ kinh nghiệm học hỏi -  
Chú mong cho nhau cùng tiến.

(176)

Thưa Thầy, thời gian qua con tập  
mũi dao có hiện tượng ở bụng trên ngay  
một to và dày da bụng. Vây có dao con  
mong với chỉ bảo của Thầy. Tôi đây con  
viết đã nhiều, vậy trước khi ngưng  
bút xin Thầy cho con chuyên lời chào  
cái bạn tập xa gần và mong ngày

Xin vậy họ mặt quanh Thây.!

Con L

H u

(177)



Montreal, ngày 16/6/98

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28/5/98 được biết con và gia đình vẫn khỏe mạnh và tu tiến, tự giải quyết mọi sự khó khăn của nội tâm. Làm người ai ai cũng có thiên tính. Cần tu sửa thì mới sớm trở về với nguồn gốc căn bản chất phát và sáng suốt, hòa hợp với ánh sáng, thực hiện tình thương và đạo đức, có tu thực hành thì mới rõ là chỉ có chính mình sai chẳng có ai sai, chịu học từ bi và thực hiện từ bi. Con có gia đình chồng con, cần sự nhịn nhục và xây dựng của chính con, thì mới rõ tình Trời đã và đang bảo bọc và tạo cơ may cho con có duyên lành hướng về tâm linh mà tu sửa. Thật là một điều bất ngờ từ trong không mà có. Thế gian tham đắm mê chấp, tạo thành nghiệp lực trì kéo và không thoát khỏi vòng tứ khổ của nước lửa gió đất. Bụng to có rất nhiều lý do:

1. Vì ăn nhai không kỹ, thì bụng sẽ to. Cần nhai 40 lần trước khi nuốt.
2. Trong bụng sanh bấu cũng có thể to. Có người sanh bấu, khi mổ ra khoảng 2,3 kg. Nếu có dịp con xin đi rọi kiến sẽ thấy rõ.
3. Còn thực hành Pháp Luân Thường Chuyển thì bụng vẫn to mà không mệt và khỏe mạnh.

Mỗi buổi sáng con nên uống nửa trái chanh với nước , vừa đủ uống , rắc vào chút tiêu và một chút muối trước khi ăn sáng 30 phút. Mỗi ngày uống như vậy sẽ cảm thấy nhẹ và bao tử sẽ tránh được lở loét. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

(178)

16-6-98  
M

M

25 - 4 - 1998

Thầy Tôn Kính

Thưa Thầy TRƯ của Thầy gửi đến Pháp thì con đã đi Việt Nam. Con vừa về đến Pháp được đọc TRƯ của Thầy con vui mừng sung sướng rồi nước mắt, bao nhiêu tình thương Thầy dành cho các con con không biết dùng lời nào để nói lên lòng tri ân bình yên của con với Đức Thầy, với vị cha già mà chúng con hết lòng Tôn Kính

Thưa Thầy hồi năm ngoài 1997 trong Led Weebly có đang là một hội đoàn ở Việt Nam mời thầy về Việt Nam làm Đại Hội Võ Li, nhưng Thầy bận nhân lời Thưa Thầy con thấy Thầy bận nhân lời là đúng, có thể là trong thời điểm này. Hiện nay Saigon tuy mới là Tự Do, nhưng theo con thấy thì chưa hoàn toàn tự do, vì chưa có luật lệ rõ ràng, hàng ăn quán ăn hầu hết đầy người, dân chúng lớp trẻ sĩ Bè mà tuy rất nhiều, dân chúng sống với vàng, người đạo đức thì ít, mà quý thì nhiều. Ở Saigon người tu nhiều hơn người ở Hà Nội. Kiền Bắc bị công sản cai trị lâu rồi nên ít người biết ăn chay niệm Phật tu hành.

(179)

Phần con thì con vẫn giúp cho những người nghèo với phần năng của con, và con sẽ luôn luôn cố gắng nhiều hơn nữa. Con cũng sang băng cassette như Thiên Đàng Du Ký để phát cho những người muốn nghe bình để tu tu sửa. Thưa Thầy Thầy đã đi nhiều lần cả nửa vòng trái đất để đến dự Đại Hội Võ Li xong đó Thầy còn thuyết pháp và trả lời những câu hỏi của bạn đạo Thầy đã lớn tuổi rồi mà còn hy sinh bỏ bê đến sự vất vả ngược xuôi để giúp cho đời giúp cho chúng con. Cầu xin Trời Phật gia hộ cho Thầy có nhiều

Lúc khỏe để diu dặt chùng con.

Con xin gửi tất cả lòng thành kính biết ơn của con đến với Đức TRẦY.

(180)

Xin TRẦY ban cho con một tâm kính của TRẦY.

Con kính lạy TRẦY

lành

Đ Ơ B

Montreal, ngày 16/6/98

B con,

(181) Thầy vừa đi vòng quanh Đông Nam Á và Úc Mỹ về , và vui nhận được thư con đề ngày 25/4/98 được biết con đã từ VN về, mọi sự đều bình an. Con có dịp nhìn rõ sự mất trật tự thiếu luật lệ của xứ VN tạo ra nghèo khổ và hướng tâm về sắc dục xì ke ma túy hủy hoại tâm thân, thiếu tình thương và đạo đức, tương lai mờ mịt. Thầy là người từ đau khổ bằng lòng tu tiến và dẫn thân độ đời giải tiến trong sự bình đẳng tâm giao. Ngày nay con cảm thấy tự tu là quý, cho nên con muốn cho nhiều người được biết mà tự tu là điều quý cho hơn quần. Thầy là người tu Vô Vi không tuối tác, chỉ biết có phục vụ mà thôi. Chỉ có tâm hồn sáng suốt là vô sanh bất diệt. Độ đời cứu thế là ánh sáng vô cùng tận. Phật Tiên đều bằng lòng xây dựng trong thanh tịnh.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Montreal, ngày 16/6/98

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23/4/98 được biết con đang thực hành PLVVKHHBPP và thành tâm niệm Phật, tự vượt qua nhiều nghịch cảnh. Tất cả đều do sự trì tâm trong thực hành. Con tu về PLVVKHHBPP thì phải tận dụng trí ý niệm Phật khai triển đại trí hướng về không giới mà hành pháp. Vạn sự trên đời đều là không. Cần hướng về chơn không thì mới có cơ hội giải thoát. Con bằng lòng thực hiện PLVVKHHBPP, con sẽ đạt tới sự quân bình của nội tâm qua thời gian thành tâm và tự cảm thức nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà Thầy đã giải thích tận tường trong băng cassette. Người mà không hiểu chính mình là người có tội. Sự sống của nhơn loại tại thế đều liên hệ với luồng điện cái của cả càn khôn vũ trụ, không chịu hướng tâm phát triển tâm linh thì sẽ không có cơ hội giúp cho phần hồn tiến hóa. Muốn biết nguyên lý vô sanh thì phải tu giải nghiệp lực, thì mới hiểu rõ điều này.

Qui hình thanh tịnh chẳng bằng hoàng  
Kiến tánh phân minh tự vượt sang  
Đường đạo không ngừng chơn phát triển  
Thực hành chất phát tự mình an.

(183) Con không bao giờ sống độc thân. Có Trời có Đất có đạo, chưa bước vào dục giới, nhưng đang giải dục, để bớt nghiệp thân thì có. Hồn của con là vô sanh bất diệt, cho nên ở đời cha mẹ sanh con không sanh lòng. Cho nên gia đình kẻ tu người không là chuyện thường tình. Về phần hồn con có duyên lành tự ngộ duyên hành đạo cùng Thầy. Từ trường phát triển điện năng giao cảm, gần gũi tâm linh cùng nhau xoay chuyển trong chơn tình tiến hóa gọi là ngộ. Mỗi buổi sáng con nên uống nửa trái chanh pha với nước lọc, rắc vào một chút tiêu và một chút muối, giải tỏa độc tố trong bao tử trước khi ăn sáng 30 phút, thì bộ gan của con sẽ được nhẹ. Con nên ăn rau luộc hay hấp nhiều hơn trong buổi ăn. Chất xanh sẽ giúp đỡ bộ gan bớt nóng thì mụn sẽ giảm. Thường làm Pháp Luân Chiếu Minh và uống nước rau má trong ngày. Niệm Phật thường xuyên, xây dựng tánh nhịn nhục trong thực hành. Chúc con vui khỏe và tu tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

28.06-98

EA, 27.04.98.

THỬA BỐ GIÀ,  
CON XIN PHÉP GỌI NGAY CÁI DANH XÚNG NGƯỜI "CHA"  
CHUNG CỦA CÁC BAN ĐẠO CHÚNG CON, RIÊNG CON ĐÃ TÌM ĐƯỢC VỊ  
"BỐ GIÀ" MÀ CON ĐÃ ĐÓI ĐUỐI TÌM SUỐT HƠN 50 NĂM QUA.

ĐẶC BIỆT HƠN NỮA LÀ CHA HỮU VỊ CỦA CON ĐÃ QUA  
ĐỜI VÀI NĂM VỀ TRƯỚC Ở VIỆT-NAM. CÁCH ĐÂY HƠN MỘT TUẦN,  
CÓ VỢ CHỒNG ANH CHỊ BA + LAN ANH Ở LAS VEGAS VỀ THĂM.  
KHI NHÌN THẤY QUẢ CƯỜN BĂNG, CON QUẢ QUYẾT ĐÃ TÌM LẠI  
ĐƯỢC VỊ CHA HỮU VỊ TRỞ LẠI; HƠN THỀ NỮA, MỘT VỊ CHA VỢ  
VỊ VỢ GIÀ.

THỬA CON TÊN NG. N. A, XIN ĐƯỢC TRÌNH BÀY  
TỌT TẤT QUẢ TRÌNH TÌM HỌC HỎI VỀ TÂM-LINH VÀ SAU ĐÓ XIN CHA  
GIỮ CHO CON VÀI ĐIỀU THẮC MẮC.

CON BẮT ĐẦU HIỂU ĐẠO NHÀ ĐỨC QUỲN "HÀNH TRÌNH  
VỀ PHƯƠNG-DÔNG" NĂM 1989, GIẢI CẢ CÁC TẮT XẤU VÀ SỬA ĐỔI  
MỖI NGÀY, SAU ĐÓ CON HỌC THIÊN NỮA SÁT, TINH ĐỘ.

(184)

THỰC HÀNH MỘT THỜI-GIAN, CHÀM THẢ MẮN ĐƯỢC LÒNG CẦU-ĐẠO.  
CÁCH ĐÂY HƠN 1 NĂM, CON ĐƯỢC BAN BÈ TRONG NHÂN-ĐIỆN TRỊ  
HẾT BỆNH CUP LUNG VÀ BẠO TỬ; CON HỌC VÀ THỰC-HÀNH HƠN  
1 NĂM NAY, MỘT BÀI HỌC VỀ TÌNH-THƯƠNG BÁC-ÁI VÀ BIẾT VỀ  
CỔ-THỂ HỌC VÀ MỘT ÍT KHAI-MỞ TÂM-LINH. NHÌN XA MỘT TÍ  
CÁC SỰ-HÀNH-ĐẠO THEO NHÂN-ĐIỆN GẦN 10 NĂM VẪN KHÔNG CÓ  
CƠ TIẾN TRIỂN TIỀN, HẦU NHƯ ĐỨNG TẠI CHỖ HOẶC BÈ-TẮC!

CÁCH ĐÂY HƠN 6 THÁNG, TÌNH CỜ CON ĐƯỢC ĐƯỢC SÁCH  
THIỆN TÍNH TRỰC ĐẠO CHÂN-TÂM; SAU KHI AP-DUNG VẤN TRỊ TRỀ  
CHẠO ĐẾN KHI NHÌN ĐƯỢC THẤY, CON BIẾT CHẮC RẰNG CON

ĐỂ TÌM VỀ ĐƯỢC CĂN NHÀ XƯA MÀ CON ĐÃ ĐI LẠC LỐI.

NGÀY ĐẾN ĐẦU TIÊN MÀY ANH CHỊ EM NGỒI HẸM THIÊN ĐÃ THẤY CÓ TIỀN BÒ RỖ RÀNG, 10 NGÀY NAY CON HẾT TỐT ĐÃ THẤY CÓ HIỆU QUẢ! THẤY CÓ NGHE CON RỂO GỌI THẦY NHIỀU LẦN KHÔNG? HỀ NGỒI THIÊN LÀ THẦY NGAY THẦY TRƯỚC TRẦN, CON BIẾT CHẮC RẰNG TRONG VỎ VÌ THẦY ĐÃ ĐẾN VÀ HỀ "TRX" CHO CON RẤT NHIỀU!!!

THÌA THẦY, CON CÓ VÀO CẦU HỎI:

- 1/ CON CÓ THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC CHO CHA MẸ ĐÃ VÀNG SANGH?
- 2/ CON CÓ THỂ CẦU NGUYỆN DƯỠNG TÂM THƯỜNG HOA GIÀ TÀI CẢ KẾ THỪ HIỆN HỮU VÀ VỎ HINH KHÔNG?
- 3/ CON CÓ THỂ CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG ANH CHỊ EM CHỨA CÓ CỐ MÀY HIỂU BIẾT TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO?
- 4/ MỘT VÌ THẦY BÊN AN ĐỒ KHI CHỤP HÌNH THÌ KHÔNG CÓ TRONG HÌNH? KHI NGÀI CHO PHÉP, BẮNG LÔNG MỠI CÓ HÌNH HIỆN LÊN KHI CHỤP ANH?

(185)

CON BIẾT LÔNG CON BẮT GIỜ NGỒI THẦY, GIỜ CÔNG PHU MỠI NGÀY, CON RẤT MANG HẾT LÔNG, HẾT SỨC, HẾT TRÍ, KHÔNG ĐỂ ĐƯỢC GIÁP MẶT THẦY (PHẦN HỮU VÌ)

THÌA THẦY CON ĐÃ CÓ CỐ DUYỆN NẤU CHỨA?  
CHẮC CHẴN ĐÃ CHÍN MỠI LẦN PHẢI KHÔNG, THẦY BỔ GIÀ.

KÍNH XIN CẦU TRÊN GIÁ TRỊ CHO THẦY MANG HỒN, KHỎE XÁC ĐỂ ĐIỀU DẠY CHÚNG CON.  
KÍNH THÂN CỜ.

ĐỊA CHỖ:

KÍNH

N. N. A.

Montreal, ngày 27/6/98

N A ,

Thư con đề ngày 27/4/98 được biết con có duyên lành tái tục thực hành Vô Vi là điều may cho chính con. Những câu hỏi của con trong thư đã trả lời trong LEDweekly ngày 28/6/98. Cầu nguyện là tạo ảo tưởng cho chính mình, thực hành niệm Phật tự lập lại trật tự của tâm linh. Qui không sẽ giải tỏa được mọi sự duyên nghiệp và thù hận, tiếp tục học tử bi và thực hiện tử bi là cần thiết.

Ảo thuật có thể làm biến mất nữ thần tự do tại Nữu Uớc như David Copperfield đã làm. Còn về việc tu thiền, khai triển điển tâm, tự dẹp sự già nua và trần tục, Vô Vi không có tuổi tác và vô sanh bất diệt, hồn sẽ được siêu thoát. Muốn trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì cần hành pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày. Giờ quan trọng là giờ Tý, lúc đó trời đất thông khai tức là từ 11 giờ đêm trở đi.

Tu Vô Vi là khai triển trực giác của chính mình; thấy được , học được và hành được thì mới đúng cho tới lúc phải tu tiến về cõi thanh. Chúc con vui tiến trong nhện nhục và thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng



6/3/98

## Kính thưa Ông Tâm.

Con là L + h m ở Florida, thành phố Seminole, con được biết Ông Tâm qua sự kể lại của gia đình con ở Sangosé trong một lần thuy hai vừa rồi con đi thăm gia đình. Từ đó, con nghe thường bằng giọng của Ông thay vì nhạc đôi kịch đồng, <sup>và</sup> con mẹ đọc sách văn đáp của Ông thay vì đọc báo chuyên lát vật không hiểu ích, con nhận thấy <sup>con</sup> thay đổi rất nhiều, mỗi đêm con cố gắng ngồi thiền để tìm sự thanh tịnh, vì vốn con là người thích yên lặng, con thích yên lặng nên việc ngồi thiền rất thích hợp với con, có những đêm con như thấy Ông đến với con trong giờ thiền, con khờ vì mừng nhưng có phải Ông đến với con hay có lẽ con ước ao được thấy Ông quá nên có thể đó là ảo tưởng? Thưa Ông, con (188) nghe gia đình nói là Ông sẽ đến Sangosé trong 2 tuần nữa, con nghe như gần quá mà không thể đến diện kiến Ông được, bởi con ở đây cũng có một cửa hàng ăn nhỏ, nên con ngày tới cứ vờng mắc, lẩn tránh, không làm gì khác hơn được cả, nên con ước mong sao một ngày thật sớm, <sup>kia</sup> con bán được quán ăn này tức là con đã tự giải thoát một nghiệp quả của con, nhưng Ông Tâm đi, đôi khi con cũng nghĩ một mình rằng "nên phải con hết nghiệp mua

6/4/98

bản này thì tự nhiên sẽ có người hỏi mua  
còn như chưa đến phải ngay giờ dứt khoát  
thì có làm gì chẳng nữa cũng không kết q<sup>2</sup>.  
Từ khi con nghe bằng giảng Ông, con thật sự  
muốn buông bỏ, muốn làm xa nhưng nơi  
đang loan ôn <sup>ÁP</sup>, con vẫn hiền và nhẹ lời.  
Ông nói "tâm trạng Ông" nhưng bởi lòng con  
chưa hẳn sự tranh chấp. hơn thua nên con  
muốn làm xa chừng quanh mà 10 năm hay  
con như bị giam hãm, bò buộc, không lúc  
nào con thấy lòng thanh tịnh, con mong  
mỗi một ngày nào đó không lâu, con  
được cử thêm này con sẽ cố gắng đi.  
Đại thời viếng thăm Ông trong sự thanh thản  
không bị ràng buộc, Ông đi, con về ao cá  
ngày đó, không biết con có được chăng.  
(189) Con hy vọng con có duyên lành, con sẽ được  
thấy Ông. Ông đi, con muốn nói nhiều, kể  
nhiều về sự thực tâm của con qua bằng  
giảng của Ông nhưng thư này con phải gửi  
sớm kể thư đi san chuyện đời của Ông  
thì con buồn lắm. Ông Tâm đi, không biết  
sao con cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng  
khi viết bức thư này đến Ông, con tưởng  
tưởng Ông sẽ đọc và sẽ biết con. Con  
luôn luôn nghĩ tới Ông và nghe tiếng nói  
trăm lòng của Ông qua bằng giảng. Ông đi

Con hy vọng làm khác nên Ông tới Songolé, con sẽ được đi viếng Ông. Ông Tâm đi, con viết thư này trong hồi hải và tranh thủ thời gian, nên nên con có phạm lỗi chi, con xin Ông tha thứ cho con. Ông biết không, con thật là muốn viết thêm, viết thêm, con không muốn dứt lời những thư phải xong tới nay, con gửi cho cô cháu và nhờ cô cháu này kính trao lại Ông. Ông đi, con biết là đường nào con phải đi, con không sẽ làm nữa, con không ngại, con vui sống được Ông biết tới con, con cảm thấy vững lòng vì có Ông sẽ hỗ trợ tinh thần cho con được bền tâm bền chí, quyết lòng giữ đạo pháp này mà làm mô đi tới, con xin Ông cho con dùng mạnh ý chí để con khắc phục nh khổ khăn, những lúc cần lúc trầm hoãn - hành dầy xéo tâm can con, khiến con không sao tinh tấn, mình mãn được. Con xin Ông một lời khuyên cho riêng con để con cảm nhận một niềm tin vững chắc để khi nào con ngã lòng sờn chí thì con nhớ tới lời khuyên dạy của Ông thì con sẽ thức dậy con. Ông đi, con biết là phạm nhân, phạm tình con không thể nào tránh khỏi hay chóng chớ được những lúc dục thất tình nên niềm tin không vững, ý chí không kiên cường, thì rất dễ bị sa ngã theo tà phái, nên con cần có Ông hỗ trợ niềm tin cho con,

6/5/98

16.28-06.98  
M

Ông ơi, con tưởng thư này phải xong rồi hôm qua nhưng con đã nói với Ông, con muốn viết thêm chỗ không muốn dứt, thành ra con kể chuyện này những nói với Ông, cho Ông vui, Ông cười mà con cũng vui lây. Ông ơi, con muốn kể Ông nghe chuyện cái bệnh lở tai của con nhưng nếu con kể ra đây thì cái thư này chắc chắn sẽ tới sau Ông <sup>khí</sup> ~~đi~~ khỏi Sơn Dak nên con chờ khi khác, nhưng trong lúc này con cố gắng nghĩ thêm để có thể tự mình chữa bệnh cũng như ngày xưa Ông Tư. bà Ông "bản thiên đi nó hết", và Ông còn trẻ không tin nhưng bây giờ Ông hết bệnh đau lâu rồi phải không Ông? Vì thế con cũng tự nói với chính con "cố bản thiên đi nó cũng sẽ hết".

(19)

Nhưng con nói với chính con chắc không bằng Ông nói với con, cho nên con cần sự hỗ trợ tinh thần của Ông cho con, để con phấn đấu lên. Ông Tâm ơi, con chỉ mong mỗi một ngày nào gần đây, gần đây con bán được cửa tiệm cũ này, con sẽ cõ dip đi viếng thăm Ông, con phải đi viếng Ông một lần con mới hả dạ, con nghĩ nếu con gặp Ông, chắc con bị sưng miệng lắm vì thù nhất lần sao con tin được là con sẽ đi thăm viếng Ông vì một vường cửa tiệm này, thì hai con được thấy Ông bằng xấp xỉ bây, thì chỉ không phải bằng giấy hay chôn sách, Ông ơi, con phải đi ngay bây giờ đây để gặp Ông đi. Con kính lay Ông. <

M , ngày 28/6/98

M con,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 6/3/98 được biết con có duyên lành ngộ được PLVVKHHBPP, thực hành trong tinh thần tự tu tự tiến, đồng một ý niệm . Một chiều hướng đến sự tu tiến thì sự tương ngộ sẽ không có khó khăn. Xóc xa nhưng tâm không xa là vậy. Thần giao cách cảm, tuy xa nhau vẫn gần nhau, trọn ý thiện lành. Cùng tu thiện sẽ càng thấy rõ nghiệp lực của chính mình đã vướng mắc và phải tự giải. Tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, là khúc trực lưu thanh, tự giải phần mê chấp và nghiệp chướng. Con muốn giải nghiệp sớm thì cần dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên, khai tâm mở trí tự giải nghiệp chướng thì mọi việc sẽ thành. Vừng con ở có thể liên lạc với các thiện đường tại đó như :

anh L T T , Tampa  
Tel:

Chị N C , Cocoa Beach  
Tel:

H M Orlando  
Tel:

Nơi điện thoại kể trên, con sẽ gặp được bạn hiền dẫn dắt con hằng tuần chung vui sống trong ý đạo trong lành xây dựng cho chung.  
Chúc con vui tiến.

Quý thương,

28.06.78

C Ì , Ngày 11 tháng 3 - 1998

Mời gọi # 1 và gia đình thân thương

- Anh nhớ em giờ đây hoặc hỏi ông tâm thế lời góp giùm cho anh.
- \* Hít thở năm và ngồi bưng bưng - tập thể tục hít bưng ngực như vậy có bị ảnh hưởng gì hay không? hoặc nếu tập thể tục
- \* Hít thở ngực & dẫn tư tưởng theo hơi thở, hít thở năm có vậy không?
- \* Luyện tập công phu của anh thời gần qua không biết đi mạch và nhâm mạch được khai thông chưa? Có cảm nhận nào cho mình biết đã hoặc chưa khai thông? Có cảm nhận nào cho mình biết khi công phu có đến hay không có, hoặc nhiều hay có ít?
- \* Pháp "Mật Niệm Bất Chánh" theo sách muốn luyện chỉ dành cho hành giả có tiền. Vậy anh có thể luyện được &? Còn Chấn Động Lục Lục từ Di Đà có dành riêng thời gần tế hành pháp này hay không? Và khi hành pháp này có dẫn tư tưởng 6 chữ Lục từ Di Đà theo 6 Luân Xa chỉ dẫn trong sách không? từ trước đến giờ anh chưa hành pháp này, vậy anh có nên thực hành & pháp này hay không?

ừ trước đến giờ, ngoài hít thở năm & in tinh giờ nhất định. Chỉ công phu có giờ như sau. Chạy 12 giờ Kém 20 - bài nguyên 5' - Giờ hôn 15' (Vì Sao anh chọn 12' Kém 20? Vì 5' đầu câu nguyên, còn 15' Giờ hôn. Vậy khi tụng 12' đồng hồ giờ 12 tiếng là anh biết đã bị hôn 15'. Theo sách chỉ 15' mà thôi) hít thở ngực và thiền đầu 12' 30. Vậy công phu chúng tu nguyên đầu và thiền đầu 45'. Anh cảm thấy thời giờ ngồi công phu quá ít - anh & thờ mẫu - anh muốn trên thời giờ công phu nhiều hơn - nhưng nó không về có chiều hướng hơi thất bại. Không như lúc đầu trên khi em về hướng tâm cho anh - lúc đó có r hiện tượng huyền bí - như trên đầu b. kết nhiều toàn trên đỉnh đầu ra phía trước, thấy như mồm mồm mà & chảy máu, thấy một đầu khi liên thất & tê bại theo, thấy hình ảnh cánh tiên tuột 1 lần - nghe tiếng 00 bên tai x x x.

(192)

Hiện giờ mỗi khi năm hít thở, đầu của anh trên nê hườn cũng "hít vô cũng như thở ra có bị ê ê - công phu hơi hôn lên đầu lỗ tai phải có một luồng chảy lên Hả tạo thành - và từ Hả tạo thành ra nê hườn cũng - Phần trên, <sup>ngay</sup> khi toe trên có luồng chảy rần rần xuống <sup>ngay</sup> bên chân mây - phần đầu cảm nhận như có gió

xoay xoay cảm thấy è và rất. Công phu anh biết & phát triển thêm do tâm anh cấp độ đồng. Anh cố gắng tinh tâm công phu một tốt hơn. (với tâm anh công phu tâm tâm & gần tâm)

Xem thử anh, nếu em giải tập trước thì trả lời cho anh biết. hoặc em nhờ ông tâm giải thích giúp. Nếu có gặp ông tâm nhờ em tính bầy với ông tâm rằng đời với PLVKT HOPP anh là người có tâm, đúng hơn là người nếu một niềm theo sách mà thực hành. Chắc chắn không bao giờ cố gắng nào niềm mà đi tìm anh sáng. đã quyết tâm đi tìm anh sáng mà không đi về ai đi đi đất địa liền. tương hình âm ư tên tên.

Đời khi anh từ hình minh Hạnh Pháp do đúng không? có thật cho nào không? nếu có thật anh cũng không biết trước mà biết. Vì thế anh muốn có sự giúp đỡ của ông tâm. làm sự cho anh biết làm đúng hay sai. Nếu sai chỗ nào nhờ chú tâm từ làm lại cho đúng. Anh không vọng động. Anh không cần xin tha học bên ngoài. Anh phải tự hành đi tiên. Chuyện gì có nó sẽ tiến cho anh. Anh chỉ ở ngoài minh thực hành không đúng pháp. tâm ở ngoài công lao bỏ thời gian của mình hoặc kết quả & trước tốt cho ai. Nếu ông tâm thường giúp đỡ đi đi đất. bằng cách nào đây? chỉ có cách Huyền Vi mới nhiệm đạo pháp. trong giác ngộ hoặc âm thanh lúc anh đang công phu.

(193)

Lúc em hướng dẫn anh trong một tâm có ngày triệu triệu hồ tay sáng trí những anh cũng & hỏi ý hiểu biết hết thực hành cho đúng cách. tuy vậy anh vẫn cố gắng không nên chỉ vì công không bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Anh kiên quyết tâm lấy lại cái mặt anh đã bị mất từ bao nhiêu kiếp rồi. Vì thế em phải thương anh. ông tâm phải cứu anh và giúp anh. cho anh thoát khỏi ý nguyện trong cõi đời hạ nguồn này.

Ngày trước tìm em chuẩn bị về VN. anh muốn làm. mong gặp em từ anh em minh trao đổi nhau về kết quả qua thời gian công phu. từ anh tinh mức trước đủ thành công hay thất bại, nhiều hay ít qua qua kính công phu của anh.

Có dự về VN hoặc tương hợp đặc biệt. em cho anh xin & em xin. Phải xuất hồn và mở lòng quỉ mong của ông từ. nếu có những sách nào liên quan tới khoa học và Vi Pháp em gửi thêm cho anh. từ anh đọc trao đổi thêm kiến thức.

Vài hàng thăm hỏi, chúc gia đình em tiến thêm nhiều trong đạo pháp và vi. Kính chuyển lời thăm ông và bà và đến ông từng bề rọi một hành giả đôn đốc mà có quyết tâm đạt thành ý nguyện.

Những câu hỏi của anh - em có thể trả lời trước qua điện thoại. Đứng mỗi chuyên nhiều mà tỷ tiền của em chỉ nói vẫn tốt để chờ thư cho biết thân thưa ý nghĩa.

Lưu ý: Khi điện thoại em xin muốn gặp chú Sáu Đăng -

Chú nhớ trả (vì đ/ thoại của người thuê nhà).

Em gọi đ/ theo giờ thường là lúc 11 giờ tới 1 giờ VN.  
Điện thoại số:

(194)

Mã!

Trong dịp Tết con định tấu Fax qua mã chúc Tết. Và cảm ơn mã đã đi xi. Nghe tin mã sắp qua VN thế nào con cũng mừng vui. Cần thơ chơi - con kính chúc mã được nhiều sức khỏe.

Ngôi: Anh Ba Chi Bz

Tết đã qua mà chúc Tết anh chi - hóa ra anh chi hiện làm hết Tết rồi mà con muốn kiếm tiền đi xi. Không phải như vậy đâu, mà nếu anh chi có nghỉ như vậy ầu chẳng qua quê nghiệp tôi chưa hết - thời & chúc Tết đã hơn - chỉ chúc anh chi trước nhiều lúc khỏe - An Khang Thịnh Vượng - Mong được gặp anh chi tại VN để hàn huyên nhiều hơn.

Kính chào.



↓ . K . P



Montreal, ngày 28/6/98

K Đ ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14/3/98 được biết con hành không đúng pháp. Muốn công phu phải đọc rõ cuốn Thực Hành Tự Cứu, và băng video chính bản thân của Thầy đã thực hành chỉ dẫn rõ rệt.

Hít thở: Lúc sơ sanh, chúng ta hít thở bụng. Người mới tu cần giải độc tố từ trong gan cho đến bộ ruột qua hơi thở, gọi là Pháp Chiếu Minh trong vòng 6 tháng và Soi Hồn như sách đã dạy. Sau sáu tháng cũng phải Soi Hồn và hành Pháp Luân Thường Chuyển, tức là hít nguyên khí của trời đất vô đầy rún đầy ngực và tung lên bộ đầu, khi vô và ra không gián đoạn. Hít vô đầy rún, sức ép chuyển qua thận, và từ thận khí lên thẳng từ thần kinh xương sống lên bộ đầu khối óc. Điện chạy thông từ xương khu đi vòng lên bộ đầu tới môi trên, gọi là Đốc Mạch, từ môi dưới xuống đến hội âm dưới hòn giái. Trung tim giữa bộ sinh dục gọi là Nhâm Mạch. Nhâm Đốc tương thông thì hai luồng điện chạy vòng cơ thể vòng quanh tiểu thiên địa, liên hệ với càn khôn vũ trụ. Khối óc sẽ được thanh tịnh và sáng suốt, lúc nào cũng hướng tâm đi lên thay vì đi xuống. Dục hại thể xác. Cần thời gian thực hành đúng đắn thì sẽ cảm nhận được luồng điện chuyển chạy và trụ nơi trung tim bộ đầu liên hệ với càn khôn vũ trụ. Tâm tư sẽ bớt hướng ngoại và lo tu tiến thay vì loạn động. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để tự mở đại trí hướng về thanh tịnh mà tu.

Giờ công phu bắt đầu từ 11 giờ đêm trở đi là giờ trời đất thông khai. Thiền càng lâu càng tốt. Một giờ tham thiền nhập định là một giờ thu điện năng của vũ trụ mà sống, sau giờ thiền đúng đắn thì mặt mày sẽ được tươi vui.

Sau pháp Soi Hồn, bộ đầu sẽ nút theo chiều hướng phát triển của khối óc khác nhau, gọi là Hà Đào Thành, luồng điện sẽ phát triển từ bộ đầu trở đi, hòa hợp với thanh quang của vũ trụ mà tiến. Nghe tiếng oo là xuất phát từ bộ gan, lần lần sẽ bớt nóng tánh.

(145)

Nằm hít thở cảm thấy bộ đầu chuyển chạy, chứng minh điển đã bắt đầu hội tụ, chuyển chạy sửa tướng tùy theo duyên đạo thực hành. Ê Ê là tốt, không sao. Cảm nhận như có gió là điển. Nhờ sự hít thở bằng bụng, điển mới chạy rần rần.

Sau khi cảm thức được điển chạy trên bộ đầu mới bắt đầu niệm Bát Chánh bằng ý niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, từ môi trên đến đầu mũi, tính 1. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ đầu lỗ mũi đến trung tâm chơn mày tính 2, từ trung tâm chơn mày đến giữa trán tính 3, từ giữa trán đến mõ ác, tính 4, từ mõ ác đến trung tâm bộ đầu tính 5, từ trung tâm bộ đầu xuống đến ngọc chẩm ký ức, tính 6. Từ Ngọc Chẩm đến Hiệp Tích, ( lấy tay đưa ra sau, đưng ngay chính giữa gọi là Hiệp Tích) nơi đó hội tụ luồng điển của bộ ruột, qui về một mối. Lúc nhập định như tắt thở, nhưng nơi đó vẫn làm việc. Khi nhập định đổ ngủ, hầu như không còn thở bằng mũi nữa. Thúc chuyển từ Hiệp Tích vẫn sống. Trong thanh tịnh nhập định, niệm Bát Chánh để kiểm soát đã chạy đến đâu, từ Đốc Mạch đi lên khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ tối. Phương pháp tu thiền Vô Vi là tự phát triển luồng điển từ cơ tạng cho đến nội tâm, hiệp khí cùng Trời Đất, dững mãnh hành pháp tu tiến. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh và trật tự.

(196)

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

16. 06.98 S J 6/16/98  
28. JM Kính Thưa Thầy,

Con là U H T trước hết  
con xin kính gửi lời thăm  
Thầy được dồi dào sức khỏe  
để dẫu dặt chúng con trên  
con đường trở về nguồn cội.

Kính thưa Thầy chuyến đi thăm  
San Jose của Thầy vừa qua  
có 3 bạn đạo gửi Thầy một  
món tiền nhỏ nhỏ để Thầy tùy  
nghĩ xử dụng và cứu khổ bạn vui.

(197)

- 1) Chị Nguyễn Thị Nhi : 100 Mỹ Kim
  - 2) Chị Kim Anh Porter : 100 Mỹ Kim
  - 3) Chị Đàm Hoa Lê : 10 Mỹ Kim
- Tổng cộng là 210 Mỹ Kim

Con có gửi kèm theo đây là 1  
cashier check trị giá 210 Mỹ kim.  
Con thành thật cảm ơn Thầy và  
kính chúc Thầy luôn vui khỏe trên  
con đường hướng phật.  
Con kính trân trọng kính chào Thầy,

(198)

Con,

V H T

mm

Montreal, ngày 28/6/98

H T ,

Thầy vui nhận được thư con do Thanh chuyển đến cộng với những món quà của chị Nguyễn Thị Nhị, Kim Anh Porter, Đàm Hoa Lệ. Tổng cộng là 210 \$. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của ba chị và sự giúp đỡ của con đã chuyển đến Thầy. Thầy về đây vẫn khỏe mạnh. Chúc con và gia đình vui khỏe.

(199)

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

16. 28.06.98  
M

S. D, NGÀY 6 THÁNG 6 - 1998

Kính Thầy,

con D + x, con đã gửi tiền đây đủ  
cho huyh phan các tháng.

Kính trình cho Thầy biết.

(200)

con,

D. z x

Montreal, ngày 28/6/98

Chị X ,

Tôi đã vui nhận được thư chị đề ngày 6/6/98 cho hay tiền đã gửi xong cho anh Thăng, đồng thời anh Thăng cũng đã báo tin cho tôi hay là đã nhận được số tiền chị đã hứa cho như thư đã kể.

Thăng đã gửi tiền giúp đỡ người nghèo trong trật tự như sau:

- 1) Hai lần 6000\$ cho những người ở vùng hẻo lánh, thiếu ăn và thiếu nước uống, đã đào giếng giải quyết điều này.
- 2) Cho trường học điếc câm tại Lái Thiêu: 1,000US
- 3) Còn lại 3000\$ sẽ chuyển giao cho kỳ tới. Sau khi nhận được hình ảnh từ thiện sẽ làm tại VN.

(Lol)

Thành thật cảm ơn tấm lòng từ thiện của chị đã giành riêng cho người đau khổ. Chúc chị và gia đình an vui.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Thưa Thầy,

T.l. 240798  
M

Trước tiên, vợ chồng con ( Ngọc Hoàng & Quan Âm) xứ Kangaroo gửi lời kính thăm sức khỏe Thầy, Bà Tám và các anh chị trong ban LED Weekly luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

Con có duyên thực hành PLVVKHHBPP sau một thời gian, được vợ con và 2 em tu theo, nay ba má con cũng đang trên đường tìm đạo để trở về cội nguồn. Ông bà nay ở tuổi thất tuần và muốn lập một bàn thờ cúng Ông Bà Tổ Tiên theo truyền thống Á Đông Việt Nam mình, để con cháu lui tới mỗi cuối tuần thăm (ông bahay cha mẹ) và những ngày Giỗ Tết. Ba con có nhã ý xin Thầy chọn dùm 1 trong 3 câu thơ nào thích hợp dưới đây để ghi lên tường hay Thầy có ý nào phù hợp hơn ?

1. NGUYỄN ĐẶNG TỪ ĐƯỜNG ... Họ của ba má con...
2. TỔ NGUYỄN ... hay là 2 câu đối họ  
TIÊN VŨ của  
ÔNG ĐẶNG Ông ba  
BÀ ĐÀO con...
3. NGUYỄN ĐẶNG TỔ TỪ ĐƯỜNG ... hay là họ tư ba má con...

Con biết, Tu theo PLVVKHHBPP thì chỉ lập bàn thờ trong tâm, nhưng những người chưa tu hoặc đang bước vào tu thì cần chút ít hình tượng, sắc tương. Xin Thầy chỉ dạy thêm, nếu tiện xin Thầy dẫn giải cho ba má con vài lời về việc Thờ Cúng Tổ Tiên.

(202)

Cảm ơn Thầy

Con gà chọi chưa đủ lông, đủ cánh của Thầy

N H H



Atlantic city, ngày 24/7/98

H H ,

Thầy vui nhận được thư con muốn có sự cố vấn của Thầy về bàn thờ tổ tiên. Người tu Vô Vi ai ai cũng có bàn thờ trong nội tâm và trang nghiêm ở bên ngoài.

Phải có một bài vị cho tất cả như:

NGUYỄN Môn Bất Diệt.

Cửu huyền thất tổ có quyền tham dự với lòng thành của con cháu tham dự khi giỗ cúng trong tinh thần hiếu nghĩa.

Bàn thờ là thờ những vong linh của ông bà cha mẹ đã chết rồi. Kỷ niệm đời đời, cha truyền con nối. Người còn sống không thờ, không nên đặt hình ảnh trên bàn thờ. Ma có thể lợi dụng niềm tin mà nhập xác.

(203)

Tu về PLVV là lo cho phần hồn của chính hành giả chứ không phải lo cho người chết. Tiên học lễ hậu học văn là vậy. Mong con thực hành đúng đắn pháp môn đã đề ra. Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hàng,

Houston ngày 26 tháng 7 năm 1998

Hội Ái Hữu Vô Vi Thiền Đường Tứ Thông Houston, Texas

Kính gửi : - Đức Thầy Tám

Trích yếu về việc kính mời Đức Thầy đến viếng thăm Thiền Đường Tứ Thông.

Kính thưa Thầy, thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng con nhớ lại những ngày Thầy thăng lâm đến Thiền Đường Tứ Thông chúng con vào tháng 10 năm 96 để cất băng khánh thành Cốc Năm Sao của Đức Thầy đến nay đã gần 2 năm tròn.

Trong thời gian qua về mặt tâm linh chúng con luôn cảm nhận thanh quang điển lành của Đức Thầy ban rải cho chúng con. Nhưng về phần thể xác chúng con vắng bóng một Thân Phụ của đại gia đình Vô Vi cho nên chúng mong ước gặp lại Thầy một lần, để chúng con được hưởng nụ cười vui tươi dịu hiền, âm thanh uyên bác và truyền cảm của Thầy đã gieo rắc vào trong tâm thức của chúng con trên con đường tu học.

Để đáp ứng những nguyện vọng bạn đạo nêu trên và đệ tử chu niên Thiền Đường Tứ Thông con xin đại diện toàn thể bạn đạo trân trọng kính mời Thầy quang lâm đến chủ tọa buổi lễ, cũng như để bạn đạo chúng con được đón mừng Thầy trong bầu không khí tương bưng vui vẻ. Đồng thời chúng con cũng xin Thầy cho phép mở khóa sống chung 4 ngày đây cũng là duyên lành Trời Phật đưa Hồn chúng con tiến hóa, kỷ nhân hành pháp đặc thăng hoa, rất hữu ích cho bạn đạo chúng con. Nếu cơ may Thầy cho phép chúng con tiến hành công việc ở trên xin Thầy thông báo cho chúng con hầu việc tổ chức được chu đáo.

204

Nay Kính Bái



Atlantic city, ngày 30 tháng 7 năm 1998

Kính gửi: bác N        C  
Hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston

Thời gian trôi qua đã được hai năm tròn. Xóc xa nhưng tâm không xa, âm  
thanh của tôi vẫn truyền cảm và phục vụ bạn đạo hằng tuần qua  
LEDWeekly và qua những CD phát hành trong năm, đã khêu dậy tình  
thương của các bạn đạo trong thực hành. Tôi không đủ thời gian để đến  
viếng thăm khắp các nơi, vì sức khỏe và tuổi tác có hạn, nên từ nay tôi sẽ  
thu ngắn việc làm của tôi kể từ năm 1999 như sau:


Đại hội và thiễn ca sẽ được tổ chức vào chung một thời gian để phục vụ  
bạn đạo và bạn đời, lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau .

(205)

Về đại hội, thời gian và địa điểm thì sẽ có ủy ban cứu xét và phân định rõ  
rệt, còn thiễn ca thì sẽ do VMP đảm trách phát tâm phục vụ. Duyên may  
vẫn đến với chúng ta luôn luôn trong hành trình phục vụ.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của bác và các bạn.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng,

G , ngày 28/10/1998

Thầy thương nhớ,

Con không có số fax của Thầy nên con nhờ chị Tuyết chuyển đến Thầy vài hàng thương nhớ của con.

Con đang ngồi trong hàng vừa làm việc vừa ngó trời ngó lá cây bên ngoài, tự nhiên lòng con quặn thắt, con nhớ ông Trời quá đi thôi, nước mắt nó cứ trào trào ra, khó có ngưng được. Nhớ Thầy nhiều lắm, Thầy hay ông Trời chỉ là một thôi

Con sống cả ngày với thanh điển, nhưng vẫn thấy nhớ mới là lạ. Thường khi con tự nói : "J'ai besoin des câlins", tự nhiên đỉnh đầu con rút mạnh, con thấy vui và ấm. Mỗi tuần con đều nhận được những lời giáo huấn của Thầy, rất là thấm thía và sâu xa Con biết quý thu ngộ của Thầy Sống trong cuộc sống hàng ngày mà có những lời vàng của Thầy dạy y đồ, con thấy thích học.

Bây giờ con thấy thấm thía cái đến và đi của cuộc sống, cảm ơn ông Trời đã và đang tạo cơ hội cho con được học, ngày nào cũng học, giờ nào cũng học. Con biết được là con học, nhưng cũng còn chủ kiến, hết chủ kiến là con sẽ quên mình mà sống hẳn vào điển giới Càng tu càng thấy tu không đủ, lúc nào con cũng thấy nhớ chẳng hạn như bây giờ ...

(207)

Con biết mình có đại phước, chỉ thiếu bước hẳn vào điển giới mà thôi Đại phước ở chỗ động loạn hướng ngoại là có Thầy nhắc nhở dạy dỗ để nhớ buông bỏ.

Con chỉ thích thương, vì thương mà con tu, vì thương mà con sửa mình, vì thương nên con nhớ ...

Cuộc sống này giàu quá, con thấy mình không có xứng đáng so với tình thương của Trời Phật.

Con nhớ Thầy quá đi thôi, con hôn Thầy nhiều thiệt nhiều.

Y M

30 Oct 1998

Thầy đáp :

Nói một chuyện, mà hành là một chuyện khác. Hai đường lối khác nhau. Nhớ và hiểu cũng khác nhau. Hiểu là cần thiết. Nhớ là tạm thời. Nhớ cũng dẫn đường cho sự tiến hoá. Tiến hoá và Đạt cũng khác nhau : Đạt là hoàn toàn thanh nhẹ, đến nơi mục đích bất ngờ. Hành là một việc, thành là một việc khác. Có thành mới có tụy, có tụy mới có thức. Có thức mới có tỉnh, thấy được chính mình mới rõ rệt hơn.

Cảm ơn thơ con đã gửi đến, và Thầy chỉ có vài lời nhắn nhủ kể trên mà thôi.

Quý thương.

G , ngày 14.8.98

Kính thưa Thầy,

Con kính thăm Thầy.

Bài học của Thầy viết về "Đôi Yếu Thầy" hay quá.  
Con không dám nhận mặt mình, chỉ Began gửi  
một copy để học thuộc lòng. Con cũng vậy, đọc thuộc  
xuyên niết để thuộc năm lòng. Con cảm ơn Thầy.  
Có điều Thầy nói "Đôi Yếu Thầy" hay sinh bị đặt",  
con được hiểu là đâu có cái gì là của con đâu mà  
phải "hư hình", của ông Trời lịch trọi, con không  
được đặt đâu "muôn" và đâu "tham" mà thôi; còn  
"hư đặt", đâu có biết cái gì đâu mà con đặt,  
Ông Trời đặt đâu ngõ; để, biết học cái gì thì học cái  
ấy, đặt thì đặt hình nhưng ông Trời ở trong tâm mà  
thôi, con nghĩ là hình nhưng bên trong con có sẵn với  
ông Trời nhưng ít nhiều thôi. Cũng quay vào trong thì  
cũng nhưng thầy hiểu, vắng nội lực thì vắng hình nhưng.  
Nói vậy đâu 3 bữa nay con bị học bài hình nhưng nhưng  
hà với ông người Poi, ông đi làm 2 ngày ở Genève và mới  
con ăn cơm thôi. Con cũng các cô đi ăn cơm để xem con  
có một cơm trời hay không, một trời trời mà về như  
bị lừa dối!!! Con thăm hiểu và tại nghiệp người ta có  
cũng đánh hiểu con trời về với Thiên Tính, người hay sinh  
là người ta đâu phải là con, con muốn với nước mắt  
và chỉ biết mang ơn mà thôi. Con có cảm nhận là con  
bớt học "ở" con, "cho" con, con bị giải được, mà người khác  
hết thì con hết theo, giải chưa có được vì thiếu quay vào  
con hơn thầy. chính mình.

Y M

208

17/01/1948

Quê KHốM

20-4 M

Quê

Cười cười elli Cú KHốM

Một lần Li Sinh Cú KHốM, THốM HốM

ThốM KốM TrốM THốM Đố

Lần lần KHốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM và NGốM Cú TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM TrốM

Quê TrốM TrốM

*[Handwritten signature]*

(209)

K city ngày 30 tháng 10, 1998

1. Li  
10/11/98  
M

Kính thưa Thầy,

Sau hai mươi mấy năm cách biệt con được ân phúc gặp lại Thầy trong khoá Sống Chung ở Washington năm ngoái, và năm nay ở Cali. Năm ngoái gặp Thầy con vui mừng khôn tả, vui tươi suốt những ngày bên Thầy, bên bạn Đạo. Con đã được sống những ngày thật hồn nhiên.

Năm nay con lại được gặp Thầy và bạn Đạo. Con thật vui mừng và ta ởu bề trên đã ban cho con ân phúc được gặp lại Thầy trong kỳ này. Những Thưa Thầy con không hiểu sao, hai ngày gần Thầy lòng con luôn thốn thốn. Nghe Thầy nói lòng con muốn khóc. Và con đã khóc nhiều trong buổi bề mặt.

(210)

Thầy rất tử bi đối với chúng con, thường chúng con, Thầy khuyên con khó khăn là Thầy thường xót. Thầy hỏi Ai hiểu vô vi Nam Cali, khó khăn tài chánh, thầy đã giúp 500 đô từ quỹ cứu trợ của thầy, tiền do thầy tiết kiệm, để xén mọi

của thầy cho những người nghèo  
khó ở Việt Nam.

Thưa thầy, con cúi xin thầy cho  
chúng con, những bạn đang ở  
Hoa Kỳ, mỗi năm được gặp thầy  
một lần. Chúng con nguyện cố  
gắng tu tập, vâng theo lời răn  
dạy của thầy, noi gương thầy  
đốt phụng sự nhân loại.  
Con kính lạy thầy.

Con, T 9 C



Atlantic city, ngày 10/11/98

Q C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30/10/98 được biết con vẫn có dịp may tái ngộ Thầy hai lần tại xứ người. Con rất lấy làm hãnh diện cho người VN hải ngoại, chịu ăn năn sám hối chịu tu, hy sinh đóng góp cứu độ qua mọi hình thức sẵn có. Chịu tu là không oan phí của trời đất, từ vật chất cho đến phần hồn đều được tự cứu, xây dựng tâm linh là một kỳ công. Kỳ này con gặp được Thầy lại thổn thức khóc nhiều qua những cảm thức giữa Thầy và con. Đó là dịp may cho con giải được một phần nghiệp tâm. Nhiệm vụ của mỗi con người phải biết hy sinh vì người kế tiếp, thì cơ Trời mới dứt bớt hỗn loạn. Việc làm tuy nhỏ, mà làm nhiều sẽ lớn, tùy nơi sự đóng góp hình thành. Chúng ta nghèo nhưng tâm của chúng ta là vô cùng, chịu xây dựng thì mọi việc sẽ được tốt ở tương lai.

Thầy ra đây một thân một mình, nhưng dày công cũng xây dựng được một số bạn đạo chịu tu sửa, tạo phúc duyên cho hậu thế. Mỗi người hiểu được nguyên lý của sự sống gắn liền với luật nhân quả sẽ được an vui.

(212)

Nay con có dịp nhìn lại người xưa, vẫn thấy không thay đổi. Tình ta mang một sức chịu đựng, là sự sống trong có có không không, tự xây dựng niềm tin bất diệt của phần hồn mà tiến hóa. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,



1/ Kính thưa Ông, Con tin M<sup>r</sup> A L E có duyên lành với Ông nên người chọn ngày 8/ tháng 8 / năm 1998 là ba con số TAM! và là cũng ngày 8 - tháng 8 cũng là ngày l'Anniversaire của Bà Louis thân mẫu của người. Con nhận thấy đây phải chăng là điềm tốt nên con lấy làm hoan hỉ mà với một nỗi ưu sầu "tú biệt sinh lý".

Nam Mô A Di Đà Phật  
Vạn vật thái bình

Con xin ghi rõ ngày sanh và tên tuổi của Ông để Ông chiểu Cố mà ban cho chúng con một chút ân huệ của Ông phần con thì cũng lo cầu siêu cầu an niệm Phật A Di Đà cho Ông. Con ghi kỹ tên tuổi dưới đây:

M<sup>r</sup> R L E

(214) Con tin quyền năng của Ông thể hiện hành Đạo, Ông dạy con nên làm những gì gặp người để được trở về nguồn Cội với đúng Cha Trời, với khả năng trình độ của con suy nhược. Con không biết người sẽ đi về đâu? Chỉ có tâm lòng chón thành và quyết tâm cầu đạo. Ông thưa rõ con làm theo lời tâm trời của người sáng: Sau khi hoá tan tại Cimetier Pere la Chaise tâm lễ nhà thờ ngày 17 - 8 - 98 rồi đem người về tỉnh Ardennes Lang Matton Celmeny Carignan gần nước Bỉ, nơi tro rơi xuôi trước nhà sông thân người Ông xuôi ra biển.

Con mới về tỉnh Ardennes làm tuần 49 ngày (Theo phong tục Việt Nam) và dùng bia nổi phần M<sup>r</sup> Famille Renoit. Edward song cũng lúc cũng nhờ các vị Đức Cha tại nhà thờ địa phương cầu siêu cho Ông và luôn cả gia đình Ông và những người đã đi vắng, nhằm lúc tháng Hoạt tháng nghỉ hè, và con đã các cháu Ông tế lễ cúng đồng và âm cúng trong lúc lễ hành (Ceremonie) Con mong được tin Ông dạy bảo ch con biết hiện nay Ông đi về đâu? Kính Ông bỏ lời nếu con có đến gì số suất kèm theo đây con gửi Ông một cheque 1000F Pháp để Ông cầu cho ban vui. /  
Kính lạy Ông

Atlantic city, ngày 10/11/98

R T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23/11/98 (4/9 âm lịch), được biết chồng con đã ra đi nhẹ nhàng tại nhà thương, cũng nhờ niềm tin tu học của con đã giúp cho chồng con ra đi bình an đúng theo tuổi tác đã qui định. Đại phước mới được người vợ chịu tu và chịu xây dựng niềm tin. Hướng về Trời Phật mà tu là quý nhất, thuận tiện cho phần hồn tiến hóa, ông được Bề Trên chúng tâm cứu độ thanh nhàn không có gì rắc rối đâu. Về phần con thì con nên tiếp tục tu thiền dứt khoát về Thiên Quốc mà sống trong thanh tịnh và an vui.

215

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

19/10/98

Thiếp thưa Phẫu:

Ngày 12 tháng 10 con có nhận được 1000  
đồng, cũng do anh dịch vụ ngày trước mang  
in cho con.

Con viết thư cho Phẫu trẻ vì lý do con  
đang nuôi 1 bệnh nhân nằm ở bệnh viện, vừa  
được xuất viện hôm 19/10, nay con mới có  
thời gian viết thư gửi qua Phẫu. Bởi vì người  
bệnh này là 1 ban đạo, tuổi cũng cao, hoàng  
cảnh cũng nghèo, có hai đứa con gái những cũng  
khó nên mọi sự bà đều nhờ ở con, nên mấy  
ngày qua con phải chạy tới chạy lui và ban đêm  
con phải ngủ ở bệnh viện để giữ bà. Vì vậy mà  
con viết thư qua Phẫu trẻ, con biết Phẫu sẽ  
không quên con.

(216) 1000 đồng này con định sẽ xây nhà cho ban  
đạo, vì hiện nay cũng có vài ba ban đạo đến nhà  
con và yêu cầu con đến nhà họ xem xét hoàn cảnh  
và xây sửa lại giúp họ. Vậy nay con sẽ đi đến  
từng nhà và coi nhà nào cần lắm con sẽ làm trước,  
khi nào làm xong con gửi thư qua trình Phẫu. Con  
nói riêng với Phẫu chuyện này, Phẫu đừng cười  
con nghe. Hiện nay con có uy lắm Phẫu à! Con sẽ

Làm tốt hơn nữa để không phụ ơn thầy.  
Con kính chúc thầy vui, khỏe

(217)

Son

Đ. T. K. S.

Kính Bái

Atlantic city, ngày 13/11/98

K S ,

(218)

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19/10/98 được biết con đã nhận quà tặng người nghèo khổ. Con đã dấn thân thực thi điều lành, hằng cứu giúp là quý. Thầy lúc nào cũng cảm thấy vui khi biết được tin mọi người bớt khổ. Con rất tận tình vì người thiếu thốn và đau khổ. Việc làm cao quý, Trời Phật đã cho con học tử bi và thực hiện tử bi, mở rộng đường đi tiến hóa cho phần hồn ở tương lai. Con có uy tín đối với người đau khổ, là sẽ được sự chúng tâm của Trời Phật. Con sẽ được tu trong tự nhiên và hồn nhiên, ngược lại những người “chọt chẹt” bằng cái miệng, thuyết lý không thông, thiếu thực hành, sẽ không đi đến đâu! Đêm đêm con lo tu luyện, ngày ngày phục vụ độ tha tại trần, chất lượng tử bi sẽ được gia tăng, đem sự bình an cho mọi người cộng hưởng.

Chúc con và gia đình vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,



3 pages

Li, ngày 14.11.98

76 15/11/98  
H

Kính thưa Thầy,

Con mới vừa nhận được thư của Bác con nói rõ về cảm tưởng của ông về các bài giảng trong Ledweekly của Thầy. Con kính chuyển đến cho Thầy đọc.

Bây giờ con mới hiểu trình độ không mua không bán, tùy duyên phước của mỗi người mà hiểu được tâm linh. Không có đủ phước đáng Tâm linh đến tận tay cũng không biết quý. Con có người muốn tu, bỏ họ một xí họ cũng tu (miễn có Thầy chiếu!).

Chẳng hạn như ông Tân nhận được 2 CD của Thầy giảng Chơn Kinh và Kinh U: Giao liên, ông ráng tu thêm nữa vì Thầy Thầy giảng quá thâm rồi!

Ông Tân ráng thiền lên đến 4 tiếng! Con cũng mừng đùm. Con việc bác của con không hiểu biết Thầy giảng con cũng không động như hồi xưa, con cũng phải bỏ. Chắc con hiểu sơ hiểu được bóng bẩy

(219)

của chính mình nên không có màn xiá vào bóng bẩy của người khác, chỉ mong có ngày con sáng ra để không phụ lòng Thầy. Con nghĩ Tâm linh có lui rồi sẽ có tiến, Thầy đã từng liên nhân để dạy dỗ em rồi con cũng phải liên nhân để tu nữa, không có mục đích! Con kính thưa và kính thắm sức khỏe của Thầy.

Y M



Atlantic city, ngày 15 tháng 11 năm 1998

Y M

Thầy vui nhận được thư con và sự phê bình của bác con. Người học chữ mà chỉ trích người thực hành, lúc nào cũng nghịch lại với sự thật. Con có hành để hiểu những gì của người đã thực hành nói lại. Ôm sách và học chị có một phần nào thôi, tưởng lầm là đủ hiểu hết, nếu vậy những nhà bác học đã tự cứu được rồi, đâu cần phải đọc những triết lý của người tu? Phước mỏng suy tư cạn, dèm pha đủ thứ, nhưng chưa bao giờ sửa mình, từ miếng ăn giấc ngủ cũng tạo sự suy tư bất ổn. Bệnh nan y sẽ đến bất ngờ không cứu được, vì thiếu sáng suốt không lo tu sửa, uống cho một kiếp người có trí, mà không biết mình xét lấy hành động và sự cấu trúc hiện hữu hiện tại do đâu hình thành? Ăn lúa trời mà sống và phủ nhận sự thanh nhẹ của Đấng Toàn Năng, tự đắc kiêu căng tạo bệnh cho tâm lẫn thân mà không hay. Rất uống cho một kiếp người, không đủ thì giờ ăn năn sám hối sự sai lầm của chính mình, nếu không chịu tu. Bác con có lý luận của bác con. Y M có sự minh xét của Y M. Thầy tu có phần khai triển trực giác của Thầy. Các phương diện đều có sự xây dựng cho chung, tùy theo khả năng sẵn có của mỗi hành giả tại mặt đất này. Ông Tân có sự cảm thức cao quý của ông Tân mà tiến hóa. Các phương diện đều có sự cảm thức cố gắng hiển cho chung.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

16.11.98

Cher Monsieur Tam,

J'ai participé avec beaucoup de plaisir au  
Séminaire de Thonon les Bains en février 98.  
Puis de retour chez moi j'ai eu beaucoup de  
perturbations. Cela m'a rendue très dépressive et  
je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Tout cela  
m'a fait un peu peur et je médite beaucoup  
moins. Peut-être est-ce tout simplement une  
coïncidence et que j'ai eu un passage difficile  
dans ma vie.

J'ai appris par des pratiquants que vous revenez  
en mars 99. J'aimerais beaucoup vous revoir mais  
j'ai peur que les perturbations recommencent  
encore après le Séminaire.

Pouvez-vous m'écrire ce que vous en pensez ?  
Je vous envoie toutes mes bonnes pensées et espère  
vous revoir bientôt.

(221)

N.

P.S.: Je suis la jeune femme qui vous a massé les  
mains à Thonon les Bains.

Atlantic city, 15/11/98

Mlle N T ,

J'ai bien reçu ta lettre datée du 9/11/98. Tu m'as fait savoir dans ta lettre que tu as eu des perturbations après le séminaire de Thonon-Les-Bains en février 1998. Cela montre que quand tu veux rétablir l'ordre, tu dois faire face à des habitudes. Il doit avoir à ce moment là des réactions (des perturbations...)

Pour réaliser la vraie énergie qui te relie avec l'univers tu dois te sacrifier de tes habitudes, c'est pourquoi nous avons de la méthode à pratiquer. Une fois que tu arrives à te maîtriser, à réaliser la force de l'énergie qui te relie avec la pure énergie de Dieu le Créateur te bénit n'importe quand. Il faut que tu sois calme à recevoir la sérénité de Dieu, et quand l'énergie du foie, des reins, du coeur sera réunis, alors l'équilibre est atteint et tout cela certifie que l'âme est venu sur terre non pas pour réjouir mais pour apprendre, pour s'avancer.

(222)

Tous les bons calculs doivent se rendre à zéro, quand tu comprendras que tout revient au vide, tu dois te sacrifier pour s'avancer. Il faut pratiquer pour savoir. Je te remercie de ton massage à Thonon-Les-Bains et espère à te revoir à Frankfurt lors de mon voyage en Europe.

Bien à toi,

Luong Si Hang

16. 20-11-93  
M

Cher maître,

Aujourd'hui je suis épuisé car j'ai mal dans les reins et les testicules.

Je ne comprends pas ce qui se passe car je sais que mon cerveau est comme Srouille ; je ressens aussi un blocage dans mon dos au niveau des omoplates après avoir fait la respiration aminée ; j'ai de nombreuses tensions au niveau du visage et du cuir chevelu.

Mon mal dans les reins et les testicules s'amplifie lentement après que j'aie pratiqué la respiration aminée.

Tout cela néanmoins, car je me suis bloqué

Pendant un an, je suis allé avec une jeune fille avec qui je n'ai pas eu de rapports sexuels ; cette relation m'a tout de même procuré beaucoup de fantasmes sexuels et a perturbé mon énergie qui n'a fait avoir que des hauts et des bas. Cela m'a beaucoup fatigué car j'avais beaucoup de tension sexuelle. Aussi un mois après l'avoir

quittée, ma tension sexuelle est descendue à 10-5.

(223)

Aujourd'hui malgré ma volonté, c'est comme si mon corps ne répondait plus, je n'arrive pas à remonter la pente ; mon équilibre énergétique est comme rompu, mon énergie dééquilibrée, principalement au niveau des reins.

Vous m'avez dit que je ne dois pas avoir peur de perdre l'amour tous les jours et bien c'est exactement le contraire, car j'ai aspiré au fond de moi à rencontrer quelqu'un que j'aime, à m'harmoniser avec elle ; c'est idéal et tout est fait en moi. Au lieu de cela j'ai du rencontrer bien des déceptions et je souffre ; c'est comme si je ressentais une pression

Aujourd'hui il me semble que je suis perdant sur tous les fronts car en plus, ma pratique de la méditation n'est pas du tout satisfaisante.

Le gros problème dans ma vie de tous les jours depuis... Faut maintenant et que je manque d'énergie (je n'ai même pas assez d'énergie pour lui, m'avez-vous dit, c'était en... 1982), d'énergie physique (or pour moi la pratique d'une activité physique : course à pied, tennis, natation, marche, etc, le fait de me sentir bien physiquement est un facteur important). Tout ce dont je vous parle et que je ressens avec un incroyable sentiment d'impuissance fait que je me suis toujours en vide d'énergie et déprimé.

Je me suis senti impuissant et isolé de tout le monde.  
Aussi, je vous écris à cause de cela car je me suis vraiment malheureux

J'espère aussi que nous pourrions ~~rencontrer~~ vous rencontrer bientôt à Monaco car j'ai ressenti plusieurs fois déjà votre immense affection qui agit comme une invitation et je me suis si CONFUS.

Aussi je vous demande de m'aider encore une fois,

Avec toute mon affection et tout mon respect,

A vous,

(224)

J. - P.

Atlantic city, 20/11/98

J P ,

J'ai bien reçu ta lettre datée du 28/10/98 et sois que tu as du blocage pour des raisons sentimentales qui ne peuvent pas être satisfaites.

Bien que tu étais pendant un an près d'une jeune fille mais tu n'as pas pu t'harmoniser avec elle. Ton coeur n'est pas détaché à cause des karmas, c'est le pratiquant qui s'oriente vers le haut et est en même temps attiré par une vibration externe du corps d'une femme. Ces deux faits qui ne sont pas aperçus par un simple regard créent donc une énergie impure alors que le pratiquant pense qu'il a fait juste la méthode.

Tu as besoin du repos et dois te détacher de ces relations actuelles et petit à petit tu arriveras à te récupérer à bien te sentir.

Le devoir d'un pratiquant c'est tout d'abord faire développer sa conscience et non pas se tourner vers l'extérieur. Quand tu fais la respiration assise tu dois te détacher de tout, ne plus t'orienter vers l'extérieur et seulement comme cela que tu peux te développer.

225

Tu ne dois pas pour des raisons quelconque faire souffrir ainsi ton corps et ton âme. Si tu ne peux vraiment pas pratiquer la méthode tu te marieras et oeuvreras bien pour la famille c'est accomplir le vertu de l'homme pour plus tard te progresser vers le vertu spirituel qui est plus clair et net au lieu de vivre dans des illusions et des fantasmes qui n'aboutissent à rien.

Je te souhaite joie et progrès dans la pratique.

Bien à toi,

Luong Si Hang

tl. 20-11-98  
112  
A ,11/11/98

Kính Thầy,

Hai con L và T kính gửi đến Thầy 10 thang thuốc bổ , một phần  
chạy thuốc “Energy booster” và 20 cái warm packs .

Kính thưa Thầy thuốc “ Energy booster “ này làm bằng sâm , gừng , ớt ,  
rau má , đu đủ , cam thảo và 11 thứ dược thảo khác cộng với vitamin B12.

Hai con đã dùng thử thấy trong cơ thể máu huyết có vẻ chạy đều hòa và  
riêng con ( Thảo ) thấy cơ thể ấm lấm vì con có máu thấp nên hay bị lạnh.  
Thuốc này 100% thiên nhiên hàng thuốc bảo đảm nếu mình dùng thử không  
thấy hiệu nghiệm họ sẽ hoàn tiền lại . Vì con order thêm tuần tới thuốc mới  
về nên con gửi phần chạy thuốc có sẵn ở nhà để Thầy và chị Bê dùng thử, nếu  
thích hợp cơ thể khi thuốc về con sẽ gửi thêm . Thầy và chị Bê có thể uống 1  
viên sau khi ăn cơm , ngày từ 2 đến 3 lần .

Warm packs có công dụng giữ ấm cho cơ thể Thầy và Chị Bê lúc đi gặp lạnh  
có thể bỏ 1 cái trong túi áo ( gần lòng ngực ) tay cầm 1 cái , và để một đôi cho  
foot dưới lòng bàn chân , như thế sẽ giữ ấm được cho cơ thể giúp máu chạy đều  
hòa hỗn , chống gió lạnh bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Warm pack dùng cho  
bàn tay ấm đến 18 tiếng , cho chân thì 6 tiếng . Năm nay thời tiết thay đổi bất  
ngờ và hay bị thiên tai nên có tình trạng hay bị cúp điện không có máy sưởi hai  
con nghĩ đến Thầy và chị Bê quanh năm vất vả đi tha phương truyền pháp nên  
gửi đến Thầy và chị Bê warm packs dùng khi cần đến .

Hai con kính mong Thầy và chị Bê luôn vui khỏe và bình an .

Thành Kính .

Hai con của Thầy



L & P T T

Atlantic city, ngày 20/11/98

L      và P      T      ,

Thầy vui nhận được thơ và quà của hai con, đã thể hiện tấm lòng thành tâm phục vụ Thầy trong thời gian biến chuyển giá lạnh của trời đất. Thầy xin thành thật cảm ơn hai con. Tuần tới Thầy sẽ bắt đầu thí nghiệm, nếu có hiệu quả như trong thơ con đã kể, Thầy sẽ báo cáo để cho hai con vững niềm tin của nhà sáng chế.

227 Cuộc sống giá lạnh lại được sưởi ấm giữa tình người và vật chất trong chu trình tiến hóa. Thật là một đại phúc của Trời ban. Tình thân phục vụ bạn đạo của Thầy càng ngày càng vững hơn, nhiều người cùng hành cùng theo dõi trong hành trình tu học. Thật là may mắn cho hành giả tu học tại mặt đất. Dấn thân tu học chỉ có lời chứ không có lỗ, chứng minh lúc nào Thượng Đế cũng quang chiếu cho người hiền và tận tâm phục vụ.

Chúc hai con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng



1/12/23-11-98  
M

B D ngày 6-11-1998

Kính thưa Chây!

Con tên D. hôm nay,  
một lần nữa con mạo muội viết thư gửi  
đến Chây, con kính xin Chây thương con  
con ngu lười mà tha thứ cho con.

Chưa Chây!

Con có chỗ đòi điện thoại ở nhà Anh  
Hùng + chi jăm để được nghe Chây nói  
chuyện - mà đến lúc Chây gọi về thì con  
không có duyên phước để được hỏi và  
nghe trực tiếp lời Chây dạy. Khi nghe  
lại băng cassette thì nước mắt con cứ  
muôn chảy - con cô cười - con không  
biết lúc đó mình tức hay buồn - thưa  
Chây tại sao thế. Con nghe Chây nói:  
"ta chưa thành tựu không phải muốn  
nói chuyện là để" - con hiểu ra rằng  
công trình tu học của con chưa ra  
dao cá - mà sao con vẫn cứ buồn -  
con cúi đầu kính mong Chây giải

(228)

cho đứa con tâm tôi này.

Chưa Chây!

Con rất muốn nói lên câu: "con  
thường nhớ Chây lắm Chây ơi!" - vì  
con sợ - vì con chưa xứng đáng để nói.  
Con chưa từng gặp Chây - con rất muốn  
được quỹ dưới chân Chây - được ôm  
chân Chây - được Chây ban thành điển  
con từ biết mình quá trần trước - điều  
đó rất xa vời - con kính xin Chây tha  
tôi cho con.

Chưa Chây!

Con có điều muốn hỏi Chây:

(229) \* Con không còn thích việc chăn gối  
vô chồng nữa - sau này con hay thặng  
thần từ chối chồng con - như vậy có mất  
hạnh phúc gia đình không thưa Chây?  
Con chờ Chây dạy con. Con bây giờ  
rất dở lẩn ngạp trong tình dục -  
Chây cứu con với Chây ơi! - con sợ lắm  
rồi.

\* Mỗi năm trước - vì muốn thưởng

230 kính vô vi mà nhà cửa thì không có  
chỗ thuận lợi - con đã đặt kính cũng  
với bàn thờ Phật rồi - nếu sau này có  
được sửa nhà lại - con muốn đặt kính  
khác - có được không Thầy? - và  
kính cũ phải làm như thế nào cho  
phải lễ - Thầy dạy cho con.

Con kính lay tạ ơn Thầy. Và con  
xin Bề trên Đức Phật được chúc đức  
khỏe Thầy. Thầy kính thương.

Con kính thư

Đ . 7 . n . S

W. H. H.

Atlantic city, ngày 23/11/98

N S ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6/11/98 được biết con ước mong không thành, tạo thêm uất khí trong nội tâm, buồn bực tự phân chia sự cao thấp bất đồng trong nội tâm. Tu thì chỉ có hành, không cần hỏi mà không hành, tạo tội cho chính mình. Người đời ham muốn tạo tham, tạo động mà thôi, tự ràng buộc lấy chính mình, tưởng làm là thành tâm tu mà sao không đạt . Mỗi mỗi đều do tâm bất ổn mà sanh ra sự buồn phiền. Còn về việc vợ chồng là do Thượng Đế đã ân ban cho một gia cang ổn định mà tu. Mỗi mỗi đều giới hạn ở trong một mức nào thôi. Luật tự nhiên có giờ có giấc, muốn nhiều là động và tiêu hao bệnh hoạn. Vợ chồng gần nhau mỗi tuần một lần là đúng luật, không nên quá thái hay là từ chối. Có duyên mới có cơ hội sống chung, sống chung hành đúng là ổn định. Con còn buồn là con chưa hiểu được nguyên lý của trời đất mà tu. Trong sự có có không không là chuyện thường tình, cần dụng chạm để sớm thức tâm. Thức tâm nhiên hậu mới dũng mãnh tu tiến, duyên Trời duyên Phật luôn luôn chứng tâm cho người thật tâm hành pháp.

(231)

Chúc con vui tiến trong nhịn nhục.

Quý thương,

(232) Con cắt với mình từ cái bình Nào đâu là thế hết ngày này sang năm khác. Con cũng rất nhỏ số vì có một bàn đạo tu tốt lại bị đại nghiệp bao vây. Hôm nay con với mình đi về hết bình với sự giúp đỡ của Cô Bé - Cháu!! Thưa Thầy số vì mình còn đi số thì sống sao - giải hạn nữa hay sao? cái này chắc phải hiểu thành phần cá nhân - bố Bàn đạo nghe họ là ở lên cho mà rồi!! họ chế cười bằng đũa lý do nghe phát số - họ còn chia rẽ cho ta tu Bồ đề đạo - Theo bà hiểu biết của Con tuy theo đường cấp tu học mà sự dụng - vì con bình chưa vượt qua khỏi Tâm giới này huống thì mình phải có sự giải sao theo phong tục của thế giới đó - để cho nó nhẹ - Điện quang khi vũ trụ ta hiện tiết nên ta bóc được nó rồi thì em cũng hiểu - Sao học Chúa, nhà thờ - Tiên Phật - Ma quỷ không có chi cả rồi đó là một âm hưởng gió Mây của thời gian mà thời gian tu vô vi ngộ h hướng chi có tatum thời và ánh sáng hòa đồng trong điện giới thanh tịnh giờ sống mỗi ngày cho nó thanh nhẹ cả ta mình tìm được bề trên nhìn qua tâm trí của Cặp đôi âm thầm với lý khi nó tìm đến với mình trong cái đời Dharma và tâm thời đều qua một cách âm thầm vui đẹp nhờ biết sắp xếp trật tự trong bản thể và biết chủ nhân sống là ai? Chúng ta là gì? Phát chi nào? Thiên đàng Địa ngục, Địa hay gì? Con bình - cái bình tất nhiên qua nghiệp chúng - Bà mà yêu quý Phật thời đời thì rồi đó mà sanh ra Cháu đi! Con đứng một chỗ kích Cúi rất từ ngậm tay mune thì lòng buồn đau nhỏ hơi thổi mồm mũi chảy - nước bu kiến lười - như tu hành chạy lạt tiếng cũng phụ mỗi (vô thãm sa la tức chữ của chúng ta trong tam giới) mà mỗi mặt của con thật mà hoem mi - Bàn đạo sea chết, đồng họ ngậm ngùi - Vô số tuổi? H đã bị bình Cúi rồi - Di thường để - cũng bàn cho con một cái nghề dạy học nhà cao cửa đẹp - sạch sẽ - Khang trang - Không gian lại có tất cả các Bàn giáo luận nó thường! con cũng lên sẽ xuống ngửa Cúi sống cao bằng mỹ vì mà Cúi giảng khác thãm những đứ im tài của thường để như vậy tam con bình bình nhien sớm hỏi nhien vì những năm 1975 - đến 1975 đầu có vô vi mà tu - Chúng đến năm 1975 mới vào vô vi - họ tu học công phu mới làm lên tron với điện giới thanh học cái bình Mỗi số ra hành giới đúng sách hay! Chúng để giới cho cái ven treo thật nhỏ - Sinh sống Cúi Bè của Phật và Mẹ Quan thế Âm họ tất chiếu tại vào tâm hồn con - đời sống của con trên con thường giải thoát mà con đang đi với hành lý mang theo là Sói Rừng - Pháp luân và thiên đĩnh tương Thanh bình như Cúi Cháu Mẹ - âm con liệt đượ (con qua giờ phút tựa thiên) -

rồi beng - Con lính thanh loe om như cây tre - Mẹ nó nói ta  
tu vô vi nên mới lí - Đền con cần cứu - Đền đá chết rồi  
tám xa đi nước ngoài - Con không biết làm sao? mỗi lúc công phu Con  
nguyên Ông Sư - là từ Khai sáng Pháp lý hãy giúp con - Chứa Chứa  
con - Trung có 5 thời sinh Phật môn Định dứt hẳn ăn uống tốt  
Phóng Đâu như thường vui về trẻ trung khỏe mạnh - từ năm 1990 Cầu  
Quang này tẩu hỏa Đâu hơn thời gian 1990 - 1997 - năm 1998 chi nó  
đu lại bị Hải hỏa - không nói - nhóm mất không mở ra - tâm phiền  
miễn cái gia đình - Đền cầu cứu con nước Quang chầu ở - Trung  
Đ thời hết ngay - ở nhà Con A tháng cuối ăn với vui vẻ - Có  
Xuyên - giáo sư Saigon cũng diễn Trung A thời sinh là hết ngay  
đó là cuối năm 1990 Con A tháng nữa là 91 - thời gian 1991 đến  
đến 1998 có diễn Đâu lên như con day Phật là hết ngay Đền  
Vật vật? Mẹ Quan om? Ông Sư Đền trở đũa? có Đền. tin Chính  
minh. Chờ thật ra con không có huyền năng chi cả - những cũng lời  
vào nghiệp chúng của con lính Đền về phạm hồn đi lạc hướng sai đũa  
hoang mang khổ hiểu? Đền vì phải hiểu về phạm âm và các Đền  
cấp của nó - biết mà không chịu - quên mà không thân mật  
trông ai này đi - nhà ai này ở? cơm ai này ăn - Chuyền ai này làm  
Điền ghẹo chọc phiên phiên cũ giờ lễ pháp tu học hay làm rồi  
(233) Đền con đi đến đâu ai cũng thờ ng vì dung hóa không Kỳ thi  
Chưa như thờ, thánh thật có, anh đũa có (một tháng hai) Đền bị giúp  
nguồn về điều kiện rất cao thường hiểu sea thấy sông thông mình  
sáng suốt vui vẻ trẻ trung ngay thắp - không nói đũa - đũa  
đũa - tâm nhàn tâm nghe rất rõ và biết cái xuất phát câu  
mời rồi đánh giá đũa Đền, đũa đũa cấp mà cứu Đền như hòa  
nhả rất vui hay eb cảm tình - Đền vì đi đến đâu như Ông già  
moel - phạm phu - nó nào trẻ con - vừa ăn - vừa ngọt - vừa tiền, vừa  
Nhện và mình tốt - viết ve - vì sao thế? mới tiên hóa của  
nó con Mẹ con Chấn - con vô minh - Cái hồ a cảm của Vô Vi đem  
cho nó một món quà ngon mà nó cứ ăn - không biết cái tam  
bồ là cái bẫy lọt vào - Pháp lý đưa cho năm tháng  
tặng Đền mà không Đền dùng đũa Đền cũng hóa ra uống  
biết là bao nhiêu? Cái li mắt của Đền - Đũa nó nằm Đền Đền  
ây không ra mà Cái bị quyết - cái chìa khóa Ông Đền Đền Đền  
Điền trao cho Ông Sư Sư Ông sư Đền Đền - hết rồi - hết rồi không  
con có người thờ Ba Đền tiếp - Chấn viên thiên đường đũa  
nhau mọc - Thần thú! không có Đền năng, rất đáng tiếc Đền  
Điền Chấn phải sống mãi với các con, Đền Đền

Atlantic city, ngày 23/11/98

T     Â ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 26/10/98 được biết con vẫn bình an và đã từng cứu độ những phần hồn dọa lạc. Qua những thời kinh từ giọng ngâm quân bình của người hành pháp vô vi cảm động hồn mà tu xuất, thì bệnh nhân mới được bình an. Phật Pháp vô biên, triển miên tận độ qua câu kinh lời kệ của hành giả thành tâm tu luyện tại mặt đất. Con đã mang một chứng bệnh nan y tự cứu qua sự cương quyết hành pháp của chính con. Pháp siêu đẳng liên hệ với Trời Phật dẫn thân độ đời. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

16.08.10.98

N , Florida 5/10/98

Kính thầy quý thương.

Con kính thăm thầy và  
câu chúe thầy luôn khỏe, trẻ.  
Thưa thầy hôm bên Vancouver con  
có trình thầy về mióp khía  
lamin khô uống như trà có có  
hiệu dụng giúp cho gân cốt dẻo  
dai, khỏe rất có lợi cho người  
lớn tuổi - và khi uống con còn  
tham phá ra nó có tính chất  
lamin clean ruột (nhuận tràng)

(235)

Hôm nay con xin gửi một ít  
thầy dùng thử xem có tốt  
không nếu thầy thấy tốt thì  
con gặng trông hoài để<sup>2</sup> thầy  
uống nhé.

Con sẽ tham dự khóa  
sông chung (22-25) con sẽ được



gặp lại thầy nhé -

Trong thâm tâm con lúc  
nào cũng mong ước thầy luôn  
luôn an - lành và khỏe mạnh.

Con thầy nể thật là có  
phước, thật là được ân độ.  
Được theo bước đi của thầy và  
tìm thấy cuộc sống quân bình,  
hòa yên và thanh tịnh. Con  
xin cảm ơn thầy -

Kính bít.

N A T

(236)

Las Vegas, ngày 8/10/98

A. T. ,

Thầy vui nhận được thơ và quà của con đã gửi đến Thầy. Thầy sẽ bắt đầu dùng thử trong một thời gian ít nhất một tuần lễ, thì sẽ biết được sự hiệu nghiệm ra sao, rồi sẽ cho con hay.

(237)

Chúc con vui tiến, và sẽ gặp con tại California.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

26/10/98  
M

H e n City 11/10/98


Đính thêm Chú Thơm

Thưa Chú Thơm - Các đây vẫn ở trung con  
có việc thu thêm Chú Thơm và con có ghi số  
trên là 14.000 dollars. Với số tiền này con rất cần  
để mua lại nhà và tạo lại cuộc sống - con kính  
mong Chú Thơm giúp đỡ - Khi con mua nhà  
sẽ "an cư lạc nghiệp" - Con an tâm làm ăn làm  
con con đi thuê mướn nhà nữa - Làm từ lương  
con bị giao đặng và lo "Nghiêm phát - và Ngồi trên  
"Tự tu tự trau" - Thưa Chú - Cuộc sống ở VNam hiện  
này rất là khổ cực trên khi trong tay mình không  
có đặng vốn - muốn làm ăn phải vay với lãi xuất  
cao - làm ra thì đi trả lãi với chi phí  
Hơn này con Chú có mind Chú Thơm có thể  
giúp đỡ con thoát khỏi cảnh khổ cực và túng quẫn -  
Thưa Chú Thơm - Viết đến đây con xin tạm dừng  
bút - xin em Chú Thơm - Lưu Sau - **VIA AIR MALL**

(240)

Ông kính chúc Quý - thườn đời dáo sức khỏe  
và được khỏe an địa của chúng tôi -

Quý ông Quý thườn



L k T

(241)

VB. Chúc Quý: Sức khỏe của Bà con vẫn  
khỏe bình thường -

VIA AIR MAIL

Atlantic city, ngày 28/10/98

Cháu T

Chú vui nhận được thư con, đề ngày 11/10/98 được biết con đang đứng vào tâm trạng của một người thiếu phước, kiếp trước thiếu tu, kiếp này phải bất hiếu và đọa lạc khổ cùng, tâm thức bất ổn. Ở đời này có khổ thì mới biết được chính mình đang thiếu phước, vạn sự bất thành và tự cảm khó khăn. Có trời có đất có đạo thì mọi sự sẽ được giải quyết tốt đẹp. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, chỉ có tu mới thuận tình trời mà tiến hóa.

Số tiền mà con đề nghị chú giúp đỡ, rất tiếc là chú không có khả năng có thể giúp con trong giai đoạn này. Chú thím ra đây chỉ có tu chú không có buôn bán như người khác, làm sao có tiền dư thừa nhiều được? Chỉ có đủ số tiền phí cơ di chuyển khắp các nơi trên thế giới hành đạo phục vụ người tu mà thôi.

242

Chúc con hướng tâm ăn năng sám hối tu sửa sự sai lầm nhiều kiếp mà con đã tạo.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

15/8 1998 no  
8

N 28410-98  
fn

Ông Tâm quý trọng,

Ngày 5/98, hẳn hoàn nhận được thư Ông Tâm  
đến ngày 12/98; hồi âm thư tôi đến ngày 8/96 thay vì  
8/98 là đúng hơn. Lý lẽ này phải chăng là bắt đầu làm  
"tham"; làm tham chớm, nó... Xin lời Ông Tâm về số suất  
này.

Đắt cảm động và biết ơn lòng "quí thường" Ông  
Tâm dành cho tôi. Ông Tâm tỏ bày tâm lòng với mẹ  
mềm thường với những chủ giao quí báu, khuyến  
giải hợp tình, hợp cảnh hợp thời... cần nghiên  
ngẫm, thấu triệt... và thi hành.

Ngày 6/98; có người mang tên bức Fax; ký  
tên Hạnh, không báo qua 300 USD của Ông Tâm, nhờ  
đường sử gửi cho tôi. Tôi đã nhận Fax và qua.

Trong quá khứ Ông Tâm đã góp phần cho (gia đình  
tôi) kẻ đói ăn, khát uống, rách rưới ăn mặc - như  
tiểu nạn Chia tay - môn quả vừa nhận được là để  
chấn kẻ chết; tiền đưa ông biết kẻ bước vào cõi đời  
tôi (chính tôi). Hành động, nghĩa cử giàu lòng thương  
người của Kí Chấn tử. Xin chân tri ân Ông Tâm.

Nhân dịp, xin được phép chân thành tuyên dương  
công khai Ông Tâm là Kí An nhân kinh miền, quí  
trung, an ủi, nâng đỡ, cứu giúp tôi về tâm linh,  
tinh thần và vật chất, trong lúc gian truân, sa cơ  
lảm nảm - thử thách nặng nề...

Xin Chấn Chia, Đảng thấu biết mọi sự,  
Thường phát công minh - Cha chúng ta ở Trên Trời,  
chức phúc, trả công Ông Tâm về mọi việc đạo đức  
thường người Cha làm cho tôi...

Từ phần tôi, để đền đáp phần nào Tình Thương  
cao quý Ông Tâm đã dành cho tôi; trong thời gian

243



còn lại của chuỗi ngày khá dài đời tôi (đã trên  
29.565 ngày = 365 x 81 tuổi); tôi ben tâm rình chờ  
chàng thiên Cha Trời; và trong lúc chờ mang  
các phẩm thì phải công tu sửa tham dấn và  
tử thiê; như Ông Barm chỉ giáo trong thư từ  
Atlantic ngày 12-9-98.

Trong buổi chiều tà của cuộc đời, cảm  
nhân với đời chút hình nghiệm bản thân...  
hủi rõ của cuộc đời... phù vân của chức quyền,  
danh vọng, xác thịt, tiền tài, vật chất...

Phù vân lai phù vân  
Cát cả đều là phù vân  
Chỉ có Mền Chùa, yêu người

Tu thân, tích đức, hướng thiện, mỗi bên vững  
là hành lý quý giá đem theo trước, và không gì  
phá hủy tiêu diệt được - sẽ đồng hành với ta,  
trong giờ phút vĩnh biệt chôn lìa tay xa quê  
trở về với Chùa... về Nhà Cha... đời Trường Sinh  
về với Thiên Chùa muôn đời vinh quang,

Hương An bình, Hạnh Phúc rõ cùng tận

Một lần nữa, tâm thành lòng thật xin gửi đến  
Ông Barm lòng biết ơn sâu đậm của địa đình tôi.  
Kính chúc Ông Barm và quý quyến Sức  
Khỏe dồi dào và an bình Thành công rực  
rỡ trong mọi công việc.

Toàn gia, đồng tâm cùng đồng thanh  
Kính bái tạ



9

9

Atlantic city, ngày 28/10/98

Anh N

(245) Vui nhận được thư anh đề ngày 15/8/98 được biết anh đã nhận được quà của tôi gửi đến, cộng với sự thấu triệt của tâm linh là đại phước cho phần hồn, biết được Chúa Cha mà hành sự. Sự bất ngờ đến với chúng ta là ân phước của Chúa ban. Tình thương và đạo đức rất cần cho cuộc sống trên mặt đất này. Cuộc sống có vui có khổ mới có tiến, sự kích động và phản động của tình đời là món quà quý được chúng ta trở về với thanh tịnh, hướng tâm về Đấng Toàn Năng mà tu. Một cử một động đều liên hệ với nguyên khí của trời đất mà sống. Có trời có đất và có đạo là đầy đủ hơn người không biết tu sửa tâm thân. Biết được điều này là an tâm tiến hóa và không sợ sệt thì mới cảm thức được sự ban chiếu của Chúa hằng hữu từng cứu giúp. Chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng



11.25.10.98

M

ngày 5 tháng 10 năm 1998

Kính gửi đức thầy.

con tên L. T. E. E. 32 tuổi người  
sở Tân Định. huyện Tân Uyên. ở cùng con  
được chi تیم Sơn hướng dẫn hành pháp lý  
vô ai được 2 năm, nhưng vì sự viết  
sắp ra như bài báo nói sâu thầy, vì lý  
do ấy mà chúng con đang làm công an  
mới có bị liên lụy này nó trên vô chúng  
con có ra đồng mà đem tất cả hình  
thầy đó vô cắt hình báo mà o dám nói  
mình là bạn đạo nữa, sợ trình thất  
vô thầy tuy chúng con làm công an, nhưng  
rất tôn trọng đạo pháp và liêm chính o  
chứ trái lại làm viết chìm đang trên có  
nhiều người sâu tại đây năm gia đình  
con rất nghèo, nhà cửa rách nát.  
mới con có nghe đồn chi تیم Sơn có  
long từ thiên giúp rất nhiều người, mà  
là cắt nhà cho bạn đạo mà là giúp  
đó nên gạo và phương tiện để tạo cuộc sống  
tốt hơn rất sang đời nên con có đem nhà

(246)

chị Sơn để xem rồi viết như sau, đúng  
thật vậy con được biết và nhìn thấy các hình  
thức, chị Kim Sơn dùng tiền thấy để làm những  
công việc đó. con từ viết lại mình thì  
là hồ iken và hai chữ ông an mà ở gần  
làm gì cho đạo hết, hơn nữa hàng cảnh con  
quá khổ nên con ở tìm hiểu bằng ai, hôm  
may con thấy được số và số là số an, tình  
thường bắt ai sống là tình thường bắt ai vậy  
hôm may con được tâm ra với thấy bằng  
thứ con rất là cảm động và hiểu biết thêm  
chút nữa về số và tình thật với thấy con  
có nhờ chị Kim Sơn giúp đỡ sửa lại cho con  
cái nhà, thì chị Kim Sơn nói rằng duyên con  
chưa đến và con cũng đến nhà chị Sơn chuẩn  
quá nên chị Sơn chưa hiểu hoàn cảnh của  
con ra sao, và chị Sơn cũng làm hết tiền  
sỏi, vậy con xin thật với thấy vì con q  
ngheo nên con viết thư này xin thấy giúp  
con sửa lại cái nhà để có chỗ an cư để  
số chứng con tiến tu hành cho tinh tấn hơn.  
vì khổ quá nên con mới mạo muội mong thấy

(247)

(248)

thường con mà thông cảm. chị Sơn có mái  
chị Sơn làm nên ~~những~~ rất nhiều nên  
chị Sơn rất ngại gọi thế cho con, nhưng vì  
tình thường ~~ta~~ lòng bất ái nên cuối cùng chị Sơn  
cũng sẵn lòng gọi qua thầy đùm con. cuối thư  
con chúc thầy thân tâm an lạc.

Con kính lại Thầy.  
Con  
E q

Atlantic city, ngày 28/10/98

C G

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/10/98 được biết con là công an, nghèo khổ vì sự liêm chính của con. Muốn tu và luôn luôn muốn giúp đỡ đồng bào nghèo khổ. Muốn thực hiện tinh thương và đạo đức, nhưng chưa đủ khả năng vì sự chèn ép xung quanh làm cho con bận rộn, mà không tạo được cơ hội thực hiện cho đúng nhiệm vụ của con là một công an, tức là đem lại bình an cho công cộng, nhưng rất tiếc tâm thân của con lúc nào cũng bất an vì sự thiếu thốn và nghèo khổ.

Nhân cơ hội này, con rất cần tinh thương và đạo đức, cho nên con cảm thấy vô vi là một số người tự thức sự liên hệ với Trời Đất và tình người, thực hiện bác ái và tử bi, giúp đỡ và xây dựng cho nhau cùng tu cùng tiến. Làm người thì ai ai cũng có thiên tính, biết thương yêu và xây dựng, ai ai cũng muốn sạch sẽ và tốt đẹp, nhưng than ôi! hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt và thiếu thốn. Biết đâu là sự thương yêu và giúp đỡ, chúng ta nên bình tâm nhìn lại cuộc sống liên hệ với Trời Đất và Đạo từ trong nội tâm cho đến bên ngoài, ai ai cũng được hưởng nguyên khí của Trời và Đất và sự quang chiếu của ánh nắng mặt trời và mặt trăng và biển cả tràn đầy tinh thương và xây dựng, phục vụ nhưn sanh không ngừng nghỉ. Chỉ có thiếu tinh thương và đạo đức, con người mới than khổ!

Đối với người tu thiền thì lúc nào cũng chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu mà tiến hóa, hướng về thực chất của trời đất mà tu, thì sẽ không còn bơ vơ trong khổ cảnh, ngược lại tạo được sự an vui của nội tâm vô cùng sống động trong tình yêu thương của Đấng Toàn Năng tận độ quần sanh, tự động quý yêu muôn loài vạn vật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng trí ý, thầm kín khai mở đại trí và khai mở những huyền bí của nội tâm. Tâm tu thức giác chiều sâu của tâm đạo, tự đạt tới sự quân bình của tâm thức, chung vui với tranh trời sống động.

Thầy sẽ tiếp tục gởi tiền và nhờ Kim Sơn phục vụ các con nghèo khổ. Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hàng,

249

1/10/98

ngày 16-10-1998

Kính thưa Đức Thầy,  
Con là P trước hết cho con xin kính  
thăm Thầy và Bà Tắm nước nhiều mùi khò  
và sau này con cũng có đôi dòng tâm sự  
gởi đến Đức Thầy mong Thầy nhận cho.  
Kính thưa Đức Thầy, mỗi lần có khứa  
học hay khứa sống chung con đều không được  
cái duyên may thì sẽ sẽ học hỏi hỏi  
bạn thân và nghe lời chỉ dạy; khuyên răn  
thầy thường yêu của Đức Thầy - chắc có lẽ  
con còn nặng nề quá, tu hoài mà không thấy  
thiền. Những công cũng không lấy tâm đầu bôn  
vì con nghĩ có công mài sắt có ngày cũng nên kim  
Con chỉ lo sơ sơ khò cho thêm bài này nếu  
mọi một mà có mặt thì biết sau có  
thưa tâm người, không? và nếu được tâm  
người những biết cái duyên may sẽ gặp  
(253) hay em đã vượt qua được một phần về sự  
chối đở của Đức Thầy khuyên con nên  
qua chi Mai Thanh lọc. Hôm nay về con  
đi chuy hình lại thì bác sĩ bảo bình  
thường không có triệu chứng cancer, tuy  
nhưng bác sĩ cũng bảo con sau 6 tháng  
gặp đi chuy hình lại thay vì 1 năm như  
người bình thường. Cũng nhờ sự ân ái  
chối đở của Đức Thầy mà con đã vượt qua  
sức mọi nguy hiểm - Con không biết hỏi

làm sao và viết làm sao cho hết từ  
điều này ta còn ở cuối từ của Đức Thầy.  
Còn chỉ biết nguyên cớ gây công phu nhiều  
hơn nữa từ không làm cho lòng Đức Thầy  
đầy đủ khuyên răn - và xin Đức Thầy  
nhân từ thầy lòng biết ơn của con và xin  
Đức Thầy chấp nhận cho con được kính  
cẩn làm thầy trong tâm & lại.

(254)

Một lần nữa con kính chúc  
Đức Thầy luôn luôn an khương trường thọ  
từ Đức Thầy siêu thoát chúng sanh trừ  
vĩ nạn cõi đời đó có tất cả ban tạo  
chúng con.

Trình Thầy,

Con xin kính bái Đức Thầy,

Nguyệt

T.B. - Theo thầy con xin  
gửi 160\$ U.S từ thầy  
đóng góp phần vào quỹ  
cải thiện ban của  
Đức Thầy.

Con ?

(Sau khi đi Alaska về con còn dư tiền 160\$ mong  
Đức Thầy nhận cho con)

Con xin kính bái tạ Đức Thầy

Atlantic City, ngày 6/11/98

P con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10/10/98 được biết con đã xúc ruột và điều trị tại chị Mai về, và đã đi khám bác sĩ, không thấy còn triệu chứng cancer. Kiếp hiện tại là cửa quả của kiếp trước. Chồng con dùm dề mà vẫn có duyên tu, vậy ta dốc lòng tu thực hành, tạo hạnh đức cho chính con còn hơn là lo nghĩ viễn vông. Tu là tạo nhân lành ở kiếp này thì kiếp sau sẽ có kết quả tốt. Ở đời này chỉ có tu mới tự cứu được, bằng không chẳng ai cứu mình trong giờ phút lâm chung. Có dịp nên nghe đạo thêm lại càng tốt. Bằng không đêm đêm niệm Phật thực hành đúng pháp cũng tự cứu được một phần rồi rã khi xảy đến. Nguyện chuyên tu, dày công thực hành thì Trời Phật sẽ chứng tâm, trì tâm niệm Phật, âm thầm tu tiến là quý rồi. Chúc con hướng về thanh tịnh mà tu.

255

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

T.L 10/11/98  
M

S.T., ngày 22 tháng 10 - 1998,  
Kính Đức thầy,

Được thầy một vj phát tư bi. chúng con đang học hành  
được của thầy. Quyết chí tu hành tinh tấn, du đi đản  
như xưa, vì nghiệp học lời thầy. cô đi theo con đường của  
đức thầy.

Kính thầy,

Bay đạo San Jose, học mục Bé Tam, được mở ti vô cùng.  
hiệu đôi phần về đạo vô vi. phần tự học, con yếu  
kém. Riêng con, sau ngôi lâu không được, chỉ hơn  
một tiếng thôi. một phần vì bệnh trong người, chưa ngủ  
tàng, hai ngôi lâu thầy chán, vì kết quả vô hiệu quang  
chưa mạnh, được thầy. nghe thầy giảng chơi lý, con  
hoàn vj thích thú thời. xin thầy cho con lời dạy  
khuyến cho con đường tu học được thăng hoa, giúp  
đó bay đạo, đó thả tự nhiên ở hánh.

(256)

Thưa thầy, vài năm k đến 2001 rồi. thời gian  
cật k. sau gặp nút tu được, khi phải cần báo đặng.  
nhiều bất công, mất hiệp yếu, lớn hiệp nhỏ. lại  
cần tiếp trar vai môn học tự xưa, cho đời sống.  
muôn quyết chí, cũng dứt bỏ tay. thầy sáng suốt  
và đạo đạo, chỉ dạy môn nhiệm cho con. cần  
tả 3h thầy.

Thiên tai, sau không ngưng nghỉ. vj xưa, con,  
me và các em con, đau chưa thức tâm tu. xin  
đức thầy tư bi chuyển cho gia đình con tu theo  
vô vi. Đích con lo hàng đản. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe.  
xin thầy cho con lời thờ dạy bảo. con, H 9 6



Atlantic city, ngày 10/11/98

Q K ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/10/98 được biết con vẫn còn kẹt trong nghiệp lực, hướng tâm về người khác thay vì tự tu tự sửa. Hướng về người khác thì nghiệp lực sẽ càng gia tăng, hướng ngoại là động, tự sửa nội tâm thì nghiệp lực sẽ tan biến. Mỗi mỗi phải kiên nhẫn và dày công, nhiên hậu mới có kết quả. Nợ là nghiệp lực, kiên trì thực hành PLVVKHHBPP thì nghiệp lực sẽ được mòn dần qua sự dày công sẵn có của chính hành giả. Sửa mình sẽ không còn sự than trách, tự tạo sự suy yếu cho chính mình mà thôi. Nhìn thấy, nghe được và hiểu được là do sự thanh nhẹ ban chiếu của Đấng Toàn Năng, vậy ta nên buông bỏ dứt khoát tu tiến thì mọi việc sẽ thành tựu tốt đẹp. Cầu mà không hành, nói mà không làm, cũng như không. Cần hành từ điểm một mới có kết quả tốt ở tương lai. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

257

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

99  
Kính gửi Ông Tam

Con tên U. T. T. B. Sinh năm 1966, con hành pháp Tháng 5 năm 1997 theo cuốn tử tam đao, của di người đem cho ba con, thiên được 5 ngày 1 giờ đêm thiên xong, con nằm xuống ngủ mở mắt, thấy con đi đến 1 miền quê, thì có 1 con gió nhẹ thổi hong em lên xoay 1 vòng tròn rất mát, lại thấy thên mùn năm đai cách mặt đất lướt nhẹ chùng vai giầy, thì em tỉnh giấc

8 Khoảng Tháng 6 cũng 1 giờ thiên xong, em nằm ngủ mở mắt thấy có 1 người tương giống như ba con, nhưng ở thấy rõ mặt chỉ mờ mờ, lên con nằm cái lon thien, thì cái lon có sức hút kéo con lên cao chỗ mặt đất vai tất rồi thấy thên mùn nhẹ nhàng vai giầy thì tỉnh lại.

Tháng 9 Thiên xong, con nằm ngủ mở mắt thấy mình đi vào đường tối, thì gặp 1 con ngựa em nắm đuôi nó thì như có sức hút kéo con lên cao rồi đầu mắt bỏ lơ lửng, thấy thên mùn quay vòng vòng hạ xuống gần đất rồi lại thấy từ từ mờ mờ lên thì tỉnh lại.

Tháng 1 năm 1998. Thiên xong, con nằm ngủ 1 hồi từ nhiên trên đầu nghe rên rên, lỗ tai nghe ào ào như có gì rui lên trên, chùng 1 chút ngửi em nhẹ nhàng trong tư thế nằm xuống 2 tay bên hông lướt nhẹ tới trước chùng vai giầy thì hết, nhưng cảm trên đầu chỉ thấy mờ mờ trong lúc em ngủ chỗ ở thấy rõ.

Qinh Thưa ông Tam đó là sao vậy từ lúc Thiên ~~ở~~ mới có cảm giác như vậy. từ đó đến nay hiện hiện tượng đó ở em nữa, hiện giờ ban ngày con có luôn niềm phật trên trán tẻ nhẹ, có lằn nham hăng, ngửa tẩn tẩn trên xoay có thì cũng có tẻ tẻ.

Còn có 1 Bà ngoại năm nay bảy Mươi Mấy tuổi bà ngoại em c. hinh Hoa, Mồ tở em phải đấm xoa bóp tay chân cho ngoại (Choàng mỗ tiếng

ở ở ai Thấy Thế Cho con được chỉ có con và em gần em

(258)

Vậy con có bị mất điện ở, con đang tập lái  
Cố gắng ăn chay Hồ Thích 4-1998 đến nay mặc dù đời  
lúc em vẫn em Thêm mãi, năm nay em 34 tuổi em tuở  
ở lập gia đình vì em ăn chay ở nếu đời mãi được,  
Sở Cố chống em làm cần trở ban đêm Thiên ở được, nên  
em tuở ở vậy luôn được ở Thưa Ông Tâm, kính xin Ông  
chỉ dạy cho con, trong gia đình ai cũng muốn cho con  
lập gia đình sớm sau này về quê ở ở Cố con cái sẽ buồn  
cơn ý em tuở như vậy có sai phạm gì ở Thưa Ông?

Chưa em Thiên lúc 11 giờ, làm chiều Mũi, Sáng 5,5 giờ  
dậy Sỏi hơn, Thủ pháp Luân ở Cai, trưa 1 giờ Sỏi hơn  
Thủ pháp Luân ở Cai, Còn có lúc (Chờ có lúc cũng Mãng đàu  
Cảm Hoài, em theo pháp này chỗ em chùa có chuyên gặp  
Ông Tâm bao giờ, con chỉ nghe Ông giảng đạo trong băng  
giọng Ông Tâm trầm ấm, em thấy mũi cảm Sỏi Sỏi, không hay  
phần nào, con nghe trong băng Ông Tâm nói Ông Tâm lớn  
tuở rồi nhiên (Chỉ ngời Mãng bay bay qua cũng một em  
Thầy Thường Ông Tâm qua, con định ở đàm viết Thủ  
những ban đạo lên nói em nên gọi 1 lần đứng viết dài  
-qua, nên con mở đàm viết, năm 98 em có viết gọi Ông  
Tâm 1 lần Mả ở Thầy Hồ cảm ban đạo nói em viết dài quá  
chải Ông Tâm ở trả lời, em chỉ học hết lớp Ba nên chỗ viết  
có llinh Sỏi Sỏi, xin Ông Tâm Thờng Cảm cho con, người Ta nói  
ngời Thiên ở nên ăn trái Sỏi nhiều sẽ bị Ta (Chỉ  
xâm p nhập có phải vậy ở Thưa Ông Tâm

(259)

Đến đây con xin dừng bút, Kính chúc Ông Tâm  
vả gia đình được đò dào Sẻ (Chở

25.9 - 1999

Con

96 T T B

Atlantic City ngày 30 tháng 12 năm 1999

T B ,

Ông Tám vui nhận được thơ con cho hay con đã thực hành thiền qua quyển sách Tôi Tâm Đạo của ông Hồ Văn Em đã viết. Sau khi hành thiền, con đã thấy đi đến một miền quê, thấy một cơn gió nhẹ đưa con bay bổng cách mặt đất chừng vài giây. Người thân đó là vía con, và con bắt đầu nhẹ, chuyển chạy toàn thân. Đến năm 1998 thiền xong 2 lỗ tai nghe ào ào như có gì rút lên trên chừng một chút, người con nhẹ nhàng trong tư thế nằm xuôi hai tay, chứng minh phần vía của con được nhẹ và chuyển chạy trong tiểu thiên địa thể xác của con. Đến nay, phần vía đã nhẹ và cảm thấy diển chạy trên trán, có khi nặng nặng là luồng diển đã hội tụ, nhờ pháp Soi Hồn thành tựu, âm dương hiệp nhứt sẽ tỏa ra ánh sáng gọi là Mô Ni Châu, chuyển chạy khắp Càn Khôn Vũ Trụ.

Ban ngày con cần niệm Phật theo bằng giải thích của Thầy thì đại trí sẽ được mở. Con có thiền là tự xây dựng luồng diển quân bình.

Xoa bóp phục vụ người thân là giúp bà ngoại từ từ thuyên giảm bệnh tình, luồng diển của con sẽ có cơ hội phục vụ người thân. Sầu riêng có rất nhiều chất mỡ, có thể hại gan không nên ăn nhiều.

Ông Tám nhận quá nhiều thơ hằng ngày, những thơ không có địa chỉ hồi âm thì không có trả lời, mỗi 3 giờ khuya ông Tám đều có trả lời thơ đến từ khắp các nơi.

Con nên tiếp tục niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển nhiều, sẽ có dịp khai thông nhâm đốc mạch, dễ tu hơn. Thể xác của loài người ẩn tàng rất nhiều nghiệp lực, xuất hiện tùy theo luật nhân quả từ nhiều kiếp. Chỉ có hành pháp, khứ trước lưu thanh thì mới giải được nghiệp tâm.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương  
Lương Sĩ Hằng

(260)

Dear Master:

How are you? I know that you are a very busy person. I am sorry to bother you but I need your guidance and help to direct me in the right direction. This is my first time that I have written to you. I was afraid and ashamed to talk to you. I feel that I have failed in my spirituality and ashamed to talk to you. Two years ago when I met you, you had given me something that I have never felt in my heart. Something that I was missing as a child growing up. I thank you for your love and compassion. It also changed my life. For the past year, I do not feel good about myself. I have lost my discipline to do my exercise. I have been so wrapped up with the problems of society that I let it control me. I am at a point in my life that I do feel so sad and lonely. I feel that I am missing something and that I am not a very happy person all the time. I always feel so miserable and lonely in my own world. I close myself to people around me by not talking and sharing my emotions. I have so much fears. There are many things in my life now that I know it is pushing me to go somewhere. At work my boss is always screaming and yelling everyday. At home my parents are reminding me every day about my mistake. My husband who is not very happy living here in my parents home. I feel like I am being pulled in every direction and that I am slipping. In a sense that I have no more energy. I am lost, confused, scared, and afraid. I don't know what to do. I just want to be at peace with myself. I want to be a free bird and fly to somewhere peaceful. I need your guidance and help to direct me to the right path. Thank you very much for your understanding and unconditional love and what you are for me.

261

Love, K

Thầy ơi xin chào thầy con đã sống 12-04-98, được biết  
ở ngoài nơi Bão cũ chính con đã bị đau đớn phải sống như con là một  
người hiền thê và một người con hiếu thảo. Muốn được sống  
đi mà con đã làm được nhiều học cả học và làm việc, thì  
mới nghĩ được được, nó cũng là có thể cho con thấy rõ phải  
phải như Phật cũng thấy là Bão mới đi được thành, sẽ đi tới  
tốt cả sự phải như sự sống bắt đầu từ đầu đời, thầy  
thầy nói con đi con con, phải ở đó để sống con con là  
thầy, thầy phải là một người tốt hơn con, con đi, từ này  
đầu sự sống con Bão và đời tiên tâm linh.

(262)

Nhà Con Bình Lành là THAO THƯỜNG THÌ PHẢI HỌ TÊN  
PHUC-VIỆT VÀ XÁC ĐỊNH, CÙNG NĂM NẾU PHẢI VÀ THƯỜNG  
TÊN PHUC-VIỆT VÀ BIÊN, ĐÓNG MỜI NGƯỜI, THÌ ĐIÊN MÀY TÊN PH  
CỦA CON ĐÃ PHẢI THƯỜNG VÀ GIẢ, ĐÓNG MỜI NGƯỜI XÁC ĐỊNH  
CON CỨNG MỜI VỚI CON,

Chức Con với TÊN THƯỜNG VÀ XÁC ĐỊNH VÀ THƯỜNG  
TÊN.

Đức Thuận

Thy