



THƯ TỪ LAI VÃNG 1997

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

LƯƠNG SĨ HẰNG

VĨ KIÊN

Edition 2022



Thiền sư Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

(1923-2009)

LỜI GIỚI THIỆU

Những trang giấy đã in thành văn tự thủ tự lai vãng xuất phát từ chơn tâm đáy lòng của mọi người, đã dẫn thân tại mặt đất này, sống trong sự kích động và phản động cũng chung đóng góp tử trước tới thanh, tử thanh tới trước để mọi người cơ sở hội tử cảm thức nguyên lý của tâm linh hướng về sự trao đổi của tâm thức diễn tả và xây dựng cho nhau tử giây phút khắc.

Đọc để cảm thức và tử dẫn thân vào trong mọi hoàn cảnh tâm linh, để chọn lấy một con đường thức tâm, tự tu tự tiến và phá mê phá chấp.

Ngày 25 tháng 4 năm 1989



Lương Sĩ Hằng,

Thầy Kính mến - Bàn đạo thân yêu !

Kính trình Thầy. Nay tiện dịp có duyên lành Thầy đến Thái Lan dự Đại hội.

Trong phái đoàn VN có Mẹ vợ con vợ chồng chúng con. Trước kính bái thầy cùng kính chào toàn thể bằng đạo.

- Xin Thầy chỉ giáo cho chúng con. Bàn đạo nữ khi sanh nở bao lâu mới ngồi soi hồn, thờ, thiền.

- Thời gian gián đoạn có tội gì không? Thú thật với Thầy vợ con tu môn pháp Vô Vi trên 10 năm, còn con chưa tròn 1 năm; Về hiểu biết chưa rõ nên sợ tội vì Thầy nói đêm đêm lo tu niệm ngày đêm ráng tu, Như vậy lúc sanh nhớ uế nên không ngồi, không thờ (sợ là có tội) xin Thầy chỉ giáo cho chúng con, cùng toàn thể bằng đạo sau đây biết (lúc sanh nở).

Thưa Thầy con tên Trần Tân Đắc - 55 tuổi

vợ H T P - 43 tuổi

Hài nhi : T H T H

Xin Thầy cho GD chúng con những lời chỉ giáo, Lấy cuộc sống đạo hạnh xứng đáng GD Vô-Vi Phật pháp.

Xin Kính tạ ơn Thầy

Đ T Ngày, 20-12-1996.

Pattaya, ngày 1 tháng 1 năm 1997

T Đ con,

Thầy đã vui nhận được thư con, muốn hiểu biết sau khi sanh nở phải làm sao? Người đời thích dục, sanh con tạo nghiệp. Trong lúc sanh nở, phải ngừng nghỉ khỏe mạnh, nhiên hậu mới tiếp tục thiên thờ, khôi phục lại nguyên khí. Chúa cũng nói, không nên ăn trái cấm là vậy. Càng đẻ nhiều con, càng dồn nghiệp lực. Biết tu sửa, giữ sức khỏe cho nhau mới thật sự vợ chồng thương yêu. Thương yêu hướng thượng, tâm linh khai triển mới có cơ hội về nguồn cội Thiên Quốc mà sống. Ở tương lai phần hồn sẽ tận hưởng tất cả những gì đại bi đã tận độ.

Tu là để lo cho phần hồn, chớ không phải tu để hướng về con đường dâm dục. Tu để lo phần hồn thì mong cứu được mình và ảnh hưởng những người kế tiếp. Hồn là chủ thể xác, không phải xác là chủ của hồn. Hướng dục là phá hoại. Bấy giờ cơ thể mới sản xuất được một giọt tinh, mà gần gũi với nhau chỉ có phá hoại, làm cho cơ thể càng ngày càng suy yếu, không phải là thương yêu trong thực chất. Thương yêu trong thực chất là tâm thức phát triển càng ngày càng mạnh. Nguyên khí của Trời Đất đã hình thành, giúp đỡ các con sống. Sống trong sự sống điển quang của càn khôn vũ trụ. Các con thực hành PLVV để trở về với sự quân bình sẵn có trong tâm thức và điển năng sẽ đời dào, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Sự sống của chúng ta là nhờ điển quang của vũ trụ, điển khí của vũ trụ. Vậy chúng ta phải thực hành đúng đắn mới thấu triệt được nguyên lý Trời Đất mà tu, cuộc sống sẽ được an vui.

Con có duyên may, có vợ chồng, có gia đình, đó cũng cảm ơn Bề Trên đã sắp đặt cho con. Qua những cơn kích động và phản động của trường đời để thức tâm hiểu lấy giá trị của sự thanh tịnh mà tu - tu để cứu rỗi phần hồn. Vợ tu, chồng tu là cứu rỗi phần hồn cho nhau để tiến hóa cho kỳ tới khỏi bị nghiệp lực lôi cuốn mà tạo tội cho chính mình. Năm nay, con đã 55 tuổi rồi mới biết bước vào con đường đạo. Đạo là gì? Đạo là sự quân bình điển năng từ cơ tạng cho tới khối óc. Phần hồn sáng suốt, quyết định mọi sự việc rõ rệt, hướng thượng đi trong đường thanh tịnh để tự giải thoát. Thiên, địa, nhơn - Trời đất người - các con là người đại diện trời đất, thực hành đúng đắn, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì mới thấy được thực chất của mình mà tiến hóa. Khai thông trực giác của chính mình mà tu. Thầy chỉ có bao nhiêu lời. Kính chúc vợ chồng con vui khỏe.

Quí thương,


Lương Sĩ Hằng,

L E , ngày 21/12/1996.

Trước hết con kính thăm bác Chầy
Con là Huỳnh Thị Liên. Trước đây con
làm nghề dạy học, nhưng lại làm hiệu
trưởng một trường lớn ở Huyện Long Thành
Trong thời gian công tác con rất lo lắng
trong khi làm việc nên bị bệnh qua nhiều
Suyễn (bệnh kinh niên từ nhỏ sinh). Việc
Đa khớp xương không đi được.

Suyễn tim nặng nên phải nghỉ làm việc
Suyễn may con gặp pháp và cố gắng
hành thiền này bệnh Suyễn đã hết
hần, tim thì bớt mệt, khớp khớp
thì đã đi đứng được tốt nhưng
mùa lạnh vẫn còn nghe nhức.

Mọi người thấy con hành pháp có
kết quả thực tế nên cũng hành theo.

Hy vọng này, con chúc cái ban
Cứ đi dù ở Sài, để đem bằng
chứng cụ thể là tu được khỏe mạnh
đi - bìa đạo vững niềm tin nơi pháp

(4)

những chiếc con chưa đủ nhân duyên nên
không đi được. Từ lâu con cũng ao ước
gặp được Thầy - nhưng bây giờ không
đi được nghe lời Thầy dặn chỉ lảng
lo tu thì sẽ gặp Thầy. Hôm nay gặp
được anh Lý Vĩnh về con viết thư
kính thăm Thầy và mong Thầy còn ở lại
lâu để dù đất chúng con, những phần
con phải tự mình cố gắng.

Về phần ban đạo ở VN. lúc nào cũng
mong muốn gặp Thầy. Có 2 tâm ảnh
giữ sang để nhờ Thầy giúp đỡ của
em: Ban Thanh Long và Phan Bích Hà
- Có một số ban đạo bị bệnh
Bùi Đường xin Thầy chỉ giúp cách nào
để hết bệnh.

Như cô Miên ở ở Biên Hòa
Cầu Lộ ở Cát Lái -

Xin Thầy giúp đỡ

Cười thư kính chúc Thầy vui - khỏe

Đừng phân chúng con, chúng con cố gắng
Cầu để làm vui lòng Thầy

Kính Bái Đức Thầy.

(5)



Pattaya, ngày 1 tháng 1 năm 1997

Anh T ,

Lâu quá không gặp, nhưng vẫn nhớ anh, chúng ta là người tu trong thực chất, không có nhiều lời, thực hành đứng đắn là đủ rồi. Thực hành đứng đắn là tự cứu mình, khai thông trí tuệ, đó là phần hồn được cơ hội tiến hóa. Thực hành đi và tu cho đứng đắn! Tôi ra đây cũng vậy, ngày đêm chỉ lo tu thôi, không có lo về tiền bạc tạo khổ cho chính mình. Việc đó tôi dứt khoát ở VN, lúc tôi có địa vị cho đến lúc trắng tay cũng vậy đó thôi! Chỉ biết tu hướng về Trời Phật, hướng về thanh tịnh mà tu. Gốc gác của chúng ta là thanh tịnh. Thanh tịnh là ánh sáng của toàn thân. Tu không thanh tịnh, không có bao giờ đạt được. Phải thanh tịnh chúng ta mới đạt tới ánh sáng. Ánh sáng tức là pháp lực. Pháp lực mạnh mới giải được nghiệp lực từ nhiều kiếp. Anh đã hiểu được pháp, nên giữ pháp tu. Thành thật cảm ơn lời thăm hỏi của anh. Kính chúc gia đình vui khỏe.

⑥

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Chuyện kể thường

Những năm tháng Thầy còn ở Việt Nam còn dấu vết gì về Pháp tu thiền và lại trong điều kiện như thế con cũng không biết tìm ai đi đi đến với đạo.

Đến năm 1988 con bị bệnh rất nhiều những nguy hiểm nhất là bệnh hen suyễn, từ thuở mới khởi học, con bắt đầu suy nghĩ đến giảng dạy đường lối và may mắn cho con là con đã ngộ được pháp. Các anh chị bạn đạo đã cho con quyển sách Thiền PLVVKH HBPP. Khiếu hiểu sao ngay từ đầu con đã say sưa hành pháp từ

⑧

nay con đã bị bệnh suyễn
và con đã hết bệnh được 8 năm
Bây giờ con bị bệnh tiêu chảy,
con hết nghiệp một rất nặng
mới bị bệnh này; bởi vì thời tiết
tất xấu của con quá nhiều. Con
kính mong thầy thuốc giúp cho
con để con tu hành tốt tâm
nhằm giải bớt nghiệp của bản
thân con.

Cúi đầu con kính chúc thầy

(9) nhiều sức khỏe. Kính thư

TB: Thầy ơi! Thầy
viết thư cho con ryan thầy H

Pattaya, ngày 31 tháng 12 năm 1996

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21/12/96, được biết con cố gắng thực hành pháp lý vô vi để tự cứu, nay con đã đạt được chút đỉnh sức khỏe, nhưng phải càng tiếp tục hành thiền đứng đắn để pháp lực càng ngày càng mạnh thì nó sẽ tự động giải nghiệp của con từ nhiều kiếp. Ý thức rõ sự sống còn của chúng ta, điển quang cả càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ chúng ta. Biết hướng thượng tu để tiếp thu luồng điển sáng láng ấy, hỗ trợ cho tâm thân an lạc, phần hồn ra vô sẽ được dễ dãi. Con nhìn xem Lý Vĩnh, mặt mày tươi sáng, nhờ đâu mà có? Nhờ người chịu hành thiền đứng đắn, ngày đêm lo tu, phục vụ tận tâm giúp đỡ bạn đạo hải ngoại thì các con nên noi gương đó mà hành cũng đủ rồi. Còn về bệnh hoạn, tiểu đường là thuộc về tánh tham ăn, ăn đường quá nhiều, ăn đồ ngọt quá nhiều, nên lá lách suy yếu, bài tiết insulin không đủ thì máu có tăng đường, sanh ra bệnh nhức chân và tê tay, thậm chí phải cưa chân, mổ mắt mới thấy đường đi. Vậy VN chỉ có hột kê, con phải khuyên họ thay thế cơm trắng bằng cơm kê và dùng rau xanh nhiều hơn. Mọi bữa ăn phải ăn 70% rau xanh thì nó mới hỗ trợ, giúp đỡ được cơ tạng khỏe mạnh. Bớt ăn đường; trong hột kê có ít đường hơn trong gạo trắng. Thầy ở ngoài này cũng giúp được nhiều người bị nước tiểu đường, khuyên họ ăn hột kê thì tiểu đường tự giảm. Còn thuốc men thì Thầy không có khả năng gởi cho các con. Ngoài này đủ thứ thuốc, thuốc nào cũng nói trị tiểu đường, đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc con người phải mang bệnh cưa tay cưa chân, vì lá lách yếu, không có bài tiết insulin được nữa; chuyện đó phải chấp nhận. Nhiều người phải cưa chân mổ mắt mới có được cuộc sống tạm. Bây giờ các con hành thiền, ăn hột kê, uống nước trong lành, sạch sẽ một ngày uống khoảng hai lít nước thì đường nó sẽ giảm bớt. Ăn hột kê, ăn rau xanh nhiều và hành thiền đứng đắn thì sẽ được khỏe mạnh trở lại.

Còn công việc tu, phải cố gắng tu. Tu cho phần hồn để khai triển trở về với thực chất của chính mình, khai thông trực giác, không có đem sự mê tín dị đoan vào tâm nữa. Một phần hồn đã từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, nhập vào thể xác, hành khổ liên tục để thức tâm thì các con hiện tại đang có cơ hội đó, cộng với môn thiền thì sẽ sớm thức tâm, không hướng về động loạn của ngoại cảnh nữa, mà thành tâm tu sửa chơn tâm của chính mình. Tu để tiến, chớ không phải tu để lùi, mà tiến về thanh tịnh, không phải tiến về động loạn. Cần hành pháp đứng đắn thì điển năng sẽ dồi dào, khôi phục sức khỏe dễ dãi. Ăn uống đơn giản nhưng đầy đủ, khỏe mạnh. Cuộc đời ăn uống phức tạp, sanh ra bệnh hoạn rất nhiều. Hiện tại nhiều người bệnh hoạn, mới thấy đó, mất đó, không phát triển được. Phần hồn vô minh thì tương lai phần hồn sẽ đau khổ gấp triệu lần thể xác. Chúc con vui tiến.

Quí thương,



(7)

T. Đ. NGÀY 22-12-1996

KÍNH THƯA ĐỨC THẦY !

Con mới vừa xuất viện về thì nhận được thư của thầy, con mừng lắm. Trong thư THẦY đã dạy con cận kề bằng những lời thân thương. Con thật là cảm động, con không biết lấy gì để đền ơn trời biển của THẦY đối với con.

THẦY ƠI

Vừa qua, con bị tai nạn giao thông tưởng chết mai nhờ ơn trên phù hộ. Nên con chỉ bị gãy xương cánh tay, phải mổ sắp xương lại bắt inox và nằm bệnh viện đúng một tháng mới về. Hiện nay con chưa bình phục, tay đưa lên soi hờn chưa được và xương sống đau nhức con ngồi không lâu được. Nhưng con cũng cố gắng ngồi và niệm phật.

Còn chuyện đi công quả làm phước, con xin nghe lời THẦY. Ai chết không có hòm chôn diệm thoại đến con, thì con gửi tiền cho chứ không đi nữa. Lúc chú sáu lung còn sống, chú dạy nên bố thí làm phước, việc này con đã làm được mấy năm rồi. Bây giờ lúc sức khỏe con trở lại bình thường, con sẽ cố gắng công phu và sửa tâm. Tam nghiệp tội con ráng sửa theo 10 điều tâm đạo của THẦY dạy. Về đời con ráng hoà với mọi người, con không làm buồn ai hết, nhưng về tâm linh con bị nặng nề lôi kéo.

Hôm nay tưởng được đi thái lan, được gặp THẦY, mừng THẦY. Nhưng vì con tu ít thiếu phước, hoàn cảnh cứ long đong nên không được gặp THẦY. Nay nhân cơ hội ANH VĨNH về nước con xin gửi đến kính thăm THẦY và cầu xin bên trên phật trời gia hộ cho THẦY sống lâu để độ đời.

Thôi con tạm dừng bút xin kính chúc THẦY an khang trường thọ.

THẦY KÍNH THƯƠNG

CON

I T L

(10)

Pattaya, ngày 1 tháng 1 năm 1997

L con,


Thầy đã vui nhận thơ của con, cho biết con bị gầy tay và cũng vẫn còn đau nhức, đau lưng, liên hệ tới thần kinh - một sợi thần kinh có chuyện lỗi thời thì toàn thân phải bị ảnh hưởng, như gầy tay hay đau lưng vv.... Còn về phần tu, chúng ta phải hướng thượng, hướng về phần hồn mà tu. Tu để phần hồn tiến hóa, càng ngày càng sáng suốt. Không rước trược vào thân thì trược không hút chúng ta được.

Làm phước là khai triển từ trường tốt, ảnh hưởng người kế tiếp trong khả năng của chính mình. Không nên ôm lấy, nắm bắt mà suy nghĩ, động loạn. Mọi người đều có một vị trí, phải chịu luật nhân quả mà tiến hóa. Con hiểu được luật nhân quả, con sẽ bình tâm tu học bất cứ trường hợp nào. Xác là tạm, một ngày nào chúng ta phải trả lại cho lòng đất, và ra đi - phần hồn ra đi. Hiểu được điều này, thức tâm tu học triển miên niệm Phật để giải nghiệp tâm, và tiến hóa tới sự nhanh nhẹ vô cùng là ánh sáng, khai thông trực giác của chính con mới thật là người tu. Khi con tu khai thông được trực giác, quân bình rồi, thật sự ảnh hưởng người khác và không có làm khổ cho bất cứ ai, tự tu tự tiến là vậy. Đức Thích Ca trước kia đã làm như vậy. Vậy chúng ta quý mến Ngài, chúng ta thực hành như Ngài để tiến tới. Không nên ỷ lại nữa. Tự tu tự tiến là con đường tốt ráo nhất để cứu rỗi phần hồn ở tương lai.

Chúc con vui tiến. Có gặp Thầy, không gặp Thầy cũng vậy. Con chịu tu, tức là gặp Thầy. Con đạt được sự quân bình là đã gặp Thầy, đồng hành với Thầy để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta bình tâm hướng thượng, hướng về thanh tịnh mà tu, từ từ buông bỏ chuyện đời. Tâm không mới là chánh, vì lẽ này lẽ nọ tức là tà pháp. Tâm không mới thật sự là chính pháp. Chúc con vui tiến trong sự thức giác thanh tịnh.

(11)

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

Pattaya, ngày 1 tháng 1 năm 1997

T con,

Thầy vui nhận được thư con, biết con bắt đầu hiểu đạo và muốn thực hành đạo pháp để tự cứu rồi lấy chính mình. Vậy con nên liên tục thực hành đứng đắn, thì con không bao giờ bị hoang phí. Trời đất, người và con là đại diện của Trời Đất - Phải hành thiền đứng đắn, lập lại luồng điển quân bình trong nội thức, gia công tu học để phát triển pháp lực thì nghiệp lực nó sẽ tiêu tan. Tu để cứu rồi phần hồn, chớ không phải tu để khoe khoan với những người khác. Thực hành đứng đắn để phần hồn được tự cứu. Phần hồn sẽ tiến hóa tốt đẹp, và lập lại quân bình tức là ánh sáng. Thực hành tới vô cùng - Đức Thích Ca cũng vậy, chư Phật cũng vậy, nhờ khổ mới thức tâm, nhờ khổ mới hành pháp. Thực hành đứng đắn nguyên khí của Trời Đất sẽ cứu rồi tâm linh của chúng ta.

Vậy con có duyên lành được nghe qua những lời Thầy giảng và Thầy ân cần phúc đáp thư từ cho con để con có cơ hội tự tu tự thức, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Tu để cứu rồi phần hồn, tu là lo cho tương lai phần hồn khỏi bị giam địa ngục đau khổ. Khai thông trực giác của chính mình mới thật là người tu Vô Vi. Người tu Vô Vi còn ý lại thần thánh là sai. Thực hành như thần thánh để tiến hóa tới vô cùng là đúng. Chúc con vui tiến.

(12)

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

TL. 02
NBZ

20. 12. 96

Hình Bạch Châu.

Gia đình chúng con là 2 2 2 và
con là 2 X 2 và con của chúng
con là 2 2 2, hiện đang sống
tại Frankfurt, Đức Quốc.

Bạch Châu, vợ, chồng nhớ được Cô duyên
mền cũng tu. Nay đã đồng ý với nhau
xin Chương Hiến trong nhà. Dự tính
qua năm vào ngày rằm, như lời Châu
chỉ bảo. Vì vậy hôm nay gia đình con
viết thư này đến Châu và Hình Bạch
Châu chứng giám cho lòng thành tu học
của chúng con, sau đó xin Châu và
lời răn bảo đến chúng con.

Bạch Châu cho gia đình con xin bái thờ,
chúng con kính lạy Châu và cầu mong bề
trên ban sức khỏe đến Châu cũng Chi
Bê, để diu dắt bọn đạo nơi riêng và
chung tất cả chúng sanh cố gắng tu
hành, tinh tấn để mau sớm trở về với
cội nguồn.

Hoan Mô A Di Đà Phật

Kính lạy Châu

Gia đình chúng con

L. T.

(13)

Pattaya, ngày 2/1/1997

L , T

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/12/96, được biết chúng con có ý nguyện muốn đặt kiếng Vô Vi tại nơi các con trú ngụ với lòng thành tâm thật. Đặt kiếng Vô Vi thì phải hiểu được ý nghĩa của Vô Vi. Vô Vi là ban chiếu tất cả những sự thanh nhẹ của trời đất; phần hồn chúng ta sẽ sáng suốt hỗ trợ cho thể xác tu tiến. Thành tâm lạy kiếng Vô Vi để giải trược khí của chính mình, khai tâm mở trí qua pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thường Chuyển. Soi Hồn ít nhất làm một ngày ba lần, Pháp Luân Thường Chuyển phải đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, không sợ chết, dũng mãnh sửa tâm sửa trí trong chu trình tiến hóa. Thiền Định càng lâu càng tốt, luồng điện âm dương phối hợp, khai sáng trong tâm thức thực hành. Đường đi càng ngày càng lớn rộng, tình thương càng ngày càng cởi mở. Giai đoạn này, cần tình thương và đạo đức, mà âm dương không hội thì không biết giá trị của tình thương là thế nào. Các con chịu tu tiến sửa mình thì gia cang sẽ ổn định, vì hàng ngày thực hành lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng cho chính mình thì gia đình sẽ ổn định, chớ không phải dùng mê tín dị đoan, nhờ ông Phật này, ông Thánh kia - không có ông nào hết, chỉ có ông này mà mình chưa hiểu: ông này là chính mình đây nè!

Tu để lập lại trật tự cho chính mình. Khi con lập lại trật tự thì con có thể làm thơ được. Thơ là trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ; lúc ấy thơ thi đời dào. Con nên thành tâm tu sửa để tự đạt với kết quả thiêng liêng, tức là phần hồn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ phần hồn. Con có duyên lành ở hải ngoại này, ở Đức có thiền đường để liên lạc để có những băng giảng của Thầy còn hơn con lấy thơ để làm gì? Nghe băng giảng sửa tâm sửa tánh lo tu, quý báu bao nhiêu! Lời giảng của Thầy là luồng điện dẫn tiến phần hồn của con, càng nghe nhiều càng mở trí, càng phát triển, con mới thấy cái sự huyền diệu của Thượng Đế khắp các nơi đã ân ban cho các con đầy đủ, chỉ có nhắm mắt thực hành là con tiến tới, thực hành đúng đắn thì nguyên khí của Trời Đất sắp sẵn ân ban cho các con bất cứ lúc nào. Cố gắng tu đi, gặt hái được kết quả nhiên hậu mới đóng góp cho người kế tiếp thành tâm tu tiến. Con sẽ có kết quả tốt đẹp, khi hiểu được nguyên lý của Trời Đất lại càng ổn định hơn. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật, không nên tự gặt nữa, thực hành đi thì tương lai con sẽ xuất ngôn trật tự chơn chánh mà tận độ quần sinh. Chúc con và gia đình vui khoẻ.

(14)

Quý thương,



T. L.
02-01-96

No.
Date 25-12-96

Kính thầy

Con là G K S, 54 tuổi, tàn phế 2 chân
25 năm nay. Trước đây ngộ được thầy và nhờ
thầy trị bệnh, chân cứu tại nhà ở chợ lớn
từ lúc thầy ra đi con bị giam đọa tu 1 thời
gian, sau đó may mắn gặp được chú 6 LUNG
chỉ dẫn tu hành nên từ năm 1982 con tu tiên tu
đến nay. Con vẫn tu sửa thân tâm nhưng vì
nghề vất quá nặng nên đàng tu chán hơn các
bạn khác. Dù tàn phế nhưng con vẫn tham gia
việc từ thiện, bố thí tiền cho người nghèo khổ
cùng đường chữa... v.v..

Con xin tặng thầy 6 câu thơ

Tâm thành xin gửi thầy thường,
Bao năm xa cách vẫn tu theo thầy.
Ngộ thầy thân nghiệp nặng mang,
Thầy thường chỉ dẫn con đường giải mê.
Tu tâm sửa tánh hằng ngày,
Thần tâm quyết chí đời đời sửa sai.

(15)

Kính Bài

Con kính xin thầy chỉ dẫn thêm cho con trên đường tu
hành. Pháp lý vô vi khoa học Huyền Bí Phật Pháp.
Kính chúc thầy sống thân tâm an lạc

Kính thư

Sou

Pattaya, ngày 2/1/97

G K S ,

Thầy đã vui nhận được thư con được biết con vẫn giữ tâm thanh tịnh mà tu tiến. Con là người tàn phế được duyên lành ngộ pháp lý Vô Vi, tự hành và khai triển khả năng của chính mình, ý chí bất khuất, tự tu tự tiến, lập lại trật tự cho cơ tạng. Trời đất người - con là người thể thiên hành đạo, phải có trật tự. Đêm đêm hành pháp, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, ý chí bất khuất; đó là phần hồn con sẽ được tốt đẹp ở tương lai. Tu là lo cho phần hồn ở tương lai; dịp quá tốt nếu chúng ta hướng tâm về thanh tịnh tu hành. Con có cơ hội làm phước với khả năng của chính con, đó là điều quý. Làm phước để khai triển tâm từ bi của chính mình. Người đau khổ mới thật sự bước vào Phật Pháp. Khổ, khổ, khổ mới bước vào được biên giới của Phật Pháp mà tu. Con càng tu con thấy đời là tạm, vạn sự trên đời là không, không có gì thật, thì chúng ta phải dứt khoát khứ trước lưu thanh, khai sáng chính mình, thanh tịnh mà thực hành, kết quả tâm từ bi của chính con sẽ phát triển, dẫn thân độ đời, hạnh từ bi của Phật, học từ bi và thực hiện từ bi, sẽ đem lại nguồn sống linh động bất diệt của Chư Phật đã đạt.

Đường lối con là hành, nên thực hành đúng đắn hơn, dứt khoát hơn. Đường đạo là sửa tâm sửa tánh, thấy được ánh sáng trong nội tâm nội tạng của chính mình thì nghiệp lực nó sẽ tan. Kiếp này con bị tàn phế, vì kiếp trước con cũng không phải là người hiền; con cũng ác nên ngày nay con phải học những bài học đích đáng và may mắn cho con, nay biết được phần hồn là chủ của thể xác. Phần hồn có thể về Thiên Quốc được nếu con nung nấu dũng chí thực hành và buông bỏ tất cả những sự mê chấp tại thế gian, dứt khoát thành tâm thực hành tức là cứu độ quần sinh ở tương lai. Làm một việc cho tất cả mọi việc; con có thể xác duyên đáng của Trời Phật hình thành; ngày hôm nay con có duyên ngộ được PLVV để khai sáng, lập lại trật tự của chính con, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp trong thanh tịnh, chớ không phải trong lý luận. Đường của Thầy đã và đang đi tức là đường con phải đi và sẽ đi, dứt khoát như vậy thì con mới có cơ hội tiến. Vạn linh đều nhờ luồng điển khí của Trời Đất tận độ, ánh sáng của Trời Đất tận độ, tâm thức của chúng ta có âm có dương, tứ gia hợp thành mà khi luồng điển âm dương hội tụ thì phát sáng: con thấy bóng đèn nhờ có hai luồng điển âm dương nó mới sáng - cơ tạng chúng ta cũng liên hệ với luồng điển âm dương của Trời Đất. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, hội tụ sáng; mỗi ngày con Soi Hồn ba lần, khí nó trụ trên bộ đầu, khí điển sẽ rút trên bộ đầu hòa hợp với tinh ba của vũ trụ; lúc đó con mới cảm nhận

(16)

đời đạo song tu rõ ràng, vạn sự trên đời là không thật, dốc lòng lo tu sửa tiến, không chấp nhận bất cứ những sự mê tín dị đoan, ngoài khả năng sẵn có của chính con, khai triển tâm thức khỏe mạnh, vui tươi, hòa đồng với tất cả các giới; đó là tu bằng trí ý, chơn thật và không có vị nể bất cứ ai, thực hành đúng đắn để phát triển tới vô cùng.

Đường của Thầy đã và đang đi, ngày đêm từ ở quê nhà đến hải ngoại cũng vậy. Con nghe băng của Thầy đã giảng ở hải ngoại cũng có bao nhiêu, vồn vện chỉ có bao nhiêu đó, để thúc đẩy mọi người tự thức và trở về Thiên Quốc có một cuộc sống an lành tự tại. Cuối cùng là chúng ta phải lo cho phần hồn. Người tu PLVV là lo cho phần hồn, lo báo hiếu cha mẹ, báo hiếu cứu huyền thất tổ thì chúng ta không bỏ một ai, đường đi chơn chánh, trực chỉ một đường về Thiên Quốc trong thực hành, không dụng lý thuyết làm mờ ảo người khác; đó là tội địa ngục rõ ràng. Thực hành chất phát, con sẽ được tận hưởng những gì Trời Phật đã ân ban sáng láng trong tâm thức của chính con. Chúc con vui tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

o 1-1/INH - 11 RINH (1/A 11 HINH - //)/GUYEN

o 1-1/11EN (CỦA 11)UC 11 HAY.
8888888888888 8 888888888888

Ph. 02-0196
H

1-1/ inh thừa Đức Thầy,

Chúng con là một nhóm Huỳnh Đệ Đồng Đạo ở Chợ D , Đồng Nai, đang tu tập theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Thầy đã truyền dạy.

Nay chúng con phát tâm muốn xây dựng một thiền viện tại Long Thành, Đồng Nai để đóng góp công quả, trợ duyên cho Đạo Pháp ở tương lai, nên chúng con mạo muội viết lá thư này; đồng thời đính kèm theo văn bản dự tính của chúng con kính trình lên Thầy để Thầy được rõ, và cũng để xin ý kiến của Thầy. Nếu như chúng con có đủ Đạo Hạnh và Phước Duyên lành, được sự ưng thuận của Thầy, thì kính xin Thầy, nhân tiện, ban cho thiền viện tương lai của chúng con một cái tên.

Chúng con tự nguyện sẽ tận lực, trì chí tu hành và phát tâm thiền lành, càng trợ đời mình phục vụ, xây dựng Đạo Pháp Vô Vi mà Thầy đã và đang phổ truyền tại thế.

Kính xin Thầy cảm ứng chứng minh cho tâm thành của chúng con và ban cho tất cả vài lời dạy khuyên thánh thiện.

(18)

Chúng con chân thành cảm tạ ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn luôn an khương, trường thọ để dạy dỗ và dìu dắt chúng con và tất cả Huỳnh Đệ trên toàn thế giới cùng trở về Cội Nguồn Thanh Nhẹ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - VẠN VẬT THÁI BÌNH.

VIỆT-NAM, ngày 18-11-1996

CHÚNG CON ĐỒNG TÂM

KÍNH BÀI.

(Huỳnh Đệ Chợ D)

o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
)

° "T"Ò "T"ƯỜNG "T"RÌNH (L/A (AM I-ÉT
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THIỀN VIỆN Ở ĐỒNG NAI

-oO-

1) Để tạo điều kiện và tương lai sau này cho bạn đạo tu theo Pháp Lý VÔ VI Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, có nơi tịnh dưỡng tu hành ngắn hạn hoặc lâu dài, chúng tôi gồm những đạo hữu ở Chợ Đồn, phát tâm xây dựng một Thiền Viện ở Tỉnh Đồng Nai.

Sau một thời gian ngắn tìm kiếm và chọn vùng đất đồi cách Thành phố HCM 45 km về hướng đông, cách đường đi Vũng Tàu 06 km, thuộc xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Diện tích đất là mười tám ngàn mét vuông (18.000m² tức là 1 mẫu 8 sào).

Chúng tôi đã bàn bạc và đồng ý chung sức xây dựng một Thiền Viện tại mảnh đất này, với tinh thần không tự hữu, và miếng đất này sẽ vĩnh viễn phải là bất động sản của những người tu Vô Vi chọn chính, và chỉ có người tu theo Pháp Lý Vô Vi mới được luân lưu giữ giữ khu đất này. Gia đình của người tu không được xâm phạm hoặc đòi hỏi quyền lợi gì trên mảnh đất của Thiền Viện.

Hiện nay, đạo hữu Nguyễn Văn T được giao phó trách nhiệm dựng tên chủ đất. Sau này, vì lý do nào đó, đạo hữu Thoại không ở đây được nữa thì có thể chọn một bạn đạo khác có khả năng và đạo đức thay thế, hoặc những đạo hữu ở tại tỉnh nhà sẽ bầu một người khác trụ trì (làm chủ Thiền Viện). Tuyệt đối không giao lại cho gia đình riêng hay bán cho bất kỳ ai.

(19)

Những đạo hữu nào đóng góp vào việc xây dựng Thiền Viện coi như tự nguyện làm công quả, không nên đòi hỏi quyền lợi cá nhân. Hoa quả thu hoạch được từ những cây trái trồng tại khu đất này sẽ ưu tiên cho người ở Thiền Viện, nếu dư thừa thì có thể làm quà cho gia đình và đồng đạo.

Phải dựa theo tinh thần Lục Hòa của Đạo Phật và giữ tinh Huỳnh Đệ Đại Đồng để giúp nhau tu học, tiến hóa và giải thoát.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - VẠN VẬT THÁI BÌNH.

° ĐỒNG-NAI, VIỆT-NAM

Ngày 11-11-1996 dl

Người thảo văn bản



N - V - 1

Pattaya, ngày 2/1/97

T con,

Thầy vui nhận được thư con, được biết tâm thành của các con Đồng Nai muốn xây dựng một thiền viện do sự phát tâm đóng góp công của của chính con muốn hội tụ một số người thành tâm thực hiện PLVVKHHBPP; đó là một duyên lành tâm đạo tự hành triển của con, muốn giữ lấy của báu của Trời Đất. Chính mình thực hành và ảnh hưởng những người kế tiếp ở tương lai, có một khu vực nghiêm trang trong tinh thần xây dựng, cứu nhân độ thế; đó là điều lành; tâm thành hội tụ, xây dựng một cơ sở tốt đẹp cho bạn đạo lai vãng tu tiến, đó là điều quý. Các con muốn có một tên cho thiền viện; tiện đây Thầy chứng đặt cho các con trong trụ sở tâm linh, tên như sau: Thiền Viện Tâm Linh và Sức Khỏe.

Thiền viện hình thành chỉ xây dựng PLVVKHHBPP. Mọi người phải đối đãi bình đẳng, thực hành đúng đắn 10 điều tâm niệm Thầy đã đề ra cho các thiền viện khác ở hải ngoại, dứt khoát như vậy mới tu tiến được. Có được sức khỏe, có tâm linh tốt đẹp, dày công thực hành sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Anh em phải đồng nhất một đường lối, không thay đổi. Tu phải tu trong nội thức khai sáng tâm linh, chớ không phải tu áo mão bề ngoài, vô trách nhiệm; điều này Vô Vi không chấp nhận. Vô Vi tự khai triển thực chất của chính mình mà tu thì thiền viện tương lai mới có giá trị. Thầy đã xem qua bản văn của các con đã quyết định làm điều lành cho người kế tiếp, tâm thân thanh tịnh, đó là quý nhất cho những người kế tiếp. Chúc các con thành công trong xây dựng.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Ngày 23.12.1996

Nam mô A Di Đà Phật

7.1.9.01-97
192

Đức Thầy phương kính

Đe con rất vui mừng khi nhận được phở của Đức Thầy gửi về từ Long Châu Trấn. con rất mừng mừng được cúi đầu đón nhận những lời giáo chỉ² kính phương của Đức Thầy, một bậc Sư Phụ đã thường nghĩ² và ân ban đến lãnh thiên diên phổ diệu cho đứa con bất hạnh không được gần Cha, Thái Đồng Đón Đốc ở nơi đa ngọt ngào này.

Kính bạch Thầy: con ở đây rất an vui như đang ở Niết Bàn vậy. gì đó có đại đạo mà Thầy đã truyền ban cho con là Hành Pháp thiên, Bình tâm, nhân như tự khả năng Phương tiện của khổ² ban vui cho mọi quần lớp chúng sinh.

Như có Thầy ở bên cạnh con

cho nên: Đi với Thầy con vui lòng chấp nhận tất cả mọi sự khổ khăn khổ đả của chúng sinh hay.....

Đưa đến cho con: Đại Nhân bao huân lời chơn lẽch, giác ngộ rồi chẳng chấp vô minh.

gi: Đạo vô vi rộng khởi bao hàm cả vũ trụ

Pháp Thiên Thanh Tĩnh Dầu thấm thấu suốt thế gian

mã: Thầy đã dùng kết Hải giới truyền dạy cho tất cả chúng con đó là Thầy đã lập neo luân hồi, mở đường giải thoát cho chúng con đi thẳng về cõi Niết Bàn Vô sanh bất diệt.

(21)

con nguyện y giáo chỉ của Thầy. Hành Đạo của Đai.

Kính chúc Đức Thầy vui vẻ Khang an

Đe Đe Kính bái

Manila, ngày 9/1/1997

H M ,

Thầy vui nhận được thư con, được biết con dũng mãnh dẫn thân tự cú và độ tha tại trần; đó là rất cao quý. Chúng ta là người tu Vô Vi, khai triển ánh sáng trong nội tâm hòa hợp với ánh sáng vô cùng tận của Thượng Đế, làm việc không mệt mỏi, phục vụ tất cả nếu chúng ta tu. Con nhìn thấy mặt trời phục vụ chúng sinh ngày ngày như vậy; ánh trăng đẹp, đêm đêm xây dựng tâm thức thanh nhẹ của mọi tâm linh. Nhật Quan Phật và Nguyệt Quang Phật cũng đã và đang làm việc; chính chúng ta cũng dùng sự sáng suốt thanh tịnh và giúp người đau khổ. Những người đau khổ gặp được con tức là sự hiện diện của con mọi người đều vui, vì chúng ta bằng lòng dũng mãnh làm điều những người khác không chịu làm. Ai cũng thích tiền của, ai cũng mong tiền của, nhưng mà ôm tiền của trong giới tranh chấp và tự hại lẫn nhau, tự hại và hại người khác, mê đi trong tình tiền duyên nghiệp là tự hại, rồi đâm ra mưu mô hại người khác, làm chính trị đủ chuyện, kết quả không tốt.

Chúng ta dẫn thân tu và đem lại ánh sáng cho chính mình, hòa hợp với hồn nhiên và tự nhiên của trời đất mà làm người trong đạo đức, rất là rõ rệt. Ngày nay con đã và đang làm được nhiều chuyện quý, tâm hồn con an vui hơn tỷ phú; tỷ phú không có lối thoát, tỷ phú mê muội kiếm tiền rồi ôm nhà ôm cửa ôm xe cộ, ôm đất đai, đến lúc chết không biết mình là ai!

Trời đất người - con là người, biết tự cú và cú người khác; đó là chánh giác. Đường con đi, nên liên tục, vì ánh sáng liên tục thì con cũng phải liên tục; ánh sáng thanh tịnh, con phải thanh tịnh. Âm dương hợp nhất mới thành ánh sáng; ánh sáng mặt trời luôn luôn thanh tịnh, ánh sáng mặt trăng luôn luôn thanh tịnh; ánh sáng của càn khôn vũ trụ càng thanh tịnh hơn, ánh sáng của Chư Phật lại còn thanh tịnh hơn, tức là chúng ta phải dứt khoát tình đời mới có cơ hội trở về với thanh tịnh. Chúc con vui tiến, gần đây Thầy cũng có gởi tiền nhờ Thảo chuyển cho con để tặng quà Tết cho những người đau khổ, vui trong ba ngày xuân.

(22)

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

1L

10-01-97

H, 20-12-96

199

Kính gửi Đức Thầy,

Chúng con đã nhận được tấm check của Đức Thầy, chúng con đã deposit vào trường mục của hồi. Nhìn chữ ký của Đức Thầy mỗi tấm check chúng con thật xúc động và tự nhiên và lễ, chúng con đã làm phiền Đức Thầy nhiều quá, lẽ ra Đức Thầy phải được nghỉ ngơi.

Nhân tiện, chúng con xin gửi đến Đức Thầy 1000.00 dollars - để Đức Thầy tùy nghi sử dụng.

(23) Chúng con cầu nguyện Cha Trời ban nhiều sức khỏe cho Đức Thầy sống lâu trăm tuổi cứu độ nhân-hành, chúng con cũng nguyện cố gắng tu-hành để khỏi phụ lòng Đức Thầy.

Kính thư,

Vin đại diện Ban đạo

T/D T T H

Thủ-quỹ.

Core: Nguyễn Thị - 1

Manila, ngày 10/1/97

L con,

Thầy đã vui nhận được thư của con đề ngày 20/12/96 kèm theo cái check từ thiện con đã viết cho Thầy về số tiền mà Thầy đã gửi hoàn lại cho con, tại vì làm việc đầu đó cho nó rõ rệt. Khi cần các con giúp, khi không cần thì Thầy hoàn lại cho các con; đó là đúng đường lối người tu mình chánh phải làm như vậy. Thầy không khi nào lợi dụng kiểm tiền mà sống, thực hành trong tâm thức, tự phát tâm xây dựng chính mình và ảnh hưởng nhân loại. Từ hồi nào tới bây giờ Thầy không dám mở miệng xin tiền bất cứ ai. Mọi sự phát tâm tốt đẹp của các con đã đóng góp, cứu khổ ban vui, đó là về vật chất. Còn về tâm thức tu học của con là chánh. Con đã dày công đã phát tâm làm từ việc nhỏ cho tới việc lớn, giúp đỡ bạn đạo cùng tu cùng tiến, đó là điều cao quý. Thầy luôn luôn nhớ hình ảnh con và Thọ. Sự dày công của các con không bao giờ hoang phí. Ngày hôm nay con lại còn gửi thêm tiền để giúp đỡ Thầy trong tuổi già, Thầy thành thật xin cảm ơn lòng thành kính của hai con.

(24) Cuối thư Thầy xin chúc hai con được khỏe mạnh và tiếp tục trên đường tu học tinh tấn để cứu rỗi chính mình và ảnh hưởng gia cang ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự quý mến của hai con.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

T.L. 10-01-97

BB

Ps. Dec 11th 1996.
|Cính gửi Thầy!

Thưa Thầy hôm nay nhớ vợ chồng anh Chì
H. y. đi đại hội Chu qua bên ấy gặp
Thầy cho rên con viết thư sang hỏi thăm
Thầy mấy tháng nay con biết Thầy rất bận làm
việc đi nhiều nơi cho rên con |Chị Thè viết thư
thăm Thầy được. Thưa Thầy đó này biết |Chỗ
của Thầy ra sao. Con luôn luôn cần xin bề trên
ban cho Thầy luôn luôn |Chỗ mạnh để được ở
gần chúng con và dạy dỗ chúng con. Nhớ được
hồng ân của Thầy anh Tu Hiền đưa con ra
nhà Thầy ở Atlantic city gặp Thầy tên con
là "NGA NGUYỄN" chắc là Thầy nhớ con
Cũng lại có duyên con lại gặp Thầy và nghe
được những lời giảng vàng ngọc của Thầy
ngày sống |chung ở bên Canada, tháng 1 vừa
vội. Nhớ ơn Thầy đã đánh thức được con
bây giờ con cố gắng tu quay vào mình để tìm
lấy mình và nhận được diện rạng của trời đất con
phần thật cảm ơn Thầy. |cứ đại hội Thái Lan này con
|chị Sang đi được như nếu Thầy trợ mình có duyên
Thì con nghĩ sẽ gặp lại nhau dịp khác. Thưa Thầy
Sáng đây con xin gửi đến Thầy cái check này nhớ
Thầy làm công quả vì chính con |chồng biết ở đâu

(25)

Cần sự giúp đỡ. Công ơn Thầy như núi | Chong thì
Đều trả được chỉ có gắng tu Thiền để Thầy được
Vui. Con xin ngừng bút rồi đây con khịu sám tấy
nhiều thời giờ của Thầy làm việc con rồi ít nếu hy
Vọng Thầy hiểu được Con.

Kính Chúc Thầy luôn luôn | Chose Mạnh để được
ở gần dạy dỗ chúng Con - Và dần đạt niết bàn của Con
làm đường lạc lối của Thầy. Thêm lần nữa Con
Thành Phát Cảm ơn Thầy.

Kính Thầy.

Tr Nguyễn

(26)

Manila, ngày 10/1/97

N con,

Thầy đã vui nhận được thư của con, trong cái sự đóng góp cứu khổ ban vui của con. Thầy xin thành thật cảm ơn con. Duyên lành chúng ta đã tương ngộ tại mặt đất, ảnh hưởng cho nhau qua những lời phân giải rõ rệt, xây dựng nền tảng cương quyết của người tu học để thoát nghiệp trần. Chính con đã nhận được và bằng lòng sửa chữa, quay về nội tâm tu tiến, đó là điều lành cho nhân loại ở tương lai. Thế gian đô thị giả, có luật nhân quả rõ ràng. Nhân nào quả nấy, tâm làm thân chịu, rõ rệt con đã thấy ngay trong gia cang, bên ngoài cũng vậy mà thôi. Vậy chúng ta hiểu được phần hồn là vô sinh bất diệt, nên cương quyết giữ lấy niềm tin để tự tu tự tiến. Chỉ mình mới thật sự cứu mình, không có một ai có thể cứu chúng ta ngoài ta.


Ngày hôm nay con có duyên lành gặp được Thầy, gặp được bạn, chúng ta cùng tu cùng tiến. Thầy năm nay cũng 74 tuổi rồi, trên mấy chục năm tu học, đêm đêm lo tu sửa chính mình. Chính mình sai chẳng có ai sai, ăn năn sám hối là điều chánh giác. Thầy vui gặp được các con và ảnh hưởng được các con tu; đó là món quà quý cho cuộc sống của Thầy. Phần tuổi còn lại của Thầy, chỉ biết phục vụ, không biết từ chối. Cho nên đêm ngày phải lo làm việc, không kể sự già nua của thân xác nhưng mà tâm thức lúc nào cũng trẻ trung phục vụ, không khác gì ánh sáng hằng ngày của mặt trời ban chiếu cho nhân loại không tính toán. Vậy con chịu tu, tương lai con cũng vậy thôi; con trở về với ánh sáng là trở về thực chất vô sinh của chính chúng ta. Nên thành tâm tu tịnh. Soi Hồn đúng đắn một ngày ba lần. Pháp Luân Thường Chuyển đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, phải đầy đủ sức công phá đi lên trên thì tâm thức mới mở sáng, chiều hướng hoàn toàn thay đổi. Chúng ta trước kia chưa tu thì chiều hướng hướng ngoại, lo âu đủ chuyện, không có kết quả nhiều, làm chuyện không cần thiết nhiều. Bây giờ chúng ta biết tu, chúng ta làm việc cần thiết. Đêm đêm lo tu làm Pháp Luân Thường Chuyển để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng những người kế tiếp, kể cả những người trong gia đình. Vậy con vui lên để thực hành; nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày hôm nay con đã có cả hai, chỉ thiếu hành mà thôi. Cố gắng hành như vậy đi; ngu đời ngoan đạo mới thật là tiến hóa. Nếu chúng ta khôn đời, đại đạo là khổ lắm, tương lai phần hồn không tiến đâu con.

Chúng ta tu là tu cho phần hồn tiến hóa, chớ không phải tu để cho thiên hạ nhìn chúng ta. Con có chịu sửa bên trong mới ảnh hưởng được người kế tiếp, mà không

sửa bên trong thì không bao giờ ảnh hưởng được người kế tiếp. Càng ngày càng tu, trực giác càng khai, càng hiểu mình nhiều hơn. Hiểu chính mình mới thật sự tiến hóa, hiểu chính mình mới trọn đường đi. Nếu tu mà hiểu chuyện của người khác là thị phi, không tiến. Con được tiếp xúc với Thầy, sự thật Thầy đâu có ngu. Tại sao Thầy cứ chủ trương tu, không có chủ trương phá hoại? Vì một linh căn giáng lâm tại thế, đã học những gì? Học những sự kích động và phản động của ngoại cảnh để đưa tâm hồn trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Ngày đêm lo tu thì con sẽ có kết quả nay một chút mai một chút mới thành sự. Chúng ta đã thấy Chư Phật Chư Tiên đi trước cũng nhờ nhịn nhục mà thành sự. Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta noi gương những vị đó, nhịn nhục tu tiến, hướng về cái thanh nhẹ mà hành, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà tiến thì mọi việc sẽ êm xuôi cho phần hồn trong lúc chết, ra đi được nhẹ nhàng, có nơi trú ngụ rõ rệt. Nơi trú ngụ rõ ràng của chúng ta là ánh sáng vô cùng. Ánh sáng mới là thanh tịnh, ánh sáng mới là quân bình. Lấy gì có ánh sáng? Con thấy hai luồng điện âm dương hội tụ, bật lên có đèn sáng, thì cơ tạng của chúng ta cũng có âm dương. Làm Pháp Luân Thường Chuyển hội tụ lên trên bộ đầu là tự nhiên nó phải bùng sáng; đó là khoa học rất rõ rệt; con cứ hành đêm đêm như vậy, nay một chút mai một chút thì nó sẽ kết thành hào quang tốt đẹp. Tâm thức sẽ an nhiên tự tại, dù có mặt Thầy hay không có mặt Thầy nhưng con vẫn có tâm phát triển tới vô cùng; đó là đường tu Vô Vi cuối cùng: việc lớn chúng ta làm thành nhỏ, việc nhỏ chúng ta sẽ làm không, mới đạt được pháp.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con. Tiễn đây Thầy xin chúc con vui tiến và thanh nhẹ.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

TL.10-01-97


Houston, ngày 22-12-96

Bạn đạo Thiên Đường Tứ Thông, Houston-Texas Kính gửi Đức Thầy Tám

Kính thưa Thầy,

Mùa Giáng Sinh trở về với nhân loại, năm mới 97, và Tết Nguyên Đán năm Đinh Sửu, Toàn thể bạn đạo chúng con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, an bình, thường lạc, Thế Thiên truyền đạo khắp dân gian.

Nhân dịp này, Thầy có gởi thiệp chúc mừng đến chúng con, để tỏ tình thiện cảm sư-đệ, Thầy có cho bốn câu thơ giáo dục chúng con, suy ngẫm mở mang tâm thức tu hành tiến bộ. Con xin thay mặt bạn đạo thành kính cảm ơn Đức Thầy.

(29)

Trong niềm hân hoan, tương mừng, nhân dịp những ngày lễ trọng đại nêu trên, Cũng là ngày cảnh ngộ chư vị Thiêng Liêng trong vũ trụ, Toàn thể bạn đạo chúng con kính dâng lên Thầy món quà để Thầy tùy nghi tiện dụng.

Thành tâm kính bái.

Hội Trưởng



N C

Manila, ngày 10/1/97

Thưa bác C ,

Chúng tôi nhận được thư đề ngày 22/12/96 của bác gửi đến cộng với lời chúc tụng và quà đến. Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự ưu ái thiêng liêng của bác cùng các bạn đạo. Chúng ta đồng hành, đồng tu, đêm đêm là chúng ta không có xa. Xác xa mà tâm không xa, lúc nào chúng ta cũng gần nhau, thỏ thẻ cùng nhau trong xây dựng chớ không có sự đá phá. Càng xây dựng càng thấy rõ nguyên linh của trời đất, là một nhiệm vụ làm việc cho chung, không có vì cá nhân quên đại chúng. Chúng ta người tu Pháp Lý Vô Vi, dày công thực hành, phát triển từ trường tốt đẹp, ảnh hưởng bạn đạo, tức là chúng sinh cùng tu cùng tiến, xây dựng cho quả địa cầu càng ngày càng tốt. Luồng điển thanh tịnh chuyển hóa khắp các nơi, nhờ dày công tu học của mọi người. Tôi không có đến với xác thường xuyên được, nhưng mà tâm thức lúc nào cũng gắn liền với tất cả các bạn tu tại Houston, chung một đường lối khứ trực lưu thanh, tự tu tự giải là chánh, không nên mê loạn theo bất cứ những việc gì từ đâu đến. Nếu họ trung thành với Vô Vi, họ chỉ thực hành và ảnh hưởng, bàn cãi trong đường lối Vô Vi đã và đang phát triển, một pháp huyền diệu, khứ trực lưu thanh; hành giả tự tu tự đạt. Phản trắc đạo màu là khổ tâm thêm mà thôi, không phải chúng ta bán đạo ăn. Chúng ta là hành đạo, hành pháp để khai sáng chính mình mới thấy rõ sự đen bạc của tình đời là thế nào? Nói được, không làm được thì rất nhiều. Mà làm được, ít nói thì rất ít. Phải hành! Bác càng hành nhiều năm, bác càng rõ bác nhiều hơn, càng quý thương bạn đạo nhiều, dấn thân cứu giúp bạn đạo, đứng đầu để giải quyết mọi sự nan giải của chung.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của bác và các bạn. /,

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,



AMBASSADOR CITY JOMTIEN
AMTEL GROUP OF HOTELS

1^L -
11-01-97
M

- Cher Père,

Je voudrais vous demander de bien si vous pourriez me faire un poème, ~~sur~~ en rapport avec mon nom spirituel que vous m'avez donné, afin que cela puisse jour après jour m'aider à progresser et à me libérer. Merci Père pour tout l'Amour que vous me témoignez sans cesse. Votre enfant que vous avez baptisé "Parfum Céleste". Tous mes bons vœux de santé, de bonheur, de félicité. Avec toute ma tendresse pour vous.

Père,
si mon âme, est l'âme d'une
Boddhisatva, quel est mon nom - merci -

M. P.

(31)

Manila le 11 janvier 1997

M P M ,

J'ai bien reçu ta lettre et ai su que tu voudrais demander un poème par rapport à ton nom. Sur terre le nom donné n'est pas vrai, seule la pratique est vraie. Si tu acceptes de pratiquer, dans l'avenir tu pourras présenter au Bouddha la fleur de la vertu :
Accepte de te corriger tu auras un joli nom.

Dieu certifie notre coeur : La légèreté

Retourne vers le Bouddha pour pratiquer, sur terre tout est faux, l'anonymat est ton vrai nom.

Le nom donné n'est pas vrai, notre chemin c'est de pratiquer la méditation, nous corriger à chaque pas pour progresser.

La maladie, l'action et la ré action, tout c'est pour t'aider à progresser. Te retourner vers la sérénité, l'âme sera lucide. Quand la lumière brillera et sera le maître alors le corps recevra la paix et accepteras la résignation pour progresser et saura que la vie est temporaire. Tout revient au Vide, il n'y a rien de vrai, tu dois t'efforcer de pratiquer.

Tu demandes un poème par rapport à ton nom pourquoi faire?

Le poème c'est l'équilibre mais si tu pratiques et acquiers la sérénité là c'est le poème. Ton âme ne diffère guère d'un beau tableau à l'admiration du monde entier, mais en vérité tu dois progresser jusqu'à la Gloire, l'âme est vraie, le corps est éphémère.

Jour et nuit pense à pratiquer Vo Vi pour éliminer l'impur et recevoir le pur et la sérénité. Continue à garder la foi comme cela, la foi en ta capacité à pratiquer alors tu auras dans l'avenir en parlant de l'âme la Gloire.

(32)

Souhait de joie et de progrès.



Luong Si Hang.

T.L 02-0211
M

Kính bạch Thầy

Con tên là T t S , năm nay 88 tuổi. Con đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Nhờ ơn trên con vẫn còn có sức khoẻ để đêm đêm công phu thiền định và dành hết thì giờ ban ngày niệm Phật và nghe băng Thầy giảng.

Hôm nay con xin có vài hàng kính thăm Thầy, sức khoẻ an khang và để cảm ơn Thầy đã ân độ dẫn dắt con và tất cả chúng sanh biết đường trở về bến giác.

Con mạo muội xin Thầy cho con một bài thơ tên con. Xin kính cảm ơn Thầy. Con chúc Thầy luôn được vui khoẻ, tâm thân an lạc.

Kính bái

T T S

Trên Thế Địch Linh Khi Thế Nữ
Thị Hôn Tâm Sư ~~Chánh Sư~~ ^{Cộng Nghiệp Bồ}
Sở Tâm Thế Trữ ~~Đức Đạo~~ ^{Chánh Sư} Đức Đạo
Hành Đạo Hiếu Đãi ~~Chánh Sư~~ ^{Chánh Sư} Mãi Mãi

Vì ~~Đức Đạo~~ Thành Quả ~~Chánh Sư~~ Hộ Luật Tán ^{Mãi Mãi Chánh Đạo Khổ} Vô
Thiền Hôn Cận Hôn Hợp Thiền ^{Tâm Sư Đốt Khuyết Tâm Sư} & ^{Hành Quả}
Thị Tâm Sư ~~Chánh Sư~~ ~~Đức Đạo~~ ^{Đức Đạo} ^{Chánh Sư}
Khả ^{Đức Đạo} & ^{Đức Đạo} ^{Đức Đạo} ^{Đức Đạo}
Tâm Tâm Thiền ^{Chánh Sư} ^{Chánh Sư} ^{Đức Đạo}
Đức Đạo
Đức Đạo Thiền

(33)

T.B. Kính bạch Ân Sư muôn vàn kính mến.

11-01-97 Trước hết, con có ít lời kính chúc Ân Sư, Bà Tam cùng quý quyến nhân dịp ngày Sinh Nhật đại Thọ 1996 của Ân Sư cũng nhân ngày Lễ Giáng Sinh tặng nhiều phước lành, luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ, và thêm Thọ Sống lâu.

Nhân cơ hội này, Ân Sư cho phép con gửi vài lời chúc mừng tất cả bạn đạo vô vi trên thế giới, quý bạn đạo bạn biên tập viên của Giảng Sinh vui vẻ, khỏe mạnh, và tu tiến nhanh hơn.

Chưa Ân Sư, bắt đầu câu chuyện V/V ÂM THINH NIỆM PHẬT mà con đã và đang nghe được mỗi ngày, mỗi giờ, phút nào, và bất cứ đâu, việc gì, lúc hành pháp công phu, lúc tâm rỗng và yên vắng, hay đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể nghe ÂM THINH NIỆM PHẬT này, nhưng chưa hiểu rõ nó do đâu ra, khởi thạnh hay trước.

Ngày 31 Tháng 03, 1996, chiều lúc con Thiền, đột nhiên có một luồng điện cực mạnh reo rít lớn tiếng giống HỒA-TIÊN, sáng chói trước thưng ^{pho} đời, con đang Thiền, con cảm thấy đó là 1 quả mướp nhỏ mà thôi, nhưng nó là một trái HỒA-TIÊN bằng thanh điện, vừa thấy là nó đã đâm thẳng vào lỗ tai mắt con thật mạnh bạo, tung lên cánh cửa bên trong ^{lỗ tai} của vẫn không rớt, rồi nằm yên, tiếng reo rít từ lớn rồi nhỏ và tan mất hẳn, chưa qua lỗ tai trái dừng lại. Đặc biệt là, con không cảm thấy sợ sệt, không cảm thấy đau đớn và không cảm thấy bất bình tĩnh gì cả, như không có gì xảy ra, thật là lạ quá! Vài phút sau con xả Thiền, nhưng chưa tìm hiểu sự việc ra sao.

Ngày qua ngày, mỗi sáng thức dậy, con nghe tiếng chim kêu trong đầu, dần dần mỗi ngày đều nghe ÂM THINH NIỆM PHẬT đã kể lại ở trên. Thật khó hiểu đó là ÂM THINH NIỆM PHẬT Ở CỒI THANH HAY Ở GIỚI TRƯỚC!

(xin xem tiếp) T. 2

Chỉ có AN SƯ đã đăc đạo, sáng suốt rồi mới hiểu rõ nguồn gốc của ÂM THINH NIỆM PHẬT từ đâu xuất phát mà thôi.

Con xin thỉnh cầu AN SƯ từ bi minh giải những thắc mắc nêu trên để con hành theo đúng Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp và con có đặt mấy câu hỏi sau đây mong nhờ AN SƯ chỉ dẫn thêm. Thỉnh thật cảm tạ AN SƯ rất nhiều:

Hỏi 1/ Có phải vật vô hình nói trên đã tạo ra ÂM THINH NIỆM PHẬT từ động 24/24 và bất cứ lúc nào, tâm chuyển nhà, công phu, ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi, và viết thờ cúng nghe, như thế có phải do Thanh điện hoặc Trục điện không?

Hỏi 2/ ÂM THINH NIỆM PHẬT này: có hai chữ lộn nhau như lúc niệm không niệm từng chữ, ví dụ: NAM MÔ, A-DI, ĐÀ-PHẬT, niệm liên tiếp và nhanh hơn, không bao giờ gián đoạn, thật đều đặn, không hạ giọng hoặc xuống giọng, trước sau không bao giờ thay đổi ÂM THINH NIỆM PHẬT NÀY, và thật êm dịu, và hoà nhã, có thể giúp cho những người đang đau khổ tiêu tan hết mọi sự đau khổ khờ khờ nghe, ÂM THINH NIỆM PHẬT phát ra như thế có đúng với Pháp lý?

Hỏi 3/ Nếu không phải A.T.N.P. đúng với Pháp lý phải làm thế nào, vì nó đã xây dựng nên từng vững chắc rồi, thì rất khó mới họ đi, như thế phải làm sao?

Hỏi 4/ ÂM THINH NIỆM PHẬT bên trong tâm-thiền địa và ngoài đời-thiền địa có giống nhau không? cái nào có ích lợi hơn? Nên học theo để đi đúng Pháp lý? Nhất là trong lúc Thiền có nên nghe không? Vì nó cứ vang lên trong đầu bất cứ lúc nào, muốn ngừng không thêm nghe thật khó, như thế phải làm sao?

Hỏi 5/ AN SƯ cho phép con ví dụ: Nếu vật đó là do Thế gian chế tạo để chiến tranh đung sát hại nhau, thì con nghĩ là Thế Xác con đã nổ tung ra trăm ngàn ^{màu} rồi, và cần nhà con đang cử ngụ cũng xập theo luôn. Thật là một phép lạ của chư Tiên Phật huyền diệu phải thường xuất 1 cuộc đời con không để gì có cơ hội gặp.

(Xin xem tiếp) T. 3

Hỏi 6) Hình thức Ân Sư, đây có phải là một đặc ân Bề Trên ân ban cho con có cái ^{may} thấu âm vô hình nghe AM THINH NIEM PHAT của CHÚ PHAT vừa đủ cho con nghe bất cứ lúc nào, bất cứ làm việc gì, và ã đầu để cho con luôn luôn nhớ về nguồn cội, có phải như vậy chăng?

Hỏi 7) Về việc hai viên thuốc "Trường-Sanh", theo Đức Phật tổ Thích ca đã giảng giải trong Kinh A-Di-ĐA Trang 56, và cũng Đức Tổ Sư cũng đã giảng giải rõ Trang 157.

Con đã tự tu. luyện theo PLV do Ân Sư hướng dẫn chỉ giáo được mấy năm đầu thì con đã tự tạo được hai viên thuốc "Trường-Sanh" đã có giảng rõ trong Kinh A-Di-ĐA.

Con tưởng lầm là ĐAM PHÉ THAI nên bỏ hết 2 viên thuốc bái đi, sau đó đọc Kinh A-Di-ĐA nói rõ ràng đó là thuốc "Trường-Sanh", con muốn tiêu lên! Thật là ngu xuẩn quá! Nếu có giảng rõ trong sách vở "Phường Pháp công-Phu" mà con đã đọc từ lúc đầu học ĐẠO, thì làm sao con có thể ngu xuẩn như thế, thật đáng tiếc! Bây giờ đã hết cơ hội tái tạo rồi, gần đất xa Trời! Và hầu như con không nghe bạn tạo vô vi kể về 2 viên thuốc "Trường-Sanh" đó, Kinh Xin ^{AN SƯ} từ bi từ xõ giảng giải thêm, hầu giúp cho bạn tạo vô vi mới khởi tâm?

Hỏi 8) Về việc "3 Tô giấy trắng" cũng là lúc ban đầu học ĐẠO "Pháp lý Vô-Vi" của con. Đêm đó có hai vị "Bách y sư gia" cao lớn đến trao cho con "3 Tô giấy trắng" và bảo con học tập, ba ngày sau 2 vị sẽ đến thăm bài... Sau khi nhận "3 Tô giấy trắng" con không thấy có chữ trên giấy, làm sao đọc bây giờ... Không biết hỏi ai! Đành phải để thời gian đi qua...

36) Ba ngày đứng, đêm đó hai vị "Bách y sư gia" tới đứng ngay đã hứa và bảo con trao "3 Tô giấy trắng" lại cho hai vị, và kêu con ký tên v.v... Con suy nghĩ thật lâu, đành phải ký tên không có cách nào khác.

(Xin Xem tiếp) #. 4

-4-

con bước long phai Kij tên, vì đã nhận bài, đề học tập rồi. --

con Kij tên duyệt

Kính xin ân sư từ bi giải thích hộ con, bài vở không hiểu lắm
sao học bài đề trả bài? và con đã Kij tên đó nêu trên có ổn tương gì?

Con thành thật cảm ơn ân sư rất nhiều. và cuối thư, con xin chúc
mừng Ân sư, Bà tâu cũng quý quyền Giảng sinh 1996 thật hạnh
phúc, thật vui vẻ. cùng ngày sinh nhật đại thọ của Ân sư và Bà tâu,
quý quyền đừng nhiều Phước đức, đừng nhiều sức khỏe, và thêm thọ sống
lâu để tận cứu độ quần sanh).

T. B. & gia đình

đồng cung chúc mừng

T.B. con nghĩ rằng, nếu không có công lao tu luyện thành đạo và Hồng Phúc
của Ân sư ảnh hưởng, thì con đâu có cái Hồng ân Bề Trên Đn
ban cho con. Ấy thật là ân sâu khó quên.

con nguyện cố gắng tu tiến cho đến nơi đến chốn. Khi phụ lòng
Bề Trên, Đức tổ sư, Ân sư cùng các bạn đạo vô vi đã và đang giúp
đỡ.

(37)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THAI BÌNH

Perth, ngày 22/1/1997

T B ,

Thầy đã vui nhận được thư của con đề ngày 16 tháng 12 năm 1996, được biết con có duyên lành thực hành đứng đắn, khai triển tâm thức bùng nổ, đánh tan nghiệp chướng trong nội tâm, hướng về thanh tịnh thực hành, thực hiện nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật chỉ phát triển về không, tương lai đi tới vô hình vô tướng. Vậy con nên dầy công tiếp tục để phần hồn tu, niệm Phật, khai triển tự thức giác, hướng về thanh tịnh tu tiến thì tâm trí, trí ý phát triển, trực giác khai thông, không có gì lo âu nữa - thanh nhẹ - đó là một kỳ công của chính con, cương quyết hành. Dựa theo pháp lý mà hành thì phát triển tùy duyên sẵn có của chính con. Những ánh sáng đó sẽ dẫn tiến con và đưa con về chỗ vô sinh bất diệt, thấy rõ chính mình, không có bận rộn đi tìm ông Phật để làm gì? Chính mình khai sáng lấy chính mình. Phật là thanh nhẹ vô danh, thì con tu, cố gắng tu vào nơi đó, chúng ta sẽ tiếp tục học nhiều đạo, nhiều siêu lý vô cùng, nghĩa là khi mở, nhìn là thấy, lúc đó vui biết là bao nhiêu!

Thầy hiện tại đi khắp nơi, Thầy đâu có bận rộn, nhưng mà bạn đạo luôn luôn nghĩ Thầy bận rộn. Thầy có việc làm, trật tự trong nguyên lý của Trời Đất để tận độ quần sinh.

Con hướng về điển quang diệu thanh vô cùng của Phật pháp, Phật pháp vô biên, thực hành đi, hướng về điển giới mà thực hành tới, thì không còn hình tướng gì nữa. Cố gắng niệm Phật, trì tâm niệm Phật - không sao hết, vì cơ tạng của chúng ta có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đồng niệm, đồng tiến, có 1250 vị, mỗi một tạng có 250 vị, tổng cộng là 1250 vị, đi theo chúng ta tu - đồng tu, đồng tiến. Toàn thân chúng ta sẽ phát sáng và an nhiên tự tại trong lúc tham thiền, không còn sợ, không thích sống cũng chẳng không sợ chết nữa. Cứ vậy tiến tới điển giới là thanh diệu vô cùng; con mới cảm thức được nguyên lý vô sinh mà tu, giữ tâm thanh tịnh mà tu. Ở đời chúng ta bằng lòng dứt khoát, tha thứ và thương yêu, tất cả xây dựng cho tất cả. Xây dựng được vạn linh trong cơ tạng là chúng ta có một đường lối tốt để ảnh hưởng tất cả chúng sinh tại thế gian. Mỗi người làm một việc thì cộng đồng sẽ phát triển tốt, trì tâm lo tu, để phát triển nhờ cái pháp luân thường chuyển của chính mình - lấy nguyên khí của Trời Đất thanh nhẹ hội nhập với nguyên lý của Trời Đất thì con tha hồ sống, vì có sự diu tiến của Thượng Đế rõ rệt, không còn ma quỷ ám ảnh nữa. Tự mình thực tâm khai triển ánh sáng vô cùng là thật sự thanh tịnh. Nơi đó có biết bao nhiêu ân sư giúp đỡ chúng ta, muốn gì có nấy, quang minh chánh đại, nghiêm chỉnh tu tiến, bước vào điển giới - vui và cảm thức sự vô cùng của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà Thầy đã giảng dạy trong băng, từ đó con sẽ tiến. Tự động, pháp luân thường

(38)

chuyển cũng tự động, niệm Phật cũng tự động. Chúng ta đi tới, mang khí giới tình thương đi khắp năm châu, không sao hết.

Cảm ơn những lời chúc tụng của con đối với gia đình Thầy. Thầy cũng chúc thọ con, vui khỏe trẻ đẹp, dẫn thân tu tiến.

39) Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

5 ngày 6-1-97

Kg. thầy Tâm Môn Học, Ngày 5-1-97 anh có khoản 1000 US địch Anh Bã HVE đón đưa tay, cũng như lên trước qua đier học, em cho biết 1000ks anh sẽ dùng sinh hoạt tại VN. Anh rất cảm kích vô cùng và biết ơn em. Điều kiện em tiền đã già, liệu có khả năng rông rãi không, phải bận tâm là cho anh.

Anh cố gắng tui, hãy anh gắng nỗ lực, khi anh, phải hiện có lẽ vì tâm chưa ổn định

Anh như cuốn phim đã quay suốt năm sinh hoạt, lớp V6, lớp con, khi ngừng như đảo, in sâu vào tâm hồn, phải

(40)

thế thế Thảo gửi.

Ông đừng lo!

Chúc em vui khỏe và may.

Mến.

(41)

Hương Mến

TL

30-02-97

NH



#1

Sydney 30/01/97

Kính thưa anh Bảy,

Em vui nhận được thư anh đề ngày 6/1/97 được biết anh đã nhận được quà mà em gửi tặng, và được biết anh vẫn tiếp tục thực hành công phu để tự giải nghiệp chướng trong nội tâm, đó là điều may mắn nhất.

Ở trên đời này không có cái gì thật cả, chúng ta biết được phần hồn thì phần hồn giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian từ tay không đến và tương lai sẽ đi về tay không, và bỏ lại thân xác tri tri tại thế gian. Mọi người đều như vậy, hiểu được như vậy thì cuộc sống kích động và phản động không có thể gây rắc rối cho nội tâm được. Người tu Vô Vi là không tuổi tác, chỉ hướng về sự thanh cao của Trời Phật mà hành sự thì chúng ta không có tuổi tác nữa, chỉ có một ánh sáng trong nội tâm. Quyết tâm tiến tới vô cùng đó là biển yêu của Trời Đất. Nơi đó toàn là người thật tâm hỗ trợ cho nhau và không có sự gây cản như ở thế gian. Bỏ công tu hành, dầy công điều luyện tâm thức thì sẽ có cơ hội đến đó và trở về thật sự với chính mình, đời đời bất diệt vô sanh, không có sự kể lể như thế gian eo hẹp trần trụi và không tiến bước. Hôm nay cũng sẽ bước vào đầu năm Đinh Sửu tức là một năm mới trọn vẹn. Chúng ta phải tiếp tục gánh vác và giải mở tất cả những nghiệp tâm qua mắt mũi tai miệng cảm nhận tại thế gian. Thân ý chúng ta cảm nhận những sự kích động và phản động tại thế gian, nên bình tâm tu học để gom về sự sáng suốt, nhiên hậu mới giải bỏ những sự phiền muộn rắc rối có thể lôi cuốn phần Hồn tri tri ở lại thế gian và thực hiện những chuyện không cần thiết cho tâm thân. Cuộc đời bảy mươi mấy năm anh đã thấy rõ có gì là thật đâu. Con mình cũng không thật, vợ mình cũng không thật, anh mình cũng không thật, em mình cũng không thật. Mọi người phải trở về Không mới trở về ánh sáng vô cùng của Thượng Đế được. Nơi đó mới nơi thật sự an nhiên và tự cứu. Muốn có điều lành thì chúng ta phải hành pháp đúng đắn đêm đêm như vậy. Nay một chút mai một chút sẽ có kết quả ở tương lai. Cố gắng đi, chính anh là người trong gia đình đã nhìn thấy rõ em với hai bàn tay không cương quyết hành cho đến đích. Ngày hôm nay bạn bè khắp thế giới đều chung hành. Nếu chúng ta chịu hành thì chúng ta sẽ tiến tới gia đình Vô Vi tốt đẹp trong Không mà Có.

(41)

Khắp thế giới đều có bạn bè, gia đình chúng ta càng ngày càng lớn. Thành tâm tu luyện thì ảnh hưởng và cứu cứu huyền thất tổ chúng ta tiến hóa tới mục đích vô cùng. Chung qui chỉ có tu mới thật cứu mà không tu thật thì không có bao giờ được cứu. Tu hướng ngoại tranh chấp tiền tình duyên nghiệp đều là tự sát. Tu giải bỏ tình tiền duyên nghiệp mới là cứu sống. Anh đã từng học nhiều bài rất thích đáng, gom gọn từ xu từ cắc, nhịn ăn để nuôi con, nhưng ngày hôm nay tuổi lớn, sự phản ứng không tốt thì thấy nghiệp rõ ràng, tình đời đen bạc. Chỉ có mọi người tự thức và tự cứu mà thôi, không có cách nào cứu họ được, lòng tham con người vô biên, cho nên xảy ra nhiều điều bất hạnh tại thế gian

A2

Hôm nay cũng cuối năm và sẽ bước qua năm mới, em xin chúc anh tu hành tinh tấn

Quý thương


Lương Sĩ Hằng

31/12/26

Ông Lâm mần.

Con cảm lai bác sĩ Nguyễn Phát Liên ở Châteauneuf,
vi này đo tension 18, sau 1 tuần 20.

Mã con o thấy nhức đầu hay có gì ce? Nay con 55⁺
con thấy con nó đờ chữa trị xong vi tension cao có thể
bi liệt ... Nên rendez-vous cardiologue 7/Janvier 97.

Mã cả thay máy con o thien trước.

Vậy con làm sao cho có just thien đề tra nó đờ
thien bác cho song, và sau đó con đó lo đề chết là
yên.

Bác sĩ Liên biết chăm cứu mã nói là o làm được
vi-tension con cao. Con có hơn kinh day gym nói
mua gelules thời này 3 tuần và như vậy ở mua duy

Con xin thien trước và cho khoa đề đó nó đờ.

Lin cảm ơn ông Liên. Noël và Tết con và
cái con chúc ông Liên vui vẻ và đó đờ.

(23)

16.01.02-97
Hh

L J H

#7

Sydney 01/02/97

H con,

Ông Tám đã nhận được thư con đề ngày 21/12/96 được biết con đang bệnh máu cao, cần phải đi Bác Sĩ liên tục thường xuyên để tìm ra loại thuốc thích ứng cho thể xác của con. Con cần phải uống thuốc chớ châm cứu không hết đầu. Uống thuốc tension, phải uống liên tục, uống cho tới chết thì nó mới hạ được. Ở bên đó có Bác Sĩ có thể cho thuốc rồi nghiên cứu cái bệnh của con từ đâu xảy đến máu cao. Trong cơ tạng của ta có gan tim thận, bộ phận nào yếu mà mất quân bình mới máu cao, có thể rất nguy hiểm. Xác con mập con cần ăn uống nhẹ, ăn uống loại nhẹ, thanh lọc như ăn trường chay cũng có thể cứu được bệnh. Không nên ăn mặn, cần đi bộ nhiều. Một ngày ít nhất cần đi bộ 1 tiếng đồng hồ. Cần nhứt là thể tháo, nếu tốt đi bơi lội cũng được, mà phải uống thuốc, nếu không uống thuốc nó có thể làm cho tim ngưng đập bất cứ lúc nào, nguy hiểm lắm. Còn về tôi, uống tôi cũng tốt nhưng mà phải uống thường xuyên. Tôi là loại đã thông thiên nhiên cơ tạng của chúng ta, sát trùng và đã thông. Con cố gắng uống và phải đi Bác Sĩ để xin đúng loại thuốc mà thích hợp cho cơ thể của chính con. Vì máu cao không thể thiên được, khi con uống thuốc hạ bớt tension mới thiên được, vì máu cao con không thể nào ngủ được.

Ông Tám liên tục nhận được 2 lá thư của con, con cần hiểu rõ rằng Ông Tám chỉ giúp cho con về tâm linh tu tiến, tự dứt khoát những chuyện trần trọc thế gian lôi cuốn từ nhiều kiếp. Tâm con phải dứt khoát mới tu tiến được, chớ Ông Tám không phải là 1 y sĩ trị bệnh cho thuốc men tại thế gian. Con có tu có hành thì mới tự cứu được. Tu mà không hành cũng như người thường thôi, tới lúc chết là phải chết chứ không cứu được. Tu là để cứu phần hồn, niệm Phật liên tục mới giải bỏ nghiệp chướng trong nội tâm. Chúc con vui tiến

Quý Thương


Lương Sĩ Hằng

21-01-97

8

2/1/97

Ông Lâm mến.

Còn ghe cassettes audio của chú Hai gọi cho con về khoe sống chung 1596 (4 cassettes), và có nói về hướng nhà:

(1) Con là tuổi Tân ty (14/6/41) là 20/5 Âm lịch appartement F2 này con tìm và muốn về hơn chỗ cũ và thời con về hướng có hợp? Vì hướng bắc là thủy con thấy ở tầng salon có chim đó mà vậy, và con thấy.

Vậy nếu hướng có hợp cho Tân ty hay ở thì làm sao? Vì nhà muốn, con mong ở tới retraite và con mong sống đi thuê ở và điều đất đất thiên địa và con còn mở về trụ nhà.

(2) Con tension 18 và 20, bác sĩ généraliste (bắt chắm cứu) gọi con lại cardiologue le 9/1/97.

(3) Con có bị hepatitis B mà hết nên con ở căn chích ngừa. Con cần ở ở trên và ông Lâm.

(4) Con trai út con là Hoa may đó nhiều về tình thân.

(5) Con mong trả nợ tiền bác, có tiền chôn (hoả táng khoản 8.000 Fr tới 10.000 Fr), hiện tại con đi làm 1850 Fr và ở dư RMT mà vẫn đi làm và lãnh hơn 200 Fr phụ RMT; con ở thích ở nhà chỗ lãnh RMT. Nên tiền bác ở đời đảo giàu và con ở muốn phiên con cái. Đám cưới ở địa bàn là do bên sui gia lo cho đó là phải.

Chết cả do Ông Lâm giúp cho con cái.

Con xin chúc Ông Lâm sức khỏe, sống thọ.

Từ 1990 tới giờ chỉ có một mình con ở Châteauneuf thiên với thời.

(45)

T. B. Con cái nó ở tỉnh Sơn Lâm, Huế (ở đũa lớn) chỉ tin
có chuyện là được phú hộ, còn con trai út Hòa thì
nó tin vì nó thấy con Thiên (cung nhớ nó) và có nghe ^{con đi} cassette
của Sơn Lâm

Sydney 31/01/97

H con

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 2/1/97 được biết con vẫn bình an.

Thầy là một người truyền pháp cho mọi người thực hành để tự cứu, hướng về tâm linh mà tiến hóa chứ không phải Thầy địa lý mà con muốn hỏi về gia đình. Vậy con nên liên lạc hội ái hữu Vô Vi, hỏi Ông Huỳnh Minh Bảo để xin cái bản bát trạch gia đình và để con đọc cho kỹ và hiểu nhà tốt hay là nhà xấu, đều có phục vụ bạn đạo cả. Chính con hiểu con am tường việc đó về hướng nhà con mới bằng lòng sửa tốt. Vậy con nên xem kỹ khỏi cần đến Ông Tám. Còn về bệnh hoạn con nhờ đến Bác Sĩ, đó là duyên phước may mắn của con tự cứu. Ân trên luôn luôn hội tụ sự sáng suốt của chính con nếu con tự thức tự làm, đừng mảnh tự tu tự tiến. Bề Trên luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ tâm thức con càng ngày càng sáng suốt. Con tin Chúa thì Chúa cứu, xây dựng cho con tiến hóa trong đũng mảnh thanh tịnh. Còn về việc chết sống là luật của Trời, luật nhân quả. Con còn sống con biết làm phước, con hướng phước làm điều lành, tương lai con chịu tu, tu cho phần hồn được tiến hóa. Đêm đêm lo tu để cho phần hồn được tiến hóa là lo cho tương lai phần hồn không bị trở ngại chứ không phải nói tôi chết ở đám đất nào hay là thiêu ở đâu, chuyện đó không cần phải suy nghĩ. Cái luật nhân quả có rất rõ ràng. Con không hại ai giết ai thì kết quả giờ phút lâm chung con bớt đau khổ hơn người khác. Trời đất đều có luật rất rõ ràng, con chỉ biết lo tu thân, sửa mình lập lại quân bình, khối óc thanh nhẹ, hướng tâm về vô sanh bất diệt là phần hồn của chính mình không có bị chết. Chết cũng phải hành và phải tiến nữa chứ không phải bao nhiêu đây thôi. Còn chuyện gia đình trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện của chúng nó, nó phải ra xã hội và gánh vác như con trước kia để học nhin nhục mà tiến hóa, đó cũng nằm trong luật nhân quả mà thôi. Con nhờ được tất cả do ân Trên giúp đỡ con cái con, gia đình con, con chịu tu là con lập cái dù che cho các con con tiến hóa trong cuộc sống. Con nói con sống 1 mình. Không có sống một mình đâu, sống chung với Trời đất, sống chung với Thầy khi con nghe bằng Thầy, là mọi việc sẽ cấu trúc và hình thành cho con được tốt đẹp, không có lẻ loi được. Đừng có nghĩ mình một mình mà đau khổ. Sống vui với Trời Đất. Hằng ngày con ăn những gì? Ăn uống rau cải thịt thà do Trời

(47)

Đất hình thành là điển năng của cả Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ cuộc sống cho chính con chó không có sống một mình đâu, đừng có lo, lo tu đi. Càng tu con sẽ càng tiến, càng thực hành càng nghe bằng con sẽ càng dũng mãnh, thấy khả năng của chính con. Trời Đất Người, con là người bao gồm tìm gan tỳ phế thận tức là kim mộc thủy hỏa thổ, tức là một cái tiểu vũ trụ mà con đang lãnh đeo đây trong sự thanh tịnh và sáng suốt mà giải quyết được mọi sự trong nội tâm. Con có tu là con đã bắt đầu tự cứu rồi. Đêm đêm có thực hành đúng đắn, con tin Chúa, Chúa giúp, tin Phật, Phật độ, không có lo, thực hành đi, hướng về hạnh nhẹ mà tu tiến mới giải quyết được mọi sự đau khổ ở trần gian và lo âu bất chánh

(48)

Chúc con và gia đình vui tiến ./.


Quý thương


Lương Sĩ Hằng

Đình Thừa ông B.âm

Con Phan Thi B con Đình Lay ông B.âm

Th. 01.02.97
15m

Thường con cười con cho con tu và chữa bệnh giùm
con. con tu vô vì năm 78 tới giờ mà con ngồi bệnh
được P.ân có lẽ con bị nặng nghiệp. con nghe bản
Sông chung hòa bình con ước gì được có con trong đó
con sẽ hỏi ông B.âm, ở VN. con có ra cầu khêu mua
bách nha uống để thanh lọc, có 1 bạn đạo ngồi gần
con mới chuyên đạo 1 hồi cầu bặc mạnh con cầu
mời trong mình chỉ còn ngái. Lúc mới tu con có lên
bà 7 thành đa mới con nhớ có thiên chi. Khi giờ này
cô điên rồi, cô sáng tu để tu dài có đứng đi thấy bà
giết. Có lần con bị bụng bết ăn cơm vô nó cứ cụng
bụng lên bà 7 ngồi thiên bà nói ông Đỗ Xuân Hậu mới
có về tới cô thiên có mất tích có đứng số 1 ngày cô đi
3, 4 lần khi cô ăn gì hết như thường, mà bụng con
nó kêu ừ ừ hoặc kêu như có hơi gai nó chạy ở
trong bụng. lúc đó con đi tiều như vậy lần lần bụng
open, có lúc nó gõ lên 1 cục như bị vuốt quăn con róng
ôm bụng để 1 chút nó tan, liền giờ bết bị gõ nhưng
con hơi gai nó kêu như tích. Con cười lay ông B.âm
lâm sao đem con qua bên con tu và ông chữa bệnh
cho con đặng con ngồi thiên cho được thanh nhẹ.
Có lúc con ngồi thấy rần trên đầu và thỉnh thoảng
bô đầu con ẽ mà tóc con cũng thấy đau chừng 2, 3
hừa tự nhiên nó hết, nghe trong. bản ông B.âm
mới có thuốc gì bán uống thanh lọc lâm sao con

(49)

ai sợ mà con không sợ. Cuối tay ông Bám cứu phần
hồn con. Đủ ngày con tu hồi giờ con thấy con thoát
chết 2 lần, 1 lần bị sọc du lịch chỗ 50 ngy nó cần
con đi xe đạp về sống mà con không sao hết con
đập bị cần bành xe sau treo ngao, lần thứ nhì con bị
sỏi té bất tỉnh bị trật xuống mang năm ^{thước} ca
tháng mà nay đi đứng như thường, có bà té như
con bị năm liệt có ngy bị meo miệng, ai lại thăm
cũng nói con có phúc. Sinh khứa ông Bám mà con
mất ngày 9-1-95 âm lịch Brian thì ^{thời mười 89} không liệt
hiện giờ ⁵⁹ ^{tuổi} con ở đầu, con chị con Nguyễn. Thành
Mian chết ngày 1.7.87 âm lịch như ông Bám
coi chị con hiện giờ ở đầu. Con cuối tay ông Bám
thường con cứu phần hồn con cho con tu đức
thanh nhẹ; Con muốn thỉnh phù hiệu vô vi
đeo để con yên tâm tu hành nếu được ông cho
con thỉnh 2 cái cho đứa con gái ở Úc; Trước
trước vô chị nó đòi ly dị mà nay nó thuận
nói con cũng mừng. Hôm trước nó đòi chị
nó đòi ly dị, mà nay nó nói miệng nhà ở
cũng rồi, con sợ chị nó gạt cho ra rình để
sau này ly dị nó chia của, gì lúc trước con gái
con chưa có đi làm, hiện giờ nó sein đi làm
có tiền ^{chiều} con nó hay đi cờ bạc con sợ chị nó gạt
mãi nên con muốn nó đeo phù hiệu vô vi
để phù hộ nó sáng suốt lên mà lo lúc lấy
thần. Con cuối tay ông Bám và cảm ơn ông &
rất nhiều. Con T . A . B

(50)

Sydney 01/02/97

T con,

Ông Tám nhận được thư con. Ông Tám là người thực hành phát triển tâm linh và nhắc nhở mọi người đồng tu đồng tiến thực hiện giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm và đem lại sự bình an cho phần hồn tiến hóa trong lúc lià khỏi xác, chớ Ông Tám không có làm nghề y sĩ chữa bệnh tại thế gian. Con ở đó có Bác Sĩ, mỗi mỗi bệnh hoạn con phải nhờ Bác Sĩ. Vì xa quá Ông Tám không có thể cố vấn cho con được. Còn về thuốc thanh lọc thì Cô B. là người giúp đỡ mọi người, nhưng phải gần mới khám được bệnh, còn xa kêu gọi thuốc tốn tiền và không có kết quả. Con nên đi Bác Sĩ, bộ tiêu hóa của con không được tốt. Thật sự con cần sự thanh lọc, tự nhiên nơi đó không có người lo thanh lọc về thiên nhiên thì con nên gặp Bác Sĩ, yêu cầu Bác Sĩ khám bệnh và sẽ tìm ra bệnh vì bộ tiêu hóa của con là lách yếu cho nên gas trong bụng nhiều,... Ợ cả ngày là vì lách yếu, coi chừng đừng có ăn đường cát, nếu ăn đường cát trắng nhiều thì bệnh tiểu đường của con sẽ xảy ra nay mai. Toàn thân con bất ổn vì bệnh hoạn do cái miệng của chúng ta ăn ngày 3 buổi, ăn hoài liên tục, sợ chết tánh tham bưng dậy làm cho cơ thể bất ổn, ăn uống phải cẩn thận. Nếu ăn chay là tốt, ăn thịt thà nhiều năm nó biến thành độc tố trong nội tạng sinh ra nhiều bệnh. Con nên gặp Bác Sĩ gần đó và nói sự thật cơ tạng con bất ổn chỗ nào, chuyện này Bác Sĩ có thể lo được không khó khăn. Còn phù hiệu mà con muốn đeo, vì ở quá xa không giúp được. Có loại bạc loại vàng, phù hiệu đeo để nhắc nhở phần tu học của chính con phải tham thiền đúng đắn đêm đêm, đúng pháp chớ không ỷ lại nơi Ông Tám và không ỷ lại nơi Trời Phật nữa. Chính mình sửa mình mới tiến, ỷ lại nơi Trời Phật chỉ có thụt lùi thôi, không tiến đâu. Con phải đi Bác Sĩ là thực tế hơn hết. Ở xa quá Ông Tám bận việc không có thể lo cho chúng con được, nếu con muốn thỉnh phù hiệu thì con phải nhờ Cô B. gửi cho con, nhưng mà tiền bạc hai người phải rõ rệt vì dù Cô B. không lời cũng phải trả tiền công cho những người làm phù hiệu, tiền bạc phải rành mạch mới giúp được con. Về phần của con là nghiệp lực của con, khôn thì tu tự cứu, vợ chồng vui hòa còn nếu không thì về đời tiền bạc, tiền bạc thiếu cái đi casino đánh cờ bạc, bước vô casino là đóng góp, chắc chắn thua. Cho nên không bao giờ phát triển được. Dứt khoát không đi casino mới tự cứu được. Chúc con vui tiến. Quý Thương

Lương Sĩ Hằng

(51)



V

ngày 10-1-1997

Kính thưa Đức Thầy,
Con là Phó trước hết con xin kính
thăm Thầy và sau là con có một câu
chuyện kính xin trình Thầy mong Thầy
tha thứ cho con.

Sau khi về V.N trở qua đường Đại lộ
Bác Nguyễn ba của Chi Sùng bên phải có
nhà con cầm hồ bơi thả sừng cho Thầy.
Con xin kể tóm tắt câu chuyện vì tránh
nhứt nhứt của con. Trước ngày chủ Sầu
Sùng mất con có đến thăm chủ cũng đi
với con có cái em của con. Từ trước chủ
Sầu dặn con là "Chị đừng nhân thế của
ai cả vì không biết họ biết cái gì?"
Trong đó ngày niệm làm. Con chỉ vắng da
thể thời, không trước khi đi thì Bác
Nguyễn có nhờ con cầm hồ bơi thả sừng Bác
dặn lại, con thì không để ý gì đến lời
chủ Sầu xúng nói đã, những thầy em
lì của con một là chủ Sầu làm (có thể nói
là mẹ mình) bảo con bôi thuốc ra xem, không
hiểu tại sao lúc đó con vừa mười là đi
ra xem trước thầy có có nói gì không?
(Thêm em của con nó xúi con) Sau đó con
ăn năn mãi con đã phạm Thầy xem ra
thứ của thầy - hôm nay con viết bức thư
này đến Thầy em kính xin Thầy tha thứ
vô lý của con. Con kính xin thầy cho
con vào lớp này là để con nhớ bớt
sầu phần nào thì lời của em -
"là con cũng xin xin theo thầy là theo"

(52)

của Bác Nguyễn và 10 logo bany baec mà
Bác đã gửi con cảm ơn nhiều. Có lẽ vì
quê tôi tôi nên có gì chế giễu tôi làm về
con để những logo và câu thơ trong bộ con
mà tôi đã gửi con tìm hiểu mà không thấy
tìm hay về tên vanisover con tìm tra
tên thì đã đi mất. Con kính xin thầy
thưa tôi cho con -

(53) Con xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh
mãi để đưa dắt chúng sanh đến cõi niết
bàn về quyền cõi - Trung đại của con tôi lời tạ ơn

HL 01-02-97
Huan

Kính thầy -

Con ?

Huan

Sydney ngày 2 tháng 2 năm 1997

F con,

(54) Thầy nhận được thư con, được biết con thấy rõ sự mất trật tự của con tạo thành sự trì trệ trong việc làm của cuộc sống thế gian. Hứa là phải làm, tập cho nó quen như vậy. Hứa tu là phải đốc lòng tu, không phải tu giỡn tu nhờ và không tiến được. Món đồ nào lấy từ đâu ra thì phải để trở lại chỗ đó, Tập cho nó quen; người mẹ hiền có trật tự thì các con sẽ có trật tự, việc đó là cần thiết nhất trong cuộc sống. Phải trật tự - một là một, hai là hai. Hứa là phải làm; không nên hứa mà không làm. Hứa là phải làm, đó là một phương pháp tu sửa tiến về trật tự của tâm linh, đời lẩn đạo cùng một nguyên lý. Hứa mà không làm - trì trệ - cũng như tụi con hay phát đại nguyện đối với Trời Đất nhưng mà hành thanh nhẹ như Trời Phật không có; ôm sân si thì rất dễ, sửa chữa giải tỏa sân si thì rất khó. Vì sao? Vì mất trật tự mà thôi. Vậy con hiểu được chính con mất trật tự thì ăn năn sám hối và tự tu tự tiến, đó là điều quý cho phần hồn của con. Lo tu để phần hồn tiến hóa, không nên sống mà ỷ lại, thực hành trực giác khai triển rõ rệt. Một là một, hai là hai, phải thật thà trong việc làm lời nói suy tư đều có trật tự, cuộc sống nó sẽ được an nhiên.

Thầy gửi lời chúc con siêng năng lo tu tinh tấn, hướng về đạo mà hành sự.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

1. 1. 1947
M.H.

1. 1. 1947

Thơng Đình Bả Tam

Đình Thừa Bả Tam thân thương nhất phần
của chúng con.

Đình Thừa Bả Tam, chúng con mong bác
và toàn thể gia đình của bác luôn an khỏe
nên chúng con luôn nhớ bác cũng toàn thể gia đình,
một niềm tin, một lòng mến sâu đậm. Bác ơi!
Tâm tể con hướng về Trời Đất, nghĩ mãi như
bác ở chân trời già biển sâu đó, để nguyện
Đời Vạn vật, ăn lộc lộc của Đấng Trời cao.

Đình Thừa Bả Tam! Chúa Trời sắp về
cơn gió hướng ngược gió của mình. Ngay sáng
một sáng đẹp, chúng con và toàn thể các em
còn cúi bái lạy song tay cúi đầu hướng về
bác mong quý mến của bác và toàn thể gia
đình hướng một mùa Xuân ấm áp trên Tây
Đông của Thiên Chúa. Chúa Bả Tam, Con nhân
thời những lòng chú thần thiêng của bác
nghe lòng mình như một cơn tâm hướng về
bóng Phước và.

Một lần nữa chúng con cảm ơn hẳn
lòng đầy yêu thương của bác. Tất cả bao tâm hồn
bất hạnh giữa đất bụi đời lang thang nay được
no ấm. Con xin Thưa một câu xin toàn thể các em và bác

Tham lại 1. 1. 1947

Sydney, ngày 6/2/97

Kính gửi Soeur N

Chúng tôi vui nhận được thư của soeur đề ngày 12/1/97, được biết soeur cùng các em vẫn khỏe mạnh, tâm thành hướng về Chúa.

Ngày đầu năm là ngày trọng đại của người VN, dù giàu hay nghèo, đều hướng tâm về mọi sự thiện lành tốt đẹp nhất trong năm Đinh Sửu. Chúng tôi xin gửi đến những lời cầu chúc an lành nhất ban chiếu cho Soeur và các em cùng hưởng luồng thanh khí Chúa ban trong năm an lành.

Tình thương thật sự qui một chỉ có Chúa chứng tâm, mọi người đều an vui trong đêm giao thừa; đó là một tập quán tốt của quần sanh đã hình thành dâng Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu; có gì quý bằng chúng ta đồng tưởng đến Ngài trong niềm tin vô tận; mọi người sẽ ổn định với tâm thành sẵn có!


Cảm động mà rơi lụy vì quý thương Chúa đã hy sinh thân xác cứu con Ngài. Niềm vui lại đến với quần sanh, khi mọi người đều thấu triệt nguyên lý của Trời Đất đã hình thành mỗi thể xác đều hướng về tình yêu vô tận của Ngài, chung hành cùng tiến, ngày bình minh rạng rỡ tâm thức của người hành đạo và hiểu đạo. Chúng ta sẽ không còn khổ nếu niềm tin của chúng ta không thay đổi.

Soeur đã hành khổ để giúp đời, ý thiện lành luôn luôn hòa tan tận nơi đau khổ của quần sanh, lúc nào cũng phục vụ và tiếp tục phục vụ đến hơi thở cuối cùng trong tinh thần nung nấu tình Mẹ trên mặt đất, nhìn bày con chịu chết mà phát tâm tận độ. Đó là điểm son trong niềm tin, xây dựng, và xây dựng, cứu vớt và cứu vớt!

Chúng tôi xin thành thật cảm ơn những lời chúc tụng quý báu của quý Soeur và các em thương mến, thật thà là mối tình yêu thương nhất của Thượng Đế.

Kính chúc soeur cùng các em an vui.

Quý thượng,


Lương Sĩ Hằng,

TB: Điếc, đui, câm!!! Chỉ có tình thương là sự cứu cánh của cuộc sống.

T.L. 10.029Đ N ngày 1-2-1997.
Thính Huệ Châu.

con tên Nguyễn Thị N - sinh 1994.

ở Việt Nam hôm nay là ngày 24 tết, sắp bước qua
năm mới - con xin kính chúc Châu.

Vô lượng phúc đức và an lạc.

Riêng con sang năm mới: nhớ ơn Châu và lời thầy dạy
con sẽ cố gắng tu học nhiều hơn.

(57)

Kính xin Châu cho con Lưu Nhuận TBHC M.
bài thơ tên con, thành kính ngày 1/2-1997
con

ai ?

Sydney ngày 10 tháng 2 năm 1997

N con,

Thầy vui nhận được thư con, được biết con phát nguyện tu tiến, xây dựng cho chính mình. Quý thay và lành thay, ngày hôm nay Thầy được đọc lại dòng chữ của con tỏ thể cùng Thầy, phát nguyện tự tu tự tiến, đó là điều lành cho chính con. Bao năm xa cách nhưng con vẫn giữ niềm tin trong thực hành là điều quý! Thầy ước mong con tiếp tục. Cuộc sống của chúng ta không phải đơn giản, rất phức tạp; phần hồn giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian nhập xác ô trược đủ điều, kích động và phản động của trường đời, tâm xác không ổn định. Ngày hôm nay con chịu tu là tự tháo gỡ nghiệp lực trong nội tâm của con đang ẩn tàng nhiều kiếp. Con hành pháp đúng đắn thì pháp lực của con sẽ mạnh. Pháp lực của con mạnh thì nghiệp lực của con sẽ tan, thần kinh con sẽ ổn định, sự sống của con là do Thượng Đế an bài, con phải nhớ thương và quý thương những gì Thượng Đế đang phục vụ cho quần sinh qua ánh sáng xây dựng. Cố gắng tu đi mới dứt bỏ được sự mê tín. Mê tín là người yếu ớt, phát triển trực giác là người khôn mạnh tự tiến, không ngỡ trên đường đạo, ^{Tiền} ~~nhưng~~ đây, Thầy gửi cho con một bài thơ do con yêu cầu.

NGUYỄN giảng trần thọ hưởng nghĩa ân
THỊ hòa tâm sự tự phân lần
NHÀN du Tiên cảnh tùy duyên thức
Thức giác bình tâm tiến cao tầng

Cao tầng ở giới cân phân
Giàu lòng tu học tự lần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Trời ban tình đẹp đổi thay tình đời
Con nay thức giác hợp thời
Thực hành chơn chánh nhớ Trời tình thương
Cứu mình khai triển mở đường
Cứu mình giúp họ là đường tâm giao
Xa xưa cho đến thời nào
Chúng con vẫn tiến vẫn trao đổi tình

Tuy rằng trong cảnh một mình
Trời ban tình đẹp âm thầm vui hòa
Dù gần hay ở cách xa
Con tu con tiến con hòa các nơi
Tình thương ban bố bởi Trời
Qui nguyên giềng mối lập đời dựng xây
Ngày nay con gửi thăm Thầy
Lời vàng ý đẹp vẫn thay đổi tình
Càng tu càng giác càng minh
Tình thương cao đẹp do Trời ân ban
Sống trong nguyên khí đất trời
An tâm minh đạo nhớ lời chơn ngôn
Vạn linh thức giác sinh tồn
Điển tâm khai triển giữ hồn lo tu
Không còn khờ dại mê mù
Bình tâm học hỏi trù tu hoài hoài
Chính mình là kẻ làm sai
Giàu lòng tu tiến sửa sai tiến dần
Thành tâm đời đạo cân phân
Gieo thêm tình đẹp tiến lần cõi Tiên
Tự mình xa lánh cõi phiền
Trì tâm học hỏi an yên suốt đời
Phản hồn tiến hóa hợp thời
Vía thời phụ giúp đời đời dựng xây
Lúc này con ngộ được Thầy
Con tu con tiến con thay tình Trời
Chẳng còn mê loạn ở đời
Biết hồn biết vía biết Trời mà tu

Quý thương



Lương Sĩ Hằng

59

10-02-97
10-02-97

THẦY KÍNH MẾN!

Đầu thư con xin chúc thầy được dài lâu
sức khỏe

Chưa thầy hôm nay con viết thư này con
xin thầy cho con bài thơ về con.

con tên là Đoàn Chi Thanh Vân

con sinh năm: 1969 con tu được mấy năm rồi

vì con nhớ không chính xác lắm nên không biết

là mấy năm rồi khoảng 3 hoặc 4 năm do thầy.

con xin thầy vui lòng khuyên về con.

con xin cảm ơn thầy.

con

10 11

Đoàn Thị Học Khóa 10 Lê Văn Bôn

Thị Liên Khóa 10 Lê Văn Bôn

Thị Huệ Diệu Khóa 10 Lê Văn Bôn

Vân Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

PHẦN Bôn Khóa 10 Lê Văn Bôn

Thị Huệ Thị Học Khóa 10 Lê Văn Bôn

Chánh Đức Khóa 10 Lê Văn Bôn

Vũ Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

Thị Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

Giữa Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

Bôn Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

Bôn Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

Bôn Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

Chánh Đức Khóa 10 Lê Văn Bôn

(66) Chánh Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn

Đoàn Thị Học Khóa 10 Lê Văn Bôn

Thị Huệ Khóa 10 Lê Văn Bôn



Thức khuya ở khách sạn, đêm hôm hơ vơi

Thức khuya nhớ đến mẹ hiền

Trời tối trăng lên lại là một đêm

Thức khuya nhớ đến mẹ hiền

Trời buồn lòng đẹp lại là một đêm

(61)

Cũng chẳng phải trời chiều

Đôi vầng trăng sáng đêm đã tàn

Thức khuya nhớ đến mẹ hiền

Đẹp thay trăng sáng đêm đã tàn

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng

Đôi vầng trăng



Sydney ngày 10 tháng 2 năm 1997

T V con,

Thầy vui nhận được thư con và con ước mong có một bài thơ đưa lại trật tự cho đời sống của chính con. Con ơi, ở đời này, thân tạm, mọi chiều hướng đều kích động và phản động, xây dựng tâm thức chúng ta hướng về sự thanh tịnh mà tu.

Mọi người đều có khả năng, một con người gom gọn lại là một khả năng tại mặt đất này; trong con có tim gan tì phế thận, có khối óc, thể gian không ai chế ra con được, chỉ có Thượng Đế ân ban hình thành trực giác ánh sáng tại mặt đất này. Nếu con muốn tu thì con phải nhớ phần hồn con từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thể gian, học hỏi vô cùng, có một thể xác gom gọn, trong đó đầy đủ, không thiếu một cái gì. Chúng ta nay ngộ được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khứ trước lưu thanh, tự hành giải nghiệp tâm thì mới thấy rõ được chính mình; thấy rõ chính mình thì thấy rõ được nghiệp lực - tạo sai không tiến, lúc đó chúng ta mới dứt khoát từ bỏ sự ô trước tạm bợ của trần gian mà tiến tới cõi thanh tịnh chơn giác mà tu.

Ngày hôm nay con hành không nhiều thì ít, con cũng gạt hái được sự quân bình trong nội thức, nên con mới đòi hỏi có lá thơ để hiểu rõ hơn. Khi con nhận thư, con phải học thuộc lòng, con phải thấy tin rằng con là quan trọng. Chịu tu chịu sửa là sẽ được tiến, hành nhiều thì pháp lực sẽ mạnh, pháp lực mạnh thì sẽ giải được nghiệp lực, thấy rõ chúng ta có nghiệp lực từ nhiều kiếp, bất cứ ai cũng vậy. Hướng về thanh tịnh mà hành sự, hướng về thanh tịnh mà tự giải thì mọi việc sẽ được tốt đẹp ở tương lai.

Tiền đây Thầy gửi cho con một bài thơ, từ danh xưng của con để hiểu chơn lý là gì.

Quý thương


Lương Sĩ Hằng.

13/02/97
L. Anh Kính Đức Thầy.

Đầu xuân năm mới Con chúc mừng Thầy được
vạn sự an lành.

Kính thưa đức Thầy, Thầy từ ngàn dặm xa
âm về đây ăn Tết với chúng con, Con rất vui mừng,
lẽ thì Con phải có quà quý để dâng lên Thầy, nhưng
Con nghĩ quà quý đó Thầy không thể thiếu, vì vậy
nên con xin dâng Thầy món quà nhỏ nhỏ, để
Thầy thưởng thức nhớ lại quê nhà, Con xin
Thầy nhận nơi đây lòng thành kính của con.

Thầy ơi Thầy có cho con một câu thơ con
rất thích thú con cứ đọc hoài, lúc nào Thầy
có giờ rảnh rồi Thầy cho con thơ con đọc cho
nó mở trí, sao con khổ quá, sao con lại thích
đọc thơ của Thầy, con đứng bủ, chúc Thầy vạn
an.

(63)

Con l t t

Sydney ngày 13 tháng 2 năm 1997

T con,

Thầy vui nhận được thư con, được biết con vui trong thâm tình đạo pháp, muốn tương ngộ Thầy. Con biết sự hiện diện của Thầy ở đây đóng góp một phần ảnh hưởng cho con thúc tâm tự tu. Con muốn đọc thơ của Thầy viết đây Thầy xin viết ít câu cho con đọc chơi khi rảnh rỗi.

Đời là tạm bợ đó con ơi!
Biết tu biết tiến sống kịp thời
Thời nay giao cảm không giành giật
Thúc tâm điều luyện trở về nhanh
Gia công tự tiến tự hành
Khai tâm mở trí thực hành đến nơi
Bên trên sẵn có tranh trời
Tâm ta cũng vậy nơi nơi tiến hòa
Cảm thông nguyên lý tình cha
Bình tâm học hỏi chan hòa tình thương
Tự mình thực hiện gieo gương
Đời là tạm cảnh yêu thương muôn loài
Chẳng còn nung nấu hời đòi
Tự mình thức giác tự coi rẻ mình
Thực hành khai triển hành trình
Chính người vọng động chẳng minh luật trời
Thực hành khai triển hợp thời
Trí tâm thanh nhẹ đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Trong vòng vọng động khó thay tình Trời
Bình tâm hành pháp sáng ngời
Tâm mình tiến hóa hợp thời tiến thân
Khai thông thức giác cơ tầng
Tự mình tự tiến cao tầng tự đi
Chẳng còn lý luận nghĩ suy

(64)

Qui không chơn pháp càng đi càng rành
Thực hành tiến tới mới nhanh
Không nuôi lười biếng rõ thanh rõ hòa
Qui nguyên giếng mối thật thà
Tình thương đạo đức chan hòa thương yêu
Cần khôn vũ trụ chơn điều
Chúc hiền tiến hóa đạt siêu hơn người
Khai thông ướm nở nụ cười
Đời là tạm cảnh người người ham vui
Tự mình thức giác rèn trui
Cảnh đời điều luyện an vui tiến hòa
Khai thông từ trước tới thanh
Về không tiến hóa thực hành đến nơi

(65)

Con có thì giờ học thuộc lòng, đọc chơi để mở trí.
Chúc con vui khoẻ.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

Xung - Chúc
Bên Xuân

Kính Đức Thầy

Mai vãng đũa mở đón xuân sau
Lions nhớ ân sư kính mấy hàng
Kính chúc đức thầy trăm tuổi thọ
Điền lâu chơn bửu chơn trần gian

Trần gian cảnh khổ biết dường bao
Nhơn loại điêu linh đa xót bao
Chèo chèo thuyền tã đày đồ khắp
Đưa người cõi thế thoát trần lao

Trần lao chèo thuyền vững tâm an
Nhờ có đường tu hái quả vãng
Đầy đất con thơ thương độ tận
Nguyên lòng quyết chí bước lên thườn

(66)

It hânđe tử kins dâp
lông thâu đôn kiân lòi vãn thây bôn
kins chũc quý quyên vãn an
Xuân cê mang lại muôn ngàn điều may

(67)

Kins bài thây
đệ tử
M. N. N.

It M. N.

Xuân

Đinh - Sửu

Sydney ngày 13 tháng 2 năm 1997

M N con,

Thầy vui nhận được thư của con chúc Tết rất đầy đủ; Thầy thành thật cảm ơn lời chúc tụng của con. Chúng ta là người tu, lúc nào cũng sống trong mùa xuân tươi đẹp của Trời đất. Dày công thực hành tu tiến thì luồng điển trong nội tâm sẽ đạt tới sự quân bình tốt đẹp sáng lạng, hạnh phúc dồi dào, dâng hiến Trời Phật; lo tu tiếp không ngừng nghỉ thì lúc nào chúng ta cũng ở trong thanh nhẹ, hưởng không khí xuân trời rõ ràng. Đem đem lo hành tiến, đương nhiên sẽ đạt được sự quân bình tốt đẹp của Trời Đất; tình thương và đạo đức càng ngày càng xây dựng tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay, con đã viết được lời thư thanh nhẹ dâng lên Thầy, con cũng tự hiểu chính con đã đạt được sự thanh nhẹ tốt đẹp. Từ đó con sẽ thấy khả năng của chính con, càng tu càng biết dứt khoát tu hơn mới thấy rõ tình đời đen bạc là tạm bợ, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, chẳng có gì phải lo âu. Chúng ta tu, đem tu là chúng ta vui xuân trời, thành tâm tu tiến trong sự an lạc của Trời Đất thì con tiếp tục trong hành trình tươi đẹp của Trời Đất mà tiến tới.

(68)

Chúc con vui Tết ./.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

DATE

7/12/96.

T.L. 130297

Gửi Bé Tâm

Lâu lắm rồi tui không có viết thư thăm Bé
rồi tui biết Bé vẫn mạnh khỏe nè.

Tui nghe nhiều người nói lắm, lúc này Bé học
lắm nè, đẹp lắm nè, da dẻ hồng hào như con
nít nè Hô Hô.

Làm tui muốn lun Bé đi sở !!!

Nhưng thời đi khi nào gặp Bé sẽ hay

Còn bây giờ tự nhiên tui nhớ máu ngao du
muốn đi chơi đi sở, cứ tính khi nào bán đất
được, có tiền rồi đi thả cửa, mà sao bán hoài
không được, chờ thi kệ, cứ đi đơi, khi nào
thiếu quả Bé cho mượn nha. Hô Hô.

Anh Ba không thích đi chơi nữa, chắc là
tui phải đi một mình

Bây giờ chắc tui phải đi dành tiền tới cuối
năm, nếu đủ tiền tui sẽ đi Úc một chuyến.

Bởi vì làm tháng nào cũng hết tháng đó Bé ơi

Hô Hô! Vừa xài, vừa cho, hết là phải

Những đâu sao, có thì đi, không có thì thôi

(69)

Chế' gran vô nạn sự

DATE

Bé biết không? Tui không thêm viết thơ cho Bé nữa, nhưng vẫn nhớ đến Bé.

Lúc giận nè cũng nhớ đến Bé.

Mà lúc thường cũng nhớ đến Bé.

Nhưng tại tui không thích Bé tặng thơ của tui, cho nên tui không thêm viết nữa.

Nhưng mà lâu quá rồi, không nhận được thơ Bé nữa, tui cũng nhớ, buồn.

Vậy nhớ trả lời thư cho tui nha nhớ đó.

(70)

Bay Bay
L.H.

TB: Bé không được
tặng thơ của tui
lên báo đó nhen

lạnh lùng vẫn nhớ thường ai
vẫn mong tao ngộ an bài do thiên

Sydney ngày 13 tháng 2 năm 1997

L H ,

Bé vui nhận được thư của L H gửi thăm Bé, Bé rất vui, rất cảm động.

Người tu cần đem sự thật cống hiến cho tất cả mọi người, không phải gian dối và dấu diếm, không lời lọc gì cho phần hồn. Càng ngày càng thanh nhẹ, người thiền cảm thấy cần cống hiến những gì thể gian đang cần biết và muốn hành. Suốt cuộc đời của Bé không có gì đáng dấu diếm cả. Một tâm hồn sống sót ở trần gian, từ khổ cảnh này tới khổ cảnh nọ, vẫn an yên tự tại lo tu học, tự giải nghiệp tâm, dẹp bỏ tất cả những địa vị tham muốn của thể gian, trở về với sự thanh nhẹ. Bé cảm thấy mang xác làm người nhưng mà tâm hồn của Bé lúc nào cũng là một đứa Bé của trần gian mà thôi, không có nuôi dưỡng địa vị được. Từ các nơi hướng về Bé, Bé vẫn thành tâm phục vụ, giải toả những sự động loạn ham muốn của trường đời để mọi người tự thức tâm và tự tu tiến đó là điều chánh. Phần tuổi còn lại của Bé chỉ có phục vụ bao nhiêu đó thôi, thơ từ của Bé do bạn đạo xung quanh đóng góp thành , xây dựng và lượm lặt để được cống hiến cho tất cả mọi người cùng đọc, cùng sửa, cùng tiến. Vui buồn lẫn lộn để tiến hóa, chớ không phải vui buồn lẫn lộn để ôm cất đầu! Ở trên đời này chẳng có gì đáng dấu diếm, chỉ cần sự công khai là tốt nhất mà thôi. Tâm tình của mọi người đều ở trong bóng tối lặn hụp không giải quyết được. Chúng ta nên công khai bàn bạc để giải quyết tâm thức của chính mình. Nhớ thương Bé là nhớ sự thanh nhẹ của Trời đất. Bé cũng mang xác làm người, hành triển được thanh nhẹ, càng ngày càng tươi trẻ, vui hòa với các giới, mong các giới hành. Hành để phục vụ tận độ quần sinh, một góc của Bé là Bé đã mừng rồi. Tu để tiến, không phải tu để lùi, tu để giải tỏa bóng tối chớ không phải đem bóng tối vào tâm thân , trong tiến hóa rực rỡ sáng suốt của Trời Đất đã hình thành rõ rệt. Người than khổ là người động, người nhớ cũng là người động, người thương cũng là người động, tất cả đều nhờ có cái kích động đó mà chúng ta mới tìm về giếng mối thanh tịnh sẵn có của chính mình mà tiến. Bé không biết nói gì hơn, kính chúc L H vui hòa tốt đẹp.

Quý thương



Bé Tâm.

M T , 28-01-97

16.02.97
L. M

Kính Lay Thầy,
Con kính xin giới thiệu con tên
C. P. L năm nay con 41 tuổi,
đã có gia đình riêng và có 1 con
trai 8 tuổi.

Trước đây 10 năm con đã học
Thiền và thực hiện những gì mà
Thầy đã dạy qua những cuốn
bách và kinh sách mà các bạn
đạo sư cho con mượn. Và con
đã có những ấn chứng do chính
con hành Thiền tạo được. Nhưng
vì sơ tâm trước, sơ tâm dục
trong người con, ni tâm tối trong
người con đã đánh què ngã con.
Con đã bỏ Thiền, lập gia đình,
có con, có cuộc sống riêng...
và sơ tâm dục - Con phải
nói là Sơ Đại Tâm Dục - trong
người con ngày càng phát triển,
bằng trưởng lên, nó đã ngự trị
và đã đánh bại con phải làm

(72)

theo nó và làm bất cứ việc gì để
thỏa mãn Di Đà Dâm dục đó.

Ngày Nay con đã cố gắng TU-
THIỆN trở lại, tất cả các phương
pháp, giáo điều mà Thầy đã dạy, con
đã nghe, đọc, xem --- Con hiểu
rất vững, phương pháp thực hành
con làm đúng đúng (trước đây con
đã được Bác Sáu Nguyễn Văn Lung
trực tiếp sửa chữa). Những sai lầm
tôi và Di Đà ~~đã~~ đã làm chủ bản
thể con, những lúc con ngồi Thiền
mà lòng con không được yên, con
niệm danh Cha, con niệm lục tự,
con gọi Thầy và cả khi cúng
đông Vô Vi là trở con --- Sự
tâm tôi vẫn tâm tôi, Di Đà,
dâm dục vẫn Di Đà Dâm Dục. Chín
bó khăn hệ lụy chuyển, vẫn
chiếm lĩnh và làm chủ phần
Hồn của con.

Hằng đêm con ngồi Thiền, con

đều khóc, con khóc rất nhiều
con khóc vì sn ngu muội, sn
tôi lỗi và sn đứ nản mà 10,
nắm qua con đã tri trẻ và nước
vào lòng con. Viết thư này
cho Thầy là lúc con cố gắng
vươn lên tìm về con đứn sang,
sn thưng tình cho tâm hồn, con
cố gắng hãnh thườn để theo bước
chân các bạn Đáo và theo dấu
chân Thầy đã hãnh và đã đi.

Thầy kính! viết thư cho Thầy
mà sao nước mắt và con cứ chảy,
cả nhữn lúc vui chuyên với bạn Đáo
vui đến Thầy con cũng khóc và hien
giờ con nghĩ đến Thầy sao con
cười khóc, nước mắt cứ tuôn
và nhưa cả mặt! tại sao? con
cứ hỏi tại sao vậy? Anh cả
thầy này con cứ hay khóc như
thế.

Kính lạy Thầy, con đã trình bày

sở về hoàn cảnh tu học và Sư Đại
Đàm Đức bố dạy thêm ngữ trong
con. Con cuối xin Thầy chỉ
dạy cho con một vài luận từ,
một phương pháp, một câu
chú hay một vật thể linh
thường để con chế ngữ Sư Đại
Đàm Đức trong ngữ con; để
con TU - THIÊN tinh tấn, cuộc sống
hình ảnh trên trên đường Đạo - Học
Con đã đạt nguyện trước linh ảnh
của Thầy và của các Sư Nguyên Văn
Lung (Đức Sư đã mất) và khi công
Đông Vô Vi: Dù tan xuyết rất thích
con cũng phải cố gắng theo đường
hướng của Thầy đã đi và cũng bỏ
THiền và cố gắng TU cho đến chết
cuộc đời này!

(75)

Xin cho con đừng biết, con hiểu
thật rất biết ơn thầy và trông tin
Thầy phúc đáp.

Kính lạy Thầy
Lư

Sydney 16/02/97

P. I con,

Thầy nhận được thư con được biết con muốn hướng tâm về 1 con đường tự giải quyết nghiệp chướng của tâm thân.

Con hướng tâm về Vô Vi thực hành PLVVKHHBPP là 1 phương pháp khứ trực lưu thanh trong đó có đường lối thực hành để cảm thông nguyên lý NMAĐP. Nếu con có tâm muốn thực hành PLVVKHHBPP con phải hiểu rõ con từ đâu đến đây? Từ Tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Đó là phần Hồn của con đang nhập ở trong xác này và thực hiện giải quyết nghiệp chướng trong nội tâm như ác ôn, dâm dục ích kỷ. Đó là chứng minh tiền kiếp con đã làm sai nhiều việc ngày hôm nay con phải đi trong đường hẻm. Dâm dục là đi trong đường hẻm, phá hoại thể xác tâm linh không tiến hóa được. Ăn năn sám hối mà thực hành nguyên lý NMAĐP phải thường niệm, niệm, thường niệm, vô biệt niệm mới giải được sự trần trực trong nội tâm của chính con. Tại sao con nhớ đến Thầy phải khóc? Toàn thân con là trực, nước mắt của con là trực, cần khóc đi, khóc nhiều đi nó mới giải ra được. Con phải thực hiện NMAĐP để giải quyết trần đồ. Chỉ có NMAĐP mới hướng tâm đưa phần hồn con trở về thức giác. Hướng về sự thanh nhẹ mà tiến hóa thì sự tham dục dần dần nó sẽ bớt đi, bằng không nó sẽ hội tụ thành 1 khối. Cho nên sự tham dục càng ngày càng gia tăng thì pháp lực sẽ càng ngày càng yếu. Nếu con niệm Phật được, cơ lưỡi răng kề răng niệm Phật đều sẽ gia tăng pháp lực và tự động nghiệp lực sẽ bớt, lúc đó con mới thấy tâm thân con ổn định, nhiên hậu mới thực hiện tu thiên tự giác phát triển tới vô cùng.

Con nói tu 10 năm mà đi tới 1 bước lùi 3 bước kể như không có tu. Bây giờ nhân dịp Thầy còn sống nhắc nhở con là con áp dụng nguyên lý đó niệm NMAĐP liên tục đi để tự giải quyết trần đồ của chính mình. Ngày đêm rảnh rỗi chỉ lo niệm NMAĐP mà

(76)

thời. Con thiên tâm hồn không có ổn định không có
thiền được. Hiểu nguyên lý NMAĐP, niệm nguyên lý
NMAĐP là luồng điện con sẽ có cơ hội tiếp xúc với
điển của Đấng Di Đà, người cứu thế hiện tại. Luồng
điện từ bi của Ngài cứu giúp biết bao nhiêu sanh
linh thức tâm và hiểu Ngài và thực hiện như Ngài.
Con vui nhận được pháp này là con phải thực hiện
đứng đắn NMAĐP. Khi dâm tánh hiện, con phải áp
dụng luôn luôn như vậy để đến khi mà cơn dâm dục
phát triển là có chỗ giải. Niệm NMAĐP để giải tất
cả mọi cơ cấu dâm dục trong cơ tạng con, ẩn tàng
trong sớ thịt của con. Con phải niệm để điển giải
chớ ý muốn của con không giải được. Con thành tâm
niệm Phật hướng về Đấng Di Đà cứu con. Ngày đêm lo
niệm Phật bớt nói chuyện đời, sửa mình mới tiến hóa
được bằng không thì con cũng như bị giam trong địa
ngục trần gian, cái thể xác tằm tối này, phần Hồn
không phát triển sẽ đau khổ ở tương lai.

Thầy chỉ có bao nhiêu lời. Con muốn thực hiện
đại nguyện của chính con trước hết phải thực hiện
nguyên lý NMAĐP nó mới mở ra, không cần phải gọi
Thầy, không cần phải gọi ai hết. Khi trong đó nó mở
rồi thì sự ban chiếu hòa cảm với nhau, Phật và con,
Thầy và con chỉ có 1 mà thôi, không có xa. Không
phải Ông Phật là tốt hơn con đâu. Từ cái khổ cảnh,
từ cái nghiệp lực, từ cái dâm dục giải quyết được
mới tiến tới sự sáng suốt, hướng thượng và thực
hành tới vô cùng được

(77)

Chúc con vui tiến

Quý thương



Lương Sĩ Hằng

C L R , ngày 26.01.97

11.11.97
ML

Kính thưa Thầy,

Con mạn phép thư cho Thầy xin Thầy chỉ dạy con phải làm sao? Con այ này không muốn làm phiền Thầy vì 1 việc cá nhân. Nếu được, Thầy chỉ dạy con nếu không, Thầy khiến cho con tìm được câu trả lời giải đáp.

Chi con bị depression nerveuse từ mấy tháng nay không hết. Lúc nào cũng buồn, có ý tứ hủy diệt và tự thấy mình lúc nào cũng vô dụng, vô ít, không làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ. Dù suốt đời chi đã hy sinh để lo cho gia đình. Vì bị lôi cuốn vào tiền tài danh vọng, sân si² hi² nô ái ó, chi con lúc nào cũng thấy buồn khổ, Bệnh không thuyên giảm con cố gắng chăm sóc, giải thích cho chi hiểu vì sao ra những chuyện đó theo những lời chỉ dạy của Thầy từ bấy lâu nay nhưng vô ích.

Chi con xưa có niềm tin nhưng nay để mất niềm tin ấy.

Con rất ngưỡng chi con, mong Thầy khiến sao cho chi được khỏe tinh, hết bệnh. Nếu có cơ duyên cho chi tìm đến pháp vô vi để tâm thần được thanh nhẹ.

(78) Trước thềm năm mới, con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và điện quang từ tiếp tục đều đặn chúng con. Con rất cảm ơn Thầy.

Nguyen

Sydney ngày 14 tháng 2 năm 1997

T M ,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 26 tháng 1 năm 1997, được biết con phát tâm muốn cứu chị con trong lúc hoạn nạn, tâm thân bất ổn. Thầy thường thường đã thuyết, tâm làm thân chịu, trong người không biết nuôi dưỡng nguyên khí của Trời Đất mà sống, phá hoại tinh khí thần trong cơ tạng, gieo cho thân kinh khối óc bất ổn, đầu óc không minh mẫn, bị trước điển trần ngập tâm thân. Hiện tại xứ Pháp có khả năng trị bệnh thần kinh, vậy con nên tin bác sĩ để nhờ bác sĩ cứu chữa thuốc men, đó là nó là thuộc về người đời, phải nhờ đời. Người thật tâm tu mới nhờ đạo, người đời phải nhờ đời, không cách gì giúp được. Bác sĩ cả thế giới nghiên cứu để trị về cái bệnh thần kinh yếu ớt, vậy con nên cố gắng liên lạc với bác sĩ, Thầy ở xa, không cách nào giúp đỡ.

Con thường quý chị con thì con phải nhìn hình ảnh đó mà con tự tu tự giải, nếu con không chịu tự tu tự giải mà con chạy theo người điên thì con cũng sẽ khùng, con dứt khoát tu cho chính con trước nhiên hậu từ trường con tốt, lúc đó con mới giúp chị con được. Con không có vốn lãnh, trí tuệ không khai mở, làm sao con giúp chị được? Biết tu thì con phải thực hành đúng đắn, không nay làm này, mai nghĩ cái kia là trật con đường, dứt khoát đường tu, hội tụ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thấy rõ thân xác của chúng ta nhờ chấn động của vũ trụ quang mà sống, vậy chúng ta phải thực hành để tiếp thu luồng điển thanh nhẹ cực mạnh cứu độ của càn khôn vũ trụ đã và đang có. Chỉ có tu mới giải quyết được giai đoạn này, nếu không tu không có cách gì! Con muốn chị con tu thì con phải tu nhiều hơn nhiên hậu con nhìn chị, thì thanh tịnh làm việc với chị được, còn con không chịu cố gắng tu và con cứ tội nghiệp cho người này, tội nghiệp cho người kia, tội nghiệp cho người nọ, con không biết tội nghiệp cho bản thân con là con tự sát mà thôi. Phải tiếp tục đi bác sĩ và phải tin nơi bác sĩ thì bệnh tình nó mới thuyên giảm, còn không tin bác sĩ thì chỉ có gia tăng bệnh hoạn mà thôi, không phải một ông bác sĩ đó là hay, bác sĩ này trị không được thì tìm người khác, chính bác sĩ này giới thiệu bác sĩ khác vì cả thế giới đóng góp cho chung, không có riêng ông bác sĩ mà phát minh được cái gì đâu! Phải đi học bao nhiêu năm là vậy, học những cái kinh nghiệm quá khứ của những người đã có bệnh như chị của con. Bực bội thiếu thể thao; nếu con gần chị con thì hằng ngày con lo uống thuốc và khuyên chị đi bộ một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ, nhờ thể thao giúp cho cơ tạng mạnh hít nguyên khí của Trời Đất cũng đỡ một phần nào. Thầy chỉ có bao nhiêu lời khuyên con làm, con nên làm đúng thì sẽ được cứu. Chúc con vui tiến.

Quý thương


Lương Sĩ Hùng

ĐN-Sư tử lại cho phép con ...

lập 1 câu hỏi thật đặc-biệt, hễ như Chúa có nghe thấy ai nói lời ...

v/v Âm Thánh Niệm Phật mà con đã được nghe từ Tháng Ba 1996 tới nay, trong tâm hằng ngày giờ phút khác và bất cứ lúc gì, hay công như cũng được nghe thấy như vậy ...

Con còn hoài nghi và thối-mặc luôn luôn không biết đó là Hùng hoặc Kiệt, thông thư con đã gửi cho ĐN-Sư Tháng 12, 1996 có nói lại tâm tư công việc mà con đã nhận được một rất giống như "Hỏa-Tiền" kêu mời đi bay thẳng

Tôi nói con đang nghe công như theo Thường ngày ...

Tuy tiếng của "Hỏa-Tiền" kêu To không khác gì Thế Thiết, nhưng nó lại là một vật vi-diệu lạ Thường, kêu lâu Tôn Thường hay tâm đau-dồn gì cho con cả, con rất bình-thĩnh như không cảm thấy có gì hết, và cũng không sợ hết ...

Từ đó về sau, sáng dậy, nghe tiếng chim kêu trong tâm, -- Rồi dần dần lại nghe Âm Thánh Niệm Phật thật đều đều, nhưng lời nhanh một tí ...

con rất thích là chưa nhận được sự hướng dẫn và chỉ-giáo của ĐN-Sư, cho nên hằng ngày cứ nghĩ Ai Âm Thánh Niệm Phật đeo-vàng trong tâm, có nên hoặc không nên lễ ý lời ?

May ĐN-Sư tử lại Chi- giáas thêm cho con khối phôi học sai trọng thù uổng cho một kiếp làm người, mà đã có Pháp bảo của Phật trong tay, lại học sai Pháp Thật là đáng tiếc ...

cuối thư con xin thành-thật tạ ơn sâu của ĐN-Sư, và cố-gắng tu lễ kính-phục lữ ĐN-Sư-Sư Tử đã hướng dẫn, cũng tất cả B/d đã và đang giúp-đỡ cho con có bài vở tu học tập thể theo Lê Quý-Nguồn - 1.

con T B

(80)

Sydney ngày 16 tháng 2 năm 1997

T B ,

Thầy vui nhận được thư con thắc mắc về âm thanh của Nam Mô A Di Đà Phật mà con đã nghe. Con hành pháp VôVi, thực hành nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật , trong con đã phát triển dần dần, hòa hợp với chấn động nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì luôn luôn có âm thanh nhắc nhở và thực hành trong thanh tịnh và ổn định. Con cứ vậy mà thực hành! Con thấy rõ chính con đã phát triển được rồi, nên tiếp tục phát triển, không nên nghi ngờ và làm mất cơ hội tiến hóa của tâm linh. Thầy cũng vậy , tu đến nay mấy chục năm nhưng mà không bao giờ xa lìa nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật được. Khi mà con nghe được âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật và chính con phát triển Nam Mô A Di Đà Phật thì con cảm thấy ổn định và chẳng sợ sệt bất cứ chuyện gì cũng phải trở về không. Đạo là vốn không, con hành trong không mới thật sự tiến hóa về đạo mầu, còn lý luận thế gian không có tiến hóa được. Vậy con nên giữ niềm tin sẵn có và dũng mãnh hành trong thanh tịnh mà thôi. Cố gắng như vậy một thời gian sau con sẽ phát triển được một triết lý tốt đẹp và ảnh hưởng người kế tiếp; lời nói con thay đổi, tánh tình thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, đó là mức tiến của người VôVi, rõ rệt trong không mà có, tất cả mọi việc sẽ an bài tốt đẹp nếu con tiếp tục thực hành. Chính mình đã niệm Phật mới có kết quả, nếu trước kia con không có biết niệm Phật, làm sao có kết quả? Bây giờ con nghe được một tiếng quá dồi dào của cả càn khôn vũ trụ, đó là tin mừng cho chính con, con cố gắng hành nữa, tiến nữa, tương lai sẽ có kết quả, biến thể tùy theo hoàn cảnh phát triển mà xây dựng cho chung ở tương lai. Con không nên thắc mắc, nên tiếp tục thực hành nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để phát triển trong thanh tịnh.

Chúc con vui tiến

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

G v , ngày 15-01-1997

Kính gửi Đức thầy quý thầy,

Con rất vui mừng và cảm động khi nhận được
thờ Đức thầy dạy con. Qua những lời dạy bảo,
của Đức thầy, giờ đây con mới hiểu rõ con xứng
thể gần không có gì ngoài tâm thân ở trước này,
con rất cảm ơn thầy đã khai dạy cho con.
Nhưng thầy ơi, con cố gắng hành pháp nhiều
thì con thấy nghiệp lực càng bủa vây con,
ngoài lúc công phu ban đêm, ban ngày con muốn
ngồi thiền 3 thời ban ngày thì công việc gia
đình cứ liên tục đến với con làm cho con cứ
phải tất bật không rảnh rỗi để ngồi thiền lâu
được, con cố gắng làm thì chỉ có sơ hờn và
làm pháp luân thường chuyển rớt lại bắt tay
lo việc nhà không thiền định được, có khi rớt
lắm con làm pháp chiều mình ngày được 2
lần, có ngày không có thì giờ để làm. Có
phải nghiệp con còn nặng làm nên không có
rảnh hành pháp thường phải không thưa thầy?
Thường nhất con chỉ làm P.L.T.C. được 5,6
lần/ngày, sơ hờn được 2 lần, ít khi được
(82) 3 lần/ngày. Thưa Thầy khoảng 5,6 giờ chiều
có ngồi thiền được không? Con ít khi thiền
định được lâu trong ngày, chỉ có đêm là con

Trước khi chết, con biết chắc Đức Thầy luôn khỏe mạnh để cứu độ
quần sinh. Con nhớ Thầy vô cùng, chi mừng có gặp Thầy trong về vi.
kết lại Thầy

ngồi đều đặn lúc 11 giờ khuya. Nếu như ban
ngày con chi² hơi hôn và làm P.L.T.C. con định
thần chi² có 15 hoặc 20 phút như vậy có kết
quả không thưa thầy? Con có niềm phật nhiều
cũng có lúc quên, những ý chi² con lúc nào
cũng chi² nghĩ đến ngày về quê xưa chốn cũ
thờ, rất mong thầy thường mà giúp con được
đỡ vất vả về thờ gian bên rốn với gia đình,
các con và chơn con đều đi làm, con sợ lo
toan vèe như có một mình. Con việc này thuốc
xúc ruột chi² lý ở Thiên Đương Lý moise bên Mỹ về
VN có gặp con và chi² cho con biết thuốc đó rất
mắc (khoảng từ 500 đến 1000 USD) con không đủ khả
năng nên con không có viết thư cho cô Bè. Chi
nói ba chi² có thuốc xô² gia truyền, mỗi năm uống
2 lần cũng xô² được đóc to trong người. Thưa thầy
con có thể uống thuốc xô² được không? Lm về l²
của con lúc này con ăn cơm gạo lứt đồ với muối
mè nên không còn đau nữa. Bây giờ chú 6 Lung
mắt rớt, nếu lúc hành pháp có điều gì khác là
tui con chắc chi² nhờ thầy giải đáp để an tâm tu
lực chi² không biết phải hỏi ai. Thưa thầy lúc
năm mớ con thấy đũa con gái thứ 3 là chi² của
con, 1 lần thấy chơn con là bà của con, lần
sau cũng con thấy con là dân ông làm đồ tế mà
(83) sao con thấy con cắt cổ người ta và con ngựa. Kính
thưa thầy như vậy có phải là tiền kiếp con giống
như vậy không?

Sydney ngày 16 tháng 2 năm 1997

L. con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 1 năm 1997, được biết con bắt đầu hiểu phần nào về chính con. Chúng ta là người tu; tu tức là phải giải, càng giải thì càng thấy nghiệp chướng từ bao nhiêu kiếp lồi cuốn chúng ta, tràn ngập trong khối óc. Hiện nay con có gia đình, có việc làm trong xây dựng, thì nên tiếp tục làm, dần thân làm, giải quyết cho nó xong, đó là nghiệp lực từ bao nhiêu kiếp của con đã hình thành, bây giờ con phải chấp nhận, nhịn nhục, tiếp tục niệm Phật, trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trong việc làm, dù con không có thì giờ thìên nhưng mà ý chí con vẫn niệm Phật thì con sẽ giải bớt ~~eri~~ nghiệp lực trong nội tâm. Con nên co lưỡi răng kè răng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều trong thanh tịnh, bớt nói chuyện, làm việc nhà không sao hết, và nhịn nhục. Tại sao tôi có một hình thù thể xác như người khác, tôi phải đóng góp gánh vác con cái, gánh vác chồng con để hiểu nguyên lý của Trời Đất, tất cả mọi người xung quanh trong gia đình con đều là ân sư của con. Nhờ sự kích động và phản động của gia cang, sự dò hỏi của gia cang, con dũng mãnh thực hành giải quyết nghiệp lực trong gia cang, tương lai pha'n hồn của con sẽ có cơ hội tiến hóa tốt đẹp.

Đời thấy vậy mà đời dang dạy chúng ta tu. Chúng ta hiểu sự kích động và phản động rồi thì chúng ta chấp nhận nhịn nhục; học là chúng ta chỉ có tiến, không có lùi, vui trong gia đình ổn định của Thượng Đế đã ân ban. Kiếp này may mắn có gia đình và có những bài học tốt đẹp để xây dựng tâm linh của chính con. Con phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải tất cả nghiệp chướng trong nội tâm của con, lúc đó con sẽ có cơ hội thìên. Giải quyết xong thì chúng ta mới rãnh, trước hết chúng ta lo niệm Phật trước đi, niệm liên tục để giải quyết mọi trận đồ từ trong tâm thức cho tới ngoại cảnh. Những người tu Pháp Lý VôVi nhờ Nam Mô A Di Đà Phật đã giải quyết không ít nghiệp lực của chính họ. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hòa hợp với càn khôn vũ trụ - chúng ta càng niệm càng tiến tới đồng nhịp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ thì giải được nghiệp chướng trong nội tâm. Nếu không niệm Phật mà cứ suy nghĩ thì càng ngày nó càng rắc rối vì không có pháp lực. Nếu chúng ta thực hành niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nội tâm sẽ phát triển, hóa giải tất cả những sự tra'n trước. Niệm Phật, niệm đều để giải quyết gia cang nhiên hậu chúng ta mới ngồi xuống tham thìên.

(84)

Nếu ở Việt Nam có thuốc giải được thì nên dùng tại Việt Nam vì đồng tiền Mỹ quá mắc. Thuốc Mỹ là tốt, sạch sẽ nhưng mà giá mắc, vậy thì con dùng những thuốc tại Việt Nam sẵn có, cũng

có nhiều thuốc giải được độc tố trong cơ tạng cho thanh nhẹ được. Con áp dụng thuốc số ở Việt Nam cũng hay, thử dùng 1, 2 liều xem kết quả ra như thế nào, nếu được cũng phải dùng một thời gian ngắn rồi nghỉ, chớ không nên liên tục làm nhiều. Còn về tâm linh thì con phải niệm Phật nhiều tâm con sẽ ổn định, nếu tim đập ít, con không ổn định đâu. Còn việc trong gia đình từ việc lớn đến việc nhỏ cũng là thực hành nhịn nhục mà thôi. Ngày hôm nay làm hiền thể hiền mẫu phải nhịn nhục thực hành những cái gì đến với con trong chiều hướng kích động và phản động, con mới thành tâm nhận lãnh và tự giải trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì mọi sự sẽ yên ở tương lai.

Còn chuyện mà con nằm chiêm bao thấy tiền kiếp người này người kia người nọ cũng có một phần nào đúng mà thôi, không nên tin. Nếu mình tiến hóa, thành tâm thanh sạch là điều cần thiết, còn chuyện chiêm bao không nên áp dụng trong đường tu. Tu là phải giải nghiệp tâm để tiến tới sự tốt đẹp và sáng lạng ở tương lai.

(85) Tiền kiếp của mọi người đều rắc rối lôi thôi, cho nên phải trở lại thế gian học bài tổ ấm thương yêu tức là gia đình, vậy con nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho trí tâm của con càng ngày càng ổn định nhiên hậu con mới có cơ hội thiên giác được.

Chúc con vui tiến

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

Sydney ngày 21 tháng 2 năm 1997

Tôi có nhận được thư không danh xưng, không ký tên, tức là không lễ độ. Viết thư muốn xin một việc gì phải có lễ độ trật tự, không phải là sai khéo. Muốn tôi làm việc này việc kia việc nọ nhưng mà không có một lễ độ, Tiên học lễ hậu học văn; đầu đó phải có trật tự, không nên làm hỗn láo; như vậy chúng tôi không có chấp nhận trả lời những lá thư hỗn láo, vậy nên viết trật tự, rõ rệt. Muốn người khác làm việc cho mình, mình phải có lễ độ và trật tự, không nên sai người một cách vô lý như vậy được.

(86)

Nhận được thư này nên lập lại trật tự, xin điều gì phải có trật tự lễ độ, lá thư phải viết đàng hoàng, không có viết hỗn như vậy được.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

1.6.2002/97

HS

14/02/97

Kính Đức Thầy

Con là Huỳnh K. H., tu thiện từ năm 1980. Con đến với pháp lý vì vì sau một cơn bạo bệnh. Người hướng dẫn con thực tập là Chí Sãi Nguyễn Văn Lung vì lúc đó Thầy đã ra đi. Con chưa có duyên phúc được gặp Thầy vì con đi sau những sao tâm con lúc nào cũng không và nghĩ lúc nào Thầy cũng không bao giờ bỏ chúng con.

Trên lầu con thấy mấy người bạn viết thư thăm Thầy và được Thầy phúc đáp dạy dỗ rất nhiều điều hay lẽ phải cả đạo lẫn đời nên con cũng muốn viết thư cho Thầy làm những con tu chưa được tốt nên con sợ nhất là làm bạn lòng Thầy. Hôm nay con muốn viết thư đề? hỏi thăm Thầy xin Thầy thương con mà chỉ dạy đề? bài? đường học đạo của con được tiến bộ chút ít.

Kính Thầy! Con có mua 1 miếng đất và đã xây nhà xong, con dọn về ở từ hôm 24/12 âm lịch giáp Tết. Theo tục lệ, con cũng có cúng (dâng lòng hoa và trái cây) đề? xin phép các vị Sơn Thần Thổ Trạch cho con được về sống trong ngôi nhà này được bình an, tu hành mỗi đêm tinh tấn, cho con cái của con sức khỏe có công ăn việc làm và hơn hưởng về việc thiện con cũng xin thưa với Thầy là mảnh đất lúc con mua có 1 ngôi chùa (văn phòng) rồi cũng có một

(87)

ông bà đã chôn cất ở đây. Phần đất bao? đây là phần mộ của tổ tiên hơn 100 năm. Họ đã lấy đất xong và đưa vào chùa đề? thờ phụng. Con vì không biết đã lỡ mua đất phải cất nhà. Lúc dọn về ở con đã mở bảng niệm Phật A Di. Đề của Thầy lúc con

Kap thiên hoặc khi số sách. Con muốn hỏi Thầy mỗi tuần con có cần phải tập hướng, con có thể bán thơ Thơ Thần bán thơ Sao Quân, tiền thì thơ Mẹ Quân Thế An. Cha mẹ con nữa, Thầy thấy con có cần phải tập hướng mỗi ngày hay chỉ cần ngày giờ thì vì có có tập hướng bằng đến.

Sau đây con xin hỏi thêm Thầy là lúc Chú Sáu lung con sống có gọi con xuống để chỉ dạy con đi công quả lúc trước thì con hay đóng góp tiền để cúng bái hương ở Cao Thắng sang bằng cassette hoặc kính sách vì con thích phở bên đèo phay hơn là đi bên ngoài. Và lại lúc đó con còn đi dạy bây giờ con nghỉ nên Chú Sáu giao cho con tờ chức đi công quả. Khi lần đi Chú Sáu có giao cho con tiền quý vì bán đèo ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp. Con đi đâu, lên kế hoạch rõ ràng, mua những gì, tiền bao nhiêu toàn sách sách, công khai tài chính mua chi và nhất là ai đóng góp bao nhiêu con đều ghi ra và đưa lên để quay video. Công tác xong con báo cáo cho Chú Sáu để rút kinh nghiệm. Chú Sáu dạy con đi 1 năm 3 lần (rằm tháng giêng, rằm tháng 10, rằm tháng 1) không đi nhiều, Ngoài ra có đợt xuất như thiên tại thì mới đi thêm. Chú yêu là đi giúp người nghèo để gọi là lấy công bố đức, học phước thêm, chỉ con vẫn tiết tu học là chính. Kính thưa Thầy, sau này có 1 số bạn đèo nói rằng Thầy không cho đi công quả nữa. Con cũng thưa Thầy là con đi xong cũng có bài học chứ làm!

(88) Những con có lòng nghe và có học hỏi học nhân do đó mà cũng vui về Thầy à! Tôn hàng đùm bọc đùm là đang công phước, có đến bên con chưa thì đến con rằng có gắng để khu phước lòng Thầy và Chú

Sau đó hướng dẫn cho con. Con không bao giờ dám lo² thaj. Con đến với Đạo thì chúng con lại ra đi bằng con không buồn vì con nghĩ chỉ có linh hồn là ưu tiên thôi. Vô chúng nếu con tình nghĩa, duyên nó thì lo cho nhau, con không thì cũng chết đi rồi kết nó, nên con không bận tâm; thông tiết con nghĩ thì là con có ích kỷ không Thầy a! Con rất sợ mình con nó không lo trả thì kiếp sau lại trả tiếp. Thầy mình quang, Thầy chỉ dạy cho con.

Thưa Thầy, thì con viết đã nhiều. Con làm mất thì giờ của Thầy. Con xin Thầy tha thứ cho con. Lòng con lúc nào cũng tôn kính đề Đệi Thầy, nguyện cố gắng công phu để ngày càng tinh tiến. Con mong một ngày nào đó con được gặp mặt Đệi Thầy bằng xương, bằng thịt và nếu con học giờ thì được gặp Thầy qua lương đượ thì con quý đánh là Đệi Thầy, thật lòng con vô cùng sung sướng.

(89) Nhân dịp năm - Đinh Sửu, con kính chúc Đệi Thầy và quý quyến một năm mới an Khang, thịnh thò.

Kính thương
Con



Sydney ngày 21 tháng 2 năm 1997

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14 tháng 2 năm 1997, được biết con vẫn bình an và tiếp tục hành thiền, phát tâm làm phước và gần đây xây cất được một tổ ấm, một căn nhà để ở và tiếp tục tu, đó là điều tốt cho gia cang con; Thầy rất vui khi nhận được thư con.

Con đường tu về Pháp Lý Vô Vi là xây dựng tâm thức tiến hóa, giải tỏa nghiệp chướng của chính mình đã ẩn tàng trong thần kinh khối óc từ bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay con có tâm tu Vô Vi là con phải trở về sự thanh nhẹ vô cùng ở bên trên tức là điển trung tim bộ đầu, con hành đúng pháp khứ trước lưu thanh sẽ rút ngay trung tim bộ đầu, hướng tâm về sanh lực càn khôn vũ trụ mà tu thì con sẽ có một căn nhà tốt lành, điển quang của Thượng Đế đã ân ban hằng ngày từ giờ phút khắc nếu con có tâm tu, hướng thượng, hướng tâm về Ngài. Thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Di Đà tận độ quần sinh trong cơ tiến hóa đau khổ này. Con nên thành tâm niệm Phật, tự giải nghiệp tâm, thực hành đứng đắn, đời là tạm cảnh, duyên nghiệp thế gian đã giáo dục cho con người hướng trở về thanh tịnh, trong cái nguyên lý có có không không mà hành sự. Con có duyên lành viết thư thăm Thầy và tỏ thể đôi lời để tìm lối thoát cho chính con, vậy con nên trì tâm tu luyện, con phải nhìn thật sự của chính con và cảnh Trời Đất bao la lớn rộng độ tha tại trần

Con có duyên lành, nay cảm thức được xác con là một tiểu thiên địa bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ; tim gan tì phế thận đầy đủ, thực hành Pháp Lý Vô Vi khai triển tâm thức từ trước tới thanh, thực hành đứng đắn thì càng ngày càng khỏe mạnh tươi tốt. Và nhận định rõ thân xác chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, có Trời có Đất mới có ta. Có Trời có Đất mới có con; con là một thể xác, một thực thể gom gọn của cả càn khôn vũ trụ đầy đủ, bên trong có gì, bên ngoài có nấy thì cảm thức muôn hình vạn trạng trong nội thức của chính con, tự tu tự tiến tự giải nghiệp tâm từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Đêm đêm lo hành, lo niệm Phật, lo Soi Hồn mỗi ngày, một ngày 2, 3 lần cho khí tinh nó trụ trung tim bộ đầu phát sáng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì nhân lực càng ngày càng tốt, phần hồn ở bên trên càng ngày càng nhẹ, đời đạo song tu rõ rệt, quyết chí tu hành, nuôi dưỡng ý chí vô cùng, tiến về thiên quốc ổn định ở tương lai. Hồn là chủ của thể xác, con hiểu được phần hồn con cố gắng hướng về phần hồn thanh nhẹ và tiến hóa tới vô cùng, đó là thật sự lo cho tương lai của phần hồn, không bao giờ Thượng Đế bỏ rơi con. Con thực hành đứng đắn, chấn động của vũ trụ quang lúc nào cũng ban chiếu và xây dựng cho con tiến hóa, không bỏ. Con cứ lo tu cho chính con, con nói con đi làm phước giúp người nghèo, có dư thừa thì cũng có thể đi giúp một phần nào mà thôi, giúp để

(90)

học, để hiểu, để thức tâm, để thấy cái khổ của người thế gian đang nằm trong luật nhân quả rõ ràng, có người này bị, có người khác không bị, tại sao? Luật nhân quả đã qui định tất cả, vậy con nên ý thức rõ ràng trước khi con làm phước cho người khác thì con phải giữ cái phước đức của chính con là Trời Đất đã ân ban cho con có một hình thể tốt đẹp, mà con không khai thông chính con, không hòa với Trời Đất thì điển năng con không có dồi dào, từ trường con không có tốt, con đến giúp họ cũng không có ích gì! Con giúp họ sau khi con thiền có điển, từ trường con tốt, lời nói con có giá trị, tâm thức con thanh tịnh và phục vụ rõ rệt. Nhớ đường lối hạnh đức của Thượng Đế đã và đang làm ngày đêm phục vụ quần sinh không suy tính. Người tu Vô Vi gặp việc làm, khi người ta cần đến chúng ta, chúng ta có khả năng giúp được thì giúp chứ không có so đo, không có tính toán thì không có học bài gì hết. Thực hành để tự thức, đó là đường lối chánh giác của Vô Vi.

Bao năm xa cách, con muốn gần Thầy, trước hết con phải gần con, nguyên lý của Trời Đất đã tận độ cho con mà con chưa biết con, tức là chưa gần con. Con tu càng ngày càng thanh tịnh, con hiểu được con, lúc đó con mới thấy Thầy là con, con là Thầy, không có xa cách nữa là tự hướng về thanh quốc mà tiến, đi về nơi không bão lụt, không nguy hiểm, Thượng Đế đã an bài cảnh đẹp, ánh sáng vô cùng ở bên trên, chúng ta nên dốc lòng lo tu tiến là đi tới đích, không nên xao lãng và không nên nghe bất cứ một lý luận của người đời ca tụng Tiên Thánh Phật nhưng mà họ chưa thành Phật. Có nói cũng vô ích, có nghe cũng dơ tai mà thôi. Phải giữ đường lối rõ rệt, tự mình khai triển lấy chính mình là chánh pháp, nhờ đó là tà pháp, không nên nghe bất cứ từ đâu đến. Từ đây tới 2000 năm nhiều đạo pháp xúi dục người theo họ tu nhưng mà rốt cuộc phần hồn mất luôn - vốn của mình mất luôn, vậy là tu cái gì? Tu để hiểu thực chất của chính mình, thấy rõ hành động của mình, sửa tiến mới tiến tới vô cùng tận được. Chúc con vui tiến.

Qui thương



Lương Sĩ Hằng.

(91)

Frankfurt 8.2.97 TL. 21-02 97 -

Kính gửi Cháu!

Đầu năm gra kính con kính chúc Cháu
và chị, Đe đời dào sức khỏe, Tâm thần
an lạc.

Con là N_o C_o Y_o sinh năm
1965. Chồng con tên N_o X_o N_o
tên thật là N_o P_o tuổi gặp

Ngọ. Đã nhiều năm qua chồng con
vừa đi làm vừa tu nhưng kết quả không
chỉu bao nhiêu, con thường hay khuyên
chồng con phải dứt khoát lo^{tu} hành đi
không phụ lòng Cháu dạy dỗ, anh không
cần đi làm, từ đây về sau con sẽ làm
(92) mười anh, và lo dạy dỗ hai đứa con nên
người đi anh ăn bữa cơm tu. Hôm nay

anh cũng có tâm nguyện dưới thời kỳ sấm
đánh về một lòng lo tu đức mong nối gót
theo Thầy viên dung Đạo pháp. Con thấy
quyết định như vậy cũng tốt, có lẽ đây là
cần duyên đã đến với thầy con, cho nên con
rất là hoan hỷ chấp nhận cho anh ấy ra
đi. Kính xin Thầy ban cho thầy con
một lời khuyên, nên đến chùa nào nào
đây có thể là luôn nơi đó về quyết tâm
đi học con đường Đạo.

(93)

Kính bái
Ngô Văn Lai Yentall

N. X.Nh Nguyễn C
Nguyễn D
Nguyễn M

Kính gửi thầy

Con rất mừng khi vô con
Vui về đồng ý để con lên
thiên viên tu. Cũng từng lúc
loãng công xa thái công nhân
Nếu con đồng ý nghỉ học
hè bố thưởng con 1 sớ tiền.
Đây 1 cở chuyen để con an
tâm đi xa tu hành không
rắc với về mặt giấy tờ

(94)

Cười thuê con kính chúc thầy
đời đạo sức khỏe.

Kính Bút

Ngô Như Lai

N x N

Sydney ngày 21 tháng 2 năm 1997

X N

Thầy vui nhận được thư của con với tin con muốn đi ^{Thiền Viện nơi trong} Thiền viện tu. ~~Thiền Viện~~ này tâm con thức giác hiểu được sự tu hành là cần thiết, vậy con nên nhớ rằng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là đời đạo song tu. Hiện tại con có gia đình đầm ấm do Thượng Đế ân ban, con có duyên lành hiểu được đường tu, thức giác tự tu tự tiến nên ở nhà tu ^{với} vợ con. Con càng thanh tịnh, con càng giúp đỡ được vợ con khi cần đến con. Vợ con bằng lòng cho con tu thì con cứ ở nhà tu và đóng góp theo khả năng thanh tịnh, cứ vậy mà tiến tới, tốt hơn đi Thiền Viện nào hết! Sự liên hệ trong tâm thức hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, hướng thẳng về thanh quang của Thượng Đế, trung tim bộ đầu phát triển đi lên tức là tiến về ^{Tiền Môn} ~~con đường~~ sinh lực càn khôn vũ trụ, gia càng càng ngày càng tốt hơn, con cái sẽ được giáo dục tốt trong thanh tịnh của con tự đạt. Nếu con quyết lòng tu thì bớt nói chuyện, ở nhà có thể hành, tâm lo tu thôi, rảnh rỗi tham thiền thì sự thanh tịnh con càng ngày càng phát triển, lúc đó con sẽ giúp cho gia càng tốt hơn và bạn đạo xung quanh sẽ cộng hưởng sự thanh tịnh của chính con. Đời là tạm, con hiểu được, chúng ta không mang được cái gì khi chúng ta rời xác, dốc lòng tu để tự giải tự tiến, ai ai cũng ở trong vị trí động loạn tiến tới thanh tịnh, đều muốn có một cơ sở tu thanh tịnh, an khương hơn. Vậy con thực hành đúng nguyên lý đời đạo song tu thì mọi sự sẽ bình an và tốt đẹp ở tương lai. Không cần phải rời tổ ấm, có vợ con chung vui với con là quý lắm rồi, nên thực hành tu tiến. Gia đình của chúng ta có, là Thượng Đế đã ân ban, dốc lòng tu, phải chấp nhận, nhịn nhục thăng hoa tiến hóa tốt đẹp.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

Hoa Kỳ Ngày 18 Tháng 2 Năm 1997

Kính gửi: Đức Thầy Lương Sĩ Hằng
(Kính qua Anh Henry Trần Đức Thanh)

Trích Yếu: XIN TỔ CHỨC THIÊN CA TẠI NAM CALIFORNIA

Kính thưa Đức Thầy,

Chúng con ký tên dưới đây là Trần Bá Trường, Phạm Văn Được, và Lê Văn Lạc, đồng kính xin vấn an Đức Thầy, cầu xin Thương Đe ban cho Đức Thầy được nhiều sức khỏe trong năm mới Đinh Sửu.

Kính thưa Đức Thầy,

Sau đây, chúng con xin phép được bày tỏ mong ước chân thành của chúng con về việc có được duyên lành cùng tiếp tay với Đức Thầy trong việc giúp cứu độ chúng sanh qua sự hoằng hóa Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tại vùng Nam California.

Chúng con mong ước có được cơ hội tổ chức một buổi Thiên Ca tại miền Nam California sau khi bế mạc Đại Hội Vô Vi Quốc Tế tại Las Vegas (từ ngày 20/12 đến ngày 24/12, 1997). Nếu được Đức Thầy cho phép, buổi Thiên Ca sẽ xin được tổ chức vào buổi chiều ngày Thứ Bảy 27 tháng 12 tại một hội trường rất lớn và đã quen thuộc đối với cộng đồng người Việt tại Nam California, đó là Hội Trường Bron Center, nằm trong khuôn viên của trường Đại Học Irvine.

Lý do chúng con xin được tổ chức vào thời điểm trên là vì những thiện ý như sau:

1. CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỒNG BAN ĐẠO: Sau Đại Hội Vô Vi tại Las Vegas, sẽ có thể phối hợp để xin được sự hỗ trợ của một số lượng

96

đồng đảo bạn đạo về hỗ trợ cho Thiển Ca, mà, nếu không nhằm cơ hội này, sẽ khó có cơ hội thực hiện được.

2. THỜI GIAN: Đối với Bạn Đạo Vô Vi, ngày Thứ Bảy 27-12-97 thuận tiện cho Bạn Đạo cõnh như cho Ban Tổ Chức có được thời gian sửa soạn, với sự góp sức của đồng đảo Bạn Đạo cùng thân nhân từ nhiều nơi về thăm gia-đình nhân dịp Lễ Chứa Giáng Sinh và cuối năm, sẽ có được cơ hội tham dự, chung góp sức làm việc, cũng như mang ấn tượng tốt của cộng đồng Vô Vi chúng ta về các địa phương nơi bạn đạo cư ngụ. (Được biết có lẽ đa số thường rời Nam Cali và về lại địa phương vào Chúa Nhật 28-12-97). Đối với đồng bào, thời điểm này thuận lợi vì đã qua những lúc bận rộn mua bán quà hoặc tiệc tùng nhân dịp Lễ Giáng Sinh, nên nhiều người có thể tham dự Thiển Ca được.

3. ĐỊA ĐIỂM: Chúng con đã hỏi và được biết ngay 27-12-97, Hội trường Bren Center con trong nên chúng con đang nộp đơn xin giữ chỗ cho ngày 27-12-97. Hội Trường Bren Center rộng lớn, xây cất rất đẹp, và có sức chứa khoảng 6000 người tùy theo cách xếp đặt ghế ngồi. Riêng trong trường hợp xếp theo nghe đại hòa tấu thì Hội Trường có 5486 ghế ngồi. Bren Center là một địa điểm quen thuộc đối với đa số đồng bào Việt Nam qua các kỳ Đại Nhạc Hội trước đây, và chỉ cách thủ-đô ty nạn Little Saigon độ 15 phút lái xe (kính xin Đức Thầy xem hình bên ngoài, bên trong, và sơ đồ về ghế ngồi Hội Trường Bren Center chúng con đính kèm).

4. KHẨN GIẢ: Tại miền Nam California, có gần 300,000 người Việt ty nạn sinh sống. Lần tổ chức "Giúp Một Bàn Tay" để gây quỹ giúp đồng bào vượt biển định cư tại Phi Luật Tân đã có khoảng 12,000 người tham dự tại một đại hĩ viện lộ thiên cũng gần khu này. Thủ đô ty nạn Little Saigon cũng là nơi quy tụ đông đảo nhất ở hải ngoại về các cựu tù cải tạo mà đa số sức khỏe kém, lớn tuổi, lợi tức thấp, nên rất cần đến phương pháp Thiển để giúp giải tỏa các phiền muộn của nội tâm, quên hận thù mà vui sống. Đây cũng là một dịp để giúp một số đồng đồng hương biết Thiển Ca là gì vì thật sự chưa bao giờ có một buổi thuần túy Thiển Ca tại Nam California.

(97)

5. **NGHỆ SĨ:** Rất đông nghệ sĩ và thân hữu tập trung tại Nam California, nên sẽ có được một lực lượng nghệ sĩ danh tiếng, hùng hậu, và ít tốn kém nhất so với tổ chức tại một địa phương khác ngoài vùng Nam California. Đó là chưa kể một số nghệ sĩ ngại đi xa nếu không vì thù lao hậu hoặc có những hợp đồng dài hạn.

6. **KỸ THUẬT:** Tại Nam California, có nhiều máy móc, chuyên viên về ánh sáng, âm thanh, cho nên việc thu hình có thể thực hiện được một "tài liệu để đời" mà các bạn đạo Vô Vi sẽ hành diện để giới thiệu, quảng bá trên thị trường để giúp mở rộng tới đồng bào các nơi, các nước.

7. **TRUYỀN THÔNG:** Rất nhiều các chủ nhiệm, chủ bút, giám đốc đài phát thanh, truyền hình, là bạn hoặc người quen của một số gia đình bạn đạo Vô Vi (ví dụ, bác sĩ Hoàng Văn Đức, nhiều người biết hai bác thiện theo Pháp Lý Vô Vi từ nhiều năm nay, Cao Nghe Sĩ đang thiện theo Vô Vi,...), cộng thêm với sự quen biết với một số nghệ sĩ (ví dụ, gia đình Anh Chị Thiên Tạo), v.v... cho nên chúng con thiết nghĩ sẽ có được sự tiếp tay ủng hộ trước (qua sự thông báo, phỏng vấn Ban Tổ Chức về chương trình, để giúp thông báo rộng rãi buổi Thiên Ca đến đồng bào) cũng như sau (qua các bài tường thuật của các báo thân hữu với Vô Vi) buổi Thiên Ca.

98

Kính xin Đức Thầy xét cho lời thỉnh cầu của chúng con. Kính xin Đức Thầy cho chúng con được biết ý kiến cũng như quyết định của Đức Thầy, để anh em chúng con hợp tác chặt chẽ và mời nhiều bạn đạo cùng đóng góp, tham gia, tập trung mọi nỗ lực, khả năng của Vô Vi để chương trình Thiên Ca tại Thủ Đô Tị Nạn Little Saigon được thành công.

Chúng con đồng xin kính chào Đức Thầy,

Trần Bá Trường



Phạm Văn Đức



Lê Văn Lạc



Sydney, ngày 24/2/1997

Mến gửi quý bạn thân thương,

Tôi rất cảm động nhận được sự yêu cầu của các bạn muốn thực hiện một buổi thiền ca tại Nam Cali để cống hiến cho một số đồng bào Vietnam đồng đảo tại đây.

Thưa các bạn, chúng ta mới hình thành một công việc mà chính nhiều bạn đạo không ngờ Vô Vi có thể thành tựu được một ban tổ chức thật sự dấn thân phục vụ quần sanh trong giai đoạn khó khăn này.

Chúng ta cần duy trì tình thương và đạo đức của các bạn vững mãi đi trước dân thân phục vụ.

Trong giai đoạn này cần phổ biến những video và cassettes, CD của Thiền Ca cho số đồng đảo đồng bào VN tại Nam Cali và lưu ý mọi người không nên sang lại; cần một thời gian thấm nhuần trong ý niệm tu học đổi mới. Đây là việc làm cao quý mà các bạn có thể dấn thân phục vụ.

Chúng ta sẽ gom góp tất cả kinh nghiệm đã gặt hái được, và sẽ cống hiến cho Nam Cali vào cuối năm 1998-99.

(99)

Việc làm phải trôi chảy và trật tự. Chúng tôi luôn luôn lưu ý và sẽ phục vụ đúng mức nhu cầu của địa phương. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

cc: Anh Lạc, anh Được, anh Trường & LedWeekly

YÊU

Yêu ai chẳng biết yêu mình
Yêu Trời yêu Phật hành trình quang khai
Yêu tâm mới rõ thực tài
Yêu hoài không bỏ lập đài thanh cao
Yêu thời thực hiện đổi trao
Yêu tâm khai trí yêu cao thấp tầng
Yêu đời minh đạo cân phân
Yêu tâm hạnh đức yêu phần dựng xây
Yêu Trời quý Phật hằng ngày
Sửa hoài tự tiến vui say đạo đời
Hòa bình khôi phục hợp thời
Cùng chung dẫn tiến lập đời an khương
Yêu thời đã sẵn có đường
Yêu lời chơn thật am tường giả chơn
Hòa bình thật sự biết ơn
Yêu Cha tận độ yêu hơn mọi người.

22/2/1997

Anh Đ mến,

(100) Xin Anh dành hai bài Bé Vui và Yêu để cho soạn giả nào có thể làm nhạc thích hợp cho giới trẻ, và cho ca sĩ trẻ hát.... để đáp ứng thị hiếu giới trẻ.
Còn bài Giọt Gân thì anh có thể đưa anh Xuân Phát làm bài nhạc ráp hay làm câu chuyện vui như Tình Chú Thòong chẳng hạn.

Ninh Chua O Cam

Con nhận được thư O Cam ngày 18 tháng 01 năm 97
 Con xúc động. Khi đọc thư O Cam gửi cho con
 những lời của O Cam viết cho con, hết sức là
 thú vị. Con đọc hết những vòng chữ của O Cam
 viết trong thư, con thấy sáng suốt hẳn lên
 cả mấy chục năm nay, con hành pháp chưa đúng
 lắm, con còn trì trệ chưa làm chủ được chủ nhân
 ông, bị lụy cảm, lụy trần liêng gát
 Cứ việc O Cam đã cho con một kho tàng vô giá
 mà con không biết sử dụng khai thác phần tâm
 linh, kể từ nay con xin hứa với O Cam
 Con quyết tâm đứng mạnh trên bước tiến đường tu học
 không ỷ lại trì trệ nữa,
 Con ước mong O Cam hỗ trợ cho con một ý chí
 vững vàng, một tinh thần đứng mạnh, để tiến
 bước trên đường tu học,
 Con lúc nào cũng ghi nhớ lời của O Cam chỉ bảo
 và thánh chức cho con tinh ngộ.
 Con không biết viết gì hơn, Con xin cầu chúc
 O Cam Bà Cam và qui bạn sang năm mới
 vui và khỏe

1/ 98-02-97
 2/ 98-02-97
 3/ 98-02-97

(101)

Nhớ và Thương O Cam
 Baucau
 B. V. N

Vợ con đã qua đời
 một năm mấy nay hằng
 đêm con cầu nguyện, vậy
 có kết quả vì không
 xin O Cam cho con biết thêm
 Con xin Cảm ơn O Cam

Sydney ngày 28 tháng 2 năm 1997

N con,

Ông Tám vừa nhận được thư con, được biết con đã nhận được thư ông Tám với những lời cảm thức trong thư là con phải làm việc cho chính con. Con muốn cầu nguyện cho vợ con được thăng hoa thanh nhẹ, con phải cố công tu cho thông suốt tâm thân của chính con nhiên hậu từ trường con tốt mới giúp đỡ được vợ con. Mọi người phải đều nhận luật nhân quả để tiến hóa, kẻ chết sớm người chết muộn như nhau. Con nên bình tâm lo tu sửa, duyên may mới được gặp Pháp Lý Vô Vi, con giữ pháp khai sáng lấy chính mình là điều cần thiết. Con biết thực hành đúng đắn, khai sáng lấy chính con con sẽ tiến tới cõi vô cùng tận độ quần sinh ở tương lai, trong đó có vợ con. Không nên mê những lời của cõi âm nhập xác nói đông nói tây, không có lợi ích gì hết, cuối cùng chính mình phải giải quyết tận độ cho mình mà thôi; con nên an tâm xây dựng vững mạnh những gì con đã hứa, cương quyết như vậy, dứt khoát, khai triển tâm thức của chính mình thì pháp lực sẽ mạnh, nghiệp lực sẽ tan lúc đó trí con sẽ sáng, tâm con sẽ minh, con mới có cơ hội dẫn thân tận độ quần sinh ở tương lai. Chúc con vui tiến.

(102)

Quý thương


Lương Sĩ Hằng.



Hội Ái Hữu Vô Vi CHLB Đức

VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e. V.

7.6.98
M

H. 27-10-1997

Đức Thầy kính nhớ!

Con đã nhận được thư hồi âm của Đức Thầy và con rất vui mừng, việc Đức Thầy cho phép Bọn đạo sống chung 3 ngày, nhâm dịp Đức Thầy sang Âu châu.

Con có liên lạc với anh Huỳnh - Minh - Bảo, nói về vấn đề hợp tác tổ chức Khóa Sống Chung, 2 Hội Ái Hữu đều đồng ý. Anh sẽ liên lạc với Đức Thầy và cho chúng con biết thêm chi tiết.

Sách Thực Hành Thiên Bãng Đức Ngã, con sẽ làm 1 bản nháp, gửi sang cho Đức Thầy trong thời gian tới.

Bức thư con gửi kèm theo đây là của con trai út con, cháu tên Nguyễn - Vĩnh - Minh, được 6 tuổi, cháu mới vào lớp 1 học tháng 9-97. Vợ con không có đi làm, cháu thường nói chuyện nhiều với mẹ. Những gì cháu nói vợ con chép lại, gửi đến Đức Thầy đọc cho vui.

Voi hăng cho Đức Thầy rõ, con kính chúc Đức Thầy và Cera chính luôn mạnh khỏe và vui vẻ.

Kính thư

Con

2

Đức ông Tám.

Con tên M. Đức ông Tám nói nhiều có mệt không?

Cả ngày mình ngồi thiền, Đức ông Tám biết không
ở vườn bề vui lắm, nếu mình đi về, là mình đi
học, nếu mình đi học, là mình biết viết, biết đọc.

Đức ông Tám có vui không? Nếu mình tới.

Đức ông Tám có nhớ mình không?

Anh chị mình tên là Q Thủy và Phước.

Mình có bằng Đức ông Tám nhiều lắm.

Nếu mình qua thăm Đức ông Tám, Đức ông Tám
có vui không? Mình ăn chay cũng nhiều lắm.

Mình ở ăn kẹo nhiều, Bác sĩ nói: Nếu mình ăn
kẹo là mình phải đánh răng nhiều. →

(104)

Mình có Ban nhiều 1 chút.

Khi nào Đức ông Tám rảnh hãy tới thăm
cho M.

Mình chúc Đức ông Tám khỏe mạnh



Mi



Paris, ngày 3/1/97

Cháu M .

Ông Tâm rất vui nhận được đôi lời tỏ thề sống động của con. Con còn nhỏ mà biết ăn chay nghe băng giảng của ông Tâm, tương lai con sẽ sống vững vàng hơn những cậu bé khác, biết thương yêu cha mẹ là điều lành cho con và gia đình. Ăn những gì nhiều cũng không tốt, ăn ít và hiểu được hậu quả của món ăn tốt hay xấu là rất cần thiết. Khi con không hiểu, nhớ hỏi ba mà giải thích cho con. Minh ráng học và vui với cha mẹ thì ông Tám sẽ nhớ Minh nhiều. Chúc con học giỏi và vui với gia đình.

105
Quý thương,



Lương Sĩ Hàng,

11.01.2017

Kính Thưa Ông Tâm

Con ngồi thiền đến nay được 8 → 9 năm con không thấy sự chuyển

biến trên con dường tu tập, con thấy mình còn

đông loan, bê trễ, ngồi bữa đói bữa sùt, những con vẫn cố gắng ngồi mỗi ngày ngồi trong sự đông loan của môi tâm sự thức dục của lục căn, lúc thì ngồi 1 tiếng 15 phút.

Thầy 3, con vẫn nghe thầy giảng đông loan ngồi 3 → 4 tiếng, không bằng ngồi 1 ta ngồi 1 tiếng, con thấy mình xấu hổ quá nhưng không vì thế mà chướng bước nên con vẫn phải cố gắng và cố gắng.

Thưa thầy tháng 7-97 con có đọc cuốn nghiên cứu pháp luân trong đó có trích bài giảng của ông Tử của thầy về PLTC, sách hết thờ 1 hồi của anh Phi Long và một số bài lễ thuật của các anh chị thực hiện theo cách thờ này và đã chữa bệnh cho chính mình, đọc xong con rất khâm phục ý chí quyết tâm của các anh chị này, con nghĩ là con sẽ không làm được điều này sau đó con tập thờ theo cách này và cũng có kết quả, con như thầy mình sau khi thờ thông rồi vô định rất là dễ dàng khi tỉnh lại thầy thời gian qua rất nhanh, tiếp theo con làm pháp luân hết vô tiếp thì con lại định tiếp, thời gian sau thì sau khi vô định thì tỉnh lại con lại làm pháp luân tiếp, khi con nói đây lên đây ngực tung lên bỏ đầu thì con đã thấy đây lên đây ngực với lúc đó con hít vô cũng không được.

Thưa thầy thật sự là con không tin mình đã thờ được như vậy và con nghi ngờ chính mình, con có treo đôi vấn đề này với các anh bạn đạo thì có anh cho rằng con thờ thờ như vậy là hơn thầy sao con phải kiên trì lại chính mình; có anh thì đồng viên con viết thờ cho thầy, được sự đồng viên của các anh bạn đạo hôm nay con muốn xin viết thờ cho thầy để xin ý kiến chỉ dạy của thầy để con yên tâm trên con dường tu tập.

Thưa thầy sau

khi thờ pháp luân thông thì bệnh của con cũng hết luôn, con rất yếu rất dễ bị cảm

106

lạnh, từng gió, trời mưa khi đi đâu dù có ban áo mưa con cũng lạnh tê
tàng suốt trong gan lạnh ra vật là khô chin, con vật khô s' s' về sức khỏe
của mình. Đây mà mưa mưa này con có việc phải đi giảm, mưa mỗi
ngày mà con không thấy lạnh, không phải cao gió, không phải tắm nước
màng pha thuốc và bị gió thì sức khỏe con nó già tăng và bình d
nước mắt sông của con nó cũng hết, thưa thầy con mừng lắm

Thưa thầy con có một cô gái là vật dễ bị đánh bởi mọi người
chuyên của người ta mà ôm vào lòng, rồi những va chạm trong
cuộc sống con không buông được và từ mình day dứt chính mình có
~~những~~ khi trong suốt thời gian ngồi thiền cứ nghĩ đến chuyện đó hoài
con cố gắng niệm Phật để xóa đi những ý nghĩ này nhưng rất
là khó, đây là điểm yếu hơn nhất của con; kể mình không giải
tỏa được chính mình, con xin thầy giải tỏa đi cho con vãn đề
này hoặc thầy chỉ cho con cách nào hay nhất.

Thưa thầy thời gian gần đây con càng nhận thấy những thời kỳ
đốt xấu của mình ngay trong suy nghĩ, hành động rồi cảm thấy xấu hổ
có nhiều lúc con cảm thấy mình bỏ v' lạc lỏng giữa dòng đời.

Kính thưa thầy con xin thầy giúp đỡ cho v' chồng con tu thiền
được tinh tấn và trọn lành và đồng thời ban ân phước cho gia
đình con cũng như tất cả các anh bạn đạo đã đóng góp ý ki
hay cho con trên con đường tu tập.

Con Thành thật cảm ơn thầy và kính chúc sức khỏe thầy

Kính

Con

107

TB: Thưa thầy ông xã con, hết thế pháp luân cũng có hiện tượng
như con và một số anh chị bạn đạo cũng vậy và chúng con kính
xin lời chỉ dạy của thầy, thưa thầy lúc con làm pháp luân hết vô
thông và lúc con tiếp tục tập thế ra thầy cũng được đức rồi đó thầy

Yorba Linda, 12/1/1997

M Hi con,

Ông Tâm vui nhận được thư con đề ngày 3/11/97 được biết con đã bỏ công tu 8,9 năm nhưng chưa gặt hái được kết quả - con vẫn còn động loạn, không sao lập lại được trật tự cho chính con. Điều đó chứng minh là con tiến tới một bước, và lùi ba bước, thì làm sao có kết quả? Người dốc lòng hành pháp liên tục đứng đắn thì mới giải được tánh hư tật xấu và lập lại trật tự cho chính mình. Niệm Phật liên tục sẽ tự khai mở huyền bí của nội tâm, chiều sâu của đạo pháp sẽ được khai triển từ giai đoạn một. Chỉ có tiến tới thanh nhẹ và tự giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong tinh thần tự tu tự tiến, thấy rõ sự tri tri của chính mình thức tâm hành đúng thì mọi sự sẽ được yên vui. Vui tiến trong thanh tịnh, chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, lo sửa lấy chính mình mà thôi. Càng làm pháp luân thường chuyển thì sẽ càng được hiệp khí cùng Trời Đất mà tu. Cơ thể của con yếu vì hưởng hạ dục phá tâm thân. Tu hoài không tiến, cần soi hồn một ngày ba lần: sáng, trưa, chiều để đã thông bộ óc và giữ tinh khí của Trời Đất hòa hợp với tinh ba của vũ trụ thì phần hồn sẽ được thanh nhẹ và sáng suốt hơn. Tu thì phải thực thi đúng pháp đã đề ra, còn dục ba nhóm bậy, lý luận lung tung sẽ làm lạc nhiều hơn là kết quả. Tri tâm thanh tịnh giữ mình thanh sạch mà tu thì sẽ có kết quả tốt. Chỉ có một con đường trời đất người và đạo, toàn bộ là điển của cả càn khôn vũ trụ đã và đang nuôi dưỡng tâm thân. Hiểu được điều này thì sẽ không còn bơ vơ, không nên nhìn hình ông thánh này bà thần kia mà động. Ý thức rõ rệt tâm thân của chính con đã và đang khai triển bằng trí ý thiên lành của chính con mà tu. Biết được nguyên lý của trời đất thì sẽ biết được thiên đàng và địa ngục cũng do tâm mà thôi. Tâm tốt tức là nhân tốt. Nhân tốt tương lai sẽ có quả tốt. Cứ vậy mà hành triển thì sẽ được bình an. Tu ĐLVVKKHHBDD thì chỉ cần thực hành chứ không cần lý thuyết viển vông. Muốn tu tinh tấn thì phải thực hành đứng đắn, chứ không phải cần xin mà được. Chúc vợ chồng con trí niệm lục tự và thực hành pháp môn đứng đắn trong trật tự của Trời Đất.

(108)

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

16-02-97

S g 05/01/1997

Chị Kính chào thầy!

Con là C. N. N., hiện đang sống ở Sài Gòn - VN.

Đầu tiên con kính chúc sức khỏe Thầy luôn được mạnh khỏe và an Khang.

Thầy kính! Số là con được biết PL WKKHHP qua anh bạn, và anh có hướng dẫn con thể hành.

Thời gian nghiên cứu về thực hành pháp lý về cơ ứng lân ray (gần 3 năm). Nhưng trong con luôn có những căn nhà thái mạt, may con biết thủ này kính xin để thầy khuyên giải cho con.

(Chúa Chạy! Khi con học ở Trung học cho đúng con có ý nguyện là được tới thành, thầy thuộc về nhà dĩa mà sau em người.

Lúc ấy, mà khi con đi ra đường, thì cứ đi như, thỉnh thoảng lại thấy 1 người bị loạn trí, họ đi lang thang ngoài đường, mà khi đang thấy họ cứ lẩn quẩn, cũng loạn rồi có thể lẩn tinh thần bị suy sụp, thầy ơi, sao con khổ thường quá.

(109)

lý do con đến với ngành y là vậy, bởi vì con suy nghĩ rằng, khi ba thấy thuốc thì mình có dịp cứu chữa họ và có dịp hướng họ về với quân tình và thanh tịnh (nếu như Saimey có thể được.)
Về lại con nghĩ, lúc đó mình cũng có thể cứu hướng họ về cứu giúp được gia đình cha mẹ anh em cũng như dòng họ đức tiên hồn.

Nhà kết quả con cũng thi đậu vào Đại học, hiện giờ con là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Y Dược. Những thầy cô, hiện giờ có điều làm con phải lo lắng tâm hồn; học ở ngành y này thì năm thứ hai học giải phẫu học phải tiếp xúc với xác chết, và bắt đầu năm thứ ba đó là phải học tập tiếp xúc với bệnh nhân ở bệnh viện. mà hiện giờ mỗi khi con đi thăm thân nhân ở bệnh viện hoặc đi ngang qua nhà xác của bệnh viện hay bị nặng lòng, bên thân, có thể một mặt mặt không làm gì được con rất buồn. Hiện tại đang vậy là sao thưa Thầy?

(110)

Và sắp tới đến năm học thứ 2 và thứ 3, ...
con phải làm sao? Thưa Thầy.

Về tâm linh, hiện giờ con chưa đạt được

điền ý. và dấn tới hai mùa của con
thật tình có những năm tế thực về đời sống,
và nhất là chuyển tình cảm lẫn nhau cũng làm
ảnh hưởng, chi phối con không ít.

liều ý nguyện của con như vậy có nên không?
con có thể thực hiện được không? hiện giờ con
phải làm sao?

Kính xin Thầy cho con lời khuyên giải
và khơi ngộ, cho con.

Kính Đá.



(11)

Sydney 16/2/97

N N con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/1/97 được biết con đã nhận được Pháp Lý Vô Vi và đã thực hành Chúng ta người tu Vô Vi phải nhìn lại bản thân chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phần Hồn giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian nhập xác trong thể xác này. Nhu cầu của thể xác này toàn là hướng ngoại. Khi con hướng ngoại con thấy sự đau khổ của nhân sanh con muốn cứu. Con vừa cứu bản thân con con mới theo đời học hành cầu mong phát triển và gia tăng sự hiểu biết để cứu đời. Đó là 1 điều khích lệ tốt đẹp của 1 người tuổi trẻ. Còn về tu Vô Vi phải thực hành để hiểu nguyên lý của Trời Đất. Trời Đất Người, con là người gom gọn cơ tạng, khối óc của con gom gọn bởi Trời Đất, nhờ nguyên khí của Trời Đất mà sống đến nay, tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất. Cơ tạng con là nước lửa gió đất, bên trong có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận. Nếu con học ngành y con phải hiểu nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ do đâu mà có ta? Âm thanh này từ đâu mà hình thành? Từ nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang đóng góp hình thành trong tự nhiên và hồn nhiên. Sự hiện diện của con ở mặt đất con đâu có ngờ con được làm người tại thế gian, mà tại sao con muốn cứu người vượt khỏi sự đau khổ? Đó là chính con cảm thấy sự đau khổ của chính con và con muốn cứu người tức là cứu con. Có 1 tâm tư đó rất quý nhưng thiếu hành để thấy chính mình. Nên con bước vào Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp con phải thực hành đúng đắn pháp môn khứ trước lưu thanh của Thầy đã và đang đi và tất cả mọi người cùng đi trong xây dựng và khai triển tâm thức bằng nguyên lý NMAĐP. Vậy con nên niệm NMAĐP càng nhiều càng tốt, đi đứng ngồi nằm để cảm thức được nguyên lý của Trời Đất nhiên hậu học ít hiểu nhiều, làm việc có hiệu quả hơn. Thầy thuốc chỉ biết chỉ thuốc cho người ta uống mà không tự giải được chính

(112)

mình cũng vô dụng. Cả thế giới, y sĩ, Bác Sĩ là chỉ Thầy thuốc mà thôi. Học thuốc mà chỉ cho người khác uống nhưng mà Thầy thuốc chưa bao giờ uống thuốc. Hiện tại con tu về Pháp Lý Vô Vi là con đi tận gốc của nhân sinh, giải tỏa tất cả những trược ô trong cơ tạng để hiểu nguyên lý hình thành. Nguyên khí của Trời Đất là điện quang từ Càn Khôn Vũ Trụ đến cơ tạng hòa hợp, hợp nút mới tiến hóa tới phần hồn rồi phần hồn mới tiến hóa tới vô tận được. Tu để tiến chứ không phải tu để lùi. Còn vấn đề tình cảm tuổi trẻ lớn lên nam nhi phải có vợ, nữ giới phải có chồng, đó là luật đương nhiên của vũ trụ xây dựng giữa con người và con người. Con phải rõ rệt. Chọn con đường nào thì cho nó rõ rệt một con đường. Con tu về Pháp Lý Vô Vi là con đường điển quang khai triển tâm linh chứ không phải văn chương chữ nghĩa. Trong vô tự chơn kinh tự thức. Thực hành như vậy rồi sẽ đi đến chỗ sáng suốt, hiểu tất cả mọi việc cả Càn Khôn Vũ Trụ nếu chúng ta tiến về thanh tịnh. Còn về đời chúng ta phải tận hưởng nguyên lý nhịn nhục học hỏi tiến hóa. Như bây giờ con chung đụng con muốn học Bác Sĩ là trị xác con người, chứ không trị được tâm linh, xây dựng tâm. Rồi con thực hành pháp lý là đương trị tâm linh, xây dựng tâm. Trị là trị chỗ nào?. Giải nghiệp tâm về nhiều kiếp rồi. Chính con đã có mà bây giờ con phải tu Pháp Lý Vô Vi để giải những cái nghiệp chướng ẩn tàng trong thần kinh khối óc của con nhiều kiếp. Đó là thực hiện về tâm linh, mở về nguyên lý của Trời Đất. Hiện tại con muốn học Bác Sĩ, con phải đụng chạm với thể xác người chết để hiểu tổ chức cơ tạng nằm đâu? Tại sao xảy ra bệnh đó? Cái đó cũng giới bên ngoài chứ không phải giới bên trong đâu. Điển mới thật sự là giới bên trong. Con có xác, con đã mang xác làm người, xương sống đứng tức là Vũ Trụ của Càn Khôn Vũ Trụ, luồng điển đi thẳng đi lên. Con làm Pháp Luân Thường Chuyển lấy nguyên khí của Trời Đất hóa giải sự trần trược trong nội tâm, ứng dụng khai sáng nhâm đốc mạch trong nội tâm nội thức của con phát triển tới vô

(113)

cùng. Cũng là trong ngành Thầy y mà gốc gác của ngành là đang học và đang hành. Cho nên con phải làm trật tự, giờ học là giờ học, giờ tu là giờ tu, phải cho rõ rệt, phải nghiêm chỉnh thực hành. Trong lúc 1 việc con làm chưa xong con muốn làm 3 việc. Con nhảy qua tình cảm là con làm 2,3 việc 1 lượt mà trong lúc con chưa có khả năng, chỉ có tạo động mà thôi thì con không có làm chủ của chính mình. Luồng điển không có phát sáng thì nó cũng trực. Khi con qua những chỗ nhà quàng xác chết thì cái trực nó tấn công con, con không giải được. Thì con hướng về thanh mà con đạt tới thanh thì con mới giải được. Chưa đạt tới thanh con đâu có giải được cho nên cái đầu con phải nặng. Cho nên con vừa học cái nghề này mỗi đêm phải lấy muối biển ngâm trong bồn nước mà nằm đó 10 phút tới 20 phút để giải trực khí trong cơ tạng, trong lỗ chơn lông thì con mới thấy nhẹ được. Ngày đêm dùng ý niệm co lưới răng kè răng niệm NMADĐP là tự phát triển tâm linh từ trực tới thanh, phải dày công làm mới có kết quả. Học Bác Sĩ rất bận rộn, học nhớ tất cả những tài liệu, không phải chuyện thường nhưng cũng phải do sự dày công của chính con mới đạt thành. Tu cũng vậy, dày công của chính hành giả mới đạt thành. Tu PLVVKHHBPP nhớ nguyên lý NMADĐP để thức tâm để đối diện trước bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Con lo đến năm thứ 2, thứ 3 phải thế nào là không được. Con gặp việc, làm việc rồi con mới khai triển trực giác của chính con. Trực giác chưa khai triển mà lo sợ tức là đóng cửa mà học được cái gì? Không lo sợ, dũng mãnh đi, đến trường học, đến lớp học và học cho kỳ được thì tương lai sẽ có kết quả

Chúc con vui tiến

Quý Thương



Lương Sĩ Hằng

(114)

RL 02-02-97
ML

E 02-02-1997

Hình thư Đức phát Chạy Lương Sĩ Hằng

Hôm nay con viết thư này để kính thăm Chạy
mạnh khỏe.

Chân ba con là Huỳnh Quang Nguyệt
sinh năm 1905 vừa mới chết ngày đêm 12
âm lịch tháng 11 năm 1996 lúc 10 giờ 30 tối.

(115) Minh Sơn Chạy tử li giúp đỡ cho ba con
được siêu thoát lên tiên để ba con được tiếp
tục tu hành.

Con Minh Sơn Chạy tử li giúp đỡ cho
ba con được siêu thoát Con đời 3n Chạy
con Minh lay Chạy tạ ơn.

Con Minh thờ

H

Sydney, ngày 2/3/97

T H con,

Thầy đã nhận được thư của con, biết ba đã qua đời. Con nhận được tin ba con mất, con cảm thấy cảm động, đó là nguyên lý của Trời Đất đã sắp thành. Tình thương xa cách thương nhớ không sao tránh khỏi. Chúng ta làm người trên mặt đất đều có thương yêu, nhiên hậu mới có xây dựng về tâm thức và phần hồn. Giờ phút con quý thương ba con thì con phải cố gắng thật tâm tu nhiều hơn, niệm Phật cho nhiều, thành tâm luyện pháp đúng đắn nhiên hậu con mới có từ trường tốt hướng tâm về ba thì ba con sẽ được ấm áp ; mỗi khi bắt đầu vô tham thiền, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử tên gì, tên họ của con tu hành đắc đạo. Dưới thì tôi xin cầu nguyện cho cha, tên là Huỳnh Quang Nguyệt được (năm nay bao nhiêu tuổi, chết tại đâu, chôn tại đâu?) sớm siêu thăng tận độ. Con làm ít nhứt như vậy 49 đêm, giúp cho phần hồn của ba con được thanh nhẹ và tiếp tục tiến hóa để giải cái nghiệp tâm của chính con. Con là gốc tình thương của ba con, nếu con không chịu xây dựng, không chịu lập lại trật tự thì không thể giúp đỡ phần hồn của ba con tiến hóa sớm được. Thầy có bao nhiêu lời nhắn nhủ con. Chúc con thanh tịnh, thực hành đúng đắn.

116

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

N 18.2.97

Kính gửi Đức Tôn Sư,

Trước hết, chúng con kính xin Đức Tôn Sư tha lỗi cho chúng con suốt thời gian qua đã quấy rầy. Xin đa tạ Tôn Sư.

Vì sự nhồi quả suốt hơn 20 năm qua, vì đau khổ, vì vô minh, và vừa qua người con Út trong gia đình Nguyễn Hiến đột ngột từ trần, theo thế gạn là một sự mất mát quá lớn.

May nhờ có Đức Tôn Sư, Bề Trên hướng dẫn Đồi Đổ, nhờ vậy chúng con được khuây khỏa. Nguyễn Hiến đã được Đức Tôn Sư quý và cho ở cạnh hầu hạ.

Nhờ hồng ân của Đức Tôn Sư Nguyễn Hiến và cả gia đình chúng con có được Đại Phước Đức và vâng lời Đức Tôn Sư. Chúng con cố gắng gửi tâm thanh tịnh hướng lên và chúc mừng dâng hoa cho Nguyễn Hiến được hợp nhứt và tu ở cõi trên.

Chúng con kính đa tạ Đức Tôn Sư đã chiếu cố cho Nguyễn Hiến và cả gia đình chúng con với tình thương vô tận. Con kính xin Đức Tôn Sư gai hạn cho những người còn lại trong gia đình để có thêm thời gian tu học, công phu và lập hạnh, để thêm công phu công quả công trình. Sự cố gắng này mong làm vui lòng Đức Tôn Sư đã chiếu cố đối với gia đình chúng con hơn 20 năm qua. Lúc nào chúng con cũng hướng lên Đức Tôn Sư là vị cứu tinh của gia đình chúng con từ Đồi lần Đạo. Từ lâu, trong lòng của con ao ước được cho cả gia đình ở gần Đức Tôn Sư, và được ảnh hưởng đóng góp sinh hoạt chung với các bạn đạo, vừa được ảnh hưởng tình thương, sự tu học luôn được tiến triển. Vì các con trong nhà đều ngoan và luôn hướng tin tưởng nơi Đức Tôn Sư như Đấng Cha Lành. Các con trong gia đình từ Đạo Công giáo qua theo tình thương vô lượng Đức Tôn Sư truyền dạy PLVVKHHBPP. Sự tin tưởng luôn tuyệt đối. Trong thời gian qua, các con trong gia đình luôn luôn hỗ trợ và đóng góp cho Cha Mẹ có môi trường qui tụ bạn đạo và đã sang video, cassettes đem những kinh sách giảng về để bạn đạo có thêm tài liệu tu học và có tin tức của Đức Thầy là điều phấn khởi cho những người tu mới từ VN qua hiện nay thiên chung tại nhà chúng con và luân phiên đến nhà nhau thành một nhóm tu thiền, thiền lưu động ai cũng phấn khởi. Chúng con đã có thư mời con đã gửi qua địa chỉ Las Vegas.

Gia đình chúng con từ lâu xem nhau như anh chị em một nhà, một chí hướng đến sự tu tập theo PLVVKHHBPP. Cúi xin Đức Tôn Sư cho cả gia đình chúng con có môi trường thuận lợi để tu, công phu trong sinh hoạt hiện tại, xin bớt sự nhiều nhượng phức tạp để có sự sinh hoạt tu học được thanh thản và thuận tiện. Xin cho chúng con được đổi nhà. Nam Mô A Di Đà Phật

Kính Bái

M C

117

Thư Hồi âm của Thầy

Sydney ngày 4.3.1997 lúc 1 giờ khuya

M. C

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 18.2.1997 được biết con đã hiểu luật nhân quả là gì. Luật là luật, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đối với người chịu tu và thực hành đúng đắn không cầu cứu, không tham sanh, dưng mắng tu tiến như những vị tiền bối đã đi trước. Đức Thích Ca chẳng hạn, Thầy chẳng hạn, lo tu mà thôi, không cầu xin. Việc gì rồi đâu nó sẽ vào đó, tự nhiên sẽ ổn định và tốt thêm. Siêng năng lo niệm Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai triển huyền bí trong nội tâm của mọi người. Nếu tu theo Vô Vi mà không biết niệm Phật là tâm thức không khai triển. Phải dưng mãnh sửa mình tiến hóa. Gia đình có nhiều động cứ lo tu tức là làm phước, tự cứu mình trước nhiên hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Ngày hôm nay con đã ảnh hưởng được một số người chung thiên đó là điều quý cho gia đình con. Phải cố gắng chỉ cho mọi người biết niệm Phật. Trong thời buổi này cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đáng A Di Đà sẽ giúp đỡ chiếu cố cho mỗi tâm linh tiến hóa. Sự huyền bí trong nội tâm của các con sẽ được phát triển qua huyền bí Nam Mô A Di Đà Phật. Dưng mãnh lo tu thấy rõ đời đạo song tu. Đời là gì ? Đời là toàn nghịch cảnh kích động và phản động thử tâm chúng ta có thanh tịnh không. Ngày hôm nay con gặp ở thế gian gọi là một tai nạn của gia đình xảy ra, nhưng mà tâm vẫn bình thản nhờ đâu ? Nhờ chơn tâm biết niệm Phật và lo tu thiên nhiên hậu con mới được bình thản và thấy rõ đời là phải sanh ly tứ biệt, chuyện đương nhiên của thế gian phải có nhiên hậu mới tiến hóa được. Chuyển đến đi xuống đi xuống là do hành giả ở thế gian chịu tu, đi tới việc đã chịu tu thì đường đi của nó lúc nào cũng tốt hơn người thường, phần hồn của nó được cứu rỗi không có đến nỗi đau khổ như người thường.

Vì cháu đến đây nhận lãnh kích động và phản động và thấy rõ tâm cháu muốn cứu người giúp người không hại ai thì phần hồn cháu sẽ được sáng tốt đẹp sau khi lia thể. Người tu Vô Vi không sợ chết, biết lo cho phần hồn tức là biết thực hiện những điều lành hiếu thảo với Cha Mẹ, hòa đồng với nhân loại, quý yêu Trời Phật và tu tiến. Đó là chánh pháp thực hành. Càng tu càng hiểu lấy chính con. Mọi người tu thiên đều tự hiểu lấy chính mình thì không có đau khổ bất cứ chuyện gì xảy ra ở thế gian. Thế gian đô thị giả không có thật nhưng mà chúng ta đến đây học dưng thanh tịnh và tiến hoá. Người tu khiêm nhường nhịn nhục tu tiến. Đêm đêm lo tu thì có thể nhận được nguyên khí của Trời đất mà sống. Thanh quang của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Hằng đêm chúng ta thanh tịnh Soi Hồn thì mới thấy may mắn hơn người thường rất nhiều. Cơ hội phát triển trực tiếp Thượng Đế sẽ ân ban. Thượng Đế sẽ an bài cho các con có nơi có chỗ tốt đẹp không cần phải lo lắng nhiều. Cứ tự nhiên và hồn nhiên tu vậy đi mọi việc sẽ tốt. Cũng như Thầy thì thấy rõ rồi, Thầy ra đây một thân một mình, ngày hôm nay Thầy đi khắp năm châu nơi nào cũng có bạn bè, cũng có người quý thương. Thầy đem tiền bạc cho họ ư! Không, Thầy không có đem gì, Thầy chỉ có biết tu và luồng điện càng ngày càng phát triển hòa đồng với thiên địa rõ ràng, và để mọi

(118)

người noi gương và phát triển cộng hưởng hoà bình trong tâm thức. Năm nay tuổi ta Thầy cũng đã 75 tuổi rồi nhưng vẫn đi đứng khỏe mạnh vẫn phục vụ các con đều đều, đêm khuya làm việc không bỏ một đêm. Mong những gì Thượng Đế ban cho Thầy bao nhiêu thì Thầy phải phục vụ các con bấy nhiêu. Đó là đúng luật trong đạo pháp. Không kể tuổi tác, Vô Vi không kể tuổi tác, không kể sống chết, không kể tuổi tác chỉ chánh tâm tu tiến mà thôi.

Hiện tại con thấy gia đình các con đều quý thương con, đó là chúng nó đã biết tạo hạnh đức cho chính nó. Làm con biết thương Cha Mẹ là tạo được hạnh đức cho chính mình. Càng tu thanh hiểu biết thương mình, biết thương phần hồn, biết quý yêu tất cả mọi người thương yêu xung quanh. mà phục vụ tất cả cùng tu cùng tiến đó là điều quý nhất trên đời này. Các con nên giữ hạnh đó và thành tâm tu tiến. Thượng Đế Chúa Phật ân ban sáng suốt trong tâm thức các bạn. Các con nên dùng mãnh thực hành cho tới đích. Đường đi chúng ta ở thế gian thấy dài nhưng mà khi con lên được rồi thì thấy rất ngắn. Không đủ thời giờ để tu ai ai cũng vậy, thích tu trở về với thanh nhẹ, đi tới sự thanh nhẹ thiên quốc rõ rệt về Trời mà sống, không cạnh tranh không chém giết, không hại bất cứ ai, tâm lúc nào cũng thanh tịnh, hoà ái tương thân trong mọi giới để tận độ quần sanh, niềm tin bất khuất xây dựng một sự tiến hóa tới vô cùng. Khối óc của chúng con là một ánh sáng tại trần gian. Nếu các con hướng về sự thanh nhẹ mà tu tiến thì kết quả các con sẽ có đất đứng chân nơi đó. Nơi đó toàn là minh sư tốt đẹp, lúc nào cũng ân cần giúp đỡ mọi tâm linh qui tụ về đó. Dầy công tu kết quả tốt. Thị lợi cá nhân kết quả không bao nhiêu. Sửa mình tiến hóa sẽ thật sự đạt được kết quả tốt, hướng về phần hồn mà tu. Hồn là chủ của thể xác, cùng trách nhiệm và xây dựng trật tự. Sự sáng suốt xây dựng trật tự cho tâm xác tiến hóa. Các con có cơ hội thiền chung nhắc nhở cho nhau trong lúc tu học. Mang xác phạm đều có nghiệp tâm, lớn nhỏ đều phải có nghiệp tâm. Phải chấp nhận nghiệp và hành pháp đúng đắn, giải nghiệp thì sẽ không còn nghiệp, chắc chắn chúng ta tiến hóa nơi chỗ tốt đẹp, vui sống hòa bình với các giới. Trời cho chính con có một thể xác cuối cùng này nếu không thanh tịnh khai sáng lấy chính mình thì tương lai lia xác sẽ hội nhập vào trực diện. Và trực diện hóa sanh thành trùng để không tiến hóa được. Cho nên cái điều quan trọng là phải thực hành hướng thượng giải tỏa tất cả những sự trần tục trong nội tâm, chọn tâm tiến hóa trong thanh nhẹ. Đêm đêm chúng ta có giờ thiền, đêm đêm chúng ta có cơ hội để sửa chữa lấy chính mình. Cố gắng tu thì con thấy Thượng Đế an bài cho con cách nào, lần lần con sẽ có chỗ tốt. Ngài không bao giờ bỏ người tu, giúp cho người tu tự thức và tự tiến.

Người tu Vô Vi bằng lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thức tâm. Hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật tất cả nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Bằng lòng co lười rãng kè rãng niệm Phật, ngày đêm lúc nào rảnh cũng niệm Phật là khai mở tâm thức trở về thanh nhẹ an nhiên tự tại mà tu. Niệm Phật là một liều thuốc tự cứu rất rõ ràng. Càng niệm Phật càng thức tâm lúc đó con sống chung với Trời Phật thì những gì đều trong tự nhiên và hồn nhiên khỏi lo. Việc gì đến thì chúng ta cũng nhận và thức, luồng điện càng ngày càng thanh nhẹ mới có cơ hội hóa giải. Càng hành pháp đúng đắn pháp lực càng mạnh thì nghiệp lực nó sẽ tan. Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương

119

H , ngày 4-3-1997

Đức Thầy kính mến,

Đầu thư chúng con xin được thành kính đánh lễ Đức Thầy trong tâm và kính chúc sức khỏe Đức Thầy. Hôm nay thay mặt cho bạn đạo Vô Vi thế giới, Ủy Ban TCDHVV Quốc Tế chúng con xin mạo muội đề nghị về sự nghỉ ngơi hằng năm của Đức Thầy sau những năm tháng dài đi du thuyết.

Sau khi gợi ý và thảo luận với bạn đạo và các Hội Ái Hữu Vô Vi thế giới, chúng con đã đi đến sự nhất trí là xin được cung thỉnh Đức Thầy hằng năm nghỉ ngơi một khoảng thời gian ít nhất ba tháng.

Là những đứa con Vô Vi, chúng con tất cả đều thấu hiểu hạnh hy sinh vô bờ bến của Đức Thầy trong công việc hoằng hóa đạo pháp. Gần hai mươi năm nay, từ ngày ra hải ngoại, Đức Thầy đã không ngừng nghỉ đi rao giảng chân lý khắp năm Châu, đã hy sinh đời sống riêng tư của mình, không quản ngại tuổi tác cũng như sức khỏe, nhọc nhằn chịu đựng biết bao cuộc hành trình dài dằng dặc, những sự thay đổi giờ giấc khác nghiệt để đi du thuyết khắp đó đây, nhằm đánh thức tâm linh mê muội của chúng con. Đức Thầy đã sớm hôm nhọc công dạy dỗ chúng con qua bao nhiêu băng giảng, bao nhiêu khóa học, bao nhiêu khóa sống chung, lặn lội chủ trì bao nhiêu lần đại hội quốc tế. Tài liệu tu học cũng đã không thiếu qua các Mục Bé Tám, Led Weekly, chúng con thiên nghĩ hành trang tâm linh mà Đức Thầy đã dự bị và trao cho chúng con đến nay đã quá đầy đủ, còn lại chỉ là sự dẫn thân thực tâm tu học của chúng con.

Chúng con không thể cảm lòng được trước tình thương vô bờ bến mà Đức Thầy đã ban cho chúng con. Ngày nay tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không cho phép Đức Thầy chịu đựng thêm nhiều gian lao trên những hành trình quá dài và các buổi thuyết giảng đầy mệt nhọc. Ngoài hạnh hy sinh của Đức Thầy ra, chúng con cũng không thể quên được hạnh hy sinh cao cả của Bà Tám, người vợ hiền đã bao năm âm thầm chịu cô đơn để chúng con được ân hưởng nguồn thanh quang điển lành do Đức Thầy ban chiếu. Chúng con cũng được biết Bà Tám nay đã có tuổi, sau những cơn bệnh hoạn, sức khỏe thể chất và tinh thần của Bà cũng sa sút đi rất nhiều. Sự hiện diện của Đức Thầy trong thời gian ngắn ngủi này sẽ là niềm an ủi lớn cho Bà.

Về địa điểm nghỉ ngơi chúng con xin Đức Thầy tùy nghi lựa chọn. Lúc đầu, chúng con có nghĩ đến Montréal, là nơi định cư đầu tiên của Đức Thầy và cũng là nơi cư ngụ của Bà Tám, sau đó là Atlantic City hay Las Vegas. Thời điểm tốt đẹp nhất để nghỉ ngơi là vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 dương lịch. Trong thời gian nghỉ ngơi của Đức Thầy, ban sơ

đạo địa phương và thế giới sẽ tuyệt đối tôn trọng sự yên tĩnh nghỉ ngơi của Đức Thầy. Ngay cả những người đặc trách cho sự nghỉ ngơi này cũng chỉ sẽ liên hệ với Đức Thầy trên việc sắp xếp và tổ chức nghỉ ngơi cho Đức Thầy mà thôi, ngoại trừ trường hợp Đức Thầy có ý muốn tham dự các buổi sinh hoạt cuối tuần của bạn đạo địa phương. Ngoài ra, trong trường hợp thời gian tổ chức đại hội hay các cuộc tổ chức quan trọng rơi vào thời điểm nghỉ ngơi của Đức Thầy thì các Ban Tổ Chức liên hệ có bốn phần thu xếp đưa Đức Thầy trở lại nơi nghỉ ngơi mà Đức Thầy đã chọn lựa sau khi hoàn tất việc tổ chức.

Tại Montréal đã có một số bạn đạo thiện nguyện đặc trách việc nghỉ ngơi của Đức Thầy và Bà Tám. Ban này sẽ đặc trách lo phòng ốc đầy đủ tiện nghi và phương tiện di chuyển để Đức Thầy tùy nghỉ sử dụng. Ban Đặc Trách nghỉ ngơi của Đức Thầy ở Montréal sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy Ban TCDHVV Quốc Tế và Chị Hoàng Vinh để điều hành nhịp nhàng việc tổ chức nghỉ ngơi của Đức Thầy và Bà Tám.

Kính thưa Đức Thầy,

Chúng con kính xin Đức Thầy hoàn thành ước nguyện của chúng con mà chấp nhận cho chúng con được cung thỉnh Đức Thầy về nghỉ ngơi như đề nghị nói trên. Ngay sau khi được sự nhận lời của Đức Thầy, chúng con sẽ phổ biến cho bạn đạo các nơi biết việc Đức Thầy bắt đầu nghỉ ngơi ngay từ mùa hè năm nay. Chúng con sẽ sắp xếp phương tiện và mọi tiện nghi cần thiết tùy theo ý định của Đức Thầy.

Chúng con thành kính tri ơn Đức Thầy và cầu nguyện Ông Trên hộ trì cho Đức Thầy dồi dào sức khỏe và tuổi thọ để tiếp tục sứ mạng cao cả điu tiến vạn linh, tạo Nguơn Thánh Đức trong ngày mai.

(12)

Kính thư 10/10/78

T.M. Ủy Ban TCDHVVQT

Trần Bá Trường

Trần Bá Trường

VĂN BẢN :

- Kính gởi Đức Thầy " Để kính thỉnh và thẩm định "
- Chị Hoàng Vinh " Để yêu cầu phối hợp chương trình du thuyết của Đức Thầy "
- Ban Đặc Trách nghỉ ngơi của Đức Thầy " Để phối hợp "
- Hồ sơ - Lưu

Düsseldorf, 03-03-1997

Đức Thầy kính mến,

Đầu thư con xin được thành kính đánh lễ Đức Thầy trong tâm của con và kính chúc Đức thầy luôn vui khỏe.

Ngày 25-02-1997, con có thay mặt UB VVQT và anh Trường để kính gửi lên Đức Thầy một bức thư. Nay xem lại thấy có một vài sai sót khi đánh vào computer và in, con xin được rút lại bức thư đó và Fax ngay đến Đức thầy bức thư được điều chỉnh để kính xin Đức Thầy duyệt lãm. Thư chính thức con xin gửi ngay đến Đức Thầy trong ngày kế tiếp.

122

Con thành kính dâng lên Đức thầy lòng của con và kính chúc Đức Thầy vạn an.

Kính thương

V

Sydney, 6/3/97

Thân gửi quý bạn quý mến,

Tôi rất cảm động khi nhận được bức tâm thư của quý bạn đề ngày 4/3/97 được biết mọi người đều quý mến thành tình thân thương trong niềm tin xây dựng và tận độ, đồng lòng lo cho bản thân của tôi có cơ hội nghỉ ngơi, do sự sắp đặt phụng dưỡng của quý bạn hiền. Chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp thành tình quý giá ấy!!

Với đại nguyện tử vì đạo của chính tôi, tức là chết cũng tìm cho ra thực chất của đạo màu Vô Sanh Bất Diệt. Những gì quý bạn mong muốn nêu rõ trong thư, chúng tôi đã bắt đầu sắp xếp từ năm 1996, mọi việc đang hành triển tốt đẹp do Thượng Đế chiếu cố, vừa phục vụ, vừa nghỉ ngơi, như quý bạn đã thấy giữa mùa đông ở Montreal, chúng tôi được tắm biển hằng ngày tại Sydney. Bạn đạo đã sắp xếp nơi ăn ở tiện nghi và thanh tịnh làm việc nhiều nhưng không mệt mỏi, càng ngày càng vui, tâm tình trẻ trung, bạn hiền cung kính và không quấy rầy. Thật là một kỳ diệu của Thượng Đế đã hứa và hình thành; người tu Vô Vi không có tuổi tác, chỉ có tâm thanh nhẹ và sáng suốt.

Lúc này tôi thích phục vụ hơn lúc nào hết, thơ từ của những người đau khổ đến với tôi rất nhiều, nhờ họ mà chính tôi đã tìm ra nguyên lý tận độ mà hành sự, qua phương pháp công phu mà chúng ta đang hành, hào quang sáng chói tận độ nơi nơi khi cần đến. Thật là vi diệu vô cùng : sự hiện diện của tôi ở khắp các nơi đều vui thích và tự thức giác tình đời đen bạc, giải vòng ước mơ. Nhiều bạn đã nhận định tôi là người truyền pháp nghèo nhứt thế giới là Bé Tám! Chẳng có một lời than ván cầu xin mà chỉ cặm cuội lo phục vụ các bạn hiền khắp năm châu! Khóc trong đêm thanh vắng, thương trong mối tình sáng suốt chung hành, ước mong nhà nhà yên vui. Thật tâm của Bé chỉ muốn cho huynh đệ thực hành đứng đắn và sớm giải nghiệp tâm.

(123)

Anh Hội Trưởng Phan Cao Thăng đã âm thầm lo cho tôi có một chỗ nghỉ ngơi trật tự khi chúng tôi về đến đó vào tháng năm tới. Những người đã và đang làm việc với chúng tôi để phục vụ quần sanh hiện tại, đều thành tâm và âm thầm làm việc, rất ít rêu rao: tâm thức mọi người đều đồng nhứt trong thực hành và chẳng muốn cho ai

biết sự phát tâm của chính mình, ngoại trừ sự chứng giám của Thượng Đế, âm thầm làm việc trong xây dựng và cứu giúp, đứng theo tia sáng của Đại Bi.

Những lời đề nghị của các bạn đã nêu trong tâm thư, lúc nào chúng tôi cũng lưu ý; Hạnh đức của các bạn đang ngập kiến Vô Vi!

Lúc nào cần đến, chúng tôi sẽ báo tin và nhờ sự giúp đỡ quý giá của quý bạn.

Thành thật cảm ơn sự sáng chói hạnh đức Vô Vi đã và đang quang chiếu đến chúng tôi, qua nhiều năm khổ nhục, mới có ngày nay. Kính chúc quý bạn thân tâm thường lạc và thực hành trong thanh tịnh.

Quý thương



Bé Tám Lương Sĩ Hằng

T.L. 68.03.97

Kính gửi Bé Cẩm quý mến

Mh

con là L

xin gửi mẹ

hôn đến Bé Cẩm.

Đã từ lâu con không có viết thư thăm Bé Cẩm vì con nghĩ là Bé Cẩm bận quá nhiều việc nên con không muốn làm Bé Cẩm tốn hao công sức.

Con rất xúc động và xin cảm ơn Bé Cẩm đã cho con 300 đô và con nghĩ Bé Cẩm lúc nào cũng hỗ trợ con từ đời lần đầu nên tâm thân của con mới được như ngày hôm nay

Bên này tại con nhờ các bạn giúp đỡ nên tại con mới có phương tiện hỗ trợ cho nhau để liên lạc với Viện Khoa Học Tâm Linh
Chàng Long Thủ đô Hà Nội

(125)

đề hy vọng Pháp Lý Đồ Vi được
phép truyền bá đề dài tại Việt Nam

Một lần nữa con xin gửi đến
Bé Cẩm một nụ hôn nữa -

Kính gửi

Con,

L

(126)

Sydney, ngày 8/3/97

L con,

Lâu năm Bé mới vui nhận được tin của Luận, thăm tu thăm tiến đến ngày được liên lạc tốt đẹp trong tình yêu thương của Trời Đất đã hình thành. Bé Tám luôn luôn sống trong tâm tư của Luận, chạy khắp các nơi. Luận lúc nào cũng muốn cống hiến cho nnon sinh một việc làm của chính mình cho tất cả nnon loại cộng hưởng hòa bình cùng Trời Đất. Bé Tám cũng vậy, đêm đêm lo tu thiền, tâm thức thanh nhẹ vô cùng. Trời Phật chứng minh và tận độ chúng ta là đủ rồi, người đời bất chánh suy tư lộn xộn, trách móc và nghi kỵ không bao giờ gỡ rối được. Tinh thần phục vụ thiếu kém, tạo cảnh sân si tự hại từ tâm lẫn thân. Người còn rằng không bao giờ nghĩ đến bộ răng của chính mình sẽ rụng trong tương lai. Việc làm của tâm linh không cần biết sự còn hay mất của tình đời, chỉ thực hành trong sáng suốt để tự cứu và giải tỏa sự phiền muộn sai quấy ra khỏi lãnh vực thanh tịnh hướng về tâm linh mà hành sự, sẽ tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp trong thực hành. Xứ ta thiếu thốn đau khổ, chỉ có tâm linh mới có cơ hội đánh thức và xây dựng tình người rõ rệt hơn. Luận đã nghe bao nhiêu kỳ thuyết giảng của Bé Tám từ quê nhà cho đến hải ngoại đều bình đẳng trong xây dựng, đưa hồn của Luận thoát tục dễ dãi, duy trì tâm linh tiến hóa đến ngày nay, không mê tín dứt khoát tu tiến với một chiếc xe vespa, chung nhau phục vụ tâm linh. Cộng đồng người Việt Nam từ trong xứ cho đến hải ngoại, đều chia rẽ vì cá tánh không đồng nhứt, nghi kỵ lẫn nhau, ngược lại thực hành phát triển tâm linh thì sẽ hội tụ tốt đẹp chung đường tiến hóa, thì sẽ tiết kiệm được ngân sách, bớt phá hoại thể xác, có một không hai do Đại Thanh Tịnh ân ban, dững mãnh dững tiến trong thanh tịnh. Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

7.1.67 07.11
 M42

Ngày: 4/1/67 STT: 46372 Số trang: 01 Người viết: KSL. Lưu tại: ngày:

Tư tưởng

Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ về tư tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tư tưởng là một hệ thống những quan niệm, thái độ, tình cảm, niềm tin, lý tưởng... được hình thành trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Tư tưởng có vai trò định hướng, điều chỉnh hành vi, thái độ của con người trong cuộc sống.

Đầu tiên, cần phải hiểu rõ về tư tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tư tưởng là một hệ thống những quan niệm, thái độ, tình cảm, niềm tin, lý tưởng... được hình thành trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Tư tưởng có vai trò định hướng, điều chỉnh hành vi, thái độ của con người trong cuộc sống.

Đầu tiên, cần phải hiểu rõ về tư tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tư tưởng là một hệ thống những quan niệm, thái độ, tình cảm, niềm tin, lý tưởng... được hình thành trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Tư tưởng có vai trò định hướng, điều chỉnh hành vi, thái độ của con người trong cuộc sống.

(28)

Con cháu!!
 15 Hình con bé gửi qua sau.

Sydney, ngày 8/3/97

Kính gửi soeur N

Vui nhận được thư của soeur đề ngày 4/3/97 được biết soeur vừa vượt qua khỏi tai nạn xe cộ đụng nhau vì sự bất cẩn của người lái xe.

Có tai nạn mới thấy rõ sự cứu rỗi của Chúa đã và đang lưu ý đưa con thật tâm phục vụ quần sanh tàn tật đau thương, cũng là cơ hội xây dựng niềm tin đối với Chúa. Mỗi mỗi ở thế gian này đều do sự giả ảo bán loạn sanh ra nạn tai bất ngờ! Chỉ có Chúa cứu mới thoát khỏi đường tơ kẻ tóc. Vì ai mà soeur phải chịu vất vả như vậy? Sự thật soeur đã vì tình thương và đạo đức, bằng lòng giúp loại người có hồn có xác bị bỏ rơi trong vùng đất quý thương của Thượng Đế tạo dựng. Tình thương không biên giới, chính soeur là người chứng minh điều này để cho những người kế tiếp thức tâm và lập hạnh qua việc làm cao quý của soeur - phòng ngừa sự bất trắc, và tận độ, chỉ có người thật tâm tu mới chịu nhận lãnh nhiệm vụ này. Xứ ta đã bị chiến tranh vầy xéo, gây ra hậu quả nghèo nàn ở ngày hôm nay, cũng do nhơn tâm bất chánh giành giật đấu tranh không lối thoát, ngược lại còn ăn hối lộ gieo họa cho toàn dân, thảm kịch và hậu quả rất rõ ràng, mưu đồ làm mất tình thương tận độ của Chúa.

Quý soeur là người chịu hy sinh và duy trì tình thương của Chúa trên mặt đất này, quý giá vô cùng, nhưng mấy ai đã hiểu được tâm tư của quý soeur đã và đang vì ai? Phụng lịnh của Chúa mà dốc lòng xây dựng tình thương hằng hữu trên mặt đất này.

Chúng tôi tuy lớn tuổi nhưng cũng đã kinh nghiệm qua khổ nạn của tình đời đen bạc, chung qui cũng phải tự từ chối sự ác độc trước khi lìa xác. Quý soeur một dạ một lòng tin Chúa và phục vụ quần sanh không ngừng nghỉ, đó là ý thiên lành của Chúa hằng cứ giúp. Quý soeur đã chịu sống cô đơn với xung quanh bao đau khổ tức là tình thương của Chúa đã và đang sưởi ấm tâm hồn của soeur qua ngày tháng tận tâm phục vụ với tất cả chơn tình sẵn có!

Kẻ ít người nhiều, xây dựng cho nhau thì mới hình thành được tình thương sống động và cao quý.

Quý soeur yên tâm xây dựng tình thương hầu cảm động những người kế tiếp. Kính chúc soeur vui hòa cùng các giới trong xây dựng tình thương và đạo đức.

(129)



S. , ngày 18 ²/₉₇

12/2/97
H.S.

Ông Cảm kính gửi,

Ngày 8-12-96 tôi có biên thư chúc mừng ngày
hỷ niệm sinh nhật Ông Cảm "23-12" và hoan hỷ đón mừng
Merry Christmas và Happy New Year 1997.

Bắt đầu ngày 31-1-97 nhân ngày 23-12 năm Bình Eý '95 -
ngày Các Quân thắng thiên binh Đổ lên Thành Chương; tôi
được sống nhận được món quà rất đẹp và mang ki (300 đô ùc =
2.580.000 VNĐ) từ ùc gửi về. Tôi es nhờ người mang quà đến
cho tôi biết danh thành vì gửi quà! Được trả lời: Không biết.
Tôi từ cách há gia trường và từ bạn cho mình chức danh là
"thầy bói" tôi triệu tập buổi họp bắt chương đề bài cho ra: Ai là
quiltân nhân của chúng tôi? Chúng tôi không bói ra mà; nhưng
bói có Khoa học, cần cứ vào dữ liệu, dữ cam, có cần bàn
nguyên lý, nguyên nhân. Sau một hồi góp ý kiến, thảo luận,
bàn cãi, đến thế để ngã về một kết luận tuy đơn sơ
nhưng cảm nhận vững chắc, không sai.

Lấy ý kiến chung và cần cứ vào nguồn gốc quà từ đâu đến?
nhân dịp nào quà được gửi ban?

Đưa vào việc điếm lại các vi ân nhân ở ùc?

Mời tình nghĩa và nể nang thân tình các vi ân nhân.

(130) Sau cùng, người nhận quà, người mang ơn đứng dậy và không
ngần ngại, không chút nghi ngại đồng đặc tuyên bố: "Không
ai, ngoài Ông Cảm là người đã gửi quà 300 đô ùc cho gia đình tôi!
Chương Đề ban phát cho chúng ta món quà này, qua
tâm lòng Bác Cựu, tình thương người của O. Cảm và đã mệnh
ban tay Ông Cảm gửi đến"

Coan góa cảm tạ và ghi ơn Ông Cảm về cử chỉ thường
người với tâm lòng Vàng, Ông Cảm luôn luôn tỏ bày.

Chắc Các Quân đã ghi đậm nét hạnh đồng đất Tình Thương
của Ông Cảm trong "Đổ binh lên Thành Chương" ngày 23- tháng
12 năm Bình Eý 1995 vừa qua!





Hành động Ông Lâm thật tế nhị và kín đáo. ^{từ 16 giờ} 7
 Viết đến đây, thì Ông Lâm lại đến với chúng tôi. Ông
 bắt tay mở thư Ông Lâm... thư viết ngày 21. 9. 97 mở đến
 ngày 18. 2. 97 mới đến với chúng tôi. Chúc lễ bàn bạc về tâm
 sinh phật triển; Chấn Quốc là nỗi bình an nhất của cuộc sống
 tâm linh. Tổng hướng về Chúa để hành sự thì mọi sự sẽ tiến hành
 trong tâm thức. Hơn vô sinh bất diệt! Hoàn cảnh là an ủi... và
 Thúc tâm dứt khoát ở tuổi già để tiến tới thành tinh, tiến tới ánh
 sáng về cùng tận, nơi đó là biển yêu của Thượng Đế làm đó cho người
 thất tâm thì. Tránh tham lam --- thực hiện tha thiết và thường xuyên
 Có cố gắng trong những ngày còn sống sót lại của cuộc đời sắp tàn
 này... để Chúa được phần nào thời gian phi phàm đời sống đã qua.
 Trong buổi thư tôi vẫn nhận được... dứt khoát không một
 từ nhỏ nào nhắc tôi qua Ông Lâm đã gửi tặng. Những chứng
 từ qua quyết: qua 300 đô về vừa nhận được là qua Ông Lâm ban
 trong di chúc của ông về... và cũng để dành một ngàn cho ông
 để cho buổi tiệc trà bình ngót chia vui trong gia đình và
 đời bạn bè thân thiết. Trong dịp kỷ niệm tan thất (80) ngày sinh
 nhật của tôi. Nhờ Ông Lâm chúng tôi sẽ thực hiện buổi tiệc trà
 đơn giản ngày 14. 7. 997, không làm làm gì phong phú vì hoàn
 cảnh không cho phép. Ngày này, tôi sẽ tin tưởng hy vọng một
 sự quở răn thì tôi thay mặt Ông Lâm, đang cách trở ngàn dặm. Nhờ
 đến tôi và chia vui với tôi. Tổng thất cảm ơn Ông Lâm đã giúp
 đỡ chúng tôi có chút phương tiện tổ chức buổi họp mặt di chúc
 này. Một lần nữa: Đa tạ và đa tạ Ông Lâm.

(13) Hành động Ông Lâm tế nhị lại kín đáo. Chúng tôi khám phục và
 cảm nhận Ông Lâm đã thái hậu sâu sắc và thi hành triệt để lời
 dạy của Đức Giê-su trong Kinh thánh: "Khi các con làm việc thiện,
 thì hành bác ái... hô thì...; đừng để cho tay trái biết việc tay phải làm;
 nên các con làm được kín nhiệm, ăn mật... và Cha Đấng, con
 ở trên Trời đã Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, ăn mật, sẽ ban đáp
 cho các con... (Phúc âm thánh Matthieu Đuan 6, các 3 và 4.)

Đời nhân xét đến số chân tình kính gửi đến Ông Lâm
 Đuan 11 gia đình tôi xin kính chúc Ông Lâm đời dài sức khỏe,
 hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng bằng Thượng Đế giao phó, và
 nhận tâm lòng thành thật biết ơn và nhớ ơn của chúng tôi.
 Thay mặt gia đình
 K. H. H. 91 91

Sydney, ngày 12/03/97

Kính gửi anh N

Vui nhận thơ anh viết 18/2/97
Thơ quà nhận được dịp may vẫn còn
Niềm tin sẵn có ní non
Trời ban tình đẹp vết son đậm đà
Nạn tai cũng phải vượt qua
Tình thâm giao cảm chan hòa tình thương
Gia đình cõi tạm dựa nương
Thực hành tâm pháp yêu thương muôn loài
Cần khôn vũ trụ chiều hoài
Giúp người tiến hóa lập đài thanh cao
Tâm tu phát triển tự dào
Niềm tin sẵn có thấp cao vui hòa
Dù cho trú ngụ gần xa
Điều hòa tâm thức thấy xa nhưng gần
Tình thương xây dựng ân cần
Vun bồi tốt đẹp tự lần tiến lên
Khai thông căn bản đạo nền
Quý yêu Chúa Thượng tự quên thế tình
Sống còn nguyên lý vẫn minh
Tình đời tình đạo hành trình quang khai
Tự mình thức giấc đời mài
Sửa tâm sửa tánh tiến hoài không ngưng
Cộng đồng chẳng phải người dung
Cùng chung tiến hóa cùng đường tự tu
Đẹp tham chẳng có mê mù
Lui về thực chất an du phần hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Qui về một mối giữ hồn lo tu
Đất Trời đã sớm dự trừ
Giúp hồn tiến hóa tự tu tự hòa
Khí thanh tận độ thật thà
Giúp hồn tiến hóa chan hòa tình thương
Mất thời đã mở sẵn đường

(132)

(133)

Tâm thời sống động yêu thương tranh Trời
Thức tâm tiến hóa hợp thời
Đời là tạm cảnh rõ nơi quê nhà
Tình thương sống động thiết tha
Quý thương Chúa Thượng chan hòa tình thương
Hồi quang phản chiếu gieo gương
Giúp người tiến hóa tìm đường tự đi
Cảnh đời tạm cảnh dự thi
Trí tâm thanh nhẹ an vi đạo đời
Bình minh chiếu rõ sáng ngời
Tâm tu thức giác đời đời dựng xây
Tự mình thức giác đổi thay
Vui trong tình đạo dịp may vẫn còn
Thức tâm phân giải nỉ non
Tình thâm đạo pháp giúp con người hiền
Chúc anh phát triển triền miên
Giữ tâm thanh tịnh sống yên sống hòa.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

1.6.15-03-97
MH

Sài Gòn 19/2/1997

Kính thưa Cầu mẹ,

Chúng con xin báo đi Cầu mẹ biết là chúng con đã nhận được 1.720.000 đ (200 đô U.S.) của Cầu mẹ gửi. Chúng con xin cảm ơn Cầu mẹ rất quan tâm quá nhiều đối với chúng con - nhất là trong hoàn cảnh Cầu mẹ đã cao tuổi và phải lo lắng cho quá nhiều người.

Như thiệp báo hiếu chúng con đã gửi cho Cầu mẹ, chúng con đi từ chối lễ thành hôn cho cháu gái đầu Đông Phong Lan vào ngày 18 tháng 4 năm 1997. Rất tiếc là Cầu mẹ ở quá xa không có thể kịp kiến kiến ngay với cháu. Bên này các ông bà nội ngoại cũng quá già yếu không về dù được - đó là thiệt thòi lớn đối với cháu. Tuy vậy cũng mừng là trong buổi tiệc hôm đó cũng có mặt đầy đủ bà con ở Sài Gòn: Anh Hòa và vợ (con cháu Hai) chị Huệ anh Đạt, và chồng anh Lữ, chị Hải (con dì ba), và chồng Hải Dương (con dì Năm) nên buổi tiệc cũng thêm phần vui vẻ.

Chúng con gửi thăm hỏi gia đình chắp với con rể đi Cầu mẹ biết


(134)

mặt -

(135)

Lần nữa chúng con xin cảm ơn
cậu mợ - Cậu chú Cậu mợ luôn luôn
thở mạnh đi có dịp về lại đất nước
cho chúng con có cơ hội gặp được cậu mợ -

Chúng con -



D N

Sydney, ngày 15/3/97

H con,

Cậu vui nhận được thư của con với hình ảnh của toàn gia đình vui khỏe của con, được biết cuộc đời tiến hóa từ giai đoạn một, mỗi người phải tiến dần đến cao niên, nhiên hậu cũng phải từ già cảnh tạm mà ra đi. Ngày hôm nay vợ chồng con vẫn được thăng chức, cộng thêm nghiệp lực tức là bố và mẹ vợ người khác họ lo lắng cho nhau, xây dựng thành tổ ấm ở tương lai, đó là định luật hóa hóa sanh sanh của Trời Đất đã sắp đặt, đôi bên sẽ được ổn định mà hành sự.

Nhớ lại lúc trước con lọt lòng mẹ không bao lâu, đã lia nơi chôn nhau cắt rốn mà học hỏi cho đến ngày hôm nay mới có được một gia đình ổn định trong xã hội vẫn còn đầy đây sự thiếu thốn, về vật chất cũng như tình thương, nhớ lại lúc trước hàng ngày cậu đến chơi vui với má con, được nghe tin bác con đem con về sống ở miền Bắc Hà Nội, rất tiếc cậu chưa nhìn được mặt con trước khi rời khỏi, không sao tránh khỏi sự nhớ nhung và nhắc nhở trong tâm thức khi cậu cháu xa nhau không có một lời chúc tụng. Cậu vẫn cầu xin cho con thượng lộ bình an, ngày hôm nay nhìn hình mới thấy tâm con là một con người cứng rắn và cương quyết, ngày hôm nay đã có một gia đình đầm ấm. Cậu rất mừng cho hồn thiêng của má con vẫn vui như cậu, có gia đình thì phải quý thương nhau trong xây dựng và xây dựng thì tương lai sẽ được tốt đẹp. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,



Cậu Lương Sĩ Hằng,

Gjøvik 24.2.97

Tên bà Thừa Đức ông Tâm

Con được thư ông con rất mừng con biết ông tâm có trí bình An thế gian, vợ chồng đưa con gái lớn nó hôn qua nó viết thư ông nó An cách đó cho ông qua Nam nó nói con tu đạo ta nó biết con bỏ đạo tu theo trong chùa, con không chịu nên nó điếm đi chuyên bác học để tu thế, con có 5 đứa con 2 trai 3 gái, 1 đứa gái nhỏ có chồng ở Bắc con 4 đứa kia được biên qua Nam, ở trước hết con định qua đây coi các con làm ăn ra sao nhà của như thế nào rồi con xin đi tu. Con nghĩ con làm tròn phần sứ làm con, làm vợ, làm mẹ con lớn khôn ngay may chúng nó có công viết làm đây để như vậy con yên tâm tu. Nào ngờ nghiệp con quá nặng, qua đây mới hay trên mặt hết các con nó phân ra 4 đứa phải mỗi đông đều mỗi đứa nuôi 3 tháng, lại ở nhà chúng nó mỗi ăn cho không tiền; con ở nhà đứa gái lớn vợ chồng nó làm như con đi như con như nước uốc gì con được đi tu.

(137) Ông Tâm ơi, con ráng học nhân học hóa, con ăn chay bị chướng mắt bị nó rầy con không biết phải làm sao, con chỉ ăn có 10 ngày 1 tháng; lúc đầu con định qua đây con ăn chay hơn nhưng trời lạnh quá nên ăn có 10 ngày.

Con thưa Đức ông Tâm cho con xin đi chỉ có B con muốn An như liêu bản vãng là bao

những tiền và gói bằng cách nào, con nhớ
huyền phần mắt đau không thấy đũa đi 1 mình
bữa nay mắt con mở lắm nên viết số, con
coi chú phải có. Khiến coi chú lớn mới coi đũa.
Con nguyện 1 lòng 1 dạ tu vô vi cho tới hết
cuộc đời con. Con sáng tu cho các con nó thấy
con biết Đức ông Tâm có vẽ với con trong lúc
thiền có bữa đó con ngồi thiền thấy có 1 cái cây
thăng ở sân lưng con, như vậy là ông nhắc
con ngồi thăng lưng.

Tỉnh lại Đức ông Tâm khuyên con xin dạy
cho con phải làm thế nào để trả nghiệp cho
mau, con bằng lòng trả nghiệp dù đau khổ
thế nào con cũng sáng suốt, bao giờ nào chỉ

thông biết nghiệp lúc con thế nào mà cứ xây
sân chổ mắt hoại, có lẽ tại con mắt con

(138) Con cần nên đi đốn cho Đức ông Tâm được
nhiều sức khỏe mà đốn đặng các con tu.

Con có trước 1 bộ bằng Sàng chung hòa bình
con nghe đi nghe lại con có cảm tưởng như
con được đi trả hồi đó.

Bao giờ con mới gặp được Đức thầy.

A B

Sydney 23-03-97

T con,

Ông Tâm vui nhận được thư con đề ngày 24-02-97 được biết con đang bị nhồi quả bởi nghiệp lực của gia cang.

Các con của con thương quý con mới lo sợ cho Mẹ Hiền tu sai đường, cũng nằm trong sự âu yếm giữa Mẹ con. Ông Tâm không hao giờ giận các con của con vì nó chưa hiểu Ông Tâm mà thôi, vì tình thương Mẹ hiền hóa làm vậy đó thôi. Ông Tâm là người tu đã từng vượt qua giai đoạn đó, không sao đâu. Con đang đứng trong vị thế khó xử vì con muốn tu và thiếu hành cho nên bức tức. Nếu con cương quyết hành đúng theo nguyên lý của Trời Đất thì sẽ vui nhất những sự kích động và kích động của gia cang mà tự tu tự tiến, lấy oán làm ân thì con sẽ vui. Trước kia Ông Tâm tu cũng vậy, toàn thể gia đình đều chống đối, nhưng Ông Tâm cương quyết hướng về Trời Phật mà tu. Mãi cho đến nay vẫn không thay đổi. Lập trường của Ông Tâm trước sau là một. Tình trạng của con hiện tại không khác gì Ông Tâm trước kia, con nên cảm ơn các con yêu quý của con mà hành sự thì mọi việc sẽ được tốt đẹp ở tương lai. Ông Tâm không có cách gì hơn bằng con tự thức.

139
Chị B. đi theo Thầy có cho hay phủ hiệu lúc này bán dạo xin hết, chưa có cái mới. Tủ là cần thiết hơn phủ hiệu, bằng vàng bạc cũng là vật chứa thôi, cần tu để tự thức là quan trọng hơn. Vô Vi không cần chạy bận nhưng cần thật tu mà thôi. Con có dịp nghe giảng của Ông Tâm con cảm thấy chính con phải tu sửa nhiều hơn. Ông Tâm không lợi dụng và phá hoại gia cang.

Chúc con vui tiến.

Quý Thương.


Lương Sĩ Hằng

Ngày 24-3-87

Xin Thầy vui vẻ đọc con tâm tình đau khổ và thắc mắc, mà con khóc theo vô vi với Thầy!!

Thưa Thầy,

Con cố nhận và đọc thơ Thầy, nước mắt con tu trào ra, vì Thầy nói về Phật Pháp Tăng. Trong một bữa học sống chung bàn về Mục Ba Tam. Con đứng ra dẫn giải về Phật Pháp Tăng. Quý bạn phê rằng: "Rắc mùi thầy chùa. Ở đây Pháp Lý Vô Vi không có câu văn khổ nghệ đó." Thầy ơi, con buồn cười.

Hành giả qua 23 năm mà còn ở trong vòng văn tự quá rộng mở hay hạn hẹp, rập khuôn người này đến thế?

Pháp lý Vô Vi khai thông ngũ tạng nhờ pháp luân siêu. Thăng hoa từ tướng trong giờ phút tọa thiền. Học Phật ở tâm thanh tịnh, khai phóng, hóa giải trong niệm thức. Vô vi ngâm ở mọi tâm từ giờ, từ phút, vì ngũ hành tương Tam giới nó xi gạc bao che, lẫn áp. Phải có ý lực, Pháp luật trong kỳ cương lập hạnh chơn chánh mới đánh đổ nó ra được. Đó là Phật tánh.

Cái tôi quên ở Trái đất mà phân ngã chưa thức giấc cao, chưa pháp luân rớt rảo tổng nó ra để khai thông, trần hôn đang nằm trong cái vô minh bao che nó lại, vô tình lịch kỳ qua văn tự không chịu thực hành theo phương pháp chỉ dẫn, siêng công phu, cho đúng để cho

biết đả phá, tiêu diệt và tiêu diệt chính xác các mọi biến chuyển trong ngũ hành mà cái

khí vô vi siêu vượt cho phân hôn thăng hoa, phân xác nhẹ nhàng, tránh mọi cảm bầy, sự

cảm đó của Hồng trần đa dạng đa ngôn, đa văn, vì như thế hành giả cảm được bản

chất của tâm linh, tâm linh là nền tảng của trí tuệ, giải thoát trong thanh tịnh

chơn nguyên từ nền đất tâm chịu đựng vui vẻ. Ở ẩn một mình tránh động loạn để từ từ

đem pháp giúp cái quả báo không bị. Cái mình chính lột lột của Pháp lý Vô Vi lúc xa Thầy

lặng lẽ, diện quang và tâm linh đi song song ở giờ giấc tọa thiền, mà Pháp luân thanh tịnh

là chính yếu nhất, phải có diện quang phân hôn sáng suốt lên cao tương tự tướng trí tuệ giải

thoát, thể xác làm cái ngã hành có định luật, hành giả xin vẽ tránh né một cách thông đạt

hải hòa. Tâm linh đi đôi với phân ngã và chơn ngã so sánh hiểu biết chánh tà, thoát ẩn

trong hiện tượng cái tiến, tương yêu, thông cảm trong ảnh bèn chơn linh, mặc dù me

quy yên tịnh. Thân, Thanh âm chuông, phù che.

Vô vi hòa ban vui hoạt động phân, vô hình như hữu hình. Trong Trái đất này dù

giao nghèo đều là bạn, không phân biệt giai cấp, màu da, sắc tộc, họ đang tu và tra nghiệp

qua theo sự hiểu biết bằng từ ngữ nhân từ vô vi cũng có một miền hòa cảm qua phân hôn

qua ánh sáng diện quang, mặt ai này tiến! Trong Đức Tin Phật Pháp mà Tăng chi chuyển

từ dẫn hạnh được làm quen với 2 Khổ Hữu, vô một cách vui vẻ trong tâm thân từ trước

thành, đến sáng, am đương sáng đều ở hiện tại mỗi ngày khi xác chưa rời ở Trái đất.

Người Vô Vi tập hạnh đã nhân nhân biệt được tại sao khổ sở trên miền, luân hồi quá báo

án, vui trong cái vô us ty, với khí vũ trụ bao quanh và tiết khí bốn mùa. Nghèo giàu, bệnh

khỏe cũng trong vòng luân chuyển ra bờ tực cần thế trần, anh thương sâu đậm!

Sinh ra Thầy, Pháp lý này, tập lại những trung. Hạ bèn trong nội thế cho có trật tự nhờ lấy

100

chính pháp. Nhưng cái gọi là giải thoát là một giấc mơ do mình không tự
chủ phóng tâm lấy gì bên ngoài của Thầy. Thường gồm có: Nam giới quan Trung gồm
có Ngũ tạng nằm bên trong là: Tim, gan,脾, phổi, thận. Như vậy họ gồm có những gì? Phần
đó Thầy không cần giải để cố sự cái cơ trong Tinh Trời. ở Las Vegas bên Mỹ, rồi có lớp học
sống chung một nơi một học một Đệ Tử. Thừa Thầy, có phái Hạ gồm có: bụng, đơn
điền, hậu môn, ngực, thành dương vật. Thờ xuống quá rón mới khai thông được chất trước
ngày ở địa ngục a u mà đứng và lui chửi sách ra nghiệp chương luân hồi lực đạo
khuyết nhiều trên gian mà cũng là cái tình hoa mỹ lệ của trái đất. Thượng Đế sắp bày ra cái
nhân tự của muôn loài vật và âm dương, nam nữ. Muốn trở về phải lập hạnh. Ăn cháo
lông tống phủ sai hòa pháp luận, chấp pháp trong thanh tịnh là trở nên sáng suốt từ bước
đi lên. Pháp luận trị bệnh bất cứ hay có diệu. Khai thông thượng, trung, hạ đưa đồng tử
lên cùng âm bồ đề, ngũ minh yáo. Không tu học được phước thế thì Pháp lý sẽ đi vào văn tự
rõ ràng. Nên cái Pháp Ông tăng tìm ra một đạo giải thoát về Cực Lạc, thì Phật Pháp Tăng
không bị Ông Nhân Tử đưa lên tôn sùng cá nhân cùng bất, qui lạy, tranh chấp mơ hồ, đánh
đem tội giống Vô Vi gói vào văn tự cái cơ nguyên cứu, rất đáng thương cho Thầy, Tổ.

Tại sao tại sao tu không đồng ý lập lớp học Bí Pháp chơn truyền để làm căn bản cho
Pháp lý? Gặp trong hội giảng không bao giờ mất để cho những ai khao khát giải thoát họ
có cơ hội học lên. Vô Vi rất hay, càng tu càng hay, càng xa lìa ăn uống, nhà lầu, xe hơi, bè
đào và cũng giúp họ ban biến có cái siêu thế giới mà đức tin hướng thượng làm căn bản
trong giới giác ngộ thiên. Có con vô lý thực tế khoa học. Thừa Thầy, cha mẹ sanh con ra,
con từ đây đau khổ, bị xác chết hãm hạ triều miền ngày đêm, từ 17 tuổi đến 42 tuổi. Hai
mươi lăm năm lăn lộn trong vòng địa ngục không lối thoát. Gặp Pháp Vô Vi làm con sống
lại yêu đời của ngày tàn năm tháng! Học Vô Vi 24 năm tính đến năm 1997 (24 năm qua con
khỏi đau tật được Pháp lý để ra và rửa sạch từ làm hồn thể xác, thay da đổi thịt nhờ
trường dạy suốt 25 năm. Tô. Thầy đưa con vào nếp sống mới! (biết lý cách trần tục, lòng
trước lúc thanh). Có linh thân mới! Con người mới trong niềm hòa ái của tứ sắc công
thanh. Pháp lý đưa con vào vòng tái tự của Tâm linh, đưa con nhảy cảm qua từng mình
triết. Như lý đúng, cau ty mình đi ra con vào linh ảnh, vào chiếc tự làm cho tâm hồn con
đầy từ cái vô minh và đời này nó để lộ ra cái Phật tánh không không thúy chung như nhất.
Cái địa danh niệm gian là lời chú chửi của hiền nhưn quân tử phạm nhân, của Không Lão
mà trong vô vi dạy, cho phần hồn linh thấp được nhiều sự dạy dỗ ngắn gọn đơn thuần mà
sâu xa kỳ diệu. Ngồi từ vô vi học rộng trong ngôi trường đầy hào quang của Phật Pháp
Tăng chỉ ăn được cái bản vô vi, học trong trường vô vi, uống nước vô vi, hiểu được vô vi thì
cái chết thật sự ở dương trần trong đó có cái ta phạm ngã. Thầy ơi! Con đã chết rồi. Thầy
hãy làm chỉ! Đấy tâm cho đứa học trở ngộ nghịch, bất hiểu làm Thầy phát cực khổ đọc từ
đồng chú để tâm tịnh với Thầy. Thừa Thầy, Con lập hạnh một người Sĩ tử Lương thiện rồi
những điều thiên Phật nếu có sự thật, hiền lành trong ngũ giới và lục độ ba la mật trong
Bát chính đạo thì Hạnh của Ân Sư Lương Sĩ Hằng có một không hai, đang tòa trong Càn
Khôn vũ trụ và đang lan tỏa từ giờ công phu của hiền giả mà đứa con bất hiếu thiện Ân bất
chước. Thầy ngâm giúp bản mình tiến lên trong tinh điển, văn điển, không ngồi nghe băng,
xem giác điệu mà đầu lý ở đầu mỗi chữ bởi cái óc quá thông minh nặng nề gói cả khối

141

sách vở làm hàng mê si, hàng mê pháp mà phá chấp, nhẹ nhàng mà người học trở muốn lên cao phải để xuống cho nhẹ. Sĩ học 20 hoặc 30 năm của vô vi để giải thoát, học bùa ngải, ông lên ba xuống, là danh tặc Quan Âm. Ông Trời nhập vô, mượn xác để làm gì? Thần thông giúp cho ai? Trời Pháp sửa sai thêm bớt làm Giáo Chủ! Ôi! Tam giới ngũ hành nó đúng vì là Thiên đường, Thiên viện tập vô an trú, vui tươi. Thầy dạy, người người là thiên đường như nhà là thiên đường, chỉ có một cái Thiên đường do Thượng Đế vẽ sơ đồ rộng lớn, đẹp để xây dựng thành nhà mà tiếng ồn ào, ánh sáng làm mê hồn để hồn siêu thoát về Cực Lạc thì bị mê sáng để giác ngộ đi lên trong tọa thiền không biết mệt mỏi mà Sĩ Tử phải học đạo mới có được. Thầy đi, Chỉ có Hạnh Lương Sĩ Hằng mà Tăng lữ có được (muốn được như ý được? Chỉ có Pháp là mới giải tỏa được để đi lên. Thưa Thầy, học được hai cái này bản đồ, cái chi điểm, cái lập trường vững chắc, con lại vào chùa, con tò thêm một đẹp về văn tự cho Phát Pháp về thực hành trong Lục diệu Pháp môn của Kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm, cho vô Thành Thất Cổ Đại thì Pháp luận thường chuyển huệ tâm khai, con chung của Thượng Đế, của chùa Pháp Lý, tôn giáo có một, nhưng nhiều đẳng cấp làm cho qui Chơn Sư tùy cơ ứng biến theo sơ thức phẩm phụ mà khái ngộ cho từ đứa con, từ đẳng cấp trong kinh thường bao la rộng rãi. Thưa Thầy, Con nhắm mắt lại, con ngộ vô tìm thức của bản thể, ta có hơi thở hồng, ánh sáng riêng, cuộc sống riêng tư, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Những động loạn về ngoài không dính đến con nên con không chú ý. Cả cái sự nào nhiệt ôn ào như Sấm Chấn mà nó thanh tịnh vô cùng, tương như con đã sống nơi bãi sa mạc hàng 100 năm không một bóng người lại vắng. Vô Vi rất quý Pháp lý cao siêu, màu nhiệm mở được Kiến thức cho hiện ra, cái điều biết có đơn vắng lặng tràn đầy hạnh phúc, có tình thương như Thượng Đế và Phật của người tu biết Tiểu Thiên Địa và Đại Thiên Địa có một Đông thành tương ứng, đồng khí tương cầu. Trên Trời dưới Đất có một. Khử trước lưu thành, Âm dương tương hợp. Đất có Thiên Đàng Địa Ngục mà là cảnh giới của mỗi đẳng cấp tự nhiên trong mỗi nhân thể mà con người dù Kinh hay Thượng đều như nhau, đa đơn đa trùng đồng đẳng, là để cho ở sinh sống hiểu biết có thể thôi? Tại sao ta bình vực đạo pháp? Để anh ra đời người thanh chấp? Giải chốc? Vì họ dùng văn tự, họ không chú ý đến giải thoát. Hạnh phúc của nhà cũng đẹp con đi hành hương nhìn thấy đóm lại chúng sinh thì lặng lẽ, thì sợ sáng hào quang của bạn tâm vào an lạc, đi ở Ông Bà Cha Mẹ là sợ giầy và hình ảnh hoặc khổ rồi.

(12)

Kính thưa Thầy, con đã biết là như Thầy nói lên trong danh dự, Mẹ Quan Âm khai thị làm cho Phát Pháp Tăng môn dần dần mà âm thầm lặng lẽ có đơn hạnh phúc, vui trong ánh đèn vắng một phút giây yên tĩnh, con mở trời để điều luyện tự bình hạp với tiết khí bốn mùa thông theo ý học. Nếu là bạn với vô minh luyện khí công, trẻ mắt trong tâm hồn, mặc dù xác chết vô thường chết rồi không đất bụi mả. Thượng Đế là Đấng toàn năng, toàn trí, toàn giác, chương quản cả vũ trụ, hiểu biết về kỹ thuật di truyền, đa dạng đa ngôn vô bờ bến không điều gì vượt cái Đấng Đấng của thành. Có công phu con hiểu được tùy Cha cho con mặc cái bình, đẹp của cái bình, song con cứ ra như trò chơi vì nó vô thường. Con đã thấy và hiểu về Ngọn lửa tâm hồn vô hạn nhờ vì nó tính củi Thượng Đế nhồi tâm hồn thể xác con dằm ở âm nóng mà ấm ấm địa ngục. Nhưng Cha không nhồi được tâm linh và trí huệ của con vì con sợ Đức Phật của Phát Pháp Tăng gọi lại để âm cơ hội xử dụng dụng lực.

Cái Đức tin cao quý vô cùng! Nó bề bề từ và ngồi lên trong danh dự của Đạo Pháp mà phần hơn là điểm linh quang chói chói bất diệt. Nó không già trẻ, trai gái, giàu nghèo, xấu tốt, hay dở mà nó tự nhiên trong cái oai, bàng tuốt đi lên mặc dù đen tối chìm đắm. Trí huệ của Phật mặc dù bị ánh hưởng bởi nhất đê tương minh, giàu tương tượng, song không vẩn mình siêu đẳng qua trí tuệ rốt, phần không bao giờ nhìn thấy cái vô cùng tận của tâm linh qua công phu trong tinh thần Thượng Đế.

Kính thưa Thầy cho con được phép viết dài dòng van nài nói dóc với Thầy trong năm Đinh Sửu cho vui. Thầy có rầy là con nhận chịu vì ở VN, giắt nước, con người đạo pháp như môn hàng ế, quang cáo rùm beng. Thầy biết chuyện đó nhiều. Con ấn tâm chờ chờ giải thoát giúp bạn tu chơn thật đúng pháp theo sự hướng dẫn của Thầy Lập hạnh Lương Sĩ Hằng, Pháp Vô Vi Khoa Học ứng linh thượng, Thượng Đế, Phật, Mẹ Quan Âm, Thầy Tổ cũng quý bạn tu đạo hạnh tâm rầy và cả vô trụ.

Con kính chào Thầy sống mãi dẫn dắt chúng con uấn tu.

Con kính bái Thầy

Thiện An

Kính thưa Thầy,

Thượng Đế ơi con như cục đất từ 17 tuổi đến 85 tuổi. Đến 67 tuổi con mới biết Thượng Đế bắt con đóng một vở kịch cũ đây 52 năm dang dở đau khổ. Con biết rõ nhất là lúc con 68 tuổi, năm 1997 con 69 tuổi, gần đất xa trời. Tu như kiếp ngộ như thời, đi đâu là đau thương. Thấy đúng liền quang về VN, con nhờ tâm linh thấu hiểu. Con rất sợ bạn vô vi vì họ còn trong tình Trời rạc mũi Thượng Đế, sắc tướng làm gì, oai phong làm liệt, các khu tàng đảng, gần chết ôn ao, uống an dũ vị, Phật tánh còn ướt. Không có chữ Tâm trong cái Tâm vô vi hiển biết Cực Lạc, giải thoát thanh tịnh. Phật Thần Tú, Thần Tú dựa lưng vô Phật con rất sợ, vì họ nằm 1 trong ngôi nhà của Thượng Đế chưa bay ra, Xê cộ, đất cát, thiên viện, thiên đường bố thí nghèo giàu. Kính tách là cái bình của Thần Tú, họ tự do Thầy dạy rồi. Con đưa những tờ báo ra để làm gì? Bạn của con lo tu, không địa chỉ nhà ở, không máy điện thoại để nên không gọi ai trong ngũ hành mà tranh chấp. Chỉ gọi Phật và Thượng Đế qua công phu hàng ngày đêm. Ai mà thương con? Chỉ có Thầy là duy nhất. Con học lời Ông Tâm dạy, lập hạnh Lương Sĩ Hằng, pháp Tổ Đồ Thuận Hậu nâng cao trình độ, có Mẹ Quan Thế Âm, Quý Chơn Sư Chơn Nhơn, Phật Thánh Tiên đồng thương con, giúp con vô điều kiện vui vẻ. Ôi bạn vô vi là Ông Trời bắt con đóng kịch con mắc cớ vì con thấy cái vô thường và hàng triệu rất có rết và sáng suốt trong đó Hạnh Bá Nhân, Hạnh Lương Sĩ Hằng trong cung Bát Chánh Đạo là hay nhất. Cái Ta trong bản ngã của con đã chết rồi, chỉ cảm nhận, sắp thượng trung hạ rồi còn chờ Ngọc Hoàng bồi sô. Con đã gặp Thầy Tổ ở trên đó là quý rồi.

Con có điều tâm tình về Phật Pháp tăng do Thầy dạy con trong tình thương 10 phương Chư Phật

Kính lạy

142

T 10

Tôi đã nhận và đọc được, được biết ^{con} Star Union Hand
 đạo và tên là Quin Smith, xhình thể của là thể của,
 đạo là đạo, từ đó đưa đạo thì phải lên lên từ
 con là không học huyền bí, từ lòng vào đây để làm việc kia,
 đó là được lời của thầy, đi đã và đưa giáo dạy trên tôn
 thể của một người, con xhình thể hành mỗi có người hơn
 này, con dạy cũng không đi xhình thể 17, hình đạo
 thì phải nhận và nhận, xhình thể mỗi có thể của con
 nhận phần hơn con có thể của, trên đã và đưa dạy xhình thể
 của ở hiệu học vì con hơn với, không thầy đạo mỗi trên
 sao sẽ làm, sự hiện diện của con trên diện với bạn
 đạo ^{là} một môn đạo đời, con không xin với xhình thể
 dạy dưới bất kỳ thuyết nào mà mà, xhình thể trên
 thể thì mỗi thầy đời được một cuộc sống từ đó lên đạo,
 đạo với không, chỉ do tâm thể của mỗi người xhình thể
 thầy thầy chỉ thể kiến của họ từ từ từ trên là đã
 rồi, con xhình thể pháp lý hay thì ^{con} pháp lý
 người kể lại là không vì của xhình thể, trên học tâm thể
 không thể lập tại thể của, chỉ có thể của ^{con}
 con hiện tại được của thể của mỗi người, với từ
 đã là con bạn xhình thể và thể của. với ^{con} ^đ
 không nhận của của của số đã một số người tu, sự
 con bạn và bất kỳ từ trên trên thể của của nhận thể của
 con pháp lý này. tìm tìm con tìm thể của pháp
 thể con xhình thể được nhận
 không lời con với xhình thể của thể của đi đến đời!
 luôn đi xét lại của của của pháp lý xhình thể mỗi
 bộ nhận lý tôn đạo của thể của đời của thể của
 đã và đưa hình thể từ từ của mỗi, đưa con xhình thể
 Smith trên, hình thể trên với người của thể của thể của
 có của hình thể

(144)

Con xin nhận lời của thầy. Thể của con

Sydney, ngày 24/3/97

T Â

Thầy đã nhận và đọc thư con, được biết con đang muốn hành đạo và tận độ quần sanh, nhưng thế gian là thế gian, đạo là đạo. Từ đời qua đạo thì phải tiến hóa từ từ, gọi là khoa học huyền bí từ lãnh vực này đến lãnh vực kia. Đó là đường lối của Thượng Đế đã và đang giảng dạy trong tâm thức của mọi người. Con nhờ thực hành mới có ngày hôm nay. Con dầy công không đạt nhiều thì ít, hành đạo thì phải nhu và nhục, nhiên hậu mới có cơ hội cảm hóa những phần hồn còn chấp mê. Trời đã và đang dạy nhưng họ chưa chịu học vì còn ham vui, không thấy đạo mù. Sự hiện diện của con trực diện với bạn đạo là một món quà quý, con không nên với nghề chuyên dạy người bằng lý thuyết bằng miệng môi, nhưng bằng thanh tịnh thì mới thay đổi được một cuộc sống từ đời lẫn đạo. Đạo vốn không, chỉ do tâm thức mà thôi, mọi người gặp Thầy, Thầy chỉ tha thiết kêu gọi họ tự tu tự tiến là đủ rồi, con nhận thấy Pháp Lý hay thì trao pháp cho người kế tiếp là nhiệm vụ của chính con. Trường học tâm thức không thể lập tại thế gian, chỉ có hành thiền và cống hiến từ quang của chính mình mà thôi, vốn tình đời là căn bản chẻ bai và thiếu hạnh. Vốn đạo là không nhưng cuối cùng cũng sẽ độ được một số người tu. Sự công bằng và bác ái ẩn tàng trong khối óc của non sinh trong cõi phù sanh này. Đêm đêm con làm thỉnh hành pháp thì con sẽ nhận được nhiều, ngược lại con nỗ nhiều cũng chẳng đi đến đâu! Luận đi xét lại cuối cùng cũng phải về không thì mới rõ nguyên lý tận độ của Thượng Đế cùng Chư Phật đã và đang hành từ tối sáng một, quang chiếu chỗ sanh linh, hành thiền về nguồn cội tùy theo trình độ sẵn có của hành giả.

Cảm ơn những gì con gởi đến Thầy. Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

Phạm Văn Ngày 29/1/1997

Thưa Ông,

Đã được Ông gửi thư mời tôi đi thăm và thu thập tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Ông. Tôi rất cảm ơn Ông đã dành tình cảm và sự quan tâm đối với tôi. Tôi đã cố gắng thu thập tài liệu về Ông và đã gửi kèm theo đây. Tôi hy vọng những tài liệu này sẽ giúp Ông hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Ông.

Ông là một người có nhiều đóng góp cho xã hội. Ông đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và viết sách. Những cuốn sách của Ông đã được nhiều người đón nhận và đánh giá cao. Ông đã trở thành một nhà nghiên cứu và nhà văn nổi tiếng. Ông đã để lại nhiều di sản quý báu cho đời sau.

Ông là một người rất khiêm tốn và giản dị. Ông luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho mọi người. Ông là một người rất đáng kính trọng. Tôi rất ngưỡng mộ Ông và mong muốn được gặp Ông một lần nữa.

Trân trọng,
Phạm Văn Ngày

106.

Đã được Ông gửi thư mời tôi đi thăm và thu thập tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Ông. Tôi rất cảm ơn Ông đã dành tình cảm và sự quan tâm đối với tôi. Tôi đã cố gắng thu thập tài liệu về Ông và đã gửi kèm theo đây. Tôi hy vọng những tài liệu này sẽ giúp Ông hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Ông.

Ông là một người có nhiều đóng góp cho xã hội. Ông đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và viết sách. Những cuốn sách của Ông đã được nhiều người đón nhận và đánh giá cao. Ông đã trở thành một nhà nghiên cứu và nhà văn nổi tiếng. Ông đã để lại nhiều di sản quý báu cho đời sau.

Ông là một người rất khiêm tốn và giản dị. Ông luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho mọi người. Ông là một người rất đáng kính trọng. Tôi rất ngưỡng mộ Ông và mong muốn được gặp Ông một lần nữa.

Trân trọng,
Phạm Văn Ngày

Handwritten text in Vietnamese, likely a historical document or manuscript. The text is dense and covers most of the upper half of the page. It appears to be a letter or a report, discussing various matters, possibly related to military or administrative affairs. The handwriting is cursive and somewhat difficult to read due to the ink bleed-through and the texture of the paper.

149



Handwritten text in Vietnamese, continuing from the upper section. It includes a circular stamp or seal on the left side. The text is dense and covers the lower half of the page. It appears to be a continuation of the letter or report, discussing various matters, possibly related to military or administrative affairs. The handwriting is cursive and somewhat difficult to read due to the ink bleed-through and the texture of the paper.

Ninh Bính

Sydney 24.03.97

Con,

Câu chuyện được tin con tình thực trước trước
 và hiện sự đã yên ổn rồi mẹ con, trong con lý tưởng của con
 Bức Gio và khi đến đó là những lúc cần phải hành động tại
 một đất, chẳng cần lý trí biết không sao tránh khỏi
 con nên như là sự hiện diện của con là may mắn nhất
 thì có lẽ là lý trí mà không biết triết lý nguyên lý: sự
 thực hiện đi và trở lại, trên theo luật nhân quả, và
 một của con, với con một mặt ý thì không thể
 lúc cuối của ở đó đến bây giờ với con lúc trước với
 ở đó học hỏi về nhiều năm về trước cũng cho
 đến một mà lý luận trong đó, này cũng thực hiện
 sự thực hiện ý chí ở đó, và như thế cũng không thể
 tiến của con sự thực hiện ý chí trên đất ở đó hành
 bởi nguyên nhân của trên đất, câu trúc phần lớn
 thì không sao hiểu được luật nhân quả của trên đất
 đã và đang được dân tin vào luật nhân quả của trên
 đất ở đó, hiểu được như vậy thì mới hiểu được
 và hiểu luật vô sự mà hành động, hiện tại con đã mất
 mà vậy con sẽ sống với ai! Ở đó vẫn không được tin
 đến lý trí hiểu được nguyên lý của trên đất và tìm kiếm
 trên đất của hành động, và thì đến và đến như nguyên
 khi của trên đất mà sống, con đang tiếp tục mọi
 sự sinh tử của trên đất là: thành khi đến để tìm
 và tiếp và đi tìm kiếm, mẹ con không rất nhiều vì
 ở đó đã tin hiểu sau con lúc sống sau khi mất hiện

(148)

Qua, Sẻn t h o m m o n ,
Và đ o n g s ỹ đ ấ t c h o c h u n s a n h l i e n h o a t i đ e n đ i n h
Đ o o , G i h y m u i c v ả t h o b i n h c h i h a n , x i u c o n m u i c
B i ấ t g i t h i m v ả c i u , t h i c o n đ i n t h e d o n x u y n
G i ấ p c h u t i m t h i e n t h o x e m c i u đ ả n ả đ a n h o n g i 2
C h i t i m đ a n t h o n g i c h o t h e d o n đ i đ i p h u c v ả
Đ i e n s a n h t h o n p h o n t e i s c u n l ả c i u n h a n ,
C o n c o n t h e n ả n h o n n h i e n l ả t e i s đ i h o c h o
k i ả n n h i m c i u n h a n , s ả n t h e t h o n đ i h o n h
S ỹ c h o đ i c o n c i o n n g ả y c o n t ả đ ả p h o n ,
C h u c c o n v ả g i t d i n h v ả n h i n đ i e n c h i
T h e d o n đ ả đ i n b a n v ả x i n y đ u n c h o g i t h o n
C e n . / .

(150)

Đ e i t h e d o n
C i u c i u c o n
[Signature]

Sydney 24.03.97

T con,

Cậu nhận được tin con thổn thức trong phút thương giữa sự âu yếm giữa mẹ con trong cơn ly tán, nhưng con bao giờ nghĩ đến đó là nghiệp lực của mỗi hành giả tại mặt đất. Cảnh sanh ly tử biệt không sao tránh khỏi. Con nên nhớ lại sự hiện diện của con là may mắn nhất, chỉ có tự tu tự tiến thì mới thấu triệt nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, tiến theo luật nhân quả. Nhìn mặt của Ba con vẫn còn nét mặt yêu thương trong lúc tuổi trẻ cho đến bây giờ vẫn còn lạc trong văn chương đã học hỏi từ nhiều năm, từ tình cảm cho đến một mớ lý luận tạm bợ. Nay cảm thức được sự thương yêu là chánh, nhưng chưa khai thác tận cùng sự thương yêu của Trời Đất đã hình thành bởi nguyên điển của Trời Đất cấu trúc phần Hồn thì không sao hiểu được luật nhân quả của Trời Đất đã và đang giáo dục dẫn tiến vạn linh trong ba cõi Thiên Địa Nhơn. Hiểu được điều này thì mới hiểu được nghiêm luật vô sanh mà hành tiến. Hiện tại con đã mất mẹ vậy con sẽ sống với ai? Cho nên chọn đường tu tiến để tự hiểu nguyên lai bốn tánh và tâm linh tiến hóa của chính con. Xác thì đã và đang nhờ nguyên khí của Trời Đất mà sống. Con đang hấp thu mọi sự xinh tươi của Trời Đất là: Thanh Khí Điển để lánh nghiệp và tự giải nghiệp. Ba con khóc rất nhiều vì người đã tự hiểu sau con xúc động, sau khi mất hiền thê chung hành trong khổ cảnh của tình đời diễn tả trong trí óc của người mà rơi lệ một cách thành thật trong tự nhiên, cảm động mọi người ở xung quanh. Đó là một cơ hội giải nghiệp tâm từ thương tiếc đến sự cảm thông của đôi bên mà hành sự. Bày ra cúng bái để biểu lộ tâm thành quý yêu hạnh đức của người quá cố. Đối với người Đạo hiểu ra sự đến và đi của mọi hành giả thì chỉ chúc tụng cho nhau: Thương Lộ Bình An là đủ rồi.

Ngày hôm nay con lại có dịp thổn thức tâm tình tạm bợ mà trở về thực chất của chính con, để khám phá nguyên lý của Trời Đất đã hình thành thể xác của chính con. Trời Đất Người, con là người đại diện Trời Đất nhưng chưa chịu khai thác tài sản cuối cùng của Thượng Đế ân ban cho chính con, để tìm ra sự sống ấm áp mà con đã có. Lại cho con có một gia đình đầm ấm trong tình thương và đạo đức, càng ngày con lại càng thấm thía nếu con chịu tu tự hiểu lấy khả năng tiến hóa của chính con không phải ở trong một kiếp này. Có nhân thì mới có quả, kiếp trước thành thật và hiền lành thì kiếp này mới có được hoàn cảnh tốt tươi và tiếp tục tu tiến. Thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong. Con đã có tâm hiểu thấu đối với Mẹ hiền con mới có duyên may được đọc qua sự phân tách của Cậu

(151)

(152) từ Đời qua Đạo như suối tinh đang chảy trong tâm thức của con. Trời Đất Người mà hiểu nhau thì thú vị vô cùng, sống trong mọi sự an yên của Thượng Đế đã và đang sắp đặt cho chúng sanh tiến hóa từ đời lẫn đạo . Giấy mực và thời gian giới hạn, nếu con muốn biết gì thêm về Cậu thì con nên thường xuyên gặp Chú Tám Thiên Tạo xem Cậu đã và đang làm gì ? Chú Tám đang làm gì cho Thượng Đế để phục vụ quần sanh trong phần tuổi còn lại của người . Con còn trẻ nên gần người lớn tuổi để học hỏi kinh nghiệm của người, sớm thức tâm để hành sự cho gia cang càng ngày càng tốt đẹp hơn .

Chúc con và gia đình vui nhận những gì Thượng Đế đã ân ban và xây dựng cho gia đình con ./.

Quý Thương


Lương Sĩ Hằng

Đinh thừa thầy,
con nhớ thầy lắm nên viết vài hàng
gởi thăm thầy luôn đôi dĩa thuốc khỏe.
Đồng thời xin thăm cô Bê, cô Diệp và
các bạn cùng thầy luôn vui vẻ.

(153)

Phần con mấy tháng nay vẫn muốn
những viết sách không ra, mặc dù con
đã cố gắng. Xin thầy dạy cho con vài
lời con cảm ơn thầy.

Con không dám mất niềm tin của
thầy. Chỉ mong được biết ^{thầy} luôn vui và
khỏe, con mừng.

T.B. Con đang
thăm học tại T/V
Việt Bắc.

Kính thăm và thương
nhớ thầy.

Xi P
30/3/97.

Cairns, ngày 5 tháng 4 năm 1997

X P ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 30/3/97 được biết con vẫn khỏe mạnh, và hiện tại đang thanh lọc tại Vĩ Kiên, đó là điều tốt lành nhất cho cơ thể và khối óc.

Chúng ta dốc lòng thực hành PLVVKHHBPP, tức là bằng lòng tự giải nghiệp tâm thì tào khê chơn lý điển quang sẽ tuôn chảy trong khối óc của chúng ta ở tương lai. Điển khí sẽ dồi dào, lúc ấy sẽ viết bài phục vụ quần sanh và thực hành trong triết giới, dẹp nghiệp lực tập quán xa xưa, khai triển điển khí mới. Mỗi câu viết ra đều đổi mới, không chạy theo đường cổ ngựa hay không ăn cổ cũ.

Con nên áp dụng bốn pháp đều đặn và thường xuyên niệm Phật thì huyền bí nội tâm sẽ được phát triển, bớt nói, hành nhiều là đúng đường phát triển PLVVKHHBPP.

(154)

Dụng công thực hành sẽ đạt được kết quả ở tương lai.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

Đ. I ngày 05. 04. 1997.

Chạy Kính Thờng!

Được tin thầy vẫn còn ở về đến tháng 5, con
vội vã viết thư kính chúc sức khỏe bác thầy.
Con nhớ chị Ngọc Sương kính chúc với thầy trong
đến dịp gần thầy và kính mong thầy trả
lời về theo địa chỉ của con.

Chạy Quý Thờng!

Trong đại hội 96 thầy có trả lời cho con
việc cũng hai tung lay là duyên của mẹ đi câu
bỏn an trong nhà. Nhưng cho đến bây giờ mẹ
không đi, của mẹ trong nhà luôn tạo áp lực nặng
nặng, bởi mẹ có tật đọc tài, con cháu trong nhà
hay chi' trich gần gũi, khóc tủi.

Nghe thầy giảng trong đại hội 96 vừa rồi, trong
nhà có mấy cái lết nhằng là mấy con ma, nhưng
bởi con vẫn cũng sống chung cha mẹ, luôn có
nhiều tình kiến đọc tài và mỗi đây có người đi
gần chết cũ làm nhảm với con âm báo rằng có
thiếu nó một số người và mẹ con nổi lên nghĩa
khí đứng ra cũng đi trả nó dùm, theo như sự
kể lại của người đi gần chết rằng mấy
phần âm chung quanh bà rất rõ mặt của con
vì như vậy càng tăng trong mẹ lòng nghĩa hiệp.

Bởi đã được kết được lời thầy con dám
lo trong nhà chưa giải được nay mẹ lại
cũ rồi về khốn lòng con bởi rồi. Kính
mong Đức thầy cứu giải giúp con.

(155)

12.25.04.97
K

Kính Thầy!

Qua sự trung gian của Thầy Thầy
có trả lời cho con: - "Con là đại diện
trên đất, mặt khai sáng cho con, thì tương
lai con sẽ là thế giới hạnh đạo."

- Lúc nào trung tâm bỏ
đầu của em cũng phải như và phát sáng
kêu bằng đôi đũa song tu."

Kính mong Thầy giải sáng thêm sự
hiểu biết cho con và trong bài giảng của
Thầy có nói chi những ai bỏ đầu phát sáng
thì mới thoát qua cõi trần lúc sắp tới để
đến đến hoàn quốc tu thân và ngày hội vui vẻ
tức Đại Hội Việt Nam là có thật.

Kính mong những lời lẽ Thở Thở này sẽ đến
kịp Tân Tây để có được lời vàng tiếng Ngọc của
Đức Thầy. Thành tâm kính chúc Vạn An và Kính
Thầy cho em bài Thở 24 câu.

(156)

Kính Thượng.

K

N. n. C.

NGÔ giáng trần học hỏi xét phân
NGUYỆT mang tình đẹp đến cao tăng
THANH cao Trời độ tình giao cảm
Rõ lẽ càn khôn chuyển phân lần

Phân lần đời đạo cân phân
Giúp hiền tiến hóa ân cần dựng xây
Cảm thông nguyên lý vui vầy
Trời cao bể rộng thân này cảm an
Thực hành khai triển luận bàn
Giúp hiền tiến hóa đàng hoàng hơn xưa
Công phu phát triển sớm trưa
Cảm minh nguyên lý vẫn ưa luật Trời
Sửa mình thích hợp chơn lời
Nhớ Thầy giúp bạn lập đời an khương
Đạo là tận gốc tình thương
Cùng chung xây dựng cùng đường tiến tu
Thực hành giải tỏa mê mù
Tự tu tự tiến an du phần hồn
Tâm linh phát triển sanh tồn
Duyên Trời thanh nhẹ giữ hồn lo tu
Chẳng còn luận thuyết ngao du
Lui về thực chất trù tu hoài hoài
Thế gian chẳng có ai tài
Chính mình sửa tiến tiến hoài không ngưng
Giải thông chẳng có lừng khùng
Trùng tu tự tiến vui mừng nở hoa.
Quý thương,

157



Lương Sĩ Hằng

Nguyên khí của trời đất đã hỗ trợ cho con hàng ngày từ tâm lẫn thân, biết đi đứng biết nói năng, đó là ánh sáng di chuyển trên mặt đất, nay con có duyên lành tự tu tự thức, tránh cảnh trần tục xâm chiếm từ tâm thân. Đó là duyên may cho chính con, càng tu sẽ càng phát triển, con sẽ có dịp nói lại sự thật mà chính con đã hành đạt, tức là bố thí chơn ngôn.

05-04-97

S e , 21 March 97

PREPARED BY	
DATE	

1 Kính Thầy,
 2 Con là L K P (Ba của A)

3 Trừu hết gia đình con kính chúc Thầy " An Khang
 4 và Trường Thọ " để Chung Sanh nhờ Hồng Ân diu đất
 5 của Thầy trên đường tu học.

6 Sau đây con cảm ơn Thầy đã cho con bao hi xi
 7 trong đó có 1 vé và bài thơ Hồn Thiêng ~~đo~~ cháu chi
 8 trao lại lúc đi du Đại Hội Thái Lan về. Một đồng bạc
 9 Thầy cho, con sẽ để trong bóp làm kỷ niệm, luôn luôn giữ
 10 trong mình và có niềm vui thật tốt đẹp ...

11 Sẵn dịp Ly Vinh qua thăm Thầy, con nhờ mang thư
 12 này đến để thăm Thầy và kính chúc Thầy món quà mà
 13 con có kèm trong thư này. Xin Thầy nhận lòng thành của
 14 con.

(158)

15 Vài hàng kính thăm Thầy và các bạn Đạo ở Úc Châu
 16 và con cầu mong Thầy có dịp ghé San José để tất cả
 17 bạn đạo được gặp Thầy trong niềm hân hoan. /

18 Kính Thầy,
 19 L K P

Cairo, ngày 6/4/97

Hi con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25/3/97 cùng với món quà của con gửi tặng. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con và gia đình. Chúng ta nhờ tu thực hành thì mới tự thấy rõ sự phát tâm rất hữu ích cho sự xây dựng chung trong giai đoạn kích động này!

Vạn sự trên đời là không, cần thực hiện chơn không cuối cùng sẽ đạt được mục đích tốt. Thực hành PLVVKHHBPP trong giai đoạn này, miễn hậu mới có cơ hội giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Chúc con và gia đình chung vui cùng tiến.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng

11/2/97

9 9c ngày 7 thán 3 - 1997

Đinh Thừa Thủy

1. Con H. 7 58 tuổi con tu pháp lý vợ vi nay đã được bốn năm 10 tháng nhưng sau 1 năm thì con quấy và lúc rất mạnh bỏ đầu con đều nghe rúc rúc ẽ cả đầu và ở sau ngực chằm cũng đều rúc rúc hơn. 3 năm rồi mà sao không hết chỉ bớt 7 nhâm mà thôi vậy có sao không.

Thờ Thủy phần giải đùm cho con

2. và cũng sau 1 năm 1 buổi chiều con đang đứng thì con thấy con mất con set ra 1 lạng sáng liền tục cứ chiều là set 1 thời gian 10 tháng là hết set nó tru lại - 1 lạng đến Bông công chằm 10 lạng cứ ở trước mặt con suốt ngày như vậy là sao nhờ Thủy phần giải đùm cho con

3. Khi con công phu xong con năm chiều mình thì con thấy con bay bổng lên và bay vòng vòng con thấy vòng đồng nhà cửa cây cối mất hẳn mà con rất tỉnh con biết hết không hề chút nào và con thấy con bay tới 1 bầu trời rất sáng con thấy người ta đứng làm con bay lên không nơi con hạ xuống. con thấy chỉ 1 lần con có nghe tiếng rúc bỏ đầu và trước trán nhưng rất ít mất đầu con rất cố gắng niệm nhất mà sao con cứ quên hoài không tru niệm được lúc nhớ lúc quên. và khi con công phu con không tru được nó cứ không lung tung xin Thủy chỉ dạy.

Khi con công phu xong con năm chiều mình thường thấy con bay tới tầng tiếm về ngay tầng cõi. con cố gọi qua Thủy 1 tấm hình của con nhờ Thủy xem đùm cõi trường tu con ra sao mà con tu cố gọi nhiều chương ngoài. mất đầu con rất cố gắng không dám tái tái

(160)

Trung Bình con ngồi 1 ngày 1 tiếng. tý ngo meo Đinh Thừa Thủy con có nước 2 con Bồ cái để để có tới không xin Thủy chỉ dạy.

Đinh Thừa Thủy

xin Thủy xem hộ cho con xin một tấm hình của Thủy. và cho con xin 1 mặt phù hiệu ngoài sao ở cánh và một bài thơ vài lời chỉ dạy.

Con của Thủy.

H 7 58 Tuổi

Cairns, ngày 11/4/97

Đ con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 7/3/97 được biết con đang trên đường cố gắng tu tiến và chính con đã nhận ra nghiệp lực của chính con không ít. Người tu thực hành Sôi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, dụng nguyên khí trong lành của Trời Đất để tự giải nghiệp tâm, quên tất cả sự vất vả trong tâm, quên đời nhớ đạo hằng ngày, thực hành công phu đúng đắn lo cho phần hồn tiến hóa ở tương lai. Lúc công phu còn bị lắc bộ đầu, là vì luồng điện trong khối óc của chính con đang xung lên bộ đầu chưa đủ lực lượng thanh nhẹ cho nên bị dội trở lại, bác buộc phải lắc như vậy. Con nên làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hơn và trì tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cách co lưỡi răng kẻ răng, dùng ý niệm liên tục khi rảnh tối, bớt nói chuyện đời, tức là đóng cửa đời, mở cửa đạo ngay trung tâm bộ đầu, tự khai triển trực giác, lần lần bộ đầu sẽ bớt lắc và tự cảm thức được nhiều điều hay dở chính con đã tạo thành trong nhiều kiếp, bằng lòng dẫn thân hành pháp nhiều hơn, nhiên hậu mới thấu nhận được nguyên khí tối đẹp của Trời Đất, thì tâm lẫn thân sẽ được an vui mà hạnh phúc. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tức là một pháp cho tất cả mọi pháp, khứ trước lưu thành thực hành đến đích.

Trời Đất và người, hiện tại con đang mang xác làm người, có một thân hình cấu trúc rất tinh vi của Trời Đất đã hình thành, cơ tạng của con bao gồm tim gan tỳ phế thận, chứa đựng nguyên khí của trời đất như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, bên ngoài có gì thì bên trong có vậy. Khối óc xây dựng nên tâm điện rút từ trung tâm bộ đầu hướng thẳng về trung tâm sinh lực của cần khôn vũ trụ, xác của con là một tiểu thiên địa, chính phần hồn của con là chủ nhân ông, lo cai quản lực cần lực trần, phân giải đời đạo càng ngày càng rõ rệt trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Con bắt đầu quên chuyện đời là sẽ được giải nghiệp tâm, cần thực hành Pháp Luân Thường Chuyển đều đặn. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển nhớ hạ lệnh: hít đây rún, đẩy ngực tung lên bộ đầu, điều này không thể quên được. Cần thiền giờ tỳ, tức là giờ thông khai cửa trời đất, không nên thiền trong giờ âm trước, nhưng chỉ giữ tư thế thanh tịnh hướng tâm về Đấng Di Đà mà trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm thân sẽ được yên ổn ở tương lai.

Khi nhập định được rồi thì phần hồn sẽ được xuất khỏi thể xác học đạo, tùy duyên thực hành của mỗi hành gia khác nhau, biết quý mình và dẫn thân hành pháp, thì mới thật sự báo hiếu cùng cứu huyên thất tổ.

Còn con mắt của con xet ra ánh sáng, đó là do Pháp Soi Hồn thành tựu được, luồng điện hai bên tả hữu, Soi Hồn mỗi ngày ba lần thì sẽ được trụ vào trung tâm chơn mây, trước trán sẽ có một vòng tròn nhỏ ra. Con nhìn rõ hình Phật trên bàn thờ trước trán của hình nộm đều có vòng tròn, nơi đó khai triển phát sáng sẽ thấy xa và hiểu rộng. Còn về chấm đen mà con đã thấy là cơ thể của con thiếu vitamin B12. Hiện tại có loại vitamin B12 chế bằng cây cỏ. Con nên mua về uống nội trong ba tuần sẽ hết. Pháp Luân Thường Chuyển rất quan trọng cho người tu Vô Vi, phải hành pháp này trong giờ Tý tức là từ 11 giờ đêm trở đi.

Khi con nằm xuống thấy mình bay bổng, là phần vía của con được nhẹ. Nghi gì có nấy, mỗi buổi sáng nhớ uống một ly nước chanh tươi rắc chút muối, chất tiêu, quấy uống khoảng 15 phút ăn sáng thì bao tử của con sẽ được khỏe mạnh, rửa sạch bộ tiêu hóa.

Khi con thấy được bầu trời sáng tươi và vui đẹp tức là bộ đầu của con hiệp khí cùng trời đất, nhòa sáng trong lúc nhập định, hay là trong lúc giấc ngủ ngon và vui khỏe. Hàng ngày mỗi buổi ăn cần chất xanh của rau hỗ trợ cho mật gan điều hòa. Nuôi gia súc mà chịu tu sẽ hiểu luật nhân quả của mỗi phần mà thương độ cho chúng được bình an là tốt, ngược lại giết nó để ăn thì không nỡ nào đối với người tu. Cứu họ tức là giúp mình, không nỡ hại bất cứ ai có duyên gặp mình. Giết hại bất cứ loại cầm thú nào cũng đều có tội cả. Con nên thực hành dứt chủ kiến tức là tham muốn thì mới thật là người tu Vô Vi. Con xin thơ thì đọc cho kỹ và học học cho thuộc lòng càng tốt.

HUYỀN thiên bất phụ hảo tâm nhân
THI trí phân minh chẳng thiệt hơn
ĐIỆP giác chơn hồn tâm phát tiến
Qui yêu muốn loại tự qui hườn

Qui hườn chơn lý chẳng sờn
Trí tâm học hỏi rõ ơn đất trời
Minh tâm kiến tánh sáng ngời
Hồn tu hồn tiến hòa hơi khí trời
Bản thân khối óc lập đời
Sửa tu tự tiến hợp thời thăng hoa
Cần khôn vũ trụ chung nhà
Thật thà tu tiến tâm hòa tiến lên
Cần khôn vũ trụ đạo nền
Dựng xây tiến hóa chẳng quên Cha Trời

162

163

Tinh ba vũ trụ chuyển lời
Khuyên người tu tiên lập đời Tân Dân
Tinh đời cũng có nghĩa ân
Tinh Trời sáng tỏ ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Trời ban tinh đẹp đổi thay thế tinh
Đi đi lại lại một mình
Tự tu tự tiến hành trình quang khai
Thực hành sửa tiến tiến hoài
Tự mình thức giác lập đài thanh cao
Từ bí rộng mở tiến mau
Nằm trong nhơn quả trước sau dung hòa.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

, ngày 15. tháng 3 năm 1997

1.L
11-04-97

Yêu cầu thừa Đức Thầy,

Đầu thư chúng con, ban đạo Troyes, kính lời vãn an sức - khỏe Đức Thầy và cầu chúc biển - quyền an không. Chúng con cũng xin hướng tâm cầu nguyện cho bà Lương - thị. Kim - Phụng sớm về cõi thanh nhẹ.

Hàng tuần tại Troyes chúng con chung - thiên vào 6 giờ sáng ngày chúa nhật, sau đó học - hỏi Vô Vi LED. Chúng con cảm - nhận được nhiều điều siêu - diệu và bổ - ích. Cầu tạ thâm ân của Đức Thầy đã hy - sinh tận tụy cho chúng con.

Gần đây có ban đạo hướng dẫn tập "Thập bát y quyền" để ban đạo nào muốn tập thêm cho có sức khỏe, vừa chữa được bệnh (đau cột sống...) vừa trợ giúp cho việc công - phu luyện đạo (ngồi lâu, đứng thẳng...). Vấn - đề tập thêm Thái Cực Quyền này trở nên quan - trọng vì được ban đạo Sơn Nổi vì có ban đạo cho rằng

(164)

"Ngôn ngữ pháp của Thầy, không nên tập thêm khi công... " e cũng không thích hợp với PLVVK+QBPP cho dù Thập bát y quyền có cũng phép thờ như vô vi và chi² nhằm mục - đích dưỡng sinh mà thôi. Cuối cùng chúng con đồng ý với nhau là nên viết thư thỉnh ý Đức Thầy. Câu hỏi chúng con xin đặt như sau:

"Tập Thái Cực Quyền có trái nghịch gì với việc thực hành pháp lý Vô Vi hay không?"

Cúi xin Đức thầy vui lòng chỉ dạy cho chúng con một lần nữa
đề tài này, không những riêng cho chúng con mà còn cho các
lạc đạo khắp nơi, hoặc tùy nghi tập thêm Chân Cội quyền vi
chỉ có lợi lạc mà không có hại, hoặc dứt khoát chỉ thực hành
ba pháp vô vi do Đức thầy trao dạy chỗ không nên tập thêm bất cứ
một môn võ nào khác dù chỉ được xem là để hỗ trợ cho sức khỏe,
cơ thể dồi dào sinh...

Thambi bất tử ơn Đức thầy và cầu chúc Đức thầy được
dồi dào sức khỏe. Dù gặp nhiều khảo đạo, chúng con vẫn
bên tâm vững chí vững lòng tiến bước đường hành hương
trở về nẻo đời.

Tất cả chúng con đồng kính bái
Đại diện Chân Đường Trayes-France.

plaka

N F

Cairns, ngày 11/4/97

N F

166

Thầy đã nhận được thư của các con được biết các con nhận được LED Weekly chung hợp để tìm ra chọn lý tu học và phát triển tâm linh, nó là một liều thuốc trị tâm bệnh, từ lãnh vực này đến lãnh vực nó đều phục vụ tận tình trong chiều hướng phát triển tâm linh. Con tập Thái Cực cho cơ thể khỏe mạnh, cái gì thích hợp với người tu thiên là điều tốt cho chúng. Sau khi thực hành có kết quả tốt thì nên công hiến kinh nghiệm cho chúng, thì mới thật sự đời đạo song tu, thế xác tức là đời, tâm tức là đạo. Chúc các con vui tiến trong thực hành.

Qui thương,



Lương Sĩ Hằng

Đầu thư Con xin chúc sức khỏe thầy và bố mãi mãi
mạnh khỏe.

Thầy ơi! Cho con được phép tâm sự với thầy. Từ khi
con gặp được pháp này và đến nay cũng được 10 năm
rồi và con năm nay được 28 tuổi (con và mẹ con) mẹ được 10
năm rồi con và mẹ con rất ao ước được gặp thầy, bởi vì
hàng pháp thì phải có mình sư nhưng con thấy thì ở quê
kh. Con nghĩ chất lượng cuộc đời này con ở bao giờ được
gặp thầy, có nhiều lúc con nghe băng thầy mà con như
con không biết con như cái gì nữa mà băng thầy thì
giảng rất hay. Con nghe hoài ở chầu và nhiều lần
băng đài thì con nghe con thấy cái bạn làm mất thì
gỡ thầy quá nhiều, nhiều bạn hỏi chuyện đầu đầu không
trong khi đó cái con rất muốn nghe thầy giảng
và nhớ cái bạn đặt vấn đề lên thầy về vấn đề liên
quan của mình đang đi những vấn đề là bất cứ của mình
mà ở hỏi mẹ cái hỏi chuyện đầu đầu ở

(167) thầy ơi! Con và mẹ con kính xin thầy thông cho anh em
con để đây chuyện mẹ băng thầy, thỉnh nói để làm
đấy niệm và cũng là niềm tin đối với chúng con. Và mẹ
con xin thầy cho mẹ con bài thơ từ học

ngày 27 03. 1997

thành thật cảm ơn thầy

NS

T. B. N.

con rất mong được gặp thầy của thầy
thầy gọi về nhà cho con.

Cairns, ngày 17/4/1997

B K con,

Thầy đã vui nhận được thư của con để ngày 27/3/97 được biết con thích nghe triết lý mà Thầy đã phân giải từ lý từ lý cho mọi người cùng nghe.

Con có một tâm hồn hướng thượng và bằng lòng tự giải thì mới thích hợp. Những câu hỏi con cảm thấy không cần thiết cho chính con, nhưng thích hợp cho người đặt câu hỏi, nhiều khi cũng có người cần đến nó, mỗi mỗi cũng đều hữu ích cả. Người tu chơn chánh có hạnh đức phục vụ mọi người khi cần đến. Tại sao con nghe bằng giảng của Thầy lại khóc? Là con có cơ hội tốt được giải trước khí của nội tâm, khóc được rồi con sẽ được nhẹ hơn. Sạc khí cảm thức được lời hay lẽ phải, bằng lòng dẫn thân tu thiên nhiên hơn, càng ngày càng thức tâm, và hòa hợp với nguyên khí của căn khôn vũ trụ mà hành sự. Con nên gia công làm Pháp Luân Thương Chuyền luôn luôn hạ lệnh dầy rún dầy ngực tung lên hồ đầu và Soi Hồn đúng dần một ngày ba lần thì tâm trí của con sẽ được ổn định. Óc tâm của con là quan trọng, cần khai thác bằng nguyên khí của Trời Đất, thì tâm thức của con sẽ được sáng suốt và ổn định hơn bao giờ hết, càng ngày càng biết được chính con thì con sẽ hiểu được nguyên lý của Trời Đất đã hình thành và ban cho con một cơ cấu tiêu thiên địa. Chính phần hồn của con đang chịu trách nhiệm, dù dạt lục can lục trần ở trong triều thiên địa của con, con mới cảm thức được Trời Đất và Người. Con là người tại thế, biết tu tiên về lãnh vực thanh tịnh, tức là thể thiên hành đạo, biết được luật nhân quả của Trời Đất đã có trước khi con chưa mang xác làm người, thì con sẽ nghiêm nghị tu học, không dám bê trễ nữa. Tu để tận hưởng nguyên khí của Trời Đất, giải tiến tâm tư của chính con, thì sẽ bớt bận rộn về tình đời đen bạc. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một pháp cho tất cả mọi pháp khi trước lưu thành xây dựng điển năng của chính mình hòa hợp với căn khôn vũ trụ, tiến trình rõ rệt và không sai lạc. Nam phụ lão ấu đều hành được pháp này, nếu chịu dẫn thân hành pháp, thì sẽ khai mở tất cả những sự bế bịt trong thân kinh não học của mọi người, có xác là có nghiệp đã mang đến đây từ bao nhiêu kiếp, chưa thanh tịnh chưa hiểu được nghiệp lực là gì? Thanh tịnh sẽ hiểu hết.

168

Thực hành đúng đắn sẽ tạo được phước đức tốt đẹp cho chính con. Thầy rất
băn khoăn không có thì giờ hầu diện thưa. Chúc con vui tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

TRẦN thể trở treu mùi tục luy
BẢO tâm thanh tịnh tự mình suy
HỒ không tự giác không ai giúp
Thực hiện chơn hành pháp pháp truy

Pháp truy đời đạo tiến tùy
Sửa mình tiến hóa tâm thì đạt an
Thức tâm tự thức bạc bần
Qui nguyên thiên giác đàng hoàng hơn xưa
Chẳng còn lý luận mây mưa
Giải thông đời đạo mới vừa lòng nhân
Thực hành khai triển từ tầng
Giải mê phá chấp lần lần tiến lên
Cần khôn vũ trụ bề trên
Đều là thanh nhẹ rõ nền đạo tâm
Tự mình thức giác truy tầm
Tâm mình đời đạo chẳng làm chướng sai
Tu hành khai triển tiến hoài
Dở hay cũng phải ngày ngày tự tu
Chơn tâm giải tỏa mê mù
Quý yêu Trời Phật an du phần hồn
Lý kia sáng tỏ sanh tồn
Tâm kia học hỏi giữ hồn lo tu
Chơn hồn thức giác ngao du
Lui về thực chất trùng tu hoài hoài
Tự mình khai triển hàng ngày
Chơn tâm tu đặc tự thay tình Trời.

Quý thương,

(169)

le 26 mars 97

Bonjour Maîtresse,

Je prends la plume pour vous écrire, car j'en ressens le besoin. Ce n'est pas facile, car vous me faites un peu peur. Mais, je pense à vous, à votre visage plein de compassion et cela m'encourage.

(170) Lorsque j'ai commencé à méditer en 93, j'ai été très perturbé. Plus je méditais, plus j'étais instable. Je ne comprenais pas. J'ai cherché de l'aide, de réponses. J'ai mis alors mon esprit et mon cœur en dialogue, sur les conseils de Thang. A ce moment là, ce sont les seuls personnes suffisamment ouverte et valables qui ont répondu à mon appel. J'ai remarqué qu'ils m'ont permis d'y voir clair en moi, enfin un petit peu. La méditation est devenue moins pénible. Maintenant, j'ai cessé de le voir. Mais j'ai passé un mauvais hiver, tout le temps fatigué, avec de douleurs partant.

Je ne sais pas pourquoi, je vous
dis tout cela, mais il me semble que
que je me libère.

Je veux évoluer, avancer, de tout
mon côté, avec toutes mes forces, et
je veux me donner les moyens de
m'éviter.

J'ai ressenti, plusieurs fois, que vous
étiez là, presque palpable, que vous
m'indiquiez, surtout à la mort de mon
père et même lorsque j'allais chez Eric
et Josiane, durant le trajet en voiture.

Chez moi-même, je vous remercie infiniment
pour votre aide, votre grâce.

Quand le quotidien me semble
trop lourd, j'écris vos lettres, je
place les mots au sommet de la
table; après cela va mieux.

(171)

Mais non, je ne veux pas méditer
plus. Je ne pense pas parler de spiri-
tualité avec lui. Il n'y voit que
superstition. Il ne m'empêche pas de
méditer, mais cela le dérange. Il de-
mande de plus en plus d'arguments physiques.
Je me suis coincé entre ma
volonté, mon besoin de pratiquer
méditation et mon besoin de ne pas le
blesser, de l'aimer quand même même s'il est
qu'il est.

Je suis au plus profond de moi que la méditation, la pratique est la seule voie. J'essaie de voir le côté positif des difficultés, des épreuves. Tout cela m'aide à progresser.

Mais certains jours, c'est dur, dur: être dans la méditation, au quotidien, au milieu de sa famille, dans son travail, quel programme.

Je suis content d'avoir pu vous écrire. Ce soir, je méditais plus distendue.

(172)

Je vous remercie cher Maître pour tout l'impact que vous nous donnez, à nous, pauvres participants tout le jour que vous nous apportez.

Soyez béni, que la lumière nous inonde.

Adg

Cairns, 18 Avril 1997

E A D

J'ai reçu votre lettre du 26 Mars 1997, et j'ai appris votre indécision ainsi que votre désir d'avancer sur la voie spirituelle.

Dans ce monde terrestre, nous nous sentons tous égarés car notre quotidien manque un but spirituel. Si, dans la vie antérieure, nous n'avons pas su nous perfectionner dans la voie spirituelle, nous devrions supporter de nombreuses épreuves, difficiles à échapper, dans la vie présente. Par sa pratique, le pratiquant VoVi utilise l'énergie pure du Ciel et de la Terre pour retrouver la spiritualité. Le pratiquant VoVi doit vaincre tous les obstacles physiques et spirituels, et doit être patient et pratiquer la méthode de tout son cœur. Si vous vous sentez fatiguée dans la pratique VoVi, cela prouve que vous souffrez du *sp. Nome Candida* (*Candida Albicans*). Les symptômes comprennent: Sentiment de fatigue, désir de manger des choses sucrées, manger beaucoup mais manque de santé. Plus la maladie se développe, le caractère devient plus changeant. Je vous conseille de suivre un programme de détoxification pour vous délivrer de la fatigue et des douleurs. Si vous voulez vous détoxifier, vous pouvez demander à Hoang Vinh, qui est en train de m'accompagner, de vous envoyer les herbes nécessaires pour un programme de détoxification pendant un mois. Après avoir détoxifié le colon, la foie, les reins, et régénéré les cellules, vous vous sentirez en meilleure santé, et pourrez méditer plus facilement. Le flux d'énergie dans votre organisme sera en meilleure condition.

Tout dans la vie présente est temporaire, finalement chacun doit quitter ce corps physique. Si pendant notre existence, nous ne pratiquons pas la méthode de purification pour nous libérer des énergies impures, quand nous quitterons cette terre, notre âme se sentira beaucoup plus égarée. Si vous acceptez de vous perfectionner sur la voie spirituelle, votre compassion augmentera, et votre famille retrouvera le calme.

Je vous souhaite beaucoup de joie et de progrès dans la pratique.

Avec amour,

J. Glenn

NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 1997

KÍNH THẦY QUÝ THƯỜNG,

CON LÃ L Ở ADELAIDE, CON XIN KÍNH THẦM THẦY ĐƯỢC DỒI DÀO SỨC KHỎE SÔNG VUI, CON ĐƯỢC BIẾT THẦY SẼ ĐI CAIRNS NGÀY 25/03/97 RẤT TIẾC CON KHÔNG CÓ DỊP ĐẾN ĐÓ ĐỂ GẶP THẦY, VI CON KHÔNG XIN ĐƯỢC LEAVE. CON MỜI CHUYỂN VỀ LÀM TẠI MỘT CÔNG TY MỚI, NƠI NÀY CON CẢM THẦY THOAI MAI HƠN.

T.L
22-04-97
M

THỬA THẦY, CON BIẾT PHÁP LÝ VÔ VỊ LÚC CON CỒN Ở VN DO MỘT MỘT CÔ BẠN GIỚI THIỆU VÀO CUỐI NĂM 1974, CON ĐẾN THIỂN TẠI T/D NGUYỄN BIỂU MỘT THỜI GIẠN, THỂ RỒI ĐÀT NƯỚC GIẢI PHONG GIA ĐÌNH CON TRONG DIỆN TỬ SẠN, QUA BAO THÁNG TRĂM CỦA CUỘC SÔNG CON VẠN DUNG MẠNH VƯỢT QUA VÀ ĐƯỢC ĐỊNH CƯ TẠI XỨ ỨC ĐẠI LỢI VỚI VỢ TINH NGƯỜI.

KHI MỜI ĐẾN ỨC, CON THẬT BỎ VỎ GIỮA ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI CON PHẢI PHAN ĐÀU VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CON LÀM TẠI ĐÂY LÀ CLEANER TẠI NHÀ HÀNG, CON VẠN LÀM ĐỂ KIỂM TIẾN TIẾP TẾ CHO GIA ĐÌNH CON Ở VN.

CON VẠN THƯỜNG TƯỞNG NHỚ ĐẾN TRỜI PHẬT, CON CUNG NHỚ ĐẾN THẦY NHỮNG KHÔNG BIẾT HỎI AI, TÌNH CỜ ĐẾN NĂM 1990 BIẾT THẦY ĐẾN ADELAIDE GIẢNG ĐẠO, CON MỪNG LẮM. CON TIN RẰNG TRÊN CỎI NÀY TẤT CẢ MỌI VIỆC ĐỀU CỎ SỰ SẮP XẾP VI ĐIỀU CỦA THƯỜNG ĐỂ, NHƯ CON CHẮNG HẠN, BƯỚC ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA CON TỰ TỰ TIÊN, TỰ MỘT CÔNG NHÂN FACTORY CON ĐẢ MẦY MÀN CHUYỂN SANG NHÂN VIÊN CỦA MỘT CÔNG TY DU LỊCH DO MỘT CHUYỂN TÌNH CỜ CON ĐÁP MẦY BAY VỀ VN NĂM 1988 CON ĐI LÀM NGHỀ NÀY KHÔNG CỎ BẢNG CẤP GI CẢ, THỂ MẦ HỌ VẠN NHẬN CON, HỌ NHẬN CON RỒI MỜI ĐẠO TẠO NGHIỆP VỤ SẦU, BẦY GIỎ THỊ CON VỨNG LẦM RỒI, CON RẦT SUNG SƯỚNG VÀ YẾU NGHỀ NẦY LẦM, MẦC DỤ PHẦY TIẾP XÚC VỚI NHIẾU NGƯỜI HẦNG NGÀY, VÀ NÓI CHUYỂN NHIẾU LẦM, KHẦU KHAI THẦN KHI TẦN CỎ SAO KHÔNG THỬA THẦY?

CON VIẾT CHỮ BAY BUỒM LẦM, NGƯỜI TA NÓI NÉT CHỮ CON NHƯ RỒNG BAY PHƯỜNG MỨA, NÊN CON PHẦY ĐẦNH MẦY CHO CHỈNH TẾ.

CON CẦM NHẬN ĐƯỢC BỀ TRÊN LUỒN ĐỒ CHO CON, CON CẦM THẦY RẦT VUI, MẦC DỤ ĐƯỜNG DUYỄN NGHIỆP CỦA CON PHẦY NÓI LẦ LẦ ĐẦN, CON LẦP GIA ĐÌNH LA MƯỜN CHO MẦ CON VUI LA CON ĐẦ YẾN BỀ GIA THẦT, CHỒNG CON RẦT HIẾN, BIẾT GIÚP ĐỒ MỌI NGƯỜI, CỎ MỘT ĐIỀU CON BẦN KHOẢN LẦ CON KHÔNG CỎ CON VI TUỒI CON ĐẦ LỒN, NHƯNG ANH ẤY VẠN HỖ VONG, CON ĐẦ CỎ TRINH BẦY RỒ CỨNG CHỒNG CON, THẦY ỒI, LIẾU GIA ĐÌNH CON CỎ TẦN VỒ KHÔNG EO ỒI, CON THẦT KHÔNG ĐẦM NGHỈ TIẾP... KÍNH XIN THẦY ĐẦY CON.

(174)

THẦNH THẦT CẦM ỒN THẦY VÀ CON YẾU CẦU THẦY ĐỪNG ĐẦ ĐẦ THỨ CON LỀN VỒ VỒ ĐỀ, CON MỒNG NHẬN ĐƯỢC THỨ RIẾNG DU CHỒ BẦO LẦU, CON VẠN ĐỒI THẦY CỎ HỈNH DUNG RẦ CON KHÔNG, KHI Ở ADL CON CỎ MẦNG BẦNH ĐỀN HYATT HOTEL BIỂU THẦY ĐỒ.

KÍNH BẦY

T H L

Sydney, ngày 24 tháng 4 năm 1997

H L

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 4 năm 1997, được biết con đang lo lắng việc không cần thiết cho tâm lẫn thân.

Con cố vốn tu, tức là con đã lo cho tương lai của phần hồn, cố chống tức là sự diện với một người không tu, tức là không biết lo cho tương lai của phần hồn, tức là đổ lo sợ tương lai chết rồi sẽ về đâu, không biết Trời Phật và nhân quả thế nào, có gì bền vững đâu mà con phải lo cho chuyện không yên cứu. Bánh bèo là một hiệu nguyên lý của cái bánh, từ bột đường gia công tạo nên thành cái bánh, phục vụ mọi người tạm vui và thích khẩu, nhưng hầu cũng phải trả giá về nguyên lý của trời đất, chẳng có gì tồn tại, kể cả đồng tiền đã kiếm được.

Vậy con nên yên tâm lo thực hành PLVVKHHBP, sự giác ngộ đến thời mong giai đoạn này, con đã cho Thầy ăn bánh nhiều lần, Thầy vẫn ăn bình an, các con và những cái bánh đựng trong hộp giấy. Thành thật cảm ơn con đã có lòng hiếu thảo. Thầy khi Thầy dự đại hội Úc Châu tại Adelaide. Lúc này con đã đi đi đó về đây, hơn xưa, nếu có dịp con nên dự Thiên Ca ở Washington D.C. Lý tại chỗ này.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh!

Quý thương.


Dong Sĩ Hằng

Toulouse ngày
15/04/197.

Kính gửi thầy TAT

Con hay ơn nhớ Thầy gặp
Thầy ở PARIS. Đã lâu quá
rồi đã không được dịp gặp
Thầy. Con là con Bạc Bạc
Con dạo này hết làm việc
rồi. Con tu với mẹ con và
Nghe lời Thầy gần về với
Khai Hay và cô Lâm theo Thầy
Đạo. Chúc Thầy được Đảnh
và Vui sẽ luôn luôn - con
(176) Keri theo hình của Te

con vừa
chụp.

Trong buổi
gặp thầy Lân Lêm
con.



S:

Bây giờ con đi không không
và ở trong không vấn đề
không.

(177)

Vậy là gì ? Thừa T Hấp.

San Jose, 27 tháng 4 năm 1997

Q H ,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 15/4/97 được biết con vẫn khỏe mạnh, được gặp con một lần tại nhà bác Huân ở quận 13 Paris cho đến nay rất lâu, không có dịp gặp nữa, từ đó cho đến nay Thầy vẫn tiếp tục trên hành trình giảng giải cho mọi người tự thức và tự tu. Nay được nghe con biết tu cùng thân mẫu của con là một điều lành cho gia cang của con, mẹ con cùng tu, tự xây dựng điện năng từ cơ tạng cho đến khối óc; con sẽ thấy đời là tạm, được chung sống cùng mẹ yêu dấu cùng tu thuận chiều tiến hóa của trời đất đã qui định, con đã dẫn thân học hành đổ đạt cho đến nay mới ngộ được PLVVKHHBPP mà hành triển tâm thức của chính con, tương lai phục vụ quần sanh tốt đẹp trong niềm tin khả năng phục vụ cứu đời, hành đạo giúp cho phần hồn ở tương lai, tiến tới vô cùng tận là niềm vui cho Nhơn loại ở tương lai. Vô Vi là dẫn thân thực hành thiền trong thanh tịnh và sáng suốt, không ngờ Thầy đã được 74 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục phục vụ quần sanh, người hiểu khoa học không phát triển được tâm linh, thì sẽ không lối thoát. Nay có duyên lành còn nhớ đến Thầy và thấy rõ hành trình của Thầy trong thực hành con lại dũng mãnh thực hành nhiều hơn. Niệm Phật bằng cách co lưỡi răng kề răng liên tục như vậy thì rất dễ dứt khoát tình đời đen bạc, sự bình an sẽ khôi phục trong nội tâm, ra đời học khôn nay tu học ngu và hành đúng pháp thì tương lai sẽ vượt qua tất cả khổ nạn từ tâm lẫn thân. ↗

Chúc con vui tiến. ↗

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

7/2704-97

To ngày 15 April 1997

MS

Trình thưa ân Sư Lương-Si-Hang,

Con thành thực gửi thư kính thăm ân Sư được vui mạnh con mừng. Con lúc nào cũng nhớ ân Sư đã dạy dỗ con, và lòng từ bi của ân Sư đã cứu con và gia đình con, con vô cùng cảm tạ ân Sư.

Con nay tuổi đã sẽ 'chiều', nên cũng yếu hơn trước, nên thiên cũng ít hơn trước. Dù sao lúc nào con cũng cố gắng, dù sức khỏe không còn nhiều.

Việc đời cũng dồn dập con, khảo đạo con, con cũng cố gắng vươn lên để thông đạt sự dồn dập con.

Cháu Nguyễn quốc Hưng cũng đang đọc sách, ít khi để nghiên cứu tu học. Cháu cũng như sự nghiệp học và nghiệp quả khảo đạo lắm. Song con cũng vẫn biết ân Sư luôn luôn dõi chi cho cháu, nên cháu cũng qua vô dần dần cũng tam yên thân. Các cháu con của cháu Hưng là Nguyễn Laurent cháu sinh 24 juin 1976, Thuận

Jun 1997 cháu Thu hú Tai 2^e partie, cháu thứ hai Nguyễn IRic cũng thi tú tài 1^{re} partie vào juin 1997, cháu sinh ngày mùng 5 tháng 5 19 năm 1980 - tháng lịch.

Con xin thầy dõi chi cho hai cháu được sang suốt làm bài được lựa loạt, bài vở được hanh thông để có kết quả tốt, cho Bồ cháu được an vui.

Con và toàn thế gia đình con thành thực kính chúc Ân Sư được tăng phúc, tăng thọ mạnh khỏe luôn, và được toàn nguyện ý đẹp của Ân Sư.

Chung con Kính Bái Ân Sư.

Ngoc Hoa

T.B con xin kính tặng Ân Sư cái ảnh con chụp để làm passe port, vào nó có cái ảnh như là con có cái gì ở ảnh đầu con.

(179)

San Jose, ngày 27/4/97

Bác M ,

Tôi đã vui nhận được thư bác đề ngày 15/4/97 được biết bác vẫn khỏe mạnh và cố gắng thực hành cho đến đích. Cục u trên bộ đầu của bác là nơi trụ điển tâm rất tốt. Mọi sự khảo đảo xảy đến bác cứ hướng tâm về đó thì mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp không sợ sanh tử luân hồi nữa, cứ thẳng đường hướng thượng mà đi, ngày đêm lo hướng tâm về Trời Phật mà hành sự, pháp lực sẽ được mạnh trong thanh tịnh, sống với Trời Phật yên hơn sống với người phàm trần tục.

180

Chúc bác vui khỏe. /.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

Sriency ngày 25/4/97

Chung con

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/4/97 được biết con vẫn bình an tu học. Là người tiên thiên học hỏi và làm người tự xây dựng tinh thần phục vụ. Thầy năm nay 74 tuổi vẫn còn phục vụ các con khai triển sự vòng đòng của các con để các con tự thấy các con còn ngu muội gia công tu học thì con sẽ được thanh tịnh và sáng suốt. Con đã và đang sống trong ánh sáng bảo bọc con từ lúc chào đời cho đến nay. Niut Quang Phật và Nguyệt Quang Phật đã triển miên phục vụ con, mà nào hay biết gì. Hơn nữa đời đời mong tham dự, thiếu kiên trì thực hành thành tựu mà tận hưởng nguyên lý diệu thanh của Trời Phật ở tâm và thể xác có sự hiện diện trên mặt đất này là cơ hội cuối cùng của chúng con. Nên hướng về thanh tịnh mà hành sự, điển tịch là ánh sáng, ánh sáng tức là điển cố gốc có nguồn, cố thanh tịnh. Công tu sẽ càng được mở trí, triết lý của trời đất sẽ khai mở nội thức của chúng con là diệu pháp, do hành mà có, suối tinh đường liêng sẽ tuồng chảy trong lòng triết qua óc tâm của hành giả. Chúc con vượt tiến.

Quí thượng,



Trương Sĩ Hằng

(18)

7L 29-04

97 1/2

4-26-97

Tham Mộ A Di Đà Phật

Đức Thầy kính yêu của con

Không biết mức nào tả nỗi sự
vui mừng của con khi được cầm
bút viết lên những dòng chữ
nói ra lòng thương nhớ Thầy vô
biên không phải là trong bất cứ
gió phút nào

Trước ngày đại hội Thái Lan con
lo, con buồn nhưng không làm gì
hơn chỉ biết lo thiên mà thôi. Sau
ngày đại hội Thái Lan bề mae đến
nay con rất vui mừng, sung sướng
Thầy vẫn còn mãi mãi với chúng
con. Con cảm ơn Bề trên đã ban
cho Thầy nhiều sức khỏe và ở mãi
với chúng con, Thầy còn ở với

(182) Chúng con ngày nào là đại
phước của chúng con ngày đó
con nguyện là đệ tử





trung thành của Đức Phật
Đã vì Kiên và nguyên cớ
gắng tu hành tinh tấn để
không hổ thẹn danh Thầy.

Chaij thường kính.

Con cảm ơn Thầy đã độ và
ban rất nhiều phước lành đến
với con trong những năm tháng qua
mặc dầu con cũng vẫn còn eo
kép nhưng con rất sung sướng và
nhẹ nhàng, những mọi việc khó
khăn đều qua một cách tốt đẹp.
Con đã thấy rõ đường con đang
đi, con ước gì con được gặp được
Thầy từ khi con còn con gái thì con
đâu phải khổ như vậy, nhưng con
nghĩ lại gặp mình sử 3 năm về trước
tuy trẻ nhưng con có con hơn không
bao giờ được gặp.

(183)

Một lần nữa con xin dấp
đầu lay Đức Thầy đã





ban cho con những gì con đã có
 đang có và sẽ có. Con cúi xin
 Thầy nhận món quà nhỏ này để
 tỏ lòng biết ơn, tạ ơn Trời - cao biển rộng
 tình thương Thầy đã ban cho con
 những năm tháng qua. Con cảm ơn
 Thầy đã nhìn thi gởi gửi bài mà đọc
 hết những lời thơ thiên này. Nếu con
 có phạm lỗi gì làm Ngài buồn xin Ngài
 hãy mở lòng lòng từ bi tha thứ cho
 con và cứu vớt đời con, suốt đời này
 và mãi kiếp sau con vẫn luôn đề tu
 trung thành với Đức Phật Đa Vi Kiên.

Con kính chúc Thầy và Bà Tâm sức
 khỏe - dồi dào, an Khang trường thọ, cho
 con gởi lời thăm Chi Bê và Chi Diệp
 Con xin danh lễ Phật Đa Vi Kiên.

(184)

Kính Bài.

Chau JS

Chau JS





DEAN MASTER,
I WOULD LIKE TO ENCLOSE
A BRIEF NOTE WITH MY WIFE'S
LETTER. IT HAS BEEN SEVERAL
MONTHS SINCE WE LAST TALKED
BUT I WANTED YOU TO KNOW THAT
I THINK OF YOU OFTEN AND ASKED
WHERE YOU ARE AND HOW YOU ARE
DOING.

HOPE TO SEE YOU IN WASHINGTON,
D.C. THIS SUMMER.

BEST WISHES - GOD BLESS!

(185)

J D



Los Angeles, ngày 29 tháng 4 năm 1997

C con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 26 tháng 4 năm 1997, được biết con và gia đình vẫn khỏe, Thầy rất vui khi nhận được thư và quà của con đã giành dụm tặng cho Thầy, an ủi Thầy rất nhiều; con bớt khổ Thầy lại được vui, con biết lo tu học đúng theo đường lối của Thầy đề ra tương lai con sẽ khôi phục tất cả tình thương đã mất mát từ xa xưa.

Con ơi! Ở đời chỉ tạo nghiệp đối với người không chịu tu, cố gắng trong khổ cảnh và đau thương, ngược lại dần thân, chịu dần thân tu tiến thì nghiệp chướng sẽ mòn đi tùy theo hạnh đức phát triển của chính con. Hiện con có một tổ ấm của Trời ban, mà con chịu hưởng về tâm linh mà tu tiến thì mọi việc ở tương lai sẽ được bình an, xây dựng tình thương và đạo đức, chồng con chung sống hòa bình, lần lần sẽ được lan rộng ra xã hội quần sanh, hằng đêm Thầy đã dần thân đóng góp phần tu học tâm linh cho các con cộng hưởng, luôn luôn ước mong các con tự hiểu lấy chính các con mà tiến hóa trong mọi khía cạnh nhẹ nhàng.

186

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

7. 01. 05-97

S. 24/3/97

Câu Tam kính yêu

Thưa Câu nhân có chú Hai về con gọi? lời kính thăm Câu Mẹ, Bạt Di, chịing chươc

Khả lâu vì nhiều khó khăn con không thể liên lạc thăm Câu được và lại không biết liên lạc về đâu.

Con vẫn biết được tin về cuộc đời đạo hạnh của Câu.

Câu vẫn là ánh sáng cho con đường tiến tu của con.

Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu sóng gió và bao nhiêu bài học từ đất gọi đến cho con đi lặn ngụp và trui rèn.

Thưa Câu, con đã dần dần trui rèn, nên thì lặn ngụp và hải qua đi quán xét hành trình lặn ngụp của con và hành trình tiến tu của con.

Chú có Ông Thi và Câu đã đi lại cho đời con vững chắc sáng chói nam trạch với.

Con vẫn cố gắng tu vì không còn đường nào còn lại cho con. Thưa Câu

187
Vừa lặn lượm vừa đi trong bao năm qua năm đi mười thì trôi nổi lên, trui xướng có khi con bắt cừ. Đạo đời lặn thì trôi nổi và *đốt* bôn đảo trui rèn.

Nhưng thưa Câu, kính cầu dân nguyện trui rèn gọi đũa. Giữ gìn sống của Câu.



PAR AVION VIA AIR MAIL

hú' nào cũng là chi' nãm cho còn đượg tu hũc
eua' con. Có lúc con cũng phải thũc vớ' Ông
Tũ. Ông Tũ đi Ông Tũ đũc con nliên quẽ
Nay con đũc nãm nhũc sãn đũc sũ Cũn
đi.

Nghĩ lũi chi' lũi' vãn đũc ở' vớ' Cũn đũc vãn
gũp đũc Ông Tũ tũ nay đũc vãn nliên nliên
quẽ Ông Tũ vãn Cũn đũc chi' cho con đũc
nay chi' đũc giũc sãn đũc là' bãn thũc
cũg đũc hũc cho đũc nliên vãn có lũi' cũ
cũg vớ' Ông Tũ Cũn Tũn

Thũc Cũn

Lúc này quẽ thũc tũ con rãn mĩng là v
vãn cũi' con eua' con cũg đũc lo tũ nliên
Bãn hũc cũ' đũc hũc vãn nliên cũg cũg
thũc chũg hũc là' giũ' cho cũ' hũc, tũ cũ'
đũc cũ' hũc cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ'
tũ tũn

Con mũng đũc nhũc lũi' kũp cũg đũc
Cũn Cũn đũc thũc bũc thũc cũ' cũ' cũ'
đũc cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ'

Kĩnh Thũc Cũn đũc

(188) Kĩnh chũc Cũn đũc cũ' cũ' cũ' cũ' cũ'
gũc đũc cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ' cũ'

Kĩnh Thũc

Chũc cũ' Cũn

U _____ u l o z
N _____ T h l

← PAR AVION VIA AIR MAIL

Los Angeles, ngày 11 tháng 5 năm 1997

I con,

Cậu đã nhận được thư con gửi từ Saigon đề ngày 23 tháng 3 năm 1997 được biết con đang đứng vào dung điểm khó khăn giữa đời và đạo.

Như con đã và đang học không ít về đời cũng như đạo nhưng không sao chiến thắng được chính con, tự gieo nghiệp trong sự tham dục, quên đi tình thương và đạo đức, tự nhận chìm tâm thân của chính con, tự bước vào lãnh vực nan giải của nội tâm. Ngày hôm nay mối tình âu yếm nhút trên đời này mà con đã có, nay đã xa lìa con, để cho con tự trưởng thành trong nguyên lý tình thương và đạo đức, để cho con cảm thức được tình thương yêu cao quý giữa mẹ và con mà hành sự, con là nghiệp của mẹ hiền, ngày hôm nay mẹ mới được giải nghiệp tâm mà hướng về con đường tu, mong có cơ hội về Trời, qua bao năm nhịn nhục và gánh chịu giữa chồng và con, đến ngày ra đi bằng lòng hoàn trả lại ô trược cho Trời Đất. Nhìn lại cuộc đời của các con tràn đầy sự chông gai, phải tự vượt qua. Mẹ hiền mất, ta còn đây phải hành sự ra sao mới tốt đẹp hơn? Chỉ có ăn năn sám hối tự tu tự tiến thì mới đến đáp được nghĩa ân phụ mẫu; tình yêu ướm nở của chính con đã hứa đủ điều, cầu xin cho mọi sự tốt đẹp và thành công, nhưng đến nay con đã tự phụ và gạt bỏ những sự mong muốn tốt đẹp của chính con, về đạo gọi là hạ từng công tác, hướng dục mà giam thân, không tròn trách nhiệm với vợ con, mái nhà ấm của Thượng Đế đã ân ban, đó là một đại tội trong tội phung phí của Trời Đất.

(189) Cậu nhìn lại hình mà lúc con khẩn cầu được yêu thương một cô gái mộc mạc mà con đã từng ôm ấp, thành công rồi lại gạt bỏ đi, cũng như đã chối gạt lời hứa đối với người đã giúp đỡ, cảnh thương tâm này chừng nào mới hàn gắn lại được!!! Con là một đứa con mẫu mực của một nhà giáo, lại làm những điều nghịch lại chơn ngôn của từ phụ, trên đời này rất hiếm có đứa con bất hiếu bất trung dưới sự giáo huấn của một nhà văn chương sắc bén.

Trời Đất và người, con là người cấu trúc bởi Trời Đất hình thành tốt đẹp cộng với văn chương tình đời đã và đang thu thập được, nhưng rất tiếc không sao sửa được chính con, lúc muốn làm Thượng Đế, lúc muốn làm con ma, tự giết hại mình mà không hay. Trước kia con không biết hút thuốc, nay đem khói thuốc vào tự hại phổi, phổi là một cơ quan rất quan trọng cho thể xác cuộc đời của con. Kết luận con đã dối trá và hại chính con, sẽ mang tội bất hiếu bất trung rồi sẽ im lìm ra đi, phần hồn sẽ bơ vơ và không lối thoát, chịu cảnh luân hồi lục đạo, đau thương nhiều kiếp nhiên hậu mới thức tâm. Chung qui cũng do sự tham dục mà để ra nghiệp lực nặng nề như ngày hôm nay.

Con đã từng đội kẹo đi bán để đổi gạo, do mẹ hiền đã dẫn thân làm việc trong tinh thần phục vụ các con, dưới tổ ấm của Thượng Đế đã ân ban, lân la cho đến ngày hôm nay cũng chưa thấu triệt tình Trời cao quý.

Cậu không biết nói gì hơn, ghi lại những giây phút tốt đẹp mà con đã in sâu trong khối óc, chỉ có con là một khả năng trong vũ trụ, có thể tự cứu mà thôi, nếu con thật sự ăn năn và sám hối hướng về thanh tịnh mà tu, con cũng là một trang sử đóng góp cho tuổi trẻ ở tương lai.

(190)

Chúc con tu tiến trong thanh tịnh và sáng suốt.

Quý thương,

Cậu.

Lương Sĩ Hằng

S. T., ngày 14 tháng 12 năm 1996

1.6.02-0597
1996

Kính gửi Đức Thầy.

Nhập dịp Di Đà Khé về Việt Nam
con kính chuyển nầy đến Thầy và
kính chúc Đức Thầy được đời dài
sức khỏe

Kính thưa Thầy: con tên là
T. V. P. 40 tuổi¹, năm 1978
con được Thầy chuyển cho con
theo Chú Đốc tu học và phụ
giúp chăm sóc; năm 1979 Thầy đã
cứu con thoát chết trong vụ lật
xe trên đường từ Mỹ Tho về Saigon
Đến nay con vẫn theo Chú Đốc
phụ giúp và hành pháp

(191)

Con hành pháp vẫn con trì trệ
và nơi tâm phức tạp. Kính xin
Đức Thầy chỉ dạy cho con được
tu tiến và giải nghiệp tâm.

Cười tho, con kính Chúc Đức Thà
môt năm mới vui khỏe và trướng
thọ

Kính thư

(192)

đến
con - v p

02.05.97
142

Đ. X. H.
Sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm
Đinh Dậu (1957)
quê quán xã Ôn Đình huyện Mộ Cày
Tỉnh Bến Tre
Nhân dịp lễ Noel (chúa giáng
Sinh 1998)

(193)

con kính chúc ông tám Vạn linh
Thường thọ mong ông tám gửi
độ chúy sinh và xin ông tám
cho con một câu thơ về nguyên
căn của con

ngày 23 tháng 12 năm 98
một đứa con nguyện
theo đạo

Los Angeles , ngày 2 tháng 5 năm 1997

V P con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22 tháng 12 năm 1996, được biết con đang nung nấu tinh thần tu tiến và ước mong giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy của nội tâm.

Con ơi! Ở trên đời này ai ai cũng muốn sớm đạt được sự hòa bình của nội tâm, nhưng rất tiếc phần hồn đang bị giam hãm trong một thể xác eo hẹp, tràn đầy sự tham muốn, kích động và phản động của tình đời đen bạc, khó tu khó tiến, ba chìm bảy nổi sáu linh đình, xác tạm đời cũng tạm chỉ có tâm linh là trường cửu, cho nên sau sự động loạn của tình đời, ai ai cũng muốn có giờ giấc tu thân thanh tịnh, tự cứu và tự khai sáng chính mình qua phương pháp thực hành tự cứu, như thân nan đắc pháp nan ngộ, nay con có cả hai, pháp và xác, chỉ thiếu thực hành mà thôi, vậy con trì kỷ chí, hướng tâm về thanh tịnh mà tu thì càng ngày sẽ càng hiểu rõ chính con hơn từ đâu đến và sẽ về đâu, dụng pháp lập lại trật tự cho chính mình, hướng về thanh tịnh mà hành sự, cảm thông Đất Trời là một, nguyên khí luân lưu trong xây dựng, cảm mình Trời Đất người là một, hành thông đạo đời, đứng vào nguyên lý sanh tồn của Trời Đất mà tu thì mới thấy rõ phần hồn là bất diệt, qui một mối tâm linh mà tiến hóa tới vô cùng, đêm đêm hành pháp, tự đạt thanh tịnh nhiên hậu mới hiểu được diệu pháp là gì?

Chúng ta đã và đang chung sống dưới sự ban chiếu của nhật quang Phật và nguyệt quang Phật tận độ quần sanh mà không hay biết gì! Cứ mãi mê sự tranh giành đất nước, tạo khổ cho quần sanh, buôn bán khí giới giết chóc lẫn nhau, tạo lập quyền thế không thoát, ôm lấy sự sầu hận suốt kiếp rồi cũng sẽ buông xuôi và ra đi, hồn vía bơ vơ trong cảnh âm u và thiếu thốn, thiếu tịnh và dẫn thân trong nghịch cảnh động loạn, mà tin cái có trước mắt phàm, quên lãnh vực tâm linh, hần học trong sự tiến hóa trần tục si mê, khó tu khó tiến.

(194)

Con thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để tìm lại nguồn gốc của chính con, nhiên hậu mới thấy rõ cuộc sống tạm nay còn mai mất, vạn sự trên đời là không, chỉ có lo tu để phần hồn có lối thoát trở về với thiên quốc xa xưa, bao gồm nguyên lý thanh cao ôn hòa và thanh tịnh, nguồn sống diệu thanh và vô cùng tận. Ăn cơm Trời sửa tâm tu tiến, pháp lực càng ngày càng mạnh thì nghiệp tự nó sẽ xa rời, cảm thông nguyên lý có có, không không của Trời Đất là một diệu pháp giúp cho phần hồn thức giác và tự giải tỏa sự mê mù của nội tâm, vui trong sự hòa bình của Trời Đất mà tu, trong sự khiêm nhường và sáng suốt. Con có một thể xác tinh vi của Trời Đất đã hình thành, tương đồng với cả càn khôn vũ trụ, hoàn toàn tự động, đi đứng ngồi nằm tự do phát triển tâm linh tùy theo tuổi tác sẵn có của mỗi hành giả trên mặt đất.

Những gì Thầy đã phân tách kể trên để cho con tự thông cảm chính con và tu tiến, hoàn cảnh là ân sư, chỉ có hòa thanh và chịu học hỏi trong nhịn nhục thì sẽ có cơ hội tiến thân.

(195)

Chúc con vui tiến và thực hành đứng đắn.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

Nguyễn giảng trần thọ hưởng nghĩa ân
Xuân tâm khai triển chuyển bao lần
Hải phân đời đạo cùng chung tiến
Nghịch thuận tương giao nguyện góp phần

Góp phần đời đạo xét phân
Khai thông tự tiến tự lần tiến lên
Trí tâm căn bản đạo nền
Qui y Phật pháp không quên thực hành
Cần khôn nguyên lý diệu thanh
Góp phân ban chiếu hiểu nhanh hiểu hòa
Bình tâm học hỏi thật thà
Sửa sai tự tiến chan hòa tình thương
Thực hành khai triển mở đường
Trí tâm thanh nhẹ yêu thương mọi người
Tâm linh phát triển chơn lời
Khuyên đời hiểu đạo hợp thời tự tu
Hành thông tự giải mê mù
Không mê không chấp tự tu tự hòa
Giúp người phục vụ thiết tha
Tình thương đạo đức chan hòa tình thương
Tự tu khai trí mở đường
Qui về một mối yêu thương muôn loài
Chẳng còn vọng động đua đòi
Quý yêu Trời Phật tự soi lấy mình
Ngày đêm niệm Phật làm tinh
Sửa mình là chánh hành trình quang khai

(196)

Đức Thích Tôn



Lương Sĩ Hằng

04-0597
N

L Đ ngày 24.12.1996.

Kính thưa ĐỨC THẦY.

* Nhân dịp chị Ba Khế về thăm quê nhà.

Con có ít lời kính thăm ĐỨC THẦY, trước câu chúc ĐỨC THẦY được dài dài sức khỏe và Thân Tâm - AN LẠC... sau dù dặt chùng con trên đường

(197)

GIAI THOAT!

Kính bút

N v N

Nam

Montréal, ngày 4 tháng 5 năm 1997

N con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 12 năm 1996 cộng với lời chúc tụng quý báu của con, Thầy xin thành thật cảm ơn con.

Về con đường giải thoát, hành giả phải tự hành tự giải, ngày hôm nay Thầy vốn vẹn ôm Pháp Lý Vô Vi đi khắp năm châu trong thực hành để nói lại cho tất cả mọi người tự tu tự thức, khai triển tâm linh, hòa đồng phát triển thì mới thấy việc làm của mọi linh căn tại thế, tu để giải thoát, tu để ảnh hưởng người kế tiếp, tu để cứu rỗi phần hồn của chính chúng ta, tu để cứu huyền thất tổ được thăng hoa là điều lành. Chúng ta thực hành đêm đêm từ lúc còn sống trên mặt đất làm điều lành, tập quán tốt, lúc chết sẽ an nhiên tự tại, phần hồn sẽ tiến hóa. Thiên là để lo cho phần hồn ở tương lai, cố gắng tu đi con sẽ có kết quả tốt, đừng mánh tu đi vì thương ta tức là thương cha mẹ, quý ta ta là biết quý cha mẹ, khai sáng chúng ta mới ảnh hưởng được cứu huyền thất tổ cùng tu cùng tiến ở tương lai, cương quyết như vậy thực hành sẽ đến nơi.

(198)

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

ĐP Q. Ngày 23-12-96

Kính thư thăm Đức Ông Tâm

Luôn tiện có Cô Ba về thăm,
con xin phép viết vài hàng kính

thăm Đức Ông và Cô Bác Anh chị em

khắp năm Châu. Kính chúc Đức

Ông sang năm mới đậm ấm, vui vẻ.

Sống lâu, nhiều thanh quang điện

lành để dẫu đất chúng con trên

đường đời và đường Đạo

Thưa Đức Ông con năm nay 29 tuổi

Tuổi mẫu thân sinh năm 1968.

Con rất thích nghe băng và rất

thích nghe cô Bác kể về Đức Ông.

Kính xin Đức Ông ban cho con một

(199) lời khuyên, dạy bảo, con xin nguyện

làm theo lời để không phụ Bề

Trên. Con hành thiện đã lâu

những con bê bồi lấm, nhất là con
ngồi hay bị ngủ quên. Ban đêm hay
thầy lung tung, sức khỏe con rất k
con không biết làm sao cho khỏe
được, con rất buồn. Đức Ông ạ, nhiều
lúc con muốn làm việc gì làm cũng
không được bất lực và vô dụng quá...

Đến đây con không biết viết gì hơn
và thăm nguyện cố gắng tu sửa
nhiệm hơn. Cuối cùng con kính chúc
Đức Ông luôn luôn mạnh khỏe...

(200) Nam mô a di đà Phật.

Kính thư

Con L t H6

T.L. 05-05-97
Mh

Montréal, ngày 5 tháng 5 năm 1997

M con,

Ông Tám vui nhận được thư con, được biết con đã tu luyện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhiều năm nhưng chưa cảm thấy có kết quả và con gửi lời thăm ông Tám, ông Tám rất cảm ơn.

Con đã dầy công tu luyện, tu là phải sửa chữa tánh hư tật xấu của chính mình từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, chúng ta là phần hồn bị giam hãm trong thể xác động loạn thì lúc nào cũng phải bị sự thu hút động loạn của hồng trần, nay con có duyên lành ngộ được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, chỉ có thực hành để khai triển và giải nghiệp tâm. Nghiệp tâm đã mang lại từ nhiều kiếp, không phải một kiếp này, phải dầy công tu luyện tinh tấn mới cảm thức sự sai lầm của chính mình, chỉ trách mình sửa mình mới là tiến, trách thiên hạ chỉ dõn dập và làm mệt chính mình mà không tiến.

Con nhận được lời phân tách của ông Tám, con lại cố gắng sửa con nhiều hơn, con biết chê con chậm chể thì con sửa con, con phải tiến trở về với trật tự nguyên khí của Trời Đất, đêm đêm con hít vô, đẩy rún đẩy ngực tung lên bộ đầu và ngày ngày làm Soi Hồn, Chiếu Minh 3 lần như vậy thì sẽ lập lại trật tự từ cơ tạng đến khối óc thì con cảm thấy khỏe mạnh, nung nấu dưỡng chí thăng hoa tới vô cùng thì hòa hợp với nguyên khí của Trời Đất và không phụ sự ban chiếu tạo hóa, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật đã ban chiếu cho con hằng ngày, hỗ trợ cho cơ thể bình an tu tiến, đó là duyên lành chúng ta mới có sự hiện diện tại mặt đất này và nhận tất cả những quà quý của Trời Đất đã ân ban từ giờ phút khắc chớ không phải cầu xin mới có, thực hành để đi tới, thực hành để khai mở, càng tu càng tiến mới trở về thiên quốc được. Về Trời thì không có gì động loạn nhưng mà phải hành, không ai cho, không xin ai, không cúng được, sửa mình mới là chánh, cúng là tà, không được, ý lại là chỉ có chậm tiến mà thôi. Thực hành đi tới thì mới thấy được thực chất của chính mình và nguyên năng của Trời Đất đã ân ban cho chính mình có bình an tu tiến. Quý thương Trời Phật, quý thương tất cả muôn loại vạn vật tại thế gian đồng hành với chúng ta, vạn vật đồng nhứt thể, sinh trụ hoại diệt và hồi sinh không ngừng nghỉ.

201

Nếu con có lòng thành tu tiến nên đừng mãnh thực hành trong nguyên lý mà ông Tám đã phân tách cho con, con là một ánh sáng trên mặt đất chứ không phải là một cục đá, con có trí tâm con hiểu được, thích ăn, chê bỏ thì con cũng làm được nhưng mà con tu để khai triển luồng điển trong nội tâm nội thức của con thì thức hòa đồng mới mở, con thấy vạn vật ở xung quanh con đều là quý, hoàn cảnh là ân sư, cơ cấu mà con đang sống đều giúp ích cho con tiến hóa mà thôi.

(202)

Ông Tám chúc con vui khỏe,

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

N 9 ngày 23 tháng 12 năm 1996.

Kính gửi cha mẹ Đức Ông Lâm.

7.1
65.05.97
M

Tên con: V t H 35.T

Hôm nay luôn tiên có đi ra về thăm
con có đôi lời gửi đến thăm Đức Ông,
con kính chúc Đức Ông được nhiều sức
khỏe và sống lâu.

Kính thưa Đức Ông. Tuy con chưa
được gặp Đức Ông, nhưng con rất thích
nghe giảng của Đức Ông, và thầy
là cha đỡ đầu của chúng con, con thực
hành pháp lý đã lâu nhưng vẫn còn lờ
lững quá, nhưng con thắm nguyện lúc nào
con cũng cố gắng hơn để không phụ
lòng bề trên.

(203)

Kính xin Đức Ông cho con xin một
bài thơ để làm bảo bối.

nam mô a Di Đà Phật

Kính thư

Con = V t H

Trinh

Montréal, ngày 5 tháng 5 năm 1997

H con,

Ông Tám vui nhận được thư con, được biết con đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, lòng thành cầu chúc cho ông Tám được bình an, thành thật cảm ơn con.

Lúc này ông Tám rất khỏe và tiếp tục phục vụ tất cả những người chịu tu sửa, hướng về Trời Phật mà tự tu tự tiến, con xin thư, con nên học thuộc lòng khi nhận được thư ông Tám gửi để con làm phương châm tiến hóa, không nên khoe khoang với người đời và bỏ mất.

(204)

Văn sanh tại thế khổ tâm hành
Thị trí phân minh giới trước thanh
Hạnh ngộ tâm thành tâm đạt thức
Thực hành chất phát tự mình thanh

Mình thanh giải giới tâm trần
Quý yêu Trời Phật góp phần dựng xây
Phân minh đời đạo hằng ngày
Quý yêu muôn loại đổi thay thế tình
Sửa sai cuộc sống chính mình
Hành trình khai triển hành trình đạt thông
Thực hành khai triển một lòng
Lui về thanh tịnh khai tông giác quang
Cảm thông nguyên lý nhiều màn
Trí tâm thanh nhẹ dàng hoàng hơn xưa
Thực hành nguyên niệm sớm trưa
Sửa sai tự tiến mới vừa lòng nhân
Dựng xây xây dựng chuyên cần
Cùng tu cùng tiến cùng phân đạo đời
Tự mình thức giác hợp thời
Biết Trời biết Phật hiểu lời chơn ngôn
Tự mình giải tỏa ác ôn
Không còn loạn động ôn tồn dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ai tu ai đắc ai thay tình Trời
Tu hành khai triển sáng ngời
Nguyên năng đời đạo lập đời tân dân./.

(205)

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 1997
Kính gửi Ông Bám quý mến,
Con là Lê Văn L., con có đôi lời
thăm Ông Bám yêu quý.

Sau đây con có một việc muốn trình
lên Ông Bám và quý Ban đạo.

Nhớ sự lột đờng của anh Hoàng-
thanh-Sơn với quý vị ở miền Bắc.

Nhớ sự tiếp sức và hướng dẫn của
anh Ba Em cùng với sự quyết tâm quên
mình phục vụ Đạo Phật, anh Sáu Lương
mấy tháng nay đã hai lần ra Bắc đã
tiếp sức với "Liên Hiệp các Hội Khoa Học
và Kỹ Thuật Việt Nam" trong đó có "Trung
Tâm Nghiên Cứu Tiềm năng của con người"
và các trung tâm khác.

(206)

Phần con thì nhớ có Ông Bám
giúp, nên con có yểm trợ anh Sáu
Lương bằng cassette + video và kinh
sách...

Hay anh Sáu Lương có bạn với con
xin Ông Bám và quý ban đạo yểm trợ
về mặt tinh thần lẫn vật chất để có
phương tiện giúp đỡ ban đạo miền
Bắc và phương tiện di chuyển xe lửa
Bắc Nam.

Có thể lập một ban chuyên lo
"yểm trợ các ban đạo Vô Vi tại miền Bắc

(207)

Con xin chân thành cảm ơn Ông
Bám và Quý ban đạo đã giúp đỡ con.

Con xin phép được hôn Ông
Bám.

Kính quý mến,

Con

Uau

Kính Cháu,

Con công he anh em bạn
đào về Việt Nam thường hay
lại bạn đào ngoại quốc thường
hay chụp mũ mũ là giúp cho
Công Sản, mặc dầu quý bạn
đào đó chỉ làm theo hướng
tâm đạo đức của con người.

Con xin Cháu giúp nói lên
tiếng nói để cho quý bạn đào
nhiệt tình giúp đỡ đồng bào
bớt đi những lời thì phi đó.

(208) Con xin thành thật cảm ơn
Cháu.

Kính,

Con

Uau

L C L

15.04.1997.



A Quality Product from GINZA

Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

L con,

Ông Tám đã vui nhận được thư đề ngày 14 tháng 4 năm 1997, được biết con vẫn khỏe mạnh dẫn thân độ đời là điều cao quý.

Chúng ta là người tu Vô Vi, không có biên giới chỉ có tâm lành tận độ quần sanh, tùy duyên độ hành mà thôi. Dứt khoát như vậy tâm chúng ta cứu người, không hại người, luôn luôn không làm chính trị, không bè phái, chỉ giúp đỡ mọi người cùng tu cùng tiến để họ hiểu lấy họ, cho dân đỡ khổ thay vì tham lam, giết chóc. Chúng ta là người tu, dày công đêm đêm tu sửa, thực hiện 10 điều tâm niệm rõ ràng, cùng chung nguyên lý tận độ quần sanh cần thiết trong giai đoạn này, giúp đỡ mọi người cùng tu cùng tiến. Phải thành tâm tu sửa mới ảnh hưởng người kế tiếp được, còn lý luận là bị thiên hạ dẫn sai, không được. Chúng ta là người tu thực hành, không phải là người tu lý luận, mặc cho ai dèm dạc cho ai phá, việc làm chúng ta là hướng về thanh nhẹ và đi, cứu đời, xây dựng đạo pháp tại thế gian cùng tu cùng tiến.

Người đời hay nói, không làm được việc gì, chúng ta cứ hành, thành tâm lo tu tiến, đêm đêm như vậy là con sẽ có duyên lành, Trời Phật ban chiếu cho con làm đại sự thay vì làm tiểu sự, ảnh hưởng người kế tiếp tu tiến để hiểu lấy phần hồn của họ, hiểu lấy giá trị và khả năng của chính họ, không làm điều sai quấy hại dân hại nước. Giúp người chung tiến, nhân loại bình an, đó là điều cần thiết của những người Vô Vi. Mấy chục năm nay, Thầy cũng làm bao nhiêu công chuyện đó, tự sửa mình, không đá động ai. Rồi những người ở xung quanh thấy hay, làm được khỏe tốt và bắt chước cùng tu cùng tiến như chúng ta, xây dựng thành cơ đồ tâm linh. Ngày hôm nay chúng ta có bạn đạo đông, mọi người đóng góp một chút trong thực hành và không có phá hoại lẫn nhau, đó là điều lành của nhân loại, chúng ta có chết cũng an lòng.

(209) Những phần tử phá hoại, chỉ pha dèm, chê đầu này, chê đầu nọ mà chính bản thân nó không sửa, không tu thì ngược lại nó chỉ hại người khác và không có cứu ai. Bầy đủ chuyện mà không giúp được ai tức là hại chính mình và hại tất cả những người kế tiếp. Chúng ta không làm điều không cần thiết, chúng ta thực hiện những điều cần thiết. Phật Pháp vô biên, không có biên giới, giúp được ai chúng ta cứ giúp, thành tâm tu tiến mà thôi. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng.

Kính thưa Thầy ,

Con hằng nhớ đến ân sư
Tấm lòng quảng đại thuyền từ trao ban
Dẫn thân lướt dậm băng ngàn
Đem theo chân lý bảo ban cõi trần
Con xin cố gắng canh tân
Tự tu tự sửa góp phần tiến lên
Thoát cơn mê chấp dưng nền
Giúp Thầy giúp bạn đáp đền ơn cao
Con xin kính chúc Thầy sao
Thân tâm an lạc sống vào bách niên

Kính Thầy
Con của Thầy
V V H

(210)

5/12
04/05/97
Hh

Montréal, ngày 4 tháng 5 năm 1997

V H

Thơ con đã đến tay Thầy
Mong con tu tiến vui vầy cảm giao
Lòng thanh hướng thẳng Trời cao
Cùng chung tiến hóa cùng vào càn khôn
Chẳng còn nuôi dưỡng ác ôn
Trí tâm thanh nhẹ ôn tồn dựng xây
Biết thương biết trọng quý Thầy
Tâm con tiến bộ vẫn say đạo màu
Trời cao biển rộng cơ cầu
Lòng thành tự đạt giải sầu giải mơ
Càn khôn vũ trụ thiên cơ
Dạy cho hiểu đạo đến giờ thức tâm
Con tu thức giác mừng thầm
Tâm đường nhận búa khai tâm giác quang
Thế gian cho đến thiên đàng
Tự tu tự thức phát quang đạo đời
Thầy nay gửi đến đôi lời
Chúc con tự tiến tự rời tham sân
Điển tâm khai triển cao tầng
Nhớ Thầy quý bạn tự lần tự tu
Giải phân mê chấp giải mù
Tâm tu chơn thật an du phần hồn
Cùng chung nguyên lý sanh tồn
Quý yêu muôn loại giải cõn si mê
Tình thương giải tỏa muôn bề
Giúp hồn tiến hóa tự về thiên không
Chẳng ôm loạn động tự còng
Về nơi thanh tịnh một lòng tự tu./

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

(211)

n g 24; 12; 96

Kính gửi thăm Đức Ông Tám

kontên; Văn thi Kim Oanh 18 tuổi^{lưu}

11.04.05
152 hôm nay luôn tiện có đi ba thăm
Việt nam, con có lời kính

thăm Đức Ông một năm mới

Nhiều sức khỏe. Kính thưa Đức

Ông, con mới hành Pháp lý

một năm. Con cảm thấy vui

về thời mái; Con nguyện vô tư

không Phiền não như trước,

Con ước nguyện sẽ cố gắng

thêm. Để không Phụ lọng bề

trên, đã giúp đỡ cho con.

Con xin Đức Ông một lời khuyên

để giúp con được tiến thêm

trên bước đường tu học

con: 11 + 11 0

(212)

Montréal, ngày 4 tháng 5 năm 1997

K O ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21 tháng 12 năm 1996, được biết con đã dẫn thân hành thiền và cảm thấy vui, vui cùng Trời Đất, vui cùng muôn loại, vui cùng điển năng sẵn có đang tu tiến và phát triển.

Tưởng nhớ tới ông Tám thì ông Tám cũng nhờ sự thực hành mới có ngày hôm nay, các con bắt đầu thực hành, liên tục thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khứ trước lưu thanh sẽ đem lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho chính con, không còn sự lo âu. Biết được thế gian đô thị giả, không có gì thiệt, vạn sự trên đời là không, chỉ dụng tâm hành pháp, khai triển điển quang, óc sáng, tâm minh, ảnh hưởng người kế tiếp là điều cần nhất.

Thế gian khổ là sao? Động loạn là sao? Vì luồng điển hướng ngoại, bị giam hãm trong nội tâm, không khai triển được. Bây giờ con tu Pháp Lý Vô Vi, khứ trước lưu thanh thì nó giải ra, con sẽ vui, càng ngày càng thiền, mỗi đêm mỗi ngày mỗi thiền thì con thấy con là một khả năng của vũ trụ, bằng lòng tiếp thu sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ và tự giải tự tiến. Điều lành sẽ đem lại cho con, xung quanh con, từ trường của con càng ngày càng phong phú, càng nhẹ nhàng, càng tốt. Những người gặp con đều vui và con sống trong sự nhịn nhục lễ độ đối với tất cả mọi người, học hỏi sự thanh tịnh để tiến hóa. Con người ở thế gian có khối óc và có cơ tạng là một cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế ân ban, trong đó rất tinh vi, bên ngoài có gì, bên trong có nấy, bên trong nó có ngũ tạng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang mà con nhắm mắt lo tu thiền khai triển, lúc con nhắm mắt vẫn thấy ánh sáng thì con xác nhận đây là một tiểu thiên địa dành riêng cho phần hồn của con tu tiến qua sự kích động và phản động của tình đời, thì đen bạc của tình đời kẻ xấu người tốt, con nhìn, hiểu con thì con sẽ thấy tất cả mọi người đang đau khổ và chính con có hội hơn người là con có pháp để tự giải.

(213)

Nhơn thân nan đắc pháp nan ngộ, con có cả hai chỉ có thực hành thì con sẽ gặt hái được nhiều sự tinh vi tốt đẹp cả càn khôn vũ trụ và đấng Tạo Hóa đã sáng tạo để tận độ cho những tâm linh hướng thượng tu tiến trở về thiên quốc thì không còn bất cứ những chuyện gì giao động và phiền muộn sai quấy nữa. Chúng ta đi tiến tới ánh sáng vô cùng tận, nơi đó biết bao nhiêu ân sư tận độ cho chúng ta, dẫn dắt từ li từ tí, không kể công, ngược lại thế gian kể công bao nhiêu, con đi tới đó là con thấy an vui bấy nhiêu, con sống trong ánh sáng vô cùng tận, tâm con không còn phiền muộn sai quấy nữa, dứt khoát. Con hiểu sự cấu trúc siêu nhiên mới hình thành con ở thế gian này, khối óc không có ai có thể chế được, từ nhiều kiếp, nhiều năm mới hình thành được một cái thể xác duyên dáng, như bây giờ con có cái pháp khử trừc lưu thanh đêm đêm, đó là một cái diệu pháp, con thực hành Pháp Luân Thường Chuyển cho đứng đắn, lấy nguyên khí của Trời đất khai mở tâm thức của chính con mà thăng hoa đi lên thì con sẽ thấy vui trong thanh tịnh, sống trong sự an nhiên tự tại, vinh quang vô cùng ở tương lai. Con là một người có hiểu thảo đối với gia đình con mới tu được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, con tu là để cho tâm thân con được yên ổn, khoẻ mạnh, vui và hạnh phúc của con sẽ giúp đỡ cho cửu huyền thất tổ được thăng hoa do hạnh đức tu học của chính con, cứu con ảnh hưởng người kế tiếp, từ trường càng ngày càng tốt sẽ đem lại sự may mắn cho tất cả mọi người ở chung quanh con. Đây công tu tiến mới có kết quả tốt đẹp, như Thầy cũng vậy, xa cách Việt Nam bao nhiêu năm nhưng vẫn một lòng đêm đêm tu tiến như vậy, ngày hôm nay Thầy mới có cơ duyên được đọc thơ con và phúc đáp rành rẽ cho con hiểu để mà tu, cảm động lòng con và ôm ấp con, chỉ đường mở lối cho con sống trong từ trường từ quang của một vị Phật, của Thượng Đế để cho chúng ta cùng tu cùng tiến, khai triển thức bình đẳng, dẫn dắt lẫn nhau.

(214)

Chúc con vui tiến và hướng về thanh tịnh mà tự tu.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

Hè ngày 20-12-1996

Kính thưa Thầy

Đầu thư, Con xin chúc thầy mắt cho chóng con và các con của con sớm tìm thành kính Chúa Thầy, cũng quý quyền luôn luôn mạnh khỏe.

Chúa Thầy, Con có nhiều điều muốn thưa sư chỉ bảo cần kẻo, vì con không được học nên trình độ quá hạn hẹp, mà lòng con thì rất ước ao có được sự hướng dẫn của Thầy, để nên đường tu hành đạt được kết quả như ý. Do lòng khát khao tìm đạo hôm vào miền Nam thăm bà con họ đường. Con được gặp Cụ Tô-Liên 86 tuổi, gica câu chuyện Cụ đã cho con một số kinh sách của Thầy hướng dẫn cho Cụ và cũng từ đó con đã hành theo phương pháp chỉ dẫn của Cụ; nhưng vì con ở Bắc mà Cụ ở trong Nam cách trở, nên trong việc hành pháp sai, từng không có Thầy để hỏi. Thưa Thầy Cụ Tô-Liên có hướng dẫn cho con sáu luận sau như sau:

-17 Nguyên Nâm mở Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và các Đấng Thiên Tôn, Nâm mở Tây Phương Cực Lạc Thế giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nâm mở Long Hoa giáo Chủ Di-Lạc Tôn Phật, chứng minh cho con là:

- 27 Soi hồn.
- 39 Thổ lâm pháp luân
- 49 Thiên đình
- 57 Đế ý trên đình đầu và chân mây

TL.
Mon Thul 04.05.97
BN

(215)

-67- Xã Thiên là xong

Kính thưa Chầy lời hướng tên đây của cụ Tô-Liên mà từ trước khi con chưa được biết Chầy. Vậy có gì sai hay đúng con mong Chầy dạy bảo cho con hiểu được đúng. Thưa Chầy khi con làm pháp luân bình con bị rớt, đời vậy có can hệ gì không a? Con có được Chú Việt cho hai quyển "Tối Tâm Đạo" và "Phương pháp Công phu". Thưa Chầy con cứ làm theo 2 quyển tên và con muốn xin Chầy cho con cuốn băng video của Chầy Cảm hứng đêm và gửi thiếu danh sách phương pháp Công phu theo P. L. V. V để con có đủ phương tiện học thì con vô cùng vui sướng mong Chầy cho con, vì xa Chầy xa bạn đạo con đã theo lời dạy của Chầy đến tìm nhà Ông. Ngô-Suân, con đến lần thứ 3 mới được gặp với ạ định là để hỏi Ông về hành pháp Thiên Ông có nói: "Tôi học để đảm bảo cho sức khỏe chứ không học đạo", và cũng từ đó con không tới Ông nữa. Con Chú Việt thì có nhiệt tình xong vì công việc cũng bận rộn nên con cũng không được gặp mấy. (Con xin một băng lòng tại.)

Chưa Chầy khi nào Chầy về Việt-Nam Chầy vui lòng cho con được biết để con được đón rước Chầy vì đó là niềm Phước lớn của con và gia đình của con, vậy xin Chầy lưu tâm đến con.

(216) Con xin ghi rõ địa chỉ của gia đình để Chầy tiện khi có điều dạy bảo:

L T L và cháu N
con trai con là N

Một lần nữa con xin ghi rõ địa chỉ của Chầy để con gửi Chầy khỏi bị thất lạc
Con L

Montreal ngày 4 tháng 5 năm 1997

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 12 năm 1996, được biết con khát khao muốn tu tốt để tiến hóa, mà con đã có duyên lành nhận được tài liệu do anh Việt chuyển trao, chính anh Việt đã gặp được Thầy tại Montréal. Những gì đề trong hai quyển sách đó, con thực hành cho đúng thì con sẽ khứ trước lưu thanh, tự khai triển tâm thức của chính mình mà thăng hoa tiến hóa tùy theo công năng công phu của con hằng đêm lo tu luyện. Bắt đầu từ 11 giờ đêm trở đi là con có thể thực thi được, giờ tý thông khai Trời Đất mới khai được cái tiểu thiên địa là thể xác hòa với khối óc của con liên hệ với Trời Đất, phải mượn sự thông khai của Trời Đất mới khai triển tâm thức của con, phải đầy công niệm Phật, hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, Thầy đã viết trong sách.

Thực hành đứng đắn, nếu có dịp Thầy sẽ gửi cuốn băng cho con, Thầy sẽ nhờ chị Kiều Hòa sang một cuốn băng và gửi thẳng cho con, tới địa chỉ của con. Sáu tháng đầu con Soi hồn và làm Chiêu Minh cho đứng đắn cho bộ gan con tốt, sáu tháng sau con thực hiện đứng đắn, chị Kiều Hòa sẽ gửi tài liệu thêm cho con sau khi đọc được thư phúc đáp của Thầy và sẽ giúp đỡ con. Hằng tuần ở ngoài này có Led Weekly là thư để dẫn dắt người tu. Nếu con ở Hà Nội có nhiều người tu, nhận được Led Weekly thì hợp lại và khai thác nguyên lý điển quang, không còn mê tín dị đoan, khai triển tâm thức của mọi người cùng tu cùng tiến.

Thời đại văn minh này chỉ dụng điển mới khai trí tâm, dụng văn chương không khai được trí tâm, cho nên không nên lợi dụng lời Phật nói đi nói lại rồi dạy bậy rồi không có tiến. Thực hành để thấy sáng, để thấy tâm thức thay đổi, hiệp khí cùng Trời Đất, tiếng nói con cũng thay đổi và sức khỏe con sẽ được dồi dào, không tốn tiền, không tốn bạc, chỉ tốn công hành mà thôi. Vậy con là người có duyên lành, nhận được đầy đủ, Thầy mong con thực hành đứng đắn, rồi đây con sẽ có sự liên lạc tốt đẹp trong xây dựng thật tế chứ không phải nói u ơ. Thực hành cho đúng đi sẽ phát triển, tạo hòa khí cho gia cang, mọi điều may mắn sẽ về với gia đình con, từ trường điển quang con càng ngày càng tốt mới ảnh hưởng người kế tiếp được.

(217)

Anh Luận đầy đủ tài liệu, con nhờ anh Luận gửi cho con những băng giảng Thầy đang giảng bằng điển quang để con nghe, nghe, nghe, nghe, nghe đi nghe lại nghe nhiều lần mới dần tiến con được, trí con mới sáng, tâm con mới minh vì cuộc đời của con cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành, có một cơ thể duyên dáng đầy đủ, ở trong có gì bên ngoài có nấy, cơ tạng con là tim gan tì phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, nhắm mắt có thể thấy ánh sáng nhưng mà người đời tạo ngoại cảnh để cho mọi người theo nhưng rốt cuộc không có lối thoát, chỉ phung phí nguyên năng sẵn có của tâm thức của chính mình.

Con co lười rãng kè rãng niệm Phật để khôi phục và cảm thức được nguyên lý của Trời Phật chỉ có một thôi, thế gian chỉ có một đạo, tình thương và đạo đức. Con tu thiền là con biết thương con, con mới dần thân giúp đỡ người kế tiếp cùng tu cùng tiến, đó là thực hiện tình thương và đạo đức. Con càng tu càng hiểu được nguyên lý của Trời Phật, từ bi là gì, thì con sẽ nhận được niềm tin tốt, phát triển tâm linh! Người dân trong xứ không có tâm linh thì xã hội loạn, ghét nhau và không có lối thoát. Còn nếu mà người dân hiểu được tâm linh thì phải xây dựng cho nhau, cùng chung hợp nhất, xã hội tốt nhân sanh tốt, thức hòa đồng mở sẽ ảnh hưởng tất cả nhân loại cùng tu cùng tiến vì chúng ta đã qua nhiều thời khổ cực, từ vua chúa cho đến ngày hôm nay là đều khổ, không tiến, không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, được cái pháp lành tự tu tự tiến, lấy nguyên khí của Trời Đất, không tốn đồng xu các bạc nào, thực hành giúp đỡ dẫn thì con sẽ đi tới, không nên mê tín dị đoan, không nên nhậm ba nhóm bầy và nói chuyện Thần Thánh mà mình chưa biết Thần Thánh ở đâu?

Con tập trung ba báu linh tinh khí thần, Soi Hồn là thần nhãn con sẽ phát triển, nhắm mắt con sẽ thấy ánh sáng, thì chính con là Thần, còn tiến hóa đi lên một bước nữa là con hiểu tất cả những chuyện của càn khôn vũ trụ, con là Thánh rồi mà lên tới tột đỉnh thanh tịnh vô cùng thì con là Phật, đi đâu kiếm nữa. Thần Thánh cũng trong con, con khai thác con sẽ thấy thiên hạ đang mê tín dị đoan ùng ùng theo cây nhang và tạo ô nhiễm cho thân xác, tu hoài không tiến, chỉ cầu xin, nhưng mà chúng ta không có thanh nhẹ, Trời Phật có chiếu cũng nhận không được.

(218)

Bây giờ cái phương pháp của Pháp Lý Khoa Học Huyền Bí là giúp cho con khứ trước lưu thanh càng ngày càng thanh nhẹ con mới nhận được nguyên lý của Trời Đất, sự ban chiếu nơi thanh nhẹ, không lợi dụng chỉ xây dựng và tiến hóa tới vô cùng mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất, quốc thái dân an. Không làm những chuyện mà ta không biết, ta hành ta sẽ thấy, ta sẽ khỏe. Ngày hôm nay con làm hiền thể hiền mẫu mà con nghe hiền thể hiền mẫu vậy thôi mà con không biết hiền là gì? Hiền là con phải thật tâm thật tình trở về với căn bản của chính con, con mới sẽ là một người hiền, con chấp nhận thăng hoa trở về thiên quốc là nơi đó không bão lụt, không dành giựt, không sân si, không buồn tủi. Mọi người đều hành như vậy thì xứ sở ta, chúng ta nghĩ như thế nào? Từ trường điển quang rất tốt và đem lại sự bình an cho xã hội, mọi người đừng mãi chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, hóa giải sự kích động và phản động, đem lại sự thanh tịnh tốt đẹp cho toàn xứ, mọi người dân đều thấy giá trị của chính họ liên hệ với cả Trời Đất chớ không phải liên hệ với một nhóm người và không hiểu lấy chính họ rồi để ra hại mình mà thôi.

Con cứ làm Pháp Luân Thường Chuyển, tâm thức của con càng ngày càng phát triển, Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, chính con mới là con người có khả năng trở về với Phật giới, không đi đâu tìm ông Phật mà mất ông Phật trong tâm của con là con sẽ mất luôn tới cái xác, mất luôn cả con nữa, thì tìm ông Phật để làm gì! Tâm con là Phật, sự thanh nhẹ lấy nguyên khí của Trời Đất thanh nhẹ, trí tâm của con trở về với thanh nhẹ, con là Phật. Từ đó sẽ học hỏi thêm, vô cùng từ giây phút khắc đều học hỏi, hòa cùng Trời Đất, quý thương nhân loại, quý thương vạn linh, không nở giết hại ai, đó là đường chính pháp trong thực hành, chớ không phải ôm kinh kệ của ông Phật đọc đi đọc lại mà không biết mình là ai đó là thua lỗ vô cùng, cuối cùng mất Phật mất ta là cũng xưng danh tu, tu cái gì?

219) Tu mà không hiểu được mình thì không tu cái gì hết! Đặt cái hình giả đã có tội rồi, rồi đặt thêm bóng đèn giả lại có tội. Ông Phật không nhìn nhận hai điều này, hình của ông Phật chưa đứng và hào quang của ông Phật bị đối trá, cái tội nặng lắm. Người dân của chúng ta đã khổ, phải hiểu và tìm sự thật để cố gắng hiến cho nhau và giúp đỡ cho nhau tiến hóa trong trật tự của càn khôn vũ trụ.

Con nghĩ những lời kể trên này Thầy đã phân giải mà con bỏ một kỳ công làm điều đó 20 năm sau con thấy thế nào? Con là một người văn minh nhứt trên mặt đất này, không ỷ lại, thực hành và thâu nhận nguyên khí của Trời Đất để giải tất cả những sự phiền muộn sai quấy của chính mình thì con sẽ có cái óc sáng tạo vô cùng, không có đói, không có khổ nữa. Mỗi người dân chúng ta đều biết như vậy vì đã khổ nhiều, bây giờ tôi bỏ công một chút để hành khổ cho trí sáng tâm minh, đâu có nhiều đâu, hành đi, thực hành đi, lấy nguyên khí của Trời Đất để khai mở cái tiểu thiên này, lúc đó con thấy cái âm thanh cũng thay đổi, tiếng nói cũng thay đổi, sự suy nghĩ cũng thay đổi, để ảnh hưởng người kế tiếp là điều cần thiết trong quả địa cầu hiện tại.

Những tôn giáo đã nói, đã cho biết rằng sẽ tận thế mà không có bằng chứng! Còn nếu con chịu khai sáng lấy con, con đâu có nghĩ tới tận thế, con đi về thiên quốc, con đâu có nghĩ tới chuyện tận thế, con còn ở lại mặt đất này gây ra chiến tranh hận thù giết nhau phá đất phá núi để làm lợi cho túi tiền. Cuối cùng gây sức nóng cho vũ trụ, bão bùng bất thường, đó là do con người tham dục mà thôi. Nay con tu giải tỏa được trở về với trật tự, con tránh được sự tham dục đó thì con là một ánh sáng của mặt đất này, con sẽ có óc sáng tạo hướng về thanh tịnh tận độ quần sanh trong nguyên lý mà con đã gặt hái được.

Mọi người chúng ta đồng tu đồng tiến đi lên mới hợp nhứt, mà đi xuống chỉ có cạnh tranh thôi, thậm chí những tôn giáo ở đời tu không đứng đắn, cũng là chê đạo này chê đạo nọ mà chính bản thân họ không chịu chê, không chịu khai thác cái tài sản cuối cùng là thể xác của họ cũng như càn khôn vũ trụ và không có chịu mở ra làm sao hòa hợp với càn khôn vũ trụ rồi đem lại sự phiền toái, nghi kỵ, hại ta và hại người, không ích lợi gì. Cho nên tu không đứng đắn, nói này nói nọ nói Tiên nói Phật nói chuyện không có thể rờ tới được, mà những cái con rờ tới được con không chịu khai thác, tự khai thác nội lực của mình, mình mới có cái sức mạnh vô cùng để trở về thiên quốc là gốc gác tâm linh của chúng ta nơi đó. Nếu chúng đó về đó được chúng ta sẽ ổn định vô cùng, không có bão bùng nguy hiểm, vui hòa với tất cả, tâm thức hoàn toàn thay đổi.

Trong thơ con nguyện tu thì con cứ noi theo hai quyển sách đó mà thực hành đi rồi lần lần sẽ có bạn đạo đến thăm con và nhắc nhở những cách hành đạo như thế nào cho đứng đắn. Chúng ta tu gặt hái được đóng góp cho nhau mới thật sự là tu. Đừng có xưng danh ta là ông này ông nọ để hành hạ người khác, chuyện đó là lỗi thời rồi, thời đại bây giờ tại Hà nội không còn xưng ông này ông nọ để hại người

ta mà tự thức để khai triển sự hòa đồng hợp nhứt của càn khôn vũ trụ là điều cần thiết trong thời buổi này.

Với sự mong muốn của con muốn gặp Thầy, Thầy đêm đêm tu cũng có hướng tâm về con để con có một lòng để hiểu được một tầng số lên nữa, con không học nhiều là phước cho con, con hành Pháp Lý Vô Vi để khai triển trực giác của chính con, con không thua người ở trong đại học, con sẽ nói sự thật cho mọi người nghe, ánh sáng là vô cùng, phần hồn con sẽ hội nhập nơi vô cùng ở tương lai, cố gắng tu đi.

(221)

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

Địa chỉ của Thầy nằm trong hai quyển sách mà con đã được nhận, bất cứ nơi nào con gửi đến cũng chuyển về Thầy, không lo!

S T NGÀY 11-12-96.

NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT

KÍNH THỬA ÔNG TÂM,

THỬA THẦY,

NHÂN DỊP CHỈ BA KHÈ LẠI VỀ THẮM
QUÊ NHÀ LẦN THỨ 2, CÙNG VỀ VỚI
CÁC BAN ĐẠO, NAY CON CÓ DỊP VIẾT
THỬ KÍNH THẮM SỨC KHỎE CỦA THẦY
VÀ CẬU XIN BỀ TRÊN CHỦ THIÊN
GIÁ HỘ CHO THẦY VÀ BÀ TÂM
CÙNG VỚI CÁC CÔ BÁC, ANH CHỊ EM
CHUNG QUANH THẦY ĐƯỢC VUI VẺ,
KHỎE MẠNH, SÁNG SUỐT.

(222)

NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT, THỬA THẦY
NAY CON MẠO MUỘI KÍNH XIN THỈNH
Ý KIẾN CỦA THẦY LÀ: NAY BA
CỦA CON ĐÃ RA ĐI (MẤT) RỒI, CON
CÓ CÔN TIẾP TỤC Ở LẠI CHỖ CŨ
HAY ĐƯỢC ĐI CHỖ SAU 20 NĂM

(1977 - 1997) XÂY DỰNG VÀ TU HỌC, CUNG
NHỜ ƠN PHƯỚC CỦA THẦY BAN CHO
Ý KIẾN LÚC BAN ĐẦU; THỬA THẦY,
CON VÀ CÁC BAN CÓ MIẾNG VƯỜN
ĐẤT Ở LONG ĐIỀN VÀ LONG HẢI ĐÃ ĐƯỢC
XÂY DỰNG TỪ NĂM 1981 TỚI NAY.
CON NHẬN THẦY 02 BÊN ĐỀU QUI
VÀ TỐT CẢ, NAY CON KÍNH XIN
THỈNH Ý CỦA THẦY CHỈ DẠY CHO
CON, CON HẾT LÒNG BIẾT ƠN
THẦY.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, THỬA THẦY
CON CÓ MỘT NGƯỜI BAN NHỎ NAM
(TRÌNH VIẾT PHÚ 1957 TỬ ỒI DẬ)

THEO Ở VỚI CON TU HỌC VÀ XÂY
DỰNG TỪ NĂM 1978 TỚI NAY;

NGƯỜI BAN NÀY ĐỐI VỚI CON

BẰNG LỄ VÀ TRUNG HIẾU NGHĨA

(223)

VỀ TOÀN TRONG THỜI GIAN VUA
QUA; MẶC DÙ NGƯỜI BAN NÀY CÓ
CƠN MÈ VÀ CÁC EM (03 - 2 gái và
01 trai) Ở MỸ (CALI) CÓ BAO

LẠNH Ồ ĐI, VỪA QUA NGƯỜI MẸ CỐ
VỀ VN THĂM, GẶP LẠI CON.

NAY CON KÍNH XIN THỈNH Ý
CỦA THẦY BẠN CHO NGƯỜI BẠN
NHỜ NÀY LỜI VANG Ý NGỌC CỦA
THẦY, ĐỀ CHO NGƯỜI BẠN NÀY
TIẾP TỤC TU HỌC MÀI MÀI.

Ở BÊN NÀY CON VẪN TIẾP TỤC
CHĂM CỬU 01 TUẦN 02 LẦN (2
ngày) CON MÃY NGÀY KHÁC CON
LO ĐÓN ĐẸP RẤT VƯỜN VÀ TU DỨNG
THÂN TÂM. VÌ HOÀN CẢNH CỦA CON
KÍNH XIN THẦY THA LỜI CHO CON
KHÔNG ĐƯỢC VẤN AN SỨC KHỎE CỦA
THẦY VÀ BÀ TÂM, MẶC DÙ TRÍ Ý CON
THƯỜNG XUYÊN NHỚ THẦY VÀ BÀ TÂM
VÌ ỒN ĐÈC CỦA THẦY ĐÃ BAN CHO
CON.

(224)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, THỬA THẦY
CON XIN DỨNG BÚT VÀ THANH TÂM
KÍNH CHUC THẦY VÀ BÀ TÂM DẪI
ĐẠO SỨC KHỎE, VUI VỀ TỬ ĐẸP MÀI

Mai.

(225)

NAM MÔ Đ ĐI ĐA PHẬT
KINH BÀI

Luw

L Đ

76.04.05 97

NB

Montréal, ngày 4 tháng 5 năm 1997

Đ con,

Thầy được vui nhận được thư con đề ngày 11 tháng 12 năm 1996, được biết con vẫn tiếp tục hướng tâm về Trời Phật để lo tu, đó trong thời gian qua con đã chứng nghiệm được Trời Phật đã ban chiếu cho con rất nhiều con mới có dịp may tự tu tự tiến trong cơ hội chung sống cùng nguyên lý của Trời Đất. Nay con định dời chỗ khác thì rất uống, con có nơi ổn định, mọi người theo con được bình an, đó là nơi tốt, con gìn giữ nơi đó mà cố gắng tu, thanh tịnh và sáng suốt.

Ba con ra đi mà con giữ được mãnh đất đó là một kỷ niệm tốt ở trong đời con và ảnh hưởng được những người kế tiếp thực hiện trong nguyên lý trung hiếu đời đạo song tu. Còn nơi khác mà con có con muốn phát triển thì ít nhất con có một số bạn tu rồi để họ đến đó thực hiện làm thiền đường hay làm việc quyết tâm tu và giúp đỡ người kế tiếp là tốt. Con phải giữ vị trí cũ và thực hành đứng đắn mà thôi. Còn người bạn theo con, trung hiếu là điều quan trọng, dứt khoát tu tiến thì có anh em thực hành, rất cao quý, không thay đổi mới là người thật tâm tu, nếu thay đổi là người đó tự tạo cảnh bơ vơ cho chính họ. Việt Phú muốn sống với con thì nơi hạnh tu của con và những nhịn nhục của con để đồng tu đồng tiến bằng một hạnh đức nhịn nhục rõ rệt. Tiên Phật cũng vậy, trì kỷ chí tu thì mới cứu được cứu huyền thất tổ được thăng hoa, cố gắng tu đi sẽ có kết quả tốt đẹp, một lòng một dạ không thay đổi là điều lành cho phần hồn tiến hóa ở tương lai.

Chuyện cha mẹ mình phải báo hiếu, người tu, thật tâm tu dứt khoát thì mới thật sự giúp đỡ và ảnh hưởng gia cang tốt đẹp ở tương lai. Con cứ quyết chí tu đi mới thấy rõ sự nhiệm màu của Trời Phật sẽ ân ban bằng cách nào, trung hiếu là quan trọng. Ngày hôm nay con mới trung với đạo, hiếu với đời. Nếu con làm hiếu với cha mẹ là con phải thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để cho tâm và thân của con được khỏe mạnh, đó là con đã báo hiếu rồi, đem sự thăng hoa tốt đẹp cho cứu huyền thất tổ, gia đình sẽ được một ánh sáng từ bi ban chiếu, cố gắng tu đi, dứt khoát tu, dứt luôn chủ kiến mới tiến hóa nổi. Thế gian đô thị giả, không có gì thật hết, mượn sự kích động và phản động lui về sự thanh tịnh để tu tiến là con đường duy nhất.

(226)

Phật Tiên xa xưa cũng nhờ nhịn nhục mà thành công, nay con có cơ hội, gia đình muốn kêu con trở lại đời, muốn lãnh chuyện khổ thì con cố gắng tiếp tục dứt khoát và đi lên cao thanh nhẹ con mới cứu độ được gia cang, cứu huyền thất tổ. Với ý thiên lành thì con phải nung nấu tu tiến và không nên vì bất cứ một lời nói nào mà mình thay đổi lập trường là nguy hại lắm. Tu Vô Vi luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ mà thay đổi một cái là luồng điển phải hạ từng công tác, đi xuống, hướng về đục rồi khổ kiếp này tới kiếp kia luân hồi mãi mãi, không có giải quyết được.

Thầy không biết nói gì hơn, xây dựng ý chí cương quyết và không thay đổi của chính con và chúng ta, Thầy cũng vậy, cũng hành từ mấy chục năm nay không có thay đổi, đêm đêm lo làm việc phục vụ quần sanh. Con được dững mãnh hòa hợp, làm Pháp Luân Thường Chuyển hòa hợp với hiệp khí của cả càn khôn vũ trụ thì lúc đó lời nói con có giá trị và con sẽ bố thí chơn ngôn còn hơn vàng bạc thế gian gấp triệu lần. Thực thi được, khai triển hiệp khí cùng Trời Đất thì tâm thân con sẽ được an lạc, mỗi mỗi chư Phật chư Tiên sẽ ủng hộ và giúp đỡ cho con tiến hóa tùy theo mức tiến của chính con.

Hiện tại chúng con ở đó tu và giữ nguyên ý như vậy mà lượng từ bi con càng ngày càng mở rộng thì đường tu nó càng mở rộng, tận độ quần sanh, không cần phải thay đổi, điển từ bi con hòa hợp với diệu thanh của Trời Đất là tận độ khắp các nơi, con ở đó mà có thể độ khắp các nơi trên thế giới, không lo. Dứt tâm, trì kỷ chí tu như vậy, làm Pháp Luân Thường Chuyển cho đầy đủ, Soi Hồn cho đầy đủ để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy mà tiến thẳng về Không giới, thanh quang của Trời Đất hòa hợp với luồng điển Cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến hóa thì không có cái chuyện gì có thể phỉnh phờ con được. Ý chí con chỉ có biết ngày đêm lo xây dựng để ảnh hưởng và tận độ quần sanh, sửa xung quanh con. Thầy chỉ có đôi lời nhắc nhở các con và các con cố gắng tu đi, thành tâm với Trời Phật và tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng và ánh sáng vô cùng ở tương lai, phần hồn sẽ được vinh quang.

Chúc các con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

Đ H 28-12-1996

L 05.05.97

Kính gửi ĐỨC ÔNG TÂM

Con tên T - Đ - D - H năm nay

Con trên 36 tuổi (tuổi Sửu). Hiện sống tại XÃ ĐÔNG HOA, THÔNG NHẤT, ĐÔNG NAI. Con tu thiền theo DHÁP LÝ VÔ VI được 10 năm rồi.

Trước ĐỨC ÔNG TÂM con chỉ thấy Ông TÂM qua VIDEO, ảnh chụp, và nghe lời giảng qua băng CASSETT thôi. Lòng con rất cảm mến Ông TÂM lắm. Con tin Ông TÂM nhiều.

(228) Con nguyện tu sửa trong tinh tâm thực hành Kính xin ĐỨC ÔNG TÂM cho con lời khuyên trên con đường tu học.

Vai hàng con thành tâm kính chúc ĐỨC ÔNG TÂM một mùa Giáng Sinh khang kiện và một năm mới_FORCE mạnh

Con Hieu

Montréal, ngày 5 tháng 5 năm 1997

D H con,

Ông Tám vui nhận được thư con, được biết con muốn dẫn thân tu học theo lời giảng giải của ông Tám, con được nhìn mặt ông Tám qua video và nghe lời giảng của ông Tám, cảm động lòng con và con muốn dứt khoát tu theo ông Tám đó là điều may cho chính con.

Cuộc sống hiện tại xung quanh con toàn là những người bỏ quên chính mình quá nhiều, sinh động loạn, ngày hôm nay có duyên lành con tu và trở lại với thực chất của chính con để thông cảm nguyên lý của Trời Đất mà sống. Trời Đất không bao giờ bỏ chúng ta, luôn luôn nhứt quyết ban chiếu, khí trời thanh nhẹ tận độ quần sanh không ngừng nghỉ, mọi người hưởng thượng thì có cơ hội tận hưởng hòa bình trong tâm thức. Những cái gì mà con có hiện tại chính đấng Tạo Hóa chuyển hóa cho con có, vậy con phải nuôi dưỡng tinh thần hướng tâm về có cội nguồn thì mới tu được. Chúng ta gốc gác là không phải ở đây, phần hồn của chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian ngự trong thể xác tạm tối này để học tiến trong tinh thần nhịn nhục và sửa tiến. Cũng cảm thấy, cũng bơ vơ, không ai giúp con, nhưng ngày nay con đã có pháp nắm được trong tay, như thân nan đắc pháp nan ngộ, con đã có pháp trong tay, vậy con phải dốc lòng tu sửa cho kỳ được, đêm đêm lo thực hành, hít thở, công phu là lấy nguyên khí của Trời Đất để khai sáng tâm thức của chính con, đừng mãi tu tiến con không còn bơ vơ nữa, Trời Đất Thượng Đế đã ân ban cho không ngừng nghỉ, giúp đỡ cho con tiến hóa từ giai đoạn. Vậy con không có thiếu thốn một cái gì hết chỉ lo tu thôi, lo thực hành, có dịp phục vụ quần sinh, còn chuyện gia đình xã hội nếu chúng ta có cơ hội chúng ta dẫn thân làm được rành mạch thì chúng ta giúp đỡ được tất cả mọi người, nhiên hậu con mới có cơ hội cảm thông Trời Phật mà tu. Phật là con người từ khổ, cảm thức sự khổ của muôn dân mà tu, ngày hôm nay con cảm thức sự khổ của toàn dân mà con tu thì con sẽ được tiến, đừng mãi trên đường hướng thanh mà tự giải nghiệp duyên từ bao nhiêu kiếp, dốc lòng tu, thực hành tu là tự cứu. Nhiên hậu từ trường tốt mới ảnh hưởng người kế tiếp, đó là nhiệm vụ của tâm linh tại mặt đất. Hiện tại con đã và đang có, người trong thể xác đầy đủ, có kim mộc thủy hỏa thổ, sinh khắc, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền sắc huyền quang đầy đủ trong tâm thức của chính con, con chỉ thực hành hướng tâm về Trời là con sẽ được thanh tịnh.

Chúc con vui tiến.

Quý thượng



Lương Sĩ Hằng.

L. 05.05.97

Mh B

B. 23-12-1996

Kính Thưa ĐỨC THẦY

Nhân dịp lễ Noel, có cô ba kẻ về thăm đất nước Việt Nam. Con có đôi lời xin viết thư cho Đức thầy

Con tên là: p - h - e

năm sinh: 26-3-1970 tuổi canh tuất. con xin chúc Đức thầy Mừng lễ giáng sinh NOEL thật là vui vẻ

Con xin Đức thầy ban cho con chút hồng ân để được sáng suốt và công phu tinh tấn

(230)

em: p - h - e

Chanh

Montreal, ngày 5 tháng 5 năm 1997

H. T. con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23 tháng 12 năm 1996, được biết con có tâm thành, cầu chúc Thầy được vui khỏe trong dịp giáng sanh, thành thật cảm ơn con.

Con nguyện tu, con phải hành thiền, con hiểu được giáng sanh là gì, giáng sanh để học hỏi và tiến hóa, đó là phần hồn của con đã giáng sanh trong thể xác này. Mừng lễ giáng sanh, mừng thực chất hồi sanh nguyên điển của mọi người tại mặt đất trong định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sanh, mọi người đã sẵn có. Đêm đêm con tu hành, thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và con sẽ lập lại trật tự và trở về hợp nhứt với Thượng Đế là thật sự là giáng sanh học hỏi và trở về nguồn cội tốt đẹp. Con có duyên lành viết thư cho ông Tám, ông Tám rất vui và ông Tám có vài lời bàn bạc với con, con có sự hiện diện tại thế gian, con nên cố gắng sửa mình tiến hóa hợp nhứt cùng Trời Đất, con làm Pháp Luân Thường Chuyển là hợp khí cùng Trời Đất, hít thở khai thông, nếu chúng ta làm người không có hơi thở là phải chết mất và không hiểu được đường đi. Ngày nay con có duyên lành được biết được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí và biết xử dụng hơi thở để khai sáng tâm thức của chính mình. Đêm đêm lo tu như vậy con sẽ được khỏe mạnh và dũng mãnh tiến trên con đường thanh tịnh và sáng suốt. Con nguyện công phu tinh tấn thì phải thực hành đứng đắn, Soi Hồn ít nhứt một ngày 3 lần, làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu thì khai mở ngũ tạng hợp nhứt xuất phát mô ni châu sáng suốt là lúc đó con sẽ có cơ hội về thiên quốc mà sống thay vì ở cảnh trần tục đau khổ, nội tâm đã dứt khoát thì mới có cơ hội tu tiến.

Tuy con sống ở thế gian nghe lễ con mừng, mà làm gì có cái lễ mà có cái lịch sự? Câu chuyện nhơn gian thốn thức muốn tiến về đó mà không làm được đó là lễ và để cho chúng ta hiểu thêm chiều sâu của tâm linh mà tiến hóa, Chúa bất diệt, hồn chúng ta cũng bất diệt, chúng ta cố gắng tu thì chúng ta có duyên hội ngộ, hồi sinh hợp nhứt cùng Thượng Đế mà tiến hóa.

Chúc con tu tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

231

1. 07.05.97

S Q Ngày 24-12-96

Kính thư thăm Đức Ông Tâm

Tên con - C K Q 24 tuổi

tuổi rưỡi

Chồng con - C D, Q 28. Tuổi dâu

Con của con - C M H 4 tuổi dâu

Hôm nay tiện có qì Ba về thăm Việt nam, con xin Cha con đề viết vài hàng đời đến thăm Đức Ông.

Kính chúc Đức Ông sang năm mới mạnh khỏe vui vẻ.

(232)

Sau cùng con kính xin Đức Ông cho con một bài thơ đề năm long. con xin dùng bút.

Kính thư

Con C K Q

Montréal, ngày 7 tháng 5 năm 1997

K P con,

Ông Tám đã vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 12 năm 1996, được biết con có gia đình đầm ấm và khỏe mạnh, cảm ơn lời chúc tụng của con đã gửi thăm ông Tám, con cần có một bài thơ nhắc nhở con tu, thì con phải học thuộc lòng và thực thi đúng đắn thì tương lai con sẽ được vui trong gia đình đầm ấm mà Thượng Đế đã ân ban.

Nguyễn giáng trần thọ hưởng nghĩa ân
Kim xuyên thể thái tự phân lần
Phượng tâm thanh nhẹ tùy duyên thức
Học hỏi không ngừng tự xét phân

Xét phân đời đạo bao lần
Dày công tu học ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ai ai cũng phải dỡ hay thực hành
Biết mình biết họ đạt thanh
Trời ban tình đẹp cảnh thanh cảnh hòa
Cùng chung phát triển thiết tha
Về nơi thanh tịnh chan hòa tình thương
Tự tu tự giác mở đường
Khai thông trí tuệ yêu thương mọi người
Bình tâm ướp nở nụ cười
Bằng lòng phục vụ người người an vui
Tự mình thực hiện rèn trui
Thức hồn tự tiến giữ mùi đạo tâm
Khai thông trực giác chẳng lầm
Qui về một mối tự tâm đường đi
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si
Bình tâm học hỏi thực thi điều hòa
Tự mình giải tỏa vượt qua
Bao nhiêu khổ nạn chan qua tình đời
Cùng chung nguyên lý của Trời
Nằm lòng thức giác hợp thời tiến thẳng.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

233

Thầy kính thương!

Thầy vẫn khỏe? Lâu lắm rồi con không gặp lại Thầy, nhưng con vẫn thường nghe tiếng Thầy đều đều.

TL 07-05-95
M
Lúc này tui con về Mỹ rồi Mimi khỏe và chồng con có công ăn việc làm, riêng con thì mới bắt đầu đi tìm việc làm, con cũng không gặp làm, cả năm trôi nay con được thủ thả hơi tâm và tìm lại chút thanh tịnh trong cõi lòng, con rất nhớ Thầy làm không biết con có dịp gặp lại Thầy không nếu ăn trên thường con cho con tròn được cái Tâm thực hiện tại thì quý làm.

Con nhớ Thầy không biết gì hơn nhưng con biết con sẽ làm con ham ngủ chưa chịu Thiên, chắc Thầy rất vui khi thấy con chịu ngồi đây để Thiên.

Thầy thương tuy con không có Thiên và Tâm con cũng rất mong mỏi làm...nhưng hoàn cảnh nào cũng thấy mình được mãi dựa trong tình thương trọn lành, con chỉ biết cố gắng thực tình tâm thức ở mỗi phút nào là quý giá cho phút đó mặc dù khuyết điểm vẫn còn nhiều.

Hiện tại con không lo lắng chi nhiều cả. Con mong được dự Đại Hội kỷ tới đây để gặp lại Thầy, xin Thầy giữ gìn sức khỏe con không có phúc phận để được chăm sóc cho sức khỏe Thầy và những người thân khác có lẽ đây là một trong những kiếp trước mà con đã thiếu bổn phận của mình cho nên bây giờ con cứ thấy mình thiếu bổn phận làm. Nhưng con có thể xin với ăn trên luôn ban cho Thầy một sức khỏe để Thầy lưu lại với chúng con một thời gian nữa chúng con không thể thiếu vắng Thầy trong thời gian 10 năm này.

(234)

10 hoặc 20 năm nữa Thầy vẫn còn sức khỏe để lưu lại với chúng con.

Con tạm dừng đây chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh để cứu chúng con qua cơn khốn khổ này, để rồi về sau chúng con sẽ noi bước theo chân Thầy mà trở về Bên Ngài

Con gái khỏe như của Thầy

N D

Montréal, ngày 7 tháng 5 năm 1997

N D

Thầy đã vui nhận được thư con, được biết con di chuyển nơi khác, tìm sự sống chung hợp với gia đình chồng con. Đời cần phải có vật chất, phải nhờ vật chất nuôi dưỡng xác thân để sống tạm nhưng mà đường tu là lo cho tương lai của phần hồn, con cố gắng Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, đêm đêm như vậy để tự cứu mình ở tương lai trong lúc lìa xác. Không phải tu là chuyện giỡn chơi đâu, tu là để cứu mình mới là tu, còn tu để hướng về sự vọng động loạn tham sân tham dục thì không nên, không bao giờ cứu được xác thân và không bao giờ khai triển được tâm thức. Không nhiều thì ít con đã nghe qua băng giảng của Thầy và chính con đã thực hành, lần lần cương quyết dứt khoát thì con mới giải tỏa được nghiệp lực trần gian có thể lôi cuốn tâm thân của con. Đêm đêm không nhiều thì ít con lo tu thiền, xây dựng được pháp lực, pháp lực càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực sẽ tự nó tan biến và không còn lưu trữ trong trí óc của chính con, đó mới thật là tự cứu.

Con được nghe qua âm thanh của Thầy, con được nghe qua băng giảng của Thầy, con lưu luyến muốn xây dựng cho phần hồn về quê rõ ràng, chúng ta đến đây tạm rồi sẽ phải ra đi. Những gì cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, những gì con ăn hiện tại rau cỏ cơm gạo cũng là Trời Đất tạo thành một cơ thể tự động, thức giấc tu tiến là dịp may của hành giả tại mặt đất, người nào mà biết chịu tu là may cho chính họ.

Ngày hôm nay con có gia đình chồng con là tổ ấm của Thượng Đế đã ân ba. Vậy phải cố gắng học nhịn nhục phục vụ gia cang càng ngày càng tốt, tương lai xã hội sẽ tốt. Trời Đất sẽ chứng tâm cho con qua sự nhịn nhục của chính con, cố gắng tu đi, tương lai sẽ gặt hái được tốt đẹp.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

(235)

Cố B, ngày 24-12-1996.

Kính gửi Đức Cánh!

Nhân dịp Lễ Ba Tháng về Việt Nam, con có đôi lời kính thăm sức khỏe của Đức Cánh, con kính chúc Đức Cánh một mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm an lạc.

Con tên là: N A C - 18 tuổi.

con tuổi Ngọ sinh ngày 29-8-1978 (27-7-Mậu Ngọ)

Con cũng rất muốn được có lời khuyên dạy của Đức Cánh và luôn mong muốn được điem phúc ấy.

Con chỉ có ~~thầy~~ ^{kính} nhiều lời gửi đến Đức Cánh. Cuối cùng

con kính chúc Đức Cánh một mùa Giáng Sinh và một năm mới tràn đầy niềm vui và sức khỏe, con cũng

(236) có đôi lời kính thăm sức khỏe của các cô, bác, anh, chị ở bên đó. Con đang ở với Cánh Lưu Đức và các anh chị ở bên đây. Con cũng rất vui và

muộn khi được mấy anh chị, cô, bác ấy

hỏi về Đức Cánh. Con kính lay Đức Cánh.

N A C

07-05-97

[Signature]

Montréal, ngày 7 tháng 5 năm 1997

R C ,

Thầy vui nhận được thư con chúc tụng Thầy, Thầy rất cảm ơn những lời chúc tụng của con. Hiện tại con đang sống với thầy Lưu Được để tu, phải dốc lòng tu sửa chính mình. Con phải nhận định chính con sai chẳng có ai sai, sửa mình để tiến hóa, đời là tạm mà thôi, quyết tâm tu thì dọn đường cho tương lai của phần hồn, vui cùng Trời Đất, vui cùng nguyên khí của Trời Đất, tự động Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Nhập Định. Nguyên khí của Trời Đất sẽ khai sáng cơ tạng của chính con và khối óc của con sẽ được khai triển trí tâm.

237 Tu để mở đường cho tương lai phần hồn tiến hóa khi lìa xác, con làm chuyện quan trọng cho cuộc đời chớ không phải là ở đó chơi, ở đó tu để phần hồn được tiến, không phải ở đó chơi rồi chết không biết đường đi. Cố gắng tu đi, thực hành đứng đắn, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp sẽ hỗ trợ cho con tiến hóa và sẽ tự giải được nghiệp tâm từ bao nhiêu kiếp, cố gắng tu sẽ gặt hái một kết quả mỹ mãn ở tương lai.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

Hòa Bình, ngày 23 tháng 12 năm 1996.

Kính gửi Đức Ông Tâm

Con tên E. ở d. A, 37 tuổi, lý

Con đã ngộ thiên theo "pháp lý vô vi" khoa
học huyền bí "phật pháp" từ năm 1984 cho
đến nay. Cảnh tình con có thay đổi nhiều
những vẫn còn nóng tánh. Con xin Đức
Ông Tâm cho con lời khuyên để theo đó
con tu hành tinh tấn hơn.

(238) Nhân dịp NOËL con cầu chúc Đức Ông Tâm
trăm ngày Âm điển để diu dắt tất cả các con
trên con đường tu học.

Kính thư,

Con E. ở d. A

Đinh

TL 07-05-97
Đinh

Montréal, ngày 7 tháng 5 năm 1997

D Đ con,

Ông Tám đã vui nhận được thư con đề ngày 23 tháng 12 năm 1996, được biết con đã và đang thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nhưng vẫn còn sân si và chính con đã chứng minh rằng, con thiền chưa đúng, Pháp Luân Thường Chuyển chưa đúng, Soi Hồn chưa đúng, Thiền Định chưa đúng. Nếu Thiền Định đúng thì làm gì có sân si, Pháp Luân Thường Chuyển đúng thì khai thông cơ tạng bên trong và khối óc hội tụ, không làm gì có thể sân si được. Nay con phải kiểm chứng lại, thực hành đúng không? Một ngày có Soi Hồn 3 lần không? Pháp Luân Thường Chuyển phải đây rún, đây ngực tung lên bộ đầu không? Hai cái đó mà hội tụ được thì tự động phải giải tỏa sân si và buồn tủi, vì sao? Vì nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã đưa vào cơ tạng của con và lập lại quân bình khi lúc sơ sanh, làm sao còn sân si.

Càng ngày càng nhịn nhục thì càng ngày càng được thanh nhẹ và dễ tha thứ và thương yêu, làm gì có sân si. Con có cơ hội nghe băng giảng, con có cơ hội thực hành thiền, phải nhớ Trời mà thiền, nhớ nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà thiền, đem nguyên khí càn khôn vũ trụ vào cơ tạng thì tự nhiên sân si sẽ được giải tỏa và bệnh tình ô tạp phải lập lại trật tự của chính mình.

Đêm đêm hành như vậy thì trí mới sáng, tâm mới khai, giải tỏa, pháp lực càng ngày càng mạnh thì mới giải tỏa được nghiệp lực, đêm đêm con cố gắng hành, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định cho đúng giờ đúng giấc, 11 giờ đêm Trời Đất thông khai, lấy nguyên khí của Trời Đất mà giải nội tâm, đường hướng rất rõ ràng, nếu con đi đúng thì không bao giờ con bị sân si.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

239

Hải Giao. Ngày 24-12-96

Thưa gửi - Đức thầy

Nhân dịp có cô Ba về Việt Nam, con cũng viết vài hàng để thăm thầy. Đâu phải em không có gì hơn. Con chỉ cầu chúc cho đức thầy được dồi dào sức khỏe và sự Bình an là con mừng. Thưa thầy con tên là Nguyễn Lương Quang Năm nay con 26 tuổi, em hiện pháp đức 3 năm rồi.

(240)

Thôi em xin tạm dừng bút tại đây em xin chúc đức thầy được mãi khỏe ./.
đức thầy được
đức thầy được

17.07.05.97
M

Montréal, ngày 7 tháng 5 năm 1997

L Q con,

Thầy đã nhận được thư con đề 20 tháng 12 năm 1996, được biết con vẫn khỏe mạnh và tiếp tục tu thiền.

Xác tâm con người đã cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành từ bao nhiêu năm tháng mới hình thành. Ngày hôm nay con mới thiền được có mấy năm, chưa đủ. Thiền để làm gì? Thiền để tháo gỡ sự trược ô trong nội tâm và nội thức của chính mình, phải dầy công tu thiền nhập định mới thoát được sức hút của hồng trần, tạo sự kích động và phản động, tâm thân bất ổn.

Càng dầy công tu tiến càng được khai mở trí tâm. Con Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là dụng nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai mở lấy cơ tạng càng ngày càng sáng suốt và thanh nhẹ mới nhập định được. Ngày hôm nay con có duyên lành con viết thư đến thăm Thầy, thành thật cảm ơn con.

Thầy hôm nay cũng 75 tuổi ta nhưng vẫn phục vụ các con, ước mong các con thực hành đứng đắn, lo tu hơn là lo chuyện đời, chuyện đời là tạm mà thôi, tu là chánh, tu là biết cứu tương lai của phần hồn sau khi lìa xác.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.



Lương Sĩ Hằng.

Thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 1996

Thành kính Thăm Thày và Quý đạo
hữu, qua bao năm dài xa cách và
nhưng nhớ, và lòng luôn tràn ngập
Chờ đợi. Trong những thời gian trôi
qua mà lòng thì hết sức. Vì
nhớ Thày đi Thời gian còn dang dở
Thì luôn luôn Chạy và cứ xoay mãi,
mà thời gian của trời đất thì qua
màu. Ở trên lại và sống gần cuộc đời
Thì dường như đời là cây cỏ thì, còn
Cuộc đời của kiếp sống thì dường như
là cánh lá, đời lúc còn vì Thày
như cây đại cổ thụ to lớn và
che khắp và Thày là chủ đề cho con
vẽ mộng và vì sống mà không có Thày
mấy đời thì kiếp sống của con thật là
lênh đênh và lênh đênh mà biết được cuộc sống
của chính mình sẽ trôi dạt về bên nào,
và chết là khổ định hướng đời mà
đi về đâu hoặc ở đâu, vì cuộc sống
của kiếp người thường hay ngoài đời
hơn hi vọng, vì vậy cuộc sống thường
chạy bấp bênh, hiện tại ở đời này
Thì lòng con hằng ước mong sớm một
ngày được kề, gần hơn ở bên Thày
hiền, và sớm được to nguyện đạo mà
lòng con hằng mong ước từ lâu.
Thầy đi lúc Thày hiện, là lòng
con được sự ấm ảnh đạo. Sức con

(242)

luôn xanh tươi, lúc thầy ^{hỏi} luôn ở bên con.

Thầy ơi con xin được ăn năn hầu mong

Thầy thiên báo

Thầy ơi hãy được nhờ ơn Thầy

Con xin cúi đầu ghi ơn mãi

Thầy ơi hãy sớm có một ngày

Con luôn được ơn Thầy Thầy luôn nhớ đời

Thầy ơi lúc con được mến người

là được Thầy ban ơn phúc.

Thầy ơi có lời nào thiếu sót xin thầy

hoan hỉ và bố qua cho nhé

Xin chúc thầy mùa Xuân long (Tâm)

luôn tươi mát và tất cả mọi vị sự

hạnh phúc luôn mở Xuân Tâm

và kính thưa thầy cho con nhắc gọi

lời thăm ông Tú và con thành kính được

gọi lời thăm ông và thành kính chúc ông mãi

mừng rở Xuân Tâm luôn nhé.

(243)

rất mong tin thầy
Con

ngày 17/11/96

Thầy kính mến

Đêm nay, con xin tiếp tục viết thư
và thành kính vẫn an sức khỏe thầy.
Trước hết con xin luôn chúc thầy
sức khỏe luôn dồi dào, và ánh đạo
luôn luôn và mãi trong bạn lành.
Và đạo tâm hằng thường thạnh hóa
và tâm ý của con luôn được
thầy dìu dắt và mang đở con trong
con đường đạo, hầu cho con được đứng
vững vững và thạnh hóa trong cuộc sống,
của tâm linh. Bởi vì sống mà thiếu
vững và xa cách thầy thì cuộc sống của
con vô nghĩa và thiếu đi ý thức của
đạo lý làm người. Và hôm nay con thành
tâm bày về thầy. Vậy không gì quý hơn là con xin đánh
lê thầy ba lễ, lễ thì nghĩ là con đã sống
tổ vô thì đến ngày nay là mới được biết đến
nguồn đạo, mà thầy tổ là thầy xét đến con
và lễ thì hai là con đã nộp lần trong
(244) cõi đời tổ vô số kiếp, mãi trôi dạt
trong vòng luân hồi mà mãi đến nay mới được
thầy đánh thức vào lòng con.

Và lễ thì ba con xin thành
tâm sám hối vì đã sống trong kiếp sống
v-mê sai lầm từ xa xưa đến nay
với lòng thành con xin đánh lễ thầy ba
lê, lễ tổ, lòng sám hối ăn năn, hầu trở
về với đạo tình thức. Thầy ở trong kiếp sống,
cuộc đời thật là thầy lối thoát. Bởi vì kiếp

Sống vất vả Sa đọa, mà con người thường hay
đua tranh mà không biết nhàm chán.
Cũng vậy, con người mãi tranh đua mãi
vật chất, vinh hoa, phú quý, cái mà người
kham môn lại đánh mất hoặc quên mất,
Thầy ơi vì con người quá đam mê phú quý
cho nên họ đã chôn lấp vùi đi. Mà họ
đánh mất đi bản tánh của nội tâm cũng
như đánh mất đi tình người. Thật kiếp sống
con người này may quá là sai lầm
vì vậy con như cuộc đời mà đời lúc phải
đỡ lẽ mà xót thương cho họ.

Thầy ơi, nhờ lời tâm sự của thầy có
điều gì đó xuất hiện thầy tha thứ nhé,

Thầy ơi con mong sớm có, một ngày con
được gặp thầy và tiếp xúc với thầy nhiều hơn,
và đó cũng là phúc đức và may mắn, bấy
lâu của con mong rằng ngày đó sẽ đến

(245)

thời cuối đời cho con đầy đủ,
và xin phép thầy cho con gửi lời thăm
quí các đạo hữu luôn nhé cảm ơn thầy nhiều
con đang chờ và mong tin thầy

CTG Đ. T.
Đan M

Th. 0 08.05.97
1992

Đêm 2/20/97

Thầy kính mến

Thưa thầy đã rất nhiều cái xuân
trôi qua quá) theo năm tháng thời gian
đã trôi mãi, và theo dòng đời của
kiếp sống mà cuộc đời thì rất 3 là
nặng nề, vậy mà biết bao đời con có
mãi lênh đênh như con tàu không định hướng,
và con sống trong sóng trào cuộc đời quá
lạc loài và bỏ lỡ mất đi con sống
tray đời có rất nhiều người nhân theo
Cứu mà trong đời người thì mọi người,
thì đến cuối cùng và đây hồn loạn
của tình nhân thế, và thế giới của con
người thì nhiều hơn thua. Và tình đời
thì quá nhạt nhẽo. Và cũng vậy như
kỷ lai, thì thấy con người thì ai
chăm sống ai vì trong cõi trần này
thì ai cũng đang mê và chưa thật
tỉnh giác phải không thầy?

(246)

Thầy nhân trong đó cũng có con nữa
bởi vì trong lúc cũng có tình và cũng có
và có lúc trong bóng đêm và đang lặng
thán như không rõ định hướng vậy mà,
con có đi mãi hoài trong bóng đêm tối,
thì thấy cũng có lúc đã gọi con, con trong
giác ngộ mãi mê, bởi vì con còn chưa biết rõ
về con. Và chưa tìm ra được bản chất như
tên mục của con và cũng như của bao người.
Vì vậy lòng con rất thiết tha, và mong
cần sớm có ngày cơ duyên gặp đến với con,
để gặp thầy mà từ lâu trong lòng con hằng mơ ước,
và hầu sớm có ngày to) ngộ được nguồn đạo

Thầy đi, Con rất mong ở trên diu
 đất Con trên đây vào ảnh đạo, và mẹ
 ở Sơn có ngày được thầy yêu thầy
 và cho phép con được gần gũi với,
 thầy và có thể thầy sẽ âm tâm
 lòng mà tâm linh, con hằng mong chờ
 thầy kính mến hôm nay con tâm
 sự với thầy qua dòng chữ, và có
 điều sự tốt, xin thầy hoan hỉ thì
 tha cho nhé một lần nữa xin cảm tạ
 ở đã mở rộng lòng tâm và đã
 nhân lời thì mà lòng kính con xin trao
 về thầy

(247) A thầy đi con có viết thư đến
 thầy đã ba lá thư như một lá thư
 nhĩ đã return không rõ hai lá còn lại
 thầy có nhận được không?
 (thưa thầy) địa chỉ trước kia) Con viết là
 82 Ave. Thien đường Montreal 2346 Rue St
 Jacques Ouest, Montreal,
 P.Q. H3J-2M7 CANADA

xin thầy đầu năm
 để con thời ngày tháng
 + a Na. Thầy

(Linh - Sĩ - Hằng)

Thưa thầy và với tâm lòng thành kính
 và nguyện cầu ở trên xin ngài hộ cho con
 và sự an lạc, tâm con bên thầy, hầu
 cho lòng mở ở cửa con sớm được chơn
 chánh

Con ở 27
 Thanh

Montréal, ngày 7 tháng 5 năm 1997

T con,

Thầy đã vui nhận được thư con và được biết tâm tư của con đang tự cảm thấy bơ vơ và không tiến. Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mong nhận được pháp và thực hành đứng đắn, giải tỏa tất cả những sự trược ô trong nội tâm nội thức của chính mình. Nhận thức ra cuộc sống hiện tại chúng ta giáng lâm xuống thế gian để học tất cả những khía cạnh kích động và phản động nhiên hậu mới lui về thanh tịnh tự tu tự tiến. Lúc đó mới thấy rõ nguyên lý của khối óc và cơ tạng đều chẳng chặt cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành. Tất cả đều là tạm trong thời gian sống tại mặt đất, học xong phải rời khỏi thể xác, tiến về đâu? Tiến về thanh tịnh!

Ngày hôm nay con có pháp thanh tịnh sửa mình trở về với thanh tịnh, thấy rõ vị trí của chúng ta từ nguồn gốc thanh tịnh đã giáng lâm xuống thế gian học tất cả mọi sự kích động và phản động từ ngoài cho tới trong. Nếu thực hành đứng đắn, tu khai sáng lấy chính mình, hiểu được mình, hiểu được Trời Đất, hiểu được tất cả, Thầy bạn cũng là ta, ta cũng là Thầy bạn, cảm thức tất cả mọi người là ta, ta là mọi người, không có sự xa cách, không có sự lưu luyến thương yêu và không dứt khoát.

Người tu Pháp Lý Vô Vi tâm tư phải dứt khoát, một là một, hai là hai, một là tôi dẫn thân trong cái tiểu thiên địa này âm u chịu đựng cho tới cùng, hai là tôi chọn một pháp tự thanh lọc, khứ trược lưu thanh trở về với thanh nhẹ của phần hồn tiến hóa tới vô cùng. Hai nơi cũng phải học và cũng phải hành, cho nên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là phải thực hành chứ không phải lý thuyết. Chúng ta hành khai triển trực giác của chính mình nhiên hậu mới cảm thức những điều hay lẽ phải tự cứu và ảnh hưởng cho những người kế tiếp, đó là nhiệm vụ của hành giả Vô Vi.

(248)

Thời gian làm người học biết bao nhiêu sự kích động và phản động cộng với tham dục nhưng chưa chịu dẫn thân dứt khoát tu tiến, thấy rõ đời là tạm, hành triển tới vô cùng về điển quang ở bên trên là chánh. Thì vậy như thân nan đặc pháp nan ngộ, con có cả hai chỉ có hành trong thanh tịnh, nhìn lấy ánh sáng của nội tâm mà tiến hóa. Ánh sáng diệu thanh là vô cùng bất diệt, thực hành để tự cứu chứ không nói mà không hành.

Ông tu ông đắc bà tu bà đắc là vậy, càng hành càng khai triển càng khám phá được chính mình, càng thấy rõ tranh trời tươi đẹp, độ tha tại trần dẫn tiến tâm linh. Tâm linh là duy nhất, chúng ta chào đời có tâm linh nhưng mà hướng ngoại mất tâm linh, bây giờ chúng ta có pháp tu trở lại với tâm linh thì chúng ta sẽ khôi phục được hai điều, đời đạo song tu. Vui hành pháp, vui để nhận sự nghịch cảnh dừng mãnh thẳng hoa tiến hóa chớ không có sợ và lùi bước và than thở, chỉ có mình biết trách mình chẳng trách ai. Càng tu càng tháo gỡ được nghiệp lực thì pháp lực sẽ gia tăng, pháp lực gia tăng tức là ánh sáng chiếu rọi cho muôn chiều chớ không phải là một chiều, ánh sáng tròn đầy như con xem ánh sáng mặt Trời tròn đầy, khắp xứ đều nhận được ánh sáng của mặt trăng mặt trời, nhật quang Phật nguyệt quang Phật quang chiếu tâm linh tiến hóa, nhìn mặt trời thấy khỏe khấn, nhìn mặt trăng thấy vui tươi, đó là luật quân bình của vũ trụ.

Chúng ta là chủ của thể xác, phần hồn là chủ của thể xác, tiểu thiên địa này cũng y như bên ngoài, mặt trời mặt trăng rõ rệt quang chiếu xây dựng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang, phần hồn làm chủ trong xây dựng diu tiến lục căn lục trần đồng tu đồng tiến trong thanh tịnh. Vậy con có duyên lành tu tiến nên dốc lòng hành pháp và gạt bỏ tất cả những chuyện ngoài tai, không lưu luyến những chuyện ngoài tai, mắt thấy tai nghe đều là tạm, nhắm mắt hiểu được sự thanh tịnh, nhìn thấy sự sáng suốt vô cùng trước trán của chúng ta, tuệ giác chúng ta càng ngày càng minh chánh và càng bằng lòng tu tiến hơn, sự sáng suốt xây dựng ổn định cho tâm thức phát triển theo chiều hướng tâm linh sống động. Thầy chỉ có thực hành và nói rõ cho các con nghe rằng phải hành mới có, không hành không bao giờ có!

Con tin nơi khả năng của chính con có thể hành có thể tiến có thể làm, dốc lòng như vậy đêm đêm lo tu thì kết quả sẽ đến, dồi dào tốt đẹp ở tương lai. Còn chuyện gặp Thầy hay không cũng do sự thực hành tu tiến của con, luồng điện nâng cao đến đâu sẽ tiến đến đó để cho con chứng minh rõ là con tu, rồi con sẽ gặp được, một ngày nào con sẽ gặp được Thầy trong sự bình an mà con không ngờ được, vui trong thanh tịnh, chúng ta không cần bàn, tới đó là không cần bàn chỉ nhìn nhau là hiểu được tất cả rồi.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.


Lương Sĩ Hằng.

T b , ngày 24.12.1996.

16.08.05.97 Kính thưa Đức Ông Tâm,

Con có đôi lời kính thăm Đức Ông
Tâm luôn dồi dào sức khỏe.

Lần đầu tiên viết thư thăm Đức Ông
Tâm con không biết viết gì hơn chỉ
xin cầu ở trên ban cho Đức Ông Tâm
luôn khỏe mạnh, Thanh tịnh và sáng
suốt để dẫn dắt chúng con tu học.

(250) Con mong Đức Ông Tâm dạy con đôi
lời về con lấy đó tu sửa và mong
được gặp Đức Ông Tâm thật sự trên
đất nước Việt Nam này;

Kính thư,

Con

N A N

Montréal, ngày 8 tháng 5 năm 1997

A N ,

Ông Tám đã vui nhận được thư con và cảm ơn lời chúc tụng của con và được biết con vẫn khỏe mạnh, nung nấu tinh thần tu tiến.

Ông Tám luôn luôn vui nhận thư của tất cả mọi người và giải thích cho mọi người được tự hiểu tự tu tự tiến và xây dựng tâm thức sẵn có của chính mình hướng về tâm linh mà hành sự.

Thời gian đã lâu, mọi sự kích động và phản động đã đưa đến cho các con không ít. Có pháp tu, con cố gắng tu, niệm Phật nhiều, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định nhiều, tâm hồn của các con sẽ được ổn định, bước qua một đời sống mới của tâm linh. Phần hồn là chủ của thể xác, phải dày công tu tiến (251) nhiên hậu mới độ được tâm thân yên ổn, cố gắng tu đi, tương lai con sẽ gặt hái được kết quả. Mỗi năm mỗi lớn mỗi già, mỗi hiểu được nguyên lý của Trời Đất là mới thật thà tu tiến được.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

T B 21.12.1996

Kính lạy Đức Ông Năm,
Kính này, 9 im dịp có
quý đạo lưu ở Mỹ về
thăm Việt Nam sẽ đi
Đại hội ở Thái Lan, con
sẽ được kính lễ thăm
Đức Ông Năm, con luôn
vui mừng với Ông Năm
được khỏe mạnh.

TL. 05-05-97
Lá thư này con
thành tâm tạ tội với
Đức Ông Năm, con đã
không sống lễ bái
đầy đủ để chịu tại
năm làm đại long kỵ
và các huyênh để thấy
mẹ con. Bây giờ con
đã sống đời khỏe, con
cũng không biết được con
con được bề trên gta là

(252)

cho đến bao giờ. Con
chỉ con biết cố gắng
sớm dậy mỗi sớm,
Con xin bố mẹ Ông Năm
chúc lành cho bé
Chàng Anh Chi từ đó đi
được om lành giữ trọn
tâm đạo không bị cảm
đổ vào con đường tình ái,
Ngày con mang thai nó
được sáu tháng thì vĩnh
hạnh cho cả nó lẫn
con là được gặp Ông Ông
Đám tại "Hố Tim của
chủ Hồ Văn Em", năm 78,
Đến nay nó đã được
18 tuổi rồi, mà con
thì quá là quá trẻ,
Ngày ấy con đã xin
bố mẹ Ông Năm cho
nó được tu hành với
con cho đến bây giờ

(253)

con không có một tí
hành đức nào thêm gậy
cho nó cả. Con đau
khối và đau hông
cũng. Kính xin Đức Ông
Đám cũng chú ýtragung
Ông Đầy và Vi an xá cho
con. Con không còn
liệt phải làm gì nữa cả.
Tất cả con đờ trình
bày. Con thật đã đáng
đi.

Con xin thành tâm
kính mong Đại hòa và
câu nguyện. Đức Ông Đám
luôn được khỏe để
chúng con khi nghĩ
về Đức Ông Đám cho
dù nước mắt có đang
đầy những cơn nỗi
nuôi của trời. Đây là
đất cỉ tâm lòng con.

(254)

(255)

Con xin đừng bỏ.
Con xin đừng đánh ló
Đức Ông Exam,
Kính long Đức Thầy
Con.
P.

Montréal, ngày 8 tháng 5 năm 1997

M con,

Ông Tám nhận được thư con đề ngày 24 tháng 12 năm 1996, được biết con đang lận đận trên đường đời tham dục của chính con.

Tâm làm thân chịu, ngày hôm nay con đã biết gánh nặng là gì, gia đình là gì, khổ là gì. Ông Tám thường nói khổ khổ khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp. Nhưng con vẫn còn dấp may để nghe những lời phân giải của ông Tám từ xa xưa gửi về. Con biết được sai lầm của chính con, ăn năn sám hối, lo tu tiến, con được pháp để hành, đó là quý nhất rồi, phải tiếp tục hành để khai mở tâm thức của chính con, khử trừ lưu thanh, giải tỏa sự mê chấp trong khối óc và tiến thẳng khai triển trực giác của chính con mới gỡ được cái nghiệp duyên tại thế. Càng đây công hành pháp thì pháp lực sẽ mạnh lên và nghiệp lực sẽ tan biến, lúc đó con mới thấy Trời Đất đã xây dựng và giúp đỡ cho con triển hạn sự sống cho con để con có cơ hội tu và cảm thức tất cả đời là tạm, học hỏi và tiến hóa, vốn vẹn chỉ có phần hồn làm chủ thể xác mà thôi.

Muốn làm chủ trong một tiểu thiên địa, phải thanh tịnh, hành pháp đứng đắn thì giải tỏa tất cả những sự ô trược trong nội tâm, như sân si buồn tủi sẽ không còn lưu luyến trong nội tâm con, sẽ quên đi qua ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chính con đã và đang thực hành. Cố gắng hành nhiều, niệm nhiều, niệm thường niệm và vô biệt niệm thì con mới bớt sự lo âu của tình đời và tiến thẳng về thanh tịnh đạo pháp mà tu. Đời là tạm cảnh, biến chuyển trong nguyên lý trực thanh mà thôi, nhịn nhục thì mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm.

Con cứ trì kỳ chí tu đi mới ảnh hưởng con được, người mẹ là căn bản phải biết nhịn nhục, Tiên Phật cũng nhịn nhục hình thành. Ngày hôm nay con cố gắng nhịn nhục, tương lai con cũng sẽ hình thành tốt đẹp, cố gắng thực hành đi.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

256

T.L. 08-05-97

Việt Nam ngày 24-12-1996

M

- Kính thưa Đức sư ông Kính hiền

- Kính thưa Đức sư ông, Con tên là F
Tuổi Dần, và bố của con là

N, Tuổi Ngọ.

Nay nhân ngày Chạp giáng sinh,
gia đình chúng con gởi đến Đức sư ông
chúc mừng Đức Khoe dồi dào và
thần tâm cầu nguyện cho Đức sư ông hên
đương tu của đất đai Chân Thông xuất
Đham Nhập Phật, cầu Đham Hộ Thi.

(257)

Gia đình chúng con cũng theo thầy đi
tu học cùng 1 đấng thầy về vị trí Đức
Sư ông - vậy chúng con kính lay tạ Đức
Sư ông - Năm mới a Di Đà Phật

Việt tại Bùn Bùn xã Sơn Trà

Ký Tên

Nguyễn

Montréal, ngày 8 tháng 5 năm 1997

Đ con,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 12 năm 1996 với sự chúc tụng quý báu của con, thành thật cảm ơn con.

Hiện nay con biết được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là có giá trị và đã và đang thực hành, vậy con nên dốc lòng tu tiến, không nên bỏ dở cơ hội. Thực hành đứng đắn, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đứng đắn thì nội tâm nội lực của con sẽ được quân bình, phần hồn sẽ được nhẹ nhàng trong giờ phút lâm chung. Hồn là bất diệt, nếu con dày công tu sẽ có cơ hội tự cứu và đem lại sự yên ổn cho gia cang tốt đẹp.

Gia đình, Thương Đế đã ban cho con có một cái gia đình ấm áp, chồng con rõ rệt. Cố gắng tu, từ trường càng ngày càng phát triển tốt, đem lại sự yên ổn cho gia cang, đó là điều may mắn trong cuộc sống. Vậy con nên tin nơi khả năng của chính con, cơ tạng con toàn là điển năng của Trời Đất hình thành, tu theo Pháp Lý Vô Vi sẽ lập lại trật tự, quân bình của chính mình và thăng hoa nhẹ nhàng, dứt khoát tình đời, tu tiến mới thấy rõ đời đạo song tu rõ rệt. Dẫn thân đêm đêm hành pháp, tương lai sẽ cấu thành một khối điển thanh nhẹ, dẫn dắt người kế tiếp.

258

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

P N , ngày 05-02-1997.

TL 09.05.97
MK

Kính Thưa Ông Tâm,

Hôm nay có cơ hội thuận tiện, được sự giúp đỡ của anh Quốc từ hải ngoại về quê nhà ăn Tết, con viết thư này nhờ anh ấy gửi qua kính thăm sức khỏe Ông Tâm và các huynh tỷ đạo hữu ở gần bên Ông Tâm; sau đó, nhân tiện con cũng có đôi điều kính xin Ông Tâm minh giải đùm con; để con được học hỏi thêm.

Kính thưa Ông Tâm,

Kiếp này, con thật hữu duyên hữu phước được biết Ông Tâm đồng thời ngộ được PLVVKHHBPP, có cơ hội thực hành tu tiến cải sửa thân tâm, hy vọng sẽ giải thoát được một kiếp người khổ đau, già tàm của cõi trần đời.

Ở quê nhà VN, trong thời gian vắng xa Ông Tâm, con lại được duyên may quen biết Bắc Sầu Lung - là người tu có trình độ và đức hạnh cao - đi đúng đường lối VÔ VI của Ông Tâm. Trong suốt hành trình tu học con đã được Bắc Sầu dạy khuyên, dịu dặt nên cũng có được đôi chút tiến bộ về mặt tâm linh, và cũng nhờ có sự hỗ trợ của Bắc Sầu mà con đã nhiều phen vượt qua những trở ngại, khó khăn để tiếp tục bước đường trình hay con quá ngần ngại và dằng dợ của mình. Cũng vì thế mà con tin tưởng và quý kính Bắc Sầu và xem Bắc như Cha, như Thầy.

Nhưng vừa qua, thật đáng buồn và bất hạnh thay cho con (cũng như nhiều anh em đồng đạo khác ở quê nhà VN), Bắc Sầu đã bất ngờ, lặng lẽ từ bỏ con và tất cả để ra đi, về bên kia thế giới khác. Bắc Sầu đã bỏ lại trần gian một đàn con, cháu - những đứa con tinh thần vẫn còn quá yếu kém, bơ vơ, lạc lõng - những người dù đã được Bắc như khuyên, dạy bảo rất nhiều lần, thậm chí đôi khi phải 'giũa' thẳng, nhưng vẫn chưa có ai thực hiện trọn vẹn những hạnh lành cao quý của người tu Vô Vi chọn thật là: 'Tha thứ, thương yêu và đoàn kết để cùng tu sửa, tiến hóa trở về nguồn cội Thiên Quốc thanh nhẹ' (?)

Kính thưa Ông Tâm,

Con vẫn hiểu rất rõ rằng: sống chết đều nằm trong qui luật Nhân Quả trật tự của Trời Đất đã an định. Và Bắc Sầu ra đi là điều tốt, đúng với mong đợi bấy lâu nay của Bắc - thoát khỏi nghiệp trần nhiều khổ đau và tàm gia, thế nhưng, thủ thật là lòng con cũng không sao tránh được hoàn toàn sự xót xa, thương tiếc thương tình của một nhân sinh tại thế khi bất ngờ bị mất bị xa Bắc Sầu.

(259)

Hôm nay, con kính xin Ông Tâm từ bi minh giải những điều sau đây để con được sáng tỏ và an tâm trên hành trình tu học của con:

1/. Tại sao Bắc Sầu ra đi mà không cho mọi người biết trước, có phải tại Bắc muốn giấu để tránh sự phiền phức có thể xảy ra hay vì Bắc đã không còn đủ khả năng biết?

2/. Khi Bắc Sầu mất, gia đình đi coi thầy, thầy bảo mất nhằm ngày trung, rất xấu, nên khi tán liệm đã nhờ thầy chùa đến làm phép, vẽ bùa trấn yểm lung tung. Việc trấn yểm ấy có ảnh hưởng gì đến phần hồn của Bắc Sầu không? Người tu Vô Vi có trình độ

cao như Bác Sáu có sợ chết vào ngày trùng, ngày kỵ hoặc có về bắt con cháu chết theo không?

3/. Bác Sáu khi còn sinh tiền, biết lo tu hành sửa mình tiện họa, lại còn lập hạnh cứu giúp tha nhân, dẫn dắt nhiều người cùng tu cùng tiến, đã vậy Bác lại còn nhận mấy chục người tu còn qua yếu làm 'con tinh thần' để khích lệ, diu dắt cho tất cả tu học, đó là hạnh lành cao quý, hiếm có người làm được(?) Vậy tại sao hay do chương nghiệp gì mà sau khi Bác mất, các con của Bác lại làm trái ý, nghịch lòng Bác và làm cho Bác bị trở ngại trong vấn đề siêu thoát? Cụ thể là khi để di chúc lại Bác có căn dặn rất kỹ là các con của Bác đừng bỏ xác Bác vào bao nylon khi liệm, sẽ làm cho Bác khó sớm hoàn trả xác thân cho từ đại, ngũ hạnh...nhưng tiếc thay, họ đã làm trái ngược, đã vậy còn cho những 2 bao nylon!

4/. Người đạt tới trình độ mở Huệ, xuất Hồn khi chết nếu xác bị bỏ vào bao nylon thì có ảnh hưởng gì đến sự giải thoát của phần Hồn không?

5/. Hiện giờ phần Hồn của Bác Sáu Lung ra sao? Đã giải thoát và về cõi trên làm việc hay vẫn còn bị kẹt lại ở cõi ngũ hành để trả nghiệp?

Con vì còn ngu tối và lẫn quản trí óc nên có vài thắc mắc, vậy kính mong Ông Tâm thương tình giảng giải để con được tỏ tường minh bạch sự việc. Con vô vàn cảm ơn Ông Tâm.

(260)

Cuối thư, con kính chúc Ông Tâm luôn luôn được an khang, khỏe mạnh và trường thọ để tiếp tục đem Đạo Mẫu hoàng hóa khắp nạm Châu, giúp cho dân con đại vô vi và chung sinh sớm thực tâm tìm về nguồn cội thanh nhẹ thiện lành.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VÀM VẬT THÁI BÌNH.

CON KÍNH BÀI,

Cuu

TB: Nhân tiện hãy con kính xin Ông Sáu cho con 1 bài thơ theo thể của con. Kính cảm tạ Ông Sáu - e

Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

C con,

Ông Tám đã nhận được thư con đề ngày 5 tháng 2 năm 1997, được biết con vẫn khỏe mạnh và bằng lòng tu tiến.

Chuyện của chú Sáu Lung là chuyện của chú Sáu Lung. Người đã dẫn thân tu để giải nghiệp tâm và cứu rỗi chính lấy phần hồn của người. Chúng ta là người kế tiếp nên giữ thanh tịnh, hướng tâm về người, cầu nguyện cho người được siêu thăng ^{tiên độ} ~~tiên độ~~, đó là phận sự của một bạn tu tại thế gian. Không nên nghi ngờ bất cứ những gì!

Hiện tại ở Việt Nam, ai chết cũng vậy, cũng bỏ vào túi nylon cột lại và đưa vào hòm chớ không phải riêng chú Sáu Lung.

Chú Sáu Lung là một người thật tâm tu thì có cơ hội giải quyết lấy nghiệp duyên của chính mình mà tu tiến. Khi chết rồi cũng vẫn tiếp tục tu mà thôi, không làm gì hơn hết. Bằng lòng tu sẽ tự cứu! con không nên bận tâm về người khác! Bận tâm về chính con, đêm đêm lo tu, lo giải, lo tiến. Những gì con thấy trước mắt, hạnh phúc của chú Sáu đã giúp đỡ không ít người, đó là hạnh phúc tốt, vậy con nên noi ^{theo} hạnh phúc đó lo tu nhiên hậu con mới có cơ hội giúp đỡ người kế tiếp. Con nên an tâm, chuyện đời con không hiểu, hiểu một không hiểu hai, gia đình mọi người khác nhau. Ngày kỵ ngày trùng, đó là tục lệ của thế gian, không có đá động gì đến người tu. Người tu chết rồi xác bằm ra mắm cũng không sao, không nên nghĩ điều đó, nghĩ về phần hồn siêu thoát và tiếp tục đi tu mà thôi. Chúng ta là bạn ^{đạo} ~~đạo~~ nên cố gắng đêm đêm cầu nguyện cho bác Sáu được sớm siêu thăng ^{tiên độ} ~~tiên độ~~ là đủ rồi.

261

Người tu thật, không ôm nghiệp nữa, không lo bất cứ chuyện gì, nhân nào quả nấy, hiểu được luật nhân quả thì mọi người chỉ lo tu tiến và giải tỏa nghiệp duyên của chính mình mà thôi. Thực hành trở về không thanh nhẹ mới tiến tới vô cùng, tiến tới ánh sáng vô cùng của Trời Đất đã an bài và xây dựng cho tâm linh tiến hóa. Chúng ta cứ trì tâm tu luyện, hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khứ trước lưu thanh và hướng về thanh tịnh tự tu tự giải là điều cần thiết.

Nhơn sanh ở thế gian ý lại và mê lầm quá nhiều, cho nên càng ngày ^{Càng} yếu.
Chúng ta là người tu Pháp Lý Vô Vi lấy nguyên khí của Trời Đất tự khai sáng
lấy chính mình qua Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn và Thiền Định, tâm
con sẽ an và trí con sẽ mở, dứt khoát như vậy tiến tới, thấy rõ đời là tạm trong
sự kích động và phản động mà thôi. Không có ôm lý luận, mỗi một gia cang
có một cái nghiệp duyên, một sự tin tưởng khác nhau. Con Sáu Lung tin tưởng ^{Cứu}
ngày trùng cũng là cứu giúp cho Sáu Lung và gia đình được bình an. Tâm lành
thương yêu của các con đã làm tốt cho cha thì không sao, vậy tâm chúng ta
phải hướng về ngài và để cầu nguyện cho ngài được sớm siêu thăng ^{đến} ^{độ} là
đủ rồi. Không nên mơ mộng và suy nghĩ những điều không hay cho những
người kế tiếp, đó là tạo tội cho chính mình. Vậy con lo niệm Phật, niệm,
thường niệm, vô biệt niệm để giải tỏa những sự trược ô và không thoát được
trong nội tâm.

(262) Hiện tại con muốn xin một bài thơ riêng cho chính con không bằng con đem
đem lo tu thiền, càng tu càng mở trí, thi thơ càng đời dào mới thật là hiểu
được sự quân bình trong nội tâm. Bây giờ Thầy cho con một bài thơ, con đọc
đi đọc lại rồi bận rộn, bỏ bậy bỏ bạ, mang tội có ích gì.

Con nên cố gắng tu đi để lập lại ^{Sự} quân bình cho chính con là điều cần thiết
nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

16.09.0597

Nam mô A Di Đà phật.

Ngày giao: 24-12-96

Linh hầu thăm Đức ông Tam,

Con tên là: Q A C : 39,

Giới Quát:

Hôm nay nhân dịp cô Ba về VN thăm
con rất vui mừng và sung sướng khi được
nghe cô kể về Đức ông

Nay trước khi cô Ra đi con cũng tạm
gợi lên đôi lời thành kính hỏi thăm sức khỏe
Đức ông

Hiện con đang hành theo pháp này
đã được 7 năm vậy hôm nay con viết
lên đây để xin Đức ông cho con tin vài
lời khuyên để con có mãi bên mình giữ làm
qua bầu bới

Con kính cầu chúc Đức ông luôn luôn
khỏe Mạnh và Vui vẻ

(263)

Em con của con:

- Chú 1, Nguyễn Đức Q (77 tuổi tự)
- Chú 2, Nguyễn Đức K (79 tuổi Mui)
- Chú 3 Nguyễn Thị Mỹ (82 tuổi tuát)

Chủ 4 Nguyễn Đức Phước (85 tuổi cháu)

Chủ 5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (87 tuổi mẹ)

Con xin thành tâm kính trình lên ông

~~th~~ tha thứ tội cho chúng con

(264)

6

Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

Á T ,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 12 năm 1996, cảm ơn lời chúc tụng của con.

Hiện nay con có duyên may thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và lấy nguyên khí của Trời Đất của để khai sáng chính con, không còn ỷ lại, thật tâm thực hành, Soi Hồn, Pháp Luân thường Chuyển đều đều, đêm đêm 11 giờ tỵ thông khai, khai triển tâm thức của chính mình là điều cần thiết. Cứ vậy mà thực hành, tu để trở về với thanh tịnh, tu để cứu rỗi phần hồn ở tương lai, chớ không phải tu để nhờ Trời Phật làm việc cho chính ta là sai lầm. Chỉ con ma kiếm ăn mới làm việc cho chúng ta, Trời Phật không! Trời Phật là chính chúng ta tu tiến giải được nghiệp duyên chúng ta mới thăng hoa đi lên, Bên Trên mới tận độ tâm thức cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt và tiến tới vô cùng.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

Tràng Bóm Chủ ba ngày 24 tháng 12 năm 1996

T.L. 9.05.97

Kính gửi Đức Châu

Con tên: P

Quê

Con 24 tuổi, con sinh ngày 27-1-1973.
Nhân dịp Cô Ba Khê về và Anh chị
vẽ viết Nam con có đôi lời gửi về thăm
Đức Châu, con kính chúc Đức Châu một
năm mới được ^{nhuần} sức khỏe sống lâu trăm
tuổi (H), con xin Đức Châu cho con lời
khuyến của Đức Châu, hiện giờ con đang
hành pháp vô vi, con rất thích những lời
Đức Châu dạy, vừa rồi có mấy Anh chị
ở Mỹ về và có qua Tràng Bóm chỗ
tụi con đang ở với Châu Lưu Đức, con
rất vui, cho con gửi lời thăm tất Cô Bác
và Anh chị em bên đó.

Con kính Lạy Đức Châu

Con

Hồng Thâm

P. B. H. B.

266

Montreal ngày 9 tháng 5 năm 1997

H T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22 tháng 12 năm 1996, được biết con vẫn khỏe mạnh và lo tu tiến, đó là điều lành của chính con.

Cố gắng thực hành, đêm đêm lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng với chính mình qua Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định. 11 giờ là giờ tý thông khai, mượn trồn để khai triển tâm thức của chính mình, thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưới, răng kè răng, khai triển huyền bí trong nội tâm của chính con nhiên hậu mới thức tâm tu tiến. Chỉ có thực hành chớ không dùng lý thuyết. Thực hành đêm đêm như vậy, nay chút mai chút sẽ có kết quả tốt tương lai. Dầy công tu tiến mới giải quyết được nghiệp lực của chính mình, dầy công tu như vậy, pháp lực càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực sẽ tan, không còn sự lo âu, chỉ lo tu mà thôi, không có đá động chuyện của người ta, sửa mình để tiến hóa là đứng đắn nhất.

Thiên địa nhưn, con là người ta đại diện Trời Đất, cơ tạng con có tim gan tì phê thận, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, dụng nguyên khí của Trời Đất khai triển mà sống. Con ăn hạt gạo, cọng rau ở thế gian cũng qua ngày tháng mới hình thành, đó là điển của cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay con có pháp tu khứ trược lưu thanh là con áp dụng nguyên điển của Trời Đất để khai sáng chính con và tiến hóa tới nhanh nhẹ và dứt bỏ trần tâm mới có cơ hội tu tiến.

Chúc con tu tiến.

Quý thương.

(267)

Lương Sĩ Hằng.

9/05/97

25. 12. 96

Kính Thăm Thầy!

Nhân dịp chi Ba Khé về thăm nhà, luôn
tiên con có đôi lời kính thăm Thầy!

thầy

Con có một điều lạ là mỗi khi con đi
đâu, hay ở trong lớp, làm việc ở nhà,
nghe ai đó nhắc đến Thầy hay Bác Sáu
túng là lòng con tự nhiên nó nheo nẹo.
Con viết thư thăm Thầy mà nước mắt con
nó cứ muốn tuôn rơi, con không hiểu tại
sao mình lại như vậy, có lẽ tại con
mình không hiểu được sự vĩ đại
của Thầy hay là vì lý do nào đó cách
20 năm từ học của con, con cảm thấy
tại con chỉ thấy một con số không to bằng
tư hoài mà vẫn không quên bỏ chút nào,
nhiều đêm con tự hỏi tại sao và rồi con
tự tìm câu trả lời cho chính bản thân
mình. Rõ ràng trên con vẫn biết bao
nhiều?

(268)

Kính thăm Thầy? Một người tu vấn
có gia đình là không thể tiên bố được

hở Thầy, Bài Sáu mới đưa con về con đi
tên được hươy hơ con không đưa con về
mà lại đi tên không nói hờ Thầy. kình mong
Thầy chỉ dạy cho con cái nào để hiểu
ai đồng cảnh ngộ như con đều có khả năng
tu tiến được. Con nguyện lòng sẽ vâng lời
dạy qui bài của Thầy, kình mong Thầy
cho con biết lí do tại sao con không tiến
bộ được mặc dù con vẫn cố gắng hành
thiền mỗi đêm, nhưng kết quả không bao
nhiêu Thầy à!

Con có vài điều thắc mắc kình mong
Thầy mình giải đáp con!

1/ ⇒ Con năm thứ chuyển mình thường nghe
bị ê trên đỉnh đầu, có khi bị nhói lên
trên đỉnh đầu, vậy là sao hả Thầy.

2/ ⇒ - Con với công phu Bả xà con lên
xem con với vẫn hơn con bị hôn trầm
đêm nào con cũng bị như vậy, mặc dù
con cố gắng thở chuyển mình + PLTC
nhưng mà vẫn bị cho là hôn trầm. như
vậy tốt hay xấu, cần vào giải cho

(269)

hết hôn thâm (Bà và con tu bên Thích
Thanh Từ)?

3) => Con bán quán ăn chay nên hàng ngày
phải tiếp xúc nhiều người, đủ mọi thành
phần. Vấn đề này có bị ảnh hưởng đến sự
cây phư của con không. Đạo này con
cây phư thầy năng về tâm, hỏi con
chỉ cần bán thôi, mọi sự năng về không ảnh
hưởng lắm đến sức khỏe, con hãy giữ
con thầy thật khỏe nhiều?

4) Và con tu bên phay Thích.T. Từ có
tử vật gì cho con không, có được
chạm gì đến chôi bên bên không, nhiều
chỉ con với bị xô mạnh về phía Thích
hỏi khác bằng con lên, cây phư,
không qua 13 đồng hồ. Con phải
làm chết nào mỗi việc được 2-3 h
đồng hồ?

5) => Sức khỏe con đạo nào hỏi bên
Thầy Thích chuyên con nên ăn mặn
đề có thân xác khỏe mạnh đề tu.
Con ăn chay đầy đủ, có uống thêm

(270)

thuộc về vấn đề không thấy khá lên chút
nào, vậy con có nên ăn mận không. Vì
ăn chay con phải làm sao cho một chẻo
bớt thường.

69 Con cũng phải xét xem những cơ điều con
hay bị ở trên đỉnh đầu, khi con cũng phải
con tập trung ngay trung tâm chân mày rất cho
hơn là tập trung trên đỉnh đầu. Vì do tại sao?

70 => Khi còn đi đầu con rất khổ sở vì
cái mũi của con con rất nhạy mũi hoặc
chứ nhất là các bạn đạo lại chửi ai
có mũi gì là là con chịu không nổi con
hỏi Đức Sư nói tại con chấy. Con không
chấy gì cả từ nhiên thấy chỗ chịu rất
sốt một nên con rất sợ gặp huynh đệ này
hoặc y học mũi của cho thối --- là con
thấy chó thối. Vì do tại sao hả thầy?

Con có đôi lời bình tâm đây,
nguyên căn thầy được đời đạo một chẻo
đề tâm đồ muốn trái. Thầy cho con gỡ lời
Tham Bà Tâm, chỉ về các huynh đệ
chấy với trên thế giới. Kính lạy thầy

(271)

TB: Thầy dạy con bài Thọ như Thầy

Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

T T ,

Thầy đã vui nhận được thư con cộng với những lời thăm hỏi của con, thành thật cảm ơn con.

Khi con nhắc đến Thầy, nước mắt con rơi tức là cơ tạng con bị trược, nhắc đến Thầy thì được giải trược, nhiều khí khốc nhiều, khốc rồi sẽ nhẹ. Tâm con tu niệm Phật không đầy đủ cho nên còn ô trược chưa giải được. Phải co lười, răng kè răng, thường niệm Phật thì giải tỏa những sự trần trược trong nội tâm và khai triển huyền bí trong tâm thì con sẽ yên và sẽ không còn rơi lụy nữa.

Con nói con tu 20 năm nhưng mà chưa thực hành đứng đắn, nếu thực hành đứng đắn, Pháp Luân Thường Chuyển, niệm Phật đứng đắn thì không có lu mờ trong nội tâm nữa. Thực hành đứng đắn, lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng cơ tạng và tâm luôn luôn niệm Phật, thường niệm, vô biệt niệm thì mới giải được cái trược khí trong nội tâm và khai triển huyền bí trong nội tâm thì con sẽ được yên!

Con đòi hỏi rất nhiều, đòi hỏi tu được, đòi hỏi thi thơ để làm gì! Chính bản thân con không chịu thực hành đứng đắn, niệm Phật không đứng đắn, sống trong ý lại Trời Phật mà không phát triển theo Trời Phật tức là hại mình mà không tiến. Nên thực hành đứng đắn, Thầy có đầy đủ tài liệu cho con học, mà con thực hành không đứng đắn là con tự hại thì Thầy cũng bó tay, chẳng làm gì được. Tu hoài không tiến là không làm đứng đắn và không có dũng mãnh cứu mình, thực hành đứng đắn mới là dũng mãnh cứu mình. Niệm Phật đều, Pháp Luân Thường Chuyển đều, Thiền Định lâu mới giải được sự trần trược trong nội tâm. Khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn thì cái hơi thở con hít những cái gì ở xung quanh ô trược không chịu được, vậy là duyên may cho chính con được thăng hoa luồng điện đi lên, cố gắng tiếp tục tu đi lên càng cao, thức hòa đồng mở thì lúc đó không còn thấy hôi tanh gì hết mới thật là người tu. Người tu không hòa đồng làm sao cứu được như sanh, tu phải hòa đồng mới cứu được như sanh.

Ngày hôm nay con xin bài thơ để làm gì? Để đọc rồi liệng, hành không có kết quả. Cho nên cần hành để đạt tới kết quả, không nên cần thơ để đọc rồi liệng bậy liệng bạ. Con hành không đứng đắn là mang tội thêm chớ không có ích gì hết.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

(272)

16.09.05 97

ngày 14-12-1996

Kính gửi Đức Ông Tâm
kính thưa có di 3 đê. ~~thưa~~ con
xin có vài lời. Trước tiên con
kính gửi đến Đức Ông Tâm được
sức khỏe dồi dào, sống hạnh phúc
tho đã đi đất ruộng con trên
bước đường tư tiên
để sử đất diel và củi đàu, con
đã theo luật môn pháp lý ở ai
này ta ai qua nhưn bài học và
thiết thực, tuy đũa gặp được
Đức Ông Tâm nhưng trong lòng con
hết nào cũng nghĩ đến về tâm
(273) ước nguyện của bản thân con
muốn được nghe những lời chỉ
báo ân cần của đức ông tâm

đề bài hỏi TRƯỜNG THAM BƯỚC
đường tu học

Kính thưa

Cháu

(274)

con H T T V

Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

V ,

Ông Tám vui nhận được thư con cộng với những lời chúc tụng của con, thành thật cảm ơn con.

Ông Tám lúc nào cũng lo tu để ảnh hưởng các con. Tới ngày hôm nay ông Tám vẫn khỏe mạnh, mong các con tiếp tục thực hành đứng đắn Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì tương lai các con sẽ được vui khỏe. Cứ thực hành, không nên ỷ lại, không nên xin xỏ bất cứ chuyện gì, thực hành lấy nguyên khí của Trời Đất để khai thông trí tuệ của chính mình mà tiến tới. Ngày nay con có duyên may gặp được bạn đồng tu và tự tu tự tiến là quý, mong con đêm đêm thực hành đứng đắn như vậy, tương lai sẽ có kết quả tốt.

Tu để hiểu mình, tu để sửa mình, tu để tiến vào lãnh vực thanh tịnh thay vì động loạn, hướng về Trời Phật để thực hành, lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng tâm thức của chính mình qua Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định. Thực hành đứng đắn sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Chúc con vui tiến.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

275

Đi an 9-29/1997.

Chào kính yêu.

Vừa qua con có ra thủ đô Hà Nội. để gặp Ông Nguyễn Hoàng Phương, Giáo sư Trường Khoa học Quốc gia V.N. Ông nói trong một cuốn băng "Đại ý là Tâm linh dẫn đầu trong mọi sinh hoạt. Thiên - Địa - Nhân Hợp nhất."

Con đến Hà Nội được Ông tiếp. Con tặng cho Ông 1 số đồ nhưn thân Tiểu Thiên Địa. Ông tặng lại 1 quyển Tâm linh Tài liệu giáo dục cho các thế hệ mai sau.

Con định gặp Ông Hoàng Phương trong 1 hay 2 ngày con trở về ngay. Không ngờ từ người này thông báo tới người khác mà con phải trả bài trong pháp lý vô vi khoa học HBPP. liên tục trong 2 tuần lễ. Mỗi lần nói chuyện là con nhớ lời thầy dạy "Biết bao nhiêu, nói bấy nhiêu. Có chèn nói chèn, có bắt nói bắt. Nhờ vậy mà suốt thời gian làm việc con được nhiều cán bộ và dân chúng có cảm tình và ủng hộ. Có một điều con xin trình với Thầy. Con được các giáo sư đưa con đến gặp cô Hoàng Ngọc Hồng Nhung.

276

tức Nguyễn Hoa. Cô là công chúa thời Hậu
Lê (các giới chức chánh phủ đều công nhận) Cô là
cô rảnh cho chánh phủ về mặt tâm linh.
Chủ tịch Quốc Hội Nông Đức Mạnh cấp cho cô
thẻ đỏ chủ vàng. Cô được ra vào quốc Hội
một cách tự do. Cô có hứa với con sẽ
tạo điều kiện thuận lợi cho con giúp đỡ
người ta tu. Anh Việt PLVV cũng là
một viên chức trong ngành của chính phủ.
Anh đồng ý với con phò biển kinh sách ở
Hà Nội. Phải ghi thêm ở ngoài bìa
"Tài liệu nghiên cứu. Phò biển nội bộ"
Con đã thực hiện và phát ra được 10
quyển "Thường đề giảng chân lý 30 quyển
Thiền thực hành (Khai năng tài chánh chi có tới đó)
Nay con gặp Anh Luân ở Saigon và
Anh Quốc (Anh của Thu) Chung con có
kế hoạch phò biển quyển luân hồi du ký
và Tội Tâm đạo 1-2.5 của Anh Hồ v. Em
phò biển ra Hà Nội. (Cả bố ở Hà Nội
con có sắp xếp rồi)
Qua chuyến đi Hà Nội của con,
con được Anh Vũ Thế Khanh

(277)

Tổng giám đốc Hội đồng Khoa học kỹ thuật
Trung ương (Hà Nội)

Mời một phái đoàn pháp lý vô vi
miền nam ra thăm miền Bắc, con đã trình
lại cho H.V.E. Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương có trao
tặng cho con "Dạ án xin chầu tập:

"Trung Tâm Khoa Học Tâm linh Thăng Long."

(Trung Tâm này sẽ quy tụ các tổ chức
có liên quan đến Tâm linh) Trong khi
chờ chính thức có giấy phép thì pháp
lý vô vi cứ âm thầm tu tu tu tiên.

Chạy đi! Chúng con lên lều tu.

Âm thầm tu, nay ra Bắc gọi là Tu Chui
lố thây! Vô công con đổng tu. Con
Tu Tử trong khám tu đổng, con vẫn tiếp
tục tu cho đến ngày nay. Con đã được
nhiều ông thầy "ngịch cảnh" dạy con quá
nhiều... Nay con đã quên trong mọi gian
khổ, Con đang học 10 điều Tâm đạo mà
thầy đã trao tận trong tâm con. Nên việc
con làm con thôi ra vô Saigon và Hà Nội
đổi với con là việc bình thường.

qua mặt việc con trình với thầy như trên.

(R.T.S)

Con xin thầy liệu cho con:

Xin thầy Kiểm tra lại cỗ xe của con
cơ may móc, vỏ ruột, Hệ thống thắng
như thế có sử dụng được không. Chỗ
nào hư hỏng kính nhờ thầy chỉ để con
tự bổ sung. Và nếu có chạy được
thì con xin thầy "Đổ xăng châm nhớt"
để cho con đi đến nơi về đến chốn.

(279)

Kính Bái Thầy.
Con.

muoi

Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

L con,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 9 tháng 2 năm 1997, được biết con đã dẫn thân truyền pháp cho những người kế tiếp đã và đang bơ vợ, vì con được phát triển tâm linh, đó là điều lành cho chính con.

Con tu được, mong người khác, mọi người đồng tu mới đem lại cho xã hội tốt và cứu được linh hồn của mọi người tự thoát nếu mọi người chịu theo con tu tiến trong thực hành. Người tu không có địa vị, chỉ có tâm thức, tu được gì nói nấy để ảnh hưởng cho nhau cùng tu cùng tiến sẽ trở nên một khối thanh nhẹ cứu đời. Con cứ dày công tu và dẫn thân đúng theo 10 điều tâm niệm của Thầy đề ra là con sẽ không còn khổ nữa, thành tâm giúp đời tới hơi thở cuối cùng của chính mình, xây dựng cho nơn sanh có cơ hội tự thức và tự tiến.

Thầy ra đây vốn vẹn cũng có bao nhiêu đó thôi, chỉ lo tu, ngày đêm lo tu, rồi lần lần hội tụ được bạn đạo càng ngày càng đông, giúp đỡ lẫn nhau trong một chiều hướng xây dựng và không có ám hại bất cứ ai. Xây dựng cùng tu cùng tiến là điều lành cho toàn dân ở tương lai.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

280

1.09.05 97 BME b 24-12-1996

Đức thầy kính thương.

Hôm nay nhân dịp cô cô Ba trở
lại Mi, con có đôi lời kính thăm
ĐỨC THẦY

Lâu thư con xin chúc ĐỨC THẦY
được mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu
muôn tuổi để điu đất và dạy bảo
chúng con được nên người

Còn phần con ở bên này cũng
bình thường. Con đã gặp được pháp
vô vi và hành pháp gần được hai
năm nay, nhưng còn nhiều bề bề
và sai sót. Vậy hôm nay nhân dịp
được viết thư thăm ĐỨC THẦY, con xin
ĐỨC THẦY ban cho con đôi lời dạy bảo
quí báu của ĐỨC THẦY. Con nguyện từ
đây sẽ cố gắng tinh tấn sửa mình
nhiều hơn để ĐỨC THẦY được vui.

Cười thư một lần nữa con xin

(281)

CHUỘC ĐỨC THẦY luôn luôn mạnh
khỏe, vui vẻ và hướng một mùa
giáng sinh cũng như năm mới
điều vui vẻ tươi đẹp.

Chờ con xin dừng bút

(282)

Con

N. D. I
(sinh ngày 23 tháng 6 năm丁丑)

Montreal ngày 9 tháng 5 năm 1997

Đ L con,

Thầy vui nhận được thư con, được biết con gửi lời thăm sức khỏe Thầy, thành thật cảm ơn con.

Con có duyên may mới nhận được pháp tu nơi quê nhà, cố gắng tu, thực hành đúng đắn, đêm đêm như vậy thì con sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Làm Pháp Luân Thường Chuyển lấy nguyên khí của Trời Đất khai mở cơ tạng của chính mình, phát triển đi lên, không còn ý lại nữa, thực hành đúng đắn, tâm thức quân bình sẽ xây dựng tốt cho phần hồn ở tương lai.

Cố gắng tu đi, thành tâm tu, thành thật và không ý lại nữa, đêm đêm thực hành đúng đắn, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, pháp lực càng ngày càng mạnh thì không còn lo âu nữa. Thầy rất bận rộn, thư từ quá nhiều, không có thể làm vừa lòng con được, mong con tự thức và tự tu, thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

(283)

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

N G ngày 24/12/1996

Thức Ông Tam kính thượng!

1 L. 09.05
Ch ở Việt nam lòng con hằng mong ước
điều gặp Đức Ông Tam. Nay tiên dịp có
cô Ba Khê trở lại Mỹ con gửi thư kính
thăm và chúc sức khỏe của Đức Thầy

Tay con được sử dũm dũm của Thầy
(Sử dũm) rỗng do thiếu dũm nên việc
hành pháp con có phần bê trễ... Mặc dù
con có nghe băng cassette của Đức Thầy.

Con kính xin Đức Thầy tha thứ cho con
Sở Đức Thầy dạy mình triết tran đây
tình yêu thương nhưng con phần trí hẹp hòi
nên vẫn không tránh khỏi những lỗi lầm
đáng tiếc. Con kính xin Đức Thầy lời
hồi âm để con được vững tin trên bước đường
hành pháp tu học

(284) Con kính mong Đức Thầy sớm trở lại

Việt nam

Con kính chúc Đức Thầy ngày một dồi
dào thanh diện và tran đây công lực

Con: Q V M tuổi ngo (31)



Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

V M con,

Ông Tám nhận được thư con đề ngày 24 tháng 12 năm 1996, được biết con vẫn khỏe mạnh và có đôi lời gửi thăm Thầy, thành thật cảm ơn con.

Con đã nhờ thầy Lưu Được diu dắt con tu học, nên cố gắng thực hành, nghe băng cho kỹ, không nên đòi hỏi quá nhiều và không hành đó là tạo tội cho chính con. Con có nghe được băng cassette phải cố gắng thực hành tu, những lời minh triết đó sẽ dẫn dắt phần hồn con tiến hóa nếu con bằng lòng tu, bằng không con sẽ tự đọa. Thầy năm nay lớn tuổi rồi chuyện về Việt Nam không hay chuyện gì, có dịp tốt khỏe mạnh Thầy mới về thăm chúng con. Chuyện bản thân con lo tu là cần thiết, nếu con không tu là con tự hủy bỏ lấy phần hồn của chính con. Nếu con bằng lòng tu, niệm Phật đứng đắn, thực hành đứng đắn, không ỷ lại, không cầu xin mãi, không làm phiền mãi, thực hành tu cho đứng đắn là được, không nên làm phiền Thầy và bạn đạo và chú Được.

(285)

Cho nên con có cơ duyên sống với người tu, con thực hành đứng đắn tu là con lo tương lai cho phần hồn của chính con, cố gắng tu đi thì con sẽ có kết quả tốt.

Chúc con vui tiến.

Quý Thương

Lương Sĩ Hằng.

7L. 09.05.97

ngày 24 - 12 - 1986
- Đức ông Cam kính mến !

Con tên là : V. G. A. năm nay 30 t
con đã từng thấy Đức ông qua bằng video và
được nghe tiếng chuông ngân những chú hoa
gió được như thấy thật sự, mà con cũng cảm
thấy rất quý mến bằng tâm hồn thanh tịnh
của con

Con thấy pháp này cũng được ~~nhất~~ gian
thoảng với nam, con cảm thấy có tiểu quả, trải
sầu như bệnh của con cũng giảm đi phần nào
sau mỗi lần hành và lễ xong cũng có phần gia
tăng. Trong thời gian trước con rất mệt mỏi
nhiều tháng theo được vì gia đình đã dùng up
đie với con và sau đó con lại bị tai nạn về
có quá nặng, đến nay con đã bị tật ở ~~chân~~
và có tai rai bệnh tật. Nhiều lúc con nghĩ
bao số con quá bất hạnh nhưng con nghĩ đã
chắc tiếp trước con đã gây quá nhiều tội lỗi
nên bây giờ phải gánh chịu đau khổ. Không
đảm phẫn van và con sẽ càng cố gắng chấp
nhận số phận nhiều hơn

(286)

Đối với con bây giờ thì con phải cố gắng
hàng nhiều hơn nữa mẹ dù sức khoẻ con
có hơi yếu, nếu làm việc hoặc tranh chấp cũng
thua thêm bạn bè, nhưng nếu có lòng kiên quyết
thì mọi trở ngại chắc sẽ vượt qua được phải
không ông

(287)

Ồi đây con xin tạm dừng bút, con
còn chưa cho mẹ ông cảm được đời khổ sẽ
khỏe để sống đến với bạn con cháu

con

A.



Montréal, ngày 9 tháng 5 năm 1997

A con,

Ông Tám vui nhận được thư con và biết con dần thân chịu tu thiền.

Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền bí phải thực hành, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đứng đắn thì mới khai mở được khối óc và tâm thức của chính mình. Nếu tu ý lại, nhờ đỡ thì không cần tu Vô Vi. Tu Vô Vi là phải khai thực triển chính mình và không ý lại bất cứ ai, thực hành lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng tâm thức của chính mình. Trời, Đất, người, con là con người đại diện Trời Đất, trong cơ tạng con có tim gan tì phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mỗi đêm con Soi Hồn, ý nguyện tập trung ba báu linh tinh khí thần, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư. Khí tinh trụ, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ là con có cơ hội tiến hóa đi lên thay vì ngụp lặn tại thế gian, chuốt lấy sự đau khổ và không giải quyết được.

Cố gắng tu đi, cố gắng sửa đi, ngày ngày đêm đêm làm như vậy sẽ có kết quả tốt. Thế xác của con không phải một ngày một đêm mà có thể làm được đâu! Nó qua nhiều năm nhiều kiếp mới hình thành con người duyên dáng tại thế gian, và làm người ôm xác phàm phải có nghiệp lực. Ngày hôm nay con có duyên may gặp được pháp mà tu thì con giải quyết được một phần trước có thể xâm chiếm khối óc và cơ tạng của chính con tức là pháp khứ trước lưu thanh, đem lại sự thanh bình cho chính nó qua nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Phải liên tục niệm như vậy, niệm, thường niệm, vô biệt niệm con mới cảm thức được giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển tâm thức của chính con và dần tiến phần tâm linh tiến hóa thay vì ngụp lặn ở thế gian trong đau khổ.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

288

16.05.97
Ông Tám

(A)

Nay nghe nói có người sửa PHÁP

TN có ý kiến phê bình như sau

Di LẶC thiên tôn đã hạ sanh, thế giới TA BÀ có một niềm vui lớn
đúng ngày April 1, năm Bính Tý, người đã giảng làm

Thiên môn đã mở cho người thiên tâm mong chờ
Có qui nhất đã đến, nay chúa JESUS cũng đã hiệp nhất với ngài
chuyển đạo của VÂN KHÔN VỮ TAY ;

VỮ TAY CĂN KHÔN đều dưới quyền hoá sanh của tạo hoá
tức là dưới quyền và chủ thiên và chủ phật

phật đi đã đã gần mất tại nguyên, còn nhiều đấng tôn
khác cũng thờ long mong chờ, ngài hội lớn đã
đến gần, muốn lớn hoá sanh trong căn khôn vữ tay
đều phải tham dự tại hội long hoá phật nhị hội

(289)

nay THÁNH NHÂN xin giảng bút.

②

NAM MÔ ĐƯỜNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

NAM MÔ BỒN SỬ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NAN QUÁN THẾ ÂM BỒ
TÁT

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

NAM MÔ A MI ĐÃ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÃ PHẬT



②90

Thọ sáu nam triều qui tam giáo
minh tuyên đạo pháp hiệp ngũ châu


3

NAM MỒ ĐẠI TỬ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI
LINH CẨM QUÁN THỂ ÂM BỒ TÁT

ĐÌNH QUÁN (thiền định)
 mở hé mắt tập trung nơi chân mí
cho đến khi bấu sáng

đốt mạch
 PHÁP LUÂN
hít vào nơi nhâm mạch
thở ra nơi đốt mạch
 nhâm mạch

291

SÔI HỒN
 hai ngón trỏ đặt nhẹ lên con người kéo
chấn nhẹ nhàng xương sống nơi hóc mắt
dưới. Hai ngón cái bít lỗ tai cho kín, ý
tập nghe tiếng điện trong đầu.

XUẤT ĐỊNH : Chả hai tay cho thật nóng
vuốt lên mặt cho ấm, vòng ra sau đầu, kéo chấn
hai trái tai (ba lần)

(4)

Dear ông Tâm

Ấu nhân là thời tử lâu, im mãi một môi đạo mà tâm có tạo hoá; tuy đi tính lại thoát đã 10 năm tại tạo hoá đã chẳng chảy song. Tuy nhiên, cũng có chút điều cho dịp thanh minh, thiên tâm diển, tạo tâm đạo đó là chuyện hoá.

Nay chú liệt vị xứng diển tâm có, báo do ông Tâm hay; tại đây báo lâu nữa đi LẮC trên tôn sẽ ra tới; bạn vẫn PHẬT PHÁP với từ bình cũ.

Thánh nhân đã trước tiên cho biết, long hoa hội từ gần gũi tại lòng tâm, cho ngay tại tạo song trình tiên đạo.

Hơn 10 năm trước, tên có chuyên tạo tâm Lê Phấn Ân đến khai tâm đạo, nhưng đã chẳng hợp ý, nên đã bỏ được gặp. Nay để muốn, có tên chớng tên, thiên nhân đạo có mãi tâm luân trong biển song nghiệp; ấu nhân là thời, thiên khai HUYỀN ĐẠO,

(292)

Nay tại xin dứt,

TB: Ông Tâm có biết Hoàng Tung không.

tự tên THÁNH NHÂN

Montréal, ngày 10 tháng 5 năm 1997

H T

Xác phàm nói chuyện Thánh nhân
Cao sâu không hiểu khó phân đạo đời
Tu tâm thức giác hợp thời
Giữ phần thực chất lập đời tân dân.

Phàm nhân.

Ông Tám.

(293)

16.08.97

S 28-4 97

Chức con kính chúc PHẬT ĐỂ SUM THẾ AN KHANG SỐNG LÂU TRĂM TUỔI

Con rất đỗi ôn PHẬT ĐỂ gửi cho con 2000 con đã sửa trên sân Thượng xong nay trời mưa con khỏi lo mà hứng nước mưa dột ước cả nhà, con cần nhà của con bán cũng không được mà cho muốn cũng không xong con có hơi ý kiến Thầy Hải Hải Ông nói trước kia con có lời cầu nguyện thành tâm nên trời PHẬT đã chứng ở Phi bình an kính danh thì không phải mất tiền nên khó nay bán Cao Ra đi không có một lời nói để lại cho vợ con, tiền của cũng không có, chỉ còn ngôi gia mà thôi hiện nay Bích TRẦN. Tí. Bích Loan lo học để lấy bằng sản xuất, con định nếu được thì bao chế đâu cũ là thôi, nhưng Phi Trường cạnh tranh khó làm ăn quá, có lúc con suy nghĩ nhiều mà không giải quyết được nên con định thay đổi ngôi gia để trả nợ và ổn định cho xong con lại mua một căn phố mua bán như để qua ngày, và chia cho cái con của con mỗi đứa điều có hết, để sau này lui nó không phiền trách con + được, con đã ném đủ mùi chua cay chát đắng mặn nồng, nên con muốn lo xong việc gia đạo rồi thì lo tu mong PHẬT ĐỂ giúp con vượt qua sự thử thách này. và PHẬT ĐỂ làm ơn hồi dùm Văn Cao hiện nay vợ con của Văn Cao đang gặp khó khăn mà vợ không thể giải quyết được vậy theo Văn Cao phải làm sau đây con rất mong tin này cảm ơn PHẬT ĐỂ nhiều. con kính Ph

Trần Văn Cao

(294)

T T D

Montréal, ngày 16 tháng 5 năm 1997

D con,

Thơ con đã đến tay, được biết con lúc nào cũng đang đứng vào tình trạng nan giải của nghiệp lực, có gia đình thì phải có nghiệp lực. Dù giàu hay nghèo cũng phải hành trong tham dục mà tiến hóa, luật Trời là luật nhân quả, ngược lại người tu, dứt khoát trong thực hành thì mới có cơ hội tự cứu, nếu còn vấn vương mãi thì sẽ khổ mãi và không có lối thoát.

Người chết rồi tức là người đi trước, người ở lại phải tự lo liệu cho phần hồn ở tương lai tức là lo cho hương hồn của người đã rời khỏi cảnh trần gian kích động, không nên nhắc đến người quá cố nhưng chỉ cầu nguyện cho người được sớm siêu thăng tịnh độ là đủ rồi, không nên cầu xin và lợi dụng người quá cố. Sự sống hiện tại của chính con và gia đình là do Thượng Đế ân ban, nên tưởng nhớ đến Trời Đất và tận dụng khả năng của chính mình mà sống. Còn về phần các con thì mỗi đứa có một phần thể xác và trí óc, tự nó phải phát triển tùy theo hoàn cảnh như duyên mà sống, không khác trong vườn hoa, màu nào sắc nấy, đều có sự ân ban của Trời Đất, mỗi bông có mỗi màu dung hòa tốt đẹp, Trời sanh trâu sanh cỏ, lo tu là chánh, chớ ngồi núi này trông núi nọ chỉ có khổ thêm thôi, biết được Trời Phật là đại phước.

Con nhìn kỹ lịch sử có vị Phật nào chạy tông chạy tộc kiếm tiền đâu chỉ lo hy sinh tận độ quần sanh mà tiến hóa, tự diệt sự tham dục của bản thân mà tiến trong thanh tịnh, vậy con định hướng về đường nào mới đúng, ôm của chia của không đều cũng khổ, có tiền có tội, không tiền chịu tiếp tục hy sinh phục vụ gia cang, Trời sẽ ban tình đẹp an vui ở tương lai, lo niệm Phật tu tâm trước hết.

Đời đã đem lại cho con biết bao nhiêu sự kích động và phản động để giúp phần hồn của con hướng về thanh tịnh mà tu, tại sao con không dốc lòng dứt khoát rời bỏ nghiệp chướng trong nội tâm bằng cách trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tự cứu. Càng than vãn thì sẽ càng khổ thêm, tâm bệnh càng ngày càng gia tăng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

295

Trời Đất người, con là người đại diện Trời Đất mà không chịu hành triển thì tâm thức không bao giờ giải quyết được. Văn Cao, có sống lại cũng phải bó tay, dịp may do phước tu, tin nơi khả năng của chính mình có thể noi theo

bước chân đi của Trời Phật mà phát triển nội tâm, đứng mãnh chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, ngậm cay nuốt đắng trong nhịn nhục mà tiến thân. Khổ! khổ! khổ! mới bằng lòng bước vào biên giới của Phật pháp mà tu, chỉ có thật tâm tu thì mới có cơ hội tạo được một phần phước đức cho chính mình.

Phần hồn nào lia xác cũng phải thọ tội theo luật nhân quả. Lúc còn sống nuôi dưỡng sự tham dục gây nên, sự đau khổ của người sống bao nhiêu thì người chết phải lãnh đủ, ăn năn sám hối nhịn nhục mà tiến thân. Người đời ham vui, không chịu tu, lúc chết chỉ có khóc thôi.

Năm nay con cũng lớn tuổi rồi, không chịu dứt khoát tu luyện tâm thân thì chừng nào sẽ có cơ hội tự cứu. Những người tu trước kia đều gặp khó khăn, nếu gặp khó khăn tiếp tục cần nhẫn lại càng rồi ren hơn, dứt khoát lo tu thì hồn sẽ được cứu, nếu không chịu tu thì không bao giờ trả hết nợ.

(296)

Chúc con hướng tâm về thanh tịnh mà tu thì mọi sự sẽ được giải quyết tốt đẹp ở tương lai.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

17.05.97
M

A

5.6.97

Kính thưa Đức Tôn Sư

Chứng lớn tu UN vừa về tới có đoc thư giảng dạy của Đức Tôn Sư - lớn lấy làm cảm kích và vô cùng cảm tạ những tình thương Đức Tôn Sư dành cho gia đình chúng con, từ nay gia đình sẽ cố gắng giữ đạo hạnh tập tành thêm nữa.

Vua rồi các ban đạo ở Atlanta thay hoàn cảnh gia đình con gặp cơn biến cố nên tình thần ai cũng suy giảm và mọi người đề nghị ngưng thiền chứng một thời gian. Con không biết là bao lâu.

Hiện tại con đang bị cảm vì ở UN rất nóng, khi về tới Atlanta thì gặp lạnh.

297 Khi ở UN con có ghé thăm anh chị Hồ Văn Em và cô Tô Anh cũng như Hoàng Liêng, anh Liên - anh chị Trần Ai cũng kính gửi lời thăm Đức Thầy. Ai cũng lo tu và học thêm Đức Thầy cũng có những không tin tưởng chính xác - con đã xác minh Đức Thầy mạnh khỏe và nhân từ thăm tất cả mọi người.

Chợ Đồ Kim Biên có gọi là chợ Đức
Tôn Sư ở hẻm một giếng sâu.
Các ban đạo ở hàng Bông và
Hàng Đèn hiện hiện Đức Tôn Sư
và có một ban đóm đèn Đức Tôn
Sư một giếng, một oran lầu và
kết đèn rặng từ lam lạp
ở gọi gọi Thiên. Con sẽ gọi sau
Phụng lớn Thiên ở hàng Bông
và Hàng Đèn, nơi đó có nhiều
ban đạo gần gọi từ mấy chục
năm.

ở VN hiện nay sách gang,
video và cassettes thời nhà chúng
đã được sang và phân nhiều
có đủ hai chiều để học.

Tại Saigon họ cũng xây cả
nhiều khách sạn mới và khách
sạn cao nhất ở Lê Lai là New word
cũng xong rồi - khách sạn mới 5 sao
tại Mỹ Saigon đã kéo đi rồi.

(298)

hai hàng lớn kinh tham Đức
Tôn Sư và kinh Đức Tôn Sư
rất khỏe cho lớn kinh tham Bà
Tam.

kinh hai

Montréal, ngày 17 tháng 5 năm 1997

M C ,

Thầy vui nhận được thư con với một thùng quà mứt từ quê nhà con đã mang sang tặng Thầy, Thầy xin thành thật cảm ơn những món quà thơm ngọt biểu lộ thành tình thương nhớ. Món nào cũng ngọt hết, Thầy đã cử ngọt từ lâu, cho nên chủ nhật này Thầy sẽ mang ra Thiên Đường tặng cho bạn đạo dùng chơi sau buổi họp mặt khi Thầy về đến Thiên Đường Montreal.

Kỳ sau nếu có dịp đi nữa cho Thầy gửi lời thăm tất cả mọi người. Lúc này thư từ rất nhiều, Thầy đã nhận và phúc đáp thư từ Long Điền, Trảng Bóm và các nơi do chị Kế mang về đây hình ảnh. Thầy vẫn mạnh Khỏe và đêm khuya cặm cụi phúc đáp tất cả thư từ từ Việt Nam gửi sang.

Những người nghịch lại Thầy, nuôi dưỡng ác ý và tạo phản, luôn luôn bóp méo sự thật và đồn rằng Thầy sẽ chết trước khi đi đại hội Thái Lan, nhưng hôm nay Thầy vẫn có cơ hội hồi âm thư con. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Còn về sự chung Thiên là nhắc nhở nhau để tu. Còn về việc của cháu Hiền thì mọi người nên cầu chúc cho cháu được sớm siêu thăng tịnh độ. Tu Thiên nhiều sẽ giúp được người sống như kẻ chết, không nên gián đoạn.

(299)

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

1. L 23-05-97

B D

13.05.1997 no

Thầy kính thương,
Thời gian Thầy ở Úc, con đã nhận được thư của Thầy gửi từ Sydney, con cảm nhận được sự thân thương trìu mến của Thầy ân ban bằng những lời thư chuyển đến cho con. Lúc nào con cũng rất vui khi nhận được thư hồi âm của Thầy.
Thầy thương, lúc nào con cũng nhớ Thầy và luôn muốn được thư hồi âm với Thầy:

1/ Trong thư hồi âm của Thầy cho con và Tâm, Thầy có viết: "nếu chúng con mãi đứng lại tình thân xa xưa thì sẽ khởi phúc sự thanh nhè, thanh tịnh đó mà tương hồi với Thầy". Xin Thầy giải cho con hiểu "tình thân xa xưa" là như thế nào?

2/ Trước tran con, sát núi tọc, có hiện lên 1 vòng non, xin Thầy giải?

3/ Đa hứa Thầy, rằng trước nếu là rừng già thì có bị trở ngại cho sự thông thông của 2 mạch nhân đức hay không, thân thật xin Thầy chỉ tay?

4/ Kính xin Thầy cho NGUYỄN THỊ TÂM 1 bài thơ 26 câu. Tâm rất thông bài thơ của Thầy.

Con luôn mong nhận sự hồi âm của Thầy, kính Thầy nhiều sức khỏe.

Hai đứa con,

T
N

(300)

Montreal ngày 23 tháng 5 năm 1997

H con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13 tháng 5 năm 1997, được biết con lúc nào cũng còn thắc mắc.

Thư Thầy đã nhắc nhở chúng con tu trở về với gốc gác thanh tịnh thì sẽ có cơ hội tương hội tất cả.

Vòng tròn trước trán do Soi Hồn và niệm Phật hình thành. Con vào chùa xem hình Phật, trước trán đều có vòng tròn nhô ra, nơi đó là nơi xuất phát tuệ giác, nhìn xa và hiểu rộng.

Không răng, nhưng luồng điện nhâm đốc vẫn tròn, niệm Phật cho đến nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật như băng giảng của Thầy đã đóng góp, con nên nghe kỹ những gì Thầy đã phân giải rõ rệt trong băng Nam Mô A Di Đà Phật.

Vô vi chỉ có thực hành thì mới thành đạt, hỏi nhiều mà không hành thì không bao giờ khai triển trực giác được.

Con hỏi nhiều mà không hành thì con sẽ thiếu nợ nhiều lắm, chùng nào mới trả xong. Cần thực hành để giúp đỡ người kế tiếp bằng cách bố thí chơn ngôn, hành đến đâu nói đến đó mà thôi.

Tinh thần lúc nào cũng phục vụ tiến thân.

Chúc con vui tiến.

301

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

1. 23.05.97

HN

B. D. ngày 19.05.1997.

Chị Chây!

Đề ca em đòi Thi hội Lâm của Chây ở Sydney
nhưng vì nồm nóng khi nghe tin Chây đang ở Canada
mà Thi chấm sẽ không kịp đến Tân Trụ. Xin
Chây tha lỗi cho con.

Chây kính Thượng!

Khi từ VN sắp ra đi Chây có bảo rằng:

" Cao nói hết rồi, cứ bao nhiêu đó mà hành
không còn gì để nói nữa hết..."

" Cao đi rồi, cho tui bày viết như sung rụng."

Đức ông từ và Chây là những bác đi trước thật
công cũng rồi phùng pháp hành thiền. Cho như sự
đức kết bao nhiêu lời giảng thuyết của Đức Chây mà
em hiểu được thì như vậy hành đúng, chẳng phải tâm
tức là em? 12 q. tự thông khai với sơ hồn, pháp luận
thiền định và niệm thường rồi từ thế đi đứng năm ngón.

Lời Chây là không đủ, không thiếu, những Chây
cũng đã từng nói: "lời Chây có chứa kể họ cho các
con ông tham dự..." như vậy là có sự có thực, để
hiển nhiên lại lời thuyết giảng của Chây.

Kính Chây! Mấy năm gần đây Chây bao phải:

* Hành thiền nhiều lần trong ngày, sơ hồn ngày
3 lần. Cho em hiểu em? giờ chánh lý là âm dương
- lưỡng khí mới mở mắt dù là giờ thành khế, em bày
ngày là đũa nóng của mặt trời không phải là giờ
khai đạo.

(302)

* Phải ăn chay thì mới như, ăn mặn không thành đạo
Nhưng em hầu như ăn mặn thì suy nghĩ: van vật
đều là nguyên nhân ^{nguyên nhân và đầu} mà cái em là hết hương thượng
gải mở

* Gần đây các khóa tụng chung tại hải ngoại

luôn có sự hiện diện của Thầy là phần phước của các bạn, đã ảnh hưởng không ít đến bạn đạo quê nhà, cũng nôn nao cảm tạ ơn chúc sống chung mặc dù tình hình không cho phép và không được sự hiện diện của Thầy, các bạn quê nhà vẫn cứ tay nắm tay một lòng hướng ứng. Có tâm là được và vẫn luôn nghĩ có sự chứng kiến của Thầy, cũng nhau bàn bạc lời Thầy, tình sống toàn đầy như một đại gia đình Bề Trên.

Lời Thầy là không đi không thiếu, mà có thiếu có đi cũng do lẽ đạo mà thôi. "Thâm tu, thâm tuấn" chữ H chữ này đã luôn khiến con không đồng ý chung sống và cũng nhau bàn bạc, bởi chữ "đồng" chữ "mở", phạm tẩn còn chấp chừa mà sống chung em" đạo phạm nào, thì phi. Con bàn lời Thầy. Con nghĩ em" đạo và nghiêm đi" mở" tại chỗ không phải là bàn mà cái chữ là phải nghiêm mình đi hướng Thầy, hướng về trung tâm Bồ đề tâm phát, niềm cũng là các tâm trạng khởi ốc, sức ốc chữ không phải sức cuốt.

Kính Thầy! Theo các suy nghĩ của con tức là có thể hiểu theo lời Thầy: "nỗ hết sức, cứ theo đó mà hành, không còn gì nữa..." Và các sống theo thời của các bạn tức là phải tiến như lùi trong ngày, soi hồn ngày & bản, sống chung, bác bản Bề Trên, phải lay kính vô vi, đi kính hành, phải ăn chay, sức cuốt, phải làm tất cả điều Thầy đưa đặt với tâm thành cốt cáo, khổ lại không còn kịp.

Như vậy, kính thưa Thầy điều suy nghĩ nào là đúng, thật đúng với cái nghĩa: "hành cho đúng đạo" của Đức Thầy, hay là phải còn một bí quyết nào khác nữa. Kính Thầy minh giải đùm con.

(303)



Chi gần Thường hay thấy phía sau con là
bóng 1 người đàn ông, có một thời gian anh
đi cố quên lại, con nghe cũng hỏi đồng tâm,
kính xin Cháu mỗi giải duyên nghiệp và nỉ thật
thế nào?

Con không nhớ là thi trước, có tin thấy 2H câu
với tên Ngô Nguyệt Thanh hay không, hỏi thi hơi
âm chưa về, hỏi như chưa xin Cháu cho con bài thơ
2H câu. Thanh thật cảm ơn Cháu và kính xin
Cháu gửi thi về địa chỉ dùm con:

(304)

Kính Thường Cháu.

[Handwritten signature]

Montréal ngày 23 tháng 5 năm 1997

N T

Thầy vui nhận được thư con, lúc nào cũng còn thắc mắc, không hành đúng pháp thì lúc nào cũng còn rắc rối, nếu hành đúng pháp, tự trở về siêu giác thì chẳng còn thắc mắc và lý luận nữa.

Trong thư con đã diễn tả cuộc sống chung tại quê nhà, gây thị phi chẳng có ích gì.

Hiện tại các con có duyên phước tham gia bàn luận mục Bé Tắm để phát triển trí tâm và cuộc sống sẽ được ổn định, ngược lại tạo sự thị phi là sai rồi.

- 1- Thực hành pháp môn
- 2- Tham gia phát triển trí tâm
- 3- Mỗi người có một vị trí tu tiến.

Phát triển từ tâm lẫn thân sẽ tạo thành luồng thanh khí mới cho chung.

Vô Vi chỉ có thực hành chứ không tán thành lý thuyết, hành đúng thì nguyên khí sẽ dồi dào, khai khẩu bằng nguyên khí của Trời Đất, tham thiền nhập định gặt hái được chơn ngôn truyền cảm trong xây dựng, dứt khoát chủ kiến sẽ không còn thị phi.

Thực hành những điều kể trên là đúng đắn.

Thư trước, Thầy đã gửi cho con một bài thơ rồi.

Sống chung, chịu tham thiền nhập định thì sẽ có cơ hội hội tụ thanh quang điển lành. Loạn thuyết sẽ mất giá trị của cuộc sống chung hòa bình. Chỉ có thực hành thì mới khai tâm mở trí được.

Chúc con vui tiến.

Quý thương

305

Lương Sĩ Hằng.

Kính gửi Bé 8,

Xin Bé 8 vui lòng giải đáp cho một số đạo hữu VN các thắc mắc sau:

Trước hết xin cảm ơn Bé 8 đã giải và làm sáng tỏ cho nhiều bạn ở VN về B.H. (đại đường T.D!) trong voviled vừa qua, của một số bạn làm đường.

Trong một cuộc gặp mặt mới đây của một số bạn PLVV với phái đoàn của Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Của Con Người, ở Hà Nội vào thăm giao lưu - có một luồng điển xuống bạn H.T. Bạn này, trước từng là đồng tử, nhưng hành PLVV rất tinh tấn.

Khi điển xuống, có 3 bạn PLVV cảm nhận khác nhau: 1 bạn thì thấy nặng ngực và nổi gân bả vai, 1 bạn thì thấy bộ đầu rút mạnh, còn một bạn thì chỉ thấy trên bộ đầu chút điển thanh, nhưng không có trực.

Xin Bé 8 giảng cho :

- Tại sao cùng một luồng điển mà 3 bạn PLVV cảm nhận khác nhau
- Và luồng điển này thuộc giới nào?

2/ Lúc sau này, có một số đệ tử của Lg, (các bạn PLVV thường gọi là Lg Ngẫu, chú T.Đ. B. Thg', tìm đến các bạn PLVV để học hỏi và hành pháp lại

Có 3 bạn, đệ tử của Lg thắc mắc về hành vi của sư phụ họ, hỏi:

" Sao đến T.Đ. B.T. thì bị khối âm đánh, và công phu nặng nề, không nhẹ như khi công phu ở nhà họ".

Nhiều bạn PLVV thắc mắc về bạn Lg này Xin Bé 8 minh giải và cứu giúp một số bạn làm đường.

(317)

3/ Ông Giám đốc và Ban Lãnh đạo Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Của Con Người (Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật VN - VN Union of Science and Technology Association Center for Investigation

of Human Capability) ở 18E Hoàng Diệu Ba đình - Hà Nội, (một cơ quan được nhà nước VN cho phép), có lòng thành muốn mời Bé 8 về Hà Nội giảng dạy đạo Pháp và Tâm Linh. Họ sẽ lo thủ tục nhập cảnh.

Bé 8 có thuận ý không? Xin cho biết, và giải về sự kiện này, có phải là Thiên Ý không?

4/ Trong một buổi giảng ở Đ. H. Úc Châu vừa qua, có 1 bạn đạo hỏi Bé 8 về đ/h S. Lg. - câu hỏi có phần không được đúng khi bạn đó hỏi là:

- Có bạn ở Úc nói là bác S. Lg không được biết trước ngày bỏ xác

Thực ra bác S. Lg có biết rất rõ và có nói với một số bạn ở VN.

Về phần Bé 8 giải về bác S. Lg làm một số bạn ở VN chơi với! Vì theo họ, họ thấy bác S. Lg hạnh rất tốt và độ cho rất nhiều người được tu. Có một thời đồng người đến tìm bác học đạo ở khắp nơi (từ tỉnh xa đến từ 5 giờ sáng).

Vì nghe nói: Lúc xưa, khi Bé 8 rời VN, Bé 8 có giúp bác khai thông các huyết đạo, để bác có khả năng giúp đỡ các bạn khác trong lúc Bé 8 không còn ở VN (điều này, thực hư thế nào không rõ lắm - vì là lời bác S.Lg kể). Và có thời bác thấy được tiền kiếp nhiều người, nói đúng tâm tư, tâm linh nhiều bạn. Nhiều bạn đến gần bác S. Lg cũng thấy điển rút nơi bộ đầu . Và ngay trong ngày tang lễ, có vài bạn cũng xác nhận là đứng gần quan tài bác, điển rút dữ!! điển này do đâu rút - nếu do hồn bác S.Lg, thì sao có điển như vậy lại bị sa địa ngục

(318)

Xin Bé 8 giải minh cho Lắm bạn không hiểu có trình độ như bác S. Lg sao lại bị sa Đ. N.?? Bác đã phạm lỗi gì? Bé 8 nên nói rõ, để các bạn khác biết đường mà tránh.

Nhiều bạn VN lo sợ, vì nghĩ là: Tu trình độ như bác S.Lg,

công quả giúp nhiều người tu hành, mà còn phải sa Đ. N. thì họ (tu kém hơn, số phận sẽ ra sao)

Xin Bé 8 giải thích cho rõ dùm (khi một bạn ở VN điện thoại hỏi Bé 8 về bác S.Lg, khi bác chưa bỏ xác - "...Hào quang giả, nhiều bạn ở VN làm chuyện tà đạo.."

Bé 8 giải để các bạn ở VN được hiểu rõ hơn , và để tránh mọi sai lầm trên đường tu..

5/ Bé 8 khuyên nên Soi Hồn thêm 3 lần và pháp luân thêm mỗi ngày Điều này là cho các bạn mới hành pháp lý, hay là cho tất cả, kể cả các bạn đã hành lâu năm?

Nay kính mến và yêu thương Bé 8,

Một số bạn VN.

319

Montréal, ngày 18 tháng 5 năm 1997, lúc 5:30 sáng

Vui nhận được thư các bạn từ Việt Nam gửi đến có những sự thắc mắc như sau:

1) Trong một cuộc gặp gỡ mới đây của một số bạn đạo Pháp Lý Vô Vi với phái đoàn Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng của con người ở Hà Nội vào thăm giao lưu có một luồng điển xuống bạn HT, bạn này trước từng là đồng tử nhưng hành Pháp lý Vô Vi rất tinh tấn.

Khi điển xuống có ba bạn pháp lý Vô Vi cảm nhận khác nhau: một bạn thì thấy nặng ngực và nổi gân đỏ ra về. Một bạn thì thấy bộ đầu rút mạnh, còn một bạn thì thấy trên bộ đầu chút điển thanh nhưng không có trước. Xin Bé Tám giảng cho tại sao cùng một luồng điển mà ba bạn Pháp lý Vô Vi cảm nhận khác nhau và luồng điển này thuộc giới nào?

Đáp: Trong lúc thiền chung, phải ý niệm rõ ràng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật tức là giải tỏa tất cả những trược điển trong nội tâm nội tạng của chúng ta, từ động loạn trở về thanh tịnh. Không phải niệm Phật để nhờ Phật phù hộ. Nhiều người vào thiền, niệm, là nhờ ơn trên phù hộ, nhờ điển này độ, nhờ điển kia độ là sai! Chính mình chưa thanh lọc được thanh nhẹ thì làm sao rước được thanh điển nhập xác. Nếu chúng ta thực hành đúng đắn xuất phát đi lên, thanh hòa thanh thì dần tiến trong thanh nhẹ có gì động loạn, có gì nặng ngực? Nặng ngực là chứng minh rõ ràng chúng ta muốn thâm nhập luồng điển ngoại xâm mà chính trong cơ tạng ô trược, nó mới kích động, tạo nặng ngực. Mỗi hành giả khác nhau, chứng minh rõ ràng, người cầu nguyện việc này, người cầu nguyện việc kia. Mà người không cầu nguyện và thực hành đúng đắn thì Pháp lý Vô Vi chỉ xuất phát đi ra, thấy luồng điển nhẹ nhẹ trên bộ đầu mà thôi. Ba người đều khác nhau là ba người tu thiền không tinh tấn, cơ tạng ô trược, thanh lọc không kỹ càng. Trường hợp đó, tức ngực đó, phải dùng một miếng chanh luôn vỏ, nhai và nuốt, nó sẽ êm không có gì hết. Vì chanh có nhiệm vụ giải độc tố trong cơ tạng thì thanh điển mới xuất phát đi lên được. Người tu Pháp lý Vô Vi là xây dựng thanh điện của chính mình xuất phát đi lên chứ không phải nhờ luồng điển ở bên trên nhập xác. Nếu luồng điển bên trên nhập xác toàn là cõi âm, ô trược mới xâm nhập vô khối ô trược. Cơ tạng chúng ta tanh hôi không có phải tốt. Mà điển nào xâm nhập thể xác chúng ta là toàn là cõi âm, tà điển, dơ dáy chứ không phải thanh sạch của chư Phật. Chư Phật không có vậy, chư Phật là chúng ta tu, tiến tới thanh nhẹ, thanh hòa thanh mới cảm nhận được sự quang chiếu từ bi của bên trên tận độ tâm thức. Còn nếu người tu mà nói chuyện mơ hồ, nói chuyện tiền kiếp này kia kia nọ, đó là cũng không đúng, sai rồi, luồng điển không có

mạnh tiến và không giải cho đối phương được, tạo cho đối phương mê lầm thêm, đó là một tội. Người tu sai như vậy, chết phải xuống địa ngục thanh lọc đàng hoàng.

- 2) Lúc sau này có một số đệ tử của Lg, các bạn Pháp lý Vô Vi thường gọi là Lg Ngẫu, chủ thiền đường BTHG tìm đến các bạn Pháp lý Vô Vi để học hỏi và hành pháp lại. Có ba bạn đệ tử của Lg thắc mắc về hành vi của sư phụ họ, hỏi: Sao đến thiền đường BT thì bị khối âm đánh và công phu nặng nề và không nhẹ như công phu ở nhà họ? Nhiều bạn Pháp lý Vô Vi thắc mắc về bạn Lg này, xin Bé Tám minh giải và cứu giúp một số bạn lầm đường.

Đáp: Lúc này có một số người đến tìm Pháp lý Vô Vi là càng ngày càng thấy Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tự tu tự tiến trong thực hành thay vì nhờ đỡ và tạo sự mê tín cho chung. Cho nên họ mới đến tìm, để tìm phương pháp khai triển trực giác của chính họ. Tu là phải tự tu tự tiến, độc lập tiến hóa rõ ràng, không lệ thuộc bất cứ đời hay đạo, chính mình phát triển mới là thật người tu. Còn tu mà dùm ba nhóm bảy, nói chuyện thiêng liêng, nói chuyện mê tín dị đoan, ước mong được cứu độ tức là nuôi dưỡng lòng tham cũng không phát triển. Vì con ma lúc nào cũng đứng sát bên ta và chờ cơ hội nhập xác và phá hoại mà thôi. Cho nên đến đó bị nặng là mọi người đi sai đường!

Về điểm quang đi đúng đường, bước vào thiền đường chỉ có thanh nhẹ không có nặng ngực được. Phần ô trước tức trực trong nhà nó mới hoành hành phá hoại. Nếu chúng ta tinh tấn tu, niệm Phật đúng đắn theo đường lối của Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự giải tỏa tất cả những trực khí trong nội tâm nội tạng thì không có một con ma nào dám xâm nhập hết. Ở Việt Nam luôn luôn tạo những cảnh lầm đường là tại vì lúc tu không nghiên cứu cho kỹ khoa học huyền bí trong nội tâm của chính mình. Dùng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đúng theo bằng giải thích của Bé Tám rõ ràng. Cứ việc trì niệm như vậy là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm và không có ý lại nơi thể xác nữa, chỉ phát triển xuất phát đi lên mà thôi. Thì con người lúc nào cũng được thanh nhẹ, đứng trước hoàn cảnh nào cũng giải quyết được hết, mới là thật sự cứu khổ ban vui. Khổ là sao? Lầm đường là khổ, mà trở về với chơn chánh trực giác khai triển là không còn khổ nữa.

- 3) Ông Giám đốc và ban lãnh đạo Trung Tâm nghiên cứu Tiềm Năng của con người Liên Hiệp các hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam (Union Science and Technology Association Center for Investigation of Human Capability) ở 18E Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội (một cơ quan được nhà nước Việt Nam cho phép)

307

có lòng thành muốn mời Bé về Hà Nội giảng dạy đạo pháp và tâm linh. Họ sẽ lo thủ tục nhập cảnh.

Đáp: Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý vị đối với Bé Tám. Bé Tám là người thực hành tu mấy chục năm từ trong nước tới hải ngoại, lúc nào cũng một ý chí cương quyết phát triển tâm linh của chính mình, mong cầu mọi người đồng tu đồng tiến. Ngày hôm nay Bé Tám đã xây dựng được nhiều cơ đồ tâm linh ở hải ngoại cho nên công việc rất nhiều, phải đi đây đi đó không ngừng nghỉ, thành thử trong lúc này không có đủ thì giờ trở về Việt Nam và giảng dạy. Nhưng có một số người ở Việt Nam đã tu, cũng có kết quả tốt. Vậy quý cơ quan nên liên lạc với họ và những người đó sẽ đóng góp trong xây dựng, xây dựng trong giai đoạn một trước, nhiên hậu có cơ hội Bé Tám sẽ trở về và mọi người hiểu được Pháp Lý Vô Vi, thực hành đúng đắn thì dễ ăn dễ nói hơn. Còn lúc này chưa phải là lúc thuận tiện cho Bé Tám về giải thích, tốn hao thần lực rất nhiều trong lúc công việc ở ngoài này rất đa đoan đang xây dựng, cũng cho người Việt Nam mà thôi. Mọi người đều vui và đều phát triển công chuyện đã dự định trước hết, không thể thay đổi. Vậy Bé xin thành thật cảm ơn quý hội và mong nếu có dịp ở tương lai Bé sẽ về giúp đỡ với khả năng sức khỏe của Bé sẵn có. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của của quý hội.

4) Trong một buổi giảng ở Đại Hội Úc Châu vừa qua, có một bạn đạo hỏi Bé Tám về đạo hữu Sáu Lung, câu hỏi có phần không được đúng khi bạn đó hỏi là:

- Có bạn ở Úc Châu nói là Bác Sáu Lung không được biết trước ngày bỏ xác, thực ra bác Sáu Lung có biết rất rõ và có nói với một số bạn ở Việt Nam. Về phần Bé Tám giải về bác Sáu Lung làm một số bạn ở Việt Nam chới với vì theo họ thấy Bác Sáu Lung hạnh rất tốt và độ cho rất nhiều người được tu. Có một thời đồng người đến tầm bác học đạo ở khắp nơi (từ tỉnh xa đến từ năm giờ sáng).
- Vì nghe nói lúc xưa khi Bé Tám rời Việt Nam, Bé Tám có giúp Bác khai thông các huyết đạo để bác có khả năng giúp đỡ các bạn khác trong lúc Bé không còn ở Việt Nam (Điều này thực hư thế nào không rõ lắm vì là lời bác Sáu Lung kể). Và có thời Bác thấy được tiền kiếp nhiều người, nói đúng tâm tư, tâm linh nhiều bạn, nhiều bạn đến gần Bác Sáu Lung cũng thấy điển rút nơi bộ đầu. Và ngay trong ngày tang lễ có vài bạn cũng xác nhận là đúng gần quan tài bác điển rút dữ, điển này do đâu rút ? nếu do hồn bác Sáu Lung thì sao có điển như vậy lại bị sa địa ngục ? Bé Tám giải minh cho lắm bạn không hiểu, có trình độ như bác Sáu Lung sao lại bị sa địa ngục, Bác đã phạm lỗi gì ? Bé nên nói rõ để các bạn khác biết đường mà tránh.

(308)

Nhiều bạn Việt Nam lo sợ vì nghĩ là tu trình độ như Bác Sáu Lung công quả giúp nhiều người tu hành mà còn phải sa địa ngục thì họ tu kém hơn, số phận sẽ ra sao? Xin Bé Tám giải thích cho rõ dùm khi một bạn ở Việt Nam điện thoại hỏi Bé về Bác Sáu Lung khi bác chưa bỏ xác . . . hào quang giả, nhiều bạn ở Việt Nam làm chuyện tào lao. . . Bé Tám giải để các bạn ở Việt Nam được hiểu rõ hơn và tránh mọi sự sai lầm trên đường tu.

Đáp: Có người đã nói rằng Bác Sáu Lung không biết trước được ngày chết! Bác Sáu Lung biết chứ, bệnh hoạn thân xác của Bác rất nhiều thì Bác cũng trở chết nhiều lần rồi, nhịn ăn để chết, điều đó ai cũng biết. Đối với một người già còn yếu ớt thì chuẩn bị sự chết chóc của chính mình. Một người thường không tu cũng biết được. Sáu Lung là người tự tu tự tiến đúng theo đường lối mà lúc tôi ở quê nhà đã thuyết giảng hằng tuần, Sáu Lung có đến gặp, phân giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm để về thực hành tu, Sáu Lung rất tinh tấn và lo tu hành. Nhưng mà trình độ tu phải cố gắng tu nó mới đi lên cao được. Chứ tu chưa đủ mà đi truyền pháp, thấy nhiều người tin cũng phải nói sai chứ không có đúng đâu, cho nên phải giữ pháp mà thực hành. Nói sai chỗ nào? Bé Tám không có khai mở cái gì cho Sáu Lung hết trước khi rời khỏi Việt Nam. Điều này không đúng! Người tu phải nói thật không nói sai. Khi nói sai là luồng điển đã dẫn sai, tạo tội cho chính mình. Nhiều phần hồn ở thế gian này có tu cho cách mấy chết cũng phải qua địa ngục, qua cuộc thanh lọc xem ý đồ tham dục còn không? Ý đồ tham dục còn thì phải ở đó học một thời gian rồi mới tiến lên. Địa ngục là chỗ cứu rỗi và dẫn tiến con người tu trở về với thực chất và mạnh tốt. Chứ nhiều vị ở thế gian này tu, đám ma đông đảo lắm nhưng mà xuống vẫn còn ở địa ngục vẫn phải học lại từ chữ một. Vì ôm kinh không hiểu kinh, không giải được thần kinh khối óc của chính mình là phải học lại từ chữ để phát triển tâm thân mà tiến hóa, chứ địa ngục không phải chỗ xấu. Địa ngục là giúp cho mọi người có tâm tu được trật tự trở về tu giỏi hơn, mạnh dạn dũng mãnh tu hơn không có bị yếu hèn. Một thời gian sau rồi, người tu nào cũng phải vượt qua những nơi này, kiểm chứng rõ rệt thì mới phát triển được tốt.

Hiện bây giờ tại Việt Nam cũng có hội để tìm lại Tiềm Năng của con người, thì cái hội đó phải biết thanh lọc. Tiềm năng là gì? Do đâu mà có? Thực chất tự nhiên và hồn nhiên thật thà của chính hành giả! Người tu không có thể nói láo, không có nói thêm, không có nói bớt được! Không có dối trá lường gạt lấy chính mình. Nếu dối trá lường gạt lấy chính mình là tạo tội mà thôi.

(309)

Cho nên người tu phải minh xét rõ ràng! Ngày hôm nay, sự xuất hiện của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tại mặt đất thế gian để cho mọi người ý thức được nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ mà thực hành, mượn nguyên khí của trời đất mà khai sáng chính mình chứ không có nhờ đỡ một vị sư phụ nào hết. Chính mình là phần hồn, chủ của tiểu thiên địa là sư phụ của lục căn lục trần, cơ tạng của chính mình. Phải cố gắng tu thanh tịnh, nhiên hậu mới có thể giúp đỡ vạn linh trong cơ tạng tiến hoá được.

Khi mà tiến hóa được mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất, nhân loại sẽ chung vui hòa bình, vì mọi người ý thức được khả năng của chính họ, ý thức được huyền bí nội tâm của họ, có cơ hội phát triển chứ không phải nhờ ơn trên hay nhờ cơ bút hay nhờ thần thánh ba xạo ở xung quanh. Xung quanh nói mà không làm được việc gì hết. Điều đó người Việt Nam không còn chấp nhận nữa. Qua đau khổ quá nhiều, qua sự phỉnh phờ lường gạt quá nhiều, nên thức tâm thực hiện khai triển trực giác của chính mình. Trong giai đoạn này là người Việt Nam phải làm cho chính họ và tương lai người Việt Nam mới thật sự tìm ra được tiềm năng của chính mình, mới cống hiến cho nhân loại ở tương lai.

Người đã chịu khổ người mới làm được, còn người ở trong sự sung sướng ỷ lại, tự lường gạt, là người đó chỉ đi xuống địa ngục rõ ràng không có phát triển được. Khi được nhiều người kính mến, chúng ta phải thành tâm tu luyện, chúng ta phải dẫn thân khai triển trực giác mới thật sự độ đời. Tu chỉ ỷ lại thần thánh và không khai triển trực giác, đó là tu xạo, tu gạt, không đúng, phải nhớ những lời của Bé Tám nói. Hai chữ không mới hợp lại thành ra số tám, là từ cái không không mà có. Người tu phải tiến về không không mới thanh nhẹ, mới đạt tới tiêu chuẩn tốt đẹp.

Nếu tìm tiềm năng của con người phải hiểu người đó đã về không chưa. Chưa về không là chưa có quân bình, còn ôm chấp, còn ôm địa vị, còn ôm tiền bạc là những người đó là ma quỷ tại thế gian không có phát triển được! Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu nghìn năm tại mặt đất nhỏ bé của chúng ta đã chứng minh rất nhiều chuyện, chuyện gì cũng khép vào chánh nghĩa mà không chánh, tạo loạn cho chính họ. Cho nên lúc chết, họ phải bị tội không phát triển được. Rốt cuộc những người theo họ đây cũng đang bơ vơ và không có phát triển vì những người theo chưa hiểu lấy chính họ.

Cho nên nhân cơ hội muốn tìm tiềm năng của con người, phải thực thi Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cho nó rõ ràng, khoa học rõ ràng, phát triển huyền bí trong nội tâm ta thì mới thấy rõ tâm linh. Còn ỷ lại ngoại cảnh, thờ

(310)

phượng, tham dục mà thôi, đó là tội vẫn là tội, không thể cứu được. Thực hành giải tỏa, buông bỏ tất cả những tánh hư tật xấu mới tự cứu được.

Những gì Bé Tám đã nói là Bé Tám đã ném qua, đã hành qua và đã hiểu rõ ràng mới nói ra. Vậy mọi người muốn nghe những lời Bé Tám phải nhận thức chính mình là Bé Tám, thực hành cho đúng, trở về với không không tự tại mới là đi đúng đường của Bé Tám. Còn nói áp dụng điển này điển nọ là đều sai, Bé Tám không nhận bất cứ một loại điển nào ở thế gian, từ cõi âm, Bé Tám chỉ tu đi lên, lên tới mức nào hay mức nấy, đi tới vô cùng sáng lạng diệu thanh của Trời Đất mà tiến hóa.

Sự thật là sự thật không có thế gian đối được, không cho chúng ta là hay, chúng ta là giỏi nhất ở thế gian, không có ai tài! Thế gian chẳng có ai tài. Súng ống nắm trong tay cũng là phải chết, không làm gì được. Tiền bạc chất đầy kho cũng là phải chết không làm gì được! Ăn ngày sáu buổi cũng chết không làm gì được. Chỉ có người tu khép mình khiêm nhường nhẫn nhục, thặng hoa tốt đẹp trong thanh tịnh thì từ trường sẽ tốt mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Nhìn hạnh chúng ta mà họ mới tu, phải kham khổ, phải nhịn nhục.

Như Bé Tám từ nhỏ đến lớn không dám làm điều gì sai quấy, nhưng mà thế gian họ cũng đổ lỗi đủ chuyện nhưng mà Bé Tám đâu có bao giờ trách họ. Bé Tám thấy rõ họ đang oằn oại trong bệnh hoạn sẵn có của chính họ chưa giải quyết được, tội nghiệp cho họ mà thôi. Rồi một ngày nào họ hiểu được Bé Tám, họ sẽ dẫn thân đi con đường của Bé Tám đã và đang đi thì họ sẽ tự cứu và đem lại sự thanh bình cho đất nước, cho toàn dân vui khỏe.

Ngày hôm nay, với chiều hướng tu tiến hướng về Pháp Lý Vô Vi mà tu. Đó không ngoài thiên ý! Sự sáng suốt ban chiếu xuống mảnh đất eo hẹp cũng do một số người tu mới đúc kết được một chút đỉnh. Rồi chúng ta sẽ ngồi lại, bằng lòng nghiên cứu mới đúc kết thành một chuyện vĩ đại cứu độ quần sanh tại mặt đất. Việc làm của người đau khổ, người Việt Nam đau khổ, từ trí thức cho đến dân ngu cũng đều đau khổ! Ngày hôm nay chúng ta phải tìm tòi tại sao có sự hiện diện trên mặt đất lại đau khổ. Chúng ta hơn con thú nhiều, có khối óc, có cơ tạng, có tâm linh, chúng ta rất phong phú nhưng mà không sử dụng khả năng của chính mình thì bị làm lạc đó thôi. Nếu mà trở về với thực chất, sử dụng khả năng của chính ta thì chúng ta thành một khối văn minh tốt đẹp nhất trên mặt đất này!

Trong thực hành chứ không phải trong láo khoét lý luận, nói tiền kiếp người này, tiền kiếp người kia mà không biết tiền kiếp của chính mình, ở đâu? tại sao? Đó là

có phải bị nhập không? Bị ma quỷ không? Cơ tạng bị ô nhiễm không? Không có phát triển, không làm chủ được chính mình mà đi nói chuyện tiền kiếp của người khác. Mấy sợi lông nheo trước mắt cũng không thấy mà dám nói thiên cơ, phải cái đó là tự dối trá không?

Cho nên người dân chúng ta quá đau khổ, không có tin tưởng những sự dối trá nữa, phải khai triển thực chất của chính mình mới là đúng đường lối của tâm linh. Chúng ta đã bị vầy xéo nhiều kiếp, nhiều chế độ rồi, không phải một chế độ! Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, phát triển, đi lên, giải thoát. Chúng ta có cơ cấu thiên quốc ổn định, không có đau khổ, mà người nào cũng là thật tình thương yêu lẫn nhau trong xây dựng, thanh tịnh và giúp đỡ, bố thí chơn ngôn cho chúng ta, không cho chúng ta lầm lạc nữa nếu chúng ta đến đó.

Chỉ đây công một chút, giai đoạn đầu, thực hành Pháp Lý Vô Vi, rồi đi đến đó là các bạn sẽ sung sướng vô cùng. Chúng ta có một chỗ giàu mạnh tươi tốt, không sợ động đất, không sợ bão bùng, không sợ nguy hiểm, tâm tư lúc nào cũng đem lại bình an cho tất cả mọi người ở xung quanh chúng ta nếu chúng ta đi đến đó.

Có gì sung sướng bằng chúng ta tu, văn minh siêu giác. Văn minh siêu giác là sao? Nghe được, hiểu được và hành được mới là văn minh siêu giác, chứ không phải nghe kinh rồi bỏ xó, rồi lợi dụng kinh kệ rồi nói bậy bạ, nói ông Phật này ông Phật kia, rồi thờ ông Phật này ông Phật nọ, rồi cuộc rồi đem cả lũ xuống địa ngục, học lại từ đầu. Bây giờ biết bao nhiêu đang ở dưới, đâu có tiến lên được.

Cho nên các bạn cố gắng thực hành đi, cứ việc bao nhiêu công chuyện đó, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thực hành cho đúng đắn, Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng đắn là các bạn sẽ đi bất cứ nơi nào các bạn đi, không ai có thể ngăn cản các bạn vì tâm thức và hạnh đức của các bạn càng ngày càng dồi dào, vững mạnh trong tiến hóa, bằng lòng đi chứ không có trở trăn trước khi chết. Sợ chết mới trở trăn trước khi chết, bằng lòng đi tức là chúng ta không có chết. Vô sanh bất diệt kia mà! Phải hiểu nguyên lý của phần hồn là vô sanh bất diệt, chỉ có tu tiến mà thôi, có xuống địa ngục cũng học, học khổ rồi tiến trở lên, làm thú, làm người, rồi tiến hóa nữa.

Bây giờ tất cả các bạn nhìn trước mắt các bạn, các bạn thấy không, con thú con bò phải chịu bao nhiêu kiếp làm con bò mới trả được xương máu da thịt của chúng ta, tức là hoàn lại cái nợ trước kia chúng ta làm vua làm chúa, làm xếp sòng, ăn hối lộ đủ chuyện, gạt dân, bây giờ phải trả hết. Một con gà, con chó, cũng đều có gia đình, đầm ấm của nó nhưng mà nó luôn luôn nó ở trong thiếu

(312)

thốn! Tại sao nó phải thiếu thốn? Vì nó càng ngày càng phung phí nguyên điển của Trời Đất thì nó phải chun vào trong cái cơ sở eo hẹp như con thú. Nó biết sống, nó biết vui, nó biết nóng biết lạnh nhưng mà nó không giải quyết được, vẫn ở trong thiếu thốn. Con trùn con đế còn thiếu thốn nhưng nó vẫn sống, nó vẫn vui, cho nên các bạn nhìn ra mới thấy là cái cảnh luân hồi rõ ràng. Mọi người sẽ tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính nó, nhập vào cuộc nào phải hành và phát triển nơi đó. Cho nên làm con thú phải hi sinh cho con người.

Khổng Tử cũng có nói: cái lưng hướng lên trời là cho người ăn, rất rõ ràng, nó phải học cái hạnh hy sinh, vì lúc sống nó làm quan, nó đi ăn hối lộ của người ta, nó không có hy sinh. Mà nó thành tâm phục vụ nó mới là hy sinh, noi theo gương thiện lành của Thượng Đế là chỉ có phục vụ không có ăn hối lộ của người ta, thì lúc chết nó mới được thăng hoa tốt đẹp.

Mỗi mỗi trong nguyên lý của Trời Đất đều có trật tự, có luật nhân quả, chúng ta là người dân khổ, thấy rõ luật nhân quả, trước kia làm quan tốt đẹp lắm, xe hơi nhà lầu mà khi loạn lên, tánh tình như con thú, dành ăn từ khúc bánh mì, trong người sự tốt đẹp đều mất hết! Tại vì nó thiếu tu, nó không biết khả năng của chính nó, nó phải tin tưởng nơi khả năng của chính nó để phát triển.

Tại sao người ngoại quốc bên Âu Châu họ cũng khổ như chúng ta mà họ phát triển được nhà cửa tốt đẹp, xe cộ tốt đẹp? Vì họ tin nơi khả năng của con người có thể ngồi chung lại với nhau để xây dựng cho nhau. Họ không phải hướng về tâm linh, hướng về vật chất mà họ làm trật tự của vật chất. Cho nên vật chất sẽ hình thành, hội tụ đẹp và cống hiến phục vụ xã hội. Họ theo chiều hướng của Chúa, đường lối kinh thánh đã phân giải cho mọi người thấy rõ sự hợp tác xây dựng bác ái là cần thiết. Họ chỉ xây dựng tới bác ái thôi, nhưng mà họ cũng đạt tới thánh giới được.

Còn nếu chúng ta dốc lòng tu, khai triển tâm linh, phước huệ song tu, cứu được mình, cứu được thể xác bình an, huệ sáng suốt, phục vụ tất cả mọi người không kể công, trong xây dựng thì xứ sở chúng ta tốt đẹp biết là bao nhiêu. Đúng theo đường lối chung hợp hòa bình tiến hóa rõ ràng. Sự mong muốn của người cách mạng cũng vậy, phải biết làm cách mạng tâm linh, sửa tâm của chúng ta, chúng ta mới tiến tới sáng suốt. Cách mạng tâm linh là cần thiết, cách mạng vật chất mà trí tuệ không có là chỉ tạo loạn thôi, không tiến. Cho nên chúng ta đã dự nhiều chiều hướng rồi, bây giờ phải đầy công phát triển lấy chính mình. Chúng ta là một của bấu trần gian, nếu xây dựng lập lại trật tự sẽ cống hiến cho chúng sanh càng ngày càng tốt, nhân loại thế giới sẽ noi đó mà tạo ra cảnh hòa bình tốt đẹp.

(313)

Chúng ta là xứ nhỏ, chịu ngồi lại với nhau, làm việc với nhau, thực hành đứng đắn thì chúng ta mới trở lại vị trí Hòn Ngọc Viễn Đông được, vui hoà tốt đẹp biết là bao nhiêu. Chỉ trong thực hành tâm thức, không phải đi mượn tiền viện trợ, mượn tiền của ông Trời đủ rồi, lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng lấy chính mình là đủ rồi, chúng ta có một cửa vô cùng tận, vừa tâm linh, vừa vật chất, toàn dân có cơ hội tu, hoa quả tốt đẹp, từ trường chạy tốt, xứ sở chúng ta có một niềm vui thắm thía đậm đà. Người dân sẽ có cơ hội chung vui hòa bình tốt đẹp.

Thành thật cảm ơn những câu hỏi của các bạn ở Việt Nam.

5) Bé khuyên Soi Hồn ba lần và Pháp Luân thêm mỗi ngày, điều này là cho các bạn mới hành pháp lý hay là cho tất cả các bạn đã hành lâu năm?

Đáp: Người tu ban đầu học cách thức ra sao phải tiếp tục thực hành như vậy. Mới tu cũng như tu lâu phải hành đều thì mới phát triển, mới phát minh được những điều lành. Đừng nói tôi tu tới đó, tôi đủ rồi, tôi lớn rồi, tôi bây giờ là ông Phật rồi, không phải vậy. Người tu phải nghiên cứu những cái gì mình làm hằng ngày như vậy mới phát triển được! Phải chống lại cái tánh cống cao ngạo mạn, không lấy quyền chức đè bẹp người kế tiếp nhưng mà người tu cao phải hạ mình xuống phục vụ người mới. Người tu cao là học trò của người mới tu chứ không phải người tu lâu là làm thầy của người mới tu, trật rồi! Người mới tu mới có sự thối mắc, người mới tu mới có những câu hỏi hợp thời đứng đắn hơn, thì người tu lâu phải thanh tịnh, nhịn nhục và phân giải phục vụ rõ ràng. Người tu Vô Vi không có địa vị, không có người nào có thể thế Bé Tám được, Bé Tám thực hành thì người mới tu cũng thực hành mà người tu lâu cũng phải thực hành. Người nào chịu thực hành người đó là thế Bé Tám rồi. Trong thực hành, chứ không có áp dụng lý thuyết, kinh kệ sách vở bất cứ của ai. Phải thực hành để giải quyết tâm tư của chính mình trước hết, mới đem lại sự sáng suốt thực hành cho chính mình để ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta nhìn kỹ Đức Thích Ca tu ngày nay có nhiều người thờ tại sao? Đức Thích Ca có tu cho các bạn không? Đức Thích Ca không có tu cho ai hết, Đức Thích Ca không có kiếm sự phụ nào tu hết, tự tu tự tiến mà thôi và Đức Thích Ca đã thành đạt được hiệp khí cùng Trời Đất và đem lại bố thí chơn ngôn cho chúng sanh cùng tu cùng tiến. Vậy chúng ta tu đây là tự tu tự tiến, hòa hợp với nguyên khí của Trời Đất, chúng ta không có của cái, không có gia cang, không có địa vị, chỉ có tâm thức, có điển quang thẳng hoa đi lên trở về thiên quốc mà thôi! Khi tu thanh tịnh mà hiểu rõ điều này là dừng mãnh tu tiến một đường một không thay đổi mới thật sự đem lại sự bình an cho chính mình và ảnh hưởng cho người kế tiếp. Đức Thích Ca tu có một mình, làm một việc cho tất cả mọi việc. Và tại sao nói Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc? Là Ngài tu khai

(314)

sáng chính Ngài mà thôi. Ngày hôm nay tất cả mọi người muốn tu khai sáng chính họ phải thực hành đường lối cũng như Ngài, dũng mãnh như Ngài có bao nhiêu đó thôi! Chứ Ngài đâu có ôm chúng ta đâu, mà chúng ta đều đâm ra thờ, ngược lại lợi dụng Ngài và không hành đúng như Ngài, ai là người mang tội? Chuyện đó rất rõ ràng trước mắt! Con người làm cách mạng phải thấy điều này, thực hành đúng đắn, thực hành cách mạng tâm linh, giải quyết trận đồ tăm tối của thế gian này, điều cần thiết chúng ta làm, chúng ta không làm những điều không cần thiết nữa thì nước chúng ta sẽ giàu mạnh, dân chúng ta sẽ sáng suốt hơn.

Rất tiếc Bé Tám lúc này không về Hà Nội được, nhưng mà Bé Tám xin gửi những lời chân thật tâm tư của Bé Tám như thế nào nói như thế đó. Bé Tám chỉ biết phục vụ mọi người nếu mọi người chịu học và tiến hàng tuần thì sẽ có cơ hội học đó mà tiến, tương lai sẽ vinh quang và tốt đẹp không cần ý lại nơi nào hết. Xứ ta có thể phát triển, xứ ta có văn chương, có ngôn ngữ phong phú. Tiếng Việt Nam rất phong phú, chúng ta tu thanh tịnh rồi chúng ta sẽ phổ biến cả thế giới, người ta sẽ nói tiếng Việt Nam một cách dễ dãi, học đạo tu tinh tấn và xây dựng cho mọi người cùng tu cùng tiến. Bạn bè chúng ta khắp năm châu càng ngày càng đông và xứ sở càng ngày càng phồn thịnh. Vui là người dân hiểu được luật nhân quả, người dân tự động làm điều lành không cần phải chánh phủ đi theo bên họ để làm gì. Họ tự thức mới kêu là tự cứu. Mà không có tự thức làm sao tự cứu? Hằng ngày họ thực hành họ tu tiến, họ lấy được nguyên khí của Trời đất về nuôi dưỡng tâm thân thì họ hãnh diện, rất hãnh diện. Họ thấy tương lai của họ không còn bơ vơ nữa. Điều cần thiết nhất cho người Việt Nam đau khổ hiện tại, tương lai chúng ta sẽ sống trong trật tự, khi chúng ta hiểu được điện năng con người của chúng ta và khối óc chúng ta phát triển hòa hợp với máy vi tính của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta sẽ sản xuất biết là bao nhiêu chuyện hay cho mặt đất.

Ngày hôm nay chỉ một phần của khối óc chia ra là chúng ta học biết bao nhiêu máy vi tính, làm cái gì cũng nhanh hơn con người, trật tự hơn con người. Mà nếu chúng ta biết lấy nguyên khí của Trời Đất, lấy sự thanh tịnh của Trời Đất để lập lại trật tự khối óc của chúng ta có kinh kệ rõ rệt trong kinh vô tự, học mà tiến, đặng mà giải, sẽ không còn buồn phiền, khi buồn phiền xảy ra trong gia cang của chúng ta nữa, người dân mới thấy rõ hạnh phúc. Tôi có hạnh phúc tôi mới được làm người. Tôi có hạnh phúc tôi mới có cái pháp để khai sáng cái tài sản cuối cùng của chính tôi là cái tiểu thiên địa này, có khối óc, có cơ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang trong nội thức của chúng tôi. Tự khai sáng để phát triển! Điều của chúng ta làm thì thế giới sẽ làm, mọi người cùng học cùng tu, dũng mãnh tiến lên để giải tỏa sự đau khổ. Kể cả những xứ văn minh ở bên ngoài này cũng vẫn thiếu thốn điều đó. Chưa hiểu được tìm

năng của con người! Tiềm năng của con người là sự thanh tịnh và sáng suốt nhưng mà không có pháp làm sao thanh tịnh và sáng suốt được! Không có pháp khứ trước lưu thanh, không giải ra thì làm sao mà thanh nhẹ được. Chúng ta có pháp thanh nhẹ, tự tu tự tiến, tự giải tự thức, là con người tự nhiên mạnh lên rồi, không còn yếu nữa! Còn bằng không, không tiền không làm được việc gì thì con người yếu rồi, không cơm ăn cũng không làm được việc gì cũng con người yếu rồi. Hạt cơm do đâu? Do điển của Trời Đất hình thành, do công của con người. Công của con người là cũng là điển của Trời Đất hình thành, xây dựng. Chúng ta hiểu đây là lúa Trời, để nuôi dưỡng thân xác con người. Con người ăn mà không hiểu lúa Trời, không hiểu điển năng của Trời Đất là người lạc hậu không tiến hóa, không hiểu điển năng của Trời Đất.

Chúng ta là xứ gần mặt trời, thanh tịnh thì có thể xử dụng điển năng của mặt trời làm biết bao nhiêu việc. Ngày hôm nay xã hội văn minh ở ngoài này họ dùng điện năng mặt trời, mổ mắt, làm sắc đẹp đủ chuyện, làm được hết. Thiếu thanh tịnh mà không hiểu giá trị của Trời Đất. Trời Đất Người, có Trời có Đất mới có người. Mà con người là đại diện Trời Đất, tức là thể thiên hành đạo. Khai sáng được chính mình tức là thể thiên hành đạo, đem lại những điều lành cho con người và con người không làm điều ác nữa thì mặt đất sẽ tốt, bớt động đất, khí hậu phải thay đổi. Vì tham quá, xử dụng chất nóng quá nhiều, tham lam rồi làm mất quân bình luồng điển của vũ trụ, mưa gió bất thường, cho nên người tu Vô Vi, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp làm đủ việc, trở về với thanh tịnh mới có một từ trường tốt mới đóng góp cho tất cả toàn xứ sẽ đạt tới thanh bình thật sự mong muốn của con người cách mạng. Nói hai chữ Cách Mạng mà không biết xác chúng ta, không biết óc chúng ta làm sao làm được việc gì. Phải biết nguyên lý của cơ tạng do đâu hình thành. Tại sao tôi có sự hiện diện nơi đây để làm gì? Cách mạng để làm gì? Để sửa tâm thức tôi tiến hóa trở về thiên quốc rõ ràng không bị ô nhiễm nữa mới thật sự là con người cách mạng tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa hiện tại.

Bé Tám hôm nay chỉ có đóng góp bao nhiêu đó, ước mong các bạn đọc và tìm hiểu chiều sâu của các bạn mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

316

Anh nhớ em Hời sáng tâm ngày cuối sau :
 1. Thiên nhiên là gì? 29-05-97
 2. Địa điểm là gì?
 3. Cháu mẹ cháu con, đứa con bi. Khuyết Cháo tâm thần - Nguyễn Xuân

- Tại Sao?
1. Khi anh nào 5 giờ chiều hơi buồn buồn trong lòng (với buồn vô cớ) và làm như bị ~~đau~~ ở ớn nóng lạnh giống như ở ngoài lao phổi (Anh & Bà Phấn).
 5. Khi nằm hít thở - Khi hít thì cần hít cho thật ép hết xuống phổi bụng khò? Vì khi anh ép thật hết bụng anh cảm thấy như bị kích dục. Có phải ép quá hết bụng chạm vào phần dưới rốn tạo ra thế (Chò)? (Chưa hẳn).
 6. Khi hít thở ngoài - đây rốn đây ngực tung lên bỏ đầu, theo theo sách "tư thế em" thì đúng y - nhưng thời khi anh cảm thấy có luồng hơi đưa lên đầu - có phải gọi (Chò)? Hết.
 - Khi anh công phu, rốn đầu của anh có dấu hiệu như muốn ~~đẩy~~ một đầu rốn & - vì anh thấy luồng điện xoay xoay hơi rất giống như một đầu rốn rốn nhất.
 - rốn đầu của anh hiện nay - dù & công phu cũng vẫn cảm thấy rạo rạo thường trực - làm sao mình phải biết được cái nào là rốn - cái nào là lực cảm lực rốn - như trường hợp rạo rạo rốn đầu của anh, cái đó là gì?
 Anh quyết tâm công phu - đi sau này anh em mình cũng đi một con đường - Em có sách gọi qua cho anh, nếu có ở trên Cầm thì cũng gọi nữa - Chỉ gọi sách cần thiết hướng dẫn về tư thế thôi - Nhờ có gọi - Khiến font lại có hết tiền (Chò)? Vì sách về tây có kiếm quyết.
 Vài lời cho em rõ - Chúc Mã, gia đình em - Anh đi ba - Mai - Mai Lôi - Chi Prep được vậy Si Thái Bình.

T.B. ngày anh gọi thư
 là 18/8/97. Khi em có viết thư cho anh - Em cho biết thời giờ nào nào em rảnh trước.
 Có việc gấp Em đi số cho
 gặp Bình Nhạc K. P.
 Cháu & thườn rốn Huế.

Chào thân ái -
 Anh Sáu

 ↓ K P

322

Montréal ngày 29 tháng 5 năm 1997

K Đ ,

Thầy có nhận được những thắc mắc của con như sau:

- Câu thứ nhất, Thiên Tiên là gì?

Tại sao con người chưa tu tiến, chưa giải quyết được chuyện của mình lại muốn biết chuyện thiên Tiên? Thiên Tiên là con người thoát tục, thoát tất cả những chuyện gì ô trược của thế gian, tiến tới Bồng Lai Thiên Cảnh, cái đó kêu bằng Thiên Tiên.

- Còn Địa Tiên là gì?

Địa Tiên là ở thế gian, thờ cúng gọi là Võ Phật. Từ Thiên Tiên đi lên tới Phật là Văn; Địa Tiên thuộc về Võ, thờ cúng Thánh Thần này kia kia nọ là Địa Tiên; những vị đó có thể giúp đỡ về những phần tử chánh trị chơn chánh được làm việc phục vụ quần sanh tại thế gian.

- Còn cha mẹ sinh con ra khùng; khùng điên là vì gốc không tốt; trước kia chúng ta làm người không biết tu, tạo điều ác quá nhiều, ngày nay phải nhận cái hậu quả không tốt là sinh ra con khùng để giáo dục cha mẹ, để cha mẹ thức tâm biết làm phước thay vì hung ác.

Cho nên người khùng tại thế gian là cơ hội cuối cùng để cho nó tự thức và nó hướng về con đường tu tiến, cải sửa tâm thân ở tương lai. Có nhiều đứa ác phải trở lại mặt đất thọ lãnh cái bệnh khùng điên rồi bệnh cho đến chết, xuống Diêm Vương mới được xử lại, nó là một tội nhân tại thế gian chớ không phải tốt lành gì đâu. Đời vì bác ái, học kinh thánh, mới có bác sĩ để chữa bệnh cho người khùng, nhưng không bao giờ chữa được - khùng là khùng, chữa không được.

- Câu thứ 5, làm Chiếu Minh là hít thở điều hòa để giúp đỡ cho bộ ruột tốt, có đầy đủ dưỡng khí và giải trược khí trong bộ ruột mà thôi chớ không có ép, không có giữ hơi, chỉ hít vô đây bụng rồi thở ra, hít vô đây bụng rồi thở ra, cứ đếm như vậy; mục đích để đem cái dưỡng khí vào ruột và thanh lọc, giải cái trược khí cũng như phong thấp, và giấc ngủ không ngon cũng có thể khôi phục được. Nếu làm điều hòa tốt thì sẽ có được khôi phục giấc ngủ tự nhiên.

323

- Câu thứ 6: khi hít thở ngồi, đây rùn đây ngực tung lên bộ đầu, theo sách " Tu đi em " thì dùng ý nhưng đôi khi cảm thấy có luồng hơi đưa lên đầu, có gì không?

Cái đó là do Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức thì điển mới lên đầu, điển lên đầu được thì cố gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều, đêm đêm phải lo làm Pháp Luân Thường Chuyển, giờ tý thông khai là 11 giờ đêm là phải bắt đầu làm rồi. Trời Đất thông khai, lấy nguyên khí để giải tỏa trực khí trong nội tâm nội tạng thì trí tâm sẽ sáng ở tương lại. Bộ đầu cảm thấy điển chạy, đó là niệm Phật có hiệu lực. Nên tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm càng nhiều càng giải quyết được cái phần điển chạy trên bộ đầu, đó là do đâu? Do ngũ tạng làm Pháp Luân Thường Chuyển và khai thông lần lần cái huyết nhâm đốc cho nó tụ trên bộ đầu thì chúng ta phải tiếp tục làm nữa. Càng làm càng thanh tịnh, càng làm càng khai tâm mở trí, hiểu được nhiều chuyện. Quyết tâm tu thì trung tâm bộ đầu luồng điển hội tụ, nó mới thành cái tâm ở nơi đó: Điển tâm hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới tiến về sinh lực càn khôn vũ trụ; lúc đó là con người nó khỏe mạnh, và khi làm Pháp Luân Thường Chuyển thì cảm thấy hiệp khí cùng Trời Đất thì con người sẽ không còn lo âu, và hết khổ. Cứ giữ tâm thanh tịnh tu, Trời Đất sẽ an bài tốt đẹp tất cả mọi sự việc trong cuộc sống. Tự mình quyết định một con đường đi thì sẽ không bị sự phỉnh phờ của ngoại cảnh nữa.

Thế gian nói đủ thứ đạo nhưng mà đạo chánh của chính mình khai triển trực giác để khai thông thần kinh não học của chính mình không có. Cho nên cái pháp này co lưỡi răng kề răng niệm Phật sẽ khai thông tất cả, dùng ý chí niệm Phật. Phật Tiên nhện nhục khai sáng lấy chính mình thì tạo được hạnh đức tốt cũng như hoa nghìn năm không héo, dâng Phật, đêm đêm lo niệm Phật là dâng cho Phật thì đường đi rõ ràng, chúng ta sẽ có cơ hội đánh lễ Phật, đối với phần hồn là sẽ có cơ hội đánh lễ Phật là vậy.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng.

Ngày 26 tháng tư năm 1997

Kính Thầy quý yêu,

Mình Thầy viếng thăm San Jose, trông thấy Thầy khỏe mạnh riêng con mừng biết bao, lòng muốn quì xuống để làm lễ Thầy nhưng con nào có dịp để thân thương Thầy, mong Thầy hiểu cho. Thưa Thầy con có một người anh đang sống Việt Nam tại Cần Thơ, nhờ ơn đức của bề trên mà anh con nay đã chuyên cần tập luyện PLVV hằng đêm (anh con tên là Lâm kim Đăng) những ấn chứng gì đó con không biết hỏi ai nên đành xin hỏi thầy để giúp đỡ anh con trông bước đường bắt đầu tu học như con mấy năm trước đây. (kèm theo đây là bức thư từ Việt Nam, con kính dâng lên Thầy giúp đỡ)

Thưa Thầy, nay con đã xuống tóc để ngăn ngừa để ăn năn sám hối tội nghiệp con đã và đang mang, nay con tự thấy con vẫn còn thiếu dũng chí để lo cho con, nên con đã bàn với nhau là chúng con sẽ bán căn tiệm còn lại và chúng con sẽ đi làm cho người thì con có nhiều thì giờ để lo tu tập nhiều hơn là bây giờ chúng con quá bận rộn với căn tiệm hiện giờ mà chúng con thực không có một sự rảnh rỗi nào để lo tu tập như chúng con mong ước. Thưa Thầy nghiệp cần nhiều thì sự trở ngại cần to, chỉ có pháp của Thầy giúp chúng con giấy được nghiệp của chúng con đang mang. Thầy thường bảo tự tu tiến không nhờ cậy ai, con đã tự hỏi rằng con có ý lại không? Thưa Thầy con là người mang đầy hoài bão giúp cho xã hội một cái gì nhưng làm sao con giúp được khi con là người không thanh tịnh, con đang động loạn và con nóng lòng trở về yên tịnh cùng chung nguyện ý của Thầy đang mong đợi chúng con, vì thế con phải học dũng mãnh của Thầy, của bề trên. Một tuần trước khi Thầy đến San Jose con ngủ thấy Thầy ngồi giảng đạo, con bước vào và quì xuống lãnh lễ Thầy với lòng vui mừng và thương mến, Thầy quắc tay kêu con lại ngồi gần thầy. Con quá vui mừng Thầy ơi, không có cái giá trị nào sánh bằng giây phút ấy. Sau lần tỉnh dậy đó con lại cần quyết tâm nhiều hơn, là phải dũng mãnh trở lại không của buổi ban đầu thì con còn có cơ hội được gần Thầy nhiều bằng sự thực mà không phải là giấc mơ nữa. Xin Thầy giúp con đừng để đau khổ khi con biết nghiệp lực lôi kéo con xa Thầy vì thiếu dũng chí hành pháp do hoàng cảnh tạo ra mà con không còn đường chọn vậy. Chúng con tạ ơn Thầy đã giúp chúng con qua cơn khủng hoảng.

Kính yêu.

2 H 2 Vũ Gia Đình
Đong Kính

29.05.97
H

325

Montréal ngày 29 tháng 5 năm 1997

I con,

Thầy vui nhận được thư con và cộng với món quà con đã gửi tặng Thầy, thành thật cảm ơn con. Bức thư Việt Nam của anh con Thầy đã đọc và đáp xong.

Con xuống tóc là con có một sự quyết tâm tu tiến trở về với phần hồn của chính mình thì mới đạt được sự chánh giác tốt đẹp ở tương lai. Nếu xuống tóc rồi mà lo chuyện bên ngoài là không tiến. Xuống tóc rồi thì phải trì tâm niệm Phật liên tục. Con vẫn làm việc, vẫn buôn bán làm ăn là vẫn niệm Phật thì sự thanh tịnh sẽ giúp đỡ con an bài trật tự trở lại. Việc nên làm và nên giải bàn cách nào lúc đó con sẽ tự hiểu tự thức. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên, sau công việc làm, niệm Phật vào lúc nào, giờ nào con cũng có cơ hội tu, chớ không phải để tôi dẹp nghề buôn bán làm ăn rồi tôi mới tu được. Cái tâm con chịu niệm Phật, chịu giải nghiệp tâm thì nghiệp lực nó sẽ không còn lôi cuốn nữa, khi mà nghiệp lực giải được rồi con thấy đời là tạm và con sẽ bằng lòng phục vụ tất cả mọi người trong trật tự thì con làm nhiều mà không mệt. Con bằng lòng dẫn thân phục vụ tất cả mọi người; căn tiệm buôn bán là phục vụ tất cả mọi người, đâu đó có trật tự, giá cả đều đúng đắn chớ không có gian dối thì tinh thần chúng ta phục vụ tất cả mọi người. Thượng Đế cũng vậy đang phục vụ quần sinh thì chúng ta phải noi gương Thượng Đế phục vụ chúng sanh là điều mong ước. Mọi người đều bằng lòng hướng về phục vụ trong trật tự thì tâm linh sẽ được khai triển. Con niệm Phật liên tục thì sự liên hệ của con sẽ liên hệ với chư Phật chư Tiên để dài và công chuyện làm ăn sẽ được tốt đẹp và mọi người sẽ kính mến.

Con có duyên con mới được gặp Thầy trong cõi thiêng liêng, Thầy không có phổ biến điều này, Thầy chỉ lo tu thanh tịnh, ai gặp được ảnh hưởng họ, họ tự tu tự tiến, tương lai họ là Thầy. Thầy không có dị biệt, không có xa cách các con, lúc nào cũng bình đẳng, xác xa nhưng tâm không bao giờ xa, vậy con lo tu niệm Phật. Con niệm Phật con sẽ được gần Thầy nhiều, niệm Phật ít thì khó gặp Thầy. Con đừng thấy những cái gì con buôn bán làm ăn phục vụ quần sinh là nghiệp. Không phải vậy, đó là công chuyện để cho lực căn lực trần tự thức, cho nó làm việc nhiều, nó mới dũng mãnh tiến hóa thì phần hồn con mới có cơ hội tu tiến được, không sao. Con lo niệm Phật nhiều thì cơn khủng hoảng tự nó tiêu tan hồi nào con không biết, lo niệm Phật, nghe băng Thầy đọc Mục Bé Tám, lần lần con sẽ phát triển tốt đẹp.

Chúc con vui tiến.

Quý thương.

326

1. 29-05-97 ngày 24-4-97

Kính thưa Đức Thầy.

Chúng con rất vui mừng khi được tin Đức Thầy về đây với chúng con, điều mà chúng con mong muốn nhất là năm thầy Đức Thầy vẫn khỏe.

Hôm nay chúng con được quây quần bên Đức Thầy, dù chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, chúng con cảm thấy quá đầy đủ, quá hạnh phúc do Đức Thầy ban cho chúng con.

Trong dịp thầy về đây, con có chút tiền now xin kính biếu Đức Thầy để thầy đi dùng trong lúc đi phố đó chúng con kính chúc thầy Trường thọ.

Hãy kính
T. U. H

(377)

Montréal ngày 29 tháng 5 năm 1997

H con,

Thầy đã vui nhận được thư con cộng với món quà con đã tặng Thầy. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con. Thầy về San José, mọi người đều vui trong tâm thức tuy với thời gian ngắn nhưng mà chúng ta đã có cơ hội hàn huyên, tâm thức sung sướng như cả một năm. Nghe qua lời Thầy giảng con sẽ nhận được những gì Thầy đã hành tiến và tận độ các con để các con cùng tu cùng tiến. Dũng mãnh lên đi! Noi gương Thầy và thực hành như Thầy thì tương lai con sẽ đạt được cảnh vinh quang tốt đẹp từ đời lẫn đạo, không có khổ nữa.

Tu để giải khổ của nội tâm tức là giải nghiệp lực trong nội tâm. Con nghe băng Thầy, thực hành cương quyết thực hành và dứt khoát thì tự nhiên con sẽ tận hưởng nguyên khí của Trời Đất mà khai sáng tâm thức của chính con.

Thành thật cảm ơn và chúc con vui khỏe.

Quý thương.

(378)

Lương Sĩ Hằng.

Bà lớn khi lấy thấy, thấy xem bản ảnh chụp cho hay lúc thấy là hay không
giữ cho con, vì con ở Missouri & bạn nào nào xem bản ảnh chụp của
con, con từ chối được bao nhiêu mà lúc này khác không con ở Missouri
vậy như thấy xem là để thấy chính điểm cho con cái con ở Missouri cho
ở an lành cả.

Năm nay tại hội Las Vegas con có đem cái nưê phát thanh vô vi kỹ
tuần để cho dân chỉ biết về hiện cái tâm sâu của vô vi, tại anh Lạc
có phở bán tại cuộc đại hội này chưa hề tiền, sau đại hội con có
như anh Lạc có gặp lần chuyến đi, mai đến nay đã thành sự đáng thấy
có nhiều nơi có muốn thấy quán bán này vào và sắp thành sự và
phát thanh kỹ tuần tại nước Mỹ có 4 địa điểm, ở Nam Cali
Los Angeles & từ đó phát thanh ở Bắc Cali SAN Jose & địa
điểm phát thanh ở tiểu bang Dalac & địa điểm phát thanh ở tại
Texas & các địa điểm & địa điểm phát thanh và ở Mỹ có 4 địa
điểm phát thanh kỹ tuần về nưê vô vi, và anh Lạc biết được
và bán vô vi bị thấy thấy, lần đầu tiên hiện được 54 tuần
hơn & năm rồi sẽ phát thanh và con đó như ở anh Lạc là phát
thành tại người phi kỹ thấy của có quy để phát thanh hiện tại sau
đấy vô vi gọi một chút quán chỉ gặp thêm vào đó đó một cho
đức thấy, thấy người chỉ & như chỉ thấy giờ làm đi đây đó tại quán
còn rất mỹ là biết con ở ra đã thành tựu được.

hình ảnh

330

Con Mỹ cái thức & là thấy có ra 7.000 Dolli thấy hiện ở một
hàng cái cái từ thành hiện tại ở thì thấy có lẽ đảo lại về SAN Jose
còn giờ giờ ở đi xa được, như đây may thấy về SAN Jose có
thấy hơn vô vi & đây giờ và lúc con giờ chết hóa mang gặp
được phát thấy, đến đây con đến tận này

Cười lấy tạ ơn đức thầy kỹ tên Đệ tử L T B

Đệ tử Bào

Bối Chẩn: Con gọi ảnh chụp cho thấy xem và chính điểm cho con, thấy xem hay có thể
thấy meo lại con vì ảnh chụp hình đức thầy ở nhà của con ở miền bắc có hình đức thầy
con yêu cái đức thầy ở chỗ ở bạn nào nào xem ảnh chụp của con, chỉ có thể mà thôi

Montréal ngày 2 tháng 6 năm 1997

Bác B ,

Tôi vui nhận được thư bác đề ngày 25 tháng 4 năm 1997, được biết bác vẫn khỏe mạnh và những ấn chứng chiêm bao mà bác đã thấy được tức là bác có duyên lành tu học hướng về Trời Phật hành sự, đó là cơ hội may mắn của những người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Nên giữ đó hướng về thanh tịnh mà trì chí hành pháp, tương lai mới có cơ hội độ người kế tiếp. Biết được thanh cảnh của Trời Đất, dốc lòng lo tu, không nên phiền phứt bất cứ ai, càng tu nhiều càng thanh tịnh sẽ có cơ hội tương hội tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn, rõ rệt hơn, chỉ cần dần dần lo tu mà thôi. Còn chuyện đời bệnh hoạn là đương nhiên nó phải có. Do đâu đến? Càng tu càng thanh tịnh càng thấy do cái miệng mà thôi, ăn nhiều, tham sống sợ chết thì sinh bệnh thêm là vậy.

Chúng ta đã có duyên lành, có pháp giải trước, ăn nhiều thì giải không kịp, ăn vừa thì có thể giải kịp được, tâm thức yên ổn, sự chết chóc không đến với chúng ta. Dốc lòng lo tu, dần dần hành pháp, ngày đêm cũng vậy, sự phát triển tâm thức là điều may mắn của phần hồn, cố gắng tu đi sẽ không bị âm binh lợi dụng, nếu xưng hô đủ thứ sẽ bị âm binh lợi dụng, nó đưa chúng ta về vô Phật là cùng: có địa vị ở thế gian nhưng mà rốt cuộc không có kết quả cho chính mình. Nhân tiện tôi về Montréal nghỉ ngơi được đọc qua thư của bác, rồi đây để chuẩn bị mổ con mắt cho nó sáng tỏ hơn mới đọc thư của bác được, chữ quá nhỏ nhưng rất đẹp.

Bác có duyên lành được gặp tôi, gặp được những hình ảnh siêu thoát ở Bên Trên, điều đó là may mắn nhất cho phần hồn bác, giữ tâm lo tu, chuyện đời gát bỏ, không xia tới, không nên trách móc bất cứ ai, nếu chúng ta tu pháp lực đầy đủ thì mọi việc sẽ đến với chúng ta để đãi, không khó khăn. Bác thấy được, hành được thì bác phải tin mà hành tới vô cùng là vậy.

Chúc bác vui tiến.

Qui thương.



Lương Sĩ Hằng.

T.L. 15. 06.97
H , ngày 12-6-1997

Kính thưa Thầy,

Trước hết con kính thăm sức khỏe của Thầy và sau đây con kính trình Thầy như sau :

1.- Về chuyến đi cruise Alaska vừa qua :

Con đi cruise từ ngày 1-6-97 đến ngày 8-6-97 cùng các Anh Liêm (Austin), Anh Huệ (California), Con và cháu Tùng Trần (con trai út của con vừa ra trường Y khoa ở Dallas vào ngày 31-5-97 và sẽ tiếp tục học chuyên khoa tim). Hai Anh Trấn và Anh Long (T/Đ Culver City lưu động) không đi nên ghế chót được thay thế như trên. Chuyến du lịch 7 ngày trên du thuyền lớn (khoảng 70.000 tấn), ăn uống rất đầy đủ, được nhìn tận mắt cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ của núi non, băng tuyết. Có lúc có những cảnh hơi giống như Vịnh Hạ Long của Việt Nam nhưng không đẹp bằng. Ngoài ra, con còn ghé thăm 4 tỉnh của Tiểu Bang Alaska từ nhỏ đến lớn. Trên thuyền con được nhân viên đặc trách hướng dẫn xem các phòng họp chứa được 200 và 550 chỗ ngồi, trang bị đầy đủ các dụng cụ điện tử âm thanh và ánh sáng.

Hôm nay con cũng gửi thư cảm ơn Ban giám đốc hãng tàu tại Miami và hẹn sẽ gặp để thương lượng giá cả sau khi con nhận được chương trình của cruise năm 1998.

2.- Về Đại Hội Las Vegas 1997 thì khoảng cuối tháng 9/97, con sẽ trở qua để duyệt lại lần chót với Ban giám đốc về số phòng và các chi tiết cần thiết. Ngoài ra, con kính xin Thầy, lúc nào rảnh, cho bài thơ và bài giảng về Đại Hội "QUI TỰ TÌNH THƯƠNG". Riêng bài giảng con sẽ nhờ Cô Kiều Hòa thực hiện CD.

Trong phiên họp đầu tháng 2/1997 tại nhà Anh Trấn (CA.) các anh trong Ban ghi danh đã đồng ý mọi bạn đạo đi dự Đại Hội đều phải đóng lệ phí kể cả các nghệ sĩ. Con kính thỉnh ý Thầy về việc này.

332
Ngay sau khi Đại Hội Las Vegas 1997 bế mạc, Cô Kiều Hòa muốn tổ chức buổi cơm chung với bạn đạo vào chiều 24-12-97, có phụ diễn văn nghệ, để gây quỹ cho đài phát thanh. Vì có liên hệ với Đại Hội nên Cô nhờ con trình thỉnh ý Thầy. ... 2/...

- 2 -

3.- Về Tổ chức Vô Vi Quốc tế (Vo Vi International) đã xong phần xin giấy phép và hiện con đang lập thủ tục xin miễn thuế. Nội qui của tổ chức sẽ được gửi để trình thỉnh ý Thầy vào vài tuần tới. Con cũng đang soạn thảo bản nội qui bằng tiếng Mỹ để trình chánh quyền địa phương.

Con kính chào và kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe.

Kính thương,

T B T

333

Con cũng cố gắng sắp xếp để đi dự Thiền ca vào tháng 8/97.

☐ Montreal, ngày 16 tháng 6 năm 1997

Anh T

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 12/6/97 được biết anh đã được du ngoạn miền Alaska và cảm nhận sự vĩ đại thiên nhiên của Trời Đất, rất lộng lẫy và tươi đẹp.

Về đại hội tâm linh ở Las Vegas, khi chúng ta dùng đề tài : ' Qui Tự Tình Thương' thì chúng ta phải thực hiện đúng đắn đường lối theo tinh thần của tâm linh, và không có tổ chức cái gì để quyền tiền cho đài phát thanh, vì chương trình này chưa hoàn tất . Một khi chúng ta làm được rõ rệt, mọi người đồng ý rồi thì tương lai chúng ta sẽ có nhiều người đóng góp cho chương trình này hơn. Không nên tổ chức quyền tiền, sẽ làm mất thể chất tâm li nh.

Đại Hội Tâm Linh nhằm phát triển tinh thần tu học, nên không đặt nặng về văn nghệ quá nhiều. Những nghệ sĩ muốn tham gia thì chúng ta đã có những người nghệ sĩ đã tu, họ ý thức được việc tu, thì có thể giúp đỡ cho đêm văn nghệ của đại hội. Đó là do sự phát tâm tạo phước cho những nghệ sĩ. Đại Hội cần sự đóng góp chung, chứ không có mưu lợi ở trong đại hội được. Còn nếu các bạn muốn tổ chức văn nghệ để muốn người ngoài vô hát như chùa chiền, này kia kia nọ... thì cái đó nó khác. Cái đó là Thiên Ca do Voviled Music Productions đảm trách làm việc cho đại chúng . Về phần này thì mỗi người phải đóng góp một phần trong xây dựng để giải những phần keo kiệt trong nội tâm! Còn về Đại Hội Tâm Linh thì không nên mượn đại hội để quyền tiền làm việc này việc kia nữa vì bạn đạo đã tiêu hao rất nhiều rồi. Nếu Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Quốc Tế muốn mời 1,2 nghệ sĩ mới thì cái đó do khả năng của đại hội làm, nhưng không cần thiết phải chú trọng về văn nghệ hơn là những chương trình phát triển tu học của những người đang tu thiền . Đại Hội làm văn nghệ vừa phải như thường lệ các đại hội đã làm; chúng ta cũng có thể dùng bạn đạo có tu thiền, cũng có giọng ca sống động về điển quang, có thể giúp đỡ bạn đạo ý thức mức tiến của tâm linh vô vi là cũng đủ .

(334)

Đại Hội của chúng ta là đại hội tự động đóng góp để thể hiện tâm linh và xây dựng tâm linh trong mỗi kỳ . Tinh thần của đại hội đặc biệt hơn những kỳ hội họp khác. Chúng ta cần cố gắng giúp đỡ mọi bạn đạo hướng về tâm linh tu học để cộng hưởng sự hòa bình trong nội tâm.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của chính anh.

Quí thương,


Lương Sĩ Hằng

T.L.
22-06-97
H.M.

L H ngày 28-5-1997

Kính gửi Đức Ông-Ơám

Con tên S h S 36 tuổi hiện ngụ tại Chi trấn Long Hải.
Nhân dịp các ban viết thư kính thăm Đức Ông-Ơám. con có
đôi lời kính thăm Đức Ông-Ơám cùng gia đình được bình
an.

Con may mắn được Đức Ông-Ơám chăm sóc cho hai lần
tại Chu Hải Bà Rịa, vào năm 1977 và từ đó con hành
pháp cho đến bây giờ.

Đến năm 1980 con được may mắn gặp Thầy Lưu-Đức.
và con được Thầy hướng dẫn, dạy dỗ con như trong
một mái ấm gia đình, khiến cho con vô cùng xúc động
và từ nguyện sẽ theo bước chân của Thầy.

Nên hôm nay con viết thư này kính Đức Ông-Ơám được
đôi lời chúc khỏe an khang mừng thọ và xin Đức
Ông-Ơám cho con lời khuyên để con vững tiến trên
đường hành pháp.

(335)

Kính thư

con

S h S



Atlantic City, ngày 22 tháng 6 năm 1997

T con,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 23/5/97 tràn đầy tâm hồn mộ đạo của chính con, con có duyên lành gặp được thầy Lưu Đức dẫn dắt con tu học là điều may mắn cho chính con. Vậy con nên thực hiện đúng đắn, trì tâm tu luyện để tự cứu rỗi phần hồn ở tương lai.

Phương pháp PLVVKHHBPP, mọi người đã dày công tu luyện đem ngày từ trong nước cho đến hải ngoại, đều xây dựng cho tâm linh tiến hóa và đem lại sự bình an cho tâm lẫn thân, nhưng hành giả phải thực hành thì mới có kết quả tốt cho phần hồn.

336 Ông Tám năm nay được 74 tuổi đã phục vụ mọi người trên 40 năm, thư từ quá nhiều, ông Tám chỉ tóm tắt vài lời khuyến khích con tự tu tự tiến và thường xuyên niệm Phật để tự giải nghiệp tâm từ nhiều kiếp. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(2) - Đức Quốc, ngày 11 tháng 5 năm 1997

Kính bạch đức Tôn sư,

Kính thưa Thầy,

Sau khoá Sống Chung tại Pháp và buổi Thiền Ca Paris, cho đến nay con đã xa Thầy khá lâu. Lòng vô vàn nhớ thương và vẫn thường ao ước có thêm dịp được hội kiến với Thầy.

Năm nay, vì những ràng buộc thế tục và cũng vì bổn phận của bậc cha mẹ đối với con cái, phải lo lắng cho hôn nhân của chúng, nên tháng tám này, con không thể tham dự KHÓA SỐNG Chung và Thiền Ca tại Washington DC mặc dầu lòng vẫn ao ước. Con thật tiếc rẻ và sự nhớ thương Thầy lại càng nung nấu con nhiều hơn. Hôm nay mượn những dòng chữ này con kính xin gửi đến Thầy tình cảm dạt dào của con, đồng thời xin kính chúc Thầy luôn được sức khỏe dồi dào, tinh thần luôn tráng kiện để đầu đất chúng sinh đứng theo tâm nguyện của Thầy. Tiện đây, con cũng xin trình lên Thầy một vài sự việc, mong Thầy cho chúng con những điều dạy bảo.

Kính thưa Thầy,

Vô Vi Đức Quốc, một năm trở lại đây đã nhiều khởi sắc, kể từ ngày huynh Nguyễn Văn Quan, tuổi đời tính ra còn trẻ, nhưng tâm đạo vốn dồi dào nên sau ngày nhận trách nhiệm nặng nề, huynh đã tìm cách hàn gắn lại những nứt mẻ đã vô tình xảy ra trước đây. Đến nay, chỉ sau 6 tháng phụ trách, Vô Vi Đức đã đoàn kết lại mà điển hình nhất là cùng một lúc 15 huynh đệ tỵ muội đã đút đơn vào Hội, trong số này gồm có một số huynh đệ lớn tuổi, vốn từng đảm nhận một số trách vụ đại diện Thiền Đường, Trung Tâm Trường. Điều phấn khởi hơn nữa, huynh đệ trong hội Ái Hữu Vô Vi Đức, mới cũng như cũ, đều nhất tâm thương yêu và hợp tác chặt chẽ với nhau để làm việc.

Con năm nay cũng đã tròn 60 tuổi. Tuổi 60 là tuổi gần đất xa Trời. Biết vậy nên con đã thăm nhắc nhở mình rằng lo tu, mỗi ngày gắng thiền được 3-4 cử, để có chút điểm may ra ngày lìa xác, hồn được về chốn thanh nhẹ tiếp tục tu hành. Ngoài ra, lòng con cũng mong mỗi làm được một việc gì khá đi hữu ích cho Vô Vi Đức Quốc.

Cần đây, thể theo tâm tư, nguyện vọng của nhiều đạo hữu Vô Vi Đức muốn cho nơi mình định cư trong tương lai có một cơ sở tâm linh lớn như một Thiền Viện chẳng hạn để tu học...con đã phát tâm đứng ra qui tụ một số huynh đệ thành lập một "BAN VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG THIỀN VIỆN TẠI ĐỨC".

Việc tuy mới bắt đầu và "vạn sự khởi đầu nan", như Thầy đã rõ. Tuy nhiên với tâm phục vụ đạo pháp, con và chư đạo hữu trong Ban Vận Động vẫn kiên trì không nản chí.

Chúng con đã thành lập một Bản Cam Kết để làm việc chung, đã hình thành một "sổ vàng" để khích lệ và cổ động vấn đề tài chánh, tạo cơ sở ban đầu cho một tương lai dài, có thể 5, 10, 20 hay 30 năm sau này không chừng mới thành tựu.

Tuy nhiên, vì vô minh chướng con còn chúi ngã ngại trong sự thực hiện nguyện vọng của mình. Chúng con không rõ phát tâm và sự dẫn thân phục vụ của chúng con về việc xây dựng trong tương lai cho Đức Quốc một thiền viện Vô Vi ... có thuận với Thiên Ý không? Nếu TIUẬN thì hẳn cuốn sổ vàng (cuốn sổ vàng) của chúng con rất cần thiết để gom góp những phát tâm còn đức của MUỐN NHI LÀ. Và giá như mở đầu cho cuốn sổ vàng công đức ấy - chúng con mong ước Thầy cho chúng con vài lời chỉ giáo, vài điều dặn dò khuyên bảo để làm kim chỉ nam cho công tác, khơi dậy sự phát tâm của bạn đạo, của các vị hảo tâm ... thì hay biết nhường nào !!!

Chúng con cũng rõ Thầy hiện nay tuổi hạc đã cao, công việc bề bộn, lè ra, không nên làm phiền đến Thầy, nhưng vì nghĩ đến tương lai của Vô Vi, nói chung và Vô Vi của Đức Quốc, nói riêng, chúng con mạo muội dâng ý kiến lên Thầy và xin Thầy cho chúng con vài lời dạy bảo.

TL. 05.06972
h² n¹
BSC

337

Tân thành nhưng trí cận, xin Thầy tha thứ cho chúng con những điều sơ suất. Kính mong Đức Thiên Phụ ban cho Thầy thật nhiều an điển để tâm nguyện của Thầy hoàn toàn viên mãn.

Kính bái,

Đ V T

đại diện T/I Giesen và một số thành viên trong Ban Vận Động: Phan Văn Khá, Nguyễn Văn Quan, Trần Đại Lễ, Võ Văn Hải, Lê Đăng Thiát, Đoàn Đại Lộc, Văn Thành Văn

338

TB: Thư chỉ giáo của Thầy, chúng con sẽ lưu vào sổ vàng để làm kỷ vật cho thiền viện Đức sau này. Do đó, nếu được chính thủ bút của Thầy và được Thầy đặt tên cho ... thì vô cùng hân hạnh và quý báu. Địa chỉ và điện thoại của Thiền đường đã thay đổi, xin cần báo để cô Hoàng Vinh sau này dễ liên lạc. Kính

Montréal ngày 5 tháng 6 năm 1997

Anh T

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 11 tháng 5 năm 1997, được biết tất cả bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi tại Đức quốc đã chịu ngồi lại với nhau và muốn đóng góp chuyện hữu ích cho chung ở tương lai, điều này rất quý. Thời gian chúng ta tạm sống ở thế gian, có pháp tu thực hành lo cho phần hồn tương lai và phát ý nguyện muốn đóng góp một cơ sở tâm linh của Thượng Đế tại thế, điều này bất cứ tôn giáo nào ở thế gian thành tựu được cũng thành lập một Thiền Viện hay một cơ sở tốt đẹp để cho nhân gian có cơ hội liên lạc và nhận lãnh cái pháp về để thực hành. Đó là hạnh đức tốt của những người đã và đang tu và đã đóng góp cho mặt đất, điều này không thể vắng được. Chúng ta có công tu, có thành quả tốt đẹp nên đóng góp, chúng ta không phải loại người phá hoại, coi thiên cơ và không với tới được. Chúng ta là người thực hành khai triển trực giác của chính mình, được cứu khổ ban vui, tâm chúng ta hết lo âu, hết buồn bực chỉ có vui phục vụ và đóng góp. Đó là đường lối chính thức của người Vô Vi. Nếu đi ngược lại thì khổ chế phần hồn là điều sai lầm, Vô Vi không chấp nhận. Xây dựng cho phần hồn, mọi cá nhân đều đồng tu đồng tiến, đó là điều cần thiết, ước mong các bạn ở nơi khó khăn nhưng mà có sự phát tâm thì việc nhỏ tới việc lớn chúng ta cũng có thể làm được, chắc chắn thành công. Ước mong các bạn bằng lòng nhịn nhục tu tiến, biết được chúng ta đang sống ở cõi tạm và chúng ta bằng lòng đóng góp. Chúng ta từ không đến, từ hai bàn tay trắng đến rồi sẽ về với hai bàn tay trắng thì việc gì chúng ta làm cũng được. Nếu mà chúng ta ôm của ôm địa vị thì việc gì cũng không xong. Tôi cũng xin đóng góp một phần, khuyến khích các bạn làm điều tốt như khắp các nơi các bạn đạo đang dần dần xây dựng nơi Thiền Viện ở Cairns tốt đẹp cho tất cả mọi người cộng hưởng. Về đầu tích chúng ta còn sống ở thế gian đem lại những cái gì cho những người kế tiếp cùng tu cùng tiến như chúng ta, chúng ta không có nắm bắt hay là ôm giữ bất cứ chuyện gì xây dựng thì chúng ta làm. Phật pháp vô biên, không có biên giới, tâm chúng ta phát để ảnh hưởng tất cả nhân loại, phát triển thiên tính của mọi cá nhân. Các bạn đã phát tâm muốn làm điều tốt, điều đó các bạn có thể làm, chỉ ngồi lại với nhau là việc gì chúng ta cũng làm được, nhưng có tâm tưởng đến tôi và ước mong có lời đóng góp của tôi trong đường lối xây dựng của các bạn, tôi hoàn toàn ủng hộ tinh thần của các bạn đã và đang muốn phát triển. Thành thật cảm ơn sự thành tâm xây dựng của các bạn. *Tên sự việc về tâm linh*
Quý thương.

Lương Sĩ Hằng.

12.12.06.97

H

9-6-1997

B2

Đức Thầy kính nhớ.

Đầu thư chúng con kính lễ thăm sức khỏe Đức Thầy, Bà Tâm và Cô Hoàng - Vinh.

Kính thưa Đức Thầy.

Ban chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức dự định sẽ tổ chức khóa sūy chung 4 ngày, vào các ngày 02-03-04 và 05-10-1997. Địa điểm và danh sách Ban Đạo tham dự, chúng con sẽ thông báo tên Đức Thầy sau.

Chúng con kính trình đề² Đức Thầy được an táng và cũng xin thỉnh ý Đức Thầy. Nếu chúng con có cơ duyên tổ chức khóa sūy chung nêu trên, xin Đức Thầy đặt tên khóa sūy chung cho chúng con.

Chúng con kính xin Đức Thầy tha thứ cho chúng con, vì những thiếu sót trong khóa NHỊN NHỤC vừa qua, tại Thiên Viện Quy Thiế của 12 Ban Đạo.

Mình chúc Đức Thầy, Bà Tâm và Cô Hoàng Vinh luôn mạnh khỏe trên đường hoằng pháp.

Kính Bái

T.m. B.C.H.H.A.H.V.V Đức

Quang

(340)

Montreal, ngày 17 tháng 6 năm 1997

A Q ,

Tôi vừa nhận được thư của quý hội cho hay sẽ tổ chức ngày sống chung giữa bạn đạo Vô Vi đã thực hành, muốn nhờ tôi đặt tên cho kỳ hội này, tôi xin đề nghị nên thực thi ỳ nghĩa sống chung như sau:

Thân Thương và Hòa Bình

(341)

Cùng chung bàn bạc sự phát triển tu học thực hành trong khóa sống chung, cùng chung xây dựng đạo pháp cho tương lai.

Chúc quý bạn sẽ thành công tốt đẹp.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

7.2.22.06.17
Hh
C

9110196

Trình gửi
Đức Thầy thương yêu.

Đâu chú Khế con hình chủa Đức Thầy sắc - khỏe đời - đạo
an - Khang trường thọ.

Trình thưa: Khế con và cậu Bảy hình đời ở Đức Thầy
chuyển đi - tiên liệt đường về TĐ Thiên - Thử để nó có cơ Hội
nghe giảng Thầy và Thiên lời chúng con, nó được tiến hóa nhanh
con và cậu Bảy khỏe sung cả mắt khi nó thất lạc, vì lòng
tử bi của con người liễu hiện tử tâm thức, thường nó là
một con chó bị tôi mang lông trên lưng, không được cơ Hội
làm người mà tu, may thay nó có cơ duyên đến đời con
thì con có lòng phân lo cho nó, nó giúp con giữ TĐ lúc có
kẻ gian đến phá rối, con thấy nó cũng là nhiệm vụ giúp
cho con một việc làm để nó trở qua lại, con ban đũa
kể thường người ghét vì lòng tử bi họ chưa mở, cho
nên họ ghét Thầy về con chó, và muốn Thầy phê nó ra
khỏi TĐ, Theo con biết ý Thầy tử bi làm sao ghét bỏ đũa
con liệt ra khỏi đũa, mặc dù nó là con chó, chỉ một
phần hồn tôi, sanh vào sát thú khổ sở lắm chứ. Cho nên
con bảo để nó tôi cũng, và con cũng thực hiện theo lời giảng
trong giảng Thầy, Tình thương là sức mạnh, áp lực không
mạnh bằng tình thương, nó ở TĐ bốn năm lâu ban đũa ngọt
nó mất, con cậu Bảy thường nó bỏ ở chỗ đời tôi nhà người
ta đũa cho ăn ngon thức thường cũng không ban ở TĐ
có điện quang và được nghe giảng mỗi ngày, khi con mở giảng
Thiên là nó ngủ và nó khỏe tức thời, người nó rít lên
như vậy chắc là nó cũng nhận được điện phai không
Thầy? nó thích ngủ, không cần ăn, có khi nó nhìn
ba bốn ngày không ăn, Thành ra lý này nó bị thất lạc
chính ngày không ăn mà cần sống về ốm yếu, Chân bộ đi
vì đi tìm đường về TĐ, và nhờ con, nếu không gặp lại
con nó sẽ nhìn đời chết đó Thầy, con cắt mà có nghĩa

342

như thế, đem về tới THT nó la lên ba tiếng, mừng lắm
con mở miệng cho nó nghe nó thích thú, con thường nó biết tu
biết thiên theo con nên bảo về nó như đứa con của con

Câu Bầy xin về Tiên tìm được Ai-liên về THT sao đâu
Hôm nay đã sao đâu rồi Thầy, Hai con mừng con hơn trăm
đó, vậy xin Thầy cho con và Câu Bầy biết rõ Ai-liên
có chuyện gì không Thầy? Kéo đi rồi hai con buồn lo
nó thiếu tu sốt da mặt mặt to lớn trong lòng Hai con, khi
nó về cũng thường gặp lời phân!

Chời vai hàng con gọi Thầy, vì con sẽ gọi Điện Thoại Hoài
lâm phiên Thầy, cho nên con viết thư này để cảm ơn Thầy
và chửi vì Thổ Thân, Thổ Địa giúp đưa Ai-liên về Tu Tiếp
Con và Câu Bầy có bài thơ giáo tu nhiều hơn nữa.
Tối đây con xin Tam ngày biết!.

Hình lạc

96

T

H

(343)

Atlantic city 22 tháng 6 năm 1997

Kon,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9/10/96 được biết con đang học và phát triển tâm từ bi tận độ. Con ơi! Ở thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức chung hợp hòa bình. Mỗi tâm linh tại thế đều tự nó phát triển như sau, sau sự sanh lý tử biệt, con thú và con người đều có duyên lành tái hợp trong tình thương và đạo đức, thực hiện và hiểu được chiều sâu của đạo tâm, nhiên hậu mới chịu dứt khoát mà tu tiến, trên đời này chỉ có sống tạm và xa cách, nhưng tình thương lúc nào cũng sống động, thương nhớ nhiên hậu mới có cơ hội tu trì và tiến hóa về cõi thanh tịnh mà tu. Trên trường đời con đã trải qua biết bao nhiêu sự vinh nhục, rồi cuộc mới cảm thức được sự thương yêu là chánh, duyên Trời đã sắp đặt, nay con có cơ hội tự tu tự tiến qua sự thực hành của Thầy ảnh hưởng con từ giai đoạn một. Chúng ta cùng tu thì sẽ không còn sự xa cách và đau thương nữa. Vui tiến dưới dù hạnh đức mà chúng ta đã tạo được. Tu tiến sửa mình để cảm thông nguyên lý của Trời Đất.

Một kiếp làm chó để hàn gắn lại tình thương ở kiếp trước, cho nên chó không biết thù hận nhưng chỉ biết tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng quý thương người đã nuôi mình, quần quít bên người dù bị đánh đập hay là hất hủi, nhìn đó con sẽ cảm thông sự quyến luyến và xây dựng của Trời Đất, anh Bảy cũng đã và đang sống giữa đời đạo rõ rệt tự xây dựng nền tảng thương yêu bền vững của nội tâm, có gia đình thì mới biết được sự đùm bọc là cần thiết, sự từ bi của nội tâm không biên giới, lúc nào cũng hỷ xả trong xây dựng. Làm người biết thật tâm xây dựng tức là người của thế kỷ 21, Vô Vi càng ngày càng đi tới trong xây dựng, bằng lời thơ tiếng nhạc cộng với lời Thầy đóng góp cho chung, cũng không ngoài tình thương và đạo đức. Mọi người đã và đang đóng góp trong tinh thần phục vụ quần sanh, chúng ta tu Vô Vi lúc nào cũng liên hệ cùng Trời Đất, thực hiện điều tha thứ và thương yêu, chúng ta sống để xây dựng chứ không phải sống để khóc thương, dững mãnh trong thanh tịnh mà tiến hóa, thì đạo lành sẽ lớn rộng và tạo cơ hội cho mọi người tự vượt qua khổ nạn. Các con quý Thầy và thực hành như Thầy, vô quái ngại phục vụ các con giữa đêm khuya vắng. Chúc con trì tâm tu luyện và hướng về thanh tịnh mà hành triển. Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

7.22.06-97

Redwood City, ngày 14 tháng 6 1997

Kính gửi Đức Cha yêu quý,

Nhân dịp lễ Father's Day, con xin phép Thầy cho con từ nay được gọi bằng Cha trong thâm tâm, để ghi nhớ mối tình thâm sâu Cha hằng ban cho chúng con từng giờ từng phút, qua những lời chơn tình của Mục Bé Tám hằng tuần và biết bao lá thư từ lai vãng, mỗi một lá thư là cả một kiếp người đau khổ, được Cha xoa dịu và khích lệ trên con đường tu học.

Còn nhiều việc Cha làm trên mặt vô vi mà chúng con nào có biết, Tình Cha không kể xiết nổi, con chỉ biết cảm nhận tình thương bao la, bao lần thổn thức trong nội tâm.

Chúng con đang lo xây cốc Cha trên T/V Hai-Không, và con cũng được dịp học hỏi không ít khi bắt tay vào việc. Nhìn thấy một căn nhà thế gian phải có lớp có lang, trật tự, và hòa hợp với khung cảnh của nó, lại nghĩ đến xác thân này,

một căn nhà Thượng Đế đã cho chúng con, đầy đủ không thiếu thứ chi, khí điện luân lưu điều hòa chỉ tại mình không biết giữ thôi, con lại cảm nhận Tình Cha vô vàn. Cha cho chúng con cơ hội thể hiện Tình Thương qua vật chất thế gian này, để cảm nhận sức mạnh của Tình Thương. Chỉ có cái tâm chúng con mới có thể tạo dựng được cơ sở thiêng liêng này cho những người kế tiếp.

Trong dịp xây lại Cốc Cha, chúng con tìm được ông Contractor cũng tử tế, nên con sẽ nhờ ông ta làm cho giây điện và ống nước chôn dưới lòng đất với máy móc sẵn có, để T/V được an ninh hơn, vì bao nhiêu năm nay, anh em có phát tâm, nhưng không đủ khả năng kỹ thuật nên không thực hiện được.

Vài hàng con kính thăm Cha, với tình thương mộc mạc, con chỉ biết phải cố gắng tu và làm việc theo như con đường Cha đã vạch sẵn cho con đi. Con kính chúc Cha luôn được sức khỏe dồi dào,

Kính thư, Con,

(345)

Atlantic City, ngày 22 tháng 6 năm 1997

X M con,

Cha vui nhận được thư con tràn đầy tình thương, chính con đã tự đạt.

346
Quý thay và lành thay, chúng ta vẫn có cơ hội tái ngộ trong sự xây dựng cho chung, việc làm của chúng ta sẽ đem lại sự bình an cho mọi người, khi họ có cơ hội gần gũi chúng ta bất cứ ở góc Trời nào. Tâm con cảm nhận được điều lành phải làm cho chính tâm thân và mọi người, càng ngày càng quý yêu tình thương và đạo đức. Con tu cho đến ngày nay cộng với tinh thần phục vụ của chính con, tâm con sẽ vắng mất sự lo âu không cần thiết, chỉ có tình trời mới thật sự xây dựng cho con thực hành trong thanh tịnh và cõi mờ. Con đã đóng góp không ít việc làm từ đời lần đạo, trí tâm của con sẽ được bùng sáng qua bao ngày đóng góp và phục vụ. Thành thật cảm ơn tâm thành đóng góp của con, quý Cha, thương Cha, và hành như Cha. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

L. 2. 26. 97
H

ngày 28/5/1997

Kính thưa Đức-Ông-Tam,

Con tên H H H 54 tuổi,
quê quán ở Bentre, hiện nay con ở nhà số
6 ở 3 to 20, ấp Hải Điền thị trấn Long Hải,
huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Suốt mười tám năm qua, con thường
xuyên nghe Đức-Ông-Tam giảng pháp qua
băng cassette và video, cho đến bây giờ
con mới hăm hăm được viết thư kính
thăm Đức-Ông-Tam.

Việc hành pháp của con được qui vị đi
trước đã nhẹ nhàng hướng dẫn và giúp đỡ
con tâm tĩnh, khiến cho con hết sức cảm động.
Đó là động lực thúc đẩy con viết thư này
kính thăm Đức-Ông-Tam để tỏ lòng biết ơn
vì tôn sư đáng kính và xin Đức-Ông-Tam
cho con lời khuyên, mà với con lời khuyên
ấy là một hồng ân trên con đường hành pháp
của con.

Cuối thư con xin kính chúc Đức-Ông-Tam
và gia đình được dồi dào sức khỏe và an
vui.

Kính thư

Con
H H

(348)

Atlantic City, ngày 22 tháng 6 năm 1997

K H ,

Ông Tám vui nhận được thư con đề ngày 28/5/97 được biết con vẫn vui khỏe và tưởng nhớ đến ông Tám, con đã được nghe tiếng và thấy hình ảnh của ông Tám trong video, trong lúc ông Tám phục vụ và thuyết giảng, quý thương và viết thư thăm ông Tám. Ông Tám xin thành thật cảm ơn con.

Ông Tám lúc này đã được 74 tuổi vẫn đêm đêm phục vụ bạn đạo khắp năm châu bằng thư từ, phân giải chiều hướng tu tiến của mỗi hành giả tại mặt đất, chúng ta làm người chung sống với nguyên khí của Trời Đất, có cơ hội tu để tự xây dựng tâm thức là điều rất cần thiết, con đã sống được 54 năm, cảm nhận biết bao nhiêu sự kích động và phản động của tình đời, trước mắt của con đã nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh sanh ly tử biệt, mãi cho đến ngày hôm nay con mới cảm nhận được tu sửa là sự cần thiết cho tâm lẫn thân. Vậy con nên nhận định sự hiện diện của con trên mặt đất tạm bợ này là rất cần thiết, do sự cấu trúc siêu nhiên đã hình thành; con phải tự khai thác lấy chính con, nhiên hậu con mới thấy rõ thực tại của phần hồn mà tu. Tu mới hiểu được hồn là chủ của thể xác, niệm Phật khai triển tâm thanh tịnh để tự giải nghiệp tâm. Đêm đêm lo thực hành PLVVKHHBPP để tự cứu phần hồn trong giai đoạn thiên cơ kích động này, có hồn có xác thì phải biết thương yêu và xây dựng, con nên nghe nhiều lần băng giảng của ông Tám để cảm thức lấy chính con thì mới sớm đạt được sự bình an của nội tâm.

349

Chúc con vui tiến.
Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

17.06.97

B B

10.06.97_{no}

Kính gửi thầy.

Thầy thường
Con vừa nhận được thư của thầy, con rất vui mừng được đọc những lời chân thành của thầy, con thấy vô cùng thanh nhẹ, và con xin cảm ơn đức thầy đã cho con bài thơ
Thầy (kinh mến)! Hôm nay con mạo muội viết vài hàng qua cho thầy trước con kính lữ thăm thầy, vì không biết con có cơ hội để viết thăm thầy hơn, nên con mạo muội gửi sang, mong thầy đừng rầy con nha thầy. Con được biết thầy đang nghỉ ngơi tại Canada, và con có nghe thầy kêu gọi các bạn gặp được thầy ngay bây giờ hay ngay này» con nghe và cảm thấy nuối tiếc vì không biết con có còn gặp lại thầy không? Vì trên phương diện điện quang con chưa được hỏi ngộ cũng thầy, về phần đời con vô cùng thương nhớ thầy, đôi lúc con đông loạn, tâm thức nhớ tới thầy về những lời mình biết con vô cùng ăn năn và nguyện sửa để không phụ lòng thầy yêu của thầy.

Thưa thầy. nhận dịp nhận được thư, con xin có vài lời sang cảm ơn thầy, và mong có ngày vui tươi hội ngộ cũng thầy. Nhận được thư con, xin thầy ban cho con vài lời thành điển lữ con vui lắm. Con xin dấy bút, và con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào.

Con của thầy



(350)

«Con rất hồng thư của thầy.»

T.B: Thưa thầy con kính xin cho Trần Văn Hùng một bài thơ 26 câu. Con xin cảm ơn thầy

Bi D. date 10. 6. 1997

Thầy kính thương,
Thầy ơi, con xa thân xác Thầy ngàn dặm, những lúc
mão con cũng vẫn nhớ thương Thầy và vẫn kích thích
thực hành pháp môn đứng đàn đêm. đêm.
Con vẫn thường nhận được tin tức Thầy qua led.
weekly, nên con lúc nào cũng muốn thể thể với
Thầy qua thư. Từ cho thư lòng mong nhớ Thầy của
con. Những lời dạy quý báu của Thầy càng hun đúc
cho con thêm đường về nguồn cội.
Con có vài lời sang kính thăm Thầy và con rất
ao ước được tái ngộ Thầy.

(351) Con vẫn luôn nhớ Thầy.

Con,

T . V . H

Atlantic city, ngày 27/6/97

T con,

Thầy vui nhận được thư của con và Hùng đề ngày 10/6/97 được biết con và gia đình vẫn khỏe mạnh, vẫn tiếp tục hành PLVVKHHBPP và tự xây dựng điển quang trong nội thức. Khi con nhận được thư Thầy thì luồng điển thanh quang sẽ hỗ trợ cho con tự cảm thức được điển lành là gì? Sẽ giúp cho tâm con được an yên khi đọc nó.

Con ơi! Chúng ta không có xa cách nếu chơn tâm chúng ta thực hành đúng đắn, thì cuộc sống sẽ được bình an từ đời qua đạo càng tu càng tiến.

Thầy không thể ôm xác sống đời để phục vụ các con, vậy các con nên cố gắng tu thì mọi việc sẽ thành công ở tương lai.

Chung tu phát triển tâm linh
Hành trình phát triển tâm minh đạo đời
Phù sanh cõi tạm nhứt thời
Qui y Phật Pháp lập đời an yên
Nam mô nguyện niệm tránh phiền
Bình tâm học hỏi nối liền cảm giao
Tự mình khai triển đối trao
Tình Trời cao đẹp chung nhau thực hành
Hướng tâm về cõi sạch thanh
Đời đời thoát nạn sống anh em hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Nơi nào cũng tốt tâm hòa tiến lên
Cần khôn vũ trụ đạo nền
Dựng xây xây dựng giữ bền bỉ tu
Mong con học khổ học ngu
Thật thà chất phát trùng tu hoài hoài.

Quí thương,



Lương Sĩ Hằng

352

Atlantic city, ngày 28 tháng 6 năm 1997


Kính gửi anh T cùng Quý Bạn thân thương,

Vừa rồi tôi đã nhận nhiều lần điện thoại của anh T, vợ chồng T H, được biết quý bạn đã phát tâm cống hiến cho tôi một nơi trú ngụ thích hợp với tuổi tác của chính tôi, được nghỉ ngơi thoải mái của phần tuổi còn lại tại Las Vegas, là nơi ăn chơi nổi tiếng cả thế giới.

Chúng tôi và bà Tám xin thành thật cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của hai anh và quý bạn. Tôi là người tu thiền trong thực hành, luôn luôn chấp nhận sự nghèo khổ và thiếu thốn về vật chất, cuộc sống càng đơn giản càng tốt, bằng lòng giải nghiệp để cứu vớt phần hồn, như quý bạn đã và đang thực hành và cầu mong mọi người cùng thực hành tình trời thương quý và không bao giờ bỏ chúng ta.

Vì tình thương và xây dựng, cho nên tôi mới lần la cho đến ngày hôm nay để nhìn sự thật từ đời lẫn đạo, lúc nào chúng tôi cũng cảm nhận sự khổ tâm của mọi giới ở trần gian, bắt buộc phải tiến, tự diệt tham sân tùy theo sự tiến hóa của tâm linh, hành trình sáng lạng ở tương lai không cho phép tiếp tục tham dâm. Chúng ta cùng tu cùng tiến để xây dựng một cơ đồ trong sạch của Thượng Đế xuất hiện tại mặt đất, cứu độ quần sanh, quý bạn cũng đã và đang đóng góp không ít trong cuộc sống hiện tại.

Về phần chúng tôi càng tu càng nhỏ, tự xưng là Bé Tám, thực hiện liêm chính và phục vụ trong giai đoạn khó khăn này, tự cứu khổ ban vui với PLVVKHHBPP. Kính xin quý bạn thông cảm sự gọt rửa tâm thân của chúng ta trước khi trở về Thiên Quốc. Chúng ta có một góc ngồi để tu là đủ rồi, không cần nơi lộng lẫy và lớn lao, tạo giả cảnh ở trần gian, tạo khổ cho tâm thân. Chúng tôi ước mong quý bạn thấu triệt nguyên lý của Trời Đất mà tha thứ cho chúng tôi được yên thân trước khi lìa xác. Sự phục vụ không cần nhà to cửa lớn nhưng chỉ cần tâm thành mà thôi. Ước mong quý bạn giải quyết dứt điểm chúng tôi trận đồ hiện tại, không nên chôn sâu chúng tôi vào bùn dơ động loạn nữa. Căn nhà mà quý bạn đã xây thành nên cống hiến cho xã hội giả tạm phồn thịnh trước mắt, giúp đỡ tôi trong cuộc sống thanh bần và tu tiến. Một lần nữa, xin quý bạn giúp chúng tôi và cùng xây dựng với chúng tôi. Chúng ta sẽ đạt tới sự thanh nhẹ, mà người đời không sao hiểu được nguyên lý này. Kính chúc quý bạn tâm thân thường lạc, và tu tiến trong thanh tịnh. Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

16/28. 0697
Hou

, ngày 6-5-1997.


Kính thưa Thầy,

Con mới vừa nhận được điện thư của Soeur Nhiệm từ VN, con xin chuyển tiếp chung với 6 tấm ảnh đến Thầy.

Hôm qua, sau khi trình Thầy qua điện thoại, con đến luật sư lập thủ tục xin giấy phép để hợp thức hóa Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế và nhất là để mọi chi tiêu cho đại hội được hợp pháp. Luật sư cho biết việc cấp giấy phép lập Ủy Ban thì không có, mà chánh quyền chỉ cứu xét đơn xin lập Hội bất vụ lợi từ thiện hay tôn giáo thôi. Vì đây là hội thứ nhì con đứng tên xin thành lập tại Houston, hội đầu tiên con xin phép là hội Vô Vi Houston Friendship Association vào năm 1983, nên để tránh có 2 tên hội trùng nhau, luật sư khuyên nên lấy tên khác như Vô Vi International thì tốt hơn. Như vậy luật sư không thấy có gì trở ngại, vì với 2 hội cũng Vô Vi nhưng tên và công việc khác nhau. Luật sư cho biết thêm nếu về sau hội trưởng kế tiếp của hội này cư ngụ tại Tiểu Bang hay Quốc Gia khác, thì chỉ đem giấy phép của hội đến địa phương đó nhờ luật sư đăng ký là được.

Con kính trình Thầy sự việc trên và kính chúc Thầy luôn an vui và khỏe mạnh.

Kính thương,



T B T

Atlantic city, ngày 28 tháng 6 năm 1997

Anh T mến,

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 6/3/97 được biết anh vẫn vui khỏe.
Mọi việc anh đều lo rất chu đáo, tại xứ Hoa Kỳ luật là luật, mọi người phải tuân theo luật lệ hiện hành thì xã hội sẽ được tốt. Chúng ta là người tu thiền có đời có đạo, tâm linh phát triển rõ rệt, thì mọi việc sẽ được phục vụ tốt cho quần sanh, hiện tại và tương lai.

355

Chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

1.2
2/0 06-97
M

I, ngày 10/6 1997

Ông Lâm Minh Mến, quý trọng,

Bức thư Ông Lâm, từ Sydney ngày 12/03/97, nhận được ngày 23/03/97, là một chứng trình rõ ràng, cao siêu trong hay đúng, cũng có và phát triển tâm thể và Tinh Thượng: "Cảm thời sống động Yêu Thượng tranh Trời".
Kính tôn Ông Lâm Thượng: Giờ bước vào tuổi 80 từ đầu năm 1997. Trong dịp kỷ niệm Thượng Trơ Đất, Tuần 14-7-97, gia đình tôi đồng tâm nhiệt trí dâng ^{lên Thiên Chúa} tâm tình cảm tạ, tạ lễ và tụng họ cá ngài sống nhân tử vô biên và day lần tuất tới với tới 80 năm nay. (14-7-1917 - 14-7-1997)

Khí bóng lúc trẻ, có giai đoạn thông, tiền, bay bổng như diều gặp gió; đến hồi tam hồn ngũ biến, gặp đời gian truân, sa bổ thất thế; thử thách nặng nề như con thuyền nhỏ bé trên biển cả bao la đang lú phải những cơn dông tố bão bùng, tối tăm mù mịt... Đời như hàng chêm, tam 1/2

... Những Thiên Chúa gian Phòng vẫn hiện ^{diện} nơi nơi mọi lúc và luôn luôn che chở phù hộ, giúp tôi liết quả mọi gian nguy...

Cung kính thành tâm cảm tạ, tri ân và ca tụng, Đấng Chí Cao - vô cùng phép tắc - tạo thành vũ trụ; Chúa Cha Toàn Năng vô hạn, Ngài Cha Nhân Tử vô biên, chạm sờ tới như con người trong mắt Ngài. Cảm tạ cảm tạ, Thượng Đế, Nan tai đều tắt viết qua.

(356)

Quỳ yêu Chúa Thượng tử quốc thế tinh
Bửu minh thức giác đời mai
Giữa tâm sửa tánh tiền hoa không uýng
Đẹp thắm chàng có nữ mui
Lui về thạc chất ab du phân hồn
Chức tâm tiền hóa hợp thời
Đời đã tam cảnh nó nổi quê nhà
Cảnh đời tam cảnh đủ thì
Tri tâm thanh như an vì tạo đời





Cảm minh thức giác đ² th² au
 Giữ tâm thanh tịnh song yêu song hoa...
 Các văn thơ tiên trich tác bi² th² t² Sydney,
 ngày 12-03-97... và tiếp sau đây là những văn thơ trich
 từ văn bản chỉ giáo t² Montréal ngày 06-12-1991.
 Nguyên giảng trần học hát tri² mi²
 Nghi² chính tu tâm giác nơi phi²
 Nh² Ch² khai tâm t² ch² th²
 Học hỏi không ngừng từ văn y²

Cảm minh Thiên địa tâm hoa
 Yêu Thương Ch² Ch² chan hòa Tình Thương
 Cuộc đời tâm bồ đề niềm
 Tu tâm dưỡng tánh tâm đ² đi
 Ch² đ² đ² đ²
 Quý nguyện một mối tâm thi đ² an

(357)

Ch² ban duyên đ² hành trình
 Vô cùng tiến hóa Tâm linh đ² Hoa...

Cũng nghiên ngắm suy ngắm càng thấy ánh sáng Chân lý!...
 và nhờ đó tôi nhận thấy đó trong tu² Tho 80...
 "Th² gian (tinh, tiếp tài, chức quyền, danh vọng là
 hư vô) - th² xác và hoàn cảnh đ² là tâm; những thức
 hơi sinh là tướng cũ² và vô cùng". Đồng thời tôi cũng
 cảm thấy với tu² 80; ngay lúc đó Trời Mới, Đất Mới,
 Quê thật đã đến gần tôi sẵn sàng đón nhận.
 Viết đến đây tôi d² đ² và ngắm ng² vì cảm tưởng
 hết là hơi h² h² với Ông Tâm bình m² ở cõi
 trần... xin mời phép h² nhau ở Ch² Cung, cõi Tướng lĩnh,
 dịch ch² của những người thiện chí, cũng là dịch riêng từ
 ước mong đ² đ²... hơi đ², đ² sau Ông Tâm, để đ²
 cùng với Ông Tâm quý bài, chiêm ngưỡng và tri² đ² đ²
 T² Cao, Chí Th², Ch² Đ² đ²... Chia ch² ra
 ở trên B² đ²
 H² đ²

... Cha chúng ta ở trên Trời.

Phan cô hỏi, một lần nữa xin dâng lên Ông Lâm lời cảm tạ chân thành và gia đình tôi được Ông Lâm vi lòng Bác Sĩ, lòng lương giúp đỡ trong lúc khó khăn thử thách - an ủi nâng đỡ khi tinh thần xáo trộn, bất ổn - đau đớn, chỉ giáo trong việc trui luyện tâm linh - tu tâm tích đức - hướng Thiện, hướng về Đức cũng - về Thiên Chúa, Đấng quyền năng khắp các vũ trụ và cũng là Đấng Thượng xot và Nhân hậu vô biên!

Đồng thời, với tâm tình kính mến, quý trọng và biết ơn sâu xa xin phép được dâng tặng Ông Lâm tấm hình tôi chụp trong tuổi thơ 80.

Kính chúc Ông Lâm sức khỏe dồi dào - thư giãn nhiều, kết quả tốt đẹp trong Sự Mệnh cao cả soi đường chỉ lối cho Ban Đạo nam Châu - trong tư thân tích đức - hướng thiện tâm linh về Chốn An Hòa vĩnh cửu và Hạnh Phúc bất diệt!

CÔ TRƯỞNG SINH,

(358)

Kính mến

21/11

Atlantic City, ngày 30 tháng 6 năm 1997


Xem hình nhớ cảnh ngày xưa
Thiếu răng tóc bạc mới vừa tám mươi
Niềm tin cũng vẫn sáng tươi
Giúp người sống thọ tâm cười thể nhân
Dựng xây là việc tối cần
Hồn tu thức giác cao tăng tự đi
Đẹp phần tâm tối ngu si
Thực hành thanh tịnh uy nghi cảm hòa
Chiều sâu nguyên lý tình Cha
Toàn năng xây dựng chan hòa tình thương
Khai thông nguyên lý mở đường
Trí tâm thanh nhẹ yêu thương muôn loài
Tu tâm sửa tánh hoà hoà
Chúa ban tình đẹp tiến hoà không ngưng
Cảm thông nguyên lý từ từng
Trong không mà có tung bùng nở hoa
Dù cho xa cách phương xa
Tâm hòa tu tiến chan hòa tình thương
Sống đời học hỏi nhiều đường
Trí tâm thanh tịnh yêu thương muôn loài
Chính mình khai triển mới tài
Biết mình biết họ biết ngại Cha Trời
Hồn là chủ chốt, thân đời
Sống vui thanh nhẹ chẳng rời tình thương
Học hành thức giác gieo gương
Tình thương đạo đức dựa nương cảnh đời
Tự mình thức giác hợp thời
Cửa Trời mở rộng lập đời an khương
Thế gian một đạo tình thương
Từ bi rộng mở quý thương cảnh trời
An bình thanh nhẹ đời đời
Vô sanh bất diệt hợp thời tự tu
Tâm minh óc sáng chẳng mù
Thế gian là cảnh tự tu để hòa
Thực hành khai triển thiết tha

359

Qui nguyên giếng mối chan hòa tình thương
Minh Sư sẵn có chỉ đường
Giải mê phá chấp yêu thương đầu đê
Chúc anh thanh tịnh trở về
Hương quê thanh tịnh chẳng mê cõi trần
Tự mình sáng suốt xét phân
Đời là tạm cánh hồn cần về quê
Đất Trời thanh tịnh không mê
Cùng chung học hỏi cùng về chơn như
Tình Thương sẵn có nơi người
Thực hành tiến hóa nụ cười nở hoa
Xác già thanh đạm mặm mà
Lưu danh tại thế hồn hòa thiên thu
Chúc anh tận dụng thân từ
Hồn minh đạo pháp trùng tu thiên đàng.

360

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

H , ngày 2-7-97

Kính thưa Thầy,

Trước hết con kính thăm Thầy được nhiều sức khỏe và sau đây con kính trình thỉnh ý Thầy về bản dự thảo Nội qui của Tổ Chức Vô Vi Quốc Tế (Vo Vi International) bằng tiếng Việt Nam được biểu quyết tại Thái Lan. Theo như dự thảo thì Tổ Chức Vô Vi Quốc Tế bao gồm nhiều ban mà hiện nay Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế là chánh. Theo luật pháp hiện hành, chánh quyền địa phương chỉ cấp giấy phép thành lập các hiệp hội chứ không cấp phép thành lập các Ủy Ban. Do đó Ủy Ban TGDHVVQT phải được lập theo giấy phép của Tổ Chức Vô Vi Quốc Tế. Hơn nữa, UB hằng năm thu và chi một số tiền khá lớn cho Đại hội qua nhiều quốc gia khác nhau nên phải cần được hợp pháp.

361

Ngoài ra, con kính xin đính kèm thơ của Soeur Phạm Thị Nhiệm gửi Thầy cùng 6 tấm ảnh lễ bế giảng niên học 1996-1997 vừa qua.

Con kính chào và kính chúc Thầy luôn luôn vui khỏe.

Kính thương,

Handwritten signature

T B T

Handwritten note: 17/10/2002 08-07-97 3 giờ sáng

Handwritten note: mail 7

*Handwritten note: Vui nhận được thư mail từ ngày 2-7-97 con rất mừng. Tôi
hết sức cảm ơn và chào các bạn. Chúc các bạn
cố gắng và tiến bộ.*

*Handwritten note: Về việc Ủy Ban Tổ Chức ĐHVVQT. Về việc
mất lòng ý mọi việc Hợp Pháp và mọi việc xã hội. Các
đồng chí có thể tìm hiểu thêm giúp ích cho công việc.
Kính chào mọi người.*

Handwritten signature: Đức Thuận

Handwritten signature

U + 13.7.1997.

Kính thưa Ông Tám!

Con tên là U n g, Con đã thực hành pháp môn Vô Vi hơn một năm nay.

Con rất tin tưởng vào pháp môn và nguyên lý đạt đến mục đích Tối Thượng của pháp môn này. Con từ biết đây là con đường tu Tu Tử tiên, giúp cho Con đạt được ý nguyện của mình. Con biết đường đi đến đó còn rất nhiều thử thách, gian nan và còn nhiều vướng mắc trong tâm thức Con.

Hiện nay chúng con từ lần mở lớp mà không có thầy hướng dẫn bên cạnh. Lấy qua bức thư này, Con mong nhận được lời khuyên, ý kiến của Ông Tám cho chúng con được vững tâm trên con đường tu tiên.

Cùng tu với con, còn có một người bạn con tên là:

Đào Ngọc Linh, hiện nay sống và làm việc tại Sài Gòn, bạn con tu cùng thời gian với con, nhưng gần đây khoảng 5 tháng. Khi ngồi thờ Pháp Luân, bạn con đau tức ở vùng Chân Thủy, Càng cố gắng thờ, Càng đau. Bạn con thực hành pháp môn này rất cố gắng, không hiểu sao lại bị như vậy. Con đã cố gắng khuyên và động viên, nhưng bạn con không tin tưởng vào pháp môn nữa, cho rằng không phù hợp với bạn con, bạn con đã nghỉ công phu một tháng nay, chỉ còn năm thờ chiều mình được thôi. Con rất tiếc điều đó, nhưng con không giúp được gì hơn. Lấy Ông Tám có thể cho bạn con lời khuyên được không?

Nhân tiện con muốn xin Ông Tám một số băng giảng pháp của Ông Tám và sách tham khảo. Hiện con đã có mấy cuốn Tội tâm đạo 1, 2, 3, 4 và 7; Pháp Xuất hồn; Vô Vi pháp; Kinh A - Di - Đà Chú giải của Cụ Đồ Thuận Hậu. Ngoài những cuốn này ra, Con những cuốn nào khác, để chúng con dựa vào đó để tu tập, Ông cho chúng con xin thêm.

Con xin Chúc Ông mạnh khỏe, sống lâu đang giúp được nhiều anh em bạn đạo bốn phương.

Con!

U n g



VIA AIRMAIL PAR AVION

Olympia, ngày 3/7/97

G con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13/7/97 được biết con đã và đang thực hành pháp môn mà Thầy cùng các bạn đang thực hành. Con cảm nhận nhiều thử thách ngược lại cuộc sống hiện tại.

Thực hành PLVVKHHBPP là tự khai triển tâm thức của chính mình, hướng tâm về thanh tịnh mà hành sự. Cuộc sống toàn là sự ^{liên}động và phản động, phải biết lấy oán làm ân thì mới dễ tu. Thầy thường chỉ rõ cho mọi người biết: hoàn cảnh là ân sư, con có mất mũi tai miệng, nhìn thấy sự vĩ đại của Trời Đất tạo thành một cơ cấu cứu độ quần sanh, có nguyên khí có ánh sáng mới có cuộc sống. Chúng ta đang hành một pháp tận dụng nguyên khí của trời đất khai sáng tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới bằng lòng dẫn thân tận độ quần sanh. Thầy của chúng ta là nguyên khí và ánh sáng của trời đất. Chúng ta đang hành pháp khứ trừ lưu thanh, giải phần mê chấp trong nội tâm, nhiên hậu mới khai mở được sự huyền bí của nội thức bằng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự giải nghiệp tâm. Còn về bạn của con hành pháp Chiêu Minh bị đau ở Chân Thủy, là không phải pháp môn không phù hợp, bạn con nên nhờ bác sĩ khám xem cuống bao tử có bị thương hay không? Mỗi buổi sáng thức dậy, nên uống nửa trái chanh cộng với một chút tiêu và một chút muối biển trước khi ăn sáng để giải phần độc tố trong bộ tiêu hóa, thử làm vài tuần sẽ thuyên giảm. Tại Saigon, anh Luận có rất đầy đủ băng giảng của Thầy, con nên liên lạc với anh Luận mượn băng về nhà nghe và thực hành.

363

Sách con đã có cũng rất đầy đủ, chỉ xem nơi đó và cố gắng hành cũng sẽ đạt được kết quả tốt ở tương lai.

Chúc con vui tiền.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

28.06.91
M

Lai Thieu dem 6.5.91

Đong Kinh Ông Năm Thân Thường
 Thật nhiều sự tận tâm bác ái, như
 giờ đây là Hồng Phúc, nhờ tình thương của Ông
 năm mà cháu bác trở nên mẫu Hồng Hải Lâm
 Kính thưa Ông Năm! Chân Khí Của Thiên Chúa
 soi bác. Thường Ông Năm và quý vị Lai cận nhân
 mang Hồng Phúc đến cho, lấy cho chúng con
 con gì sống sống bằng Ông Năm và bác Trường
 h.!!! Chúng con sống lại với cháu Cam ến Ông Năm
 và bác Trường thật nhiều chúng con không biết dùng
 từ nào nói lên niềm sung sướng và biết ơn thầy
 thầy thường của Ông Năm và bác Trường, chúng con
 luôn luôn kêu gọi Thiên Chúa và các Thánh linh
 luôn hộ phù Ông Năm, bác Trường cũng quý vị
 tại An Nhân luôn an khỏe và gặp nhiều may
 mắn trong cuộc sống. Chúng con luôn nguyện vọng con
 lòng cố gắng học tập tốt và 3 năm chúng con sẽ đưa
 cháu của quý bác. Những kho tàng quý báu mà Ông
 Năm cũng quý bác gửi là quá lớn quá bao giờ
 hao mất. Dẹp tâm chúng con nguyện Cầu sống M. Maria
 luôn gìn giữ toàn thể gia đình quý bác luôn an
 khỏe và thịnh vượng. Con xin thay mặt các em cảm ơn
 cảm ơn Ông Năm bác Trường. T.H

364

(Xin viết bằng mực đen thật rõ ràng bên trong khung)

Atlantic city, ngày 3 tháng 7 năm 1997

Kính gửi soeur N ,

Chúng tôi đã nhận được thư của soeur đề ngày 7/5/97 được biết soeur và các em vẫn bình an, chúng tôi rất mừng. Sự săn sóc và thành tâm phục vụ của soeur rất quý giá. Trong khi thực hiện tình thương và đạo đức trong giai đoạn này, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho soeur cùng các cháu được bình an. Chúng tôi rất nghèo, nhưng mà tình thương không nghèo, cho nên mới có cơ hội liên lạc với soeur cùng các cháu.

Kính chúc soeur cùng các cháu luôn luôn bình an và khỏe mạnh.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Th 05/07/97
H

Ngày 20 tháng 6 Năm 1997

Bach Đức Thái,

Từ ngày Thầy rời TP. Hồ Chí Minh đến nay cả năm rồi, con không dám viết thư thăm Thầy này. Sản và Thủy được dịp gặp Thầy báo qua chơi nên con có đôi lời kính chúc sức khỏe Thầy và ba Tầm được lạc miền tương thọ vạn sự như ý.

Tháng làm này có thiên Ca ở Washington D.C. Dời Thầy sẽ ra thuyết giảng công đồng để công đồng biết Vô Vi rõ hơn. Như vậy Thầy thỉnh ý kẻ trên cho P.L.V.V.K.H.H.B.P.P một cây cờ để nơi nào có cắm cây cờ ấy là có Vô Vi ở đó. Vì tôn giáo nào cũng có màu cờ sắc áo; riêng Vô Vi thì chưa. Và lại Thầy còn sanh tiền thì Vô Vi còn một khối, một mai Thầy qui thiên, con sẽ xây cảnh tháp nhi sứ quân. Vì đến lấy giờ; Thầy viết thư ngỏ cho thiên Ca Washington D.C. Thầy có họ "Thầy lớn tuổi rồi gặp khi nào hay khi sự", thì chưa có ai đi trình để để dân đất khối Vô Vi như Đức Thầy trong thời gian qua. Tre đã già, măng có mọc nhưng không đứng được và một thiên nữa là Thầy cho chúng con

(366)

làm thẻ hỏi viên. Để chúng con vào nề nếp
trật tự. Thầy cho chúng con mười điều thề hành
tâm đạo, thì có mấy người thề (qua Đại Hội Las Vegas
vừa qua) và bây giờ chắc đã có nhiều người thề
nhưng có ai thề hành được điều nào không?
Ngay điều thứ 1. "Nhân nhân và cầu nhân" thì
tại trường con thấy bạn đạo làm sai cũng
không dám xây dựng sớ tu ới. Nói ra rất dài dòng
nên con thỉnh ý thầy là như vậy.

Hôm đi thầy sẽ khánh thành cái cốc 5
sào, con có xin thầy cho con xin bài thơ, thầy
bảo biến tên tuổi của cô đẹp. Cô đi
có ghi tên tuổi con mà đến nay con chưa có
bài thơ, vậy con kính xin thầy hoan
hỷ cho con bài thơ.

Còn LÊ VĂN HAI sinh năm 1935 ở Hội
Di nghiệp con còn quá nhỏ, không
thời dịp này con thập tụng Sáu thầy qua
thăm thầy thì quý biết bao

(367) Một lần nữa con kính xin cha trời
cho thầy ở với chúng con đến 40 tuổi ở
ở thiên Ca Washington Mỹ này có đây.

Con kính kính bái

C. Anhou

Atlantic city, ngày 5/7/97


Anh H ,

Tôi vui nhận được thơ anh đề ngày 30/6/97 được biết anh vẫn khỏe và tự lo tu tiến. Tâm thành thì diệu pháp sẽ thành tựu trong xây dựng. Cảm ơn sự lo lắng và lời chúc tụng của anh. Tên của anh gởi cho Diệp chuyển giao mãi cho đến nay tôi chưa nhận được. Dưới đây là bài thơ mà anh yêu cầu trong thơ như sau. Tất cả đều do tâm thành thực hành mới đạt:

NGUYỄN giảng trần học khổ tiến thân
VĂN hay đời đạo chuyển bao lần
HAI đàng vinh nhục trong tiềm thức
Xây dựng ngày kia sẽ góp phần.

Góp phần phát triển tâm linh
Thực hành là chánh tâm minh đạo đời
Cùng chung khai triển hợp thời
Đời là tạm cảnh hờn rời xác thân
Nguyện tu đóng góp một phần
Bình tâm học hỏi lần lần tiến lên
Cần khôn vũ trụ Bề Trên
Dựng xây xây dựng đạo nền phát huy
Cảnh đời sống tạm tự truy
Con đường chơn lý tùy nghi thực hành
Hướng tâm về cõi nhẹ thanh
Trì tâm tu luyện thực hành đến nơi
Trời cao có cõi vô sanh
Thanh thanh diệu diệu vượt ranh đất trời
Tự tu tự tiến hợp thời
Trời cao bề rộng nơi nơi an toàn
Tự mình sáng suốt bạc bàn
Tâm tu tâm tiến tâm ban tình người
Cảm thông giọng nói nụ cười
Đều là tốt đẹp do Trời ân ban
Thức tâm khai triển bạc bàn
Tình thương đạo đức khai màn cứu dân.

Quý thương,



368

1.1.05.97
A.M.

7 - 2 - 1997

Thầy kính yêu!

nhân dịp cháu Mai Thụy qua thăm Thầy, Con xin viết đôi lời kính thăm Thầy.

Bên đây, con vẫn bình an và cố gắng tu thân. Con vẫn đi làm, và cố để dành ít tiền, nhờ cháu Thụy chuyển đến Thầy, để phụ Thầy giúp đỡ những bạn nghèo ở Việt Nam.

Con xin dừng bút nơi đây, kính chúc Thầy và cô B luôn vui mạnh.

(369)

nhớ thương!

Con

M.

Atlantic city, ngày 5/7/97

M A ,

Thầy vui nhận được thơ và quà của con gửi đến tay Thầy đề ngày 7/2/97 do
Thầy trao lại lúc viếng thăm Thầy.

Tâm con lúc nào cũng nghĩ đến người nghèo khổ, Thầy rất quý hạnh đức của
con đã đóng góp từ điệu nhạc một, của một khối óc trẻ trung và hoạt bát.

Chúng ta sẽ gặp nhau trong tinh thần xây dựng cho chung tại Washington DC.
Chúc con vui khỏe và hẹn gặp lại.

370

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

7.2 65.07.97
M

H , ngày 2-7-97

Kính Đức Thầy,

Hôm nay ngày 2 tháng 7 năm 1997, Cháu Thủy và Sáu sắp lên máy bay đến thăm Thầy, Vợ chồng con kính mời thăm Thầy.
Kính Thầy, Tại Thiên-đường Tú-thông chúng con hằng tuần vẫn sinh-hoạt đều đặn và anh em chúng con rất-vui và cảm thấy thật gần gũi Đức Thầy qua giờ học-tập mục Bé Tam - Vợ chồng con cũng xin trình Thầy là anh em T/Đ Tú-thông chúng con đi dự Thiên-ca tại Washington D.C tháng 8 bị được 20 ban đạo - Loan đăng ký với hãng continental đi group được giá rất hạ - chúng con cũng lấy vé bay máy bay đi đại-hội LAS VEGAS môn giá có 200.00 dollars thôi.

(371) Kính thưa Thầy, Trong dịp tình-cổ Vợ chồng con cũng tìm thấy được một hãng cruise, có lộ-trình từ Hong-Kông sang Singapore - ghé Việt-nam 3 chỗ - ĐÀ-NẴNG - NHA-TRANG - VŨNG TÀU giá chỉ có 1699.00 dollars. (Thêm máy bay vé từ 900.00 đến 1100.00 dollars) Chúng con đã đề trình lên anh Trưởng đề xin xét nghiên-cứu cho đại-hội vô-vi nếu được.
Kèm theo thư này chúng con kính gửi Thầy

700.00 dollars để thầy, tùy nghi sử dụng
(trong số tiền này chỉ Mách duy tiền Kính biếu
Thầy 200.00 dollars, anh em bạn đạo chúng
con 500.00 dollars.)

Vợ chồng con và bạn đạo Houston rất vui
mừng chờ đón khóa sống chung và Thiên-ca
Washington, D.C. để được sống chung với
Đức-Thầy và toàn-thể bạn-đạo các nơi.

Một lần nữa vợ chồng con Kính xin
Thượng-đề bang nhiều sức-khoẻ và phúc
lành đến Đức-Thầy.

Kính thượng,

Vợ chồng con,

T và L

Atlantic city, ngày 5/7/97

T và L ,


Thầy vui nhận được thư và quà của hai con cùng các bạn, thành thật cảm ơn các con, lúc này Thầy vẫn khỏe và hằng đêm đều viết bài phục vụ bạn đạo. Sáu và Thùy đã được bình an đến nơi. Các con sẽ tham dự sống chung tại Washington DC và đại hội Las Vegas, sẽ gặp được Thầy trong tình thương yêu và xây dựng.

Còn về việc cruise thì anh Trường là người tổ chức do sự quyết định của đại đa số bạn đạo. Thầy được biết anh Trường sẽ chọn Alaska, khí hậu không nóng nực và cruise lớn và sang trọng, cảnh đẹp yên vui và vĩ đại.

(373) Những gì con trình cho anh Trường thì anh sẽ cứu xét và giúp đỡ bàn bạc lợi ích chung qua sự đồng ý của đại đa số.

Thành thật cảm ơn sự thành tâm giúp đỡ của các con, trong xây dựng. Chúc con và các bạn đồng vui tiến trong thực hành thanh tịnh.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

7.1.91

06-07

May, 5. 1997

Linh Thư thăm thầy, người

Cha yêu quý của chúng con!

Con được tin Anh lớn cho biết
Thầy đã mất; giờ đây thầy có
khỏe hông thầy, có ảnh hưởng đến
việc đi đàng của thầy không, con không
biết phải làm gì cho thầy trong
lúc thầy đau yếu, chỉ có tình
thương đến với thầy bằng lời thăm
hỏi sức khỏe.

Lời thầy dạy con luôn mãi nhớ ơn
trong lòng nhưng con không sao thành
khi từ đàng đũa vào trong lúc TIỀN.
Bữa bữa này con không sao dẫn nên
đưa tình thương con gửi nhớ về thầy
cho đến khi em sắp tưới đống nước mắt
em xài TIỀN, và viết thăm thầy vài lời
để về đi tình PHỤ TỬ dần dần trong
tâm. Con thương thầy nhiều, con cần

(374)



phải cố gắng trao đổi hạnh phúc
của mình mà học tập để lại.

Sự hy sinh của người cha cho con
thầy một tình TRỜI vĩ đại thật
bao la!

Vài lời thăm hỏi - mong thầy
tâm bình phúc, và sẽ khỏe mạnh
an Khang.

375

Muốn rằng con kính yêu
con - thầy

Nguyễn

con kính yêu thầy!

Atlantic city 6/7/97

H con,

Thầy vui nhận thơ con và quà, được biết con cảm động khi nghe tin Thầy mở mắt, khoa học tiến bộ, xác hư thì phải sửa để tiếp tục phục vụ quần sanh không ngoài đại nguyện của Thầy. Con cảm động đến rơi lụy vì sự quý yêu hạnh phúc của Thầy mà con đã và đang phát triển chung một đường lối phục vụ cho chung. Tình Trèi cao quý cảm động lòng con phát triển sự từ bi sẵn có trong con

376

Thầy rất vui khi nhận được thực sự thành tâm tu luyện của chính con, biểu lộ xác xa nhưng tâm không xa. Chúc con tiếp tục thực hành trong thanh tịnh.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

1. 06.07.97
Mm
A

* NAM MÔ VỊ KIẾN NGỌC HUÂN THƯỜNG ĐỂ VỚI CỬ ĐẠI THIÊN TÔN *

07-04-97

KÍNH THAM ĐỨC THẦY

- CON N A T NĂM NAY 43 TUỔI THANH TÂM AN NẢN SẴM HỒI TRƯỚC MẶT THƯỜNG ĐỂ TRƯỚC MẶT THẦY VỊ PHẠM TÔI KHẨU NGHIỆP THỬ THÁCH THƯỜNG ĐỂ XIN TRẢ QUẢ VÀ NHỮNG QUẢ VÀ KẾT QUẢ LÀ ĐÃ HƠN 17 NĂM QUÁ CON VÀNG CÒN Ở TRONG KHỔ QUẢ.

NAY NHỚ LONG ĐẠI ĐẠI TỬ BI VÀ THẦY VÀ THƯỜNG ĐỂ XIN AN BAN CHIÊU HOA THANG QUANG ĐẾN LÀNH GIÚP CHO LINH HỒN VÀ CON MẪU SẴM TÂM TỰ HÀNH CHÂN CHÁNH GIÁO DỤC LỰC CẦN LỰC TRẦN CƯỜNG TỰ CƯỜNG TIỀN HẬU CẦN TRÊN LẠI ĐẠI NGŨM NÊN CỬ KHINH CỬ KHINH CON TIẾP TAY CƯỜNG VÀ ĐỨC THẦY CỨ ĐỂ CHÚNG SINH.

- CON XIN GỬI 700⁰⁰ DOLARS ĐỂ ĐỒNG GÓP CHO NGƯỜI ĐAUKHO THIẾU THỐN HẬU CHỨC LẠI TÔI LỜI TRỎ QUẢ KHỔ VÀ CHINH CON VÀ XIN THẦY GIÚP CHO CON TRONG NGÀY 18 TỨC LÀ THỨ SÁU THÁNG 7 NÀY LƯC 1.45pm CON RA HỒI ĐỒNG TẠI KHÁNH LẠI BÌNH KHUỠ VÀ CON

(377)

THẦY ĐÃ BỎ PHI RẤT NHIỀU THÌ GIỜ ĐỂ DẪY ĐỂ KHUYẾN ĐẠO CHO CON ỔN ĐỒ SỚT ĐỂ SỚT KIẾP VÀ MÃI MÃI CON LƯU GHI LONG NHỚ MÃI VÀ NGUYỄN HẰNG NGÀY CON THANH ĐẠO LÀ NGÀY CON XIN ĐANG MÓN GUA ĐỒ ĐẾN ƠN ĐÁP NGHĨA CHO THẦY.

XIN THẤY THA THỢ CHO SỰ NGU MỒI TÔI TÂM SỰ TRÍ TRỆ
VÀ CHỈNH CON NHƯNG THẬT TỈNH CHỈNH BẢN THÂN VÀ
CON CỨNG Ở MONG MUỐN NHỎ VẬY.

CON MUỐN LÀ MỘT NGƯỜI CON HIẾU THẢO. CON MUỐN TRON
HIẾU; TRON NGHĨA; TRON NHÂN CHỮ Ở MƯỜN LẦN KỂ
BẾT HIẾU; BẾT NGHĨA; BẾT NHÂN NHƯNG KHI ĐUNG TRẦN
THÌ SỰ NHIN NHỤC VÀ CON QUÁ THẤP KÉM CỨNG VỊ
NGHIỆP CHỨNG QUÁ SẴN ĐẪY.

THỜI THẬT MỘT LẦN CHỚT XIN THẤY THƯỜNG CON GIÚP CHO
CON ƯỚC NGUYỄN ĐƯỢC VƯƠNG TRON CON VẬY MẠT LÀ CON
VÀ THẤY VẬ CON VẬY MONG ĐƯỢC LẦN ÔNG TÂM MỘT ÔNG
TÂM TRONG SẠCH VÀ SÁNG SỨT; MỘT ÔNG TÂM HY SINH VÀ
NHÂN NHỤC; MỘT ÔNG TÂM THA THỢ VÀ THƯỜNG YÊU
HIỂN ANH ĐỒ ĐẢ CHI SẴN VẠO TÌM VẠO TRONG KỶ ỨC
VÀ CHỈNH CON KHÔNG BAO GIỜ THẤY ĐỐT.

(378) CON THƯỜNG YÊU VÀ NHƯ THƯỜNG THẤY VÔ CỨNG XIN THẤY
BẢN ỒN LÀNH VÀ ĐI ĐỂ LINH HỒN VÀ CON MAU TIẾN HOÁ
CON A T

Mangy

Atlantic City, ngày 6/7/97

T con,

Thầy vui nhận được thư và quà của con đã gửi đến Thầy trong thư đề ngày 17/4/97. Được biết con vẫn bình an, và cương quyết tu tiến trong ý thức thiển lành của chính con. Con ơi! Cuộc sống của chúng ta đều là tạm. Cuộc sống tâm linh lúc nào cũng quần quai giữa đời đạo, hiếu nghĩa, lân la trong tình người đen bạc.

Muốn tu thì phải dứt khoát, nghe được hiểu được và làm được thì mọi việc sẽ được êm xuôi, bao nhiêu năm qua con đã biết được Thầy thực hành trong khổ! Đến lúc phải dùng nước mắt chan cơm, vì sự đau khổ của các con đã hình thành trên mặt đất phù sanh này, không biết được về với chính nó, cho nên đến tuổi quá thất tuần Thầy vẫn tiếp tục phục vụ các con, trong lúc các con ngủ ngon Thầy bắt đầu làm việc, theo chiều hướng xây dựng tâm linh. Càng phục vụ Thầy càng nhận thức ra sức mạnh điện thanh của Thượng Đế là vô cùng tận. Cho nên Thầy hành hoài không chán, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.

379

Đại Bi không bao giờ bỏ con, con nên hướng tâm về Ngài mà ăn năn sám hối thì con sẽ được cứu.

Chúc con thực hành trong thanh tịnh.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

7.2.07.07.07
MM

Thưa thầy,

Con tên là N Con ở Katy, Texas
Con cảm thấy xấu hổ và buồn sâu khi con từ bỏ
công vi của một người mẹ. Không chịu đi ra ngoài
làm chung với ông để giúp đỡ trong gia đình
do đời sống của con được đỡ đầu khi và
nhất là đầu con út của con, nó nhớ ba nó nhiều
lắm. Chắc chắn con là người của thời mạt kiếp,
này và đời sống con còn nhiều cay đắng nữa.
Ai giúp con cũng sợ hay tránh nó. Kết, con
làm nhiều người đau khổ lắm.

Đã 2 hay 3 lần thầy cho con cách từ bỏ nghiệp
tâm. Nhất là cách đây 3 tháng, gia đình con
chắc 0 khổ như ngày nay.

~~Con đang muốn chỉ con cách thay đổi hoàn cảnh~~
thầy thầy chỉ con cách thay đổi hoàn cảnh mà con chưa đi
đi chu làm. Có lẽ con gặp bác ở tâm thần
vào ngày 12 tháng 7. Những ngày con tại của
đời con, con ăn chay niệm Phật và làm gỗ nữa thầy
xin thầy cho con vài lời khuyên. Con nhớ
vào quyền lực thầy để gia đình con lo nên đó khi
1 chút sau 1 thời gian, con hy vọng.

Khi con đi ra ngoài cái gì cũng làm con nhớ là
tại sao mình 0 làm chung với anh ta và con 0 thích
tâm đi học hành điều này con sợ thất bại ~~con sợ~~
ngày hôm nay ~~con sợ~~ do đó con 0 muốn cố gắng nữa
con biết con sống mà con 0 không yêu gia đình của con
con, H. M.

(381)

Atlantic city, ngày 7/797

H M ,

Thầy đã nhận được nhiều lần điện thoại của con và thư, được biết con đang bị bệnh tâm thần, cần niệm Phật bằng ý để tự cứu, và xin bác sĩ tâm thần chữa trị, thì thần kinh của con sẽ được khôi phục từ từ. Phải chấp nhận những sự chỉ dẫn của bác sĩ, và niệm Phật khi rảnh rỗi, dẹp bỏ những sự suy nghĩ không cần thiết cho tâm lẫn thân của con. Ngày đêm chỉ niệm Phật và uống thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. 382 Chỉ niệm Phật thì mới tự giải những sự trần trọc mà con thu nhập từ nhiều kiếp, đã và đang bám sát thần kinh của con. Nếu con của con chịu thực thi đúng đắn theo lời khuyên bảo của bác sĩ và Thầy thì bệnh của con, càng ngày sẽ càng nặng hơn.

Chúc con vui khỏe và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và siêng năng niệm Phật.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Th
08-07-97

VN - ngày 23.06.97.

M Kính Gởi THẦY KINH YÊU,
Đâu thì em xin chúc sức khỏe thầy
và bà Tươi luôn luôn mạnh khỏe.

Thưa thầy nhân tiện chi trả em về
mỹ. em có gởi 2 cái mẫu dạy chuyên
nhất thầy chú đến cho em rồi thầy
gởi theo địa chỉ bên chi em. (bên mỹ)
Và sẵn đây em xin thầy cho em một
bài giảng. dạo này em tu học bị quá
đều thầy thầy có pháp pháp luận thần
chuyên? Có minh hết cho đến hết @ thời
thầy như bạn ở VN. Trung tập như này
em xin thầy giảng rõ cho em.

(383)

Em xin cảm ơn thầy.


T B K

Atlantic City, ngày 8/7/97

B K ,

Thầy đã vui nhận được thư con với hai phù hiệu, Thầy đã truyền điện và gửi cho con đây.

Về phần Pháp Luân Thường Chuyển, là phải đây rún, đây ngực tung lên bộ đầu mới đúng, còn hít chết bỏ là làm không đúng. Mục đích là đem dương khí vào để giải thông Nhâm Đốc, âm dương tương hội bùng sáng trung tim chơn mày, gọi là huệ tâm khai, làm Pháp Luân Thường Chuyển tâm trí ổn định thì không còn ham ngoại cảnh. Niệm Phật khai mở huyền bí của nội tâm, thì mới biết được chính mình là ai? Từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Thường xuyên niệm Phật là tự giải nghiệp tâm, sẽ không còn lo nghĩ u,σ nữa.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

16.00 Mr. Xinh Ông Tam quý thường

Ông Tam của những người bất hạnh và
bao kẻ nghèo hơn được an vui và khỏe mạnh.

Chúng con lúc nào cũng nguyện cầu cho hoàn
thiện gia đình của Ông Tam được Khang an trong
Vòng tay của Thiên Chúa.

Đinh Thuá Ông Tam? Đinh Thuồng
của Ông Tam đem lại cho các em một nguồn
hạnh phúc. Có những bộ đồ tổng hợp để thỉnh thoảng
vào nhà ngày lễ giảng. Một bữa tiệc linh đình,
một ngày vui với Sông biển và được bao phần
thường quý giá của hơn 30 em cố gắng học tập,
học nghề trong năm vừa qua. Ông Ông Tam
linh Thuồng đó còn cao quý hơn xa các nơi những
nơi bất hạnh bệnh hoạn và thân xác, có vài em
bệnh da dày và xám như da trâu trâu thân. Có
hình ảnh chạy trên nơi các em thời gian. Có
số em đau khổ về tâm hồn quá nghèo túng
(385) bị người thân bỏ rơi, mang mặc cảm quá nặng nề
đời, chỉ muốn tìm đến cái chết, cũng nhờ tình
thường cao quý đó giúp các em đứng dậy và
nướng lên, vượt qua bao cảnh tủi nhục ở đời.

Đinh Thuá Ông Tam con xin cúi đầu
cảm ơn tình thường cao quý của Ông Tam và
quý Vị đại Ân Nhân, cũng biết chỗ con thối quen
Cổ Ông, Cổ Huệ mà Ông Tam giới đến
con ~~Đinh~~ Đ. Đ.

Atlantic city, ngày 8/7/97

Kính gửi Soeur N


Vui nhận được thư của soeur đã và đang tận tình phục vụ các em, cùng sinh hoạt vui tươi, là điều rất quý do tâm thành của quý soeur.

386

Chúng tôi vẫn khỏe mạnh và tiếp tục phục vụ mọi người khi cần đến.

Kính húc quý soeur cùng các cháu vạn an.

Quý thương,



Lương Sĩ Hàng

7.2.08.07.97

K

S. J Ngày 2.7.97

Kính thưa thầy, thầy Tâm Con vừa được biết tin thầy về
tại Atlantidy do anh Vĩnh Cho Con hay, và anh Vĩnh có nói là
thầy có gởi Cho Con 1 lá thư nhưng Con hông hoài ở thầy Vĩnh
có nói là mắt thầy bị lờ và đã giải phẩu ở CANADA rồi hiện
giờ mắt thầy bị yểu nên ở Việt thì Cho ai được, Con có gởi
điện thoại thăm thầy mấy lần nhưng thầy ở tiếp ở thoi nên hôm
nay Con viết thư thăm thầy đây, ở biết mắt thầy đã khá chưa
đều thầy bị bệnh như thần thể Con bị đau, thầy là tâm hồn
của Con, Con là của thầy tuy hai nhưng là 1 vì thế xai và tâm
hồn Con giao trọn cho thầy đời Con nên đời này ở có gì yêu quý
hồn là Con gặp phẩu đau và gặp kinh Sư Hùng Sĩ Hằng Cho
nên đúng an ủi chết hóa hai ở Con bản tâm lo lắng nữa.

Kính thưa thầy, thầy đừng gởi thư cho Con vì mắt thầy còn yếu và
lâm cho thầy qua khổ Con ở an dạ, Con chỉ xin thầy vào đem
thư sau thầy phẩu đẩu cho Con, để Con có 1 hóm trung tu học
tham cho Con vững mạnh trên Con đường hành hương thầy khời cần
viết thư cho Con làm mệt thầy thì Con đau khổ lắm, bình
tĩnh Con lúc này khá quang hơn lúc thầy về SAN JOSE cách
đây 3 tháng Con uống thuốc bắc, thuốc tây, và trà dân rất hay
nó làm mắt bớt lờ và ổn lại ở tao bên nên ruột như lờ
và lúc này Con muốn uống Chay ở muốn ăn cá nữa, lâu lâu
nhá có gỏi Con nó buồn ăn muốn chút ít thịt thì nó lại buồn và
ruột này đau này bị tở chán thiên ngại lờ ở đũa và phẩu
hầu thường chuyễn thì ở có hơi, phẩu tu này nó khiến biết
mình 1 cách xai thế ở chỉ qua mắt đũa, phạm luật là nó
hôm xai đến chết nên Con luôn luôn giữ gìn luật ở làm
lâm ăn đây thầy, cái này thầy xai rất vì đời Con quá vui
mấy vì Con thì Vong thầy luôn gần Con, Con được gần thầy
tuần vừa rồi vào Chín Nhật Con có đứng ra kêu gọi anh chị
em bạn đạo đống góp thêm vào để chỉnh trang cái Chay cho toàn
xem sau;

387

hào đó là lòng từ tâm của con và số bàn đũa tuy hi vọng
con thì con có đưa cho ý kiến tại chính là 3 bệ, ao Dalla
đi mình cấp thầy mà con ở bao giờ cho ai biết và mới biết ai
cả thầy biết hành con làm gì được thì làm ở danh từ giữa
chuyến bán rau là 1 điều vô lễ với thầy, tránh làm bàn đũa
mua nhà Las Vegas mà làm cho thầy đau khổ con xin là thì
vô lễ thầy viết làm con và số bàn đũa SAN JOSE viết rồi
là thì thầy viết con và anh A; phước cho thầy đảm về nước
mất thầy thầy quá thầy ơi, chắt có lẽ thầy cũng thầy tâm
con, chắt phần nào rồi
Đến đây con tạm ngưng kính chúc thầy mau chóng lành con mắt
con hy vọng dưới đây

L T B. Lê TB

(388)

Bé Chai: Các bản nhạc cassette được về thêm thài, hôn vía, âm
dưỡng tương hồi, tiền thuyết Sứ vai của chắt ở tư, hôn quê đến từ
vân vân... Bà quyền Baek cô phụ thục hành từ cuối con đã gọi về
V. Nam bầy duy bầy đến cho em con ở chỗ làm tại phủ cho Hoa
mặt nếu c. Sẵn có lấy xem cụ là cụ tác phước hiện mà con đã
làm rất nhiều bài làm thầy đi

Atlantic city, ngày 8/7/97

Bác B ,

Vui nhận được thư bác đề ngày 2/7/97 được biết bác vẫn thực thi liêm chính tu học, thực hành PLVVKHHBPP.


Tôi đã lo xong con mắt phía tay mặt và sẽ khám tiếp mắt phía tay trái vào ngày 18/7/97 tại Montreal.

Mọi việc đều được bình thường không có gì trở ngại cả, vẫn tiếp tục phục vụ bạn đạo như đã hứa.

Ở đời này làm phước sẽ được phước, bác đã đóng góp cho nhiều người hiểu được PLVVKHHBPP là điều rất quý cho nhơn sinh, việc làm của chúng ta là một, tận độ quần sanh là điều cần thiết.

Chúc bác và gia đình vui khỏe.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

T.L. 08-07-71
Mg

H. 30. 6. 1997.

Kính thưa Đức Tôn Sư.

Chị Thanh Huyền về tại Atlanta, có báo lại cho chúng tôi biết như sau về Đức Tôn Sư. Chúng tôi vô cùng vui mừng, lòng nghe chị Huyền nói, Đức Tôn Sư đã thức 3 giờ khuya để biên thư cho chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, vì không biết nói sao cho đúng. Đa tạ vô cùng.

Hôm nay tôi biên thư này kính gửi Đức Tôn Sư, trong lòng rất e ngại khi nghĩ đến 3 giờ khuya, giờ giấc quý báu mà bạn tâm nghĩ đến chúng tôi, tuy nhiên, tôi vẫn mong những lời nói của Đức Tôn Sư trong giờ phút nhỏ bé, sự ấm lòng của Ngài đến tôi, lúc nào cũng mong Đức Tôn Sư khỏe hơn, vui hơn.

(390) Tôi có đưa các bạn đạo xem thư của Đức Tôn Sư gửi nhân tâm ở môn qua nhà bé của Đạo Đạo Atlanta, ai cũng cảm thấy thích lắm, mong xin nhớ những lời nói của Đức Tôn Sư. Đạt đâu chúng tôi cũng thêm về gầy, quý trọng tu thân, gửi qua Đức Tôn Sư chỉ dùng thêm chút ít lương về VN trong những hình ảnh tu tập này Đức Tôn Sư đã ra sang tâm.

Đối với Thiên, giá dènt chúng lớn
xin chỉ ơn Đức Tôn Sư và tất cả
những gì chúng lớn làm được luôn
hội chúng cho Thiên, luôn mong Thiên
tu hành chúng qua những gì Đức
Tôn Sư cho chúng lớn biết được về
Thiên, đó là sự an ủi to lớn nhất,
Đức Tôn Sư bao cho chúng lớn thêm
nhiều Đức Tôn Sư kèm link, cho nên
giá dènt chúng lớn càng nghĩ đến
lo tu nhiều hơn, các lớn thỉnh
nhờ những bài Đức Tôn Sư thuyết
giảng trong video và cassette mà chúng
lớn mong thỉnh được trong ngày.
Khi thỉnh về bán bán các lớn
quên tên và những gì cần được
thỉnh đem về cho các lớn để
về Đại Đạo.

Đó chính là những hoạt cảnh mới
giảng, đi đứng, các lớn cần lớn
thỉnh để ý, từng chi tiết như cái
chân người sang để Đức Tôn Sư được
thể hiện mới, mới bước chân đi
cần Đức Tôn Sư luôn nên có nhiều
ánh sáng. Vì Đức Tôn Sư lớn tuổi.

Nhìn giảng, chỉ cần Đức Tôn Sư,
lớn nhớ lúc nào Đức Tôn Sư là
Đó Tam, khi tại sao tại tại tại tại
hay yêu khi lớn tuổi.

(391)

lớn nghĩ, một khi thời pháp
luân thỉnh, thỉnh cần Đức Tôn
Sư sẽ hóa giải tất cả những
một mới tại thế.

(2)

Có lẽ các Đức Tôn Sư làm việc thiện xuyên suốt đời, đi đây đi đó khắp các nơi trên thế giới, thuyết giảng, phổ biến pháp lý cao siêu cho chúng sanh. Khi qua khổ đau và tai ương, chẳng phang tan tành dưới cơn bão táp, do tình thiện quá to lớn bao trùm cả không gian, khi đã đi qua qua nhiều về tâm linh quá nhiều. Vì thế chúng sanh không hiểu không thấu, lớn nghi ngờ lòng Đức Tôn Sư nếu làm được, có lẽ Đức Tôn Sư đã ôm hết chúng lớn, mang hết về ở nơi thanh nhàn, thì ở quá chớ cái chẳng lớn ai khổ, ngạc nhiên. Thiện để cho ra cái bài học phải có truyền đời, nên khổ quá không làm sao cho hết cái khổ ở đời. Chớ đời thì cho đời, nên đức từ thế ngoại này. Thế gian thì đời này mình cũng lớn hơn hết.

— Nghiệt Đức Tôn Sư đã và đi khắp khắp thế giới, nơi nào cũng môn môn, nên đức, nghe đức biết đức pháp lý siêu siêu của Đức Tôn Sư, thế giới thì rộng lớn thế gian đâu phải hàng vài trăm năm. Chúng lớn hơn lên ước ao, nghe đức một căn nhà này nơi có cảnh thiên nhiên, có phụng thụ. Thiên nhiên của đất trời, Đức Tôn Sư ở với quý vị sản xuất và làm việc. →

(392)

Tại căn nhà đó có đài, chú phượng
trên, kính vi. mà mỗi lần lễ
giấy khong phải đi đài đi đó nữa
bởi lễ vật giầy, có thể phải đi
khắp thể gọi qua mai, TV. lúc
tếp được nghe, được thấy, và nếu
được, hình tượng cho lời khác mai
- Ông chỉ nghĩ trong lòng thôi, vì
Ông Đức qua to lớn của Đức Tôn Sư,
Vào Quyển Nam, của Thiên Đế có thể
làm ra bất cứ gì cho nhân nhân
của thế gian. Tuy vậy ông cũng
lý vậy. Được như vậy thì thế
giàn bất kỳ biết chừng nào
và đức của ông nhân nhất là sức
khỏe của Đức Tôn Sư sẽ tốt và tốt
mai, sẽ gặp hơn, hơn tao, hệ
lại như hơn to nam về nước, quỳ
trọng như, tâm kính đức, gọi như về
(93) VN. cái như miêng cười là ai cũng
phải khỏe rồi.
bài học gia đình Ông lớn mình
Chức Đức Tôn Sư luôn vui, khỏe.

Kính bái
Ông, Mẹ, C

Atlantic city, ngày 8/7/97

M C ,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 30/6/97 được biết Thanh Truyền đã bàn bạc cùng các con về Thầy. Việc làm của Thầy lúc nào cũng không ngừng nghỉ, thì mới phục vụ đúng cho các bạn đạo khắp các nơi. Thư từ càng ngày càng gia tăng, đi đến đâu cũng phải làm việc thì mới vui, quen rồi từ VN cho đến hải ngoại.

Các con rất may mắn nhận được nhiều triết lý do Thầy thuyết giảng khắp các nơi trên thế giới, nhận thức đường đi phần hồn của các con, tự hành bằng một diệu pháp tự cứu, mọi người đến với Thầy là niềm vui của Thượng Đế, hằng tuần các con được nhắc nhở, phát triển tâm lành tự tu tiến.

394
Quý thay và lành thay, Thầy năm nay cũng đã quá thất tuần, nhưng tinh thần phục vụ lúc nào cũng đầy đủ giữa đêm khuya, vô quái ngại, những gì con ước mong tương lai sẽ có đầy đủ, lần lần các bạn tu sẽ thực hiện, các con sẽ có dịp đón xem và thích thú, nghiêm chỉnh thực hiện pháp môn mà đã nhận được.

Chúc các con thanh tịnh và phát triển tâm linh.

Qui' thương,



Lương Sĩ Hằng,

H , ngày 27 tháng 6 năm 1997

08.7.97
M

Kính Đức Minh Sư Kính yêu,

Hôm nay, con phải viết trình Minh Sư để kính
xin soi sáng cho con và con trai đầu lòng của
con vì con không muốn làm phiền Đức Thầy
trong những ngày Song Chung Hoa Đỉnh và tham
dự Chấn Ca Sư Giả Hoa Đỉnh tại Washington D.C

Trong lần được Đức Thầy xem mạch tại
Cốc Thầy ở Houston, Minh Sư dạy thần con hồi yếu
và bắt gặp Cổ Bê và Cổ Đếp. Con đã thuê Lamb
điêng lờ dạy Bưu. Sau đó thành loại Magi-
cal Tea và Psyllium Hulls, con cân từ 110 LBS
lên trên 120 LBS và bộ phận sinh dục của con
lại được thay đổi mau hơn. Hai hôm dài nay
lại đĩnh lên lên thần. Sự kiện này con đã có
ý hỏi Thầy lần được diện kiến tên những vì
thời hạn đã hết và hôm nay con rớt tình Đức
Thầy vì hiện tại nước tiểu con có màu (khi màu
vàng lợt, khi sẫm) sau còn đi khám tổng quát
(chụp hình + thử máu + nước tiểu + cảm v.v..) theo diện gia-
đình của cháu vợ cho con (không trả tiền). Kính xin
Đức Thầy minh giải cho con việc thay đổi thể-
trạng nếu cần.

(395)

Kể đến, con kính trình Đức
Thầy bài thơ của đứa con trai lớn là
TRINH KIM QUANG, tuổi Nhâm Thìn, 19
hiện ở Việt Nam đã chơn theo Đức Thầy Cat

TP H C M , ngày 8.1.1997
Kính thưa Ba,

Hôm nay, gần
ba tuần lễ^v, con về nhà sau 1 tháng
mắm bệnh viện. Con đã bình phục
và, ăn năn sám hối, tinh thần đã
sang suốt trở^v lại. Con đã cầu
xin với Đức Ông Tử và Thầy nên
bệnh con mau lành. Con được Ông
Sáu chữa bệnh cận mắt và tinh
thần và Ông Sáu có dạy con nên
cầu xin với Thầy. Con vẫn không
bỏ pháp dù bệnh hoàn liền liền.
Con có cầu xin với Ông Sáu và
Chú Ba ở^v thiên đường. Ông Sáu
cũng thương con và Chú Ba cũng
thương con. Ông Sáu Luân đã
tặng con máy Cassete và 2H cuc
pin. Để con nghe băng niệm
Phật của Thầy. Con bây giờ
vui và Tu nhiều, làm việc nhà
giúp Mẹ và hát tíc thêm để^v
Kiếm sống qua ngày mà lo Tu cho

(397)

Kịp giờ thì năm 2000. Mãn này
ở sáu và chú Ba cho hay là
mãn sáng cây. Phải lo Tù và
đi gầy nếu không sẽ hờ tau
về quê. Con đã có hình Ba và
Thầy, cầm hình, nước mắt, con
chạy ra trước trong mắt con
đã qua và thôn kính con mạnh
trở lại.

Tôi đây, con xin tam -
dùng bút. Kính cầu xin TRỜI
PHẬT hộ độ cho Ba vui nhiều
TÙ và giúp nhiều người
trở về nguồn cội.

Con của Ba

Đ

(398)

TP H C M , 30-5-1947

BA KINH YEU,

HÔM NAY, CON ĐAU, CON RAN
VIẾT THƯ CHO BA, THỬA BA, CON
ĐÃ NĂM BỆNH VIỆN CHỖ QUẢN
NHIỀU LẦN, MÃ BỆNH THÂN KINH
VÀ NGOẠI XÂM CON KHÔNG HẾT
CON ĐÃ LẤY DẠO TỬ DÂN, VÀ
MƯỞNG THƯỚC TỬ DÂN VÀ LẤY CÂY
(399) ĐAM CON MẮT, RACH TAY CHÂN
MÌNH MÀY CON, CON TỬ ÍT MÀ
VẪN CON NGOẠI XÂM, NHẢ

CÓ KÍNH QUAN THÁNH MÀ VẪN
BỊ NGOẠI XÂM. NHIỀU NĂM CON
BỊ NGOẠI XÂM, ĐAU NHIỀU NĂM
MÀ ĐENH CON VẪN CON HOÀI.

BAA KÍNH, BA HOÀI THẦY XEM
TRƯỜNG HỢP CON CÓ TỐ THIÊN
ĂN CHAY TRƯỜNG, CÓ KÍNH MÀ
THIÊN ĐƯỜNG TỐI LÂM, THÌ LÂM
SAO HẾT, MÀ RẬU NHÀ NẾU
CÓ ĐI BÁC SĨ HOÀI MÀ VẪN ĐAU
HOÀI. BA HOÀI THẦY, VÀ BA CẦU
XIN THẦY CHỮA BỆNH CHO CON.

(400)

CON ĐAU NHIỀU.

CON KÍNH

Q

Atlantic city, ngày 8/7/97

Anh K V ,

Tôi đã nhận được thư của anh đề ngày 27 tháng 6 năm 1997, được biết anh đã thanh lọc Magic Tea xong, kết quả đã được lên cân, hòn đá rút lên thận và thử nước tiểu có máu. Việc này bác sĩ Mỹ rất có khả năng giúp anh, vậy anh nên tìm bác sĩ chuyên môn về thận và đường tiểu sẽ giúp anh khôi phục bình thường và khỏe mạnh.

401
Còn về phần của cháu Quang bị bệnh tâm thần, nếu ở xứ Mỹ thì rất dễ dãi, mỗi tháng chỉ chích một mũi thì cháu sẽ được yên; nhiều người đã được cứu giúp bởi bác sĩ thần kinh tại Hoa Kỳ. Con bị bệnh thần kinh là cũng do sự thiếu phước của người cha, cần làm phước và tu thiền nhiều thì mới tạo được cây dù che thân cho cháu; kiếp trước thiếu tu thì kiếp này phải chịu thần kinh bất ổn. Vậy tôi xin khuyên nên niệm Phật nhiều để tự giải nghiệp tâm và tạo cơ hội thiêng liêng cho cháu được tu, niệm Phật nhiều thì đại trí sẽ được mở rộng, từ trường điển quang sẽ ban chiếu cho gia cang tốt đẹp. Khuyến cháu nên niệm Phật bằng cách co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm, thành tâm như vậy sẽ được tự cứu.

Chúc anh vui hành chơn pháp và sẽ tự cứu.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

12.07.97
T.L. Houston, 7 - 10 - 1997
Đức Thầy kính yêu!

Bạn con có lòng hảo tâm, gởi đến Thầy
tấm ngân phiếu, đề² phụ² Thầy giúp những
bạn nghèo bên VN.

Anh ấy tu Vô Vi đã lâu, và nhờ con chuyển²
lời kính xin Thầy cho anh một bài thơ khuyên²
tu ..

Tên : H T L
SANH NGÀY
ĐỊA CHỈ² :

Sau khi nói chuyện với Thầy con rất vui, tinh
thần phấn khởi², mấy ngày nay con thiền được
đều đặn, Con Cảm ơn Thầy rất nhiều ...

Con xin dừng bút nơi đây. Kính chúc Thầy vui mạnh

(102)

thầy nhỏ'
m a.

Atlantic city, ngày 10/7/97 3:25A.M.

L con,

Thầy vui nhận được quà của con do Mai An chuyển đến, rất cảm ơn con đã có lòng nghĩ đến người nghèo. Tiện đây Thầy viết một bài thơ do con yêu cầu như sau:

HUỲNH thiên bất phụ hảo tâm nhưn
TRÍ triển tâm lành rõ thiệt hơn
LÂM chuyển phân hành phân trí đạo
Được ban tình đẹp tự qui hườn

Qui hườn thực chất vô cùng
Tình thương đạo đức trùng trùng cảm thông
Tu tâm dẫn tiến một lòng
Sửa mình tiến hóa chẳng còn si mê
Bình tâm tự hướng trở về
Nguyên căn nguồn cội chẳng quê hơn người
Khai tâm mở trí tự cười
Đời là tạm cảnh người người phải theo
Thực hành khai triển chẳng nghèo
Về nơi thanh tịnh chẳng theo bạc tiền
Tự mình giải quyết tâm phiền
Qui y chánh pháp nối liền căn cơ
Cảm thông nguyên lý chẳng mơ
Thực hành chánh pháp nối liền căn cơ
Cảm thông nguyên lý chẳng mơ
Thực hành chánh pháp chẳng giờ nào người
Tự mình cố gắng rèn trui
Trời ban tình đẹp an vui chơn hườn
Vía hườn khai sáng sanh tồn
Qui y Phật Pháp giữ hườn lo tu
Khai thông tâm đạo chẳng mù
Tự mình thức giác trùng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Giải mê phá chấp tiến hoài không ngưng.

Quý thương,



1. 15.07 v ngày 11-6-97.

1. M. Kính gửi thầy quý thầy nhớ thầy.
Nhiều lúc con thường nhớ thầy muốn viết thư thăm thầy
và Bà Dám, con ít học và tu độ' quá thắm tâm
con ở đơn Jam thiên Châu, hôm nay có
chi bố' Anh về H-Côno con mong dan
xin thầy cho phép con làm đ' với thầy để
con khỏe, tươi thắm.

Con ước hết con xin danh lễ' thầy 3 lay
Momm mô + di đoi phát

Cháu ơi! Con biết thầy năm 1971 cháu
gióm ở thiên đường Anh Hố Văn Lam, đầu
con quay như cái quạt máy, con ngồi thiên
thời gióm nó hết, thời gian sau con ở gặp thầy
con vẫn giữ phép tu con bị hôn tằm, con đi
tiêm Anh Jim Đuốc ở Trảng bóm chóm ~~đầu~~ cườ
cườ ở hết, con đời hôn xong tho' phép luôn qua
thiên đình độ 15 phút bị ngủ que mai con ở
biết, đến 1991 con được gặp chi bố' Anh
về Việt Nam con theo chi bố' Anh về nhà chi
ở ở trước 1 năm, trong lúc đó có chú Huỳnh đang
(402) làm ở' phạm thiết đi thăm chi bố' Anh gặp đầu
tiên chi bố' Anh nói chú làm miếng đất ở' đó
ở Jam thiên Viên được âm khi qua. Bón đi
chú tâm ở tìm, mấy tháng sau con nghe thầy đất
tên thiên Viên đang làm, con thấy con sống độ
thắm nên con xin chi bố' Anh + V. phạm thiết ở'
chi bố' Anh ở cho chi nói đất ở' đó đất - nhân

Coi như năm trước làm con về Nam Kinh, con
con ốm quá ốm khi hết hết - Bỏ nhà về 3' với
chi, chỉ nói đất ốm khi nhiều, như vậy có đúng
Khô, khô, con xin cuối năm đánh 1' không giải
nghiệp làm con, con tu 30 năm mới 9 tháng thành
nhe vẫn hôn trước, hôm tết ngày 6 âm lịch
con chụp hình lại như chi bố Anh con xin
gửi không xem con tu có được 9, thì khi dài
con làm phiên không quá, xin không tha lỗi cho con
cười thì con còn mong được ăn thường yên của
không con rất mong thì không thưởng con cho con xin
một bài thơ. Tên tuổi của con 55 tuổi mới
Mạnh độ chúng Dank 3' ở mẹ mới

(405)

Mai
M

C. B. Thiên Viên được hai ngàn một có nghĩa địa
lớn.

Montreal, ngày 15/7/97

M con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14/6/97, được biết con vẫn bình an tìm đường tu tiên. Người tu PLVVKHHBPP do tâm thức tự thực hành, niệm Phật phát triển huyền bí nội tâm, chứ không phải mảnh đất hay quần áo ở bên ngoài, nhà to cửa lớn nghiệp lực càng lời cuốn nhiều hơn.

Như Mã Tổ Anh hiện tại làm từ thiện ngoài khả năng của chính mình, chỉ có rước động vào tâm, lo nghiệp lực của người khác, chính bản thân trì trệ, thiếu nhẫn hòa, cho nên thường trách người khác thiếu tình thương. Chính Tổ Anh không biết thương mình, làm sao thương người khác được. Gia đình không yên, làm sao làm từ thiện được. Có tiền thì mọi người đến, hết tiền thì thiên hạ nói xấu, đó là luật tự nhiên. Nếu cảm mỗm chịu thật sự tu tiên sửa tiên tâm thân, thì từ trường sẽ phát triển sẽ nói thật cho mọi người nghe, tức là bỏ thí chơn ngôn, ở trong căn nhà tranh cũng nói được đạo, chứ nhà to cửa lớn mà tâm không thành thì mọi việc sẽ hỏng, đồng người đến thì phải có pháp lực mới giải được trước thì mọi việc sẽ được êm xuôi.

Con tu nên hành pháp đúng đắn lo niệm Phật và nghe băng niệm Phật của Thầy đã phân tách rõ ràng, khai mở huyền bí nội tâm thì mới rõ đời và đạo ra sao? Đạo là tâm thức quân bình. Đời là kích động theo luật hơn quá, giúp người tu tiên hóa tới vô cùng. Con bị hôn trầm là độc tố trong bộ ruột quá nhiều, mỗi buổi sáng nên uống nửa trái chanh, rắc chút tiêu, muối uống trước khi ăn sáng, thì bộ ruột và bao tử của con sẽ được tốt. Ban đêm lúc thiên bị hôn trầm thì con nên nhai một múi chanh luôn vỏ thì sẽ tỉnh và thiên tốt.

Chúng ta tu tâm sửa tiên tận độ quần sanh, chứ không phải tu theo mô mã, nghĩ chỉ chuyện ở bên ngoài, tạo loạn cho chính mình, cứ niệm Phật thường xuyên thì mọi việc sẽ bình an, từ đời lẫn đạo. Bà Tám lúc này vẫn khỏe mạnh và vui tươi. Con xin thầy phải học thuộc lòng để tự tu tự tiên, dưới đây là thơ tên con:

✓ Đêm H * 26-6-97 ✓

Kính Tham mưu Thân Thường nhỏ
Vợ chồng tôi con kính bài phúc
Tham an Khang Vui Khỏe.
Tôi con qua HK 15-6- con bị
bệnh nằm liệt mấy ngày, vì
ở VN làm lao động nhiều quá
không đủ sức khỏe, đang muốn
thở lót gạch ở ngoài vườn hoa
mới con phải làm chung và làm
chúng cho họ làm kỹ đang xoay
nề ở họ làm xao làm, nên may
đem Fluvi ốm bị lao xương đau
quá phải chích thuốc, qua HK
ước mong được bài kiến phúc
Thân vậy là năm 97 con ở gặp
được rồi, con qua HK để các
nguyên tài phát chế Thân, Thành
loại cho HK và TQ, VN tất cả
thế giới sống trong vui vẻ hạnh
phúc tự do, để làm con người
biết hướng yêu lẫn nhau, thế
con muốn phỏng ở từ 15 đến 2.7
4.400 * tiền máy bay VISA liệt
5.000 * mua máy nước làm nhà
liệt 5.000 * và ăn uống qua đó
✓ (16a)

2/ Tổng 5.000 x vậy là đồ tiền hết
Đời sẽ trôi Sầu, Cần nhiệt là
lưu vườn đất cho Sạch, mới lau
Đ. Đuốc, thì con hiện cũng Sợ hãi
bình tình... liên Xỉa, như âm phụ
Thân ăn loan giải nạn, Con biết
Viên o bao giờ quen. HK đồng đảo
Khách ngoài quốc và có cả Ngân
quy Khách ngoài giao thiệp mới,
những Văn bình an vô sự, Chi có
quốc hội bên dân chủ đời biển
tình tại anh tể làm tra lời dưng
dân HK, những cái gì cũng yên
như phụ thân nói ổn ổn ao ao đầu
vào đó, Con cảm thấy Con nghĩ tan
âm không nghĩ rời có dân lo, men
đam tra tâm ma nổi loạn theo nghĩ
liên, chi có thanh tịnh mới hòa
cởi được đồng loạn và đau khổ, Sưu
Sưu Chử trước mặt sông cầu long có
tâm chím con rừng mới khác
nhau, có Chưởng tình HK dài sẽ
có đại lễ bàn giao HK cho TQ,
người HK mọi người ý Kiến khác
nhau, những đa số thì nói người
TQ cai trị người TQ dễ thông cảm
hơn người Anh và đó là danh
dù bình liêu, lứa người Tây Sầu
150 năm cai trị, các lần bán Vàng
(416b)

3 Đã cho chúa gái chời, đều thảo
đẹp bỏ hết sách và 30.6 - Night
club sẽ hết cho nhảy đêm, đó
cũng là chánh sách rất tốt cho
thành Huế miền thời lui và oan
siêng thời gian lưu đang cho xã hội
chúng ngày con liêu các nguyên thời
đó và chủ phát chủ thành thành bản
ân phúc cho HK, cũng ra phụ thân
phải đến HK loan phúc lành cho
HK vì phụ thân có đại tử lạc,
con con chủ có chết thời những
tâm con muốn tất cả đều bình
an vui vẻ. lúc sớm họ đến nhau
là hotel tất cả lên giá, nhưng
sẽ thật hotel để phòng siêu lâu
chuyện để đình này ở qua ý thời.
tôi con có 6 năm kể ngu ở HK con
1 năm nữa sẽ có kim tra 3 sau,
nhưng bây giờ khó lắm phải có
giấy tờ gốc là người tâu tử cha
mẹ tờ tiền chúng mình, thời xưa
khởi ở 7 năm là vô quốc tịch,
may phúc con có giấy tờ đây để
Cathy ở 7 năm cũng vô ở được
vô được sẽ xin passeport TQ bằng
quốc tế đánh vào bị tẩu đi trên
20 nước khởi xin visa, tôi tẩu xin
quá xá để có con dẫu 1-7-97 làm
(17)

H. Kỳ niệm, mùa mưa dài khi
tương với là khô liệt được Thời tiết
F. rợ đời ở lương, HK có Sảng 10.000
cây dẻ, để quan khách, tất cả đều
ngủ lễ 28-6 đến 3-7 mỗi năm
Chức tử nhân ngủ 1-7. Bắc
Kinh, Macae khắp mỗi đến 10
Chức 1-7 những đêm và ngày 30-6
lưu khách. Con muốn phòng ở 1
ngày 300 HK về nhiệt. tử nhân.
ai ai cũng lương về 1-7. 97 lời,
Ta đời với HK sẽ ra sao, có may
ngân kỳ giả đến, HK, đây là lịch
Sử li lương nhiệt, có đời cho kinh
tế luôn bán làm giáai thêm.
Con đạo: Con kinh xin Thừa phue
Thiên là tử năm ngoài con ở con
tử. Chức của nhiệt chung Thiên của
vở đã số tử mà tử không lương về
ngủ lương tá nhiệt hơn Chanh
để lại tá khi sáng về cho tử
con gây cái đạo, bây giờ thì an
lần lần, luôn là niệm 1 tết cũng
ở con chung Thiên nữa, ở cho ai ở
con ở đó cũng với các tử tướng tá
họ lập phở đảng toàn là đi nói
xác con, ban đạo mới lâu con nghe.
Con luôn làm, ở ngộ mà từng từng
(48)

đánh dưới lòng, nên con chạy trốn ở
nhà đồng công tử Khách, đôi phi
thần về do phi thần chui đút,
Cử Mai, bác Nam Tam, chú Tâm V.V
ai cũng nói tại sao đi đâu cũng nghe
nói xấu Tố Anh liệt, con chui trèo
lên nghe lời Thầy làm cái nôm
là an toàn nhất, con ở ở bình ma
con ở làm luôn phi thần và gây
bạo đảm khố cho con chui, bây
giờ con già có 3 cháu ngoại rồi,
phi thần đi! Không còn chui đút,
nhuê hời xưa, gheo tức họ nữa, tất
cả tha thui, để phi thần vui vẻ.
Con miêng đất ở Phan Thiết của
Lân + Kiệt nữa để làm TV ngay
đầu tiên cách đây 4-5 năm con gặp
Lân Kiệt là con thầy Sắt điên ở
có điên khố khàn căn còi, mất
ở ch khố, con có kêu bán lân nghe
Kiệt ở chui, cho đến bây giờ chú
Mai ở nhà con 4 năm dọn ra đất
lân ở cất nhà, mỗi lần con đi
chú Mai về nhà coi nhà dùm, nhìn
chú Mai như xác chết, Sừng khố mất
chết người khố khàn ốm đến hạc
khố vậy quánh, đất ấy thuộc âm
cố gan nghĩa địa làm sao làm TV
được con chui lo an nguy cho mọi
người, họ lại oán ghét với con

ở nơi con nói Xâu, Con có học địa lý phong thủy, Chỉnh cái nhà con xây cất, Con về con đất địa lý từ cái cửa và nhà bên trong là dài mà lùn, nên nhà đi đến cũng vui về khien step, người ta ở đi ngoài đường đẹp như, camera hoạt, họ xin về nhà đẹp con ở cho, phải thì nên coi lại phần đất, họ nói tại sao phải theo con nói ai xin gì phải cũng cho hết, tâm lùn thân lùn, phần đất ở trong rừng, tình thì và thanh tình là do bỏ đầu và tâm tâm thì ác mà thôi, con học khảo đạo tuộc, con nói mình tâm kiến tài và học lời tuộc miền, con học can hướng người ta nhiều nhưng, con thì cảm niệm, tình cảm để bị gạt lùn phải thân ở chủ phát tiền ở có thì, cảm mà chỉ có từ lời lùn xã thanh tình. Muốn nhứt lùn vẫn hầu tu, giữ tâm an vui, hân gian là mộng, người là tâm hà tất chúng ta phải lo cái làm gì có thời lo hết rồi. Cathy học binh ai cũng gần lời vẫn an. Chơi Thiên cũng đi An đô xây kaka ở luôn gần 2 năm mất tích, người nào theo gió cuốn công phong của

(420)

7/ nghiệp ấy, ít biết liền là biết
nhiều, con xin lời phue thân từng buồn
con, dù sao con cũng sẽ đứng đàng
đàng người mà anh hùng ở VN, lo
an ban tế thế cho, muốn người
được vui thanh phue no ấm, để
khởi phue lòng phue thân kỳ vọng
nói con thế, nhân bắt Pháp toán.
Con kỳ vịnh qua VN đến nhà chú lớn
tập ban đạo nói xài con là hào
bề mà nhập mã có, chỗ TA bà
đầu có tu, và nói con dạy Thiền
xài, L. Vĩnh nói là loạn đạo Tây
chạy cho gặp Thầy, khoe là
tôi ở gần thầy báo về thầy dạy
Thiền đúng hơn của TA, con nghe
nhiều ban đạo có tham gia kể
lại con nhiều hơn nữa, nhưng con
điên liệt rồi, phue thân phải dạy.
kỳ vịnh nói xài con là làm nhiều
đạo vô vi, vì người ta đánh giá đạo
của mình sao nhiều hơn qua, họ
đạo có coi trong thầy và đạo, không lệ
lập thật là ma quỷ phá đạo vô vi?
nên kỳ vịnh và các người khác phue
thân biết được tất cả, sao lại dùng
túng và đưa lên để họ hoá
hầu ban đạo, bây giờ đã có nghe
theo kỳ vịnh, sẽ có 1 ngày như Hoàn
Sang ngày xưa. (42!)

8/ Hiện tại làm ban đạo phàn.
Tán theo nhiều phê bình đời làm
nhạc, lỡ ai nhắc đến tên T A
đã lo đem ra tái nói xâu T
leo leo nghe, may phước bây giờ
con cảm môn, đến gần mo ngực
con nóng có khi luôn cả lưng
mía, bây giờ ở thời ban đạo ta
mía, ốc lo lại nhập thất tới
nghep. Con kính xin phui thân
day đồ ly vũng xingla, để từ một
lưu phui thân ở thể để LV Phao
tưng trong ban đạo, như ở người,
hách, nhiệm của phui thân đời với
ban đạo và vô vi, lo ở làm khi
con với đàu, lo sẽ từ trước thâm
hoa vào thân sau này, con đây
có mệnh long với LV ~~chở~~. Thừa
phui thân đạo sao phui hơn làm
tử thiên với người pham thân, do
ở tu mà lo tốt lo lương về cái
tốt đẹp của con, rồi lo sửa đời
mặt lo thay đời hóa vôi, khác
lên thật trong tình người thâm
mặt, cũng một lưu lương tử thiên
cho xa hơi, làm phui cho dân
cho nên con thường đi họp và làm
người vẫn vui thanh nhẹ và nhàn
(22)

9/ Thường tổ chức làm từ thiện, vì
tử tướng cho lương về, thường yêu dân
lúc ra về, bỏ đầu rất nhẹ, cái óc
tốt ra chất độc tố, do mất, tại,
mũi phải vào khó chữa lắm.

Làm từ thiện: Con rời khỏi pháp trường
mùa làm, đến HK 3 ngày, tại con về
pháp 15-1-97, về gần Tết ai cũng lo
túi con về từ từ biên ai làm, con
đi nhà hoang vắng, ai cũng nói là TA
đi lâu quá đi ngang nhà Sao, Phụng,
nhỏ nhà oan, Tết 28 con có tổ chức
cũng anh em đoàn thanh niên và chú
Tết Đò, bác Thìn, hời phư ươi, Lữ Bm
tổ chức Chung Thuê số 10 nghìn ngoài
đường phố, đồng đảo, trên sân trên 300
người, có báo gõ vấp dưng, nhưng con
quên đem theo gói cho phư Thiên, muốn
mười gói đùi ươi, khoai, phực thay và
lưỡi thay, có quân xường đồng góp
con phát gạo + bánh mứt và kẹo
mùa làm phải trả Phư lao xe cộ, miễn
vui cho dân, nên gia đình ai cũng thấy
lon lệt, các tổ trường họp điều khác
Tên TA, con định mua 2 lần, thành
lập hội Thiên niên cho trẻ vui đùa,
giáo dục cho các em ở cơ sở chơi
bây và mua túi V.V. Tết Trung Thu,
sẽ mua 2 lần từ 200 US - 300 US. trước
tết con có anh út Dũng (Tôn Tân) các
ban Lê Minh Xuân mua 750 Kg phát
(423)

10 Cho các tướng tiền học, Phạm Văn
Mai, Cầu Sáng, L M Xuân, con Thiên 2
trường chùa phát, các em 5 kg. Khi
con em hôn để an ủi và sẽ trở lại
phát gạo, khuyến khích các em cố gắng
học nghề lời thầy cô, Cha mẹ, sau
thành tài bổ ích cho Tổ quốc VN.
Tham gia CT Đổ đồ đá Búa Cờm
người già U-V nhiều việc đã làm
bồi dưỡng mỗi tháng 20 SS cho thầy
cô giáo trường An Hời dạy phổ cập
đêm, con ở kẻ hết được, ở phát phụ
Thiền gọi con 5.000 + 1.300 SS con
đại đã làm tu Thiền hết rồi, phải
lắm đứng lúc, đứng ngồi, đứng đứng
cách Thủ mới, làm ích lợi cho nhân
quần, chỗ nếu không cho tuồng mình, giáo
họ lời dạy, ban đạo tuồng phụ thân
giáo làm nên họ về viết thư lời
dùng phụ thân, chính tại phụ thân
tiên cho họ làm họ ở biết từ giáo
nghe và ở lại vào phụ thân và ban
đạo lại ngoài, họ ở tu Phật, do sống
sống nên lấy đạo tạo đời, tâm ma phát
tuyệt ngoài, phụ thân đã nói: Khổ
Khổ, Khổ mới là liên giới của
Phật pháp, là nhà, Khổ đến tận cùng
chúng ta mới đời ta, tu tâm thành
Phật phải ở phụ thân? Rằm tháng
7 con sẽ phát 1.000 kg gạo và nếu có
tiền sẽ mua thuốc khám bệnh người
nghèo nữa, con sẽ hợp tác với phái

(424)

11/ bác Sĩ nhà Thương 175 ở thành phố
và lời bảo trở quần GV và OT ĐỒ LAM
từ Thiên, thành lập Tu Sĩ Khâm Bình
nhà con sẽ tương bản lên, các
con lam chủ tịch, để giúp con xin
đ. vài hàng có tài, giờ cho con hoạt
động từ Thiên, con cảm thấy trời phát
lò cho mình có thật từ từ từ, con phạm
nhân làm trong đồng loạn và gặp gặp
nhà nước lo học đời giảm nghèo,
từ 92-97 đã hoạt một kỳ học rất
khả quan tốt đẹp, cũng ứng ứng hộ
5 năm đã qua, bây giờ phường 12 con
lại tên là gia đình con phải tiếp tục
dẫn giáo nước ngoài, nhiều người
nói TA đã đầu tư em học phổ cấp
là điều cần làm, vì thế em cần học
hoài và o có lợi nghỉ làm chính trị,
con X Đ G nghèo chỉ là một thời
gian nữa sẽ o con tồn tại. Bây giờ
tại cả o con nghỉ con, làm chính trị
nhà, cũng là một niềm đam mê
hư lạc cho con, lâu dài lại công việc
khó yêu dân yêu nước, hy sinh gia
đình tất cả chúng tôi, nhà của ở
cho mọi người, trời phát công bằng
bất khả luận bản của bề trên, người
người vui vẻ lập tác ứng hộ con làm
bác Thiên cũng tham gia tích cực lo cho
người nghèo, biết giác ngộ, biết ăn nghĩa
trình, Hai từ mặt phải lo đon cho mình,
(425)

12/ bác Hết Kỉnh lời. Thăm Pleu Thâm.
lột giống gieo trồng từ từ ai cũng đời
tánh tốt lành, l'cầm họ tu vô vi, biết
cầm họ của Tánh Thường dân, bảo
danh từ cho TĐ quốc thân yêu của chúng ta.
Kính phia Thân Hk đang mùa, lòng may
ai cũng đang lo (30.6.97) buổi lễ bêm
giáo và tiếng lai, TQ đưa chi lam theo
đang tiền Bính đã chi đem và một
quốc mệnh từ, có số ít bính trỗi lên
thất bại dân chủ của Anh đề xướng.
CS tồn tại chi cần lúc nghèo, lúc
đau khổ dưới ngoại xâm, lúc cần nắm
quyền bá chủ, nhưng khi có tất cả
toàn thặng mục tiêu thì, ai cũng làm
thầy Feiêu Thôn trỗi cam V.V ở Côn
Sát quân mùa, hãy là luật trời sắp
sắp an bài có thật từ, liền giờ ca
thể giới ai cũng muốn đưa bính
an vui cùng gia đình, Sao bao năm
Thắng chiến chiến và cùng gia rồi
con cũng cứ l'cầm l'cầm học bài của
HT, có Ba của tito con nhỏ đem l'cầm
con, má con, H không về VN cho l'cầm thầy
ngài coi (9.96) Thầy ngài nói HT
lời người thân bỏ ngài nâng l'cầm,
con xin phia thân giải ngài cho HT
tôi nghiệp HT đủ l'cầm khi lên con.
con catly Phi lời lên nhà Cheong
Kiếm chuyên lái ai, từ tiếng là nghiệp
catly khổ l'cầm, Cheong có đủ thầy l'cầm
ngài, mẽ tin, Kó có tánh tốt lành, con đến
(26)

13 HK 15-6 con kêu tel mấy lần cho
Cheong, nó ở Thiên nghe, vô lễ vô ân
tình người đàu có đàu đức và tốt
đẹp, 95 con kêu về VN ở Hí thàng đàu về
rồi ở biệt ma gửi gì lại cứ gây
lộn lộn nhau hoài, ở VN bị lộn và
đầu cũng vậy liệt, Thừa phư Thiên con
buồn bỏ Cheong cho rồi, để khởi
phiên nào, con cũng ở biệt Sao Catly
vô phúc cứ gây lộn với Cheong hoài.
con đang kêu Catly đềm & đưa con
về VN ở có nhà rông và lo buồn,
bản, Catly bị cha mẹ Cheong đũa,
Thật là tội nghiệp oan nghiệp, con
kiểu xưa như phư thân với Catly
về VN ở, xin phư thân phư đũa
đình tui, con xin muốn ngàn năm ăn,
con hoàn lương tui muốn từ tay làm
chiếc tàu bằng Cement và đàu con
đuyên ở nghe, con nói phải đi học
đi, tui và bố tui mua máy đàu làm
chỗ mình làm ở có bảo đàu nguy
hiểm, HL ở nghe con nói lái tui
đi HK đàu tui tiền máy bay, cả
loại lâu HL đi vô thủ viên đàu sách
đề làm tui, sách nhiều khi đàu có
đúng, HL đàu thấy về chỗ, thấy đi chời
lâu phư nữa, thật là gây nghiệp,
mà ở HK ở có phư tui đàu khổ
và gây đàu cho người khác, con mong
phư thân giải cho HL mong ở đàu
con kêu đàu làm tui ở chời: (4.7)

14/ Đêm 30-6-97 (22 H 21) tôi con
suốt ngày coi TV, thấy cuộc bầu
chọn quốc hội, tọa án, thật là
nhảm trong ngoài ý kiến mọi người
nó là tình huống yêu vô cùng,
chỉ có khối óc thanh tỉnh yêu,
thường cảm động tình trời, chác
phần thân cũng đang bàn ăn,
phúc cho HK lương thanh diện
vả đang coi TV, có ảnh thạc
bằng video, ảnh như cattyf
biểu chưa thạc, nhưng ở có máy
băng băng ghi phần thân, con cảm
động khốc vì tình trời quá
thường yêu và sẽ đóng góp của
anh quốc công liên và dân HK
bây giờ đóng góp của TQ cho toàn
dân, cũng như VN-V Nam dân,
đau khổ những đây tình thiêng
mới đây bây giờ đang đợi mới
Lòng dân HK chưa năm sẽ bày
những tất quy về một mới.
Con luôn luôn chân trời góc
biên vẫn hoai niệm, tâm tâm
tương ứng ở đây lương về lung
phần thân, nhiệt nhiệt bất mới
Ky, Đảng tiêu Binh là một vì
sinh Hùng cứu quốc, con cần ngay
ĐI Binh Siêu Sánh. (428)

15/ ngày 2-7-97 con 15H đáp Air
VN về đến VN 18H30 con rất
vui mừng HK làm lễ mừng
con làm ăn có tiền về HK mua
cơm nhà, để phục thân qua HK
chời lúc tuổi già và nói đạo,
ý nguyện của con sẽ thành sự
thật chăng, do tâm con có mây
không, diên luật mây ở liên tục
HK con có giọt máu TQ Con năm
1986 đã qua HK buồn chán
nơi đất tở và nơi ấy đã theo
bông già diên con cũng như pháp
quốc cũng VN Con rất trao hiến
yêu lễ Phật dạy, con sẽ làm
những gì tốt đẹp nhất, học sinh
nhất để phục thân vui mừng
người vui và con vui.
Đêm 1-7-97 tối con đi coi pháo
bông cũng học biết và nói LB người
ân như chắc hơi, cười vui về
con làm xin đức có meta thật
ra phải nữa, con tin tưởng tâm
lành hồi nhất, chế thân thân
đều ăn ban phải ở phục thân.
Bây giờ VN cho hội lương rất
dễ dàng luật pháp mọi tập ca
di dân bỏ qua, chỉ có diên
tại ở thau già chắc từ chớ
đời người VN - HK + Bắc Kinh lâu
đại lễ con cảm động khóc cho

Về tâm dân những phúc trời.
Con các xin phúc thân ban ân.
phúc và giải bớt nạn tai cho
con o con loi HK maich, ma tinh,
Thân con nữa và gia đình, Con các
điều maich, phúc chi về, Con xin data.
Con đến, HK con nhỏ phúc thân làm
Con Khoc, năm 98 con lập vong điều
bài kiến phúc thân, và gọi theo
một số chữ lâu từ Thiên, Con lui
một năm viết Phở 1 lần nữa, phúc
Thiên viết Phở trả lời Chi Mai
và con địa Chi VN làm ta.
Khép phê ban lộc Bình, nói gọi
con 2.000 HK nữa gạo và thuốc
lâu phúc đức cho. Những chùa
đưa tiền về bank rút o điều
tiền, tới nay đã 1 đêm ở HK
Số mệnh con Thường để đã a.
bài, con o muốn về buôn má
Con Kieu, Thân má 8 và nhỏ lâu
(30) Mong má về NN Chối ở nhà từ
con, Bình Chúa nói 98, sẽ qua con
chối. VN Bồ nói về nơi với bạn đạo
CA, nói o bằng lòng Thiên ca ở Paris
đê cô ca sĩ chông là S, sẽ tổ chức lễ
lễ qua làm nhà mới để lễ lâu,
phúc thân và đạo vô vi, Con Thiên có tiền
Khác vô ca sĩ Pida, bạn đạo nói con
chấp, thủng ra lúc ấy phải cho ngưng.
bác hiền khỉu lời Thiên phúc thân,
con hôn nhiều và bài viết con T H

Montreal, ngày 15 tháng 7 năm 1997

T A .

Thầy vui nhận được thư đề ngày 15/6/97, được biết con đã đến Hongkong trong thư của con đã kể những gì con hiểu. Người thật tâm tu không kể chuyện đời quá nhiều không hữu ích cho tâm thân. Con mang danh tu mà thiếu tu, cho nên nghiệp lực càng ngày càng nhiều, pháp lực càng ngày càng yếu.

Con làm từ thiện, tức là đem tiền cho người khác, nhưng tâm không sửa tiền hướng về thanh tịnh mà tu, thì lúc nào cũng bị khảo đảo, nói một đàng làm một ngã, bất trung bất tín với chính mình, làm sao xây dựng cho gia đình tốt được.

Thầy năm nay 75 tuổi, không thể đọc nhiều thư từ, thư con viết quá dài, toàn là chuyện không cần thiết cho tâm thân. Thầy không thể tiếp tục phục vụ những gì con muốn nữa. Nếu con muốn thực hành pháp môn Thầy đã trao, thì con nên chăm móm lo tu, thì pháp lực sẽ phát triển ở tương lai. Hiện tại ai gần con trong một thời gian cũng đều sợ con, vì con nói quá nhiều.

(431)

Con nên giúp con tiết kiệm nguyên khí của Trời Đất mà tu. Còn chuyện cầu nguyện cho thế giới hòa bình, thì người tu thiên vô vi đang và đã thực hành hằng đêm. Sự đóng góp thầm kín trong thanh tịnh thì mới thật sự đóng góp. Bà Tâm lúc này vẫn khỏe và vui tươi. Chúc con vui tiền.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

7.1.1507.97
ML

6-7-97

ĐỨC THẠY TAM LĨNH

Con TÊN LÀ ở tại PHẢI LAN năm 1992,
Đến nay con vẫn công PHU BÌNH THƯỜNG, chỉ có 1 mình THỎ
ở có BAN ĐẠO, những con vẫn có lòng tin cậy con, con vẫn
giữ công PHU con vẫn BIẾT CÔNG PHU ở có TIỀN BẠNG ở tại
V-N, giấc KHUYA 12 giờ con chỉ ngủ được 1 giờ hơn 10
PHÚT HOẶC LÀ KẼM HỒN, BUỔI SÁNG 5 giờ ngủ 45 PHÚT
và thở gấp LƯAN 2 LẦN KHOẢNG 40 PHÚT, 11 giờ TRƯA
ngủ 45 PHÚT 2 LẦN PHÁP LƯAN CỨNG NHƯ BUỔI SÁNG, ĐẾN
chiều thở gấp LƯAN 1 LẦN, CHƯA ĐỨC THẠY CON CÓ PHẢI
LÀ QUÁ HỒN? Con lâu thấy ngủ thiếu 17 năm vẫn thấy
tính XẤU VẪN CÒN NHIỀU LẦN, CỨNG Ở CÓ TIỀN BỐ GIẾP
CHƯA ĐỨC THẠY CHỈ DẠY CON BẰNG CÁCH NÀO TIỀN BỐ HỒN
CON LƯỜI THẤY THIẾU NHAI HỒN, KHI CÓ BAN HỌC CỨNG SẴN SÌ
CỨNG ĐÀ CON NGƯỜI LÚC NÀO CÓ BAN HỌC, ĐÔI LÚC CON THẬT
KHAI NGAY BAN HỌC.

ĐỨC THẠY LÚC NÀO CỨNG PHẢI NHIN NHƯC CÓ LÚC NHIN ĐƯỢC
CÓ LÚC NHIN Ở ĐƯỢC NHƯN LÚC THỨC KHỎ BAN THAM ANH MÌNH,
CHƯA ĐỨC THẠY CÓ 1 VIỆC NHỎ GIẢI ĐÁP CHO CON, CON KỂ LẠI THẠY
CHƯA THẠY CHA CỦA CON NGỒI THIÊN NĂM 1979 BẮC ĐƯƠNG THIÊN
60 TUỔI CHỈ AN CHAY ĐƯỢC, THIÊN ĐẾN 3 NĂM SẴN MỠI AN CHAY
TRƯỜNG LƯAN RẤT LÀ TÍN TÂM 12 GIỜ KHUYA 2 TIẾNG RỒI, 5 GIỜ SÁNG
1 TIẾNG ĐƯƠNG HỒ HOẶC LÀ HỒN, 11 GIỜ 1 GIỜ ĐƯƠNG HỒ, PHƯƠNG PHÁP CHỈ
MÌNH 3 LẦN 1 NGÀY ĐẾN NAY NAY LÀ 78 TUỔI NĂM 1997 VÀO NGÀY
10-2 DL BỊ BỆNH, TỰ NHIÊN BUỔI SÁNG THỨC DẬY CHỨNG MẮT ĐI Ở

(432)

Montreal, ngày 15 tháng 7 năm 1997

B N con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 6/7/97 được biết con vẫn bình an lo tu, nhưng chưa đạt được kết quả như ý muốn. Tu không phải lo thiên không, nhưng phải niệm Phật bằng cách co lưới răng kẻ răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai mở huyền bí của nội tâm, thì mới rõ giá trị của đời lẩn đạo, trong thực hành. Niệm Phật để tự đạt tới sự thanh tịnh của nội tâm thì mới giải được nghiệp lực vẩn vương tại trần gian. Ai ai cũng khổ tâm vì chưa hiểu chính mình từ đâu đến đây và sẽ về đâu! Hương ngoại, nuôi dưỡng sân si tự hại mà không hay, người tu Vô Vi thực hành đúng dẫn dốc lòng tu sửa chính mình thì sẽ tạo được phần nhện nhục mà tiền hóa. Đối với phần hồn ~~tiên~~ đến đây học hỏi mọi sự kích động của tình đời lấy oán làm ân, thì mới xây dựng được đức nhện nhục bình tâm học hỏi và tu tiên. Mỗi người duyên nghiệp khác nhau, học xong bài học ai ai cũng phải từ bỏ thể xác tạm bợ mà ra đi theo định luật sanh trụ hoại diệt của Trời Đất đã sắp xếp từ lúc đến cho đến lúc ra đi phần hồn bắt buộc sẽ tiền hóa trong luật như quả, tâm làm thân chịu, còn mang xác phàm thì vẫn còn nạn.

Ba con lớn tuổi rồi cuối cùng cũng phải ra đi như mọi người, Thầy cũng vậy. Tu là giúp cho phần hồn tiền hóa tốt ở tương lai, còn về bệnh hoạn là do sự ăn uống mất trật tự sanh ra, tâm làm thân chịu là vậy.

434
Còn về gia đình bốn phận làm con phải có hiếu thảo với cha mẹ, thì mới thật là người tu. Con có dịp nên về thăm ba một chuyến trước khi ba ra đi, lớn tuổi rồi phải thọ nghiệp thân mà tiền hóa.

Con ở xa nên liên lạc với Hội Ái Hữu VoVi Pháp, xin LedWeekly hằng tuần mà đọc, cho trí tâm phát triển.

Chúc con vui tiền trong thanh tịnh. Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

T.L. 10-07-97

M.S.

M m 7.2.97

Thầy Kính yêu của con!

Hôm nay ngồi buồn con nhớ Thầy, kính viết thư cho Thầy.
Địa chỉ mới của con là:

Xin Thầy vui lòng gửi hàng thư này về cho con ở địa chỉ
như trên. (Lúc thư trả lời của Thầy)

Thầy Kính yêu!

Sau thời gian mà con quen với anh chàng đã có vợ ly dị, ly
thâm tên là thì con cũng phải ít lâu lúc trước liền mình
đem đúng giờ 1, 2 tiếng thanh tịnh ngồi nghe bằng Thầy thật là
giỏi nhưng sau khi bài học đó thì con rất khó cũng phải
cho đến bây giờ thì con cũng phải biết có biết (không, ngồi) chỉ
được 1 vài phút, 5, 10 phút thì xả thiền, ngồi thì mệt quá
ngồi không nổi, đi làm mới về thì quá mệt có khi nằm không
nổi, đánh răng không nổi phải ngủ đờ luôn rồi thì thầy 5
(435) đến thầy 7 con đã bỏ cũng phải từ mềm phát cũng 2 năm,
chết mình không thể, p.l. t.c không làm vì thuốc ngủ
50 m.g haldol. D nặng quá thì thầy, bù ngủ quá và
cả thế mệt nên con cũng phải không nổi, thuốc trẻ giờ.
Thầy ơi! Thuốc ngủ nặng đó quá con thường bù ngủ luôn
và hay muốn ở nhà, con ăn uống do tình hình đi làm
xả trộn bữa đặc bữa ế nên muốn đau bao tử, có lúc

đang ngồi làm nail mà nghe buồn nôn muốn ói
tui chủ tiệm dặn ông nó còn chắc ghẹo con là "mấy
thương rồi" là ý nói con có bầu với ai đó. Thấy ừ sao
mà đại khái thế. Rồi con ư đồ ăn rang giòn

Nếu mình là người tu, mà có nhiều đề ý đến mình
thì điều đó tốt hay xấu hả Thầy??

Nhiều lúc con muốn quên sinh cho rồi hay là bỏ
xác hôn về con Phở Đạm Quán Âm Đủ tất cho xong
một kiếp hơn nhiều lần đản trong tins cảm. Con không
biết đến bao giờ mới thực sự tìm được hạnh phúc. Vì
nó mới mới trong tâm tay mình hả Thầy?

Thầy nói sau này có gì sẽ bị ra vì bất cứ
và con có chầy để đỡ vì tính con hay cái
con nghe qua cũng hết là buồn. Con chỉ mong
được hết bệnh thật sự thì Thầy. Con chuyện
chuyện con không bao giờ con như thế trong đời con.
Trên đời này không có ai thương mình bằng chính mình
phải quay trở về mình phải không Thầy? Làm sao
để để TU hả Thầy? Thầy nói sau này con sẽ
gặp 1 người làm con rất là sợ, người đó có biết
THIỆN và đạo đức không Thầy, người đó có thương
con như em và chăm sóc cho con suốt đời không Thầy
người đó có thương Thầy vì nghe lời con không Thầy
Con chỉ ước mong được tu hành đặng tâm mỗi ngày là
đủ rồi. Thầy hãy yêu cầu của con.

Kind's but!

Thương nhớ Thầy rất nhiều Con X #

Atlantic city, ngày 17 tháng 7 năm 1997

X Đ con,

Thầy vui nhận được thư của con với địa chỉ mới, với những lời than thở không cần thiết, được biết con vẫn si mê và động loạn, tâm chưa dứt khoát. Những gì con kể trong thư đều là chuyện đời loạn động u mê.

Thầy là người chịu tu sửa, tiến thân, hay là nói suông không trách nhiệm đối với bản thân. Còn về phần con là người mang bệnh thần kinh, phải chịu xác thân đọa đầy sâu thẳm, có nhân có quả, vậy con nên chấp nhận trong một kiếp này cho xong. Con không tu theo PLVVKHHBPP thì tu theo sự kích động của ngoại cảnh, lần lần tiến hóa tùy theo duyên nghiệp của chính con. Thầy chỉ biết tự tu để ảnh hưởng con ở tương lai mà thôi.

(437) Còn về vợ chồng cũng đặt con vào chỗ nhin nhục trong thực hành. Đó là quyền của chính con, vui buồn lẫn lộn trong một kiếp người, rồi cũng phải bỏ xác ra đi.

Thầy không biết nói gì hơn bằng chúc con bình an trên mọi lãnh vực sắp đến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

1.6.10.07.97
M

ngày 8 tháng 7 năm 1997

Kính Sứ phụ

Con là con H em -tau anh Kiệt. Con bình -gi' hay
lắm Sứ phụ ơi. Con năm xuống thi nó rùn, con ngồi -đây
hạnh pháp không điếc nữa, tay chân nó rùn -giữ ấm.
Con xán ngồi hạnh pháp cũng không điếc. Con -Đức Đức Sĩ
tìm không ra bình, lúc này ăn nóng -gi' cũng không vô
Bình thứ ① là bình rùn. Con bình thứ ② con -đi cầu không
điếc, con -đã -ăn 3 hũ yaghut và hai prune mà vẫn đi
cầu không -điếc.

(438)

Nhờ Sứ phụ cứu con. Đí hết Đức Sĩ nhờ Sứ phụ ơi.
Rùn -qua ngồi hạnh pháp không điếc Sứ phụ ơi.
Chức Sứ phụ có nhiều sức khỏe. Con nhớ Sứ phụ nhiều lắm.
Con bị rùn -gần 1 tháng nay.
Cho con -gỏi -lời -thảm -cổ -bà.

Con.

hwa

K XC

Atlantic city, ngày 17 tháng 7 năm 1997

H con,

Thầy nhận được thư con đề ngày 8/7/97 được biết con đang bị bệnh rối loạn thần kinh , và bộ ruột táo bón. Vậy con nhờ cô Bê hay chị Hòa ở Sydney gửi thuốc cho con, tiếp tục thanh lọc bộ ruột. Con nên liên lạc với chị Hòa ở Sydney gửi gấp cho con dùng và con nên cho chị Hòa biết rõ bệnh con đang có. Chị Hòa sẽ phục vụ con. Chúc con vui tiến.

(429)

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

11.01
7/07
Bây lâu xa vắng lời vàng,
Hôm nay chực, nhớ đời hững hững thăm
Người thầy kính mến tình thêm
Thường thầy - cực khổ xa - chung bao người
Thường luôn tỏ nhớ biến đời
muôn về quên - đời lại hiểu pháp luân
mang ba chúng - cuộc sắp dần
giác môn từ giác mộng vàng trăm kho
con đâu có biết cũng tha
- cuộc đời mộng ảo có rồi lại không
Nó sao mình được tâm thông
Không không thanh tịnh hi không trở về
Lẽ mang kiếp sống nào hề
441a) nghiệp đời quá nặng trả hồi lâu với
Bao giờ em hết nghiệp đời
con xin dâng hiến công đức cho thân
Không còn nghĩ đến tình riêng
Giữ thường nhân loại con chung cha già
Lòng thầy đây đủ ma ha
Rước người khách tục cầu hiền đem về
rồi thầy thường kể con mẹ

Nặng nề duyên kiếp không về chung ghe
về sau, dù một chiếc bề

Niên sao vô được mẹ cha vui mừng
quyết tâm con chẳng ngại ngần
xin thầy duyên tạo thuyền lòng bát chao
đò khi sóng gió ba đào

Có thầy bên cạnh thuyền mau đến bến
đội dầy tâm huyết thành thơ

Đò vô thầy ở bến tây xa ngàn

Thường đứng tạo ngư mở mạng

mong thầy lên đèo như nhằng lẩn lỉnh

Đón đày tạo như tam đĩnh

(441b)

chức thầy mầu khỏe cũng đĩnh ~~gà~~ ~~mua~~

Kính chào thầy;

Uen

7-

Olympia, ngày 27/7/97

T con,

Nhận thơ được biết con tu
Giòng thơ tâm thức giải ngu giải khờ
Thế gian cảnh tạm bơ vơ
Bình tâm tu học thiên cơ hợp bàn
Đổi thay thay đổi nhiều màn
Trong không mà có vẫn an vẫn hòa
Tự mình thức giác phân qua
Qui hồn qui vía chan hòa tình thương
Tự mình thức giác mở đường
Từ bi hỷ xả yêu thương mọi người
Bình tâm cố hiển giọng cười
Trí tâm thơ thời người người cảm giao
Bình tâm học hỏi trước sau
Đường đi là một tự mau trở về
Hồn đà thức giác chẳng mê
Vui hành thanh tịnh chẳng mê cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Cùng chung tiến hóa cùng lần tiến lên
Tâm thân căn bản đạo nền
Có không không có vẫn quên thế tình
Đi đi lại lại một mình
Qui y Phật Pháp hành trình quang khai
Tu tâm khai triển tiến hoài
Giải thông đời đạo chẳng đầy tâm thân
Bầu Trời thế giới nghĩa ân
Tầng nào tần g nấy ân cần dựng xây
Tu tâm thức giác hằng ngày
Sửa sai tự tiến vui vầy cảm giao
Thế gian muôn sắc muôn màu
Trước sau hòa hợp đối trao thế tình
Tự mình phát triển tâm linh
Tình ta là một hành trình quang khai

(442)

(443)

Tri tâm thức giác đời mài
Chúc con vui hợp rõ tài Cha ban
Thế gian cho đến thiên đàng
Cùng chung phát triển cùng đàng tự tu
Chúc con hồn vía an du
Thực hành chánh pháp trùng tu hoài hoài.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng.

July 10, 1997

7. 30 - 7. 97
Mh

Thưa Thầy Tám kính mến,

Năm 1988 con có gặp chú Sáu Lung và có thiền Vô Vi một thời gian rồi lơ là bỏ mất. Năm 1996 con có gặp anh Vương Thanh Sơn và con lại bắt đầu tu Vô Vi cho đến nay. Con cũng xin thưa với Thầy trước đó năm 1994 con cũng có thọ tâm ấn với sư phụ Thanh Hải (qua 1 đệ tử ở nước ngoài về). Như vậy là con đã trường chay được 4 năm cho đến nay. Trong thời gian tu pháp môn quán âm con tích cực thiền: một tuần 2 buổi thứ 5 và chủ nhật, sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng. Chiều bắt đầu thiền từ 1 giờ nghĩ là ngay sau khi ăn no đã thiền không nghĩ trưa được bao lâu, cho nên sau gần 3 năm tu theo Quán Âm, sức khỏe con suy sụp, nhể: là bị ợ hơi. Lúc đầu ợ trong lúc thiền sau bệnh cũ phát lên ợ rất nhiều. Có lần con nhịn 7 ngày không ăn gì mà vẫn ợ hơi. Cuối năm 1996 chú Sáu Lung có tới và giúp con về kỹ thuật thiền Vô Vi nhưng cho đến nay con vẫn bị ợ hơi nhiều lắm nhất là trong khi thiền. Việc ợ hơi nhiều dẫn đến viêm thanh quản khan tiếng vì ợ hơi rung ảnh hưởng tới cuống họng.

Con cứ chần chừ mãi có tìm cách tự chữa để khỏi làm phiền đến Thầy, nhưng vừa qua chú Hồ Văn Em có ra Hà Nội để lo thành lập Trung Tâm Thiền. Chú cũng rõ trường hợp của con và nói con viết thư xin Thầy giúp đỡ. Con vì ham tu nên gặp phải pháp thiếu khoa học gạt hái kết quả xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nay con đã tu Vô Vi đêm dậy thiền lúc 12 giờ, đã được gần 1 năm nhưng việc ợ hơi vẫn chưa giảm. Một số người nói con bị tà xâm hoặc trong người có nhiều tà khí v.v... chỉ có Thầy mới giúp được. Ngoài ra, gốc bệnh của con đã được chú Sáu Lung chỉ rõ từ năm 1988 rằng con bị thận âm hư hay đau lưng, con bị tỷ vị yếu bụng hay lạnh....Con tích cực hành pháp để khử trừ lưu thanh và nhờ có sol hờn mà thời gian qua con đã hết bệnh đau đầu đã bị gần 7 năm.

Con kính xin Thầy giúp con về mặt vô hình để con được tu mau tiến bộ. Con chỉ ao ước mỗi ngày một tinh tấn trên đường đạo. Thời gian qua con cũng đồng tác với chú Sáu Lung tiếp xúc với một số guru=ng mặt tâm linh của Hà Nội. Đợt này, phái đoàn Vô Vi ra Hà Nội (6 người, có anh Thiên Nghi và chú Hồ Văn Em) dù hội nghị Tâm Linh !!! ngoài cam lưm !!! mộ liệt sĩ làm trắc nghiệm khoa học trước 500 người ở Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh có quay phim, chụp ảnh và có mặt các cấp lãnh đạo Đảng, chính phủ, an-ninh.... Hội nghị hành công ngoài sức tưởng tượng, danh đồng và công khai việc chết không phải là hết ! cho toàn dân. Chỉ phải hôm đó thực chất là một buổi tế lễ vong linh nên con quên co lười niệm Phật về nhà bị khó chịu đau đầu đau gáy, được anh Thiên Nghi và chú Hồ Văn Em trợ điểm mới hết. Ở gần chú HVE con được học hỏi rất nhiều. Con biết ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn luôn được an lạc trong phước lành.

Những đêm thiền, hôm nào nhớ tới Thầy thì thiền hiệu quả hơn hẳn những đêm không nhớ tới Thầy. Thời gian chú Hồ Văn Em ra HN ở tại Thiền Đường nhà cô Dung, chúng con một vài người có cả cô Lan thường đến ngủ tại nhà cô Dung để đêm đến dậy thiền chung với phái đoàn Vô Vi rất vui và có hiệu quả.

Từ ngày con tu Vô Vi, cuộc đời con tiến lên một bậc hướng về Chân Thiện Mỹ, mọi chuyện đều hầu như tốt đẹp và may mắn liên tục, cuộc sống tràn đầy niềm vui và những điều kỳ diệu, nhất là cảm thấy thanh nhẹ và thoát tục. Có những đêm soi hờn nhiều, niệm Phật thường xuyên, thờ tốt, thiền lâu thì cả ngày là cảm thấy thanh nhẹ và thoát tục. Có những đêm soi hờn nhiều, niệm Phật thường xuyên, thờ tốt, thiền lâu thì cả ngày lâng lâng sáng khoái và làm việc không biết mệt. Hôm nào lơ là một chút là lộn xộn ngay.

Bệnh của con có vướng mắc gì về tà xâm xin Thầy giúp cho con. Còn về phần con qua chuyện này con tích cực tu nhiều hơn và ngoài ra về thể xác con sẽ dùng thêm thuốc bắc.

Con rất muốn viết thư dài thăm Thầy nhưng e chiếm thời gian của Thầy vì còn rất nhiều

444

(445)

người cần đến Thầy nữa. Con xin dừng bút và kính chúc Thầy những lời chúc tốt đẹp nhất.

Con,

N T

Vancouver, ngày 30/7/97

N T ,

Thấy vui nhận được thư con đề ngày 10/7/97 được biết con đang nung nấu tinh thần tu thiền và tự giải thoát và con có dịp gặp được Ông Sáu Lương và Hồ Văn Em tại Hà Nội, cùng phái đoàn trong nam rất vui.

Bệnh ợ hơi của chính con là do bộ tiêu hóa mà ra. Con thử uống mỗi buổi sáng nửa trái chanh, một chút tiêu pha với muối biển để giải độc tố trong bao tử trước khi ăn sáng khoảng 30', xem bệnh tình của con có thuyên giảm không? Thời đại văn minh bây giờ, phải nhờ khoa học tìm ra lý do của con người, chứ không phải tin càn và làm loạn cho chính mình.

Người tu Vô Vi phải phân tách rõ rệt tại sao tôi phải thực hành pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, để làm gì? Có hữu ích gì đến tâm thân của chính hành gia hay không? Quan trọng là khối thần kinh liên hệ từ khối óc và cơ tạng toàn thân, nhờ nguyên khí của trời đất đã hình thành xác phàm đi đứng ngồi nằm toàn thân đều tự động, đạt tới thanh tịnh thì mới rõ được tâm linh, tức là phần hồn đang hành sự tại mặt đất, phát triển theo chiều hướng kích động và phản động của ngoại cảnh, tùy duyên trợ hành. PLVVKHHBPP đóng một vai trò rất quan trọng, là khứ trực lưu thanh qua ba pháp:

- 1) Soi Hồn
- 2) Pháp Luân Thường Chuyển,
- 3) Thiên Định

Ba pháp kể trên giúp cho hồn được sớm thức giấc và thanh nhẹ, tự khai triển huyền bí nội tâm qua phần trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc cảm thông nguyên lý của sự chấn động của nguyên lý lục tự A Di Đà:

- 1) Nam thật phương nam lửa Bính Định
- 2) Mỏ chỉ rõ vật vô hình
- 3) A Nhâm Quý gồm thấu nơi thận: thủy điển tương giao từ thận đến khối óc, càng niệm càng minh mẫn.
- 4) Di: giữ bền ba báu linh tinh, khí thần. Soi Hồn đúng đắn, khí tinh trụ nơi trung tim khối óc, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, phần hồn sẽ được nhẹ nhàng tiến hóa tốt.
- 5) Đà: ấy sắc vàng bao trùm khắp cả; điển năng toàn thân sẽ khôi phục trật tự và tỏa sáng trong thanh tịnh.

(446)

Dở hay cũng bởi tình Trời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Quý y Phật Pháp đổi thay thế tình
Đi đi lại lại một mình
Vía hôn chưa thức hành trình khó khai
Bình tâm học hỏi miệt mài
Đời là tạm cảnh học hoài không xong
Thực hành khai triển ngoài trong
Cần khôn vũ trụ một lòng tự tu
Khai thông tự giải mê mù
Lui về thanh tịnh trù tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Dựng xây xây dựng tiên hoài không ngưng
Cảm thông nguyên lý tung bùng
Đời là tạm cảnh cảm ứng luật Trời
Bình tâm học hỏi nơi nơi
Dựng xây xây dựng chẳng rời tâm tu
Biết mình hôn đại khờ ngu
Đời nay vầy xéo tâm tu tiến hành.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

1. 21.07.17

Đình gửi Huỳnh Quát,

Luân rất vui nhận được thư Huỳnh và được vui nhiều nữa là Huỳnh cho hay là Chây định cho Luân 1 máy thạc băng loại tốt, thật ra có hỏi của Chây là mình rất mừng.

Luân có gửi kèm theo đây là thư mà Chây đã gửi cho Luân, lúc Luân nhận được tiền của Chây cho và Luân có viết thư cảm ơn Chây và có báo cáo về vụ Sáu Lương ra bắc nên Chây mới trả lời lá thư trên.

Trong thư Chây có nói là Bé luôn luôn sống trong tâm tử của Luân, bây giờ Luân có thể nói là Huỳnh và Luân cũng cũng một tâm tử như Bé cảm là phục vụ và phục vụ...

Sau đây Luân xin nhớ Huỳnh nếu có liên lạc hay gặp Chây xin

(449)

2) Trình bày với thầy sự việc sau đây:

Hiện tại bên VN có rất nhiều bạn muốn thầy giúp vô điện miêng "Logo" (mê day NMADIA PHAT)

Sau một thời gian các bạn ở VN có nhờ thầy vô điện miêng "Logo" thì mình thấy có nhiều điều sau đây:

- Lâu lâu rờn thầy quá nhiều
- Thầy và các bạn VN ở rất xa và không biết lịch trình hiện giờ thầy đang ở đâu để mà gọi?
- Lâu phiên các bạn giúp đến tối đem lui, còn phải đi gặp thầy để nhờ vô điện
- Lâu cũng đã gọi đùm mấy bạn mình và có một số Logo bị thất lạc.

(450)

3/ - Luân xin Huỳnh trình với Khây

là Luân có thể nhờ Khây chiếc
điện mỗi khi các ban nhờ Luân
vô điện miếng "Logo" được không?

Ý Luân làm giúp cho không có ~~tho~~
ý phổ thông cho nhiều người biết.

Nếu được Khây chấp thuận,
Huỳnh xin Khây chỉ cách làm sao
vô điện miếng "Logo" (có chút hỏi
hàm của Khây mới có niềm tin)

Luân có gởi cô Dung 10 miếng
"Logo" xin Huỳnh giúp nhờ Khây
vô điện dùm (10 cái này của chị Hồng
nhờ Huỳnh giúp dùm).

(451)

* 3- cuốn tập Luyện hỏi thờ ^đđ
Huỳnh xem và nếu thấy được xin
có dịp nào Huỳnh trình lên Thầy
dùm * 5 tờ giấy Miếu Phật.

Luân xin nhờ Huỳnh giúp gởi
dùm chú Phú (em Huỳnh Sơn ở Canada)

4/ một tờ niệm Phật + 1 cuốn Luyện Thở
1 lá thẻ (xin làm phiên Huỳnh)

* Đã gọi đùm bác Ngã đĩnh Trì n
tờ niệm Phật.

cuốn tập luyện thở này gồm
có 2 phần, phần đầu ghi lại lời
dạy của Sư Bô và lời giảng của
Chánh, phần sau là mấy bản
đã thực hành cách này trên 10
năm. Luân xin Huỳnh ~~đọc~~ và quý
ban đọc và giúp thêm còn về phần
Luân chi có góp nhắc và ghi lại
thời. Ý của Luân là muốn góp nhắc
những lời Chánh giảng để quý ban
minh mau tiến.

(452)

Sân diệp Chánh có ý giúp Luân
mấy thanh bằng cassette, Luân xin
có ý Kiên:

Phần này xin Huỳnh cho ý Kiên
và ~~nhờ~~ Chánh quyết định:
xin

Vancouver, ngày 31 tháng 7 năm 97

Q con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 23/6/97, được biết con sẽ về VN giúp đỡ bạn đạo. Luận muốn thầy tiếp diễn cho bạn đạo, Thầy giải thích như sau: " Logo là phù hiệu nhắc nhở thực hiện điện năng của hành giả Vô Vi, hội tụ điện năng sẵn có của chính mình, hòa hợp với chấn động điện năng của vũ trụ. Tâm xác sẽ được bình an, Thầy luôn luôn sẵn sàng ban chiếu luồng điện tận độ cho mọi người khi cần. Luận chưa đủ khả năng thu và phóng điện tâm cho mọi người khi cần, điện năng phục vụ có rất nhiều tầng lớp khác nhau, thúc hòa đồng mở rộng thì mới thực hiện được sự ban chiếu này.

455

Còn về máy thu băng, Thầy không hứa tặng cho Luận máy mới, nếu con có thuận tiện thì mua cho Luận phục vụ bạn đạo càng tốt. Chúc con thành công trong tinh thần xây dựng cho chung.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

21-07-97
M

Thân ái H' K C N ngày 21/07/97

Kính Gởi: CHA!

Đôi khi con gửi kính thăm CHA
Hài ngoại dạy đấng hợp nhâm hoa
Nơi nhà con tu nhẹ Cha dạy
(nay) Tu tiên tu tu đấng tước gia
Đa thì CHA gửi về nhà
(hơn) Bao khuyến các gửi hợp hòa tu tu
CHA đã thuyết giảng đấng tu
Nơi theo nơi đó chỗ mưu, thực hành
Nhớ Cha con giữ tâm thanh
Nhớ Cha con quyết thực hành theo CHA
Đường CHA sáng tỏa muôn loài
Đường con noi gót CHA đã làm gương
Đường CHA muôn vạn linh thường
Đường con nay quyết một đường theo CHA!

(456)

Kính thưa Cha, mấy câu thơ hân
con đã gửi thăm CHA cách nay gần 20 năm
(vào 1979) nay con chính đôi chữ và quyết

lập lại và gọi thăm cha thêm 1 lần nữa.
Chúng tôi con đã xa cha đến mức nào!
thời gian qua mẹ ý thức tu hành của
con quá non trẻ, không biết cô mục đích
của mình tu để làm gì? tại sao phải tu,
mẹ vô ý thức đó đã dẫn con đến lập
gia đình và có hai đứa con, rồi đến
vô hồn đôi ô-huộc, con đã quyết tâm
xa đọa theo dõi sống vật chất, rồi đến
lê tha hư thối của con không sao kể
liệt, đến khi mẹ nghĩ không còn gì con
mới thức tỉnh ra!

Bao nhiêu năm qua con đã phạm
rất nhiều, con đã sai quấy rất nhiều. Con
đã ăn năn hối cải.

Thưa cha, đã hơn một năm qua con
luôn cố gắng ngày đêm lo tu đã giúp con
quên bình tĩnh lại, mọi thói hư tật xấu của
con đã xa rời hẳn, làm cho bố con cũng
tu trở lại như con. Hiện nay gia đình
con rất êm ấm và hạnh phúc.

Hằng tuần con chú tâm bảm đạo để học

(457)

lỗi mà thôi.

- Nay con kính xin Cha mình giải giúp cho về chuyện con một số việc hân cho tui con yên tâm tu hành: Eelisa Cha kính thay đố: sống tui con dần dần cạn kiệt vật chất vì con phải nuôi 2 con ăn học nên cần phải có kỹ để mà yên tâm tu, vì thế tui con dự định bán căn nhà hoặc cầm cầm nhà của tui con (cha mẹ cho) để có số vốn mở cửa hàng thuê đồ cưới (vì bố con biết hàng đũa cũ dẫu rất khá và đã có làm qua về đồ cưới), Con thì hiện thời thất nghiệp. Vậy Con xin Cha chớ con con nên tính như vậy không?

- Eelisa Cha trước đây con có thùy tâm kính vô vi (vì đã bỏ tu con cũng bỏ qua) nay cũng tâm kính đó con trạng lại và thùy lại có được không? hay phải làm sao?

(458)

- Con có 2 đứa con: đứa gái lớn sinh năm 1981 tên L. J. D
đứa trai sinh năm 1989 tên L. D. F

Kính CHA chú bảo về 2 con của con và xin
CHA cho 2 con của con 2 bài thơ từ 2 bài
và xin cha cho con 1 bài tên con: Lê Văn Sĩ
Chung con biết đã làm phiền cha chú
báo dạy dỗ tận tâm tận lực không ngừng
ngứt. Con đã ăn năn và cảm ơn rất
nhiều, ngay con nguyện cả cuộc đời con lại
của mình chú biết lo tu niệm để khỏi
phụ lòng CHA đã dạy con dạy dỗ
Con kính lạy CHA và kính xin CHA
tha thứ những gì con hề đã gây nên
lắm bôn lòng CHA.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

(459) Con kính chúc luôn an lành tự tại
đến cuối đời.

Con kính lạy

ĐA

L - V - Đ

Vancouver, ngày 31 tháng 7 năm 97

Đ con,

Thầy vui nhận được thư con, cộng với tâm tư ^{triu} ~~trieu~~ mến của con đối với Thầy. Hiện nay con còn là nghiêm phụ của gia đình, phải gánh vác và thương yêu trong chiều hướng xây dựng cho chung tức là tu thiên tự thức.

Con ơi! Đời là tạm, nhưng có sự nghiêm chỉnh dưng mãnh trong thực hành, thì mới cảm thấy được Trời ban đầy đủ, nhưng không chịu khai thác lấy chính mình, dù cho có bạc tỷ cũng cảm thấy bơ vơ. Hiện nay con đã có gia đình, một vợ hai con, do Thượng Đế ân ban, con nên chấp nhận phát triển trong khổ cảnh thiếu thốn, thì mới thấy rõ giá trị của tình thương và đạo đức. Con có thể làm việc gì trong tầm tay của con để kiếm ăn và phục vụ gia cang là đủ rồi, tùy duyên trợ hành. Có gia đình thì phải có nơi cư ngụ là cần thiết, không nên bán nhà và tạo cảnh bơ vơ.

Con nên dốc lòng tu sửa sẽ có cơ hội ở tương lai, cố gắng tránh sự tham lam thì duyên lành sẽ đến, và tái lập một cơ đồ mới cho gia cang, thuận chiều tu tiên. Thầy không thể làm thơ cho hai đứa con của con, vì chúng nó chưa hiểu đạo là gì? Thờ kiêng Vô Vi phải thành tâm lạy kiến hằng ngày, để vừa đạt được sức khỏe và xây dựng được tâm linh, chung qui cũng do tâm của chính con mà thôi. Còn thượng kiến là ăn năn tự cứu, con bỏ tu bỏ kiêng là sẽ đóng cửa chiều sâu của tâm đạo, con sẽ bơ vơ thảm bại khi còn sống. Lúc chết phần hồn sẽ bị động loạn nơi cõi âm u thiếu thốn. Hiện tại ở VN, ngoại quốc vào kinh doanh nhiều, vậy con nên cố gắng tìm việc làm để tạm sống qua ngày mà tu, không nên tham lam sẽ trắng tay, có gia đình khổ lắm đó con!

460

Bài thơ của con như sau:

Ê ê lết trần gian tạo nám mồ
VĂN hay nhắc nhớ tiên hư vô
ĐỒ tâm loạn động gây phiền phức
Sống chết trăm luân niệm Nam Mô

Nam mô giải tỏa hồ đồ
Tự mình thức giác tự vô cảnh Trời
Tự tu tiên hóa hợp thời

Thư kính thăm Thầy và Chúc Mừng Đại Hội KSC

Tại Washington D.C. tháng 8/97

Kính Thầy,

Lời đầu tiên là con thành kính tri ân Thầy đã theo dõi săn sóc con trên bước đường tu học dù rằng con chỉ diện kiến Thầy lần đầu tiên chưa được một tiếng đồng hồ hôm con cũng các bạn đạo vô vi đón Thầy từ Vancouver, Canada sang chủ tọa lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thiền viện Nhân Hòa ở Olympia, Washington tháng 8 năm 1996. Con không có điều kiện ở lại lâu để tiễn đưa Thầy về lại Canada, vì sáng hôm sau con phải trở về lại Redding, California.

Những lời chỉ giáo của Thầy con đã ghi vào tâm và biến thành hiện thực công phu tu chứng hằng ngày. Sau lần gặp gỡ và đánh lễ Thầy, về nhà con đã cảm nhận được là Thầy đang theo dõi cuộc hành trình tu học của con bằng ánh quang. Tháng 10 năm 1996, con gặp một tai nạn xe hơi khủng khiếp mà khi chứng kiến ai cũng nghĩ rằng con không thể nào sống sót được, nhưng con đã an toàn như một phép lạ. Con thành kính tri ân Thượng Đế, Chư Phật và Thầy đã chuyển họa thành phúc cho con, để con có cơ hội tu học như con đã từng phát đại nguyện hầu trở về nguồn cội:

Tâm không con quyết một lòng
Về không thanh nhẹ con tông Thiên Cơ
Châm dứt một kiếp bờ vô
Dùng thuyền Bát Nhã dẫn mình, độ tha.

Đúng vào ngày mùng một tết Đinh Sửu năm nay, con nhận được bốn câu thơ kèm theo hình của Thầy gửi cho con qua Voviled chuyển:

Thanh bình cũng bởi do chơn tâm
Kiến thức thanh quang chẳng tái tâm
Phát triển qui nguyên duyên tự đạt
Một năm thoát nạn, một năm tâm.

Sau khi đọc kỹ bài thơ, con suy nghĩ nhiều và xúc động nghĩ đến Thầy. Dầu xa xôi vạn dặm, Thầy vẫn theo dõi bước đường tu học của con. Thầy đã biết rất rõ tai nạn xảy đến cho con và con đã thoát hiểm. Thầy cũng biết con đang nghiên cứu học hỏi giáo

(461)

lý Cao Đài Đại Đạo của Đấng Cha Trời. Con ý thức một cách sâu sắc hai câu thơ cuối cùng trong bài thơ của Thầy:

Phát triển qui nguyên duyên tự đạt

Một năm thoát nạn, một năm tâm.

Kính thưa Thầy, con đã nhiều lần định biên thư cho Thầy như một cử chỉ đánh lễ tri ân Thầy sau khi nhận được bài thơ, nhưng con đợi đến ngày gần Đại hội Khóa Sống Chung tổ chức tại Washington D.C. vào cuối tháng 8 năm nay (1997) con mới biên thư kính thăm Thầy, đồng thời chúc Đại hội thành công tốt đẹp, các buổi thuyết giảng của Thầy sẽ đánh thức được tận đáy sâu tâm thức chúng sinh như một duyên lành khai mở Tâm Đạo.

Đại hội Khóa Sống Chung này, vì hoàn cảnh, con không tham dự được. Tuy nhiên, tâm con không bao giờ quên hướng về Đại hội, đến Thầy trong những lúc công phu. Con kính dâng lên Thầy lòng thành kính của chúng con, đánh lễ Thầy qua Tâm Không và cầu chúc các bạn đạo Vô Vi tham dự Khóa Sống Chung tràn ngập hồng ân thanh điển của Cha Trời và ấn điển của Thầy và hạnh tu học mỗi ngày một phát triển.

Con sẽ cố gắng thu xếp tham dự Đại Hội VÔ VÌ QUỐC TẾ kỳ thứ 16 QUỖI TU TÌNH THƯƠNG tại Las Vegas cuối tháng 12 năm nay để được gặp Thầy và sau gặp các bạn đạo, tiếp tay triển khai Tâm Thức Thanh Tịnh Hòa Bình hầu góp phần cải đổi bộ mặt nước nhà và nhân loại được tốt đẹp hơn, dọn đường khai mở một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Hòa Bình+Tình Thương+Huỳnh Đệ trên quả Địa Cầu. Chúng con nguyện thực hành nghiêm túc "Mười Điều Tâm Đạo" và tinh tấn tu hành theo chánh pháp.

R ngày 15 tháng 7 năm 1997

Kính bái



462

Olympia, ngày 3/8//97

T C

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/7/97 được biết con đã gia công tu luyện sau khi gặp được Thầy và con tự hiểu được tầm tiến hóa của nhân sinh mà mọi người mong muốn có một hơi thở hòa bình.

Con càng hành pháp thì con sẽ càng hiểu được chiều sâu của tâm đạo, cùng chung xây dựng một đường lối thuận chiều về Thiên Quốc. Đại Hội sẽ đem lại cho mọi người một niềm tin hòa bình do hành giả tự tu tự đạt. Chúc con vui tiến và thực hành trong thanh tịnh.

(A63)

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

16.06.08.97
M.B.

No.
Date

, ngày 16/7/1994.

Chưa thấy kính yêu,

Con số cũng cầm đồng khi nhận được 200 dollars mỹ và 1 chai thuốc "Mega Chel" mà thấy đã gửi về cho con, con kính xin cảm ơn thấy và kính lại thấy 3 lần.

Con đang bối rối không biết gửi thư cho thấy ở địa chỉ nào? Vì thấy đang ở Úc. Nhưng rồi con đành liền gửi thư về địa chỉ ở Mỹ.

Kính thưa thấy,

Bởi biết đến giờ con có thanh lọc được 2 lần nên sức khỏe của con cũng đỡ nhiều. Xin thấy hãy an tâm. Thấy ơi, con không làm được gì để giúp được thấy, mà trái lại làm bần lương thấy. Mỗi đêm con phải khóc vì thấy đã già rồi mà con phải lo cho con từ sức khỏe cho đến tâm linh. Con thật có lỗi, mong thấy thứ cho, con xin hứa từ nay con phải cố gắng tu trước là con từ giải nghiệp thân sau là thấy được vui.

Thấy kính, thấy đừng gửi tiền về cho con nữa. Bên là phương tiện giúp thấy đi đây đi đó đó nhân sinh. Bình thường thấy nhớ đến tên con là phúc lắm rồi.

Thấy và bạn đạo là niềm vui và hạnh phúc của con.

Sau đây con có bài tiểu thức sắc kính mong được thấy mình giải:

1/ Mỉ con mặt ngày 1/9/1996 tức ngày 19/7/1994

(A64)

Cancel

Hiện giờ má con ở cái nào?

2/ Mắt mẹ đang đeo lâu ngày có nên lau chùi không?

3/ Chi và em gái con tu cũng PLVVKHHP nhưng sao rất ít đọc BÉ TÂM và nghe băng đĩa, chỉ biết ngẫm thiên, nên hành tính không sửa, trí không mở, càng ngày càng mê chấp sâu si, hay cúng lễ, nghe chuyện thiên cơ, ăn uống theo sở thích củ chiên xào luôn, ăn cháo, dưa muối. Chi con có tật bệnh không đi BS, cũng uống thuốc Bắc, thuốc dân tộc cũng không? Con cũng rất nhớ tâm khi phải chứng kiến cảnh này. Con đưa em gái của con về xem phim trong TVI chưa đủ rồi cả phim Hồng Nhung về xem tiếp, con khuyên nên thanh lọc nhưng không nghe. Lúc ở dưới tỉnh đầu có mẹ như vậy. Về bây giờ chi và em con đủ thủ bệnh. Con từ tiết mình chưa đủ trình độ để ảnh hưởng được gia đình. Kính thưa thầy, con nghĩ con chưa hóa giải được những sự việc mà hằng ngày con phải gặp thì con tu rất nhớ tiên. Chi bằng con rời khỏi gia đình tu cho đến lúc có trình độ rồi về mới ảnh hưởng được gia đình.

Con định trình lên thầy bài học "gia đình" từ lâu, song con nghĩ con cố gắng học cho thuộc, thuộc đâu chưa thấy mà thấy linh. Kính mong được thầy chỉ dạy, vì con rất muốn thờ nữ vị CHA TRỜI, việc không thuộc bài học này chắc con bị rớt rồi mất. Cuối thư con kính chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh. Xin cho con gửi lời thăm Bà ĐADA bà, cô HOANG VINH.

(A65)

Kính bái
Con
[Signature]
S n B

Atlantic city, ngày 6/8/97

N B con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16/7/97 được biết con nhận thuốc bổ và tiền nhờ bạn con đã chuyển đến cho con. Cơ thể yếu không thể thiền được, phải ăn dinh dưỡng đầy đủ. Còn về gia đình thì mỗi người một khóc óc, phải biết tự lo. Con không nên quan tâm về họ quá nhiều. Con chỉ lo hành pháp đúng đắn và tưởng nhớ Trời Phật mà hành sự, trì tâm trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì mọi việc sẽ được êm xuôi ở tương lai. Khi không chỉ trích một ai trong gia đình thì từ trường của con sẽ được tốt, nhiên hậu mới ảnh hưởng những người kế tiếp, lo tu để khai triển trực giác của chính con là cần thiết. Mặc cho ai chê khen con cần miễn tự tu tự tiên, thì tương lai phần hồn sẽ được sáng suốt. Con còn sáng suốt tức là phần hồn của con vẫn còn hoạt động. Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì mới giải được trược khí trong nội tâm nội tạng của chính con, tiến tới nhập định thì mọi việc sẽ êm xuôi, không khác gì trăng rằm bùng sáng thì cá xù sẽ được yên vui.

Con định xa chị em con rồi con đi đâu tu? Tu chỉ tự sửa tâm sửa tánh, trì chí niệm Phật trong động tìm tịnh thì mới mau. Má con đang tiếp tục học tu theo trình độ của người đang tiến hóa, con an tâm tu sửa phần của chính con hướng tâm về mẹ, thì mẹ sẽ được ấm áp. Gia đình phải thực tế, và đạo đức. Cuộc sống đã giả tạm, lại mượn phim không thật về xem và học những chuyện không cần thiết. Chẳng ích lợi gì cho tâm lẫn thân, cần khai triển tâm linh chớ không cần gia tăng sự giả ảo. Thời buổi hiện tại cần sức khỏe và tâm linh thì mới có cơ hội thoát nạn.

(466)

Thầy năm nay đã lớn tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng phục vụ các con vì các con không dốt lòng tu sửa!!! Đêm đêm Thầy phải làm việc đều đặn như vậy đã trên 40 năm mãi cho đến nay cũng chưa được nghỉ ngơi. Bà Tâm và Hoàng Vinh vẫn khỏe mạnh. Hoàng Vinh thì lúc nào cũng sát cánh với Thầy phục vụ bạn đạo đánh máy và soạn thuốc khi cần. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con đối với gia đình Thầy. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh. Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

C ,Fl 8/27/1997

THẦY KÍNH MẾN.

Hôm nay chị Ngọc và anh Tùng có đi dự thiêu ca ở
Washington DC. Hai đứa con chúc thầy luôn vui mạnh.

CON.

S T

(470)

T.L.
31.08.97
M

Nhì chị Ngọc Florida chuyeri

M

Washington ngày 31 tháng 8 năm 1997

S và T con,

Thầy vui nhận được thư và quà của hai con, Thầy thành thật cảm ơn hai con lúc nào cũng tưởng nhớ đến Thầy, Thầy cũng vậy thường nhắc đến hai con.

(471)

Kỳ này rất vui và rất tiếc vắng mặt hai con, được tin hai con vẫn khỏe mạnh và bình an, Thầy rất vui, tương lai nếu có thì giờ rảnh rỗi Thầy sẽ thăm hai con.

Chúc hai con vui tiến.



Lương Sĩ Hằng.

7.2.31.08-97
Mh

THỜ KÍNH THẦY

Con nay kính chúc đức Thầy
Dồi dào sức khỏe Thầy vui con mừng
Thư này con tạ ơn Thầy
Dài công triền pháp đạo trời cho con
Đường mòn ánh sáng Thầy ban
Giúp con chung sức dắt nhau bạn hiền
Giúp con chung sức mọi điều
Bên tâm đứng trí mở man chốn thiên
Thầy ban ân điển diu huyền
Diễn thiên tiếp nối ân liên trời ban
Tình Thầy như ánh vãng son
Thần già không ngại nắng sương nhọc nhằn
Thường con nước mắt lưng tròng
Sợ con khổ đại lạc đồng tối tăm
Cho nên con quyết tu tâm
Cho thông minh giác ân tông thiên cổ

(472)

Con xin Thầy giúp con coi con thiếu xót chỗ nào. Đêm 14 tháng sáu khoảng 4:30 sáng con thiền xong, con nằm chiêm minh con ngó thẳng giữa hai chân mày con thấy mẫu đơ rỗng và lớn xây tròn kê đó con chung theo ra. Khi ra khỏi, người con rất nhẹ. Ra khỏi người khoảng 3 tát con thấy lạnh quá liên trở vô. Như vậy Thầy giải dùm con và Thầy cho con xin một bài thơ.

L T H

T. L.
21.07.97
LTH

THƠ

Bước đường hoãng pháp độ sanh
Chớ khi đến vắng canh trâu đội chõ
Phật Tiên đâu có hững hờ
Mở lòng thanh diện huệ căn hài hòa
Trong tâm tòa phật nguy nga
Dốc lòng trả nợ cho qua
Đến khuya canh vắng ngôi trong Phật Đài
Chôn hồn thức giát bãi khai
Thâm tâm tự học mở đài thiên tiên
Ba miền khắp cõi diu huyền
Điền thiên xây đắp liền liền bên ta
Từ gần cho đến nơi xa
Hoa tâm này nở đắp xây con trời.

(473)

L T H

Washington DC ngày 31 tháng 8 năm 1997

H con,

Trong thư con đã kể, vía con được nhẹ và xuất ra khỏi tim thấy màu đỏ lớn rộng trước ngực, đó là vòm Trời của tiểu thiên địa tức là con còn trong xác con liên hệ với càn khôn vũ trụ, không sợ lạnh nóng gì cả, ý chí bất diệt sẽ được hồi sinh, cố gắng thực hành đúng pháp thì sẽ thay đổi rõ rệt hơn.

Lê giảng trần học khổ tiến thân
Thị hòa tâm sự tự phân trần
Hơn hành chơn pháp tùy duyên đạt
Chuyển thức bền lâu rõ nhiệm màu

Nhiệm màu đời đạo cao sâu
Duyên lành thức giác tự mau trở về
Tự mình thực hiện trước sau
Đổi trao thanh tịnh chung nhau thực hành
Thực hành khai triển đạt thanh
Bình tâm học hỏi tiến nhanh hơn người
Đổi thay tiếng nói giọng cười
Hòa cùng các giới đạt nơi an toàn
Khai tâm mở trí đàng hoàng
Thực hành chánh pháp bước sang đạo màu
Cảm thông nguyên lý cao sâu
Giữ tâm thanh tịnh nhiệm màu khai minh
Càn khôn vũ trụ hành trình
Bền lâu tiến hóa tự mình lấy lòng
Khai thông điển giới từ vòng
Lui về thực chất thông dong đạo đời
Bình tâm thức giác hợp thời
Trí tâm khai triển đời đời dựng xây.

(474)

Quý thương



Kính gửi Đức Thầy.

Con xin gửi lời kính chúc Đức Thầy sức khỏe dồi dào.
Đường con về đây luôn luôn nhớ đến Thầy và các anh chị em ở
Thiền viện Qui Thúc, sau hai lần qua tu học ở TV,
con cảm thấy tâm trí con thay đổi rất nhiều, theo con biết Thầy
lúc nào cũng ở trong con và ngoài con, ý con muốn^{gì} Thầy diễn
biết hết, Thầy thương yêu và tận độ cho con quá nhiều.
Con muốn thầy giải đáp thắc mắc cho con. Sao nhiều khi con
buồn hay lo âu việc gì^{có} Thầy nói trong tâm con lúc Thiền.
Rằng^{gì} có Thầy bên con, và Thầy nhắc con chỉ lo tu có bề bair lo
cho con tốt cả có đấng ở Thầy?
Con cảm thấy con tu rất trì trệ, mà Thầy vẫn thương và lo lắng
cho gia đình con, qua điện thoại nói chuyện với Thầy về Mẹ của
con, thì con được biết Thầy khuyên con chỉ lo tu là báo hiếu.
Nhưng con như Mẹ con, con thấy mẹ con nghiệp có lẽ nặng bị
đau đớn và hành thể xác rất nhiều, mỗi lần con nhìn Mẹ, con
đi biết niệm Phật và Thiền cần nguyện có đủ^{gì} thưa Thầy.
Thầy ơi nhìn Mẹ con đau đớn lòng con xót xa quá, Thầy có thể
giúp đỡ Mẹ con^{gì}? Xin Thầy chiếu độ cho Mẹ con nhẹ bớt nghiệp.
con sẽ cố gắng tu nhiều hơn.

(475) Nhân dịp Chị Parida đi Mỹ con gửi đến Đức Thầy tất cả tình
thương yêu của gia đình con, con chúc Thầy luôn luôn khỏe
mạnh để tận độ quần sanh.

TB: Cho con gửi lời thăm

Cố Bê nhé.

PHO PARIDA CHUNYAN

184

Con Y

Washington DC ngày 31 tháng 8 năm 1997

Y con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 4 tháng 8 năm 1997, được biết con vẫn khỏe mạnh và có ý
thiện lành và muốn báo hiếu cầu nguyện cho mẹ sớm dứt bệnh hoạn. Nếu con thành tâm thực
hành PLVVKHHBPP thì con sẽ tự cứu và gửi từ trường thiện lành của con đến mẹ hiện thì dần
đần mẹ sẽ được cứu về phần hồn sẽ được thanh nhẹ khi lia xác, con dốc lòng tu để cứu mẹ tức là
báo hiếu, Trời Phật sẽ chứng tâm cho con.

Chúc con vui tiến trong thực hành. /

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

Bà, ngày 20-8-1997

Thưa Thầy,

Rất tiếc là con chưa có đủ duyên phước đi Washington D.C. lần này để tham dự Khóa Song Chung và buổi đại nhạc hội "Thiên Ca Sĩ Gia Hoa Pans", nhất là cũng với anh chị em Ban đạo địa Thầy ra công đồng Việt-Nam để mừng giáng lâm đầu tiên tại Hoa-Kỳ.

Do đó, với thư này, con kính gửi lời hỏi thăm Thầy với tất cả tâm lòng thủy chung và tri ân. Tri ân là vì Thầy đã cho con một bình pháp để ứng có việc tu hành, giải trừ mọi mê chấp và phiền não. Điều dụng thầy! Và nên không làm đố kỵ việc lớn thì xin làm việc nhỏ là con như anh Dominique vui lòng và trân trọng chuyển hộ đến Thầy một số tiền 200\$US, để góp phần là một chút tâm thành, nhằm góp phần vào phước thiện đi chuyển của thầy trên những lộ trình hoàng dương chuẩn pháp, cứu độ quần sanh.

Kính chúc Thầy an Khang, trường thọ và kính chúc Khóa Song Chung, buổi đại nhạc hội Thiên Ca Sĩ Gia Hoa Pans, nhất là buổi mừng giáng lâm đầu tiên tại Công đồng Việt-Nam thành công tốt đẹp, mọi người đều tâm tu tiến và cùng dân Việt-Nam có thật sự một nền độc lập và hòa bình chân chính và trường cửu.

Nay kính thư.

Chau
Th

(477)

Washington DC ngày 31 tháng 8 năm 1997

Anh T

Vui nhận được thư anh đề ngày 24 tháng 8 năm 1997 và quà quý. Thành thực cảm ơn anh. Kỳ này mọi người đều vui, có dịp nghe qua lời giảng chơn thật và tràn đầy tình thần phục vụ cho chung, cộng với sự đóng góp của nghệ sĩ nhiệt tình, đóng góp và hát lên những lời minh Triết, đời đạo song tu trong ý thức xây dựng hòa bình, anh cũng sẽ có dịp nghe qua video chọn lọc xong, anh sẽ vui và hãnh diện được xem người Việt Nam hải ngoại thành tâm cố gắng những gì người đã đạt được. Kính anh tâm thân thường lạc trong thực hành.

Triết
(478)

Qui thương.



Lương Sĩ Hằng.

S T ngày 25-4-97

1/31/08/97
An

Cháu Kính nhỏ !

Nhân dịp Anh Vương Bảy về Sóc Trăng, con xin gửi thăm sức khỏe Đức Cháu.

Hay Cháu tuổi đã cao sức yếu, cứ mỗi lúc nghĩ đến Cháu con hay bị cảm động. Bởi Cháu dân chân khô hạnh. Tuy gian nan thử thách. Hay con khao khát được nơi theo Đạo hạnh Đức Cháu, những kính Chứa Cháu con cảm thấy rõ con đang trong cảnh vô minh, thấy mình đang được trở nghiệp bởi con đã tạo ra bao nhiêu kiếp.

Chứa Cháu.

Con là người dân tộc Khơ me sống vào nhà nông Bê trên đã ban cho con pháp Chiên, và năm trong nghịch cảnh đó được những bài học quý giá. Con luôn thấy mình luôn thiếu sót, và sẵn sàng chấp nhận tất cả chuyện gì xảy đến, nhờ hiểu hạnh nên con lúc nào cũng nghĩ việc gì cũng do bề trên chuyển đến để giáo dục mình. Con hạnh pháp bị ba con cảm và cho bài, những ít tháng ảnh hưởng trước mẹ và em con cũng ăn chay và hạnh pháp. Con thấy được bề trên đã chiều cố và không bỏ đứa con nào, không phân biệt sang hèn cao thấp được thấy bề trên chứng tỏ nơi tâm. Con cảm thấy tình thương khai mở trong nội tâm con.

(474) Kính Chứa Cháu: em út con là Hồng Sang ăn chay lúc 11 tuổi đến lúc 18 tuổi em bị bệnh tâm thần có đi Cháu Hai khuê Sa Đới nhưng ông trị không được và Cháu Hai bao con đem bệnh về tâm thần và có chuyện đến B.V. Biên Hòa bệnh nhân vẫn ăn chay và cứ gọi ông Tâm Lương Sĩ Hằng, cứ gọi ông Tâm Sĩ giúp Sang cho hết bệnh. y Bá Sĩ rất ngạc nhiên vì không biết ông Tâm là ai. Riêng con luôn được trở nghiệp với những trần trụi của bệnh nhân. lúc hết bệnh Sang rất thông minh, và cứ nói Sang cầu xin ông Tâm cho sang hết bệnh. những thỉnh thoảng bệnh lại tái phát.

Hôm Đại Biện là chị Khê xuống Sóc Trăng có Khuyên -
sang soi hôn là chiều Minh nhỏ vậy nay sang lú soi hôn
điều ngày 3 lần hôm đó tên nay tạm ổn, con Minh mong
được giải nghiệp.

Chuyên, Hij Dư Đại Hội Chai dan con được Anh Phước &
ban đạo giúp vé máy bay đến dự những chùa Chầy, Bối Duyên
lành khó gặp, con bi công & mới.

Con càng nhớ Chầy và khát vọng Chầy đi!
nay con kính mong Bê trên Đức Chầy ân xa ban hồng
ân ban sự sáng đũa suốt cho con được sớm giải nghiệp trở về
thanh nhẹ hầu ảnh hưởng mọi người.

cuối thư con kính chúc Đức Chầy luôn đạt nhiều mức khỏe
hầu cứu độ chúng sanh.

(480)

Con H A

Con xin kính chào Đức Chầy.
Đa tạ Đức Chầy.

TB:

con xin biểu Chầy
cấp áo gôi mà sáng kiến
con tự nghĩ ra và chế

Bông Sen và lụa Tử Di An.

Kính Mong Thầy vui nhận.

con . H A

Washington DC ngày 31 tháng 8 năm 1997

H A con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 4 năm 1997, được biết con cương quyết lo tu và cầu xin cho em của con sớm thoát bệnh thần kinh. Ông Tám rất tiếc, lúc này ông Tám không còn trị bệnh cho ai hết, nhưng chỉ cố gắng hiến pháp môn mà mọi người tự ý thức trong thực hành, như con đang đứng trong tình trạng khó khăn nhưng vẫn tu, lại ý thức được Bề Trên không bao giờ bỏ mình. Con bằng lòng thực hành PLVVKHHBPP để tự cứu thì cần niệm Phật như Thầy đã phân tách trong băng cassette, mà hành như thế thì thần kinh khối óc sẽ được quân bình và huyền bí nội tâm sẽ được phát triển. Em của con cũng vậy sẽ được tự cứu, con làm nghề nông, tâm hồn thật thà và chất phát rất dễ tu, mỗi người một căn duyên khác nhau, bằng lòng tu sửa thì sẽ được tiến.

Đồng ruộng mệnh mông, nhờ tình Trời mà tu thì mới thấy khả năng từ bi của Trời Đất đã và đang tận độ quần sanh, lúa gạo là mầm móng nuôi dưỡng nhơn sanh, con đang thực hành PLVVKHHBPP là đang nuôi dưỡng điện năng của con mà phát triển tâm thức thì con mới thấy rõ tình Trời không bao giờ xa con. Em và mẹ con cần niệm Phật đúng cách chỉ dẫn của Thầy trong băng thì thần kinh của Sang sẽ lần lần khôi phục. Niệm Phật và Chiếu Minh đều đều thì sẽ liên hệ cùng Trời Đất trong thực hành, chứ không phải cầu xin mà có được. Ở ngoài này cũng có rất nhiều người bệnh như con, ~~nhưng~~ nhà thương có đầy đủ phương tiện, nhưng chỉ giúp tạm trong một thời gian rồi cũng tái phát, chỉ có bệnh nhân thức tâm tự thực hành PLVVKHHBPP thì may ra được tự cứu, hồn tỉnh thân yên.

Chúc con vui tiến và thực hành đúng đắn.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

1. 01.09.97
Đầu

Cháu kính thương của con,
Đầu thư con kính chúc sức khỏe Cháu và bà Cám
môn luôn mạnh. An.

Được biết cô Hai bầm dạo vô vô sắp đi chi khóa sống
chung ngày 28.08.97 em không có cơ hội đi, trước được
thành cháu mừng vui biết bao!! Sau gặp bầm bầm
bè cùng chung đường lối tu học hăm huyên tâm sự
sau bao ngày học hỏi lịch thiệp và phẩm đạo của
nhóm sinh. Chứa Cháu, bình thư trong thời tiết này
lã mùa hè nóng chảy cái tình lễ Periguan với con đang
ở, mà ngược lại nhìn ra cửa sổ trời đang mưa,
lông con nguội. người thương nhớ Cháu, hướng tâm về
trời phật không cảm được nước mắt con phải
sau biết nhiều lần mới thấy được biên những dòng
chữ kính dâng Cháu sự mong mỏi ngày tương ngộ.
con vẫn luôn dưỡng ý chí quyết liệt TỰ TU - TỬ TIỆM
thức hành động. Chăm Mười điều Thập đạo, những nghĩ về
Cháu là em rưng rưng nước mắt mà con của con
là nguyện. triêu đầu cũng y như con, nhiều lần con đi
ngoài đường phải cố gắng lắm mới ngừng chảy.
(484) Chứa Cháu, vì đời nước mắt chảy g hắt (nhỏ nhỏ cam
hủ ngày 23 tuổi đi học cho đến ngày ngộ. Phải lý
năm 1977, tu hành quá ít nghiệp chướng vậy
anh, khổ đau chồng chất, em vẫn hành pháp ngày
qua ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua (trời Cháu dạy).
- Đến ngày 10.01.1986 chúng con bị bệnh ung thư qua đời
những phiền ưu ở lo âu trong tâm trí em đều tiêu tan,

lầu hát từ trong tâm thức tu hành trên trần (hòn), bắt đầu con có ấn chứng như sau kính trình Thầy:

-hôm mỗi đêm thính con nghe hung bình được hai tiếng sau giờ chửi con nằm thưng nằm phát vào ngực hôn thì em nghe hơi đầu như gió thổi ào ào rất mạnh toàn thính em nghe có tiếng khấp mỗi thế là hút qua từng hơi, một hơi con trở về bản thể thấp lank đấp môn lau vì cảm giác bin ngoài ^{gấp} mùa, như vậy em được hai lần (thưa Thầy phải con xuất và bay không?), còn những lần sau em ngủ mà biết hết, vì mỗi thính xong, chia ngực mẹ, thầy có hai người phụ nữ dạy em bay có một người da đen mà sao con bay vồng vồng ở trong phòng, cao lắm là tám nhà như vậy có đứng em đứng tập hành bay hay không? thính Thầy không phải cần chiêm bao, con cứ biết lấy tay vịn sọt té, kính mong Thầy giải thích cho con, có gì sai trái thầy dạy bảo con thêm. Thính Thầy ở Perpignan con được bốn giờ định tu thính theo em. như vậy em có thêm ban đồng hành, ngày trước chỉ có gia đình con thôi. Ở bên tâm từ con bây giờ chỉ có thường mà không có ghét ay, chỉ chú trong vì tu sửa ^{lành} mới ngay cho tâm được bình an là đủ rồi, thính Thầy như vậy

(485) con cần thính chỉ không? vẫn đề thầy ánh sáng này chia chia nó có cần cho hành giả tu thiền không? hay mỗi có tông của em người đều câu trúc khác nhau không thể so sánh được, em chỉ thấy tính xấu của con để sửa, biết yêu thương mọi người, cần ánh sáng

còn thừa thặng. Thừa thặng ngoài mùa đã tanh rồi ☺
bầu trời quang. đang con sắp đăng bút để thay các
những mối mắt, em xin thừa năm nay em được
6 tuổi có bốn người em hai đều lớn hết (cũng là
bốn ông thầy, bốn kỹ sư đã lên năm em có được
ngày hôm nay cũng nhờ những người này con mới tu,
tâm - được bình - em đời phàm, và vẫn còn học
hỏi không ngừng ở mọi nơi mọi giờ. Hiện có hai
cháu lớn từ thiên và một cô. Dâu thiên gần
một năm, em hai cháu có gặp thầy kỹ thuật
1981 tại Gully Paris, biết thiên những ngày
lâu rồi, thầy dạy theo đồng tiền rất là tốt nghiệp
em có gắng tu để ảnh hưởng một phần nào
cho tất cả # thừa em vượt em đồng tu đồng tiền.
Hình mong thầy chiếu rọi từ Quang cho gia đình
em được tu đến nơi đến chốn vì đã khổ
quá nhiều chiếc theo LUYỆN NHẬN QUẢ. Con đã
biết từ em làm ở nhiều kiếp trước, nay con gặp
Pháp em quyết chí tu hoặc hoặc. tu mãi mãi
không ngừng. Bước lên dứt lời em kính cảm tạ
(486) ơn sâu. đây của thầy đã đưa đất phàm lên em
thức giác ngộ tu, trở về chơn tâm, thức hành
Pháp lý Vô Vi. Khoa học huyền bí Pháp nhiệm tức
Đạo me em em đồng kính tay thầy ba tay
trong tâm:

Kính bái.

HÀNG MÔ A. Đ. Đ. PHẬT

VĂN VẬT THAI. BÌNH

Chuyện nhỏ cháu rất

Chai. Bít: Nhân tháng 7 Âm lịch mùa lễ Vu. Lan.
Hình mong Chạy thường em cứu giúp cho linh hồn
chồng em. được siêu. sinh, tiếp tục tu theo Vô. Vi.
vì chồng em lúc em sống có thiện vô. Vi khoảng 5
năm với nghề vi nghiệp quá phat hã những trước
khi qua đời không 3 tháng hướng về tu sát nhiều
những sai không em sức chưa đàng mà hãm thừn
tiết thay : đây là tên của chồng em.

(187)

một hôm nữa xin cảm tạ ơn Chạy và x.
Chạy tha thứ cho em đã làm bấn rồ Chạy.
Con xin rầy Tu để đến đấp ơn Chạy đã dạy bảo
chúng con -

Washington DC Ngày 1 tháng 9 năm 1997

T C con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 11 tháng 8 năm 1997, được biết con và các cháu vẫn bình an và cố gắng tu thiền để giải nghiệp tâm.

Con đã dự một cuộc sống tại trần trần đây chông gai và thử thách, nhịn nhục làm người cho đến ngày nay mới ngộ được PLVVKHHBPP, ngày đêm lo thực hành, hầu sớm qui hội nguyên lai bốn tánh, trong tinh thần tự tu tự tiến.

Con đã có gia đình do Thượng Đế ân ban, kẻ ở như người đi cũng là học hỏi và tiến hóa theo luật như quả mà hành sự, luật là luật mọi người ai ai cũng phải tuân tự tiến hóa theo trình độ, con đã bỏ công tu tập hằng ngày hướng tâm về Trời Phật mà thực hành cho đến đích là dịp may cho chính con.

Giai đoạn đầu thấy này thấy nọ, đều sự phát triển của phần vía, nhớ trí tâm niệm Phật thì mọi việc sẽ ổn định ở tương lai mà tu, con biết được con của con là thầy của con, thì con sẽ có cơ hội xây dựng tình thương và đạo đức trong nhịn nhục thì tương lai sẽ đi tiến được các con trong chu trình tiến hóa, từ từ sẽ hiểu được phần hồn đến đây để học hỏi và tiến hóa trong khiêm nhường và nhịn nhục, Tiên Phật đều nhịn nhục thì mới đạt thành.

Năm nay con đã được học hỏi nơi tinh đời đen bạc nằm trong nguyên lý có có không không mà tiến giải, dịp may ngộ được PLVVKHHBPP thực hành tự cứu.

Vậy con nên cố gắng thực hành cho đến đích để có cơ hội dẫn thân tận độ quần sanh ở tương lai, chồng của con vẫn tiếp tục học hỏi và tu thiền ở cõi bên kia, ai ai cũng đều vui cả, người mang xác phàm không cần lo cho người đã thoát nghiệp thân, con nên thường xuyên niệm Phật để cho từ trường của con thanh nhẹ và hóa giải nghiệp tâm, tu để khai triển trực giác của chính mình, chứ không phải tu để ý lại và cầu xin, ông tu ông đắc, bà tu bà thành là vậy.

Với sự vầy xéo của tình đời đen bạc con đã và đang học hỏi không ít, vậy con nên giữ tâm thanh tịnh mà tu tiến.

Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương



488

7.1.01.09.97

F August 19th 1997

Kính thưa Ông-Sĩ muốn vấn Kịch-miến.

Thưa Ông-Sĩ, trước hết cho phép con gửi lời thăm Ông-Sĩ, Bà-Tài, cũng gửi
quyến luôn luôn khỏe mạnh, thêm thọ sống lâu và gia đình hạnh phúc

Kính thưa Ông-Sĩ, sắp dịp Tết này, cho phép con chúc phúc Ông-Sĩ,
chúc phúc BTC Khoa sống Chung và Thiên ca Sĩ. GIỮ HÒA BÌNH TẠI
WASHINGTON DC thành công tất cả, và con cũng xin chúc phúc
Tất cả Ban đạo Vô-Vi trên thế giới ^ở dự tham dự Đại-hội này đều tương
đạt nhiều thành tựu Bề-Trên ân ban và tu tiên.

(Riêng con thì không có cái cớ-hội Tết này, thật đáng tiếc, vì con Kệ,
có duyên phước rai chửi!) Tự hiểu thiếu phước, tu muốn thì phải cố gắng
nhiều hơn để làm sao thực hành đúng đắn PLV để giảng dạy, tự tu mình để
cầu được, con phải tu cho rất ráo để mai sau có cớ-hội tham gia đi dự Đại-
Hội Vô-Vi, Tết Vô-Vi tại VIỆT NAM.

Kính thưa Ông-Sĩ hãy mở rộng lượng Tỳ-Bì giúp con giải thích mấy
câu thắc mắc sau đây để con thực hành theo đúng đắn khi phải đi
đông-vô Tam-quốc: Thanh-Thật tại Ông-Sĩ rất nhiều.

Xin hỏi ¹⁷: Làm PLTC cũng tự động và Niệm Phật cũng tự động? cảm ơn Ông-Sĩ.

29 Khi con soạn xong, làm PLTC 6 hồi thật đúng đủ, ý nói đây

đúng, tây ngược, tụng kinh Bồ đề, 6 hồi thật chầu, và nhẹ và lâu
dài, lúc kết 6 hồi làm ^{có vẻ} công mệt, và cảm thấy Bồ-đề tâm đã được
nhiều hồi (Thần-thiền) dờn ở đó cũng ở Trần.

Con bắt đầu Thiền, và luôn luôn nhắm mắt, ngậm miệng, co gối,
ràng kê hàng, hai mắt cúi góc Thẳng Tỳ giữa 2 chân mày tới
Thần, lưng ngay Thẳng, tại thì nghe ÂM THANH NIỆM PHẬT v.v...

Xin hỏi: A) con không bắt ÂM-TAM-MUỘI được, mà chỉ để upp 2 Tay lên
đầu để ngồi Thiền; vì con mấy lần bắt ÂM-TAM-MUỘI đầu
bị nhức ở cùi-thở, gần nó đi thật, phải vật vả thua bấp
(Xin tiếp theo)

(489)

2 (tiếp theo trên)

nhiều tuần lễ mới hết. Chỉ đề 2 Tay up trên đùi với THIÊN có được chăng?

Xin hỏi: B/ Lúc với THIÊN một lát, bên trong nó TỤ ĐỘN & làm PLTC 6 hơi nữa, và có lúc nó TỤ ĐỘN & làm PLTC thêm nhiều lần, con cứ biết chiều theo ý nó thôi.

Như vậy có đúng với PLVY chăng? Nếu sai phải làm thế nào cho đúng? Xin cảm ơn AN-SƯ

Xin hỏi: C/ và lúc THIÊN, kô Tai thì nghe AM THINH NIEM PHAT, con vẫn ý Niệm Phat theo sau, AM-THINH NIEM-PHAT mau hơn lúc con mới Tai nghe BANG & NIEM PHAT của AN-SƯ chỉ dẫn. Cứ vậy, con vừa nghe A.T.N.P. vừa THIÊN có TRÔNG AI gì KHÔNG? Xin cảm ơn AN-SƯ.

Xin hỏi: D/ A.T.N.P. mà con nghe luôn luôn Niệm Phat không có nghĩ, và thật dục-tâm, ôn-tọa và không có thay đổi lúc to lúc nhỏ; thật là huyền diệu vô cùng, cũng nghe cũng thích lúc nghe thấy A.T.N.P. như cảm thấy nghiệp tâm từ giữa khinh. Xin AN-SƯ chỉ dẫn thêm, Xin cảm ơn AN-SƯ.

37 Về PLEM mà con đã và đang hành mỗi sáng và chiều, sau khi Thổ hết 78 hơi con phải Thoa bóp cơ Thể V.Y...

Xin hỏi: A/ Mỗi sáng con Thổ PLEM hết 78 hơi con nghĩ và Thoa bóp các bắp thịt Cơ-Thể cho máu huyết lưu-Thông. Khi con Thoa bóp tới bộ phận Ruột, con rõ có bắp thịt nở cao lên bên phải to hơn bên trái, con phải Thoa cho nó xếp hết xuống như cũ, thật lâu nó mới Tan hết. Lần nào Thổ PLEM cũng vậy, tiết: có phải Ruột bị ảnh hưởng lúc làm PLEM nhiều

(490)

Xin hỏi: B/ quá, nếu bộ phận Ruột sưng lên, và nếu cũng làm PLEM nhiều thì bộ phận Ruột sẽ đau, trở Thành búi Ruột chăng? Làm thế nào Tránh cho Ruột không sưng lên To lúc làm PLEM? Xin cảm ơn AN-SƯ.

47 Con hay bị chóng mặt vào buổi Chiều, không biết cách trị cũng chưa tìm ra được nguyên do. Cho nên hễ có chóng mặt là uống Thuốc "Meelizine" của Bác Sĩ cho. Vì vậy bao giờ là uống không biết bao nhiêu Thuốc Tây.

Xin hỏi: A/ Muốn trị bệnh Chóng mặt thường xuyên phải làm sao? (Xin tiếp)

3 - (Xin tiếp theo trên)

Lời hỏi: B) Áp huyết của con không cao và cũng không thấp, luôn luôn ở mức độ trung bình, tức là 135-130-125 v.v... Theo Bác Sĩ cho biết là tốt đời với tuổi người già, Bác Sĩ còn cho biết chóng mặt của con do máu không lưu thông đầu, chỉ không phải thiếu máu. Xin Ân Sư giải thích theo PLVY VN chóng mặt này do đâu? và phải trị thế nào? Xin cảm ơn Ân Sư.

59 VN 2 Viên (trên) DIÊN-HỒNG & tức là 2 Viên thuốc Trường Sinh do sự công phu tu luyện đầy công mài có, từ nước miếng ấy hoá ra ĐA-KHẮT hay là CAM-LÔ v.v... Thuốc CAM-LÔ Lưu cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo bền bỉ, thì nước ấy trở thành một HUYỀN DIÊN-HỒNG, TỬ TRÊN HẠ-ĐÀO thành ngay nào của ta rất xứng phía trong mũi, đi ngay xuống cuống họng & huyền tron gọi là DIÊN-HỒNG. (Chép theo Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca giảng ở T.56.) Đó là THUỐC TRƯỜNG-SANH để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ tức lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao...

Lời hỏi: A) Con đã tu đánh mất Hai HUYỀN DIÊN-HỒNG mà con đã KHỔ TU LUYỆN mới có; Bởi lúc tu con không đọc KINH A Di Đà, mà khi lo ai tu 2 HUYỀN DIÊN-HỒNG mới ĐỌC, con muốn đến bên 1 tu cầu thầy vì lo tuổi thọ có tài tu học thì thầy nghĩ xuân quá, từ nay trở đi không lẽ đáng có mệnh con sẽ tiếc hoài tiếc mãi. Xin Ân Sư giải giúp thêm. Con xin cảm ơn

(491) cũng có thể là công việc tu hành của con chưa gặp may mắn, nên bị trở ngại này tới trở ngại khác, nên nó khiến cho con phải mất nhiều thì giờ tu tập thêm. Nếu mà con đã đọc qua cuốn phương pháp công phu 6 tháng cho hành giả mới tu, có giảng giải 2 HUYỀN DIÊN-HỒNG đó thì chắc là con không có ngu xuẩn như vậy. Và từ trước tới nay, con không nghe ai nói đến 2 HUYỀN DIÊN-HỒNG đó, chỉ có giảng trong KINH A Di Đà T.56 thôi.

Thành thật cảm ơn Ân Sư rất nhiều, và chúc phúc Ân Sư, Bà Tâm qui nguyện, cùng tất cả Ban đạo Vô Vi khắp Năm châu, và BTC thành công tốt

(492) tốt đẹp cho tất cả Ban đạo vô-vi năm châu hiện tại và tương lai cho tất cả Ban đạo vô-vi những quốc gia mới trên thế giới.

CONT B

XIN KÍNH CHÚC

(19)

Washington DC ngày 1 tháng 9 năm 1997

T B ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 19 tháng 8 năm 1997, được biết con vẫn bình an và tự tu tự tiến cộng những câu thắc mắc như sau :

1- Muốn niệm Phật tự động và hít thở tự động thì phải siêng năng thực hành liên tục và giờ rảnh rỗi hay đúng giờ thiền thì đạt một tập quán tốt, mọi sự sẽ tự động phát triển theo chiều hướng hướng thượng và hóa giải nghiệp lực trong nội thức chuyên hành pháp, không còn suy nghĩ u ơ nữa thì mọi sự thắc mắc sẽ tiêu tan và hướng về thanh tịnh mà thực hành pháp môn, nói như không nói và làm như không làm thì tâm thân sẽ được minh mẫn thêm.

2- Pháp Luân Thường Chuyển như con rất đúng, cảm thấy mệt là hơi con yếu, dồn điển trên trung tim bộ đầu và giữa trán thì rất đúng, cứ vậy mà hành thì trong một thời gian sẽ được trụ và xuất.

3- Con không bắt ấn tam muội được là chiều điển nhâm đốc của con chưa thông, cần tiếp tục hành, tiếp tục cho đến lúc tự đạt tối thanh, tự mình niệm Phật mới giải được nghiệp chướng, không cần nghe ai niệm cả, chính niệm thì mới hóa giải được mọi trở ngại.

4- Con không bắt ấn tam muội, chứng minh luồng điển nhâm đốc chưa liên hệ xoay chuyển về không giới cho nên con chưa bắt ấn tam muội, đây công tu luyện thì tương lai luồng điển nhâm và đốc liên hệ chuyển chạy và nhập định thì hai bàn tay sẽ hợp vào là một lúc ấy mới bắt ấn tam muội, tâm thức sẽ được thanh nhẹ và ổn định. Lúc luồng điển chưa hợp nhứt được mặt và trái thì cứ tiếp tục để tay trên bắp đùi và kẹp hai bên hong lại mà thiền cho đến khi hợp nhứt mới bắt ấn tam muội.

5- Lúc làm Pháp Luân Chiếu Minh, ruột phình lên là chuyện thông thương tùy theo thực phẩm chuyển từ bao tử xuống ruột hội tụ và chuyển qua phía trái thành phân xuất ra khỏi hậu môn, nếu bình thường nổi lên một cục to là màng ruột bị bể vì ăn nhai không kỹ mới đi tới trạng thái đó, cần nhờ bác sĩ về ruột khám, nếu cần mổ và lót một miếng plastic thì sẽ được bình thường, trường hợp này bà Tám đã bị và đã giải phẫu và đã được bình thường, cũng nằm trong tội tham ăn và nhai không kỹ mới mất quân bình bộ ruột.

493

6- Bệnh chóng mặt xảy ra từ nhiều yếu tố khác nhau, cần khám bác sĩ định bệnh là tốt nhất, thử máu sẽ chứng minh rõ lý do ấy. Kỳ sống chung này có bà bác sĩ Renee khám bệnh cho tất cả bạn đạo, chứng minh rõ rệt và chỉ cho bạn đạo dùng thuốc điều trị, tế bào sẽ khôi phục tốt và thoải mái, rất tiếc con không có mặt để khám nghiệm và phục vụ con, hoàn toàn miễn phí, bà phát tâm rất lớn, chính bà đã qua 15 lần giải phẫu vì bệnh cancer của chính bà, ngày nay đã tự trị và khỏe mạnh hơn xưa, cho nên bà phát tâm giúp để mọi người miễn phí, cơ hội rất hiếm có, ai ai cũng vui cả và được khám bệnh miễn phí kể cả Thầy.

7- Điển hống hòa hai tám tức là công phu thành tựu, luồng điển âm dương, nước miếng ngọt và khỏe, không mất đầu luôn luôn ẩn tàng trong cơ tạng của hành giả, dầy công tu luyện sẽ khôi phục, từ không còn không nữa sẽ đạt tất cả, không sợ chết thì hồn vía sẽ thành tựu, Pháp Luân Thường Chuyển hiệp khí cùng Trời Đất thì điện năng sẽ được dồi dào và an vui, âm thanh sẽ thay đổi và từ trường sẽ tốt tươi và an vui, dẫn thân tận độ quần sanh bằng tâm từ bi đã đạt được.

Chúc con giữ mình thanh tịnh và dững mãnh tu tiến.

Quý thương.



Lương Sĩ Hằng.

8/21/97

Kính gửi Thầy,

Nhà Đâu cho con kính gửi lời hỏi thăm sức khỏe
Thầy được dồi dào khỏe mạnh. Kèm theo đây con kính
gửi Thầy 1 món quà nhỏ (\$400) xin Thầy hãy vui nhận.
Rất tiếc con không được thiến ca vì hoàn cảnh con không
phép. Con biết nghiệp lực con rất nặng nhưng con vẫn thiến
hàng đêm đâu không được cầu, con vẫn thường nghe băng
Thầy và niệm lục tự A Di Đà. Công tu con càng thấy mình
bị động loạn nhiều hơn. Vợ chồng con thường hay gây gỗ,
nhà hàng con lúc nào cũng có chuyện làm cho nhức đầu, đã
vậy thêm 3 đứa con bé nữa cũng làm cho nhức đầu. Nhiều
lúc con lục đến chùa không nổi, nhưng nghĩ lại đó là
những bài học con phải học cho đến nơi đến chốn. Hàng
đêm con thiến con đủ mong sao cho con giải bớt nghiệp tâm,
nghiệp lực mà mau trở về sự thanh tịnh là con mừng rồi.
Con rất nhớ Thầy, hàng đêm đôi lúc con gặp Thầy trong
giấc mơ con nghe được nhiều lời Thầy giảng và những điều
đầy bài rất là hay. Thầy đã lớn tuổi rồi, nhưng
Thầy vẫn không quên dặn dốt chúng con từng bước một, con
nguyện sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa để phục vụ
Thầy kính yêu của chúng con. Hy vọng con sẽ được đi
đọc hội ở Las Vegas.

(495)

Con

L N C

Washington DC ngày 1 tháng 9 năm 1997

N C con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 8 tháng 2 năm 1997 cộng với quà của con gửi tặng Thầy, thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Có gia đình thì phải có nghiệp lực, mới xây dựng được niềm tin và đức nhịn nhục của chính mình, con nên lo trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ trở ngại nào xảy đến cũng sẽ tiêu tan theo nguyên lý của Trời Đất. Gieo nhân hái quả từ tiền kiếp đến bây giờ, chúng ta cùng tu để tự giải nghiệp tâm, Thầy là con, con là Thầy, chúng ta nên dũng mãnh hành sự trong nhịn nhục để cảm hòa những người ở xung quanh.

Tháng 10 tới Thầy sẽ về thăm cốc Thầy tại Hai Không, Thầy sẽ có cơ hội gặp lại con.

(496)

Kỳ sống chung và Thiên Ca rất vui và tin nơi sự chung lo chu đáo ban chiếu bởi Thượng Đế, mọi người đều đóng góp rất hữu hiệu. Nghiệp tâm không còn và tự nguyện tu hành tinh tấn hơn khi về nhà, huynh đệ tỷ muội đồng nhứt hợp tác trong xây dựng, người muốn tu và người đã tu đều vui.

Rất tiếc vắng mặt con, con sẽ có dịp xem video sẽ thấy rõ hơn.

Chúc con thành tâm tu học để sớm giải nghiệp tâm.

Quý thương.



Lương Sĩ Hằng.



ROSSLYN • WESTPARK

1900 North Fort Myer Drive • Arlington, Virginia 22209

Phone: 703-807-2000

30/8/97

Kính thưa Đức Thầy đã hết lòng
uống lể cho chúng tôi gây quỹ của
chúng con cho Thiên Viện Võ Sĩ Quốc
Tê', chúng con xin đón nhận những lời
dạy bảo của Đức Thầy, chúng con cũng
rất thân trọng trợ việc này với hết
khả năng và thiện ý của chúng con,
để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra -
Con đã gặp Bác Sĩ René và đã bàn sơ
về việc cách dùng cũng như tìm kiếm thêm
đề phát triển có hiệu quả hơn -
(446) Xin Đức Thầy nhận cho đơn quà như
gửi là lòng biết ơn của chúng con đến với
Đức Thầy \$ 2.000 US Dollars -

Thầy mất cho
Ban gây quỹ xây TUVUQT
N Đ C

Washington DC ngày 1 tháng 9 năm 1997

Đ C ,

Thầy đã vui nhận được thư con, cộng với món quà giúp đỡ Thầy vì cuộc sống hành đạo, cùng mọi người xung quanh Thầy; tổng số con gửi đến là 2 000 US. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của bạn về vấn đề gây quỹ xây Thiền Viện Quốc Tế.
Chúc con và quý hội thành công tốt đẹp.

Qui thương



Lương Sĩ Hằng.

Washington DC ngày 1 tháng 9 năm 1997

Thưa các bạn đạo Vô Vi,

(498) Sự cộng tác của các bạn đối với công tác xây dựng của Vô Vi là Tạo Hạnh Đức cho chính bạn, không nên từ chối như kẻ ăn lương đối với bản tánh so đo, làm mất giá trị của người tu Vô Vi, nhịn nhục là cơ hội tiến hóa của phần hồn.

Ước mong các bạn tận dụng khả năng phục vụ sẵn có của các bạn. /.

Quý thương.



Lương Sĩ hằng.

T. 262-09-97
[Handwritten signature]

Kính gửi BÉ TÁM quý mến,
(Con thích gọi Bé Tám hơn mấy danh từ khác)

Con là L . kính xin được phép hôn BÉ TÁM.

Con có nhờ đạo hữu QUANG đem qua Mỹ :

1 bản BÉ TÁM đã chỉ cách Niệm NAM MÔ ADIĐA PHẬT.
(con trích trong bang giảng của Bé Tám).

1 Quyển "'ĐỊA NGỤC DU KÝ'" trong đó có ghi thêm
lời giảng của BÉ TÁM do đạo hữu Nguyễn-minh-
Nguyệt là chánh, tại con phụ.

1 Quyển nghiên cứu "'PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN"'
trong đó có trích trong sách của Đức Tổ
Sư ĐỔ-THUẬN-HẬU và lời giảng của BÉ TÁM
cộng thêm phần thực hành của Quý Bạn Đạo.

Con có nhờ đạo hữu QUANG mang về Mỹ để trình lên
khóa SỐNG CHUNG ngày 28-8-1997.

Anh em chúng con muốn xin BÉ TÁM giúp cho máy Vi-
tính (computeur) để tiện việc làm sách
mua tại Việt-Nam khoản : Một ngàn bốn
trăm Đô-la Mỹ.

(499)

Con không biết nói gì hơn là tỏ lòng biết ơn và
xin ôm hôn BÉ TÁM một lần nữa.

TP. HCM, ngày 03-08-1997

Kính,

Con L

[Handwritten signature]

Con là L... xin dân lên Đức Thầy cùng quý Đạo Hữu thân mến
"Quyển tập Luyện Thở" mà con và quý Đạo Hữu đã góp nhặt được.

Quyển tập này chuyên nghiên cứu và thực hành cách thở sâu,
thở dài, hít vô và thở ra không bị ngộp.

Con xin sơ lược, thuật lại quá trình của cuốn tập Luyện Thở
này gồm có 2 phần:

- Phần đầu là trích ra những bài viết của Tổ Sư Đổ-Thuần
Hậu và lời giảng của Đức Thầy.
- Phần thứ nhì là phần tập luyện của các đạo hữu.

Sau khi đạo hữu Phi-Long nghe lời giảng trong băng cassette
của Đức Thầy nói về hơi thở sâu, thở dài, thở đến ngộp mới thở ra
thì đạo hữu Phi long mới bắt đầu làm thử.

Sau một thời gian hơi thở ra vô không còn ngộp nữa thì đạo
hữu Phi-Long có viết thư xin ý kiến của Đức Thầy và Đức Thầy có trả
lời như sau :

.... "Con đã làm Pháp Luân Thường Chuyển rất đúng cho nên
nội tạng được khai mở và thần thức càng ngày càng được phong phú
hơn. ... Làm Pháp Luân Thường Chuyển con phải tập trung ý chí trên
bộ đầu hít hơi vô chuyên chạy toàn thân, mới thức tâm và thấy rõ
toàn là ánh-sáng chứ không còn hơi nữa, lúc ấy mới chuyển ý tu học...."

Sau khi anh em chúng con nhận được thư của Đức Thầy, anh
em chúng con mới bắt đầu cho các bạn hay, đồng thời anh em chúng
con mới nghe lại những cuộn băng cassettes và trích ra những lời
Đức Thầy đã từng giảng về Pháp Luân Thường Chuyển.

Sau khi chúng con đã cho nhau hay thì trong vòng 10 Đạo
Hữu, có bạn trong vòng ba bốn ngày, có bạn năm bảy ngày, có bạn
mười bữa nửa tháng và trong vòng hơn hai tháng thì từ 7 đến 8 bạn
đã thở không còn ngộp nữa, cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng.

Giai đoạn khó khăn nhất là hít vô từ mấy mươi giây cho đến
năm bảy phút, vừa ngán, vừa sợ nhưng phải cố gắng hít vì kết quả
tốt không thể tưởng tượng được.

Dưới đây con xin phép được trích ra những lời mà Đức Thầy
đã giảng trong bài tựa đề "THANH KHÍ ĐIỂN".

... Mỗi ngày chúng ta làm Pháp Thủy vô rưới tâm, rửa tâm
cho sạch để tiến hóa, khi các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy
rún đầy ngực tung lên bộ đầu ngộp tức chết bỏ thì các bạn cảm
thấy thế nào ? Tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm đều được
giải tỏa, cảm thấy nhẹ nhàng...

... Các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển càng làm càng mở
càng làm càng khai thông, càng làm càng hòa hợp với càn khôn vũ
trụ trong bằng cái ý mà thôi. ...

... Rồi khi các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển mà trong
nội tạng trống rỗng như Tòa Đô Sảnh lúc đó đừng cái gì là bạn biết
liên. ...

Có điều là qua mấy chục đạo hữu đã thở không còn
ngộp nữa thì không thấy việc gì quá đáng xảy ra bất lợi cho cơ thể,
chỉ có những hiện tượng nay mở chỗ này, mai thông chỗ kia.

Cố nhiều bạn có ý nghĩ là những đạo hữu đã thờ thông, đó là trường hợp đặc biệt. Theo anh em chúng con nhận xét những anh em tu Pháp Lý Vô Vi mà cố gắng kiên trì chịu nhọc, chịu học hỏi, chịu bằng lòng sửa tánh, chịu đi tới đó là những đạo hữu đặc biệt.

Một khi bắt đầu chịu thờ và sau khi thờ không còn bị nghẹt nữa thì quý bạn đều có sự cảm nhận giống nhau: sức khỏe tăng nhanh, cơ thể thông nhanh, dễ thấy tánh hơn, trí mau sáng, nhất là dễ đi vào thiền định, mặt mày vui tươi sáng láng, hồn nhiên, *mập ra*

Đến đây con xin lỗi Đức Thầy và quý bạn đạo vì đã làm mất quá nhiều thời giờ quý báu.

Con cũng xin được phép ôm hôn Đức Thầy và quý Đạo Hữu.

Kính,

Con L

TP. HCM, ngày 03-08-1997

501

Atlantic city ngày 2 tháng 9 năm 1997

L con,

Thầy vui nhận được thư con và được biết con vẫn bình an và tiếp tục giúp đỡ bạn đạo.
Thầy sẽ lưu ý và giúp đỡ chúng con có một computer, vậy con cho Thầy hay computer gửi về Việt Nam tên con có nhận được không? Có bị đóng thuế hay không?

Cho Thầy biết gấp, Thầy sẽ chuẩn bị gửi cho con một máy. Nếu con mua ở VN thì có tiện lợi hơn không?

Chúc con vui tiến. /.

Qui thương



Lương Sĩ Hằng

502

T.L. 02.09.97 Kính gửi: Ông Eam
Họ tên P V D 72 tuổi ở xã An Hòa
Xã Đông Nai Huyện Long Thành và Di Hòa
Số 298 ấp 2 khu 2 (Bà Rịa)

Hiện bị bệnh tả khi x âm nhập bản
Thờ từ cũ giờ thờ cho Ông cách đây mấy
tháng nhờ Ông giúp đỡ nhưng bị nhàn rỗi
thờ trả lời.

May tin giờ thờ này nhờ Ông Eam chuyển
tên mong Ông lấy lòng từ Bi giúp đỡ
cho tôi.

Kính mong Ông từ giúp đỡ cho
của Ông tôi xin chân thành cảm ơn.

(503)

ngày 14/06/99

Kính Thờ

hu
P V D

Atlantic city, ngày 2 tháng 9 năm 1997

A D ,

Tôi có nhận được thư của anh đề ngày 14 tháng 6 năm 1997, được biết anh muốn tôi giúp cho anh trị bệnh tà. Xin thành thật cáo lỗi với anh, là tôi không phải thầy bùa, nhưng chúng tôi là người tu tự thức, có thể phân tách cho anh rõ tà là gì và chơn là gì?

Mong anh đọc thư này và nhận xét bệnh của anh đang mang, gọi là nhập xác. Xác người có máu và tế bào; khi cơ thể yếu thì bị vi khuẩn xấu bao vây và tấn công các tế bào, khi sức đề kháng mạnh thì cơ thể làm việc đều đặn và tròn trịa. Khi tế bào bị bao vây bởi vi khuẩn xấu thì tâm thân sẽ không được yên ổn. Tại Việt Nam thường hay cúng lạy, nhờ đờ Thần Thánh bằng gỗ hay bằng đất chữa trị bệnh tà là lạc hậu như ở quả địa cầu này. Hiện tại người Mỹ rất văn minh, có đầy đủ máy hiển vi thử máu và chiếu röntgen xem loại vi khuẩn nào đã xâm chiếm tế bào mà chữa trị.

Chúng tôi chỉ có phương pháp tu hành gọi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự thực hành, tự thực hành khứ trực lưu thanh tận dụng nguyên khí của Trời Đất tự giải độc tốt qua hơi thở và đường đại và tiểu tiện, xác thân sẽ được trong sạch và phần hồn sẽ được nhẹ nhàng tu tiến hướng về thanh tịnh mà hành sự. Vậy anh phải liên lạc với anh Hồ văn Em xin tài liệu đọc cho kỹ và thực hành, chỉ tốn công chứ không tốn tiền. Mong anh áp dụng phương pháp tự cứu, thành thật cảm ơn sự lưu ý của anh.

(504)

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

16. 02-09-97
M

Biên Giang, ngày 02-8-1997

Kính thưa Ông Tâm (Đức Thầy, Lương Sĩ Hằng).
Con tên là P U B, kính xin Thầy
cho con bài thơ.

(505)

Chứng kính

Con

M

P U B

T.B: Con đã 2 lần viết
thư cho Thầy vào ngày
01-02-Ất Hợi (1995) và
ngày 07-11-1995. Đến nay
không nhận được thư
hồi âm. Xin thầy thưởng
cho đứa con trì trệ chậm
tiến mà ban cho lời dạy.

Atlantic city ngày 2 tháng 9 năm 1997

B con,

Thầy vui nhận được thơ con, khiếu nại về thơ của con chưa được hồi âm. Tất cả thơ từ Thầy đều hồi âm vào 3 giờ khuya mỗi buổi sáng sau khi viết mục Bé Tám. Vì quá bận rộn những người phục vụ xung quanh, chưa nhận được hay bị thất lạc, thành thật xin lỗi con, dưới đây là bài thơ tên con :

PHẠM danh tại thế chuyển phân hành
VĂN học trần gian tự tiến nhanh
BÈN bĩ chơn tâm tùy ý thức
Thực hành chơn pháp tự mình thanh

Mình thanh giải bỏ được nhanh
Đời là tạm cảnh đấu tranh làm gì
Tự mình quán xuyên tự suy
Qui y Phật pháp tâm thì đạt an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Tâm thành tự thức đàng hoàng hơn xưa
Tự mình giải tỏa mới vừa
Trí tâm học hỏi vẫn ưa luật Trời
Bình tâm tiến hóa hợp thời
Chẳng còn lý luận hờn thời tiến thăng
Tự mình giải quyết khó khăn
Cao tăng tự tiến cao tăng tự đi
Tinh Trời sáng tỏ uy nghi
Sân si dập tắt tâm thì đạt thông
Thực hành mền cảm hóa công
Lui về thanh tịnh giải vòng ước mơ
Cảm thông nguyên lý từ giờ
Dày công tu tiến thờ ơ chẳng còn
Thích Ca gieo rắc đường mòn
Tự tu tự tiến chẳng còn si mê
Bình tâm hướng trở lộn về
Cần khôn thiên quốc mãi mê thực hành.

(506)

Đức Thích Ca
M. S. Luca
Liông-Si-Hành

4.2.01.0997
H

Holiday Inn

ROSSLYN • WESTPARK
1900 North Fort Myer Drive • Arlington, Virginia 22209
Tel: 703-807-2000

Kính Thầy,

Trước hết con hỏi thăm sức khỏe Thầy
~~hỏi~~ vì tôn trọng luật lệ của Ban Tổ chức, nên
con không dám văn an Thầy được. Con và
gia đình thường nhớ đến Thầy nhiều.

Tiền đây, con xin có món quà nhỏ tặng
thầy. Xin Thầy nhận cho.

Điêng hộp trà ~~à~~ con đem từ Trung
Quốc về để biếu thầy. Trà này đặt biệt
trông ^ở núi Hàng Châu. Sau khi hứng hơi
sương trên đỉnh núi, họ đem về bỏ vào chảo
hỗ nóng và lấy cuốn tay chế cho đến khi
trà khô. Thấy họ làm thật là công trình.
Theo chỗ trồng trà, Trà này, uống tốt cho tiêu
hóa, giảm áp huyết và mỡ trong máu.
Uống nhiều rất mát và ngủ khỏe. Cách pha
trà: khi bỏ trà vào ly chế nước nóng (không
nên quá sôi) để vài phút sau dùng. Mỗi
đợt trà dùng được 3 lần. Đặt biệt khi uống
trà này ngay có họng có cái gì là là. Xin
thầy đừng thử xem.

(507)

Vài hàng kính chào Thầy, chúc Thầy
luôn khỏe mạnh để tận độ chúng sanh trên
đường tu học. /

Kính Bái
L K P

Atlantic city ngày 2 tháng 9 năm 1997

Anh P ,

Tôi vui nhận được thư và quà của anh gửi đến tôi từ Holliday Inn , Virginia, USA.
Thành thật cảm ơn anh đã lưu ý đến tôi; chúng ta luôn luôn nhớ nhau, giúp đỡ và xây dựng cho
nhau, duyên lành Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta có cuộc chung sống bình đẳng và thân
thương.

(508)

Tôi là có cơ hội dùng trà quý của anh đã tặng cho, và sẽ có dịp nhớ nhau khi dùng trà xoa dịu
cuồng hộng.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của anh và gia đình.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

7.6.02.09.97
M

, NGÀY 18.08.97

ĐỨC THẦY KÍNH KHỔ,
CÁCH NAY MẤY NGÀY, CON CÓ VIẾT THƯ
THĂM THẦY, ĐỊA CHỈ ATLANTIC CITY, VÌ CON
NGHE THẦY ĐANG Ở ĐÓ.

Hôm nay con lại có duyên gửi thêm
thư này (chỗ Anh Kiệt Kính Chuyển), gia
đình con kính chúc ĐURO THẦY VÀ BỮU
QUYỀN AN KHANG. ĐURO BIẾT QUÝ BẠN
ĐẠO THAM DỰ KHÓA SÔNG CHUNG VÀ THIÊN
CẢ RẤT LÀ VUI THÍCH, NHẤT LÀ CÓ ĐIP
SÔNG GÂN ĐURO THẦY KÍNH YÊU, ĐƯỢC HỌC
NHIỀU LỚC DẠY DỖ CỦA AN SĨ, CHÚNG CON
AO JỐC MỘT NGÀY NÀO LẠNH MẠNH, CHÚNG
CON CŨNG ĐƯỢC ĐI NHƯ VẬY.

SỨC KHỎE CỦA CON DẦN DẦN HỒI PHỤC,
TUY KHÔNG ĐƯỢC NHƯ XƯA, NHƯNG CON
CŨNG VUI VÌ CON CÓ THÊM THỜI GIỜ
LO TU HỌC. LÚC NÀO CON CŨNG KÍNH TRỌNG
VÀ NHỚ ƠN ĐỨC THẦY ĐÃ ĐANG CỬU GIÚP
CON TRONG MỌI HOÀN CẢNH, ĐỐI VÀ
ĐẠO. CON NGUYỄN TU HẪM TÌNH TẤN
HỒN NỮA ĐỂ KHÔNG PHỤ LÒNG ĐURO THẦY

(509)

VÀ RIÊNG CON CỨNG ĐIỀU THANH NHỎ!
CHÚNG CON THƯỜNG VÀ NHỎ ĐIỀU THẦY QUẢ
NGHĨ ĐẾN ĐỨC THẦY LÃ CON CẢM XÚC, CON
KHÓC!

SAU ĐÂY CON CÓN VAI THẦY MẮC, KINH
MONG ĐỨC THẦY PHẬN GIẢI CHO CON RỒ THÈM

1.- MỖI LẦN CON CÓ LỜI RẮNG KỜ RẮNG...
ĐIÊN RÚT MẠNH LÊN TÂM TÌNH VÀ BỘ ĐẦU
CÙNG MỘT LÚC. NGỒI THIÊN ĐÌNH LẶNG
LẶNG, CON THẦY TRUỒU TRÁN MỜ RA VÀ
THEO ĐÓ THẦY MẮT LẠNH, VÀ CÓ CÁI GÌ
ĐÓ MUỐN THOÁT RA NGOÀI, NHƯNG LÔNG
BỊ ĐÔNG NÊN TRĂNG THÁI ĐÓ ĐIÊN
MẮT.

2.- NĂM NGỒI, CON THẦY BAY ĐI ĐÂY
ĐÓ VƯỢT QUẢ NÚI RỪNG, SÔNG BIÊN
VÀ NHIỀU CÂN ĐI LẠI CẢM CỨ ĐÓ.

CON ĐỘI ỒN ĐỨC THẦY CHO CON VAI
LỜI MINH GIẢI.

CHÚNG CON XIN ĐANH LỄ ĐUỒ THẦY
VÀ NGUYỆN LO TU TIÊN,

KINH LAY ĐUỒ THẦY

CON

Minhlan

T V L

Atlantic city ngày 2 tháng 9 năm 1977

I con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 18 tháng 8 năm 1997, được biết con dần dần bình phục và tu tiến, luồng điển phát triển từ trung tâm chơn mầy cho đến trung tim bộ đầu đều tốt cả, những hiện tượng mà con đã thấy là phần vía đang được phát triển tốt. Vậy con nên thực hành đứng đấng sẽ có kết quả tốt, tương lai sẽ phục vụ được nhiều người.
Chúc con thành tâm hướng về thanh tịnh mà tu.

(511)

Quý thương


Lương Sĩ Hằng.

102.09.97
M

Thầy Kính yêu!

Chúng con đã ra Hà Nội tiếp xúc với cơ quan nghiên cứu khoa học. Có tên là: Liên Hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng U.I.A. Liên Hiệp này được Hội đồng Bộ Trưởng giao cho nhiệm vụ là nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và ứng dụng để phục vụ và xây dựng con người.

Cơ quan này nhận thấy pháp lý vô vi có tính chất khoa học, có khả năng xây dựng trực tiếp khối óc và hệ thần kinh của con người phù hợp với chủ trương nhà nước về "chiến lược của con người". Cơ quan Liên Hiệp "U.I.A." đứng ra đề xuất và

ra quyết định cho pháp lý vô vi thành lập Trung Tâm. Có tư cách pháp nhân. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐƯỜNG SINH THIÊN VÔ-VI

Tên gọi tắt là: Trung Tâm Thiên Vô Vi. (Đính kèm quyết định)

Thưa Thầy! Tại sao phải gọi tên dài dòng như vậy?
Hoàn cảnh của V.N. nhà nước rất chu đáo, mọi việc đều có tổ chức hẳn hoi đang hoang. Nếu pháp lý vô vi có khả năng vì tu hành thì nhà nước mời vào tổ chức tôn giáo, giáo hội. Nếu pháp lý vô vi có khả năng trị bệnh thì xin mời vào cơ quan y tế. Có Bộ y tế quen lý. còn nơi về sức khỏe cũng thẳng thì xin mời vào thể dục thể thao, còn về tâm linh thì hai tiếng này chưa được chấp nhận. Như vậy pháp lý vô vi không có chỗ đứng trong cơ cấu tổ chức nhà nước. Chỉ đứng một mình trong nhà tự tu thôi.

Liên Hiệp Khoa học U.I.A. là cơ quan thay mặt cho nhà nước đứng ra nghiên cứu thực nghiệm các trạng thái mà nhà nước chưa có người - quản lý! Vì vậy mà Liên Hiệp U.I.A. đứng ra chịu trách nhiệm đề cho Thiên Vô Vi nghiên cứu và thực nghiệm phương pháp dưỡng sinh. Tất cả những ai bằng lòng nghiên cứu thực nghiệm thì được phép tham gia cùng nhau nghiên cứu trong nước và ngoài nước được quyền tham gia. Các tổ chức chính xã hội, các trường Đại học, các cơ quan nếu đồng ý thì có quyền tham gia nghiên cứu và nghiên cứu... dài hạn vô tận. Chỉ cần đem phổ biến pháp lý vô vi thì nhà nước - cảm - không được tuyên truyền về đạo pháp. v. v.

(512)

một người nghiên cứu, nhiều người nghiên cứu, cả nước nghiên cứu
và khắp thế giới nghiên cứu, điều đó là nước khuyến khích và cho phép.
vì vậy pháp lý rõ ràng phải mang bằng Hiệu: "Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm
Đường Sinh Thiên vô vi" gọi tắt: Thiên vô vi.

Trong hoàn cảnh khó khăn của xã hội như vậy, con
Kính xin thầy cho phép các tài liệu trình lên Đảng ký xin phê
biên. Xin thầy cho thay đổi một số từ như sau.

pháp soi hồn xin đổi lại là "pháp ổn định thần kinh".

pháp luân chiều mình xin đổi lại là: pháp thờ năm.

(thay đổi từ chủ không phải thay đổi động tác thực hành)

Tất cả tài liệu của Thiên vô vi do Trung tâm Thiên vô vi quản lý chỉ
được phổ biến nội bộ (không được bán) cho nên trên tài liệu
phải ghi rõ: "Tài liệu nghiên cứu. phổ biến nội bộ". thì được an
toàn.

Hôm nay con đã ra ở luôn Hà Nội. Con sẽ mở các
lớp dạy Thiên giai đoạn 1. "nguyên, ổn định thần kinh, thờ năm".
khai mạc vào ngày 28-8-97. Mở lớp Thiên tại Thiên đường và
cũng là văn phòng Trung tâm Thiên vô vi Trung ương Hà Nội.

Thầy quý thầy, Hiện giờ con rất bỏ dở nơi đất Bắc, không họ hàng
con bị thế thức tại vô vi cho đến hiện tại. Nhưng con rất yên lòng
vì con nắm chắc trên đầu con có thầy, có khối thiên vô vi, con sẽ
dùng mảnh khai triển những gì có sẵn trong con tuy vậy có
những giây phút con cũng yếu đuối lo ngại, nên con xin thầy
thờ duyên giúp đỡ con. thầy chuyên các nhân lực hiện duyên đến
lòng tác với văn phòng Trung tâm Thiên vô vi đi sớm hoàn thành về
một tổ chức và phát động phong trào hành thiên vô vi cho
khắp cả nước.

con kính lạy thầy.

Nam mô A Di Đà Phật



(513)

Atlantic city ngày 2 tháng 9 năm 1997

L con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 28 tháng 7 năm 1997, được biết con vẫn khỏe mạnh và đang có cơ hội phục vụ mọi người phát triển tâm linh tại Hanoi là điều lành cho nhân dân khỏi phục hàng rào tâm linh, nước sẽ giàu, dân sẽ mạnh.

Con đã vượt qua bao nhiêu khổ nạn của trần tình, ngày nay hãnh diện được làm một công dân của Thượng Đế phát triển và xây dựng là điều ước mong trong thâm tình của chính con.

Hanoi là nơi phát triển văn hóa từ xa xưa cho đến nay, ngày hôm nay bằng lòng thực hành phát triển về tâm linh sẽ tuyệt vời - cuộc sống đấu tranh mọi sự dồn ép của trường đời một cách vô lý đã làm mất thiên tính của mọi người, nay sẽ được từ từ khôi phục và toàn dân sẽ được vui hưởng tự do phát triển tâm linh, phục vụ quần sanh vô quá ngại, thâm kịch sẽ tan biến trong nội tâm của mỗi sanh linh tại thế, thật tâm hành pháp, tình thương khôi phục cuộc sống sẽ yên vui.

Thầy đã thực hành trong niềm tin với khả năng sẵn có của chính Thầy, đêm đêm bằng lòng hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát mà hành pháp khai triển từ giai đoạn một, mãi cho đến nay mới cảm thức mọi sự quý giá của khối óc tại thế, dùng mãnh thực hành, đơn độc gieo rắc khắp năm châu bằng diệu pháp của đại bi ban chiếu, suốt đời tâm linh vô cùng tận, đêm đêm phục vụ quần sanh vô quá ngại.

Ngày hôm nay, các con có cơ hội mở xẻ mục Bé Tám, tự học tự thức trong thanh tịnh, chứng minh là Thầy có khối óc cấu trúc như mọi người, ngày nay tự đạt tới thanh tịnh, dẫn giải cho mỗi người cùng tu cùng tiến là điều lành cho toàn dân cộng hưởng. Chúng ta không phải loại người phá hoại nhưng chỉ biết xây dựng mà thôi.

Tại sao con phải sợ lẽ loi, con đang có Trời Đất thân thương với chính con, hiểu đường lối có cơ hội phát triển bất cứ ở nơi nào, con người phải biết trọng kính lẫn nhau nhiên hậu thì mới tìm ra đấng toàn năng đã và đang làm gì cho loài người và vũ trụ, con không bao giờ bị cô đơn nếu con thấu triệt nguyên lý này, con người không thể chèn ép con người, chỉ có quyền thân thương và xây dựng.

Nước mắt của Thầy đã rơi rất nhiều, qua nhiều năm xây dựng và truyền pháp Thầy quyết tâm xây dựng cho nhân loại chung tiến hòa bình ngay trong tâm thức của mọi hành giả tại mặt đất; việc làm của Thầy liên tục không ngừng nghỉ, có khi phải khóc trước hội trường để giải nghiệp tâm của bạn đạo sau khi cùng rơi lụy với Thầy, thành kính hướng tâm về chiều hướng xây dựng của Thượng Đế.

514

Con nhìn ánh quang của mặt Trời, bất chấp tình đời đen bạc, vẫn ban chiếu cho mọi giới gọi là Nhật Quang Phật, chứng minh sự thanh nhẹ làm việc rất nhiều, không cần tính toán nhưng thật sự tận độ vạn linh tại mặt đất. Người tu VôVi không lo mà làm được nhiều cho tâm lẫn thân, con thiền là làm việc với Thượng Đế, càng thiền tâm thức càng quân bình, bất khả luận bàn là vậy, người thích mổ xẻ và luận bàn, không đi đến đâu là vậy.

Con cảm thức những gì Thầy phân giải kể trên thì con sẽ không còn lẽ loi nhưng là nghiêm chỉnh thực ^{trên} trong nguyên lý đời đạo song tu.

Sự có có không không là đang dạy tâm linh tiến hóa, chẳng có gì bỏ ngỡ và lẽ loi cả, lúc nào cũng đầm ấm trong thức giác. Không bạn không tiền rồi sẽ có bạn có tiền, khi xây dựng được tình thương và đạo đức.

Kiều Hòa thành tâm tu học và phục vụ bạn đạo trong tinh thần diu tiến của Thượng Đế, tương lai Kiều Hòa cũng sẽ là món quà quý của quần sanh. Thầy lúc nào cũng quý thương và xây dựng cho những tâm linh, xây dựng và phục vụ, ngược lại thì Thầy không bao giờ để ý. Cho nên Thầy thường khuyên bạn đạo không nên làm chánh trị. Lịch sử đã cho chúng ta thầy rõ, cảnh tù tội và chết chóc thảm thương rất nhiều và bạc đãi những chánh trị gia, vì vậy chúng ta không nên ràng buộc phần hồn của chúng ta một lần nữa vì hồn đã bị giam trong thể xác eo hẹp trần trược cần thực hiện PLVVKHHBPP, tự vượt khỏi sự ràng buộc không thoát tức là nghiệp tâm thì mới có cơ hội tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp.

Những gì Thầy đã viết cho con, con nên đọc cho mọi người nghe chung, hành chung tiến thì mới thật sự là dân chủ trợ duyên lẫn nhau.

Chúc con hướng về thanh tịnh thực hành mọi việc con đang làm. /.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

(515)

Tr. 02.09.97
MN

trên pháp
C, ngày 21-8-97
con của anh thầy

Kính thưa thầy,

Con viết thư này thăm
thầy, cầu chúc thầy
mạnh khỏe và vui.

Sau bao ngày loạn
động, con hiểu, con đã
lạm lời rất nhiều và
lạm phiền thầy không
thể nào nói hết -

Nay con âm thầm cố
gắng tự sửa, con nghĩ
chỉ có vậy mỗi lần
thầy vui trong những
ngày thầy còn hoàng

(516)

ba tạo pháp -

Con cúi đầu xin thầy

tha thứ -

Chúng con 3² đây vẫn

bình an, thứ năm 8-28

tối chúng con sẽ gặp

lại thầy 3² khoa học -

Con chúc thầy, kỳ này

thành công hơn tất cả

những lần trước -

Kính thương -

Con, hết

(517)

TB: Con gửi thầy 1 món

quả - (1K)

Con kính lời thăm ba Tán

và chị Bê vui mạnh -

Atlantic city ngày 2 tháng 9 năm 1997

Đ con,

Thầy vui nhận thơ con với quà. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của con. Con càng tu sẽ càng thấy rõ mình hơn. Đó là đại phước cho con, thấy được sự sai lầm của chính mình lại càng dễ sửa tiến hơn, dũng mãnh tu sửa thì sẽ có kết quả ở tương lai.

Thầy đã khổ công phục vụ các con qua mục Bé Tâm hằng tuần, tháo gỡ rắc rối từ nội tâm của mọi người đã được tham gia, vậy con nên tiếp tục nhịn nhục thực hành để tự hiểu, lần lượt con sẽ đạt được mọi sự tốt đẹp và bình an trong nội tâm. Rảnh thì niệm Phật thay vì hưởng ngoại thân thập chuyện ngoài tai vô ích.

(518)

Những gì con đã thấy và đã nghe về đường lối phát triển đạo tâm là cần thiết mà thôi. Dày công thực hành sẽ có kết quả tốt.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Qui thương.


Lương Sĩ Hằng.

Th 02-09-97
M

M T. NGÀY 13/8/92
ICINH THUA /
DUO THAY.

1/- CON CO NGUOI ME TEN
LA T. M T.

MAT NGÀY 5/3/97 AĐ.

HUONG THO 69 TUOI.

CUNG TRUONG CHAY TU
THEO CAO ĐAI VO VI.

CON NGOI THIEN DEN
THAT THU 5 VAO TOI

12H KHUYA DOI DIEN

BAN THO CUA MA CON

(519) THI CON THAY SANG LEN

VÀ HINH CUA BA HIEN

RA MAT NHAM, TREN

TRAY AM 1 ĐUA TRÉ

QUANG MẮT BUỒN, TỰ
TỰ ĐẾN GẦN CON. VÀ
BIẾN MẮT. XIN ĐƯỢC THẤY
HOÀN HẠ? CHO CON BIẾT
ĐÓ LÀ HIỆN TƯỢNG GÌ?
VÀ MÀ CON CÓ ĐƯỢC GIẾU
THOÁT CHƯA? MUỐN HẠO
CHO MẸ GIẾU THOÁT CÓ CẦN
CẦU NGUYỆN HAY CÒNG ĐƯA
THÊM VIỆC CHI KHÔNG?

2/- HUY HIỆU TỰ ĐẠO
GIẢI ICHÔNG. CHÚNG CON
TẬP TRUNG VÀO NGÀY ĐAM
ĐỂ LÊN BÀN LIÊN MẠC ĐIỆN
QUANG THANH NGÔI THIÊN
CẦU NGUYỆN, ĐỂ ÔNG TỰ, VÀ
THẤY ĐỂ THẤY PHONG ĐIÊN
VÀO. RỒI CHÚNG CON ĐỂ O

(520)

VÀO TRONG NHÀ CÓ
ĐƯỢC KHÔNG ?

HAY LÀ PHẢI GỌI
TỔ VN CỦA ĐẾN
THẦY PHONG ĐIỂN
RỒI MỚI GỌI VỀ LẠI.

KINH XIN THẦY CHO
Ý KIẾN ĐỂ CHÚNG

CON TƯỞNG LẠI.

CON XIN ĐÓI ƠN THẦY.

P

(52)

Atlantic city ngày 2 tháng 9 năm 1997

P C con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 13 tháng 8 năm 1997, được biết con muốn báo hiếu khi mẹ đã lìa trần xa con.

Mẹ mất là cơ hội được tiến hóa, vì lúc còn sống đã có tâm tu, con nên vui niệm Phật và cầu nguyện cho mẹ được siêu thăng tịnh độ. Lúc sanh tiền chịu tu bất cứ pháp môn nào, khi lìa xác cũng được cứu và tiếp tục tu.

Con thiền là thấy được mẹ hiền là biểu lộ tình âu yếm giữa mẹ con, con nên cúng cơm dâng mẹ hiền, mẹ về giúp con chứ không có gì hết, con cứ tiếp tục và cầu nguyện cho mẹ trong vòng 49 đêm là đủ rồi.

Nếu con muốn có phù hiệu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nhắc nhở con tu, đeo trong mình nếu có dịp gởi đến Thầy thì Thầy sẽ truyền điển và chứng cho con, đeo sẽ may mắn hơn là nhờ ~~đồ~~ *đi* - con phát triển điển mà tu.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh. /

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

Kính thưa Thầy.

Dâu thưa, con tâm thành kính chúc sức khỏe của Thầy và Bà Tâm cũng quý duyên. Con cũng ôn qua Thầy, con có lời thăm hỏi và chúc sức khỏe gửi ông Bửu và Cô Báu cũng anh chị em trong đạo hữu, vì xa đất nước mà với tình yêu thương đoàn kết, giúp nhau học hỏi để cùng tiến bộ. Con vẫn thăm nguyện và mong rằng có ngày được gặp Thầy, gặp bạn.

06.09.97
1/1

Con nhớ được sự quan tâm chăm sóc của Thầy, mà con đã được gặp chú viết đã diển thân chuyển bằng sách và nhất là Anh của Thầy. Con vô cùng cảm động như được đồng bên Thầy, bằng hình ảnh và lời giáo huấn qua bằng, con được đồng trong tình thương của Thầy. Khi con được nhận những phần thưởng vô giá của Thầy, mà con không cảm được sức động mà như một cú đấm ra mà lòng con vô cùng vui sướng. Tiếp đó vài tháng sau con lại được gặp Anh Sáu, cũng một đồ đạo hữu tới nhà con để làm

"Lễ dâng hương" và tổ chức tại gia đình, bữa cơm chay đạm đạm, tạo nên một không khí lành mạnh cho gia đình thêm phần ấm cúng và hôm đó chúng con có chụp ảnh để lưu niệm rất vui, cả chồng con cũng chụp cùng Anh Sáu và có đủ "Lễ dâng hương", ^{con} sau ít lâu lại được báo tin tới "Chiến trường" lần này con được gặp Bác Hồ - Văn - Em về với chồng Anh Sáu cùng Anh Thiên Nhi, con rất lấy làm vui mừng, buổi gặp gỡ thân hòa, thân mật như người thân trong gia đình vậy, con luôn luôn sự quan tâm trau dồi đạo pháp để thực hành - ^{con} năm có kết quả. Bản thân suy gẫm gia đình hồi bé, cha mẹ quá nghèo túng, lại đang con nên chẳng được học, đã nghĩ ^{con} đến chẳng được bằng chi bằng em. Nay con được nhờ duyên phước của Thầy, gia đình con cũng ngày được bình an vui vẻ, và, chớ con cái ngày một thêm kết thược gần hơn. Trong quan hệ bạn đạo lui tới trao đổi học tập nên ^{con} vào phần tiến bộ hơn trước.

(524)

Con chẳng có gì, con chỉ có một vài điều tiến bộ - ^{con} nhờ được học Thầy, gọi là thành quả để kính dâng lên Thầy

và con cũng nghĩ là Chầy sẽ vui lòng. Trước đây, khi con
chưa được gặp Chầy, con thường xuyên đau ốm, khi một ngày
nào đó con bỗng thoát khỏi lầy "cục tìn" đánh cảm, và đôi
trăm ốm thầy tử nhất sinh, con phải đi bệnh viện Chợ Lao T.W.

Con luôn bức dọc cầu gút, hờn đời, thậm chí có thời gian
có thời gian con đã bỏ nhà hàng tháng đi ra đi tìm đạo.

Vậy mà trong lòng luôn bất an, lo lắng lung tung như
người mất phương hướng, đêm tối mà không tìm được lối
đang, nên đi em đi chông rồ là đi đâu, với như đi gì, và kể
cả hậu quả ra sao cũng không rõ. Kể từ khi con có sự sáng
của Chầy sau tam đêm tối chia đời con! Chắp là lời của
Chầy giảng dạy qua bóng, là kim chỉ nam, là con đường
sáng, em được hướng tới để thân lễ tiên tôn gần Chầy, vì
Chầy đã thực sự tìm lại cho con đời mới cả từ kiếp
ngũ, và cuộc đời tâm linh vô cùng bình an, từ tin và tràn
đầy hy vọng, nên mặc dù cuộc đời của em so với trước thì
con buồn buồn gặp nhiều khó khăn, kiếp tế có eo hẹp hơn,
nên đời sống vật chất không được bằng trước, xẹp đã được em
bù đắp lời lao mà lại có một giá nào sánh được là
Chầy đã cho, và cũng là lý tưởng mà em vẫn hằng mơ ước.
nguyện đạt được: "Trở nên thầy của Thuyết Đ."

(525)

Một lần nữa con Thành kính Chửi Chầy và
Bà Tâm em quý quý luôn khỏe mạnh để đi đạt
chúng đời qua được hoàn toàn niềm yên.

Kính Thầy

Con

G

G.T.G

Montréal, ngày 06-09-97

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14/08/97, được biết gia đình của con vẫn được yên vui.

Con đã bằng lòng dựng kiến Vô Vi hướng sự trong lành của Trời Đất mà tu, là điều cao quý của gia cang con. Hằng ngày tập lạy kiến Vô Vi mỗi lần lạy 50 lần, lạy quen mỗi ngày lạy được ba lần 150 lạy thì tim của con sẽ được khỏe mạnh. Ở ngoài này có nhiều cụ bằng lòng lạy như Thầy đã đề nghị thì tim của các cụ tốt, mặt mày sáng tươi và khỏe mạnh, thật sự lao động trong tinh thần xây dựng tâm thân, thiền rất tốt, tự phát triển cuộc sống yên vui của tâm linh.

Những gì Thầy đã hành được thì mọi người kế tiếp cũng hành được, Thầy lúc nào cũng ước mong mọi người cùng tu cùng tiến, thì mới khám phá được nguyên lý của Trời Đất đã ẩn tàng trong nội tâm mà tu, không cần xa chồng xa con, tạo cảnh bơ vơ cho gia đình, tìm mãi không thấy Phật và chính mình cũng mất luôn, bao nhiêu cảnh trước mắt của chính con đã chứng kiến được từ lúc sanh cho đến lúc tử của mọi người trên mặt đất, sanh tử liên tục, bỏ ngôi và vị trí của chính mình ra đi một cách luyến tiếc và bơ vơ, phần hồn không thanh thoát. Con có dịp may gặp được gặp Thầy trước kia cũng là người đau khổ thiếu thốn như con, một tâm linh bị vày xéo trong trận đồ chiến tranh của đất nước, đã tạo biết bao nhiêu thảm kịch cho người dân chất phát và hiền lành, bắt buộc phải sống âm thầm trong đau khổ không lối thoát. Biết chuyện ông Tây học làm như Tây, biết được người Mỹ muốn sống như người Mỹ, chạy theo ngoại cảnh bỏ phế tâm linh, trì trệ biến thành nô lệ thảm thương từ văn chương cho đến hành động, mất thực chất của chính mình, hồn vía bất minh, tâm không nghĩ được điều lành, biến thể của nó là trở nên ác ôn.

Con nắm một cọng rau, nếu con tu thanh tịnh thì con sẽ thấy rõ tình Trời Đất đã và đang nuôi dưỡng như sinh, bằng một kỳ công cấu trúc của Trời Đất, ban chiếu từ quang mặt trăng và mặt trời nâng niu và xây dựng hình thành trong định luật hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ. Càng thanh tịnh càng nhìn càng thấm thía thì mới cảm thức được vạn vật đồng nhứt thể, nhiên hậu thức hòa đồng mới được triển miên thông mở. Một cọng rau cũng là nguyên lý, nó là vô tự chơn kinh, nhưng rất tiếc, mấy ai hiểu được nguyên lý cao sâu mà mọi người có cơ hội tiếp xúc và chưa đựng điện năng của Trời Đất. Chính con cũng vậy, ôm ấp biết bao nhiêu tình thương của Trời Đất vì cuộc sống tranh đua mà đành quên phát triển lãnh vực thanh tịnh trong nội thức, hướng về sự tranh chấp vô lý không đi đến đâu. Ngược lại tạo nghiệp cho tâm, lo hoài gánh mãi nhưng tâm không tiến. Khổ! Khổ! Khổ! Mới bằng lòng bước vào biên giới của Phật Pháp. Khổ rồi thì mới biết được Phật Pháp vô biên, nơi nào cũng được độ tiến. Ngày hôm nay con mới được hợp duyên tu học cùng Thầy, con tự thấy thanh nhẹ và cảm động cho đến rơi lụy vì gặp pháp quá trễ nhưng vẫn còn duyên may bàn bạc với Thầy bằng giấy trắng mực đen, tự truy tầm chơn lý trong nội tâm.

Con ơi! Tu chánh chỉ có sáu chữ mà thôi, niệm, thường niệm và vô biệt niệm thì nó mới giải được sự mơ hồ của nội tâm. Dẫn thân hành pháp, phát triển chung chiều đi lên thì mới giải


ngiệp tâm. Mỗi mỗi phải xây dựng bằng một kỳ công thì mới đạt được. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc khai triển nguyên lý của sáu chữ thì sẽ hiểu được nhiều chuyện trước kia chính con chưa hiểu được. Khai mở nguyên lý thâm sâu của mọi chữ thì mới mở rộng tâm thức của mọi hành giả chịu thực hành. Con nhìn thầy con thấy thầy đã vượt qua những cảnh thương tâm của tình đời, mặt mày mới được tươi vui và con nên đầy công tu hành tinh tấn thì tương lai con sẽ là Thầy ! Chúng ta sống trong bình đẳng thân thương xây dựng cho nhau cùng tu cùng tiến. Người tu đồng hành với Thầy gọi Thầy là Thầy chớ kỳ thật Thầy là em bé của mọi người, dứt khoát không tình không tiền như lúc sơ sanh, tay không đến và tay không đi chẳng có điều gì bận rộn cả. Sáu chữ kể trên đã đưa bé thoát khỏi trần tục, cho nên bé muốn mọi người cùng về thiên quốc, đất lành với bé. Con đọc đến đây con tự cảm thấy kỳ lạ, xưng danh Thầy săn sóc con từ giai đoạn một, đột nhiên xưng Bé để đồng hành với con ! Chúng ta xây dựng trong tinh thần quý trọng và thân thương. Khi con gặp Thầy bằng xương bằng thịt thì sẽ cảm động nhiều hơn, không có gì quý hơn độc lập và tự do phát triển tâm linh muôn vàng quý giá !


Biết mình không hiếm nghèo, sửa mình chỉ có tiến không lùi.

527

Chúc con và gia đình vui trong niềm vui thanh tịnh của Trời Phật.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

T. B. Hằng Gửi 300 USD
Keti Cor Co' Dịp Đón Bani Bao
Kia e Hong Cho vui.


Montreal, ngày 13/9/97

V Q

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 9/9/97 được biết con tự ăn năn sửa tiền sự sai lầm của chính con; con đã phát nguyện sửa tiền, mà chính con chưa chịu sửa, mà lại còn đổ lỗi cho người khác đã và đang thành tâm phục vụ bạn đạo trong trật tự. Cơ hội tạo hạnh phúc mà Thầy đã chuyển, dành cho con nay biến mất - sai một ly đi một dặm là vậy!

Con ơi! Con đã khổ nhiều nhưng chưa giải quyết được trận đồ của chính mình, vậy con cần niệm Phật nhiều hơn, cảm mến tự thức trong thực hành, thay vì động loạn nhìn sai và định nghĩa sai.

Bài thơ Lâm Hòa do Nuong trao Thầy đã phục vụ xong và đã gửi đi, thương Thầy thì không nên sai Thầy quá nhiều.

530
Còn thơ thiền đường San Diego, thì thiền đường Thanh Hòa gửi đến mới đúng; những tên này có thể trực tiếp viết thư nhờ Thầy phục vụ, không nên làm mất sự bình đẳng giữa Thầy và bạn đạo - Xin lỗi :Thầy không bằng lòng phục vụ những bạn đạo có khả năng có thể liên lạc trực tiếp với Thầy thay vì phải qua trung gian một người khác.

Chúc con và gia đình dần thân nhện nhục trong thực hành.
Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

12. 12.09.97
NV

Kính thưa Châu

Đầu thư vợ chồng con xin kính Lay Mừng đức Châu và kính chúc đức Châu khỏe mạnh Đong Lâu để dân đất chúng con và vạn Linh tu hành trở về nguồn lợi, Chúa Châu, con là P.V. khá 49 tuổi có duyên may ngộ pháp lý vô vi qua Châu giảng dạy tại buổi Chấn Ca Frankfurt, con được khai tâm tu hành trong buổi Chuyết giảng của Châu, sau 3 tháng con đã xuống tóc và thường hay điếc đục quyết chí nơi theo hạnh Nguyễn của đức Châu từ tu từ học không dám bê trễ. Chúa Châu. con có 1 chuyện nan giải kính nhờ Châu Minh giải giúp cho con, Chúa Châu có môn Lân Châu vài bạn đạo lý luận sai về sự tu hành thì con lại lời tiếng nhất là trong mục bê bảm của Châu, có bạn không trả lời thẳng câu hỏi của Châu đi traodien tu học, cứ đêm chuyện ngũ tổ, học tổ, Đạt ma, ra kể không liên quan gì đến câu hỏi của Châu, cứ mỗi Lân như vậy thì bộ đầu con lại có diện rất ra nóng rang trên bộ đầu. Con lời tiếng khẩn lại con nói hầu như không con tự chủ, phân động cho là con tâm hận trong khi đó con rất bình tĩnh, xin Châu cho con biết luôn diện đó như thế nào, tại sao khi tâm lại không nóng trong ngực mà lại dôn lên bộ đầu
(532) có đúng là con tâm hận không?
Nếu đúng thì con đã phạm luật tu hành

Con xin hứa rồi cháu từ đây về sau trong
mục Bài cảm của cháu con sẽ liệt kê
để gửi thành lịch cho các bạn đạo tu học,
con rất hiểu qua bề trạo đời tu học về mục
Bài cảm là cần kho tàng điển quang khai mở
Ngũ tạng bằng bút gấm tằm.

Kính xin cháu cho con rui bởi mình giải là
làm sao biết mình mới mà không bị dẫn?

2, cháu cháu ngày 2 đến 5 tháng 10 HAHV tức có tổ
khóa đồng chung được cháu đặt tên khóa đồng chung
là Chân chúng Hoa Đình, cháu cháu trong diện
này vợ con là K.T. viên có tâm nguyện xuống
tóc để giải bớt nghiệp lực cố gắng tu hành
con kính kính cháu, xin cháu đừng tâm, và
Ban lịch chúng cho tất cả bao đạo chúng con
(533) trong khóa đồng chung lại không có
sự hiện diện của cháu

con P r k

Montreal, ngày 13/9/1997

K con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1/9/97 được biết con có duyên thực hành PLVVKHHBPP, lòng diễn thật sự hướng tâm về thanh tịnh trong thực hành. Con cần dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn nữa, thì lòng diễn của chính con sẽ độ được người khác thay vì cãi vã lớn tiếng như sân si. Khi lòng diễn trung tâm bộ đầu phát triển thì mới tiếp được diễn khí của trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ, óc sáng tâm minh không giận hờn, nên nhịn nhục tối đa thì mới biết được an vui, mượn lý bên ngoài thì không chính xác bằng khai triển trực giác của chính mình. Người tu Vô Vi càng thanh tịnh càng tiến, không nên mượn lời Phật dẫn sai, sẽ mang tội, thân khí tán, cuối cùng sẽ bị bệnh hoạn không lối thoát. Vô Vi thực hành tâm thức tự khai minh. Con chủ trương cảm mồm tu tiên, tự dưỡng khí lực là đúng.

534

Chúc vợ chồng con tu tiên trong thanh tịnh.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Montreal, ngày 19/9/1997

Đ T con,

Thầy vui nhận được thư con cộng với thơ tình tứ duyên nghiệp của con và bạn con. Rất tiếc Thầy năm nay cũng đang bước vào 76 tuổi, cặp mắt không đủ sáng mà đọc những vòng chữ quá nhỏ đôi với tuổi tác hiện tại của Thầy. Xin con tha lỗi cho Thầy không thể phục vụ cho con trong cơ hội này.

a) muốn tu thì phải dứt khoát

b) muốn lãnh nghiệp thì cứ cưới vợ chung sống học hỏi và tu tiếp

c) Thầy không đủ thì giờ tiếp điện thoại. Xin con thứ lỗi cho.

d) Tự tu tự tiên mỗi người một vị trí rõ rệt, bằng lòng tu thì mọi việc cũng sẽ giải quyết êm đẹp.

(576) e) Tu Vô Vi phải thực hành trật tự thì mới hiểu giá trị của câu kệ.

Chúc con vui tiên trong nhện nhục.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

S , ngày 21 tháng 9 năm 1997

Kính thưa Thầy,

Mất Thầy đã lành và chân của Thầy đã bớt nhức chưa ? Vì nhà mới của bà Tám không có điện thoại nên con không gọi thăm Thầy được. Phải chi Thầy có Mobile phone thì lúc nào con cũng có thể “phá” Thầy !!!! Con mong Thầy được mau khỏe mạnh và lúc nào cũng hồn nhiên, tươi vui như em bé Tám.

Kính Thầy,

Chúng con đã nhận được thư Thầy qua fax của chị B gửi sang tối qua về Đài Phát Thanh. Chúng con xin vâng lời Thầy dạy và ngưng chương trình này. Con cũng đã chép được gần 2 cuộn băng, lời giảng của Thầy đầy thương yêu cứu độ.

Chúng con sẽ tiếp tục phụ trách LED Weekly và chương trình kinh sách (con đã để lên Web site của voviled để tạm phổ biến cho trong vòng bạn đạo, phải có membership code mới vào được, cho tới khi nào hoàn chỉnh). Gia đình chúng con và các anh em trong VoViLED Publications kính cảm ơn Thầy đã luôn lưu tâm về chúng con và cho chúng con duyên phước được đóng góp vào phần công quả này.

Chương trình kinh sách tiến triển đều đặn, chúng con cũng cố gắng cải tiến không ngừng để theo kịp đà tiến chung của Vô Vi và không phụ lòng tin cậy của Thầy. Hiện nay, chúng con đang làm quyển Nguyên Lý Tận Độ, và sẽ phát hành vài cuốn sách về PLVV và các bài giảng của Thầy trong thời gian gần.

Kèm theo đây con kính trình Thầy một lá thư chúng con nhận được của các anh muốn làm Đặc San Vô Vi xin đăng lên LED Weekly (con không biết rõ các anh này là ai vì không được cho biết trừ anh Trần Đình Long và anh Vượng). Theo thư đính kèm thì Thầy đã cho phép các anh làm nên các anh đang quyên tiền. Kính xin Thầy xem qua và cho chúng con biết ý Thầy để chúng con làm việc được trật tự.

Xin Thầy cho LED Weekly xin thêm thư ngõ vì con còn 2 bài nữa là hết.

Kính chúc Thầy, Bà Tám và chị B luôn mạnh khỏe !

Kính thư,

K và H

Montreal, ngày 20/9/1997

Kính gửi anh P V Đ và chị K H ,

Kỳ đại hội tại Bangkok, anh chị Khiêm Hòa đã phát tâm muốn lãnh nhiệm vụ thành lập chương trình phát thanh với lời giảng của tôi cộng với sự hợp tác văn nghệ của các nghệ sĩ do anh Được liên hệ hằng tuần. Mãi cho đến lúc Thiên Ca tại Washington DC, tôi lại có duyên gặp lại anh Xuân Phát, anh Tám Được và chị Kiều Hòa, đã trình bày cho tôi được nghe qua cuốn băng cassette của chương trình sẽ thực hiện, tôi cảm thấy anh Được đã giúp đỡ Vô Vi rất nhiều việc:

- Đã liên hệ với nghệ sĩ, dự thính thu băng cùng chung sanh hoạt với các nhạc sĩ và nghệ sĩ, trước khi hoàn tất mỗi kỳ thu.


Anh Được đã lớn tuổi rồi, còn phải chiều chuộng mọi người để đúc kết và hình thành nhiều bài hát đưa đạo vào đời, anh mất rất nhiều giờ để cầu mong phục vụ tốt cho quần sanh; một bước đường đi của anh quá mệt mỏi - anh thật sự là người phát tâm lớn. Ngày hôm nay có được Thiên Ca liên tục phục vụ người đời cũng như người đạo, cũng nhờ sự phát tâm của gia đình Thiên Tạo, không tiếc công và của, hạnh đức của anh và gia đình thật tuyệt vời. Kỳ gặp mặt anh và Xuân Phát tôi thấy tóc bạc của anh càng ngày càng nhiều, tôi ước mong anh Được nên nghỉ ngơi nhiều hơn, và tạm gác chương trình radio.

Còn về phần chị Kiều Hòa và anh Khiêm cũng đã tự tạo một việc lý thú cho chính mình để tiếp tục tu. VoVILED đã hình thành và xây dựng tốt trong tinh thần phục vụ bạn đạo, sự phát tâm cao quý của anh chị Khiêm Hòa đều cao quý. Tôi cũng ước mong anh chị Khiêm Hòa tiếp tục phụ trách LEDWeekly hằng tuần, và lo phần kinh sách và tạm ngưng những việc bận rộn như radio.

Sự thật, tôi rất quý những người phát tâm, và ước mong những vị ấy tu thiền nhiều hơn. Giai đoạn đầu rất khó khăn, nhưng chúng ta đã vượt qua, bây giờ chúng ta phải ổn định mọi việc trong trật tự, mọi người sẽ cùng tu và cùng phục vụ.

Tôi kính xin anh chị ngưng chương trình radio, vì tôi xét thấy bất lợi cho người phát tâm trong giai đoạn này. Chính tôi lúc nào cũng sát cánh với quý vị trên đường tu. Khoa Học càng ngày càng tiên tiến, chúng ta sẽ dụng phương tiện tốt để phục vụ quần sanh bằng cách tiết kiệm như lục thì mọi việc sẽ được êm xuôi, và sẽ lưu lại gương lành tu tiên cho người kế tiếp. Thành thật cảm ơn sự đóng góp trong tinh thần xây dựng của quý vị.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

538

Tin Mới Đã Cũ

*Nghe qua đường cũng lạ tai,
Đúng là tin mới nhưng về việc xưa.*

Đặc San Vô Vi sắp sửa "tái xuất giang hồ", hồn cũ trong xác mới!

Chủ Nhật 7 tháng 9-1997, sau khi thiền và sinh hoạt Mục Bế Tán hằng tuần, vài bạn đạo từ các thiền đường đã cùng gặp mặt tại nhà của anh ... (?) ở Orange County, CA, vừa trà đàm vừa thảo luận về việc phát hành **Đặc San Vô Vi** mà có bạn đã trình và được Thầy chấp thuận trong dịp tham dự khoá *Sứ Giả Hòa Bình* tại Washington, D. C. vừa qua.

Có đúng tám bạn hiện diện đã nhiệt tâm cùng nhau bàn luận khá chi tiết, phác họa chương trình thực hiện đặc san trong bầu không khí cởi mở, hoà hợp tương thân nhằm phục vụ bạn đạo Vô Vi, góp thêm phần quảng bá PLVVKHHBPP--công việc mà VôViLED đã và đang thực hiện,-- nhất là đối với các bạn tại các nơi xa xôi hẻo lánh thiếu phương tiện nhận tờ LED hằng tuần.

Sau hơn ba giờ trao đổi ý kiến và kinh nghiệm, việc phân công đã được các bạn hiện diện tự đứng ra đảm trách phần hành thích hợp với khả năng của mình. Các bạn hợp tác trong tinh thần tự nguyện, bình đẳng, rất phấn khởi, không phân biệt tuổi tác, thứ vị, hay tư kiến, tất cả đều vì lợi ích chung và trong tinh thần "*học hỏi ở mọi nơi mọi giới*," cố gắng thực hiện phần nào "*Mười Điều Tâm Đạo*" của Thầy.

Để bắt tay vào việc, tám bạn có mặt đều tự nguyện đóng góp công sức và phương tiện sẵn có của mình, đồng thời cũng "đỏ vật" được US \$1100 tại chỗ để khởi động máy! Ngoài ra bạn đạo các nơi cũng đang được ân cần mời tham gia để việc "*phát triển trí tâm*" ngày càng khởi sắc và rộng rãi hơn.

Dù đã được Thầy khích lệ nhưng cũng cần có sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn khắp nơi hầu Đặc San Vô Vi sớm trở thành hiện thực.

Đặc San mùa Đông sẽ có mặt vào ngày Đại Hội QUI HỘI TÌNH THƯƠNG tại Las Vegas tháng 12 này chăng? Mong thay!

"Ký thiệt Lang Bang"

→ *Kiểm soát*
Montreal 22.09.97

(539)
Bắt đầu từ đầu gửi đến về Trật Tự Xây dựng Cho Culture
Của Đầu là môn Đầu Đầu, Chính Thiên nhiên và Hợp Tác
Culture Với, Còn về sự Duyên Giãn đi Vì Phải Về Bản Đạo Thì Cũng
Có Hội Hí Hài Vô Vi Bất Vụ Lợi Mới Được Duyên Nhận Số 'Trần
Đã Duyên và viết Bên Lưu ký nhận về Khi Thiên Với Culture
Duyên Địa Thiên Thì mới Đầu,
Vừa mới Các Bạn Lưu việc Giãn Thiên về Culture Của
Phải Đầu Rồi./

Đức Thiên
Nguyen

1
2
u
97
M

A

10. 8. 97

Kính gửi Đức Thầy.

Thước hết chúng con kính xin cảm tạ Đức Thầy đã cho chúng con đi du lịch Thiên Ca có các bạn đạo Atlanta, Arieu Nhi của con là được gặp Đức Thầy lúc nào cũng dịu dàng và tử ái.

Lúc đầu con cũng mong gặp Đức Thầy để xin giải cho con một số tâm sự đời đạo nhưng con thấy Đức Thầy bận quá, nên đành ra đến hôm nay, con xin phép đến thăm để nhờ Đức Thầy giúp.

Con được Đức Thầy cho hay là con bị nóng gan, khi về con đã uống chanh và muối tiêu, nên không bị nhức đầu nhưng về con ăn thức ăn chiên xào thì bị nóng bụng. Qua qua con ăn nhiều cơm chay của đại ban nên con bị nóng và nóng cả mắt, mắt bị sưng đỏ kèm theo một số ban đỏ ở mắt cũng bị nóng như con, họ đã ngưng không ăn nữa thì bớt. Nóng ra tay và chân.

Hiện nay con uống chanh và muối tiêu và số tiêu. Con còn bị nóng ở bụng và lưng cũng ra 2 tay và chân. Hiện không uống cũng sưng lên rất. Con đang uống thuốc mắt gan và uống nhiều nước. Tâm chiều mình.

Con có nghe bài thiền cho hay là Đức Thầy kêu đi Đắc Sĩ Khâm.

(540)

(112)

- Ông thầy lớn không có Medicaid và
bảo hiểm nên cũng khó khăn, lớn tuổi
thuộc Nam - và thường quen dùng thuốc
Bác - có lẽ lớn xin về VN một thời
giãn sống khỏe Bác - vì Ông thầy lớn
không có khả năng theo bệnh viện hay
Bác sĩ vì vậy lớn cũng xin phép Đức
Thầy cho lớn về VN có lẽ chừng 1
tháng, ăn uống như Bưu qua, có các
bạn giúp, tiền cho lớn và gia đình
lớn. Cháu cũng về VN 1 tháng
kham chịu đi thăm mẹ - vì từ nhỏ
các cháu cũng quen theo đấng -
Cheng lớn qua đây cũng được diện kiến
Đức Thầy và được sự khuyến khích của
Đức Thầy chiều vì gia đình Cheng lớn
rất cảm kích, hàng ngày ai cũng
nghe bằng giọng và từ kêu nhau đây
Thiên, nhờ vậy gia đình lớn luôn
tươi tươi và có sức tin nơi vị Thầy
phật - Các lớn cũng ngoan - không kham gia
vui chơi bô ban - chỉ biết đi làm về
nhà, đấng gọi buổi Thiên hàng tuần
và luôn kham đóng góp về VN Thầy -
Cuộc sống gia đình Cheng lớn lúc nào
cũng đầm ấm và hướng về Việt Nam.
gọi "ghem" khi thì gọi, khi thì đem về -
cho các em, cháu, có nhiều người
không phải bà lớn, nhưng đã sống chung
cũng như bạn đạo, tình cảm lúc
nào cũng khi thiết tha - có tin tức
gi về Đức Thầy cũng thông báo kể
cho nhau nghe - ai cũng chờ nghe tin cả.

②

- Mặc tu Thiên của lớn, lớn cũng nghi là
lớn làm chửi mình. Không đúng. - Khi lúc nào
lớn cũng có thói quen nhỏ. Tên đình Jai.
Đang to lớn phải nhỏ với đến thì lớn bị
nhỏ đình Jai, cho nên lớn hay bị quên
đem. Thưa Đức Thầy phải vậy không?

lớn có nhỏ đình Jai, nên lớn hay
bị quên và dễ quên?

- Bản thể lớn lúc sau này dễ nhậy cảm.
tư tư tưởng, hay tất cả những gì xung
quanh lớn, lớn đều cảm nhận.

Thậm chí cả khi nghe tiếng thêu từ xa.
lớn cũng dễ cảm nhận tư tưởng của
đội phượng, cho vì vậy lớn hay bị nhậy
mình. Thanh tiếng đều cảm nhận, nhưng
thì xong tên bộ Jai một hồi rồi hết.
có khi nhiều thì lớn quên không nhớ, lớn
bị sai.

- Tuổi nhỏ đến này lớn thường bị nghịch
cảnh và làm oan. lớn thường phải quyền
thường yêu và tha thứ cho những ai
sai lầm. Khi lớn và già đình. Những đội
phượng, hơn tạo khi cho lớn và tư tưởng
giản ghét lớn thường về lớn mới cho
nên lớn vừa bị làm đau, lại vừa bị sai.
ngay này qua tháng no. mặc dù luôn luôn
lớn nên mà chịu đựng hoài cũng nhỏ.

(542)

- già đình lớn và các lớn đều biết
này mà ai cũng cần phải chịu đựng.
Nhưng khi thay qua sang và phi lý.
Thầy các lớn của lớn cũng bị làm
đau theo. may mà có pháp tu của
Đức Thầy lương dân, chúng lớn cảm ơn.

ngay tháng năm, luôn luôn thường
và khi đi chơi có ban tình thường
nên giá trị lớn cũng được an ủi - không
sản bản này cả -

- Hàng tuần phải nhau là cho Cheng Thien
cũng ban đầu học Ted Weckly, có chi Kuyen
học, dân, xã hội, đại chi Kuyen cũng
khi các cháu ra học cũng - như thường
xếp nghề hàng ngày - Các cháu cũng
tham nhận học, thêm khác, không cần
có dịp sinh hoạt để đồng gọi
sau đại, lớn xin mua một chiếc
mà đang là đã rồi từ lâu -

Từ năm 1995 lớn đi làm việc
nơi hàng làm, tại hàng nước Hoa.

Century location - có chi hàng và hai
ông, nhà, thường theo đơn đồ lớn, loại
đại chi như theo dõi, không lớn cũng
đại cam nhận được thành tiền thành nhà
lớn họ nên lớn nghĩ không phải là thời
sau 4 tháng lớn tìm nghĩ tìm
đi hàng khác - và từ đó đến nay - bất
cứ nơi nào lớn đến làm, lớn đều bị
tình trạng giống như lớn kể trên.

Cho nên lớn chơi hàng loại, làm không
được, có khi họ kêu nhiều người đến
gọi mua - lớn không biết họ thấy gì
nơi lớn mà đi, lớn thì rất khó
chịu, khi lớn luôn cam nhận các
tư tưởng họ hướng về lớn -
ngay cả khi lớn đã nghĩ rồi -

lớn học giỏi không nói nên
rất là khó chịu, luôn hay cho lớn bản tâm

(543)

③

Có người tỏ ra vui vẻ. Vì vậy mà
con hiểu rằng nó, thậm chí con đi các
cửa hàng, cũng có người gặp và nhìn
như gặp bao nhiêu lần rồi.

Nay con đến ra đây, ai xin Đức
Thầy giải giúp cho con.

Phần thì bản thể của con thay
đổi, nên rất khó chịu. Ngay cả tư
tưởng tự tưởng hướng đến.

Đức Thầy giải thích cho con
cách nào học giải và không bị những
sự quay ngoắt đó nữa. Vì con cũng
cần đi làm việc trước là phụ gia đình
cũng đang góp phần bé theo như sự
khẩn nguyện của con từ lâu nay.
Con cũng nhớ, lúc nào tu cũng cần
có lòng quả. Nên con làm gì trước
con làm như lời Đức Thầy dạy
là không được ở không. Không phải phạm
thời giờ của Thầy Đ.

Con xin Đức Thầy tha lỗi cho con
vì đã biết sai, tuy vậy con lúc nào
cũng lo nghĩ che giấu tư tưởng làm gì
được cũng làm để hồi hướng cho các
con được dễ lòng phước. và cha mẹ
được khỏe.

(544)

Kính thưa Đức Thầy, con thỉnh nghe
Đức Thầy giảng tu cần được hiểu lý
thật rõ - vậy là ai? Có phải ông Bà
có hay ông Bà Sở không?
Kính thưa Đức Thầy sức khỏe,

Hình bài 0

Kính thưa Đức Thầy

Nhân tiện con xin kể câu chuyện sau đây: Kỳ về VN ông Bà Tân có cho hay: Chi Tam không thấy quả lon gạo đi chơi, nên ra bán thờ Đức Ông tại xin cháu hiền cười là lon gạo của Chi Tam. Đến khi nghe thêm ra đi lại xin cháu hiền mà khi thấy

cháu hiền không có ý gì thì lại nghe tên các cháu bên lon thấy vậy nên đã lên thờ cho Chi Tam hay là các cháu ở nhà Chi xem cháu hoàn toàn là em thôi. Kỳ về VN, Chi Tam có đi gặp đến những lon cũng đã nơi đời lon và Chi 8 cũng nhận nhau, đây đến chuyện này con xin đức Thầy giải quyết.

Hàng tuần sau khi chúng con làm đạo Thiên đàng, rồi ăn uống tại chỗ Thiên, có tội không?

Trong băng cassette, Đức Thầy có nơi thờ phật trong phòng ngủ có tội không? Con có treo ảnh Đức Thầy trong phòng ngủ các cháu đến hàng đêm ngồi tụng kinh tên Thiên, kính thưa Đức Thầy như vậy có tội không?

Kính bái

On C

Montréal ngày 22 tháng 9 năm 1997

M C ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 10 tháng 8 năm 1997, được biết con đã quyết định đi về Việt Nam nghỉ ngơi và nhờ chú Được chăm cứu. Niềm tin của con đối chú Được tuyệt đối, may ra chú sẽ chữa khỏi mọi bệnh tật của chúng con. Còn việc tu thiền thì phải làm đúng thì sẽ cùng được điều hòa cơ tạng tránh bệnh tật.

Con có gia đình thì phải có nghiệp lực xây ra bất cứ lúc nào, nếu nội tâm chưa hợp khí cùng Trời Đất, từ nghiệp thân cho đến nghiệp tâm, lúc nào cũng có thể đánh thức phân hồn, ăn năn và sám hối.

Người tu thiền phải ý thức rõ ràng, thế gian là tạm, hồn mới có cơ hội tiến hóa nhanh, nếu tiếp tục bận bịu chuyện đời thì chỉ có khổ thôi!
Ở đời này chỉ có sự tham dâm sanh ra nhiều điều bất lợi cho tâm lẫn thân, vọng động quên tình Trời Đất, biến thể của nó là lo âu những chuyện không cần thiết và bỏ quên sự cần thiết, là tu sửa chính mình từ sự ăn uống cho đến hành động, tâm làm thân chịu. Tu thực hành thì chỉ có giải chứ không có sầu và động. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chỉ có tự tu tự tiến, tu tức là phải sửa thì mới tiến, nếu tu mà cứ mê lý và không hành thì chừng nào mới giải quyết được việc của chính mình, càng ý lại nơi Trời Phật lại càng suy yếu và không có lối thoát. Hành như Trời Phật phục vụ chính mình và ảnh hưởng người kế tiếp thì mọi việc sẽ được êm xuôi, thiếu thực hành và tu sửa thì lúc nào cũng bận rộn, đời sẽ không xong và đạo cũng không thành.

Những gì con kể trong thư đó là hiện tượng mau cao từ trong gan xuất phát, xem bác sĩ không có nhiều tiền hơn một chuyến đi về Việt Nam, con nhìn thấy mọi người khổ, con động lòng bệnh cơ thể gia tăng, tuổi của con cũng bắt đầu lớn rồi, nghiệp thân phải có như áp huyết cao, tiểu đường và gan bất ổn, cần bác sĩ gia đình khám thì rõ rệt hơn.

Con đã nhận thức được, dự khóa sống chung và Thiên Ca, mọi người đều cảm thấy vui và tâm thân thanh nhẹ, quên đi sự buồn phiền của nội tâm, con cũng muốn về Việt Nam để mạch cho mọi người cùng vui với con. Sự thật là Thiên Ca hay khóa sống chung chỉ khuyến tu mà thôi.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương.


Lương Sĩ Hằng.

(546)

T.L.
23-09-97
R
M

C ngày 15 tháng 9 năm 1997

Kính gửi Đức Cha kính yêu,

Con mong rằng khi Cha nhận được thư này, con mắt của Cha đã được bình phục tốt đẹp.

Hôm chúng con lên T/V Hai-Không để hưởng trăng và vui chơi Tết Trung-Thu, con đã nhớ đến Cha rất nhiều, đến hạnh từ bi vô cùng tận của Cha, không quản ngại nhọc nhằn gánh vác bao nhiêu đau khổ của chúng sanh. Mỗi lần con nhớ đến Hạnh của Cha là con không cầm được nước mắt. Cha lúc nào cũng sẵn sàng ban chiếu và điều dắt chúng con, nhưng chúng con chỉ biết hưởng dòng suối ngọt ngào thanh nhẹ, còn không biết có suối ấm được lòng Cha già chút nào hay không?

Con thật đội ơn Cha như trời biển và con biết rằng chỉ có đức lòng tu mới báo hiếu được cho Cha chút đỉnh thôi. Tuy nhiên khi biết Cha phải vất vả trăm chiều, làm sao lòng con vui được. Nên hôm nay, con mạo muội viết lá thư này để xin Cha cho con được phép đóng góp đôi chút cho căn nhà Bà Tám để tỏ lòng thương quý và biết ơn Cha và gửi gắm chút tình thương đến với Bà Tám trong lúc tuổi già. Trong tương lai, nếu Cha cho phép, thỉnh thoảng con xin gửi qua Anh Phan Cao Thăng để chi dùng cho căn nhà. Con kính xin Cha nhận nơi đây tấm lòng thành của con, và con mong rằng Cha sẽ vui nhận món quà tình thương này.

(547)

Cuối thư, con kính chúc Cha được sức khỏe dồi dào và Bà Tám luôn được vui khỏe.

Con,

X M

Montréal ngày 23 tháng 9 năm 1997

X M con,

Cha vui nhận được thư con đề ngày 15 tháng 3 năm 1997, được biết con vẫn bình an và vui tiến, cộng với món quà qui mà con đã giành được, thành thật cảm ơn sự lưu ý của con.

Quý thay và lãnh thay chúng ta đang vui sống trong môi trường thanh bình, con đã hiểu và đã hành, tâm thức càng ngày càng sáng lạng ban chiếu bởi Đại Bi thanh nhẹ, không ngờ tình Trời có thật, chúng ta đều dâng thân phục vụ vô quái ngại, không không gian và không thời gian, hợp thức trong tinh túy của Trời Đất đã hình thành từ đời cùng như đạo, thoát tử sự có có không không mà tự đạt sự quân bình và thực giác.

(548) Thương yêu trong sự xây dựng cho chung, tình thương và kỷ niệm ấy không bao giờ phai lạt, ẩn tàng trong sự thanh tịnh của hành gia.

Chúc con vui tiến trong hành trình thanh tịnh mà con đã và đang đạt được. Về sự giúp đỡ bà Tam thì tùy tâm dư thừa tâm độ của con, không nên bận rộn và lo âu phiền đến nội tâm của con, thành thật cảm ơn sự lưu ý của con đối với bà Tam.

Quý thương.



Cha

Th. 26-09-97
M

M 21/9/97

Trong kính Đức Thầy,
Thăm thớt đã gần một tháng, kể từ lúc
Sống chung tại Washington D.C., nay con lại có dịp
viết thư thăm hỏi nhà chữ của Thầy và cũng nhờ
Thầy mấy việc.

Đầu thư, Con xin cầu Chúa Thầy luôn mạnh
khỏe, để rồi Anh Chị Em chúng con lại có dịp gặp
được Thầy trong những ngày sắp tới.
Thưa Thầy quý mến.

Con hôm nay nghe tin Thầy bị te' đầu làm!
không biết hư hay thực, nhưng con cũng cầu mong Thầy
mau chóng bình phục để chúng con lại có dịp thăm
ngắm và trò chuyện cùng Thầy.

Chúa Thầy cũng ngày nào khi con viết thư
cho Thầy. Con cũng đắn đo lâu lắm rồi Thầy ạ.
Chỉ có một việc là xin Thầy cho con bài thơ về
cuộc sống của con, hầu mong dù Thầy không ở luôn
bên cạnh, nhưng con cũng có mấy lời để gởi gắm
nửa tâm cho chính mình. Suy nghĩ mãi rồi hôm
nay mới dứt bút kính nhờ Thầy việc ấy. Sở dĩ con
bây giờ mới viết cho Thầy vì từ lâu lắm đầu tiên con
gặp được Thầy ở Atlantic City cách đây mấy năm, con
nghĩ rằng mình phải rằng thuê hàng pháp, rồi từ
bây giờ chỗ việc gì cũng hỏi Thầy thì không khá
rồi! Cho nên con dù may mắn gặp được

(549)

Thầy khá nhiều, nhưng em cũng rất ít hỏi Thầy về việc đạo hạnh người trẻ con. Thieu hạnh pháp sao cho đúng. Rồi một lần Thầy hỏi em về tình duyên, em cũng chần chừ mãi rồi mới thưa với Thầy nghe. Em rất nhút nhát khi nói về này Thầy à! Sau này em mới nghĩ là Thầy dư như thế cho em biết, phải không Thầy?

Mấy tháng từ vừa rồi, Anh Chi ở Washington D.C. ra thăm Thầy nhưng em không dám ra gặp Thầy, Thầy à! một phần thầy xấu hổ vì hạnh pháp bề bộn, một phần nữa em sợ đi xa lại vì em tự vọng Bồ Nê em vì lòng hai mặt, cái tình cầu duyên nó làm em thấy sao mình cứ càng ngày xa vắng Thầy! Thầy mình hổ thẹn chần chừ lắm đến gặp Thầy. Tâm trí tưởng mà thảo thì chần chừ đến gặp Thầy. Hiện giờ sống chung ở Washington D.C. Nhiều lần gặp Thầy nhưng em thấy sao ai xa ai mỗi khi nhìn anh mặt Thầy đặt với em.

(550)

Rồi nu nua nhớ nhẹ khi Thầy nhìn em, em thầm nghĩ thảng thốt khuyên em mạnh dạn lên để lướt qua những thú thích trong cuộc sống?

Nói đến chuyện tình duyên, em mới thấy thầy nhắc chúng con tươi trẻ nên có gắng lướt qua. Mà em lại biết rõ mỗi thầy

Sao nó phải tập quá, rồi quên rồi nó cũng chẳng
có vào đâu cả Thầy ơi! Ngờ mãi rồi khi biết có
gặp cách pháp cho đúng đắn, cho ~~đều~~ và tinh
giản, hy vọng mỗi ra khỏi cái vòng rày rây này.

Ở thế lại Thầy nói với chúng con:
"Thầy sẽ không ở lại với chúng con lâu nữa" mà cũng
thầy buồn cho chính mình. Nghĩ lại Thầy lão
lỗi, hơn ba thập năm châu cầu mong anh em
chúng con cố gắng tu niệm tam tạng, ^{cho} chính mình,
mà con này vào còn bị bế quá! Có lẽ Thầy
quyết chí nhớ con thương hại mà thôi!

Con viết thư này mà lòng thầy bỏ hồ quá
Thầy à! Nguyễn Văn Chua Thầy luôn nhớ
và con sẽ luôn gặp Thầy thật sớm.

(551)

TB: Thầy Cho bài thơ

Kính thư

Nhà tay Thầy nhé!

Con

Con ở vùng khùng và

đi ở bờ hạc của con.

Đ X Đ

Hy vọng mỗi ngày con đạt nó

và niệm tam tạng chính mình.

Con xin chào thành cảm ơn Thầy thật nhiều. Thầy à.

Một buổi ngày 26 - Tháng 09 - 1997 3:50 pm

Đã Gặp Tại Nhà Hữu Ngiễn

Xuân X một lúc Đạp Chuyền Thơm Chín

Phạm Tuấn Thị Cảnh Duyên Trích Đám

Thức Gặp Bướm Thơm Tụ Xét Phấn

Xét Phấn Đai Đưa Báo Chín

Gặp Hữu Tiên Hồn Tiên Chín Dứt Xây

Có Duyên mới Gặp Địch Thiên

Cũng Hữu Tiên Thơm xây Chín Gạo

Cũng Hữu Tiên Thơm xây Chín Gạo

Gặp Hữu Tiên Hồn Đưa Đai Rủ Thêm

Thức Hữu Tiên Gặp Tu - Đám Đám

Đạp Phấn Thơm Đạp Đai Đai Cũ Lũ

Thức Hữu Tiên Phấn Tiên Hồn Tiên

Một lúc xây Đám một lúc Tụ Tụ

Tụ một Thức Bướm Gặp mới

Đai y Phấn Phấn Tiên Tụ Hữu Tiên

Đai y Phấn Phấn Tiên mới Tụ

Tụ một Thức Chín Tiên Hồn Hữu Tiên

Tụ một Thức Chín Tiên Hồn Hữu Tiên

(552)

Cũng Chín một Cũ Chín mới Tụ Tụ

Tụ một Cũ Thức mới mới

Đai y một Hữu Tiên Thức Thức Hữu

Biết mới Hữu Tiên Hữu Tiên mới

Cũng Chín Phấn Tiên Cũ Hữu Tiên Tiên

Thức Hữu Tiên Phấn Tiên Cũ Hữu

Cũng Tu Cũ Tiên Cũ Đám Thức Tụ /.

Đai y Thức


Lữ Sĩ Hữu

亲爱的师夫， 7.6.28.97

最近很是想念您，不知您的眼手术是否进行的安好，真希望您能早日康复！

每天都十分感激您的教导，虽然我并没有完全了解和深切地知道那全部的意思，但现已走上结合的路上，很多道理也显得清楚了。我也觉得需要多在打坐^{男女}为细下功夫，也需要更多珍

惜我的太太，因有很多时真想放弃这婚姻，因不但人生道路难，婚姻道路也很难，我总觉得婚期的双方相处在一起很难；但我只能对自己真诚！

我十分爱您，

在今生或永远我都不会忘记您给我的教导！

Con d K K

(554)

Montréal ngày 28 tháng 9 năm 1997.

K con,

Thầy vui nhận được thư con không hề ngày, được biết con diễn tả sự kính mến Thầy
cộng với sự quyết tâm của con.

Thầy ước mong con thành đạt tốt từ đời lẫn đạo.

(555)

Quý thương.


Lương Sĩ Hằng.

11. 19-09-97
Hh

Ông Tâm thường

10/9/97

Ông là ông rất ngay nhiên khi nhận được
lá thư này hỏi gì con là ai mà ông chưa
hề biết từ trước cho tới giờ. nhưng hết
ảnh của ông vẫn mãi bên con đây.

Từ Tâm bé con được nuôi dưỡng ở
bàn tay của mẹ hiện là Nguyễn Thị Cúc
và bà ngoại là Trần Thị Hồn và có lẽ
bây giờ ông cũng hiểu phần nào về
con cũng g/đi.

con không thể nhớ chính xác năm nào
con biết rất nặng mà phải vào bệnh
viện và con đã được bàn tay huyền
diệu của ông chăm sóc cho con. cho
nên bệnh con đã khỏi hẳn.

và con được mẹ và ngoại tâm sự
và nói về ông thật nhiều. thời gian
thăm thoát cho đến hôm nay con đã
đạt tuổi đầu rồi. mà việc ~~tu~~ ^{thiền}
của con còn quá là mê. vào rồi
tác động cho con quá đỗi. khổ bao giờ
có hạt phước cũ. con buồn và chán
lắm.

Khi con qua đến mỹ cũng rồi g/đ
con có dịp xem như cũ. phim mà
ông giảng đạo và nghe như cũ. lòng

(556)

con cảm thấy hết sức qua nhũy ảm
thật và gung mi. của ô. làm cho
con có cảm giác quên tất cả chỉ
mười. bây giờ cần sửa mình để mau
kết quả nguồn cội
và con đã đọc nhũy thái mầu và
nhũy giải tập trong mục Bộ tá
hàng thân sửa,
ô. Thũy!

con cầu mong sao. khi con Tâm sử dụng
khí đay của con đang có và ở ô. tại
ô. gửi đồ cho con qua khỏi nạn này
này. Con có quen một người con
gây. (Mỹ) nam này là 17 tu
chúng con quen biết nhau từ 2 năm
qua rồi. mà con chưa hề có hẩu
phúc. con cho thũ hai mi thời. và do
đến hôm nay. có ta đang mang thũ
khi con biết đi như sét đánh ngang
trĩ con vậy. con thật sử thũ sử
chuyện đó xảy ra. con sẽ khi tâm
làm. chủ toàn là nhà và khi đó
với con bây giờ. gặt con. thũ ai
độ ý về việc con làm cái. và ngay
cái đó ta cũng thay đổi tất cả
cứ làm khổ con hoài. con tha
thiết chũc sử giúp đỡ của bố mẹ

(557)

cũng điếu ô 8. hãy ra tay giúp
đi cho con. 8n này con khg bao
giờ quên. và con nguyện có ở đó
trở làm chyeis cho chyeis này
êm suos con sẽ cũ' gay tu tâm
sua Tanh lai

Con thanht that linh xin ô 8 hãy
giũ con. con muos cũ ta hãy quên
con và xem con như kũ và lq

(558)

Nam Mô A Di đā phāt

Nam Mô A Di đā phāt

Nam Mô A Di đā phāt

Con đang chũ thư hồi âm của ô 8

linh thư con là N H H

Montréal ngày 29 tháng 9 năm 1997.

H H ,

Ông Tám vui nhân được thư con đề ngày 10 tháng 9 năm 1997, được biết con đã đến Mỹ xư la quê người, đã tạo nghiệp lực qua dấm tanh của chính con. Tâm lam thân chịu thì mọi việc sẽ qua, ôn ôn ao ao rồi đâu sẽ vào đấy. Khô! khô! khô! thì mới bằng lòng bước vào biên giới Phật pháp mà tìm lại sự trong lành của chính con.

Phần hôn đã bị giam hãm trong thế xác, lại bị tình đời ràng buộc. Dấn thân trong khổ thì mới có cơ hội tiến hoa tốt. Con có dịp đọc qua Mục Bè Tam hằng tuần nhưng chưa thức giác, thì phải tạo tội cho chính con, đã lỡ chìm rồi thì cứ việc chìm luôn rồi sẽ giải quyết, sai một ly đi một dặm là vậy.

Cho nên ở thế gian làm phân sự của một người cha đều là khổ cả, nhìn lại hình con thì con đã làm khổ cha mẹ không ít, thiếu thanh tịnh cho nên mới bị sa ngã, trong tình duyên nặng trước, giai đoạn này con nên nghe cuốn băng niệm Phật của ông Tám, tự thực hành giải nghiệp tâm thì sẽ cứu được một phần, hương về phần hôn khai triển lãnh vực tâm linh mà giải quyết câu chuyên u uất của tâm linh. Xác con sai, hôn con chịu sửa thì sẽ tự cứu, mượn cơ hội khổ nhục này mà tu tiến thì rất đúng cho phần hôn của con tiến hoa khỏi tình đời đen tối, vậy con nên dày công thực hành những gì ông Tám đề nghị thì con sẽ được cứu.

Chúc con vui nhận và tu tiến. /,

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

559

1.2 30.09.97
MM

09 - 4 - 1997

Kính thưa Đức Phật Thầy Liông Sĩ Hằng,

Hôm nay con viết thư thăm Thầy mạnh khỏe.
Con nghe Chi Đê nói tháng 9 Thầy đi tri Con mất
thứ hai, cho nên con xin gửi 100 đô la này để
nhờ Chi Đê mua thuốc và thức ăn dưỡng sinh

(560)

Cho Thầy, con cảm ơn Chi Đê nhiều.

Con xin ngưng viết kính chúc Thầy
mạnh khỏe.

Con kính thờ.

T H

Montréal ngày 30 tháng 9 năm 1997.

T H ,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 4 tháng 9 năm 1997 cộng với tấm chèque 100 \$ tặng cho Thầy mua thực phẩm bổ dưỡng sau khi mổ mắt.

Thầy rất cảm động sự lưu ý của con đối với tuổi già của Thầy dẫn thân phục vụ bạn đạo từ ngày lẫn đêm vô quái ngại.

Con vẫn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng tâm cao quý của con lúc nào cũng hỗ trợ phần vật chất giúp đỡ Thầy khi cần.

Chúng ta người tu, chung đường lối phát triển tâm linh, phát tâm xây dựng đại sự chung là điều cao quý nhất trên mặt đất này.

Thầy và cô Bê cùng các anh em ngày đêm hướng tâm trong tinh thần xây dựng chung, mọi người đều khỏe mạnh và tu tiên.

Chúc con vui khỏe /.

Qui thương.



Lương Sĩ Hằng.

561

Alh 30-09-97

9-8-97

Kính thưa Thầy,

Con xin gửi đến Thầy 1 check
 2000 đô Thầy tùy nghi xử dụng
 Ban Sơ Đạt lúc năm kia có 2
 người này đã có thêm 12 người,
 danh sách con đã gửi cho anh
 Lạc. Con đã gửi visited, ảnh
 lớn của Thầy và 12 hình có
 trong giấy này, biếu mỗi bạn
 người 1 tấm. Kỳ này con gửi
 1 CD về Tâm Linh và Đức Khỏe
 cùng với sự thành công mỹ
 mãn của Giới Thiên ca ở W.Dc
 cho họ mừng và thêm tin tưởng.
 Riêng visited thì con báo ^{hồi may} nên
 liên lạc với ột luân. Tết tới
 con sẽ gửi tiền giúp 2 bạn
 Minh và Quả xuống thăm T/D
 Hồ Văn Em và xin kết
 sách.

(562)

2

Hai ban ấy và 12 người mới đều
nhỏ con chuyên tới Thầy long
môn thường, kính như và sự
cố gắng trên đường tu học, các
ban ở Saigon mà con biết, quen
cũng như con chuyên tới thăm
như Thầy như các Huỳnh Nga,
T.C. Thiên, cô Tâm, cô Huỳnh và
các ban ở Huế như Sĩ/Kh Tung
và Lạc.

Con vui mừng trong các vui, cái
khỏe, trẻ của thầy, say sưa
thường nhất những lúc thăm -
Thiên và nghe lời giảng trong
môi cuốn bằng. Tình thường và
sự siy sikh vô bờ bến của thầy
đã thấm vào đường tuý con.

Đi về như ngày hôm nay là như
cây ăn trái của thầy. Tình
thường ấy là con và cháu Hoa
không bao giờ quên mất.

Chung con sống với tình thường
của thầy, với lời dạy dỗ thấm
sâu của thầy và sống sống!

(563)

3

hành diện vị tính thường trên
ngặt đêm ngày.

Xin Thầy cho con gửi lời
thăm cổ Bê và lời chúc mừng
sự tận tâm của cô đã góp một
phần không nhỏ trong sự thành
công rực rỡ của đêm Thiên ca
vừa qua. Con đã cảm động và
khoe nhiều qua sự trịnh diện
chân thành của Xuân - Phát.

Lời thơ mà Thầy qua dòng ca của
các nghệ sĩ cũng đã làm cho
khán, thính giả cảm động và
mở tâm hồn trước. Con hy vọng là
Thiên ca 99 sẽ kết quả bằng
5, bằng 10 để cho đa số chúng
sanh sớm giác ngộ.

Con của Thầy,

Nguyễn Văn Khoa

(564)

Đ T

Montreal ngày 30 tháng 9 năm 1997,

Bác T mền,

Tôi vui nhận được thư bác đề ngày 9 tháng 8 năm 1997, được biết gia đình bác đều vui
hoa, cộng với một tấm cheque 2 000 \$ cho phép tôi được tùy nghi sử dụng, thành thật
cam ơn bác và cháu Thảo.

Thưa bác, việc làm của chúng ta mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý trong sự đóng góp
cho đại sự chung, mọi người đều có cơ hội hưởng về con đường sang lạng của tâm linh
mà tiến hoa, may thay và lành thay, huynh đệ ty muội của hành giả Vô Vi đã và đang
phát tâm vô quái ngại, thực hành được là làm được một điều lành cho tâm lẫn thân.
Tuổi trẻ ý thức rõ ràng và bằng lòng cộng tác cho kỳ Thiên Ca tại Washington D.C. trong
đó cũng có tôi và bác hưởng tâm trong tinh thần xây dựng, không kể công và của, dẫn
thân vô quái ngại.

Người tu Vô Vi nghèo nhưng tâm không nghèo, thực hành từ bi hỷ xả, phục vụ hết mình
thì mới đạt được một chút sang suốt của Thượng Đế.

Người phát tâm và dẫn đầu Thiên Ca là anh Tam Đước và gia đình Thiên Tạo, cô Bê dẫn
thân, chúng ta mới có một đêm xây dựng tâm linh cho mọi tầng lớp ở nhơn gian có cơ hội
biết được chính mình đi sai và phải sửa sai cùng tiến, nhưng ban nhạc du dương và đánh
thực tâm linh, thích hợp cho thế kỷ 21 này.

Biết được phân hồn bằng lòng tu sửa thì chẳng sợ thiên cơ và ngoại cảnh chuyển động bất
cứ lúc nào.

Số tiền kể trên tôi sẽ gồm góp gửi về cho những người đau khổ tại V.N.

Kính chúc bác và gia đình tâm thân thường lạc. ./.

Quý thương.



Lương Sĩ Hằng.

565

9-20-1997

1.L. 20-04-97

Kính Ông Tâm :
Tôi tên Đ 9, cư ngụ tại số

Tôi kể như là đệ tử của ông Tâm từ hồi còn ở Việt Nam với Ông Tâm.

Theo lời dẫn dắt của ông Tâm trong sách "Thiền thực hành" phương pháp công phu, tôi thiền lớn 5 năm hồi ở Việt Nam và qua đây, tôi tiếp tục thiền từ tháng năm năm 1993 (hồi 4 năm). Sức khỏe của tôi lúc bấy giờ cho đến nay (tôi thiền được 70 tuổi) vẫn tốt. Chỉ có một điều là từ vài tháng nay, tai mắt của tôi bị sưng sưng mãi, nghe như tiếng dế kêu. Tôi vậy tai mãi, rửa sạch bằng alcohol và dùng cả Tylenol để trị cảm vì tôi nghĩ, chắc do cảm mà ra. Nhưng vẫn không hết, tai mắt vẫn sưng sưng mãi trong lúc thiền cũng như trong thời gian hoạt động suốt ngày. Mỗi lần sưng sưng như là tiếng dế kêu, tôi thấy thoáng chóng mặt. Thật khó chịu cho tôi khi đi đứng ở ngoài và những khi ở nhà nữa.

(566)

Kính xin ông Tâm xem hộ và cho tôi biết duyên cớ sưng sưng này, và nếu có thể, xin ông Tâm chữa giúp tôi khỏi chứng sưng sưng tiếng dế kêu này.

Tôi hôn phục ông Tâm về sự cứu giúp chữa bệnh người đời. Mãi cho đến nay, nhờ một người bạn già trong thiền viện, tôi mới có địa chỉ ông Tâm tại Canada.

Một lần nữa, xin Ông Tâm chữa trị cho tôi về

chúng nạn nầy vì qua Mỹ, Tôi không còn ai để
chi-dẫn và giúp trong lúc gặp rối.

Xin Ông Tâm nhân trước nơi đây để cảm ơn chân thành
của tôi và ac ước một ngày nào đó, nguyện vọng. Cuối
tôi là muốn gặp Ông Tâm tại Canada để thăm an
sau bao nhiêu năm cách biệt.

Nhích bút

(567)

T Q D
T.B: Tôi đính theo 1 phong bì dán
tem bưu để ông tâm tiện việc
phục đáp.

Montréal ngày 30 tháng 9 năm 1997.

Anh T' ,

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 20 tháng 9 năm 1997, được biết anh vẫn khỏe tu và lo thiên.

Năm nay anh cũng đã 70 tuổi, vậy cần xem bác sĩ, kiểm điểm lại máu, xem bộ gan và tim. Hiện trạng của anh đã kể trong thư : Máu cao, bộ gan và tim bắt đầu lộ bệnh.

(568) Anh nên tìm bác sĩ xem tốt hơn. Xứ Mỹ về y học rất rõ rệt và phục vụ tốt. Mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng anh nên dùng nửa trái chanh pha nước cho vô một chút tiêu, chút muối, trong nửa ly nước uống khoảng 30 phút mới ăn sáng, để giải độc tố trong bộ tiêu hóa.

Còn lỗ tai, tại Mỹ có bác sĩ chuyên môn mũi tai họng rất tốt. Lúc này tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể giúp đỡ về trị liệu cho ai cả, vậy anh nên xem bác sĩ là tốt nhất.

Chúc anh vui khỏe. /,

Qui thương.



Lương Sĩ Hằng.

Pl. 30-01-97
M

D. Sept-21-97.

Kính gửi Đức Thầy.

Trước tiên con kính gửi lời thăm Thầy được nhiều sức khỏe,

Vừa qua, khóa sống chung tại WASHINGTON D.C. 97, con cảm ơn xin Thầy con con một bài thơ, nhưng không có dịp gặp Thầy. Con đã về ban đạo kêu con viết thư gửi đến Thầy, mới hy vọng được.

Cho nên hôm nay con xin Đức Thầy cho con một ân huệ nhỏ nhỏ, để gửi lời thư này đến Thầy, xin Thầy cho con một bài thơ, để con bên vững tâm trên đường tu hành thêm tin tưởng, và ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh.

(569)

Con là Đ on H
Và con là H K Đ (chữ tu).

con xin dùng bút và kính chúc Đức Thầy được nhiều sức khỏe.

con
 H

Montréal ngày 30 tháng 9 năm 1997.

ĐẶNG giảng trần học khổ tiến thân
NAM minh đời đạo tự phân lần
HẢI trung hữu bau nhơn truy học
Cởi tạm tâm minh tự xét phân

Xét phân đời đạo bao lần
Có không không có ân cần dựng xây
Thực hành khai triển đổi thay
Tu tâm sửa tánh ngay ngay gặp may
Cam thông nguyên lý vui vầy
Cảm giao giao cảm đổi thay thể tình
Tự mình phát triển tâm linh
Hành trình rõ rệt chính mình sửa sai
Thành tâm tự tiến tiến hoài
Trong không mà có rõ ngai Ông Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Diễn năng là chánh tự rời tham sân
Công phu luyện đạo chuyên cần
Dở hay cũng phải mỗi phần mỗi tu
Vía hồn thanh nhẹ giao du
Trì tâm tu luyện trung tu hoài hoài
Ngày đêm thức giác sửa sai
Trong vòng trật tự lập đại dựng xây
Cam thông nguyên lý vui vầy
Tự mình thức giác rõ ngay tiến thân
Sửa mình tiến hoá tới cần
Dựng xây tốt đẹp góp phần độ tha.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

(570)

A

09-04-97

KÍNH THỜ THẦY.

TL 05-10-97
M/2

1- LÝ DO CHÍNH PHỦ HỌ BÁC HỒ SỐ BÌNH VÀ CON VÌ HỒ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BÀN BÀ'S CAO ĐÌNH BÌNH VÀ ÔNG BÁC SĨ CỦA CON VÌ ÔNG TA QUÊN TRẢ LỜI VÌ THẾ CON ĐÃ LIÊN LẠC VỚI ÔNG BÁC SĨ VÀ ĐÃ CAM ĐÓN KHIẾU NẠI Ở TÒA VỊ THEO WẬT CHÍNH PHỦ SAU KHI BỊ BÁC THỊ PHẢI CAM ĐÓN KHIẾU NẠI Ở TÒA VÀ NẾU QUAN TÒA XỬ THẤY CON VẤN CỐ BÌNH THÌ HỌ SẼ CHO TIẾN TIẾP TỤC TRONG BA NĂM NỮA NHƯNG NẾU QUAN TÒA XỬ CON KHÔNG CỐ BÌNH THÌ HỌ BẮT CON PHẢI TRẢ TIẾN LẠI TỶ LỆ CON BẮT ĐẦU LẠI. VẬY XIN THẦY GIÚP CHO CON RA TÒA XỬ THÀNH CÔNG VÌ NẾU KHÔNG THÌ CON KHÔNG CÓ TIẾN MÃ TRẢ LẠI CHO HỌ.

(572)

2- CĂN NHÀ MÃ BA MÃ CON ĐANG Ở SẼ BÀN ĐI VÌ SỰ TRANH CHẤP VÀ BÀ CHỊ VÀ ÔNG ANH RỂ CHO NÊN SAU KHI BÀN CĂN NHÀ

NÀY ĐI THÌ MỌI NGƯỜI RA Ở MÈNG MẠNH AI NÀY SỐNG RIÊNG VỀ
PHẦN BA CON THÌ KHÔNG AI MUỐN CHO ÔNG TA Ở CHUNG CẢ CH,
NÊN CON MUỐN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY LẠ SAU KHI CÁN NHÀ BẠN
ĐI RÁT CON CÓ NÊN MUỐN HAI PHÒNG VÀ MẸ ÔNG TA VỀ Ở CHUNG
VỚI CON KHÔNG? VÌ NHẬN CẢ HỒI NÀY CON MUỐN TRẢ HIẾU
VÀ CHƯỚC LẠI CÁI TỘI BẤT HIẾU CỦA CHÍNH CON VÀ CON SẼ
PHUNG SỰ HẬU HẠ CHO ÔNG TA CHO ĐẾN NGÀY ÔNG TA NHẢY
MẦY. NẾU THẦY THẤY ĐƯỢC XIN CHO CON BIẾT ĐẾN CON
GIAI ĐƯỢC CÁI NGHIỆP BẤT HIẾU CỦA CHÍNH CON.

3- THẦY LẠ NIỆM TIN LẠ ANH SÁNG CỦA LINH HỒN CON CHO NÊN
TRONG NHỮNG 65 PHÚT KHỔ KHĂN NÀY XIN THẦY GIÚP CHO CON
THANH TĨNH TỈNH TÁNH TỰ HẠNH. XIN THẦY VÀ ĐẠI BÌ BẠN
ÔN LÀNH XÓA TỘI CHO CON VÌ CÁI BỐ ĐẤU VÀ CON CHƯA
ĐƯỢC KHAI MỞ CHO NÊN CON KHÔNG THỬA TIẾP ĐƯỢC LƯỜNG
(573) THANH MIỀN VÀ BỀ TRÊN AN BẠN CHO NÊN CON KHỔ
SỞ VÔ VỮNG.

XIN THẦY VÀ ĐẠI BÌ GIÚP CHO CON SỚM NGÀY KHAI MỞ BỐ

ĐÃU ĐỀ CHO CON TU HẠNH KHÔNG CÒN TRỊ TRỆ NỮA
VÀ NƠI VỒ MỎNG CỦA LINH HỒN CON LÀ LAM SAO CHIA ĐỀ
GÀNH NẶNG TRÊN VAI CỬA THẦY.

XIN THẦY BAN ZU LAM ĐI ĐỂ CHO LINH HỒN VÀ CON
MẠO TIỀN HOÀ.

4. CON KÈM THEO ĐỀ $\Phi 100^{\circ}$ ĐỂ ĐỒNG GỬI CHO NHỮNG
NGƯỜI ĐANG ĐAU KHỔ Ở VIỆT NAM XIN THẦY THA TỘI

(574) CHO CON ĐỀ BỎ ĐẤU CON ĐƯỢC THANH NHỆ UT BÂY GIỜ
NỮ ĐANG NẶNG NỀ QUẢ.

CON N A T

Manzyna

Montreal, ngày 5/10/97

A T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 4/9/97, được biết con vẫn bình an chờ sự giúp đỡ của chính phủ, phải chờ tòa án phán xét thật hư ra sao, nhiên hậu mới có cơ hội tiếp tục lãnh tiền trợ cấp.

Đối với chánh phủ dân chủ hiện tại thì mọi việc đều phải rành mạch, giúp đỡ người bất bình thường như con đã mang bệnh nhiều năm, càng ngày con sẽ càng thấy rõ nghiệp lực là gì? Dù cho có một tổ ấm của Trời ban cũng phải phân tán từ mảnh một, cho nên làm người phải biết giá trị của đạo đức mà hành sự. Không nên tiếp tục gây ác nghiệp nữa. Con ước nguyện được chung sống với ba con, cho con có cơ hội báo hiếu là điều lành mà con cảm thức được. Hồn con nhẹ, con mới hiểu phần nào về sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ, không khác gì tình yêu thương của Trời Đất, phục vụ nhơn sinh hằng ngày hằng giờ, có cuộc sống phải nhớ đến cha mẹ Trời Đất mà tu. Nếu nghịch lại thì sẽ bơ vơ, nhân quả rõ rệt. Mấy ai hiểu được luật Trời mà tu, con cũng vậy, bao phen đã thử thách Thượng Đế, nhưng Thượng Đế đã âm thầm làm việc với con bao nhiêu năm qua, con chỉ dụng mà không giải kịp. Vậy con nhân cơ hội này tận dụng khả năng nhịn nhục của chính con mà tu sửa. Số tiền 100.00\$ con gửi Thầy sẽ gửi về VN giúp những trẻ em diếc câm trong thời chiến loạn lạc, gia đình mẹ cha đang sống với những bà soeur thực thi bác ái, cứu độ quần sanh, thực hành niềm tin đối với Chúa. Thầy sẽ cầu xin cho con được sự phán xét minh mẫn của tòa án ở kỳ tới. Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

11.16.11

Đông Kinh Thầy quý mến của
Chúng con.

Con có nhận được món quà của người
học tốt mà Thầy gửi đến đem nguồn hạnh
phúc cho các em. Kinh thưa Thầy thân yêu.
Chúng con rất cảm động trước tâm linh mà
Thầy quan tâm chăm sóc chúng con, mỗi
khi có người về VN mà Thầy quen biết,
nhất là những người học tốt của Thầy
đều được mang quà đến tặng chúng con.

Kinh thưa Thầy, lúc tưởng năm nay ông
con khá vất vả, nhưng bên cạnh chúng con
có Thầy và các Trường, có thêm những vị
Đại An Nhân ủng hộ chúng con một cách
nhiệt tình. Chua Thầy, người học trò của
Thầy nói rất nhiều về Thầy, đã dạy cho
biết bao học trò Thiên, đem lại bao hạnh
phúc Tâm linh và có thể khỏe mạnh, không
bị bệnh tật, tâm hồn luôn sáng suốt
chẳng kể việc gì phải làm, điều gì phải
kính, nghe tâm hồn thối máy phảng phất
vòng vẩn, còn gì Sung sướng bằng. Con
nghe cũng thích, có hứa sẽ cho con
quyển sách dạy về Thiên, con mong lắm.

(576)

Con cầu nguyện cho Thầy luôn khỏe mạnh để
cứu nhân độ thế. Con
sưu tập

Montreal, ngày 11 tháng 10 năm 1997

Kính gửi soeur N. ,

Vui nhận được thư của soeur cộng với những tấm hình của các cháu, được biết soeur và các cháu vẫn vui khỏe chung lo học hành. Còn về phần các em về thăm soeur, các em đã phát tâm tự tu tự tiến trong lãnh vực thanh tịnh của nội tâm, hướng về Trời Phật mà hành sự; các em rất thương người nghèo khổ. Các em rất thích đọc thơ và hình ảnh của soeur gửi tặng chúng tôi, việc làm cao quý của soeur đã khích lệ nhiều người phát tâm trong tinh thần xây dựng, ở trên đời này không có gì quý hơn xây dựng và phát triển tâm linh. Mọi người của chúng tôi đều hướng tâm về sự tu sửa trong thực hành, chứ không ôm lý thuyết mà không tu sửa. Cho nên các em lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người kế tiếp, giữa thân tình cao đẹp của Trời Đất.

Chúng tôi không làm chính trị, chỉ biết quý mình thương người trong thực hành chứ không hứa xuôi mà không hành được, loài người có sự hiện diện trên mặt đất này cần xây dựng cho phần hồn tiến hóa tốt đẹp chứ không nuôi dưỡng tinh thần tranh chấp và tự hại, phá hủy tâm linh đào đất để chôn xác cúng lạy tự hủy hoại thần kinh khối óc của Đấng Toàn Năng đã ban, tạo tội mà không hay, càng cầu xin ~~chính~~ thật lười và không tiến về lãnh vực tâm linh, chỉ nuôi dưỡng hình ảnh tạo sự mơ mộng trong ảo giác, làm người không được mấy lần 60 tuổi, nhưng không phát triển được lãnh vực tâm linh là uổng cho một kiếp làm người. Trí tâm không phát triển được, chỉ có nghèo mạt và tủi thân mà thôi. Khi chết, xác thác ra ma, thọ tội quên mình tức là quên sự cấu trúc của Trời Đất, trở thành ý lại u mê và tâm tối. Khổ! và không có lối thoát vì vắng tâm linh! Soeur cũng thấu triệt những hình ảnh đau thương ấy, chỉ biết cầu xin mà chẳng biết thực hành để thông cảm nguyên lý của Trời Đất đã hình ^{7/10} sự sống còn của nhơn loại tại mặt đất. Hội của chúng tôi là do người tu phát tâm đóng góp trong thực hành, chấp nhận mọi sự khắc khe của tình đời mà đứng hành trong đời đạo song tu, không làm chánh trị giết hại dân lành vô trách nhiệm. Trời Phật khổ hạnh đem lại sự bằng an trong lãnh vực tâm linh, cho bất cứ ai có dịp nghe sự từ bi thành tựu của Ngài. Chúng ta vui sướng mới được cơ hội bàn bạc về tâm linh, làm người có đến thì phải có đi, luật định trong tự nhiên và hồn nhiên. Kính chúc soeur cùng các em sống vui dưới mái tình thương của Đấng Toàn Năng. Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

(577)

Việt nam ngày 20-9-1997.

1.1
11.16.97

Linh Thừa Ân sư.

Con Sư. Có điều tâm linh cũng thấy tại sao thấy
 muốn chết? do Ngọc Hoàng về VN sẽ lại ngày 11-9-97 tại
 0.Fm vì quý bạn không công như kết các sinh ra ý lại vì còn
 thấy... Chiều ngày đó có Đấng thanh Sơn về vào lúc 5 giờ
 cũng nói như vậy có thấy hai em cu... vắng cũng ồn ào như cũ
 trong nhà, ngóc... nóc cũng đông một linh... Học học mục Đe Gám
 --- Nghe nói con Thượng Thầy qua... Lần này con tu ăn
 một mình, giúp ai cũng ngẫm... mà đặt mọi sự tin tưởng vào
 Pháp... siêng công phu... Con Sư dạy chỉ có tu là an ủi nhất cho
 người sầu khổ như con. Pháp vô vi... chỉ có 3 cái động tác
 sinh nó mở ra hết mọi u mê ở nơi tâm sinh tồn ở
 định Thượng Trung Hạ như Pháp luân... Chẳng học từ
 tướng mình học mình trong giờ phút tọa thiền. Chỉ vì tu
 ở nơi đất cũng có Thanh có Trừ có Chánh có Từ ngẫm
 pháp luân... cũng như mặt đất ta đang ở vậy... Tòa thiền lúc
 đêm thanh cảnh vắng... Tử tướng không lên ở đây cấp nấc
 công báo nào nó sẽ vào tâm đó... để giao lưu văn hóa
 với nhau qua Pháp luân Thượng chuyển luân tâm Khai Mạc đời
 này dạy nên để mở ni châu hay Hà đái Châm... Văn
 hóa giao lưu qua thanh diện thi học lý giải thoát của Vô vi ngẫm
 giải thoát... lạc vào... ta chửi văn hóa đời lại đầu lý... đầu tư
 đầu triết... không chịu học sửa mình để đi vào chánh
 in) Pháp! như Phật... Bồ đề thuần hậu và Ân sư... Khâm
 Hòa và Hiến bị tu... tử tiên... Chúa Thầy... Thầy dạy Vô
 vi... Cái không lớn và cái không nhỏ (tam muội) và nhỏ là:
 vi tế vô hình vi tế trần... nó nằm sâu trong tiềm thức của
 bạn thế... và khâm phục linh hồn... Tòa Hiến thanh tịnh
 tìm nó ra... thấy được cái không đó... thì ta Phạm phu vô
 mình mất... còn lại cái Vô vi trí tại... Quan trọng ta ở
 tâm thanh khi đến báo che... từ trường vô vi phủ kín

(578)

mắt cái tranh chấp - si mê - vì có Đức. Không ở gần
bên ta nhiều, đem đến cho hành giả tâm nhim tâm nghệ
chính đạo phân biệt được chánh tà. Khi một thời niệm
hay chơn không phát ra... ta sẽ hai hóa liền không bao
giờ làm mê ch'ong nhau. (Lời nói không mất tiền
mua - Sửa lời mà nói cho vừa lòng nhau) thì tâm
giới ngừ hành ta tam bộ vô thường, chẳng chi, nếu lời nói
quá nặng nề xoắn vào đầu mình - như cây cột vào thân
Hành giả vô vi từ đó mới Quy y Phật - thọ vô úy mình
Quy y Pháp - nắm chắc cái Pháp để cho tâm - lý tâm nhĩ
- ông tiến đi hành hương, trọn cuộc đời - trên đường giải thoát
hay lúc nào tùy tranh giá chọn ngay những giờ C'nhu.
Thầy dạy Slam mô a di đã phát tâm bát Đại bình
đầy đủ ý nghĩa cao siêu và huyền diệu rồi - Con học
một câu đó cũng đủ hành phúc hiện đời - từ giải thoát lúc
bỏ xác - Chứa Chầy - Chẩn nhĩ - li - thiết - thân - ý - thì
đó Đại thông long trức lưu thành - Chỉ lúc tạo tạo thành
lúc thông, đạt thiên địa hóa đồng tức thiên địa nhờ Thành
Khí định làm cho tâm bên trong nó bình - thì ta nhìn thế
giới bên ngoài muôn loại vạn vật - không chứng ngại Chi
c' bày nhiều đó - Khi con nhắm mắt thấy vui - mở mắt
cũng vui - Ma khiếp lại con tâm nhiều hơn mở - Si
hành phúc ở tâm nhĩ, giải thoát ngay một in sâu ở tâm
Điền Con lúc đi đứng nằm ngồi ăn ngủ - Tỉnh Chay
con chi tâm tỉnh với Chay rồi thấy thương và dạy con. Con
Không sai làm cái hay đó - Ở VN hiện đường ở Em ra Mắt ngay
10 tháng 8 1997 với Liên hiệp tình học ứng dụng V.A. Rho học
cũng luôn dịp đó con đi công tác Long an về gửi bạn tu vô vi
sang qua (Pháp Đuẩn âm) - In ở tháng con kéo lại đũa có phúc
trình cho ở Em hay - Đại diện ở Long an lên trình diện với ở
Em con rất mừng vì họ quân - Sĩ hân - Pháp luân - Thiên
lạ trong tâm an rồi đó - Hiện đời giải thoát, in ngay cũng
mở - Cứ trần không nhiệm trần - in in tự nhiên có gì mà có
đơn thức mã e - Band vi d'ep - Band cassette về đều đến -
(79)

Ban đạo ngoại quốc, về đều đều, tha hồ mà vui - 〇²
Đền hiên - con giáng về, Con ngựa t'ai 〇¹ 〇² Ban
đạo vui về hân hân - vi 〇² đây qui bên tâm
vòng - bị sâu rày - lúa phàm - kều cao thấp, nấp nấp
lúa - quá khổ, thân tâm khổ tu - Những rất yêu
gười thấy - Con chi Bần Vu Nhi Sam Nhi Cầm - Chấn
đốc, giạt lạc Long hải - Chi vài cây nính - Pháp lý
cát giới, nhiên người ăn cấp đem về môn phôi ho - Sự
của nó vi có sẵn lại được thưởng để giảng Chơn lý, tăng thêm văn
vở phụng phú - đã dưng hợp cảnh hợp tình. 〇² những để
an ủi sớt ha ho cũng vậy. Chiếu có thấp luân - v.v. - ăn
thần âm thầm. (tính huy th nghĩa để trên đây, nằng thắm
sống chung hi² lạc vui thời khổ ai) Xết lại con có đôn
vô em, âm thầm đi vô, rồi đi ra mặt mình, trên eye, đá
ngọt, trên trời mây bay - gió mát bốn bề - Gió i - mây non
nước - thanh thanh, tâm hồn nghe tiếng lòng như thổi át
thơ, sự riêng tư của hình giả chơn chơn mình một lời đi - mà
hãnh lý đem theo bên mình là Mộ nữ châu, Hà đảo thành,
của chính mình nằm trong phương tiện & dòng tác. Chạy ôi,
đem vui về đống thên con - thên làm gì 〇² để cho đời họ xa
lành ghét bỏ - không đặt niềm tin vào họ có thật - lại có tình
Đủ kỹ so đo - làm phiền cho họ vô ích - Con tử như con
tu cho con và Chạy biết được 〇² cái vốn công như mã hăng
đem nó đi lên trên, khi thanh nhẹ. Đây là phần hồn - phần
tâm linh - phần âm sắc - phần không - phần ánh sáng. Không văn
thủ điển tả - Đó là cái tiền tiết - năm căn - mà Chạy quan
thứ sáu nó âm diệu và học tập - Cầm tu căng, dốt - căng
thiền thôn - căng cô đôn - Mã nhứt lý thông vạn lý mình thì
cười hểng nói cũng là giọt nước từ bị rót vào lòng người là
giác ngộ. Con hiểu ý Chạy Chết - và thức đi phải chết
thủ tiết sẽ mang, nếu là sống với nghệ thuật thì Chạy sống
mãi 〇² trong tâm hồn chúng con với thế xác được lập có nghĩa
nhập Diệt Đam. Chứa Chạy - Chạy sẽ nói: Cái Thắm

Ông nó nói sao!! nó có Công phu siêng hay
 không? mà sao vẫn từ rạc mũi - sách vở
 Chưa thấy trong những lúc tọa thiền Hết giờ đi lên đi xuống
 đi qua đi lại - đi tới đi lui được - Lắm gì mà lại sợ chết - Cái
 chết lúc còn sống rất quan trọng! nếu chết lúc muốn bỏ sẽ
 chi? ở một thời gian hãy thử đi nhẹ nhàng theo sách vở Công
 phu thì ngày dần đi từ do. Chạy đua chúng con cho vui! Con
 thấy Chạy - thường nên đi dài, Chạy ở quá xa khó đi. Con muốn
 gặp thầy bằng Con người có xương thịt để con hỏi cái gì con
 muốn hỏi - và cái gì thầy dạy Con. Sư đời giá tam chia lý từ
 biết là thường Cái đờ đạo của tu chơn nó ẩn hiện khó mà bắt
 gặp. Bên cái bị quyết cần nhân mạnh con tiếp tục đi về ngay
 Thủ lúc Chạy ở chỗ xa tây Chỗ lớn VN - Thầy xuống Rạch
 giá - rồi về gặp con thầy dạy (ở cù - Tân) con hiểu tiếp.
 Hai chục năm qua con đầu tư Đam của cái cho 3 Chử vô
 cù - Tân - còn học nhiều điều mới lạ giúp cho quý Đam
 trong - ngoài vô vi một số ơn nhân cấp thế rất có hiệu quả
 Chưa thấy: Giảng tu Đam sanh - nếu Đam không sanh (mắt cái
 trong) mắt - nếu là sanh thân lại Đam đạo không chịu thâu
 hồi thời - đi bỏ thì đờ chớ - đủ đời tương đó rất tốt. Chấn tá?
 Sĩ đất ba là một đồng cung bố thí nghe luôn đi tu thành Phật)
 ngày nay công bố thí càng giầu - tu là bình hoàn thể đó là
 om - sơm Chạy để hỏi - ăn chay - sức rứt - trông rắng
 Chồng gia đình nó ngoài con cháu cũng tìm Chạy hỏi rồi khước kể là
 lau Cái đó tu. giầu đẹp tốt đẹp trong hình lý gia cát ái - sao thường
 không có nghĩa bỏ nhà vào rừng Đ vì là nơi Đam không - Đam
 còn Đam vì tế nghiệp vì tế trần - nó không (nữa) tại trong chơn
 Chưa thấy - làm Chạy rất khó - mà cũng vui - song không
 làm sao gành kết cho để tu mình. Lúc đó họ quá thờ ở không từ
 quên cái của nó chính tâm sanh ra. Tim Chạy tha thứ đừng buồn
 con - Sĩ con hiểu được cái ý Chạy muốn của chúng con
 Trong niềm hòa ái của Đ Đ Đ Thành. Chơn Chơn Mỹ
 con mong thầy sống hằng từ năm

(581)

Montreal, ngày 11/10/97

T Â ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20/9/97 được biết con vẫn hành triển tâm linh, tự cảm thức sự vô cùng tận của Trời Đất đã và đang ban chiếu cho mọi tâm linh chịu tu tiến, điển quang đời dào trong thanh tịnh gom gọn như sau:

L. 11/10/97 "Không và Thanh Tịnh mà thôi".

Tâm tư lúc nào cũng an yên và tự tại, vô sanh bất diệt, người đời hay than chết và sợ chết, người tu ngược lại với người đời là vô sanh và ^{đạt}diệt thì nó mới phù hợp với chữ vô cùng tận mà con lãnh hội được.

Thầy chưa chết, nhưng lúc nào cũng có người trừ cho Thầy sớm chết cho yên thân vì Thầy quá khổ với bạn tu. Đó là nghiệp lực và nhiệm vụ của người dày công tu luyện phải gánh vác trong thực hành thì mới tiến. Mỗi mỗi cũng nằm trong tình thương và đạo đức; Thầy không muốn nhơn loại khổ cho nên lân la đi đây đi đó trao pháp lành cho mọi người tự tu để tránh thiên cơ biến chuyển nạn tai dầy dầy như bệnh hoạn hay tàn tật. Thậm chí người đạt được chút ít cũng phao tin thất thiệt đồn rằng Thầy đã bị liệt hai chân, không đi được và sẽ chết trước khi dự đại hội Thái Lan, có người thương tình hỏi Thầy điều này, nhưng Thầy cũng chẳng biết trả lời làm sao cho vừa ý mọi người mong đợi ^{lành}lành. May thay và lành thay, nhờ LEDWeekly hằng tuần là một nhơn chứng, chứng minh sức khỏe của Thầy vẫn tồn tại và làm việc phục vụ bạn đạo tốt, chưa có ngày nào nghỉ việc. Vậy con nên nhìn giấy trắng mực đen mà quyết định mọi sự con muốn biết. Không nên nghe những sự đồn đại vô trách nhiệm.

582

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.
Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Saigon, 24-9-1997

Nói kính thường:

15.10.97
NB

Đầu thư con xin chúc Nội và phát pò được:
Phước Thọ An Khang, chi Tuyết & 3/d luôn vui khỏe &
sản xuất như ý.

Thưa Nội! con nghe chi con nói lại, Nội đã giải
phẫu mắt hiện đã bình phục, mới đây Nội lại bị thất
chấn, 3/d con nghe qua thật lo lắng vô cùng, Nội ơi!
con xin Nội giữ gìn sức khỏe cho thật tốt để sống với
tụi con, vì Nội là Đại Tẩu cốt, là điểm tựa và hơi ấm
của chúng sanh cả 3/d tụi con nữa, tuy Nội ở cách xa
tụi con đến nửa trời đất, nhưng lúc nào tụi con đều
được hưởng phần thành quả của Nội ban cho, thật là
đại phước của 3/d tụi con, Nội là vị Phật sống xứng
trần, gìn giữ để cứu khổ đem vui cho chúng sanh,
phước đức và may mắn thay mới gặp được Nội và tu
theo pháp lý Vô Vi này, viết tới đây con xin phép Nội
cho con được lãnh lễ Nội: Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật
con xin cố gắng tu để không phụ lòng Nội đã ban tình
yêu thương cho tụi con.

(583)

Cuối thư chề & tụi con xin chúc Nội được:
Phước Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn & Tể mễ
Tể mễ luôn Tể mễ để sống cùng chúng sanh và
nhất là 3/d tụi con nhé Nội! Trong thư có gì phạm
thường, mong Nội Tu bỏ mà bỏ xữ cho con.

Nhớ và thương Nội nhiều - thật nhiều
Cháu của Nội

Tram
T B T



Montreal, ngày 15/10/1997

B T ,

Nội nhận được thư con, thành tâm thăm hỏi sức khỏe của nội, nội rất cảm ơn và được biết con vẫn khỏe mạnh.

Lớn tuổi rồi đi đứng có hơi bất tiện hơn lúc tuổi trẻ, lúc còn sức lại nhanh nhẹn hơn, dù thế nào người tu cũng được may mắn hơn người thường, bớt lo và mọi việc sẽ được êm xuôi, cho nên lúc nào cuộc sống cũng đơn giản và bình thường chẳng có gì trở ngại cả, con còn trẻ mà biết tu thiền, tương lai sẽ được tự cứu từ phần hồn kể cả thể xác.

(584) Nội vẫn vui và phục vụ bạn đạo đều đều, chưa lúc nào nghỉ việc, từ lúc thiếu thốn cho đến lúc dư thừa cũng vậy thôi. Nội tâm lúc nào cũng an vui trong thanh tịnh và xây dựng. Con sẽ được qua đây sanh hoạt thì sẽ thấy sự khó khăn ở bên ngoài, chỉ có tu mới bớt được sự tham đắm của chính mình mà sống vui với Trời Đất khác khe trong xây dựng cho chung. Chúc con và gia đình tu tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

THIÊN VIỆN TÂM LINH TỰ CỨU

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TỶ 1/2500
 KHU THIÊN ĐƯỜNG VĨ
 XÃ TAM PHƯỚC



THUYẾT MINH: Khu đất đồi tự nhiên, dt 150m x 225m.
 Có cây rừng từ 1-10 năm tuổi, chung quanh có hàng
 rào tre xanh. Tờ chính đồi cao 10m, đi đến xuống
 về hướng Bắc của Khu đất, có 1 mẫu ruộng thùa
 Thước rộng 40m x 50m được chọn làm trung tâm
 xây dựng khu Thiên đường, bố trí trên Khu thế
 bất quá đồi gồm 9 hạng mục như sau:

① Thiên đường	⑤ Bãi đậu xe
② P. nghỉ	⑥ Nhà bếp
③ P. khách	⑦ Nhà ăn
④ Công trung tâm	⑧ Tọa thất
	⑨ Hồ nước Non bộ

Ghi Chú: ĐƯỜNG ĐẤT LÊN KHU THIÊN ĐƯỜNG.
 RÀNG ĐẤT BÀNG TRE XANH.
 CÂY XANH.
 ±2000 CAO ĐỘ NỀN ĐẤT NHÀ HIỆN HỮU.

Lập ngày 16.01.90

(Signature)

KTS Lýng.

Montreal, ngày 16/10/97

C T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 21/8/97 được biết con và các bạn vẫn giữ lễ lối tu tiên của PLVVKHHBPP. Dù vắng mặt Thầy nhưng tình bạn đạo tại quê nhà vẫn một lòng thực hiện đúng đắn và hỗ trợ cho nhau trong giai đoạn khó khăn đã qua. Ở đời này, những người chưa hiểu lấy chính họ, có quyền thực hiện sự tâm tới của chính mình. Chúng ta, người tu PLVVKHHBPP, có đường lối rõ rệt là liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ mà tu tiên, tự xây dựng sự nhĩn nhục và phục vụ chơn thành đối với mọi nơi mọi giới, để tự cảm thức được tình trời đất là bất diệt mà tu. Cước băng các con đã thâu cho Thầy rất cảm động trong tình thương và xây dựng cho chung, Thầy sẽ cho phổ biến khắp các nơi, trong đó có lời ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa của con trong buổi họp mặt các con tại Sông Bé quê nhà. Tình đồng đạo rất thấm thía, dững hành trong niềm tin sẵn có, thực hành trong tinh thần xây dựng cho đại sự chung, là biết Trời biết Phật biết người mà tu. Tương lai mới có cơ hội ảnh hưởng cho nhơn loại, tùy duyên độ hành.

Hai quyển sách con đã soạn rất hữu ích cho người mới biết tu, dựa theo đó mà thực hành. Quyển sách Tu Chưa Em cũng đã phổ biến tại hải ngoại, có nhiều người nhờ đó mà tập tành tu học. Lúc này Thầy càng ngày càng nhiều việc. Vạy từ rày về sau, con phát tâm soạn sách phổ biến Pháp Lý cho nhơn quần qua kinh nghiệm tu học của chính con, tùy duyên phổ biến là được, khỏi cần sự chứng kiến của Thầy. Kinh nghiệm tu học trong thực hành là đã có điển chứng tâm cho con rồi, vì chúng ta làm việc hữu ích và bất vụ lợi. Gần đây Thầy cũng có viết nhiều bài như Nguyên Lý Tận Độ, sẽ đọc và phổ biến bằng CD cho khắp các nơi, để giữ nó mà làm phương châm tu tiên, để tu và khỏi sai lạc. Người chưa tu nghe qua cũng sẽ thấm thía trong cuộc sống mà tìm đường tu học tiến thân. Việc làm của Thầy không ngừng nghỉ, gần đây Thầy đã mở xong cặp mắt sáng tỏ hơn xưa, giải quyết được nhiều điều hằng ngày như: thư từ khắp các nơi gửi đến, Thầy lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất vụ lợi qua kinh nghiệm tu học của Thầy trên 40 năm qua từ quê nhà cho đến hải ngoại, thành tâm phục vụ vô quái ngại.

5860

Chúng ta là một số người được sự may mắn chung hành chung tiến trong lãnh vực tâm linh và thanh tịnh, rất cần ảnh hưởng cho những người kế tiếp thì mới cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa thâm sâu của Trời Đất.

Thư con viết chữ không rõ rất khó đọc. Lúc thi xong diễn thanh tịnh xuất phát ngay Hà Đào Thành là tốt, lâu ngày nơi đó sẽ phát sáng qua sự dày công tu tập của chính con. Thơ của gia đình con như sau:

Toàn gia tu tiến sống an yên
Giải bỏ nghiệp lực giải nỗi phiền
Minh đạo tình đời là tạm bợ
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên.

586b

Chúc con và gia đình vui tiến.
Quý thương



Lương Sĩ Hằng,

Oroville, ngày 7/11/97

C T con,

Thư con và băng cassette đã gửi qua chuyển từ anh Nguyễn Xuân Liêm, Thầy đã vui nhận nghe và đã phúc đáp thư con. Nay lại nhận thêm thư do anh Vương Thanh Sơn chuyển đến ngày 6/11/97, được biết các con vẫn vui khỏe và đồng lòng thực hành chơn pháp, loại trừ hình ảnh ma quỷ nhập xác vô trách nhiệm. Đến nay con đã thấy rõ sự vi diệu chính chúng con đã và đang thực hành vẫn cảm động được lòng người phát tâm xây dựng cơ đồ tâm linh dẫn tiến những người kế tiếp. Các con đã chọn được một địa điểm định xây thiền viện và lo cho người già sau khi bỏ xác. Điều này là chuyện trước mắt, chung lo trong tinh thần xây dựng là điều quý.

Nếu các con muốn xây thiền viện thì đặt tên như sau:

THIỀN VIỆN TÂM LINH TỰ CỨU

Triền miên học hỏi tự xuyên tâm
Đời đạo phân minh lý diệu thâm
Có đến có đi hồn bất diệt
Trời ban tình đẹp tự suu tâm

Sưu tầm nguyên lý thâm sâu
Thực hành giải tiến tâm sâu tiêu tan
Cùng chung học hỏi bạc bàn
Qui y Phật Pháp cảm an cảm hòa
Thành tâm thực hiện gần xa
Đời là tạm cảnh chung hòa tiến lên
Cần khôn vũ trụ đạo nền
Bền tâm vững chí hồn lên cõi trời
Sửa mình tiến hóa hợp thời
Giải mê phá chấp lập đời tân dân
Hiểu mình rõ rệt xét phân
Hồn là chủ chánh ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Sửa mình tiến hoá đổi thay thế tình
Cần khôn vũ trụ tâm linh
Bền tâm vững chí qui hình Trời ban

(587) a

Chơn tu thức giác cảm an
Tình thương huynh đệ khai màn đạo tâm
Quý yêu Trời Phật chẳng lìa
Tự mình thức giác âm thầm tự tu
Hồn là chủ chánh ngao du
Tâm đường tiến hóa trùng tu hoài hoài.

5876

Kính bái,



Lương Sĩ Hằng

TB: Muốn có sức khỏe thì ăn uống dưỡng sinh thanh nhẹ và thanh lọc tốt bộ ruột, thì bộ đầu sẽ được nhẹ và dễ tu. Tiện đây Thầy gửi cho các con 2000US\$ để tiếp tay trong việc xây dựng chung. Quý thương,

Montreal, ngày 16/10/1997

P con,

Thầy vui nhận được thư con và hình, được biết vợ chồng con vẫn khỏe mạnh. Con bị bệnh thần kinh suy yếu, cho nên từng chữ của con rất khó đọc. Con nên niệm Phật cho nhiều để cho chấn động thần kinh tái hồi nhanh nhẹ và đứng mãnh tu tiến. Niệm lâu ngày, huyền bí nội tâm sẽ được khai mở. Bệnh tà chỉ có niệm Phật qui không giải ra mà thôi. Pháp Luân Thường Chuyển rất hữu ích cho cơ tạng và giải thông kinh mạch trong nội tạng, hiệp khí cùng Trời Đất, tâm xác bình an.

Con nít có bệnh phải đi nhà thương nhi đồng chữa trị, chùa chỉ có Thầy tu không có học chữa bệnh, thì làm sao gọi nơi chùa được. Vậy con nên tìm bác sĩ Nhi Đồng giải trị cho cháu là được. Mỗi đêm con thiền xong, nên lấy tay vuốt trên bộ đầu của cháu và lấy tay xoa bụng của cháu còn tốt hơn đi chùa. Chùa chỉ chứa Phật giả và vong linh gọi cúng mà thôi. Không biết cách chữa trị trẻ em, làm sao giúp được con ngồi thiền thực hành Soi Hồn là tập trung tinh khí thần, ổn định thần kinh của chính con. Pháp Luân Thường Chuyển hiệp khí cùng Trời Đất và khai mở huyền bí của nội tâm, huệ tâm mới khai, từ trường càng ngày càng tốt tươi, linh khí đời đời thì mới được khỏe mạnh.

Thiền Định là luồng điện thanh tịnh xuất phát đi lên, tiến hóa tới vô cùng tận, không nên cầu xin ánh sáng nhập xác, sẽ bị tà xâm, xuất phát ra ánh sáng khi nhập định mới là đúng. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cần thiết, dùng ý niệm, không cần niệm ra tiếng, cứ thực hành trật tự như vậy, sẽ được bình an và tâm linh sẽ được phát triển.

592
Còn về việc vợ chồng là xây dựng cho nhau, chung hành chung tiến, ^{Tự} giải nghiệp lực xây dựng đạo tâm.

Con thiền bộ đầu nhô lên, mắt là rất tốt vì luồng điện trong nội thức đang phát triển. Bộ tiêu hóa của con không được tốt, mỗi buổi sáng nhớ uống nửa trái chanh vắt nước và uống khoảng nửa ly cho vô một chút tiêu và một chút muối trước khi ăn sáng 30 phút, sẽ tự giải được độc tố trong bộ tiêu hóa.

593

Vui hành chung tiến mới thật là vui. Hồn được cứu, xác được yên, hằng ngày khai triển tâm thức quân bình hòa hợp cùng Trời Đất qua Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, trí sáng tâm minh thực hành trong thanh tịnh, khai mở sự bình đẳng tâm giao cùng các giới, phát triển chiều sâu của đạo pháp, hình thành một triết lý vững chắc và đo lường sự chơn giả của tình đời đen bạc, chỉ có giải, không thấu bất cứ sự ô trược và nham hiểm nào hết. Có thanh thì mới có tiến, có trược thì chỉ có giải mà thôi. Tương lai sẽ đạt được sự hòa bình trong nội tâm của mọi người cùng sống trong nguyên khí của Trời Đất, trong tinh thần phát triển và xây dựng hàng rào tâm linh cho chung. PLVVKHHBPP có một không hai, biết được nó sẽ có cơ hội tu giải và tiến thân từ hồn lẫn xác, hòa hợp với nguyên khí của Trời Đất mà tu. Chúc con vui tiến, cùng xây dựng tâm linh với bạn đạo chung hành.

Quý thương


Lương Sĩ Hằng,



Hội Ái Hữu Vô Vi CHLB Đức

VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e. V.

H 12-10-1997

Đức Thầy kính nhớ.

Đầu thu con có đôi lời vãn an Đức Thầy - Bà Tâm và
Cô Bê mạnh khỏe con mừng.

Con thay mặt các Bạn đạo tham dự khóa, xin cảm tạ Đức
Quan Thánh Đức Ông Tú và Đức Thầy cùng các Vị Thiệp Liêng
đã hỗ trợ và ban cho chúng con sáng suốt trọn 3 ngày sớp chắp.
Khóa học Thân Thiệp và Hòa Bình được kết thúc tốt đẹp, trong
tình thân Huỳnh Đệ một nhà, rất vui vẻ và đầm ấm.

Sau một năm phát tâm phục vụ Bạn đạo, sự đoàn kết giữa Bạn
đạo Đức có phần khá quan, so với thời gian 6 tháng đầu nhiều
khó khăn thử thách đến với con. Con luôn nhớ lời Đức Thầy dạy:
"Thầy thân làm việc, sự thật là sự thật...". Lễ Hội trù bày
con luôn đi và những kế hoạch và sinh hoạt, để cho Bạn đạo
phát triển việc tu học. Tổ chức chắp thiệp nối lại tình thân hữu
với Bạn đạo ở tỉnh xa. Trách nhiệm con còn 1 năm nữa, con sẽ cố
gắng dung hòa trong phương cách làm việc, phục vụ đặc lực hữu
để xây dựng Cội Đứng Vô Vi tại Đức.

(594)

Vấn đề quyên góp tài chánh cho việc xây cất cơ sở Sức Khỏe và
Tâm Linh (Thiền viện) đã được xúc tiến. Dự án này còn lâu dài,
nhưng hầu hết các Bạn đạo vẫn nuôi hoài bão này.

Tiền đây con xin Đức Thầy ban cho chúng con Hũy Ân, nếu Đức
Thầy có dịp sang Âu Châu trong năm 1998, cho chúng con được sớp

chung với Đức Thầy 3 ngày, có thể cho tất cả Ban đạo Châu Âu, chúng con đảm nhận việc tổ chức. Tùy theo ý của Đức Thầy, cho chúng con tháng nào cũng được, nhưng Đức Thầy cho chúng con biết trước 4 tháng, để chuẩn bị tìm địa điểm và thủ tục ghi danh thành lập.

Con mạn phép xin thỉnh ý Đức Thầy các việc như sau:

Ban đạo Đức có phát tâm in 3000 quyển thực hành thiền bồng Đức ngữ, hơn 3 năm qua Hội chỉ phát tặng được vài cuốn. Người Đức đạo qua rồi cũng không muốn thực hành. Tựa sách dịch ra Việt ngữ là "Thực hành phương pháp của Vô Vi: Tham thiền". Hình bìa sách có 1 bồng người ngồi thiền, 1 bóng ánh sáng chiếu từ đỉnh đầu vào tâm lòng của hình. Con xin Đức Thầy cho phép đổi tựa sách lại là "Thực Hành Tự Cứu" dịch qua Đức Ngữ và hình bìa cũng giống như cuốn của Huệ Viên hòa đã in. Ở có hình logo Vô Vi và hàng chữ T.H.T. Cứu mà thôi. Theo con nghĩ: bìa sách có hình logo có vẽ Trump Tin hóa. Người Đức có Đạo Công Giáo và Tin Lành, thấy bìa sách có hình như Phật, họ cho là 1 tôn giáo nên còn lưỡng lự sau khi đọc. Xin Đức Thầy cho phép con dịch tiêu đề của Đức Thầy, để bỏ bớt vào trong sách, tạo cho người đọc có sự tin tưởng hơn. Dịch lời tựa thuật trong quyển Thực Hành Tự Cứu và Đức Ngữ.

Từ năm 1994 anh Phóng là đại diện Hội, làm thành viên trong Ủy Ban Tổ chức Đại Hội Vô Vi Thế Giới. Theo con mới biết đây, Đức Thầy cho phép thành lập 4 Ban Chính, lo phục vụ công đồng Vô Vi Thế Giới. Anh Trần - Bá - Trường là trưởng ban phụ trách việc tổ chức Đại Hội V.V.T. Cốt. Con không biết Đức Thầy có chú định anh Viêng - Tâm - Phóng là họa tác viên trong ban này không? Con có ý sẽ viết thư cho anh Trường để hỏi về nhiệm kỳ làm việc của anh Phóng. Nếu hết nhiệm kỳ, con tổ

(595)

uê cho toàn thể Ban đạo, biên quyết tình nhiệm anh Phouy lạy hay
bầu người khác đề thay thế anh Phouy. Con nhân thấy, anh Phouy
không còn xếp đang làm Đại diện cho Hội, làm thành viên tư vấn Ủy
ban đó nữa. Một năm qua anh ít đến sinh hoạt với Hội, chỉ đến
1 lần duy nhất trong ngày Đại Hội Đ. H. Đ. kỳ I, 6 tháng sau năm ngày
Đ. H. Đ. lần thứ II, con có gửi thư mời về, đề anh đồng trình với Ban
đạo vì phân việc của anh và cho biết nhiệm kỳ trong Ủy ban, nhưng
anh không có đến, cũng không trả lời thư. Anh có những hành động
thiếu xây dựng và tạo ra việc gây khó khăn cho Ban. C. H. H. Ban
đạo Đ. H. Đ. Trọng Trì cũng làm cho B. C. H. mất thời giờ rất nhiều, về sự
thiếu thực tâm hỗ trợ trong công việc xây dựng Hội.

Con xin Đức Thầy kiểm chứng lại 2 hình logo con kèm theo
đây. Có 2 điểm khác biệt giữa 2 hình. Logo số 1: mũi dưới của vòng
điện giữa, nằm giữa trong vòng điện dưới. Logo số 2: mũi dưới của
vòng điện giữa, thì chạm mũi của vòng điện dưới. Vì là thay hình của
Hội A. H. V. Đức, con muốn xử dụng cho đúng trong tương lai. Hình nào
đúng con xin Đức Thầy đề nghị và ký tên bên dưới. Hình nào không
đúng xin Đức Thầy gạch bỏ. Trước đây 1 tháng, con có gửi 2 hình
logo này sang cho Đức Thầy để kiểm chứng, có lẽ thư bị thất lạc rồi.

Vài ngày thăm Đức Thầy - Bà Tâm và cô Bé, con xin chúc Đức
Thầy và gia đình luôn vui vẻ và mạnh khỏe.

Nay kính

T. M. B. C. H. và Ban đạo

Con

2

(596)

Montreal, ngày 17/10/97

Anh Q ,

Vui nhận được thư anh báo tin cho hay bạn đạo tại khóa học Thân Thương và Hòa Bình, tất cả đều vui hòa trong dịp chung sống và kết thúc tốt đẹp. Tâm chúng ta thật tâm tu và hướng về cõi thanh nhẹ mà hành sự, thì chắc chắn sẽ được mọi việc êm xuôi qua luồng điển chứng tâm của Đại Bi.

Muốn có thiền viện mà thiếu tinh thần hợp tác và xây dựng thì sẽ không thành. Về phần anh Vương Tấn Phong lúc nào cũng giúp đỡ bạn đạo khi cần, và anh rất tận tâm dịch sách của Hoa Đà ra Việt văn để giúp bạn đạo khi cần. Còn anh Đồng Trọng Trí là người am tường luật pháp của Tây Đức, cộng tác với VMP (VoViLED Music) liên hệ với Hội Ái Hữu Vô Vi Canada và các nơi, anh Trí đã giúp rất nhiều trong kỳ Thiền Ca Washington D.C. Anh Trí rất bận về sự học hành của chính anh, am thâm làm việc chứ không có nhiều chuyện; chúng tôi vẫn liên lạc với hai anh kể trên.

Bạn đạo kẻ trước người sau. Mỗi người thực hiện một điểm tốt để xây dựng cho chung. Anh Trần Bá Trường lo tổ chức cho đại hội một năm một lần, công của chính anh ấy nhiều nhất. Anh lo việc cho đại chúng, thế nào cũng bị sự kích bác ở xung quanh, chịu đựng cho đến khi đại hội hình thành thì mọi người sẽ có cơ hội chung vui, cũng tạo được hạnh phúc cho người lo lắng sắp xếp trong tinh thần bất vụ lợi.

597

Ngày 31/12/97 tôi sẽ đến Paris. Nếu quý hội muốn tổ chức cuộc chung sống giữa bạn đạo Âu Châu và tôi, xin cùng hợp tác với Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp để lựa một địa điểm gần thiền viện Qui Thức để chúng ta cùng họp mặt nơi đó, tiện cho bạn đạo các nơi đến đó trong tinh thần thân thương và tái ngộ.

Còn cuốn sách Thực Hành Tự Cứu dịch ra Đức Ngữ và tiểu sử của tôi, thì xin các bạn gửi qua cho tôi một bản nháp trước khi làm.

Thư trước của anh, tôi đã nhận rồi và có nhờ Bé nhắn tin cho anh biết nhưng vì vấn đề logo chưa ổn định, nên Bé đã chậm trả lời cho anh biết. Xin anh thứ lỗi cho. Kính chúc anh và bạn đạo vui khỏe. Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

N D ngày 5-10-97

18-10-97
M

Kính bạch Đức Thầy

Huyện Ninh nhơn 2830 Đô và lời giáo chi
cứu khổ ban vui của Đức Thầy Ngày 25-9-97

Ngày 26-9. con mua : 300 cái mền
300 cái khăn
300 bộ đồ trẻ em
300 quyển tập

cùng đi với con có Tu Sinh Lê Đình Kỳ, rồi

Kính hành Saigon về miền Tây An giang, qua Khố

Châu Đốc, Nô Nhà Bàn, Tỉnh Biên qua lộ Văn giáo

đọc gheo núi về Huyện Trừ Tôn, xã Tân Lợi, ấp Tân

Hiệp nơi đây là sóc miền chúng con làm ở nơi

đây mua 3.000 ký gạo và 600 ký nếp.

gắt cả phẩm vật chia ra 300 phần. mỗi gia đình

nhận 1 phần của cứu khổ của Đức Thầy gửi tặng

là 10 ký gạo 2 ký nếp, 1 cái mền, 1 cái khăn, 1

bộ đồ trẻ em và 1 quyển tập.

200 phần của cứu khổ cho xã Tân Lợi. 100 phần

cứu khổ cho ấp Tân Hiệp và Dóm Voi.

(592)

Kính Bạch Đức Thầy

Đông bào bị lũ lụt qua Đông nên con phải đi cầu
kết qũng gia đình và phát chi cho hay gặp chung để
đã để nhận quả của qũ. và lời an ủi của Đức
Thầy gửi qũng.

qũ Tân hội Đa số là Đông bào đặc cộc Miền
Ngày 29.9 con phát quả của qũ. qũ đây chi còn 1
ngày nữa là hết nữa năm của Miền, cho nên Đông
bào rất là vui mừng ghi nhau cầu Ông Lục
Phụ hộ cho Đức Thầy sống lâu ngàn qũ,
con có chuyển lời chúc lành của Đức Thầy đến với
Đông bào trong Sóc Sóc Miền này qua lời Thông dịch
viên Miền Việt.

Ngày 1.10 chúng con đã hoàn tất việc của qũ. và qũ
về Sài gòn. rất là mạnh khỏe.

Kính xin Đức Thầy ban cho lời giáo chi để việc
của Khố ban vui mai này thêm phần mỹ mãn.

(599)

Kính bái Thầy.
M.111

VIA AIR MAIL

Montreal, ngày 18/10/97

H M

Thầy vui nhận được thư và hình ảnh cứu trợ do con và các bạn tận tâm phục vụ tốt. Mọi người đều vui, đồng ca tụng tình thương và đạo đức trong nội tâm.

Trong khổ cảnh lũ lụt, ai ai cũng mong được sự cứu và lưu ý bởi Trời Phật, nay con và các bạn đã dẫn thân vô quái ngại, phục vụ người đau khổ. Mọi tình cao quý ấy tạo thành hạnh đức, không khác gì hái hoa dâng Phật nghìn năm không héo.

Thầy không biết nói gì hơn, rất cảm xúc khi nhận được hình ảnh và công tác cứu giúp của con và các bạn. Cầu xin chư Phật từ bi chứng minh việc làm tốt của các con.

Thầy sẽ dành dụm tiền và sẽ phục vụ kỳ tới. Thầy xin gửi lời chúc phúc đồng bào thiếu thốn, khép mình sống trong nhịn nhục để sớm thoát cảnh đau thương hiện tại.

Chúc con và các bạn an vui trong thanh tịnh.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

600

12/24/10/97
M

Kính thưa Thầy,
Con kính gửi lời thăm
Thầy với lời cầu chúc Thầy
luôn vui, khỏe.
Kèm theo đây là thư của
ban Đạo Đạt Lặc, như con
chuyên. Thư thủ nhi nhân
đã lâu, mà con không gửi
trình Thầy, ý con về là
thờ ấy, vì ý con muốn có
địa chỉ của 12 ban đạo
mới để gửi tiền giúp trong
kích lễ người mới tu
song 2 ban Minh, qua
viện lý do bảo mật mà
không cho. Con ngại vì có
hậu ý nên không gửi. Xin
trình Thầy rõ. Ai sai người
ấy chịu, nhưng nếu mình
không sang suốt để người
phản tới thăm thì mình
cũng có phần tách nhiệm.
Con không từ chối quyết
đầu, nên phải như sự sang
suốt của Thầy.

(603)

Tôi 1497, sau quốc về
con sẽ giúp 5 ban qua và
Minh về thăm T/D Hồ Văn
Em và xin thêm tài liệu

ma còn nghi sẽ là đôi đũa
hòn còn đầu gối.

Thường nhớ thầy nhiều.
cho con gửi lời thăm cô Bê.

Kính bái
Nguyễn Dành
n. d. T

(604)

Montreal, ngày 24/10/97

Bác T ,

Vui nhận được thư bác gửi đến ngày 23/10/97 được biết tin lành của bạn đạo ĐatLác vẫn an vui và tu tiến. Việc làm mọi người chúng ta trong thực hành và đóng góp cho chung, nhiên hậu mới có cơ hội cảm động khắp các nơi trong tình thân bạn đạo. Bác cũng đã giúp không ít giữa bạn đạo đồng hành chung pháp.

(608) Minh và Quả rất dè dặt trong việc xây dựng VoVi, vì tình thế khác khe. Chúng ta không nên trách bạn. Tội nghiệp! Tôi có viết thư cho hai bạn ấy và mong bác chuyển cho, vì thư của hai bạn không có địa chỉ tại Đat Lác. Kính chúc hai bác và gia đình vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

TL. 24-10-97

Mr

D. L. - Việt Nam

23-9-1997

Kính Thưa Đức Thầy.

Được biết, Đại hội Thi Ca vãn rôn
tổ chức ở Columbia, Thủ đô Hoa Thịnh
Đốn thành công viên mãn, đã đem lại
cho bạn đạo & Châu và Quan khách
danh dự đã tham gia lịch cuộc trong
những ngày đại hội, một niềm tin tuyệt
đời đến với rôi vi.

Chúng con là nhóm rôi vi nhỏ bé ở
vùng Cao Nguyên Dã Lữ Việt-Nam,
rất phấn khởi, vui mừng lần đầu tiên
gặp được trực sự quan tâm của tin.
Ai-thần, không quên chúng con và
đã gửi về một số linh ảnh ghi
lại / không khi quang cảnh sinh hoạt
của Đại hội và 1 đĩa nhạc do nhạc
sĩ Đức Thành phổ qua lời thơ mà
Đức Thầy "Sức Chở và tâm Linh"
Bài tri đã trình bày nội dung có
bản diễn ra trong những ngày Đại hội.

(605)

Chúng con sẽ nghe Bài Kể lại và Thái
qua hình ảnh... Tưởng chừng như chúng
con cũng đang sống trong chung trong
ngày Đại hội này ý nghĩa này.

Chúng con thấy Đức Thầy bình hoạt,
tập thể học với bạn đạo và sẽ biết
Đức Thầy vẫn mạnh khỏe, vui tươi,
thể sai và hòa nhịp cùng hò thờ với
đàn con với khắp năm Châu -

Thầy ơi! đó là niềm ước mơ của
Chúng con từng giây, từng phút hướng
về hải ngoại, nguyện cầu cho Thầy,
để Thầy sống lâu quang chiếu khắp nơi
Chúng con luôn nguyện gặp nhiều bất
hạnh!

606) Hằng ngày chiêm ngưỡng hình ảnh
Đức Thầy, lắng nghe lời giảng dạy
của Thầy đã thấm sâu trong tâm thức
và thúc đẩy chúng con nhận phục -
hòa nhả - thường yêu bạn đạo và đồng
loại, luôn luôn giữ tâm thanh tịnh
trong mọi trường hợp xảy ra -

trí niệm Lục tự đề (Chai tâm mở trí,
tỉnh tấn công phu tu học -

Chúng con tuy không có quyền được
sống gần gũi bên Thầy, nhưng hằng
ngày vẫn nghe tiếng Thầy giảng thuyết
lắng vòm một lòng: 7 giáo pháp hiền.

Chúng con mãi dõi ơn Đức Thầy, đã
ban rải cho chúng con những ân huệ
đặc biệt hằng năm làm đơm bông kết
cội thờ ươm tiên bước đường tu học -
mà chúng con không bao giờ quên -

Chúng con như với Đắc Lãi, còn thờ
xin thành Kinh thánh lễ và Kinh chú
Đức Thầy: pháp thể kính an, tâm độ
quần sanh.

thành tâm kính bái

thầy một ban đạo

(607)

Nguyễn Văn M

Nguyễn P 2

Montreal, ngày 14/10/1997

M và Q ,

Thầy vui nhận được thư của hai con đề ngày 23/9/97 được biết các con vẫn vui và nhận được tin tức thiền ca tại Washington, thủ đô Hoa Kỳ, hướng tâm về đạo pháp. Ở thiền ca 97, mọi người đều vui và rất hân diện là người Việt Nam có một triết lý rất vững vàng về đường lối tu học tại xứ người.

Niềm tin tuyệt đối đối với Thượng Đế - xây dựng tâm linh. Nghe qua các con muốn có cơ hội được chung sống với Thầy tràn đầy thiện chí thương yêu và xây dựng, chứng minh Vô Vi lúc nào cũng hướng về chiều hướng phát triển tâm linh, bất vụ lợi. Sự liên hệ giữa Trời và Đất, các con đều có như nhau, chung hành chung tiến thì mới khai triển được thực chất của mình. Công khai cùng Trời Đất thì pháp lực sẽ được mạnh, và rất dễ tu tiến. Vạn sự trên đời là không. Chúng ta hướng về tâm không tu tiến, thì chỉ có phát triển và không có lùi bước. Tình yêu thương và quý trọng sẽ phát triển đồng đều, ứng dụng trong nội tâm của hành gia Vô Vi. Phật Pháp vô biên, tâm thành tự đạt, nhớ thương và thương nhớ những điều lành mà thực hiện cho đến đích, tương trợ lẫn nhau rất cần thiết trong cơ biến chuyển này.

Người tu thiền bằng lòng sống trong khổ cảnh thiếu thốn, thì mới có cơ hội thức tâm, hướng về thanh tịnh mà khai triển tâm linh đến vô cùng tận. Càng thanh càng đạt, càng nhẹ càng tiến. Tâm không động thì mới là tâm chân. Tâm động là tâm ma tại trần, dòm ngó nghi ngờ và không bao giờ giải quyết được đại sự chung. Dứt khoát tu tiến thì mới thật sự là tinh thần xây dựng trên đường phát triển tâm linh. Các con cũng vậy, đang sống trong hoàn cảnh khắc khe của tình đời. Biết lấy oán làm ân thì tương lai cũng sẽ phát triển như nhau. Nhịn nhục là căn bản tiến hóa của tâm linh. Nhìn gương lành thực hiện tốt, kết quả sẽ qui nguyên một cội. Các con vẫn còn cơ hội tu tiến vì tình đời đen bạc bao quanh. Chúc các con an vui và thanh tịnh duy trì đạo pháp.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

(609)

S , ngày 9 tháng 10 năm 1996

Kính Thưa Đức Thầy,

Mùa Xuân là khoảng thời gian cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, chim chóc vui mừng hót ca, muôn loài vạn vật đều cảm thấy tràn đầy sinh lực, cảm nhận tình thương yêu của Trời Đất.

Đây là dịp các bạn đạo Vô Vi Úc Châu tổ chức cuộc họp mặt sau những ngày tháng dài không gặp mặt nhau vì công việc, hoàn cảnh hay địa lý. Tuy không gian xa cách nhưng tất cả chúng con đều chung một mái trường Vô Vi dưới sự giảng dạy của Đức Thầy. Lòng thương yêu và sự tận tụy hy sinh của Đức Thầy đã làm cho chúng con muôn vàn cảm động, luôn kính nể ghi nhớ mãi trong tâm những lời giáo huấn để tâm chúng con luôn hướng về thiện lành học hạnh từ bi, nhẫn nhục, cương quyết thực hành, tự sửa mình để đứng tiến trong thanh tịnh.

Qua sự biểu quyết của bạn đạo có mặt trong Đại Hội Minh Tâm, Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu được giao trọng trách tổ chức Đại Hội Úc Châu 97, nhưng vì hoàn cảnh địa lý và nhân lực, Hội đã ủy nhiệm cho Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi tại NSW đứng ra tổ chức và được sự hỗ trợ của toàn thể bạn đạo khắp cả Úc Châu. Đại Hội sẽ được tổ chức từ 24/01/97 đến 27/01/97 tại ELANORA CONFERENCE CENTRE (19a Wesley Street, Elanora Heights, NSW 2101, AUSTRALIA).

Chúng con biết rằng theo lời Đức Thầy giảng dạy - mỗi khi tổ chức Đại Hội hướng về tu học thì dầu có sự hiện diện của Đức Thầy hay không thì khối Vô Vi bề trên luôn yểm trợ, tình thương và ân điển của Đức Thầy sẽ luôn bao trùm toàn thể bạn đạo trong những ngày Đại Hội. Tuy nhiên, chúng con trình độ tu học khác nhau nhất là những bạn đạo mới, khó cảm nhận được tình yêu Vô Vi mà rất cảm thấy vui mừng khi được quây quần bên Đức Thầy trong những ngày Đại Hội, như đàn con dại được dịp từ các nơi trở về nhà để thăm viếng người từ phụ kính yêu trong ba ngày Tết Vô Vi.

(610)

Dẫu biết Đức Thầy rất bận rộn trên con đường hoằng Pháp độ tha, với lòng mong mỏi và tha thiết, chúng con đại diện toàn thể bạn đạo Úc Châu kính xin Đức Thầy cố gắng sắp xếp để có mặt với chúng con trong những ngày Đại Hội Úc Châu.

Thành thật cảm tạ Đức Thầy.

Kính Bái

N T D

T/M BTCĐHVUC

TB. Chúng con mong mỗi tin vui của Đức Thầy hồi âm từng giây phút để chúng con gửi chi phí mua vé máy bay của Đức Thầy và chị Bê.

Kính xin Đức Thầy đặt tên cho Đại Hội và nếu có thể được xin cho chúng con một băng giảng cho ba đêm thiền chung trong Đại Hội.

Monaco, ngày 26/10/1996

T D

Thầy vừa nhận được thư của con đề ngày 9/10/96, được biết con và các bạn sẽ tổ chức đại hội cuối năm Úc Châu, thường lệ là do sự đề cử của các bạn đạo thành tâm muốn có dịp chung sống hòa bình giữa anh chị em cô bác, tự thức giác được sự thanh nhẹ là trường tồn và một cơ hội hội tụ tâm linh rất rõ rệt.

Việc này, Thầy lúc nào cũng hoan nghinh và hỗ trợ cho các con thành công. Nhưng thân xác Thầy, như chúng con đã hiểu, mỗi năm mỗi lớn thì sự đi đứng cũng tùy theo phueng tiện, hoàn cảnh trong dịp đó. Nếu có dịp tốt, Thầy sẽ đáp ứng để thân gia với các con chung vui trong giây phút thiêng liêng. Nhưng Thầy không thể hứa trước được vì việc làm quá nhiều. Hằng ngày Thầy làm việc bắt đầu từ 3 giờ khuya không có một ngày nào nghỉ. Ước mong các con thông cảm và Thầy thì lúc nào cũng lưu ý đến những việc các con cầu xin. Chúng ta thành tâm thì chắc chắn có ngày hội tụ. Về việc tiền bạc thì các con khỏi lo. Khi có giờ thì Thượng Đế sẽ an ban cho Thầy có cơ hội đi đứng đàng hoàng, không thiếu thốn. Các con không phải bận tâm về vấn đề tiền bạc nữa. Chúng ta là người tu, đã dứt khoát bỏ tất cả những vật chất, không lưu luyến về tiền bạc thì chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ bất cứ lúc nào, ở bất cứ ở nơi nào. Chuyện đó Thượng Đế sẽ sắp xếp cho người phàm không thể làm được. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các con.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

7.1.22/1697

Đông Kinh Chầy Tam quy,
mến của con và Ông Tam thương nhớ
của cái cháu bất hạnh

Kim Thừa Thầy long nhân ai ở
bên tôi à, nhưng lúc nào cũng bán
ngập bên Xiết Nam, vì thế, mà
chung con no ăn quanh năm, lúc
nào có người về quê hưởng ngliêu
phố, thì có bán tay ăn áp của thầy
đặt đất đến xa dù bao nơi ở đâu
thường, của những con người không biết
âm thanh là gì? thật là một sự
thiệt hại rất lớn. Nhưng có thầy thì
âm thanh ta lại từ từ cho các em.

Mỗi lần nhận lãnh Hông Ân của thầy
thì chúng con khai thác bao tâm vì thế
tông vì vai sướng và công việc trời thay,
Càng suy nghĩ con càng mến thương tâm
linh của thầy hằng quan tâm và gần
gũi với những người nghèo đói, lạt nguyện

(614)

Kim Thừa Thầy, tang viết con phải chúng
tay lại 5 phút, để tưởng nhớ đến thầy
trong giờ phút linh thiêng. Cầu Ông trên
luôn hộ phư thầy sống lâu, sức khỏe
thang an, để cho toàn người bất hạnh
có nơi ăn mặc. At đồng con xin Kim trao

Atlantic city, ngày 27/10/97

Soeur N

Vui nhận được thư của soeur và hình ảnh của các em trong lúc sinh hoạt. Nhìn hình các em rất khỏe mạnh và vui tươi dưới sự săn sóc của soeur. Thật là hạnh phúc, dù vắng tình thương ruột thịt, nhưng vẫn đầy đủ, tràn ngập tình thương của Chúa đã ân ban hàng ngày. Tình thương sống động ấy không bao giờ cắt đứt, cộng với sự phục vụ tận tâm của soeur đã và đang dẫn thân hành thiện.

Quý thay và lành thay, tôi lại được nhìn qua hình ảnh ấm áp và xinh tươi của các em; một lần nữa nhớ đến công đức của soeur đã và đang lo lắng cho các em.

Của ít lòng nhiều, mỗi người một chút cũng sưởi ấm lòng các em và soeur. Tình thương là giữa con người và con người rất cần trong lúc biến thiên này. Tình Trời thay đổi, lòng người cũng phải chịu theo trong tinh thần phục vụ cho chung và bất vụ lợi. Kính chúc soeur và các em vạn sự an lành.

615

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

B D ngày 8.10.97

Thầy kính mến!

Con vắng bên thầy choảng thời gian ngắn, mà con cảm thấy xa cách thầy lâu lắm, nên hôm nay con viết vài hàng qua thăm thầy, kính thầy nhiều sức khỏe thừa thầy.

Con nghe thầy mệt mỏi chắc là thầy đang nghỉ ngơi, con mong thầy nhiều sức khỏe để con con có dịp gặp lại thầy. Thầy ơi, thực hành chất phác là như thế nào, con xin thầy mình giải nhân dịp thầy về nghỉ ở NEW JERSEY, thầy cho con xin vài lời huấn tử của cuộc sống thời bình thường đạo đức.

Con viết vài hàng qua thăm thầy, con xin phép dừng bút và mong được tái hội Đức thầy.

Con cảm nhận được Đức thầy rất thương mến con, hiện đây con xin được thầy nhắc nhở trong hành trình tu học.

Con

Chau

(617)

T.B: Con rất hồng thù của thầy.



7.10.97
#

ngày 07.10.1997

Thầy kính thương,

Hôm nay con viết thư này trước hết con gửi lời kính thăm Thầy và con vẫn hằng mong được tái ngộ thân xác của Thầy. Thưa Thầy, con rất nhớ Thầy, nhưng khi con nhận được lá thư sau cùng của Thầy, trong đó Thầy có viết nói: "con không hạnh và hơi nửa thì thiếu nó chừng nào với ta xong và bị ở dưới ghi". Vì vậy lâu nay con muốn viết thư cho Thầy lắm nhưng con không dám, hôm nay vì quá nhớ thương Thầy nên con viết đại thư cho Thầy không biết con có bị tội gì không thưa Thầy.

Kể từ khi Thầy ra đi đến nay, con vẫn kiên trì hành pháp đêm đêm, khi nhận thư con nghe Thầy nói con không hạnh nên con thấy lo sợ cho con và không biết con có thiếu sót hay có tội gì không, xin Thầy thương chỉ dạy cho con.

Thầy, con nghe Tươi kể là Thầy đã đi nó mất mặt, con gửi lời thăm Thầy mạnh khỏe. Vì nhớ Thầy nên con thương nhắc Thầy cho đỡ nhớ, con cũng muốn gặp Thầy nhưng duyên may chưa có. Thỉnh thoảng Thầy cho phép con viết thư thăm Thầy và Thầy thương đấng này con nhà

(618) Thầy con có vai hàng sang kính thăm Thầy nhiều sức khỏe.

Con,

#



Atlantic city, ngày 29/10/97

T con,

619

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 7/10/97 được biết con và gia đình vẫn khỏe và tiếp tục tu tiến. Con và Thầy chung hành chung tiến, hòa hợp với luồng điển cái của vũ trụ, thì sẽ không còn mê chấp và sợ sệt, chỉ khai triển trực giác của chính mình mà tu. Chúng ta là một, chỉ có thực hành chứ không cần lý thuyết, càng tu càng mật thiết và nhớ nhau. Chung hành chung tiến thì mới thật là tu. Vốn vẹn chỉ có bộ đầu khai triển là cần thiết. Trí tâm là một chiếc thuyền đưa hồn về quê. Thật tâm tu thì chẳng còn sợ ai và phiền ai cả. Con nhớ Thầy là nhớ thanh quang điển lành của Trời Phật, đang ôm ấp và xây dựng cho con tiến hóa từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ. Càng tu càng ngộ chơn lý trong nội tâm, bình tâm thực hành đến đích là xong. Tươi cũng vậy, dày công tu luyện mới được gần Thầy một cách tự nhiên, cho nên Tươi rất quý pháp và thực hành. Tin tưởng sự thật của Trời Phật mà tu, không dám nuôi dưỡng sự ước ao và mơ mộng nữa. Đời đạo song tu bất cứ ở góc trời nào, chỉ hành đúng pháp là mọi việc sẽ được yên vui. Cặp mắt của Thầy đã mở xong và rất rõ rệt. Tâm thân vẫn an lành, bác sĩ khen cậu trẻ này rất dễ thương. Thầy sẽ rời khỏi đây ngày 1/11/97 và tiếp tục họp mặt bạn đạo tại Âu Châu, xong rồi sẽ đi HongKong, Manila, Singapore và Úc Châu tham dự Thiên Ca ở ba nơi: Sydney, Melbourne, Perth và Cairns, khoảng tháng năm về Hawaii. Việc làm của Thầy không ngừng nghỉ, phục vụ mọi người vô quái ngại, hy vọng rằng đường của Thầy đi các con sẽ đi, chỉ có thành tâm tu thì mới đạt được. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương



Th. 01. 12

T.P.H. C. M. 21-10-97

Kính Hiếm Cậu Mỏ,

Mãi nay còn nhớ viết thư kính Hiếm Cậu Mỏ, còn luôn cầu mong mọi an lành đến với Cậu Mỏ.

Giữa Cậu Mỏ, sau khi cất nhà ở gần đi để đón mẹ con về, những tưởng mẹ con sẽ dưỡng già một thời gian lâu để sống một những ngày cuối đời cho thanh thản, những mẹ con đã vất vả ra đi yên lành, nhẹ nhàng luôn hòa ái với con người thân hậu của mẹ con! Tất cả chỉ còn trong bụi người hướng ánh. Giấm thoát chúng con may tóc đã mất đi rồi, những ngày tang tóc và sau đó là nghỉ hưu sớm hẳn, một hai tháng trời đắm mình bên khung cảnh tang tóc - con cảm thấy hụt hẫng và chán chường, nhưng lúc con muốn buông bỏ, xa lánh tất cả, muốn được yên những đúng là con người luôn gắng với nghiệp phải làm lớn trong mọi hướng tâm của cuộc sống, phải sống kết với bạn bè là bốn phần và bình hướng: may chớ, may con còn sống dài, may là sinh đẻ vì con lại phải xấn tay áo lên mà quay vòng trong cuộc sống.

Giữa Cậu Mỏ, thời gian qua hơn 1 năm trời, cuộc sống của chúng con có quá nhiều điều để phải đứng đắn, lo toan, gần quyết thật căng thẳng, mệt mỏi. Đến thời nay con không còn háng say, nặng nề nữa, những "cây muốn lặng, mà gió chẳng đứng" nên chỉ phải ngủ yên trong cảnh đời này thôi.

Cơ trình bề bộn của chúng con vẫn tạm gọi là hạnh phúc, vì chúng vẫn hướng yêu lo lắng cho nhau, các con đã lớn dần. Mãi nay học giỏi, hệ này cháu theo học giỏi nhất lớp và dần dần toàn kiến thức, rồi tốt nghiệp (tức trung học) ngay xưa, cháu đầu tiên khoa toán trường, được hướng dẫn vào làm ở phòng Hướng và cả người giữa trường - cháu đi vào lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn đầu và thi xếp vào lớp chọn cháu đầu cao. Nó rất say mê học, tới ngay lo học bù đầu, không đi đâu chơi cả. Con mừng lắm - con cứ biết lo học, em giờ học cũng giỏi đã học lớp 7 rồi.

(620) Giữa Cậu Mỏ, hôm gần Tết Bà Nội (bạn của bà nội cháu rồi) về quê có mang quà và tiền lì xì của mẹ cho 2 cháu đứng vào lúc cháu đi em bị phỏng nước sôi chin, con chầy

lo cho cháu, phải ba ngoài ở Thủ Đức, người làm về quê về
chị con bị quá! Chị em thật có lỗi đã không biết
quả lộn để cảm ơn mẹ và báo tin mẹ biết đã nhận được quà.
Chị em thật xúc động trước tình huống mẹ dành cho con
những em thật այ này vì mẹ đã lớn tuổi đầu làm gì ra
trên mà con gửi quà về tận kèm. Vậy mẹ hưởng chị con
trong lòng là gửi làm rồi. Đắc biết cầu mẹ khỏe mạnh, yên vui
là gửi thật, xa xôi chị em luôn luôn mong có vậy.

Chị Hoa và pien bé có nhắc nhiều đến Cầu mẹ, con cháu
ai cũng hưởng được ăn đặc và tình huống bao la của Cầu mẹ.

Mùa này ở các nước kể cả Đông Nam Á đến kinh tế
lại khủng hoảng, Việt Nam ít anh hưởng hơn nhưng kinh doanh
gặp quả như là biến thiên, là là, ế ẩm tình hình chung thấy
lại quan quá! Nhiều công ty và số, giảm bớt vào từ liên
công thất nghiệp kéo theo mọi ngành, buôn bán biến thiên, người
hầu như con quyết về bỏ trốn, thậm chí bỏ trốn như là đi của
người thuê nên đơn đặt phá, và chúng con phải giải quyết
và tận kèm để lấy lại nhà và con đã bán luôn nhà đó cho
khỏe thì. Con đầu tư lại ở khu dân cư bình phố của Phố Bình
Tây 2 km. Ồ! Chị em chạy như con lật đật. Giờ mới
thấy Cầu thật là hạnh phúc vì làm lúc nào cũng thành phố.

Điều ăn uống cho con là đã kịp lúc lo cho mẹ có chỗ ăn
ngủ êm ấm, chị em kéo về Saigon lo làm ăn và nuôi 2
cháu đi học, nhà Thủ Đức thuê 4 người trông coi sớm hôm như
khi mẹ ở con. Tình huống chị em con lên cũng, thăm mẹ
mẹ, quanh mẹ này trăng hoa như là trăng đẹp lắm.

Kính chúc Cầu mẹ luôn yên vui và hạnh phúc khỏe mạnh
"con gái phúc" mỗi lần có dịp đi chơi ngang qua khu
nhà Cầu mẹ là nhớ thật nhiều kỷ niệm ngày xưa trong tình
hướng của Ba Di, Cầu mẹ, Chị Chi và em Tuyết Hạnh Hương

T.B: Con Hương gửi thư thăm
lời Ba con, nay Ba con đã
grà yên. Ồ! Cứu đời sao
mà đi phải du quá!

Hương nhớ Cầu mẹ luôn

Cháu

Phu

(621)

T + K - F

Atlantic city, ngày 1/11/97

P con,

Cậu vui nhận được thư con đề ngày 31/10/97, được biết con và gia đình vẫn bình an. Đọc thư con, cậu lại nhớ lúc cậu mới bước vào đường tu, con đã viết thư khuyên cậu không nên vội tu, rất uống, nhưng mãi cho đến nay con mới thấy đời là giả tạm. Sống trong cảnh trá hình của tiền tình duyên nghiệp, tạo sự tham lam chung hành tại thế rồi cũng phải buông xuôi ra đi, từ không giới đến rồi sẽ về không rõ ràng. Con đã và đang sống trong cảnh sanh tử của trường đời đen bạc, thấm thía biết bao!

Sanh tử luân hồi, cứ mãi như vậy sẽ đi đến đâu? Con vật cũng có tình dục, mang nặng đẻ đau như con người từ thiếu thốn cho đến đầy đủ, vẫn lo âu và bận rộn những chuyện không hữu ích cho tâm lẫn thân. Mỗi con người có sự hiện diện trên mặt đất này đều là nhân lành của trời đất đã hình thành, không ngờ nay con đã cảm nhận được sự phai màu từ tâm lẫn thân: cảnh hoàng hôn sẽ đến, rồi cũng sẽ về không thì mới được bình an. Con nhìn mẹ thì sẽ thấy con sẽ ra sao ở tương lai. Thượng Đế đã và đang giáo dục con người qua sự kích động và phản động của tình đời đen bạc mà tiến hóa.

Mọi người đều thủ phần lợi lộc cho chính mình và gia đình nhưng không biết làm sao mới tạo được cây dù phước đức cho gia đình cộng hưởng. Vì sự thê thảm của tình đời, cho nên cậu đã chọn được một con đường tự tu tự tiến. Mãi cho đến ngày hôm nay, cậu đã quá thất tuần rồi, nhưng vẫn khỏe mạnh thuyết giảng khắp năm châu, dẫn thân trong thực hành ảnh hưởng những người kế tiếp. Cậu vẫn khỏe mạnh và làm việc nhiều hơn lúc trẻ. Lúc nào cậu cũng vui được thấy chính mình bằng lòng tu sửa thay vì bôn ba trong sự kích động, cuối cùng cũng sẽ về không!


Thế gian đô thị giả, vạn sự trên đời là không, chỉ có tu mới hiểu được điều này, ăn năn sám hối mà tự tu tự tiến. Cậu đã sống từ lúc có răng cho đến lúc hết răng, mới hiểu được chính mình là ai? Từ đâu đến rồi sẽ về đâu? Nhìn trước mắt có bằng chứng rõ ràng: từ không giới cho đến có, cũng sẽ ra đi với hai bàn tay không. Vạn linh đều như nhau, diễn biến từ cảnh thương tâm này cho đến thương tâm nọ, vẫn chưa thức giác! Luân hồi trong định luật vay trả trả vay vẫn chưa chịu dứt khoát tu tiến. Uống cho một kiếp người, học rồi bỏ qua chứ chưa chịu chịu nghiên cứu rõ rệt, thực hành và tự cứu!

622

Của thiên trả địa, nhưng cũng bám sát và dành cho kỳ được. Khổ! khổ! khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp truy tìm chơn lý mà tu.

(623) Cậu mợ vẫn khỏe mạnh, cậu mợ sẽ đi Hongkong và Úc Châu vào cuối tháng hai khoảng tháng 5 mới trở về Canada. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Cậu của con,



Lương Sĩ Hằng.

12.01.12.97

M.B.

o

ngày 3/11/1997.

Chây thường kính,

Con rất vui mừng khi nhận được thư Chây.

Chây ơi, căn cứ thấy mình ^{cũng} sai, chú có ai sai, cho nên con cố gắng tu cố gắng nữa để giải nghiệp cho bao nhiêu kiếp mới chính mình đã tạo nên.

Kính thưa Chây, con nghĩ tu cũng cần nói ăn chôn ở cho thối nát để hít không khí trong lành, con nghĩ mỗi chỗ mà thi việc tu hành cũng để trên hơn. Chỗ ở của con hiện nay không được như vậy mà chỉ con không chịu sửa, vậy con có nên di chuyển chỗ ở không?

Kính mong được sự chỉ dạy của thầy.

Con xin phép Chây, con tạm ngưng rời đây. Con kính chúc Chây được nhiều sức khỏe để đi dật chúng con trên bước đường tu học. Con kính chúc Bà Tâm tu hành tinh tấn. Con thân chúc cô Bè Tâm thân an lạc.

(624)

Kính bái

Con

Bach


Canon

N B con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 3/11/97 được biết con vẫn khỏe mạnh. Còn việc dời chỗ ở thì tùy duyên của con lựa chọn. Nếu con thật tâm tu thì Trời Phật sẽ chuyển cho con có nơi an lành tu tiến hơn. Thầy và gia đình vẫn khỏe. Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

(625)

Qui thương,


Lương Sĩ Hằng

Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô cực Đại Thiên Tôn

Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô cực Thiên Tôn

Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cô B Hoàng Vinh

Đuy hành giả vô vi và đuy vị ân nhân nơi

Hải Ngoại kính mến.

Huyện Minh còn nhận 2.830 đô = giá là 3.000 đô

của Đức Thầy gửi về ngày 18-9-96 dl và lời

Nhân tin: 2000 đô Thi gạo, 830 đô cho người mù.

-	con mua 5 tấn gạo	1500	đô
	phục phẩm mì, sữa, khăn, dầu sakh v...	475	đô
Số tiền 9.909.000 VNĐ	đổi ra	900	đô

Đê cấp phát emi cho 158 người mù và 42 người

lâm gặt gặt ca 200 người này được nhận gạo và tiền

quỹ theo hàng cảnh của mỗi nạn nhân có người nhận 10 đô

có người 5 đô có người 3 đô. cũng như lời Đức Thầy

đây: quỹ Duyệt mã hoá độ vậy. Vâng lệnh Thầy con

điều hành và đã hoàn tất việc phát dự này ngày 26-9-96.

(626)

VIA AIR MAIL

Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô cực Đại Thiên Tôn

Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô cực Thiên Tôn

Nam mô A Di Đà Phật

Chữ cảm tạ.

Kính bạch : Đức Thầy cô B Hoàng Vinh, duy hành giá
vô vi duy vị ân Nhân đã từ bi Phật tâm
chung góp gởi tiền để VN cứu đói, giảm
khô hạn vui cho những người mù quai
và tàn tật, già yếu, nghèo khổ v.v....

Đúng Đức Nghĩa tình cao duy và công Đức vô lượng
này. Huyền Đình và duy đạo hiền trong đoàn từ thiện
của Đức Thầy. Xin được kính Đức thay mặt, thay
lời cho những gia đình nạn nhân Thiên Tai Khốn khổ
Thành Tâm Thành ý chấp tạ các Đâu cảm ơn và
Kính chúc duy vị nhiều sức khỏe.

con H
H

chú Phát Thiên Đường Hai O
và duy đạo hiền. Xin

Khân Bái
Đức Thầy


VIA AIRMAIL

(627)

26-9-96

Nam mô A Di Đà Phật

Hình bạch Đức Thầy.

Đó một số Khoản gần 200 gia đình chạy nạn gi nước lụt lụt các nơi. số người này phải sống ở dàu trong rừng đẫm, cũ lao sa phẩm gọi là miền hạ của tỉnh Long An, giáp ranh Huyện Cần Giuộc. gi người bị nạn đưa ở đống má Huyện C-g. rất nhỏ nên chính Huyện Gia Phụng ÷ cho họ nhập ở Huyện Hiền họ đang sống ở đống má cũng không khô, ÷ có ai cứu đỡ gi họ bị ở đống má dàu trong rừng đẫm lây. con được nhiên xin cho biết và họ phá phết tìm được cứu đời.

Huyện Hiền tìm chính ý Đức Thầy về bị gia hộ cho những người đưa đàu phụng này.

gi ÷ có đường bộ ÷ có đường xe nên ÷ có ai cứu giúp họ. Hiền con đang liên hệ xin chính Huyện Gia Phụng đã miền hạ và Huyện Cần Giuộc giúp ở con bằng tương hay ghe gòm bán lớn và đần con 3 người Nam 1 Nữ là con Duy chuyển gạo thực phẩm vào lôn nơi để cứu đời cho đần gi nạn đang

Thương này, hiện nit Ký trong đần từ Thiện của Đức Thầy
(628) VIA AIRMALL

Đã vào gần nơi mà quân giặc đang làm cứ, để
lập danh sách những người mù và gần tật, già yếu
và liên hệ với chính quyền Địa Phương miền Địa
Điểm thuận tiện cho việc cứu trợ sắp tới này.

Thầy ơi! ở VN hệ thống 8, 9 ãh là nước
hay dâng lên cao lắm

Hiện tại ở Địa Phương miền Hạ này vẫn có lúa
chín nhiều lắm nhưng mà số lúa này bị thu
thuế và chở ra Bắc để cứu đói gì bảo lụt
ở miền Bắc rất nặng nên đồng bào bất hạnh ở
đây phải chịu đói khổ tham thương vô cùng nên
Hàng năm mình con mọt mười kính thỉnh Đức Thầy rõ
Hiện chúng con đang chờ quyết định của Thầy gửi
về là chúng con suốt Phát việc cứu đói cấp tốc này
liên.

Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Phái Bình

(629)

Khánh bài



VIA AIR MALL

20-9-96

Amphion, ngày 5/11/1996

H M ,

Thầy đã vui nhận được thư của con gửi đến từ Long Thảo Trần, được biết con vẫn vui và đóng góp từ thiện, giúp đỡ mọi người đang đau khổ. Những hình ảnh rất cảm động vì thời cuộc và vì nghiệp duyên từ nhiều kiếp, con đã dẫn thân gánh vác và tận độ tùy theo khả năng của chính con - thật sự là hậu sanh khả ái. Chỉ Trời Phật mới có khả năng chứng tâm con. Người đời thiếu tu không có hạnh đức, thường hay phê phán và pha dèm và nghi ngờ đủ thứ. Đó là thường tình của thế gian. Nếu không làm thì làm sao kích động lòng người thật sự thực hành trong sự bác ái và từ bi? Những gì Thầy đã nhờ con, tức là mọi người đã nhờ Thầy thực thi thiện lành cho các giới. Con đã dẫn thân cứu đời nên nghĩ đến tình Trời yêu quý. Nếu mọi người đều thực thi như vậy, là đúng đường. Chúng ta gieo trồng nhân tốt ở kiếp này thì kiếp sau chúng ta sẽ có cơ hội gặt hái quả tốt. Vì luật Trời có trước luật đời, con nên căn cứ theo luật nhân quả mà hành sự, là đúng đường nhất. Thành tâm phục vụ, óc sáng tâm minh, hiểu sự đau khổ của mọi người tức là sự đau khổ của chính mình, thì rất dễ học từ bi và thực hiện từ bi. Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(630)

7.6.07-11-97

M

TP HỒ-CHÍ-MINH, ngày 29 tháng 09 1997

Kính gửi BÉ TÁM quý mến,

Con là L vừa nhận được thư của Bé Tám đề ngày 2 tháng 09 năm 1997.

Con vừa cảm động vừa sung sướng nhận được sự quan tâm của Bé Tám hứa sẽ giúp con để mua máy Vi-tính.

Máy Vi-tính nên mua tại Việt-Nam khoản 1.400 US, thì tiện lợi hơn và giá cũng rẻ hơn.

Nếu mình đem máy Vi-tính về sẽ gặp những việc sau :

Hải-quan của khẩu nó sẽ nghi là mình đã gài trong bộ nhớ bài vở chống đối Nhà-Nước.

Bị đóng thuế.

Sợ bị va chạm trong lúc di chuyển.

Con xin trình bày Bé-Tám rõ.

Anh em chúng con đang đánh máy Vi-tính lại cuốn kinh ADIDA có kèm theo lời giảng của Bé-Tám.

Con xin được phép ôm hôn Bé-Tám.

Con,

mau

(631)

Oroville, ngày 7/11/97

L ,

Bé đã vui nhận được thư của Luận đề ngày 29/9/97 được biết Luận cần mua máy tại Vietnam.

Bé đã nhờ chị Kiều Hòa chuyển cho Luận \$1500US để mua máy thích hợp nhu cầu của Luận.

632

Chúc Luận cùng các bạn thực hành tốt.

Quý thương,



Bé Tâm,

7.67.11.97
Kính thưa Thầy,

Ngày 27/9/1997

Theo lời Thầy dạy con vẫn trì chí niệm Phật trong mọi hoàn-cảnh sinh-hoạt hằng ngày. Kết quả con đã bớt hương ngoại, lúc công phu có thể hít Pháp-luân Thường-chuyển vô hoài không ngộp và khi Thiên Định dễ đi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Ban ngày nhìn chung quanh con thấy mọi người nói năng hành-động toàn là vì mục đích tạm bợ bên ngoài mà chính con trước đây cũng như họ. Bấy giờ nhờ niệm Phật nhãn-quan con đã thay đổi, lần lần con kiểm-soát được hành-vi tử-tướng của mình, tuy chưa lắm chủ được hoàn-tôn, ít ra cũng biết được nó nghĩ gì; nó làm gì, từ đó tìm phương cách khác-phục sửa đổi.

Con biết còn niệm là còn động nhưng con vẫn phải niệm, để tập niệm không có cơ-hội dấy lên xâm chiếm tử-tướng của mình. Con thường có hai trạng-thái đối-ngịch nhau, không biết tại sao ?

- Đang lúc niệm Phật thì tập niệm xen vào, vừa niệm Phật vừa nghỉ nãy nọ, những lúc như vậy con niệm chậm lại thì tập niệm biến mất.
- Đang lúc đọc sách hay làm gì đó không chú tâm lắm, thì tự nhiên có tiếng niệm Phật xen vào mặc dù lúc đó con không có ý niệm Phật. Con nghĩ có lẽ nó nhắc mình niệm Phật, thôi thì niệm theo.

Sáng ngày 5/9/97 sau một đêm công phu dài tỉnh dậy, con thấy đầu óc tỉnh-táo sáng-suốt lạ thường. Trong một thời gian ngắn con như kiểm-soát được toàn bộ sinh-hoạt của bản thể, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí từng hơi thở ra vào, vận chuyển cơ-quan ra sao con đều nhận biết rõ ràng, mặc dù lúc đó bản thể con đang đánh răng, rửa mặt...để đi làm. Xin Thầy dạy thêm cho con rõ:

- 1 - Làm sao để được Thường-Niệm và đi tới Vô-biệt-Niệm ? Thường-Niệm khác với Vô-biệt-Niệm như thế nào ?
- 2 - Hít Pháp-luân Thường-chuyển đến mức hít vô triên miên không còn ngộp nữa, đôi khi cảm thấy như không còn thở, có đạt đến vô-biệt-Niệm không ?
- 3 - Con có nên đeo miếng LOGO có khắc Lục-Tự Di-Đà như các bạn đạo không ?

Con xin cảm ơn Thầy,



N V P

(633)

Oroville, ngày 7/11/97

P con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27/9/97 được biết con đang vui hành niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển đi đến trạng thái nửa mê nửa tỉnh, biết được một phần của chính mình, thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật để khai mở đại trí và huyền bí của nội tâm, càng ngày sẽ càng hiểu thêm đến lúc nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thay vì niệm thì con sẽ thông hiểu được tất cả đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm thức sẽ được quân bình. Những chuyện từ hồi nào đến giờ chưa học cũng hiểu được rõ rệt như đã biết từ lâu.

Còn Pháp Luân Thường Chuyển đến lúc dụng ý chuyển thì bụng tự động hít thở nhẹ nhàng thì âm thanh sẽ thay đổi hòa cảm với các giới trong tinh thần xây dựng và hiểu biết. Con đeo miếng logo mà hiểu được nguyên lý thì tâm con sẽ sáng ra, ngự trong một cơ cấu liên hệ cả càn khôn vũ trụ, sẽ không còn lo âu nữa. Làm như không làm, nói như không nói. Mỗi mỗi đều thực hành trong thanh tịnh và bình an, tự phát triển được trực giác thì học một hiểu mười, trí sáng tâm minh. Muốn đạt được những hiện tượng như trên thì phải dày công triền miên thực hành thì mới có kết quả. Chúc con vui hành trong thanh tịnh.

Quý thương,



Luong Sĩ Hằng

(634)

7/2/07-11/97
M

T ngày 17 tháng 9 năm 1997

Kính thưa Ông Thầy,
Con là thành viên tự thiện nghị lệnh danh lễ
Thầy với tâm lòng tôn sùng đạo của con. Nhân
 dịp Anh V. Thanh-Sơn về Con xin kính trình lên Thầy
 sự việc như sau:

Núi đạo-luật Mã-Tuyết-Mai-Vô của người chủ-
 tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ông anh Ninh, chủ làm
 có tính chầy chểnh ^{nh} anh chi - chi cấy gạo cho
 con 30 lượng vàng, nói con một chiếc xe 12 chỗ ngồi
 để đưa ban đạo tới lui, giảng tỏ con đừng tin và
 đừng cho ai biết người phát tâm, con thiết nghĩ
 xe thì mua lúc nào cũng được, và xét thấy chủ
 cần thiết máy, nên con đề nghị mua một số đất
 để sau này thầy - định liệu cũng ban đạo gầy y.
 Con có tính với Huệ Em xin ý kiến và ban đạo
 ở đây cũng đồng ý.

Anh em chúng con đã xúc tiến tìm mua đất
 Con đã xin thầy bằng tiền lúc vô vi và chúng con đã
 mua được một số đất 3 mẫu 85 có một đầm, nhà
 ruộng; Đất nằm ở số 51 cách ngã ba Thái-Lan,
 (tính từ Biên Hòa Xung) một cây số phía bên phải
 đi vào tổng 01 km 50, đất khá tốt, có đò, có rừng
 lùm có cây rừng, cảnh quan thiên-nhiên tốt đẹp và
 yên tĩnh; chừ nay Huệ Em, Anh Sơn với Con cũng
 một số ban đạo đi xem đất.

(635)

Giá tiền 32 lượng con phải lo khoảng 5 lượng để
 làm thủ tục sang tên. Chúng con sẽ xây dựng từ từ
 và mong ước thầy - cho nói - tâm lễ một thiện đức

Thưa Đức Thầy kính gư,
Chúng con biết Thầy phải lo tu thế, nhưng em chúng
con không thể Thầy quan tâm thì Anh em không được an-
tông, vậy nên chúng con đồng tâm thỉnh Thầy là chúng con
thật Thầy dạy nên chúng con lâm đạo phải vi đạo.

Thưa Thầy, có ý kiến là nên dành riêng một khoảng
đất để lo hậu sự cho người già; con xin ý kiến Thầy có
nên chăng? Vì phần lớn tu chưa được nên cũng muốn
khi chết có nơi an nghỉ gần kề ban đạo.

Hôm chầu liên tể lau bị giải pháp tuyên niệm, chúng
con đã thấm và được chú cho một ý kiến thật quý. Là sau
khi đó chú quyết định ăn chay luôn, và con không quên
cảm tạ vì nếu ăn mặn thì chú bị oi "tổ mắt" rank.
Con có gởi thư tay nhờ chú thỉnh thêm thầy.

Ở đây chúng con nhắc nhở nhau: xa thầy cho' chóng
xa pháp, thầy không có ở nhà mình phải tu như
hở, hành pháp chính hơn đi thầy an - da, vì chúng con
đều biết biết thầy luôn luôn ở gần chúng con, và đó
trở chúng con trong những lúc khó khăn nhất.

Chúng con sống như đức thầy và đồng tâm lễ
thầy với tinh thần sùng bái hành pháp, tụng pháp
đúng lời dạy của thầy.

kính hôn thầy
(Thầy mặt) Unerki

Oroville, ngày 7/11/97

C T con,

Thơ con và băng cassette đã gửi qua chuyển từ anh Nguyễn Xuân Liêm, Thầy đã vui nhận nghe và đã phúc đáp thơ con. Nay lại nhận thêm thơ do anh Vương Thanh Sơn chuyển đến ngày 6/11/97, được biết các con vẫn vui khỏe và đồng lòng thực hành chơn pháp, loại trừ hình ảnh ma quỷ nhập xác vô trách nhiệm. Đến nay con đã thấy rõ sự vi diệu chính chúng con đã và đang thực hành vẫn cảm động được lòng người phát tâm xây dựng cơ đồ tâm linh dẫn tiến những người kế tiếp. Các con đã chọn được một địa điểm định xây thiền viện và lo cho người già sau khi bỏ xác. Điều này là chuyện trước mắt, chung lo trong tinh thần xây dựng là điều quý.

Nếu các con muốn xây thiền viện thì đặt tên như sau:

THIÊN VIỆN TÂM LINH TỰ CỨU

Triền miên học hỏi tự xuyên tầm
Đời đạo phân minh lý diệu thâm
Có đến có đi hồn bất diệt
Trời ban tình đẹp tự suu tầm

Sưu tầm nguyên lý thâm sâu
Thực hành giải tiến tâm sâu tiêu tan
Cùng chung học hỏi bạc bàn
Qui y Phật Pháp cảm an cảm hòa
Thành tâm thực hiện gần xa
Đời là tạm cảnh chung hòa tiến lên
Cần khôn vũ trụ đạo nền
Bền tâm vững chí hồn lên cõi trời
Sửa mình tiến hóa hợp thời
Giải mê phá chấp lập đời tân dân
Hiểu mình rõ rệt xét phân
Hồn là chủ chánh ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Sửa mình tiến hoá đổi thay thế tình
Cần khôn vũ trụ tâm linh
Bền tâm vững chí qui hình Trời ban

637

Chơn tu thức giác cảm an
Tinh thương huynh đệ khai màn đạo tâm
Quý yêu Trời Phật chẳng lìa
Tự mình thức giác âm thầm tự tu
Hôn là chủ chánh ngao du
Tâm đường tiến hóa trùng tu hoài hoài.

Kính bái,

(638)


Lương Sĩ Hằng

TB: Muốn có sức khỏe thì ăn uống dưỡng sinh thanh nhẹ và thanh lọc tốt bộ ruột, thì bộ đầu sẽ được nhẹ và dễ tu. Tiện đây Thầy gửi cho các con 2000US\$ để tiếp tay trong việc xây dựng chung. Quý thương,

1.07.11.97
9/12/97
Kính thưa Đức Thầy,
Đây là lần đầu con viết thư
đến Thầy: - để than thở nghiệp duyên
- để xin thầy cứu vớt

Nhưng không, không phải là cho
con mà là cho người bạn.

Nhân, bạn của con là ĐTC (dấu
tên vì sợ chóng biết) có đưa cho
con 1,500.00 dollars. Chi² dân là:

- Cho Thiên Đường Tú Thông 500.
- Cho Thiên Đường Ánh Quang 500.

Còn 500 nhờ chi gửi dùm
cho Đức Thầy - kèm theo thư là
check 500.dollars. Riêng gia đình con
thì an bình và vui vẻ - Ngọc Duyên
rà tưởng có việc làm. - Đức Duyên
mỗi ngày đại lộ U.T

(638)

Cuối thư con thành tâm kính
chúc Đức Thầy được nhiều sức khỏe
Kính thư S

Oroville 7/11/97

S con,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 18/9/97 cộng với tám chèque 500\$US, được biết con vẫn khỏe mạnh.

Ở đời này bước vào mạng lưới của xã hội đều do tình duyên và tham dục dẫn đến. Sống trong nghịch cảnh bơ vơ nhiên hậu mới thức tâm. Tìm đường tu tiến cũng nằm trong nguyên lý thương yêu và xây dựng. Chỉ có thàm tu thàm tiến thì sẽ có cơ hội tự giải nghiệp tâm.

(639)

Chúc con và gia đình cùng bạn con đều vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

T. L. 07-11-97

V - N , ngày 28/9/97

Kính thưa Thầy,

Chúng con là một số bạn đạo VN,
đâu đó xin kính chúc Thầy và gia-
quyển được dồi dào sức khỏe.

Kể đến, chúng con xin phép được
hỏi ý kiến Thầy về mấy số một
mà bạn đạo ở ngoài quốc hiện này
đang sử dụng. Chúng con nhận thấy
trong phần lớn những lá thư Thầy
trả lời cho bạn đạo, Thầy đều khuyên
bạn đạo nên sử dụng, trước là có
ích cho sức khỏe bản thân, sau nữa
là hỗ trợ cho phần công-phu được
nhẹ nhàng thanh thoát. Do đó chúng
con nhận thấy việc sử dụng là vô
cùng cần thiết và quan trọng cho
việc tu tập. Hiện nay tại VN, chúng
con cũng có một vài trường hợp
sử dụng cũng có đến một số
kết quả, nhưng nếu nói như ý muốn
thì vẫn chưa được coi là công hiệu
vì những trường hợp này chỉ tùy
được một phần rất ít những độc-
kổ bám vào thành một.


(640)

Đó đó tức nguyên của chúng con
là có được một máy móc như
tại các thiên-viện ở nước ngoài. Xin
thầy cho tui con ý kiến về loại máy
nào nên mua và những bước tiếp
theo như: phải có bao nhiêu theo dõi
tình-trạng của thợ người máy mới
(theo ý anh Vương Thanh Sơn, việc
này có cần cho người ta nước ngoài
học máy ban đầu ở nước ngoài về
chỉ-dẫn cho tui con), những loại
thuộc năng-không và hồ-trở cho
việc máy mới, ...

Nếu không sử dụng máy móc như
tại VN, chúng con có thể sử dụng
bằng một phương-pháp nào khác
như-hiện như máy móc thông-
dùng con mang được thầy chỉ-
dẫn.

Kính chào thầy.

Đại diện,



Oroville, ngày 7/11/97

N T ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 28/9/97 được biết con vẫn vui khỏe và muốn mua máy thanh lọc như bên Mỹ. Việc này rất phiền phức, phải có bằng cấp bác sĩ thiên nhiên hướng dẫn cho uống thuốc thanh lọc và xúc ruột.

Gần đây hãng Nature Sunshine phát minh một loại thuốc thanh lọc ruột, gan, thận và tế bào, mỗi lần uống 20 ngày thì sẽ được nhẹ nhàng và khỏe mạnh, thiên lâu bớt tê chân. Việc này con nên liên lạc với chị Bê để biết giá (khoảng 80\$US) và nhờ mua và gửi về cho con sử dụng.

642

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng

L. 12-11⁹⁶ le 7. nov. 96.

BZ

Kính thưa Ông.

Con xin kính Rem theo đây MIST ngân quan để kính biên thây đi xe. Sau khi thâu thây trong diện thời rồi là còn ở nhà tu không đều thiếu đường Paris nữa nên con gửi biên điện gấp qua tên Pissa. Sau đó con sẽ trả tiền nước Cò Bê sau khi có facture. Con kính xin thây giúp con trong mọi mặt theo lời khuyên của thây con cố công làm cho việc khỏe và tâm linh.

Con còn chúc giấy tờ con kết ở Tòa xin khai sách cho mấy đứa con thêm tên thành vô mà giấy cái là khai sách không có nên phải chờ Tribunal instance ở Naute chỉnh lại mà họ trả lời là công việc đi đóng phải chờ. Giấy khai sách chưa nộp lệ nên có viết gì khai ra rất là cần cho gia đình. Con mong thây đừng ý đồ lâu rồi thôi như vậy có được không xin thây giúp đỡ cho con.

(644)

Kính bái và kính chúc thây nhiều sức khỏe. Con nhớ ở thây như con đã an Rhovai phải nhớ chị gánh khoai. Xin thây nhậm lời con.

B

Amphion, ngày 12/11/1996

B L X L ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 7/11/1996 được biết con muốn tu và muốn hoàn tất nghiệp chướng của chính con. Thầy chỉ giúp con thực hành pháp môn để tự đạt lấy sức khỏe và tâm linh. Vậy con nên thực hành đúng đắn, không nên lo nghĩ chuyện đời thì mới mong giải được nghiệp tâm. Con tu cho đến nay vẫn ôm chuyện đời trong lúc hành pháp thì không bao giờ thông suốt cả. Không nên làm ngược lại đường lối tu học. Còn về việc khai sanh đối với tòa án thì nên giao cho văn phòng luật sư lo thủ tục thì đúng hơn. Việc đời thì phải tốn tiền thì mới giải quyết xong. Còn việc đạo thì do tâm thực hành. Số tiền con gởi tặng Thầy, Thầy rất cảm ơn con, Thầy xin hoàn lại để cho con lo liệu thủ tục khai sanh. Không nên nhờ giấy khai sanh trong lúc thiên.

BERTHE hành chơn pháp chưa thông suốt
LÊ lết trần gian thuyết luận bàn
XUÂN tình Trời độ nay đang có
LAN rộng thân tâm tự bạc bàn

Bạc bàn đời đạo chưa thông
Trí tâm đồn dập chẳng xong việc gì
Tự mình thức giấc dự thì
Đời là tạm cảnh tâm ghi điều lành
Biết mình hiểu họ mới thành
Tâm không mê chấp mới thành chơn hơn
Chẳng còn nuôi dưỡng giận hờn
Tự tu tự thức sống ơn Cha Trời
Tự mình thức giấc hợp thời
Thực hành thanh tịnh sống đời an yên
Đời là tạm cảnh lụy phiền
Giao duyên tạm bỏ khó yên cõi lòng
Thực hành chẳng có lòng vòng
Khai thông trực giác chẳng mong đồ nhờ
Biết mình tâm thức u ô
Lui về thực chất kịp giờ tiến thẳng
Sửa mình chẳng có khó khăn
Pháp tu có sẵn cao tăng cứ đi
Thực hành chẳng có ngại ngại
Qui y Phật Đấng tâm thì đạt an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Tâm lành tự đạt tự an tiến hành.

Chúc con vui tiến,

LUONG BI HANG,

(645)

12.17.196
Hôm nay

Con Thanh Tâm đánh lễ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Được con kính lời thăm và chửi sứ Khơ ông Bà PHẬT.

Đi
Đi
Ngày
Nên
Cho

Thân dịp cầu lễ viết nam Thiên Tâm, con nhớ câu chuyện dùm thì
con đến PHẬT ĐỀ nay vẫn Cao không còn nữa, lúc Đường Thời thì
đôi với vợ con tiên phát gạo đong, con cũng chấp nhận để nuôi
Đường các con nên người, nay vẫn Cao từ già coi đôi để lại ngôi
nhà mà không có tiền, nên có hỏi Thầy Hai thì Thầy Hai nói phải hỏi
PHẬT ĐỀ mới được, nay con định 1 là đôi nhà 2 là cho muốn
để ra mặt tiền mua 1 căn phố cho Bích Trân, Bích Loan mua bán có
tiền mới ổn định được, nay con cũng 6 mươi ngoài tuổi rồi
con muốn đầu vào đó để con được an tâm lo tu cho hết tuổi
đôi còn lại của con, hiện ngôi nhà con đang ở chỉ có sản xuất,
con buôn bán thì ở trong hẻm không thể kinh doanh được,
cuộc sống đang đi vào bế tắc con không biết phải làm sau thế
đời thiên với tương lai, để giải quyết cuộc sống hiện tại căn
nhà con đang ở nên bán hay là cho thuê, xin PHẬT ĐỀ quyết định
dùm con và cho con biết ý kiến gấp.

Thưa PHẬT ĐỀ lúc PHẬT ĐỀ đến pháp thì cháu Kiệt con đem
con nó đến để thăm PHẬT ĐỀ và nhớ PHẬT ĐỀ đặt dùm tên cho
3 đứa con gái lớn của Kiệt những PHẬT ĐỀ quả bạn nên không
phải gặp được, Kiệt có điện cho con biết và cháu lo lắm, bởi cô Ba
cô út của Kiệt mất năm ngay giờ không tốt lúc vẫn Cao
qua đời cũng 2 cô vì ruột đi cũng năm ngay giờ trung
nên lo sợ quá con có hỏi Thầy Hai giờ phải làm sau thì Thầy Hai
nói bên kia thì nhớ PHẬT ĐỀ giúp đỡ Kiệt. Bích Hồng và 3 đứa
cháu nhỏ của con, con ở Việt Nam 3 đứa thì Thầy Hai giúp, con
xin PHẬT ĐỀ làm ơn khuyên dùm cô Ba cô út và vẫn Cao đi tu
để con cháu bình an lo làm việc thiện và phụng thờ ông Bà Tô Tiên

646

Paris, ngày 17/11/1996

D con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 26/10/1996, được biết tâm trạng của chính con đang lúng túng vì nghiệp và hoàn cảnh khó khăn. Con phải gánh chịu mọi hậu quả sau khi chồng con rời khỏi gia đình đi học tập nơi khác trong chu trình tiến hóa của tâm linh. Đó là định luật tự nhiên của Trời Đất đã an bài, có khổ mới có sự thức tâm.

Con cái là nghiệp lực đòi hỏi đủ mọi mặt cũng do phước đức của cha mẹ đã tạo thành. Ngày nay con đang đi đến chỗ tự quyết định mọi việc.

a) Một là bán nhà rời nơi khác tìm nơi thích hợp mua bán làm ăn qua ngày.

b) Cho mượn với số tiền đủ sống cho gia cang ổn định rồi sẽ tính sau. Người tu thì phải giữ tâm thanh sạch, hướng về Trời Phật mà tu, không nên nghĩ về ngày tháng mà tạo động cho chính mình. Thật lòng tu tiến thì sanh tử luân hồi đều vô can. Thầy nay cũng đã lớn tuổi rồi, không thể quyết định nhiều việc mà chính con có thể làm. Vậy Thầy xin đề nghị hai điều kể trên. Con nên xét kỹ và thực hành cho chính xác thì mọi việc sẽ được yên vui. Chúc con vui tiến, đừng mãi gánh vác và đấn thân phục vụ gia đình sẵn có.

647b

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

TB: Con gái của Kiệt để cho Kiệt lo, con không nên lo, tên của cha mẹ đặt là đúng rồi, trừ phi người thật tâm tu cảm thức nguyên lý của Trời Phật tự đổi tên thì được.

T. L. ngày 19-11-96

N

5-11-96

Hình thức đức ông Tám

Con là Ph . T . & mới qua Mauy hôm tháng 5-96, con qua vào diên 4 đĩa con bảo lãnh mới tới 3 tháng năm. Hiện giờ con muốn vô thiên viên ở tu luôn. Con nghe câu giáo nói xin ông Tám. Con mới đầu lay ông Tám có thể bảo lãnh con qua đó tu luôn có được không? Cuối xin ông Tám cho con biết, chỗ ở chung các con khó tu quá gì, chúng nó không thích tu vô vi. Chúng nó bắt con ở đều 4 đĩa mới đưa mới con 3 tháng con đi hoài khó tu quá, câu giáo có gọi bằng qua con và nói đề qua gặp con những các con không thích tiếp câu giáo. Nên con không dám tiếp câu. Hiện giờ con ở Oslo địa chỉ con đề Gjøvik con mới gọi lên con, 2 đĩa ở Gjøvik dễ chịu hơn 2 đĩa ở Oslo. Chúng nó ở cũng những gần nhau. Bao giờ con về Gjøvik con mới hẹn câu lên gặp con. Cuối lay ông Tám giúp con tu cho hết kiếp này, con biết nghiệp con nặng lắm con bằng lòng trả, xin ông Tám cứu con. Con đời ăn ông Tám suốt đời.

(648)

o T 8

Paris, ngày 19-11-1996

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/11/96 được biết con muốn vào thiền viện tu. Nếu muốn tu Vô Vi phải có sự đồng ý của gia đình, nếu gia đình không thích thì hội không cho phép nhập viện.

Tu là phải ý thức rõ ràng tại sao tôi phải đi tu. Phải cam kết với hội, với tinh thần xây dựng và nhịn nhục, người tu sẽ không chán nản giữa đường.

Tình trạng của con hiện tại là một cơ hội cho các con báo hiếu. Nên tu tại gia, hộ trì cho các con, để thấy rõ hạnh tu học của chính con. Khi con muốn đến thiền viện tu thì cần nộp đơn cho hội ái hữu vô vi Pháp, xin cho mẹ được thực hành tu học tại thiền viện Qui Thúc, thì lúc ấy ban chấp hành mới xét đơn của con. Không phải ai muốn đến là đến và muốn đi là đi. Các con của con đã có cơ hội báo hiếu thì nên để cho các con của con thực hành báo hiếu, nuôi dưỡng người mẹ yêu quý một thời gian rồi mới tính việc xuất gia. Phải có sự đồng ý của các cháu thì mới tốt đẹp. Các cháu đã bảo lãnh con qua đây mà không được cơ hội gần mẹ thì các cháu rất buồn. Người tu thì phải nhịn nhục thì phần hồn mới tiến được, ngược lại thì chỉ có than thở mà thôi.

Chúc con vui tiến trong hoàn cảnh hiện tại.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Ngày 10 tháng 10 năm 1957

Kính gửi chi Kiên Hòa và bạn biên tập LED Weekly,
Kính thưa quý báo bạn,

Tôi có vài câu hỏi xin quý bạn chuyển đến thầy tập
Internet, thành thật cảm ơn quý báo bạn.

Hỏi 1: Về việc này còn thiên hướng thầy phát ra từ trong
đỉnh hai chòm mây lên đến trên. Trong chữ "lên" có
mình phát nhìn vào điểm hội tụ phát ra từ đỉnh mây
sức ra ngoài ngoài liệt học, để đứng đứng, tập trong
hơn trong giờ cấp phim hiện tại. Sơn đó có hơn
thầy đó sao, và sao trong trong diện một ngày
bạn ra từ trong đỉnh hai chòm mây, có hình không thầy.
Nhưng đó là thiên hướng thầy một lần, lần lần,
như nhóm. Điểm phát ra (chưa hẳn vậy) này có quan hệ
gì đến đứng đứng đứng ở đây mà còn hướng nghe 24/24
bên đứng không? Tiếp đứng đứng đứng này phân chúng là
cực bên chòm trong bạn thì bay ra, hiện và đứng
phóng quang bạn thì hướng gia đình báo cáo các đứng
màn cho hướng gia đình biết? Hay đó là sự vận chuyển
của Hà sa về hai chòm sao quang thể đó đứng hướng gia
phát ra? Phải chăng hướng gia sẽ phân nghe đứng đứng đứng
lãnh tốt, còn ở đây trong suốt các đứng đứng đứng?
Việc sao hiểu nghiên cứu đứng đứng đứng, đứng đứng đứng
nghe nó kêu đứng đứng đứng như thế!

Hỏi 2: Cấp phim giờ thì đứng 4 đứng, trong thời gian
đó hướng gia chỉ có đứng mình đưa từ đi để hiện tại và
đài hội trên đứng đứng, vậy có thấy từ đó hiện cấp
đến Hà sao thành gỗ nhíp đứng đứng, tập thì t rạn
chuyển trên đứng, đó đứng một lần và tốc rút đứng
lên đứng, thầy như là Hà sao thành trong rạn và
thầy suốt, có lẽ nơi đứng đứng đứng đứng đứng sẽ
không còn cảm giác nữa và như thế, thì mới là an,
phần mình sẽ không còn, sự việc thay!

(670)

Tôi cần quên một câu hỏi nữa. Khi xin
quý trao hình ảnh phân sơn (H. 4) này
vào chỗ có ngôi sao mới trang 2, cần
xin quý trao hình.

Hỏi 4: cách này nhất, hai tháng khi ra
thiền cần có phải thấy mình tia lửa
điện xuất ra chơi bầy từ hai tay tay
khi rơi, vượt tay, chân. Tia lửa điện
chơi bầy trong đêm tối như mô hình
điện vậy, như hai tay đẩy điện chạm
vào nhau tạo điện văng tay ra.
đây là do khi điện ngũ tạng phát ray
như cấp ph. huyệt đạo làm nam tích
đơn, hay đó là do thành quả của
kỳ diệu? tia lửa điện xuất tay tay
như thế có hay gì, cho cái rõ hình ảnh
quả thành gia không? làm sao hàng
gia, có thể giúp được nó đi không
bi hao điện ban đêm? cần xin thấy.

(672)

San Jose, ngày 21/11/97

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 16/10/97 được biết con đã hành triển từ nội tâm nội thức phát triển qui về một mối. Sức hút thanh nhẹ diu tiến tâm thức của hành gia phát triển từ trung tim bộ đầu, gọi là điển tâm, cảm thức xuất ra đi đây đi đó, từ trung thiên trở lên, rất nhiều thắng cảnh tốt tươi và trật tự. Nghiêm chỉnh hành như vậy sẽ có cơ hội đánh lễ Phật Pháp khứ trước lưu thanh sẽ đạt tới sự vi diệu vô cùng tận.

Trung tim bộ đầu nhịp là điển tâm phát triển, có thể phá mây để thấy sức mạnh thanh nhẹ làm việc bằng cách nào?

Công phu luyện đạo giờ Tý là giờ trời đất thông khai, nhịp tim lại càng phát triển nhẹ và sáng hơn, gọi là ngũ uẩn giai không. Càng hành thì sẽ càng thấy rõ tiểu thiên địa, thần kinh não hóc đều phát triển, hành gia tự cảm thức được thắng cảnh tuyệt tác của trời Phật có một không hai.

Đại phúc con mới được nhìn thấy và hiểu rõ cảnh thanh bình của trời đất, tâm thức sẽ được an yên và tự tại. Thực hành thanh tịnh, thì mới cảm thức được xú ta có tất cả. Đấng Tạo Hóa đã sắp đặt đầy đủ, càng hiểu lại càng khiêm nhường hơn. Lúc ấy mới cảm thức được Thượng Đế, Hắc Bi Phật là vi đại, nơi nào cũng có sự hiện diện trong thâm tình phục vụ của Ngài, hiểu được thì hành gia sẽ bằng lòng dấn thân vô quái ngại độ tha tại trần.

Con bài phục sự vi diệu của Đấng Toàn Năng thì con sẽ có nhiều cơ hội cảm thức được nguyên lý của trời đất mà hành sự, đẹp bỏ tự ái. Luồng điển ti ti không khác gì hải triều âm vang trong tiểu thiên địa, tứ gia hợp thành. Nhịp tim làm việc 24/24 là đúng - hòa hợp là nghỉ ngơi, kích động là mê làm. Trời đất và đạo đang diu tiến con. Con nên an tâm tu tiến. Khứ trước lưu thanh điển giải là đúng!

Chúc con an lành trong thanh giới thanh quang.

Qui Thương,

Lương Sĩ Hàng,

(673)

L 1 2.11.97

Trong Kính Thầy

Kính thưa Thầy quý mến của con
nghèo khổ và tất nguyện của Thầy.

Thưa Thầy, chúng con luôn nhớ xin ơn luôn
luôn hộ phù Thầy và toàn thể gia đình an khỏe

Thưa Thầy, con rất thích đọc thư của Thầy
vì trong đó chứa đựng một đời nổi loạn đời đạo,
về mặt tinh thần nhất là các siêu việt bậc. Quả
cái trần gian đời với Thầy không là gì. Con càng
tóc, càng say mê ý nghĩa từng từ của Thầy
nhất là quý báu cho cuộc sống hôm nay.

Con thầy tất cả học trò của Thầy đều say
sưa nói về Thầy, em cảm thấy sang trọng
cho con một sức sống mới. Thưa Thầy, con
chạy ông Phạm Cao Thắng và Nguyễn Đức Hạnh
Thầy giới thiệu về Trường Đức của ông con.

Hồi phát tâm một cách sâu đậm, cũng
nhờ những lời vàng ngọc của Thầy trao ban.

Kính thưa Thầy Con sống với các em
gần 10 năm, gặp biết bao nhiêu khó khăn
nghèo khổ, đồ cũng không ít nước mắt. Có
nhiều lúc buồn chán, đau khổ không chat, nghẹn
tưng, nhiều lúc tưởng trên đời lo cho các em. Nhưng
hôm nay nhờ tình thương của Thầy và quý vị đại
ân nhân, bỏ mắt thôn cũng như thay đời?

ơng vẫn để đời giải quyết, nhẹ nhàng.

Đây con xin vòng tay Cảm Ơn Thầy và quý
Vị Đại Ân Nhân, nhất là ông bà Phạm Cao
Thắng và Nguyễn Đức Hạnh. Giờ đây con cảm
thầy lòng hàng Đại Nhân Hối hận, như lời Thầy
nói " Ở đời này không có gì quý hơn Xây dựng
và phát triển Tâm Linh ". Ông, Bà Thầy, con
thầy Thầy sống can thiệp sống làm người và
những học trò thân chúng của thầy cũng vậy

Chúng con luôn nhớ ơn Thầy và
quý Vị Đại Ân Nhân của chúng con trong
lời Khích, khích và Thúc Chứa, Thầy là học
trò của Thầy sống Jung như lời Chứa phàn
" Ta khát cái người cho ta uống. Ta đòi các
Người cho ta ăn, Ta trân trọng các Người cho
ta mặc v.v. Vậy các Người hãy sao hưởng
Vinh Phúc đời đời.

Chúng con xin trao và Thầy và quý
Vị Đại Ân nhân những lời chân thành của
chúng con.

Con  P. A. D.

T.B. Đây là lời của Thầy con ngắm
li nghiên lại đã hiểu lâu.

(675)

San Jose, ngày 20 tháng 11 năm 1997

Kính gửi soeur N

Vui nhận được thơ của soeur đề ngày 8/11/97 tràn đầy tình cảm bác ái đối với người khốn cùng mà soeur đã nâng chiều khoảng 40 năm qua. Sự kiên trì và nhịn nhục mà soeur đã hành trong cảnh thiếu thốn, tinh thần phục vụ tràn đầy ý nghĩa tốt đẹp của non sinh quang.

Phước cho các em được sự tin yêu và xây dựng của soeur. Mai cho đến ngày hôm nay, lại gặp được nhiều người có thiện chí cứu đời vượt bể khổ của trần gian. Hồn là sự sáng suốt tạo dựng bởi Đấng Toàn Năng. Phải theo dõi nguyên lý vô sanh mà hành triển.

Hoa Tình Thương

40 năm xây dựng cảnh thương người
Bác ái từ bi vẫn rưới tươi
Tâm đạo tình đời nay giác ngộ
Trời cao không phụ kẻ thương người

Thương người hàng tiến chẳng rời
Toàn năng xây dựng vượt nơi tình đời
Hồn là chánh gốc chẳng rời
Xác thân tạm bợ sống nơi tình người
Bình minh chiếu sáng vui cười
Toàn năng ban chiếu người người lạc an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Thành tâm phục vụ hai hàng lệ rơi
Tình thương chỉ biết có Trời
Dựng xây xây dựng hợp thời thăng hoa
Sống chung trong cảnh chung nhà
Có ăn có mặc có hòa có vui
Tình đời đen bạc rèn trui
Tự mình thức giấc tự vui lấy lòng
Biết Trời chẳng có cơ còng
Trong không mà có chẳng trông vẫn thành
Cảnh Trời ban chiếu diệu thanh
Khí thanh hỗ trợ tình anh em hòa
Dù cho xa cách gần xa
Anh em là một chan hòa tình thương
Thế gian tạm cảnh dựa nương
Thiên đàng cảnh thật vẫn thương loài người
Bằng lòng học hỏi rưới tươi
Tình người sống động vui cười nở hoa
Các em chung sống một nhà
Thương nhau đìu tiến vượt qua khổ nạn
Thế gian cho đến thiên đàng

676

Chơn tu chẳng có giận hờn
Bình tâm nhịn nhục keo sơn đất trời
Cùng chung giải tiến chẳng rời
Vía hờn chung cánh chung thời thăng hoa
Biết mình biết họ chan hòa
Trời ban thanh khí chan hòa tụ tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Trí tâm tu luyện giải mù giải mờ
Cảm thông nguyên lý từ giờ
Trí tâm là một thiên cơ hợp bàn
Chung vui vẫn cảm thấy an
Suối tình tuôn chảy vượt sang đạo đời
Bao năm vẫn thấy chơn lời
Sanh trụ hoại diệt hợp thời tiến tu
Hờn nay phân giải mê mù
Trong không mà có vẫn tu vẫn hòa
Tình thương sống động gần xa
Cộng chung một mối cùng hòa tiến lên
Tâm linh khai triển đạo nền
Bền lâu vững tiến chẳng quên tình Trời
Quý thương soeur đã vì đời
Nay hờn thức giác hợp thời thăng hoa
Thiên thần đón rước chan hòa
Tình thương đạo đức chung nhà dựng xây
Chúc soeur vui tiến hàng ngày
Thanh tịnh là gốc đổi thay thế tình.

(677)

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

C B Việt Nam

Ngày 06 tháng 10 / 1997

Nam mô A-Di Đà Phật

con xin thánh lễ thầy ba Lay

Kính thưa thầy, con tên là
Trần Thị P con được
may mắn gặp cô Mã Tô Anh
chỉ phép lành đón rày đờ
ba năm. Kính thưa thầy, con
ngồi thiền thường hay bị quên
mê, nghiên bìn rai mà
không biết, rày con viết thư
câu xin thầy chỉ dạy cho con.
(678)
con nguyện cố tâm hành pháp
đi khỏi phụ Lồng thầy.
cười thờ, con kính chúc thầy
an khang trường thọ.
Đã con kính xin thầy một bùa thờ

(679)

đề em học hỏi thêm,
Thôi em xin tạm dừng bút.
Sưu gữ ngày 6/10/97
em -

Đ

San Jose, ngày 22/11/1997

T P' con,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 16/10/97 được biết con đã và đang thực hành pháp môn đã 3 năm nhưng vẫn bị ngủ mê nghiêng về bên trái và vì con làm Pháp Luân Thường Chuyển chưa đúng. Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu. Hít càng nhẹ càng đều và không gián đoạn thì bộ đầu mới thẳng được. Mỗi buổi sáng phải uống nửa trái chanh một chút muối và tiêu trước khi ăn sáng nửa tiếng đồng hồ, liên tục như vậy thì bộ tiêu hóa của con sẽ tốt hơn, thì sẽ bớt mê ngủ. Con nên tìm xem video Thầy đã thực hành chiếu theo đó mà hành thì sẽ không bị sai.

Bài thơ con xin như sau:

Trần thế trở trâu mùi tục lụy
Thị hòa tâm sự tự tầm suy
Phường nhơn tạo động nan tu tiến
Giải quyết chính mình tự xét suy

Xét suy đòi đạo uy nghi
Tiến trong đà tiến cũng vì tâm thân
Nguyên tu đóng góp một phần
Lui về thực chất ăn cần dựng xây
Tu hành khai triển tâm này
Tự tu tự tiến vui vầy độ tha
Chon tu khai triển chữ hòa
Khai thông chon điển hiểu xa biết gần
Tu tâm sửa tánh ăn cần
Đời là tạm cảnh ăn cần dựng xây
Tâm thân hoàn cảnh là Thầy
Sửa sai tiến hóa vui vầy cảm giao
Cùng tu kẻ trước người sau
Tri tâm thực hiện pháp trao tận tình
Càng tu càng tiến càng mình
Tình ta tình họ tình mình dựng xây
Tự mình thức giác đối thay
Cảnh đời là tạm dịp may vẫn còn
Thực hành tự nguyện lòng son
Qui y Phật Pháp chẳng còn si mê.

Quý thương,

Lương Sĩ Hàng

680

L 23-11-97
H2

2 & ngày 13-10-97

Kính thưa Đức Thầy -

Con về đây cũng được 2 tuần, về với cháu
Đặng - cũng con được thăm anh và cũng
thức bác, có cũng thêm các khu' là một
gan. Nên không bị lúc hơi nóng - không thì
hơi nóng lúc lên tận đầu và thoát ra
ngoài bên thì vào khoản 10 giờ đến
12 giờ trưa và thức thì cũng như -

Hay cũng thấy hết, con cũng biết xin
Cam Lộ Đức Thầy đã cho con biết mà đi
chưa hết - Tại Mỹ, con cũng không
đi làm thường xuyên, nên không có
Medicaid, cũng không có bảo hiểm, nên
mỗi lần đi bác sĩ, qua nhiều giai đoạn
thử máu, nước tiểu phải hết cũng hơn
cả tiền về máy bay - về VN - mỗi lần
đi thử và khám cả con cũng thấy
kém sức khỏe thêm, vì vậy con cũng
lo về đây chưa thì theo tổng ý

Chứng con về có mang theo CD
Đức Thầy giảng, cassettes trên CD và
phim quay sinh hoạt và Đức Thầy giảng
quay ra ở bang Bona Bon. Con cũng
sẽ xin sang ra thêm cho các bạn xem.

Con cũng được nghe các bạn khoe
ai cũng có thể của Đức Thầy gọi -

khác cho nhau xem - Học vào cuốn
Cassette một nghe đi nghe lại, không
bị dạy của Đức Thầy

Tại đây, ai cũng an tâm tu học
và hướng đến Đức Thầy -

(681)

gần như đa số ai cũng có hai hieu
Bảng giảng - đa đông, học được thì ở
đây của được có, lớn cũng kể ban
đây Atlanta như là người qua tiếng dân,
nay cũng đã quen ở đây, thêm vào
khóa 7 giờ đến 8 giờ mỗi sáng, đều nhất.

Thưa Đức Thầy, lớn có nghe kể, ở Hanoi
có Thiên Đuôi, và anh Hồ Văn Em cũng
đã có giấc phép. Tuy nhiên từ lúc phải
có gram học và phải và mỗi Thiên Đuôi
phải có 2 người đi học theo từ lúc.
Lớn không phân làm các ban dạy tu cầu
thường an phần tu ở nhà.

Chau Dung về cũng ghé các Thiên,
học ra kinh phí, tại tại về viết cho
học sinh nghèo và cho tiền bài học sinh
không có đồng tiền học phí, lớn ngoài
sự sinh hoạt Thiên cũng bằng tuần thường
liên nhau phụ giúp về đây và hướng
về đây, nhiều hơn.

Nhân tiện hôm nay, lớn cũng cu
xin Đức Thầy cho cũng lớn được tới
khi cần nhà khác vì cần nhà liên
tại cũng lớn bị các ôn loại nhà
ở gần như trong cùng nên khi am
trong nhà không thoát ra được.
Trái lòng lớn kính Đức Thầy
bức nào cũng khỏe mạnh. và vui vẻ

Kính bái

Minh Huệ

M C

(682)

San Jose, ngày 23/11/97

M. C.

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 13/10/97 gửi từ VN được biết con và Dũng đã bình an về đến nơi và đang chữa trị.

Hiện tượng mà con đã kể trong thư là hiện tượng máu cao, không nên ăn muối và đường, ăn nhạt và uống nước chanh, mật ong đều thì sẽ được thuyên giảm. Còn về băng giáng và thơ phúc đáp của Thầy đều phục vụ tùy duyên của mọi người. Con về đây cảm thấy mọi người đã và đang khao khát tình thương trong tinh thần bất vụ lợi.

Thầy lúc nào cũng không ngần ngại phúc đáp từ lá thư một, mọi người nhận được sẽ vui và an tâm tu học. Sự liên hệ giữa Trời và Đất, bản chất thiêng liêng được phát triển, xây dựng và phục vụ không ngừng nghỉ của Thầy luôn luôn sát cánh với người có tâm tu. Còn về việc chọn chỗ ở thì do con và gia đình chọn nơi hạp hướng mà ở.

683b

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hàng

25/11/97
M

Hình Châm Châu 17/11/97.

Chưa thấy! Con gần làm 7 năm nay 37 tuổi con xin danh là thấy. Dẫu thế không gì quý hơn, chỉ là bài thơ của ông. Thấy thấy được đời dài sức khỏe con mừng.

Chưa thấy hôm nay con có bài thơ mừng năm mới với thấy qua công trình công phu của con. Chưa thấy từ ngày con rời khỏi VN cho đến nay là đã hơn 12 năm rồi. Đã lòng con lúc nào cũng thương cha mẹ, nhớ anh em ở quê nhà. Cha mẹ của con hiện nay đã già rồi, bệnh tật liên tục. Đã lúc này con ở quê ở gần với cha mẹ, để trả hiếu cho cha mẹ. Nhưng lòng con cứ ~~trần~~ băn khoăn không biết làm sao. Một hôm con gặp một anh bạn đã ra PLVV. Anh ta nói với con nếu muốn thăm cha mẹ thì phải ra theo PLVV để trả hiếu cho cha mẹ. Con hiểu phải làm sao. Anh ta nói phải làm theo như thế này, phải nghỉ ngơi... V.V. Con đồng ý làm theo anh ấy nói. Khi con nghỉ ngơi vào khoảng hai năm, thì con cảm thấy càng thì đẹp hơn lúc trước. Luôn mặt càng sáng láng, con thấy cái phải này hay quá. Con tiếp tục năm phải mà hạnh. Nhưng thật là con không hiểu PLVV KHB là gì. Nhưng

(688)

Trong lòng con lúc này cũng nghĩ đến
cha mẹ ở VN. Con cố gắng tự mình,
cứ đi đi lại lại con phải hành công phu, thì
cảm thấy bị đau mắt đang hết lần.
Sau một thời gian khoảng 5 năm. Có
một đêm chiêm bao, con thấy thấy trong
giấc chiêm bao. Con nhìn thấy dân là
thầy, rồi thấy em con đi qua một hòn
núi rất là lớn thì con gặp một người
đàn bà. Vừa khoản 2 tuần lễ sau thì
có một người đàn bà con đi đến nhà chị
Long ở là hache 5/ Fokon, trên con
đường đi đến nhà anh chị Long Joan li
núi không, thì đúng em bắt như trong
giấc chiêm bao mà thấy đã em con đi
đến nhà anh chị Long, hỏi con? Bà muốn
đi đến thiên diện không? Con trả lời muốn
chứ! Nhưng mà nghĩ ngại mất công đi
phải đi đi đến đó, sẽ làm phiền
các anh chị ở thiên diện. Thế như thế
chàng anh chị Long cũng không muốn đi
đến thiên diện vì T.H.V.C. Con không biết
(689) tại sao mà ai đưa khiến anh Long em
con đến thiên diện. Khi đến thiên diện
con gặp các anh chị ở thiên diện, con
đi lên trên đánh lễ thầy. Rồi sau đó
các anh chị em bà và kèm cha con
làm có đúng pháp không. Con làm
đúng không hay. Con cảm thấy các
anh chị ở về lo lắng cho con, con

Kết mừng và em nghe băng không đúng
bóng ju luyện bóng phá 5 năm trên gương.
Sau đó các anh em lại hỏi em có nghe băng
của thầy không? Con thật sợ mà nói
Con không có băng của thầy. Con làm
sai rồi các anh em ở giữa đến đến giờ
chức, con xin phép đi về. Trên
đường đi có có yên mình mới về nhà
chết, thì con đi đến nhà yên mình theo
lời của con một kẻ băng CASSETTES của
thầy, con mừng quá. Con cảm ơn yên
Đình. yên Đình giờ em làm việc cho
thầy, anh em cảm ơn thầy. Vậy hôm nay
con viết thư này đến xin cảm ơn thầy.
Nhờ con nghe băng của thầy giảng,
hôm nay con được yên thêm một bước
mới. Như vậy mà chúng của con cũng
zu hơn. Vì chúng con có gắng công
phục đi đến tập hai bóng sư thầy.
Bên có vài lời tâm sự với thầy, cuối
thư một lần nữa cầu mong thầy được
đời dài sức khỏe đến đây con xin
tạm dừng bút / Con.

(690)

"Con xin hỏi thầy trong giấc chiêm bao
con thấy thầy có phát không thầy?)"

Madison, ngày 25/11/97

T M con,

Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 11/11/97 được biết con có duyên may gặp được PLVVKHHBPP đã và đang thực hành cảm thấy hay và vui đẹp.

Con biết quý thương mẹ cha và anh em là điều lành cho gia đình của con. Nay gặp được pháp lý và bằng lòng thực hành đúng pháp và đã tìm được nơi thiền viện chung hành của huynh đệ tỷ muội đã và đang hành. Con cảm thấy mọi người đều thương quý nhau trong thực hành và con cũng đã gặp được Yên Minh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Con muốn báo hiếu mà chịu tu thì mới thật sự là báo hiếu. Cha mẹ không bao giờ muốn con bệnh hoạn và quên gốc nguồn của tâm linh. Nay con thực hành phương pháp trở về với chính con và cảm thức được gốc gác vô sanh bất diệt mà tu, thì tương lai con sẽ ổn định vô cùng. Con tưởng nhớ Thầy trong cái tướng nó có tượng, nhớ Thầy sẽ thấy Thầy trong mộng, đó là chuyện nhiều người đã từng thấy, chứ không phải một mình con.

Con cố gắng tu thì con sẽ gặp được Thầy bằng xương bằng thịt, thực hành phát triển tâm linh thì tràn đầy sự may mắn có dịp con nên nghe nhiều bằng giảng của Thầy, con sẽ vui và hiểu được nhiều chuyện hơn xưa. Vợ chồng đồng tu đồng tiến thì gia đình sẽ tạo được hòa khí xây dựng cho nhau thì mới thật sự là tiến hóa rõ rệt. Vía hồn sẽ được an vui. Thầy sẽ đến Pháp dự cuộc chung sống hòa bình của các con tại Âu Châu vào 18/2/98 tới tại Thonon, Pháp.

Tu PLVVKHHBPP là xây dựng nội tâm cho phần hồn được tiến hóa tốt ở tương lai, không mất tâm và cũng không mất của, lúc nào cũng vui hành trong thanh tịnh.
Chúc vợ chồng con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

(691)

C ngày 23 tháng 8 năm 1996

Bác Cẩm Linh!

Em gửi hết cho con chúc bác Cẩm Tiên
nên trên con đường đạo.

Hôm nay con có vài đôi lời viết gửi
đến cho bác Cẩm. Về phần con thì vừa
phiên náo, buồn rầu, khóc hoài làm
cho má con khổ. Bác Cẩm có cách
nào dùm cứu con được không? Nhiều khi
ban đêm con cứ kêu bác Cẩm thăm
ở trong lòng hoài hê! Con đã chọn
nghề tu theo bác Cẩm rồi, nhưng mà
tu chưa được bác Cẩm như! Con về
phép sai hôn, năm pháp luân, con làm
không được. Bụng quanh thế xác của
con, tin lâu mà quý ~~lao~~ không hề
bác Cẩm như!

(692) Khi đến đây xin ~~ta~~ con xin tạm
đứng ~~lại~~ bút, con viết ít, bác Cẩm hiểu
nhiều. Cho con chúc bác Cẩm vạn sự và
may mắn trên con đường đạo.

T.B. Con ở đây đi học
thi chẵn, nghỉ học ở nhà
thi chẵn, đi chơi cũng chẵn
lên, làm sao lấy giờ buổi
bấm nhĩ!

chẵn của bác
bấm
trượt
T L T

(693)

Khi nào bác bấm nhận được ~~lên~~ lên thì
thi hỏi âm cho con gặp,

Reunion, ngày 28 tháng 11 năm 1996

L T ,

(694) Bác Tám đã nhận được thư của con đề ngày 23/8/96, được biết con đang bị bệnh thần kinh suy yếu. Con cần phải khám bác sĩ hay là mua thuốc thanh lọc. Nếu cần, thì con có thể liên lạc với chị Hoàng Vinh nhờ mua thuốc thanh lọc dùm con. Con nên ăn uống điều độ, có trật tự. Nếu bộ ruột không thông thì bộ thần kinh không ổn định. Ruột dơ thì khối óc không thông. Trước hết, con nên đi khám bác sĩ thần kinh càng sớm càng tốt. Con không thể tu bây giờ, vì xác con không sạch thì trược khí bám xung quanh, không giải được. Vậy con nên lưu ý xem bác sĩ thần kinh xem thế nào, rồi thấy nếu cần thanh lọc, thì có thể liên lạc với chị Bê nhờ mua thuốc thanh lọc, cho khỏe, nhẹ nhàng thì mới thiền được. Con cũng cần phải thể thao hàng ngày, như đi lội, đi bộ, thì bệnh con cũng giảm được,

Chúc con vui khoẻ.

Quý thương,

K 96-7-22

Đính thưa
Thầy và chị B của em.

Chuyến đi của em không được may
chị ơi - em bị mất vé - và mất
tiền - lại gặp ông chủ qua đi
chị ơi - thầy nói em đừng mua
nếu em có đi - thì chú tao
tôn thờ.

Thưa chị và Thầy em về
ngày 16 - 19 con gái em ở
NEW YORK gọi về cho hay là
ngày 29 - 7-96 này nó qua,
vấn em đừng nói nó gọi qua
chị em gọi điện mấy lần mà
không thấy ai bắt máy, em vội xuất
vấn ra ngân hàng Sài Gòn mua
phiếu này gọi? Chị may chị sẽ
nhận được như ý. Chị bị em vội
thước cùn đã khiến làm
chị ơi - Thầy ơi - Con thơ được

695

22X10

nhưng một lúc sao con qu' qu' qu'
lúc nào th'ng tay -
sắt th'ng là - u h' v'ng -
Ch'ng ơi, ch'ng ơi.

lúc m'nt qua con u'ng: đây th'ng
th'ng lại bị đ'ng l'ng - và u'ng ở
tr'ng b'ng - gi'ng như u'ng - l'ng
sao em không b'ng - gi'ng như
tr'ng đ'ng con u'ng đ'ng, đ'ng l'ng
sắt là u'ng - một h'ng l'ng em
m'ng - đ'ng đ'ng.

con th'ng và ch'ng ch'ng cho em
ph'ng l'ng c'ng v'ng.

13 t
C'ng b'ng



(696)

Reunion, ngày 28/11/1996

T con,

(697)

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 22/7/96 được biết con đã từ VN về bình an. Chuyển đi của con không may mắn, vì Thầy đã đoán trước rằng con chỉ rước trược vào thân mà không có ích lợi gì. Hiện tại con hành pháp mà lại không hành được; đó là vì bộ ruột còn bón. Vậy con nên tiếp tục thanh lọc ruột, gan và thận. Chị Bê sẽ gửi thuốc cho con nếu cần. Khi thanh lọc xong, con sẽ khỏe. Con tiếp tục uống thuốc, và báo cáo cho Thầy biết, để Thầy giúp đỡ con. Không sao, có nạn thì có cách gỡ nạn, rồi mới tu được.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Yorba Linda, ngày 9/12/97

Anh T

Tôi đã nhận được thư trước của anh và đã trả lời rồi. Nay được tin anh chưa nhận được, lại được biết anh thiên theo ý muốn, chứ không phải thực hành như chúng tôi đã và đang hành chung một pháp.

Còn về việc lỗ tai lưng bưng, nên đi xem bác sĩ về máu cao. Nếu thực hành đúng theo PLVVKHHBDD thì phải Đoi Hỉn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiên Định mới giúp được bệnh lật vật trong người.

698

Chúc anh vui tiến và kiểm lại sự thực hành cho đúng hay không?

Quy thương,

Lương Sĩ Hằng,

T. 15. 12. 97

12-13-97

Thỉnh Đức Thầy, đồng thời 2 cái T.Đ
Thầy ghé Hạnh - Đức, không ghé Thiên - Thực
lĩnh bao vải con là mình là con ghé, và ban
đạo cũng đặt câu hỏi vì lửa đó mây chực ban đạo
đang chờ Thầy, tới 3 giờ chiều, con có gọi điện
thoại cho Thầy, nhưng không được Thầy bắt phone
con cũng hỏi liền, cô Quý nói Thầy lên
T.V - gặp, là vì con muốn gặp ngay để ban
đạo nghe tiếng Thầy một chút để thăm là ui
rồi

699

Giữa hôm lễ T.V. lĩnh có lên ở Phong Nam bị
bình, và khi về mặc đám mưa bị cảm, cũng
tôi cho lĩnh hy sinh nhiều, nhưng tâm Đài ai cũng
còn chút dính tử tử mới lột được đó Thầy.

Đến Thầy về Thầy nhớ ghé Thiên - Thực
một đôi giờ là nó vui lắm đó Thầy.

Chơi vài hôm kính Thầy rõ lòng các con

kính bái

96g114k

Las vegas ngày 14 tháng 12 năm 1997

K con,

Thầy vui nhận được thơ và quà của con, cộng với lời trách móc của Linh. Thầy nhận thấy các bạn đạo còn nhiều chấp mê và không xét kỹ. Hôm Thầy đến Thiền Đường Hạnh Đức, Thầy có nhận được điện thoại của anh Hội Trưởng Lê Văn Lạc cho hay rằng sẽ mời bạn đạo Thiền Thức đến thăm Thầy chung với bạn đạo bên Hạnh Đức, Thầy chỉ làm việc một lần là đủ rồi. Nhưng nay nhận được thơ của con thì trái ngược. Người tu chung đường lối thì phải đồng nhứt với nhau, không nên chia rẽ, tinh thần tu học rất yếu tạo ra điều không tốt. Lúc nào Thầy cũng có tinh thần phục vụ chung. Ước mong các bạn đạo nếu có thương Thầy, kính xin bạn đạo tha thứ cho Thầy kỳ này nếu Thầy làm sai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các con.

Quý thương


Lương Sĩ Hằng.

(1)- Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 1995

Kính thưa Thầy, Trong một buổi hành thiền, chợt xú động tâm linh. Con chợt nghĩ đến Thầy trong một niềm tin và một tình thương mãnh liệt. Không biết từ đâu con cảm thấy thốn thức không ngủ được, một sự sung sướng chưa từng có. Trước đây khi nghe Thầy giảng ở Việt Nam con chỉ đặt sự tin, mà không có được sự thương yêu và cảm thông như bây giờ.

Con vẫn biết, cõi đời vô thường, con đang đi trên con đường qui không bất tận. Cuộc sống hôm nay, Cha Mẹ, bạn bè, xã hội đã cho con kiến thức, vật chất, dạy cho con cái có; cái tôi là, tôi được..... rất nhiều,.....nhưng Thầy đã dạy cho con cái buông xả, phải tay, thành thơi, hay nói chung là cái KHÔNG bất tận. Biết nói sao cho đúng được cái KHÔNG chơn lý đó, nó đã cho con sự an ủi và mở trí rất nhiều. Nhớ đến công ơn của Thầy, con kính gửi đến Thầy những vần thơ thô thiển của con, mong sự cảm nhận và hồi âm của Thầy

Bé bỏ cái ta, cái ngã đời
Tám điều bát chánh giảng muôn nơi
Lương tri siêu xuất ngoài tam giới
Sĩ nhục hoà thân vẫn độ đời
Hằng ở trong trần chen danh lợi
Vị tha, kham nhẫn chẳng hề lời
Tôn trọng đạo Trời hoàng pháp mới
Sư danh không nhận, Phật thành thơi
Kính Thầy, trong tình thương với vợ
Yêu thương bản bạc, chẳng hề với
Cửa lòng xin nguyện một ngày mới
Con bước trong, cái ngã muôn đời

Bé cười bé nói đã bao lâu
Tám bệnh* chúng sinh vẫn khổ sầu
Lương y vì bệnh tìm linh dược
Sĩ diện, nhục nhằn có quản sầu

Tu Tu T H H H B E H O N T H H H A H H
T K O T K I E N M I A H T T O M T U H U I E N V I E
B A T D I A T N O S T O N H N O I T A N D O
T H A C U T H O N H C H A N H P H A P G I A I T R A M M I E
K H U Y E N N H A O I T A I T H O ' X O D I M L O A N
G I T R I M E T O M L I E T U V I E T S I N H
K H O C H A N H T R O N G I A N G I A O B E M O A N
B I N H T O M T U H O C D A T T H A N H Q U A N C

Quí Thầy

M. M. M.

(701)

Handwritten notes and initials in the top left corner, including a large 'A' and some illegible scribbles.

27 tháng 11 năm 1997.

Kính gửi Đức Thầy thương yêu của con.

Thấm thoắt mà đã 8 tháng trôi qua, con xa Thầy. Xin Thầy thương, tha lỗi con. Hôm trước con có nghe Thầy mở mắt, con đã định viết thư thăm Thầy, nghĩ sao lại thôi. Bởi vì con vẫn còn nuôi dưỡng tính giận hờn, nhỏ mọn. Con buồn 1 lần Thầy đã hứa gặp con rồi vì ai đó. . . lại thôi. Đôi khi con nghĩ đại, không biết Thầy có vướng mắc những 'dây mơ rễ má' chằng chịt như nhiều vị Vua trong lịch sử đã bị. Cá nhân con, đời này đâu không gặp được Thầy bằng xương, bằng thịt, cũng không hề suy nghĩ công năng tu tập. Con tu cho con chứ có phải tu cho chị hàng xóm đâu. Nhưng con rất muốn nói với Thầy lời này. 'Không ai có thể ngăn cản tự do của con mới điều đúng, nghĩ điều đúng và làm điều đúng' Con có được ý chí cương quyết này, hoàn toàn do con khổ công tập luyện pháp Thiền của Thầy . . . yên dạy. Suy nghĩ trên miền như vậy, con quyết định sẽ không buồn nếu đời này, kiếp này con không còn cơ hội để đến gần Thầy. Duyên Thầy trò thắm thía bởi nhiều hình thức. Thật ra, một ngày 24 tiếng, không lúc nào con không nghĩ đến sự hoàn mãn của linh hồn. Để trở về hoà nhập với hư không đại định. Bước đường đi tối, Thầy là ngọn Minh Đăng soi sáng khắp mọi nơi. Cá nhân con, bằng cả tâm lẫn thân, con kính phục Thầy trên hết tất cả những vị truyền pháp hiện ở thế gian.

Tết này con về VN thăm Mẹ của con, một tuổi với Thầy. Mẹ của con ăn chay cũng gần bảy năm. Hằng ngày ăn tâm bằng cách tụng kinh, gõ mõ. Tâm thức của Bà không biết đã tiến đến cảnh giới nào nhưng sức khoẻ rất an khang. Có điều Mẹ của con lo lắng vật chất hơi nhiều cho ngày chung cuộc. Con còn một đứa con gái lớn, không lập gia đình. Hiện nó đang tập Soi Hồn, thờ Chiêu Minh. Mỗi Chủ Nhật nó đều đến Thiền Đường Hồ Văn Em. Con cần về VN để trước là khuyến khích đứa con gái, sau là an ủi Mẹ con đừng quá lo lắng cho thân xác. Con hoàn toàn đồng ý với Thầy, khi chết rồi, thân xác chỉ là một đồng thị thi. Cho chó ăn cũng được. Làm mắm cũng xong. Đã nhiều lần con viết thư chỉ cách cho Mẹ con, rằng kê răng, miệng ngậm, niệm Phật trên đỉnh đầu. Nhưng không biết Mẹ con có làm hay không.

702

Con rất muốn đi dự Đại Hội Hội Tự Tâm Linh ở Las Vegas, nhưng không đủ tài chánh. Hễ đủ về máy bay thì thiếu tiền xài. Dù tiền xài, tiền về Đại Hội thì không có tiền về đi. Thầy thương con đừng rầy con nha. Con đi mượn chắc cũng được nhưng sau đó nặng nề lắm. Sau Thiền Ca Úc Châu, nghe nói Chị Tranh sẽ tổ chức một trại hè ở Cairns. Con sẽ chuẩn bị đầy đủ đạn dược để lên đường. Con rất vui nếu tận mắt nhìn ngắm quang cảnh Cairns, một trung tâm du lịch nổi tiếng của Úc Châu. Để sau đó con sẽ viết một bài thật cảm động hầu giới thiệu nơi chốn thanh tu của Vô Vi như nhiều bạn đã yêu cầu.

Sydney hiện như trong một lò lửa. Đang lúc con viết thư cho Thầy, bên ngoài nhiệt độ lên đến 39 độ héc phân. Hữu duyên con được bạn bè ưu ái tặng một bộ 20 cuốn Giáo Lý Cao Đài. Một cuốn Lời Phật Dạy (dịch kinh Pháp Cú). Có cả một cuốn Đạo Đức Kinh quý giá của Lão Tử. Con không biết giải nghĩa sao, nhận xét của con hình

như không giống nhiều bạn đạo, về Thầy. Đọc Kinh Thánh, con thấy Thầy trong đó, giống như Đức Chúa Giêsu. Thầy là một nhà Cách Mạng trên tất cả những người tự xưng tụng là cách mạng ở thế gian. Đọc Lão Tử, con lại thấy Thầy là Lão Tử. Đọc Kinh Pháp Cú, không còn ai là một Phật tử thuần thành hơn Thầy. Cho con miễn bàn đến Giáo Lý Cao Đài. Đến với Vô Vi, chỉ một thời gian ngắn, nhưng con thấy thân quen như từ bao nhiêu kiếp. Nhất là đối với Thầy. Bất cứ lúc nào con nghe bằng Thầy con cũng mãn nguyện và sung sướng quá. Con hành địa có một Sư Phụ Uyên Bác, Thiên Thông, Minh Địa như Thầy. Càng hiểu Đạo Trời Đất, con càng hiết chắc chắn một ngày không xa, Thầy sẽ phái rồi bỏ Thế Gian. Ngày đó chắc chắn sẽ buồn ghê lắm. Con buồn như bây giờ con không được gặp Thầy nhưng con vẫn an nhiên, vì Thầy luôn hiển hiện trong tâm thức con.

Con gửi Thầy 2 số báo Brisbane Tạp Chí ở Tiểu Bang Queensland. Mục Y Học của Ông Bác Sĩ Việt Nhân Chủ tịch Hội Phật Giáo Brisbane đã cho đăng một phần Công Phu trong cuốn Thực Hành Tự Cứu của Thầy. Sau đó con viết lá thư cảm ơn và đòi dùng giấy thiệu thêm. Tòa soạn có vẻ hoa nghiêm Pháp Thiên của chúng ta lắm. Bài báo đăng được 1 tuần, có một cặp vợ chồng là chủ một nhà hàng ở bãi biển Gold Coast, cách xa 100 cây số, đã đến địa chỉ của Anh Hội để xin sách về thực tập. Hai Ông Bà tưởng con ở địa chỉ trên. Anh Hội có cho họ số điện thoại của con. Con hy vọng càng có nhiều người biết Pháp, thực hành Pháp để giải bớt khổ nạn hiện tiền. Đôi lúc con đặt con vào chỗ của Thầy, con thấy như đầu quá, một mối quá. Thầy đúng thật là Kiên Cường, Dũng Cảm, Nhân Nại, Hy Sinh. Con bao nhiêu chữ nữa để diễn tả hết những đặc trưng hạnh đức Thầy. Ngôn ngữ nhiều. Con xin kính chào thương yêu Thầy của con. Quên, còn một chuyện nữa. Con đã bắt đầu vào truyện, cuốn truyện mà Thầy đã khuyến khích con. Viết thật. Viết hết. Truyện chia làm 3 phần: Phần thứ nhất kể lại thời thơ ấu. Lúc con đi học trường nhà thờ, chấp chứng bước vào đạo Thiên Chúa. Diễn tả một đứa bé tò mò, ương ngạnh thích khám phá những bí mật tâm linh, không để dành tìm lời của người đại diện Chúa những điều mà con không hề thấy bằng mắt. Phần thứ hai nói đến lúc con lập gia đình với một người ngoài Thiên Chúa. Con bị Cộng Đồng tôn giáo nhìn ngó như một kẻ phản bội, lòng trí con đau khổ, đầy vẻ với một tội lỗi mà con nghĩ thật là vô lý. Phần thứ ba, con gặp Pháp Thiên. Khi đó con mới thật sự hiểu được Thiên Chúa là ai. Thượng Đế đã an ban cho chúng sanh ở thế gian này những gì. Và Ông Phật là một vị như thế nào mà cả thế giới ngưỡng phục. Phần này sẽ chia làm hai. Giai đoạn 1, năm 1985, lần đầu con biết Pháp Thiên. Tu tập hơn 1 năm. Con đã gặp nhiều vị ở tôn giáo khác, đường lối, ngôn ngữ, tổ chức không hài lòng con, nhưng trong con lại nhen nụi lên một nghi ngại về pháp Thiên, về Thầy. Con bỏ Pháp. Giai đoạn hai nói chuyện mười năm sau, 1995, từ Úc con trở về thăm lại quê hương. Nơi đây con gặp lại các bạn Thiên ngày xưa. Nhìn các bạn sống trong thiếu thốn vật chất, con ái ngại đã đành. Nhưng điều gây chấn động sâu đậm tâm hồn con khi thấy các bạn vẫn kiên trì hành pháp dù không hề nhìn được Thầy một lần. Con ngưỡng mộ, kính phục và rồi

703

con suy xét. Trở về Úc, con quyết định trở lại hành pháp, và rồi con gặp Thầy. . . Phần ba con sẽ viết về Thầy, về các hội Vô Vi, về đạo . . . Trên đây con tóm lược sơ tình Thầy. Thầy biết không, đáng lý con đặt tựa là hồi ký nhưng một anh bạn nghệ sỹ nói với con, chỉ được phép để tựa hồi ký khi nào chỉ là một nhân vật tên tuổi, thì dụ như Công nương Diana, hay Phu Nhân Tổng Thống Hoa kỳ.. . . Sự thật, tình hình tự nhiên của con, con thật muốn phá lệ, cứ đặt là hồi ký thử xem sao. Biết đâu trước khi đọc, thiên hạ có thể cười cái ngu dại của con, nhưng sau khi đọc họ sẽ gạt gờ đồng ý. Thầy là người đã khuyến khích con, đôn đốc con viết tự truyện này. Con cố gắng viết cho xong trước khi Thầy rời bỏ thế gian. Thật ra con không thể nào không viết, đây là nỗi ám ức đè nặng tâm thức con gần hết cuộc đời. Con đã hoàn thành một phần ba. Sau tự truyện Tâm Linh này, con sẽ viết tiếp một tự truyện về cuộc đời tình ái, sự nghiệp đầy dẫy thất bại của con. Con hy vọng sẽ không có trở ngại bất ngờ nào từ bây giờ cho đến khi con hoàn thành tâm ước, để con sung sướng được Thầy thương yêu đặt lời tựa. NGOC SUONG kính Thầy thương yêu.

Xin Thầy trả lời cho con theo địa chỉ ở VN, con sẽ trở lại Úc khoảng giữa tháng 2-98. I t N S
Bình Dương, Việt Nam

704

Kính thưa Thầy,
Đúng là giờ trưa, giờ VN, ngày hôm nay Tết Mậu Dần.
Con sẽ không quên Vô Vi cho con gặp được con, tại địa
chỉ của con ^(mũi núi) để

Kính xin Thầy thương con, quan tâm chứng kiến cho gia
đình con. Con chờ tại Thầy.

Kieu

Las Vegas, 22/12/97

N S

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 27/11/97 có ý trách móc rằng Thầy đang bị bao vây bởi hàng rào an ninh mà con không được gặp Thầy. Thầy nhớ khi đến Úc cũng đã gặp được con trong buổi cơm chay thân mật giữa bạn đạo và con. Chúng ta đã đàm đạo rất cởi mở và thân mật, bàn về con đường tự tu tự tiến, những hình ảnh ấy chắc con cũng còn nhớ. Nay nhờ con bỏ công tu thiền, nhớ đến mẹ hiền, tự động về thăm mẹ trong tuổi gia nua và thực thi tâm lành tận độ của con đối với con gái của con; đó là con đang thực thi quân bình tâm thức, đời đạo song tu.

Mẹ con là người đã từng trải dần thân ở trường đời, thực hành nhin nhục nuôi dưỡng con cái khôn lớn, nay biết hướng về Trời Phật tụng kinh tu tâm dưỡng tánh là điều lành cho gia đình của con. Mẹ tu thì con sẽ được phước. Còn về đạo thì môn nào môn nấy có khoa, đừng tưởng chung khoa lạc đường. Vô Vi là không chấp không mê thì mới đứng đường.

Nếu con muốn thực hành đúng đắn về Vô Vi thì không nên xen kẻ việc khác vào óc, có hay cho cách mấy đi nữa, chung qui cũng phải tự thực hành thanh tịnh thì mới đạt thông và khai triển trực giác, cuối cùng của đạo thì phải trở về với ánh sáng vô cùng tận. Một ngọn hương đang chính mình phát triển, ảnh hưởng người kế tiếp và cứu độ quần sanh, như con hiện tại đã và đang tìm được một pháp để tự hành triển tâm linh tiến hóa tới vô cùng, chỉ có điển tâm mới giải quyết được muôn chiều tiến hóa.

Thầy có khuyên con viết một cuốn sách, Kiều Hòa có hỏi Thầy đặt tên quyển sách này, Thầy có cho hay là nên đề: "Cuộc Đời Phong Sương". Nay con có cơ hội về thăm VN và được thấy các bạn của con sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng vẫn bền chí vững tin và hành triển. Mỗi mỗi đều do tâm mà ra. Có tâm thì sẽ có cơ hội gặp Thầy tùy duyên phân định của Trời Phật.

705

Chơn lý là sự thật, cần viết sự thật trong cuộc đời phong sương của con là cũng đủ dẫn tiến mọi người tự tránh được tai họa ở tương lai.

Chúc con an vui trong cuộc sống tái hồi quê hương, thấm thía trong tình người.

Quý thương,



12-22-12-17
mm

Ngày 20 tháng 12 năm 1997

Kính Đức Thầy mến;

Một lần nữa chúng con được dự đại hội tâm linh cùng chung với đức Thầy, chúng con thành tâm hướng về bề trên đang ban chiếu thanh quan điển lành cho tất cả vạn vật được thái bình.

Một lần nữa chúng con được dự sinh nhật của Thầy trong ngày tết vô vi, chúng con không biết gì khác hơn là tu nhiều hơn và chấp nhận nhịn nhục để tiến tới như thầy đã tiến.

Thưa Thầy, ngày hôm nay con nhìn lại quá khứ. Con nhận thấy mình quá trẻ nãi cho một kiếp người chỉ có bao nhiêu năm học hỏi rồi ra đi mà không biết sẽ về đâu? may mắn thay con như những đứa con hoan đã ý thức được con dường trở về nhà củ đó là tình thương của pháp của Thầy, con không biết nói sao nổi vui mừng. Bao nhiêu tiền không đổi được, lời tán thưởng đối với Thầy không có giá trị bằng thực hành như thầy thường nói nhưng thưa thầy chúng con là bọn hồn ngu si và ý lại đâu có còn cái gì khác hơn mà phổ diễn. Chúng con thương Thầy nhiều lắm, từng bước chân của Thầy đi qua chúng con, chúng con tưởng rằng Thầy đang điều chúng con đi trên con đường đạo, thật là giây thơ đã tới chùng tuổi này rồi mà còn trông chờ Thầy điều bước.

Thưa Thầy con muốn làm anh hùng nhưng không muốn thiệt thua, nhìn thế sự mà con đã hiểu tình đời nên con tự nghĩ rằng mình như con ốc cuốn mình vào trong đó để chờ đợi mình gầy dựng lên cái dững chỉ chịu thua thiệt, con ngu đại mong Thầy đừng để ý vì sự cố chấp con đang phải, xin Thầy cho vài lời máng nhiếc, thành thật cảm ơn Thầy

L I



706

Lasvegas ngày 22 tháng 12 năm 1997

L: con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 20 tháng 12 năm 1997 cộng với món quà quý của con gửi tặng Thầy, thành thật cảm ơn vợ chồng con.

Người tu dưỡng mảnh lần lượt đã và đang thấy được sự giả tạm của tình đời đen bạc mà tu.

Hành đúng thì sẽ giải quyết được mọi việc tù tiền kiếp đã mang theo, chỉ có trở về với ánh sáng thì mới thật sự giải được, thực hành trong chất phát và thật thà.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

707

Calgary, ngày 10 tháng 12 năm 1997.

* * * * *

7.12.97-12970
MM

Kính lạy sủ-phụ của đệ-tử là
L Ử Ớ N G Thiên - sủ.

Kính lạy sủ-phụ.

Hôm nay đệ-tử mạo muội biên thư này kính dâng lên sủ-phụ lời vắn an chân thành của đệ-tử và cũng là để tạ ơn sủ-phụ đã cứu mạng sống cho đệ-tử, là chữa bệnh cho đệ-tử bằng cách ân ban cho đệ-tử cả phần Điện-Quang (đệ-tử đã cảm nhận được) và cả phần đối (sủ-phụ đã chỉ bảo cho mua thuốc OMX). Vì thế cho nên, bệnh của đệ-tử, tính đến hôm nay thì mười phần đã giảm xuống còn một, hai phần mà thôi. Thật là lòng từ-bi của sủ-phụ bao-la hơn đại dương.

(709)

Kính lạy sủ-phụ! Kỳ đại hội QUI TỰ TÍNH THƯỜNG này đệ-tử không về dự được, vậy kính xin sủ-phụ ân xá cho, tuy ở nhà, nhưng đệ-tử cũng hướng về đại hội to lớn này để cầu chúc cho đại hội thành công rực rỡ. Tiện đây, đệ-tử có một chút quà nhỏ bé (500\$CAD, tiền mặt) kính dâng lên sủ-phụ, thì dù đã thiếu thế nào, đệ-tử cũng kính xin sủ-phụ chứng minh tâm thành của đệ-tử, gọi là một chút để đóng góp vào phương tiện sủ-phụ đi hoằng dương đạo pháp, cứu khổ ban vui và tận độ quần sanh trong khắp năm châu, bốn bể.

Cuối thư, đệ-tử thành tâm kính chúc sủ-phụ thân, tâm thường an lạc và sức khỏe dồi dào.

Kính lạy sủ-phụ của đệ-tử.



S

Lasvegas ngày 22 tháng 12 năm 19977.

Bác S

Vui nhận được thư bác cộng với món quà quí được biết bác đã hồi phục tốt, bác lại càng thấy được sự tu quân bình rất cần thiết cho cơ thể. LỚn tuổi rồi cần giữ nguyên khí của Trời Đất mà tu, sửa soạn cho phần hồn tiến hóa ở kỳ tới.

Chúc bác vui khỏe và tinh tấn tu hành trong thanh tịnh.

Quý thương

(710)



Lương Sĩ Hằng.

7.6 M

ngày 24.12.1997.

Thầy kính thưa,
Con và hai con thật là một đại duyên
nhức đui đi hai lần Đại Học, một vào năm
1994 tại Julliy - Pháp và hôm nay tại Las Vegas
năm 1997 tại ITAM, thật là ngoài sức tưởng tượng
của con; nghe lời Thầy dạy bảo: "Cứ tu đi
mọi duyên lành sẽ đến với chúng con, quả
thật không sai, nhưng nhỏ lại còn hai đứa con
của con ở nhà chưa có cơ duyên đi, đi
một đứa có vợ có một đứa con tại Perpignan,
trước khi chúng con sửa soạn hành trang lên
đường cháu buồn lắm và cứ nói với con: Mẹ gặp
Ông Tâm cho con gọi lời thăm Ông Tâm mình
khỏi để dui dặt chúng sanh. Còn một đứa
đang ở tại Việt Nam, duyên nghiệp đến cuối
vũ có một đứa con gái mới sanh rất là dễ
thường, rui - chầu ngũ bạng "bạng NAM. MÔ. A. DI ĐA PHÁT
cuối vũ và dạy võ tu Thiên, cháu này không
làm chuyện gì nên thân cả không tìm mã
vải tháng ở Việt Nam và tháng ở Pháp chạy
qua chạy lại hoài tâm và thân không yên
được, khi đang ở nhà cha mẹ vô lý thầy Pháp
có tiếng, cháu vô đã chết rồi, không cảnh nhà,
cháu bảo là thật nặng nề những cháu bảo
(71) chấp nhận: "Tu trong đồng loạn" Con nghĩ rằng
nói là một việc, còn thức - tế là chuyện khác
vì sao? mỗi lần cháu trở qua Pháp về nhà
con cũng phm rất là khó khăn, bệnh hoạn, những
con cái mình tạo ra, tạo nghiệp phải gánh. Thưa
Thầy con không biết nói sao: là rằng hành pháp
siêng năng để tháo gỡ bớt chút uế hay
chút này. Trước khi chấm dứt bức thư

này, Con kính xem Cháu từ, bị cho hai đứa
con của con hai bầu thờ để làm món quà
tình thân cho hai cháu thức tâm mà lo tu
gặp không còn hen nữa
Đứa đang ở tại Việt Nam đang tu Thiền.

(1) - Tô guyễn Sinh năm 1966 con của con
vũ cũng là thầy con mấy chục năm nay, lúc thiền
lúc bớt, mở miệng ra là nói chuyện ma quỷ
giết chóc, nạn tai, không thuận anh em cha mẹ bần
đứa thì hai tên là:

(2) - Nguyễn Sinh năm 1968 đang
ở P (Pháp) cháu này chỉ Thiền được một
năm rồi bỏ luôn, cháu Bảo: chúng nào có tiền
đầy đủ mới tu, cháu này làm việc chung với
con hằng ngày, cháu cho con nhiều bạc vô làm
có lúc con không chịu được phải khóc trước mặt
khách hàng, những rồi cũng qua Cháu ờ!!

Con xem dùng bút thành hát cảm tạ ơn
Cháu đã đọc thơ con, xem Cháu tha thứ
cho con đã làm mất thì giờ của Cháu nhưng
ngoài Cháu ra con còn có ai để tỏ bày, làm
con ít khi nào tham thờ, xin xỏ, kính mong
Cháu thông đạt bảo con

(712) Thân ái sinh nhật Cháu tới nay con
cúi đầu tạ ơn là Cháu, kính chúc Cháu được
khỏe, vui vẻ có đàn con chịu tu. Cháu nữa.
Kính bái
Con.

H

Las Vegas ngày 24 tháng 12 năm 1997

C con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 24 tháng 12 năm 1997, được biết con đang
thấm chìm trong nghiệp lực của gia cang, ước mong được sớm giải quyết.

Con ơi ! nghiệp lực là nghiệp lực. Làm mẹ phải thật tâm nhin nhục.nhiên hậu mới vượt
qua khổ nản. Đời là tạm chỉ có tu là tự cứu.

Thầy xin gửi lời thăm hai cháu mà thôi, không thể cấp thư cho hai cháu, thư là giành cho
người thực hành ít nhất một năm mới có thể hiểu được.

Xin con miễn thu cho Thầy ở điểm này. Tình tiền duyên nghiệp xáo trộn tâm thân bất ổn
trong nghịch cảnh, chán chường nhiên hậu mới bằng lòng tu. Tu là tự cứu, chỉ có thực
hành thì mới giải quyết được trận đồ tâm linh.

Con là mẹ hiền của các cháu, cần phải tu thiền nhiều hơn trước, tương lai sẽ tạo được cái
dù che chở cho hai cháu bớt nạn tai.

Chúc con vui tiến

Quý thương



Lương Sĩ Hằng.

713

R 8/11/1997

7.1. 28-12-97
Hm

Kính bạch Thầy,

Đầu tiên con kính dâng lễ và chúc sức khỏe Thầy, sau con xin trình bày sự phát nguyện của con lên Thầy. Hằng ngày ngoài những giờ công phu tu luyện, con thường nghiên cứu và viết lách. Để ghi lại chặng đường tâm đạo cho đến khi ngộ Pháp Lý Vô Vi, con đã viết cuốn hồi ký **Hành Trình Vào Thiên** mà con kính gửi đến Thầy đọc kèm theo thư này.

Khi bắt đầu viết cuốn này đầu năm 1977, con có phát nguyện khi hoàn thành, con chưa cộng tác với nhà xuất bản nào để phát hành kiếm tiền cho riêng mình mà kính gửi đến Thầy đọc trước. Kính thưa Thầy, sau khi đọc xong, nếu Thầy cảm thấy cuốn này có một phần nào giá trị như một viên gạch nhỏ giới thiệu công cuộc hoằng hóa Đạo Pháp Vô Vi và vai trò của Thầy hiện nay, cũng như có thể giúp mua vui một số độc giả đạo hữu Vô Vi thì con xin phép Thầy cho con được đóng góp phần nhỏ tâm sức con là kính xin Thầy cho VOVILED in ấn ra một số lượng nào đó để bán cho một số đạo hữu Vô Vi nào muốn phát tâm mua đọc giải trí cho mục đích từ thiện. Số tiền thu được con xin Thầy sử dụng để chuyển về Việt nam cứu giúp đồng bào nghèo khổ và một ít góp vào quỹ xây dựng Thiền viện Nhân Hòa ở Olympia, Washington, nơi mà lần đầu tiên con đã ra mắt Thầy và sinh hoạt chung với các anh chị em bạn đạo.

Con nghèo không có phương tiện tài chánh giúp đỡ đồng bào nghèo khổ ở quê nhà, thì đây chính là phương tiện mà con có và phát nguyện đóng góp qua Thầy.

Nội dung sách con viết, trong cuộc tâm đạo và chứng nghiệm khi tu luyện, có sao con mô tả vầy, không ngoa ngôn, cường điệu. Vì là trình bày quá trình tu luyện theo Pháp Lý Vô Vi, nên những trích dẫn kinh sách Pháp Lý và Thầy là cần thiết cho sự trung thực trong luận cứ của mình, nên dĩ nhiên liên quan đến Pháp Lý và Thầy. Tiện thể, con kính xin Thầy cho phép con được làm việc đó mà đáng lý ra phải viết thư xin phép Thầy trước khi bắt tay vào viết cuốn này. Con mong Thầy thứ lỗi.

(714)

Ngoài ra, khi nghiên cứu kinh sách Cao Đài Đại Đạo và Pháp Lý Vô Vi và vai trò của Thầy, con thấy có mối liên hệ hữu cơ theo sự nhận xét của riêng con. Nếu có sự sơ suất, hoặc chưa đầy đủ kính xin Thầy thứ lỗi. Chắc chắn cuốn **Hành Trình Vào Thiên II** con sẽ biên soạn công phu hơn. Con chỉ thực hiện cuốn I này trên computer để gửi Thầy mà thôi.

Kính xin Thầy cho con biết tôn ý.

Kính bái,
Con

T + C

Atlantic city ngày 28 tháng 12 năm 1997

T C con,

Thầy vui nhận được một cuốn sách hành trình vào Thiên. Con đã soạn rất có trật tự, nếu con phát tâm nên chuyển cho VôViLed Publication do anh chị Khiêm và Kiều Hòa phụ trách, những gì con cần nên bàn với anh chị trước khi in. Nói thật và trình bày tốt, lúc nào Thầy cũng tán thành. Chúc con thanh tịnh trong thực hành.

715

Quý thượng



Lương Sĩ Hằng



h U , Dec 13
1997

Kính Thưa, Đức Thầy Tám

Kính thưa Đức Thầy, trước tiên
con xin kính chúc Đức Thầy một
sinh nhật tràn đầy vui tươi khỏe
mạnh, sống lâu trăm tuổi để tiếp
tục đi ban rải mưa pháp cho chúng
sinh.

(716) Kính thưa Thầy, con đã được đại
đôn, đại phước gặp được thầy và tiếp
thu được pháp đạo của Thầy, những
nghiệp lực của con quá sức năng nề,
một nách nuôi bốn con nhỏ, gia
đình sẽ đông loạn, vì sinh kế
nuôi con nên việc tu hành, con
có ý định trở lại trường học để lấy
cái bằng ý tá, và may con chỉ còn có
4 lớp nữa là hết. Nhưng con không
khi học xong, con có việc làm không?
Thưa Thầy, chỉ có cách học xong thì
mới có khả năng đem bóc cho các
con nên người. Con xin Đức Thầy cho
biết ý kiến của Thầy

3799 LAS VEGAS BOULEVARD SOUTH
LAS VEGAS, NEVADA 89109
TEL 702.891.1111

Có nên tiếp tục việc học hành hay. cứ tiếp
tục công việc làm hiện tại. Con kính
xin Thầy cho con thư riêng về địa
chỉ của con. Con xin thành thật cảm
ta ơn thầy. Con kính chúc Thầy được
trường an bất lão.

(717)

Kính bút

Con

Atlantic city , ngày 28 tháng 12 năm 1997

T: con,

Thầy vui nhận được thư con cộng với quà quý, thành thật cảm ơn con.

Còn về việc đùm bọc và phục vụ các con của con là nhiệm vụ thiêng liêng đã an bài và dẫn tiến tâm linh giữa tình mẹ con, là một bài học quý báu nhất trên đời này. Con nên tiếp tục trong nhịn nhục, tình mẹ động lòng Trời Đất cũng là tu.

Còn về việc làm mưu sinh, nếu có thì giờ cũng nên học và nên làm thì sự nhịn nhục sẽ được gia tăng.

Chúc con vui tiến.

Quý thương



Lương Sĩ Hằng

(718)

**VO VI ASSOCIATION OF CANADA
2590 ALLARD ST
MONTREAL, QC
H4E 2L4
CANADA**