



THƯ TỪ LAI VÃNG 1993

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

LƯƠNG SĨ HẰNG

VĨ KIÊN

Edition 2022



Thiền sư Lương Sĩ Hằng

Vĩ Kiên

(1923-2009)

LỜI GIỚI THIỆU

Những trang giấy đã in thành văn tự thủ tự lại vẫn xuất phát từ chơn tâm đáy lòng của mọi người, đã dẫn thân tại mặt đất này, sống trong sự kích động và phản động cùng chung đóng góp tử trước tới thanh, tử thanh tới trước để mọi người cơ cở hội tử cảm thức nguyên lý của tâm linh hướng về sự trao đổi của tâm thức diễn tả và xây dựng cho nhau tử giây phút khác.

Đọc để cảm thức và tử dẫn thân vào trong mọi hoàn cảnh tâm linh, để chọn lấy một con đường thức tâm, tự tu tự tiến và phá mê phá chấp.

Ngày 25 tháng 4 năm 1989



Lương Sĩ Hằng,

N B U - Ngày 05 Tháng 1 - 1993
Hình thừa Thầy Tâm

Con là L M T vượt biên qua Nhật năm 1987, trước đó vào những năm 1975, 1976 con cũng đã được may mắn gặp Thầy ở Thiên Đường Ông Hồ Văn Em cũng như ở nhà riêng của Thầy trong Chợ Lớn.

Hình thừa Thầy vào những năm 1975, 1976 con bắt đầu được biết Pháp Môn Vô Vi và có thực hành. Những thừa Thầy, thực hành chỉ được vài tháng rồi bị tư trị không tập được nữa.

Qua Nhật Bản, con có tập lại vào năm 1991, lần này ngoài cái giai đoạn: NGUYỄN, SAI HỒN, PHÁP MÔN THƯỜNG CHUYỂN, THIÊN ĐÌNH, con có tập luôn CHIÊU MINH (78 hồi thờ năm), tất cả đều tập từ 12g30 đến gần 2 giờ đêm. Lần này chỉ sau 1 tháng trời kết quả vô cùng mau nhiệm, tâm trở thành bình an, thanh thoát. Tuy nhiên sau đó lại đến thời kỳ tư trị, dù con có muốn thủ dạy, có đề đồng hồ báo thức cũng không tập được. Chỉ sau 4 tháng thực hành con đành phải bỏ cuộc. Con tự như là vì mình còn ăn mặn nên bị khảo đả dữ dội và lại ý chí còn yếu đuối nên không vượt qua được. Có phải như thế, hay là vì một lý do nào khác Thừa Thầy.

Hình thức thầy con vẫn thái mái hay là
 vì tập sai giờ. Tuy rằng sách Tôi Tâm Đạo mới
 (xuất bản in năm 1983 ở Hải Ngoại) ghi là
 thời gian tập từ 0y đến 3y đêm, nhưng trong
 tài liệu cũ ở Saigon vào năm 1975, có in là
 chỉ tập trong giờ Tý 0y - 2y, đồng thời ghi
 chủ thêm là trước đó trước năm 1975 giờ Tý
 từ 1 đến 3g khuya. Chúa Thầy, giờ giấc
 phải chính xác, như thế nước Nhật Bản năm xưa đầu
 tiên 2 múi giờ thì giờ tập ở mỗi múi giờ
 có khác nhau không hay là chỉ cần thống nhất với
 giờ chuẩn của quốc gia là được rồi? Hòn nước
 mỗi giờ chuẩn của quốc gia mà đó khác với giờ tính
 toán theo giờ quốc tế thì sẽ chọn ra sao thì
 tập đúng giờ Tý

Hình thức Thầy trở lại vấn đề Chay Mãn
 con vẫn nghĩ là sẽ chẳng bao giờ mình ăn Chay
 được. Cuối năm 1991, con có xem được băng
 Video của Sư Phụ Thanh Hải. Lời Giảng của
 Sư Phụ Thanh Hải có sức thuyết phục mẫu nhiệm
 khiến con đã ăn Chay được và đã nhận truyền Tâm Ấn.
 Đi sứ tu hành được đúng năm, con vẫn đọc lại
 quyển Tôi Tâm Đạo và nhất là đi giải tập những
 thái mái mà tài liệu bên Pháp Môn Quan Âm chuẩn
 kịp. Lúc đó con mừng lắm Thầy ạ vì nghĩ là

mình đã có thể tu hành lên trên đời. Nhưng chỉ 8 tháng sau cái đầu óc rã rời hay nghi ngờ của con đã làm tái trở sự tu hành. Pháp Môn Quán Âm đòi hỏi sự khiêm tốn và tin tưởng. Khiêm tốn thì con có đủ, nhưng sự tin tưởng thì càng ngày càng giảm sút. Choạt đầu con nghĩ là ma chướng phá phách, cứ phải cố gắng rồi sẽ vượt qua. Con đã cố gắng lắm, nhưng cái bóng đen quái ác của sự Nghi Ngờ cứ lớn dần, lớn dần và sau cùng con phải bỏ cuộc sau 9 tháng thực hành.

Tổng kết sau giai đoạn 9 tháng đó, con đã học, đã mở trí nhiều lắm, cũng đã đủ sự kiên nhẫn đọc một phần nào kinh Phật, sự chú tâm đọc một phần nhỏ, nhưng trước đó con không thể đọc được. Và con đã ăn chay được rồi. Ý chí của con đã ảnh hưởng đến một người bạn có bệnh suy nhược thần kinh (đã chữa trị Tây Y nhiều năm nhưng không bớt), người bạn này cũng thử ăn chay sau 2 tháng thì bệnh xem như là gần hết.

Tuy bị khảo đạo và bị rời từ Pháp Môn Quán Âm con vẫn giữ được ăn chay. Sau đó 1 tháng con tập lại Pháp Môn Vô Vi. Tuy bị rất nhưng con cũng thấy mình may mắn, vì giờ đây đúng theo lời nguyện trước đây, con đã ăn chay mà tu theo Pháp Môn Vô Vi. Con hy vọng nhiều lắm Chay à. Không biết hy vọng này có kéo dài được không,

hay cũng chỉ là một thoáng chốc phù du của
một ý chí yếu đuối đã từng bỏ cuộc khá nhiều
lần.

Thưa Thầy con có xem băng Video
"Lục tử KHAM MINH" của năm 1987 và biết rằng
ô Hồ Văn Em và Đứ Kim Thân đã bị bắt.
Thưa Thầy giờ này hai vị đã được trả tự do
chưa, và con cũng thường thái mái, nếu
có về thăm Việt Nam có ghé thăm Thiên Đường
Hồ Văn Em được không, hoặc muốn liên lạc với
các bạn đạo ở Việt Nam thì làm sao đây.

Qua Chi Hoa Schrag ở Nhật Bản, Chi ấy
cho biết giờ này Thầy đang ở Úc, Con mao mòi
có những dòng chữ này đến Thầy, đi hỏi thăm
sức khỏe Thầy và sự an nguy của Đứ Kim Thân
cũng qui về bạn đạo khác còn ở Việt Nam. Con biết
là Thầy bận rộn lắm không đủ thì giờ để trả lời
thủ từ của các người tâm học đạo khắp nơi. Nếu
qua như thế, thì Thầy cũng đi tâm trả lời
con nhé Thầy, Con sẽ cố gắng lắng nghe sự trả
lời của Thầy vào những lúc con Thiên Định.

Cuối thư con xin chúc Thầy mãi mãi có đủ sức khỏe
đi du hành khắp nơi mở trí cho các bạn đạo

Thỉnh thư

Con

leu leu

l m T


Ngày 12/2/1993

T con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 5/1/93, được biết con vẫn cố gắng tu học trên hành trình tiến hóa tuý duyên của con.

Con đã thích hợp duyên lành tận độ của sư phụ Thanh Hải do ý chí và tuệ giác con khai minh, con phải hết sức cố gắng để vượt qua những sự tâm tối của khối óc đã chuyển hóa đã nhiều kiếp cho đến bây giờ. Ở đời này, muốn thành công một điều gì cũng phải có một ý lực mạnh mẽ và một kỳ công liên tục khai mở, hướng về con đường tu học, trở về con đường đại thanh tịnh của Phật giới, thì mới tránh khỏi khổ mà thôi. Nhận pháp để tu, chú không phải nhận pháp để nghỉ ngơi rồi bỏ, oan uổng cho khúc đường tiến hóa của tâm linh. Sư phụ Thanh Hải cũng giữ giới, chăm lo tu học, thành thật với chính mình, tâm từ bi phát khởi mới có được ngày hôm nay. Vậy con theo sư phụ thì con phải thực tâm thật tình quý mến hạnh đức của sư phụ, thì tuệ giác của con mới được khai minh, đồng hành đồng tiến, thì sẽ có cuộc an vui của tâm hồn. Vô Vi cũng vậy, những người đến với Vô Vi, nhận pháp để thực hành cũng sẽ có cơ hội tiến hóa trong sự bình đẳng tương giao, trí tuệ khai minh, hành trình không chán. Chính là pháp của hành giả do Trời ân độ. Nếu không hành thì chỉ tự gạt mình mà thôi. Chạy mọn cũng nằm trong nguyên lý hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa không ngừng nghỉ. Đó là cơ tiến hóa của trời đất, phân minh luật nhơn quả. Nếu con ăn chay và hành đúng pháp, thì dưng chí của con sẽ được tăng trưởng và thanh nhẹ. Khoảng giữa tháng 3 tới đây, Thầy sẽ có dịp ghé Nhật. Khi đến nơi, Thầy sẽ điện thoại cho con. Chúng ta sẽ có cơ hội trực tiếp bàn bạc về tâm đạo hơn. Chúc con vui tiến.

Quý thương


Trương Sĩ Hằng,

Ngày 7-1-93 năm ngày Rằm (15) tháng 12 năm Nhâm Thìn

Kính thưa Ông CAM mến quý,

Chàng 12 vừa qua tôi có kiến, thăm và chúc mừng
vui mừng đ. l. Ông CAM. Chủ tịch qua Mỹ thăm như bạn Hoàng Sinh
Kính chuyển từ Ông CAM.

Hay được tin Ông CAM vừa về mac Đại hội ở Hongkong
bay qua Ue mở Đại Hội tại đây. Tôi kính chúc phần khác là
vui mừng, tôi xin có lời hàng này với mục tích kính chào và kính
chúc Đại Hội thành công tốt đẹp: Sự đề, toàn công toàn, hướng
thường cũng rằng tiền trên đường Đạo đức tâm linh - đạt đến
Hỏa kinh Hạnh phúc vĩnh cửu. Chánh tâm kính chúc!

Tôi còn nhớ 2 bức thư Ông CAM gửi, 1 từ Los Angeles
16-4-86 và 1 từ Manila 29-12-88 như là lời hướng về tâm
linh sẽ nhận ra quyết năng của Chúa "Ngài luôn luôn yêu
thương và tha thứ nuôi dưỡng cho đến lúc thức tâm họ tu..."

9Chở 19 năm thủ thập khế năng nề, tôi gặp thầy được phần nào
thức tỉnh - nhìn thấy sự thật - và nhờ từ hướng dẫn của Ông CAM,
tôi đã quyết tâm vào trần "trui luyện tâm linh".

Hi vẫn đọc đi đọc lại và nghiên ngẫm bài học rất đơn sơ mà
cao siêu Ông CAM dạy về: "Cần sự tử tâm mà hình thành".

Bất chấp tin Ông CAM và kính xin Ông CAM thường tình vui
long tiếp tục chỉ giáo cũng như Ông CAM trong 8 năm qua đã
đi sát tôi trong trui luyện, an ủi tôi về tinh thần, giúp tôi tái
nề rất chặt... Tin bài tựa và kính phục cũng quyết tâm nơi
giường Ông CAM trong quý, mến yêu.

9Châm đi, Các Luận Quý Đâu xin kính chúc
Ông CAM cũng quý quý: Đức Khố đời sau. Nhiều điều tốt đẹp,
Hôm nay tại - Chánh chức Đại Hội Ue 1993 thành công mỹ mãn.
Công toàn Ban Đạo trên Năm Châu gặt hái nhiều kết quả
trong "trui luyện" "Huống Thường" và đạt hướng thành tựu vô
ngặt mà thăng hoa; đạt, ở đây mức tiên hoa của tâm linh.

Chánh tâm kính chúc và trân trọng kính chào Ông CAM,
quý mến.

Lưu Hằng thi Diều Hương 32 Rue Poulet - 75018 Paris - France

Ngày 7-1-33 năm ngày Rằm (15) tháng 12 1932
năm Nhâm Thìn

Kính thưa Ông Năm mến quý,

Chàng 12 vừa qua tôi có ^{thứ} biên tham và chúc mừng
vui mừng d.đ. Ông Năm. Chủ gửi qua Mỹ thân nhờ bạn Hoàng Sinh
kính chuyển đến Ông Năm.

Nay được tin Ông Năm vừa về mae Đại Hội ở Hongkong
đay qua Ue mē Đại Hội tại đây. Tôi kính chúc phần khải và
vui mừng, tôi xin có lời hàng này với mục đích kính chào và kính
chúc Đại Hội thành công tốt đẹp: Sự dē, toàn song toàn, hưởng
thường cũng vãng tiền trên tiếng Đạo đức tâm linh - đạt đến
Hoà bình Hạnh phúc vĩnh cửu. Chánh tâm kính chúc!

Có còn nhớ 2 bức thư Ông Năm gửi, 1 từ Los Angeles
16.4.86 và 1 từ Manila 29.2.88 nhằn như lời hướng về tâm
linh tế nhân ra quặng năng của Chúa "Ngài luôn luôn yêu
thường và tha thứ hười dồng cho đến lúc thức tâm lo tu..."

90% 18 năm thử thách khải năng nē, tôi cảm thấy trước phần nào
thức tỉnh - nhìn thấy sự thật - và nhờ sự hướng dẫn của Ông Năm,
tôi đã quyết tâm vào trần trụi luyện tâm linh.

"Tôi vẫn đọc đi đọc lại và nghiên ngẫm bài học rất đơn sơ mà
cao siêu Ông Năm dạy về: "Cải tạo từ thân mà hình thành".

Rất cảm ơn Ông Năm và kính xin Ông Năm thương tình vui
hông tiếp tục chỉ giáo cũng như Ông Năm trong 8 năm qua đã
đi dắt tôi trong trụi luyện, an ủi tôi về tình thân, giúp tôi tái
nē vật chất... Hạnh phúc và kính phục cũng quyết tâm noi
quồng Ông Năm trong quý, mến yêu.

Châm dĩa Cánh Buồm Quý Đâu xin kính chúc
Ông Năm cũng quý quyền: Đức Khôi dēi dēi. Nhiệm tiền tốt đẹp,
Hôm năm tại - Chúc chúc Đại Hội Ue 1993 thành công mỹ mãn.
Công đoàn Ban Đạo trên Năm Chấn gạt hai nhieu kết quả
trong "Trụi luyện" "Hưởng Thường" và "Đạt hính thanh dēi" về
ngặt mà tháng hoa; đạt 100% mức tiền học của tâm linh.

Chánh tâm kính chúc và trân trọng kính chào Ông Năm,
quý mến.

Cháu A. D. H.
đo từ nhà Ông Năm, cũng phải trải qua thử thách - nay lại bấp dēnh
trung công việc tâm an. Kính nhớ Ông Năm có dịp dēi đất cháu vơi - Đa tạ

Ngày 11/2/1993

Kính gửi anh N

Nhận được thư anh đề ngày 7/1/93, được biết anh và gia đình vẫn vui khỏe. Cảm ơn những lời chúc tụng hướng về đại hội. Đại hội Vô Vi là do những người đã thực hành phương pháp Vô Vi gạt hái được một phần thanh nhẹ, đồng muốn có một đại hội thường niên để anh em tương ngộ với một chọn ý thiên lành, cùng chung học hỏi và tiến hóa hướng về tâm thức thanh nhẹ, xóa bỏ hận thù trong nội tâm, lui về thực chất của chính họ, khai ngộ chọn lý vô sanh và bất diệt hầu có dịp ảnh hưởng quần sanh ở tương lai, cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Nhận rõ tình tiền danh vọng đều là hư ảo, không có thật nhưng chỉ làm yếu tinh thần tiến hóa hướng hạ đấu tranh vô ích và tạo khổ thêm cho phần hồn, quên Chúa, quên Phật và chẳng phân minh được chọn tà ra sao, triển miên trong hận thù và đau khổ, đành quên lãnh vực thanh tịnh của tâm hồn, đặt ra lý này lẽ nọ, thì tự hủy mình mà thôi. Mình chẳng thương mình, nhưng luôn luôn nói thương họ, nhưng kỳ thật mình đã ghét mình mà không hay.


Biết thương mình là tự biết tu bổ sửa chữa tâm linh hướng thượng, nhiên hậu mới khai ngộ được chân lý của Chúa, Phật - đã và đang diu tiến chúng sanh, ban chiếu thanh quang dẫn lành cho mọi nơi mọi giới, bất vụ lợi. Ánh sáng từ bi đang rạng chói trong mỗi tâm hồn hướng thiện. Vườn hoa tươi đẹp, muôn sắc muôn màu khác nhau, linh thiêng sống động từ cõi trời ban xuống thế gian, màu nào sắc nấy mình bạch công khai và phát triển. Phần hồn của loài người cũng vậy, cần có sự tự do phát triển của tâm linh. Hướng thượng là trường tồn, hướng hạ là tự hủy đó thôi.

Sự sống của chúng ta hiện tại đã có, chỉ chờ sự chết thanh nhẹ là trả xong bài học tại trần gian. Hướng về vô sanh bất diệt là nguồn gốc Như Lai của mọi chúng sanh. Thực hiện được ánh sáng từ bi trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội hội nhập với ánh sáng của Đại Từ Bi, thì lúc đó sẽ không còn mê chấp và lo âu nuã. Cuộc đời quá 70 tuổi thì đã nhận thấy được biết bao nhiêu cuộc tranh chấp vô lý của nội tâm - nên chỉ có một con đường hướng thượng truy tầm chọn lý, lúc đó mới nhận thức được cuộc sống đậm đà và có ý nghĩa hơn.

Kỳ đại hội này, mọi người đều vui và tự phát nguyện tu hành tinh tấn hơn, và sẽ có dịp tái ngộ ở đại hội tâm linh kỳ tới ở Âu Châu - Bruxelles.

Kính chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

ngày 10/12/1992

Chưa ông Cám sáng kính

Tôi rất cảm ơn ông Cám, thỉnh thoảng có hỏi thăm về tôi, qua các cháu của tôi là C. Hoa và C. Huệ.

Đặc biệt là hỏi qua nhiều năm tôi và Ông Cám, sống ở quê. Ở một căn nhà mới địa vị khác nhau nhưng tôi hằng nghĩ đến Ông Cám và lòng tâm trí tôi, thôn tôi coi đây là người sáng kính. Ông Cám bao năm hoạt động thanh niên đến tu tình báo thối mà còn giúp người. Không vụ lợi qua tuyên truyền thật cao - hiểu và tận tâm.

Tôi không được may mắn và hạnh phúc có được 1 ngày ở cạnh Ông Cám, như các cháu tôi và người khác, đi nghe những lời giáo dục của Ông Cám vậy mà học hỏi và tiếp nhận trong lịch sử đau đớn.

Chật vạy, chưa Ông Cám, cuộc sống ở thế gian này là sự - bỏ và keng qua là phải tạo, không gì là vĩnh cửu, bỏ vậy, gì ngli, cũng như tập hương về kết sau mỗi là quan trọng và đáng kể.

Chật. Đức vừa kể chi là gì ngli thò - tỏ của tâm hồn tôi - thôn số hỏi nhiều, thăm hỏi tạo với. Ông Cám thông cảm.

→

2/

Đón đầu năm mới, tôi xin gửi
đến ông Tâm lời chúc mừng thành đạt
của tôi về việc học ở trường.

Hair ở trên gửi gửi luôn sức -
Khỏe, để ông Tâm tiếp tục cuộc hành trình
thế mà khiến người đang đau khổ cần
đến.

Trân trọng kính chào ông Tâm.

Chị của Hoa và Nga

Mười

H. Đ. M.

Ngày 10-2-93

Kính gửi anh M ,

Vui nhận được thư anh đề ngày 10/12/92, được biết anh vẫn khỏe mạnh và tưởng nhớ đến tôi. Bao năm gặp gỡ cộng với bao năm xa cách, tôi vẫn không quên hình dáng của anh và lúc nào anh cũng sốt sắng giúp đỡ tôi trong lúc tôi cần khi ở VN.

Sự xa cách cũng là ý Trời, đã tận độ cho tôi có cơ hội tu tiến thêm. Một mặt tu tiến và một mặt đóng góp trong lúc xa quê hương như xa tất cả những sự quyến luyến thương yêu của tình đời, trong đó tôi đã tìm ra được đạo là duy nhất, để kết hợp duyên lành tận độ chúng sanh, hy sinh tất cả, và để đem lại sự an vui cho tất cả. Huệ và Hoa, hai cháu cũng đang chung hợp khai triển một con đường tình thương và đạo đức, cầu mong đem lại sự an vui trong lành cho hai cháu, hầu kết hợp duyên lành, và đem lại sự an vui cho chúng sanh ở tương lai.

Năm nay anh đã lớn tuổi rồi, nhìn lại quá khứ của cuộc đời, đã học hỏi biết là bao nhiêu những cuộc tranh chấp vô lý trên mảnh đất eo hẹp này, và đành bỏ quên sự tiến hóa của chơn tâm, và quên cả lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Làm cách mạng nhưng không biết hèn ở đâu và mạng ở đâu, chỉ lẩn quẩn trong vòng không thoát được mà tự tạo sự khó khổ cho tâm thân, cuối cùng không đạt được lợi ích gì cả, chỉ biết thở ra khi lia xác mà thôi, mất cả phương hướng thanh nhẹ. Ở trên đời này có hai điểm quan trọng nhất, đó là sống và chết. Sự sống chúng ta đã có rồi, chỉ vốn vẹn chờ sự chết mà thôi. Vậy làm sao chúng ta có sự chết minh mẫn thay vì sự chết u buồn, tối tăm uất hận thì khi đó phần hồn không bao giờ được siêu thoát cả - lúc đó vị trí của nó là ở địa ngục, tiếp tục bị hành hạ.

Trong mấy chục năm quá trình sống trên mảnh đất phù sanh động loạn này, tôi đã học hỏi không ít và tự ăn năn sám hối, chỉ thấy còn có con đường tu mới giúp cho phần hồn tôi ăn năn tiến hóa được. Tôi nguyện đóng góp những gì tôi đã gặt hái được cho mọi người cộng hưởng hòa bình để giải thoát.

Kính chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

B D ngày 17.12.1992

Chính gửi Thầy!

Thầy thường!

Hôm nay con được biết thầy qua Úc châu vào cuối năm nay, nên con mạo muội viết vài lời qua kính thăm thầy, vì con thường nhớ thầy quá nên vừa qua ở Hồng Kông con có gửi thư sang thầy mà con cũng không được thầy hồi âm nên hôm nay con lại viết qua cho thầy nhờ chị Kim Thanh chuyển đến thầy, con mong rằng khi nhận được những dòng chữ này của con, thầy thường con và chỉ dạy cho con những lời minh triết để cho con được tiến bước trên đường tu học.

Thầy ơi! Mười mấy năm xa cách thầy nay con đã trưởng thành, những lời vàng ngọc của thầy lúc nào cũng vang trong tâm thức con, dẫn dắt con suốt cuộc hành hương của chính con, ơn thầy con không biết lấy gì đền đáp, con chỉ nguyện cố gắng hành đúng đạo là công phu lòng thầy phải hơn thầy. Vậy đây con xin phép được hỏi thầy những thắc mắc của công phu xin thầy chỉ dạy cho con.

Trong lúc công phu cũng như niệm Phật con thấy có cái bóng hờn ngay trung tâm chơn mây, thưa thầy đó là hiện tượng gì xin thầy minh giải đùm con. Và con thường thấy 1 điểm sáng từ trung tâm chơn mây phát ra thưa đó có phải là điểm linh quang chơn vậy thầy? Và năm tới 93 thầy có về Việt Nam không, và con có được gặp thầy không thưa thầy?

Trong những ngày thầy ở Úc con xin phép được gặp thầy qua điện thoại thầy có cho hỏi thưa thầy. Nếu thầy cho phép con sung sướng biết là bao.

Vài hàng con gửi cho thầy, con xin phép được dừng bút. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào để chúng con mãi mãi được gần thầy. Và con mong sắp tới được hội ngộ cùng thầy.

Thầy về con thầy viết

Chính Thủ
Con của thầy

Ngày 29/1/93

T con,

Vui nhận được thư con đề ngày 17/12/92 được biết con vẫn dày công tu học, tin tưởng nơi Pháp Môn mà con đã tự chọn và tự đi cho đến cùng.

Kết quả mà con đã thấy được là sự phát quang của Mò Ni Châu, chú ý nơi đó mà thực hành cho đến đích là con sẽ được toại nguyện. Thầy vẫn đi đây đi đó khắp các nơi mong cầu mọi người thực hành đúng pháp và thúc tâm hướng về lãnh vực tâm linh sẵn có, tự mình phát triển tâm từ bi và hợp với điển quang từ bi của Chư Phật tới vô cùng thì mới nhìn lại được gốc gác vô sanh của chơn tâm.

Thời gian đồ thị giả, không có gì thật cả, thậm chí thể xác của chúng ta mang đây cũng quả quai trong một thời gian rồi sẽ tan biến mất. Con đã được pháp và hành pháp là phước hơn nhiều người có xác mà không có pháp, chẳng biết tương lai sẽ về đâu. Ngày gặp gỡ của chúng ta bằng xương bằng thịt cũng là ngày bất ngờ ở trần gian, không thể định trước được. Ấy cũng là duyên lành của Trời Phật chuyển mà thôi. Nếu con muốn liên lạc điện thoại với Thầy thì con gọi Anh V Q M số trước ngày 24/2/93. Thời gian này Thầy còn ở tại Úc Châu. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

Paris ngày 7.5.53

Xin Ông Tâm vui lòng nhận ít
tiền của con để tùy nghi sử
dụng.

Con cũng phụ đũa và nhà đũa Ông
Tâm.

Hai là hai con nghe về kêu một
ngày, không biết tại vì con sẽ
gặp tiếng nói về chạy một ngày
hay bị giam róng. Nếu giam róng
thì sống được gì?

Con gửi tiền bằng cách này có tiện
không? Hoặc là phải gửi bằng cách
khác Ông Tâm cho con biết cho
những kỹ thuật.

Con rất cảm động khi viết ít hàng
này, chúc Ông Tâm luôn khỏe

TRẢ LỜI: nhiều rồi khác. Con,

M T của độ tình gia đình
MẸN cảm tình huyết tự ^{trung} thúc & Tâm

Đến độ nộ đũa tâm phát nguyện

Cảm ơn TRỜI - phật chầu con tham -
cảm ơn sự chầu cái của M T

M. T. cứu độ tình giao cảm
Mến cảm tình thương tự thức làm
Dẫn độ người đời tâm phát nguyện
Cảm ơn Trời Phật chẳng còn tham.

Cảm ơn sự chiếu cố của M. T.

Lương Sĩ Hằng



Kam mô A. Di Đà Phật.

Trình gửi Thầy

Thôn nay đề từ gửi đến thầy lời chúc đẹp nhất và rất mong được gặp thầy và các bạn đạo ở hải ngoại. Con qua đây đã hơn hai năm, được biết thầy ở NEW JERSEY rất gần với con đang ở, là thành phố Columbia thuộc tiểu bang Pennsylvania, nơi con ở giữa York và Lancaster. Lúc mới qua con viết thư gửi thăm thầy nhưng con không thấy hồi âm con nghĩ nó thất lạc, ở lâu bên đây cần gì gọi điện thoại. Không có thời gian để viết thư, con xin lỗi thầy con đã vô ý không xin số điện thoại của thầy, để thầy trả có dịp gặp nhau trong thành điện.

Kính lại lúc ở VN xa thầy ngàn dặm thế mà con luôn luôn nhận được bài vở đọc và nghe được tiếng nói của thầy giảng trong băng (nghe lên lút) Bây giờ ở gần thầy



Tình trạng lúc đó "người còn sống mà hèn
 như trong lửa bỏng dầu sôi" đời đời, đời cảnh, đời người
 chỉ còn mong nhờ đến ơn Trời Phật là niềm tin, niềm an
 ủi, con đến chùa sao thấy chùa vắng lặng! Thấy lòng người
 sờ sờ! "Lạnh lùng" và con đã từ chối mình trở lại với chính
 mình, từ từ từ tiến từ tâm tu - Nhưng con cũng không biết
 phải làm gì bây giờ, hoang mang! chán nản! Khóc hoài!
 Có một chi bạn cũng trong hoàn cảnh bị đát như con, và
 nói con nên ngồi thiền, con hỏi lại chi hành pháp nào?
 Chi bảo hành pháp vô vi của Đấng Tam ^{ngôi} Khi nghe nhắc tên
 Đấng Tam ngôi con bỗng im lặng trong cảm động Thấy đã tìm con,
 Thấy đến bên con! "mâu nhiệm ờ hèn không bỏ rồi con trong
 lúc cực kỳ đau khổ"; con đã gặp lại thấy mình, con muốn
 gặp Thầy nhưng mà Thầy đã đi rồi, ờ thật ờ! chỉ còn
 gặp nhau trong tâm thức - Rồi từ đó con tu ngồi thiền,
 niệm Phật, mâu nhiệm hèn càng ngày gặp bạn đạo càng nhiều
 từ đó Có cậu Minh tuy nhỏ tuổi nhưng nói pháp rất hay

g
đạo
bản đ
ban đạo
viết thư đ

câu 10. Tâm Khuyết

đội Kỳ họp ban
liệt cũng có số
ng đem bài gic

ng và nhóm chúng con
học sinh thời Tân long.
ên đường, được thầy cho
phép và đặc Ten là "Thiền Đường Đạo Thích" Khi có
Thiền đường. Đi bay Thanh Đa đến giảng pháp, anh bay Hồ cũng
đến giảng. học sinh cũng thích học pháp với làm thầy. Nhưng
vì thời mao pháp tu trong Khảo đạo. Ba của cậu Minh đi
tổ Khố Minh với công an (vì ba của Minh là cán bộ công an và)
nên nằm trong danh sách. Minh bị ở tù. tại con đười người
được là thơ mới lên đầu tra. Con cũng sợ làm vì nếu lỡ
có bề gì không ai lo mẹ già và bốn đứa nhỏ. nhưng ta ôn
tên chúng con bình an trở về và bắt đầu tu do phần lớn
Môn lúc con sắp sang Mỹ theo dạng H.O. các ban đạo cũng trợ
tín lãnh gởi về. Con hy vọng gặp thầy những qua đây bỏ
ngộ với môi trường mới. Ngay ngay suy thức sớm đi làm
chiều về, cảm nắng, lo ngủ sáng lại thức sớm đi làm.
nên hành pháp bất thường xuống dốc. Ở VN con ngồi tù
ân trường chay 13 năm. năm 1991 con bệnh phải qua một ca
mổ. con thiếu máu bác sĩ khuyên con nên ăn máu. nên không hề
vô máu không bác đảm tốt cho sau này. Tam thời con trở lại
đời, tiếp đến cần sức khỏe để đi Mỹ nên đến bây giờ con
vẫn còn ăn máu. Con biết điều này làm thầy không vừa ý con,
con xin thầy tha lỗi cho con. nên con không đủ tư cách để
dạy pháp cho người khác, con đang cần môn ăn tinh thần mới
thầy và ban đạo giúp cho. Con cảm ơn Thầy rất nhiều



Con kính tặng Thầy bài thơ, con ghi
tên những bạn đạo thiện đồng Đui Chúc.

TÊN của HS bạn đạo

Chim Thiên về núi.

Đoàn chim Lạc bay cao về núi.

Kêu rít kêu huỳnh đề sum vầy

Cung bay giữa cảnh trời mây

Erăng thanh gió mát ánh mây muôn màu.

Mong hội ngộ DU về quê cũ

BỞI dưng ĐÀU gió nổi PHONG, BA.

Huỳnh nói đề nga lao la cảnh trời.

Làm sao HIẾP Lại hội ời!

Chim Hoanh đã cánh chấp chôn miền xa.

Trời MINH quang đản chan hòa

Chuồn thần TRÂM nghỉ trên đường về quê.

Một MAI trong cảnh THU về

Shân cây trui lá, chời non này năm

PHÚC, TÂM

DUNG, HỒNG, MỸ NGỌC

THÀNH, TÂM

LONG, HOA, NGUYỄN,

NGHIÊM, HUÂN.

Bên VẠN, VÕ

răng.

Chiến ca ĐỨC

NHÂN gian thế sự huy hoàng đẹp tuổi.

TÂN LONG, "QUI THỨC" kịp thời

DIỆP, ANH hôn cũng vui cười cũng đi.

HUYỀN Tưởng sẵn đón bàn ni cũng về

Trời thanh phong PHÚ muốn đi.

Hằng đêm hành pháp say mê.

HƯỜNG về hôn, cũng đi ^{vui} cười say mê.

LÀNH mang sứ mạng trong tay

Làm xong bài giáo đi ngay về trời.

TUNG Kia cũng sáng vàng lời

ĐAT, THÀNH chạnh giấc đời đời yên vui.

HÒA, VUI trong cảnh rên rui.

VIỆT Nam thanh địa AN vui mình hoàng

ĐAN tay trả gánh ĐƯỜNG gian

Tu hành tin TÂN gian nan miết mai

Tu mình Khô bỏ ôn Kô ai

Đằm khai huê mở liễu đài ngời hên.

Kính tặng Thầy

H T N

H5 tên chữ mực đen là h5 con vua ngũ quyền, nhờ ơn Thầy
cho tên Qui thức nên ^{ra} tình lại thức giấc qui ý hồ Lai. Ta ơn Thầy
Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, bình an thành kính, THÂN các bạn đươc
Thầy cho con số phone.
Cảm ơn nhiều.

Montreal, ngày 29/11/93

H con,

Thầy nhận được thư của con được biết con đang được sống trong một xã hội cải tiến văn minh của thời đại.

Đã nói là cải tiến thì ta phải tự sửa tập quán của ta đã nung nấu nhiều năm tại VN thì mới có sự hòa đồng chung sống với xã hội mới mà con đã nhận thức. Mỗi mỗi con phải nhịn nhục học hỏi và kiên nhẫn thì mới có kết quả nhanh chóng được. Những người bỏ xứ ra đi đến xứ Mỹ này đã kết hợp thành một xã hội cải tiến trật tự tốt đẹp, phát triển khả năng sẵn có của chính mình lo xây dựng cho chung. Cho nên mọi người bận lòng đi làm, đóng thuế cho chính phủ, tức là chịu gánh vác chung thì cuộc sống không còn lẻ loi nữa. Còn về con đường tu thì xã hội vật chất đã và đang tiến hóa không ngừng nghỉ để phục vụ con người trong lúc cần đến nó. Chúng ta là người tu hướng tâm về Trời Phật gom gọn chấn động của cơ tạng, phát triển trí óc nhanh nhẹ hơn xưa thì phải tự dẫn thân học hỏi điều luyện lục căn lục trần càng làm việc nhiều thì sẽ càng thấy khả năng của chính mình. Phần hồn đã giúp cho lục căn lục trần tiến hóa kịp thời hơn. Thầy vẫn đi đây đi đó thuyết giảng và chứng minh cho mọi người được biết chính mình là một khả năng trong vũ trụ, không ngăn ngại bất cứ một việc nhỏ hay một việc lớn nào ta có thể làm được. Dẫn thân trong mọi hoàn cảnh thì mới thấy rõ sự thương yêu từ bi cứu độ của Thượng Đế bất cứ ở lãnh vực nào. Vui mà làm, vui mà học thì sẽ không còn bờ ngõ trên đường đời cũng như đường đạo.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng.

Ngày 25. SEPT 1992

Thưa Thầy Kính Thương!

Đầu tiên con xin chân thành kính chào sức khỏe Thầy và chị Hoàng-Vinh được Bằng an trong mọi mặt. Thưa Thầy sau những ngày Vĩnh Quang Cửa Đại hồi Tam Linh Âu Châu. Chị Kim Thắm và Thông Hiền đã hoan hỷ cho con biết một tin tức là vào Cuối năm nay Đức Thầy Tài Lâm sẽ - Đưa Đẻ lau cho chúng con Thanh Quang Thiên Lành. Quý Thầy, Phước lại Khung lại

Thưa Thầy Kể từ khi Đức Thầy Rời về Châu, Cầu phượng Thầy nghỉ ngơi. Không một ai được phép vào ngủ. Chỉ có con vào quét dọn và tắm rửa trong buồng Tắm mà thôi! Chỉ một hai đêm Thầy Lười lại đây. Tất cả là do Âm Thams mbe.

Thưa Thầy Cuối năm nay Thầy đến về chúng con lại có được lễ hội sống gần Đức Thầy. Riêng Thiên nghỉ của vợ chồng con xét rằng: Tuổi của Đức Thầy đã Cao trong suốt mấy chục năm hoàng Pháp độ đời này cả quá đủ để Đức Thầy nghỉ ngơi hườn thể. Đây là lời Chân Thams của cả hai vợ chồng con, Thams khẩn xin Kính mời Thầy và chị Hoàng Vinh nên ở lại về để hườn thể. Nhà Cửa đã sẵn sàng việc làm của con Job Chấn Phục kể như vũng chái. Hồn nữa Nhỏ hòng ăn ...? Th.?? 21

Mũi phốt của Con được bằng an để làm
việc, chúng Con chỉ ao ước được Phục dưỡng
Đức Thầy trong tuổi già. Riêng cá nhân
Con thì Mồ Côi cha mẹ từ 3 tuổi, lớn lên cơ
Thần nhớn lên nhờ ở Phật tử nuôi dưỡng
để phần vô con thì chỉ còn ông già việc
cấp dưỡng và sau sẽ không đáng kể; Con
cái con của con đến đã Trưởng-Thần không
cần vào việc giúp đỡ của chúng Con.

Kính thưa Thầy nếu được sự chấp
thuận lời chân thành này của chúng Con
thì cho chúng Con Tồn-ý. Hiện Con đang
làm việc tại PARAMATTA City Council tuy
là một thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng
được nhiên vị Trưởng Môn, nếu Con gặp
ý nhờ họ sponsor để làm lãnh Đức Thầy
và Chư Hoàng-Viết qua các hình thức
cũng không biết phải gì! Đây là ý kiến
Chân Thần Con xin đạo đạt lên Thầy xin
ngài duyệt xét.

Vài bằng Con xin phép ngưng
lưuٹن đay trong tủ của Con. Chúng
Con xin kính chúc Đức Thầy và Chư Hoàng
Viết luôn luôn Thể hiện Từ Bi trên
đây trong Chân-Lý!

Chân Thần Kính Thờng
và chúng Con đồng Kỳ

V. G. M
Thư

V. T. G.
Kud /

Montreal, ngày 29/11/93

Kính gửi anh chị Q M ,

Tôi rất cảm động khi đọc qua những lời thơ kính mến và tâm thành của anh chị muốn nâng đỡ tôi trong lúc tuổi già.

Như anh chị đã biết cuộc sống của tôi toàn diện đều hướng tâm về Trời Phật, không có một mây may sao lãng, thì việc sanh tử không còn trở ngại nữa, không còn già trẻ lo âu cho nên lúc nào tôi cũng đem tâm hướng về thanh tịnh học từ bi và phục vụ quần sanh cho đến phút cuối cùng. Ngược lại người đời thì làm việc một thời gian nào đó và ước vọng được có giờ giấc thành thơ an nghỉ trong tuổi già, điều đó không có trong óc của tôi.

Tôi xin thành thật cảm ơn anh chị đã quá quý mến và yêu thương tôi, tôi lại càng phải hướng về thanh tịnh hơn để cầu mong anh chị được tiến hóa như tôi. Chúng ta sẽ cùng đi trong hành trình cứu độ vạn linh trong ba cõi đang chờ những phần hồn dũng mãnh thẳng hoa hóa độ.

Thành thật cảm ơn tâm thành của anh chị hướng về tôi.

Kính chúc anh chị và gia đình vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

le 10/ 72

Cher Monsieur Tam,

Afin de m'aider à avancer, je
vous serais très obligée, de bien
vouloir me faire un poème.

Vous en remerciant infiniment
pour avance, je vous prie d'agréer,
cher Monsieur Tam, l'expression de
mon profond respect.

C

B

Cloudine Lê Thúc Hoàng^{Thú} VE
Bocquet Khai mở miền Bê Đạt Thông
Bình Tâm Khai Triển một vùng
Thức Hạnh Thanh Linh Thông Đông Đạo Đai
Tham Dâm Ly Nô xa Rê
Trái Cao mở Răng Hợp Thức Thông Hoa
Thức Hạnh Thức Hạnh @ Hạnh Hoa
Khai Thông Trí Tuệ Thích Thọ Đai Đai
Thức Tâm Ly Sản Hợp Thức
Một lòng như như Đai Đai yên vui
Ly một Thức Bức Răn Trui
Lục Vê Thanh Linh An vui Hạnh Hoa
Cần Thông Nguyên Lý Thức Trui
Biết một Sản Tâm Học Học không ngừng
Thức yêu @ Hạnh có Ngươi Đai
Cần @ Hạnh không khi Cũng Tâm Cầm Giơ
Lê Trong @ Ho Đai Bên Ngươi
Năm Trong Kick Đai Sản Sai Do một
Tâm Linh @ Hạnh Thức Pháp Thích
Hạnh Hạnh Ly Thức @ Hạnh một Phải Ly
Thức Hạnh Giải Bô ý Nêu
Cần Thông Đai Đạo Truân Ly Hạnh Hoa
Thức Giơ @ Hạnh có Bì Trui
Đi Đai Cũng Phải Đai Mai Truân Truân

CLAUDINE tự thức hướng trở về
BOCQUET khai mở muôn bề đạt thông
Bình tâm khai triển một vòng
Thực hành thanh tịnh thông dong đạo đời

Tham dâm tự nó xa rời
Trời cao mở rộng hợp thời thặng hoa
Thức hồn thực hiện chan hòa
Khai thông trí tuệ thiên ha độ đời
Thức tâm tự sửa hợp thời
Một lòng nhịn nhục đời đời yên vui
Tự mình thức giác rên trui
Lui về thanh tịnh an vui hoài hoài
Cảm thông nguyên lý thực tài
Biết mình sống tạm học hoài không ngưng
Thương yêu chẳng có người dung
Cùng chung không khí cùng từng cảm giao
Từ trong cho đến bên ngoài
Nằm trong kích động sửa sai do mình
Tâm linh chuyển thức pháp trình
Hành thông tự thức chính mình phải tu
Thực hành giải bỏ ý mù
Cảm thông đời đạo trùng tu hoài hoài
Thế gian chẳng có ai tài
Ai ai cũng phải đời mài tiến thân./.

Quý Thương

Luong Sĩ Hằng

*CLAUDINE s'éveille spirituellement, s'oriente vers le retour
BOCQUET s'ouvre, parvient à la pénétration de toutes choses
Calme, développe une boucle d'énergie
Pratique, devient sereine, libre dans la vie et la Voie.*

*Les désirs sexuels la quittent d'eux mêmes
Le ciel éminent reste grand ouvert, elle s'élève spirituellement à propos
L'âme éveillée réalise l'harmonie débordante
Développe la clairvoyance, sauve les gens avec ardeur
S'éveille spirituellement, se corrige à propos
Décidée à se résigner, parvient à la quiétude éternelle
D'elle même, prend conscience et se forge
Se retire dans la sérénité, vit dans la joie incessante
Comprend le principe originel réellement talentueux
Sachant que la vie est éphémère, on apprend sans répit
Dans l'amour, personne n'est étrangère
Tous respirent le même air et ont le même niveau de communication.
De l'intérieur à l'extérieur
Au sein des actions et des réactions, nous devons nous corriger
La conscience spirituelle révèle l'itinéraire du dharma
Pratiquer, se débloquer, s'éveiller, nous devons nous perfectionner
Pratiquer afin d'éliminer les pensées aveugles
Comprendre la vie et la spiritualité, se perfectionner sans relâche
Sur terre, personne n'est talentueuse
Tous doivent se perfectionner et évoluer.*

Luong Si Hang,

Kính Thầy Thương mến! Đạo này giờ khỏe Thầy ra sao? Con xin chúc Thầy vẫn mạnh khỏe thường và trên đường tuyết Đạo như ý. Thưa Thầy con được nói chuyện với Thầy qua đĩa thời, vì con quá mừng nên đến nỗi quên hẳn lễ phép hỏi thăm sức khỏe Thầy, sẽ phạm con lầm điếm lại, thì mới hay thất lễ, xin Thầy thứ lỗi cho con. Thưa Thầy, mấy lần Thầy rời vị nào đến chỉ dạy con, như kinh độ con chấp quá, nên con thấy nhận thấy những lời giáo huấn Thầy giảng, con lấy làm tiếc khi con tính trước như vậy con quyết tâm hơn. Thưa Thầy ngày nào con chưa Tản ra chính con là ai? Chưa thấy phần Hồn Vía, chưa làm chủ lực của lực, lực kiến, chưa quán thấy ngũ tạng, thì thấy ngày còn lại đời con, con nguyện với Đức Thầy con sẽ cố gắng nhất quyết hành cho đến tới cùng giải thoát ra khỏi ngục tù học hỏi Con xin lại Thầy cũng Bên trên chứng minh lòng thành học Đạo sẽ lời nguyện từ xin được thành tựu. Thưa Thầy cho con bài thơ, từ việc tâm hành pháp, Con xin tạ tạ Thầy ứng chữ Vị Bên trên và các Bên Đạo năm Châu để cho con phương tiện học hỏi. Con xin dâng bút tại đây. Bn lần lâu như vậy, đến nỗi

Khả năng để đời đời em qua mãi, lòng con biết ơn rõ cũng.

T. B

Lòng của Thầy

Cúi xin Thầy cho con tâm kính Thầy.

Cho Lòng

Thưa Thầy! Trín bộ đấng con kưng, đấng chạy sát,
 Khi con Thiên hay Niệm Phật và khi nghĩ cũng vậy,
 Sao con Thiên không hiểu biết cái gì hết vậy?
 Con đi, đứng, nằm hay làm việc con không cảm thấy
 gì này, từ tại qua vậy Thầy?

Amphion, ngày 28-9-93

T con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 25/8/93, được biết con từ từ bước sang lãnh vực mới của tâm linh .

Con càng niệm Phật trong lúc đi đứng ngồi nằm thì con sẽ tháo gỡ được nghiệp tâm nặng trước mà con đã có. Đó là một đường lối tự cứu mình thoát khỏi ngục tù trần gian, tương lai phần hồn sẽ được nhẹ. Nghiệp tâm bao vây nặng trước , cần sự cương quyết niệm Phật để tự đạt lấy sự quân bình của tâm linh, thì tội đời cũng sẽ được nhẹ đi và tâm hồn sẽ được sáng suốt. Lúc đó con mới ý thức được cõi đời là tạm kể cả xác con cũng là tạm. Chết không hay biết và sống cũng chẳng biết chừng nào đến đây. Vậy con nên trì niệm để tái lập một căn bản thanh nhẹ thay vì nặng trước. Lễ độ là tùy theo sự quân bình của tâm thức. Thầy không có quyền trách móc bất cứ một ai trên mặt đất này. Con không nên lo ngại về việc đó. Tiện đây Thầy gởi cho con ít câu thơ như sau, nhớ đọc thuộc lòng, càng tốt, nó là một chú độ cho hồn con tiến hóa về cõi thanh nhẹ thay vì mê chấp.

Trần thế trở trên mùi tục lụy
Văn hay bàn cải chất đầy kho ^{GH}
Thọ hình tội trạng nay tâm thức
Xét cảnh hiểu người, tự xét suy.

Xét suy đời đạo bao kỳ
Sanh sanh hóa hóa dự thi cõi trần
Thực hành chơn pháp cao tăng
Tự khai tự mở tự lần tiến lên
Càng khôn vũ trụ bề trên
Ân ban sáng suốt giải quên chuyện đời
Hồn thanh tiến hóa hợp thời
Trì tâm học hỏi đời đời yên vui
Tự mình thức giác rên trui
Chẳng còn mê chấp an vui tâm hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Thanh thanh trước trước giữ hồn lo tu
Chẳng còn khờ dại tạo ngu
Một lòng nhịn nhục trùng tu hoài hoài
Hướng thanh tự đạt thanh đài
Vô Vi đón nhận đạt ngày quang vinh
Câm mồm tu học sửa mình
Dù cho kích động hành trình vẫn thông
Ý lời khai triển lý công
Một lòng tu học giải vòng ước mơ
Rồi đây cũng sẽ đến giờ
Quý y Phật Pháp chẳng khờ hơn xưa./.

Quý thương,



F

July 11 1993

Kính Thăm Đức Thầy, Bà Tâm cũng quý quyền đấng mạnh khỏe thì con và gia đình con rất lấy tâm vui mừng lắm.

K/T Đức Thầy, hôm nay con lại có lỗi muốn xin hỏi ý kiến Đức Thầy, cho phép để con trình bày về Đời và Đạo mà con đã cố gắng đi theo để học tập cho có đầu có đuôi, và nhờ sự kính ngưỡng của Đức Thầy đi trước đã thành công cả Đời và Đạo để điều dắt chúng sanh nơi chung và Huyoth đệ tử mười vô. Vì chúng con nơi riêng, thật là một dịp hiếm có từ xưa tới nay mới có, chúng con rất may mắn mới nắm lấy được cái Chánh Pháp Pháp lý vô vi để học tập theo chân Đức Thầy. Lòng từ bi của Đức Thầy thật cao cả, mở rộng lòng thương hết tất cả chúng sanh và tận độ tất cả ai có duyên lành muốn giải thoát, Đức Thầy đều sẵn sẵn ra tay cứu vớt, không từ chối cũng không thương một bên bỏ một bên, công bằng chính trực, nghĩa là Đức Thầy thương hết tất cả chúng sanh công ơn lớn lao vô lượng vô biên, chúng con vô vi ghi ơn đời đời!

K/T Đức Thầy, con đã nhờ sự tận tình và lòng từ bi của Đức Thầy giảng dạy trong bằng và sách vở mà con đã ngay đêm để tâm ý theo học tập trong lúc rảnh, con cảm thấy thật là vi diệu, con vẫn hiểu là con đã bị tri-^{ơn}trệ vì năng trước, bị cái này kéo cái nọ nài, trước kia đã vay quá nhiều, hôm nay phải trả dài dài. Trong gia cang, con đã học rất nhiều bài học về nhiều loại về Nhân-nhục, nhưng chẳng có lúc nào hết, bài học ^{tu} có hoài hoài không lúc nào ngừng nghỉ, cho nên mới biết là con dường tu nó vẫn còn dài, chẳng có trạm nghỉ chân.

-2-

(Xin tiếp theo trước)

Người tu nghiệp nhẹ thì đi mau, còn kẻ nghiệp nặng thì phải lâu và vất vả hơn, cho nên phải giữ đức Tín cho thật vững vàng mới có thể thăng Ma nạm Khảo đảo.

con nhờ nghe bằng niềm Phật và bằng giảng Kinh & Di Đà mỗi ngày 2 lần Lo Đức Thầy giảng, nên bộ đầu rút thủng, con cảm thấy rất thoải mái, nhưng không thể nào học ngũ ngôn được, còn năm ngữ là thấy đủ thú, có lúc lâu con phải sợ hãi, chẳng biết phải làm sao để tránh?

K/T ^{Đức Thầy} Di Vay cho nên, con xin Đức Thầy giới thiệu cho phép con lên TV Vi-Kiên ở tu tâm con quả cũng đóng góp, để tránh xa ngoài cảnh quỷ dữ và thu hút và những lời lẽ của kẻ không tu chế nhạo khinh thị đủ chuyện, tại nghe không hết! con rất sợ họ hơn là sợ cấp, và họ tại còn độc hơn rặng Cobra, vì họ cố ý phá con! Nếu con ^{khá} tránh né họ có ngày bị họ hạ làm con sẽ mất hết bao lâu công phu cực khổ! giây tiêu tan ra may khỏi! Thật là uổng một kiếp làm người có cơ hội tốt để tu! con cũng nghĩ công sợ hãi!

K/T Đức Thầy, con đang sống hôm nay ta nhờ có tách chút ít tiền lãi của Tiểu bang gọi là SSI chỉ có \$289 mỗi tháng, con phải giúp đỡ mấy đứa em bên quê nhà không còn đủ đồng xu. Mà hôm nay, Tiểu bang Florida cơ quan Social Security Admin. lo đủ thứ giấy tờ và tiền lãi. Họ cho con biết là Tiền Lãi của con khó được tiếp tục hưởng nữa.

con ở chung với con cái, họ đã khấu trừ \$134 từ năm 1991, nay họ tại ngừng luôn, họ nói thì họ làm. Nên con phải di chuyển lên Cali. và xin Đức Thầy cho phép và giới thiệu cho con cùng các Đạo hữu #AHVHK & TV Vi-Kiên nhờ B/d ở Tron

3-

(Xin tiếp theo trước)

giúp đỡ con đi làm thủ tục xin lãnh tiền Lã cũng như Medicaid để có lương ăn chi tiêu ẩm thực, điện nước. L mỗi tháng cho TV Vi-Kiên có tiền trả cho chính phủ Mỹ. Nếu gặp khó khăn vì lý do kinh tế của chính phủ địa phương bị thiếu hụt thì chỉ có cách đi xin việc làm, vừa đi làm vừa tư, có tiền ăn cơm để sống qua ngày đang tu.

Con chỉ còn cách là nhờ Đức Thầy ban hồng ân giúp đỡ giới thiệu cũng các Ban đạo HAH VV HK cũng như TV Vi-Kiên nhờ dẫn dắt giúp đỡ, xin Đức Thầy thông cảm và nhiệm tình thứ lỗi cho con được nhờ, ơn đức của Đức Thầy quả thật lớn lao và từ bi vô lượng vô biên.

Thành thật xin cảm ơn Đức Thầy rất nhiều và cầu chúc Đức Thầy Bồ Tâm cũng quý quyền tướng nhiều hồng ân bên Tròn an-ban, Thân Tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, và sống lâu tận độ chúng sanh.

恩師慈悲，普度無量眾生，聖德無量，恭聆教言，指點迷津，使弟子獲益不淺，未知恩師高見，可否賜教全言，無限感激。此，順祝，道安。

弟子孫伯

謹 上

佛卅 1993 年 七月 一日

Hoà Lan, ngày 14 tháng 9 năm 93

T B ,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 1-7-93 được biết con đang trong hành trình tiến hóa nhờ quả thăng hoa.

Trên hành trình tu học thì mới thấy rõ quá khứ của chính ta đã tạo nên hậu quả ngày hôm nay, thanh trước phân minh, đời là thế. Nhờ sự kích động thì mới tiến hóa được. Ngược lại người tu thì nhờ sự thanh tịnh mới thăng hoa. Con đã nắm được pháp trong tay là hơn người đời một bậc. Chỉ có chuyên tâm tu học thì mọi việc sẽ được giải quyết, cuối cùng phải đạt được thanh tịnh thì sẽ có hiệu quả ở tương lai. Mọi chuyện của tình đời đều là thầy ta và trực tiếp dạy dỗ để cho tâm linh sớm trở về với thanh tịnh, thì hành giả mới chịu dứt khoát nghiệp tâm mà tiến hóa về cõi vô sanh bất diệt, trung đạo và sáng suốt. Cũng nhờ đời giáo dục triền miên, người tu mới thấy giá trị của sự thanh tịnh. Càng tha thứ, càng thương yêu thì tâm từ bi sẽ được phát triển dồi dào hơn. Chư Phật cũng nhờ vốn đó mà thành tựu ở Niết Bàn ngày hôm nay. Cõi phù sanh này tuy là tạm nhưng nó rất hữu ích cho người tu có hạnh đức thăng hoa.

Còn về việc con muốn lên thiền viện tu ẩn để tránh nghiệp duyên, sự chấp nhận và lo lắng cho con thì cũng do hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ quyết định mọi sự việc khi con muốn trú ngụ ở đó. Thầy không có quyền lạm dụng quyết định bừa bãi mọi sự việc trong tầm tay của người khác. Thầy chỉ lo hướng dẫn về tâm linh mà thôi. Vậy con nên liên lạc với chị Xuân An, hội trưởng để người sẽ quyết định ra sao và sẽ lo lắng cho con trong thời gian ở đó, nếu người chấp thuận cho con trú ngụ tại Vi Kiên.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

M. T., 15-4-1993

Kính thưa Thầy,

Đầu thư con kính thăm Thầy, Bà Tâm và Cố Bè
được nhiều sức khỏe,

Me con và các con vẫn mạnh, gần đây con có
được phương pháp thanh lọc nước chanh của anh Thanh
Tùng và anh Châu, nên con có thức ăn 3 lần, con cũng
có nghe bằng Thầy dạy nên thanh lọc 3 tháng 1 lần.

Sau khi thanh lọc con thấy có kết quả xin trình
lên Thầy: từ lâu nay con học pháp nhưng phần điều
mình và pháp luân thường chuyển, khi hít thở con
ngắn không thông, nên con thường hay bị, sau khi
thanh lọc con thì pháp luân thường chuyển cũng hít vào
như cũng muốn hít hoài, con có cảm giác hít bằng bộ
đầu. Chỉ không phải bằng mũi.

Kính thưa Thầy, trên đường tu con thấy có tiền báo
thì con rất mừng - tuy nhiên con cũng còn thấy nóng
nhưng khi sẵn con biết con sai nên đứng lại kịp -
con thấy được cái lỗi của mình, có lẽ do con
chỉ mình còn ít.

Kính thưa Thầy hiện nay trong gia đình con có sự
bất hòa giữa 3 chị em con, con xin trình lên Thầy:

Bà con mất sớm lúc 35 tuổi, mẹ con cũng 35 tuổi
ở vậy mỗi 4 đứa con gái, năm nay mẹ con 82 tuổi
mẹ con vì buồn râu nên thường hay đau ốm, mẹ
con chỉ lặn chuỗi niệm Phật.

Chị Hai con tên LÝ - NGUYỄN - ANH 59 tuổi, tên do
ba con đặt từ nhỏ, lớn lên chị tự đặt tên là LÝ - THI -
HAI, chị không có chồng, ở vậy là mỗi mẹ và các em -
chị hai con cũng phạm mỗi đêm 2 giờ đến 3 giờ, nhưng
có lẽ chị con pháp luân chưa đúng - nên con sẵn -
chị con lại thích đi chùa làm cúng quá, mà ở chùa thường
thờ vong rất nhiều - khi ngủ chị con
thường thấy những người chết, do vậy

LETTER PAPER

con nghĩ có lẽ phải tìm cách trước thì có thể con
nên chi thay nên giữa.

Mẹ và chị em còn đi bán cơm nhà đang ở
Mỹ Tho đi lên Sài Gòn đi với chị Bạch Cầm Con, đi
lo tu vì các con đều lớn tuổi trên 50 tuổi hết rồi
không hiểu giờ chị hai con không đi bán cơm
ở Mỹ Tho đi về Sài Gòn - Cầu nhà ở Mỹ Tho vì có
đường công hội thui nên rất khó phép bán.

Một hôm công phụ chị em con đến cầu xin Tổ Sư
và Thầy chuyển cho chị hai con đồ ý để bán nhà ở
Mỹ Tho và đi về Sài Gòn.

Kính xin Thầy ban cho chị Hai con 1 bài thơ để
chị con học và tu tâm.

Kính xin Thầy ban nhiên thanh quang chiếu sáng
cho gia đình con để chúng con học được và an
lòng tu tâm.

Con kính chúc thầy sống lâu dài dồi dào sức khỏe
sinh tử về nguồn cõi, kính chúc Bà Tâm và Cô Bê
nhiều sức khỏe.

Kính bái,

Con

Mel

L n M

LETTER PAPER

Hòa Lan, ngày 13 tháng 9 năm 93

N M ,

Thầy đã nhận được thư con được biết con đang trong hành trình tu học hướng tâm về con đường giải thoát. Muốn trở về với thực chất thăng hoa thì luôn luôn phải đụng phải những nghịch cảnh nhiên hậu mới thúc tâm. Con hướng về tu học điển giới thì thế gian có đụng bao nhiêu đi nữa cũng là cơ hội mở tâm cho con tiến hóa. Chị em một mẹ sanh ra bằng lòng tu học thì mới thấy nhọn loại chung một gốc mà tự hành đưng để thăng hoa phần hồn về nguồn cội. Còn chỗ ở của gia đình con bị hôi thối thì không thuận tiện cho lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển, con nên thực hành tinh tấn cầu nguyện trong tâm thì tương lai sẽ được chuyển về một nơi trong lành tu học hơn. Nhiều năm xa cách nhưng Thầy vẫn có cơ hội bàn bạc với con trên mảnh giấy eo hẹp này, mong con ý thức rõ Trời Phật vẫn trường tồn và hóa độ chúng ta, cho nên chúng ta đều có duyên tương ngộ và tương sinh là vậy. Đem đem lo tu hành thì cũng sẽ có ngày gặp nhau bằng xương thịt. Thầy xin gởi lời thăm mẹ con khỏe mạnh. Tuổi già chỉ có tu thì mới đạt được ý nguyện giải thoát tâm linh. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

Hòa Lan, ngày 13 tháng 9 năm 93

LÝ giáng trần thọ hưởng nghĩa ân
NGUYỆT trung hữu thức chẳng truy tầm
ÁNH quang Trời độ tu nhập định
Hành triển khai thông tự thức tông.

Trong tâm có sẵn siêu âm
Sao không khai mở lại tồn ngoại lai
Tạo thêm loạn động đêm ngày
Cởi Âm phá quấy dịp may chẳng còn
Tâm ta khai triển nghiệp môn
Vô sanh thức giác chẳng còn si mê
Nhan đên tạo cảnh si mê
Bỏ quên nguyên lý khó về đến nơi
Chùa là pháp bảo của Trời
Soi Hồn phát triển đạt nơi thanh nhàn
Trung tâm khai mở đàng hoàng
Càn khôn sinh lục hợp bàn giải mê
Tu hành tinh tấn trở về
Quê xưa nguồn cội chẳng mê chuyện đời
Thực hành công quả hợp thời
Chơn hèn là chánh nhớ Trời mà đi
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si
Giàu lòng tha thứ tâm thì mới an
Thực hành phát triển phát quang
Tâm thân an lạc tự bàn đường tu
Chẳng còn nuôi dưỡng mê mù
Trí tâm niệm phật an du đời đời./.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

D , 25. July 93.

Kính thưa Ông Tám,

Con tên là T , 32 tuổi hiện cư ngụ tại D . Con miền
thui mấy xin hỏi Ông một vài điều.

Trước kia con có câu thơ lục bèn ngoài phủ hộ. Cho đến nay con
không biết thơ lục ấy vẫn còn theo con hay không? Qua cuốn
"Tài tâm đạo" con được biết về môn pháp Vô vi và muốn theo tu tập.
Không biết có những trở ngại gì không xin Ông chỉ dạy và giúp
đỡ.

Con xin cảm tạ

Kính thư
T
T V V

Ngày 13 tháng 9 năm 93

V V T ,

Ông Tâm đã nhận được thư con đề ngày 25-7-93 được biết con đã nhờ tha lực, tức là vô phật hộ độ cho con. Niềm tin của con đã hướng về họ, tức là lúc nào nó cũng vẫn vương trong óc của con cả.

Nếu con muốn tu PLVVKHHBPP thì phải đọc cho kỹ những tài liệu của Vô Vi và nghe băng giảng của ông Tâm để xem ý chí của con có chịu dũng mãnh tiến hóa trên đường của ông Tâm đã và đang đi không, tức là tự lực phát triển tâm linh hướng về trung đạo mà tiến hóa thì sẽ không bị oan uổng cho một kiếp làm người mà Trời Phật đã ân ban. Nếu nuôi dưỡng được một ý chí lành mạnh thì bất cứ gốc Trời nào cũng tu được cả. Bớt nặng gánh cho những vị đã phù hộ chúng ta thành tâm tu học thì chẳng có gì phá quấy được cả.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

M

M. 8. 93

Thầy và cô Bê kính nhớ
trước con kính thăm sức khỏe thầy và cô Bê
thưa thầy hôm chủ nhật là ngày 8. 8. 93
con đến thăm qua Bỹ thăm thầy và cô
Bê mà con ^{thăm} hoài không được chác con
điên không đứng sớ cột, nên con mới
xin chú Sơn gửi địa chỉ con viết thư,
thăm thầy, thưa thầy lúc này sức
khỏe của thầy và cô Bê ra sao. dạo
này thầy và cô Bê mặt hay ớn, con
nghe rất thương thầy và cô Bê, thầy này
đã già mà còn phải lặn lội ngoài mây
bay xử này sang kia nó để dạy đạo ^đ pháp
dân dặc chúng sanh ^{tu} để tránh cảnh luân hồi
nên tâm con nguyện cố gắng tu để không phụ
công ơn của thầy, thưa thầy con ^{tu} đọc thư
bằng 2 cuốn ^{niên} Bê Tâm bản bạc cùng các bạn
khắp năm châu, tất cả 6 ^{cuốn} caon, là
vì con thấy trong mục Bê Tâm, thầy giảng dạy
rất đầy đủ, không thất một từ ^đ lời nào
đây con xin tạm ngưng, con xin thay mặt các
em Danh Tâm Tuyết Sơn Mai em Bình Chi Ngọc
em Sơn kính chúc thầy và cô Bê luôn luôn khỏe mạnh
kính chào
con L

Cô Bé chủ Sơn xin cô cho biết giá tiền
mua ống gác bao nhiêu tiền Anh Kim để chủ
money order trả cho cô và xin cô biên rõ
địa chỉ

Và xin cô chuyển lời ^{tôi} kính thăm tất cả
các anh - em bạn đạo ^{cần} xin ngay Đại hội
anh - em ^{lưu} ^{đạo} ^{đường} được nhiều thanh niên
và cô chuyển lời anh - em bạn đạo nào
muốn nghe băng Bé Gấm bạn bác cũng
các bạn khắp năm châu xin liên hệ
về địa chỉ của chủ Sơn
lời xin chúc cô luôn luôn vui khỏe

^{Bé}
Cô như ~~ở~~ cô và Thầy con ở Bỹ, lân
xin cô biên cho tôi xin số cốt và
số điện thoại để tôi điện thăm Thầy và cô

Cô Bé bà cụ hơn 80 tuổi ở S. C
Birmingham mới cô biên Thiên mua
dum thuốc đau lưng vậy chú đó
tên gì xin cô biên cho Thiên order
mua dum cho bà cụ

- CON XIN KÍNH THĂM THAY VÀ CÔ BÉ
KÍNH CHÚC THẦY BÌNH AN, THANH
CÔNG TRÊN MÔI LÃNH VỰC - P T

Hòa Lan, ngày 13 tháng 9 năm 93

L con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 11/8/93 được biết con đang đóng góp một phần để tìm hiểu nguyên lý đời đạo song tu.

Mục Bé Tám, Thầy mới vừa đọc vô bằng để phục vụ bạn đạo hầu tìm hiểu cuộc sống và đường tu. Thầy vẫn viết liên tục mỗi đêm cho đến ngày hôm nay, vẫn còn đang viết. Lần lượt Thầy sẽ thâu bằng bằng âm thanh đọc lại của Thầy. Âm thanh sẽ được gài gửi các con nhiều hơn. Chuyến đi này không đủ thì giờ ghé qua Anh để thăm các con, vậy các con nên đón xem video kỳ đại hội vừa qua để có cơ hội học hỏi thêm. Các con lo tu tinh tấn, nếu có dịp Thầy sẽ ghé qua thăm các con. Mục Bé Tám rất cần cho những người tu tại VN, nếu có dịp con chuyển về xứ giúp đỡ họ khỏi bị nhầm lẫn và tự lòng gạt nữa.

Chúc con và các bạn đạo vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

Nhấn: Thuốc đau lưng cho bà cụ, xin Thiện xem coi có KBC không? Đây là thuốc bổ thận khí - lớn tuổi cần bổ thận. Cần uống thuốc bổ thận đều đặn cho có kết quả.

G B ngày 20 - 6 - 93.
ngày mùng 1 Tháng 5 Quý Dân

Kính gửi: Đức Ông TÂM (Cương Sĩ Hằng)

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Di Lạc Tôn Phật.
Nam mô Đức Vị Kiên Phật.
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng

Nay con là 1 Đ tuổi Mậu Tý 46^t
xin thành tâm thỉnh lễ Đức Ông Tâm.

- Các con của con cũ đầu đánh lễ Đức Ông Nội TÂM
- Các cháu ngoại, cháu nội của con xin thành tâm đánh lễ Đức Ông CÔ TÂM

[Hoàn cảnh của con có lẽ, học từ

lời sớm 7 tuổi học làm mẹ, 15 tuổi học làm cha (Suyễn Huỳnh Thế Phụ) 30 tuổi học làm Ông Nội, Ngoại cho đến nay. Tra giá bằng nước mắt khổ tâm con được Đức Thầy TÂM từ bi cứu vớt từ 20 tuổi cho đến nay]

Nhân dịp khi Ba Khê về thăm nhà chúng con có ít hàng thỉnh kính chú Ông, Bà TÂM, các Ông, các Cô Bàc, anh chị đời dẫu sức khỏe, Thân tâm an lạc. tu hành tinh tấn.
Kính xin Ông TÂM cho chúng con và

Kính gửi: Đức Ông TÂM (Cư trưởng Sĩ Hạng)

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.

Nam mô Di Lạc Tôn Phật.

Nam mô Đức Vị Kiên Phật.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng

Nay con là 1 Đ ... tuổi Mậu Tý 46^t
xin thành tâm thỉnh lễ Đức Ông Tâm.

- Các con của con cúi đầu thỉnh lễ

Đức Ông Nội TÂM

- Các cháu ngoại, cháu nội của con
xin thành tâm thỉnh lễ Đức Ông
CÔ TÂM

[Hoàn cảnh của con có lẽ, học từ

lời sớm 7 tuổi học làm mẹ, 15 tuổi

học làm cha (Suyên Huỳnh Thế Phụ)

30 tuổi học làm Ông Nội, Ngoại cho

đến nay. Bà già bưng nước mắt

khờ tâm em được Đức Thầy TÂM từ

bi cứu vớt về 20 tuổi cho đến nay]

Nhân dịp lễ Ba Khê về thăm nhà

Chúng con có ít hàng thỉnh kính chầu Ông,

Bà TÂM, các Ông, các Cô Bà, anh

chị đời dào dạt khỏe, Thân tâm

an lạc. tu hành tinh tấn.

Kính xin Ông TÂM cho chúng con và

các cháu lời khuyên dạy cháu ngọc

đề tu tâm sửa tánh cho nhanh.

Chúng con đồng kính bái

Đức Ông TÂM.

Suoz 1 Đ

Hòa Lan, ngày 13 tháng 9 năm 93

L Đ con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 20-6-93, được biết con đang tiến trên đường tiến hóa của tâm linh. Muốn được thanh nhẹ thì phải được nhồi quả liên hồi thì tâm mới sớm thức. Người tu luôn luôn phải tiến trong tiến trình cam go đau khổ nhiên hậu mới hiểu được nguyên lý vô sanh là gì. Cứ vậy mà liên hồi đốc thúc tâm linh tiến hóa, càng ngày càng dững mãnh thì mới thấy được tử bi là sức mạnh. Cần học tử bi và thực hiện tử bi là điểm quan trọng để tự cứu và độ tha tại trần.

Ngày hôm nay con đã có một khuôn viên tốt đẹp của Trời ban sau những chuỗi ngày tu học bơ vơ cõi trần, đã kết tụ được một số tâm linh hướng theo con đường tu học để tự vượt qua mọi trở ngại tại cõi phù sanh này. Vạn sự trên đời là không, chỉ có tu tinh tấn mới hiểu được nguyên lý này. Tu cho đến không còn âm thanh sắc tướng nữa thì mới thấy được giá trị của nguyên lai bốn tánh mà giữ lấy niềm thanh tịnh thăng hoa. Trí tâm thanh nhẹ chẳng còn đưa đòi một việc gì không cần thiết ở trần gian này. Những bông hoa đua nở khắp vườn đang đón mừng tình thương và đạo đức của Trời Phật đang ân ban. Mọi người sẽ về đây học sự thanh tịnh siêu nhiên cấu chiếu cho nhọn loại thức tâm.

Hiện nay Thầy đi đây đi đó cũng nhờ sau những ngày tu luyện gạt hái được một ít thanh nhẹ, muốn chỉ cho mọi người thực hành và tự thức giác nguồn gốc vô sanh của chính mình thì sẽ không còn bận bịu trong đời cũng như đạo nữa. Sống hẳn vào trong một niềm tin bất khuất thì đời đạo sẽ yên vui.

Chúc con và các cháu vui hành trong niềm tin sẵn có của mọi người.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

E G 25 - 5 - 1993

Thỉnh Chúa Đức Chúa.

Con kính chúc Chúa được dồi dào
sức khỏe và kính chúc Huguette &
Tỷ Muri khắp năm châu được Hạnh
Phước Thiên Phước.

Con tên là E G 29T

Từ khi con có cô chuyên Office giờ
đến nay, con công phu rất nhiều khi con
được tinh tảo. Nhưng thì con vừa vào
bắt đầu niệm thì con bị mẹ đi và không
còn tự chủ được bản thể. Nó xoay rất
nhiều, có khi con bị gục luôn, đến
khi tỉnh lại con bị lệch cả hướng
ngón, thỉnh xin Đức Chúa dạy cho con
biết con phải làm gì để giải được
trạng thái đó.

Trong cuộc sống của con, con không
hoà được với mọi người chung quanh
con, con còn có chấp và hay mất sự
sáng suốt trong những bài học Chúa

đến, cho đó con thường hay đau khổ và
bị văng vãi trong tâm thức.

Hình xin Đức Thầy chỉ dạy cho con
tìm lại sự thanh tịnh và sáng suốt
trong nội tâm để con tìm lại được
nguồn vui trong Đạo Pháp.

Đệ tử Ngô A Di Đà Phật Vạn Vãn Cầu
Bình.

Con xin ngưng ở đây. Kính chúc Đức
Thầy được Giới Thiêng Vĩnh Cửu.

Con 96 + 0 7L 181/1

Hòa Lan, ngày 13 tháng 9 năm 93

T N ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 25-5-93, được biết con đang bị thiếu nhiều chất sinh tố trong người. Con uống thêm sinh tố B complex, B3, vitamin E và B6. Con cũng cần thanh lọc nước chanh, sau đó bồi bổ cho hệ thống thần kinh được mạnh với các sinh tố kể trên. Cứ lo thanh lọc cho tốt rồi hãy bắt đầu thiền. Giai đoạn này nên thanh lọc và làm Soi Hồn, Chiêu Minh, niệm Phật mà thôi. Muốn thiền Vô Vi, thì phải nghiên cứu cho kỹ phương pháp này, xem có lợi ích gì cho tâm thân hay là không. Nó là tự tu tự tiên, không có mê tin dị đoan, chỉ có thực hành để phát triển khoa học huyền bí trong nội tâm và ổn định nội khoa tâm lý của chính mình, không có việc cầu xin, chỉ có thực hành tự đạt mà thôi.

Mỗi mỗi ở thế gian này, muốn được thành công một việc gì cũng phải tự tạo một kỳ công cố gắng của chính mình thì mới có kết quả ở tương lai. Người có khối óc phải biết mình xét mọi việc trong lúc ta làm thì sẽ không bị lừa gạt. Không nên tin những gì của người khác nói, chính mình phải thực hành để xét những gì bên trong mình có mà phát triển.

Chúc con vui tiên.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng.

M. 4. 15. 7. 1993.

Kính Bach : mình sẽ Lương Sĩ Hằng : Cũng không cần
tuyệt xan hồ thân mến

Kính Bach mình sẽ. đang là con viết thư sang bà là
mình sẽ, cũng gia đình và bạn đạo hải ngoại mình là
đồng, trong cơ nghe tin chuyện trai, nên hôm nay
con lại viết thư sang cho mình sẽ, gia đình, bạn
đạo, con xin kính chúc mình sẽ, cũng gia đình, bạn
đạo hải ngoại mạnh khỏe thịnh vượng tu hành để tránh
khỏi cuộc nguy hiểm của Long Hoa Sầy Ra. và
ngày hôm nay kèn đất Việt nam của chúng ta.

Kính Bach mình sẽ. đợt con viết thư sang đó con cũng
không rõ ở thiên đường nào giờ sách sang cho con 4
quyển con rất mừng, vì địa chỉ ở ngoài nhà trai giờ
con nên và Bé Tung Ra nên mất địa chỉ đó, nên
con viết thư này sang bạn mình sẽ. Xin mình sẽ
gửi cho con Sơn Sĩ Sĩ Sĩ nữa để con tham khảo
và học tập tu hành theo con đường Phật, Chúa, Ông
hiền này là thầy, thầy nhờ cho con Sơn Sĩ Sĩ Sĩ
bỏ cuộc hành trình của Phương Đông nữa
này, Sơn Sĩ Sĩ Sĩ. và Sơn Sĩ Sĩ Sĩ không để
giảng chân lý. và một hồ sách con đã Sơn Sĩ Sĩ Sĩ
Kính Bach thầy, chủ chuyện trai hay đi đâu con
vẫn phải liên lạc với thầy.

đôi đồng sang cho mình sử, may mình sử xong
lông tú bị gia ho cho con và bao người trong
bái còn được biết phép tu nhiệm Đâu của
chúa của Phật để lại, cho ngài đồ thuận (zu
vũ ngày nay đồ thầy

Con xin tạm dừng bút. hẹn thư sau

Con xin gửi Chúc Mừng sử cũng gửi chúc, bạn
đạo mãi khỏe an Khang.

Con của thầy

l u l

Vạn tuế thầy Quý đơ Chín Sầu không Bể
khó.

T.B. ✘ Con xin hỏi mình sử, may mình sử giúp đỡ con.

1. Theo con nghĩ sử Cô trong hai đồ đác đác sử
Cò phải không thầy, vì thầy Cò chỉ huê nên
thầy giúp con phần này.

2. Trên này thầy đã gia sử, sử du hinh thuyết pháp
truyền đác đác này tham khảo Bài sách của thầy
gởi đến cho con, xin xin truyền pháp với sử Cô
thanh sử Cò gì hồ ngại không mình sử, dù sau
này thế nào đi nữa con vẫn nhận biết thầy là

Mình sử

Hòa Lan, ngày 12 tháng 9 năm 93

L V B ,

Thầy nhận được thư con đề ngày 15/7/93 được biết con đã nhận được 4 cuốn sách do hội Ái Hữu gửi tặng.

Cuộc sống ở mặt đất này với bao nhiêu sự động loạn chuyển tiếp làm cho hèn vía con người bơ vơ, lúc nào cũng muốn tìm được một lối thoát cho chính mình, nhưng không biết được sự gia công tu học là quý giá trong hành trình tiến hóa của tâm linh.

Nói về đạo thì đạo có trước, người hành pháp đi sau. Cuối cùng là do nơi sự dày công của mỗi hành giả mới được tiến hóa lên cõi trên thanh nhẹ. Con muốn biết được bà Thanh Hải đã đắc đạo, tức là đạo đắc họ thì mới được họ phổ truyền ở nhân gian. Đạo đã được bà Thanh Hải phổ truyền là điều cao quý, mà nhơn sinh muốn có. Nhưng lòng tham của con người ai ai cũng muốn người đắc đạo phải làm việc cho chính họ, chứ không chịu tinh tấn hành pháp để cho đạo được họ phổ truyền khắp nơi.

Con có khối óc sáng suốt, có quyền mình xét mọi việc: đắc đạo là gì? Đắc đạo là nắm được trọn lành chơn lý, ý chí không thay đổi, chứ không phải đắc đạo là sang trọng hơn người nghèo khổ, cũng do công của hành giả mà thôi. Thầy không có quyền năng chứng nhận cho bất cứ một ai đắc đạo, hay là phá hoại tại trần gian này. Thầy chỉ biết trung dung tiến hóa tới vô cùng mà thôi. Nhơn gian qua nhiều màn tiên tiên Phật Phật đã chứng giám cho nhơn sinh, nhưng rốt cuộc chẳng đi vào đâu. Chung qui cũng phải tự hành tự tiến là đúng, để vượt qua mọi tai nạn mới được hồi sinh. Người đắc đạo không nói đạo, người nói đạo là đang hành đạo.

Con là một khả năng trong vũ trụ quang này, con nên tự thúc tự tiến là đúng hơn, chú hiểu nhiều chuyện ở bên ngoài thì sẽ tạo động cho tâm con, chẳng có ích gì cả. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

S ngày 12 03 1993

Kính gửi Thầy,

con có vài hàng kính thăm Thầy cùng bà Tâm
thờ mau khỏe o con xin tâm sự em ý Thầy ít hôm
là nhân dịp ba bạn đèo ở xa về là Anh Châu, Chi
Nga, Chi Ngoc, con rất mừng là gặp lại Ngoc (người đã
hướng dẫn con gặp Thầy để học đạo) Nhỏ PLVVKHNBPP mà
giờ này con mới không không mà tính trí chúng vui cũng
bạn đèo ở xa về

Thầy ơi! bữa ở Thanh Lam chúng em mới
các bạn chúng vui như ý Thầy à! Hôm đó em
có câu xin sự tỏ và Thầy cũng thích Phật giáo làm cho
chúng em thờ, một bữa đèo đèo còn nhớ những gì còn
thời mãi trong vấn đề Thanh Lạc U.U.

Từ khi Thầy gửi cho con cuốn sách Thanh Lạc
con theo đó thực hành, em đỡ bệnh và bớt nóng nảy, em
chuyên cho các bạn Thanh Lạc, kết quả hơn con nữa!
Em rất mừng gặp Anh Châu (người Việt cuốn sách Thanh Lạc)
chúng con đèo đèo rất là vui! chúng em như ở sư tử
và Thầy đã giúp chúng con đỡ đỡ gặp gỡ nhau! một
đi bạn hết với đến tới vẫn còn vui! Thầy ơi giờ này con
mới hiểu chỉ có "Đạo" là người cứu đời và lý tưởng giúp
con mà thôi! em viết dài đây xin Thầy hiểu cho con chỉ có
trình thầy trả và bạn đồng môn chân thực mới sống đời
thờ lòng nhau những việc nghiệp lúc lúc em em mà không
cũng thờ! con dờ thân nên bài học của con là mẹ và
anh chị em trong gia đình và cùng thân bạn đèo về Thầy à!
Con đã chấp nhận như như như Thầy đã khuyên những
nhiệm khi em cũng xin si Thầy à! Kong là biết mình sai! con
nhìn là nhìn bên ngoài thôi! Tôi nghĩ công Phu nó ra liền liền!
niệm Phật cũng không tư tâm thờ! con biết mình bệnh hoạn, các
Tiên theo như là như là quê! con chấp nhận dù sao con cũng
không quyết tu, Thầy đâu có bỏ em! con ao ước một ngày
nào đó con được gặp Thầy và thờ sư ĐHUV! in đây
ngày gần đây chúng con thích
chuyên thờ cúng ba bạn Châu
Nga. Ngoc rất là vui!



Thưa anh khỏe. Con xin tâm sự cùng Thầy ít hôm
là nhân dịp ba bạn đạo ở xa về là Anh Châu, chị
Nga, chị Ngọc, con rất mừng là gặp lại Ngọc (người đã
hướng dẫn con gặp Thầy để học đạo) Nhờ PLVVKHHBPP mà
giờ này con mới không không mà biết từ chúng vui cùng
bạn đạo ở xa về

Thầy ơi! bữa ăn thanh đạm chúng em mới
các bạn chúng vui vẻ như ý Thầy ơ! Hôm đó con
có cầu xin Sư Tổ và Thầy cũng đức Phật cầu làm cho
chúng em được một bữa tâm đạo rồi mới những gì em
thức mặc trong vấn đề Thanh lọc V.V.

Từ khi Thầy gửi cho con cuốn sách Thanh lọc
con theo đó thực hành, con đỡ bệnh và bớt nóng nảy, em
chuyên cho các bạn Thanh lọc, kết quả liền con hiểu!
Em rất mừng gặp anh Châu (người Việt cuốn sách Thanh lọc)
chúng em tâm đạo rất là vui! chúng em nhớ ơn Sư Tổ
và Thầy đã giúp chúng em được gặp gỡ nhau! một
chị bạn nói với đến tới và về em vui! Thầy ơi giờ này con
mới biết chỉ có "Đạo" là nguồn an ủi và lý tưởng giúp
con mà thôi! em viết đôi dòng xin Thầy hiểu cho con chỉ có
tim Thầy tỏ và bạn đồng môn chân thực mới sẵn lòng
thờ lạy nhau những lúc nghiệp lực lôi cuốn mà không
cường thờ! Con đỡ thân nên bài học của con là mẹ và

anh chị em trong gia đình và cùng thêm bạn đạo nữa Thầy ơ!
Con đã chấp nhận nhìn như thế như Thầy đã khuyên những
nhiệm khi em cũng sẵn lòng Thầy ơ! Lòng là biết mình sai! Con
nhìn là nhìn bên ngoài thôi! Tôi nghĩ cũng phải ra liền liền!
mình Phật cũng không từ tâm thờ! con biết mình bần hàn, em
tiên theo một đồ vật nhỏ! Con chấp nhận dù sao con cũng
không quyết tu, Thầy sớm có bổ em! con ao ước một ngày
nào đó con được gặp Thầy và thờ lễ ĐHV. này

ngày gần đây chúng em được
chuyến ho cấp ba bạn Châu
Nga, Ngọc rất là vui!
Con xin ngưỡng kính chúc Thầy
mạnh khỏe
Kính thư Thầy
con lưu



PAR AVION VIA AIR MAIL

N + L

Hòa Lan, ngày 12 tháng 9 năm 1993

L con,

Thầy đã nhận được thư con được biết chúng con đã có cơ hội sum họp trong giây phút thiêng liêng tốt đẹp.

Mỗi mỗi đều do tâm con người mà ra, chúng ta người tu Vô Vi chỉ biết lo thực hành pháp môn để sửa tâm sửa tánh, hạnh đức tràn đầy trong chu trình tiến hóa thì tình huynh đệ không bao giờ xa vắng. Trời Phật chứng tâm cho mọi người tự thức giác và thật thà với chính họ. Con kháo đảo cũng là do tâm hướng ngoại mà thôi. Nay các con có tâm có pháp là điều quý nhất ở trần gian này, chỉ chờ sự dày công thực hành của chính các con nhiên hậu các con mới vượt khỏi được tầng số động loạn ở trần gian, lúc ấy con mới thấy rằng trần gian đồ thị giả, không có một việc nào thật. Chỉ lo phát triển tâm từ bi độ xác và ảnh hưởng chúng sanh mà thôi. Trước khi Thầy rời khỏi VN, Thầy cũng có nói một câu tại thiền đường Hồ Văn Em, "**Còn Trời, còn Đất còn ta là còn thái bình**", rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội chung vui trong cảnh thanh bình tự thức.

Bao nhiêu năm rời khỏi chúng con cho đến nay, đêm đêm Thầy vẫn một lòng tu học không thay đổi.

Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện tâm lo tu học thì sẽ có cơ duyên hội tụ tốt đẹp do Trời an ban.

Chúc con vui tiến và tu hành tinh tấn.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

S T , 30.6. 1993.

Trình thưa Thầy,
Hôm nay con biên thư này để
thăm Thầy và cái ban đạo.

O² đây cái ban đạo cũng
mạnh khỏe, vui vẻ và công phu
tinh tấn.

Con bắt đầu tu tập từ năm
1977 đến nay không bị gián
đoạn và con tâm niệm sẽ hành
pháp đến suốt cuộc đời, một
lòng kiên nhẫn cho đạo pháp.

Năm ngoái con nhận được
thư của Thầy. Thầy dạy niệm
Lục Tự nên con không niệm
danh Cha nữa. Nhờ vậy trong
đầu óc con không còn có âm
thanh chướng đời Cha Kim nữa.
Nhưng những âm thanh ấy quay
ra chướng lại Thầy. Nó làm con
rất sợ hãi. Anh Bảy về Sóc

Ông có chỉ phương pháp xối
ruột bằng các nước nóng nước muối,
nước đá nóng nước đường và chanh
trong 7 ngày. Mỗi ngày con uống
1 l nước muối và 4 l nước chanh
đường chảy. Cứ 3 tháng xối 1
lần. Con hy vọng dần dần trục
trước phần tá khi ra ngoài.
Đến đây chỉ dạy con thêm có
cách gì cho ăn thanh ấy không
con quấy rầy trong óc con nữa.
Hy rồi chỉ xhê về thuật chuyển
ràng có khi xối ruột phần tá ra
ngoài và kéo phần hõn đi theo.
Nếu ở bên Mỹ, có Thầy, Bác sĩ
kéo lại, còn ở Việt Nam, không
có Thầy thì sao? Đến Thầy chỉ
dạy.

Ba Má con đã mất. Ba
con là U O , tuổi Dậu,
mất ngày 20.10. âm lịch năm
1986 thọ 78 tuổi.

Mẹ con là Nguyễn T T, tuổi
Thân, mất ngày 14. 1 âm lịch
năm 1982, thọ 75 tuổi. Con do
đến nay, năm nào đến tháng 7
con cũng xin Ông Tư rước linh
hồn cha Mẹ con lên trên tu
hành. Nhưng ngày nào con năm
chiêm bao cũng thấy hoài cha
con hoài mẹ con. Con cảm thấy
hình như cha Mẹ con không
chịu theo Ông Tư lên trên tu
hành. Có lần con năm chiêm
bao thấy Ba con, con bảo cha
con theo Ông Tư, Ông Tam tu hành
Ba con nói không. Con sợ rằng
nếu Ba Mẹ con ở dưới này mãi
không tốt và sẽ bị bắt đi mà
con không biết làm sao. Xin
Thầy gia ơn cứu giúp. Ba
má con đều được chôn tại Thị xã
S T. Nhà con ở số
đường, phía sau Trường

La Saw.

Cuối cùng, xin thầy cho con
xin 1 bài thơ. Cho cho con xin
Thầy gửi về:

N u H

Chưa thầy, chỉ khe nói ai
phần đạo sẽ bị 60 năm và bị
khởi vô vi chôi bỏ. Như con, âm
thanh chông đời, chửi cha, chửi
thầy đến trong đầu con hoài,
con chưa có cái gì kiểu hoàn toàn
được. Như vậy con có bị kết tội
là phần đạo, phần thầy, phần
cha không? Xin thầy gửi về chỉ
day. Kính chúc thầy thân tâm thường
an lạc.

Kính thư
con của thầy
Uu

Hòa Lan, ngày 12 tháng 9 năm 93

V V H ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 30/6/93, được biết cơ thể con đang thiếu nhiều loại sinh tố như: vitamin B complex, vitamin E, vitamin B3, vitamin B6. Hợp tố trên sẽ giúp cho con ổn định thần kinh và tiêu hóa hơn. Sau những khí thanh lọc, con cần lưu ý phần dinh dưỡng là cần thiết. Còn về phần cha mẹ, thì không nên tin những chuyện chiêm bao, con lo tu thanh tịnh thì mới thật sự báo hiếu cho cha mẹ. Còn đồng thì không bao giờ sưởi ấm lòng cha mẹ nơi chín suối. Con lo tìm kiếm mua loại sinh tố kể trên uống trong 10 ngày hoặc hơn thì thấy kết quả.

Vương giảng trần học khổ tiến thân
Việt danh vượt giới rất chuyên cần
Hồng trần cõi tạm nay duyên thức
Tự tiến tự tu nguyện góp phần.

Đời là tạm cảnh nghĩa ân
Dựng xây xây dựng cơ tần tiến lên
Đạo nền cố sẵn bên trên
Tri tâm tu luyện tự quên chuyện đời
Thức tâm giao cảm hợp thời
Hành trình sáng suốt mở lời nhủ khuyên
Khuyên người tạm cảnh tự khuyên
Một lòng tu tiến giải phiền nội tâm
Tự mình khai triển chẳng làm
Giải phần ô trược tự tìm đường đi
Dù cho ma quỷ khảo thí
Tâm ta vững chắc kỳ ni đạt thành
Tì bi nguyên lý vô sanh
Không còn loạn động tranh giành làm chi
Dù cho ma quỷ cũng thí
Dự phần tiến hóa đạt thì tâm an
Ngày nay duyên đẹp đạo tràng
Quý y Phật Pháp đàng hoàng hơn xưa
Cảnh trần chuyển nắng tạo mưa
Tự mình phát triển mới vừa lòng nhân
Tranh đua chẳng có đạt phần
Tri tâm niệm Phật lần lần tiến lên.

-e ngày 28-93-

Kính Thăm Thầy!

Nhân dịp anh Hoà về VN lần thứ 2. Anh có ghé thăm chúng con, trước biết tin tức của Thầy rất khỏe. Chúng con rất vui mừng khi nghe nhắc đến Thầy (như có 1 tiếng gọi tâm ở lòng mình hơn - nhất là câu Thầy hỏi thăm con; con An ra sao? Con mua bán hết xóm 0? Thầy đi! Khi nghe Thầy nhắc đến tên con. Lòng con rất sung sướng - nhẹ nhõm, cố gắng, thoải mái, có 1 sự An-ni ở lòng con rất nhiều - - -

Đành Thầy! Con xin gửi danh lễ Thầy Vấn Tâm Thủ của con: Kính Lay Thầy - Kính Lay Thầy - Kính Lay Thầy (3L) - Thăm thoát 10 năm qua con 0 liên lạc với Thầy - Con vẫn biết Thầy rất bận rộn nhiều việc để lo cho chúng sinh, vì lẽ đó con lo, tự tu, tự tiến mà Thầy đã giảng trong băng nhiều năm - Mặc dù con của Thầy rất đông loạn với cuộc sống hàng ngày - mà con lúc nào cũng nhớ và nghĩ đến Thầy rất nhiều - Trong hành trình con tu học vừa đời lẫn đạo con đã thấy thế nào là chơn giả tại của giảng dạy mà Thầy đã trao cho mọi người, mà 0 phải riêng con - Rất hay - hay lắm Thầy ơi! Chỉ có hành giả tu thực - tu đi - ứng như lời Thầy giảng ở sai 1 li. Niệm tin tâm có với ý chí thẳng tiến - mới có thể giúp cho con vượt qua mọi nghịch cảnh đang đến với con - Con thấy giảng dạy rất là diệu - - -

và những do mình - ^{đều} Trại ở con em - theo dõi sự tham dự như thế
nào? Xin thầy chỉ dẫn cho con gần đây để con vượt qua sự
tham dự đó, mọi thứ - chắc đến với con nhất là tình cảm, con
có thể thấy sự khác biệt - để biết được cách để dạy - O có trí tuệ
Nếu O có lòng giải Thiên giải của thầy chắc con MAD'
O giải toán hoặc học nó rất bức bối, dễ sợ, sẵn si đứ đứ -
con đã chịu nhiều ở chính con. Khi con vượt qua được do trí
niệm - tình nhiều thì thầy là lung, trỉ mớ - lòng từ Bi vô -
tánh quang đại, vui vẻ - cõi mớ đứ đứ hết - thầy đứ đứ là mớ
được học hỏi - thầy trên - Thưa có giải đúng như vậy O thầy?

1/0 - Hành trạng tu học Thiên của con giải hành như thế nào?
ý lực của con chưa dừng - buông bỏ chưa cam tâm - (về Thiên).

Tình Thiên lấy quay với con. Tình 1 năm qua đã được thầy
nhân như chuyện giải cho con 1 lần nào. để con tình trở lại
Thầy đã giảng rất nhiều - Mà con vẫn còn hen và trí tuệ đó
là trách nhiệm con phải chịu - tiêu đó là do mình thôi. Một
lần nữa con xin thầy - chừa mọi sự sáng suốt cho con - để
con cố gắng nhiều hơn - con cố gắng để thầy vui - Ngày thầy về
chúng con được tiếp thầy 1 cách sung sướng và tràn đầy tình thương
Cười Thở - con kính chúc thầy. BÀ TÂM

AN-KHANG - TRƯỜNG THO -

Kính bái - - Con của thầy -

Bé A. (L - T - V - A)

(mùng 1 Tết Anh Hoa có ghé chúc Tết
và tất cả anh em rất vui - n)
Thầy nhiều lắm -

Hòa Lan, ngày 12 tháng 9 năm 93

V A ,

Lâu ngày Thầy mới nhận được thư con được biết con đang tiến trong tình tiền duyên nghiệp. Nếu trên đời này không có tình tiền duyên nghiệp thì không có thể gọi là đời. Nhưng nó chỉ tạm mà thôi. Còn sự vĩnh cửu là ánh sáng phát triển trong tâm thức của chính con mới là vĩnh cửu.

Dù cho tốn bao nhiêu công của, đạt được một ý dục chỉ thỏa mãn trong mấy giây mà thôi, rồi cuộc cũng phải ôm lấy nghiệp chướng hóa hóa sanh sanh mà tiến hóa. Ngược lại người chịu tu phát triển mọi giới ở trước trong cơ tạng và tâm linh, cuối cùng sẽ đạt được sự vĩnh quang và thoải mái, những gì con cảm thấy khổ và vầy xéo cũng là tạm mà thôi. Còn về pháp môn Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là toàn năng tâm thức phải tự hưởng về cõi vô sanh bất diệt thì mới giải tỏa được nghiệp chướng trong nội tâm, chỉ có siêng hành chữ không có thuyết mà không thành. Trong hành trình tu học luôn luôn phải đụng chạm với mọi sự kích động và phản động nhiên hậu mới đạt sự thanh nhẹ ở tương lai. Tâm từ bi sẽ được phát triển nhiên hậu mới quán thông được mọi trở lực trong cuộc đời mà tiến, đến đây cũng một mình và cũng sẽ đi có một mình mà thôi, không nên tạo thêm duyên nghiệp tri tri và tai hại đến tâm linh tiến hóa.

Cần nhìn nhục tối đa thì tâm thức mới có cơ hội thăng hoa tốt đẹp. Nhìn để tiến, nhìn để sáng, nhìn để hiểu hơn là nên nhìn hơn là động. Động để hại, động để phá hoại, động để chậm tiến, tức là không cần thiết.

Con đã cương quyết nhiều lần trong cảnh trời sut của nhơn gian, ngày nay con nhìn lại xung quanh con, con vẫn bình an hơn mọi người. Con thương nhớ nguồn đạo, con nên sống hẳn vào tâm đạo thay vì vấp vúi tình đời vô ích, và không cứu được chính mình.

Ý dục là yếu hèn, phá hoại tâm thân, con nên chú ý điều này thì con sẽ được cứu rồi, mang xác phàm mà sống gần tiên phật thì mọi điều khổ nạn sẽ được vượt qua tốt đẹp. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Kính thưa thầy con tên M H
62 tuổi hiện giờ con đang tu học
PT VVKHHBP con vừa trả nghiệp đề thi
thách 6 tháng nhưng không bỏ tu hiện giờ
con còn tở một bên, con từ bỏ mình, có
chồng đẻ con rất nhiều nghèo khổ thời mai
gặp được pháp con cố gán tu, con chết không
chết con không cần miễn làm sao đừng bỏ
tu, con chỉ ban đạo tu nữa hiện giờ
gia đình con lúc này làm ăn cũng dễ
chiêu

Kính thưa thầy, khi chỉ người ta tu
là gánh nghiệp phải không, nhờ thầy chỉ
giúp

cám ơn thầy
nghiệp nhà nghiệp đạo tạo tìm lưm
quyết chí lo tu để kiếp kỳ
gặp thầy gặp ban lòng vui sướng
cố gán về thầy đản công ơn

đệ tử của thầy

☞

Hòa Lan, ngày 12 tháng 9 năm 91

K T ,

Thầy nhận được thư con do chị Khế chuyển đến, được biết con có niềm tin tu học. Người tu Vô Vi phải dày công thực hiện pháp môn khai triển chính mình nhiên hậu mới có cơ hội truyền bá cho người khác thực hành đúng đắn thì con sẽ được phước chứ không mang nghiệp gì hết. Có bạn đạo đồng hành trao đổi tiến hóa là điều tốt trừ phi những người chỉ thiên hạ tu và lấy tiền ăn nhậu thì sẽ bị nạn mà thôi. Ngược lại thực hiện tình thương và đạo đức thì sẽ được tốt thêm. Nghiêm chỉnh tu học là con đường về nguồn cội không hoang phí.

Sống trong luật nhân quả, tâm làm thân chịu, cố công hành pháp, tạo nhịn nhục cho chính mình thì mọi nạn tai sẽ vượt khỏi.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Luong sĩ Hằng,

0 G ngày : 28 - 4 - 93 dl.

Chính giới ông tám.

Con kính chúc sức khỏe ông tám
trước đời đời.

Chính thừa Ông tám con có mai mắn
điều biết lập lên ông tám. đến
nay 4 năm trôi qua mà không có
điều tiến tiền thưởng hay vọng đong
bởi như ông về hàng ngày nhiều
lúc con có một cảm giác mình có
một năng lực. nhưng nó bị tiêu
hao bởi ông về hàng ngày nên
ban đêm giờ ông phụ thưởng hay
bè tiêu. và không đạt kết quả.
Con muốn hàng ngày mình làm
việc ban đêm thì sống trong an lạc
khó thấy chi đây

Thưa thầy trong lúc con còn nhỏ,
có những lúc con bị rơi vào trạng thái
sững sờ quanh con làm việc với một tốc
độ rất nhanh không thể kiểm chế được.
tất cả mọi vật đều quay cuồng, con,
người to lớn, cả thế không còn có cảm
giác thật mà bỗng nhiên, có khi con
cả con có thể phát la lên được. Đến
lúc con cá thien thì tốc độ đó cũng
còn vọt: như con làm 1 đồng tài
nào đó bình thường nhưng có cảm giác
rất nhanh. không thể tả được coi
những con bắt đầu con mới có thể?
đi chui vào, trạng thái đó có khi
là trong lúc con làm đập luân hồi
có khi là một tiếng vào trạng thần
trong những lúc đó có có: Niệm Phật.
Rằng kể rằng, có lời?

Chính anh thầy giáo dạy thất mắc
quên con, con thành thật biết ơn thầy

Yêu cầu thầy sống ba năm, tưởng
tho đi đâu đất anh em chúng em.

(24 tuổi)

© G 28-11-93dl
Con thầy

N 1 1 1

- Số nhà:

- Nhà con có 5 chị. Em gái lớn biết
kháp môn của ông Tản cả Ba Mía
Con cũng vậy. Chị Nguyễn Thị Thuý
Được là chị ruột của con.
Nhưng tất cả đều không tiến tiến
Nhờ thầy em dạy.

Reunion, ngày 7/9/93

T D con,

Thầy đã vui nhận được thư con được biết cả gia đình đang ước vọng tu tiến. Người tu Vô Vi phải có một lập trường dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì mới tránh được sự lôi cuốn của ngoại cảnh, chuyên hành chơn pháp thì nó sẽ thành công, hiểu rõ nguyên lý khi trước lưu thanh của pháp môn, thanh tịnh niệm Phật thì luồng điện trong nội thức sẽ đạt được quân bình dẫn tiến tâm linh, trực tiếp khai hóa tâm thức, thay vì cầu xin mà không có kết quả.

Cả gia đình chịu tu là đại phước đức, sẽ đem lại hòa khí cho chung. Nếu có dịp mọi người phải thanh lọc một khóa bằng nước chanh để cơ tạng được yên ổn trong lúc tu thiền thì càng tốt. Trước điển lúc nào cũng ẩn tàng trong cơ tạng của chúng ta, khi thanh lọc xong thì sẽ thấy rõ rệt. Thấy thấy là do nơi ăn uống mất trật tự mà tạo thành; con nên ăn cơm sao cho dễ tiêu, ăn cơm với rau đậu và không nên ăn cơm với thịt cá. Còn khi muốn ăn thịt cá thì chỉ ăn đồ ăn mà thôi. Ăn như thế sẽ dễ tiêu, không để thực phẩm ứ đọng lâu trong bộ tiêu hóa mà tạo thành chất chua trong người.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

hành từ từ phát hiện ra nhiều bạn đọc và có
 đến mẹ (Lương thị Khâm ở Khất Tảo chợ lớn
 và học đến ngày nay. Qua quá trình học đạo
 con học qua Danh lợi tinh qua giờ có mã các
 nào cũng lớn lao sống với con hết thừa thầy
 con vẫn chấp nhận trả những quả báo tinh
 đến nay tâm trí con muốn cắt đứt để đi tu
 hẳn, sau đó lại vẫn nhập vào học tuy còn
 vẫn có giờ bên ngoài thì con lại đi qua ăn
 đã xa nay hẳn ở nam thừa thầy đây là pháp
 là do lúc lúc thất tinh của con không lĩnh
 thừa thầy và nghiệp quả về báo tinh và cuộc
 đời tu học con ra sao con kính xin thầy lý
 thầy qua lời dạy. Con về tiền tu thì con
 cũng hiểu những mã đang này cho em chú con
 kể hết thừa thầy sống chỉ nhờ vào huyền
 diệu thuật thuật tưởng tượng nhau anh cho em chỉ
 con không biết tại sao làm ăn khó quá thừa
 thầy.

Con xin đi cho em điều có giả định riêng
 con chưa có chỉ định báo tinh, được 3 chỉ
 em điều tu theo pháp thầy dạy con, chỉ báo
 con về thầy em trả con tu sĩ kẻo 40 tuổi.

Khâm chỉ kẻo về chúng con có đời là
 kính tổ cũng thầy và kính xin thầy ân ban
 cho chúng con đời là để yên tâm hẳn trên
 đời tu học. Ở bên đây (VN) chúng con gặp
 báo học rất nhiều cơ nào chúng con vẫn có
 tâm tiền về đời tu.

Kính thưa thầy con không biết lấy lời
 gì báo nhất để kính chúc thầy trên thế
 này. Con kính chúc tuổi thọ của thầy.

Kính con kính thầy

L t k
 T t H
 L u P . .

Reunion, ngày 7/9/93

T H con,

Thầy đã nhận được thư của con được biết tâm tình con đang muốn giải tỏa nghiệp duyên tại trần.

Khi con ý thức được tu Vô Vi để giải quyết tất cả mọi sự trần trược tại thế gian, thì nó là một pháp khú trước lưu thanh, tự hành tự thức. Tình tiền duyên nghiệp ở cõi phù sanh này đều là tạm bợ và giam hãm phần hồn khổ lụy mà thôi. Nếu chúng ta cương quyết thực hành pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì bất chấp những sự kích động và phản động do từ đâu đến, vẫn khăng khăng một lòng tu tiến, dũng chí càng ngày càng khôi phục tốt đẹp, hướng về Phật Pháp tự đi, thì sẽ không còn sân si và buồn tủi nữa.

Sự sống đã có rồi, chỉ còn thiếu sự chết trong thanh nhẹ mà thôi. Tu trong thực hành mới gặt hái được kết quả này. Đòi đạo song tu rõ rệt. Sống ở đời để hiểu rõ sự khắc khe của tình đời, hầu tiến về đường đạo để giải tỏa tất cả duyên nghiệp trần trược ở thế gian này. Chăm chú lo tu trong thực hành thì mọi việc sẽ được tốt đẹp ở tương lai. Đức nhịn nhục càng ngày càng cao thì của cải tâm linh sẽ khôi phục, dũng mãnh trên đường đạo, chẳng còn bơ vơ và nghị nan nữa.

Tiền sử đã cho chúng ta thấy từ Quan Âm cho đến Thích Ca đều dẫn thân trong khổ để tiến lên, thoát nghiệp luân hồi. Ngày nay con có cơ hội biết được nghịch cảnh của trần gian, biết được pháp môn để tự thoát là điều may mắn nhất.

Thầy đã viết nhiều trong Mục Bé Tám để giải tỏa mọi sự thắc mắc của trần gian, vậy con nên đón xem cho kỹ và hành cho đúng, thì mọi việc sẽ được chứng nghiệm tốt đẹp. Người chơn tu phải tự dứt thất tình lục dục nhơn duyên thì phiền não sẽ không còn nữa.

Chúc con vui tiến trong thực hành.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

M

, ngày 7-7-1993

Kính thưa Âm Sư,

Các bậc cha mẹ, anh Vinh, cô Suong, bạn đời của tôi và tôi thành tâm cầu xin Bề Trên ban ơn phước cho Âm Sư được thêm nhiều sức khỏe để chịu đựng các đau tâm trên đường trở về nguồn cõi còn rất nhiều chông gai, cam bãy.

Kể đến chúng tôi xin phép Âm Sư cho chúng tôi được tiếp tục gọi Âm Sư bằng Ông Tản để tỏ lòng trước sau như một.

Hôm nay tôi có 2 vấn đề xin Ông Tản hỗ trợ cho tôi được thêm tâm an lạc, vững bước trên đường giải thoát:

1/- Nhạc phụ của tôi, suốt gần 50 năm tu học, buôn bán tốt cả đời, theo rất nhiều pháp môn. Sau cũng gặp được Ông Tản, kể đến Bấy Lũ. Cho đến ngày nay, mặc dầu người hầu thì chỉ còn phôi, tâm tánh vẫn không thay, người lái, còn khó khăn hơn. Người mẹ chúng tôi là tham tiền, sách bị ra ngoài quốc ấu xin, bất hiếu, bỏ cha ở lại quê nhà, không ai phước vụ, Sơn-Đề.

Thật vậy, khi chánh quyền Cộng-Sản chiếm miền Nam, tôi bị đi cải tạo, tôi vẫn mắt rạch. Chúng tôi bị coi là tay sai của thực dân, nên không còn chỗ đứng trong xã hội mới, không có công việc sinh sống để mưu sinh. Đến lúc tai-chánh kiệt quệ, thì được Ông Trên ban phước, đem chúng tôi qua đất Pháp. Qua xứ người tuy vẫn còn khó khăn, phải chật một tí đồng

đi có đũa, gói về phụ giúp gia đình cho nhọc phụ
của tôi ăn tâm tu học.

Hôm tết, tôi có về thăm nhà, thi bị nhọc phụ
tôi la mắng một trận. Kêu chúng tôi phải mau
trở về lo mua bán, làm ăn, có tiền đi phụ
vụ và báo hiệu.

Tôi nghĩ trong xã hội công-Sân, muốn làm
ăn có tiền phải làm nhanh, móc ngoặc, xảo trá.
Mình đã có tâm hướng thiện thì không thể nào
chấp nhận điều đó được. Hôm nữa, nếu trở
về với hai bàn tay trắng, lấy gì đi kinh doanh.

Vì các lý do trên, chúng tôi thành khẩn
xin ông Tâm hãy lòng hướng nhọc phụ tôi ở
nhiều năm từ chi công phụ, có ít lời cho người
tình tâm, giác ngộ, đừng mang quá nhiều
hạnh trạng khi muốn trở về người cõi. Khi
ông Tâm nhiều lần nhắc nhở có đạo tâm
đến thi gian với hai bàn tay không thì khi trở
về cũng phải ở chi không.

Việc này, tôi kính xin ông Tâm không nên
cho nhọc phụ cũng như bạn đời của tôi biết
là tôi thành khẩn xin ông Tâm khuyên giải, vì
nhọc phụ của tôi không muốn cho bất cứ ai,
biết rằng ông theo pháp môn của chi Bầy Lữ, còn
bạn đời của tôi, vì thương cha nên không muốn
phải lòng cha.

27- Vì kính tế gia đình, chúng tôi phải ra
đi, bỏ cha già, con nhỏ, cháu dại ở lại quê
nhà, rứt đứt từng đoạn. Trên đất Pháp, nhờ
tôi lui với bạn đạo, nên trong những lúc thiện
ngày 2 thờ, tâm được tương trợ an lạc, nhưng
không ngày nào chúng tôi không nghĩ đến việc

làm sao có được một số vốn để trở về quê hương. Có lẽ được như vậy, tâm thêm chúng tôi được hoàn toàn an vui, ra về tại đây, không phải lo kinh doanh, làm giàu, vì được sống sum họp gia đình, giúp đỡ con, cháu, giúp đỡ cha mẹ để người không còn bận tâm đến việc con phải báo hiếu, có lẽ người sẽ tiếp mau hơn.

Vì lẽ trên, chúng tôi kính xin ông tâm từ lòng thương hộ trì, giúp đỡ chúng tôi phải làm thế nào để thực hiện được số nguyện của mình.

Vốn không có, tôi mua bán cũng không nên đánh mướn tiền mua một tấm vải số; ước mong được một số tiền để về quê sống cuộc sống đức của cha mẹ.

Chúng tôi xin ông tâm hoan hỷ nhận lời tạ ơn của chúng tôi.

Kính thư,



A V E

T.B. - Từ ngày ông tâm này: Đứng ở chơi nước, hay trở về lo tu học (luê đo, trước gần phòng, tôi thường đi trong ban thờ, và có lúc bay lơ lửng trên ngọn cây) Từ đó, tôi không còn xuất đi nữa, nhưng tất cả, tất cả của mình làm một cách tự nhiên, không còn gò ép.

Reunion, ngày 30 tháng 8 năm 1993

Kính gửi anh C ,

Tôi đã nhận được thư anh đề ngày 7/7/93, được biết tâm trạng anh đang mang nghiệp hiếu nghĩa ở trần gian.

Người tu Vô Vi phải tự dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên; đó là tôn trọng luật tiến hóa của Trời Đất. Tâm làm thân chịu; khi tu phải có lập trường, nếu tu mà nay đạo này mai đạo khác là chỉ tạo ra sự chậm trễ cho chính mình. Khi chết thì phần hồn sẽ không được thanh thân. Còn ở thế gian thì tâm làm thân chịu, duyên nào nghiệp nấy. Tu Vô Vi là tự khử trước lưu thanh, cần mẫn dầy công thì mới đạt được ánh sáng hồn nhiên, nhiên hậu mới có cơ hội hội nhập vào khối đại bi của Trời Đất - không còn oán trách một ai nữa, cần cù lo tu là đúng pháp. Tất cả pháp môn tại thế cũng phải hướng về Trời mà suy luận, chứ không phải quảng cáo như món hàng đang bán tại chợ.

Hành giả phải tự hành tự tiến với một lập trường dứt khoát, thì may ra mới mòn được một phần duyên nghiệp tại trần gian. Tu mà chạy đông chạy tây, tức là chỉ giám mình trong khúc quanh cơ mà thôi. Tu là phải biết khai thác khối óc sáng suốt của chính mình, hòa với vũ trụ quang để tiến hóa. Không nên ý lại nơi Ông Thầy này hoặc vị Phật kia mà làm cho mình mất cơ hội tiến hóa đến cõi vô sanh bất diệt.

Nếu muốn tu Vô Vi, anh phải dùng mãnh trí chí tham thiên nhập định thì mới có cơ hội trở về với sự tự nhiên và hồn nhiên xưa xưa, sẵn có. Tu về Vô Vi tùy duyên mà phát triển, lúc nào cũng hợp thời, chứ không lạc hậu như các môn phái khác. Lập trường rõ rệt, tâm làm thân chịu, chẳng có than ván bất cứ một ai, thì mới tiến hóa hợp thời được. Tôi vẫn đã và đang tu như anh, không giờ phút nào lãng quên; đó mới chính là hành giả Vô Vi. Tuy tôi không tiền bạc cũng như anh, nhưng nhờ lập trường dứt khoát, và sự thực hành độ tha tại thế, tôi mới có duyên may đi đây đi đó. Cuộc sống lúc nào cũng bình an với tinh thần phục vụ không bao giờ thay đổi.

Chuyện kiếm tiền là cạm bẫy của nhân gian. Khi bước vào đó, anh sẽ mất đi tính chất tự nhiên. Khi đó anh làm sao sáng suốt được mà báo hiếu? Muốn báo hiếu, thì cần lo tu ngày đêm, lúc đó những người liên hệ về gia cang với mình mới có dịp thăng hoa, đó là cơ duyên báo hiếu. Tiền bạc không đi vào đâu, mà còn mang họa nữa là khác. Cứ lo tu để phát triển tâm từ bi thì mới thấy rõ hiếu nghĩa là gì sẽ tự dứt khoát nghiệp duyên mà tiến hóa.

Kính chúc anh chị vui khỏe và tâm thân an lạc.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

5 ngày 30/3/1993 -

Biach Đức Tôn Sư.

Con xin tạ tạ thâm ân Tôn sư đã ban cho con những lời chỉ dạy siêu diệu, cảm thù của Ngạn mã Tây còn cứ hùn hùn, con rất cảm động và vui mừng vì biết rằng Tôn sư đã Triếp thiên Huyền vi cho con, đâu con đến cũng chày rần rần, nước mắt con cứ rưng rưng.

Dù con chưa được diện kiến Tôn sư để được chỉ dạy như cha mẹ, và chi, em con. Tuy nhiên hàng ngày con thường nghe giảng đạo và đọc sách của Tôn sư. Chân Dung của Đức Tôn sư con luôn để trước bàn học để con an tâm vì có Tôn sư bên cạnh. Con luôn cảm nhận những ân đức của Tôn sư ban đến cho con trong những giờ Thiền, con cảm thấy nhẹ nhàng thoát tục.

Bài Pháp mà Tôn sư ban cho con thật đúng như những gì đã thấy đốn trong con. Con đã thức tâm, và cố gắng tu sửa sao cho ngày càng tốt hơn.

Con đã thấu triệt đầu là Chân đầu là giả, đầu Chánh đầu tà. Con đã ngọt dịu với Chơn, êm ái với Con, Tếp' xue' với người đời con cũng biết tha thứ ~~to~~ hoá nhà' ~~lên~~, và cảm thấy bình tĩnh hơn trước mọi sự việc.

2

Baì baì lung mòi con cù tu đi rồi mòi việc làm có Trời
phát lo, mà con khỉ tìm. Bây giờ con mới rõ, những gì con
mong ước trông cậy ăn việc làm đều được như ý, người
là có một huyền vi chuyển đến cho con không người tốt
tâm phúc, lo lắng cho con hết mọi việc. Chớ gì, con con
cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bọn ~~lạ~~ bè, người ăn
người làm cũng quý mến, lo lắng cho con hơn.

Đang vô thức con hiểu được linh hồn là bất
diệt, những lúc con có những ý nghĩ hay làm sai điều
gì, con đều được hướng dẫn chỉ dạy đúng lúc bấy
giờ nơi vô thức. Con hiểu rằng đó là Huyền vi của
Thường Đệ. Vì chái chái rầy rầy luôn ở bên ta.

Con có nhận xét của con và tìm chái rầy các
đấng thiêng liêng khắp trên trời, và cõi vô hình, cũng ở
chung quanh ta, khắp xa.

Có một đêm, trước giờ Thôn. Bỗng thấy con
buồn qua, mới mắt con cứ rỗi rỗi. Con bỗng than bực
ý rằng: "Nếu nơi như Co Thường Đệ ở trên Cao thì -
Cha đi! - Sao Cha sanh tạo ra con làm chi, cho con khổ
như vậy. Bởi vào đời Trĩ chuyển đã trải khổ, Xame,
Xacha, giờ sống sướng một chút thì thân lại ốm đau
Con chịu hết nỗi rồi. - - - Nếu nơi như Sach vô

3)

thi do tao hgnep nhieu đoi nhieu kiép' giở' phải trê,
... đi! ... nêu' như' vậy, sao khi con đi đầu thai, cha
khi cho con thấy đươc quá khứ, thì chài' chân' rông' con
sẽ sợ mà không bao giờ dám phạm, tao nghĩ'ep gây oan trái
... mà... cha đi! ... nêu' như' thật bủ' có' cha ở' trên Cao
Đin' cha hãy xem xét lại mà ân' qam' cho con trong kiếp
này, Con đã thũc' thũc' nguyện' tu sửa, cò' làm' nhũng
việc thên' lành, lập công' bôc' đũc' đê' chuộc' tội' kiếp
này. Nhũng' mong, sau khi con bỏ' xác'... Xin' cha bm
cho con hũng' ân' là' hãy' "tiên' hũn'" con đê' vì' con khi
muôn' hũn' đê' "luân' hũc'". Con cũng' khi' xin' tu' đê'
đũc' giải' thoát' về' cõi' trên' nhũng' nhũng' người' khác,
vì' con khi' muốn' hũn' hũn', con khi' thũc' lòi' nào' hết.
vì'... Cha vui' thì' thũc', cha buồn' cha tay' xuống' con
sẽ' làm' rồc'....

Con vừa' nguyện, vừa' thũc' thũc' nước' mắt' như'
mũn'la, thì' con nghe' đầu' con thũc' thoát' lũng' lũng', đũc'
rũt' trên' bô' đầu', con tiếp' nhận' bũng' y' rãng': "nhũng'
gì' con than' ta' đũ' chũng'..." và' rồc' cũng' lũng' lũng'
và' tũm' nhanh, như' khi' đũc' xuống'... sau đũ' con
thấy' nhe' nhũng' sãng' khơai' làm' sao!...
Bach, tôn' sũ', nhũ' nhũng' ân' đũc' chũ' đũc' của'
tôn' sũ' con đũ' sãng' một, thũc' triết' đũc' Hũng' vì' cũn'
Thũc' đê'. Từ' nay' con cò' gũng' sũng' sao' cho' tron' tạo'

(4)

đời.

Năm nữa qua, Con đã tiếp xúc được với cái vô hình
Con đã bị cái vô hình hù dọa, thủ thách, khảo đả đủ làm
có những lúc Chọc Con nhủ sẵn, ở trên đảo, Con phải kêu
Trời. Thì vì đó lại ngao Con, tặc, Con, nơi Khj có Trời gì
hết. Có cứ thủ kêu xem có ai cứu Khj (mới đầu
Con còn sẵn đủ làm và ý lui sủi không nyan của mình.)

Cho tới lúc Con phải chịu thua, đầu hàng. Họ quay Con như
đi đâu mọi cách, có lúc Con bỏ què thủ hỏ lui rồi tay
và khuyên Con đứng mặt bình tĩnh. Con tức quá nướm
lầm thắm và lật đật mình "vô vi pháp" của Đức Ngai
Hạ lên vô An, etc etc (vì Con thích đọc thơ của Ngai làm)
thì lát nhâm ^{ngày} trong 18 có câu:

Chở mưa hề kinh khuyển giống ma
Trốt nhỏ ma khảo diệt phạm tà.

Con thấy vì điều làm sao! vì từ ngày em bị
khảo đến giờ Con đã thay đổi nhiều lắm, từ cường
hoa như tử hống hoa người họ đã xon
Con (chỗ ban đầu Con hen hoàn Khj chịu ta và bình
bình, làm) hề Con nong chừng nào họ lấy chọc phá
hề Con người đầu hàng, xướy nước nãm nư thì họ
mỏi thôi. Họ Con khen: "à, như vậy là có đá tiên
Hồi đó...". Từ nay Con có gầy hơn sao cho hơn tạo

⑤. Thâm tâm con lo sợ bị diện quá thì họ biết liền ra
mời thầy: "Cô đừng sợ, cô hãy cố can thiệp, nếu diện thì
diện lâu rồi, cô còn phải thao tác một thời gian nữa,
Bên phân con là phải ở VN, Tất cả đều có sự sắp xếp hết..."

Bach Tôn Sĩ.

Ngài thường dạy cũng tin nghe gì hết nên con cũng
kính tin, kính nghe. Tuy nhiên mọi sự việc nó cứ tuần
tử đến một cách vô thức. Làm con cứ hóng mông lên
tôn sĩ hãy cho con thêm nhiều lời chỉ dạy thêm
thêm vì điều để con an tâm vững bước từ đi. Con
xin tạ ơn thầy ân của Tôn Sĩ.

Sau hết con nguyện xin Thầy hướng về la cà
bơm cho Tôn Sĩ luôn mạnh khỏe, để yên đất và ban
hải thần thường và đạo hạnh đến cho tất cả chúng con
trên cái lòng trần thế đầy đau khổ này.

Kính bái Tôn Sĩ.

Con

B t m l

Reunion, ngày 30/8/93

M L con,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 3/3 được biết con đang trong hành trình được khảo tiến.

Người tu Vô Vi phải có lập trường tự tu tự tiến, phải dấn thân và bất chấp sự gian lao khổ cảnh từ cõi âm cho đến trần gian. Ngày đêm lo hành pháp, tự đạt sự quân bình sáng suốt trong khối óc, hoàn toàn tự chủ, và không lệ thuộc bất cứ ai.

Khi tưởng đến Cha, con nghĩ Cha là ai? Cha là Khối Thanh Tịnh Đại Bí cả càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng sẵn sàng ân xá cho sanh linh tiến hóa bằng cách nhờ quả tiến thân. Đấng Đại Bí đã chuyển cho con cơ sự hiện diện ở mặt đất này để học dùng. Muốn học dùng thì phải có nghịch cảnh, nhiên hậu mới có cơ hội quán thông. Người tu Vô Vi lúc nào cũng sẵn sàng trực diện với nghịch cảnh để tiến hóa, chứ không cầu mong mà không hành thì sẽ tự giảm giá trị thanh tịnh đã ẩn tàng trong khối óc của hành giả. Lập trường phải dứt khoát - dầy công tu học thì mọi sự an lành sẽ hội tụ trong sáng suốt..

Khi con nhận được thư của Thầy, con tự cảm thấy rung động cả tâm hồn, điều đó chứng minh rằng sự tiến hóa của tâm linh là có, mới rung động được phần sáng suốt của tâm linh con. Sự sống hiện tại của con có được là do nơi từ quang thanh tịnh của con liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cố gắng tham thiền nhập định thì sẽ thấy tình yêu thương của Đấng Cha Lành sẽ tràn ngập trong khối óc của hành giả đang hành. Cảm động vô cùng ! Khi đó mới trở về nguyên thủy của tự nhiên và hồn nhiên trong sáng suốt. Cuối cùng của nó là ánh sáng từ bí vô sanh bất diệt. Chúng ta là người hành giả Vô Vi, ngày đêm phải tự thức giác đường lối vô sanh bất diệt này, nhiên hậu mới có cơ hội giải mê phá chấp mà tiến thân.

Việc gì ở đời này ồn ồn ào ào, rồi đâu cũng sẽ vào đấy, chẳng cần lo nghĩ nhiều mà sẽ hại khối óc thần kinh, lộ trình chúng ta là đang học từ bí và thực hiện từ bí.

Chúc con và gia đình vui khỏe, tâm thân an lạc.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Ngã rẽ

Lựa gì, bạn ơi:

Giữa thanh kiếm, gươm soi, sơn môi và đồng bạc?

Kiếm xé tung trời, muôn dân đầu phục;

Ngôi cửu trùng phải thực là Ta!

Đầu năm châu, chỉ một sơn hà

Vũ trụ bao la thành thẳng tắp:

Chân lý của Ta là duy nhất

Mười phương chủ Phật? Có phải hoàn không!

Sơn môi kia to lắm hường nồng -

Ngọn lê một đêm ngà ngọc;

Anh mắt lưu ly và suối tóc

Chôn muôn vạn tinh binh.

Thế nhân đắm say mỗi một giấc tình -

Khóc môi ấy

Và đồng tiền chín mây

Hải môn hoa vũ trụ trong tay.

Có tiền, có tiền, có quyền lực, lâu dài.

Một đời nhung lụa;

Nam Bắc Đông Tây

với Ta

là Cửa

Vô lương trong kho.

Còn gươm soi kim cở trong lò

Hỏa hầu đóng.

Rực ngọc châu trong sáng

Ta bỗng bèn bay lượn
 Ngàn phương.
 Mây lung linh kể chuyện vô thường:
 Nào những anh hùng
 Nay
 Là
 KHÔNG,
 Tất cả!
 Nào Tây Thi, Bao Tử,
 Dầu hương mè, lụa xé cũng là không;
 Mây gọi hồn Vương Khải, Thạch Sùng
 Tiếng thán lẫn tiếc của.
 Bạn hãy ngồi yên thêm nữa,
 Nghe chính mình gạt rửa thành không.
 Giọng vô vi huyền diệu vô cùng:
 Mười phương điểm duyệt!
 Bạn không cần tìm mê cho biết
 Vì hư không điểm tuyệt biết bao:
 Ảo ảnh thế nhân bay lượn, ra vào
 Không thứ nào là bạn.
 Cái nhân hằng sống
 Xuyên vô lượng không gian.
 Vô vi vu vi vũ trụ sao ngàn
 Hà sa rức.
 Thời gian nhỏ li ti vô cực;
 Duy nhất đạo sử

Vẫn ban òn, hi' xả vô bờ
 Trong bạn;
 Vẫn từ bao giờ phát sáng
 Từ bạn - Khởi Nguyên.
 Bạn đã xa, xa hẳn muôn phần:
 Không còn câu hỏi nữa
 Sống thời đọng trên mi mà rời rời ngoài cửa
 Lềm cở xanh cho bước người sau.
 Chiu được hủ không, một bước vẫn du an vị Phật vào
 Ngồi thững tại.
 Nam mô quán từ tại
 Bồ tát nói ta
 Tỏa hào quang xa mãi
 Soi nhân gian quần quai bề dàu.
 Trong ngoài, sau trước một màu,
 Chân như duy thức làm cầu bắc qua.

San Francisco, mừng 8 tháng 5, 1993

T l và V t K

x x

Kính thưa Thầy,

Chúng con kính chào Thầy.

Chúng con là một trong những dịch giả Anh ngữ của thiền sư Hồ Văn Eim, mỗi từ Việt Nam qua Hoa Kỳ sau những ngày học đạo trong tù.

Chúng con có một con gái 24 tuổi và một con trai 21 tuổi. Vợ chồng chúng con đều 52 tuổi.

Căn phòng chúng con thuê chưa có điện thoại, vậy xin Thầy viết cho chúng con vài chữ, cho chúng con một tấm hình màu của Thầy và một cuốn băng giảng của Thầy.

Kính xin Thầy tha thứ cho chúng con mỗi đến Mỹ, chưa có công ăn việc làm và chỉ có Food stamps nên mỗi xin Thầy như thế.

Nếu Thầy có cách chỉ cho chúng con làm việc trong phạm vi dịch thuật, sáng tác - văn xuôi cũng như thi ca, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Chúng con có kính dâng Thầy và các bạn đạo một số bài thơ, nhờ huynh Em chuyển năm 1984, chẳng biết Thầy có nhận được không.

Quyển "luân hồi du ký" con có dịch một nửa, nay mai sách có gửi qua, xin Thầy tha thứ vì dịch hời hợt. Nguyên nhân là: 2 dịch giả khác quan niệm nhau và khác quan niệm tiếng Anh với huynh Em. Theo thiên ý của con, nên để một người dịch và người đó chịu trách nhiệm với Thầy và với một bạn đạo duyệt, người Mỹ. Nếu tổ chức một ban dịch thuật Vovi club ở Hoa Kỳ, chẳng biết có quá khả năng kinh tế của Thầy không?

Con làm dịch thuật cho người Mỹ tại ĐAO Tân Sơn Nhất trước 1975 và từ lúc ra tù, vẫn sống bằng nghề dịch và dạy Anh văn cho đến khi qua đây. Chúng con bài lạy Thầy và các bạn đạo.

K. V.

Reunion, ngày 30/8/93

V K ,

Duyên lành Thầy đã nhận được thư con, được biết phần hồn của con thức giấc hướng về cõi thanh nhẹ tu học, phát triển tâm linh là điều quý.

Người cái tạo có nhiều cơ hội tự thức. Hướng về con đường tu là sẽ có cơ hội giải thoát nhiều hơn. Thế gian ngập lặn trong đau khổ tại vì chúng sanh chưa tìm ra lối thoát tự tu tự thức mà thôi.

Vạn sự trên đời là không, nhưng vì nhân gian chấp trong sử sách mà làm thân nên không tiến. Người tu Vô Vi là đi trong thực hành để khai triển tâm điển quân bình, tự phá mê phá chấp, dẫn thân đang mãnh để tiến hóa và thăng hoa về thanh nhẹ để tự cảm thức nguyên lý vô sanh vô cùng của Trời Đất đã sẵn có - Chỉ có thực hành đến đích mà thôi! Phải có lập trường dứt khoát về tình tiền duyên nghiệp thì tâm sẽ không còn động nữa, lúc ấy mới có cơ hội trực diện với Đại Bi ban chiếu, óc sáng tâm minh, mọi điều sẽ dễ dãi.

Con có cơ duyên đến xứ Mỹ cũng là một cơ hội tiến thân, đời đạo song tu, vui hành trong tiến hóa, mọi sự sẽ được yên vui ở về sau.

Bài thơ của con gửi đến rất thanh thoát, Thầy sẽ gửi cho lá thư Vô Vi in bài của con để phổ biến cho các bạn đạo, địa chỉ của hội Ái Hữu Vô Vi là:

Vo Vi Friendship Association

PO Box 2045

Westminster, CA 92684

Hội Trưởng là chị Xuân An, rất có thiện chí giúp đỡ cho hội càng ngày càng tốt hơn. Nếu con có thì giờ thì nên liên lạc với chị, để mượn băng giảng hay video. Hội sẽ không đòi hỏi tiền bạc trong lúc con chưa ổn định.

Chúc con vui khỏe, tâm thân an lạc.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

C Đ , 24 / 4 / 1993

(1)

Kính thưa Ông Tâm,

Con kính mong Ông Tâm giải đáp những thắc mắc sau đây của con. Dù rằng Ông Tâm minh triết nên thường tùy theo trình độ của từng người mà giải thích những con xin Ông Tâm hãy nói sự thật từ sự mình biết nhất dù tới hạn của con không hiểu tới.

* Có phải một người mới vừa xuất hồn thì tùy duyên, tùy trình độ mà gặp thầy dân dốt? Và những người thấp kém, không có đức như con có nên nghe theo người mới xuất đề được mau tiến hay cứ thực hành phương pháp như trong quyển "Tâm tâm đạo 1, 2, 3"? Trong thời gian qua, con bệnh tật nặng, con sợ ung thư, sợ chết. Được một người trợ duyên (nghe nói bạn này xuất đề), con bớt bệnh, tìm thấy niềm tin và hành pháp thấy tiến hơn. Nhưng con vẫn hoang mang vì bạn khuyên con ngừng làm pháp luân chiếu mình, và ngưng lúc

sợi hùn thì tập trung xoay ốc, khoảng 5 phút sau thì tập trung trung tâm chân mây rồi lại tập trung về xoay ốc (2 lần như vậy). Ông Tâm ơi, con công phu, lúc thứ (pháp luân thường chuyển) hết vô 1 hơi cũng không nổi nếu mà bỏ làm chiều mình và sợi hùn nhiều, 2 lần ngo trung tâm chân mây lúc sợi hùn có phải là thay thế cho chiều mình?

* Một người có nghiệp vợ chồng, nếu cương quyết tu có vượt được định số đó không, thưa Ông Tâm?

* "Duyên nào về duyên nấy", nếu một người biết mình có duyên với bên này và trí lý vẫn hướng về bên kia vì hiểu rằng bên kia mình biết hơn mà khả năng mình đi không nổi thì có nên chấp nhận đợi chờ kiếp sau, tình độ sẽ lên hơn hay phải vượt qua ngay trong kiếp này?

Thưa Ông Tâm, con không quên được trong kiếp

này con đã có duyên gặp Ông Tâm rất (2)
nhiều, đó là lần đầu tiên nghe bằng Ông Tâm,
con nghe mà 1 lần duy nhất trong đời. Rồi
con được Ông Tâm chăm sóc tại bệnh trong thời
gian khá dài mà con tin rằng nếu không
có Ông Tâm, không bao giờ con học được và
có nghề nghiệp ổn định như ngày nay. Thời
gian đó, con thấy lòng thanh nhẹ và mở
trí rất nhiều. Bây giờ con mới hiểu là
Ông Tâm đã tạo cho con không có
gì cả. Hiện nay con đang bị nghiệp bệnh,
đi bác sĩ không hết, may như 1 bạn đạo
trở nên bớt bệnh. Và con đang hoang mang
tử tưởng. Nếu con theo sự dẫn dắt của bạn
thì bệnh sẽ không còn nguy hiểm mà đường tu
cần tỉnh táo. Nhưng con vẫn thấy sợ sợ,
con vẫn không quên được có 1 thời con được
thanh nhẹ, mở trí. Con không quên

Ông Tâm đã chữa bệnh cho con trong khoảng thời gian khá lâu.

Dù bệnh độ, căn cơ của con thấp kém nhưng con cũng nguyện đi theo con thầy.

Ông Tâm đã đi và thành công. Dĩ nhiên không chỉ ở kiếp này mới đạt được THANH TỈNH và SÁNG SỬT.

Con kính mong nhận được lời giải đáp của Ông Tâm dù biết Ông Tâm bận rộn vô cùng.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

T + T T T

TB: Ông Tâm cho con hỏi 2 điều nữa *Tại sao có người gặp Đức Sáu Lung thì về bệnh, mệt? *Mỗi bộ đầu phía sau nếu cứng quyết có giải thoát được trong kiếp này không?

Reunion, ngày 6/9/93

T T ,

Thầy đã nhận được thư con được biết con đang trong hành trình muốn tiến hóa đến sự thanh nhẹ.

Muốn tu PLVVKHHBPP thì phải có lập trường vững mãnh cương quyết, thực thi pháp môn đã đề ra rõ rệt. Còn bệnh hoạn là từ nhiều lý do đã hình thành, từ ăn uống cho đến suy tư. Nếu chúng ta thực tâm muốn phát triển khối óc tâm linh thì phải xét rõ duyên may đã đến, là nay đã có pháp và có xác. Đời đạo đang xoay chuyển và giúp đỡ cho tâm tiến hóa, thì chúng ta phải có một dũng chí, hướng về tâm linh phát triển về con đường trung đạo mà tiến hóa, dần dần tuệ giác sẽ được khôi phục trong thanh tịnh.

Còn duyên nghiệp là cơ hội để hỗ trợ cho nhau sớm thức tâm, hướng về con đường tu. Khi ta bước vào con đường tu học thì phải tự thức và dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, thì đời đạo sẽ được viên mãn. Tâm từ bi được phát triển, cũng do ý lực của hành gia mà thôi. Còn việc trợ điển cứu bệnh cũng là tạm. Nguyên khí và chấn động lực của vũ trụ quan đang hỗ trợ sự sống của con người trên mặt đất này đều có trật tự xây dựng trong luật nhân quả, không có may mắn nào xáo trộn được. Trì tâm niệm Phật để quân bình hóa chấn động trong nội thức, hòa hợp với chấn động của vũ trụ thì bệnh tật sẽ tiêu tan. Chính mình cứu mình là chánh. Người khác cứu mình cũng là tạm thời. Phải cố gắng tự tu và tự hiểu, tự thông suốt nguyên lý vô sanh thì mới thật sự giải nghiệp ở kiếp này. Nếu thiếu dũng chí và cương quyết thì sẽ có sự tai hại ở về sau.

Tu có pháp nắm trong tay, cương quyết thực hành tinh tấn thì sẽ tự chứng ngộ được phần hồn là điều cần thiết, còn ở thế gian đi gặp ông này bà nọ, rốt cuộc cũng sẽ gia tăng sự bận rộn thêm mà thôi. Tự lui về thế h tịnh, tham thiền nhập định là cần thiết.

Ở trên đời này không có gì bằng dũng chí cương quyết của hành gia trong chu trình tiến hóa hiện tại. Phật không có phù hộ chúng sanh, Phật là con người giải thoát, tiến hóa đến thanh nhẹ vô cùng, ban chiếu luồng điện từ bi của Ngài cho vạn linh cộng hưởng. Chúng ta thực hành đến thanh nhẹ thì mới cảm nhận rõ rệt điều này, bằng không ôm lý thuyết này lý thuyết nọ, chỉ tạo sự mê hoặc lòng người mà thôi. Chúc con thực hành tinh tấn và vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

16/6 - 93

Nam Mô A Di Đà Phật

Con xin kính bụt

Con có vài lời kính thăm thầy được nhiều
sức khỏe để đi vào đạo và tất cả
chung sanh hướng về cửa Phật từ bi
Con nhớ từ ngày con thấy qua cầu Ông Mãi
đó hằng cầu lại không cho đi sau lại gặp
thầy và thầy khuyên và dạy đạo cho con
con mãi ghi nhớ mãi lời chân ngọc pháp
truyền hành. Con cố gắng học hành. Lòng con
quyết đoạt chiếu minh sáng ngời trong diệu
pháp. Ở là tụng niệm với đấng thiêng liêng
với thầy Tổ. với Cầu Huyền. Con xin tạ ơn
thầy dạy cũng dạy dỗ tất cả chung con. Con
con nhớ lúc con bệnh nhờ thầy chữa trị
cho con lành bệnh kỳ niệm ấy làm con nhớ
mãi không quên ơn thầy cứu đó. Con về phải
con đã rầy sức khỏe rất kém thường bị
bệnh chỉ có đi lại trong nhà mà thôi. vậy
mà con không quên hành đạo và lòng nhớ
lời thầy dạy đó thầy đã cho con. thầy cho con
xin. Cầu xin cho con được sớm trở về với cha
lành. Con xin tạ ơn thầy---

-Con xin làm bài Văn thầy nghe cho
vui x x x

Thiên quang rọi khắp cả miền phương
Đông chỉ mở mang khắp đạo tràng
Bát kiếp từ thưởn qua bốn giá
Nhà sang dựa thoát bề trần gian
x x x

Cuộc sống trần xoay vắn quá ngàn
Kiếp phù sinh tử tợ luân hồi
Người đời có biết chúng tôi
Thân này lại có có rồi lại không
x x x

Kính dâng lên thầy lời chơn thành tưởng
miễn con mong hằng ngày được tiếp ăn
điền của thầy tiếp sức cho con tu



Reunion, ngày 7/9/93

Nguyễn Thị Ich,
Thơ con rưng nở tâm can
Thực hành chơn pháp tăng hoàng hơn rùa
Cha Trời nức nở rừa đưa
Tâm con thanh nhẹ mới vừa lòng nhân
Tu hành giải tỏa nghiệp trần
Minh tâm kiên tánh góp phần dựng xây
Xa rùa cho đến ngày nay
Trì tâm tu học đổi thay thể tính
Cùng chung nguyện khí đẹp xinh
Thực hành chánh pháp tâm linh đạt hóa
Dù cho xa cách ở xa
Tâm tu là một chơn hòa tình thương
Cảnh Trời sống động như gương
Hồn về nơi đó yêu thương thực hành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Lui về thực chất vô sanh đời đời
Tự bi phát triển sáng ngời
Chiếu cho muôn loại đời đời tiến lên
Thương yêu tận gốc đạo nền
Trì tâm tu luyện tự quên thể tính
Lời vàng tiếng ngọc cảm mình
Hành trình sẵn có tự mình tiến lên
Đạo nền rục rờ bề trên
Thanh quang ban chiếu đạt nền hư vô
Ngày đêm nguyện niệm Nam Mô
Lui về thực chất sống hồ tâm giao
Dù cho kẻ thấp người cao
Trì tâm tu luyện bước vào vô sanh
Chung qui cũng phải thực hành
Lui không thanh nhẹ sống thành đạo nhưn
Chúc con vượt khỏi tùy con
Tâm giao bình đẳng rõ ơn Cha Trời
Cùng chung tiến hóa hợp thời
Nơi nơi thanh nhẹ do Trời ân ban
Thế gian cho đến thiên đàng
Cùng chung nguyện lý cùng mãn thức tâm
Chúc con thanh tịnh truy tâm
Đường đi thanh nhẹ diệu thâm đạt hóa.
Lui thương,

Lương Sĩ Hằng,

Q. E. 21 g3.

Kính Ông Cẩm,

Cả ngày được duyên gặp Pháp Lý Vô Vi Khoa học huyền bí Phật Pháp này, con có cảm nhận giảng bố với Pháp, lúc đầu hành pháp rất sướng sẽ tuy chưa đạt gì rõ nét tạm gọi là chứng nghiệm, con chỉ có sự thay đổi ít nhiều về cái tâm nhưng công hành công thấy tánh mình còn nhiều thiếu sót xấu xa thậm chí càng nhiều. Vấn đề này con có nghe qua vấn đáp của Thầy. Trên con đường công phu con cũng chưa làm đầy đủ xả siêng năng, con xác nhận chủ nhân ông còn lưu trữ, con ráng cố gắng sửa chữa Thầy trong quá trình công phu con có thắc mắc là lúc bình thường mọi ngày con cảm ứng là trung tâm nhân máy máy mạnh và thường xuyên và tê tê toàn thân, lúc ấy con làm P.L.C. Minh thì cảm giác đó rõ nét hơn càng P.L. càng tê. Suy nhiên cảm giác đó lúc tới, hoặc chiều con P.L. là cảm giác tê tê

tử đình đầu rút rút, tẽ 2 tay, rời 2 chân rời tòa
thân, con kính thầy giải đáp thắc mắc cho
con được thông, trạng thái trên tốt xấu ra
sao? nếu đó là không tốt xin thầy chỉ cách
con phải giải bằng cách nào, kính thầy "ừ"
tưởng này kéo dài khoảng 6 tháng này, thật
sự thì con vẫn con tâm tởm lắm, nhưng con luôn
hạ quyết tâm cố gắng giải đúng pháp không
nản chí khi chưa chứng nghiệm được gì như
các huynh đệ tự mình.

con kính thầy.

Đ T H

Reunion, ngày 7/9/1993

P 7 H .

Thầy vui nhận được thư của con được biết con đang nung nấu một ý chí thặng tiền.

Muốn tu PLVVKHBP thì lúc nào cũng phải nung nấu ý chí thặng hoa tâm thức. Khi con làm Pháp Luân Chiêu Minh mà cảm thức dưới chân tê, là vì con đang thiếu chất vitamin B complex. Con có thể mua để tu bổ cơ tạng cho khỏe mạnh, thì khi làm Chiêu Minh chỉ có âm áp mà thôi. Phần điển tập trung giữa chơn mây và khô ọc là tốt. Còn về ăn uống thì phải nhớ rằng ăn sao cho dễ tiêu, như ăn cơm với rau để 4 tiếng sau tiêu hóa. Không nên ăn nhiều thứ một lần, vì khi chậm tiêu thì sẽ sanh bệnh. Con cần đi bộ một ngày một tiếng đồng hồ thì trong người sẽ được an vui hơn. Chúc con vui tiến.

Zui thương,

Lương Sĩ Hằng,

Gr v , ngày 15-03-1993.

Kính gởi Thầy,

Bà ngày con vào pháp môn này đến nay con chưa được chiêm phúc gặp thầy lần nào nhưng con nghĩ cũng biết con nhiều qua phần vô vi.

Hôm nay nhờ nhân duyên con gặp được các bạn đạo bên ngoài quốc về nên con có thời giờ gởi thầy nhờ thầy chỉ dạy con những điều con còn thắc mắc.

1) Con hay bị ợc ruột lúc công phu nửa đêm trong khi ban ngày không hề có triệu chứng đó. Lúc công phu có khi nghe thốn nờ tim, bên phải trước ngực, có khi thốn phía sau lưng (phía sau ngực), lúc có, lúc không, có lúc đau thốn nờ huyết liếp tích và mang môn.

2) Con hay chảy nước mắt khi làm pháp chiêu minh, soi hồn và làm pháp luân thường chuyển, khi trở lại lúc nhủ hậu môn con nghe 1 tiếng lờ chạy từ hậu môn lên há đào thanh, vì bản việc gia đình nên không có làm thường xuyên những pháp môn như trở luân, lay kinh vô vi. thỉnh thoảng con mới làm, còn phần chầu như niệm lục tự đi đi 24/24 và mỗi đêm con công phu đúng 12 giờ đều đặn, như vậy con có được mở luân xa cũng không hả thầy?

3) Chú Sáu Lung có chi con hàn đầu gởi 36 lần sau khi xả Thiền, cái này con làm đều đặn mỗi đêm, như vậy có mở được đốc mạch không hả thầy?

Thưa thầy lúc trước con đi đăm ma, có lúc lại gần
người chết chưa liêm con không thấy lờ khờ chiu gì cả,
nhưng mỗi đây con đến thăm 1 người hấp hơi sắp chết
con bị nặng và tức ngực quá con chiu không nổi
phải quay về nhà làm chiều mình 12 cái và đi
vấn không hết, con phải làm 10 cái chiều mình nước
hết, nhưng tại sao con niêm bát chảnh thì chỉ
thấy ẽ ẽ từ mũi đến huyết ngọc chân thớt, có lúc
có lúc không là sao hả thầy?

Kính thưa thầy,

Con vào pháp này từ 1981 nhưng ~~đến~~ 1986 đến
giữa 1992 thì con hơi giải đãi nên không tiến được
bao nhiêu. Từ tháng 8/1992 nhờ gặp được chú 6 Lung
và các ban đạo, con mới được ^{điều} bằng cassette và các
bài vở thầy giảng nên con hành pháp rất ráo
trở lại con thấy có tiến triển hơn trước là bỏ được
sâm si và mê chấp những việc không đáng. Sau đây
con kính xin thầy chỉ giúp giúp ^{con} 2 việc ngoài chuyên
đạo pháp là:

1) Giọng họ Thi của con kiếp trước không biết làm
điều chi ác ôn mà ngày nay từ đờ ông nờ, cha, mẹ
và 2 người anh con chết mà mồ mà đều bị thất
lạc và cũng không biết được ngày tháng chết nữa?

2) Má nước của con chết ngày 29/11 năm Tân Mùi
thiếu tại Thủ Đức, liên giờ không rõ đã được siêu
chùa, hay có được thầy cứu độ đi tu không? má
con tên Phạm Thị Kiều, lúc chết được 94 tuổi, người
này là đi ruột nước con từ lúc 3 tuổi đến lớn,
rất mong thầy thưởng con má giúp cho con biết

3/

được 2 điều trên đây để con được an tâm
tu hành. Con xin nguyện với thầy và hiền tron
thân này cho đạo pháp, trước đến ở thầy
và trở Phật, sau của Cửu huyền thất tổ.

Con kính xin Đức thầy và Đức Tổ sư
luôn gia hộ cho con thi thi lại tuổi mẫu
Đam được tu hành tinh tấn để được trọn
lời nguyện ước trên đây.

Con kính lạy và chúc thầy luôn luôn
khỏe để dẫn dắt các con trên đường tu
học đạt kết quả tốt đẹp để đản tu
với cha Trời.

Con kính lạy thầy,

Thầy
T T L

T.B. - Chúng con rất
mong được gặp
lại thầy tại V.N.

Reunión, ngày 7/9/93

T L con,

Thầy đã vui nhận được thư con được biết con đã có một ý niệm tu hành tự tiến.

Tâm biết tu nhưng thân xác không được trong sạch thì biến thể của nó là bệnh hoạn, khó tiến. Con nên thanh lọc một kỳ bằng nước chanh trong khoảng 10 ngày thì con sẽ được thanh nhẹ hơn và đem bớt một số độc tố trong người ra ngoài thì sẽ tham thiền được tốt hơn.

Còn về gia đình những người quá cố đều phải tiến hóa theo luật nhân quả đã qui định. Con là người tu phải hiểu rõ luật nhân quả, tâm làm thân chịu thì mọi việc sẽ được yên vui và dễ tu hành. Khi người chết quá 90 tuổi là phần hồn đã gạt hái được rất nhiều luật vay trả của trường đời và sẽ được tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Điều này con khỏi lo và yên tâm tu học để phần điển của con có thể hỗ trợ cho những người quá cố được ấm áp. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

P 16. , ngày 06.07.1993.

Mình thưa Ông Sáu,

Hôm nay, một lần nữa, con mạo muội viết đôi lời kính
gửi đến Ông Sáu, trước hết con kính thăm sức khỏe Ông Sáu;
sau đó, con kính xin Ông Sáu từ bi chỉ dạy cho con thêm
vài điều cốt lõi cần thiết đời với riêng bản thân con trên
đường tu tập xây dựng tâm linh để con vượt qua những
yếu kém của mình và trở về với cõi nguồn thanh nhẹ cao quý
của phật hồn, vững tin và đứng trên theo con tướng Chân Đạo
Mà Ông Sáu đã và đang đi.

Mình thưa Ông Sáu,

Mặc dù phước mỏng nghiệp dày, đi sau tỉnh muộn, nên
không có duyên lãnh được học kiến và học hỏi trực tiếp
với Ông Sáu - Con chỉ được biết Ông Sáu sau này qua
băng từ video và cassettes; Nhưng từ khi ngộ pháp Thiền
PLVV KHHBPP và theo mộ chỉ dạy của Ông Sáu và Ông Sáu
tu học và hành luyện cái sửa thân tâm mình, con lúc
nào cũng kính phục Ông Sáu và luôn luôn hướng về Ông
Sáu, cũng như hướng về mộ Thánh Cảnh Nhẹ Nhàng Cao quý
của Bồ Đề Trời Phật từ luôn luôn được mở đường và
thăng hoa tâm thức.

Từ ngày được duyên lãnh ngộ PLVV (1980) đến nay
con cũng đã tu tập được hơn mười năm dài. Con đã
thải qua bao thăng trầm, bao vui buồn, sướng khổ như
hầu hết tất cả chúng ta từ mười của con. Nghe Ông
Sáu giảng dạy, con cũng hiểu biết thân con đang được
thiền luyện trong mọi trạng thái của tinh đời đau khổ
để được tướng thanh và minh tướng Chân lý của Trời Đất.

Ngày hôm nay, con đã được bề trên dẫn tiên nên cũng được
hiếu đờn tiên, từ trước đến thành, từ trước sang đông, tất cả
đều hiếu sách cho Trăm linh con, từ lần tiên cho hôn con
từ về cũng Đại Ngã vô cùng; nó giúp cho con hiểu và
cảm thông với tất cả mọi trạng thái và hòa với tất cả
mọi sanh linh tại trên thế cũng đất đai, thương yêu
và kây dựng.

Kính thưa Ông Cả,
Hiện tại, con đang thấy rõ trước là con vẫn còn yêu
kính, non uớt trên tường tu học và xây dựng Chơn linh
của mình. Cứ tâm lần thân, con vẫn còn vướng mắc nhiều
u mê và bệnh hoạn, và cũng chính vì thế nó đã làm cho
con chậm lụt trên đường tiên. Tình cảm nam nữ vẫn luôn
luôn là chướng ngại đáng sợ đối với riêng con. Bao lần
con đã sa ngã, bao lần con đã ăn năn, ray rứt trong
tâm trí, nhưng rồi vẫn tái phạm từ từ tạo u mê và tri
trệ cho chính mình. Phải chăng duyên nghiệp tiền kiếp
con đã vay quá nhiều từ giờ phải trả, hay bởi vì
kiếp này mê quá độ không từ dừng chớ vượt qua?
Kính mong Ông Cả chỉ dạy.

Có một điều là khiến con bất mãn nữa là từ khoảng
đầu năm 1993 đến giờ, bỏ đầu con thường xuyên mất ngủ,
và dần thường trừ, rút trên đỉnh Hài đào thành cũng như
đại giống trước tiên Ấn tượng, nó làm cho con cảm thấy
phần nào dễ chịu và nhẹ nhàng trong tâm thức; thế nhưng
sao trong tâm trí con những trạng thái động trước vẫn
thường xuyên xuất hiện và khảo đảo. Cả ý lực cũng

thường đến với ý trí của con trong khi bỏ đầu con vẫn mắt
mở. Đây có phải là trong thanh có trước và trong trước vẫn
thanh; hay trước đang được bỏ bầy để con thấy và giải
thứ nó tận gốc rễ. Kính xin Ông Cảm thường tình chỉ dạy
để con vững tâm tiếp tục cuộc hành trình còn điều viển
vã tây chông gai của con.

Con một điều khác là đối với ta số các duyên nợ
tỷ mười nghìn, là từ lúc tu tập cho đến bây giờ, con
chưa bao giờ được thấy cảnh vật hồng màu sắc ánh sáng
trong đó là điện quang, từ chỉ là tiền ngũ hành. Con chỉ
cảm nhận lượng tiền lực trong bản thể con chuyển chạy,
hoặc nặng hoặc nhẹ, nóng, mát v.v... phải chăng nhận quang
của con có gì trục trặc. Kính xin Ông Cảm vẫn tiếp dạy
bảo và bỏ khuyết dùm con.

Kính thưa Ông Cảm,

Tuy thân và tâm con hiện giờ vẫn còn nhiều khuyết tật yếu
lên và đong dorr; nhưng có 1 điều may mắn mà con từ cảm
thấy là hiệp giờ con đã đạt được niềm tin thật mà ở Ông
Đảm và ở con dường tu mà Ông Tử và Ông Cảm đã truyền
dạy cho con. Và con cũng từ ý thức được rằng mục tiêu cao
quý nhất mà con cần phải cố gắng thực hiện và phát triển
là tình thương và đạo đức ở nội tâm của con, chính nó là
hàng lữ cần bản sẽ dẫn tiền Chơn linh của con, cũng như
của tất cả mọi hành giả tu Thiên theo PLVV trở về với mẹ
Thánh Mẹ Cao Cả Đột tới bất diệt.

Cho nên, hằng tâm con vẫn luôn luôn hướng về
Ông Cảm và Bề Trên để được diu tiên trong Công Phu

luyện tập. Hàng ngày con vẫn tiếp tục cố gắng trù niệm.
Lúc thì đi đã để gom tụ thành đien trên đỉnh Hà - đạo - thanh.
Thỉnh thoảng con cũng cố cảm nhận được lương đien lu-
đương nhẹ nhàng, và vô cùng cảm động của Ông Giáo đến
với con khi con nghĩ hoặc nhắc tên Ông Giáo trong lúc
trao đổi với các huynh đệ bạn đạo, làm cho tâm tử con
tự nhiên rung động và rơi lệ. Con biết rằng Ông Giáo
vẫn luôn luôn kề cận bên con và tất cả bạn đạo trong
Diện Quang Cư Bi và Cư Đ. Công ơn sâu dày này, con
không biết lấy gì để báo đáp cho nữa, cho xứng; nên
con chỉ biết tạ nguyện hòa với tâm con cố gắng thực
hành những gì Ông Giáo đã dạy, để từ cứu chính mình
cũng như để san sẻ với các huynh đệ tỷ muội của con
hưng vui luôn, không khổ, cũng nhau đạt đến tiên hoá.
Trong Cư Quang An Đ. của Ông Giáo; tên đặt trong
nuôi một công ơn của Người Cha, Người Cha già các
cả quý kính của tất cả chúng con.

Kính thư Ông Giáo.

Hôm nay, cũng vì con ngu muội, yếu kém mà con đã
phải quấy rầy đến Ông Giáo, con đã trút cho Ông Giáo
quá nhiều rắc rối trong tâm con, vậy kính mong Ông
Giáo niệm tình tha thứ cho đứa con đi sau lên nuôi
và giáo hoá khai tâm mở trí thêm cho con. Từ trước
đến nay, ở quê nhà, khi vắng Ông Giáo, con và các
huynh đệ của con được bác sáu lung tâm tinh dạy
khuyến dẫn dắt, nên cũng một qua được nhiều sai
lầm, thoát được ngu muội và đi đúng với đường lối

Chôn chảnh mà Ông Cám đã làm lại khi đi truyền bá ở
phương xa, May vì hoàn cảnh chưa cho phép nên Bác Sáu
cũng phải chịu "bế môn" nên chúng con như tàn trẻ bỏ
vò, không thấy không Mẹ. Bác Sáu mới khi có dịp
gặp các con cũng đã khóc vì không thể giúp đỡ cho
chúng con và cũng vì thấy chúng con hay con quá yêu
bém và ngu si về nhiệm vụ trên đời, trong khi còn
khảo thí thì quá lớn, mà thời gian lại quá ngắn ngủi
trước ez phần kết cuối cùng. Cha đã khóc, Ông cũng đã
khóc, Bác Sáu may cũng khóc, nên lòng con cũng cảm
thấy xót xa và hơi hấp vì sự trí tuệ yếu hơn của con,
nên con cũng khóc. May con viết thư này kính mong
Ông Cám, Đức An Sư, giúp đỡ và dạy bảo cho con đời
điền nông cốt để con nắm đó mà tu luyện và cải sửa
bản thân này. Con vô cùng cảm ơn Ông Cám.

Con xin được phép dừng bút ở đây, và rất mong thư
Ông Cám.

Cho con kính chuyển lời thăm sức khỏe Bà Cám, chị
Cuyết, chị Hoàng Vinh (Bê) và tất cả chú huynh đệ
đạo hữu ở Hai Ngươi.

Con kính chúc Ông Cám, Đức Tôn Sư quý kính,
luôn vui khỏe và lâu dài cuối đời quân sinh.

Con kính thư,

Cháu
KK

M V C

TB: Kính xin Đức Ông Gấm cho con 1 hoặc 2
tấm hình của Ông Gấm chụp riêng hoặc
chụp chung với gia đình hoặc lấy tạo
Can cam ở Ông Gấm nhiều - Nếu có
hồ ảnh cho con kính xin Ông Gấm gửi
về địa chỉ sau:

* M V C

Con kính bái,
c

Reunion, ngày 7/9/93

C con,

Ông Tám đã vui nhận được thư của con đề ngày 6/7/93, được biết con đang trong hành trình thúc dục tiến hóa của tâm linh. Người tu PLVVKHHBPP phải có lập trường rõ rệt, mới ý thức được rằng dục là tạo yếu cho tâm linh, ngăn cản sự phát triển về thanh tịnh. Lập trường phải rõ rệt, dứt khoát thất tinh lục dục nhân duyên thì sẽ có cơ hội phát triển tâm từ bi sáng suốt, cứu độ xác thân vì điều của Trời Đất đã ân ban. Con cần phải thanh lọc 10 cho đến 20 ngày chương trình nước chanh thì bộ gan sẽ được tốt và tu hành tinh tấn hơn. Chúng ta chịu tu là biết thương yêu thể xác, quý trọng Trời Phật, bảo hiếu Cha Mẹ, đó là điều lành, sự phát triển tâm linh sẽ không bị vấp phải luật nhân quả vay trả của tình đời nữa. Cứ dứt khoát như vậy để tu tiến thì sẽ thành đạo. Còn sự khổ nhục của tình đời là cơ hội tạo đức nhĩn nhục để thăng hoa mà thôi. Hoàn cảnh là ân sư, sự kích động là thầy ta thật, nên nhĩn nhục học hỏi và tiến hóa, thì mọi nạn tai sẽ không còn nữa. Trì tâm hướng lấy sự thanh nhẹ của bộ đầu đang phát triển. Sự thanh nhẹ mà con cảm thức là cơ duyên giao cảm với luồng điện Đại Bí của Trời Phật. Thăm tu thăm tiến, hành trong thanh tịnh thì mọi sự sẽ được yên vui ở tương lai. Chúc con vui tiến và thanh tịnh.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Kính gửi Ông

Được kết con có chơi với cháu Ông, rất chúc

Ông khỏe như xưa khỏe,

Ông Ông con đã học tập lý vô vi này

đã được 7 năm, trên Bruce Young Hân dạy cho

này con học tập đạt được những gì cần dạy

lý vô vi, vậy con có ba câu hỏi Ông, xin ông

giải rõ cho con được hiểu.

① Bản thân con đã mất đi một phần ba cũng
mất như vậy có cần trở về viết tu học con
hay không.

② Vì Hoàng cũng kính tế gia đình, con học tập làm
được viết gì tâm con bị động có cần trở về viết
hân dạy hay không.

③ Đối kháng tiền kiếp trước con không tu nên
kiếp này con đang học tu gì lấy viết hân dạy
cần con không đạt những gì hay không.

Ông Ông con không hiểu được gì nhiều về
đây lý vô vi, con có ba câu hỏi ông mong
ông giúp đỡ giải tỏa cho con trên Bruce Young
tu học này con được tu lần,

Ông Ông con không biết nói gì nhiều hơn
kính chúc Ông An khang như Vua Trời

Phước Đông Hoàng Hóa Đạo (cháu Nam cháu được nhiều
tốt đẹp, (Linh Ông))

D v S

[The following text is mirrored bleed-through from the reverse side of the page and is largely illegible due to the handwriting and fading. It appears to be a list of items or instructions.]

- ① ...
- ② ...
- ③ ...
- ④ ...
- ⑤ ...
- ⑥ ...
- ⑦ ...
- ⑧ ...
- ⑨ ...
- ⑩ ...

Reunion, ngày 7/9/93

V S con,

Thầy đã nhận được thư của con, được biết con đang trong hành trình muốn thoát luật nhân quả. Kết quả của ngày hôm nay là do nhân của tiền kiếp, con đã làm nhiều chuyện không tốt lành nên ngày nay phải lãnh nghiệp thân để tiếp tục học nhin nhục trong chu trình tiến hóa. Con có duyên lành ngộ được pháp lý Vô Vi tự tu tự tiến, đó là phước cho chính con. Khi con biết được luật nhân quả là quan trọng, tâm con phải hướng thiện trì tâm niệm Phật thay vì nói chuyện, để tự khôi phục lại lãnh vực thanh tịnh sẵn có trong tâm thức thì con sẽ không còn khổ vì nghiệp thân nữa. Niệm Phật nhiều thì sẽ có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Niệm Phật càng nhiều thì chiều sâu tâm thức sẽ càng mở. Lãnh vực kiến thức của con càng ngày càng lớn rộng hơn và tâm từ bi sẽ được phát triển, biết thương yêu mọi người, gắng hành gắng tiến để đóng góp cho mọi người kế tiếp, để tạo hạnh phúc cho chính con, sẽ được vui trong khổ và sẽ đem lại sự bình an cho mọi người xung quanh ở tương lai. Chúc con thanh tịnh và vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

8, 26 Tháng 6 1993

Kính thưa Thầy,

Hôm thầy lương thứ cho đệ tử, chúng con xin được phép ra mắt thầy. Chúng con, ba mẹ con đồng chung một mái nhà đồng tu một thời gian, trong khi thầy đã ra đi truyền Pháp khắp năm châu,

Thì vào cuối năm 1990 con mới được một người bạn đồng con cho mượn cuốn sách "Cõi tâm Đạo" con chợt thấy tựa đề là đã thấy đúng với ý nguyện con đang ^{đợi} mong chờ. Coi trong sách, rồi đi kiếm mấy địa chỉ Thiền Đường thì đã đóng cửa từ bao giờ, thất vọng vô cùng. Xong chúng con đồng một lòng nhất tâm đọc trong sách ^{theo chỉ dẫn} tìm được chùa Phật bắt đầu tháng 2. 1991. Kính thưa thầy từ ngày theo Pháp, chúng con đã giữ trọn chay giới và công phu đều đặn nên đã được Thượng Đế, Đức Phật và Thầy chứng giám cho chúng con nên đã khiến sui cho chúng con ngày nay đã liên lạc được với ông Em, ông Ngã nên đã được nghe được tiếng thầy giảng Pháp qua băng Cassette thầy đưa thầy qua băng Video.

Cũng vì tâm thành và sự siêng mong than thở nên đã được sự chứng minh cho con một sự việc sau đây. Trước khi kể con xin phép thầy cho hỏi một sự việc không biết đúng hay sai "mặt giác ngộ trong lúc tỉnh" Thưa thầy vào một buổi trưa 13/8 ngày 6.5.93 trong lúc con đang niệm lục to mắt nhắm bộ đầu rất tĩnh táo thì linh ảnh Thầy đã hiện rõ cho thấy và chỉ vào con Thầy nói:

Non chày giờ và công phu để đến đến
Thượng Đế, Đức Phật và Thầy chúng giám cho chúng
con nên đã khiến sui cho chúng con ngày nay đã
liên lạc được với ông Em, ông Ngã nên đã được
nghe được tiếng thầy giảng Pháp qua băng Cassette
chạy đĩa thầy qua băng Video.

Cũng vì tâm thành và sự ước mong than thở nên đã
được sự chứng minh cho con một sự việc sau đây...
Trước khi kể con xin phép thầy cho hỏi một sự việc
không biết đúng hay sai "một giấc mơ trong lúc tỉnh"
Thưa thầy vào một buổi trưa 15/9 ngày 6.5.93 trong lúc con
đang niệm lục thì mắt nhắm bỏ đầu rất tỉnh táo thì hình
ảnh Thầy đã hiện rõ cho thấy và chỉ vào con Thầy nói:
"này bỏ đầu đã được hé mở rồi đó, con đứa gái nhỏ xưng
đầu kêu rằng rặc đó là rống đầu đang dang ra".
Lúc đó con liền với cả thưa thầy con đứa gái lớn con nó tu

2) bị người bác luôn luôn hiềm về phá: ăn, chửi, ngang bướng
phần bao tử nên bị ngộp thở hít thở không thông,
mặc dầu đã cố gắng và rất siêng năng
công phu và niệm lục tự để ngăn chặn ở phía
ngoài không ~~được~~ ^{được} nhưng thừa cơ hội ngủ mê...
Liên lúc đó con xin thầy hãy để cho cái song
đó được về nơi tu hành để cho người tu được
ôn tu hành nghe xong thầy ngồi nhắm ^{mắt} giây lát
sau có bóng một đàn bà hiện ra và ngồi quỳ
chân ở giữa khoảng trống thầy và sư cô Thanh Hải
Thầy đã đọc tại cửa khép trước song xưa kia
đó là người tu cao; vì sư tham đã hút huyết ăn
thịt con trâu. Đó là phạm giới của người tu không
thể dung thứ. Vậy hãy về ngay nơi tu hành thầy
sẽ để cho. Sau đó con thấy sư cô đứng dậy và
ngó vào phía trong dặn con gái lớn đó thầy ^{đưa}
để cho rồi thì tu hồi siêng năng cố gắng cho kịp

Hình thừa thầy tất cả sự việc diễn ra trên này
con đã thấy và nghe rõ tưởng như mới được coi
phim. Vậy xin thầy cho con biết có phải sự thật hay
con đã bị mê trong giờ tỉnh. Xin thầy chỉ bảo
nếu ^{sau} ~~là~~ bằng cách nào để sau này khỏi bị mắc lầm lộn
nếu đó là giả thì thật rất ngại nhiên ^{giết} ~~giết~~ bây giờ
còn in rõ trong bộ nhớ của con.

Sau đây con xin thầy hãy cứu những đệ tử
có ý chí quyết tâm tu hành mà bị mắc nghiệp hay
vì một nguyên do nào nên mãi chằm trề thì xin

3) Ông. thưa Thầy, sau đây con xin phép được trình bày
ngày 9.6.93 vào khoảng 22 khuya trong giờ thiền trên
bộ đầu con nghe một tiếng nổ không lớn lắm nhưng
bỗng nhiên đầu thấy nhẹ bỗng trong khi đầu đang nặng
như đeo đá trên đầu, may tiếng nổ ra tưởng chừng như
trông rỗng mắt mát cái gì ở trên, nhưng lạ thay mấy ngày
lại trở lại có lúc vẫn nhức nhối nặng nề.
con đưa gái nhỏ đêm 21.6.93 sau khi sả thiền nằm
xướng thì thu ngủ bỗng nghe trên bộ đầu mấy tiếng nổ
như tiếng súng lục bắn chỉ thiên. thưa thầy những
hiện tượng trên ^{đó gọi} bắt đầu sự khai mở bộ đầu phải không?
Chúng con đang trong bước đường chấp, chứng tập đi
cúi xin thầy chỉ bảo cho được thông mọi đường

Con xin báo tạ ơn thầy, ước mong được nghe tiếng
Thầy dạy biết nhiều điều để được an tâm.

Chúng con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe bình an
để dìu dắt chúng con trên bước đường đạo. →

Thầy đồ cho đề tử

Cúi xin thầy hãy xét soi

Đề cho những kẻ ham tu
được thành

Câu mong để được về nguồn

Xin thầy hãy đề cho con được
thành.

Tên bà bác của nó là Ngô Thị Giác mệnh chung ngày 29.10.kỷ mùi 11.

Thầy đồ cho vong

Xin Thầy đồ cả cho vong

Biết đường tìm nẻo đi về đường tu

Xin Thầy Khuyến giải cho tu

nhớ lời thầy dạy ắt thì giải theo.

Đề tử chúng con bái tạ thầy

D L

D M

D N

T.B: con xin kể tóm tắt tình trạng của con gái lớn

như sau: khi công phu xong năm xông thường mẹ đi

thấy vong Bà Bác nhân tay vào bụng đến ngực thờ, nó

phải niệm danh Đức Quan Âm lớn ra tiếng môi tím ra.

Thiền giờ nó cảm thấy trong bao tử có những cục hơi ^{cứng} làm

phản loạn rất khó mỗi lần thờ ở bên trong tự động có thất

^{cái cục khí} vào và tổng hơi ra bên ngoài. Con xin Thầy cứu giải cho nó.

Reunion, ngày 6/9/93

D L ,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 6/6/93, được biết con đang trên hành trình tu học. Người tu Vô Vi phải ý thức rõ công phu để khai triển tâm linh, giải bỏ nghiệp tâm.. Phần thanh điển đời dào phát triển, khai mở khối óc, chứ không mờ ảo trong hình ảnh hiện trong ảo giác nhất thời. Dù con có duyên gặp được Thầy hay bà Thanh Hải cũng là duyên lành tận độ dần tiến cho nhau, không có gì lo sợ cả. Còn những vong linh hiện hình hay là làm trở ngại việc công phu cũng là do bộ tiêu hóa của cháu không được tốt. Vậy cháu cần phải thanh lọc phần ôn thối trong cơ tạng, thì cháu sẽ được khoẻ ra. Với phương tiện hiện có, con thử áp dụng phương pháp thanh lọc bằng nước chanh trong 10 ngày xem thế nào. Nếu muốn được tốt hơn nữa thì nên mua thuốc từ Mỹ gởi về thì sẽ được toàn hảo hơn. Những vong linh mượn sự hồi thối trong bộ ruột mà ẩn nấp, nếu người tu ăn chay tinh tấn, cơm rau không lẫn lộn với thịt cá thì bộ ruột sẽ được tốt hơn; những phần ô trược không bám víu được. Có ý chí tu học thì phải cố ý lực đứng tiến về lãnh vực thanh tịnh nhiên hậu mới khai triển được tâm từ bi. Lúc đó ma quỷ cũng sẽ bãi phục. Con nhìn hình ảnh của Thầy và bà Thanh Hải , thấy rằng cũng do ý chí mà Người đã đạt thành, chứ không phải xin xỏ bùa phép chi cả. Tự biết mình là một khả năng trong vũ trụ qua con vầy xéo của tâm linh, phát triển tâm từ bi cứu giúp mình và ảnh hưởng chúng sanh tạo thành một hạnh đức, như đóa hoa nghìn năm không héo để dâng Trời Phật..

Vạn sự trên đời là không, cuối cùng mọi người cũng phải về không và hành triển trong không nữa thì mới ý thức được nguyên lý vô sanh bất diệt của mỗi ý chí đứng tiến tu học. Đó là ánh sáng từ bi bất diệt cuối độ vạn linh.

Muốn tu Vô Vi thì phải có lập trường rõ rệt, pháp nào một pháp, tinh tấn tu học đêm đêm không thay đổi, thì mới đạt được sự vinh quang ở tương lai, ngược lại chạy đông chạy tây sẽ mất mình và mất pháp luôn. Ở đời có câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, pháp nào giữ một pháp và tinh tấn tu học thì cũng sẽ về Trời . Mất phạm thế gian hay bị gạt bởi ngoại cảnh. Chúng ta có pháp, không hành đứng đắn thì xác và pháp cũng sẽ vô dụng..

Còn bộ đầu tung phá thì sẽ được thanh nhẹ và sáng suốt chứ không sao đầu. Người đời thường hay sợ chết, muốn sống mãi cũng không được. Tương lai chết sẽ đi về đâu cũng không biết. May mắn nhất, chúng ta đã có pháp khứ trược lưu thanh, ổn định tâm thân, nên giữ đó mà thực hành thì sẽ có kết quả. Nếu con chịu dần thân đứng chí học Phật thì sẽ thành Phật. Khi con thành Phật rồi thì chẳng còn Phật và chẳng còn người; lúc ấy mới thật sự thanh nhẹ và sáng suốt, tâm thức bình đẳng, tận độ muôn loài vạn vật, nhiên hậu con mới thấy rõ đại bi của Thượng Đế đã và đang phục vụ vạn linh tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúc con và gia đình tâm thân an lạc.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

1/ VN 29-7-93 (Đức thầy)

Giới phục thân thường nhỏ.

Con biết lời thân phục thân nhiều an Khang
Con nhỏ phục thân lớn, con hằng mong muốn
Sống gần phục thân, con sống một mình cô đơn
cũng như nhiều khảo đảo, không hiểu tại sao
đa số bạn đảo cứ đi lập phe phái nói xấu
con hoặc, họ cứ kiếm chuyện thì phải có má
lừa ra mới, con thấy họ ở phải là người tu
vô vi, họ nói trong gành từ đó kỳ lừa ra, họ
đâu có xứng đáng là môn đệ của pháp thân
con ở ngộ bị cách, họ qua mặt, từ Việt Nam
ra đến hải ngoại, cũng tại con ngu thật thì
vô tình đứng đến họ, họ chỉ là thành phần
lời dùng đảo mà thôi, tu ở Sĩa tiết ở thành,
chỉ tới ngày chươn nhau nói xấu người khác
con mới về đến VN 30-5 là nhân được Thủ
của ông Tử mất kiên gọi khắp nơi chửi con
chửi anh Tử Long cũng nhân được Thủ, anh Long
trả lời Thủ nói ở Tử mất kiên lại, bây giờ trả ra
là Nghĩa bán vé số, Sĩa máy quên biết con rất
nhiều, năm 50 tìm con và anh Hoàn không mua cho
mấy đồ máu và tìm tìm con Sĩa Sơn Xê, mà chửi
con bẽ mặt, bà Liên, cháu bà con Tuyết ra tòa
Thường thân tại Xê ngày 21-6-Đức thầy 18 tháng
từ 32 cho theo, ngày 17-H con đang ở HK thì
Tuyết bị bắt ngay ngoài đường cho đánh con
đêm H-12-91 CA bắt đi giam luôn đến ngày Xê
lúc ấy có ông hiem ở VN ở cho bà Liên nhiều
tay vô lo... nên tuyết ra 1 mình, nên mới tìm
có luật thì ở ai giam mà chạy khỏi lưới
thời, ăn cấp H lớn, nhìn nhân 3 lần 12 thg, tu
đánh ở thg thì, đó là danh để con được khỏi
mang tiếng, như bà Liên nói là tổ gian mô
Tuyết 35 với; Kỳ H ăn cấp 300 USD 2 triệu VN ^{nếu}
con dám đánh con, lột áo ngoài, đứng thật là
4. Vào, bà Liên, nó đánh bà Liên ăn cấp tiền

cha ông ...
chính anh TĐ Long cũng nhận được thư, anh Long
trả lời theo nội dung như sau: hiện tại, bây giờ tra ra
là Nghĩa bán vé số, sửa máy quên biết con rất
nhiều, năm 50 xin con và anh Hoàn bằng anh cho
máy đo máu và xin tiền con sửa đèn xe, mà chỉ
con bệnh bà Liêm, cháu bà con Tuyết ra tòa
Thường thẩm tại Xứ ngày 21-6- Xu y án 18 tháng
tù 3² cho theo, ngày 17-4 con đang ở HK thì
Tuyết bị bắt ngay ngoài đường chèo đèo, con
đem H-12-91 CA bắt đi giam luôn đến ngày Xứ
lúc ấy có ông hiem ở VN ở chợ bà Liêm nhiều
tay vô lo... nên tuyết ra 1 mình, nên mỗi tin
có lướt hỏi ở ai giam mà chạy khỏi lưới
thời, ăn cấp H lần, anh nhân 3 lần 12 thg tù
đánh 6 thg tù, đó là danh diê con được khỏi
mang tiếng, như bà Liêm nói là tố giam nó
Tuyết 35 với, Kỳ H ăn cấp 300 USD 2 triệu VN
con dám đánh con lột áo ngoài tưởng thật là
y vào bà Liêm, nó đánh bà Liêm ăn cấp tiền
bà, bà lời dùng nó coi con diên, nó lời dùng
bà ăn cấp tiền mọi người, và y quyết làm
phụ thân ở 1 tiền ăn cấp gần 2 triệu VN 1 triệu
tiền thuốc, ở tù đến 9H tháng 6-7. gần 2 tháng
nay con và anh Hoàn bằng xa nhau, ở biết anh
sống ở đâu? ở có tin tức Lục Bình ở HK mới có ng

quen đem cassette qua cho con, nói là nhờ con
và o có tin tức gì của anh HL biết chút lúc Bình
cũng lo âu cho anh HL con con cầu xin TRBí phát
và phụ thân cứu giúp đùm cho anh HL, cũng như
phụ thân loan phúc lành cho tui con, anh HL
lại gia đình anh họ Ngai nằng lăm, tội nghiệp
anh con qui dưới chân phụ thân cầu xin cứu
giúp anh HL cho, vô chừng thì con đoán viên, con đã
lương lo biết để lo lăm việc đạo, mong phụ thân
thường tình con tể, mà tể tể cho anh HL anh
lại ngai loan, chú anh HL, thường phụ thân lăm
những lúc lời ngai kêu lại lên con, luôn con cũng
lỗ, vì con cần anh HL giúp đỡ con lăm. ở H H O
có nhà của anh lăm gì sống, con có đưa số tiền cho anh
con về VN nghe theo lời phụ thân dân Răm sống 1
mua gạo phát và lo tể, giúp đỡ các cô quan xã
đói giảm nghèo và chui thắp đồ V. V con tìm cầu
tả ân phụ thân quan loài lo lăm cho con
lăm con cầu động siết bao, tâm tể ai của phụ
thần ban cho con và mọi người, người nghèo
được gạo ăn, lo cầu ăn siết bao, con có mới
cho Công An và Ủy Ban nhân dân biết là tiền
của thầy và bốn đạo, hải ngoại gửi về, chú tổ A
có tiền cho loài, phải lăm nhà nữa, con có cho
tiền mỗi tháng vô quý tương học tới xóa nạn mù
chữ để các tể em đi học, khi tể nhỏ lớn lên
chữ để đồ phân nào, tiền của phụ thân 500 US thông
Hải TC 900 US* (400 US) nhờ bạn đạo đem đến nhà và
TĐ Tể Thông 500 US chi sách 10 US TC 1910 US*
anh Lê Trúc Toán có gửi người đưa 6.650.000* VN
nói là ông Toán kêu đưa, con, o lể anh Toán là
ai mong phụ thân mới cho anh biết và cầu ăn
chết đùm con, 27-7 ngày lễ tháng Bình có mới con
đi tể giúp đỡ con tể như người nghèo và cho học
lồng con có lên phát quả cho H em học giỏi
phụ thân nước nhà Hai bình toán dân, ăn ca
lạc nghiệp, lăm con chấy nước mắt khóc, tể
tể phát con quả tương yêu người dân Việt.
mới chui nhit, Chung tể anh lể anh, con lăm nhà
Xong con sẽ chữa bệnh cho người dân dạy họ tể
lắm, con sẽ gửi tể tham dự đại hội kỳ 12 Bì
quốc, sẽ tương tể giải đoa phát gạo và tiền,
con lại loan nhiều, luôn số tiền phụ thân xin thờ
7 đại hội HK sẽ, tể như phụ thân số, và quý
... tan thông báo, Chung, Đem tể qua con, con

Của thầy và bạn đạo này... phải làm nhiều nữa, con có cho
& có tiền cho hoạt, phải làm nhiều nữa, con có cho
tiền mỗi tháng vô quỹ trường học tới xóa nạn mù
chữ để các trẻ em đi học khi tuổi nhỏ lớn lên
tiền để đồ phân nào, tiền của phụ thân 500US thông
Hải TC 900 US* (400 US) nhờ bạn đạo đem đến nhà và
TĐ từ thông 500 US chi sách 10 US TC 1910 US*
anh Lê Trúc Toàn có gọi người đưa 6.650.000*VN
nói là ông Tâm kêu đưa, con, & hiểu anh Toàn là
ai mong phụ thân nói cho anh biết và cầu ơn
chết đùm con, 27-7 ngày lễ Thượng Bính có mời con
đi để giúp đỡ con thiếu nhi nghèo và cho học
đồng, con có lên phát quà cho H em học giỏi
phụ thân nước nhà phải bình toàn dân, các ca
lạc nghiệp, làm con chảy nước mắt khóc, tình
thời phát con quà Thượng yêu người dân Việt,
mời chủ nhật, chúng tôi ở nhà bình, con làm nhà
xong con sẽ đưa bình cho người dân dạy học từ
thiền, con sẽ gọi trẻ tham dự đại hội kỷ 12 Bì
quốc, sẽ tặng một túi gạo phát gạo và tiền,
bên lại báo Miện, luôn số tiền phụ thân xin thờ
7 đại hội HK sẽ đưa bình phụ thân rõ, và quý
bạn đạo thông báo chúng. Đem khay quà con, con
video chiếu phim mấy tháng nay & có lời, những cũng,
vui vui, VN đang nữa và nâng quá khi' nỗi oi bức
con như phụ thân làm, con cũng làm xong hàng sách
phụ thân giao và tin tưởng cho con, con ráng ở phụ
ân của phụ thân, năm nay xin quà bình báo sao kê
đó. Quý bạn đạo VN kính lời thăm phụ thân, Anh chủ

thần có dịp đến, phap dạy do mẹ mẹ anh con với
nghiệp các con cái quá, anh H không ở biết ở đâu
biết tích mong phụ thân loan phúc lành kiến dùm
anh H cho con, giúp đỡ con làm nhà, nhà ở có
ai phải nhớ bạn đạo ở, vì sao cũng phải có tâm
ông mới được và đồng người vui, năm nay con ở
đến hết cho gia hưng là con phải đi HK khoảng
tháng 10 này 11-93 rồi lại trở về VN ở biết năm
nay con có phúc duyên bài kiến văn an phụ thân
không? giấy tờ đất xong con mua đồ làm nhà để
dành nước, tháng giêng cất 1 tầng lầu, tầng dưới
180 m² hơn TC 2 tầng 360 m² cất cho phụ thân 1 phòng
khang hàng - má 8. 1 phòng, tầng lầu làm 10 phòng
có người quản Thiêng anh bà con đi duốt với Thàng,
Chông Tô Nga Brigitte, làm kiến trúc Sĩ thần khoản
nhà, để làm nhà, con bắt đầu lợp và xây đất dốt
phần nửa rồi và đang tiếp tục, muốn hầu cây và nước,
xe lớn vô ở đũa, bây giờ đồ cất nhà mua một làm
liều sữa rế, hàng hôm làm, 94 Tết Kiel, mời phụ thân
về VN chơi ở với tui con nhé. Bây giờ bạn đạo bỏ
nhiều làm, có số theo TM có số tu Xao, có số như đang
quần cần đất đạo, điều kiện bạn đạo, nên họ ghét

mua 1200 kg gạo và tiền lương năm 1993 - 2.100.000 VND
Tháng 7 - (2-8-93 - 1-9-93) TC tiền bố trí = 8.329.000 VND

Thường Bình và trẻ em nghèo - 27-7-93 50 USD.

Kinh tế của phụ thân hiện tiền còn lại là 1.710 USD

Con xin thầy mặt người nghèo cảm tạ ân đức phụ thân
con xin phụ thân an tâm con biết từ lo cho con.
con rất quan tâm đến phụ thân và nhớ thường làm
con cầu xin cha trời ban nhiều ơn lành cho phụ thân
an Khang con xin làm phụ thân nhiều. Cháu Mạnh
ở Pháp 3 VND làm 1 tháng với chồng, mai 31-7-93
pháp con nhớ gửi cho Tito Thị đưa tiền cho phụ thân
con kính lời thăm má & hôn má, má ráng niềm
phật cầu xin cho con nuôi của má là anh Hoàn khang
nghe má cảm ơn má.

Kính bái
con T A

Con lặn đi nói xâu con loa, kiếm chuyên loa
 con cố gắng nghe lời phụ thân nhân và đui tiết
 con ở ngõ con về VN phía vô mộng nhiều người
 lời dung đạo, thật vô tình cũng là ý trời khiến
 ra như vậy. Ban đạo ít ai thật thà, anh T D long
 nói: thấy nơi tu như béo ra như béo, thấy khóc
 thật xót xa và đau lòng quá thấy ban đạo từ từ
 rồi rớt lặn, thời thì đánh dẹp tâm từ bị vậy,
 phụ thân có mạnh giỏi không? mỗi tháng phụ thân
 cho con 1 lá thư, để con nghe lời vàng ngọc để nhớ
 nhưng phụ thân, con cầu xin phụ thân kiếm diem
 anh HL cho con tới nghiệp anh lặn. Rằm tháng
 7 và rằm tháng 8 Trung Thu phát gạo. phụ thân 500USD
 Thông Hải 900USD + Tài Thông 500USD + chú Saunh 10USD -
 TC - 1.910USD. anh Lê Trúc Toàn 6.650.000đ

Phát gạo và bố thí
 mua 1.100 Kg gạo (15-6-93) P12 GV 2.260.000đ VN
 Mặt trận tổ quốc 12 GV (6-93) 1.000.000đ -
 Xây nhà tuốt nghĩa nghèo CA-P12 GV.6.93 500.000đ -
 Bố thí cho người nghèo 200.000đ
 mua 205 Kg gạo cho Lê Minh Xuân 389.000đ -
 người nghèo từ thiện (Rằm tháng 5-4-7-93)
 mua 100 Kg gạo cứu giúp tổ chức từ thiện 200.000đ Biên Hoa
 chú thầy đồ quân nhứt thuốc cho người nghèo 1.000.000đ
 Mặt trận tổ quốc + xã đói giảm nghèo P12 quận 300.000đ
 3. 27-7-93.
 mua 1200 Kg gạo từ thiện phát rằm tháng 6 Rằm 2.500.000đ
 Tháng 7. (2-8-93 - 1-9-93) TC tiền bố thí = 8.329.000đ VN
 Thương Binh và trẻ em nghèo - 27-7-93 50USD.
 Kỉnh tuấn phụ thân hiện tiền còn lại là 1.710USD

Con xin thầy mặt người nghèo cầu tạ ân đức phụ thân
 con xin phụ thân an tâm con biết từ lo cho con.
 con rất quan loa đến phụ thân và nhớ thường lặn
 con cầu xin cha trời ban nhiều ơn lành cho phụ thân
 an Khang con xin lặn phụ thân nhiều. chú Monlue
 ở Pháp ở VN lặn 1 tháng với chồng, mai 31-7- về
 Pháp con nhớ gọi cho Tito-Thi đưa diem cho phụ thân
 con kính lời thăm má & hôn má, má ráng niệm
 Phật cầu xin cho con nuôi của má là anh Hoàn hỷ

Bruxelles, ngày 9/8/93

T A ,

Nhận được thư của con ngày 29/7/93 được biết con đang lúng túng trên đường đời cũng như đường đạo.

Nếu chúng ta thật tâm hành đạo cứu đời thì không có gì thắc mắc cả. Tình tiền duyên nghiệp đều là giả ảo mà thôi. Đó cũng là cơn thử thách xây dựng cho người tu có cơ hội lui về thanh tịnh mà hành pháp. Chẳng còn lưu ý bất cứ một sự việc gì kích động và phản động; ta xem cũng như không cả. Nếu có người nói xấu thì ta phải tự nhận ta là người xấu thì mới có cơ hội sửa tiến. Nếu cho ta là người tốt thì nghìn năm không bao giờ gỡ được nghiệp tâm. Ta nên cảm ơn lời kích động, không nên oán trách. Làm việc thiện thật tâm thật lòng thì chư thần ghi chép. Nếu làm điều ác trá gian dối, chính người làm điều ấy biết hơn là thần thánh biết thì phải ăn năn sám hối thì mới có cơ hội tiến thân. Tâm làm thân chịu, chẳng oán trách và than thở cùng ai hết.

Còn Hoàng Lương là chuyện của Hoàn Lương, cũng phải theo định luật tự tan, duyên nghiệp của người, không ai cứu nó bằng nó tự cứu cả. Con không thể lo tất cả công chuyện của mọi người trong lúc con không thể lo được.

May mắn nhất là hiện tại con có pháp trong tay. Vậy hãy nghe lời Thầy tâm miệng lo tu học. Không nên nói nhiều quá, sanh hại chứ không lợi. Nhiều chuyện sẽ xảy đến cho bản thân con mà con không thể lường được. Đó là luật nhân quả: tâm làm thân chịu.

Còn việc làm phước thì phải tận tâm tận tình làm việc thì đúng hơn. Chư Thần đều biết. Lo sửa mình tu học, tâm niệm tu tiến thì sẽ có cơ hội giải nghiệp duyên và cứu mình trọng cơ tiến hóa.

Chúc con vui tiến.

Quý thượng,

Lương Sĩ Hằng,

Đ 16 ngày 18. 2. 1995

Kính gửi: Đức thầy kính thương
Lâu lắm rồi con mới được dịp viết
thư gửi đến để kính thăm đức thầy
được mạnh khỏe bình an, mà cũng
mong khi con được biết tin thầy ở bên
này cũng khỏe và vẫn đi thuyết giảng
đạo khắp năm châu trên thế giới,
mà con cũng buồn khi nghe chi đó Anh
Kể về chuyện hồi năm 83 thầy cam rồ
đi xin tiền để gọi về quê nhà cho chúng
quên con nghe lời lẽ nhiên thầy thương
thầy quá nên con khóc không ngờ thầy
khó với chúng con quá vậy, riêng bản
thân con thì rất lấy làm hổ thẹn vì
tu rất chậm tiến mà còn làm khổ
thầy mỗi quê người.

Kính thưa thầy có thể năm 93 này có
dại hỏi ở Việt Nam được không thầy?

Thầy ơi! chúng con rất khao khát
được gần thầy như hồi nào đó mỗi
tuần được nghe thầy giảng dạy.

Hôm nay nhân dịp chị Tô Anh
về nước nên con mới được viết
vài dòng gửi đến để trước kính
thăm thấy được mạnh khỏe bình
an sau con kính thăm quý bạn
đạo nơi hải ngoại khắp năm
châu trên thế giới được mạnh
khỏe bình an và tu tiên

Chời con đư ngưng bút và
kính chúc Đức thầy được mạnh
khỏe bình an và luôn luôn tiến
cao trên đường đạo hạnh hầu vẫn
đạt chúng con đi tiên, con đường
đạo và con cũng nỗ lực được đến
thầy về. con xin kính chào thầy.

Sấm mũi a di đà phát vạn vật
thái bình.

Kính thư

L. C. L.

Montreal, ngày 28-6-93

L T L con,

Thầy đã nhận được thư con , được biết con vẫn bình an và ước mong được tái ngộ Thầy.

Dù nghìn trùng xa cách , nhưng tâm của Thầy lúc nào cũng hướng độ những người thật tâm tu học. Việc làm cần thiết cho tâm linh tiến hóa, dù cho gian lao khổ cực cho đến mấy, Thầy vẫn không ngần ngại. Còn đại hội 93 mà con muốn có tại VN thì chưa thuận tiện có được trong lúc này. Khắp các nơi trên thế giới đã và đang phát triển về chiều hướng giải thoát tâm linh. Thầy không có thì giờ ngừng nghỉ được, bắt buộc Thầy phải thường xuyên đi đây đi đó, để tận độ những tâm linh cầu tiến. Các con có ý niệm tu hành thì nên thực hành là cần thiết. Tu để mòn nghiệp và tu để tiêu tan ác ý, hướng về con đường thanh tịnh tự giác, rất cần thiết trong giai đoạn này. Thầy rất nhiều việc làm, ngày lẫn đêm, thành thử thư từ phúc đáp có hơi trễ.

Con vui hành đạo và tiếp tục học đạo tại quê nhà, con có đầy đủ tài liệu tu học, vậy con phải thành tâm tu, mong sao khởi phục thực chất tự nhiên và hồn nhiên, lúc ấy gặp Thầy cũng chẳng muộn.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

con & hay cả mùa đố đời thỏ THẦY nên con viết
bài thơ 5 chữ tạ lỗi. Khi ọ dám viết thơ làm bạn
THẦY từ đây đến nay vì con nghĩ THẦY còn biết 1
bạo lực nữa THẦY phải hỏi cảm cho họ. Nên từ
đó tới nay hơn 10 ^{năm} con ọ có chỗ tâm an THẦY.

Con rất xúc động và thường THẦY vô cùng
thầy ọ bỏ ra tiền với THẦY dù 1 năm hỏi trong thơ
và hơn nay THẦY gửi chi Mã tử Anh về xứ Việt
lũ lời đáp cho các bạn nghĩ. Thời khóa năng mà
đầy thân tâm đạo cả. Con rất mừng được tin
THẦY sắp về ngày gần đây và chi Tô Anh có
cho con 100.000 để mua gạo ăn lót. Con
xin cảm ơn THẦY. Giờ con có chỗ này đến tay
THẦY con kính thăm THẦY khỏe và cần chúc
THẦY luôn luôn khỏe mạnh, ^{đồng ý} yên cõi 3a
trên CHA TRỜI. PHẬT và Ông TỐ TỬ (Đỗ Thuần HẢO) luôn
thêm thân lực để THẦY được man về V.N. Sớm sớm
cứ độ quân sanh.

Con còn ^{muối} con chửi tiền oan con cũng
hỏi thêm với các bạn và các em lắm.

Xin THẦY tha lỗi cho con.

Con kính yêu THẦY

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Phật P.K.L.

con P

K L
Kính Lân

Montreal, ngày 26 tháng 6 năm 93

K L ,

Thầy đã nhận được thư con được biết con vẫn khỏe mạnh và tu tiên. Cuộc đời tạm bợ như con đã hiểu - vạn sự trên đời là không. Thầy sống đến nay đã hơn 70 tuổi rồi, vẫn còn cơ hội bàn bạc với con về tâm đạo. Ở cõi phù sanh này, chỉ biết sống qua ngày là người khờ. Dạy công tu để cho phần hồn được tiên; đó là điều cần thiết nhất cho tương lai. Thầy có sống hay chết cũng phải làm việc để tiên hóa, chứ không thể trì trệ trong nhiệm vụ thiêng liêng được. Con có lòng tốt, nhớ thương Thầy, thì điều quan trọng là con phải tự thúc tâm, đừng mãnh bất chấp gian lao khổ cực, giữ tâm thiền lành trong chu trình tiên hóa là đủ làm cho Thầy vui rồi. Lúc này Thầy vẫn khỏe mạnh, và thường chung vui với bạn đạo khắp thế giới. Nếu có dịp tốt, Thầy sẽ trở về VN thăm các con.

Chúc con vui khỏe.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng.

C. t. ngày 16.12.1992.

①

Ông Em kính mến.

Đây là bức thư đầu tiên từ Việt Nam gửi cho ông, trước tiên em chúc Ông và các bạn đạo hướng một năm mới kỷ Dậu đầy thắng lợi, an Khang thịnh tấn trong niềm lòng của Đức Chúa Giê-xu.

Chưa ông, em chưa từng gặp ông, chỉ hành pháp theo sách của ông viết, em đã tự tu, tự kiến tự hành chữa từng điều bệnh đạo chỉ dạy ahing kết quả có chút ít tiểu bộ nên thư này cho ông, mong ông chỉ dạy thêm và rất hy vọng nhận được sự hồi âm.

Chưa Ông Em, trước 30.4.75 em là một tín đồ TIN LÀNH SỐT SÁNG với Thánh Kinh, có đời làm Say mê Vải cuốn sách của HỘI TRÒN TRỊ THIÊN HỌC, sau vì bệnh nghiệp nên không có thời giờ nghiên cứu thêm và chưa biết gì về pháp pháp cả.

Sau khi HTCT về 1983. Khi Sài Gòn em đã may mắn đọc được các sách của Ô.TU.Ô. TÂM DO H.V.E dịch (TÔI TÂM ĐỒ 123467) Còn đã bắt đầu tự hành tự tập tự khai thông lập thật tự trong bản thể của chính mình. Sau vài tháng em cảm nhận khác hẳn thể lực so với trước đây. Hiện nay em không cần phải dùng phép sơ hôn tại Sao Tiên Lữ trong bản thể chạy rất mạnh, chỉ cần vào giờ thiền là diễn năng tự động chạy nhanh từ H. trường cũng tung lên tại B. A. hội và tự biết diễn tự rất mạnh. Khi ý em muốn xuống thì liền xuống lại chạy ngược xuống và cả da thịt được rung động rung sống vô cùng. Thỉnh thoảng khi trứ đến trước mặt lại sống lại, nhàu mắt cũng thấy sống mở mắt cũng ý sinh vậy vì em chỉ cần xoa nhẹ hay nhấc tay nguyệt ấn diệu thì trí đó tự mau. Cảm ơn của H. và H. và H. và H.

②

thỉnh thoảng lên cầu bắc giếng như uống nước, chúng
quomb dốt khi ai tìm chiếc...vv... Trước giờ hai chân
mày khi đi có thì thấy đi mau lắm vì chúng
quomb ngực có máy phát bao đi mau lại chuyển
thường. Hiện nay con chỉ muốn yên tĩnh đi ngoài
thiên, vì có thể giờ suốt ngày đêm không biết nó
vì càng tiếp được đi ở ở trên cảm thấy sang
hình loại lạc vô cũng, hiện con "Ghiên THIÊN" chỉ ở
ghin à. Mùa Ông Gám. hàng tháng vào qua ở con thì
có giờ bạn cho con miễn vài cuốn bằng thuyết giảng
của ông, nghe qua con mừng quá vì nước mắt trào
trào, Lm đến tiên nghe được hững thuyết giảng của
ông, một bác thầy mà con chỉ biết hình ảnh qua
sách vở, chỗ chưa hề gặp mặt. Lời của ông đầy giá
những gì con đã nghĩ suy trong khi thiên đàng
thì nay ông thuyết giảng đạt thừng ý con. con
quả quyết rằng ông là một bô "tốt" được thiên chúa
ủy nhiệm đi giáo hóa nhân sinh và phổ truyền chân
phép trong kỷ nguyên mạt hạ này.

Mùa ông Gám. qua cuốn bằng, được biết ông là
một chân cứu sĩ con lại càng vui thêm vì hiện nay
con cũng đang nghe đồng y chân cứu và đang
lâm vào trị bệnh từ thiên giúp Bà con nghèo tại
hai phòng thuốc tại TP. Cần Thơ. Bệnh nhân nghèo
rất đông con chân cứu trị bệnh suốt tuần không nghỉ
ngày nào, chỉ mong hết giờ, trưa con tranh thủ đi
1 giờ sau đó lâm vào và chỉ rảnh vào buổi tối đi
thiên.

Ồ! miễn thầy, con đi đi nhiều nơi, đọc nhiều sách của
cụ đạo như Cao đài, Hoa giáo, nôm ngữ... thậm chí các
vị tướng lão lại truyền pháp vì có cảm tình với con
thầy như các pháp sư truyền chung quy chỉ dạy
Tâm khi thần, không khác pháp lý vô vi khoa học
huyền bí bao nhiêu, nhờ vậy mới con ngộ được có
quy luật của đức thầy thế là Tam giáo phải
quy nguyên, ngũ chi phải hợp nhất, muốn trở về
với thiên chúa chúng con phải có tu để Tam giáo
Tu đĩnh ngũ chi thiên nguyên, lập lại bát tự cho
bản thân mình, phần lớn được th. m. như.

Chú Châu, nhiều người lại nói người lại ý con
là ông tu + con về trị bệnh giúp đỡ bà con
thứ công quả đủ đầy, phước Huệ song tu. Ông bỏ đi
về núi lo tu thì tội bà con quá.

Đừng con thì nghĩ rằng tất cả bệnh hoạn đều do
tội con người tạo ra, đa số Bệnh do vọng niệm của họ
quá nhiều, diệt vọng niệm thì thân tu, lúc cần thoát bệnh
không làm chủ tạo cho lực phải lực tang tổn thủng
và lực dâm tu khi xâm phạm gây bệnh. Khi trị bệnh
con tùy duyên giải thích về pháp pháp, khi họ có ý
thức tỏ ngộ thì trị nhiều con trị hết rất mau, còn ai ừ
lì trị rất chậm, đúng với câu "Điền tâm m. vô bệnh nào phát khi"

Chú Châu, con biết thầy rất bận rộn, và thời giờ
của thầy rất quý, nay con thư này làm phiền mong thầy
tha thứ vì sự ước ao gặp thầy gần 10 năm nay, đây là
một dịp cảm tạ ơn đức thầy mà con nhờ được pháp.
- Việc con không trị bệnh nữa để lui về sự an tĩnh tu vào
thầy cho ý kiến - kính chúc thầy và các bạn viên an mãi khỏe
con mao Tâm vấn Chánh

④

Cảm thấy lòng lâng lâng sống nhân từ vô cùng.

O' miền tây, con đi đi về về, đọc sách thư của các đạo như Cao Đài, Hoà Hảo, Tịnh Lành... thậm chí các vị hướng dẫn lại huyền pháp vì có cảm tình với con tuy nhiên các pháp cho huyền chung quy chỉ duy nhất Tâm khi chân, không khác pháp lý vô vi khoa học huyền bí bao nhiêu, nhờ vậy mới con ngộ được có quy luật của đức thường thể là Tam giáo phải quy nguyên, ngũ chi phải hợp nhất, muốn trở về với thiên chúa chúng con phải có tu để Tam giáo tu dưỡng ngũ chi thiên nhiên, lập lại trật tự cho bản thể của mình, phần lớn được như thế.

Chú cháu, anh em người lại mới người lại ý con là ông tu... còn việc trị bệnh giúp đỡ bà con thì công quả đủ đầy, phước huệ song tu, ông bỏ đi về núi lo tu thì tội bà con quá.

Đừng con thì nghĩ rằng tất cả bình hoàn đều do tự con người tạo ra, đa số Bệnh do lòng niệm của họ quá nhiều, diệt vọng niệm thì thân tự, lúc cầu thoát bệnh không làm chủ tạo cho lực phủ lực tang tổn hưởng và lực dâm tà khi xâm phạm gây bệnh. Khi trị bệnh con tùy duyên giải thích về pháp pháp, khi họ có ý thức tỏ ngộ thì tự nhiên con trị hết rất mau, còn ai ư li thì rất chậm, đúng với câu "Điền tâm mĩ vô bệnh nào phát khởi".

Cháu cháu, con biết thầy rất bận rộn, và thời giờ của thầy rất quý, may con thư này làm phần mừng thầy tha thứ vì sự ước ao gặp thầy gần 10 năm nay, đây là một dịp cảm tạ ơn đức thầy mà con mong được pháp.

Việc con không trị bệnh nữa để lui về sự an tĩnh thiền tu vào

Montreal, ngày 26 tháng 6 năm 93

T V T con,

Thầy đã nhận được thư con được biết con đã có hạnh đức tu học, cứu người và độ người là chu trình tiến hóa cần thiết cho chính con.

Người tu pháp lý Vô Vi cần khai triển điện năng sẵn có của chính mình, hưởng thượng giải tiến thanh nhẹ là mức tiến vô cùng, không bao giờ tắt nghẽn cả. Luồng điện rút thẳng trung tim bộ đầu là hành giả chỉ có cơ hội đi lên thay vì đi xuống, giao cảm sự tràn trề và không lợi cho chính mình. Điện rút bộ đầu thì thích ngôi thiên hơn là động loạn. Sự liên hệ càng ngày càng gần gũi thanh quang tử bi của Thượng Đế, thì sẽ không còn mê chấp nuôi dưỡng trong nội tâm như người phạm. Khi căn bản tử bi được phát triển thì lúc nào cũng thích thanh tịnh hơn động loạn. Ngày nay con có duyên may cứu độ những người bệnh hoạn thì có cơ hội sớm thức tâm hơn. Lúc này Thầy vẫn khỏe mạnh và vui tươi như thuở nào, cũng nhờ đêm đêm thực hiện pháp lý Vô Vi, tự giải nghiệp tâm thanh nhẹ, ánh sáng tử bi được phát triển. Cuộc sống hướng về Trời Phật, hóa độ chúng sanh tại thế, lúc nào cũng vô quái ngại trong chu trình học hỏi tiến hóa.

Con phải thực hiện đúng ba pháp hằng ngày thì bộ óc sẽ được cải tiến đồng đều hết. Huệ tâm sẽ được bừng sáng ở tương lai.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,



Lương Sĩ Hằng,

Q

10/3/1993

Thưa Thầy Kính yêu,
Sẵn dịp anh Châu về VN được tiết con viết
thư thay mặt gia đình con vãn an sức khỏe
thầy, kính chúc thầy được mãi mãi khỏe mạnh
đi đâu đạt chứng sinh.

Kính thưa Thầy

Hiện nay gia đình con ở Mỹ Tho con mong
cho gia đình con sớm được về Saigon để con được
yên tâm học tập.

Thầy ơi! con muốn nhiều quá:

- Con muốn đi đại Đại hội

- Con muốn được thanh lọc bỏ rửa bớt nhiều
lần để bỏ bớt được sạch cơ thể thanh nhẹ hơn
tu hành được tinh tấn, nhưng hiện giờ con
thanh lọc được 1 lần mỗi lần 10 ngày trong khu
đó thầy và các bạn làm mấy chục lần.

Con còn muốn vào Thiên Đường, Thiên viên để
tu, con biết con năng nghiệp con cố gắng tu để
giải nghiệp tâm, Con cũng biết muốn là tông
mặc dù điều muốn đó trong việc tu học để thăng
tiến như vậy có nên không? xin Thầy chỉ dạy thêm

Chỉn thẳng con làm pháp chữa mình còn ngặt

- Con đọc mục "BẾ TÂM" cũng như nghe băng
giảng của thầy con từ xét mình chữa Dữ. Điều
hơn thánh là bao, cũng nên nghiên cứu "Thực hành
10 điều tâm niệm" cho thường xuyên.

Thưa thầy, hôm tháng 2/93 con có thư ông
Kiến vô vi con được 2 Bức (Ba mẹ chú Nga) chỉ
Nga, anh Châu cũng bạn đạo tôi nhà chung Thiên
tuyệt gia đình con dần chiếc, việc việc tôi chiếc chưa
được chu đáo, nhưng đây là tình thương yêu
của các bạn đạo tôi giúp đỡ hóa ái tương thân
không gì quý bằng.



Cuối thư một lần nữa con kính chúc thầy
nhiều sức khỏe và an lành.

Xin cho con gửi lời kính thăm bà TAM và cô BẾ

Thưa thầy kính yêu,
Sẵn dịp anh Châu về VN được tiết con viết
thư thay mặt gia đình con vãn an sức khỏe
thầy, kính chúc thầy được mãi mãi khỏe mạnh
đi đâu đất chúng sinh.

Kính thưa thầy

Hiện nay gia đình con ở Mỹ tho con mong
cho gia đình con sớm được về Saigon để con được
yên tâm tu tập.

Thầy ơi! con muốn nhiều quá:

- Con muốn đi du Đại hội

- Con muốn được thanh lọc bỏ rửa hết nhiều
lần để bỏ hết được sạch cơ thể thanh nhẹ hơn
tu hành được tinh tấn, nhưng tiền giờ con
thanh lọc được h lần mỗi lần do ngày trong khi
đó thầy bỏ các bạn làm mấy chục lần.

Con còn muốn vào thiên đường, thiên viên để
tu, con biết con năng nghiệp con cố gắng tu để
giải nghiệp tâm, con cũng biết muốn là tổng
mức độ thiên muốn đó trong việc tu học để thăng
tiến như vậy có nên không? xin thầy chỉ dạy thêm

chỉnh thoảng còn làm phật chiếu mình còn ngặt.

Con đọc mục "BÉ TÂM" cũng như nghe băng
giảng của thầy con tư xét mình chưa đủ để
đến đánh lỗ bèo, cũng nên nghiên cứu "Thực hành
10 điều tâm niệm" cho An hưởng xuyên.

Thưa thầy, năm tháng 2/93 con có thưởng
kích vô vi con được 2 Bạc (Ba mẹ dư Nga) chi
Nga, anh Châu cũng ban đạo tài nhà chúng thiên
tụy gia đình con ở n chiếc, nên việc tổ chức chùa
thức chu đáo, nhưng đáp lại tình thương yêu
của các ban đạo tài giúp đỡ hòa ái tương thân
không gì quý bằng.



Cuối thư một lần nữa con kính chúc thầy
nhiều sức khỏe và an lạc.

Xin cho con gọi lời kính thăm bà TAM và cô BÉ

PAR AVION

Con kính bái
L N B

Montreal, ngày 26 năm 1993

B con,

Thầy đã nhận được thư con được biết con đang trong hành trình tha thiết tu tiến. Khi con cảm thức được nghiệp thì con phải có phận sự mượn pháp để giải nghiệp. Biết được mọi người tại thế gian đều có một khối óc tinh vi, tâm làm thì thân phải chịu. Hướng thượng để hóa giải nghiệp tâm là cứu cánh cuối cùng của tâm linh. Con đã biết được Thầy nhiều năm qua cho đến ngày nay, Thầy vẫn giữ niềm tin đối với Trời Phật, và tận dụng khả năng khai thác của mình, thẩm thoát đến nay, Thầy cũng đã vượt qua được nghiệp lực của nội tâm trên 70 năm rồi, nhưng Thầy vẫn có cơ hội mình mãn phúc đáp thư con. Ước mong con tự khai triển dũng tiến thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn thì mọi khổ nạn của trường đời tự nó sẽ tiêu tan. Sự thanh tịnh của con sẽ được khôi phục trong trật tự siêu nhiên và tự nhiên. Thế gian vô nan sự, Thầy thường nhắc khi Thầy ở bên nhà, mãi cho đến nay Thầy vẫn khắc phục được tình cảnh đó. Tiền tài danh vọng, thế sự mê chấp đa đoan không còn cơ hội lôi cuốn Thầy được nữa. Thầy chỉ biết sống cho mọi người, để hoàn tất đại nguyện của chính Thầy trước khi từ giả mặt đất.

Ngày hôm nay con có cơ hội đọc Mục Bé Tám, thì trong đó con sẽ thấy có cơ hội tháo gỡ mọi sự trắc ẩn trong nội tâm cho chúng sinh, tiếp tục con sẽ nhận được nhiều hơn nữa, về những triết lý tu học mà Bé Tám sẽ cố gắng hiển cho con trong thực hành.

Chúng sanh ở thế gian, ai ai cũng ham vui nhưng chưa biết hưởng sự thanh tịnh của nội tâm mà thôi. Đó là hạnh phúc tự phát triển ánh sáng từ bi của hành giả tại mặt đất. Tu là tu tâm, chứ không phải tu nhà, tu đất, tu quần tu áo. Biết tu hành là thanh nhẹ thì chẳng có việc gì phải lo cả, đó mới gọi là Vô Vi. Vô Vi là tự thực hành giải mở nghiệp duyên trần trước tại thế gian, nhiên hậu mới qui về vốn không không tự tại. Con đã tu nhiều năm, ắt con phải gặp nhiều kích động của trường đời, nhưng nhìn kỹ lại đâu cũng vào đấy, từ không mà có, từ có mà không trong vòng lẫn lộn, trật tự của cần khôn vũ trụ, không sao bỏ quên căn bản không không thanh nhẹ của mọi người đã sẵn có, đến đây với hai bàn tay không và sẽ đi với hai bàn tay không. Đó là kết thúc một bài toán của trường đời, biết được điều này thì không có gì thắc mắc cả. Ở hay là đi cũng vậy đó thôi.

Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

10-2-1993

Thính gửi ông Tâm

Con là + t m T
được xem & quyết sách của ông Tâm (to tâm đạo tập I) từ đây
con áp dụng ngay và con bắt đầu ngồi. Đây phụ từ 1 giờ
đếm là (giờ tự) cho ^{đến} may là 6 thg (kể từ ngày 1 thg 8)
Nhằm tháng 9

con ở bỏ hết tới mấy tâm trí tập trung nhất là lúc soi hồn,
nhưng con chưa thấy gì bất quá cả con ngồi từ 30 đến 60
là lần nhất lúc soi hồn con chỉ ngồi được 5 phút chứ
ngồi lâu được tí rất mỗi tay lúc soi hồn thì con nghe thấy tiếng
tít tít sau khi bỏ tay ra ngồi cũng phụ thì chỉ thấy gì nữa như
ở trong sách của thầy Tâm thì nói là (sẽ thấy chân như thể lờ)
con cứ nghe hoài mà chưa ^{thấy} chân như nào cả. thôi con lại
hãy ở mà nên con cứ mở mắt chui ở ngoài mắt có sao
gần đây có 1 bà ở bên Mỹ kể Hà Nội cho người ta giờ thiền
cho con là bị ai đó mở luân xa ở cái ở cột sống
con hỏi thầy là nếu mở lỗ thì ở cái luân xa ấy có
mở mãi không bị trường hợp nào thì mất về có mở được
không? (con đang sợ để đến lượt con không 1 tuần nữa)

thưa ông Tâm tất cả những việc con tu hành này là nhằm
để cứu thoát hay cứu khổ nhân hồn sau này và một điều
mà là con muốn được xuất hồn để xem cảnh giới

con muốn được ông giảng giải cho con rõ thêm
những điều con viết trên đây.

con khai đi kho to copy sách cất đặt trên. chú sách tu hành
quý hiền luân & môn thiền luân. và lại ở trước kệ, vì
ân từ đó.

Con mong sự tử tế của thầy Tâm

Con viết thư này là như 1 chân trái hay hơn nó cầm hồ
sang Canada họ vào thư gửi con chân này nó ở
Canada nó về thì nói đủ tốt đúng ngay so tay thì 2 này là nó
lên đờng con như chân chử con gửi thư này thì con
trên đờng mà gửi (mong thầy hiểu cho con)

Con vào Sài Gòn có việc ở thể con đi kiếm thầy cha thầy Tâm
sau đó con kể chuyện là làm sao gặp được Thầy Tâm Rồi
thầy Tâm khiến làm sao con có mạng quên cho biết tin em
thầy ở Canada rồi thì là con lại được biết tin của
Thầy

ho con biết mong thầy chỉ bảo con
cuối thư con chúc Thầy may mắn

con T o n T

Montreal, ngày 26 tháng 6 năm 93

T con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 10-2-93 được biết con đang khao khát trong chu trình tiến hóa của tâm linh.

Muốn tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải nghiên cứu cho rõ ràng, tu để làm gì. Tu sửa tâm linh tiến hóa, càng ngày càng sáng suốt để có cơ hội ổn định tâm lẫn thân. Sự nhịn nhục sẽ được gia tăng, phải có lập trường rõ rệt, không nên diễn tả lòng mê tin dị đoan mà tạo khổ cho chính mình. Sự thật của Pháp Lý Vô Vi KHHBPP là tự khai thác tâm lẫn thân của chính mình, xây dựng nền tảng nhịn nhục, thăng hoa thì hồn mới được nhẹ, tâm mới được yên. Nếu làm ngược lại, ước mong được xuất hồn thì ngăn cách sự tiến hóa vì sự ước vọng mà không thành, biến thể của nó là động, làm chấn động tâm thức, làm sao thấy được cảnh giới thanh nhẹ. Khi không có lập trường và mình xét rõ rệt thì lúc nào cũng sợ ma cả, nhưng không biết được rằng ma do đâu mà có, rồi tự giam hãm tri giác thanh nhẹ của chính mình, tự mình hù mình mà không hay. Xét kỹ lại, ông Phật cũng từ con người tu thành Phật, vậy chúng ta đã mang xác làm người mà không mượn pháp tu để lập lại trật tự thanh nhẹ của chính mình thì sự cảm thức đối với Phật Trời rất xa lạ. Nếu chúng ta bằng lòng tu thì chỉ sợ nhất là con ma lười biếng trong người, nếu cố gắng áp dụng đúng pháp, lần lần lui về thanh tịnh thì chẳng còn ma quỷ trong tâm nữa, lúc nào cũng thanh tịnh và sáng suốt, thì tự nhiên sẽ thấy được những cảnh giới thanh nhẹ và tốt đẹp, phát triển khối óc sáng suốt sẵn có của chính mình, bằng lòng phục vụ tận tình mọi việc trong cuộc sống liên hệ với ta. Tâm thức sẽ được dồi dào và sáng suốt hơn.

Còn về việc mở luân xa, thì chúng ta nên xét người đến mở luân xa đã thật sự được mở chưa? Chính họ chưa mở được thì làm sao mở cho người khác, làm người đã có sự liên hệ, sự chấn động của vũ trụ quang và con người, phải trải qua một cuộc khổ hạnh tại thế, thức tâm, hưởng về chiều nào thì chiều đó sẽ được mở, cũng do hành giả phải tự khai tự đạt mà thôi. Bản thân bất độ hà thân độ: chính họ không làm được cho chính họ, thì làm sao giải quyết được chuyện của người khác. Mỗi người ở thế gian này đều có một khối óc tinh vi của Trời Phật chuyển hóa thì phải tự xét kỹ những gì ta sẽ nhận và sẽ làm, không nên nhận những gì mà chính ta không thể hành triển được.

Chúc con vui tiến và thực hành đúng pháp thì sẽ có kết quả ở tương lai.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Ngày 10 / 4 / 93 .

Kính Bạch Đức Thầy.

Con là mẹ của I bạn Thiên của Cậu Chàng ở
Toulouse Pháp .

Trước con xin kính chào Thầy và quý đạo hữu
mọi sự vạn an tấn tiến trong đạo pháp . Sau con xin trình
bày, trong mấy năm qua con không đặng phước gặp Thầy
song con không quên Thầy . Con không biết địa dư chánh
thức hiện tại Thầy ở đâu . Nay có người bạn đi Canada
con kính gửi thư này nhờ người tìm Thầy vì bà cũng là
có lòng tu Thiền mộ đạo . May ra đến gặp Thầy hoặc gặp
một ai biết Thầy để con kính lời thăm hỏi Thầy qua
đạo hữu đó .

Bạch Thầy con không dám than thở song con nghĩ
Thầy cũng quá rõ hoàn cảnh con rồi . Con chỉ xin Thầy
ra ơn xuống phước chỉ dạy cho con làm sao để bớt
nỗi khổ trong lúc tuổi già đã 78 rồi . Nguyên con có
một người con, anh của Icard . tuổi Kỷ Sửu 45 đã
mãng chung ở Vietnam ngày 3 tháng 11 âm lịch năm
Thần vừa qua . Vợ nó có lai chùa gần nhà xem ngày
giờ để tấn và táng . Ông Sư ở đó dạy logic đêm cũng
ngày tấn và táng ngày mùng 6 . Việc xong con trở
lại Mỹ xem lịch của chùa Đức Bà Phi bảo ngày
chết, tấn và ngày táng là ngày xấu - trung . Từ ngày
ấy cả gia đình con sợ hãi chui - trung - ảnh
con khổ sở quá song mọi việc đã rồi con không
biết tính sao . Vậy theo pháp môn Vô Vi Thầy dạy
chúng con có nên tin ngày trung vậy không ?

Trước ngày chết con của con có trời với vợ nó là
nó có nhà cửa, gia đình con cái không đem vợ chùa
Phở nó, phải Phở ở nhà, mà bây giờ người ta khuyên
nên đem vợ chùa Phở, vậy Phi vợ nó bảo tha chết
chờ nó Phở xong không dời đi đâu cả .

Bach thấy con nhà biết có di toan không, mẹ tin cảm lý trung pháp môn vô vi không, cho tu gần chết con tôi trời rất kỳ. Nó bảo tuy nó ở Saigon sống nhà đó là nhà của anh nó ra đi Mỹ để lại nó xuống để giữ dùm. Vậy khi nó chết đem về quê nhà nó ở Biên Hòa chôn, phải ghé qua nhà của nó để nó xem lại nhà của nó rồi hãy đem ra chôn. Khi xe tang đến gần nhà nó tự nhiên xe nó bành phải ngừng lại để thầy vô. Phải đem hình vẽ bài vị của nó vào nhà nó mấy phút y lời nó bảo rồi mới đem ra nghĩa trang gia đình chôn.

Bach thấy gia đình con như là con tử mấy tháng nay khổ sở vì ông Sáu xem ngày chôn cất sao kỳ vậy, lựa ngày xấu trúng rồi để lại ra đời lại ông bảo có số đem lại chùa ông mã thờ.

Bây giờ gia đình con làm thế nào thưa Thầy. Con có nói việc này cho Icard biết, nó làm hình không có ý kiến, để tu con. Bach thấy xin Thầy cứu con, chú dạy con nên làm thế nào.

Cúi lạy Thầy, con cầu vài phút trời cho con đăng tin Thầy, cho người đem thơ gặp đăng hoặc thiên đường, hoặc phước đức gặp Thầy, để cầu xin Thầy đọc những lời cầu khẩn của con.

Kính Thầy.

S. T. B.

OTRUC

Atlantic city, ngày 13 tháng 6 năm 93

Bác T ,

Tôi đã nhận được thư bác , được biết bác vẫn bình an . Lúc nào tôi cũng hướng về người tu.

Khi thấy có sự khổ trong tâm, đó là vì thực hành pháp lý không đúng đắn thì lúc đó mới cảm thấy khổ. Nếu theo dõi những bằng giảng của tôi liên tục thì mới thấy rõ vạn sự ở trên đời này là không. Chẳng có việc gì đáng lo và tiếc cả, Còn sống một ngày là phải tu một ngày - điều đó là đúng hơn hết. Làm người trên mặt đất đều có duyên nghiệp để học nhận nhục và tiến hóa.

Khi chết rồi, người kế tiếp tin về chiều hướng nào thì sẽ cảm nhận được chiều hướng đó, chứ kỳ thật là phần hồn của mỗi con người phải tự gánh vác nhận nhục mới có cơ hội tiến hóa. Luật nhân quả rõ ràng. Tâm làm thân chịu, không thể đổ lỗi cho người khác được. Bác làm mẹ thì lúc nào cũng thương quý con cái. Càng nhớ con thì tâm từ bi càng phát triển,, càng thực hiện pháp lý lại càng minh mẫn hơn.

Còn định luật sanh khắc của giờ giấc để sắp đặt cho người chết cũng là niềm tin an ủi tạm thời mà thôi. Bác là người mẹ, tức là gốc gác của tình thương. Vậy bác nên tu nhiều, nhiên hậu mới có cơ hội ban chiếu hạnh đức cho phần hồn của người con sớm siêu thăng tịnh độ, thay vì bị vất vưởng. Thế gian lập chùa miếu,, ày ra đủ chuyện nhưng không đi vào đâu cả. Chính ông thầy cũng sẽ buông xuôi hai tay mà ra đi như con mình vậy. Ông cũng phải chấp nhận định luật tiến hóa. Người còn sợ tai nạn của gia cang là người chưa thông nguyên lý căn bản của đạo đức. Khi hiểu được nguyên lý căn bản của đạo đức thì chẳng còn hướng về sự động loạn ấy thì tự động sẽ lui về lãnh vực thanh tịnh của mình. mà an nhiên tự tại , tiến hóa

Nếu dốc lòng chịu tu và tiến hóa theo Pháp Lý Vô Vi KHHBPP thì chẳng nghe chuyện bên ngoài mà chỉ lo sửa chuyện bên trong của chính mình mà thôi. Mang xác làm người thì phải chịu định luật sanh lão bệnh tử, khổ;; đó là qui luật sắp đặt của Trời đất đã hằng hữu trên mặt đất này, không bao giờ thay đổi được. Nếu hướng về tâm linh thì sẽ có cơ hội giải nghiệp tâm nhiên hậu mới sáng suốt chấp nhận và tiến hóa hơn. Lâu ngày không có cơ hội gần bác và bàn bạc về tâm đạo,, tiện đây tôi có đôi lời thơ thiên phân tách kể trên. Xin bác bình tĩnh phân xét và tự đổi chiều hướng thanh nhẹ thay vì động loạn.

Chúc bác vạn an.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

, ngày 29 tháng 6 năm 1993

Kính Ông Lâm,

Đình viết thư cho Ông Lâm đã lâu nhưng mãi
bản tiêu điều Bồn Bồn, đến giờ chốt tình hình mới
vội đem giấy bút ra ghi với mấy ý kiến mà tôi
vẫn thường vướng rài trong tâm khảm.

Mỗi ngày tin tức rớt vào tai toàn những vụ
giết hại, chém giết, hãm hiếp người mà ghê tởm cho
cờ Sa Bô này lại nằm trong thời MAT PHÁP.

Tình sách thường nói đến thân A tu la là
những hung thần sinh ra chỉ ham chiến đấu nhất
là ưa đánh nhau với Trời Đê Thích.

Nhắm mắt mà suy tư tôi nhớ đến cung
Điện đền đài Đê Thích (Ankorwat) ở Nam vang
và cố thành Jerusalem ở Do Thái (Israel) Theo ông
Tâm có phải 2 nơi này là 2 cố sở của Trời Đê
Thích không?

Theo tôi thì nơi nào có Trời Đê Thích thì
nơi ấy thân A tu la kéo đến mà chiến đấu. Do đó
trên hành tinh mà chúng ta đang tạm cư chiến
tranh không bao giờ chấm dứt đặc biệt là vùng
Trung Đông và Đông Dương vì 2 nơi này có cố sở
của Trời Đê Thích như đã nói bên trên.

Phải chăng vì thế mà chiến tranh ở những
vùng Trung Đông và Đông Dương khó mà chấm dứt
vẫn không muốn nói là triển miên từ kiếp này
sang kiếp nọ, dầu rằng Liên Hiệp Quốc gọi quân đội
giám sát để bầu cử tự do hay bảo vệ hòa bình
cũng không sao ngăn chặn nổi.

Gần đây lại còn nhiều Tà ỉ ao như nhóm
Đạo Aô đơ Kuru, đạo của David Koresh ở Texas, Islamie
ở Trung Đông rải người đi phân loại, khủng bố, ám
sát khắp thế giới gây không bao nhiêu chết chóc,
Thường vong, tổn hại cho nhân loại, khó lòng tiêu
trừ cho hết được.

Ngày 13 tháng 6 năm 93

Anh Đ .

Tôi vui nhận được thư anh được biết anh vẫn khỏe mạnh. Những lời anh đã dẫn giải trong thư là toàn là chuyện bên ngoài bản thân. Rốt cuộc cũng chẳng đến đâu. Vạn sự trên đời là không, nếu tu theo Phật thì phải thấy rõ luật nhân quả, tâm làm thì thân chịu, còn cơ tiến hóa vẫn thực hành cho đến đích. Có lộn xộn mới có văn minh. Có thiếu thốn mới có phát minh, rồi cuối cùng cũng phải lui về thanh tịnh thì mới có cơ hội khai thác được tâm tử bi của mình. Nguồn gốc của phần hồn là từ Đại Bi mà ra, thì chỉ có thực hiện tham thiền nhập định, phát triển tâm tử bi thì mới thấu triệt được nguồn gốc của Đại Bi. Ánh sáng của Đại Bi là vô cùng sống động, ban chiếu khắp mọi nơi, sẵn sàng hỗ trợ cho cơ tiến hóa. Chỉ lo tu thiền, tức là biết thương yêu và khai triển lãnh vực tâm linh của mình, chứ không phải hương ngoại, tạo động và thực hiện những điều không cần thiết, thì sẽ uổng đi một kiếp làm người. Nói chuyện Phật rất rành rẽ nhưng chưa chịu dẫn thân hành như Phật, thì mình chỉ chạy ngoài vòng Phật Pháp. Càng sợ Phật lại càng tọc mạch, càng tìm Phật lại càng mất Phật và sẽ mất mình luôn. Thực hành như Phật, chịu khổ nạn như Phật thì thức hòa đồng mới có cơ hội phát triển, lượng tử bi càng ngày càng sáng suốt hơn. Những lời giảng giải trong thư anh chứng minh anh đã bỏ công không ít để đi tìm đạo, chỉ thiếu thực hiện trong thanh tịnh để gạt hái kết quả tốt đẹp ban bố cho người khác. Riêng tôi, tôi vẫn khỏe mạnh.. Đêm đêm thực hành Pháp Lý VVKHHBPP, bạn đạo càng ngày càng đông, việc làm càng ngày càng nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy vui.

Ước mong có duyên lành tái ngộ thăm anh. Kính chúc anh và gia đình được vạn an.

Quý thương,

Lương Sĩ hằng

Kính gửi Ông Tâm

M

28-11-82

Con xin từ giới thiệu là K G T, may mắn thay con được ông chú và anh con chú cho pháp tu thiền.

Được biết cho cháu xin chú ông tâm cũng gia đình đời đời lúc khỏe, vui tươi và hạnh phúc trên đất quê hương.

Ông tâm thưong: con có rất nhiều câu hỏi mà không ai trả lời được cho con, cho nên con thành mạo muội viết thư cho ông tâm, để xin ông tâm giúp đỡ và dẫn dắt con trên bước đường tu hành, con rất cảm ơn ông tâm.

Con đã tập pháp này cũng hơi lâu rồi, nhưng hay gian đoạn, không siêng năng thực hành, và cũng 1 phần không có thời gian, vì con đi học, con rất thích học và xin hỏi khi đi học mà không làm tròn, con biết tội lỗi rất nặng đối với con.

Nhiều lúc hơi buồn con gọi phật và ông tâm để bớt những lo sợ và phiền muộn khi con cảm thấy suy nghĩ khi buồn và về phật thay lúc đó.

Ông tâm ơi, con rất buồn cho con, danh danh hay hạ quyết này, gặp pháp lại thế, mà con thì lại làm biếng, con cố gắng học, dù rằng nhiều hay ít, chỉ mong thầy cho lamb của vớt con, để hồn lamb trong gian này, con quá sợ hãi sự đời đời mà hiện nay con ~~thật~~ con bỏ đi 1 chút xíu. Thiên giờ con có vài vấn đề, xin ông tâm chỉ rõ từng điểm cho con được hiểu thấy tâm hồn.

① Con có thể ngồi bái hôn và biết thì năm vào khoảng 4 giờ trở lên không, vì con mới tập pháp này, vì thầy giám đoạn ~~thầy~~ sau khi bái hôn và biết thì năm, con có cần ~~điều~~ xa thiền không?

② Nếu như nhiều lúc không thể thức 12 khuya, hoặc nhiều lúc ngủ quên, con có thể thiền bất cứ giờ nào không có tốt sau những giờ từ 2 giờ trở lên không?

③ Tại sao con ngồi ~~thiền~~ ~~thiền~~ trong lúc thiền định thì chóng mặt muốn ói, cho nên con không thể ngồi được

thêm nữa, tại sao là quá, ông tằm có thể giúp ^{cho} con biết
vì tại sao không, hay là con làm sai pháp, con vẫn
thiền ngồi, nguyên, sai hỏng, pháp luận thiền chuyên
vấn thiền định, xin ông tằm giảng thêm cho con được rõ.

(5) tại sao con ngồi mà hôn ~~h~~ nữa tiếng tở lên thì rất dễ chân
ông tằm có thể chỉ cho con bằng cách nào để được bất
tê chân, thiền ngồi lâu hơn, tuy rằng con ngồi thực hành
cũng hơi lâu rồi.

(6) khoảng 5 giờ sáng con có thể ngồi, nguyên, sai hỏng,
~~h~~ hết thì ngồi, vấn thiền định, có được không, hay
là ngồi để nhớ lại hình qua miệng đã làm sai cái gì,
trung 2 pháp, pháp ngồi pháp nào? xin ông tằm viết cho
con biết.

(7) khi con nhớ đến ông, con ~~h~~ niệm vị KIẾN PHẬT,
ông có đến gặp với con trong vô hình không, nhiều khi con
niệm đến ông con cảm thấy bất nổi lo âu, con không dám
niệm đến ông cha kính vì con chưa đủ điều kiện để gặp
cho nên bây giờ con muốn biết rằng đi có gặp được lễ cha
và ông tằm ông tử, tuy rằng con chưa biết mặt, nhưng con sẽ
có gặp.

(8) trong lúc thiền định con có thể nghe băng cassette của
ông tằm NIỆM NAM Ô DI ĐÀ PHẬT được không?

Con biết con đã làm phiền ông tằm rất nhiều, nay ông tằm cứ
gầy hỏi ân cho con, vì ngoài ông tằm ra, không ai chịu trả
lời cho con, mong rằng thế này đến, ông tằm sẽ vui lòng
từ bỏ mà dần dần đặt con trên bình đường giải thoát.
Cuối thế con không biết chúc gì hơn, con xin gửi đến
ông tằm cũng gia đình = lời tốt đẹp nhất.

Con hát trong thi của ông tằm làm
tray 1 ngày gần đây,

kiểu thế
Thư

Vancouver, ngày 7 tháng 6 năm 1993

K G T ,

Ông Tám đã nhận được thư con, được biết tâm con chưa dứt khoát để hành thiền. Muốn tu Vô Vi phải ý thức rõ ràng là tu để làm gì? Những phương pháp đề ra có hại cho tâm lẫn thân hay không? Hay là giúp cho tâm thân được khỏe mạnh, lạc quan và hành triển. Phải ý thức rõ ràng phần hồn đang làm chủ và trách nhiệm đối với thể xác, thực hành phương pháp để đào sâu chơn lý của chính mình và sẽ không còn bị簸 ngờ trên đường đạo. Những gì con thắc mắc cũng do bản chất lười biếng của con chưa dẹp được, phải có một ý chí vô cùng thì mới chiến thắng con ma lười biếng trong lòng mà mọi người đều có. Luôn luôn nó ám ảnh, tạo ra những lý do giả ảo không thật. Con nên hiểu rõ là khối óc của con không có một ai có thể chế tạo được trên thế gian này, chỉ có con chịu tu và phát triển điển quang trên bộ đầu thì mới thấy rõ vị trí của con, là đã và đang trách nhiệm tái lập nền tảng thương yêu. Luật Trời được thể hiện qua thể xác của con, từ mỗi cử chỉ cho đến hành động đều an bài trật tự do thanh quang đã và đang chuyển hóa cho con để con được tự thức. Vậy con còn chần chờ gì mà không lập lại trật tự để thăng hoa và lập lại quân bình cho mình.

Phương pháp mà Ông Tám đã đề ra, tức là ông Tám đã và đang thực hành hằng ngày chứ không phải nói mà không làm. Gần đây ông Tám đi du thuyết khắp các nơi, mọi người đều nhìn nhận là ông Tám đã được trẻ lại và khỏe mạnh hơn, đó cũng do ý chí cương quyết và thực hành đúng pháp liên tục, không ngừng nghỉ thì mới đạt được một chút quý giá, được mọi người khen tặng. Phương pháp mà con đang hành gặp trở ngại là từ lý do ăn uống, máu huyết không thông, nên cảm thấy chân tê ngồi không được lâu. Con nên xét kỹ lại những món ăn hàng ngày của con làm sao cho dễ tiêu hóa, như ăn cơm thì nên ăn cơm với rau đậu, còn nếu ăn protein thì ăn cùng với rau. Không nên ăn chất protein chung với tinh bột, vì như thế chậm tiêu hơn. Khi sự vận hành giữa tim, gan thận không giao thông được thì con dễ bị chóng mặt và tê chân.

Còn về băng cassette, con nên thường nghe bất cứ băng giảng nào của ông Tám cũng như con đang học triết vậy. Nghe nhiều thì chấn động điện năng của ông Tám sẽ giúp con ổn định hơn trong chu trình tiến hóa của tâm linh. Tu Vô Vi, đêm đêm ngồi thiền, tức là bước vào khóa học của cả càn khôn vũ trụ, tâm tử bi sẽ được khai triển và thông minh hơn. Tốt nhất là thiền khoảng 11 giờ đêm, tức là giờ tử thông khai, điển năng của mình sẽ liên hệ được điện năng của vũ trụ, chỉ có phát triển chứ không có lùi. Nếu nuôi dưỡng sự lười biếng thì sẽ bước vào bóng tối, không bao giờ thoát ra được. Mỗi buổi sáng, khoảng 5 giờ con nên tăng thêm 15 phút Soi Hồn, thì bộ óc sẽ được minh mẫn hơn và xóa được những sự phiền muộn sai quấy trong tâm khi không nghỉ nhiều về sự động loạn thì sẽ thật sự ổn định hơn. Nếu có dịp, con nên thanh lọc cơ tạng thanh nhẹ thì lúc tu sẽ có kết quả hơn. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

L, ngày 21.12.1992

Kính thưa ông Tam,
Con tên L T K A ở L, Belgique,
hôm nay con mạo muội viết thư này đến làm phiền ông Tam
xin ông Tam tha lỗi cho con, con đang ở trong tình trạng
bi đạn quá.

Con liên tục làm nhà hàng, nhưng bị ế quá, không
có khách, tiền nhà không trả nổi, nợ từ tưng không có
lời thoát, hôm trước con có đi du đại hội ở Paris mà được
ra mặt ông Tam lần đầu tiên, con có hỏi ông Tam có nên
đẹp tiệm không? Ông Tam bảo con: "cứ tiếp tục làm mặc
dầu là nghề nghiệp sát, cứ làm vô hạn ngày hàng triệu
phốt cho nhiều để độ cho các vong, nếu không làm lấy gì
mà ăn rồi nghĩ đến ông Tam một chút, ông Tam sẽ chuyển
nghề cho" con nghe theo ông Tam vẫn giữ tiệm cho tới nay
nhưng bây giờ con chịu hết nổi rồi, con kiệt quệ làm rồi
con không có đủ tiền thanh toán tiền mượn nhà, tiền điện, nước,
gas, tiền thuê, tiền nợ không lồ con vay của người ta khi
ra làm tiệm, con khủng hoảng quá, cúi xin ông Tam nhìn
chút thì giờ trả lời gấp cho biết, em cho con một lời đi,
con phải làm sao bây giờ? có nên đẹp tiệm lúc này không?
với tình hình ^{kinh tế lúc} này sang tiệm cũng rất khổ, đẹp tiệm rồi sẽ sinh
sống làm sau đây, chúng con không có giới hạn, con có 01 đứa
con 04 tuổi. Cầu xin ông Tam giúp cho con một lời thoát, đời
sống được ổn định để con yên tâm tu hành, con cảm ơn ông
Tam nhiều. Con có một chuyện nữa xin thưa với ông Tam, ngày
16/12/1992 lúc 7h sáng con đã thức dậy rồi, bỗng nhiên con

ngủ mê lại, trong cơn mê con nghe tiếng bầm chửi, con tỉnh ra mở cửa, thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa lách cách và cửa mở ra, em con tên Dũng đã chết trước vô cùng với một đứa em khác và con của Dũng (cả 2 vẫn sống) Dũng bèn lôi lấy hình ông Tư và ông Tâm con treo trên tường và nói với con điều gì đó, con không rõ vì lúc đó con sợ quá cứ lo niệm Phật và mở cửa liền dẫn ra ngoài, thủa ông Tâm như vậy có phải Dũng đã được siêu thăng rồi, vì báo cho con biết tin, nếu không thì làm sao dám đứng đứng trước hình ông Tư và ông Tâm mà lay.

Bố có bày nhiều thức mồi, cầu xin ông Tâm thường con nhìn chút thì giờ trả lời gấp cho con biết, ông Tâm dạy làm sao con nghe theo vậy, con bèn coi quá có điều chi thật là mong ông Tâm trả lời cho con. Con nhớ chi Thiên nhân đi đại hội vô vi Hồng Kông chuyên đặt thui này đến T. ý, nếu thấy trả lời rồi đưa cho em Thiên gửi về gấp cho con con đang trong cơn hấp hối chờ tin thầy, con em em em ông Tâm và gia đình được đời đời sức khỏe để dẫn dắt chúng con, cầu em em cho đại hội vô vi Hồng Kông kỷ 2 thành công rực rỡ.

Con



L T K D

Vancouver, ngày 7/6/93

K P ,

Ông Tám nhận được thư con được biết con đang học bài thấm thía của trường đời vì tham vọng. Lòng tham của con người luôn luôn tạo ra sự rắc rối cho chính mình nhưng không bao giờ nhìn nhận là mình đã tham, cho nên có nong nổi như thế này. Nếu con chán chường cuộc đời giả tạm, không kết quả thì con phải dứt khoát buông bỏ tất cả sự quyến luyến trong tâm thức của chính con mà tu thì tương lai sẽ có cơ hội hồi phục tâm linh. Ở đời này thành công là được tiền, thất bại là hết xu, còn tâm linh thì chỉ hướng thượng giải tỏa mọi phiền muộn sai quấy, nhiên hậu mới ý thức được tâm làm thân chịu. Tình cảnh của con thì chỉ có tu mà thôi, thật tinh tu học nhiên hậu mới có cơ hội hồi sinh. Nghiệp duyên tự nó sẽ xa rời, còn sống trong xã hội này, lo làm ăn thì phải đổ nợ, mất tiền, gặt hái được kinh nghiệm của cuộc sống, chỉ làm công lần lượt thanh toán nợ nần bằng không thì đầu óc sẽ càng ngày càng tăm tối và không có lối thoát. Nhân loại trong quả địa cầu này đều phải học chữ nhẫn thì mới khôi phục được tâm linh. Ông Tám khuyên con tu để hiểu rõ mọi người phải học chữ nhẫn nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa.

Lúc này Ông Tám rất bận thuyết giảng khắp các nơi, kêu gọi mọi người tự trở về với lãnh vực tâm linh là cần thiết. Con có duyên được gặp ông Tám và theo dõi hành trình thuyết giảng của Ông Tám trong lúc con đang đi giữa biển cả, bị sóng nhồi. Ông Tám không biết gì hơn, giúp con những lời chọn lý để con nắm lấy chọn lý mà tu, không nên nghĩ về sự phù hộ mà con sẽ oán trách ở tương lai. Tâm làm thân chịu, dũng mãnh tiến hóa thì sẽ thành công ở tương lai. Những điếm chiêm bao khi gặp người nhà, tức là những phần hồn ấy sẽ giúp con vượt qua tai nạn, vậy con nên làm một buổi cơm chay, thành tâm cúng và cảm ơn họ.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

F 7,3, 93

Kính gửi ông Tâm

Cái trần trong kính lời thăm ông Tâm
Ước ao khi ông về hay thế, và tôi kính
thăm chú đạo hậu sức khỏe đôi dạo
lúa ở Chiên đường ông Nguyễn Xuân
Liêm Saigon, chỉ em chúng quê tại tỉnh
Bến Tre lên thăm đạo với Ông Tâm trước giải
phóng 2 năm hành pháp của ông cứ bao
nhiều đó hành hoạt lúc ấy tôi 49 tuổi
hiện giờ tôi 84 tuổi cô Huỳnh Thị từ 83 tuổi
có nghe ông Tâm xuất ngoại đã lâu nay
tôi người bạn Saigon cho địa chỉ ông Tâm
tôi gửi thư thăm ông và chú đạo hậu
hiện giờ tôi ở anh Đức được 5 năm
mang bệnh đau lưng, đau xin ông bác
túc thêm pháp thiên tôi bị bệnh
đau lưng nay thư

C . K . P 84 tuổi

Vancouver, ngày 3/6/93

Kính gửi chị L ,

Tôi vui nhận được thư của chị, được biết chị đang ở Anh Quốc, bị bệnh đau lưng, vậy tôi xin đề nghị với chị nên liên lạc với chị Oanh, để xin số điện thoại của cậu Thiện, con chị Liên, nay cậu Thiện mua dùm thuốc bổ thận và tim, thuốc loại cây cỏ tự nhiên, để uống thường trực theo sự chỉ dẫn dưới đây, thì sẽ không còn đau lưng và mạnh khỏe để tiếp tục lo tu. Nhờ chị Oanh hay chị Liên cung ứng thêm tài liệu như là băng giảng của tôi đang phục vụ bạn đạo. Nên chú trọng cho phần hồn nhiều hơn. Chỉ có phần hồn mới có thể về Trời được. Tâm luôn luôn hướng về cõi Phật, là sẽ được bình an khi nhắm mắt. Năm nay chị đã được 84 tuổi, càng ngày càng thấy rõ cuộc đời là tạm, tâm thức và phần hồn là vĩnh cửu, phải nung nấu ý chí trở về cõi Phật, thì phần hồn sẽ không luôn rời lại thế gian nữa. Cần sự nhịn nhục tối đa để phần hồn được dễ tiến hơn.

Kính chúc chị vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

Địa chỉ chị O W

KB-C: (1883-3) của *Nature Sunshine*

KB-C dùng để bổ thận, có liên hệ đến cấu trúc của cơ thể, như xương và cơ thịt. Công thức giúp cho sự tuần hoàn được tốt, giảm xung ở bộ phận đường tiểu. Thường dùng có người thường bị đi tiểu vặt, căng thẳng thượng thận tiến, đau lưng, mệt mỏi, thiếu máu, mất ngủ, nhức mỏi, quên trí nhớ, chân nặng. Dùng 3 viên với nước ấm 1/2 tiếng trước khi ăn, một ngày 2 lần, hoặc sau 1 tiếng trước khi ăn. Tránh dùng trước khi đi ngủ. Nên dùng liên tục trong vòng 2-6 tuần để có kết quả rõ ràng. Sau đó, nếu thấy tốt, thì nên dùng tiếp trong 6 tháng - 12 tháng để phục hồi thận trở lại trạng thái quân bình.

HS-C: (1884-7) - Dưỡng tâm, thường dùng trong những trường hợp thường uể oải, căng thẳng, không ổn định, đau lưng, chân, suy nghĩ không rõ rệt, hay quên, bồn, mất ngủ. Dùng công thức 20-30 phút trước khi ăn hoặc 1 tiếng sau khi ăn với nước ấm. Tránh uống trước khi đi ngủ. Dùng 3 viên 2 lần một ngày. Nên dùng trong vòng 2 tuần cho đến 6 tuần. Thường là sau 12 tuần thì biết kết quả vì cơ thể sau thời gian đó sẽ được điều chỉnh lần lần. Khi có kết quả tốt thì nên tiếp tục duy trì trong vòng 6 tháng đến 12 tháng.

Vancouver, ngày 2/6/93

N T ,

Trên đường du thuyết, bác đã nhận được thư của con đề ngày 18/1/93, được biết con đang muốn tìm nhân quyền sở hữu của chính con. Chúng ta đã mang xác làm người tại mảnh đất phù sanh này, luôn luôn nhằm lẫn xác là chủ, không biết được sự thật ra sao, ai đã và đang điều khiển xác này. Sự thật chỉ có người chịu dày công tu học, tự sửa chữa lấy tâm thân mới thấy phần hồn là chủ của thể xác. Sự chấn động điện năng của thể xác này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, nhưng không ít ai hay, cho nên người phạm hay cống cao ngạo mạn, tự ái nên bị che lấp sự sáng suốt của mình. Họ tưởng lầm là xác thoát được, là hồn sẽ thoát được, đầu dè tình tiền duyên nghiệp đang làm mờ ám tâm thức, mờ mắt nhưng không thấy đường đi, cú quây quẩn trong sự sai lầm của mình tạo ra mà không hay.

Còn phương pháp của bác Tâm đang thực hành đây, là tự tìm hiểu lấy chính mình, thay vì hướng ngoại vô ích. Cần khai thác khả năng sẵn có của mình, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng người kế tiếp. Tâm làm thân chịu, chẳng có oán trách ai cả, lo tu sửa tâm thân, nhịn nhục, hòa hợp với chu trình tiến hóa, tùy theo trình độ của mình mà thôi. Nếu cháu muốn bàn bạc về tu học, thì cháu nên viết thư đến hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ để xin tài liệu thực hành, và những lời chọn lý mà bác đã từng giảng khắp năm châu. Chúc cháu vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ
PO Box 2045
Westminster, CA 92684
USA

PS: Kỳ này, bác sẽ cho người gửi cho cháu vài cuốn sách bằng đường thủy để cháu đọc.

V

02.12.92

Kính gửi Thầy;

Nam mô A Di Đà Phật, Trước con kính thăm Đức Thầy được đổi đạo Sùng Khoa, Bà Tâm cái Anh Chi và cái Ban đạo Cổ Bê. Con được cương Bằng cassette qua thầy giảng khóa đầu bát, Chi Suồng thâu lại đùm con, con nghe qua đứng tâm hàng con, kính Thầy; từ trước giờ con thối những con con kết nhiều, và cũng ở ý thối nhiều và ở sét lại nói tâm, qua khóa học tại PARIS sống vui Hòa Bình 8.92, sau đó con được thầy dạy và mở phần nói tâm cho con rất nhiều,

- Kể từ sau khóa học con về cố gắng hơn, ráng thiền, chiều mình và lay kinh vô vi, đến nay con thấy khác hơn trước là con cố gắng niệm Phật, thật ra con cứ quên hoài, những từ nhỏ là con niệm, và cũng là chìa khóa thầy cho, để con từ mở, từ thức tâm, hôm nay con lúc niệm Phật thấy trên đỉnh đầu rít đầu con ê, và lúc thối cũng vậy, có ngày nào đông loạn nhiều thì nói tâm bị chi phối, nhưng con ngồi rất tĩnh táo, mà trong cơ thể con rất nhẹ, vì tĩnh quá nên con xả thối, lúc con thối ở biết mỗi;

- Và mấy ngày nay con có bài học, con của con nó kháo đở con, con biết đây là trả nghiệp, vì 8.12.92 con của con phải ra tòa xử về chạy xe ẩu ở đúng luật, vì vậy con rất khổ tâm, nhưng con ở dấn thân, cố gắng lo từ niệm để được giải nghiệp.

- Con từ trách con tại sao tiền kiếp ở ráng sửa, tu tập nên bây giờ khổ, lớp đời vậy vô con cái ở thuật, dạy con ở nghe, con viết thờ gửi thầy con ở dấn nói đời, mỗi lần nghe băng cassette là con nhớ thầy, và con cố

gắng niệm Phật, hiện giờ con giữ thờ gọi ngay
mà hôn đầu con đến cũng nút, trên đỉnh đầu ừ, con
xin hỏi thầy như vậy có phải đến thanh hay trượt,
kể cả giờ thiền và niệm Phật cũng vậy.

Và ngoài giờ, như ban ngày có thì giờ eo
Thiền, còn ở có con ngồi thờ thêm pháp luân thường
chuyên, có được không?... gì con nghe chị Sương nói
pháp luân ngồi chi làm trong giờ thiền, còn ngoài ra
ở được, nếu cần làm pháp luân ngồi phải soi đèn trước,

Nên con xin hỏi thầy phải làm sao cho đúng, vì
ban ngày thì giờ ở có, con chú muốn thờ 12 cái, nên con
xin thầy ban ơn dạy cho con hiểu thêm, gì thầy dạy phải
có pháp luân ngồi nhiều thì mới sáng lục câu được, nên
con thấy giờ thiền chú có ban đêm 1 lần, có ít quá.

Con chiều mình con lute này rảnh nên tập ít
nhứt cũng 2 thời hoặc 3, có lúc hơn, và sau giờ xả
thiền con có khi làm thêm chiều mình như vậy được ở
hở thầy; và thỉnh thoảng giữa tụng làm chân mại nó
quần có khi nhiều, có khi ít.

Lúc khóa học con định hỏi thầy, những gậy cho
con quên ở nhớ gì hết, đến về mình khóa thì nhớ lại, nên
luôn tin con chuyện thủ dâm ban con, con xin thầy chi dạy
thêm cho con, để con tu và sửa, và mỗi lần con tách bán
hay con cái, thì con nhớ thầy dạy phải tách mình, chi có
mình lỗi, còn elung quanh củ cũng tốt, kể cả con của con
nó nói, con cũng tham trong tâm, con nó dạy mình học, phải
nghe, nếu cái là ở tiền, nên con niệm Phật liên, và nếu
con nó nói hơn cũng phải mình, thầy đi... hôm nay con thả
con sửa được chút ít, và từ đây về sau con ráng sửa thêm nữa

và con tìm được việc làm rồi, tháng 1-93 con đi làm
tiếp, và con giữ người bình như vậy con tu có bị ảnh hưởng ở

- Vì cuộc sống nên con^{đi} làm bất cứ chuyện gì, để² có chút ít^{tiền} sinh hoạt hằng ngày, để² trả² nợ từ tiền kiếp mà con vô minh tự tạo ra

- Con bắt lỗi nơi Thầy đi; mỗi lần khổ có bài học là con rưng rưng Phật, và con sẽ cố gắng để² được giải nghiệp, con đã vậy

- Con kính mong thầy dạy và giải đáp dùm con, ~~cả~~ mấy năm nay con^o có hỏi, hệ² gặp Thầy là con quên, và làm sao để² con khuyên con của con nó nghe và nó đừng nạc và gay gắt với con, con có 3 đứa tính khác nhau.

- Đứa lớn nó hay gọi gắt^o còi mồm² kể cả trong nhà và những người quen đến nhà.

- Đứa kế con nói dạy nó thì sinh² tính những nó^o nghe bõ con, nhưng² tính thoáng nghe bưng thầy giảng. Nó cũng nghĩ về đạo đức. Thường người

- Con con gái nhỏ (ít) nó tính bất thường người và con dạy nó cũng nghe, nhưng nó^o thìn.

- Những đứa con trai giữa con lo nó nhiều nhất phải² bìn tâm² gì nó, thưa thầy làm sao con dạy con của con được?

- Và con xin thầy chỉ² dạy cho con hiểu thêm

- Và thầy trả² lỗi cho bạn con luôn, con sẽ chuyển² về VN cho bạn con, để² bạn con được² lui qua Thầy dạy² ^{hôn} Con xin hết kính Thầy vạn sự an Khang, Sức khỏe dồi dào để² dùm đất² chúng con, Cảm ƠN Thầy
Nam MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Kính Thờ N

Vancouver, ngày 2-6-93

N con,

Thầy đã nhận được thư con, được biết con đang trên đường hành pháp. Trên bộ đầu được rút điếu là quý lắm, lần lần nó sẽ đòi phàm tâm lên trung tim bộ đầu. lượng tử bi của chính con sẽ được khai mở, và con sẽ có khả năng nhin nhục hơn xưa. Khi kiếm tiền phục vụ gia cang, hàng ngày lúc nào con cũng phải thành tâm làm việc, phải tưởng nhớ sự sống của con là do Trời ban cho. Con phải tận dụng khả năng để phục vụ người khác. Đó gọi là công đức. Còn việc gia đình con cái, mẹ hiền là phải hết sức nhin nhục để khai triển tà quang trong tâm thức, để độ cho gia đình bình an. Hạnh đức của con sẽ được đòi dào hơn. Khi rảnh, con nên Soi Hồn và Pháp Luân nhiều lần trong ngày thì con sẽ được minh mẫn hơn.

Vạn sự trên đời là không, vậy con nên bình tâm hướng về luồng điếu rút trên bộ đầu, thì sẽ đạt tới tự nhiên và siêu nhiên hơn. Cuộc sống hiện tại là do trình độ của kiếp trước đã an bài nên hiện tại con mới có được cơ hội sống chung với các con, để hàn gắn lại sự thương yêu của một người mẹ hiền đối với các con đang tập tành trên đường tiến hóa. Tin nơi Trời Phật mà sống, tin nơi đạo mà hành thì mọi việc sẽ được êm xuôi.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

thấy dễ chịu hơn, lúc thở pháp luân
có khi thở được, có khi nặng nề - vô cùng!
Con lúc thiền định tâm trí cứ phóng đi
lung tung... Con rất sợ khổ sợ!

Kính mong Đức Thầy từ bi dạy bảo cứu
cứ giúp con. Bác Lạc và quý huynh đệ
cũng có hướng dẫn lay, mà con chỉ lay
được chút ít con rất ít thời gian, nên
con hành được thì đã hơn 3 giờ chiều.

Quý huynh đệ nói không nên hành thiền từ
3 giờ đến 9 giờ tối. Niệm Phật cũng được.

Kính Bạch Đức Thầy

Cái gì con hành không đúng pháp
do lỗi miệng công phu bề bề mà đau tâm
con bị lung lay. Kính xin Đức Thầy từ bi chỉ
dạy để con được yên tâm tu học. Mỗi khi có
việc con tự trấn tĩnh bằng câu nói Đức Thầy:
"Chúng ta là những tội nhân chưa hoàn tất"
Nay con kính gửi thơ này đến Đức Thầy
cho con được thành tâm sám hối.

Con nguyện sửa tâm tánh để được tu
hành giải thoát.

Kính lay Đức Ông Sư
Nam mô a di đà Phật Vạn vật
thái bình.

Con. C

Vancouver, ngày 2/6/93

C con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 18/11/93, được biết con đang gặp trở ngại trong khi hành pháp. Muốn tu theo pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải ý thức rõ ràng là tu để làm gì? Tu cho phần hồn được tiến hóa và giải bỏ tất cả tánh hu tật xấu của chính mình. Dứt khoát nhiên hậu mới thấy rõ cuộc đời là tạm. Thậm chí đến xác của con khi nhắm mắt cũng sẽ trở về không; từ đó con mới cảm thấy là do tú giả hợp thành. Phần hồn đang tạm trú trong ngôi nhà cấu trúc bởi nước lửa gió đất, tụ tan là lẽ thường tình. Phần hồn phải luôn luôn nhớ nhưng cõi Phật, thì mọi việc sẽ giải quyết tốt đẹp.

Còn về hành pháp thì phải giữ giờ giấc đúng đắn, từ 11 giờ đến 1 giờ khuya, tức là giờ Tý thông khai. Hành đúng pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, và 5 giờ sáng phải cố gắng Soi Hồn đủ 15 phút trước khi làm việc. Soi Hồn rất hữu ích, sẽ giải được mọi sự phiền não sai quấy và ổn định thần kinh. Còn xác lắc qua lắc lại, cũng là do ý chí không dứt khoát và ăn uống không đúng đắn, tạo trược vào thân. Muốn ăn uống đúng đắn thì phải ăn cơm với rau luộc, chế dầu sống với chanh, xì dầu thay vì chiên, xào. Ăn như vậy no nội trong 4 tiếng đồng hồ thì đồ ăn sẽ tiêu hóa dễ dàng. Nếu ăn thịt cá, thì nên ăn với rau, và không nên ăn thịt, cá với cơm, như vậy lâu tiêu và ban đêm khó công phu hơn. Điện năng sẽ dễ dẫn lên khối óc hơn. Lúc tu thiền, phải nghiêm chỉnh tưởng nhớ đến Trời Phật, không nên suy nghĩ đến việc làm trong lúc thiền.

Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

B

January, 3, 92.



Linh Thưa Thầy yêu!

Đầu thư con xin chúc cho thầy được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.

Đã lâu lắm rồi con không có được tâm sự cùng thầy. Con đã theo đạo từ nhỏ cho đến lớn, nhưng con chưa có một câu hỏi nào thắc mắc muốn hỏi thầy cả. Nay con có một câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp cho con được hiểu thêm. Con không biết tại sao có nhiều lúc ngồi thiền, khi con bắt ấn hai đầu ngón tay cái của con tự nhiên một lát nữa nó dính chặt vào nhau muốn lấy ra cũng không được và nó nóng nữa. Trong lúc đó thì hầu như con cảm thấy rất nhẹ và ngồi được lâu nữa. Như vậy là sao vậy thầy.

Và thời gian nữa mỗi ngày khoảng 3, 4 tuần nay, không biết tại sao đầu óc con cứ suy nghĩ về chuyện tình cảm hoặc con không biết tại sao có nhiều lúc con nghĩ con sẽ không bao giờ lập gia đình và con cũng không hề nghĩ đến chuyện đó



nhưng, cũng có đôi lúc con nghĩ nếu sau này
giả sử có ai thương con thì con nghĩ con
sẽ nói với người đó là sẽ không có con
nếu sau này về ở với nhau. Hơn nữa
người đó phải biết tu hành thì con mới
đồng ý. Có lúc con biết là con đang
bị lừa dối về đời, con ráng cố gắng quên
đi không muốn suy nghĩ đến nữa mà sao
nó cứ quanh vẩn đâu ở con hoài. Mặc
dù vậy nhưng con cũng vẫn giữ ngôi thiên
môi đêm và ban ngày không buồn bỏ và
lặng cố gắng tập niệm lục tự di đà cho
quên đi tất cả những gì thắc ân bụi
phiên quanh con.

Hơn nay chỉ có bấy nhiêu muốn tâm
sứ cũng thầy, mong đức sư giả đáp của
thầy con rất cảm ơn.

Con của thầy

Th N

T N

Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 1993

H con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 3-1-93, được biết con đang trên đường tu học. Theo như con nói trong lá thư, thì luồng điển con đã bắt đầu được rút lên bộ đầu, nên hai bàn tay tự động bắt ấn lại. Còn khi tâm thức con hướng về tình cảm, tức là Pháp Luân còn yếu. Con phải cố gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển, đây rún đầy ngực tung lên bộ đầu nhiều lần trong ngày thì luồng điển của tâm thức sẽ được thuần dương; khi đó con mới không bị lôi cuốn bởi tình cảm nữa. Mỗi buổi sáng, con nên cố gắng làm thêm Soi Hồn 15 phút để khối óc của con có thể tập trung, hướng thượng, và sẽ hóa giải được mọi sự trần trọc có thể lôi cuốn con.

Đối với người tu Pháp Lý Vô Vi, quan trọng là có Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển. Con cần phải tập nhiều lần hai pháp đó trong ngày nếu có thì giờ rảnh để gạt hái được sự cõi mờ và thanh cao. Thầy có bao nhiêu lời nhắn nhủ con, mong con ghi nhớ và thực hành đúng đắn. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

Kính Thăm Câu Mộ

Kính thăm, luôn may loan mới có dịp viết thư thăm câu Mộ, mấy ngày con có giả thư sang thăm câu Mộ nhưng thư bị trả lại vì không có người nhận.

Chưa câu Mộ, vừa rồi em Liên về thăm nhà, con mới được biết qua tin tức về câu Mộ qua lời tường thuật của Liên, con rất mừng khi biết câu Mộ vẫn khỏe, và con lại mong một ngày nào đó khi sang Mỹ sẽ được thăm câu Mộ và hầu chúng cùng câu Mộ.

Phần chúng con mới đây, đời sống vẫn bình thường, năm ngoài gia đình con gặp nhiều thử thách nhưng may đã qua rồi phần mà con bình vẫn thế, mà con tuy khỏe, tình thân sáng một lúc quan nhưng vẫn không đi đứng được, từ năm năm nay mà con vẫn ở với chúng con, con ba con thì ở Qui Nhơn, thời gian qua người vẫn sống một mình người mẹ theo tôi lời và liên may đã có vợ bé rồi; đi nghỉ mà người người tho dài !!! Khi nào gặp em Liên về lại Mỹ câu Mộ sẽ rõ hơn về gia cảnh của chúng con, có phải rằng con giả người chúng chẳng? Sao con lại mãi kéo dài vì những người thân yêu thế này? !!!

Chưa câu Mộ, con vẫn biết khi sang Mỹ con sẽ gặp những việc bao nhiêu thử thách mà ước đời thì rất khó, nhưng mà con vẫn mong ngày ra đi càng sớm càng tốt để quên đi những kỷ niệm đau buồn ở quê đây, và con sẽ tiếp tục làm việc tu dưỡng mà bây giờ con đã bỏ ở làng thật rộng rãi.

Với hàng kính thăm câu Mộ, con kính chúc câu Mộ luôn dồi dào sức khỏe và mọi sự an lành, con giả ở thăm em Lynett; con rất mong ngày tái ngộ.

Loan của Câu Mộ

Quilwa

M H



PAR AVION VIA AIR MAIL

Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 93

M H ,

Cậu đã nhận được thư con được biết con đang chờ đợi ra đi. Con luôn luôn mong muốn mọi người được khỏe mạnh và tốt đẹp, nhưng ở cảnh phù sanh này thì phải chịu luật nhân quả. Tâm làm thân chịu, chẳng có oán trách ai được cả. Chỉ có lo tu, thì mới có cơ hội lui về thanh tịnh và sáng suốt, thì chẳng có tội phước gì cả. Tâm tự thức thì mọi sự trên đời vẫn là không.

Mang xác làm người, ôm cả một bộ luật của Trời để học nhin nhục và tiến hóa, không hiểu được nguyên lý thì sẽ tự đau khổ và u ơ mà thôi. Gia đình của con sẽ có dịp đi Mỹ, con sẽ có cơ hội xem tận mắt xứ tự do này vẫn có tràn đầy sự đau khổ, kích động và phản động của ngoại cảnh liên hồi đánh thức tâm linh. Chỉ có tu thiền mới giải quyết được mà thôi.

Hiện nay, cậu đang đứng trong hành trình dìu dắt mọi người tiến hóa tới khu vực thanh tịnh của chính họ, tức là giúp cho họ có một số vốn tâm linh để tự giải quyết mọi sự phiền não sai quấy của cõi phù sanh này mà tiến thân. Đó cũng không ngoài sự mong muốn của con, mọi người sẽ bình an nếu họ có cơ hội tự thức luật nhân quả của Trời Đất.

Những hình ảnh của các con và ba má, cậu đã xem rõ qua cuộc thăm nhà của Tiên, đã thu hình. Các con đều vui, gia đình sum họp đầy đủ, ăn Tết dồi dào, cậu rất vui.

Chúc các con và gia đình vui vẻ.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

NAM . MO . A . DI . ĐÀ . PHÁT .

Kính thưa đức thầy .

Con là H K P ngụ tại Bruxelles . Con đã theo pháp lý vô vi đến nay đã được một năm . Con biết được vô vi qua anh Sang là Chi Hoa, chủ Thiên Đường ~~at~~ Bruxelles và con cũng đã được hân hạnh diện kiến thầy trong cuộc sống chung ở PARIS tháng 8 vừa qua .

Bach Thầy, hôm nay số di con biết thế này cho thầy là vì con có một biểu quan trọng mà ở biểu được và ở biết phải làm sao . mong thầy giải đáp đùm con .

Số là con đã thực hành phương pháp công phu đã được 1 năm qua, nhưng cũng có khi con bả thế vì biểu làm của con . Trong vòng chia đây 8 tháng, mà con đã bị đụng xe 4 lần chiếc xe bị hư hại, con con thì không sao, nhưng lần đụng xe sau chót vào ngày 21. 1. 93 tức là ngày 29 Tết V.N. rất là kỳ cục, con bả làm tưởng như có một cái gì vô hình đã làm cho con xảy ra tai nạn, liên tiếp như vậy bởi tai nạn xảy ra con rất là lo sợ, những vì con làm nghề móng tay giả . Cũng có một số khách đến nhà con, và cũng có một số con bắt buộc phải đến nhà họ, coi như bắt buộc con phải tiếp tục lái xe mặc dầu con ở muốn vì con quá sợ, con ở biết là con đang trả nghiệp hay là con đang bị trừng phạt . bởi một thế giới vô hình nào .

Số là . lúc con còn nhỏ, mà con có ký bán con, cho một Ông thầy của má con ở Tây Ninh, mỗi khi năm lớn mấy chị em con đều được dẫn lên Tây Ninh để cúng bả thay nức mới . con còn nhỏ mỗi lần cúng, con cũng thuộc bản phật

Và ông thầy dùng 3 cây nhang về chửi và thối trong mình
con, sau đó cho uống 1 hộp nước lạnh và đeo niềng mỗi
rồi cho đến lúc con lớn lên khoảng mười sáu tuổi thì ở con
đeo niềng nữa, nhưng con vẫn theo má con cũng lay và đốt
nhang mỗi ròi. Cho nên khi lập gia đình cho đến nay con
vẫn tiếp tục, nhà con thờ phật bà Quan âm, Quan công
mỗi khi đốt nhang. Thì con có câu nguyện là.

* NAM mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, nam
hải quan thế âm bồ tát phật.

con là H K P Thành tâm kính lễ kính
đảnh hưởng.


* xin ở trên huyện linh đức mẹ hiền và
đức tiên linh, đức lục nhất, đức lục nhị chủ vị
Thánh tổ từ bi từ ái môn đồ đệ tử tận chúng sanh
Nam mô a di đà phật. *

Hồi từ khi con gặp được pháp lý vô vi. Thì ở bao lâu
con ngừng việc đốt nhang và cầu nguyện. Con ở biết là
con có phạm lỗi gì ở. Hiện tại con đã ngừng việc công
phu. Vì con quá sợ bởi bao nhiêu tai nạn xảy đến. Xin
Thầy hãy chỉ bảo đùm con. Con phẫn lâm sao, vì chỉ có
Thầy mới chiếu hốt và giúp được con.

Luôi thủ con xin kính chúc thầy được AN Khỏe Trường
Thọ. để dân đất chúng sanh qua khỏi bể khổ trầm luân.

con đặt hết niềm tin và hy vọng nơi Thầy. xin Thầy hãy
cho con được biết.

Nam mô a di đà phật.

Thành tâm kính bái
con 

Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 1993

K P ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 25-1-93 trong lúc Thầy bận rộn trên đường du thuyết, nên thư của con được phúc đáp hơi trễ.

Người tu Pháp Lý Vô Vi phải thành thật và dứt khoát mới tiến bộ được. Trước kia con có thọ bùa phép của một vị thầy nào thì con phải thủ lễ, thì trong lòng con sẽ không bị áy náy và lo sợ nữa. Lúc nào con cũng nên kính trọng vị thầy mà con đã thọ lãnh sự giúp đỡ đem tới cho con sự bình an, thì tâm thức của con lúc nào cũng vui hoà và tu tiến.

Thực hành Pháp Lý Vô Vi là khử trừ lưu thanh. Giải trừ thì không có trừ vào thân. Tai nạn xảy ra là do nơi bản thân con trừ nên nó hút trừ. Khi con tinh tấn tu học, không còn bán tín bán nghi, mà thẳng thắn một con đường đi thì lúc nào cũng bình an cả. Con nên hiểu nguyên lý giải trừ là do nơi sự thực hành đúng đắn, để không còn trừ nữa. Tâm còn bán tín bán nghi, thì sẽ tạo động cho chính mình, và không được bình an. Nếu con muốn tiếp tục giữ bùa phép và cúng lạy thì con cứ thi hành việc đó cho đến cùng, chứ không nên nửa cúng nửa thôi, tức là sẽ tạo động cho chính con mà thôi. Ở trên đời này, trắng ra trắng, đen ra đen cho nó rõ rệt thì sẽ không bị đụng chạm bởi một việc gì cả. Còn nếu con muốn tiếp tục tu Vô Vi thì không cần để ý đến tai nạn, thì tai nạn sẽ không còn nữa. Cho nên, con nên xét kỹ lại tâm con xem có thể dứt khoát mọi việc phù hộ của thiêng liêng để tự ý thúc rõ rệt rằng chính mình sẽ tự tu, nhiên hậu mới được tiến thân, đừng mãi làm một việc cho suốt kiếp không? Đây không phải việc đùa chơi, nay làm mai thôi, thì chỉ có tạo động chứ không có ích gì hết.

Xác của con mà con chịu thực hành PLVV, thì con sẽ có cơ hội tự kiểm soát lấy hành động của chính mình mà tiến thân. Thầy có bao nhiêu lời phân tách cho con hiểu, nhưng sự quyết định tối hậu là do nơi con thôi. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

29-12-92

Tỉnh Thừa Đức tháng

NO

Date

Con ở V.N công phu lâu, con chia Bao giờ gặp
 Mặt Đức Thánh, con được chớ Bao lâu và 2 con
 qua nước phải làm ngay 20 8 92 gởi 4 Thánh
 được liền lạc anh Bảy gởi cho con 10 năm bao
 giờ Đức Thánh giảng 1 cuốn video Đức Thánh dạy các
 công phu, anh Bảy mới gởi cho con đĩa chỉ của Đức
 Thánh con rất vui con biết khổ đời dạy cho Đức
 Thánh, con xin phải học Thánh con công phu dài lâu
 Tại Sao con Sai 5. Đợi chớ con gì sự ghen
 tỵ con Thánh ta là ta là con hèn hơn ít kỳ rất là
 xa xôi, con Thánh rất là Hồ Thiên, con nghĩ con
 chưa nghĩ ở có sự, ăn chay ngày Thiên Văn con nghĩ tại
 biết con có sự Sai ở nghĩ con đã xem của
 Đức Thánh dạy các công phu, có khác 1 chút, ở
 có Bất ăn cơm nước lúc Thiên đứ, ăn lâu Nam
 con Sai Hèn rất yểu chỉ 5 phút, Hèn Sai con
 có gầy Sai Hèn được 10 phút hoặc 15 phút ít
 khi được 15 phút, con ở Thiên Sao Ta là con Văn
 con nghĩ Sai lâu xưa ai mới dạy cháu 731 năm
 ở Đức con rất tức tại có khi nghĩ Thiên phải khác
 như lần Văn con nghĩ Sai, con rất là nghĩ sự chữa
 Bất Sai của con, để được xây dựng gia đình, con
 Thánh ở có sự Sai sự Trĩ Kien Tây như chưa chớ
 của con, chớ rất cần chớ con con cần con công
 phu mà có Đức ở hoặc là bị trở ma qua nhập ma
 con xin Đức Thánh dạy con đến Sai như Thánh chỉ
 ở đây Bao rất nhỏ con Thánh con rất nhỏ Thánh ở
 biết Bao giờ mới có nhân duyên gặp Đức Thánh
 con rất hy vọng ngay mai được Đức Thánh Sứ đưa
 Đức Thánh Hèn con đi làm việc hay là nghĩ, Đức

Thầy cũng đã già rồi, Sứ Khoa ^{Đức} Đức thầy
luôn luôn nhớ hơn người thầy, chú con nhớ Đức
thầy luôn dắt tay Bức em cùng đạo chú con
nhớ em Đức thầy dạy, Đức thầy nhớ em với chú
em, chú em ghi nhớ Thầy lớn, Hà Nội, người
Thầy nhớ Bức em Đức thầy giảng phát hay lắm
mấy Sứ Khoa lần nhĩ vậy ở dưới con thật là
Bức, qua mấy phút lần lại quê người ở Bắc Giang
khi em người Đức 4 thầy 10 ngày Hiến Sĩ chưa có thi
Hoc lại từ trở em mấy phút lần Hà thầy ở phút
lần ở có Bàn đạo chú em 10 phút em, em chắc kể
lại Đức thầy dạy Bức, em Sứ Khoa gia đình nhớ
em Hoc rất ít xin Đức thầy có viết Sứ Khoa gì
xin thầy Sứ Khoa cho em, em chắc phát tới lời
lần phải Đức thầy Sứ Khoa lời cho em xin Sứ Khoa Bức

Kính chào thầy



T B K

Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 1993

B N con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 29-12-92, được biết con đã được bình an đến Phần Lan. Ở xứ lạ quê người, con cần phải học hỏi để hòa tan với xã hội mới, lúc đó sẽ được an vui hơn.

Con đã tu lâu nhưng không sửa được tánh, điều đó chứng minh là đời sống của con bận rộn quá nhiều, nên thực hành pháp không đúng đắn như làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Khi muốn tiêu trừ bản tánh xấu xa và dối lấy chính mình, con phải thực hiện Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển nhiều lần trong ngày, thì mới mong giải tỏa được trước diện trong tâm. Tất cả sự sống hiện tại của loài người đều nằm trong nguyên khí điện năng của càn khôn vũ trụ. Và vì Pháp Lý Vô Vi là phương pháp khử trước lưu thanh, nên nếu con thực hành đúng đắn thì khí trước sẽ tan biến mất, và sự thanh cao sẽ thường trụ. Khi đó, những bản tánh sân si ghen hờn dần dần sẽ tan biến mất. Mục đích tu là để làm gì? Tu để hiểu mình nhiều hơn. Làm sao để hiểu được mình? Khi lộ tánh xấu thì mình mới bằng lòng chịu sửa chữa để tiến hóa hướng về con đường tâm linh. Người sống mà không mượn được pháp để nhìn lại sự sai lầm của chính mình thì sẽ không có cơ hội sửa tiến được. Hiện nay, con có cơ hội sống yên hơn ở xứ mình, đó cũng là một ân phước để con được ổn định một phần mà lo tu học nhiều hơn. Từ từ con sẽ cảm thức được là chính con phải hy sinh tánh huật xấu, để hòa khí được khôi phục trong tự nhiên và hồn nhiên, và con sẽ đem lại hòa khí nhiều hơn cho gia cang khi chấp nhận nhịn nhục và thặng hoa. Khổ ố lúc đó sẽ bớt bận rộn hơn.

Vạn sự trên đời là không, đó là cảnh tạm mà thôi. Chẳng còn nuôi dưỡng sự ghen ghét và sân si nuã. Những hành động đó không lợi cho ta và không lợi cho người, không lợi cho cả càn khôn vũ trụ, do đó ta không nên làm, và chỉ nên làm những điều gì tốt mà thôi; đó là tha thứ và thương yêu - để khai triển tâm từ bi và tạo hòa khí cho gia cang. Khi con tin nơi Trời Phật mà sống, thì sẽ được an vui và tự tại hơn. Xứ con đang ở hiện tại là một nơi rất bình an. Con nên niệm Phật nhiều. Nhập định tham thiền, tánh lặng, tâm minh, trí sáng để không còn đau khổ vì thương ghét làm gì cho bận rộn. Cuộc sống an vui đã sắp sẵn cho con, chỉ chờ con thực hành mà thôi. Phước của tiền kiếp đã thể hiện trong kiếp này, nên con đang được sự giúp đỡ về mọi mặt từ một quốc gia đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức gắn liền với tâm thức của con. Con nên thành tâm cảm ơn Thượng Đế đã tận độ cho gia cang con được bình an. Sống với đạo và tin nơi đạo, thì mọi sự phiền não sai quấy sẽ tự nó tiêu tan. Con an tâm lo tu học để cho phần hồn được tiến hóa. Không nên buồn hờn mà giam hãm phần hồn, thì càng ngày càng yếu đuối và bực bội thêm. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

H , ngày 10/12/1992

Bach Minh Su ,

Viết cho Minh Su hôm nay là sự
của độ của Ôn Hiền và Minh Su đã cho con
được tiếp tục con đường hạnh - hưởng của con
tại thế theo P.L.V.V.K.H.H.B.P.P. mà con đã
cố gắng đeo đuổi từ năm 1973 dù rằng
chỉ có một lần đến Kiên Minh Su qua
Xinh ảnh mẫu. Con xin thấy hai việc:

Việc thứ nhất là xin Thầy cho con địa
chỉ của Đ/H. Vũ Tiến Phúc đã tiếp quản
Điền của Thầy tại trại tù Nam-Hà (V.N.
Bắc) từ 1979 đến 1980. và đã được đình cử
tại Mỹ hầu con viết thư trao đổi việc tu
học được dễ dàng vì cùng một cảnh ngộ
với nhau.

Việc thứ hai, kính xin Thầy hướng dẫn
con phải tiếp tục việc tu học (Điền Đáo
song tu) như thế nào sau khi Thầy
đã cho con học bài Thanh Lộc Đản thế
con từ năm 1991 đến bây giờ (1992) ngày
2/12/92 con phải vào bệnh viện năm đến
ngày 2/1/93 mới xuất viện ít, có thể gọi
là tạm yên tâm, về thanh lộc trong
những ngày ở bệnh viện, con chỉ cầu nguyện:
"Cúi xin ơn trên Diệt Luan Chi Âm Bồ Tát,
và Đức Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc ban phước
lành cho con được an ổn cái đời." làm
P.L.C.H. và sửa các huyết đạo. chỉ làm
P.L.C có một lần sau khi cải nòng tại

Chôn thủy, đa kết. Con thỏ thấy một
lượng khi mắt sưng lên đỏ đau. Con
ngưng không dám làm tiếp vì sợ hãi
đau không được thuyên trong bệnh nền.
Con từ mềm lúc từ thời có khi em có
khi bị sưng trở lại, nên con thường
đốt giữa cầu nguyên và râu trên thây,
con người con không bị sưng ở chôn
thủy. Khi vào bệnh nền, họ dùng
máy truyền hình và có gây trên, cấp vào
các đầu ngón tay của con. Các ngón
tăng liền lên màn ảnh. Họ chích
thuốc ngữ vào ngón tay con sơ sau đó
con không biết gì, họ nói đa lấy qua
những sau đó, họ nói đa lấy qua
của miệng của con một mẫu của bệnh
trong bao tử con. Họ cho thi nghiệm và
sau cũng kết quả được tốt. Họ cho con
uống 3 túi thuốc trong 1 tháng. Đi lại
khám để lấy tiếp thuốc uống từ từ
3 tháng đến 6 tháng.

Hôm nay, người con khỏe, hồng
hào trở lại sau khi được vào 4 bit
màu và nhiều chai nước biển.
Con tiếp thuyên trở lại khi về
nhà. Đây là (Nguyễn, Sơ hôn, P.T.C
và Thôn đình - Mặt mềm bắt chảnh -
liềm diêm đóm - Đáo - Chứng hướng
dương khi cũng sơ bóp huyết đáo -
Cầu nguyên sau bữa ăn sơ uống thuốc -

- Lay Phuong Nam vi khong the thuong
Kimb Vo Vi. do gra dinh qua do ky
cho con theo PT VU. KHAB PP. , nen con
phai an chay mot minh trong khi tat
ca deu an man. Con biet la nghiep
qua cua con nang. Con khong buon
phien nhung phai tim cach de sinh,
song va tu tap cho den noi den chon
ma thoi. Con tin tuong co day gra
dinh se thue tam, do on tren va
chay chuyen hoi.

Con am tam dung de khong
lam mat thoi gio quý dau cua day.

Con kinh chue day duoi
trung tho de diu dat chung con.
Kimb,

T K V

T.B. Khiêu tro ngai gra dinh nen con khong the
den thien chung cung ban dau va nghe duoi day
giong bang tam. Con phai mua bang ote an
tham nghe ma thoi.

Hongkong, ngày 26/3/93

T K V ,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 10/12/92, được biết con đã khôi phục được sức khỏe tốt đẹp.

Người tu Vô Vi phải tự ý thức rõ rệt phương pháp chính mình đang hành, ăn khớp với điển năng của căn khôn vũ trụ, không có sự mê tín dị đoan. Chỉ có thực hành ba pháp rõ rệt, đó là Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định thì lâu ngày hành giả sẽ đạt được kết quả rõ rệt. Trong giờ thực hành, tức là giờ pháp triển tuệ giác để cảm minh Trời Phật. Đạt được trong thực hành mới là chơn pháp, chứ không phải dùng lý thuyết hay là ảo tưởng. Người tu Vô Vi không tin bất cứ việc gì mà chính ta chưa đạt được.

Luôn luôn, ta nên lấy đại bi làm gốc, thực hành đúng đắn, thì kết quả sẽ tươi đẹp. Còn về Vũ Tiến Phúc, thì đến nay Thầy chưa vẫn chưa có tin gì về Phúc. Con nhớ đón xem những kỳ giảng của Thầy gần đây, thường có nhắc nhở về nguyên lý vô sanh. Hiện tại có hai điểm quan trọng nhất: đó là sống và chết. Nay chúng ta đang có sự sống, mà nếu chúng ta chịu thiền để tự đạt quân bình, thì tâm tử bi khai triển - đến lúc chết, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được sự thanh nhẹ và minh mẫn của phần hồn. Con nên thường nghe cuốn băng Linh Bảo Kinh để thấy trật tự dẫn dắt phần hồn tiến hóa. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Hongkong, ngày 8/3/93

P con,

Thầy đã nhận được thư con đễ ngày 14/12/92, được biết con đã làm mất lòng tự tin vào khả năng của mình, là có thể khai thác lãnh vực từ bi của chính con, nên con đã đành giam hãm và lệ thuộc trong sự mê tín mà không đạt được.

Đối với người tu Vô Vi, mọi sự cần phải giải tiến từ trước tới thanh, về không tự thúc, tin nơi khả năng sẵn có của chính mình tự khai triển từ lý từ tí nhiên hậu mới thật sự quán thông trong chu trình tiến hóa: tự giải mê phá chấp, khai thác lấy chính mình, làm chủ tiểu thiên địa. Càng tu thiền thì càng thấy được sự thanh tịnh và cảm thức được phần hồn đã và đang phục vụ cho vận linh trong tiểu thiên địa. Tu thiền để khai thông khối óc, nâng cao điển quang từ trần trước đến thanh tịnh, cảm thức sự vô sanh và bất diệt của phần hồn, thân an tâm tịnh, triển miên phát triển lãnh vực từ bi, để cảm thức giá trị của một vị Phật - đó là tự buông bỏ sự mê tín dị đoan và ý lại để lui về thanh tịnh từ bi mà phát triển thực chất của chính mình.

Thân nang đắc, pháp nan ngộ. Ngày hôm nay, con đã có cả hai, tức là có xác và có pháp, chỉ có thiếu sự dũng mãnh thanh tịnh để khai thác sự sáng suốt của chính mình. Pháp nào cũng có lý do phát triển của nó cả, cộng với ý chí của hành giả xem có chịu dũng mãnh thực hành hay là không..

Thầy không bắt buộc một ai thiền theo pháp của Thầy đã và đang hành, nhưng Thầy chỉ cố gắng thực hành để ảnh hưởng người khác mà thôi. Thầy năm nay 70 tuổi, tâm hồn vẫn tươi trẻ và thể xác vẫn khỏe mạnh như xưa. Nhiều bạn đạo ở hải ngoại cũng đã nhận xét điều này. Ngày hôm nay bạn đạo đã có thể hội tụ đông đủ để mở đại hội hàng năm trên thế giới, đó cũng kết quả của sự cố gắng của mọi người đã bằng lòng nhịn nhục thức giác để mở rộng lượng từ bi, chung hưởng hòa bình, thương nhớ và xây dựng lẫn nhau, thực hiện tình thương và đạo đức cho gia cang được bình an và khỏe mạnh. Nếu con nhận thấy pháp vô vi hữu ích cho chính bản thân của con thì con cứ thực hành. Hành trình rất dài nhưng khi đạt thành thì cảm thấy rất ngắn. Thầy lúc nào cũng sẵn sàng vui hòa với tất cả bạn đạo trên thế giới lẫn bạn đạo ở VN, để cùng chung một ý chí phát triển - thì chúng ta sẽ đem lại kết quả tốt đẹp ở tương lai. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

cho nhón loại

Lương Sĩ Hằng,

Hongkong, ngày 26/3/1993

P con,

Thầy đã nhận được thư con được biết con đang tiến về tầng số điển quang thanh nhẹ, tự giải nghiệp tâm thì sẽ không còn biết lo sợ là cái gì. Rồi đây con sẽ tiến đến cao tần nhện nhục, và sẽ không còn biết buồn phiền về một điều gì nữa. Điển tập trung ở trung tâm chân mày rất đúng. Mỗi buổi sáng, khoảng 5 giờ con nên thực hiện pháp Soi Hồn khoảng 15 phút để khớp xương bộ óc khai mở, thì sẽ được thanh nhẹ và an vui hơn. Hàng ngày, nếu con có rảnh, nên nghe cuốn băng Linh Bảo Kinh hay là đọc Mục Bé Tám. Điều đó sẽ giúp cho luồng điện tử bi của con càng ngày càng được mở rộng, tự tiêu diệt mọi sự mê loạn trong nội tâm. Giữ đại bi làm gốc, đầu óc sẽ thanh tịnh. Chỉ có tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác là chánh pháp mà thôi. Nếu ý lại sự giúp đỡ của người khác là tha lực, không minh chánh.

Thầy hiện tại đang ở Hongkong, trị bệnh cho người ta, kiếm chút tiền để sanh sống. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Q. N. Đ. N. ngày 26.11.1992

Kính gửi: Đức Thầy !!

Nhân có người quen từ Canada về nước con
có vài đồng kính thăm Đức Thầy.

Lời đầu tiên con xin thăm lại Đức Thầy ba lần
để ta ôn Đức Thầy đã nhờ tuyên pháp lý vô vi khoa học
huyền bí Pháp pháp trên toàn thế giới mà con là một trong
những chúng sinh có duyên may gặp được.

Mặc dù chưa có duyên gặp được Đức Thầy bằng da
bằng thịt nhưng con đã được dạy dỗ rất nhiều qua các
tài liệu và băng Cassettes của thầy từ nước ngoài gửi
về. Con cảm thấy sung sướng và hạnh phúc.

Hiện nay con đã có vợ ở với người bố. Cả ba người
đều trưởng thành và tập theo PLVVKHHBPP. Nơi con ở là
Xã Điện An huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
Con là giáo viên của trường cấp 4 Hoàng Hoa Thám xã
Điện Phước, huyện Điện Bàn, QN ĐN.

Mặc dù ở xa xứ Đạo, xa miền Nam VN nhưng ở
địa phương con cũng có các huynh đệ tu tập theo PLVVKHHBPP
khoảng 30 người. Có nhiều điều trong quá trình công phu
con và các huynh đệ thất mất. Hôm nay con viết thư
này không ngoài mục đích hỏi Đức Thầy vài điều như sau:

④ Có mặt ban Đạo công phu ban đêm lúc nào cũng bị
ngủ giấc - Ban ngày thì công phu tốt hơn (những ban việc)
Xin thầy cho biết tại sao bị ngủ giấc và làm cách nào để công
phu ban đêm không bị ngủ giấc?

⑤ Khi niệm lục từ đi đã con có thể vừa niệm vừa nhớ
rõ 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" được không? hay niệm không
được, không nhớ gì hết ở Hà Nội Thành? Cách nào tốt nhất?

③ Có một bạn đạo nhà ở ngay trong nhà thờ TCC HO - như vậy việc tu tập có gì trở ngại không? Hay phải làm nhà riêng xa nhà thờ đó?

④ Có vài bạn Đạo dưới bà Bảy cho biết (Bà chỉ nói rằng bạn Đạo khác) có phần âm tá vào hay theo họ. Xin thầy chỉ giáo cho làm các nào để phần âm đó ra khỏi họ? Nghe nói trong Nam Bộ có thuốc xông, mua xông có được không?

⑤ Có 1 bạn đạo nữ khoảng 35 tuổi chỉ tập có bài pháp Sôi Hồn và pháp chiếu mình một thời gian thấy giữa ấn đường xoay tròn (xoay xoay) Thở xong ngủ thấy bay đi đây đi đó nhiều cảnh đẹp. Nhưng vài hôm sau trở bệnh - mệt mỏi không tập nữa - Tập thì rất khó khăn - Không hiểu thế nào? (Nhà bạn đạo này ở là nơi thờ tại họ)

Xin thầy cho biết lý do gì? Có nên nghỉ tập không?

⑥ Một bạn khác có gia đình tu theo Đạo Phật Giáo - thấy con ăn chay - đã tập theo Phương pháp này. Gia đình sợ con bị mệt bị nọ - Đành miễn không cho tập - Người con vẫn quyết chí tập nhưng không được - Có phải vì nghiệp lực của người bạn đạo này không? hay vì sao? xin thầy chỉ giáo cho các gì để bạn đạo này không gặp khó khăn của gia đình?

Vài câu từ góp nhặt ở các bạn Đạo để hỏi Đức Thầy. Xin Đức thầy chỉ dạy cho chúng con. Con rất mong sự chỉ dạy của Đức Thầy. Con xin đứng bút Cảm tạ Đức Thầy

Địa chỉ của con:

Con.

Hongkong, ngày 8/3/93

T H ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 26/11/92 được biết con đang mưu tầm tu tiến. Tu theo PLVVKTHBPP hoàn toàn văn minh - đó là khoa học khai triển tâm thức, chứ không có mê tín dị đoan. Mỗi mỗi phải ý thức rõ rệt từ việc làm, lời nói, ăn uống và suy tư tất cả đều phù hợp với sự tiến triển tùy theo tâm thức của mỗi hành giả nằm trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Cần nhịn nhục để thăng hoa sáng suốt và quán thông mọi sự việc của chính mình và thực hành đúng đắn theo phương pháp của người đi trước đã đề ra.

1) Có bạn đạo thiên ban đêm bị buồn ngủ là người làm pháp luân thường chuyển chưa đúng mức, dưỡng khí cung ứng cho ngũ tạng không đầy đủ nên cảm thấy thần kinh không được ổn định, vì sự chấn động điện năng của bộ óc không phù hợp với điện năng của cần khôn vũ trụ. Máu thấp cũng có thể làm cho mình buồn ngủ. Vậy người đó cần làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn thì mới tỉnh ngủ. Pháp Soi Hồn cũng vậy. Làm càng nhiều lần trong ngày càng tốt, thì khớp xương bộ đầu sẽ mềm, và dễ tiếp xúc với thanh quang, lúc đó trong mê có tỉnh, không có bị buồn ngủ như người thường, rất tỉnh táo và nhận được điển trên bộ đầu xuất phát rất rõ rệt.

2) Ban đầu con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải nhớ các dung điểm luân xa phát triển. Khi niệm lâu rồi, thì luồng điển trụ ngay trung tâm bộ đầu tập trung rồi thì sẽ không còn nhớ sáu điểm nữa. Hàng ngày chỉ ghi nhớ Nam Mô A Di Đà Phật trên trung tâm bộ đầu thì khối óc sẽ được thanh nhẹ và biết đạo nhiều hơn. Phải cố gắng thực hành tự đạt, không còn nhờ đỡ tựa tựa, chính mình tiến triển đến đâu sẽ hiểu đến đó - thì mới phù hợp với pháp lý VVKTHBPP, càng ngày chỉ càng mở rộng tâm từ bi, không còn mê chấp nữa.

3) Tâm thức phát triển thanh nhẹ hướng thượng thì ở bất cứ nơi nào cũng được, hướng thượng phát triển tự tầm nguyên lý thì sẽ không bị đụng chạm bởi một ai cả, cần sửa tâm chứ không cần đổi nhà. Nhà thờ là nơi đóng góp của nhiều khối óc hướng thượng, quý Chúa, thương dân, tạo nên nhà thờ. Người tu pháp lý Vô Vi không được chê bất cứ một tôn giáo nào, chỉ có thực hành đến đích theo chiều hướng phát triển của phương pháp đã đề ra mà thôi.

4) Nói về phần âm thì phải hiểu rõ nguyên lý của phần âm tức là trược. Trược mới hút trược, cũng vì tâm thức của hành giả chưa hiểu rõ rệt phương pháp thực hành hiện tại của chính mình là khử trược lưu thanh. Chỉ có thực hành để tiến triển chứ không có ý lại nơi ông lên bà xuống. Trí óc ý lại tức là trược, thì sẽ rước trược vào tâm, lúc đó trược sẽ xâm chiếm toàn thân, nói chơn lý mà không hiểu chơn lý, tức là người mất trật tự vậy. Muốn giải trược thì phải hành đúng phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân đầy đủ, cộng với sự ăn uống có trật tự, tức là cơm với rau đậu trong 4 tiếng đồng hồ sẽ được tiêu hóa rõ rệt, ngược lại ăn uống mất trật tự như cơm rau, cá thịt nhiều thứ một lúc sẽ tạo thành chậm tiêu, mất trật tự. Khi mất trật tự, luồng điển

của thân xác sẽ bị loạn xạ, có thể liên hệ với ma quỷ tức là phần âm. Miệng nói hướng thượng nhưng mà tâm bị nặng trịch không thể hướng thượng được. Người tu đúng đắn không cần phải ăn nhiều, nhưng cần thiền nhiều thì mới đắc đạo.

5) Những hiện tượng kể trên cũng đều do sự ăn uống mất trật tự. Nếu ở hải ngoại này thì chỉ cần dự một khóa thanh lọc là yên. Ốc tưởng tượng quá nhiều, nên lúc hành lương điển xuất phát không đúng đắn, có thể xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau, và rốt cuộc cơ thể không được yên. Nên lưu ý chuyện ăn uống như bên trên đã dẫn dắt, và từ từ thiền lại sẽ có kết quả tốt.

6) Tu là gom góp một ý lực giải thoát tới thanh nhẹ. Cao Đài là luôn nung nấu tâm thức thiền lành, hướng về cõi thanh nhẹ của Trời Phật mà tu thì chẳng có gì trở ngại. Gia đình cản trở cũng là nghiệp lực của thế gian mà thôi, tâm thức hướng thượng tiến hóa đến vô cùng thì sẽ được giải quyết tốt đẹp ở tương lai. Bông sen mọc lên giữa bùn lầy nhưng vẫn tiến đến nơi thanh cao tốt đẹp. Mỗi mỗi đều do tâm người tu chứ không phải gia đình mà thành đạo. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

S
ngày 08-4-1992

Kính Cháu Quý Thượng

Nay Con rất mừng được Tin Cháu về
Chúng Dị Đại Hội Vô Vi Hồng Kông
Trước nhất Con xin đánh Lễ Cháu 3 Lạy
Tâm Con xúc động nước mắt Con tuông
Chảy không ngừng khi Con đặt bút
Con rất Nghiêng Ngao chẳng biết nói gì lên
thâm tâm Chi Cầu Chúc Cháu Đầy Sức Khỏe
Voi' thân tâm Thường An Lạc, Ban rai điển
Lành cho tất cả Chúng Sinh được Tiên.

Hôm Nay trong giây phút thiêng liêng
Đây Con xin Chúc Mừng Đại Hội Vô Vi Hồng Kông
Đạt mọi Sự thành tựu và Tốt Lành

và Con may phép xin Cầu nguyện ơn trên
Thần, Phật, Bồ, Cháu, Thường lưu tâm Ban Bỏ
Danh Cho Việt Nam được kỳ Đại Hội Vô Vi
Đông Cho Nhân Dân Việt Nam được ân phúc
và khai mở tâm thức tu Sửa Tiên lên
Cuối Lời Con xin Lạy Cháu 3 lạy nữa.

Kính Chúc Cháu Trưởng Thọ, Ban nhiều Niềm
Vui Cho nhân loại.

Sau Con gửi Lời thăm Chúc tất cả bạn Đạo khắp
Năm Châu đều tôn kính ^{Thượng} Cháu Công Hưởng thường
Tu Đạo Đạt nhiều thanh Quang, Điển Lành.

Nam - Mô - A - Di - Đà - Phật

Vạn vật Thái Bình

Con = Kính Bái

Tai Bút = Con xin Hoi Chay tam kinh Ho
Quang thanh của con da Bi hoc thay
Hu o' nhieu nen doi tam khac Hay
Hoac Trang thay lai Duoc khong?
xin Chay Chi Day cho con
Doi on Chay nhieu.

Hongkong, ngày 8/3/1993

H con,

Thầy vui nhận được thư con và cảm ơn lời chúc tụng của con đối với đại hội. Người tu chung một đạo đều mong muốn và chúc tụng cho nhau những ý nghĩa tốt đẹp đem lại thành công mỹ mãn. Kỳ đại hội vừa rồi các nơi về đây sống vui và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, luôn luôn nung nấu tình thương và xây dựng, hướng về từ bi thanh nhẹ. Khi kiến ố rồi, con cần thay kiến mới vì khi ố là nó đã đỡ nạn cho con rồi. Con cần qùi lạy 50 lạy để gởi thanh điển vào kiến. Chính con mới là người tự bảo vệ cho con. Mỗi ngày mỗi lạy, tâm tưởng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ gắn liền thanh điển của chính con vào tấm kiến trong lành mà con đang thờ phượng. Hoàn toàn không có sự mê tín dị đoan. Tu thiền mình mãi thì mình mới hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ để bảo vệ xác thân của chính mình. Tu về pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì con cần phải biết rành rẽ việc làm của mình; lúc đó con càng ngày sẽ được quán thông và sáng suốt thêm lên. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

T n , ngày 25. tháng 9, năm 1992

Kính Thầy.

Con tên H v Đ , 59 tuổi, ngụ tại
Khu phố Phường Thới xa T. Đ

Con chưa một lần diện kiến Thầy, qua hình
ảnh của Thầy thì con thấy và con cũng có
nghe được một ít bằng của Thầy giảng.

Thưa Thầy con đi theo Pháp Lý vô Vi này vào
năm 1984 đến nay, những ngày lúc sau
này con cảm thấy mình trí tuệ quá, và
kém quá, không tự biết được điều gì, có lẽ
tại nghiệp con quá nặng, và con cũng đã từ
nguyện ăn chay từ hơn mười năm nay.

Con kính mong được Thầy chỉ giáo thêm
cho con nhiều lời lành Sai sót để con tu sửa
Con là tín đồ Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh

Con kính lạy Thầy và kính chúc Thầy
mạnh khỏe để dạy dỗ và dìu dắt Ban Đạo
chúng con trên đường tu tiến.

Kính lạy Thầy

con là H v Đ

Hongkong, ngày 29/2/93

Đ con,

Thầy nhận được thư con được biết con đang ở trong hành trình tu học. Muốn thực hiện PLVVKHHBPP, thì phải tự gạt bỏ tất cả những sự mê tín dị đoan trong óc, thực hành đúng pháp, khai thông khối óc, triển miên phát triển điển giới, khai thông đời đạo, minh chánh và sáng suốt. Tâm làm thân chịu, phải sửa tiến, hợp thời nhanh nhẹ, chú không nhờ đỡ và lợi dụng Bề Trên nữa.

Mỗi chúng sanh đều có khối óc tinh vi và cơ thể thấu phóng tất cả những sự kích động và phản động trong chu trình tiến hóa. Chỉ có hướng thượng cảm thông điển giới nhiên hậu mới có cơ hội giải mở và thăng hoa rõ rệt. Tu để tự giải nghiệp tâm, chú không phải tu để tạo nghiệp.

Vạn sự trên đời là không, chỉ cần sửa tiến tâm thân, thanh nhẹ chánh giác thì sẽ không còn mê chấp nữa. Lúc nào cũng vui hòa với nguyên khí hiện hữu của Trời Đất. Cảnh đời là bãi trường thi, hoàn cảnh là ân sư, nhờ hoàn cảnh kích động và phản động, chịu nhện nhục phát triển tâm từ bi thì sẽ giải nạn và không tạo nạn nữa. Tự tu tự thức là chánh pháp. Vạn vật đồng nhất thể đều chịu luật hóa hóa sanh sanh. Cố gắng thực hành chánh pháp thì dù ở một góc trời nào cũng không phải lo âu cá.

Chúc con giữ tâm thanh tịnh để tiến hóa.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng,

Ngày 26-8-1992 Thủ Đức Ông Tâm.

Con bắt đầu từ vào ngày 16-11-1987 - con coi theo sách mà tu đạo như ông cha tiếp, con thì được một năm có một đêm con đang ở nhà thì nghe tiếng chuông kêu, con đi ra ngoài thì thấy một ông thầy đang tụng kinh, con nghe rất hay, con định tâm nghe cho kỹ để có nhớ những lời được có lời chú (cả chuyên chỗ đã) và tu ~~đạo~~ đạo của con nó rất yên, mặc dầu con ở xa ông Tâm, nhưng con cũng thuộc lòng Tam kinh, hệ tu thì 4 bài trà nghiệp, 4 bài nghiệp Tam nghiệp, cũng qua mạng, con như chiếc thuyền sắp chìm, cũng mai có một người thầy đạo về nữa, con viết thơ, trước kính thưa Ông Tâm, sau xin Ông Tâm chiếu điện về ông con nữa.

Con
b
A
58 - ^{tu} _{đạo}

Hongkong, ngày 29/2/93

Chị T ,

Thầy nhận thơ của con được biết con đang trên hành trình tu tiến. Người tu PLVKHHBPP luôn luôn phải bằng lòng hóa giải mọi sự trần trược trong tâm thân. Mang xác làm người là đã mang sự trần trược của tập quán xa xưa cho đến nay. Bây giờ bước vào con đường tu thì PLV là một pháp khí trược lưu thanh để tự hóa giải tâm thân. Thực hiện chuyện cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết.

Chuyện cần thiết là tự khai thông trí tuệ bằng ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định. Chuyện không cần thiết là mê tín dị đoan và ý lại, loạn thuyết tranh chấp. Người tu Vô Vi đứng đắn, tự khai tâm điển, óc sáng tâm minh, thực hành chất phát, biết rõ hồn đang bị giam trong cơ thể, phải hành đúng pháp, tạo một kỳ công giải thoát, thì sẽ không còn nghiệp tâm nữa. Vạn sự trên đời là không, chẳng nuôi dưỡng sự ước mơ, nhưng chỉ thực hành để tự đạt - đó là chánh pháp văn minh nhất. Tự đổi tất cả tập quán từ xa xưa cho đến ngày nay, khối óc tinh vi nhất phải được khai triển đến vô cùng. Thực hành đúng Soi Hồn và Pháp Luân thì trí tuệ sẽ được khai minh rõ rệt. Thầy chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

H. D. ngày 15-12-1951

Kính thưa thầy, lần đầu tiên con thay mặt gia đình viết thư kính báo thăm thầy.

Con xin phép giới thiệu để báo trình thầy:

- Con tên P. T., tên thường dùng P. L. L. Tuổi Giáp Mão 1-1-1927 - 65T
- Vợ của con Nguyễn Thị M., tên thường dùng Nguyễn Thị P. Sinh năm 15-1-36. 55T
- Con của con Huỳnh Thị H., tên thường dùng Huỳnh Thị P. Giáp Ngọ 1-11-24. Quê quán ở Huế một miền Trung thế Chung Nam Đai này.
- Vợ chồng con đã nuôi 2 con, con của con làm công nhân viên, học hành, xin thôi việc ở nhà giúp bố mẹ.
- Năm qua thất chí có 3 người ông đã hưởng lộc công thêm lần tết mừng để có an và lo tu tập.
- Con xin lần lượt trình báo chi tiết để báo trình thầy: hình ảnh vợ tôi
- Vợ lúc con Nguyễn Thị P. do bệnh hoạn đau chân hành đi lại qua nhiều bị ở làm việc nhà, năm 7-1948 xin có quàn quàn thất bại khỏe để xin ở chữa bệnh và có điều kiện xin nghỉ hưu. 188' trợ quàn thất y khoa viết luận: may mắn từ lúc bệnh khỏi chữa, cho nghỉ 2 người thối mái, họ, nói riêng với con rể bệnh chi giới bing vài năm, nữa.
- Trước tình hình ấy, bố rất lo quàn, hễ tin vào nhà nghỉ điều trị của ông thầy y,

mà tìm vào tìm kiếm 1 giải pháp điều trị khác
 là để tìm các đơn thuốc, thường lên Tổng
 bệnh, bằng tìm kiếm trên các bệnh, các
 bệnh, các bệnh không khác, vì gặp tiền
 thì nào cũng chữa lành bệnh, t
 đơn này đơn đơn khác, đơn nào cũng
 chữa trị, là viết như húng, như, như
 húng, ngày này để chữa trị, tìm các tiền
 chữa bệnh mau lành, qua 1 thời gian
 vài ba tháng, liền ký giảm, mà có
 chữa húng lại, nên là chữa qua
 ở chữa thôi kinh, chữa, mà và các
 những anh tình các Phật nhân về thế,
 vì thế thu rất cực tại chữa, năm đến
 năm từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng là ba
 ngày này kinh, tháng như, đơn ...
 Nhảy qua 3 tháng, ký giảm, chữa húng lại
 lại trên ký tốt, húng ký khi' lại quên
 luôn năm phẩy toàn mệnh hơn trước.
 Nhảy may thay, ở húng gặp lành, thế
 ở tìm phở tử, chữa gặp một ngày
 gặp trên 25 triệu, cho mình lấy tại tìm
 đay 1-2-3. tranh thủ đến ngày, ba
 đay đay và gặp tìm liền phẩy từ
 20-1-1979 đơn này. Ở yhi' chữa
 có đến húng, năm húng năm chữa ở
 nhà này, Saigon tìm đay liền, như vậy
 húng chữa đay anh Nguyễn Năm
 anh Hồ Văn Em, chữa đay ở
 Thanh Đa, anh Sáu Lung P
 đay đay đay húng nghiên
 húng thêm vào xin tại chữa

lật lật, đem rơm rạ gói, trỉa trỉa rơm
lật lật, lúc vui, lúc buồn, hay
gật gào như ngựa có cơn, lang tui.
Nhưng như cháu thừa mẹ cháu hành pháp
này từ 1979 đến nay; tuy có lúc lại
nghiệt tu pháp khác (đúng đúng thỉnh thoảng cái)
lời kìa ở thế háng vai lưa thảy lúc
cháu xa quê đất, như như lúc tập
lập quê đất về 1 năm từ 12-88
đến nay, lại đất anh bạn thing Ba
chính giữa họ, nice cháu giúp họ, năm
cháu hôm nay ra cái sai, ở lại thấy
chính pháp, năm đến nay cháu đã
khá rất nhiều. Đâu này mới là
đó mà vào ở thu Đức, cháu có tiền
hôm tiếp xúc với nhiều ông bạn cũ, biết
nghiệm ở thế háng cha, song với chi'
hôm thì năm này ngày cháu cũng
đều gần đến nghỉ ngơi, việc này
cháu như chi' là anh nhất tập này
đó, cháu em đây tên là anh chi' ở
anh chi' khác quê là nice Hân, thế
hôm em giúp cháu viết qua thư thỉnh,
cháu đã thuê học 21 ngày, đã thuê
hôm hôm, bình hóm gần hóm, thế
khác tập lịch thế nhiều.

Biên bản tháng = cái này 2 năm,
Sáu lung Ba cháu khốn cháu kỳ
kết Đức, năm cháu kỳ năm
Nay như chi' là anh nhất tập này
thỉnh học 21 ngày, thế khác tập
cháu thuê mãi về cam rơm
lúc cuối anh Sáu lung, năm

5

Từ đầu 91 đến nay, lời cầu' mất
mặt từ trung tâm đến gần' hàng' lời
nghe' thốt' cũng như' lời' nghe', cầu'
lời' chỉ' 20' anh, chỉ' cho' rất' tốt, như'
cầu' cũng' chưa' thỏa' mong', mong' thầy
giải' lời' để' cầu' yên' tâm.

3/ Con tên Phan Đăng Hân, nghe' hỏi' từ
lời' 88, theo' người' vợ' em' và' em,
con' đã' đi' công' gia' đình' từ' tháng
vừa' thì' Đức, trước' đây' do' việc' làm
em' làm' việc, như' con' chỉ' tập' thể'
nằm' và' tập' các' lời' trả' cho' và'
và' con' hành' pháp. Qua' kết' quả
đạt' được' em' và' con, vì' tại' đây
đến' tâm' tại, tập' em' em' em, như' em
đã' học' như' với' gia' đình' hành' pháp
ngày' từ' 7/91. Từ' 12 giờ' khoa' từ' 8 giờ'
sáng' ngày' 2' em. Do' thế' giờ' con' đi,
như' chưa' có' kinh' nghiệm' học' như' em,
như' người' em' thầy' ai' nghe, nghe' lời'
đã' học' hành' học' học' như' thế, người'
khác' mình.

Kính' thưa' thầy:

Con là người' đã' học' chưa' có' kinh' nghiệm
như' là' người' chỉ' đi' học' gia' đình,
như' em' thầy' mất' giờ' tập' viết' thể'
hầu' tham' thầy, như' biết' như' thầy
đôi' đôi' đôi' khác' cũng' gia' gia' an' vui,
thầy' thầy' lâu' môn' tu' đi' đi' đi' đi'
Paris' cũng' tìm, con' làm' máy' em'
chỉ' biết' dạy' thầy' để' kỳ' năm:

⑥

Mình vui, từ hết cả nhà
vợ chồng, lớn con, chăm học tiếp thầy
Đã quên bạn bè bạn bè
Đến tận đây, phải ăn bú dạy bạn

Từ nhàn nhàn như ngựa khó chia
Phải lo tay con chịu khổ đau
Chưa riu riu như nước gần khổ
Đau hơn này, kẻ sống như tên

Thật tâm bạn tiếp ở thầy
Thức học chữ pháp có ngày khai hoa
già đời con tay ở xa
Nhớ ở đời bậc ăn sù muôn đời.

Bà Con xin thầy
1 Bài thơ

Thầy một giờ tiếp con

1

llll

— P l l

Tên Bút

1/ Con có bạn học tên Phạm Thế có
thật một 1 tiểu, biết xin thầy
giáo thế thế con kể chi tiết:
Bản câu ngôn sau lứa ai:
Nam mô Phật nhà Ba la một đ
Đệ nhất thế học khổ ai
Nam mô a di Đà Phật

2/ Vợ anh em Nguyễn Thị Phụng, từ
kỹ có, cả ngày 2 năm (90-9) 2 b
chăm học rất vất vả, kỹ 2
ngôn ngữ, mong thầy giúp
về đời học.

Ngày 12/2/1993

H L ,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 15/12/1992, được biết khổ cảnh của trần gian - bệnh hoạn là một dịp may để trở về thực chất của tâm linh.

Có hoạn nạn mới biết được phần hồn. Khi biết được phần hồn, đó là cơ hội tiến hóa vô cùng tận. Nhờ bệnh hoạn mà ngộ được pháp tu là đại phước cho gia đình. Nó cũng đòi hỏi một kỳ công của cá nhân hành pháp, nhiên hậu mới đạt được thành quả mỹ mãn ở tương lai. Cuộc đời là tạm, thấy đó mất đó, không tồn tại. Chỉ có phần hồn đang nương tựa vào nghịch cảnh để tiến hóa. Tâm làm thì thân chịu. Chỉ có đường tu học, tiến hóa, thì mới giải được nghiệp tâm. Còn xác phàm, nó là một tiểu thiên địa, cũng là một kho tích trữ độc tố từ nhiều năm nên mới sanh bệnh hoạn. Pháp hít thở của Vô Vi có nhiệm vụ hóa giải độc tố trong cơ tạng, càng làm nhiều lại càng được chóng khỏi bệnh. Gần đây, có nhiều phương pháp thanh lọc như nước chanh hay phương thức cây cỏ bên Mỹ, cũng giúp giải được nhiều bệnh hoạn. Về phần của vợ con bàn chân nóng rất và tê cũng là triệu chứng của độc tố đang tụ tập nơi đó. Vậy con nên tiếp tục thanh lọc rồi sẽ hết. Tạm sống để lo tu hành cho phần hồn được nhẹ nhàng để lúc lia thế, phần hồn sẽ không bị hành hạ. Nuôi dưỡng tinh thần giải thoát, vượt qua mọi tầng số tranh chấp của tình đời, thì hồn xác sẽ được nhẹ nhõm. Lúc chết, có tiên đồng đưa nước về nơi thanh tịnh để tiếp tục tu học. Nay chúng ta đang có cuộc sống, và chỉ còn mong ước làm sao cuộc chết sẽ được thanh nhẹ mà thôi. Chỉ ăn chay thanh sạch, lo tu hành tinh tấn thì sẽ giải quyết được điều này. Tin nơi Trời Phật thì Đấng Đại Từ Bi không bao giờ bỏ chúng ta cả. Vui hành và tiến, trở về gốc gác đại từ bi, là nơi bình đẳng tâm giao, sẽ không còn sự kích động nữa.

Khi cơ lười rãng kể rằng niệm: **Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa** thì các hướng đông nam, tây nam, đông bắc tây bắc, 8 hướng nước miếng chuyển chạy đồng đều. **Sắc Bất Dĩ Không Không Bất Dĩ Sắc** là trong có trở về không, trong không trở về có. **Thời Nhứt Kiến Ngũ Uẩn Giai Không**: lúc ấy luồng điện gom gọn và chuyển chạy theo chiều hướng Soi Hồn hằng đêm của hai lỗ tai, cặp mắt và lỗ mũi, xuất phát ra không không thanh nhẹ, chạy về ánh sáng của Mô Ni Châu. **Thọ Tướng Hành Thức, Diệt Phục Nhu Thị**: tất cả đều qui một nhu chính phần hồn đã và đang tu. **Độ Nhứt Thiết Khổ Ách**: hóa giải tất cả những sự đau khổ và tiến hóa lên trên. **Nam Mô A Di Đà Phật**: là quân bình tiến hóa thăng hoa. Làm như vậy và cảm thức rõ ràng, tâm sẽ được an, vạn linh được chung sống và tiến hóa theo chiều hướng phát triển của tiểu thiên địa, tức là xác phàm.

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

L & E ngày 18.12.1979

Con kính thưa Đức Ông Tâm,
Con tên H K, L ở ngụ
Số 4 Khu I ấp Phố Dưới xã Liễn Sơn.
Thị trấn, huyện Long Phú. Tỉnh Sóc-
Trăng. Nhân dịp gặp lại ban E li
về xử nhà thân tại Việt Nam.

Con mạo muội viết thư này, kính
xin Đức Ông Tâm cho phép.

Con nhận được Cha giảng Chân lý
năm 1979 do người anh chuyên đến và theo
pháp lý về khoa học Huyền Bí làm cuộc
hành trình tu học. Con có tìm đến Anh
Thái Văn Hợp ở Sóc Trăng để được hướng
dẫn thêm. Trên bước đường tu học con
vẫn còn thiếu sót rất nhiều làm trí tuệ
cho bản thân tu học. Thời gian mấy năm
gần đây con có tiếp giáo rỗi vị sư bên
tông giáo Hoa Hào. Vì này ở dưới chân
mũi Sáp. Nhân dịp con đi viếng cảnh

chưa thành Hoa ở Long Xuyên. Vì này tên
Phan Quang Sáng (tức Cầu Bông Sáng) sau
đó vì này có xuống nhà con. qua vài lần
tập xue con có cùng đi với ông Cầu Bông và
lên núi Ông Cầm du ngoạn. Với trình
độ con quá thấp, vì lòng hiếu học với
tất cả các tôn giáo. Vì cũng thấy vì này
cũng có những lời nói đạo cũng không
có gì hại. Con cũng có ý tìm hiểu.
Vì này cũng cho con biết pháp lý vô vi
khả học Huyền Bí còn đang hành là
Chánh pháp và là lối đi tốt.
Có nhiều lần vì này xuống nhà con và có
tập xue với các người dân có Tâm đạo
để qui y cho họ. Vì lòng hiếu khách và
nghe rằng người tu đúng đáng thì cũng có
long từ từ lui nhau. Tuy vậy con cũng
không thay đổi hành pháp lý vô vi.
Thưa Đức ông Tâm con có ngu muội
sai lầm chăng? Con có tội với Đức ông
Tâm chăng? Con có phẫn thấy phẫn
ban chăng? Con vẫn thấy mình trí tuệ
alieu và ít tập xue với các bạn đạo
vô vi. Tuy tâm con vẫn hướng mạnh mẽ
Đức tôn vào sự đại độ của Đức ông Cầm

Đức Ông Tam qua các cuốn băng dạy đạo
Tuy con chẳng được duyên lành gặp lần
nào, nhưng nghe giảng con lại tôn kính
với lòng chân thành và kính yêu -
Vì tu với ông con vẫn thấy một cơn vô
minh tới rồi lại về với đời phật -

Nhờ dịp ban Thừa sẽ đi đại hội vô
vị tại Hồng Kông vào 29/10 này. Con
Xôn hướng về Đại vô vị Cầu cho Đức Ông
Tam sống lâu, luôn khỏe mạnh đi đâu
đặt đâu nhiều các ban đạo Nam châu
hỗ trợ với cha lành Vĩnh cửu. Con cố
gắng tu để mong ước có ngày diện kiến
với linh ảnh băng thầy thật sự cùng
các bạn đi vào đại Hội vô vị để
cùng đóng góp tạ ơn Trời Phật ân xá
cho con được về tương tu học. Sự
hiệp nhất thành lòng cao cả đại Hội
đặt đóng góp nhiều cho mọi người tu học.
Thờ này con nhờ Ban Tài chuyên tới thầy
với lòng yêu kính Tôn Kính. Con mong
sẽ được thầy đặc ân viết thư cho con
lá thư của thầy dạy bảo vì con còn quá
tối tăm và ngu muội -

em xin tạm dừng bút, Cầu cho thầy
luôn mạnh khỏe - cầu cho nhân sinh
thêm phúc -

Kính Thưa

em

H

K

L

Cuuu

Ngày 12/2/1992

L con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 18/12/92, được biết con đang trên đường truy tầm chơn lý. Cuộc sống hiện tại của con là đã nắm được PLVVKHHB để thực hành, và để hiểu nhiều thêm trên đường đi và sự phát triển của tâm linh. Nhân thân nan đăc, pháp nan ngộ, nhưng ngày hôm nay con đã có pháp, và có xác thân, bằng lòng truy tầm chơn lý thì bước đi của con rất vững vàng. Dù cho đi năm non bảy núi đi nữa cũng nằm trong nguyên lý tiến hóa mà thôi. Cấp vị sự nào cũng phải lắng nghe lời chơn lý để truy nghiệm chơn lý, để tiến hóa theo chơn lý, đó là sự thật, chứ không lệ thuộc bởi một trình độ nào chưa tiến hóa cả.

Cần hành pháp nhiều, huệ tâm mới khai, chơn tâm mới tự thức, nguyên lý sanh tồn sẽ không còn bỏ ngõ trên đường tu học nữa. Có chạy đi đâu nữa, cũng trong một vòng tiến hóa của càn khôn vũ trụ, nếu không vững tâm dừng chỉ tiến hóa thì không bao giờ có cơ hội giải thoát cả. Trì tâm tu luyện là duy nhất. Vạn sự trên đời là không, chẳng có gì trường tồn cả. Chúng ta đang trong hành trình từ có nghiệp, rồi giải nghiệp về không và trong không cũng sẽ không luôn. Lúc đó, ta mới nhận thức được Như Lai vô sanh của phần hồn. Khi tâm an trí sáng, thì sẽ không còn người, còn Phật - chỉ hòa tan trong ánh sáng đại từ bi, đời đời bất diệt, thì sẽ không bị sanh tử luân hồi uy hiếp nữa. Nghe chơn lý phải thực hành, lui về thanh tịnh, nhận thức ánh sáng từ bi, nhiên hậu mới hòa hợp với đại từ bi, là thành đạo. Nay chút, mai một chút, liên tục triển miên xây dựng thì kết quả sẽ thành công mỹ mãn ở tương lai. Xác thân có bệnh hoạn, cũng là cơ hội để cảm thông luật Trời, tâm làm thì thân chịu đó thôi. Việc tối cần là tự thức, tự tiến. Không thức là không tiến. Thế gian là bãi trường thi, bao nhiêu sự kích động và thử thách đều xây dựng cho dừng chỉ thăng hoa của khối óc, hầu lui về thanh tịnh và tự ngộ ánh sáng từ bi - đã sắp xếp từ bao nhiêu kiếp. Chuyên chính hành một pháp, đứng đắn đúng theo chiều hướng tiến hóa, thì sẽ được yên vui.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

**VO VI ASSOCIATION OF CANADA
2590 ALLARD ST
MONTREAL, QC H4E 2L4
CANADA**